



BOK TRE

SANN KÄRLEK

Innehåll

Kapitel 1 Vad är sann kärlek?

Sektion 1 Kärleken är källan till fred och lycka	319
Sektion 2 Kärlek innebär gränslöst givande	324
Sektion 3 Harmoni uppstår i kärlekens närvaro	329
Sektion 4 Rätten till jämlikhet, gemensam delaktighet och arv	334
Sektion 5 Fullkomlighet uppnås genom kärlek	336

Kapitel 2 Kärlekens verklighet

Sektion 1 Guds kärlek	342
1.1 Kärlek härstammar från Gud	342
1.2 Kärlekens syfte är idealet med den kärleksfulla föreningen mellan Gud och människa	349
Sektion 2 Sanna Föräldrars kärlek	352
2.1 Syndfri sann anfader och mänsklighetens Frälsare	352
2.2 Sanna Föräldrar ger mänskligheten liv genom sann kärlek	356
Sektion 3 Föräldrakärleken	358
3.1 Föräldrars kärlek är den väsentliga kärleken	358
3.2 Föräldrars kärlek är fullständig även efter att ha givits ut gång på gång	363
Sektion 4 Äktenskaplig kärlek	365
4.1 Äktenskaplig kärlek är hela Universums blomma	365
4.2 Äktenskaplig kärlek kan inte fullbordas om den delas med en tredje person	368
Sektion 5 Sexuell kärlek	374
5.1 Sex är kärlekens ursprungliga palats, himlens allraheligaste plats	374
5.2 Kärlek är ingenting som kan läras	381
Sektion 6 Kärleken hos en son och en dotter	382
6.1 Barn är resultatet av en koncentration av föräldrarnas kärlek	382
6.2 Sanna barns levnadssätt är att vara föräldradfull mot sina föräldrar	383
Sektion 7 Kärlek mellan syskon	385
7.1 Broderkärlek är en modell av kärleken för alla människor i världen	385
Sektion 8 Att älska nationen, älska världen, och älska mänskligheten	387
8.1 Vägen för föräldradfulla barn, patrioter, helgon, och gudomliga söner och döttrar	387
Sektion 9 Kärlek till naturen	390
9.1 Guds vilja med att skapa all världens ting	390
9.2 Naturen är en lärobok som lär ut kärlekens ideal	392

Kapitel 3 Kärlek och äktenskap

Sektion 1 Ett sant äktenskap ger upphov till kärlek av universal enighet	398
Sektion 2 Kärleken som man och kvinna önskar	402
Sektion 3 Välsignelsen är ceremonin för att överföra Guds kärlek	405

Kapitel 4 Kärlek och familj

Sektion 1 Kärlekens ideal är grundat i familjen 409

Sektion 2 Familjen är en kärleksskola för livet i himmelriket 413

Kapitel 5 Kärleken och den andliga världen

Sektion 1 Atmosfären i den andliga världen är kärlek 417

Sektion 2 Vi bör odla en kärleksfull personlighet under vårt liv på jorden 425

KAPITEL ETT

Vad är sann kärlek?

Sektion 1 Kärleken är källan till fred och lycka

Ju större förmåga till kärlek vi har desto lyckligare blir vi. Kärleken är sådan att när vi väl en gång har den i vår hand, vill vi aldrig släppa den igen. Livets källa kan inte styras av människans vilja. Bara sann kärlek kan influera vår motivation, vår källa, eller slutet av vårt liv. Människorna är födda av kärlek, därför måste de leva för kärleken och vid livets slut dö för kärleken. (298-298, 17.1.1999)

Vad kan kärleken ha för färg? Tror du att den skulle vara becks svart på natten, vit på dagen och gul på kvällen? Hur tror du att kärlekens färg är? Kraften för att åstadkomma fred, enighet och jämlikhet för alla finns i kärlekens centrala färg. Men, om du vårdslöst dristar dig inkräkta på kärlekens heligaste plats kommer du att dömas genom eld. (Blessed Family - 344)

När du har funnit någon att älska strålar ditt ansikte. Hur kommer det sig? Det sker inte genom gevär eller hot, bara genom kärlek. Vad är det då för slags kärlek? Denna kärlek är sann kärlek, kärleken som är ägare till hela univer-

sum, ja, universums centrum och dess ursprungliga källa. (95-39, 11.9.1977)

Kärleken är den osynliga ordningen, den fred och huvudsakliga källa till lycka som tjänar det gemensamma goda. Den är hela mänsklighetens gemensamma tillgång och symbolen för Guds vilja och makt. (Blessed Family - 850)

Kärleken har högsta värde. När du väl en gång äger sann kärlek kommer till och med Gud att följa dig, världen kommer att följa dig, alla vill följa dig. När du väl står på kärlekens hedersplats kommer hela skapelsen att följa dig. (217-193, 27.5.1991)

Sann kärlek är sådan, att den får dig och den andre att må bra, även om ni skulle vara tillsammans för alltid. Det är det slags kärlek som får dig att må bra, till och med om ni bara är tillsammans, lever tillsammans, vakar tillsammans, talar med varandra, känner saker gemensamt och lyssnar tillsammans. (127-9, 1.5.1983)

Kärleken är omtyckt och välkomnas av alla människor. Därför önskar alla att vara födda, leva, och dö omgivna av kärlek. Den som har det så är verkligen en lycklig människa. (193-136)

Om vi tänker smått om kärlek, blir den mycket liten; och om vi tänker stort om kärlek, blir den mycket stor. Minsta blinkning från någon du älskar får dig att känna som om himmel och jord vänts upp och ner. Ett leende från den du älskar skulle få dig att känna som om hela himlen och jorden fanns i ditt hjärta. Om du tänker att kärleken är insiktsfull, blir den insiktsfull; tänker du på den som liten, är den liten. Om du tänker på kärleken som någonting stort så är den stor; tror du att du kan se den så kan du, och om du tror att du inte kan se den så kan du inte se den. Endast kärleken kan bryta ner alla barriärer. Förälskade människor är fullkomligt besatta av den och varje ord de vågar uttala kommer att handla om den kärlek som tar dem i anspråk. (51-161, 21.11.1971)

Kärlekens kraft är större och mäktigare än kraften i en atombomb. En atombomb kan bara komma med döden till människor, men kärleken har makten att rädda människor ifrån döden och ge dem nytt liv. Atombomber är inga skapare; de för med sig dom och förstörelse. Den makt som kan förena världen är inte vapnens brutala våld, utan sann kärlek. (Blessed Family I - 850)

Varje nation har sina gränser, sin kulturella bakgrund och sina seder. Det enda vapnet som kan överstiga dessa är sann kärlek. (205-250, 9.9.1990)

Vartefter historien utvecklas och kärleken blir fullkomlig, kommer politiska, ekonomiska och kulturella pro-

blem – alla konflikter och dispyter – att bli fullständigt lösta. De komplexa problemen som mänskligheten idag står inför kan finna en fundamental lösning bara genom fullkommandet av sann kärlek. (Blessed Family - 380)

Vi måste söka efter sann kärlek, men vart kan vi gå för att möta den? Sann kärlek är oföränderlig och evig vare sig det är dag eller natt. Men sann kärlek är inte någonting som bara existerar för det egna jagets skull. (Blessed Family - 380)

Sann kärlek kan inte tillhöra bara en människa, den tillhör alla och delas av universum. Sann kärlek anknyter till familjen, samhället, nationen, världen och universum. (294-63, 11.6.1998)

Om sann kärlek vore fullkomnad, skulle vår förstående Gud inte ens ha någonting emot att vara helt översköld av denna kärlek. Gud kommer att jubla över vad som helst och allt som händer, så länge Han är omgiven av sann kärlek. Om människor kunde leva i en värld av sann kärlek skulle de alla leva lyckligt, utan klagan hela livet. Dessutom skulle det inte finnas krig, missbe-låtenhet, eller lidande i en sådan värld. (Blessed Family - 380)

Till och med hela skapelsen kommer att strö välsignelser över dem som med sitt liv ger sig hän för kärlekens syfte. Blommor kommer att vilja blomma i deras trädgårdar och till och med fåglar kommer att vilja bygga sina nästen på deras bakgård och drilla sina sånger.

Det är för att sådana människor känner värdet hos alla skapelsens ting och verkligen älskar dem. (Blessed Family - 1062)

Även Gud längtar efter kärlek. Eftersom kärleken är så oförbehållsam, är till och med Gud uppslukad av kärlek. Det är så det borde vara. Det är bara logiskt. Det Gud längtar efter mer än allt annat är kärlek. Därför är kärleken mer storartad än Gud. (132-113, 27.5.1984)

Kärleken, som är allt livs mittpunkt, förändras inte. Kärleken lägger beslag på alla ideala omständigheters centrum, och den är helt ett med Gud. Så länge Gud existerar finns således kärleken. (157-226, 10.4.1967)

Man kan hitta pengar, kunskap och makt mitt i kärleken. Kärlekens kraft är evig. De som känner till verklig kärlek behöver inte lära sig någonting i den andliga världen. (202-86, 6.5.1990)

Vad är sann kärlek? Vid skärningspunkten mellan det vertikala och horisontala formar sann kärlek en nittiograders vinkel och måste passa in vart den än går. Den bör passa lika väl i hemmen i Öst som i Västvärldens hem. Sann kärlek kan passa in varsomhelst, överallt, oberoende av om det finns skillnader i rasrelaterad, kulturell eller religiös bakgrund. (180-86, 7.8.1988)

Universum drar ihop sig och utvidgas. Med andra ord, universum andas in och ut. Det är inte genom politisk makt som universums sammandragningar

och utvidgningar kontrolleras. Inte heller sker det med pengar. Det sker genom utgivande kärlek. (121-103, 24.10.1982)

När du ser på världen med ögonen fyllda av kärlek och en fågel flyger förbi dig, kommer du ovillkorligen att tänka: 'Varför kvittrar den fågeln? Jaha, han saknar sin käresta.' Några rader från en dikt eller prosa skulle helt naturligt komma för dig. Det som händer i vårt vardagsliv harmonierar med naturen och fortplantas i en kärlekens symfoni. Därför är ett andetag av kärlek, en smekning av kärlek, en sång om kärlek, och en kärleksviskning, alla så behagliga. (112-257, 19.4.1981)

Den ondaste makten smälter i närvaron av sann kärlek. Det räcker att bara gå förbi eller råka titta på sann kärlek. (Blessed Family - 380)

Kärleken är verkligen det element som utgör den essentiella delen av en person. Den arbetar innan personen ens är född och är själva källan till livet. (177-313, 22.5.1988)

Ett liv som levs för kärleken är ett produktivt och fruktsamt liv, och ett liv utan vetskap om kärlek leder till utmattning och förstörelse. Gud, mänskligheten, och till och med universum längtar efter att existera för kärlekens skull. Det är livets ursprungliga väg. (Blessed Family - 1062)

Sann kärlek är absolut, oföränderlig och evig. (God's Will - 219)

Det kan inte finnas någon utveckling eller revolution när det gäller kärlek. Kärleken är till sin ursprungliga form perfekt, oföränderlig, evig och absolut. (Blessed Family - 351)

Den kärlek som nås på ett naturligt sätt och i den bästa atmosfären är verklig kärlek. (Blessed Family - 353)

När någon en gång fått upp ögonen för kärleken, kommer den personens kropp och sinne att vilja ha multidimensionella förbindelser med universum. Han/hon kommer sålunda att förstå naturens ordning från löven som faller i höstvinden. Han/hon kommer att le för sig själv och till och med önska sig att få bli en blomma för att kunna uppskatta blommans skönhet i en blommande trädgård om våren. (Blessed Family - 376)

Den snabbaste handlingen i världen utförs av kärleken. Om två människor som befinner sig på motsatta sidor av jorden skulle förälska sig, skulle deras kärlek dra dem till varandra och övervinna avståndet emellan dem. Kärleken har en sådan kraft. (112-204, 12.4.1981)

En människa som har tagit emot nåd och kärlek från Gud ser vacker ut. (33-86, 9.8.1970)

När vi når det stadiet då vi kan känna Guds kärlek, kan vi relatera till allt och övervinna allt. Vi äger allt vi behöver när vi är inriktade på känslorna från ursprunglig kärlek. Till och med vår kropps organ har skapats med ett enda

syfte, kärleken. Ögonen formades för att se kärlek, näsan för att lukta kärlek, och öronen för att höra kärlekens ljud. Av alla ord vi hör, är de ord som vi aldrig tröttnar på och alltid tycker om att höra, orden ”Jag älskar dig”. Kärleken är det enda tema som alla väsen njuter av. Den kärlek som hela universum välkomnar är sann kärlek. (298-298, 17.1.1999)

Kärlekens attribut leder oss inte bara till att älska goda ting. Det är bara logiskt att definiera sann kärlek som någonting som älskar det minsta lilla mer än någonting stort. (33-89, 9.8.1970)

Kärleken är sådan att till och med Gud är bunden av dess auktoritet. Det betyder att till och med Gud är svag inför kärleken. Vår allsmäktige Gud kan inte hindra ett leende från att sprida sig över sitt ansikte när Han känner doften av mänsklighetens kärlek. Till och med Gud tycker om att höra kärleksberättelser. (298-298, 17.1.1999)

Vilket är det mest heliga i världen? Det är sann kärlek. Sann kärlek utgår ifrån Gud. Vad Gud önskar mest av allt är en väg av sann kärlek. Du måste förstå att om du inte följer den sanna kärlekens väg kan du inte komma nära Gud. Genom kärleken önskar Gud att se, höra, äta och känna. (Blessed Family - 380)

Lyckan kommer att börja i världen när människor kan leva med kärleken som grundval. Det som människor önskar att få, som fullkomlighet eller sina ideals förverkligande, kan inte uppnås

utan kärlek. Därför existerar allting i universum på grundval av kärlek. Allting i skapelsen har sitt upphov i Guds ursprungliga kärlek. (137-207, 3.1.1986)

Det är så i världen, att när vi ger bort saker så är de borta. Men, i kärlekens fall är det så att ju mer vi ger desto mer får vi tillbaka. Därför finner vi vår fröjd i kärleken. Hur mycket kärlek du än ger kommer den ständigt att fylla dig, så att du alltid kan vara lycklig och glad. Du kanske tycker om pengar, men när du väl ger ut dem är de borta för alltid; och hur mycket du än tycker om makt, när du väl använder dig av den, tar den slut. Men i kärlekens fall, ju mer du ger, desto mera kommer du att ha obegränsad tillgång. (121-105, 24.10.1982)

Vad är sann kärlek? Det är någonting som inte ens mor- och farföräldrar kan avstå ifrån, inte ens i döden. Har du väl fått fatt i sann kärlek så upplever du en sådan glädje i den att du inte kan leva utan den. Så är det för alla människor, män som kvinnor, ung som gammal. (171-67, 6.12.1987)

Skulle en farfar någonsin säga efter att ha smakat kärlek, ”Å, jag är trött på den kärlek jag smakade som ung! Den skiljer sig från aromen i vår civilisation av idag. Jag tycker inte om den! Jag skulle hellre vilja dofta någonting annat än aromen från kärlek!”? Bröd eller ris stimulerar varje cell i vår kropp att säga, ”Åh, vad det smakar bra!” Det är för att kärleken utgör kärnan, hjärtat i allting. Kärlek är alltings essens. När du behandlar någon

eller något med sådan kärlek, kommer en väg att öppnas längs vilken du fritt kan gå vart som helst. (139-197, 31.1.1986)

Sann kärlek är den typ av kärlek som varar för evigt: sann kärlek på våren, sommaren, hösten och vintern. Sann kärlek när du är i tonåren, när du är ung och när du är gammal; och sann kärlek till och med när du går till den eviga andliga världen. Det är oföränderlig kärlek. (194-303, 30.10.1989)

Vem är kärlekens ägare? Det är varken mannen eller kvinnan. Det är Gud själv. Gud och människorna kan bli ett bara genom att ha kärleken som medelpunkt; bara genom kärlek. Det är för att kärleken är absolut för Gud och för människor. (279-246, 15.9.1996)

Varhelst det finns harmoni i kärlek, sätts en krets rörelse i gång. När människor och Gud blir ett i kärlek, och när denna kärlek bär frukt, kan Gud komma ned och människor gå upp och de kommer att mötas på mitten. Gud kommer då i händelsernas centrum och en sfärisk rörelse uppstår. Där harmoni är upprättad i kärlek – och platsen där liv uppstår – ligger den centrala punkten. Det är början till jämställdhet och gemensamt liv. Detta händer för att kärlekens kraft är där. Den kraft som påverkar och omfamnar allt i universum är kärleken. (Blessed Family - 344)

Kärlek är någonting som du aldrig kan uppleva ensam. Detsamma kan sägas om lycka. Inte ens konceptet för

fred kan tillämpas för bara en nation; det beskriver en relation som upprättas mellan ett land och ett annat. Först när du kan älska och bygger på ett förhållande med någon som är jämställd med dig, kan du uppleva sann lycka. Det samma gäller för frihet. Du kan inte skapa sann frihet för dig själv. Den frihet som du kan få i kärlek, tillsammans med kärlek, är just sann frihet. Där sann kärlek är närvarande är det så att, även om någon utövar absolut auktoritet över andra, – till och med en piska i näven – kommer detta inte att hålla människor tillbaka. Istället upplever de rikare glädje och större lycka. Det är så, för att kärleken är något som ges till andra för att berika dem, och för att någon har offrat sig själv för att rädda dem. (Blessed Family - 342)

Kärleken är den pelare som står i centrum där sinne och kropp automatiskt blir ett. Såväl individen, familjen och släkten som nationen, världen, universum och Gud finns alla vid mittpunkten, just vid denna pelare. Mittpunkten förflyttar sig inte. Därför är platsen för sann kärlek den plats där man vill slå sig ner för alltid. (230-135, 1.5.1992)

Jesus sa en gång: ”Jag är vägen, sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Men han utelämnade någonting, det viktigaste av allt, – kärleken. Jesus skulle ha sagt, ”Jag är vägen, sanningen och livet och kärleken...”, men han utelämnade ordet kärlek. Detta ord borde bli insatt i Bibeln. När kristna människor hör mig säga

sådana saker kommer de att utropa: ”Så hädiskt!” Men om man frågar Gud om det här kommer Han att svara, ”Javisst!”. Av det kan vi se att Gud verkligen älskar kärleken, men mest av allt älskar Han sann kärlek. (149-15, 1.11.1986)

Sektion 2 Kärlek innebär gränslöst givande

Kärlek kräver hundra procent hängivelse. När Gud skapade universum investerade Han sig själv till hundra procent genom sin kärlek. Därför börjar sann kärlek med att man lever för andra. (189-202, 6.4.1989)

Gud är ingen diktator. Gud gav allting till människorna. Anledningen till att Gud är nära oss är att Han vill leva för vår skull. Därför vill vi följa honom i evighet. Att leva för andra är en naturens lag, så för att upprätthålla vår tillvaro i världen måste vi leva på det sättet. Bara genom ett liv för andra kan förbindelsen mellan Öst och Väst skapas, och likaså den mellan förgångna tidsåldrar och nuet. (187-89, 6.1.1989)

Att ge och ge, åter och återigen för andras skull, försätter dig i samma situation som när Gud gav av sig själv vid tiden för skapelsen. Genom att investera allt du har i någonting skapar du ett andra jag, och det är likadant som när Gud investerade allt Han hade i skapelsen. Återskapandets historia är återupprättelsens väg genom gottgörelse. Gottgörelse erbjuds genom historien för återskapande. Därför kan återskapande

bara ske när man investerar allt man har. (82-239, 31.1.1976)

Logiken för evigt liv fungerar enbart genom att investera sig själv om och om igen. Du kan aldrig bli ruinerad om du lever för andra. Från att ge små saker i början kommer du att fortsätta ge större saker. Vart leder då detta? Det kommer tillbaka till dig själv. (204-106, 1.7.1990)

Kärleken tillfredsställer oss inte ens efter att vi har gett ut den. Istället vill man ge mer när man har gett kärlek, och man skäms när man inte kan göra det. De som skäms till och med efter att ha gett, är verkligen kärlekens ägare. Med kärlek är det så att ju mer vi ge desto mera får vi tillbaka. Och ju oftare vi handlar så, desto mera överträffas kraften i det som har getts av kraften i det som vi får tillbaka. På det sättet går du aldrig under, snarare blomstrar du. Det går inte att bli framgångsrik utan kärlek. (38-326, 8.1.1971)

Kärlek kan aldrig bli uttröttad. Ju mer den är satt i rörelse desto mer växer den. Enligt mekanikens lagar blir något som är i konstant rörelse med tiden utmattat. Vad kärleken beträffar, gäller snarare att ju mer den sätts i omlopp desto mer växer den, istället för att förbrukas. (219-18, 25.8.1991)

Kontentan av kärleken är att när du lever för andra blir kärleken större, men när du vill att människorna ska leva för dig förminskas din kärlek lite undan för undan. (129-264, 13.11.1983)

Vad är sann kärlek? Det är att ge och sedan glömma det. Det är att ge och ge och att sedan ge lite till. (240-298, 13.12.1992)

Trots att du kanske ger och ger om och om igen, varar kärlekens värld för evigt. (121-173, 24.10.1982)

Ordet kärlek är sannerligen ett mäktigt ord. Det finns ett koreanskt talesätt: ”Ett vältaligt ord kan rensa bort en stor skuld.” Det betyder att med bara ett ord kan man gottgöra någonting. Även om du har en skuld på miljardtals dollar, kan ett ord av kärlek mer än gottgöra skulden. (227-253, 14.2.1992)

Det finns inget annat än den sanna kärlekens hus som har auktoritet att råda över universum i dess oändliga vidd. Kärlek kommer från att leva för andra. Till och med Gud, den store, allsmåttige Skaparen, måste buga sig för kärleken. (162-287, 17.4.1987)

Kärlek är något som inte ens Gud kan uppfylla ensam. Kärleken kan bara uppnås på basis av en relation till någon annan. Var någonstans börjar kärlek? Den börjar inte hos oss själva; den växer och utvecklas genom att ha en partner. (Blessed Family - 342)

Var förvaras roten till sann kärlek? Trots att Gud är allvetande och allsmåttig förvaras inte kärlekens rot inom honom. Fastän den allvetande och allsmåttige Guden är den sanna kärlekens centralperson, vill Han inte behålla

roten till sann kärlek bara inom sig själv. Gud vill att kärleken skall slå rot hos den person som skall vara kärlekens objekt. (177-269, 20.5.1988)

Ju mer kärlek du ger, desto mer kärlek har du. Den tar aldrig slut. Du kommer att ha reserver i större skala att ge ut. Men, allting annat tar slut; pengar, kunskap och auktoritet tar alla slut. Allting som har att göra med människors omständigheter och känslor i världen har en ände. Men evig sann kärlek har inget slut, hur mycket du än fortsätter att ge. Kärleken är anmärkningsvärd i det att den fortsätter in i evigheten. (121-243, 27.10.1982)

Kärlek är något som du inte kan fullfölja om du är självcentrerad. Kärleken börjar inte hos en själv, den börjar och uppfylls senare genom ens kärlekspartner. Därför kan kärlek inte fulländas utan en motpart. (145-215, 11.5.1986)

Du kan inte uppnå kärlek ensam. Inte ens den mest framstående människa i världen kan finna kärlek om han eller hon är ensam, eftersom kärlek bara bildas i en relation mellan ett subjekt och ett objekt i partnerskap. I överensstämmelse med det kan inte ens Gud, som är allvetande och allsmäktig, känna någon stimulans eller impuls om Han tänker vinna kärlek för sin egen skull. Därför behöver vi en partner. (219-14, 25.8.1991)

Universums innersta kärna är människan och människans innersta kärna är liv. Livets rot är kärleken och kärle-

kens rot är Gud, men denna kärlek kan inte förverkligas av någon helt ensam. Man behöver en relation till en partner för att förverkliga kärleken. Eftersom Gud är kärlekens ursprung är människan det enda väsen som är kvalificerat att vara partner i den kärleken. (48-205, 19.9.1971)

Ordet kärlek, och till och med ordet hopp, kan inte användas i referens till någon som är ensam. Inte ens liv kan uppstå från en ensam individ; liv kan bara uppstå genom banden i en relation. (69-59, 10.9.1973)

Låt mig nu ställa en fråga till er. De båda saker som varar i evighet är liv och kärlek. Vilket kommer först, liv eller kärlek? Vilket är det? Vad beträffar Gud så fanns inte kärleken innan Gud fanns; kärleken blev till efter Gud. Därför kommer livet först och kärleken som nummer två när det gäller Gud, men för människan kommer kärleken först och sedan kommer livet. (105-75, 23.9.1979)

Till vad för slags väsen skapade Gud oss? Vi skapades till att bli partners och objekt till Guds kärlek, för att ha hans absoluta och unika värde. Gud skapade man och kvinna för att de skulle ingå i ett partnerskap i kärlek tillsammans med honom. Därigenom ville Gud skänka dem större värde än till och med hela universum. Människor är födda ur kärlek och uppfosttrade med kärlek, och de lever i kärlek tills de dör i kärlek. Men det är inte som om de bara försvann. Eftersom kärlekens subjekt, Gud,

är evig, oföränderlig och unik, har vi evigt liv när vi står inför en sådan gud som objekt och partner till hans kärlek.

(142-143, 8.3.1986)

Guds syfte med att skapa Adam och Eva var att känna glädje. Det var inte glädjen över att se på dem, tala med dem och röra vid dem utan en glädje baserad på kärlek. Han skapade oss för att uppnå kärlek. (114-11, 14.5.1981)

Gud är det Absoluta Väsendet, men Han behöver ett annat väsen som sin kärlekspartner. Den partnern är ingen annan än människan. När människor, som är Guds partner i kärlek, visar sig inför Gud med fulländad kärlek kan Han bli en lycklig gud och den gud, som har funnit den fullkomliga glädjen.

(145-267, 15.5.1986)

Gud har bara en dröm, det är att förverkliga kärlekens ideal. Men Gud kan inte uppfylla denna dröm ensam. Varken kärlek, lycka eller glädje kan uppnås av en enhet ensam. De kan aldrig förverkligas utan ett partnerskap.

(Blessed Family - 302)

Varifrån kommer kärleken? Den uppenbarar sig genom din partner. Om din partner är ful och du inte tycker om honom eller henne, håller du din kärlek tillbaka. Och om partnern är vacker och god, startar kärlekens dynamik mycket snabbare. Kärlekens arbete bestäms med andra ord av förtjänsterna hos dem som ingår i partnerskapet, som t.ex. av deras ord, skönhet och doft. (Blessed Family - 342)

Varifrån kommer kärleken? Den kommer inte från oss själva utan från vår partner. Eftersom den kommer från vår partner, bör vi buga oss och leva för honom eller henne. Därför instruerar oss naturlagen: Lev för andra! När nu någonting så dyrbart och värdefullt kommer till oss, bör vi praktisera filosofin att leva för andra. Det betyder att vi måste ha aktning för och leva för vår partner. (143-277, 20.3.1986)

Det saknar inte betydelse att jag är livfull och aktiv på många områden; jag gör det för att jag har ett syfte. Det syftet är inget annat än att förverkliga en värld av kärlek. Människan existerar med målet att förverkliga och uppnå kärlek. Eftersom syftet för människans liv ligger i förverkligandet av sann kärlek, bestäms också värdet för människans existens av denna sanna kärlek. Så underbart detta är! (Blessed Family - 1062)

Alla människor hoppas att deras kärlekspartner kommer att ha ett tusenfaldigt värde, eller oändligt mycket större värde än de själva. Likadant önskar Gud för människan, hans kärlekspartner, att vara ett väsen av oändligt värde. När någon är fullkomlig får han eller hon en gudomlig personlighet och blir således lika felfri som den himmelske Fadern och uppnår då samma värde. (277-196, 16.4.1996)

Vad är sann kärlek? Det är en kärlek som får dig att vilja stanna hos din partner i tusen år och som får dig att vilja älska den personen för alltid. Med sådan kärlek kan det inte finnas något

helvete och Satan kan inte komma åt dig. (Blessed Family - 380)

Om Gud söker en absolut partner för sin kärlek, vem kommer Han att rekrytera? Det är ingen annan än människan. Av det följer att en kärlekspartner som har blivit ett med Skaparens eviga kärlek också måste leva för evigt. En viktig fråga för religionen är hur man ska etablera en logisk förståelse av det eviga livet, som är baserat på kärleksrelationer. Evigt liv beror inte på mannen eller kvinnan. Det kommer heller inte an på Gud. Ni måste klart förstå att evigt liv vilar i Guds kärlek. (218-210, 29.7.1991)

Om man inte har något subjekt som partner i sin kärlek kan man känna sig tom och ensam. Men om det finns ett subjekt, en kärlekspartner, känns allting fullständigt. Och när någonting är fyllt till bredden med kärlek kan allt annat vara fyllt också. Då kan man utgjuta obegränsad och sann kärlek. Anledningen till att du utbyter kärlek med andra är för att du vill uppnå ett ideal och sedan multiplicera det ideal. Kärlekens värld överstiger avstånd. Kärleken är så snabb att inte ens ljuset kan följa den. Kärleken färdas snabbast i världen. Den är också det vackraste och mest perfekta som finns. Kärleken är det enda som fullständigt fyller och jämnar ut allt. (95-39, 11.9.1977)

Vem står närmast centrum; någon som är villig att offra kärleken för att upprätthålla livet eller någon som är villig att offra livet för kärlekens skull?

Vem kommer sanningen närmast? Den som offrar sitt liv för att vinna kärleken är närmare centrum och närmare sanningen. Det är så eftersom den som är villig att offra kärleken för livet är självcentrerad medan den som är beredd att ge sitt liv för kärleken inte är det. (174-15, 23.2.1988)

Medan jag färdades på de fem oceanerna och de sex kontinenterna bad jag allvarligt över kärlekens väg. Jag har sökt efter att låta kärlekens ljus lysa över alla människor, som, när de lever utan kärlek, är som en öken. Om den väg som människor slutligen måste följa kommer att leda dem till den andra världen, som är kärlek, måste det viktigaste för mänskligheten vara ”kärlekens ledlykt”. Bara denna kärlekens ledlykt kan leda mänskligheten till det ursprungliga hemlandet. (Blessed Family - 404)

När du väl blir ett med Gud framträder en kretsörelse i alla slags former och figurer. Därför måste de äldre syskonen älska de yngre och däri följa sina föräldrars exempel att älska dem. I en sådan familj som är förenad till en kärleksfull enhet, blomstrar kärleken inom familjen. Sedan utvecklas den kärleken vidare till kärlek i samhället och efter det till kärlek inom nationen. På det sättet blir det så småningom till en kärlek som omspannar hela världen. (28-168, 11.1.1970)

Försjunken i kärlekens hänryckning skapade Gud människan till evigt liv. Därför är åldrandet ingen ovän. Människor är födda av kärlek, de lever med

kärlek, och slutligen skördas de som kärlekens frukt. När du dör skördas du som en kärlekens frukt. Vi har levt och mottagit våra föräldrars och våra barns kärlek och efter att ha upplevt kärlek som ett par har vi älskat våra barn som föräldrar till dem. Därför ska Guds kärlek och allt som vi har sått i hjärtats värld av kärlek, mogna och bära frukt under loppet av vårt liv. När vi går vidare till nästa värld kommer vi att skörda vårt livs frukter och ta dem med oss. (83-198, 8.2.1976)

Gud uppehåller livet på grundval av sann kärlek; hans allvetande och allmakt måste vara baserad på sann kärlek. Bara då kan Han stå som den ideale subjekt partnern för mänskligheten, en subjekt partner som har överstigit historien. Om Gud söker att ta på sig positionen som subjekt partner bara med livets kraft kommer inga av skapelsens verk att vilja förenas och bli ett. Till och med mikroskopiskt små djur och växter önskar att en kärlekens mästare skall sköta och vårda dem. De tycker om att känna beröringen av älskande händer. Du ska inte säga, jag är starkare än någon annan, så du måste göra som jag säger! Först när kärleken är involverad sätts liv i rörelse. Livets rot botten i kärlek. Grunden för Guds eviga existens är inte livet utan kärleken. (173-84, 7.2.1988)

Sektion 3 Harmoni uppstår i kärlekens närvaro

Det är trevligt att bara tänka på kärlek, att se den och smaka på den. Det är så kärleken är. (Tongil Segye 10.2.1980)

Kärlek är föreningen mellan Öst och Väst, mellan Nord och Syd. Det är föreningen av himlen och jorden. Därför antar kärleken en sfärisk form. (225-46, 1.1.1992)

Sann kärlek är den kärlek som finns i centrum och förbinder vertikalt och horisontellt. (195-242, 1.12.1989)

Kan ni föreställa er hur hänryckta en människas läppar skulle se ut, när de leende överlåter sig åt sann kärlek? Tänk bara hur vackra människans fem sinnen ter sig när de är helt betagna av sann kärlek, och hur vackra de fem sinnenas harmoni är, när de kommer närmare Gud.

Gud kan inte alldeles ensam uppleva glädje över skönheten. Han kan bara uppleva skönhet när Han har någon att relatera till. Därför skapade Gud människan. Gud önskar att göra en världens runtresa i människans hjärta, med all dess inre skönhet; Han önskar det mer än Han önskade att skapa himlen och jorden. (Blessed Family - 380)

Till och med Gud andas. Han andas sann kärlek. Eftersom Gud också håller samma takt som universum, fortsätter universum i all evighet, med sann kärlek som medelpunkt. Därför kan du först när du når denna nivå komma in i sfären för Guds andning och leva evigt. (201-191, 1.4.1990)

Universum är runt, likaså är solen rund. Kring vad kretsar alla runda föremål? De kan inte bli runda av sig själva.

De blir bara runda på grund av ett förhållande till någonting annat. Världen, som är en existerande enhet, en substantiell enhet som integrerar sådana förhållanden, fortsätter på basis av denna sfär av omloppsförhållande. I betraktande av detta, vilken är den ursprungliga källa som kan bilda ett sådant omloppsförhållande? Den ursprungliga källan till denna harmoni är kärlekens rörelse. (164-78, 26.4.1987)

Kärleken är som en nerv. När ett av våra hårstrån dras ut vänder sig hela kroppens känsla mot den dragande kraften. På samma sätt, när du drar i kärlek, dras universum till den dragande kraften. När du rör kärleken rör sig hela universum i överensstämmelse med det. (89-90, 2.3.1976)

Människor måste leva sitt liv hänfödda av någonting. Den som är hänförd av något är verkligen lycklig. Konstnärer är hänfödda av konst. Människor med en litterär böjelse är hänfödda av de böcker de skriver, eller av de stora mästerverk de har läst. Sådana människor är lyckliga. Därför skulle människor leva hänfödda av Guds multidimensionella och ideala kärlek och följa endast honom. (59-316, 30.7.1972)

Vad är det mest värdefulla som både mannen och kvinnan söker efter? Det är kärlek. Kärlek är något som människor alltid tycker om, och det gör Gud också. Kärlek är vad hela universum tycker om mest av allt och i all oändlighet. (179-33, 3.7.1988)

Trots att den är osynlig, är kärleken jordens mest dyrbara skatt. Det är så för att den till sin natur är oföränderlig. Guld är dyrbart eftersom det har en oföränderlig kulör; en diamant är dyrbar på grund av sin oföränderliga hårdhet; en pärla är dyrbar för sin lysters oföränderliga harmoni. Men, dessa kostbara skatter saknar liv. Sann kärlek å andra sidan är en skatt som har liv och är därmed mer värdefull än alla de andra. (201-142, 30.3.1990)

Alla tycker om kärlek. Slutligen, på grund av kärlek älskar vi mer och mer. (60-80, 6.8.1972)

Kärlek strömmar in i hjärtat hos individer, in i en familjs hjärta, och in i ett folks själ och hjärta. Den flyter fram överallt. Och vart den än flyter välkomnas den av alla. Det finns ingen möjlighet att spärra vägen för kärleken. Alla vill få stimulans, inte sant? Gud skapade människor så att de kunde relatera till varandra genom kärlekens makt. Den som har levt och andats i samklang med universum, bunden genom kärlekens band, behöver inga formaliteter när han eller hon kommer fram till Guds palats. Han eller hon kan öppna palatsets portar efter egen önskan och gå till det inre, allraheligaste, där Gud bor och ropa, "Himmelske Fader!". Då kommer Gud att svara, "Å, mitt barn, du är här!". (164-47, 11.8.1968)

Vilket är det enda problemet i människans värld? Det är kärleken, om den brinner klar. För att kärlekens ljus ska

skina klart måste det ljuset brinna både invärt och utvärt. Med vad måste det brinna? Det måste brinna med önskan att älska. Sett ur det perspektivet kan man förstå att vårt liv, under vilket vi har att göra med all dagliga världsliga ting, utgör ett kort uppehåll på vår resa. (194-55, 15.10.1989)

Var finns Gud? Vi säger att Han är allestädes närvarande. Det betyder att Han inte finns på någon specifik plats. Han är varhelst kärleken är. Det bör du veta. Grundad på kärleken är Gud allestädes närvarande. Också vi kan vara allestädes närvarande då kärleken är medelpunkten. Det är ett privilegium vi kan glädjas över när vi äger kärlek. (149-23, 1.11.1986)

Ordet jämlikhet är meningslöst utan kärlek. Genuin jämlikhet är bara möjlig när människor lever för andra, med kärleken som medelpunkt för sina liv. (140-142, 9.2.1986)

Genom kärlek kan en man och en kvinna vara jämlika med varandra, och en mor kan stå på samma nivå som sin son även om han är landets president. Allt som innehar kärlek kan ha samma status. Detta borde vi inse. (129-49, 1.10.1983)

Mänskligheten står i centrum för alla skapelsens verk. Vad är det då som står i centrum för människan? Det är sann kärlek. Guds kärlek bildar en vertikal linje. För att fastställa himlens och jordens centrum behövs det också lin-

jer av kärlek från både man och kvinna; kvinnans linje går till mannen och mannens linje går till kvinnan. På så vis skapar dessa kärlekslinjer en roterande cirkel. När en man och en kvinna har sann kärlek är det fulländad kärlek med en negativ laddning. När fulländad och sann negativt laddad kärlek utvecklats kommer Guds positivt laddade vertikala kärlek automatiskt att vara närvarande. Det är så universums principer fungerar. (120-210, 16.10.1982)

Du kan bara utveckla ett ömsesidigt förhållande med universum om du har kärlek. Utan kärlek kan en sådan ömsesidighet aldrig äga rum. Anledningen till varför kärleken sägs vara så mild och ödmjuk är att den med dessa kvaliteter kan sättas i rörelse rikligt och fullt ut, utan motstånd. När någonting är mildt, ödmjukt och uppoffrande kan det relatera till vem som helst. Det kan obehindrat gå vart som helst. I själva verket är det inte verklig uppoffring. Nyckeln till att arbeta utan motstånd ligger i att leva för andra, offra för andra och tjäna andra. Varför ska vi tjäna och uppoffra oss för andra? Vi måste göra det för att fullända våra andningsorgan inför vårt nästa liv. (122-329, 1.12.1982)

Alla varelser som fortplantar sig kommer samman som par för att föröka sig. Det är kärleken som medför harmoni i fortplantningen. Det är sant när det gäller fortplantningen hos alla levande varelser i naturen. Också när det gäller vatten finns det feminint vatten och maskulint vatten och fiskar mår bra i

områden där dessa vattentyper blandas. Många fiskar lever där kallt och varmt vatten blandas. Det är idealet. Det måste finnas harmoni. (177-271, 20.5.1988)

Fåglarna som lever i norr flyger söderut för att föda sina ungar och fåglar som lever i södern flyger norröver för att föda sina. Denna flytt fram och tillbaka följer en rytm. Eftersom de föddes där återvänder fåglarna till platsen för sin födelse för att få sina ungar. Fiskar som lever i kallt vatten lägger sin rom i varmt vatten och fiskar som lever i varmt vatten kan bara lägga sin rom i kallt vatten. En harmonisk enighet av *yin* och *yang* behöver etableras. Därför flyttar de. (132-74, 20.5.1984)

Kärlek kan inte uppnås utan ett förhållande med en partner. Inte ens Gud som är absolut har någon möjlighet att uppleva kärlek alldeles ensam. Kärlek kan inte förverkligas utan en partner; således innebar skapelsen en ansträngning att ställa en absolut kvalificerad partner inför den absolute Skaparen. Vi människor är detta skapelsens mästerverk, gestaltade så att till och med Gud kunde finna den kärlek som även Han behöver. (140-282, 14.2.1986)

När du är berusad av Guds kärlek kan du inte bli uttråkad ens om du måste stirra på ett sandkorn i tusen år. (83-198, 8.2.1976)

När vi funderar över oss själva som födda i ett universum av kärlek, känner vi oss oändligt lyckliga. (298-300, 17.1.1999)

Sann kärlek är inte något som kan tvingas fram; den uttrycks frivilligt. När du älskar någon, ha då inte bara avsikten att ta emot, eftersom ideal kärlek bara kan förverkligas genom förloppet av givande och tagande. (66-123, 18.4.1973)

Om du skulle älska något som vem som helst kunde avbilda, som vem som helst kunde beröra och som vem som helst kunde känna till, skulle du tappa intresset i den kärleken inom mindre än en dag. Men det är inte så kärlek är. Kärlek är något som – även när den inte är där – känns som om den vore där, och som trots att den är nära känns som om den vore fjärran. Kärleken arbetar som en mystisk hägring i alla gestalter och former som är goda när du tror att de är dåliga och dåliga när du tror att de är goda. (175-197, 17.4.1988)

Sann kärlek kan fullborda idealet av enighet i universum. Hur storartat ett mästerverk än är, om du inte finner en arom av sann kärlek i det kommer du inte att vilja kännas vid det. Det är likadant till och med när det gäller den sanna kärleken mellan man och hustru. (112-165, 12.4.1981)

Människan tycker bäst om kärlek eftersom kärleken är det subjekt som förenar allt och gör det till vårt eget. Människor kan aldrig fatta hur kärleken är. (18-328, 13.8.1967)

Precis som när föräldrar älskar sina barn, ju mer du älskar desto mer ökar din glädje. Kärleken förenar saker och

ting. Om det finns en person som är ett med Gud genom Guds kärlek kommer ingen att kunna skilja honom eller henne från Gud. Vilken underbar kärlek detta är! (18-329, 13.8.1967)

Bin är så intensivt koncentrerade att få nektarn som finns i blommorna. Deras huvuden är nedborrade i blommorna och deras bakkropp sticker upp i luften. Man kan inte dra ut dem ens med en pincett. De kommer inte ut ens om du drar så hårt att deras bakkropp lossnar. Varför skulle de, när nektarn i blomman smakar så gott? Om då nektarn smakar så gott, hur mycket godare är då inte smaken av kärlek? Vilket är bättre, smaken av kärlek eller smaken av honung? (137-57, 18.12.1985)

Utan kärlek kan man inte uppnå enighet. Bara ord är inte nog för att förena två helt olika personer. Vad behövs då för att förena dem? Om de är förenade kring materiella saker och de materiella sakerna försvinner, kommer de helt enkelt att skiljas. Anta att en tredje person presenterar dem för varandra och de förenas på något sätt. Om den tredje personen försvinner kommer de att separera. Vad är det då som behövs för att två människor för all evighet skall komma samman som en? Det måste finnas kärlek där. (51-74, 1.11.1971)

Endast kärleken har makten att förena de fem sinnena. Du kanske inte vet vad kärlek är, men den ger lukten från en gammal man som är obehaglig för de flesta människor att verka söt och

behaglig för hans fru. Till och med om den gamle mannens ansikte och händer är helt rynkiga och knotiga, kommer hans hustru att tycka om det ansiktet och de händerna. Det är precis det kärleken åstadkommer. (148-318, 26.10.1986)

När kärlekens vind blåser verkar hela världen vacker. Var och en blir poet eller romantisk när han eller hon är djupt förälskad. (145-317, 26.10.1986)

Kärlekens smak liknar smaken av *schizandra*-bär. Det bäret har en sur och besk smak men är i verkligheten en sammansättning av fem smaker. Jag vet inte mycket annat om *schizandra*-bäret men jag känner till dess egenartade smak. Det smakar främmande först, men när du har svalt det vill du äta mer av det. (173-87, 7.2.1988)

En flödande kärlek som omfamnar våren och fortfarande har mer att ge i reserv, en kärlek som smälter snön och töar upp isen en kall vinter – oändlig kärlek, omätbar i höjd eller vidd – skulle bilda ett förbund med oss och aldrig lämna oss. Den skulle ha sin plats i vårt innersta hjärta. Utan kärlek kan vi inte finna någonting av värde i världen. Men när vi livligt kan känna och förnimma en sådan kärlek inom oss, kan den kärleken tävla med hela universum. Någon som har absolut kärlek i sitt hjärtas innersta, kärlek som är densamma från början till slut, kan tävla med universum till och med om han eller hon bara är en ensam individ. (33-75, 9.8.1970)

Om vi så bara ser på en grästuva måste vi kunna göra det ur Guds synvinkel, och när vi ser på en blomma måste vi göra det medan vi relaterar till Gud och förkroppsligar hans hjärta. Till och med när vi ser på insekter, fåglar eller andra djur måste vi kunna uppleva förbindelsen mellan våra inre känslor och Guds hjärta. (6-340, 28.6.1959)

Människor som lever med Guds kärlek i sitt hjärta är söner och döttrar till Gud. De är hela universums centralgestalter som kan styra himmel och jord. Kärleken är den outhärliga beståndsdel som ger människor möjlighet att vinna den positionen. (9-173, 8.5.1960)

Våra sinnen kan utvidgas till oändlighet genom hjärtat, snarare än genom kunskap. Ett hjärta fyllt av kärlek är så stort att det lätt kan omfamna universum.

Så när vi en gång utvecklar detta ursprungliga och mäktiga område kommer till och med Gud att vilja komma och ta en tupplur där. Eftersom vi inte kan omfamna Gud med vår kunskap måste vi veta hur stort ett hjärta fyllt av kärlek är. (Blessed Family - 1053)

Kärleken överskrider alla nationsgränser, eftersom Guds kärlek inte vet av några begränsningar. Den överskrider mänsklighetens fem olika raser och gör ingen åtskillnad på den svarta, vita och gula rasen. Detta gör Guds kärlek så stor. När kärleken börja flöda oberoende av den omgivning i vilken den flyter, anpassar sig omgivningen till detta flö-

de och utvecklas. Gud är nöjd först när vi tar till oss det perspektiv som kan få detta att hända. Därför måste vi gå kärlekens väg. (164-93, 26.4.1987)

Sektion 4 Rätten till jämlikhet, gemensam delaktighet och arv

Hur kan du stiga till en position som den absolute Guds objekt? Kan du bli det genom att göra en ansträngning eller genom att använda våld? Ingen av dessa metoder kommer att fungera. Men om du sluter ett kärleksförbund med Gud kan du ögonblickligen höja dig och komma på samma nivå som Gud. (69-75, 20.10.1973)

När du behärskar kärlekens kärna kan du styra Gud. Om en mycket speciell makes hustru råkar ha ett alldagligt utseende kan hon ändå råda över sin make genom deras kärleksband. Det spelar ingen roll om han är en fantastisk person med doktorsgrad, han kommer inte att kunna värja sig mot att stå under hennes kontroll. Sådan är kärlekens makt. (137-61, 18.12.1985)

Om du önskar komma på samma nivå som Gud, ha rätten till en position motsvarande Guds, måste du inneha Guds kärlek. (145-269, 15.5.1986)

I kärleken finns rätten till lika deltagande. Vad det betyder är att om fadern har en hög ställning kan sonen, trots att han innehar en lägre ställning, genast stiga till faderns position. På grund av den anmärkningsvärda sanningen att

rätten till jämlikhet är inbyggd i kärleken, är kärleken evig trots att du eventuellt är åtskild från dina kära. (143-277, 20.3.1986)

Den människa som kan uttrycka sann kärlek vinner möjligheten och rätten att genast äga allt som Gud längtar efter att se i den ursprungliga ideala världen. En sådan behörighet måste dock vinnas på jorden. Genom att älska dina landsmän, älska människorna i världen, och älska alla skapade verk kan du känna Guds sanna kärlek. (112-204, 12.4.1981)

Bara den som äger Guds kärlek får förmånen att ärva bestämmanderätten över himlen och jorden som Gud skapade. (149-272, 27.11.1986)

När du upprättar en förbindelse med Gud genom kärlek, får du vissa speciella rättigheter: rätten att styra, rätten till jämlik rang, och rätten till arv. (143-277, 20.3.1986)

I kärlekens sfär har de som har den bästa karaktären förmågan att öva upp samma skicklighet som Gud. (126-142, 12.4.1983)

Guds kärlek och människans kärlek är i själva verket likadana. Kärleken strävar efter enighet. Varför längtar män och kvinnor efter varandra? Det är för att mannen kan äga Gud bara genom en kvinna och likaså kvinnan genom en man. Kärlek är ömsesidig tillgivenhet. (Blessed Family - 334)

Vilket har högre värde, liv eller kärlek? Människor kan inte ens ge sin heligaste plats i utbyte mot sitt liv. Även om en man och en kvinna äger ett liv tillsammans så är detta liv inte förbundet med den heligaste platsen; kärleken däremot är knuten till den heligaste platsen, det gör kärleken mer värdefull än livet. (132-112)

Vem blir ägaren? Det är han eller hon som tjänar andra mest. Personen som tjänar andra mest kan råda och föra befäl. Det är också en naturlig regel att ett arv kommer den människa till del som lever för andra. I kärleken kan man finna rätten till ömsesidigt deltagande, vilket betyder att båda parter fritt kan ta del av varandras liv var som helst, dag som natt. Behöver du tillåtelse att gå in i dina söners eller döttrars rum? Behöver barn få tillåtelse för att gå in i sina föräldrars rum? Naturligtvis inte. Om du i ditt inre äger medlen med vilka du kan älska Gud, kan du vara med Honom vart Han än går. (170-199, 15.11.1987)

Vari ligger skillnaden mellan sann kärlek och auktoritet? I sann kärlek ger du allt och glömmer att du har gett. Var ligger skiljelinjen mellan gott och ont? Ont är där något är givet med intentionen att få egen fördel, och gott är där du, trots att du ger, glömmer att du har gjort det. Till och med i ett hem står de som tjänar andra mer på den goda sidan, och den som lever för andra mest av alla blir den familjens herre till slut. Låt oss anta att det finns tio vänner. Vem av dem är den bäste? Den som bryr sig om alla de

andra. Då skulle de tio vännerna utnämna den som har tagit hand om dem till centralgestalt och tjäna honom. Det är så som vi får universum i arv. (141-252, 26.2.1986)

Vad är det en människa bör lämna efter sig för att bli evigt ihågkommen? Det första är ett arv av kärlek och det andra är ett arv av sant liv. Du måste lämna efter dig din kärlek och ditt liv. Kärleken existerade inte före Gud: kärleken finns eftersom Gud existerar. Därför kommer livet först för Gud och kärleken som nummer två, men för människan kommer kärleken i första hand och livet som nummer två. (105-75, 23.9.1979)

Skulle du fråga hela universum, från de minsta partiklarna upp till människan, ”Vad är det som en människa måste ha för att äga dig?”, skulle de alla svara att de ville tillhöra en person som har kärlek. Det betyder att alla ting i skapelsen söker en ägare som har kärlek. (132-158, 31.5.1984)

Gud vill skänka hela sin auktoritet till människorna. För att göra det måste Gud och människorna bli ett baserat på kärlek. Guds skapelseideal är enighetens ideal. Detta ideal av enighet baserat på kärlek är skapelsens syfte. (39-340, 16.1.1971)

En mänsklig varelse är Guds kropp; Gud har antagit fysisk form. Eftersom vi är Guds fysiska kropp, är vi den yttre aspekten av Gud. Gud vill skänka oss ett sådant privilegium. (39-340, 16.1.1971)

Varför instrueras vi att göra det goda? När du utför en god handling måste du offra något för att göra det, och att offra betyder att investera sig själv. Varför är det något gott att investera sig själv? Genom att investera sig själv kan du nå till punkten då du knyts an till källan för himmelsk lycka, till orsak och verkan, till maktens innersta väsen, och till huvudriktningen. Du kan då förses med obegränsad makt. Eftersom goda människor är försedda med denna obegränsade makt kommer allt som de gör att ordna sig till det bästa. (164-323, 18.5.1987)

Sektion 5 Fullkomlighet uppnås genom kärlek

Gud skapade världen i syfte att förverkliga sitt ideal om absolut kärlek genom enighet mellan honom själv och människorna. Gud skapade människan till att vara Hans högsta ideal och bästa objekt och partner i Hans kärlek. I överensstämmelse med detta är, av alla skapelsens verk, bara människan Guds objekt och en partner som på ett unikt sätt förkroppsligar Guds bild. Människorna föddes till synliga varelser inför Gud som är osynlig. När människor har blivit fullkomliga blir de Guds tempel, det betyder att de är de kroppsliga varelser i vilka Gud fritt och bekvämt kan bo närhelst Han vill. Guds ideal om sann kärlek förverkligas och fulländas genom människan i form av en vertikal relation mellan förälder och barn. (277-198, 18.4.1996)

För vad lever människor? Om du svarar, ”De lever för kärleken” så är det

ett underbart svar! Livet, så som det ursprungligen var ämnat vid tidpunkten för skapelsen, betyder för oss att födas som frukten av kärlek, att leva med kärlek, och att slutligen återvända till Guds famn av evig kärlek. (39-340, 16.1.1971)

Människorna föds för att bära kärlekens frukt här på jorden. Syftet med att leva här på jorden är att bära kärlekens frukt som Gud längtar efter att få se. Därför är livet på jorden så kort. Det är bara en säsong, en kort tid. (130-158, 8.1.1984)

Eftersom vi föddes ur kärlek och har mognat genom kärleken kan vi inte leva utanför kärlekens sfär. (Blessed Family - 1062)

Då vi är födda genom kärlek leder det till att vi måste gå kärlekens väg och att vi slutligen också dör för kärlekens skull. Livets syfte är att finna kärlek som inte tas emot av mikrokosmos utan snarare av det väldiga universum; det är att födas, att leva, och att dö omgiven av universal kärlek som är erkänd av Gud, änglavärlden, skapelsens alla ting och våra föräldrar. (83-164, 8.2.1976)

En människas sinne och kropp förenas när hon står i samma position som själva kärnan i Guds kärlek, och hon uppnår mognad när hon inträder i sfären för Guds kärlek med sinne och kropp förenade till ett. Först då kan människan starta på vägen till individuell fullkomlighet som en person i den ursprungliga formen, obefläckad genom Syndafallet. (Blessed Family - 313)

Gud är kungen och ägaren till sann kärlek. Eftersom Gud är kungen av sann kärlek, och brudgummen, är det en absolut princip att han behöver sin partner, drottningen. Sedan får ni fråga vem som kan vara Guds partner i sann kärlek. Svaret är sanna människor. Det var Adam och Eva som skulle ha blivit ett med Guds kärlek. (275-53, 31.10.1995)

Vägen som en man eller en kvinna går, existerar på grund av kärlek och för kärlekens skull. Vår väg är kärlekens väg. Vi följer denna väg för att vinna kärlek, försvara kärleken, och bygga upp en omgivning av kärlek. (Blessed Family - 1062)

Även om en människa har bra mål i livet, om hon inte kan etablera den kärleksfulla auktoritet med vilken hon kan uppnå sina mål måste hon eftersträva ett nytt mål. Syftet med det målet kan inte vara högre än kärlek. (29-130, 26.2.1970)

Adam måste bli ett med Gud, och det som för dem samman är kärlek. En människa är den tvådimensionella representanten för den existerande världen, och Gud är den tredimensionella representanten. Mellan dem finns det band känt som kärlek, som förenar dem i evighet. (35-156, 13.10.1970)

Föreställ dig bara en fattig bonde som arbetar hela dagen, plöjer och odlar sin åker. Om kärlekens passion är tänd så att den uppfyller honom i själ och hjärta, kommer kroppens fem sinnen

och hans inre fem sinnen att fullständigt förenas, och han kommer att uppleva oöverträffad glädje. På samma sätt är det om du inom dig har en plats av fullständig vila där Guds kärlek kan bo, då kommer du att bli ett i själ och hjärta med Gud, så att – precis som vid pendelns svängning – när Guds hjärta en gång slår så slår också ditt hjärta, och din kropp kommer att snurra runt tillsammans med Gud. När du väl börjar snurra runt kommer du att fortsätta att snurra. Ju mer du snurrar desto större svängrum vinner du, och centrifugalkraftens verkan kommer att kräva att du älskar din familj, älskar ditt samhälle, älskar ditt land och älskar världen.

(Blessed Family - 376)

Hos vem har den kärlek som omfamnar och förlåter allt, sitt upphov? Kärleken börjar inte hos människorna. Den börjar hos Gud som är kärlekens subjekt. Gud skapade människan med kärlek, därför önskar Han att få kärlek från människan. Kärleken är fullkomlig när Gud återger till mänskligheten den kärlek Han har tagit emot.

(Blessed Family - 380)

Kärleken är absolut. Till och med Gud, som har absolut kunskap, absolut förmåga och absolut auktoritet, är absolut lydiga inför absolut kärlek. (206-24, 3.10.1990)

Sann kärlek måste börja vid en viss punkt, vända runt 360 grader och därigenom återvända till utgångspunkten. Först då är det sann kärlek. Den kan inte

vara sann förrän den når denna punkt.

(178-309, 14.6.1988)

Livets syfte är att ockupera Guds kärlek. Om du inte ockuperar Guds kärlek har du inte uppnått någonting trots att du tror att du har uppfyllt alla dina förväntningar. Trots att du kan vara mycket lycklig kommer den lyckan inte att bli någon evig lycka. (38-326, 8.1.1971)

När du älskar kan du vinna odödlighet. Det är Guds kärlek som stimulerar den ömsesidiga process som fortsätter i all evighet. (38-273, 8.1.1971)

Det heligaste på denna jord är sann kärlek. Sann kärlek börjar hos Gud. Eftersom Gud existerar finns det inget annat sätt att vara på. Det som Gud verkligen önskar är den sanna kärlekens väg, och du kan inte vistas i Hans närhet om du inte går denna väg. Det är genom kärlek som Gud vill se, höra, äta och vidröra. På liknande sätt: om människor får en kärlekskyss från Gud kommer de att uppleva så stor glädje att den tycks spränga dem invärtes. Detta är vad Gud verkligen önskar. Att äga diamanter och juveler kommer inte att ge Honom glädje. (Blessed Family - 380)

Det saknar inte betydelse att jag är rörlig och aktiv på många områden; jag är det för att jag har ett syfte. Det syftet är inget annat än att förverkliga en värld av kärlek. Människan existerar med målet att förverkliga och uppnå kärlek. Eftersom syftet med människans liv ligger i förverkligandet av sann kärlek, bestäms

också värdet för människans existens av denna sanna kärlek. Så underbart detta är! Vilket slags människa kan harmonisera med essensen i Guds kärlek? En självcentrerad människa har inget värde alls. Bara den människa som är villig att investera, med den mest ärliga hängivenhet, allt hon har i livet för andra, bara en sådan människa kan ständigt leva i Guds kärleks sfär. Så har det varit för de stora gestalterna och helgonen i historien. (46-36, 18.7.1971)

Guds kärlek är en kärlek för andras skull, en kärlek som söker att leva för andra. När det finns en sådan kärlek – sann kärlek – roterar saker och ting automatiskt. Hur uppstod universum? Det började från ett ögonblicks rotation. Alla existerande ting måste av sin inboende natur rotera. Vad kan då hålla på att rotera oupphörligt? Kärleken, som är villig att ge i all oändlighet, alltså evig kärlek, kommer att fortsätta rotera för evigt. Eftersom givandets och tagandets krafter blir ett och vill ge och ge omigen, har de ingen annan möjlighet än att expandera. (128-291, 11.9.1983)

Eftersom Gud, den sanna kärlekens ursprung, är Föräldern, står mänskligheten som Hans söner och döttrar. Ur barnens perspektiv är deras föräldrar kärlekens bästa exempel. Förhållandet mellan föräldrar och barn är ett vertikalt, vinkelrät förhållande, medan förhållandet mellan man och hustru är ett horisontalt, jämnt förhållande. Därför, när relationen mellan föräldrar och barn och mellan man och hustru möts

vid en rät vinkel, och relationen mellan syskon – ett förhållande mellan framför och bakom, läggs till denna formation, bildar den resulterande konfigurationen av kärleksfulla förhållanden en sfär. Således har alla existerande ting som skapats genom kärlek en sfärisisk form. Hela universum har denna sfärisiska form. (34-215, 13.9.1970)

Precis som människor önskar att träffa Gud, önskar också Gud att träffa sanna människor. Men oavsett vilken av två människor Gud vill träffa först, kommer den andra med all säkerhet att klaga. Därför har Gud ingen annan möjlighet än att låta kärleken komma i första hand. Om Gud sätter kärleken före allting annat kan Han träffa mannen och hustrun tillsammans på samma gång, röra vid dem på samma gång och dela allt med dem vid samma tidpunkt. Människor kämpar för att äga värdefulla saker i världen, men i kärlek finns ingen strid eftersom två måste förenas till ett genom att leva för varandra för att äga kärleken. Alla älskar vi kärleken och det är bara kärleken som helt och fullt kan tillfredsställa våra önskningar. Därför är det möjligt att utföra Guds plan för frälsning baserad på denna princip. (Tongil Segye 17.9.1986)

Vi måste finna sann kärlek. Var kan man finna den? Sann kärlek varar evigt och förblir oförändrad dag och natt. Någoting som existerar enbart för sig själv kan inte vara sann kärlek. Sann kärlek kan inte tillhöra bara en

individ. Sann kärlek tillhör alla och ägs gemensamt av hela universum. Sann kärlek förbinder familjen, samhället, nationen, världen och universum med varandra. (Blessed Family - 380)

Var förvaras roten till sann kärlek? Trots att Gud är allvetande och allsmäktig förvaras inte kärlekens rot inom Honom. Och trots att vår allvetande och allsmäktige Gud är den sanna kärlekens centrala gestalt, vill Han inte hålla kärlekens rot för sig själv. Gud önskar att plantera den roten i den människa som skall vara hans objekt och kärlekspartner. (177-269, 20.5.1988)

Var någonstans började kärleken? Den började hos Gud. Gud skapade denna värld för att Han behövde sin ideala partner i kärlek och därför hade till och med skapelsen av himmel och jord sitt ursprung i kärlek. (213-79, 14.1.1991)

Källan till sinnets och hjärtats kraft är kärleken. Därför, när den explosiva kraft som genereras genom sinnets process av givande och tagande knyter an till Gud, kan den kraften multipliceras hundrafalt och till och med tusenfalt. Den kraften kan uppfylla hoppet hos människorna i världen. Samtidigt kan den till och med grunda Guds Rike som vårt eget, där vi kan leva tillsammans för evigt. Nyckeln är kärleken. (18-328, 13.8.1967)

När människor når enighet med Gud är deras hjärtan och känslor hänryckta i ofantlig glädje och lycka. Gud och män-

niskor blir slutligen ett genom kärleken. Människor kan också bli ett med världen genom kärlek, och förverkligandet av den ideala värld som uppfyller Guds syfte i skapelsens ögonblick, har då tagit sin början. (35-156, 13.10.1970)

När människorna når det gudomliga andliga stadiet kan de inse att universella principer är inneslutna till och med i minsta sandkorn och att det gränslösa universums harmoni finns innesluten i en enda atom. Det faktum att alla existerande ting är resultatet av komplexa krafter kan man inte förneka. Från molekyler till atomer och från atomer till elementärpartiklar existerar ingenting utan orsak. Allt som existerar har medvetande och syfte. Därför har alla existerande ting passerat genom Guds kärleksfulla händer och existerar så i ett hjärtas förbindelse med Gud. Glädje kan kännas när ett visst syfte är uppfyllt. Eftersom medvetandet av Guds syfte är nedärvt i alla ting, upplever Gud glädje genom deras tillblivelse. (9-166, 8.5.1960)

Hur stark måste din kärlek vara för att du ska kunna ta dig fram till sfären för Guds kärlek? Den falska kärlek som förekommer bland människorna idag är lägre än ärkeängels. Kärleken i den fallna världen är en kärlek som Satan har invaderat. Människorna som är födda och lever i den sfären är på grund av kärleksproblem oroade över om de ska orka fortsätta leva eller inte. En sådan kärlek är som en strömvirvel utan ordning och riktning. Bara smutsiga saker

samlas i en strömvirvel. Men när människor en gång bygger upp en relation med Guds kärlek följer de helt naturligt den kärlekens riktning även om de inte har lärt sig. (130-23, 11.12.1983)

Guds ideal börjar från en ny kärlek som har Gud som medelpunkt – med andra ord, från en plats där kärlek som står i överenskommelse med skapelsens lagar existerar. (19-314, 17.3.1968)

Varför tycker människor om kärlek? Det är för att de inte kan annat än tycka om den. Det rep som binder sam-

man en mor och far är kärlek. Stålkedjor rostar med tiden och bryts slutligen sönder, men kärlekens rep varar evigt. Dessutom, föräldrar och barn kan inte bindas samman med mat eller pengar. De kan bara bindas vid varandra genom kärlek. (18-328, 13.8.1967)

Mänsklighetens fullkomlighet kan inte uppnås genom kunskap, auktoritet eller pengar; den kan bara vinnas genom kärlek. Den kärleken är inte denna värld's sekulariserade kärlek utan ursprunglig kärlek, och genom den kärleken fullkomnas allt. (God's Will - 697)

KAPITEL TVÅ

Kärlekens verklighet

Sektion 1 Guds kärlek

1.1 Kärlek härstammar från Gud

Gud är en Gud av kärlek. Paulus frågade vem som kunde skära av Guds kärleksförbindelse till Kristus. Inte ens Kristus skulle vara någonting värd utan Guds kärlek. Det är anledningen till att vi tycker om Guds kärlek mer än om någonting annat. Guds kärlek är livets källa, lyckans källa, och fredens källa. Du kan förstå detta om du har andliga erfarenheter. (24-324, 14.9.1969)

Guds kärlek är starkare än solen. När solen går upp på morgonen vänder sig plantornas knoppar mot solen. På samma vis är Guds kärlek källan till liv, källan till vårt ursprungliga sinnelag, och den ursprungliga källan till ideala grundvillkor. Så är det. (99-230, 25.9.1978)

Eftersom Gud är kärlekens substansiella kärna och kärlekens centrala väsen har han varken Alfa eller Omega. Äkta kärlek kan inte ha någon början eller något slut. Hjärtats värld gör det möjligt för oss att uppleva någonting så dyrbart att vi kan vara stolta i tusen år över att ha levt under en timme; och vi kan vara stolta i tiotusen år över att ha levt under

ett år; och det är sann kärlek. Kärlek är något som får oss att känna till och med energin som vidgar våra celler. Så är den värld där Guds kärlek existerar. Den världen är svår att beskriva med ord. Det är en glad och hänförande värld, där varje cell hos oss dansar och får oss att känna oss som om vi flög på moln en ljus vårdag. (20-25, 31.3.1968)

Hur ska vi beskriva Guds kärlek? Föreställ dig en varm vårdag med vita moln mjukt svävande över himlen. Luftens skimrar ovanför marken, insekter och myror kilar omkring och upptäcker världen. Bredvid en flytande å hänger blomställningar och grodor sjunger nya vårsånger som välkomnar svärmar av bin och fjärilar. Och där är du, hänryckt av atmosfären, i denna halvdager som vi upplever när vi sjunker ner i en fridsam sömn, och ändå vaken i en glad sinnesstämning, jublande utan uppehåll. Guds kärlek har en sådan arom. Tillsammans med din ideala partner som Gud har skänkt dig kommer du att känna det som om du är i en blomsterträdgård där fjärilar och bin flyger omkring. Blir du lycklig bara av att föreställa dig detta, eller olycklig? Dessa tjockskalliga män här kommer inte att förstå detta så särskilt bra. (37-29, 22.12.1970)

Kärlek fyller den plats där Gud vistas. Det är en plats där det händer att ju mera du ger desto mera växer din önskan att ge mer, och ju mer du får desto större önskan har du att ge tusenfalt mer än du har fått ta emot. Är då detta himlen eller helvetet? Du kommer att känna en explosiv stimulering där eftersom du kan ge mer och få mer, en stimulering som får dig att känna det som om varje cell hos dig har exploderat. Guds kärlek är på det viset. (39-335, 16.1.1971)

Vad för slags väsen är Gud som har skapat himmel och jord? Han är ett väsen av yttersta godhet, den fundamentala roten till alla ting, subjekt och partner i kärleken. Därför ville Gud efter att ha skapat allt i himlen och på jorden ge alla dessa dyrbara ting i Universum till människorna. Om det finns någon som Gud verkligen kan lita på, älska, och anförtro dessa saker till, kommer Han att vilja ge honom eller henne alla dessa mest värdefulla ting. (13-247, 12.4.1964)

Vilken smak skulle Gud tycka bäst om? Om Gud har ett luktsinne, vilken doft skulle han tycka om mest? Om han kunde höra, vad skulle han vilja höra, och om han kan känna, vad skulle han tycka om att känna? Det finns bara en sak som Gud tycker om, och det är kärlek. Ingenting annat än kärlek kan fokusera Guds fem sinnen och fylla honom med glädje. Om Gud söker efter en absolut partner för kärlek, vad skulle han välja? Vi kan sluta oss till att det säkerligen skulle vara ett mänskligt väsen. Det är därför som vi säger att bland alla verk

i universum har människan det högsta värde. (218-210, 29.7.1991)

Guds kärlek uttrycker föräldrakärlek, makars kärlek, och barns kärlek. Naturligtvis inkluderar den broderlig kärlek, och när den expanderar innehåller den också landets och världens kärlek. Vi säger att Guds kärlek är föräldrars kärlek, mannens och hustruns kärlek, och barns kärlek. Det är det mest underbara som kan sägas. (67-171, 3.6.1973)

Vad är det för kärlek Gud verkligen behöver? Han önskar sig absolut kärlek. Det är likadant med oss själva. Precis som Gud behöver absolut kärlek, unik kärlek, oföränderlig kärlek, och evig kärlek behöver också vi människor absolut, unik, oföränderlig, och evig kärlek. Vi bör alla spegla Gud. Gud skapade på grund av kärlek. (279-246, 15.9.1996)

Eftersom Gud skapade på grund av kärlek, tycker Han om att se på när en man och en kvinna älskar varandra. Av den anledningen visar sig Gud som själva kärnan i kärleken när Han framträder i den existerande världen. (86-82, 7.3.1976)

Bara för att Gud har skänkt kärlek till människorna, kan Han då säga, ”Jag har gett till er helt och hållet, vad ger ni nu tillbaks till mig?” Gud, som har absolut kärlek, är fortfarande angelägen och bekymrad över att Han inte kunnat ge all den kärlek Han ville ge. Gud kan inte bedyra sig själv. Att ge fullständigt är Guds syfte med att skapa människor,

därför brinner Hans hjärta av längtan att hålla all sin kärlek över människans värld där Han hittills inte har kunnat ge fullkomlig kärlek. På grund av att Han är sådan känner vi oss bättre ju mer vi tänker på Gud. Om Gud skulle vara sådan att Han säger, ”Eftersom jag har gett allt måste ni nu ge tillbaka”, skulle vi inte behöva Honom. (36-77, 15.11.1970)

Vad beträffar kärlek, hur mycket skulle Gud vilja ge? Guds kärlek ges inte enligt någon begränsning som säger att en viss mängd är nog. Det är en kärlek som vill ge obegränsat. Till och med efter att ha givit allt, kommer Gud fortfarande att säga, ”Jag önskar att leva inom dig för din skull”. Vad är det väsentliga som får detta att ske? Det är kärlek. Om där finns kärlek skulle Gud nöja sig med att till och med leva som en tjänare. Fadern kan uppleva glädje till och med när hans älskade lilla son klättrar upp på matbordet och bajsar där. Kärlek överskrider lagen. (36-77, 15.11.1970)

Som ett allvetande, allsmäktigt och allestädes närvarande väsen, finns det ingenting som Gud inte har och det finns ingenting som Gud vill behålla för sig själv. Trots att Han har allt, om det finns något som Gud ville visa och vara stolt över, som mera värdefullt än allt annat, vad skulle det vara? Gud behöver bara kärlek och ingenting annat än kärlek. Det finns ingenting Han behöver förutom kärlek. (108-223, 16.10.1980)

Gud sa, ”Jag är kärleken”. Vad betyder det? Det betyder att älska kärle-

ken på dagen och natten, under arbete, under vila, medan man dansar eller gråter. Därför sa Gud, ”Jag har kärleken i dess helhet”. Helhet, indikerar att allting är inneslutit däri. Gud är den som älskar kärleken mest. Eftersom Gud har sådan kärlek i sin helhet, kommer vi inte, när vi smakar hans kärlek, att kunna släppa den igen, inte ens när vi dör. (44-188, 7.5.1971)

Det har sagts att Gud är ursprunget till sanningen, ursprunget till godheten, ursprunget till kärleken och ursprunget till livet. Men vad betyder detta? Alla dessa har samma innebörd. För att etablera sanningen är kärleken och livet oundgängliga. Den centrala kärnan – det ursprungliga väsendet av liv, av kärlek och av sanning – är Gud. Vad för slags väsen är Gud? Han är både mänsklighetens fader och moder. Kärnan är föräldrarna. Sedd på detta sätt är Gud en anspråkslös varelse. (21-183, 20.11.1968)

Gud har skapat människorna till sina barn. När Han ser dem växa upp, bli bröder och systrar, äkta män och hustrur, och föräldrar, fastställer Gud sig som kärlekens herre vid alla dessa steg. Således kan människorna, som har gjort det möjligt för Gud att vara kärlekens herre, anses som mera dyrbara varelser än Gud. Det är som när du anser att den du älskar är miljoner gånger mer värdefull och dyrbar än du själv. Gud är kärlekens benstomme. Detta ska du förstå. Med respekt för kärleken är Guds kärlek som skelettet och mänsklig kärlek som köttet. Skelettet och köttet blir ett för att ta

form. Det är den principen som är verk-
sam. (181-206, 3.10.1988)

Vad är kärlek? Kärleken arbetar som ett smörjmedel och en skena på vilken saker och ting rör sig. Utan kärlek finns ingen smörjning. Bilar behöver bensin för att gå. Rörelse behöver smörjning. Allting behöver smörjning om det skall kunna röra sig. Bara kärleken kan vara smörjmedlet för den högsta glädjen. Den försvinner inte eftersom den har sin grund i den evige Guden. Handling leder till framsteg. (180-161, 22.8.1988)

Guds kärlek visar sig på en plats som inte förändras. Guds kärlek är oföränderlig, och således evig. Om Guds kärlek visar sig för oss, visar den sig på grundval av ett oföränderligt hjärta. Av det följer att vi under hela vårt liv bör äta för den kärlekens skull, sova för den kärlekens skull, och handla för den kärlekens skull. Så länge som vi har en evig och fullkomlig standard för kärlekens skull kommer Guds kärlek att medverka. Annars skulle alla universums allmänna principer vara förgäves. (83-179, 8.2.1976)

Gud är vår Fader. Dag och natt bekymrar han sig för att Hans barn ska fara illa; Han skyddar oss om vi skulle råka ut för en olycka; och Han försvarar oss ifall några motiga omständigheter dyker upp. Gud är en sådan förälder. Att gå en väg där man söker efter en sådan förälder är att gå godhetens väg och kärlekens väg. Människorna, som är Hans barn, behöver ta emot Guds fullkomliga kärlek. (57-85, 19.5.1972)

Hittills har Gud givit kärlek till sådana människor och till och med till sådana ätter och nationer som stod hans sida nära. Han har välsignat dem genom att ge dem saker om och om igen, ifall de skulle anse dem inte vara tillräckliga och inte vilja ta emot dem. Inte ens det var nog, och Gud gav dem Sin älskade sons liv. Till och med efter att ha överlämnat Sin ende son till att bli dödad, ville Gud ge ännu mera kärlek. På den dag då denna kärlek är återgäldad kommer allt i himlen och på jorden att förändras till ett idealt Guds rike. Med kärlekens princip är det så, att ju mer kärlek du får desto mer kärlek ger du tillbaka. Så, när vi ger Gud hundra enheter av kärlek, kommer Gud att ge tusen åter, ja tiotusen kärleksenheter. (38-166, 3.1.1971)

Har vi bara Guds kärlek, kan vi stan-
na vid Guds famn, vi kan klämma Guds näsa, och vi kommer inte att ha några gränser varthelst vi vill gå i världen. Vi kommer att ha fri genomresa överallt. (91-227, 20.2.1977)

Om du skulle få en kärlekskyss från Gud skulle du känna glädjen utlösa en explosion inom dig. Det är där som Guds längtan är uppfylld; Han skulle inte glädjas över att äga diamanter eller andra juveler. (Blessed Family - 380)

Var någonstans uppstår förbindelsen mellan Gud och människa? De förbinds med varandra där deras liv möts, där deras kärlek delas och där deras ideal delas. Vad är huvudsaken? Det är

relationen mellan föräldrar och barn. Ur den synvinkeln är Gud kärlekens subjekt och partner, livets subjekt och partner, och idealets subjekt och partner. I relationen till sina barn ignorerar Gud sin auktoritet och värdighet. Hur syndfulla och inkompetenta Hans barn än kan vara, om de omfamnar Honom kommer Han inte att säga, "Din lymmel, gör inte så!". Snarare kommer Gud att omfamna dem, froterra sig med dem och älska dem. Att uppleva detta skulle få själva din benstomme att mjukna. (69-79, 20.10.1973)

Gud har en önskan att ge åter och åter igen oupphörligt till och med efter att ha givit i tusentals år. Det är av den anledningen som vi söker efter Gud. Om Gud vore en billig försäljare som säger efter att ha gett, "Hallå, det kommer att kosta dig den och den summan", så skulle vi inte behöva en sådan Gud. (36-290, 13.12.1970)

Vad händer när du kommer i kontakt med Guds kärlek? Ditt hår kommer att virvla och dina celler kommer att dansa. När du blir till hundra procent berusad av denna kärlek, kommer du att vilja leva för alltid snarare än att dra dig tillbaka. Om någon skulle försöka att väcka dig skulle du säga åt honom att låta bli. Mystiska saker kommer att hända. Som talesättet går, "Ett helgons för-tjusning får honom att glömma tidens gång". Det finns verkligen ett sätt att bli hänryckt till en sådan hög nivå av kärlek, långt bortom människans föreställningsförmåga. (59-316, 30.7.1972)

Kärleken kan tillfredsställa alla och nå överallt. Vad tror du händer när förälskade människor omfamnar varandra? Håller de bara varandras händer och säger, "Jag älskar dig"? Kanske skulle de tycka om att bli så hårt kramade att deras ögon trillar ut och vatten rinner ur deras näsa och mun? När de omfamnar varandra, står de inte bara stilla utan de svänger runt. Universum kommer att snurra först när de blir ett i kärlek som så här. (81-18, 23.11.1975)

Gud är människornas Fader och människorna är Guds söner och döttrar. De skapades genom att Gud har investerat själva kärnan av sin benstomme, sitt kött allra innersta och det innersta av sin benmärg. Därför, när människor drar i Gud, kan Gud inte annat än dras iväg; och när Gud drar i människorna, kan de heller inte annat än dras iväg. (20-207, 9.6.1968)

Varför älskar och följer människor Gud? De gör det för att Gud är den som ger och ger om och om igen i tusentals år och fortfarande blygs. Han säger, "Nu kan jag bara ge så här mycket, men vänta bara lite till och jag skall ge någonting som är hundra gånger, ja tusen gånger bättre." Detta för att Gud är någon vars hjärta inte är tillfreds med dagens gåva utan lovar att ge bättre saker längre fram. (36-290, 13.12.1970)

Varför lever människor för evigt? Jag frågar, varför alla söker efter evigt liv. Vi söker ett evigt partnerskap i kärlek eftersom vi på det sättet kan ha värde som

objekt och kärlekspartner till Gud som är det absoluta subjektet, den absoluta partnern, och eftersom vi oundvikligen kommer att leva evigt inför Gud som har absolut kärlek. När du befinner dig i det läget blir Gud du och du blir Gud, likadana uppifrån och ned. Blir ni bara ett i kärlek kan du stoppa Gud i din ficka och Han kommer att stanna där. (137-67, 18.12.1985)

När vi blir knutna till en sådan sfär av Guds kärlek, vilka känslor kommer vi att ha? Vi kommer att känna det som om vi såg på de vackra blommorna och andades in alla dessa dofter i en trädgård om våren. Vid ett sådant tillfälle kommer varje cell hos oss att dansa. (24-324, 14.9.1969)

Om Guds kärlek är vertikal så är mannens och kvinnans kärlek horisontal. Om en man och en kvinna ska träffas måste de inympa sin horisontala kärlek på den vertikala kärleken. Den måste mötas i en nittiograders vinkel. En kärlek som inte stämmer med detta, en kärlek som inte ansluts till den vertikala standarden, kommer till slut att bli som en vandrande kärlek och förstöras. Alltså, när du beträder kärlekens sfär där det vertikala och horisontala är förbundna, kommer du att förmå styra hela universum genom kärlek. När du har ett förhållande till hela universum behöver du inte någon kunskap, makt, pengar, eller ens liv. Också livet lever evigt inom kärleken. (136-203, 29.12.1985)

Det är inte Adam och Evas kroppar som Gud tycker om, utan deras kärlek

till varandra. Vad är det för något som Gud slutligen önskar av människorna? Det är den plats där Gud möter sina söner och döttrar och älskar dem. Och den slutliga destinationen önskad av människorna är också en plats där de kan lyssna till Gud som Sin Fader och ta emot kärlek som Hans söner och döttrar. (56-145, 14.5.1972)

För Gud är Adam själva kärnan av Guds jag, och kärnan av framtidens ideala kärlek. Adam är alltså Guds kropp. Å andra sidan är Eva Guds hustru och kropp. Adam är en andlig partner som relaterar till Guds kropp och Eva är en fysisk partner. När Adam och Eva blir man och hustru och älskar varandra, med vem delar de då sin kärlek? De älskar med Gud. Därför är äktenskapet exceptionellt heligt. (102-208, 31.11.1978)

Gud behöver ingen kunskap eftersom Han är den som skapade kunskapen. Gud behöver ingen makt, eftersom Han är allvetande och allsmäktig. Gud behöver inga pengar, eftersom Han kan skapa diamanter och guld närhelst han vill. Det finns bara en sak som Gud behöver, och det är kärlek. Kan Gud få kärlek från Sig själv? Du kanske undrar om inte Gud kan få kärlek precis som Han vill; men så är det inte! Det Gud behöver mest är en partner som Han kan dela sann kärlek med. Detta visste du inte. (137-52, 18.12.1985)

Vilken arom har Guds kärlek? Det är en underbar arom som kombinerar allt. Guds kärlek har en sådan kraft att

när du tycker om den och sätter dig in i den, kan du förstå den gränslöst; och när du utvecklar den kan du göra det utan begränsningar. Därför, med kärlek, kan du tillfredsställa allting och nå ända fram. (81-18, 23.11.1975)

Gud är kärlekens ursprungliga källa. Det är där som föräldrakärlek, makars kärlek, barns kärlek, syskonkärlek, kärleken mellan släktingar och kärleken hos ett etniskt folk har sitt ursprung. (50-267, 8.11.1971)

Ibland alla former för kärlek är den som är osynlig den högsta. Om kärleken vore synlig skulle den inte vara så intressant. Det är för att kärleken är osynlig som den kan vara den högsta, vidaste och djupaste. Att säga att ”kärleken är som Klippiga bergen; kärleken är som Niagara fallen” är alltså korrekt. Lika väl som den osynliga kärleken är så värdefull, är också Gud, som vistas på en osynlig plats, ett värdefullt väsen. Det är korrekt att säga att för att finna en sådan dyrbar Gud behöver vi gå in i ett osjälviskt tillstånd, ett tillstånd där ”jag” inte existerar. Gud bor i en osynlig, tyst sfär som är djupare än vad vi kan förnimma. (96-261, 12.2.1978)

Alla slags saker händer när en man och en kvinna förälskar sig. Men om du hittar en väg att finna Gud och verkligen smakar Guds kärlek, kommer du att se att Guds kärlek inte går att jämföra med någonting i världen. Om det finns någon som har smakat sådan kärlek, kommer inget lidande och ingen sorg någon-

sin att kunna krossa honom eller henne. Ska det inte finnas en sådan absolut värld av frihet? Problemet blir att finna den. (39-240, 15.1.1971)

Eftersom Gud är ett absolut väsen, finns det ingen annan plats att värda honom. Förälskade människor vill gå tillsammans, vara tillsammans och bo tillsammans. Hur vill de leva tillsammans? De vill leva tillsammans genom att gräva ner sig i Gud och bli ett. Detta är det väsentliga med kärleken. (56-147, 14.5.1972)

Är sinnet trångsint eller storsint? Du vet inte hur ditt sinne ser ut men sinnet är oändligt stort. Hur gott är sinnet? Sinnet önskar att ge enorma summor pengar till var och en i världen, och vill sedan ge ännu mera. Så härligt är sinnet. Därför kan människorna blomma som blomster av oändlig kärlek och oändligt hopp. Varför förhåller det sig så? Det är för att de så gränslöst liknar Guds karaktär. (27-59, 23.11.1969)

Hur stort är ditt sinne? Det är så stort att det inte kan mätas. Också, om det är litet, är det eländigt litet, så litet att inte ens en nålspets kan komma in. Sinnet kan expandera oändligt och krympa obegränsat. Det har den beskaffenheten. Varför är sinnet format så? Det är skapat som Guds hemvist, där Gud kan bo. (145-312, 1.6.1986)

Kärlek färdas den kortaste vägen. Det må vara enkla ord, men värdefulla ord. Varför måste kärleken vara lod-

rät? Det är problemet. Varför behöver den vara vågrät och balanserad? För att kärleken ska vara lodrät måste den gå en rak väg, den kortaste distansen. När du besöker någon som du älskar tar du dig då tid genom att gå avslappnad precis som om du skulle besöka grannbyn, eller går du raskt och raka vägen som en pil? Vare sig det är natt eller dag, vår, sommar, höst eller vinter, hur länge än historien kan tänkas bli, så tar kärleken alltid den kortaste, rakaste vägen. (187-50, 6.1.1989)

Av alla ting i universum färdas kärleken den kortaste och rakaste vägen. När någonting faller tar det den kortaste, rakaste lodräta vägen till nedslag. (187-50, 6.1.1989)

1.2 Kärlekens syfte är idealet med den kärleksfulla föreningen mellan Gud och människa

Vilket är himlens och jordens mittpunkt och det fundamentala ursprunget till universum? När jag gick in i ett djupt andligt tillstånd och bad till Gud, sa Han att det är förhållandet mellan fadern och sönerna och döttrarna, det betyder relationen mellan förälder och barn. De som inte känner till detta, skulle förstå det som relationerna mellan den fysiska fadern, modern, och sönerna och döttrarna, men jag talar om ett fundamentalt förhållande med Gud. (19-158, 1.1.1965)

Var ligger den höjdpunkt där fadern och sonen kan mötas? De strålar sam-

man vid den centrala punkt där kärlek möter kärlek, liv möter liv och ideal möter ideal; I ljuset av detta är kärlek, liv och ideal på samma plats. Vid den punkten är Gud kärlek, och det är jag också; Gud är liv, och det är jag också; Gud är idealet, och det är jag också. Den första förbindelsen och den första förenande punkt där detta kan förverkligas är den punkt vid vilken relationen mellan föräldrar och barn bildas; annars kan dessa ting inte finnas. Detta är ett faktum. (69-78, 20.10.1973)

Om Gud är det absoluta väsendet uppkommer frågan varför detta absoluta väsen har skapat människan. Det var varken för pengar eller för kunskap eller för makt; snarare skapade Han dem för att det var den enda väg som gjorde det möjligt för Gud att känna kärlek. Sett ur det perspektivet bildar Gud, som är fadern, och människorna, som är Hans söner och döttrar, en axel. Om denna axel hade förbundet Gud och mänskligheten skulle absolut ingenting kunna skada den relation som hade förenat Gud och människorna i kärlek. (137-57, 18.12.1985)

Ursprungligen skulle kärlekens blomma ha blommat vid den tidpunkt när Adam och Eva är mest glada i varandra, där livets högsta kraft uppenbaras, där de största krafterna kommer tillsammans, och där alla ideal förenas. Guds dröm är alltså en kärlek som slår ut som en blomma och som med sin doft genomsvävar hela världen och långt bortom den, en kärlek som Gud upplever,

känner lukten av, och som berusar honom fullständigt. (104-44, 28.3.1979)

Om en familj skapats från den kärleksfulla föreningen mellan Gud och människor, där Gud kunde grunda en relation av kärlek med människorna och bli ett med dem genom den sanna och stora kärlek som han har önskat som ett ideal ända sedan tiden för skapelsen, då skulle vi alla idag gå in i himmelriket precis som vi är, utan att behöva bekymra oss om varken himmel och helvete. (275-54, 31.10.1995)

Gud tycker om kärlek, men vad för slags kärlek älskar Gud mest? Det är sann kärlek. Var finns då den sanna kärlekens rot? Den är inte gömd inom Gud. Det är märkvärdigt, eller hur? Trots att den allvetande och allsmåttige Gud är den sanna kärlekens herre, vill Han inte att kärlekens rot ska börja hos Honom. Gud ämnar plantera kärlekens rot i dem som kan vara hans kärleks objekt. (177-269, 20.5.1988)

Är artärer viktigare än venerna? Vilka är viktigast? De är jämlika. Vem är då mer betydande, Gud eller människor? De är jämlika. Vad beträffar kärlek, om Gud är artären så är vi människor som venerna, vi har alltså värdet att ha privilegiet att vara Guds jämlike. ”Jag är min egen herre i himlen och på jorden. Jag är allvetande, allsmåttig och överallt närvarande. Det finns inget som inte sker igenom mig.” Vad är det som får det att ske? Det är kärleken. Det kan man förstå. (109-146, 1.11.1980)

Vilket kommer först, kärleken eller livet? Livet kommer först. Att universum uppstod genom Guds liv behöver inte betyda att livet är det högsta. Det sägs att kärleken är störst. Trots att Gud började skapa himlen och jorden med liv, är utgångspunkten och motivationen till detta liv kärleken. Det är på grund av kärlek som livet kom till. (86-79, 7.3.1976)

När en man och en kvinna kommer till en position där de representerar Gud, centrerade på kärleken, blir de knutna till allting i universum. När det händer blir allt som Gud äger deras. Anledningen till att sann kärlek är så storartad är att du genom sann kärlek kan bli Guds objekt och Gud kan också bli du. Bibeln säger att Gud och Jesus bor inom dig. Det är med denna utgångspunkt som vi kan säga att fadern finns i sin son, barnbarnet finns i sin farfar och morfar, och farfadern och morfadern finns i barnbarnet. Far- och morföräldrarna bör upprätta en hjärtats förbindelse med sina barnbarn. Först då kommer den vertikala kärlekslinjen att ta sin början. Barnbarnen måste också bli ett med sin far- och morförälder. Eftersom far- och morföräldrarna står i Guds ställe bör de vördas som Gud. Annars kan axeln för kärleken inte fastställas. Den horisontala linjen kommer att resas efter att detta är grundlagt. Människans fullkomlighet börjar med att skapa ett vertikalt förhållande till Gud. (298-308, 17.1.1999)

Vilken är den höjdpunkt där vi längtar mest efter att få Guds kärlek? Det är

i rollen som son eller dotter. Gud har himmelska känslor och vi människor har mänskliga känslor. Vad är det då för plats vi strävar efter där mänsklig tillgivenhet och himmelsk ömhet kan förenas? Det är den enda plats som både Gud, som är absolut, och människor längtar till, alltså en plats där de kan dela kärleken med varandra som söner och döttrar med ett enda föräldrapar som mittpunkt för sitt liv. (39-9, 9.1.1971)

Hur värdefulla är inte de söner och döttrar som är inneslutna i kärlekens famn och har fötts in i en omgivning av kärlek! Om det fanns en enda central person i universum som Gud ville besöka varje dag för att se på, röra vid, och viska i all tysthet till, så dyrbar och lycklig den personen skulle vara! Genom kärleken är du bemyndigad att leva som en sådan central person i universum. (163-114, 19.4.1987)

När Gud och Adam blir ett och deras kärlek svämmar över, blir Adam Gud. När Adam blir fullständigt ett med Gud i kärlek, bor Gud i Adam. Bibeln säger också, ”Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor inom er?”. Bibeln säger alltså att vi är Guds tempel. (48-230, 19.9.1971)

Vi människor, skapade som kreativa mästerverk av Gud, föddes som Guds avbild. Eftersom Gud är evig måste också vi ha en evig personlighet, vilket är anledningen till att vårt andliga jag inte åldras. Människor skulle leva för evigt, och först när de lever evigt kan de ha

värde som ett mästerverk. Därför blir människorna hela skapelsens herrar. (159-279, 19.5.1968)

Guds kärlek slutar inte bara med att vara Guds kärlek. Den kärleken utvidgas horisontalt genom människor och den sinar aldrig. När positiva och negativa elektriska krafter möts, bildas motsatta poler. Och sådana saker händer också i andra situationer. På det viset expanderar Guds kärlek horisontalt. (34-235, 13.9.1970)

Vad är det heligaste i världen? Det heligaste i världen är sann kärlek. Sann kärlek börjar hos Gud. Om Gud existerar finns det ingen annan väg att gå. Du bör veta att det Gud verkligen önskar är den sanna kärlekens väg och man kan inte komma inför Gud utan att gå den sanna kärlekens väg. Gud önskar att se, höra, äta och beröra genom kärlek. Också människor, när de får en kyss av kärlek från Gud, kommer de att känna hur glädjen spränger deras innersta. Däri ligger Guds önskan; han gläds inte över att ha diamanter eller juveler. (Blessed Family - 380)

Innan människor kan önska vara bäst på världsscenen måste de kunna bli bäst på att vara en familj som ursprunglig Adam och Eva. Om Adam och Eva hade tagit positionen som kungason och kungadotter från Guds direkta linje, skulle de ha blivit den bästa mannen respektive den bästa kvinnan. Men genom fallet förlorade de positionen som kungason och kungadotter som har

förste sonen respektive första dotterns rätt. Detta förblir en bitter sorg i den mänskliga historien. För att återvinna Guds sanna kärlek har nu människorna fått gå den svåra vägen i livet att återupprätta den förste sonens och den första dotterns positioner. (226-48, 1.2.1992)

Adam och Evas kropp, om de inte fallit, är som ett hus för Gud att bo i. Hade Adam och Eva blivit kärlekens kropp, livets kropp, och släktlinjens kropp som genom sann kärlek för alltid varit förenad – genom att göra Gud till hjärtats medelpunkt – så skulle sinne och kropp hos oss inte strida mot varandra idag. Fallet betyder att mänskligheten ärvde Satans liv och blod genom Satans kärlek. Därför måste denna släktlinje omformas. Frälsningsplanen kommer att gå i uppfyllelse först när det vilda olivträdet omvandlas till ett sant olivträd. (226-48, 1.2.1992)

Sektion 2 Sanna Föräldrars kärlek

2.1 Syndfri sann anfader och mänsklighetens Frälsare

Vad är en sann förälder? Hade inte syndafallet hänt skulle Gud ha varit den vertikala kärleken och Adam och Eva Guds kropp. De skulle ha varit precis som Guds kropp. Gud är som skelettet och Adam och Eva som köttet. Också Gud har sinne och kropp. Gud blir den andlige föräldern i den inre positionen och Adam och Eva blir de fysiska föräldrarna i den yttre positionen. När den

andlige föräldern och de fysiska föräldrarna blir ett, blir de sammanflätade genom kärlek. Därigenom kommer vi att följa den andliga föräldern och dessutom ha fysiska föräldrar. För att uttrycka det på ett annat sätt, föreningen mellan Gud och människorna i kärlek skulle ha resulterat i sanna föräldrar, alltså fullkomliga människor. Utan förening i kärlek finns inte någon fullkomlig människa. (184-71, 13.11.1988)

Vad har historien sökt? Vad har denna tidsålder sökt? Vad bör framtiden söka? Sanna föräldrar. Därför kan vi inte finna verklig lycka under historiens förlopp eller i universum utan att allting leder fram till denna punkt. (26-199, 25.10.1969)

Vilket slags människor är Sanna föräldrar? Sanna Föräldrar symboliserar alla människors hopp. De symboliserar det absoluta hoppet inför den fallna mänskligheten. De är historiens frukt, tidsålderns mittpunkt, och framtidens begynnelsepunkt, den punkt där människor kan knyta an till den här världen, där Sanna Föräldrar nu lever. (355-236, 19.10.1970)

Fundera över begreppet ”Sanna Föräldrar” (眞父母). Det är genom Sanna Föräldrar som historien styrs, genom Sanna Föräldrar som fundamentet har lagts för att återvända till en ny och ursprunglig värld. Det är också genom Sanna Föräldrar som den inre förbindelsen upprättas för att underkuva Satan, och det är genom Sanna Föräld-

rar som det centrum bestäms som kommer att ta över hela den yttre världen, besegra Satan, och slutligen befria Gud och skingra Hans sorg. Därför bör du först och främst vara tacksam för denna underbara nåd genom vilken du kan leva tillsammans med Sanna Föräldrar, och handla genom att respektera Sanna Föräldrars bud. (43-144, 29.4.1971)

Mänsklighetens hopp är att möta Sanna Föräldrar. Sanna Föräldrar är de som du bör möta till och med när du går på dödens väg. Till och med om du förlorar all historia, alla tidsepoker och all din avkomma, kommer du, om du möter Sanna Föräldrar, att återvinna historien, återvinna tidsepokerna, och på nytt vinna framtiden. Du skall veta att Sanna Föräldrar är sådana människor. (35-236, 19.10.1970)

Du borde gråta för Gud och Sanna Föräldrar. Ingen kan gå återupprättelsens väg utan att falla tårar. Det är så för att Gud har gått tårarnas väg ända fram till idag för att rädda mänskligheten. (God's Will - 163)

Ni måste förstå hur förvånansvärt det är att jag har kommit till jorden med namnet Sann Förälder. Vilka bland alla världens ord är de mest välsignade? För fallna människor är orden Sanna Föräldrar de mest välsignade. De är större och viktigare än att återvinna ett land eller världen efter att de har varit förlorade. Du bör veta att dessa ord är mer dyrbara än någonting i himlen och på jorden. (127-220, 8.5.1983)

De enkla orden Sanna Föräldrar bestämmer historien. Tills nu har oräkneliga visa män gått offerandets väg för att finna och upprätta detta begrepp. De har, efter att ha genomlidit en ständig kamp med blod och gråt, i hopp och strävan, etablerat Sanna Föräldrars heliga namn. Inför Sanna Föräldrar bör det finnas sanna barn. Har ni då blivit sanna barn? Det som är sant förändras inte, inte i det förflutna, inte i nutid, och inte i framtiden. (33-109, 9.8.1970)

Guds historia för återupprättelse kan ses som en historia för att etablera Sanna Föräldrar. Därför har himlen, från tiden för Kain och Abel och fram till våra dagar, fullföljt Guds plan att vilja återupprätta Sanna Föräldrar på ett andligt plan. Vem som än motarbetar eller stör den ursprungliga planen att förverkliga detta syfte, kommer att överges av den himmelska principen och kommer slutligen att gå under. (9-10, 27.3.1960)

Messias är den Sanne Föräldern. Vi är sanna barn. Vi måste stå i samma ödes sfär och delta i den. (55-97, 23.4.1972)

När Messias kommer till vår jord, trots att han kommer som en individ, är han inte bara en individ. Hans värde är sådant att han är frukten av den religiösa tro som mänskligheten har hållit upprätt, frukten av hela mänsklighetens förhoppningar, och frukten av den kärlek hela mänskligheten har längtat efter. Till denna frukt är alla historiska källor anslutna. Det betyder: det förflutna, nutiden och framtiden knyter alla

an till Messias. Och ytterligare, individen, familjen, slakten, samhället, nationen och världen är alla förbundna med honom, likaså hela himlen och jorden. (13-143, 1.1.1964)

Den roll som Messias måste utöva när han kommer till vår jord är rollen som Sann Förälder. Vem är då den Sanna Föräldern? Han är den horisontale föräldern med horisontal sann kärlek som är ställföreträdande för den vertikale sanna Fadern. Kristenheten säger att Messias är Gud och Gud är Messias, men det är fel. Gud är den verkliga sanna fadern. Det finns bara en. Man kan inte se det på något annat sätt. Messias är den horisontale Sanna Föräldern. (186-40, 24.1.1989)

Ni borde veta att fram till Sanna Föräldrars framträdande på jorden har det funnits många tårfyllda händelser och erfarenheter som ni inte ens kan föreställa er. Jag vet inte hur många tårar jag fällt utan att ni vet om det. Bara Gud förstår detta. (Blessed Family - 449)

Vilka är de Sanna Föräldrar som vi känner? De är mänsklighetens förfäder, och därför bör ni högakta Sanna Föräldrar på samma sätt som era egna föräldrar. (118-147, 23.5.1982)

Varför kommer Sanna Föräldrar till människorna på denna jord? Sanna Föräldrar kommer för att återupprätta människorna till det de tycker bäst om. Vad är det? Det är att få er att bli sanna föräldrar – ”små” sanna föräldrar. (125-117, 14.3.1983)

Var börjar sann kärlek? Sann kärlek börjar inom Sanna Föräldrar. Det är den bästa nyheten bland alla goda nyheter. Trots att det kan utropas goda nyheter i världen, och trots att ”man” och ”hustru” är bra ord, finns det ingen bättre nyhet än den om Sanna Föräldrar. Ingen sann man eller hustru kan nämligen framträda i denna fallna värld utan att Sanna Föräldrar har kommit. Du måste förstå det här klart. (131-187, 1.5.1984)

Människorna behöver Sanna föräldrar. Varför är det så? Den fundamentala uppgiften att ansluta oss till axeln för sann kärlek har för första gången i historien fullgjorts. Det är utan motstycke i historien och kommer inte att upprepas i framtiden. Det måste du tydligt förstå. Axeln är en, inte två. Denna axel är sann kärlek. Den kärlek som din mor och far just nu är upptagna med är inte sann kärlek. (137-107, 24.12.1985)

Syftet med Guds plan har bara en fokus; det är inget annat än den plats där Guds ideal förverkligas. Där kan vi möta våra förlorade föräldrar, våra förlorade Sanna Föräldrar. Basen för detta är alltings centrum. Denna verklighet har namnet Sanna Föräldrar. Det har intagits många positioner i historien, men den här är den mest värdefulla. Du bör fundera på hur viktigt detta är. Alla helgon har kämpat för denna grundval och denna fråga. (52-94, 23.12.1971)

Vad är det som människor längtar efter? Det är att följa Sanna Föräldrar. Trots att Adam och Eva för sextusen

år sedan skulle ha blivit välsignade i ett heligt äktenskap, och hela mänskligheten skulle ha blivit Guds ättlingar, gjorde syndafallet människorna till Satans ättlingar. Därför måste vi här på jorden åter etablera de sanna föräldrar som är på himlens sida och som förlorades för sextusen år sedan. Vi måste födas på nytt genom att anknytas till sanna föräldrars kärlek. Först då kan vi bli invånare i himmelriket. (19-202, 7.1.1968)

Gud behöver absolut Sanna Föräldrar, för inte ens den allsmäktige Gud kan fullfölja sin försyn och plan utan Sanna Föräldrar. Också de hundratals miljarder andarna i andevärlden behöver absolut Sanna Föräldrar, eftersom andarna i ärkeängelnens sfär inte kan finna något värde för sitt arbete att understödja förverkligandet av Guds vilja på jorden om inte Sanna Föräldrar föds. Ni behöver Sanna Föräldrar så att ni kan stå inför Gud. (Blessed Family - 454)

Hela historien har varit till för att ta emot Sanna Föräldrar. Religionerna har sökt efter Sanna Föräldrar; världen har sökt efter Sanna Föräldrar; nationerna har sökt efter Sanna Föräldrar. Alla har de sökt att finna vägen till Sanna Föräldrar. (God's Will - 75)

Genom alla historiens tidsåldrar fanns det ingen möjlighet för människor att förenas eftersom de hade förlorat sina föräldrar och blivit föräldralösa. Allting skulle ha löst sig genom de ursprungliga föräldrarnas kärlek, men det kunde inte uppnås. Därför är

Sanna Föräldrar de som alla behöver. (128-107, 5.6.1983)

Vilket hopp har vi människor närt historien genom? Det är att följa och vara nära Sanna Föräldrar. Anledningen till att Gud etablerade nationen Israel och den judiska tron var för att de skulle ta emot Messias. Messias är den Sanne Föräldern. Och det var för att de skulle ta emot Återkomstens Herre som Gud skapade kristendomen och den kristna kultursfären; och Återkomstens Herre är den Sanne Föräldern som kommer som den tredje Adam. (God's Will - 75)

Var någonstans kommer allt till sin avslutning? Allt utmynnar vid den tidpunkt vi kan möta Sanna Föräldrar. Framträdandet av mänsklighetens Sanna Föräldrar är historiens hopp, nationernas hopp, filosofins hopp, och hoppet för Guds plan. Den tid då Sanna Föräldrar visar sig är historiens höjdpunkt, och den kommer bara en gång – en makalös tid, som aldrig upprepas. (51-354, 5.12.1971)

Vad är Sanna Föräldrarna för slags människor? Hur skiljer sig dina fysiska föräldrar från Sanna Föräldrar? Vem är Sanna Föräldrar? Vad är det de gör? När det gäller kärlek, hur skiljer sig dina egna föräldrar från Sanna Föräldrar? De har ett annat koncept av kärlek. Deras koncept av kärlek skiljer sig. Dina föräldrar lär dig något om kärleken som kretsar kring den jordiska sfären, medan de andliga Föräldrarna lär ut en kärlek som är centrerad på den andliga sfären. Innehållet är olika. (129-99, 1.10.1983)

Demokrati är en ideologi på världsnivå, men ovanför denna ideologi finns en föräldracentrerad ideologi. Du måste vara medveten om att det i framtiden kommer en tidsålder för den föräldracentrerade ideologin. Bestämmer man vem som blir ens föräldrar genom ett val? Kan man välja återkomstens herre genom att ge sin röst? Kan man välja Gud genom ett val? Det kan man inte. Demokratins grunder främjar en atmosfär av misstro. Varför? Människor gör allt möjligt för sin egen vinning. De utför alla slags handlingar, använder andras pengar för sig själva, engagerar arbetskraft, gör uppror mot andra, skvallrar på dem, och så vidare. (211-343, 1.1.1991)

2.2 Sanna Föräldrar ger mänskligheten liv genom sann kärlek

Ni är födda med blod från era falska föräldrar som jagades bort från himlen utan förbindelse till sanna föräldrar. Följaktligen, för att komma bort från den släktlinjen, måste ni undertrycka den gång på gång och dra er ur om och om igen. Utan att på detta sätt byta ut er släktlinje vid den grundläggande nivån kan ni inte gå in i den himmelska världen. (22-271, 4.5.1969)

Vad beträffar förändringen av släktlinjen: såvida inte betingelsen för seger är uppfylld i Adams benmarg och det innersta av hans kött och blod genom att Guds kärlek förenas med den säd som ska bli barnet i framtiden, så kan Guds barn inte födas i framtiden. Detta är en

logisk visshet. Står det inte nedskrivet i Bibeln? I så fall är Bibeln sannerligen Guds ord. (35-162, 13.10.1970)

Vilken sorts frälsare är den frälsare som efterfrågas av de fallna människorna? Han måste vara den Sanna Föräldern som kan vara ett med Guds vilja och få Guds kärlek och Guds välsignelse, inte i egenskap av fallen förälder utan i egenskap av icke fallna Adam och Eva. Som en sådan Sann Förälder måste han vara frälsaren, som kan ge liv till mänskligheten. I annat fall kan människorna inte komma till den punkt där de inte har någon förbindelse med den ursprungliga synden. (22-269, 4.5.1969)

Jag har sagt att trots att Messias må byta ut din släktlinje, är det du själv som måste agera för att byta den. Utan att en sådan standard upprättas kan vi inte nå fram till frälsningens väg. Det är på inga villkor lätt att uppnå, utan kan bara ske genom en situation där ditt liv står på spel. Utbytet av släktlinjen är möjligt först när du har fullgjort en period av fyrtio dagars fasta och bön, eller upplevt ett dödstillstånd där du kräks blod. (God's Will - 62)

Varför behöver vi Sanna Föräldrar? Det är för att vi är tvungna att rota oss i hjärtats kungarrike. Nu finns det en annan rot. Genom syndafallet blev alla stammar och grenar annorlunda. Här börjar en ny rot med Sanna Föräldrar, och vad kommer ut från den? En stam och grenar växer, och du är inympad. Du borde beskära dig själv och bli inym-

pad. Efter ympningen kommer du att bli ett med universums stora huvudström. Du måste klippa av allting från den sataniska världen, ända ner till roten. (164-155, 10.5.1987)

Vad längtar alla människor efter idag? Det är att välkomna Sanna Föräldrar innan de grundar en global nation. Och från vem skulle dina framtida ättlingar vilja härstamma? Dina söner och döttrar önskar vara födda från Sanna Föräldrars släktlinje, inte från din släktlinje. Det är därför som Sanna Föräldrar blir startpunkten för en ny framtid. (35-236, 19.10.1970)

Vad bör Sanna Föräldrar göra? De bör korrigera den falska släktlinje som är roten till den sataniska världen, de bör omvända det falska livet och öppna den sanna väg som leder bort från den falska kärlekens väg. Bibeln säger att de som önskar att dö ska leva, och de som önskar att leva kommer att dö. Varför figurerar en sådan paradox? Det är för att du måste dö bort från den sataniska världen. (169-37, 4.10.1987)

Det är bara genom Sanna Föräldrars kropp som vi kan bli återskapade med helt och hållet nytt liv och vara fundamentalt pånyttfödda. Bara genom Sanna Föräldrar är fullständig frälsning möjlig, både andlig och fysisk. De välsignade barnen som vi satt till världen kommer därigenom att gå till himmelriket utan att gå igenom frälsningsprocessen, eftersom de är fria från ursprunglig synd. (God's Will - 125)

Att vara Sanna Föräldrar och Sanna Föräldrars barn är ett evigt och oföränderligt livsöde. Ingen kan någonsin skada denna relation. Det är den väg vi för evigt måste gå. Det finns bara en väg, inte två. Det finns ingen annan väg. Det finns ingen hemlig metod. Vi måste gå den här vägen. (203-192, 24.6.1990)

Sanna Föräldrar sammanför världens människor och förenar dem genom äktenskap från sin position som föräldrar. Härmed överstiger de inte bara rasrelaterade skillnader utan sammanviger också goda människor med onda människor. Trots att Sanna Föräldrar tar avstånd från ond kärlek, ont liv och den onda släktlinjen i sin helhet, överger de inte Kain – som dödade Abel – utan snarare välsignar honom på samma nivå. Precis som på havets båda sidor, när tidvattnet med ebb och flod möts och är i balans, så är det vid tidpunkten för omvandlingsperioden av gott och ont – som är frälsningsplanens slutresultat (återupprättelse genom gottgörelse) – att Sanna Föräldrar välsignar goda människor och onda människor i äktenskap tillsammans och därmed avlägsnar Satan fullständigt.

Fallet uppstod genom det otrogna giftermålet i Edens lustgård; Sanna Föräldrar vänder alltså på detta genom att viga människor i giftermål på ett passande sätt. Genom att Sanna Föräldrar sopar bort det som gjordes av de falska föräldrarna, avskaffar de därmed helvetet och utför arbetet att ge välsignelse till äktenskap åt miljarders miljarder förfäder i andevärlden. Genom

familjefundamentet hos ättlingar på jorden – det fundament som är grundat i sann kärlek – förenas förfäderna i den andliga världen och ättlingarna på jorden vertikalt, och dessutom skapas en förbindelse mellan öst och väst genom sådana familjers fundament. (300-224, 14.3.1999)

Vad borde den adopterade sonen göra? Han skulle bli inympad till den sanne sonen. Du måste skära ned det vilda olivträdet och inympa en kvist från det sanna olivträdet. Vi måste skapa en rörelse som består av vilda olivträd som blir till sanna olivträd. För att födas på nytt måste du få Sanna Föräldrars släktlinje. Det är alltså Sanna Föräldrar som mänskligheten längtar efter, och det som Jesus och den Helige ande längtar efter är lammets bröllop. (19-164, 1.1.1968)

Först och främst, bör du längta ivrigt efter Föräldrarna. Du kan inte få frälsning utan att följa Föräldrarna, som ska vara själva motivationen för dig att leva, hela ditt hopp, och roten till alla dina ideal och din lycka. Har du någonsin försökt att erbjuda sådan vördnad? Du måste förstå detta tydligt och klart. Hädanefter måste du ha den övertygelsen att du är en son eller dotter som kan bli ett för evigt med Sanna Föräldrar. Du måste ha denna övertygelse så starkt att du kan överträffa ditt eget medvetande. Det kommer inte att fungera annars. (30-237, 23.3.1970)

Det borde räcka att ha dina fysiska föräldrar, så varför behöver du de and-

liga föräldrarna? Det är för att du är fallen. Vad är det fallna föräldrar har lärt oss hittills? De har jagat bort den bättre delen, till mer än hälften, och lärt ut på vilket sätt man ständigt försämras genom att vara sin egen medelpunkt. En tydlig riktning har skapats som håller dig evigt fast i den sataniska världen, baserad på dina föräldrars kärlek. Det finns inget sätt att göra slut på det. Vilka är då Sanna Föräldrar? De lär ut bättre och bättre saker på denna grundval så att du kan bli redo för himmelriket, det eviga kungadömet, så att du kan hålla samma rytm när du kommer till det eviga himmelriket. De undervisar dig, så att du inte kommer att ha några svårigheter att andas. (129-99, 1.10.1983)

Sektion 3 Förädrakärleken

3.1 Föräldrars kärlek är den väsentliga kärleken

Barn är frukten av sin moders och faders kärlek och resultatet av deras investering. De är förlängningen av sin mors och fars liv och förverkligandet av moderns och faderns ideal. De som har fått barn och gett sin kärlek till dem förstår. Därför säger de om sina älskade söner, ”Det här är kärnan i min kärlek, mitt livs förlängning och mina ideals förverkligande – mitt andra jag”. Eftersom barnen är födda på grundval av kärlek, liv och ideal, är det så att ju mer föräldrarna träffar dem, desto mer bedårande blir de, desto mer fylls deras liv med vitalitet, och desto mer tycks de bli en ideal partner. (69-78, 20.10.1973)

Kan föräldrar förändras? Ni ska veta att under historiens tidsåldrar har det aldrig funnits någon tid under vilken föräldrars kärlek har revolutionerats. Det betyder att, hur många revolutioner än kommer och går, kommer kärleken ändå att fortsätta i all oändlighet eftersom kärlek är något som inte kan revolutioneras. Sådana föräldrar, som är subjekt i denna kärlek, behöver er absolut. De behöver er på ett unikt sätt, de behöver er oföränderligt, och de behöver er i all evighet. (74-18, 10.11.1974)

Varför längtar barn efter sina föräldrar? Det är för att deras kärlekshem finns där. (137-140, 1.1.1986)

Varför respekterar vi föräldrars kärlek? Det är för att de offerar sig utan att förvänta sig något. De vill inte ha någonting i gengäld. De är nöjda med att älska och helt enkelt lyckliga med det. De är lyckliga bara av att få ge. Att bara få allt gör dig inte alltid glad. Den som ger får mer välsignelse än den som tar emot. Varför är han välsignad? Det är för att han kan representera Guds sida. (46-35, 18.7.1971)

Föräldrars kärlek gentemot sina barn är inte bara grundad i vanlig verklighet utan är en kärlek som kommer från deras benmärg. De kan inte glömma, ens om de försöker, och de kan inte skada den, om de så skulle försöka; sådant är det kärleksfulla hjärta som föräldrar har. Om de känner att de har en livsförbindelse med sina barn, utvecklar föräldrar helt naturligt ett kärleksfullt hjärta gentemot barnen. (32-14, 14.6.1970)

Vad är sann kärlek? Det är en kärlek som lever för andra; den ger och glömmar att den har gett. Den bryr sig inte om att komma ihåg att den har gett. Dessutom utmattas den inte, hur mycket den än ger. När föräldrar säger till sin sjuttioårige son, "Var nu försiktig så att du inte bli påkörd av en bil!", känner de sig inte besvärade, inte heller bli de trötta av att säga det trots att de har upprepat detta oräkneliga gånger. Om föräldrar är sådana till och med i den fallna världen, kommer människor att tröttna när de ger och får Guds kärlek i den ursprungliga världen? (North South Unification from the Viewpoint of God's Will - 346)

I sin kärlek till barnen hävdar sig inte föräldrarna, utan de älskar barnen osjälviskt. Det är inte så att föräldrar stoltserar med sin auktoritet och alltid tar på sig en befallande min när de älskar sina barn. (59-298, 30.7.1972)

Trots att föräldrar uppoffrar sig, är det för att de vill att deras barn ska växa upp till underbara människor. Föräldrar är kärlekens oföränderliga mästare. Föräldrar har ett oföränderligt hjärta för sina barn, även om barnen kanske gör alla möjliga ovanliga saker. Därför är föräldrars oföränderliga kärlek dyrbar. (141-241, 26.2.1986)

Även om föräldrar lider för sina älskade barn till den grad att deras benvagnar bort, känner de inte av prövningen. Hur kan det vara så? Det är för att de älskar sina barn. Skär de av sitt eget kött och blod och ger ut av det för att

sedan protokollföra i en kassabok vad det kostar? Nej. Snarare är de ängsliga och ångerfulla att de inte kan ge allt. (39-334, 16.1.1971)

Vad är relationen mellan föräldrar och barn för något? Vilket slags relation finns det som kretsar kring kärlek? I relationen mellan föräldrar och barn förhåller det sig så att om föräldrarnas kärlek är orsaken, så är barnen frukten och resultatet av kärleken; det är så jag ser det. Resultat och orsak började inte separat från varandra utan på samma plats. Vad betyder det att säga att dina föräldrars kärlek är orsaken och att du har kommit som dess resultat? Det betyder att du har kommit som resultat av dina föräldrars kärlek i nutiden. Så har barnen i relationen mellan föräldrar och barn fötts i en jämlik position med orsak och verkan, som är ett i kärlek. (127-13, 1.5.1983)

Relationen mellan föräldrar och barn företräder den vertikala sidan. Därför kan kärleken i relationen mellan föräldrar och barn inte förändras. Så har det varit historien igenom, inte sant? Äktenkaplig kärlek äger fyra riktningar eftersom den är knuten till den horisontala sidan. Således kan föräldrar inte överge sina barn och inte heller kan barnen överge sina föräldrar. (145-274, 25.5.1986)

Den glädje med vilken barnen relaterar till sina föräldrar skulle verkligen vara en glädje som representerar världen, och den glädje med vilken föräldrarna relaterar till sina barn skul-

le vara en glädje som kan tillfredställa den längtan som världen representerar. Relationen mellan föräldrar och barn måste verkligen vara universums fundamentala orsak. Vi kan sluta oss till att glädjens fundamentala ursprung börjar därifrån, och om sorg har en början finns det ingen plats som är mera sorgfylld. (62-17, 10.9.1972)

Vad bygger relationen mellan föräldrar och barn på? Den bygger på blodsbånd. Ordet "fader" innefattar kärlek och släktlinje. För att vara barn från rätt nedstigande led, bör ni vara en kropp i kärlek. Ni bör vara förbundna genom härstamning. Blod skapar liv. Det har inom sig det liv som har ärvt föräldrarnas traditioner. Genom vad? Genom kärlek. (142-266, 13.3.1986)

Var föddes vi? Vi föddes på en plats där våra föräldrars kärlek var en blomma som slog ut i full blom. Denna blomma blommade så vackert, och – vad som är ännu bättre – den hade en doft; den blommade som en perfekt blomma vars doft älskades av mödrar, fäder, Gud, och till och med hela universum. Vi kom till mitt i detta. Barn planteras som frön på en glädjeplats; en plats där deras mödrar och fäder, som är födda som män och kvinnor och som innefattar universum, lät sin kärlek blomstra. (83-162, 8.2.1976)

Vilka är ni? Ni är de som har deltagit tillsammans i det fundamentala ursprunget med början i era föräldrars kärlek. Den relationen kan inte skadas eftersom orsak och verkan började på en

och samma plats. Källan till föräldrarnas kärlek, som är orsak, och kärleken ni har i era liv, som är verkan, är en och samma. I den betydelsen är det möjligt att säga att en förälder och ett barn är en och samma kropp. Utan kärlek kan vi inte tala om en kropp eller om enighet. Vi får våra föräldrars kärlek från tiden då vi vistas i moderlivet. Våra föräldrars kärlek och all deras uppmärksamhet bör vara fokuserad på oss från det ögonblick då våra mödrar blir gravida med oss genom kärlekens innersta väsen. Hur kommer det sig? Därför att vi är kärlekens frukt. Vi föddes alltså i kärlek och får en förbindelse för livet genom kärleken; när vi växer upp i kärlek och når tidpunkten vi kan möta vår partner, då får vi vår partner. (127-13, 1.5.1983)

Ingenting kan förstöra relationen mellan föräldrar och barn. Den kan inte förstöras ens genom en atombomb. Den kan aldrig förstöras, brytas eller överges. (21-68, 9.9.1968)

Relationen mellan föräldrar och barn kan inte klippas av, hur mycket ni än skulle försöka. Det är för att det är era barn som är subjekt i er kärlek och ert liv. Om ni kan klippa den relationen, kommer ni att stå i en position av självförnekelse och förnekandet av ert liv; därför kan ni inte förneka kärlekens frukt. Det får oss att komma till slutsatsen att föräldrar kan ge upp sina liv för sina barns skull. (83-161, 8.2.1976)

Frånsett hur lyckligt en man och hustru lever tillsammans och älskar varan-

dra, vilket skulle vara det lyckliga paret, ett utan barn eller ett med barn? Ett par utan barn är fortfarande ett ofullbordat verk, ett ofulländat par. Är det så eller inte? (92-218, 17.4.1977)

Det finns ingen princip som hem-söker föräldrar som älskar sina barn. De kan inte drabbas. Universum skyddar dem helt naturligt. Ni behöver veta detta. En plats där älskande föräldrar omfamnar sina älskade barn och gläds kan inte attackeras av universums principer; snarare får det universums naturliga beskydd. Det här har människorna inte känt till. (130-151, 8.1.1984)

När ett barn blir sjukt eller får ett funktionshinder är det naturligt att föräldrarnas nobla, djupa hjärta strömmar till detta handikappade barn. Är detta fel? Hjärtat hos en sådan person med funktionshinder är som en dal, och föräldrarnas hjärta liknar ett stort område på en bergstopp. Sådana föräldrars hjärta strömmar från bergstoppen ner till den djupa dalen. (147-165, 7.9.1986)

Det finns ingenting dåligt i föräldrars hjärtan som lever för sina barns skull. Ju mer utnötta deras kläder är, ju eländigare deras situation, desto djupare gräver de i den djupa dalen av tårar. (173-262, 21.2.1988)

Mina damer och herrar, vad skulle hända om en baby skämdes över att bajsa? Den skäms inte ens efter att ha bajsat eller kissat på golvet; snarare ler den till och med öppet när den ser sin mor göra

rent efteråt. Detta är bara möjligt med kärlek. I kärlek finns ingenting smutsig. Kärleken kan övervinna allt. (116-84, 20.12.1981)

En mor som ammar och föder upp sin baby i sin famn har ett uppriktigt hjärta. Föräldrars hjärta är sådant att till och med om deras barn bajsar och kissar och luktar illa, glömmer de bort sådana exempel på grund av sin kärlek. När nu hjärtat är så till och med hos fallna föräldrar, hur mycket mera angeläget måste inte Guds hjärta ha varit, – som kärlekens subjekt – att vilja älska Adam och Eva genom det ursprungliga hjärtat? Vi bör än en gång fundera djupt över detta. (20-209, 9.6.1968)

Föräldrars hjärta är sådant, att efter de har gett, känner de till och med som om någonting saknas. De vill älska mer, undrar om de har älskat nog till och med efter att ha älskat, och känner sig ångerfulla och ledsna efter att ha gett. Eftersom så är fallet, kan detta sinnelag vara del av den eviga kärlekens innersta kärna. Det här är den ursprungliga motivationen vid kärlekens början. (60-82, 6.8.1972)

När föräldrar skiljs är det som att skära sina barn mitt itu med en kniv. Universums allmänna lag tillåter inte detta. Föräldrar som bryter mot detta kommer att straffas och förföljas av missöde vart de än går, och de kommer inte att kunna finna lycka. (298-300, 17.1.1999)

När en baby blir hungrig svullnar moderns bröst av mjölken. När mjölken

fyller dem och bröstet börjar göra ont finns där ett starkt tryck. Hjärtat hos en mor som omfamnar sitt barn och ger det bröstet är svårt att uttrycka i ord. När svullnaden i bröstet går ner känner modern sig befriad och lycklig. Ingen kan förstå den känslan som inte är mor själv. Dessutom, medan modern iakttar hur hennes baby suger på bröstet medan den rör vid det, väller överflödande kärlek upp i hennes hjärta. (187-99, 6.1.1989)

Om ni skulle fråga en mor med ett barn vem hon hellre skulle förlora, sin make eller sitt barn, om hon verkligen älskar sitt barn skulle hon säga att hon aldrig avstår från sitt barn utan ger upp sin make om hon måste. Äkta män kan tänkas vara ledsna att höra detta! Nuförtiden säger människor i allmänhet, ”Ok, om ert barn dör kan ni ju få ett nytt, eller hur?”. Men, det är det allra sista alternativet. När vi undersöker principen om rollernas ordning ser vi att man och hustru är horisontala och kommer sist. Så är kärlekens historia. (48-212, 19.9.1971)

Vad i hela världen är ursprunglig kärlek? Det är med den kärleken som föräldrar kan ge sitt liv för sitt barn. Deras kärlek är viktigare än deras eget liv. Hur kan det vara så? Ursprungligen var universum inte skapat för livets skull. Det var istället skapat för kärlekens skull, det är kärleken som kommer först. Således är det snarare livet som följer med kärleken och inte kärleken som följer med livet. Därför fungerar genuin kärlek genom att offra livet och gå utöver livet. Ni bör veta att det är himlens kärlek, en

kärlek som kan anknyta till universum.
(132-152, 31.5.1984)

Tänk på laxens liv. Laxen dör efter att ha lagt sina ägg. Men, laxhannen och laxhonan blir ett när de lägger sina ägg... det betyder att ett laxpar är djupt förälskade, som om de vore dömda att dö. När laxhonan lägger sina ägg gör hannen ett hål på botten och skyddar dem där. Detta är verkligen ett idealt par. Efter att ha lagt sina ägg dör de. Att se de olika situationer i vilka laxhannen och laxhonan dör är mycket skrämmande. Genom att dö så, blir moderns kropp till mat för hennes yngel. (128-259, 28.8.1983)

Om det finns en Skapare, varför tror ni att Han skapade laxen på detta sätt? När vi ser det kan vi begripa hur viktiga våra ungar är, och hur viktig kärleken är. Det är mest naturligt att säga att Gud har skapat laxen som en modell för att visa denna kärlek, och att våra unga är det mest dyrbara som finns. Laxens liv är verkligen en häpnadsväckande undervisningsmanual för mänskligheten. (128-259, 28.8.1983)

3.2 Föräldrars kärlek är fullständig även efter att ha givits ut gång på gång

Varför älskar vi våra barn? Varför kan vi inte annat än älska dem? Det är för att älska våra barn, är som att ärva Guds stora skapelseverk på den horisontala, substantiella nivån. Vi känner den glädje som Gud kände efter att ha skapat Adam och Eva. Vi ärver Guds

kärlek och Guds skapande auktoritet.
(76-45, 26.1.1975)

Trots att människor kanske inte förstår det här, kan föräldrar som har fostrat många barn se att deras hjärtan är vidöppna, stora och djupa av kärlek. Människor som har fostrat många barn kan själva känna att de inte kan slå ens sina elaka fiender. De står på ett så brett fundament och lever i enlighet med den självklara regeln. (51-318, 5.12.1971)

När ett barn föds, följer det kärlekens elektricitet och letar sig automatiskt fram till en bröstvårta. Det spelar ingen roll om kvinnan är ful eller vacker – hon måste bara vara barnets mor. Detta är verkligen en makalös syn av harmoni och helighet. (298-304, 17.1.1999)

Människor är födda i kärlek och växer upp medan de får kärlek. Var och en av oss är frukten av våra föräldrars kärlek. Ni är den synliga, påtagliga frukten av hur er mors och fars kärlek är. Föräldrar måste älska den person som är deras kärlek frukt. Genom denna frukt bär den obegränsade kärleken återigen frukt. Här är den väg genom vilken vi kan bli knutna till individuell kärlek, kärleken inom familjen, kärleken inom slakten, global kärlek, universal kärlek, och till och med till Guds ursprungliga kärlek. (126-245, 24.4.1983)

Ni är en unik deltagare och kompanjon i kärlek inför era föräldrar. Med kärlek kan ni bli lik er mor och far och höja er ställning till en jämlik position med

dem. Detta är kärlekens privilegium. Föräldrar vill ge vidare allt som de äger till sina söner och döttrar som de verkligen älskar. För att arva universum kan ni hoppa in och arva till etthundra procent när ni hittar, inom kärlekens tradition, den värdefulla positionen av jämlik kärlek. Det är därför som föräldrar önskar att ha vördnadsfulla barn. Som deltagare i sina föräldrars eviga kärlek ger vördnadsfulla barn vidare det arv av kärlek de får av sina föräldrar. (140-233, 12.2.1986)

En baby som är född genom kärlek kan göra vad den vill, och ni tycker inte illa om den; snarare skulle ni tycka om den vad den än gör. Det är så för att babyn är av ert kött och blod och är ert andra jag, skapad genom kärlek. Så vare sig den bajsar eller kissar, eller har en snorig näsa, är den gullig och bedårande. Det är för att allt sådant är genomdränkt av kärlek. Kärleken mellan föräldrarna och barnen har sitt ursprung i föräldrarna. Vi tar emot våra föräldrars kärlek från det ögonblick vi föds. Vi får föräldrarnas kärlek och växer upp, och sedan är vi engagerade i kärleken mellan man och hustru. För att mannens och hustruns kärlek skall fortsätta måste de få barn och älska dem. Föräldrarna kan känna äkta kärlek först när de får barn. Enbart kärleken mellan bröder och systrar kan inte vittna om vad föräldrars kärlek är. Med andra ord, vi kan bara lära känna den kärleken när vi har upplevt kretsloppet som börjar med våra föräldrar och vi sluter cirkeln genom att själva bli föräldrar. (66-119, 18.4.1973)

För var och en av oss är kärleksbandet till vår mor – våra föräldrar – och bandet till våra ideal förbundna med varandra, och detta band kan ingen klippa av. Snarare skyddas det av universums hela kraft. Därför följer mina föräldrar mig, vart jag än går. Mina föräldrar vill alltid vara med mig, till och med i den andliga världen. På det viset är det en synd att tycka illa om att föräldrarna är tillsammans med en. Alltså ska ni veta, att tänka på och älska föräldrarna som vore de vår egen kropp och att praktisera vörnad är av högsta värde för människan. (298-300, 17.1.1999)

Det är genom föräldrars kärlek som vi föds. Vi föddes genom att vara inympade på våra föräldrars kärlek. Innan vi kan tala om hur livet och släktlinjen är anslutna till dem, är liv och släktlinjen faktiskt knutna till dem genom kärlek. Hur kommer det sig att varje individ är så värdefull? Varje person är inte värdefull bara för att han eller hon lever, utan för att han eller hon har deltagit i sina föräldrars kärlek. Det är föräldrar som har älskat, men det är individen som är frukten av deras kärlek. Var och en är värdefull eftersom han eller hon är född att utgöra både startpunkten och frukten. (140-233, 12.2.1986)

Genuina föräldrar kommer att sträva efter att fortsätta kärlekens tradition. Det är likadant för orientaler som för människorna i väst. Alla föräldrar försöker att etablera kärlekens universala tradition genom att överskrida sin egen släkt. Människor, vem de än är, försö-

ker att föra samman sin familj i fulltalighet och harmoni och leva ett lyckligt och fredligt liv. Oberoende av om någon är från öst eller väst, törstar alla efter ett sådant liv. I detta fall utgör traditionen själva kontentan. Det är för att bara tradition anknyter till framtiden. (Tongil Segye 11.11.1978)

Vilket är bättre, äktenskaplig kärlek eller kärleken mellan föräldrar och barn? Människorna från väst kanske tänker att äktenskaplig kärlek är bättre. Men så är det inte. Kärleken till ett barn är större än kärleken mellan man och hustru. I den äktenskapliga kärleken grälar man och hustru med varandra för att de tror att den andre inte älskar dem, men föräldrar och barn grälar för att de tänker att de måste älska den andre mer. Det är så för att kärleken mellan föräldrar och barn är central och vertikal och följer den väg som är nära den himmelska lagen. Vi finner alltså att den kärlek som tjänar andra är närmare till genuin kärlek. Hur stark en man än kan vara, och hur tuff en kvinna än kan vara, kommer de att buga sig inför den kärleken. (90-84, 19.12.1976)

Anledningen till att föräldrar är värdefulla är att de ger för sina barns skull. Sedan vänder sig detta förhållande: när föräldrarna blir gamla blir de som barn. Långt innan var föräldrarna sina barns lärare, men när de blir sjuttio och åttio år gamla, blir de som barn på nytt. Vid den tiden tar barnet platsen som far och mor. Barnet bör älska sina för-

äldrar precis så som de har fostrat det. Detta är himlens och jordens princip. (137-95, 24.12.1985)

Sektion 4 Äktenskaplig kärlek

4.1 Äktenskaplig kärlek är hela Universums blomma

Mannen är en avbild av Guds *yang* och kvinnan är en avbild av Guds *yin*. Ett gift par är som himlen och jorden draperade i ett tyg. De kan känna hjärtat av Guds ideala kärlek. (13-67, 17.10.1963)

Gud är ett väsen med en tvåfaldig karaktär som är vertikalt inriktad, och människorna är fysiska varelser med en tvåfaldig karaktär som är horisontalt inriktad. I och med detta är idealet för man och hustru att de två bli ett och bildar en fullkomligt rund form, som ett äpple. Detta skulle tjäna som en föräldrakropp med möjlighet att dra och befästa kärlekens ideal i alla fyra riktningarna, motsvarande formen hos deras fyra karaktärer. (127-79, 5.5.1983)

När mannen och hans hustru älskar varandra explosivt med Guds älskande hjärta och mänsklighetens älskande hjärta som bas, kommer Gud och Universum att vara hänryckta av detta par. Denna kärlek kan inte vara något annat än den som finns för Guds och mänsklighetens skull. Var ligger roten till denna kärlek? Den ligger inte inom det egna jaget. Gud är kärlekens källa. Han är källan till kärleken för mänskligheten. (35-239, 19.10.1970)

Vad är ett idealt gift par? Det är ett par som realistiskt kan manifesteras den förnämsta konsten och ett par som kan manifesteras den mest högtstående litteraturen. När vi möter det högsta idealet och den högsta kulturfären, kan vi se att den behagliga kärlek som finns mellan en man och hans hustru är den högsta kärleken och det mest sublimes konstverket i världen. En mans och hans hustrus liv borde vara litteraturens mest magnifika verk; det borde bli subjekt för ett litterärt arbete. (22-269, 4.5.1969)

Människor behöver alltid stimulering. Lyckan kommer inte utan stimulering; det måste finnas något som stimulerar. Precis som din hunger får varje måltid att smaka som någonting nytt, borde kärleken mellan man och hustru alltid vara fräsch. Ju mer mannen och hustrun ser varandra desto mer borde de längta efter att träffas och vilja vara tillsammans hela dagen. Sett i det ljuset, behöver ni göra en studie i ämnet över mig och över Gud. (23-57, 11.5.1969)

Att grunda en familj där Guds kärlek och de tre sorternas mänsklig kärlek kan blomstra tillsammans är världens längtan, mänsklighetens längtan och framtidens längtan. Ni bör veta att kärleken hos en man och hans hustru är någonting dyrbart och vackert som slutligen kan sprida historiens dofter framför himlens och jordens principer och framstå som en ny blomma. (35-241, 19.10.1970)

Kärleken är evig. Det finns inte två sorter av sådan kärlek. Det finns bara en. När en man och en kvinna förenas i kärlek måste de leva tillsammans på jorden i hundra år, och till och med efter sin död måste de leva tillsammans för evigt. Trots att de har två kroppar, blir de en kropp, och medan de roterar tillsammans skapar de enhet. När deras båda kroppar blir ett, kommer de att rotera med Gud och etablerar de *fyra positionernas grundval* av kärlek. Detta är ingenting mindre än den ideala världen. Där kan inte falsk kärlek göra intrång; bara sann kärlek kan vistas där. (Blessed Family - 344)

En man och hans hustru som är förenade med varandra genom sina hjärtans kärlek bör bilda en familj vars medlemmars ömsesidiga tillgivenhet – genom livslång erfarenhet – säkerligen går bortom deras eget vardagliga liv. Denna kärlek borde utan undantag sammansmälta till en enhet med Guds syfte, annars kan de inte gå in i himmelriket, platsen där Gud bor. (35-179, 13.10.1970)

Fullkomligheten hos en man och en kvinna är universums fullkomlighet. Den dag då denna kärlek förstörs kommer universums ordning att bli förstörd och hela den vertikala världen kommer att kollapsa. (Blessed Family - 544)

Genom att de som man och hustru blir ett i kärlek uppnår paret förmågan att skapa utifrån samma position som Gud, och deras barn är resultatet av den gärningen. (52-314, 3.2.1972)

Himlen söker efter en man och en hustru som är bundna till varandra som en ren man och kvinna och som kan representera himlen och jorden med sitt passionerade, djupröda kärleksfyllda hjärta. Sådan kärlek bör ni ha som man och hustru och fostra era söner och döttrar i sådan kärlek. (127-100, 5.5.1983)

Bilden av en man och en kvinna som kramar och kysser varandra motsvarar bilden av två motsatta poler hos en plan yta som kolliderar och genererar det ljus som ska belysa vägen för att finna kärleken. När ett vitt ljus visar sig borde färger läggas till för att skapa ett ljus med en färgrik prakt. Ni ska veta att när dessa färger och ljus blandas genom Guds vertikala kärlek, kommer de att omvandlas till en lysande, ideal värld av klarhet – som färgerna i regnbågen. (134-170, 7.4.1985)

Nuförtiden engagerar sig människor överallt i en kärlek som liknar snabbmat. Kärleken djupnar inte bara för att man tar ett bad i ett badkar som fylls med dess doft. Jag skulle säga att den kärlek som delas av ett par från landet, som tvättar sig i kallt vatten innan de går och lägger sig, är mer äkta och blir djupare med tiden. (Blessed Family - 353)

En brud och hennes brudgum bör inte förenas genom pengar, makt eller ära utan genom Guds ursprungliga kärlek. De bör bilda en familj som älskar Gud, där hustrun lever för sin makes skull och där mannen älskar sin hustru. (Blessed Family - 880)

En man är ett förkroppsligande av Sanne Far och en kvinna är ett förkroppsligande av Sanna Mor. Därför, när mannen ser ned på sin hustru ser han ned på Sanna Mor; och när hustrun bedrar sin make bedrar hon Sanne Far. (Blessed Family - 869)

Den kraft genom vilken mannen kan dominera sin hustru och hustrun kan dominera över maken är kärleken. Ingen annan kraft än kärleken kan få dem att dominera varandra; bara kärleken har herravälde. (Blessed Family - 344)

När det gäller fysisk styrka kan kvinnorna inte jämföras med männen, men där kärlek är inblandad, knuffar och drar hustrun och mannen varandra och blir ett. Om en person blir ett kärlekens objekt inför Gud, kommer Gud att tycka om det? Ja, det kommer han att göra. (270-242, 7.6.1995)

Den melodi Gud tycker mest om är skrattet från en man och hans hustru som är lyckliga i sin kärlek till varandra. När ett sådant par lever livet med ett hjärta som vill omfamna hela världen och tillmötesgå hela universum, kommer det skrattet att porla fram naturligt. I Guds ögon skulle den vackra synen av ett sådant par vara som en blomma. Det här är inte bara ett ideal eller någonting abstrakt. Jag talar om den ursprungliga världen. (Blessed Family - 877)

En konversation mellan en förälskad make och hans hustru är vackrare än någon av världens dikter eller

målningar. Dessutom, så vackra och lysande är de orden som människorna säger när de utbyter sin kärlek – ”bara du och jag”! (Blessed Family - 887)

När en man och en kvinna får Velsignelsen och upplever glädje medan de ger och tar fullkomlig kärlek, ser Gud på detta som vore det en blomma som har slagit ut på jorden. Och ännu mer, harmonin ifrån alla ting som uppstår genom deras kärlek blir till en doft för Gud. Gud vistas här eftersom han vill leva omgiven av en sådan skön doft. Den grundval på vilken Guds kärlek kan komma är platsen för kärlek mellan man och hustru. Det kommer att vara den plats där allt i skapelsen och i universum får ärvta harmoni. (Blessed Family - 887)

4.2 Äktenskaplig kärlek kan inte fullbordas om den delas med en tredje person

I överensstämmelse med människors ursprungliga natur vill de inte att deras partners kärlek till dem ska vara delad. Helheten av det horisontala kärleksförhållandet mellan man och hustru förstörs om den kärleken är delad; medan det inte är så i det vertikala kärleksförhållandet mellan föräldrar och barn. Det beror på Skapelsens Princip som ger mandat och kräver att man och hustru uppnår absolut enhet i kärleken. I kärlek har människor helt och hållet ansvaret att värna om sin partner. (277-200, 16.4.1996)

Om ni är ett par som är fästa vid varandra genom kärlekens starka kraft

skulle ni uppleva glädje och ha kärlek till er partner vad hon eller han än gör. Om en hustru säger att hon hatar sin mans lukt, eller en man tänker eller känner att han inte gillar det sätt på vilket hans hustru rör sig, så beror det på att paret inte har realiserat fullkomlig kärlek. Ett sådant par har kommit samman på grund av individens syfte att nå fördel för sig själv. (Blessed Family - 887)

När en man och hustru lever tillsammans är de lyckligare om de upplever orkaner, regnstormar och åska som delar i livets upp- och nedgång, och eftersträvar kärlekens ideal medan de upplever sådana olika känslor, än om de lever bekvämt hela livet igenom. (167-212, 19.7.1987)

Snarare än pengar eller kunskap behöver vi kärlek för att lösa problemen mellan man och kvinna. (161-293, 1.3.1987)

När ni lyssnar på människors röster märker vi ju att kvinnors röster har ett högre tonläge än männens. Varför skapades kvinnors röster att ligga på en högre tonhöjd? När det gäller fysisk styrka är kvinnorna svagare än männen: men i avseende hjärta och tillgivenhet står kvinnorna högre. Hur är det då med männen? Män älskar i stora drag. Kvinnor står högre när det gäller kärleken till maken och barnen, men män har ett djupare hjärta när det gäller kärlek till sina släktingar och sitt land. Det är därför vi lär från vår mor hur vi ska älska våra söner och döttrar och vår familj, och från vår far lär vi hur vi ska älska

världen. Att luta för mycket åt en sida skapar instabilitet; en gyllene medelväg länkar samman dessa två sorters kärlek.

(129-55, 1.10.1983)

Under de första tre åren eller så kommer ni inte att passa ihop så bra. Hur kan en man och en kvinna med olika familjebakgrund, seder, och normer för vad som är viktigast passa ihop? De måste anstränga sig för att passa ihop tills de blir ett. (Blessed Family - 895)

Bara genom kärleken kan större ting hända... Nivån höjs bara genom en kärlek som lever för andras skull. Därför, kommer stridande par att föda barn som kommer att leda nationen till undergång. Men, älskande par som lever för andras skull kommer att skapa gudalika, visa kungasöner och kungadöttrar som har utvunnit himlens och jordens innersta till fullo. (204-106, 1.7.1990)

Varför grälar en man och en hustru? Det är för att var och en försöker att få kärlek från den andre. Sådana grupper vars medlemmar försöker få kärlek kan inte vara länge. En familj där var och en försöker få kärlek kommer att vara splittrad, men en familj där alla försöka att älska andra kommer inte att söndras, hur mycket än någon gör sitt yttersta för att krossa den. Den kärlek som var och en försöker att ge till den andre varar för evigt. (36-75, 15.11.1970)

Kärleken är enkel och dum. Den bryr sig inte om någon besvärlig situation. Om jag verkligen älskar någon bryr

jag mig inte om ifall någon tittar på oss från sidan. En kärlek som är medveten om att någon tittar är en kärlek med en viss begränsning. Så enkel och enfaldig den kärlek är som inte bryr sig om ifall någon tittar på! (33-113, 9.8.1970)

Ekonomiska svårigheter kan inte tillåtas att skapa en klyfta i förhållandet mellan man och hustru. Inte heller får kunskap eller okunskap försvaga kärleken mellan makarna. (Blessed Family - 880)

Himlen söker efter en man och hustru som, bundna till varandra som en ren man och hustru, kan representera himmel och jord med ett passionerat, karmosinrött hjärta fyllt av kärlek. (127-100, 5.5.1983)

Varför tror ni att problemet med skilsmässa kunde komma upp mellan människor som älskar varandra? När man betänker det faktum att de som har skilt sig eller tänker ta ut skilsmässa, alla en gång har haft ett kärleksförhållande som överstiger liv och död, så är ju där någonting som är fel. Det kan finnas många anledningar till skilsmässa, men ytterst antyder det att någonting har förändrats – någonting mellan två människor. Det sker eftersom de brister i att upprätthålla och kultivera sin kärlek. Kärleken i sig förändras inte, men människornas hjärtan förändras. (Blessed Family - 351)

Något som gäller lika för äktenskap världen över är att det kommer kraft när maken tjänar pengar och kommer

hem med dem. Kvinnan känner sig helt naturligt stärkt över att se pengarna han kommer hem med, och mannen vinner naturligtvis kraft från att se sin hustru så stärkt. Om de däremot inte kan tjäna några pengar blir de så upprörda att de kanske bryter sitt förhållande. Ett sant förhållande mellan man och hustru skulle däremot skapa enhet med kärlek och Gud i centrum. (Blessed Family - 880)

Vissa män, när de ser en vacker kvinna, önskar att hon vore hans hustru, även om de redan har en egen hustru. Vi säger om en sådan man med två sinnelag att han har en tjuvs läggning. Eftersom det är Satan som gav upphov till människans kluvna sinne, är det inte fel att kalla en man som har två sinnelag för "Satan". Om det finns en sådan man är han inte annorlunda än Satan. (Blessed Family - 348)

En man och hans hustru kan anses vara ett par; men precis som varje ansikte är olikt andra, skiljer sig också människors lycka från varandra. De har olika öden i livet. Även om mannen har ett dåligt öde, om hans hustru har ett gott öde kan hennes öde förändra makens livsöde till det bättre. Och tvärtom, även om hustrun har ett dåligt öde, om hennes make har ett gott öde, kan detta förändra hennes livsöde till det bättre. Därför kan vi säga att mannens och hustruns öde är som att sänka berg och fylla ut dalar. Efter att ha skapat plan mark kan de plantera träd, plöja marken, och gå vidare med nya planer att förverkliga sin kärlek medan de behåller idealet för

man och hustru. Ur sådana principers synvinkel bör ni inte bara se på det yttre utseendet när ni finner er make eller make. Äktenskapet är något att ta på största allvar. (God's Will - 543)

Ni trodde ni skulle vara lycklig efter att ha mött er make, men det finns dåliga tider också. Ni får inte bara hoppas på bra saker. Skulle det vara bra att ständigt, tjugofyra timmar om dygnet bada i solljus? Det måste också bli natt någon gång. Är det inte naturligt att det som är högt kommer ned? (30-141, 21.3.1970)

En lycklig familj är en familj där mannen när han kommer hem diskuterar tillsammans med sin fru allt som har hänt medan han var borta, och där detta visar nya saker att upptäcka. En lycklig familj är en familj där man förenar sina respektive krafter och undersöker saker och ting tillsammans. När föräldrar gör så kommer barnen att bidra med sin styrka och förenas med dem, och på det viset uttrycker de sitt hopp att forma en sådan familj. (29-113, 25.2.1970)

Man och hustru bör inte ensidigt bestämma och ha förbehåll om hur deras partners ansikte ska se ut. Om du föreställer dig din partners ansikte som hade han eller hon bara ett utseende, kan ingenting vara mera långtråkigt. När du ser på din partners ansikte med glädje, kommer det att visa sig glatt; och om du ser på det med ett kärleksfullt hjärta, kommer det att se vackert ut. Du bör alltid se din partners ansikte som helt nytt, som när flytande vatten med

sina virvlar bildar nya former för varje krök. (Blessed Family - 880)

Mänsklig skönhet bor inte bara i ansiktet. Den kan ses och kännas från alla håll. Skönhet är tredimensionell, som en boll. Hur man än betraktar henne, uppifrån, från sidan, eller från vilket håll som helst, så har en människa sin egen fullkomliga skönhet. Du får alltså inte bedöma din hustrus ansikte obetänksamt. Många vackra kvinnor är fattiga, men kvinnor som har en dygd eller för tur med sig är av ett annat slag. Vi ser ofta att till och med när det gäller en kvinna med ett vackert ansikte, ser ansiktet egendomligt ut redan efter att kvinnan har fött två eller tre barn. Vi kan alltså sluta oss till att de som kan behålla sin skönhet till och med efter barnsörden är vackra kvinnor. (God's Will - 543)

När man och hustru älskar varandra, skulle de var och en älska sin partner som Guds representant. När de älskar varandra ur ett humanistiskt perspektiv, kommer bådas tillkortakommanden att framträda och det kan slutligen leda till deras skilsmässa. (Blessed Family - 880)

Kärlek har värde när människor saknar varandra. När du ber om kärlek, öppna munnen och tala och titta med dina ögon vidöppna, så att du kan glädja den som ger kärlek. Du ska veta att om du förhåller dig tyst kommer kärleken att återvända innan den når dig och springa bort. Om en person som ger ut sin kärlek inte är seriös utan har en pas-

siv attityd, hur förolämpad blir inte den andre då! (Blessed Family - 887)

Om ett äkta par borstar tänderna innan de kyssar varandra rör det sig inte om naturlig kärlek; tandkrämens doft kommer att avhålla dem från att kunna känna den naturliga mänskliga kroppslukten. När jag ser på sådana människor som borstar tänderna innan de kysser varandra, vet jag inte om de försöker att smaka på kärlek eller att smaka på tandkräm! När vi ser på dagens värld är den så full av beräkande, konstgjord och hycklande kärlek, till den grad att vi är förvirrade över vad mänsklig lycka är; sådan kärlek är boven i det drama som leder världen till undergång. (Blessed Family - 353)

Sojabönsoppa smakar bäst när den serveras i en skål av lergods. Den sträva och fylliga smaken från sojabönsoppan är något som du aldrig kan glömma när du en gång har fattat tycke för den. På samma sätt är det när människor har utvecklat ett tycke för kärlekens sträva och fylliga smak, de ändrar sig inte. Precis som du fort tröttnar på snabbmat som är söt kommer du inte att kunna kalla det sann kärlek om du får denna kärlek lika lätt som snabbmat och var som helst. (Blessed Family - 353)

Vem tror ni såg Adam och Eva dansa nakna i Eden lustgård? Ni kan göra sådant när det inte finns någon annan närvarande. När en man och hans hustru dansar nakna i rummet, är det något att bry sig om? Vem bryr sig om vad som

händer mellan man och hustru, om de dansar nakna eller gör något annat konstigt. Vad spelar det för roll när en man och hans hustru gör det för sig själva? (21-240, 24.11.1968)

Till och med duvor ropar ”oo – oo” och trivs tillsammans, så om det finns ett läte när man och hustru möts, ett läte vid mötet av verkligt förälskade människor, vad slags läte skulle det vara? Det skulle inte vara mindre än åskans dun-der. (Blessed Family - 887)

De kärleksfulla ord som man och hustru viskar till varandra i sängen blir en grundton som kan få slut på all leda och hat i världen. Bland de ord ni viskar kan ni inte säga, ”Du måste älska mig”. Precis som kärlek är naturlig måste också kärlekens hemliga ord vara ömma och vackra. (Blessed Family - 887)

När man och hustru älskar passar det utmärkt om de skriker när de når klimax, trots att mannens far eller mor kanske sover bredvid dem. De skulle låta alla i de närmsta byarna veta om deras kärlek, så att man kommer att säga, ”Det paret är så förälskat, och när de nattetid gör det där lustiga ljudet är byns råttor chockade och tuppar sluta gala”. Om någon frågar varför en sådan incident har inträffat som chockar råttorna och får tuppar att sluta gala, kan ni säga, ”Vad tror ni? Det är på grund av kärleksropen som skakar himmel och jord!”. (136-32, 20.12.1985)

Platsen för äktenskaplig kärlek är hela universums blomma. På den plats

där ett nygift par, som framträder som en sammanfattning av de historiska tidsåldrarna, blir ett, kommer Gud och bosätter sig. Vilken allvarsmättad och överväldigande händelse är inte brudens och brudgummens första möte i kärlekens mitt! När du tror att du har skapat en väg till Gud och tagit på dig rollen som ett fullständigt minus i kärleken, är det från detta som hettan, som produceras genom kärleken av himmel och jord, börjar öka. Efter det att du genererar entusiasm för livet och för dina ideal ska du gå till din hustru för att älska med henne. (179-90, 22.7.1988)

Nuförtiden bär ni inte traditionella koreanska sockor, men i gamla tider använde människor dem i månader, tills de hade hål och tårna stack ut. Sedan fick de all slags lukt; men fortfarande var dessa odörer bättre för en förälskad hustru än en god doft. När ni är förälskade kommer ni att slicka till och med luk-tande tår. De kommer att smaka fräscht, sött, surt, och spännande. Om ni mäter på detta sätt och använder en kärleksantenn, kommer den grad till vilken ni tycker om detta att långt överstiga graden av ert miststückande. (194-49, 15.10.1989)

Är det lätt att omskapa era söner och döttrar? Ni måste göra allt möjligt för att föda en ny son eller dotter, de allra svåraste saker. Är då spottet från din älskade make orent eller inte? Om din makes spott skulle komma i din hand, och du har en sidenklänning på dig och ingenstans att torka av handen, skulle du vilja slicka bort spottet på din handflata, eller

inte? Säg ärligt! Du måste säga, ”Jag vill slicka det och svälja ner det” för att det ska vara sann kärlek. Kärleken känner inte till något smutsigt. (194-165, 22.10.1989)

När äktenskapskärlek tar eld, blir två liv ett och sedan förenas släktlinjerna och börjar koka av kärlek. Mitt i det planterar ägaren fröet. När grundbeståndsdelen från mannens och kvinnans liv möts på detta sätt, och genom kombinationen av de centrifugala och centripetala krafterna som sätts i rörelse genom kärleken, kommer allting att snurra. Det går upp och ned... När ett frö gror på en uppåtvänd plats blir det en son, och gror den på ett nedåtvänt ställe blir det en dotter! Detta är en teori, men jag är inte helt säker på om det är sant eller ej. Eftersom denna idé ger genklang hos teorin, kan ni kandidera till en doktorsgrad eller Nobelpriset om ni studerar den och kommer på om det verkligen är sant eller inte. (300-53, 21.2.1999)

Att få barn är den handling som ger tillträde till Guds övre sfär. Detta är en händelse som leder er till att älska ert barn från Guds position samt uppleva Guds innersta hjärta och hur mycket Han har älskat människorna efter skapelsen. (224-28, 21.11.1991)

Ett kärlekscentrerat liv kommer att lösa allt. Till och med en girig gammal mans tigerögon kommer att anta formen av månen som den visar sig på en målning när han är förälskad, och hans frusna mun kommer att spricka upp i ett leende. Kärleken kan fullständigt smälta

något som har varit fruset, och kärleken kan frysa något som är smält. Kärlek är något som har förmågan att innehålla två ytterligheter och ändå gå vidare. Om ni ser riktigt noga på det kinesiska tecknet *ho* (”att älska”), kombinerar det tecknen för ”man” och ”kvinna”. Det finns ett talesätt att striden mellan man och hustru är som att skära vatten med en kniv. Om man skär vatten med en kniv, lämnar det då något spår? Det gör det inte. Till och med efter ett gräl, när paret väl lutar sina pannor mot varandra och ler, återvänder friden. (127-245, 15.5.1983)

Kärleken hos man och hustru är till för att nå upp till Gud. (127-109, 5.5.1983)

Verklig kärlek är att älska med en enad kropp och med hjärtat och släktlinjen som ett. Det är man och hustru som kan älska så. Skulle det vara någon spänning med att leva om det inte fanns man och hustru i världen? (26-151, 25.10.1969)

Till och med i den fallna världen, när en man och en kvinna förälskar sig säger de, ”Åh, det känns som en elektrisk ström!”. Elektriciteten som uppstår från ögonblick till ögonblick börjar från ärkeängeln – den är encellig. Elektriciteten hos den kärlek som uppstår i den ursprungliga världen är som en blix från universums kärlek. Den överstiger den förra i styrka flera tusen gånger; och ytterligare, ljudet från cellernas rörelser hos varje mänskligt organ är som åskans dunder. Principernas syn på kärlek är att mannen och kvinnan som är engagerade i den ursprungliga världens

sanna kärlek inte kan möta Gud såvida de inte koncentrerar all sin kraft mot den kontaktpunkt där de möter kärlekens blyxt. Detta är också fullbordan av skapelsens syfte. (Blessed Family - 380)

Tor ni att Gud ser er när ni älskar med varandra, eller inte? Skulle Gud, som överstiger tid och rum, stänga sina ögon nattetid när de fem miljarder människorna i världen älskar med varandra? Hur skulle Gud känna det när han ser dem? Hur många goda hustrur och goda makar finns det? Fundera på det. Allt möjligt kan hända där. Att spela hustruns roll motsträvigt, att släpas iväg ovilligt, att motvilligt försöka behaga er partner – ni får inte leva så. Det är inte kärlek, eller hur? Är det så livet ska vara? Hur underbart det vore om hela världen förändrades till en omgivning där fjärlar och bin flög fritt omkring och vi kunde leva i harmoni med himlen och jorden i överensstämmelse med Guds skapelseideal – precis som i Edens lustgård, med blommornas doft – så att Gud kunde somna lycksalig? Har ni någonsin funderat på detta? Försök att leva på det sättet. (222-252, 3.11.1991)

Varför har inte kvinnor skägg? När Gud såg Adam med ett långt skägg var Han inte nöjd; så när Han skapade Eva, skapade Han henne utan skägg. Vilket är då det största mästerverket i hela Guds skapelse? Det är kvinnan. Kvinnorna är det största mästerverket, men för vem är de till? De är ett stort konstverk för männen. Tänk på det här sättet. (38-180, 3.1.1971)

Sektion 5 Sexuell kärlek

5.1 Sex är kärlekens ursprungliga palats, himlens allraheligaste plats

Var finns Guds allra heligaste plats? Det är mannens och kvinnans könsorgan, där kärleken bor. Detta är himlens heligaste plats. (134-185, 7.4.1985)

Vad är symbolen för en mans och en kvinnas kärlek? Var ligger kärlekens slutmål? Det är tack vare könsorganen som mannen och kvinnan blir en kropp. Könsorganen blir en farled som kan få ande och kropp till en fullständig enhet genom kärleken. (Blessed Family - 337)

Vad är det för skillnad mellan man och kvinna? Först och främst är deras kroppar inklusive deras könsorgan olika. För vem är då mannens könsorgan absolut nödvändigt? Det manliga könsorganet existerar för kvinnans skull. Ett könsorgan är konkavt och det andra är konvext. Varför är de skapade på det viset? Båda kunde vara tillverkade toppiga eller också kunde båda vara platta; men varför ser de olika ut? De är gjorda för varandra. Mannens organ är absolut önskat av kvinnan och kvinnans organ är absolut önskat av mannen. Vi har inte vetat att kvinnans könsorgan absolut tillhör mannen, och att mannens könsorgan absolut tillhör kvinnan. Genom att äga varandras sexuella organ lär mannen och kvinnan känna sann kärlek. (299-119, 7.2.1999)

Mäns och kvinnors könsorgan är det kungliga palatsens skattkammare. De är

den himmelska nationens skattkammare. Inte ens Gud kan göra vad han vill med kvinnans sexuella organ. Bara en präst får öppna locket. En kvinna bör inte klä av sig inför två präster. Hon är tillåten att klä av sig inför sin herre; alla andra är en djävul. Se vad som händer dagens snedvridna män. (194-395, 30.10.1989)

Könsorganen är kärlekens kungliga palats, ett kungligt palats som föder evigt liv, och ett kungligt palats där man erhåller de blodsband och den släktlinje som kommer att ärva den himmelska tradition som aldrig någonsin kommer att förändras. Det är ett kungligt palats i sann kärlek, ett kungligt palats för sant liv, och ett kungligt palats för den sanna blodslinjen. Det är den mest värdefulla platsen. Ni kan inte göra vad ni vill med den. Ni kan inte öppna den utan Guds officiella medgivande. Ingen får röra den förutom er make eller er hustru som har fått Guds och universums officiella tillåtelse. (216-207, 31.3.1991)

Varför tror ni könsorganen existerar? Det är på grund av kärlek. De har kommit till för att finna kärleken. Vad är könsorganet för något? Det är ett kungligt palats centrerat på sann kärlek, ett kungligt palats centrerat på sant liv, och ett kungligt palats centrerat på den sanna släktlinjen. Det är det mest dyrbara ting. Utan det kan Guds ideal, Guds familj, och Guds vilja inte förverkligas. Det sexuella organet är den enda begynnelsepunkten för att uppnå fullkomlighet för alla dessa. (216-218, 1.4.1991)

Om det fanns en värld som absolut uppskattade könsorganet, tror ni att det skulle vara en bra värld eller en dålig värld? Skulle det vara en värld som blomstrar, eller en värld i undergång? När Gud skapade människorna, vilken del tror ni att han gjorde med största hängivelse och omsorg? Tror ni det är ögonen? Näsan? Hjärtat? Hjärnan? Alla dessa försvinner när ni dör, inte sant? (279-244, 15.9.1996)

Könsorganet är kärlekens kungliga palats. Vad har hänt med detta kärlekens kungliga palats nu? En människas könsorgan är kärlekens kungliga palats, livets kungliga palats, och släktlinjens kungliga palats. Det är någonting så dyrbart, en helig tingest. Men syndafallet har förvandlat det till någonting smutsigt. Ur Guds ursprungliga synvinkel är det inte någonting smutsigt, utan någonting heligt. Det är det mest dyrbara som finns. Livet, kärleken, och släktlinjen är knutna till det. Satan kränkte en sådan helig sak. (218-176, 28.7.1991)

Ert könsorgan är kärlekens ursprungliga palats. Ert könsorgan är det ursprungliga palatset och livets kungliga palats. Ert könsorgan är släktlinjens kungliga palats. Först när kärlek, liv och släktlinje är förverkligade kan era könsorgan blir det kungliga palats där Gud kan vistas. Eftersom Gud är konungarnas Konung och den som kommer att gå till det ursprungliga palatset för att bo där, måste ni för att följa Gud, vinna kärlekens ursprungliga palats, livets ursprungliga palats, släktlinjens

ursprungliga palats, och samvetets ursprungliga palats. Amen, amen, amen! Må det ske som mina ord har påbjudit! Amen! (280-197, 1.1.1997)

Könsorganen är den plats där två människor blir ett som en förenad kropp av liv med kärleken i centrum, och är den plats där mannens blod och kvinnans blod blandas till ett, i en enda smältdegel. Ni bör veta att denna plats har ett större värde än era söner och döttrar, är mer värdefull än er make, och till och med mer värdefull än Gud. Man kommer att kalla mig kättare för att säga sådana saker... Vad är det för en plats? Det är en plats som är mer dyrbar än era barn, mer dyrbar än er man, och mer dyrbar än era föräldrar. Utan den platsen skulle era föräldrar inte ha något värde, inte heller skulle ni som par ha något värde, och era söner och döttrar skulle vara utan värde. Eftersom den är så dyrbar, är den hållen under lås och förvaring som ert livs mest värdefulla skatt, för att undanhålla den från att bli sedd av vem som helst i världen. Nyckeln till mannens könsorgan förvaras av kvinnan, och nyckeln till kvinnans könsorgan förvaras av mannen; och det finns bara en nyckel till respektive lås. Det får bara finnas en nyckel. Vill ni ha tio, tjugo nycklar som vid fri sex? Vill ni att det ska vara som ett förfallet hus utan ägare, där dörren står öppen och alla förbipasserande kan gå in och ut? (280-199, 1.1.1997)

Vilket är det ursprungliga palatset, det könsorgan med vilket man och hus-

tru älskar? Det är kärlekens kungliga palats, livets kungliga palats och släktlinjens kungliga palats. Er farfar och morfar och farmor och mormor lever i aktning och vördnad inför den platsen; er mor och far aktar och ärar den också; ni som par lever i aktning och vördnad inför den, och era söner och döttrar kommer i framtiden också att leva och ära och akta denna plats. Är det inte så? Finns det en kvinna eller en man som inte respekterar denna plats? Varför har den då kunnat vändas till någonting dåligt? Könsdel sägs vara ett vulgärt ord. Varför är det vulgärt? Det är ett heligt ord. Vi borde betrakta det som ett heligt ord. Det är härifrån som evig kärlek är knuten och härifrån som evigt liv och den eviga släktlinjen uppstår. Det är det mest värdefulla ting. (210-101, 1.12.1990)

En man och en kvinna som bibehåller och skyddar sin renhet skyddar på samma sätt universum; att bevara ordningen i kärlek mellan man och kvinna är nämligen universums fundamentala orsak. Varför föddes män och kvinnor på jorden? De föddes för att älska varandra. Eftersom Gud är vishetens store konung gav han tillåtelse till utbyte mellan mannens och kvinnans kärleksorgan. Varken mannen eller kvinnan är ägare till sina egna könsorgan. Att uppföra sig efter sin egen önskan och att ignorera ägaren kommer att ge er en dom för kränkande av kärleken. Om maken vet att han kommer att bli straffad efter den mest fruktansvärda lag, skulle han då våga strunta i sin hustru och tänka på andra kvinnor? Och omvänt, kan hustrur glömma bort

sina äkta män och tänka på andra män?

(Blessed Family - 337)

Gud är en rättvis personlighet. Således, eftersom det inte är rätt att människor strider över vem som äger vad, så formgav Gud vid planeringen mannens ägodel hos kvinnan och kvinnans ägodel hos mannen. Kärlek må verka vara någonting syndigt, men det är verkligen någonting som är fantastiskt. (136-23, 20.12.1985)

Kärlek måste skapa harmoni; det finns ingenting smutsigt i kärlek. Trots att kärleken är det mest dyrbara, ligger det intill den mänskliga kroppens smutsigaste område. Varför är det så? Eftersom harmoni är den rådande principen i skapelsen av himmel och jord, har de manliga och kvinnliga könsorganen som de mest värdefulla sakerna placerats där. Gud har därigenom installerat dem lämpligt intill den smutsigaste platsen. (194-49, 15.10.1989)

Var är könsorganen hos kvinnor och män placerade? I den säkraste zonen och samtidigt bredvid det smutsigaste stället. Detta visar oss att Gud sannerligen är en vishetens konung. Han lär mänskligheten att till och med över någonting så smutsigt råder kärleken. Som ni vet ligger könsorganen nära anus. Utgången för urin och vägen för sperma är också densamma. (194-175, 22.10.1989)

Vilket skulle ni hellre vilja hugga av, ett av era fingrar eller ert könsorgan? Detta är ingenting att skratta åt. Det

borde finnas en vertikal standard. De fyra lemmarna är horisontala. Därför är den vertikala könsdelen precis i mitten. Är inte den en del av en treenighet? Den representerar Gud. Ibland ägodelarna som en man har, representerar två delar av könsorganen den tvåfaldiga karaktären hos Adam och Eva, och den del som står styv representerar Gud. (205-348, 2.10.1990)

Ni gifter er för att möta Gud. Det här är anmärkningsvärda ord. Gud existerar inte separat från detta. När ni beträdder den platsen lever Gud där. (203-255, 26.6.1990)

Könsorganet är viktigare än ert huvud. Det finns inget ursprung av sann kärlek i ditt huvud. Det finns inget ursprung för sant liv i ditt huvud. Det finns inget ursprung till sann släktlinje i ditt huvud. Vilket är detta ursprung? Det är könsorganet. Detta är säkert, eller hur? Allting finns i könsorganet. Där finns liv, där finns kärlek, och där finns släktlinjen. Detta är den mest dyrbara plats, inte bara i människokroppen utan också i världen och hela den mänskliga historien igenom. Utan det skulle förökningen av mänskligheten inte vara möjlig. (203-104, 17.6.1990)

För människorna är deras könsorgan kärlekens antenner. Mannens är konvex och kvinnans är konkav, så när de båda förenas blir de runda och försvinner. Det är som när en negativ elektrisk laddning och en positiv elektrisk laddning möts och producerar ett

dån av åska och sedan återgår till noll. De återvänder till sitt ursprungliga tillstånd. (187-54, 6.1.1989)

Om mannen bara hade sitt eget könsorgan skulle han absolut inte vilja ge bort det, och kvinnan skulle inte vilja ge bort sitt heller. Då skulle mannen och kvinnan inte kunna annat än att stå mot varandra så i tusen eller tiotusen år. Men, eftersom de har gjort detta utbyte sinsemellan centrerad på kärleken, delar de på sina könsorgan i ömsesidigt behov och deras givande och tagande kommer att skapa en krets rörelse. Värde uppstår först när givande och tagande sker genom ett utbyte. (140-244, 12.2.1986)

I den fallna världen har kärlek förvanskats till det farligaste som finns. Det är på grund av syndafallet som misskött kärlek skakar världen och vänder upptochner på den. Människor har inte förstått klart varför kärleken har blivit falsk och smutsig, utan har fortfarande försökt att behålla och skydda den på grund av den instinktiva längtan att sann kärlek skulle framträda. (Blessed Family - 344)

Genom syndafallet har männens och kvinnornas könsorgan flyttat sig i motsatt riktning till det ursprungliga palatset och har öppnat dödens port och portarna till dödens lagar, det destruktiva helvetet. Könsorganen har blivit syndiga agenter som har fördärvat den himmelska vägen; därigenom har de blivit någonting ont. Detta har varit en hemlighet som var dold i historien fram till nu. (197-175, 13.1.1990)

Var ligger kärlekens kungliga palats? Tyck inte att det är konstigt när jag säger sådana här saker. Om vi inte rätteligen korrigerar detta tänkande kommer hela världen att bli ond. Om historien inte kan anpassas på ett lämpligt sätt, kommer ondska att fylla världen. Jag har upplevt kvalen i att gräva ända ned till mänsklighetens fundamentala problem och universums fundamentala kärna, och den plats jag anlände till som ett resultat av denna ansträngning var könsorganen. När jag anlände vid könsorganen och noggrant funderade över dem, fann jag att himlens och jordens harmoni utvecklas som en stormvind från den platsen. Detta är ett förundrande faktum. (197-24, 7.1.1990)

Varför måste mannen ligga ovanpå vid kärleksakten? Det är för att det är det enda sättet som en vertikal linje upprätts. Varifrån kommer säden? Den kommer från himlen. Hur uppstår den? Den kommer till genom kärlek. Detta bevisar allt. Alltså, säden kommer från fadern, genom det vertikala, konvexa kärleksorganet. När det konvexa organet passar in i det konkava, skakar både himmel och jord. (187-52, 6.1.1989)

Om du hoppar in i kärleken för att uppleva den tidigt eftersom kärleken gör dig lycklig och att vara berusad får dig att känna dig skamsen, är detta en allvarlig sak. Kärlekens dörr öppnas först när det är tid för det, och du måste vänta tills den öppnas innan du inträder. Du ska stolt öppna den efter att ha blivit en innehavare av kärlek. (Blessed Family - 366)

Varför tycker män och kvinnor om kärlek? Den mänskliga kroppen består av så många som hundra triljoner celler, och den stund då dessa celler rör sig som en helhet är under kärleksakten. Den tidpunkt då alla celler i den mänskliga kroppen rör sig som ett är ingen annan än tidpunkt än då en man och en kvinna älskar med varandra. (118-14, 26.4.1982)

Till och med i den fallna världen, när en man och en kvinna förälskar sig säger de, "Åh, här är en elektrisk ström". Den elektricitet som uppstår från det ena ögonblicket till det andra härrör från ärkeängeln – den är encellig. Kärlekens elektricitet som uppstår i den ursprungliga världen är som universums kärleksblix. Den överstiger den förra, ärkeängeln, i styrka flera tusen gånger; dessutom, ljudet från cellernas rörelse av varje mänskligt organ låter som åska. Principernas syn på kärleken är att mannen och kvinnan som är engagerade i den ursprungliga världens sanna kärlek inte kan möta Gud såvida de inte koncentrerar sig med hela sin kraft i riktning mot den kontaktpunkt där kärlekens blix träffar. (Blessed Family - 380)

Vem kommer att bli Guds kärlekspartner? Kommer detta att vara en unik man? Eller kommer en ensam kvinna att vara Guds partner? Vilket slags partner skulle Gud vilja ha? Skulle Gud vilja ha pengar som partner, kunskap eller makt som partner? Nej. Eftersom Gud vill ha en kärlekspartner, möter Han människorna genom att vara närvarande på

den plats där man och hustru förenas genom sina könsorgan. (279-250, 15.9.1996)

Ni tänker på er kropp i helhet som er egen, men kärleken tillhör inte er. Kärleken är fullständigt i er partners ägo. I Gamla Testamentet finner vi ord som "en helig plats" och "det allraheligaste". Den heliga platsen symboliserar en person, och det allraheligaste symboliserar kärlekens hus. Varje människa har en helig plats och en allraheligaste plats. Med andra ord, den heliga platsen är ett hus där du kan vara nära Gud. När det gäller den allraheligaste platsen, eftersom bara Gud kan ha herravälde över privilegierad kärlek, är det en plats för att skapa en relation till Gud. Det finns med all säkerhet inte två överstepräster som vaktar den allraheligaste platsen. Det finns bara en. Ni ska veta att för länge sedan var den som hade nyckeln till Evas allraheligaste plats Adam, och nyckeln till Adams allraheligaste plats var Eva. (132-246, 20.6.1984)

Ni ska veta att en mans eller kvinnas mun är helig. Munnen är utformningssteget i kärleksrelationen. Hos kvinnan är bröstet tillväxtsteget och hennes könsliga del fullkomningssteget: dessa är vår kropps heliga platser. Nyckeln till dessa heliga platser kan inte vem som helst ha hand om; ingen kan få den utan att ärva den på ett himmelskt sätt. (123-195, 1.1.1983)

Religionerna borde gå en prövningarnas stig; de måste kämpa mot kroppen. Den allvarligaste fienden är sex som är

förbunden med pulserandet av djävulens blod. Ni borde vara befriade från lystenhet, befriade från den typen av kärlek, för att komma bort från släktlinjen som är sammanvävd med satans blod. På detta sätt, om ni vill vara inympade på en ny typ av liv måste ni bygga ett förhållande till Gud. Först då kan kärleken börja. Gud är kärlekens traditionella centrum och dessutom livets anfader, medan det mest fruktansvärda i universum är problemet med man och kvinna. (194-345, 30.10.1989)

När ni är förälskade hettar det i blodet, inte sant? Det skakar, gör det inte? Vet ni varför det skakar? Det pågår en mixning. Öst, väst, syd och norr blandas; upp och ned mixas och blir ett; allting fokuserar i den riktning där kärleken slår gnistor. Ni går fritt och utan inskränkning in i kärleken för att fullständigt investera er själv om och om igen. När ni investerar er själva fullständigt för mannens skull och investerar er fullständigt för kvinnans skull, glömer ni allt om livet och materiella ägodelar. Eftersom detta är kärlekens väg, och eftersom det är den väg som aldrig upphör, kommer ni för alltid att tycka om den. (204-100, 1.7.1990)

När Gud ger människorna en gåva, skulle han ge dem en dålig gåva? Han ger det allra, allra bästa. Var någonstans finns det? Det är något som existerar på en djup plats. Gud skulle vilja ta det ut från sitt djupa, inre ställe och ge det till den Han älskar. Det är därför kärleken är god. (194-175, 22.10.1989)

Sann frihet förutsätter ansvar. Om människor skulle insistera på och praktisera frihet bara av individuell kärlek utan att uppfylla sitt ansvar, hur mycket kaos och förstörelse skulle inte då bli resultatet? Fullkomligheten hos människorna, de som ska förverkliga kärlekens höga ideal, är möjlig när de tar ansvar för kärleken. Människor borde vara tacksamma inför Gud som gav dem kärlekens frihet. Deras första ansvar är att bli herre över sann kärlek, att verkligen bli fri och tacka Gud för friheten att älska och att veta hur man kultiverar och kontrollerar sig själv. Ansvaret för ett kärleksförhållande får inte tas lätt på, bara på grund av lagar eller allmänna konventioner. Istället bör en människa fullgöra sitt ansvar genom egen självkontroll och egen beslutsamhet inom ett livslångt vertikalt förhållande till Gud. (277-200, 16.4.1996)

När ett könsorgan används på samma sätt som en blind person som går omkring mållös och utan riktning, kommer detta tvivelsutan att leda dig som ägare till helvetet. På samma sätt, kommer någon att ledas högt upp i himlen när personen ifråga använder könsorganen i överensstämmelse med Guds standard för absolut kärlek. Detta är en klar slutledning. I Edens lustgård planterade Adam och Eva fröet till fri sex i skuggan när de föll genom äktenskapsbrott medan de ännu var unga. I de yttersta dagarna, som är skördetiden, kommer därför med all säkerhet fenomenet av en expanderande trend av fri sex i tonåren att dyka upp. (279-256, 159.9.1996)

5.2 Kärlek är ingenting som kan läras

Lärde du dig hemma hur man älskar? Vad för slags far skulle säga åt sina barn att lära sig från honom hur man älskar? Och en mor, talar hon om för sitt barn att lära från henne hur man älskar? Och ytterligare, lärde föräldrarna sig från någon hur de skulle älska sina barn? Lärde sig brud och brudgum från någon att de skulle älska på ett speciellt sätt? De lärde det sig inte, men kan det bra ändå. Detta är någonting verkligen oförklarligt. (23-20, 11.5.1969)

När föräldrar älskar sina barn, får de instruktioner från någon om hur de ska älska dem? Ni kvinnor som sitter här, när ni älskade era småbarn efter födseln, lärde ni er hur ni skulle älska dem? Finns det en skola någonstans som undervisar i kärlek? Finns det någonting som en universitetsexamen eller doktorsgrad på området? Det finns ingenting sådant, men alla uppnår full poäng i det. Ju mera ni känner att ni brister i detta desto mera fullkomlig är er kärlek. Någonting som är fullkomligt behöver inte läras eller tillföras något mer. Ju mindre det behöver tillföras eller dras ifrån från något, desto mer fullständigt är det; alltså, det som är fullkomligt förändras inte, och det som är oföränderligt varar för evigt. (38-228, 8.1.1971)

Kärleken är svår att förstå i ord. Hur många förklaringar det än ges om föräldrars kärlek, människor som saknar föräldrar kan inte förstå den. Hur många

förklaringar än har givits för äktenskaplig kärlek, människor som lever ensam kan inte begripa den. När allt kommer omkring, kan ni känna er partners kärlek när ni som subjekt eller objekt i partnerskapet kan närma er varandra genom handlingar som ni kan förnimma – sådant som att älska det som er partner älskar eller att knyta an till hans eller hennes hela väsen. (58-290, 25.6.1972)

Det är genom denna kraft hos kärleken som en nyfödd baby och en liten djurunge kan finna sin mors mjölk helt naturligt, utan att ha fått utbildning eller träning. (Blessed Family - 1060)

Uppriktig kärlek är en himmelsk lag, och därigenom är den naturligt förverkligad innan den har lärts ut. Föräldrars kärlek blir inte större eller mindre beroende på om barnets ansikte är sött eller fult, inte heller finns det ett barn som ändrar sin kärlek och respekt för sina föräldrar ifall de ser bra ut eller är fula. Finns det barn som säger, ”Du har ett fult ansikte, så du är inte min mor”? Det finns inga föräldrar som skulle säga, ”Trots att jag födde dig, så är du inte mitt barn för du har ett fult ansikte”. Om det fanns sådana föräldrar eller barn, skulle vi inte kunna kalla dem människor. (Blessed Family - 1060)

Sann kärlek uppnås genom erfarenhet och förstås genom känslor. Sann kärlek är inte något man kan bemästra genom ord, skrifter eller allmän utbildning. Det kan uppnås fullständigt bara genom att dagligen levas. I processen att

växa upp ur barndomen, skulle Adam och Eva uppnå fullkomlighet genom att uppleva och känna ett sant barns hjärta, en sann bror och systers hjärta, en sann man och hustrus hjärta, och hjärtat hos sanna föräldrar genom steg för steg av dagligt liv. De skulle i sinom tid ha blivit ideala människor som hade uppfyllt skapelsens syfte först när de på djupet genom erfarenhet hade lärt känna Guds sanna kärlek i sin helhet. (277-196, 16.4.1996)

Sektion 6 Kärleken hos en son och en dotter

6.1 Barn är resultatet av en koncentration av föräldrarnas kärlek

Barn står inför kärleksfulla föräldrar som representanter för världen. (Blessed Family - 934)

Varför säger man att barnlösa människor är ensamma? Våra barn finns där för att ge oss möjlighet att på djupet uppleva omständigheterna av Guds hjärta, det subjekt som skapade hela universum genom kärlek. Våra barn är födda genom oss, på basis av vår egen motivation, men genom att ha och älska dessa barn förstår vi, ”Å, det är så Gud har älskat människorna”. (136-201, 29.12.1985)

Anledningen till att föräldrar uppoffrar sig för sina barn är att de vill återvända till Gud genom barnen. De har i själ och hjärta upplevt föräldrakärlek medan de älskat sina barn; detta leder dem till att känna och vara

medvetna om Guds kärlek, som är en manifestation av någonting ursprungligt. Eftersom de som inte kan ha barn inte heller kan känna föräldrakärlek eller kan komma att förstå Guds föräldrakärlek, är deras kärlek alltid ofullständig. (Blessed Family - 1002)

Vad är det för slags barn som kan bo i himmelriket? De är sådana som betalar av skulden på föräldrakärleken själva. När deras föräldrar bli gamla och senila, måste sönerna och döttrarna utstå svårigheterna med deras skötsel med samma hjärta som föräldrarna hade för dem när de var små, stå upp deras urin och avföring. Först då kommer de att vara barn som har barns vördnad. (35-241, 19.10.1970)

Till och med när ett barn smiskas eller skälls ut av föräldrar som har kärlek, är barnet fortfarande lyckligt. (Blessed Family - 1027)

Föräldrar har gett hela sitt liv för barnens skull. Barnen bör på samma sätt offra sina liv för sina föräldrars skull. Eftersom liv kommer från kärlek, är det en logisk slutledning att offra sitt liv inför denna väsentliga kärlek. Vad jag säger är att det inte ligger någon motsättning i detta. (Blessed Family - 1009)

När barn strävar efter att inte stå i skuld till sina föräldrar, känner föräldrarna deras värde. (Blessed Family - 1009)

När föräldrar använder en käpp med kärleksfull hand, och själva gråter högt

efter att ha slagit sitt barn, kan barnet då slå tillbaka och förbanna dem? Sann kärlek bär tvåfaldiga värden i harmoni.

(Blessed Family - 1027)

En storartad mor omfamnar sina barn medan hon lär dem principen att bli en god människa som kan röra världen: att kunna stå ut vilka svårigheter som än möter. Denna typ av mor har genomlyst den himmelska principen att godhet inte försvinner. (13-238, 24.3.1964)

Ni föder ett barn, ger er mjölk och tycker att han eller hon är gullig, men på grund av vem beundrar ni ert barn? Ni borde beundra ert barn å himlens och jordens vägnar, för landets räkning, för denna värld och för Gud. Kraften från himlens lycka i överensstämmelse med Guds kärlek rör sig utöver världen för att omfamna himmel och jord. Modern som omfamnar och ammar sina söner och döttrar borde göra det med ett ivrigt hjärta och känna att det är Guds älskade söner och döttrar som hon omfamnar å himlens och jordens vägnar. (8-105, 22.11.1959)

Föräldrakärleken är grunden för ett barns stolthet och lycka. Barn tar emot livet från sina föräldrar som har skapat en harmonisk enhet med sann kärlek, och de vill fostras i sådan kärlek. Det mest värdefulla ansvaret gentemot barnen är inte att fostra dem till det yttre utan att förse dem med livets beståndsdelar av sann kärlek som kommer att fullkomna deras andlighet. (277-200, 16.4.1996)

Hur mycket en far än älskar sitt barn kan hans kärlek inte matcha moderns kärlek. (Blessed Family - 905)

Modern har gett sig hän mer än någon annan och har lidit mer än någon annan; därför kan vi säga att hon är mera levande än någon annan. I den betydelsen har kvinnorna en upphöjd och värdefull ställning på känslornas område. Hur mycket en far än älskar sin baby, känner han inte den kärleken i samma höga grad som modern. Av denna anledning, om någon kommer till himlen, kommer kvinnorna till hjärtats himmelrike. Ur denna synpunkt är det inte dåligt att vara född som kvinna. Ni kommer att märka att Gud är rättvis. (85-166, 3.3.1976)

6.2 Sanna barns levnadssätt är att vara vördnadsfull mot sina föräldrar

När ni har lärt känna era föräldrar, vad måste ni göra för att tjäna dem? Ni måste handla vördnadsfullt och bli ett barn som visar en sons eller dotters respekt och vördnad. Om vi ser utöver era föräldrar bör ni också vara en lojal medborgare i er nation, eftersom era föräldrar har haft auktoritet inom nationen och i världen. Innan ni blir en lojal medborgare måste ni vara ett vördnadsfullt barn, och innan ni blir ett vördnadsfullt barn ska ni vara medlem i en familj som kan vara stolt över sanna bröder och systrar. "Familjemedlem" är en titel som för med sig rätten att lovsjunga era bröder och systrar. (30-220, 23.3.1970)

Anledningen till att ett föräldradsfullt barn är värdefullt är att han eller hon respekterar och tjänar sina föräldrar med oföränderlig kärlek, både i barn-
domen, som vuxen och på äldre dagar. Vi kallar en sådan person ett föräldradsfullt barn. (168-161, 20.9.1987)

Vad måste ni göra för att vara ett föräldradsfullt barn? Ni måste alltid ställa er på samma sida som inriktningen av era föräldrars hjärtan. Den som går ett föräldradsfullt barns väg gör inte saker och ting separat från föräldrarna. När föräldrarna går österut bör barnet också gå österut, och när de går västerut bör han eller hon också gå västerut. Det får inte ifrågasättas. Till och med om ni är tillsagda att gå en viss väg och sedan att gå tillbaka tio gånger, måste ni gå tillbaka igen och göra som era föräldrar har sagt. (62-32, 10.9.1972)

I er familj förväntas ni att erbjuda er plikt som son eller dotter och det kräver att ni bli en reskamrat på den kärlekens väg era föräldrar går, och att ni är inriktade på era föräldrar. Föräldrarnas väg av sann kärlek är i linje med himlens principer. Det är inte så att föräldrarna står ensamma, utan det finns osynliga, vertikala himmelska principer som är knutna till dem och arbetar genom dem. Därigenom, att uppmana er att bli ett med era föräldrar är att be er gå den väg som förbinder hjärtats värld från den vertikala och horisontala historien med varandra. Detta är den bakomliggande anledningen till att ni ska fullgöra er plikt som respektfull och föräldrads-

full son eller dotter gentemot era föräldrar. (136-203, 29.12.1985)

Det är söners och döttrars ansvar i familjen att fullgöra sin plikt av respekt inför sina föräldrar. Varför måste ni uppfylla er plikt som son eller dotter? Vägen för ett föräldradsfullt barn är förbunden med vägen för en lojal medborgare, precis som delarna på ett bambuskott. Vad bör lojala medborgare som troget tjänar sitt land göra? De borde gå helgonens väg för världen. Det måste finnas en rak linje. Ur det perspektivet, om ni inte har kunnat uppfylla er plikt som barn men ändå har blivit en patriot i ert land, kommer era föräldrar inte att kunna säga, "Oj, du har inte uppfyllt din plikt som son eller dotter gentemot mig." De kommer att säga, "Du har gjort så bra ifrån dig!" Till och med om ni inte har tagit hand om er plikt när ni var barn och har övergivit era föräldrar och lämnat hemmet, om ni blir en lojal medborgare i er nation kommer er mor och far – till och med om de har dött och gått till den andliga världen – att berömma er och säga, "Du har gjort fantastiskt bra ifrån dig". (100-155, 9.10.1978)

Vad betyder det att ett barn visar föräldradsfullhet? Det är när en människa, som för att ta ansvar för föräldrarnas sorg letar fram svårigheterna och uppfyller sitt ansvar och som därigenom bereder sina föräldrar glädje. Om föräldrarna har burit tio lass och barnet anstränger sig och bär femton lass, kommer föräldrarna att känna glädje som motsvarar

fem lass. Den som gör en ansträngning att tjäna föräldrarna och tänker på hur det går att uppfylla en sådan ytterligare mängd, är ett vördnadsfullt barn, son eller dotter. (24-261, 24.8.1969)

Vilket slags föräldrar är genuina föräldrar? Det är föräldrar som inte känner några begränsningar eftersom de älskar sina barn i all evighet. Vad för slags barn är då genuina barn? Genuina barn är sådana barn som för evigt återger sina föräldrars kärlek med ett älskande hjärta som flödar över av kärlek. Sådan är livsstigen för ett äkta barn som visar hängivenhet och vördnad. (127-16, 1.5.1983)

Vad tror ni Gud önskar från sina barn? Är det att de ska tjäna mycket pengar och bli miljonärer? Är det att vara en president som har störst makt i landet? Det Gud önskade från sin son och dotter, Adam och Eva, var att de skulle växa upp till att bli barn som visar hängivenhet och vördnad, vara patrioter, helgon, och gudomliga söner och döttrar. (299-117, 7.2.1999)

Har du någonsin funderat över att bli ett barn som visar en sons eller dotters vördnad i familjen, att bli en lojal medborgare i nationen, att bli ett helgon inför världen, eller att bli en gudomlig son eller dotter inför himlen och jorden i överensstämmelse med Guds eget tänkande? Ur historiens perspektiv har alla helgon undervisat om att bli vördnadsfulla barn, patrioter, helgon, och gudomliga söner och döttrar. (287-23, 10.8.1997)

När barn har vuxit upp med en tradition av kärlek, tror ni att de skulle kunna vara likgiltiga ifall deras föräldrar ville skiljas? Absolut inte! Barnen skulle alla insistera, ”Jag är ditt barn. Jag är den som ni är förenade i. För min skull måste ni träffa vilken överenskommelse som helst, och ni måste vara fantastiska föräldrar för mig. Jag behöver er”. Vi måste väcka unga människor och föräldrar till det faktum att föräldrar, på grund av sina barn, inte har någon rätt att skiljas. (Blessed Family - 1009)

Sektion 7 Kärlek mellan syskon

7.1 Broderkärlek är en modell av kärleken för alla människor i världen

Varför gav Gud oss bröder och sysstrar? Anledningen till att vi behöver bröder och sysstrar är att en bror kan se på sin yngre syster eller äldre syster och förstå, jaha, det är så vår mor har växt upp! Han ser genom dem processen av sin mors uppväxt. Också systemen iakttar noggrant hur hennes äldre och yngre bröder växer upp och förstår hur hennes far har växt upp och hur han levde. Ni ska veta att detta är kärleken bland syskon; ni blir ett genom att växa upp så. Därför bör ni älska era bröder och sysstrar, eller hur? (184-60, 13.11.1988)

Hur är det om föräldrar bara har en son och en dotter? Sonen behöver en äldre syster och en äldre bror, inte sant? Också dottern behöver en äldre bror och en äldre syster. Dessutom behöver de en

yngre bror och syster. Det måste finnas en äldre bror, en äldre syster, en yngre bror, och en yngre syster. Det är olyckligt om ni inte har dem. Den familj som har en yngre syster, yngre bror, äldre syster och äldre bror – alla dessa – och har uppnått fullkomlig enhet kommer att få Guds beskydd. Denna familj blir ursprunget till en ätt, ett folk, och en nation. Den äldre brodern och systemen symboliserar öst och väst, och den yngre brodern och systemen symboliserar nord och syd; när detta mönster är fullständigt kommer det att finnas tre dimensioner. Detta är kärlekens princip. När en sådan kärleksprincip slår rot, kommer början till fred att vara förankrad. (20-40, 11.3.1968)

När en äldre bror älskar sin yngre syster och den yngre systemen älskar sin äldre bror, kan de inte bara älska varandra, de måste ta med sina föräldrar i den kärleken och uppskatta sin barndoms upplevelser av att växa upp i sina föräldrars famn. De bör vara bror och syster som är förbundna på basis av enighet mellan förälder och barn. Först då kommer de att vara framgångsrika när de växer upp. De skulle växa upp så hela vägen, under sin tid på låg-, mellan- och högstadiet. (236-22, 2.11.1992)

Hur långt ni än reser i världen, kan ingenting ersätta kärleken mellan bröder och systrar i en familj, eftersom de är förbundna med blodsband. När ni går ut i samhället, finns där någon som står er närmare än er bror eller syster? Även om en del människor kommer att stå er

nära, så kommer de så småningom att driva bort från er. (228-199, 3.4.1992)

Varför behöver vi bröder och systrar? Bröder och systrar är de som är förbundna med varandra genom den vertikala och horisontala ytan. Om vi säger att Adam och Eva är horisontala så är relationen mellan Gud och Adam och Eva vertikal. Adam och Eva bildar bara en bas. Därför behövs både den horisontala aspekten och aspekten framför och bakom. Det är bara kärleken mellan bröder och systrar som kan nå utöver kärleken i en familj. Det är likadant för kärleken mellan alla människor, som alla är bröder. Först när det finns både bröder och systrar bildas en sfär. (236-11, 2.11.1992)

Bara om vi omfamnar världen och älskar alla människor med syskonkärlek kommer vi att dela allt med varandra i en ideal sfär av kärlek. När detta inträffar kommer vi inte att råka ut för några missöden. Först då kommer huvudinnehållet av Guds tanke att bära frukt. Guds ideal för barn förenas och bär frukt där: frukten av barnens kärlek, frukten av syskonens kärlek, frukten av kärleken mellan makar, och frukten av föräldrarnas kärlek. När den plan, som Gud – som är utan påtaglig kropp – har haft vid tidpunkten för skapelsen, har blivit påtaglig, kommer högt och lågt, framför och bakom, och vänster och höger att sammansmälta med Honom. (236-146, 4.11.1992)

Genom bröder och systrar kommer en nation att uppstå och hela mänsk-

ligheten kommer att uppstå. Relationen mellan bröder och systrar antyder framför och bakom, en platt yta, men när kött tillkommer bildas en sfär. Bröder och systrar expanderar till att bli ett folk. Syskonkärleken är länkad till kärleken för världen. En familj där många bröder och systrar växer upp är som en modell för att innesluta alla världens folk och en modell för att skapa det ideala himmelriket, Guds rike på jorden och i himlen. Härifrån kommer antalet bröder och systrar att öka. (235-268, 1.10.1992)

När det finns många syskon, kanske två av dem måste dela en portion vid måltiderna. De bråkar inte på grund av att det bara finns en skål med ris. Till och med om det finns många syskon och de måste leva under svåra omständigheter, om de har ett så kärleksfullt hjärta att de säger, ”Även om jag svälter, vill jag ge detta till min äldre syster”, eller ”Jag måste ge det här till min yngre bror eller syster”, så kommer allting att ordna sig till det bästa. (112-195, 12.4.1981)

Sektion 8 Att älska nationen, älska världen, och älska mänskligheten

8.1 Vägen för vördnadsfulla barn, patrioter, helgon, och gudomliga söner och döttrar

När du väl blir ett med Gud manifesterar en krets rörelse alla slags former och figurer. Det är därför som det äldre syskonet ska älska det yngre och

därmed följa föräldrarnas exempel som älskar dem. Kärleken blomstrar inom en familj som är förenad på detta sätt. Denna kärlek utvidgas då till att bli kärleken i samhället och vidare kärleken i nationen. På detta sätt blir det så småningom denna kärlek som råder i hela världen. (28-168, 11.1.1970)

Människor som lever för mänsklighetens helhetssyfte kommer att förenas genom att ha sin kärlek till mänskligheten i centrum. Likaså, om människor har kärlek till sitt hemland kommer de att förenas baserat på patriotiska idéer. Vartefter som deras patriotiska känslor växer sig starkare, kommer invånarna genom sin patriotism att förenas för att grunda en nation. Om ni vet med er själva att ni inte är i position att ensam arbeta med en patriotisk rörelse, måste ni bygga upp horisontala relationer och samla ihop människor med samma inställning. (29-131, 26.2.1970)

Den bas där genuin kärlek kan slå rot är familjen; därför kommer den ursprungliga familj som säkerställer universums kärlek att uppleva en aspekt av universums skydd och utvidgar kärlekens sfär i universum. Vi måste nå utöver familjen och gå den patriotiska vägen med kärlek till nationen. Dessutom måste vi nå utöver ras och nation till ett sätt att älska världen. Vi kallar människor som älskar sin familj, vördnadsfulla barn och trogna hustrur, och dem som älskar sin nation kallar vi patrioter. Vad ska vi kalla dem som älskar världen? Vi kallar dem helgon. (Blessed Family - 924)

Vad måste du göra för att bli en person på global nivå? Du kan inte bli det bara på basis av mänsklig moral eller bara genom att bry dig om människor. Om din centrala omsorg relaterar till människor kommer du inte att kunna nå utöver nationsnivån. Det är det som kommer från himlen som ger dig möjlighet att övergå den nationella nivån. Utan en filosofi som omfamnar himlen och jorden kan du inte överstiga nationen. (38-260, 8.1.1971)

Om du ser på de människor som räknas som helgon, har de aktat och ärat Gud eller inte? Finns det någon som har blivit ett helgon utan Gud? (39-316, 16.1.1971)

Sålunda har helgonen talat om Gud, inte bara om mänskligheten. Dessutom har helgonen inte bara visat på moralens väg utan även på den himmelska lagens väg. (33-290, 21.8.1970)

Det är barn som har respekt och vördnad som tjänar och älskar föräldrarna i en familj; de som tjänar och älskar nationen är lojala medborgare – eller patrioter -, och de som älskar världen är helgon. Vad är det då som jag lär ut? Det är att vara en gudomlig son eller dotter som älskar Gud, älskar världen och älskar universum. Vilket kommer du att vara? Kommer du att vara en gudomlig son eller dotter, eller en plikttrogen son eller dotter? Att vara en gudomlig son eller dotter fordrar ett hjärta som älskar som Guds hjärta. (129-96, 1.10.1983)

Kärleken är den kärna som berör verkligheten och den kan inte ses vid sidan av det dagliga livet eller av historien. Kärleken tillhandahåller den inre kraft som driver allt, från en förälders kropp till våra sociala institutioner. Därför, när ni utbildas får ni lära er att älska ert land. Broderskärlek, föräldrakärlek, äktenskaplig kärlek och världsomfattande filantropi – alla dessa begrepp innefattar kärlek. Vad betyder detta? Det betyder att vi inte kan knyta an till historien utan att inkludera den kärlek som finns i sfären för människors dagliga liv och historiens gång. (187-45, 6.1.1989)

Vad måste du bli? Du måste bli en lojal medborgare, en patriot. Vad är en patriot? Betyder att vara patriot att ägna sina ansträngningar åt nationens ledare? Nej. Ni ska veta att de som vet hur man tjänar folket så som de skulle tjäna landets ledare är patrioter. Vad är ett vördnadsfullt barn? Det är inte sådana barn som gör hängivna ansträngningar för sina föräldrar. Ni måste veta att de som hängivet gör allt för sina bröder och systrar som om de skulle tjäna sina föräldrar är vördnadsfulla barn. Vad är ett helgon? Det är människor som har offrat sig själva hela livet, och dött för hela mänskligheten. Vad är en gudomlig son eller dotter? De som når ut till världen med Gud som medelpunkt för sina liv, som tjänar mänskligheten så som de skulle tjäna Gud, de är gudomliga söner och döttrar. Historiens helgon är de som har dött för alla människors skull. Och vilka är Guds gudomliga söner och döttrar? De är lojala mot Gud, men såsom

de lever för Gud lever de också för alla människors skull. (133-241, 19.7.1984)

Efter att ha blivit ett vördnadsfullt barn, en lojal medborgare, och ett helgon, vad är nästa steg? Att vara ett helgon gör dig inte till en gudomlig son eller dotter; det gör dig inte till Guds barn. Du måste bli en gudomlig son eller dotter. Hur mycket du än älskar landets ledare och folket, måste du känna till det himmelska kungliga palatsets lagar för att vara en gudomlig son eller dotter. Du behöver känna till metoden för hur man kommer i takt med de styrande lagarna i palatset. (147-281, 1.10.1986)

Ursprungligen är ett vördnadsfullt barn tänkt att vara en person med ett uppriktigt hjärta till föräldrarna utan att förändras, och en patriot är en människa vars hjärta är lojalt mot kungen. På samma sätt är ett helgon en person med ett uppriktigt hjärta gentemot Gud och som inte förändras. Med andra ord, du kan vara ett vördnadsfullt barn, en patriot och ett helgon bara om du har ett uppriktigt hjärta som inte förändras ens i en situation där du möter döden. (97-274, 26.3.1978)

Den som tjänar och älskar föräldrarna i familjen är ett barn som visar vördnad, den som tjänar och älskar sitt land är en patriot, och den som tjänar och älskar världen är ett helgon. Om ni skulle vara gudomliga söner och döttrar som älskar världen och universum måste ni ha så mycket kärlek som Gud har. (129-96, 1.10.1983)

Ett barn som visar vördnad lever vidare till och med när hemmet har förstörts. Därför finns det epitafer över vördnadsfulla barn, epitafer över patrioter och epitafer över helgon. Gudomliga söner och döttrar är olika jämfört med helgonen. Gudomliga söner och döttrar är människor som vet hur man iakttar inte bara nationens lagar i människans värld utan också lagarna från det himmelska kungliga palatset. Således är den väg som direkt kan anknyta till vägen för vördnadsfulla barn, vägen för patrioter och vägen för helgonen, den väg som gudomliga söner och döttrar går. Denna väg är påtaglig och har en stor omkrets, men dess kärna strömmar vertikalt. (175-213, 17.4.1988)

Hur lever människor? När vi gör en sammanfattning av det väsentliga på vår levnadsstig kommer vi att finna den grundläggande kärnan för den väg genom livet som vördnadsfulla barn, patrioter, helgon, och gudomliga söner och döttrar har gått. Är inte denna kärna att vara driven av ett hjärta som vill vara tillsammans, leva tillsammans, oavsett högre och lägre, överskridande framför och bakom, vänster och höger, och dag och natt, och som vill nå utöver det egna livet? Det är den slutsats vi kan dra. (148-258, 1.10.1986)

Hur fantastisk en person än må vara, om han eller hon inte har kärlek är personen inte till någon nytta. Också lyckan är ansluten till och baserad på kärleken. Det medel som förbinder allt med varandra, bröder och systrar, vänner,

landsmän, hela mänskligheten, och himlen och jorden, är kärlek. Kärleken är som jäst. (175-165, 16.4.1988)

Vad för slags väsen är Gud som har skapat universum och grundat dess lagar? I hela universum är Gud det väsen som står i den representativa positionen att bry sig om andra mer än någon annan. Detta är Gud. Därför, om du vill möta Gud måste du leva för andra. Gud är kunskapens konung, men Han kommer inte att säga åt dig att komma till Honom med kunskap. Trots att Gud är talangernas konung kommer Han inte att säga till dig att komma till Honom med talang. Trots att Gud är mästare och konung över makt, pengar och materiella ting kommer Han inte att säga åt dig att komma till honom med dessa saker. Han skulle säga att vem som helst kan komma till Honom om den människan lever för andra. (133-16, 1.7.1984)

Gud existerar inför människorna för deras skull. Det är anledningen till att vi önskar att för evigt följa Gud. Om du vill bevara din egen position att leva inom naturlagarna och inför universums sfär av alltings existens, måste du finnas till för andras skull på samma sätt som universum. Genom att tjäna andra an knyter du till öst och väst och till förgången tid likaväl som till nuet. Eftersom Gud har samma kärlek i förfluten tid som i nuet, och i Öst som i Väst, kan han nå utöver öst och väst och överskrida förgången tid, nutid, och till och med framtiden. Gud kan nå utöver dåtid, nutid och framtid, och kan därför alltid göra framsteg.

Han kan överskrida Öst och Väst, och därför förena dem. Detta är bara möjligt genom kärlek. (187-89, 6.1.1989)

Sektion 9 Kärlek till naturen

9.1 Guds vilja med att skapa all världens ting

Varför skapade Gud alla ting? Det var för att ha ett objekt och en värld med objekt att älska. De kunde äta och leva, och sedan återvända till Guds ursprungliga värld och leva i det eviga ursprungliga kärleksriket. Ni behöver känna till detta. (142-75, 1.3.1986)

Dagens kristna tror att eftersom Gud är allvetande och allsmäktig, kom världen till bara efter ett fåtal enkla ord, ”Varde i himlen och på jorden så och så”. Men det skedde inte på det sättet. Gud investerade allt; all sin energi. Han skapade som en gåva för sina älskade söner och döttrar och sin älskade framtida familj genom att investera all den kärleksmakt Han hade. Därför borde vi se på alla skapelsens ting med den förståelsen. (112-306, 25.4.1981)

När Gud skapade världen fanns det glädje. Efter att ha skapat sa Gud att det var gott. Det betyder att där fanns glädje. Vad är glädje? Det är något du känner när du har uppnått ett visst syfte. Eftersom alla ting som Gud skapade innehåller hans medvetna syfte, upplevde han glädje tillsammans med dem. Vad för en värld är då återupprättelsens värld? I ett nötskal är det en värld som bebos

av människor som har en tredimensionell förbindelse av hjärta, ur vilken de kan sjunga och prisa Gud så fort de ser på något enstaka mästerverk i skapelsen. Det är där som Gud ser värdet i en personlighet. Den gamla berättelsen om den helige Franciscus som predikar för djur och fåglar är inget påhitt. Det är en fantasilik historia, men den är faktiskt sann. (9-166, 8.5.1960)

Allting i den skapade världen är gjort av Gud som en lärobok för att Hans älskade söner och döttrar skall kunna finna och ta hand om kärlekens ideal. Därför består den skapade världen av konstruktioner med ömsesidiga förhållanden. Mineraler fungerar genom förhållandet mellan subjekt och objekt, protoner och elektroner interagerar inom atomen i ett förhållande mellan subjekt och objekt. Utan denna växelverkan kan de inte finnas till. Utan att vara i rörelse kan de inte fortsätta att existera. Med människan i centrum, skapades universum för att relatera till denna centralpunkt. (137-59, 18.12.1985)

Universum är en oförklarlig värld. Gud har inte skapat universum som någonting att fåna sig eller skoja med. Med den mest hängivna ansträngning skapade Gud universum för sina älskade människors skull, och tänk så fantastiskt vackert det är! Så när vi ser på detta universum borde vi ha ett ytterst tacksamt hjärta och veta att Fadern har skapat det för oss. När du med detta slags hjärta går omkring på landet, ser på träd, växter, blommor, och fåglar, tittar på flodernas

ström och känner vinden blåsa, så kan du inte annat än vara överväldigad av förundran. (87-319, 27.6.1976)

Universums fullkomlighet involverar inte bara att den yttre världen gläds, utan förväntar sig också att mitt allra innersta gläds. När jag gläds måste både mitt sinne och min kropp vara glada, och alla mina celler måste vara förtjusta. Mina ögons celler och cellerna under mina fötter är olika, eller hur? De är olika, men detta måste vara en värld där dessa celler kan glädjas allihop. Cellerna i min hand och alla celler, inklusive hela sinnet och kroppen, jublar, utan att någon del lämnas utanför. Medan de gör det får de inte stå isolerade utan bli förenade i den genljudande glädjen av kärlek, som är baserad på det tvåfaldiga syftet. Först då kommer universum att nå sin fulländning. (166-210, 7.6.1987)

Kontaktpunkter finns på alla nivåer och börjar på extremt små platser. Ditt individuella jag är också ett liv där 400 triljoner celler är sammanlänkade. Bland alla varelser i den skapelsens ideala värld som centreras på Guds kärlek – det vill säga, det stora universum – finns det inte någon som är född utanför Guds hjärta. En poet som känner detta inom sig måste vara en stor poet. Om det fanns en poet, som kunde känna och uttrycka det kosmiska hjärtat när han ser ett darrande löv, han kan sägas vara universums poet.

Vi har inte reflekterat över hur allt i himmelen och på jorden som uppenbarar sig runt om oss utan att vi är medvetna

om det, existerar tillsammans med Guds kärlek. När du reflekterar djupt kan du se att ett litet sandkorn rymmer universums principer och hur en atom rymmer den ändlösa och outtömliga harmonin i universum. Vi kan inte förneka att all existens är ett resultat av någon okänd men ändå komplicerad kraft.

Bortom molekyler finns det atomer, och bortom atomerna finns det elementarpartiklar. Dessa saker, snarare än att existera omedvetet, har en viss medvetenhet och ett syfte. Följaktligen bör du grundligt förstå att alla existerande var-elser har kommit till genom Guds älskande hand. Så de är oundvikligen förbundna med Gud i hjärtat. (9-166, 8.5.1960)

Vilka slags människor är de upplysta läromästarna? Det är de som har ett hjärta så djupt, att de kan erkänna till och med ett grässtrå värde vara lika sitt eget värde och kan ropa högt, ”Gud!”. Detta skulle vara upplysta mästare av högsta nivå. De som kan besjunga skapelsens värde på detta sätt skulle vara artister av högsta rang. Om det fanns ett folk med ett hjärta som kunde tilllåta dem att upptäcka charmen i Guds kärlek och hjärta i skapelsens alla varianter, med alla dess former och färger, och visa välvilja mot allt och finna glädje tillsammans, skulle de vara det folk som kunde representera hela universum. Om det finns människor vars celler rör sig den ena efter den andra med en sådan känsla, så är de skapelsens herrar. Och omvänt, om en person bara tänker på att äta, kan han då bli skapelsens herre? (9-166, 8.5.1960)

9.2 Naturen är en lärobok som lär ut kärlekens ideal

Människor iakttar och lär från naturen medan de växer upp. De börjar förstå, ”Det är så här insekternas värld är!”. När ni lyssnar noga under en höstnatt, när månen lyser och stjärnorna blinkar, så låter insekternas ljud som en orkester. Varför gör de ett sådant läte? De sjunger om sina ideal medan de letar efter sina partner. De viskar om kärlek. Fåglarna och alla andra djur följer också denna gemensamma nämnare för kärlek när de utför sina sorgsna och glada läten. De ligger långt nere på skalan och långt ifrån mittpunkten, och ändå cirkulerar de parallellt runt axeln. Så är det med alla levande varelser. (137-59, 18.12.1985)

Det finns tre sorters fågelläten. För det första finns det ett läte som uttrycker hunger; för det andra en sång som uttrycker kärlek för en partner; och för det tredje, ett läte som uttrycker fara. Alla dessa är olika. Vi vanliga människor känner inte till dem, men fåglarna känner till dem i sin egen värld. När de ropar ut sin hunger vet alla de andra fåglarna det redan. Men kring vad kretsar deras dagliga liv? Hunger stillas helt enkelt genom föda, och de lever inte i fara varje dag heller. Det mesta av deras sång ljuder fram och tillbaka i ett förlopp av givande och tagande med deras partner. (137-211, 3.1.1986)

Människor har skapats som subjekt och objekt, alltså som ett par, som

partners. Också världens alla ting, som existerar för mänsklighetens skull, skapar harmoni efter kärlekens princip och deras existens och ideal förverkligas genom mänsklighetens kärlek. För mänskligheten, och i synnerhet för Adam och Eva medan de mognar, utgör världen av alla skapade ting en lärobok om kärlek och ett museum som i oändlighet uppvisar kärlekens innersta väsen. (135-10, 20.8.1985)

Alla fåglar och djur existerar i par. De harmonierar med varandra i kärlek. Blommor och fjärilar relaterar som två motsatta poler, ändå harmonierar de med varandra. Detta är det harmoniska förhållandet mellan himlen och jorden. Universums två motsatta poler skapar harmoni genom kärlek. Likadant är det med flyttfåglar. Fåglar i södern flyger till norr och fåglar i norr flyger till södern och älskar varandra fram och tillbaka, tvärs över regionerna. I det att de gör så roterar de oupphörligt kring kärleken. Människor lär sig om kärleken genom läroböckerna i det museum som Gud har skapat. När människor och Gud älskar varandra med glädje kommer allting i himlen och på jorden att följa rytmen och harmoniera kring dem. Om Gud tycker om detta och älskar det kommer änglavärlden också att tycka om det. Likaså kommer hela den skapade världen att älska det och applådera och lovprisa. Sångfåglar kommer att sjunga sitt lov, och vackra blommor kommer att prisa genom sin doft. Denna skapade värld existerar för att utvidga den doftande atmosfär i vilken de cen-

trala personligheterna av den högsta kärleken kan glädja sig. Till och med de fula paddorna gör sina ”wook, wook, wook” när de älskar. Så charmigt! De sparkar med benen och rör dem upp och ned medan de älskar. Vilken förtjusande bild! Detta är den största konsten. (142-273, 13.3.1986)

När våren kommer och fåglarna sjunger, så fort ni hör sången skulle ni tänka på er hustru, era barn, ert land, världen, och till och med Gud. Sedan är allting fullständigt. Fåglar själva tänker bara på fåglar, men människor har ett sinne för att befinna sig i relationer. Att inneha denna känsla för relationer och att fungera som medlare mellan djurriket, växtriket och den andliga världen är ett exklusivt privilegium hos människan. Vi kan sammanlänka allting. Bara människan har denna speciella auktoritet. (131-125, 22.4.1984)

När de blivit mogna för det, skulle Adam och Eva ha kommit att förstå sitt syfte och sagt, ”Å, så älskar man”. Gud lade fram skapelsen som en lärobok för att framkalla idealet av mänsklig kärlek till mognad. Under tiden som de fortsatte att lära sig, medan de växte, skulle Adam och Eva ha fått annorlunda känslor mot varandra och sagt som så, ”Jaha, förut var vi som bror och syster, men nu verkar det som...” De skulle lära sig, och säga, ”Jaha, det är så här det är.” De skulle gå längs en rak linje och sedan stöta på varandra och säga, ”Du och jag måste mötas, om vi än dör. Vi kan inte gå någon annanstans.” (137-59, 18.12.1985)

Kärleken är som en nerv. Precis som det drar i hela kroppen när man drar i ett hårstrå, om vi drar i kärleken så kommer själva universum att dras med. Medan vi skapar en rörelse i kärlek, kommer hela universum i harmoni. Så när det finns kärlek, dansar vi. Hur uppstod dansen? Den kom till på grund av kärlek. Också sånger uppstod på grund av kärlek, och så gjorde skrattet. Om kärleken skulle tas bort, skulle allting bli hårt och stelt. (89-90, 4.10.1976)

Människor tycker bättre om fjärilar än om bin. Det är för att fjärilar dansar medan de flyger. Allt som flyger gör det i rytm med en takt och med en melodi. Snabbflygande varelser flyger till en takt; det gör också långsamt flygande. Det finns olika flygstilar, men hur som helst, allt flyger i överensstämmelse med en bestämd rytm. Även hjortens stil när den springer och harar som leker i bergen är musikalisk. Sättet de hoppar omkring på har en speciell rytm, och det sätt på vilket de äter har också en musikalisk karaktär. Det är likadant med människor: det finns en viss rytm när vi äter. Allt detta uttrycker någonting melodiskt. Om vi tänker på detta sätt – att någon har skapat detta universum för mig för att det skulle vara för evigt och lagt det framför mig – skulle vi vara tacksamma inför Honom. Vi bör inte tänka som någon åskådare, som om detta hade något att göra med någon i grannbyn. Det finns höga berg och låga berg. Tycker ni om att det finns höga berg med lågländ intill, eller tycker ni bara om ett platt och rakt landskap?

Att ha både högt och lågt är bättre. Varför är det så? Det är för att dessa former antar en viss skepnad som gör att de ser ut som om de skulle dansa. Det är bra när det visar sig i alla möjliga former och färger, upp och ned, och bildar alla möjliga kurvor. Då liknar skapelsen en dans. I naturen finns det utmärkta danser och vacker musik; det är ett underbart konstverk. En mängd sådana saker existerar i naturen. (87-321, 27.6.1976)

Adam och Eva, Guds förstfödda barn, skulle växa upp från barndom till mognad i Gudsrikets beskydd. Eftersom deras intellekt skulle utvecklas under detta skeende, skulle de ha insett varför Gud skapade världen, och Gud skulle ha utbildat dem via den skapade världen. Den skapade världen, där allting är i rörelse, var en lärobok för att lära Adam och Eva – som skulle vara våra första, ursprungliga förfäder – allt om hur man lever. Ni ska veta att eftersom Adam och Eva inte var fullkomliga, var världen given som modell och museum och skulle visa dem hur man lever ett idealt liv. (137-126, 1.1.1986)

När ni öppnar ögonen på morgonen och ser på naturen, stimulerar den er ursprungliga natur och inger er känslor av ett nytt ideal som vill gro. Men när det gäller människans värld, å andra sidan, måste ni förstå att ju mer ni ser av den, desto mer förtvivlan och sorg framkallas i ert hjärta. Om världen skulle befolkas av ursprungliga människor, som inte hade fallit, skulle världet hos människorna inte vara så, att

det rörde upp sorg i hjärtat hos betraktaren. Människorna skapades inte bara för att ha värdet av ett grässtrå, en blomma eller en trädstam. Människor skulle vara ädla varelser som inte kunde bytas ut mot någonting i skapelsen. De skulle gå fram och representera himlen med ojämförligt värde. (9-97, 24.4.1960)

Ni borde ha ett sådant sinnelag att ni, när ni observerar naturen som är genomsyrad av Guds kärlek, skulle säga, ”Kunde de värdefulla föremål som har ägts av denna världens konungar, eller av mycket berömda personer, jämföras med detta? Skulle något antikt konstverk vara jämförbart med detta? Skulle en glamorös klänning, buren av en berömd dam kunna jämföras med detta?” Utan ett sådant hjärta begår vi en synd inför naturen utan att ens märka det. Om det finns någon som ser på en levande varelse och säger, ”Vilket föremål tillverkat av människohand kan jämföras med detta? Hur fantastisk någon än kan vara, skulle han kunna vara mer fantastisk än Gud?” Om någon säger så och värderar alla av Gud skapade ting högst och ger sitt hjärta, så måste den personen verkligen vara ett Guds barn. En sådan människa behöver inte be. Han lever med Gud. Gud leder människorna till en sådan position. (9-174, 8.5.1960)

Naturens varelser och ting, hur betydliga de än kan tyckas, går inte att jämföra med någonting annat. Inte ens en målning av någon berömd konstnär kan jämföras med ett värdelöst träd som står vid vägkanten. Det spelar ingen roll

hur fint en berömd konstnär har målat blommor och skapat ett stort konstverk, blommorna på duken blomstrar inte hur intensivt ni än tittar på dem, och ingen doft har de; inte heller kan de producera frön. Men det betydelselösa trädet vid vägkanten frodas med blommor, bär frukt och producerar frön. Och om fröna planteras, kan träd vackrare än moderträdet dyka upp i överflöd. Inte ens en berömd målares tavlor kan jämföras med detta. (9-176, 8.5.1960)

Människor kommer att glädjas och vara förtjusta i vad som än tillhör den de älskar. Ändå vet de inte hur de ska glädjas åt allt som är skapat av Gud, som de borde älska mest. Kan sådana människor bli Guds söner och döttrar? Emedan ni har ansvaret att befria skapelsen som suckar och klagar från sin sorg, borde ni till och med vid betraktelsen av bara en trädstam eller ett grässtrå uppleva i ert innersta hur mycket hjärta och omsorg Gud har investerat i deras skapelse för sextusen bibliska år sedan. Ni ska ha ett sådant hjärta att ni kan få tårar i ögonen till och med om ni bara ser ett litet grässtrå längs vägen. Ni måste kunna gråta medan ni omfamnar ett träd, gråta och säga, ”Så ensam du måste vara som har förlorat din herre!”. Självt har jag fällt många tårar. Jag har gråtit översvallande medan jag bankade på en sten; jag har gråtit över att se vinden blåsa. Nu, eftersom ni har hört mina ord, kommer ni att förstå. (9-176, 8.5.1960)

Jag har gått denna väg medan jag har sagt för mig själv, ”Skapelsens dyrbara

ting, som Gud har gjort och som har smitt en evig länk till Gud, uppskattas idag inte så mycket som nationalskatter eller som värdesakerna i en del slott. Jag kommer att förstå den sorgen; jag allena måste förstå”. Om du har ett hjärta som säger, ”Även om alla som lever på jorden må vara ovetande om det, så kommer jag att förstå”, så kommer detta folk att bli ett nytt folk, som kan vägleda mänskligheten i framtiden. Detta är inte något koncept utan rena fakta. Vem kan uppskatta skapelsens alla ting mer än en familjeskatt som har nedärvts i generationer? Diamanter sägs vara de mest värdefulla, dyrbara stenar i världen och människor klamrar sig fast vid dem och vägrar släppa dem ifrån sig. Vem uppskattar skapelsen mer än diamanter? Var finns det sådana människor? När Han ser dem som i sitt hjärta förstår vad Han har skapat, och som får tårar i ögonen när de håller något ur naturen i sin hand, kommer Gud att säga, ”Mina kära barn!”. (9-176, 8.5.1960)

Vad är naturen? Det är en utställning som Gud har givit oss som en gåva, något som Han har förberett för sina älskade söner och döttrars födelse. Till och med en fågels sång och ett växande grässtrå är dekorationer, förberedda att föra in skönhet i Hans älskade söners och döttrars liv. Till och med stenblocken som ligger vältrade längs vägen skapades som dekorationer för en nation, eftersom Gud visste att Hans söner och döttrar skulle vara de ägare som skulle råda över nationen. Så är det också med rinnande vatten. Gud ville inte att saker skulle vara torra

och tråkiga, därför skapade Han på ett sätt en drömmarnas och hoppets ”prins” som kunde se på denna oändligt färgfyllda och harmoniska trädgård – denna värld av kärlek – och ärva den. Sålunda lär vi från alla tingen i skapelsen. När fågelhannen och fågelhonan sjunger, borde damen som äger dem lära av dem. Ni borde kunna sjunga lovsånger över skönheten i den ursprungliga skapelsen, där allting ägnar hela sitt liv och lever för den andre. Då skulle till och med unga fåglar vilja komma och bo hemma hos er och föda upp sina ungar där. Förstår ni vad det är jag säger? (175-186, 16.4.1988)

Hur värdefullt ett konstföremål i ett museum än må vara, kan det ha större värde än ett levande konstverk? Jag frågar, vem har älskat denna jord, museet för alla skapade ting och Guds arbete, mer än Gud har älskat den? Jag frågar om någon har älskat denna jord mer än något museum i sitt eget land. Kan ni jämföra en gyllene krona från *Shilla*-dynastin i ett museum med en maskros som växer längs vägen, och som är gjord av Gud själv? Om det finns en kung som förstår Guds hjärta och som tar hand om skapelsen med ett hjärta som säger till skapelsen, ”Jag är ledsn och skäms eftersom jag inte kan älska dig från positionen av icke fallen kung som Gud kan älska och har älskat” så skulle grästuvorna vilja följa den kungen och vara hos honom i all evighet. Så borde människor leva. (175-186, 16.4.1988)

Ni bör veta hur man älskar naturen och älskar människor. Ni måste känna

till att de som inte kan älska människor eller naturen inte heller kan älska Gud. Eftersom alla ting i skapelsen är symboliska uttryck för Gud, och eftersom människorna är substantiella uttryck för Gud, kommer de, som vet hur man älskar alla ting i skapelsen och hur man älskar människor, att också älska Gud. (70-181, 9.2.1974)

Ni måste alltid älska naturen. Ni ska älska naturen och älska människorna. Ni borde älska människorna med alla fem sorters hudfärg hos den mänskliga rasen. Skulle Gud säga, "Å, jag gillar bara vita människor"? Då skulle alla få lov att bara ha på sig vita kläder. Alla vita människor skulle vara tvungna att endast bära vita kläder och kasta bort alla sina kulörta plagg. Varför skulle ni

bära svarta kläder eller kulörta kläder? Det skulle vara en motsättning. (133-30, 1.7.1984)

Vi borde känna att alla Guds varelser är föremål för vår kärlek. Vi skulle vara människor som kan älska till och med de minsta former av liv och kunna få kärlek tillbaka. Detsamma är sant för våra medmänniskor, liksom för allt synligt och osynligt under himlen. När en fågel sjunger på morgonen "kvitt, kvitt, kvitt" skulle ni istället för att muttra, "Din plågoande till sparv, varför håller du på så där när jag försöker sova ut!" säga, "Å, tack! Du kom för att väcka mig, haha! Du talar om för mig att en viktig besökare kommer för att träffa mig". Den mentaliteten är annorlunda. Det är något fantastiskt. (112-219, 12.4.1981)

KAPITEL TRE

Kärlek och äktenskap

Sektion 1 Ett sant äktenskap ger upphov till kärlek av universal enighet

Varför gifter vi oss? Vi gifter oss för att avbilda Gud. Gud existerar som ett väsen hos vilket den tvåfaldiga karaktären av maskulint och feminint är harmoniskt förenad. Mannen och kvinnan representerar Guds delade karaktäristik. De måste bli ett och bli som ett frö, varigenom de återgår till Guds ursprungliga position. (138-97, 19.1.1986)

Vi borde sjunga om äktenskapets överväldigande helighet. Det äktenskapliga livet är vägen längs vilken en man och en kvinna kan älska varandra. Vem är det de kommer att avbilda genom sin enighet? De återspeglar Gud. En man och en kvinna måste bli ett för att återspegla Gud, som har skapat dem i sin blodslinje. Först då kommer Gud att bo hos dem. (70-76, 8.2.1974)

Mannen symboliserar himlen och kvinnansymboliserarjorden. Detvåmåste förenas och därigenom skapa harmoni på det horisontella planet. (Blessed Family - 868)

Föreningen av en man och en kvinna antyder en förening av himlen och jorden. (Blessed Family - 868)

Universum uppnår enighet genom omfamningen av en man och en kvinna i ömsesidig beundran. Detta är den ursprungliga avbilden som formas inom guds ideal. (God's Will - 27)

Varför gifter vi oss? Vi gifter oss för att lära oss att älska världen och att vinna kvalifikationen att älska alla människor. (37-108, 22.12.1970)

Det som kallas äktenskap refererar till ett framträdande av kärleken och på samma gång till förläning av rätten till skapelsen och rätten till herravälde. (76-46, 26.1.1975)

Äktenskapets syfte är att dela med varandra mannens och kvinnans hjärtesfär och att fullkomna bådas kärlek. Att vara gift är alltså att förklara att du kommer att visa prov på denna kärlek. Om du har fullkomnat din kärlek och ditt hjärta genom äktenskapet, kan vi säga att du har förverkligat familjeidealet. Om du har uppnått detta vid tiden för din död, kommer du med säkerhet att gå till himmelriket. (97-276, 26.3.1978)

Vad är ett äktenskap? Varför är äktenskapet viktigt? Det är för att äktenskapet är vägen till att finna kärleken. Det är en väg till kärlek och en väg till att skapa liv.

Det är en väg på vilken man och kvinna bli ett. I äktenskapet blandas släktlinjerna från mannen och kvinnan. Historien befästes genom äktenskap; en nation framträder och den ideala världen tar sin början. (279-251, 15.9.1996)

För vems skull gifter vi oss? Det är för mänsklighetens allmänna bästa. Således representerar äktenskapet världen. Mannen är en man som representerar världen och också kvinnan är en kvinna som representerar världen. Var måste ni börja? Ni bör utgå från positionen att representera världen. Äktenskapets syfte är att tjäna mänsklighetens allmänna vilja. (75-278, 12.1.1975)

Ni ska ha attityden att ni vill fostra kvinnan som vore hon er yngre syster, älska henne som er hustru och tjäna henne som er mor. När ni älskar henne bör ni börja med att älska henne som en yngre syster, och först efter det älska henne som er hustru; i sin helhet bör ni älska henne som er yngre syster, äldre syster, brud, och mor. Först då kan vi återupprätta Guds kärlek som blev ouppfylld och förlorades genom Fallet. (31-88, 20.4.1970)

Vad måste vi älska för att älska vår nation? Först måste en man älska en kvinna genom att respektera henne som representativ för alla kvinnor i nationen. Också kvinnan måste, istället för att tänka på mannen som bara en bland många, tänka på honom som representant för alla män i hela världen. När en man och en kvinna aktar varandra som

representativa på detta sätt och sedan förenas och bildar en familj, kommer denna familj att vara en familj som tillhör det himmelriket. (26-153, 25.10.1969)

Sann lycka finner en kvinna när hon möter sin kärlekspartner. (Blessed Family - 340)

Kärleken kan inte upplevas när man är ensam. Detsamma gäller för lyckan. (145-267, 15.5.1986)

Ni upplever sann lycka bara när ni kan känna er partners hjärta och älska er partner i ett jämlikt och ömsesidigt förhållande. (Blessed Family - 342)

Låt oss anta att ni vore attraherad av en man för att han var stilig. Anta sedan att han blev invalidiserad i en olycka en vecka efter att ni har gift er, och att detta ledde er till att söka skilsmässa. Detta skulle inte vara sann kärlek utan falsk kärlek. (Blessed Family - 351)

Genuin kärlek är absolut, oföränderlig, och evig. (Blessed Family - 351)

Ni borde ha en trosbekännelse att ni kommer att gifta er för er partners skull och inte för er egen skull. Det är fel att tänka att ni kommer att bli en framgångsrik eller vacker person inför ett äktenskap. Om ni har förstått principen att en människa bör leva för andras skull, borde ni anse att äktenskapet också är för er partners skull. I överensstämmelse med den ursprungliga synen på äktenskapet bör ni besluta att, hur ful er hustru än må vara, kommer ni att

älska henne mer än en vacker kvinna.
(Blessed Family - 361)

Med det faktum att hon föddes som en människa, om en man inte kan omfamna idén att han kommer att älska sin hustru som han älskar Gud och själva mänskligheten, och mer än någon annan i världen, så kommer han inte att kunna återvända till himmelriket. Om han som man inte vet hur man älskar en kvinna, kan han inte älska Gud och mänskligheten. (97-319, 1.4.1978)

Jag skulle säga att äktenskapet är en ceremoni för att öppna porten och inträda i lyckans palats. Det är av den anledningen som äktenskapet är en stor händelse i människors göranden. Kärleken är den största händelsen i människors liv eftersom den överstiger tid och rum, och äktenskapet är en ceremoni som avslöjar och bekräftar sådan kärlek. (Blessed Family - 356)

När ni gifter er bör ni inte tänka att ni kommer att vara make till en skönhet. Snarare bör ni tänka att ni kommer att vara någon som kan äkta en ful kvinna och ändå leva bättre än någon annan. På detta sätt bör ni vara en make som kan aktas av vilken vacker kvinna som helst i världen. Om ni kan ha detta slags syn, borde ni inte ha några svårigheter med att relatera till vilket slags kvinna som helst. (26-332, 3.10.1969)

Vilket slags make eller hustru vill ni möta och bli gift med? Ni bör göra det till en princip att – innan ni ens ge er in

i äktenskapet – ni, som en hängiven hustru, kommer att älska till och med den mest obetydliga man. Ni måste känna till detta. Ju högre er kärleks kraft når, desto friare kan ni verka på det oändliga Universums scen. (Blessed Family - 636)

För mänskligheten är kärleken någonting evigt – den är en, inte två. När en man och en kvinna förenas genom kärlek, ska de åldras tillsammans i hundra år på jorden och leva tillsammans i all evighet efter döden. Trots att kropparna är två, förenas de till en och roterar, varigenom de blir en kropp. När de båda kropparna blir till en kommer Gud för att snurra tillsammans med dem och bildar därigenom en fyra positionernas grundval av kärlek. Det är kärlekens ideala uppsättning; falsk kärlek kan inte invadera där, och bara sann kärlek kommer att finnas i den. (Blessed Family - 344)

Det sanna idealet är förverkligat när ni, efter att ha uppnått fullkomlig mognad som individ och efter att ha fullkomnat er partner, kan få erkännande på grund av er kärlek centrerad på Gud. (19-314, 17.3.1968)

Brud och brudgum måste bli en kropp genom Guds ursprungliga kärlek, inte genom pengar, politisk makt, eller berömdhet. (Blessed Family - 880)

Om en vacker man och en vacker kvinna, båda skapade som Guds största konstverk, skulle älska, med Gud som medelpunkt för sin kärlek, skulle detta

vara ett ädelt uttryck för den högsta, mest översinnliga kärlek, snarare än världslig kärlek. Denna kärlek är den vackraste och mest representativa kärlek, det slags kärlek som kommer att lysa i all evighet.

(26-153, 25.10.1969)

För att få en smak av kärleken måste ni ha en sfär av idealet, och till detta behöver en man en kvinna och en kvinna behöver absolut en man. Ni måste veta att för sann kärleks skull kommer en absolut man och kvinna tillsammans genom sina förenade hjärtans ansträngningar. När en absolut man och kvinna har förenats till ett, kommer Gud och bor i deras mitt. (Blessed Family - 340)

Internationella äktenskap är den snabbaste vägen för världens olika raser att bli förenade. Det finns inget annat sätt. En man och en kvinna som valts från två ytterst olika kultursfärer och omgivningar måste bli ett genom Guds kärlek. Detta är fullkomlig harmoni och enighet. För att åstadkomma en sådan svår uppgift måste vi tanka från kärlekens enorma kraft, eftersom bara den högsta kärleken kan överstiga nationella gränser, rasbarriärer, kulturella barriärer och kunskapsgränser. (God's Will - 499)

Guds kärlek och mänsklig kärlek är i grunden lika. Kärlek är en ansträngning att bli ett. Anledningen till att en man och en kvinna längtar efter varandra är att mannen kan äga Gud bara genom kvinnan, och kvinnan kan bara göra det genom mannen. Kärlek betyder att tycka om varandra. (Blessed Family - 334)

Människor som lever ensamma kommer aldrig att kunna gå till himmelriket. För dem är himmelriket ett land av hopplöshet. Trots att det åtminstone finns hopp i ett land där man är ensam, betyder ett land av hopplöshet ett tillstånd av hopplöshet. (101-43, 28.10.1978)

En man är född för en kvinnas skull och en kvinna för en mans skull. Det finns en ursprunglig regel att när du hävdar dig själv är Gud fjärran, och närhelst du respekterar andra, är Gud med dig. Det faktum att vi går på två fötter reflekterar i sig en tanke som är i överensstämmelse med denna ursprungliga regel och princip. (God's Will - 543)

Är det inte sant att en kvinna är född att möta en man och en man är född att träffa en kvinna? Detta är den högsta sanningen. Därför måste vi uppnå rätten av Välsignelsen i överensstämmelse med en sådan regel, eftersom det är det högsta onda att avvika från den högsta sanningen. (21-201, 20.11.1968)

I ett traditionellt äktenskap, bugar sig brud och brudgum djupt för varandra. Vet ni varför de bugar sig djupt? Det är för att uttrycka ett löfte att leva för varandra. Om de inte lever för varandras skull, kommer kärleken att springa bort. (Blessed Family - 361)

Koreas civillag förbjuder äktenskap mellan personer med samma familjnamn och ursprung, och uppmuntrar äktenskap mellan olika ätter. Detta är

för att koreanerna är ett folk som längtar efter enighet. (19-305, 10.3.1968)

Sektion 2 Kärleken som man och kvinna önskar

På er resa genom livet är den ljuvligaste och vackraste tiden er ungdom. I ungdomen liknar ert utseende den mest värdefulla blomman. Någon som älskar helt och fullt kan bli inbjuden till Guds finrum. En man och en kvinna som har sådan kärlek kan få Guds välsignelser och vara inbjuden till hans finrum. (26-151, 4.6.1968)

Vad är mänsklig lycka? Kan du säga att du är lycklig bara för att du har mycket pengar, till och med nog för att smycka dig med diamanter? Du kan bara finna sann lycka när ni skrattar, sjunger, och viskar tillsammans med er partner, då ni båda är helt hänfödda av kärlek. De som kan göra detta är verkliga lyckliga människor. Jag skulle säga att de som kan höra viskningar från en älskare är lyckliga människor; de mjuka viskningarna från er partner som smeker din örsnibb kan få dig att känna dig så lycklig att du tror att du drömmer. Ungdomen är bland den lyckligaste av alla livets tider: det är när er ungdoms blom fortfarande blommar strålande, när du bokstavligen spricker av kärlek, och när du ska förenas i kärlek med någon annan. (Blessed Family - 36)

En ideal person söker inte efter en partner som blir fullkomligt upptagen av kärleken mellan man och kvinna.

Snarare söker en sådan människa efter en partner som först älskar världen, Gud, och mänskligheten, och sedan älskar dig med sin återstående kärlek. (46-42, 18.7.1971)

Sann lycka för en kvinna är att möta sitt sanna subjekt, sin partner i kärlek. (Blessed Family - 340)

Hur allvarlig en man än ser ut när han söker att finna kärlek som singel person, kommer han bara att anses som en tokig man. (Blessed Family - 340)

Hur begåvad en man eller kvinna än må vara, det betyder inget om det inte finns kärlek hos dem. (175-165, 16.4.1988)

Män och kvinnor är motsatta i varje aspekt. Kvinnor är (38-255, 8.1.1971)

Gud skapade mänskligheten i syfte att kärlekens ideal skulle fullkomnas. Därför är relationen mellan mänskligheten och Gud en relation av högsta kärlek mellan subjekt och objekt som partner. När når då mänskligheten sin fullkomning? Det kommer att hända först när en man och en kvinna nå en punkt där de kan skapa en förbindelse av kärlek och förstå kärlekens värde. (128-132, 11.6.1983)

Trots att en man må vara stilig och frisk, betyder detta ingenting utan en kvinna. En man som är upptagen med sitt vackra utseende och sin hälsa är värdelös. Det finns många män som lever sina liv självcentrerade; detta är

en av anledningarna till varför historien har varit tragisk. Ni bör veta att guds plan har varit att förbättra och omvandla denna självcentrerade värld.

(Blessed Family - 340)

Vad är det bästa i världen? För en man, är det inte begreppet kvinna, och för en kvinna, begreppet man? Den kärlek som charmerar män är inte en mans kärlek, inte heller är den kärlek som förtrollar en kvinna en kvinnas kärlek. Stämmer det inte? Längtar ni efter kärlek när ni är ensamma? (37-27, 22.12.1970)

När en man älskar en kvinna med Guds kärlek bör han kunna säga, ”Jag älskar henne fullständigt. Vi delar en kärlek som inte kommer att förändras från början till slut.” Och en kvinna bör bevara sin kropp tät slutet för att dela sådan kärlek. Hon bör hålla den tätt stängd som blomman av en pion, som om den var inslagen i många lager. På detta sätt skulle paret se himlens och jordens harmoni på våren och börja ett nytt liv i förening med detta. De bör göra detta på ett ordentligt sätt. (26-156, 25.10.1969)

Vilken bland blommorna tycker ni är den vackraste? Jag vet inte vad slags blommor ni tycker om, men jag tycker om blommor som ser ut som en trumpet. Anledningen till det är att trumpetliknande blommor sprider sin doft långt bort. Trumpetliknande blommor representerar djup kärlek. Blommor ska se ut som en trumpet om deras doft ska spridas långt. Därför, ju mer en blom-

ma liknar en trumpet, desto mer doft har den. Så om kvinnor är som blommor, bör de ha ett djupt hjärta fyllt av kärlek. Blommor med god doft är älskade av alla människor. Liljor till exempel är älskade för sin enkelhet och elegans. Jag tycker att de klara och eleganta liljorna är estetiskt och känslomässigt rika blommor, eftersom deras stjälk och blad har samma färg, så att det är svårt att avgöra vilket är vilket. På samma sätt borde damerna vara som morgonprakt och liljor. De ska vara klara och eleganta blommor. (Blessed Family - 614)

Hur söt en flicka än må vara, det finns en tid direkt efter tonåren som är den mest speciella tiden. Det är när hennes skönhet verkligen blomstrar, den mest värdefulla tid i hennes liv. Men, finns det någon kvinna som skulle säga att hon hellre skulle leva ensam? Det är ingen kvinna. Och finns det någon man som har en fin kropp och ändå säger att han hellre ville leva ensam under en sådan ljuvlig ungdomstid? Vid sådana tider är ni tvungna att söka efter en partner. Varför gör ni det? Det är för att ni återspeglar Gud. Under den tidiga ungdomstiden, den mest värdefulla tiden i era liv, väljer ni er livskamrat. Detta är lika sant för män som för kvinnor. (32-248, 19.7.1970)

Varför existerar män? Män säger ofta att de inte intresserade i sådana frågor eftersom de vanligtvis kan leva ensamma, men män är födda för kvinnors skull. Utan kvinnor har männen ingen anledning att finnas till. Det finns

ingenting som har kommit till för sin egen skull. (285-220, 19.5.1997)

När vi ser på våra fem fysiska sinnen: ögonen, näsan, öronen, munnen, och händerna, alla är de till för min partners skull. Existerar dina ögon för att se sig själv i ögonen? Sann kärlek kan mobilisera och koncentrera de fem sinnen för fullt. Ögonen, näsan, öronen, munnen och händerna är verktyg för sann kärlek, skapade för sann kärleks skull. (299-119, 7.2.1999)

Vilket är det mest dyrbara ting för en kvinna? Det är en man. Vad slags man behöver hon? Det spelar ingen roll om han är begåvad eller enfaldig, om han är invaliderad eller inte. Frågan är med vilken man hon kan finna en kärlek av värde. (Blessed Family - 340)

Om en kvinna som är älskad av Gud lever i hjärtat hos en man, och en man som är älskad av Gud lever i en kvinnas hjärta, och de uppskattar varandra, kommer Gud att jubla över det och också alla ting kommer att vara lyckliga tillsammans. Omfamningen av en man och en kvinna i ömsesidig beundran är en punkt där Universum blir ett. Det är så den ursprungliga avbilden är som förverkligar Guds ideal. (God's Will - 27)

Vilket är det ursprungliga syfte för vilket mannen är född? Det är onekligen så att han är född för kvinnans skull. Och omvänt, en kvinna är inte född för en kvinnas skull. Vi måste veta att problem uppstår där kvinnan inte är

fullt övertygad om att hon är född för en mans skull. Eftersom Gud, den store mästaren av skapelsen av himlen och jorden har gjort detta förbehåll som en ursprunglig regel för skapelsen, kan vi inte gå in i den goda, sanna, glädjefyllda och fridfulla värld, eller världen där kärlek och ideal härskar, utan att hålla oss till denna regel. (75-319, 16.1.1975)

Ni bör inte kasta sidoblickar trots att det finns oräkneliga män i världen. Trohet är värdefullare än ert liv. Den väg som kommer att förbli genom historien kommer att öppnas av kvinnor som kan vara älskade av sina äkta män, av sina söner och döttrar, av sin nation, och till och med av hela världen. På den allvarsfyllda vägen till att lägga en grund från vilken kvinnors skönhet, ädelhet, och härdvunnen hjärtevärm kan lysa vidare, bör ni bjuda er fullständiga hängivenhet som en sannfull och genuin människa. (39-217, 10.1.1971)

När är den vackraste tiden, tiden i ungdomen när blomman slagit ut fullt? Det är den unga vuxenåldern. Denna period vara sju år från åldern arton till tjugofyra. Denna sjuårsperiod är en tid som aldrig upprepas i ert liv, en tid då er kärleks vackra blomma kommer att blomma. Hur dyrbar är denna vackra tid som bara kommer en gång i ert liv. Ni känner till pioner, eller hur? Deras knoppar är tät hopvecklade i dussintals lager, så att de inte kan öppnas lätt. Detsamma är sant för män och kvinnor. När bör ni då fullt avslöja den karmosinröda knoppen av er kärlek som blommor som en

gul blomma? Tiden, då skönheten bäst uppenbaras inom harmonin mellan himlen och jorden, är ungdomstiden. För människan är det en tid då blomorna nå sin höjdpunkt. Ungdomen är en tid då ni lyser som den centrala spiran av guds stora konstverk. Det är vid denna tid som ni borde vara i full blom under Guds välsignelse. (26-151, 25.10.1969)

Ni får inte kränka ert hjärtas renhet under ungdomen, som är en dyrbar tid där ni ska övervinna och korrigera Adam och Evas sorg, som förlorade sina rena hjärtan i sin ungdom. Ni måste ha en stark princip och beslutsamhet som säger, ”Om jag så lever ensam i tiotusentals år, jag kommer absolut inte att kränka kärleken.” (37-107, 22.12.1970)

Som ungdom, när ni omsorgsfullt bevarar ert heliga rena hjärta som inte smutsas eller befläckas av den fallna världen, var bör ni placera det? Ni bör lägga det på altaret som kommer att ge Gud störst glädje: den heliga mark där en man och en kvinna med ett sådant rent hjärta kan mötas och blir sammanbundna till ett. Detta bör vara platsen där bruden och brudgummen möts. (64-84, 24.10.1972)

Sektion 3 Välsignelsen är ceremonin för att överföra Guds kärlek

Vår *Unification Church* kallar äktenskap för Välsignelsen. (Blessed Family - 544)

Välsignelsen betyder att sanna föräldrar och sanna barn kommer tillsam-

mans för att förverkliga skapelsens syfte. (19-73, 27.12.1967)

Vad är Välsignelsen? Det är att bli ett med Gud. Om ni blir ett med Gud, kommer ni att vinna allt. Ni kommer att få allt som Gud har, allt som Subjektet har. (Blessed Family - 544)

Hittills har ni inte kunnat skapa en fullkomlig förbindelse med sanna Föräldrar. Det är Välsignelsen som har getts till er så att ni kan skapa den förbindelsen. (23-332, 15.6.1969)

Jag kommer att ta evigt ansvar för dem som har fått Välsignelsen, till och med i den andliga världen. Jag kommer att styra dem och leda dem. Välsignelsen är också medlen för att smida en evig länk med mig. (God's Will - 533)

Välsignelsen öppnar porten till himmelriket. Ni beträder det tillsammans med era barn. (Blessed Family - 544)

Trots att det finns myriader människor i världen, kan de delas in i män och kvinnor. Vårt grundläggande syfte är att finna en hemlig metod genom vilken de kan bli ett. Vi strävar efter detta eftersom originalet till en sådan fruktbar familj ännu inte har visat sig. När en sådan initierande punkt kommer och rotar sina frön, kommer de att växa till nya träd. Detta är Välsignelseceremonin. (31-190, 31.5.1970)

Välsignelseceremonin är inte bara en vigselceremoni där en man och en kvin-

na kommer samman och sedan bilda en familj. Vigselceremonier har hittills varit självcenterade, men vår vigselceremoni bör vara hållen i ett heligt och betydelsefullt manér, som någonting som ger tillbaka glädje till Gud och som ett värdefullt offer för att gottgöra historien. Principerna förklarar tydligt att vår vigselceremoni är en ansträngning inte bara för att lösa Guds sorg, förorsakad genom Adam och Evas Fall, utan också för att nå utöver standarden för brud och brudgum som Jesus inte kunde uppnå. (God's Will - 27)

Trots att ni har etablerat tro genom Guds Försyn, måste ni inympas för att vara återupprättade som Guds barn. (Blessed Family - 508)

Att säga att ni är pånyttfödda betyder inte återfödelse genom det kött och blod av föräldrar som var ättlingar till de fallna Adam och Eva; snarare är ni födda på nytt genom köttet och blodet av de föräldrar som inte har någonting att göra med Fallet. Annars kan ni inte återvända till Gud. Eftersom den fundamentala roten till synd började med Adam och Eva, kan ni inte återvända till Guds sida förrän ni har trampat på den och erhållit kvalifikationen att ni är födda på en plats som inte har någon förbindelse med den ursprungliga synden. (22-269, 4.5.1969)

När ni är vara pånyttfödda får ni inte falla efter Adam och Eva. Om ni gjorde det, skulle den fundamentala återupprättelsen inte förverkligas. Processen

av återfödelse måste börja med individer, sedan går vidare till familjer, folk, nationer, och slutligen nå hela världen. Dagens kristna känner inte till detta faktum. (58-42, 6.6.1972)

Till och med en farmor/mormor över åttioårsåldern vet att om hon dog utan att ha fått Välsignelsen, skulle hon inte kunna beträda det himmelska kungadömet. Därför, till och med om hennes man är tusentals kilometer bort, kommer hon att vilja göra åtminstone någon liten betingelse för Välsignelsen genom att binda en sidentråd till honom till och med i sista ögonblicket av sitt liv. Det är så Välsignelsen är. Jag är ämnad att möta svårigheter för att jag måste göra detta arbete. (22-16, 1.1.1969)

Termen "sanna föräldrar" betyder en man och en kvinna som är, andligen, fullkomligt mogna. Den refererar till en man och en kvinna som har upprättat ett vertikalt förhållande till Gud och ett horisontalt förhållande med varandra, vid nittio graders vinkel. För att inympa unga män och kvinnor, ropar jag dem tillsammans och inympar hos dem en kvist från Sanna Mor och en kvist från Sanne Far. Detta är Välsignelsen. (131-174, 1.5.1984)

Välsignelseceremonin är ingen annan än en ceremoni för att överföra kärlek. I denna överföringsceremoni, precis som föräldrarna lever med Guds kärlek, får ni Föräldrarnas kärlek i stället för Guds kärlek med instruktionen

att leva på ett visst sätt. Detta är Välsignelseceremonin. Ni får den inte från någon berömd person; detta skulle i så fall vara ett ärkeängels bröllop. Om en berömd person kommer dragandes och arrangerar en vigsel för er, är detta alltid en vigsel given av ärkeängeln. (96-236, 22.1.1978)

Att ge er Välsignelsen betyder att överföra Himlens hela auktoritet på er. (17-328, 16.4.1967)

Välsignelsen är nyckeln till att öppna dörren för befrielsen av alla människor; detta är dörren som historien har sökt. (God's Will - 27)

Vad har jag ansett vara mest värdefullt i mitt liv? Välsignelsen. Också för er, den största gåvan i den mänskliga historien är Välsignelsen. (23-317, 8.6.1969)

Guds ideal börjar slutligen på en plats där ny kärlek centrerad på Gud, alltså kärlek i överensstämmelse med skapelstens lag, är beslutad. (19-314, 17.3.1968)

Att ha en avvikande blodslinje betyder att ha en annan far. Därför kan en person som härstammar från en annan far och annan linje inte gottgöra sina synder annat än genom ursprungliga föräldrar, obefläckade genom Fallet. Därför har historien fram till nu skapat förbindelser genom religiösa ideal till ankomsten av den enda människan som inte är knuten till Fallet och som har rätten att vara den förste anfadern. (20-115, 1.5.1968)

Att ni har fått Välsignelsen betyder att tiden har kommit då ni kan göra en början, i brudens och brudgummens namn, med ert folk, kyrka, och släkt som är utvalda på fundamentet som har byggts på jorden genom Messias hårda arbete i tvåtusen år. Kan ni vara en släktens messias? Inte ens Satan kan göra någonting eftersom ni har ingått en förälder/barn förbindelse med mig. Så otrolig är Välsignelsen. (21-13, 13.8.1968)

Vad är den kosmos centrerade ideologin för något? Det är ideologin centrerad på sanna föräldrar. Slutligen är dessa båda ideologier de ideologier som är baserade på föräldrar. Detta är ideologin för ert hem, er nation, och er själva. Vems ideologi skulle världen omfamnar om Fallet inte hade skett? Den skulle ha omfamnat en Adam centrerad ideologi. Denna ideologi är ideologin med sanna föräldrar i centrum, det betyder, ideologin som är centrerad på fadern och modern. Det kan inte finnas någon ideologi högre än den. Därför bör *Unification Church* knyta hjärteangelägenheter till den himmelska ideologin inom ramen för den ursprungliga familjen och baserad på Sanna Föräldrars ideologi. Så länge vi praktiserar denna ideologi inom våra familjer, kommer vi inte att gå under – vi kan inte gå under. (26-201, 25.10.1969)

Vad är den kosmos centrerade ideologin? Föreställ er en familj som har mer än nog skatter att fylla himmel och jord. Det skulle betyda att familjemedlem-

marna skulle, snarare än att vara besatta av dem, glömma bort dem helt och hållet för att leva i berusning av Guds kärlek. Det som tillhör sonen tillhör föräldrarna, och det som tillhör föräldrarna tillhör Gud. De borde alla vara förbundna som ett helt på detta sätt. (35-280, 25.10.1970)

Vad är ideologin som är centrerad på sanna familjen? Det är en ideologi som är baserad på Guds kärlek. Hur stolt en människa än må vara i sin ställning som den bäste i världen, han skulle ändå vara

fattig utan kärlek. Denna sanna familj centrerade ideologi lär att när föräldrarna går, följer sönerna och döttrarna i evighet efter; och när den äldre brodern går, följer den yngre brodern honom för evigt; och till och med när den yngre brodern går, följer den äldre brodern honom för evigt. Således, om det finns en yngre broders nation, måste den äldre broderns nation säga att den kommer att följa den. Likadant, om det finns en äldre broders nation, måste den yngre broderns nation säga att den också kommer att följa. (21-49, 1.9.1968)

KAPITEL FYRA

Kärlek och familj

Sektion 1 Kärlekens ideal är grundat i familjen

Familjen är en oföränderlig ursprungspunkt, en tidlös hörnsten som inte kan rubbas ens av fadern, bröder och systrar, eller genom något regeringssystem eller något land. Ingenting kan förändra familjens överhöghet – inte världen och varken himmel eller jord, inte ens Gud själv. Av denna anledning kommer ett koncept av revolution aldrig att behövas i familjen. Ingen revolution behövs eftersom familjen är kärlekens högsäte. (25-85, 30.9.1969)

Varför tycker vi om våra föräldrar; och varför tycker vi om vår man eller hustru och våra barn? Det är för att de innehar kärlek. För barnen är föräldrakärleken absolut nödvändig. På liknande sätt är den äktenskapliga kärleken mellan man och hustru väsentlig. Kärleken och vänskapen mellan bröder och systrar i en familj är också nödvändiga, likaväl som derashängivna hjärtekärlek gentemot sina föräldrar. (112-291, 25.4.1981)

Varför tycker vi om vår familj? Människor längtar efter sin hemstad och sin familj – sina föräldrar och bröder och

systrar – eftersom familjen är den grund på vilken de fritt kan dela kärleken och ha framgång. (38-328, 8.1.1971)

En sann familj är en plats där maken älskar och tjänar sin hustru så som han skulle älska och tjäna sin mor, där hustrun tjänar och älskar sin make precis som hon skulle tjäna och älska sin far, och där de älskar varandra som bror och syster. Himmelriket, där ideala familjer lever, är en plats där man och hustru älskar och respekterar varandra som de skulle älska och respektera Gud själv. En sådan tradition måste grundläggas på denna jord. (Blessed Family - 924)

Det finns tre former för kärlek i en ideal familj, var och en styrd av Gud: föräldrarnas eviga kärlek, den eviga kärleken mellan man och hustru, och barns eviga kärlek. (Blessed Family - 913)

En ideal familj består, där föräldrarna, barnen, mannen och hustrun, och bröderna och systrarna, alla önskar att vara förenade i sann kärlek. I den situationen är de alla jämlika; därifrån startar himmelriket på jorden, och himmelriket i himlen är då automatiskt grundat. (Hero of the Future - 172)

Varifrån kommer lyckan? Var kan vi finna en omgivning som får oss att känna som om vi ville nynna? Vi kan finna den i familjen. Men, familjelycka kan inte uppstå i en omgivning full av känslokonflikter, inte heller kan den förverkligas i kärlekens frånvaro. (23-120, 18.5.1969)

Hur tror ni olycka uppstår? Den börjar från det ögonblicket då kärleksnätet försvinner. En lycklig familj är en familj där det finns föräldrar som fungerar som ett staket runt huset. Vertikalt bistår en sådan familj föräldrarna som representerar Himlen, och horisontalt svetsar denna närvaro samman man och hustru. De lyder Himlens lag och ger detta vidare genom sina efterkommande. (19-305, 10.3.1968)

Vilket slags kärlek har ni sökt efter? Om ni har sökt Guds kärlek måste sinne och kropp hos er vara fullständigt förenade, så att Guds kärlek kan komma. Sedan, i en utvidgning av detta mönster, bör ni skapa ett himmelrike som ett par och ett himmelrike som familj. Familjens himmelrike förverkligas först när modern och fadern älskar varandra i fullständig enighet och deras söner och döttrar var och en kan vinna en partner som är lik deras mor och far. När föräldrarna står i position av plus och sönerna och döttrarna i positionen av minus, kommer detta att bli familjens himmelrike. (96-28, 1.1.1978)

Familjen, som består av föräldrarna, man och hustru, och barnen, är världens

mikrokosmos. Ni bör veta att livets väg för mänskligheten ligger i expansionen av en kärlek av familjetyp inom alla människors relationer. Vi måste älska äldre människor lik våra egna far- och morföräldrar och medelålders personer som vår egen far och mor. Dessutom, bör vi älska dem som ser äldre ut än vi själva som en äldre bror eller syster, och älska dem som ser yngre ut än vi som vår egen yngre bror eller syster. (God's Will - 613)

Var börjar himmelriket? Det startar från våra familjer. Vilken är då vår ideologi? Det är en väg för familjen. Den kosmoscentrerade ideologi som vi eftersträvar är ideologin som härstammar från Himlens hus. Ordet kosmos består av tecknet för *cheon* (天) som betyder himmel och tecknet för *ju* (宙) som betyder hus. (26-102, 18.10.1969)

Familjen är en miniatyrnation som är grundad på ett samhälle. Det är en liten nation, en liten värld och ett litet kosmos. Därför kan du inte göra någonting separat från din familj. (24-230, 17.8.1969)

Familjen är samhällets etiska grund och den mest exemplariska, fundamentala, och primära organisationen i människans värld. I en sådan familj utgör kärleken standarden för det förnämsta värdet. (Blessed Family - 924)

De viktigaste tidpunkterna i en människas liv är födsloögonblicket, bröllopdagen, och dödens stund. När det gäller födsloögonblicket, under vilka omständigheter bör ni komma till världen? Ni

bör födas in i en god släktlinje och till goda omständigheter. Sedan kommer tiden för äktenskapet. Ni gifter er för att ha ett familjeliv, alltså, för att upprätta de *fyra positionernas grundval*. Guds vilja och människans syfte kommer att förverkligas först när universums lagar har blivit upprättade på jorden. Familjen är den plats där vi strävar efter att rätta oss efter dessa universums lagar. (24-230, 17.8.1969)

Familjen är den grundläggande enheten för himmelrikets fullbordan. Himmelriket är en sådan plats att du, när du väl har inträtt där, aldrig mer vill gå därifrån. Det är också en plats där den Ende lever som du skulle vilja träffa om och om igen, till och med efter hundratals gånger. Om alla människor längtar efter att gå dit, längtar efter att se honom, och önskar att leva tillsammans med honom, skulle världen vara förenad. Vårt mål är att gå mot den platsen. Men det kommer inte att förverkligas allt på en gång. Först måste en individuell grund etableras, sedan måste en grund i familjen bli lagd, och sedan måste detta expandera till ett samhälle, en nation, och till världen. (12-180, 1.4.1963)

Var finns himmelriket? Det ramlar inte ned från skyn. Himmelriket är en plats där föräldrar och barn kan utveckla sina talanger i ömsesidigt givande. Det är där vi upplever glädje genom samverkan med skapelsen i vårt dagliga liv, en glädje som vi upplever som våra ideala omständigheter, en upplevelse av glädje till fyllest. (78-35, 1.5.1975)

Du kan inte träda in i till himmelriket ensam. Men, genom Välsignelsen kan du lätt hoppa över grinden till himmelriket. Himmelriket är en plats där du träder in som familj. Det är en plats där du träder in genom att förbinda tre generationer med varandra. (12-365, 25.5.1963)

Religionen är den mest framstående läran; den har varit Guds främsta medel för utbildning, genom vilken Han kunde instruera och älska mänskligheten. Det finns ingenting annat. Därför måste sanna föräldrar lära sina barn vad världen tycker om och vad Gud tycker om. (102-240, 1.1.1979)

Hur som helst, man kommer inte till himlen genom någons lära; det är bara de som lever i överensstämmelse med sitt samvete som automatiskt kommer att gå dit. När solen går upp vänder sig trädens alla knoppar mot solen. Om alltså till och med växterna och träden vet att vända sig i rätt riktning finns det ingen anledning till att människorna, skapelsens herrar, skulle vara okunniga om sin egen väg. Men, hur som helst, är det så. (75-41, 1.1.1975)

Himlen är en kärlekens värld, en värld som existerar för Gud som är dess centrum. Det är en värld som helt och hållet lever för Gud. (98-33, 8.4.1978)

Ni kommer till himmelriket genom att färdas längs kärlekens räls. Det verkar realistiskt när jag talar så, eller hur? Kärlekens band blir inte tunnare som ett

gummiband när man drar i det. Medan ett gummiband blir tunnare och tunnare ju mera det sträcks, händer det motsatta med kärlekens band, det blir tjockare och tjockare ju mer man drar i det. (57-162, 31.5.1972)

Människor behöver ha en relation mellan föräldrar och barn, relation mellan man och hustru, och en relation mellan bror och syster. Med andra ord, dessa tre förhållanden måste sammanfalla vid samma punkt; det måste finnas ett och samma centrum för alla tre. Centrum för upp och ned, vänster och höger, och fram och bak kan inte vara olika varandra. Om det finns olika centrum kommer balansen i dessa tre förhållanden som representeras av upp och ned, vänster och höger, och fram och bak att bli rubbad. Talet sju kommer så småningom att förverkligas när alla, upp och ned, höger och vänster, och fram och bak delar ett och samma centrum. Att bilda talet sju på detta sätt betyder att bli en familj där alla blir fullständigt ett i sann kärlek tillsammans med Gud, vilket får en perfekt sfär av harmoni och enighet som resultat. (299-114, 7.2.1999)

Över hela världen lever människor som är precis lik min farfar och farmor, eller min mor och far, eller min man och hustru, eller mina söner och döttrar. Dessa fyra slags människor lever runt om i världen. Av denna anledning bör vi förstå att familjen är en lärobok, ett slags skrift, som undervisar världens oräkneliga människor och genom vilket

de kan bli medborgare i det himmelska kungadömet. (130-267, 5.2.1984)

Familjen är en lärobok genom vilken ni kan få förbindelse med det himmelska kungadömet. Det är en lärobok för er utbildning. Om ni tillämpar denna familjeutbildning på nationen, kommer ni att vara patrioter; om ni tillämpar den på världen, kommer ni att vara helgon; och om ni tillämpar den på himlen och jorden, kommer ni att vara Guds gudomliga söner och döttrar. (137-77, 18.12.1985)

Familjen är en lärobok och ett övningsfält för kärlek genom vilken ni vid tiden för er död kan få rätten att bosätta er i himmelriket, fredens kungliga palats. Vår värld är en förlängning av den kärlek som utvecklas i familjen. Det finns en far- och morföräldrars värld; det finns en faders och mödrars värld; det finns en makars värld, och en söners och döttrars värld. Var och en av dessa världar breder ut sig till att bilda den stora världen. (142-242, 11.3.1986)

Gud vill förverkliga kärlekens kungadöme. Detta är Guds vilja. Guds vilja är att utveckla kärlekens ideala standard och att sedan globalisera den. Familjen är det seminarium som ligger till grund för att uppnå kvalifikationerna att gå vidare från grundskolan till gymnasiet och vidare till universitetet – för att till och med kunna uppnå en doktorsgrad. För att ta det ett steg längre: familjen utvidgas till världen. När vi ser närmare på världen, kan vi säga att det finns en värld där far- och morföräldrar lever,

en värld där far- och morbröder, fast-rar och mostrar lever, en värld där äldre bröder och äldre systrar lever, en värld där unga människor lever, och en värld där barn lever. Visst kan dessa platser, där äldre människor, medelålders män-niskor, vuxna och barn vistas vara större och mer populära, men de är utvidgade versioner av familjen. (147-281, 1.10.1986)

Familjens centrum är föräldrarna. Varför är det föräldrarna? För att föräld-rarna existerar för familjen som helhet. (124-51, 23.1.1983)

Människor behöver en familj lika väl som de behöver en nation, en värld, en ursprunglig omgivning i världen och universum. (141-300, 2.3.1986)

Min synpunkt är den, att i den kär-lekscentrerade familjen är föräldrar-na nationens och Guds representanter. Familjen är där alla övnings faser star-tar. Steget för den första utbildningen och förändringen är familjen, och det andra steget är nationen. Där behövs en patriot. Sedan är världen det tredje ste-get för utbildning och förändring. Där behöver vi ett helgon. Den andliga vär-lden är det fjärde steget för utbildning och förändring. Efter det blir vi Guds söner och döttrar. Bara för att någon är ett hel-gon betyder inte det att han eller hon är Guds son eller dotter. Därför måste var och en bli Guds son eller dotter. Slutli-gen, vi uppnår status som gudomlig son eller dotter, blir ett med Guds kärlek och når den punkt där vi kan äga Gud i evig-het. (141-300, 2.3.1986)

Sektion 2 Familjen är en kärleksskola för livet i himmelriket

Himmelriket är en värld som består av kärlek, en värld som existerar för Gud, där människor lever för Gud. (98-33, 8.4.1978)

Familjen är en sammanfattning av historien. Med sitt ursprung i Gud är den förknippad med historien. Ni ärver familjen vertikalt. Men, arv måste ske på ett perfekt vertikalt sätt, i en nittio-graders vinkel. Far- och morförelldrar-na som representerar Gud har redan fått detta arv. (216-262, 7.4.1991)

Era far- och morförelldrar är alltså ingenting mindre än en sammanfatt-ning av era förfäder. (214-268, 3.2.1991)

Er farfar är en arvinge och en gudom-lig representant för alla de förfäder som har levt vid historiens olika tidpunk-ter. Han är Guds arvinge som, centre-rad på Gud, ansluter er till den historien. (216-262, 7.4.1991)

Far- och morförelldrar-na är repre-sentanter för det förflutna, de förgångna tidsepokerna, och era föräldrar repre-sentarer nutiden. Sönerna och döttrar-na representerar framtiden. Därför kan man säga att era far- och morförelldrar är det förflutna, er mor och far är det närvarande och att ni själva represen-terar framtiden. När ni sedan har egna söner och döttrar kommer de att sam-manföra dåtid, nutid och framtid. De

tre föräldraren och de tre förfäderna måste länka sin kärlek till dem och älska de fyra generationerna. Således betyder syndafallet att Gud inte kan se sin son. (211-206, 30.12.1990)

Himmelriket börjar i familjen. Far- och morföräldrarna representerar Gud, föräldrarna representerar nuet, och sönerna och döttrarna betyder framtiden. På detta sätt är allt – dåtid, nutid och framtid – komprimerat i familjen. Således representerar mor och far den nutida världen. Farfar respektive morfar representerar Gud. Far- och morföräldrarna står i positionen som Gud från förgångens tid, föräldrarna står i positionen som Gud i nutid, och de kommande sönerna och döttrarna har positionen som Gud i framtiden. Men alla är de lika på grund av sann kärlek. När deras grundläggande kärna består i att leva för andra i sann kärlek kan de utveckla en bild av livsviktig enhet och lika värde. När de fyra riktningarna går upp i varandra till en kommer vi att leva för evigt som Guds kärlekspartner baserad på logiken i sann kärlek, eftersom den platsen är evigt beskyddad av Guds kärleks rikedom. (211-289, 30.12.1990)

Hur ypperligt det skulle inte vara om jag stod i position att smida en direkt relation till Gud! Syftet med att söka sanningen ligger i att fullända er familj och uppleva oändlig kärlek och lycka där. (33-68, 8.8.1970)

Vad är en familj? Det är en övningsplats som vi kan ha som utgångspunkt

för att befolka den ideala nationen och världen med kärlek. Dessutom är det en skola för hur vi kan lägga beslag till och med på himmelriket och Gud. (106-25, 4.11.1979)

Den som inte har älskat kommer att kvävas i nästa värld. Sådana människor kommer inte att kunna andas. Livet på jorden är en skola som förbereder er på att kunna andas i den andliga världen. Er familj är kärlekens lärobok. När ni ser någon som är i er farfars ålder bör ni tänka att ni kommer att älska honom mer än er egen farfar. När ni ser någon som är i er fars eller er mors ålder, bör ni välkomna honom eller henne oberoende av nationalitet eller om han eller hon är en utomstående, eller om han eller hon är en svart eller vit person. När ni ser en ungdom bör ni älska honom eller henne som er egen son eller dotter. (121-294, 29.10.1982)

Vad är himmelriket för något? Det är den plats där du kan älska alla människor i världen som du älskar din egen familj. Sådant är himmelrikets folk.

Vad utgör de fyra generationerna av dina far- och morföräldrar, din far och mor, din hustru, dina bröder och systrar, och dina barn tillsammans? De utgör tillsammans en familj som är som en lärobok för att hjälpa dig att uppleva universums sanna kärlek som en människa som tillhör himmelriket. Du bör veta att familjen – som är läroboken – är den grund på vilken du kan få denna undervisning. (129-96, 1.10.1983)

Guds kärlek manifesterar sig i skapelsen. Var visar sig föräldrakärleken? Den visar sig i barnen. Likaså, om det finns en make, framträder hustruns kärlek. Precis som vi kan förnimma föräldrarnas kärlek genom att se på deras barn, eller se hustruns kärlek genom att titta på hur hennes mans kläder ser ut, kan vi se Guds kärlek genom att titta på allt som har skapats i vår värld. (20-18, 31.3.1968)

Guds kärlek visar sig i en metodisk ordning. Först kommer föräldrakärleken, sedan följer äktenskaplig kärlek, barns kärlek, och bröders och systrars kärlek. (20-33, 31.3.1968)

Har vi bara kärlek så kan vi vara Guds vänner och dessutom ha Gud till vår Fader. (67-171, 3.6.1973)

Det sägs att livet inte är något annat än en resa, och att vi är resenärerna. Vi måste uppleva på djupet både vertikal och horisontal kärlek under resans gång. Efter att ha skapat en familj som har sanna föräldrars kärlek som grund, bör vi utvidga detta horisontalt genom alla familjer, i alla riktningar. Har vi en gång etablerat modellen av en sann familj som är ansluten till den vertikala och horisontala linjen, måste vi utvidga detta till släkten, nationen och världen. Det är denna värld av sann kärlek, som anknyter till Gud, som vi kallar himmelriket. (298-306, 17.1.1999)

Guds kärlek öppnar frälsningsporten. Vi måste arva Guds sanna kärlek,

sanna liv och sanna blodslinje. Vi måste förstå att det inte kan finnas någon frälsning på annat sätt. (275-55, 31.10.1995)

Den värsta av alla synder är att bryta sönder något och sedan strö bitarna för vinden; och den värsta och mest hatade fienden är den som har förstört kärleken. Det finns ingen grymmare djävul än den som gör det omöjligt för barn att älska sina föräldrar och som förstör en parrelation så att makarna inte längre kan älska varandra som man och hustru. (82-200, 25.1.1976)

På grund av att mänsklighetens första förfäder föll förlorade vi först syskonkärleken, sedan den äktenskapliga kärleken, och slutligen också barnens kärlek. Utan att återupprätta denna förlorade kärlek kan vi inte träda in i himmelriket. (82-201, 25.1.1976)

Himmelriket är den plats dit vi kan gå efter att ha levt i förening med Guds sanna kärlek, och efter att ha förberett en ätt som tillhör Guds sanna kärlek. Utan att äga sann kärlek kommer vi aldrig att kunna träda in i himmelriket. Vi måste träffa förberedelser för den dagen, om vi så måste vänta i tusentals eller till och med tiotusentals år. (270-240, 7.6.1995)

Eftersom Gud är den sanna kärlekens påtagliga ursprung blir vi alla ett när vi är förbundna i sann kärlek. Föräldrarna representerar Gud som en levande gud inom sitt eget berättigande. En man och hans hustru representerar var för sig en aspekt av Guds tvåfaldiga karaktär,

och sönerna och döttrarna är dessutom som små gudar. Familjestrukturen, som är uppbyggd av tre generationer genom sann kärlek, är det fundament som ligger till grund för himmelriket, det himmelska kungadömet. Utan detta fundament kommer himmelriket inte att kunna förverkligas. Familjen är universums centrum. Eftersom universums fullbordan är baserad på familjens fullbordan, kommer du att kunna vara fri att förflytta dig vart som helst om du älskar inom universum med samma kärlek som du älskar inom familjen. I det fallet står Gud i centrum för all kärlek som Förälder till hela universum. (298-306, 17.1.1999)

I fundamentet för en ursprunglig familj med Gud i centrum, finns all kärlek från män, kvinnor, söner, döttrar, föräldrar, och Gud, innesluten. Om du älskar dina föräldrar, din make, och dina söner och döttrar inom en sådan plats av enighet, kommer detta att vara som att leva i himmelriket. (Blessed Family - 942)

Var börjar himmelriket? Det börjar i familjen. Det utvecklas inte någon annanstans ifrån. Himmelriket är bara en tredimensionell utbredning av familjen. Det är inte någonting som finns utanför familjen. När du därför omfamnar din hustru eller din man bör du tänka på att ni är en man och en kvinna som blir ett som representanter för världen. Familjen är den plats där ni befäster er kärlek till mänskligheten genom handlingar. (30-82, 17.3.1970)

Ni måste respektera ert eget kött och blod. Ni måste respektera era föräldrar och far- och morföräldrar som ert hems ägare, som representerar den himmelska rätten till kungavälde. Men de är ringaktade eftersom de är gamla, är det inte så? Är detta vad vi kallar generationsklyfta? Vem har uppfunnit detta? Satan uppfann det ordet. Var någonstans finns generationsklyftan? Har kärleken någon generationsklyfta? Tror ni att sättet att älska en man var annorlunda för tusen år sedan än det är att älska nu? Kärlekens sätt och medlen för att uttrycka kärleken är desamma. Den inre aspekten har förändrats. Hade syndafallet inte ägt rum skulle formeln för kärlek ha förblivit oförändrad till och med efter hundra miljoner år.

Även om himmel och jord befinner sig i konstant kaos, om de tre generationerna far- och morföräldrar, föräldrar, och barn, förenas starkt – som ett järnfort – med Gud som fortets centrala väktare, kommer de att utgöra det nödvändiga frö som ger upphov till himmelriket var som helst. Den grundläggande källan till fröet från Guds kärlek och livets frö är denna blodslinje. Kan vi inte upprätta detta kommer det inte att finnas något hopp för himmelriket på jorden, fredens himmelrike, eller en värld av lycka och frihet. (225-300, 26.1.1992)

Vad är himmelriket? Ni talar om att gå till Paradiset eller till Himlen, men ni kan inte träda in där ensamma. Himmelriket är en plats dit ni måste komma tillsammans med era föräldrar och bröder och systrar. (15-278, 30.10.1965)

KAPITEL FEM

Kärleken och den andliga världen

Sektion 1 Atmosfären i den andliga världen är kärlek

Vi kom till världen omfamnade av en kärlek som representerar Gud, lever i kärlek, uppnår kärlekens mål genom att föda söner och döttrar, och återgår till Gud för att leva tillsammans med honom i all evighet. Med andra ord, vårt liv börjar med kärlek, leder oss till mognad genom kärlek, och blir en dag skördad som kärlekens frukt. Tidpunkten för en människas död är tidpunkten då kärlekens frukt skördas. (298-311, 17.1.1999)

Döden betyder en andra födelse vid slutet av vårt fysiska liv. Den plats där vi går igenom denna andra födsel – den plats vi går till efter döden – är den andliga världen. Vi beträder den världen och får från Gud, som är vår tredje Förälder, en mängd av sann kärlek som representerar hela universum. Den andliga världen är en värld där vi andas kärlek och lever i kärlek. Således, om du misslyckas med att utveckla en karaktär av fullständigt sann kärlek kommer din rörelsefrihet att bli begränsad och du kommer inte att kunna passera fritt i alla fyra riktningar. Även om du lyckas komma igenom en port kommer du inte kunna gå vidare. Om du vill kvalificerar

dig till att leva i takt med de fyra årstiderna, oavhängig tid och rum, måste du utveckla en kärleksfull personlighet helt och hållet redan under din tid på jorden.

(298-311, 17.1.1999)

Att dö betyder att födas på nytt in i Guds kärlek, men i människans värld gör man stort väsen och säger, ”Åh nej, jag håller på att dö!”. Gud skrattar högt åt detta. Skulle Gud vara glad eller ledsen att se sådana människor gråta och klaga? Man bör uppleva glädje i det ögonblicket då man förflyttas från sfären för begränsad kärlek till en sfär där obegränsad kärlek råder. Dödsögonblicket är ögonblicket för vår andra födsel. Tror ni inte att det är så? Denna väg är uppståndelsens väg, (*Seunghwa*).

(116-172, 1.1.1982)

Vi bör övervinna döden. Det är den förändringens process som öppnar vägen till ett andra liv. Döden är ingen sorgsen händelse. Det är att hoppa in i en ny värld, det är en himmelsfärd.

(139-214, 28.1.1986)

I den sekulariserade världen antyder döden livets slut, men i verkligheten betyder döden att bli född på nytt in i en annan värld. Därför bör ni inte

vara deprimerade, sorgsna, eller ängsliga när ni tänker på döden. Istället bör ni jubla över idén att människor föds på nytt i andlig triumf efter att ha levt ett liv enligt sin missions syfte. Om ni blir försjunken i sorg och bedrövelse kommer detta bara att dra den avlidna människans ande tillbaka till jorden medan han var på väg till himlen. Precis som i det ögonblicket då en baby lämnar moderlivet hos sin första mor, är *Seunghwa* ceremonin en händelse under vilken en människa föds till en andra värld genom moderlivet hos sin andra mor, universum. Detta kan jämföras med en vigselceremoni. Det är inget sorgset ögonblick alls. Det är som när en insekt lämnar sin puppa, kastar bort dess hårda skal och antar en ny form, blir en ny varelse, ett nytt väsen. (49-185, 17.10.1971)

Anledningen till att vi måste dö är att vår kropps förmåga att älska är begränsad. Om vi vill äga Guds sanna auktoritet som hans objekt och partner i sann kärlek, kommer våra begränsade kroppar inte att räcka till. Därför måste vi gå igenom förvandlingen att bli en okroppslig ande. Detta kommer att ge oss möjlighet att dela kärlekens ideal lika med både himlen och jorden. Av denna anledning är dödsögonblicket inte en smärtsam väg utan istället steget till att öppna lyckans port, som vi kan gå igenom för att äga universal sann kärlek. (298-311, 17.1.1999)

Precis som vi har fått våra föräldrars kärlek, delat kärleken mellan man och hustru, och har älskat våra barn, måste

vi samla ihop all Guds kärlek som har varit utströdd över oss under vår livstid och ta den med oss till den andliga världen. När man och hustru förenas och helt förverkligar kärlekens tre steg, och sedan går till den andliga världen, kommer de att bli ett evigt objekt och partner till det eviga Subjektet, Gud. Detta sker, när ett par äkta makar som äger sann kärlek dör. De börjar tillsammans med Gud och slutar tillsammans med Gud. (298-311, 17.1.1999)

Livet på jorden och livet i den andliga världen löper inte separata från varandra. Jordelivet är viktigt och lika viktigt är livet i den andliga världen. Med andra ord, livet i den andliga världen är integrerat i livet på jorden. Båda livsformerna är viktiga, men människor som lever på jorden idag är inte medvetna om det eviga livet. De tror att bara livet på denna jord är viktigt. Det är problemet. Till och med bland medlemmarna i *Unification Church* finns det många som inte begriper att deras liv nu påverkar deras eviga liv. (217-85, 16.4.1991)

Det normala förloppet för människan är: att stanna en tid i moderlivet, att födas, att leva en viss tidsperiod på jorden och att sedan dö. Därför fruktar de flesta människor döden när de blir äldre. Det är för att de saknar kunskap om världen efter döden som deras fruktan och ängslighet växer medan de åldras. (Blessed Family - 1062)

Den andliga världen är en plats som är fullständigt täckt med kärlekens

ingredienser. Jorden är täckt med jord, men den andliga världen är täckt med kärlek. På jorden inandas människan syre och utandas koldioxid, men i den andliga världen lever hon genom att inandas kärlek. Den kärlek hon ger och tar i den andliga världen är sann kärlek. (145-267, 15.5.1986)

Människan lever i under 10 månader i moderlivet, hundra år i den fysiska kroppen, och för evigt i den andliga världen. (198-304, 17.1.1999)

Så fort babyen är född gråter den, och i det ögonblicket andas den genom näsan, som förbinder babyen med sin andra värld, nämligen luftriket. För att anslutas till och komma ut till luftens värld måste vi förstöra navelsträngen och den vattensäck i vilken vi levde under tiden i moderlivet. Vid tidpunkten för denna död eller förstörelse föds babyen till moder jord. Efter födseln äter vi med vår mun och andras med vår näsa. Men maten vi äter på jorden är bara näring som behövs för den fysiska kroppens liv, den är inte något väsentligt element för det andliga livet. Livets nyckelelement är ingenting annat än kärlek. Därför bör vi inandas den luft som heter kärlek. Vi bör inandas kärlekens luft från vår mor och far. (139-212, 31.1.1986)

I den andliga världen kommer Sanna Föräldrar att öppna kärlekens palats. Trots att det finns ett palats i den andliga världen, måste Sanna Föräldrar deklarerera: "Detta är palatset!" Alla varelser i hela den andliga världen kommer då att

inta sin position omkring palatset. Den andliga världen behöver absolut Sanna Föräldrar, eftersom ett sådant ansvar fortfarande är ouppfyllt. (205-255, 9.9.1990)

När Adam och Eva uppnår fullkomlighet och går till den andliga världen kommer de att vara Guds kropp och Gud kommer att vara deras sinne. Därigenom är Gud osynlig till och med när ni kommer till den andliga världen. Guds syfte med att skapa Adam och Eva var att skapa fullkomliga människor som skulle återspegla den andliga världens kropp och sinne. (92-147, 1.4.1977)

Efter att ha sett mig omkring till och med på den andliga världens bakgator fann jag himlens och jordens principer vara rätt enkla. Med andra ord, sanningen är enkel. När två ting genom kraften i absolut energi förenas och bildar ett vakuum, kommer Gud in och blir själva benmärgens kärna. Här förenas de båda parterna, mannens kärlek och kvinnans kärlek, mycket starkt. Detta är universums hjärta. Kärlekens ideala förkroppsligande kommer samman och bildar kärlekens axel. (170-170, 15.11.1987)

Den fysiska världen och den andliga världen rör sig som i en spegel. När den fysiska världen rör sig uppåt, gör den andliga världen det också; när den fysiska världen går nedåt, går också den andliga världen nedåt. Vänder den ena sidan på sig, gör den andra sidan det också. I detta liv bör vi alltså leva djupt medvetna, känna dessa saker och använda dem

till fördel för vårt eviga liv. Vårt eviga liv och vårt nuvarande liv är inte skilda från varandra. (217-85, 16.4.1991)

Vart kommer vi så småningom att gå? Vad menas med den andliga världen? Den kallas generellt för världen efter döden. Men det är inte en värld efter döden eftersom det är en värld som relaterar till kärlek. Den andliga världen började med sann kärlek; därför, trots att jag står i en position av sann kärlek här och nu, är det detsamma som att vara i den andliga världen. Det är det som gör kärleken så fantastisk. (144-198, 24.4.1986)

Gud har skapat människorna på sådant sätt att de kan leva för alltid berusade av kärlek. Åldern är inte er fiende. Människor börjar livet med kärlek, lever i kärlek och skördas som kärlekens frukt. När vi dör skördar vi frukten av vår kärlek. Vi har fått våra föräldrars och våra barns kärlek, delat äktenskaplig kärlek, och vi har levt i kärlek till våra barn. Dessa olika former för kärlek, tillsammans med Guds kärlek och all annan inre kärlek bär frukt under hela vårt liv och skördas för att följa med oss till den andliga världen. (83-198, 8.2.2976)

Mina damer och herrar, vet ni hur stor den andliga världen är? Har ni någonsin undrat över hur stor den andliga världens befolkning kan vara? Enligt spiritistiska medier följer andarna människorna på jorden i en omfattning av omkring 3320 andar per person. Om ni tror att det antalet människor står på vår sida, tror ni då att vi kommer att för-

lora eller att vinna över världen? (86-192, 28.3.1976)

När ni går till den andliga världen kommer oräkneliga helgon och visa män tillsammans med otaliga förfäder att samlas för en diskussion. De frågar och funderar, "Varifrån kommer du? Var någonstans på jorden? Från vilket land?" När vänner möts talar de om allt från det som har varit, eller hur? När ni går till den andliga världen kommer ni att möta er förste anfader och tiotusentals förfäder. När de skriker hårda ord åt er och ropar, "Ditt lilla missfoster, hur har du levt egentligen?", kommer ni att må bra då? Fundera på det. (148-320, 26.10.1986)

Har ni en speciell gåva med er när ni går till det himmelska kungadömet? När du kommer till den andliga världen kommer martyrerna och Guds lojala tjänare att radas upp framför dig. Tror du, att du med gott självförtroende inför dem ska kunna öppna din väska som du hade med dig? Vilket lidande har *Unification Church* gått igenom, och vilka slags svårigheter har du själv genomlevt? Utan att ha gått igenom minst lika mycket lidande som de, hur kan du säga att du lever för nationen och världen? Du har verkligen lidit, men jag ser det inte som lidande. Det verkar rimligt. Vi har fortfarande en väg framför oss att gå. Vi bör kunna gå till den andliga världen, öppna vår väska och säga, "Detta är den gåva jag har förberett under hela mitt liv för er. Var snälla och ta emot den." När kvinnor

gifter sig tar de med sig många saker hemifrån till sitt nya hem. Ska ni gå tomhänta när ni gå till det himmelska kungadömet? (32-71, 21.6.1970)

Trots att er kropps skal blir gammalt medan ni är på jorden, ju längre ni lever som man och hustru, och ju mer ni älskar, desto yngre blir ert andliga jag. Vad betyder det? Det betyder att ju längre en människa lever desto mognare och vackrare blir hans eller hennes ande – som är den inre människan – och gör honom eller henne i allra högsta grad till en vacker man eller kvinna. (164-101, 26.4.1987)

Hur är livet i den andliga världen? Där finns ingen oro över mat, bostad, eller kläder. Varför inte? Eftersom allt du önskar är möjligt i överensstämmelse med din andes status. Också i den andliga världen äter du. Också i den andliga världen, när du rör på dig själv kommer du att kunna känna blodet pulsera i ådrorna. Det är allting likadant. Trots att det är en andlig kropp, är den likadan. (194-42, 15.10.1989)

I den andliga världen kommer du inte att längta efter någonting, eftersom ingenting saknas där. Om du skulle längta efter något skulle det vara efter en sann människa. Därför kommer de förtjänstfulla tjänare som har gjort ansträngningar för att fostra en sann person, helt naturligt att bli ärans söner och döttrar i den himmelska världen. Det finns ingenting annat att vara stolt över än detta. (30-147, 21.3.1970)

Kan du se ditt andliga jag? Den andliga världen är en värld där din ande tar form, och det är en värld som överstiger tid och rum. Där kan du äta måltider närhelst du vill. Du behöver inte bekymra dig om dina måltider. Du behöver inte bekymra dig om vatten. Inte heller behöver du vara orolig över vad du ska dricka. Där behövs inga bekymmer om kläder. Den andliga världen är en plats där du står över behovet av kläder, mat och husrum. Skulle du behöva en bil där? Tror du att det finns bilfabriker där? Tror du att det finns fabriker där som tillverkar mat och kläder? Det finns ingenting sådant. Det är ett ställe där du kan förflytta dig hundratusentals mil inom ett ögonblick. Men genom vilken kraft? Genom kärlekens kraft. Om du säger att du vill träffa din älskade kommer han eller hon att visa sig inför dig. (210-225, 23.12.1990)

När du går till den andliga världen kan du gå vart som helst eftersom där inte finns någonting som kan blockera din rörelse. En varelse med Guds ursprungliga karaktär ska inte bli hindrad. Du borde kunna resa fritt överallt. Eftersom den andliga världen överskrider tid och rum finns människor, som har levt på jorden för miljoner år sedan, fortfarande där. De kan också vara så unga eller så gamla som de vill vara. Du kan träffa så många människor du vill i den andliga världen. (194-132, 17.10.1989)

När du kommer till den andliga världen kommer du att märka att den liknar en person. Gud, som är subjekt, och

den andliga världen, som liknar en enda stor människa, kommer att vara förenade. Då kommer både den andliga världen och den fysiska världen att bli euforiska! När Gud hoppar, kommer jorden också att hoppa, och när Gud skrattar, skrattar jorden likaså. Det är som det borde vara. När du ser på den andliga världen kommer du att märka att den är strukturerad som en enda stor människa. (91-279, 27.2.1977)

Du behöver inga förklaringar eller ursäkter i den andliga världen. Du kan känna vad som händer direkt vid minsta indikation. Du blir varse om någon är i position nedanför dig, bredvid dig eller ovanför dig; med andra ord, du förstår kärlekens hierarki. Denna hierarki är absolut. Vem som än står i en högre position befinner han eller hon sig naturligtvis i den positionen i överensstämmelse med denna hierarki. Det är annorlunda än på jorden. De som har använt sig av bedrägerier eller förtal för att lyckas kommer att finna sin situation vara upp och nedvänd. De kommer att möta misslyckande. Därför säger jag åt er att gå den rätta vägen. (194-132, 17.10.1989)

Vad kommer ni att göra med era liv? Låt oss lämna efter oss en hel hög av kärlek. Om ni har levt med uppstaplad kärlek runt omkring er kommer ni inte att ångra någonting. Ett sådant liv kommer att bära evig framgång. Om ni dör efter att ha levt på det sättet kommer Gud att välsigna er, och efter er ankomst till den andliga världen kommer Gud att möta er tillsammans med

sina söner och döttrar för att välkomna er. (97-167, 12.3.1978)

I den andliga världen kan ni inte äta om ni inte har Guds kärlek. Ni äger då inte rätten att äta. Helvetet är en plats där man inte kan äta även om man kan se mat, och man kan inte handla även om man vet vad man ska göra. Bara de, som har levt ett liv på jorden där deras sinne och kropp var förenade i Guds kärlek, kan äga idealets eviga värld eller äga himmelriket. (91-173, 6.2.1977)

I den andliga världen måste ni älska Gud mer än världen och mer än er nation, er hustru eller ert barn. De som har uppnått den högsta nivån av personlig karaktär inom kärlekens sfär kommer att få utöva Guds auktoritet i den världen. (91-173, 6.2.1977)

Den andliga världen är sammansatt av kärlekens luft. Allting måste födas genom kärlek. Ni bör leva i kärlek och genom att leva ett liv för andra, bli fyllda med kärlek. Först då kommer ni att vara en sådan substantiell varelse för Guds hopp som Han har längtat efter under hela historien, och ni kommer att välkomnas vart ni än kommer i himmelriket. Familjeträning är förberedelse för er att inträda i det himmelska kungadömet. (143-71, 15.3.1986)

Eftersom den andliga världen är oändligt stor, kan ni resa till och med hundratusentals mil på ett ögonblick när ni är centrerade på kärlek. Kärleken är snabbast. (216-192, 31.3.1991)

Jämförd med den andliga världen är jorden som ett dammkorn. Ni kan inte föreställa er hur ofantlig stor den andliga världen är. Det är en oändlig värld som överstiger tid och rum. Och om ni säger, ”Om det finns en människa som har fötts, levt och dött på jorden vid den och den tidpunkten med ett si och så hjärta, var snäll och kom fram”, så dyker den personen upp genast. Det är en värld där er intuition blir till verklighet. (224-105, 23.11.1991)

Den andliga världen är en så vacker värld att ni aldrig tröttnar på att se på den, inte ens efter tusen år. Ni kan inte ens föreställa er det. Till och med denna världs bästa ting är ingenting i jämförelse: de motsvarar inte ens ett litet hörn av den andliga världen. Därför är jorden inte intressant för mig. Allvarligt talat, jag vill gå tillbaka dit eftersom denna jord inte passar mitt syfte. (15-149, 7.10.1965)

När Gud ser på dig i den andliga världen, och om ditt hjärta är fyllt med kärlek, lyser du klarare och klarare. I Guds ögon är detta ljus vackrare än strålglassen från en diamant. Gud njuter av detta ljus, och ju mer Han ser på det desto mer älskar Han det. Därför använder Gud termen ”kärlek”. (103-27, 28.1.1979)

Luften i den andliga världen är kärlek. Kärleken är kontentan av livet. I den världen andas du inte bara genom dina näsborrar utan också genom ditt huvuds topp och genom alla dina celler. Om du vill leva ett fullvärdigt liv i den

andliga världen måste du därför fullständigt utveckla en kärleksfull karaktär under din tid på jorden. (112-205, 12.4.1981)

När du kommer till den andliga världen kommer du att finna att de som i sitt familjeliv på djupet har upplevt föräldrars kärlek, kärleken mellan man och hustru, syskonkärlek och barns kärlek, avnjuter en hel del frihet. De kan gå vart som helst i vilken riktning som helst utan restriktioner. Däremot är de som inte har någon erfarenhet av kärlek trångsynta, och i den andliga världen är de isolerade och utan frihet. (Blessed Family - 1062)

I den andliga världen utgör Guds kärlek lagen. (98-35, 8.4.1978)

Den andliga världen är en evig plats som söker efter eviga element. Således kommer en ande som har djup erfarenhet av kärlek med all säkerhet och automatiskt gå till den världen, som vore han dragen av en magnet. Vilket slags plats är den andliga världen? Det är en värld av harmoni där allting är skapat av kärlek och inpackat i kärlek. Idag önskar människorna – vilka de än är – att ha ett kärleksförhållande. De längtar efter det för att vara i samma rytm som den andliga världen. (122-16, 15.3.1981)

De finns inte en enda människa som inte rörs av kärlekens kraft, och det finns inte en enda person som inte blir till ett objekt för kärlekens makt. Det finns inte någon som inte skulle svara när en fråga

ställs till honom eller henne kärleksfullt. Kärleken kan påkalla allt för att göra det möjligt, och den har också makten att få saker och ting att visa sig på nytt. Den andliga världen är alltså en värld av fri och obegränsad rörelse där ett kärleksfullt hjärta möjliggör allt. (112-219, 12.4.1981)

Ni måste förena den andliga världen. En människa som inte kan kontrollera den andliga världen kan inte heller förena jorden. Himmelsk lycka utgår från himlen, så hur kan de som inte kan kontrollera himlen förena världen? Innan vi förenar jorden måste vi därför ena den andliga världen. (191-204, 24.6.1989)

Ni är historiens återupprättade människor som har blivit födda av era förfäder, och som avspeglar dem. Hur länge har historien varat? Det sägs att den har pågått hundratusentals år. Slutligen har historien arbetat för att skapa denna enda person som är ”du”. Om du är en Kim har oräkneliga förfäder från familjen Kim kommit och gått för att du skulle födas. Vi är alltså historiens frukt. (46-154, 13.8.1971)

Efter att era far- och morföräldrar har dött måste ni gå till deras gravar. Tänk på dem som vore de Gud, ni bör besöka dem vid deras gravar. (220-349, 20.10.1991)

Hittills har människorna i den andliga världen varit splittrade. I den andliga världen an knyter saker och ting

inte horisontalt: de an knyter delvis på ett vertikalt sätt. (218-124, 14.7.1991)

Eftersom alla slags människor är samlade i den andliga världen, inkluderat mördare och deras offer, försöker offren att ta hämnd, de slåss med knivar mot sina förövare. Därför finns det så många barriärer som blockerar vägen. Således går onda andar ibland till sina fienders ättlingar på jorden och förorsakar fatala olyckor för dem. Sådana saker händer, och därför måste alla dessa problem lösas. Dessa problem måste först lösas i den fysiska världen. När ni löser dem måste ni på jorden erbjuda en bättre lösning, ett mera tilltalande erbjudande. Dessa problem kommer inte att kunna lösas, såvida ni inte ger till dessa andar som har bitterhet, någonting som de vill ha och som har större betydelse för dem än någons död, någonting viktigare än vad det än kan ha varit som gav dem denna fiendtlighet. (191-204, 24.6.1989)

Vart går människorna? De går mot den andliga världen. Den andliga världen är som havet. Människor har ingen annan möjlighet än att gå till den andliga världen. Precis som det finns strömningar i havet finns det också ojämnförlig harmoni där. I havet för tidvattnet med sig varelser av harmoni och ombyte som inte finns i sötvatten. Precis som det finns oräkneliga fiskfamiljer i havet finns det oräkneliga nya familjer, som tillhör himlen och jorden, i den andliga världen. De är likadant när ni går till den andliga världen. (141-306, 2.3.1986)

Sektion 2 Vi bör odla en kärleksfull personlighet under vårt liv på jorden

Hur viktig är ditt liv på jorden? Du lever bara en gång. Det är ett kort ögonblick, och det händer bara en gång. Jämfört med livet i evigheten varar vår tid på jorden bara en kort sekund. Det är alltför kort. Under denna period behöver du förbereda dig för den andliga världen, där du kommer att leva efter jordelivet. Med denna idé för ögonen bör du vara fokuserad och ta kontrollen över ditt liv samt övervinna allt. Annars kan du inte uppnå fullkomlighet. Det måste du förstå. (207-99, 1.11.1990)

Skulle det inte vara enkelt om en människa bara upphörde att existera när hans eller hennes liv på jorden är slut? Men, människor är skapade med evigt liv. Ni känner inte till detta eftersom ni ännu inte har haft några andliga upplevelser. Men de som har haft andliga upplevelser kan möta vem som helst, hela vägen från Adam till förfäderna som levde för tusentals år sedan. (159-277, 19.5.1969)

Ni måste inse vilken värdefull tid det är då ni har er fysiska kropp. Bara under den tiden har ni möjlighet att återupp-
rätta Gud, återupp-
rätta universum, och förena allt i himlen och på jorden. Inte ens att Gud och alla skapelsens ting är förenade kan utbytas mot den fysiska världen. Varför det? Eftersom det är omöjligt att uppnå fullkomlighet utan att människan existerar med en fysisk

kropp, omöjligt till och med om Gud och universum skulle vara helt förenade. Ni måste inse hur värdefull den mänskliga kroppen är. Vår kropp kan inte bytas ut mot universum. Därför blir orden från Bibeln förstaeliga, ”Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?”. (91-190, 13.2.1977)

Om du har levt två tredjedelar eller mer av ditt liv i synd, kan du då kasta av dig dessa två tredjedelar? Nej, du kan inte kasta av dig detta, det stannar hos dig. (34-139, 30.8.1970)

Du ska tänka dig att du tar ett foto av din själ och ser på detta fotografi. (19-25, 10.12.1967)

Fullkomlighet uppnås på jorden men kan inte uppnås i den andliga världen. Det är möjligt att uppnå fullkomlighet på jorden genom sann kärlek, men inte i den andliga världen. (217-130, 12.5.1991)

Har du den övertygelsen att du kan vara kvar i morgon bitti för att ta på dig skorna som du tog av igår kväll? Hur upptagen du än må vara, finns det ingenting i denna värld som är viktigare än frågan om ditt eviga liv. Det finns alltså ingenting mera allvarligt i världen än att arbeta med att lösa frågorna inför livet i evigheten. (10-249, 21.10.1960)

Nutidens troende människor känner inte till lagen om gottgörelse. Det finns många som söker att komma till himmelriket utan att uppfylla de nödvändiga förutsättningarna. Samtidigt finns

det ingen som säger att han eller hon kommer att gå till himmelriket först efter att ha tagit eget ansvar i att uträda historiska synder genom betalning av gottgörelse för att komma dit. Det är anledningen till att vi under vårt liv på jorden, medan vi har vår kropp, måste ta ansvar för att upprätta betingelser för att lösa allt som har blivit fel under historiens lopp. De människor som har gått till den andliga världen utan att ha gottgjort sina synder medan de hade sin fysiska kropp, måste återvända till jorden och betala gottgörelse. Alla andar från historiska tidsåldrar fram till vår egen tid har kommit till den andliga världen utan att kunna betala tillfredställande gottgörelse och har därigenom kränkt lagen om återupprättelse genom gottgörelse. Därför är de tvungna att återvända från den andliga världen för att försöka på nytt att lägga betingelser för gottgörelse. Vilket är det enda försprånget som människor som lever på jorden har över dem i den andliga världen? Det är det faktum att de har en kropp, med vilken de direkt kan lägga en betingelse för gottgörelse. (80-93, 19.10.1975)

Ni bör vara helt klara över om ni är en grupp som är på väg mot himmelriket eller en grupp som är på väg mot helvetet. Reverend Moon är en person som mycket väl känner till den andliga världen. Det är en plats där alla slags människor kommer, lever och går. Det finns inte en enda människa som kan undgå döden. Döden kan inte undvikas. Människor lever här på jorden ett

tag och lämnar den sedan, och när de gör så kommer de som har levt centrerade på sig själva att vända om och gå till helvetet, och de som har levt ett liv för andra kommer att vända om och gå till himmelriket. Dessa båda världar delar på sig vid tidpunkten för vår död. (203-99, 17.6.1990)

Platsen som kallas helvete är en plats där man – när man väl är fången där – inte någonsin kan komma ut ifrån. Trots detta inser ni inte på djupet det faktum att er mor, er far, och era släktingar hamnar i helvetet. Ni säger bara ”det kommer att ordna sig på något sätt”, och det är allt. Men försök föreställa er att era älskade föräldrar verkligen kommer att hamna i helvetet. Om ni skulle få reda på att era föräldrar ska åka i fängelse, skulle ni gråta hjärtat ur er och försöka att göra allt för att få dem ut därifrån, eller hur? Det är så mänsklig tillgivenhet fungerar. Men på samma sätt, om ni vet att era söner och döttrar, föräldrar, släktingar, och syskon, som är knutna till er genom himmelsk tillgivenhet, hamnar i till helvetet varifrån det inte finns någon flyktmöjlighet, skulle ni inte reagera på samma sätt då? (34-266, 13.9.1970)

När ni relaterar till människor, försök inte att använda dem eller få någon egen fördel genom dem. Ni får inte göra så. När en människas ursprungliga sinne en gång är förstört, tar det mellan ett halvår och upp till tre år att reparera det. Era handlingar är alltså något som ni bör frukta. Det finns inget helvete så fruktansvärt som detta helvete. De

som känner till detta tänker inte ens på att exploatera andra människor. (204-304, 11.7.1990)

Ni bör inte tala illa om tiggare eller människor med funktionshinder som ni ser på gatan. Ni borde undra om inte ert eget andliga jag är i samma skick som deras situation. (10-249, 21.10.1969)

Varför måste ni gifta er? Ni gifter er för att uppleva föräldrakärlek, äktenskaplig kärlek och barns kärlek. Varför är det nödvändigt? Den andliga världen är en plats som är fylld med kärlekens atmosfär. Ni behöver en familj som hjälper er öva upp er förmåga att följa den andliga världens rytm. De som kommer dit utan att ha upplevt detta i livet kommer inte att kunna följa denna rytm där. Sådana människor är då som vore de utan näsa för att känna kärlekens doft. (Blessed Family - 1062)

Kärleksförhållandet mellan föräldrar och barn är vertikalt, kärleksförhållandet mellan man och hustru är horisontalt, och kärleksrelationen mellan bröder och systrar är sfärisk. Dessa tre förhållanden skiljer sig från varandra. Först när du har en erfarenhet av djup kärlek inom alla dessa tre olika områden kan du utan begränsning röra dig i den andliga världen vertikalt, horisontalt, och i en cirkel. Till exempel är människor som inte har fått smaka föräldrars kärlek när de var unga verkligen ömkansvärda när deras föräldrar dör, eftersom de saknar en mycket viktig erfarenhet av kärlek. De som inte har

upplevt en äktenskaplig relation kommer att vara mycket olyckliga i den andliga världen eftersom de saknar en viktig del av livet. På samma sätt kommer de som saknar bröder och systrar att vara i en ensam situation, oförmögna att leva ett fullvärdigt liv i den andliga världen, eftersom de saknar den kärlek som kan sträckas ut sig i alla riktningar. (Blessed Family - 1062)

I den andliga världen kommer de som har haft tillräckligt med kärlek till sina föräldrar, syskon, make eller makar, och barn – alltså de som har haft stor erfarenhet av kärlek i sitt familjeliv – kunna njuta av en hel del frihet. De kommer obehindrade att kunna gå vart de vill, i vilken riktning som helst. I motsats till detta kommer sådana människor som inte har upplevt kärlek, och lika mycket de som är trångsynta, att märka att de är isolerade och ensamma i den andliga världen, utan någon som helst frihet. (Blessed Family - 1062)

Ni ska fostra och lämna efter er respektfulla barn när ni dör. I framtiden kommer dessa barn alla att gå till den andliga världen. Där kommer de att vara människor som tillhör det himmelska kungadömet. När ni funderar på hur många människor ni har skänkt till himmelriket, kommer ni att märka att trots att ert arbete på jorden var smärtfyllt, blev det till en ärofylld väg som ledde till den eviga världen. (218-319, 22.8.1991)

När ni går till den andliga världen kommer ni att märka att utförda verk

av berömda människor som nu befinner sig i den andliga världen, anses vara värdefulla verk bara på jorden. Vilket slags plats är jorden? Det är en fabrik för framställning av människor som tillhör himmelriket. Förstår ni? Himlen är väldig och oföränderlig. Den är oändlig. Den är så ofantligt stor! Människor har kommit och gått i miljontals år, men vi vet inte var de är. Så stor är himlen. Även om varje människa skulle tillverka hundra barn finns där ingen överproduktion eftersom himlen är så rymlig. Det är en värld som kan hysa alla. Bör ni alltså använda er av födelsekontroll, eller inte? När ni kommer till den andliga världen kommer ni att möta frågan hur många människor ni har med er som tillhör himmelriket. Ni bör veta att när ni för med er många sanna söner och döttrar som tillhör himmelriket, utgör de en fördel för er när ni ska äras och er rang i den himmelska världen ska bestämmas. (202-38, 1.5.1990)

I framtiden, i den andliga världen, kommer er äganderätt att avgöras av hur många människor tillhörande himmelriket ni har med er. Dessa blir era ägodelar. De utgör en evig rikedom. (218-227, 19.8.1991)

I den andliga världen förekommer ingen fortplantning. Eftersom Gud står i position av vertikal Förälder och det bara finns en axel, finns det bara en mötespunkt. (221-204, 24.10.1991)

Om ni begår ett allvarligt fel måste ni leva i övervakad fångenskap. För att

komma ut från en sådan plats måste ni vänta i tusentals år. De ibland er som har fått Välsignelsen och gör ett allvarligt misstag, tror ni inte att era söner och döttrar i framtiden kommer att säga till er, ”Mor, varför har du gjort mig så här, Varför har du dragit med mig hit?”. Tror ni att era söner och döttrar kommer att vara tysta? Ni familjer befinner er på olika nivåer. Därför kommer ni att komma till en plats som passar för er nivå och stanna där under en lång tid. Sedan kommer era förfäder och söner och döttrar att anklaga er och säga, ”Varför gjorde du det? Varför kunde du inte vara bättre? Vad är det här!” Ni måste stå där så länge ni står anklagade av dem. Det är inte lätt. Därför bör ni göra bra ifrån er medan ni är på jorden. (207-99, 1.11.1999)

Ni är födda av era föräldrar. Vad som är mera fundamentalt är att ni är födda av Gud genom att låna er moders moderliv. Ni måste finna de Sanna föräldrarna genom universella föräldrar och genom era fysiska föräldrar. Era fysiska föräldrar fungerar som en passage. Dödens stund är därför en tidpunkt för glädje, när ni går för att möta de Sanna föräldrarna. Sanna Föräldrars kärlek är där. Den platsen kallas himmelriket i himlen. Platsens förordnande element är kärleken och platsen är fylld med föräldrakärlek. Den kärleken är inte till för er egen skull utan är snarare en kärlek genom vilken ni kan stå fast vid lagen under principen av tjänande och offrande. För att få ett betyg som för er vidare måste ni älska

universum och mänskligheten. Livet på jorden är ett övningsfält för en sådan kärlek. Ni bör veta att detta är universums fundamentala hjärta. Om ni, medan ni lever på jorden praktiserar kärlek med denna inställning, släpps igenom vid utvärderingarna med ära och sedan kommer till den andliga världen, kommer ni med all säkerhet att återvända till Gud. Detta är konklusionen. (105-108, 30.9.1979)

När ni går till den andliga världen kommer ni säkert att få rättvis ersättning för vad ni har gjort. För välsignade familjer kommer dörren till himmelriket att stå vidöppen eftersom ni är välsignade av mig. När ni banar er väg framåt och medan ni färdas längs hjärtats räls, behöver ni bli dragna mot den himmelska andliga världen. Eftersom det är en värld av kärlek kan ni beträda den bara om ert hjärta harmonierar med den. Så det får mig att undra om ni är förutbestämda att bli dömda i flera steg när en sådan värld uppenbarar sig. (70-170, 9.2.1974)

En människa är född för att bära kärlekens frukt på jorden. Vårt syfte på jorden är att bära den kärlekens frukt som Gud längtar efter. Därför är vårt liv så kort. Det varar bara en livstid. Det är kort, förstår ni? (130-158, 8.1.1984)

Förväntar ni er att kunna leva tills ni är 100 år gamla? Till och med om ni lever i sjuttio år och arbetar tre gånger hårdare, kommer ni att ha levt i 210 år. Tänk så. Om ni arbetar tio gånger så hårt kommer ni att ha levt i 700 år. Om ni arbetar tjugo gånger så hårt, kommer ni att ha levt i 1400 år. Arbeta tjugofyra timmar om dygnet, ständigt, hela livet igenom. Först då kommer ni att bära frukt i den andliga världen och äga en stor reservoar av kärlek. Ni kommer att ha en stor förmögenhet bestående av kärlek. Era tillgångar av kärlek kommer att vara många och ert verksamhetsfält kommer att vara brett. (102-38, 19.11.1978)

Fiskar kan inte leva utanför vatten. Vatten är väsentligt för liv. Fiskar som lever i floden får inte bara stanna i floden. De måste simma fram och tillbaka till havet också. Varför måste de göra så? Det är för att sötvattenfiskar inte kan producera sina yngel utan att ha smakat saltvatten. De måste uppleva detta. Känner ni till det här? De måste gå igenom de båda världarna. (210-128, 17.12.1990)

På samma sätt är inte jorden och den andliga världen två separata världar. Ni måste ha kvaliteter som gör det möjligt för er att leva i de båda världarna. (177-274, 20.5.1988)

