

BOK FYRA

SANN FAMILJ



Innehåll

Kapitel 1 Den ursprungliga sanna familjen var planerad vid tiden för skapelsen

| | |
|--|-----|
| Sektion 1 Guds vilja genom Adam och Eva | 437 |
| Sektion 2 Guds absoluta behov | 438 |
| Sektion 3 Guds kärlekspartner för evigt | 439 |
| Sektion 4 Syftet med att skapa Adam och Eva | 440 |
| Sektion 5 Tidpunkten för Adams och Evas första kärlek | 441 |
| Sektion 6 Alla varelser fullkomnas genom kärlek | 442 |
| Sektion 7 Vad människan kan vara mest stolt över | 443 |
| Sektion 8 Adams familj skulle ha fastställt traditionen som den Sanna familjen | 444 |

Kapitel 2 Kärlekens väg i familjen

| | |
|--|-----|
| Sektion 1 Guds lagar för kärleken med familjen i centrum | 446 |
| Sektion 2 Anledningen till att tre generationer måste samexistera i en familj | 447 |
| Sektion 3 Föräldrar är kärlekens ursprung | 448 |
| Sektion 4 Varför vi behöver bröder och systrar | 449 |
| Sektion 5 Farfadern står i Guds position i familjen | 450 |
| Sektion 6 Relationen mellan far- och morföräldrarna och barnbarnen | 451 |
| Sektion 7 Den sanna betydelsen av talesättet ”Allt går bra om det finns sann harmoni i familjen” | 452 |

Kapitel 3 Familjen är modellen för Himmelriket

| | |
|---|-----|
| Sektion 1 Familjen är den centrala modellen för alla väsen | 454 |
| Sektion 2 Familjen är den lärobok om kärlek genom vilken vi kan knytas till universell kärlek | 455 |
| Sektion 3 Ett övningsfält för kärlek, för att kunna inträda i kärlekens kungadöme | 456 |
| Sektion 4 Familjen är en modell för himmelriket | 457 |
| Sektion 5 Familjen sammanför kärleken från tre generationer | 459 |
| Sektion 6 Familjen är hjärtats övningsfält | 460 |
| Sektion 7 Familjen är vår eviga ursprungliga hemstad | 461 |
| Sektion 8 Familjen utgör den slutliga standarden för att fullkomna den kosmoscentrerade ideologin | 462 |

Kapitel 4 Vår livsväg centrerad på kärlek

| | |
|--|-----|
| Sektion 1 Varför föds människor? | 464 |
| Sektion 2 Livet i sin ursprungliga form | 465 |
| Sektion 3 Livets eviga element för människan är kärlek | 466 |
| Sektion 4 Vad är Guds kärlek? | 467 |
| Sektion 5 Guds välsignelse tillåter oss att ärva kärlek och glädje | 468 |
| Sektion 6 Människan söker efter kärlekens centrum | 469 |

| | |
|---|-----|
| Sektion 7 Vårt liv passerar igenom tre tidsperioder | 470 |
| Sektion 8 Vårt liv på jorden är träning för att vara i takt med den andliga världen | 472 |

Kapitel 5 Kärleken mellan man och kvinna i den ursprungliga skapelsen

| | |
|---|-----|
| Sektion 1 Den ursprungliga kärleken mellan en man och en kvinna | 474 |
| Sektion 2 Varför föds män och kvinnor? | 475 |
| Sektion 3 Män och kvinnor behöver absolut varandra | 476 |
| Sektion 4 Kärleken kommer från ens partner | 477 |
| Sektion 5 Män och kvinnor harmonierar i kärlek | 478 |
| Sektion 6 Den ursprungliga människan är hänryckt av sann kärlek | 479 |
| Sektion 7 Kärleken förverkligas i en fullkomligt naturlig omgivning | 480 |

Kapitel 6 Omvandlingen i ungdomstiden och under det sanna äktenskapet

| | |
|--|-----|
| Sektion 1 Äktenskapets betydelse | 482 |
| Sektion 2 Anledningen till äktenskap | 483 |
| Sektion 3 Den sanna synen på äktenskapet | 484 |
| Sektion 4 Vad kännetecknar ungdomens tid? | 485 |
| Sektion 5 Vad förorsakar omvandlingen i tonåren? | 486 |
| Sektion 6 Den första kärleken som en ung vuxen person | 487 |
| Sektion 7 Bästa tiden för äktenskap – när är kärlek sammankopplad? | 489 |
| Sektion 8 Kärleken hos en förenad ande och kropp | 490 |

Kapitel 7 Kärleken hos en sann man och en sann hustru

| | |
|--|-----|
| Sektion 1 Den ursprungliga relationen man och hustru | 492 |
| Sektion 2 Anledningen till att vi behöver äktenskaplig kärlek | 493 |
| Sektion 3 En ideal äktenskaplig relation | 495 |
| Sektion 4 Till och med Gud är hänryckt av kärleken hos ett sant par | 496 |
| Sektion 5 Ju oftare man och hustru ser varandra desto mera vill de se varandra | 498 |
| Sektion 6 Hur äktenskaplig kärlek utvecklas | 499 |
| Sektion 7 Anledningen till att du är ledsen när din älskade dör | 501 |
| Sektion 8 Äktenskaplig kärlek bör vara evig | 502 |

Kapitel 8 Sann föräldrakärlek

| | |
|--|-----|
| Sektion 1 Föräldrahjärtat vill ge allt | 504 |
| Sektion 2 Föräldrar önskar att bli överträffade av sina barn | 505 |
| Sektion 3 Föräldrakärleken är evigt oföränderlig | 506 |
| Sektion 4 Föräldrakärleken offrar allt | 507 |
| Sektion 5 Föräldrars kärlek till sina barn är absolut | 509 |
| Sektion 6 Föräldrakärlek är evig | 510 |
| Sektion 7 Föräldrakärleken sätter standarden för alla former av kärlek | 511 |

Kapitel 9 Sann utbildning för barn

| | |
|---|-----|
| Sektion 1 Vilket slags utbildning bör föräldrar ge sina barn? | 513 |
| Sektion 2 Vad bör föräldrar lära sina barn? | 514 |
| Sektion 3 Föräldrar ska vara ett exempel | 515 |
| Sektion 4 Föräldrar är de bästa vänner och de bästa lärare | 517 |
| Sektion 5 Att tukta med kärlek | 518 |
| Sektion 6 Varför ska man uppmana barnen att studera? | 519 |
| Sektion 7 Sanna Föräldrars och sanna lärares undervisning | 520 |
| Sektion 8 En utbildning i att leva tillsammans med världen | 522 |

Kapitel 10 Mänsklighetens sanna familj måste bli återupprättad

| | |
|---|-----|
| Sektion 1 Syftet med Guds plan för frälsning | 524 |
| Sektion 2 Adams familj föll till att bli Satans egendom | 525 |
| Sektion 3 Fallna människors hopp | 526 |
| Sektion 4 Återupprättelsens mål är Adams familj | 527 |
| Sektion 5 Den återupprättade familjen skulle förverkligas av Jesus | 528 |
| Sektion 6 Den återupprättade familjen till Återkomstens herre | 530 |
| Sektion 7 Den ursprungliga sanna familjen är etablerad i <i>Unification Church</i> | 531 |
| Sektion 8 Den på Sanna familjen centrerade ideologin och Sanna Föräldrars religion | 532 |

Kapitel 11 Familjen är den eviga grundvalen för lycka

| | |
|--|-----|
| Sektion 1 Varför tycker vi om familjen? | 534 |
| Sektion 2 Familjen är grunden för evig lycka | 535 |
| Sektion 3 Familjen är den grundläggande enheten för att förverkliga Guds rike | 536 |
| Sektion 4 Förverkligandet av kärlekens ideal börjar i familjen | 537 |
| Sektion 5 Himlen är en plats dit man går som familj | 539 |
| Sektion 6 Den universala principen av <i>De fyra positionernas grundval</i> | 540 |
| Sektion 7 Den himmelska väg som människor bör gå i familjen | 541 |
| Sektion 8 <i>Unification Church</i> söker att förverkliga familjens himmelrike | 542 |

Kapitel 12 Sökandet efter sanna familjer

| | |
|---|-----|
| Sektion 1 Ingenting är skapat för sin egen skull | 544 |
| Sektion 2 Den allraheligaste platsen dit Gud vill komma och bo | 545 |
| Sektion 3 Kvinnan tillhör mannen och mannen tillhör kvinnan | 546 |
| Sektion 4 Kärleken har ingen evolution eller revolution | 547 |
| Sektion 5 Kyskhet för kvinnan och kvaliteten att ha ett definitivt syfte för mannen | 549 |
| Sektion 6 Fallet: roten till fri sex och källan till individualism | 550 |
| Sektion 7 Förverkligandet av världsfred genom absolut renhet och den Sanna familjerörelsen | 551 |

KAPITEL ETT

Den ursprungliga sanna familjen var planerad vid tiden för skapelsen

Sektion 1 Guds vilja genom Adam och Eva

Många människor talar om Guds vilja och troende kristna ber, – Vår Fader, låt din vilja ske! Orden i sig själva verkar enkla, men det är svårt för oss att precisera oss när vi får frågan vad Guds vilja är. Vi lever idag ett liv av tro för att uppfylla denna vilja men det finns en viss motsägelse i att leva ett liv av tro och be om uppfyllandet av Guds vilja utan att veta hur denna vilja är. (Blessed Family - 298)

Hur är förståelsen av Guds vilja i *Unification Church*? Vilken är Reverend Moons förståelse av Guds vilja? Guds vilja skall förstås som avslutningen och uppfyllandet av det ursprungliga skapelseideal enligt vilket Gud skapade detta universum. Eftersom Gud skapade universum med speciella syften är det Guds vilja att förverkliga dessa syften. Vem eller vad stod i centrum för detta syfte? Det var inga andra än Adam och Eva. Därför är min förståelse att Guds syfte med skapelsen är förverkligandet av hans ideal, med början hos Adam och Eva. Vad är det centrala i detta ideal? Det är inget annat än förverkligandet av de fyra positionernas grundval. De fyra positionernas grundval är fundamen-

tet för familjen med Gud i centrum. De förverkligas bara när Adam och Eva blir så absolut förenade att de inte själva kan avskilja sig från området för Guds kärlek. Med Gud i centrum blir de ett par av fullkomnad man och fullkomnad hustru och föder egna barn. När denna fyra positionernas grundval är fullbordad är Adam och Eva som man och hustru ett i sin kärlek och är skyddade inom området för Guds kärlek. (Blessed Family - 298)

Hur var detta ideal som skulle förverkligas genom mänsklighetens anförder? Det gällde att förverkliga en ideal familj genom enigheten mellan en fullkomlig man och en fullkomlig kvinna. En familj är när allt kommer omkring en enhet. Den presenteras av förbundet mellan man och hustru och förhållandet mellan föräldrar och barn, med Guds kärlek i centrum. Därför kan vi sluta oss till att Guds vilja är enigheten mellan man och hustru som ger upphov till en familj som har sitt centrum i Guds kärlek. (Blessed Family - 298)

Vilket är Guds syfte med skapelsen? Gud skapade inte Adam och Eva bara för att betrakta dem efter skapelsen. Han skapade inte man och kvinna bara för att se dem bli gamla och slutligen dö.

Nej. Gud skapade dem för att bli mogna människor, med honom som kärnpunkt i sitt väsen och sin kärlek till varandra. Han skapade dem så att de kunde bygga ett kärlekens bo med Gud i centrum och sedan upprätta det sanna himmelriket på jorden för hela mänskligheten. I denna förening representerar mannen, Adam, himlen och Eva, kvinnan, representerar jorden. Trots att de är två olika personer, kommer därför vid deras horisontala förening himlen och jorden att vara förenade. När dessa båda människor blir ett, med Guds kärlek som bas, är automatiskt allt i kosmos förenat. (21-43, 1.9.1968)

Sektion 2 Guds absoluta behov

Varför skapade Gud universum? Han ville känna glädje över den skapade världen. Trots att Gud är absolut kan han inte uppleva glädje ensam. Glädje kan inte upplevas utan ett objekt. Gud behöver inte kunskap, pengar eller makt. Eftersom Gud själv är absolut och allsmäktig behöver han inte sådant. Hur stora framsteg vetenskapen än gör kommer den aldrig att vara likvärdig eller överstiga det Gud har skapat. I det stora universum råder en bestämd hierarki och det styrs i enlighet med naturlagarna. När vi beaktar det faktum att Gud är skaparen som styr detta stora universum – som ligger så långt utanför människornas eller vetenskapens fattningsförmåga – så kan vi lugnt säga att Gud också är absolut vetenskapsman.

Ibland all existens finns det ingen kraft som kan jämföras med Guds kraft

därför att Guds kraft är allsmäktig och absolut. Dessutom är Gud evig, oföränderlig och självgenererande. Betraktar vi allt detta, så kan vi fråga oss vad Gud skulle önska om han skulle önska sig någonting.

Vad skulle Gud önska som är bättre än pengar, kunskap eller makt? Frågan är, vad är mest eftertraktat av Gud? Det finns bara en sak som Gud absolut behöver. Det är absolut nödvändigt, inte bara för Gud utan också för människor – det är ingenting annat än sann kärlek. Är det då möjligt för Gud att ensam få kärlek? Några kanske kan tycka att Gud själv kan ge sig kärlek om han vill, men så är det inte. Vad Gud eftersträvar mest och vad ingen kände till är att han behövde ett objekt, en partner att dela sann kärlek med. (Blessed Family - 302)

Om Gud är absolut uppstår frågan, varför skapade en sådan absolut varelse människor? Det var inte på grund av pengar, kunskap eller makt. Han skapade människorna eftersom det var det enda sättet för Gud att älska. I detta rollspel bildar förhållandet mellan Gud, fadern, och människorna som söner och döttrar en axel. Om denna axel hade bildats skulle det ha varit omöjligt för människorna och Gud att bryta sin kärleksförbindelse. Tror ni att en man eller en kvinna som har smakat Guds ursprungliga kärlek någonsin skulle vilja blir skild från den igen?

Bin får på våren smak för nektar. Drar man i bakkroppen på ett bi som suger nektar kan kroppen dras av men biet kommer inte att släppa nektarn. Vad

skulle hända om du fick ett smakprov av sådan kärlek? Även om du på något sätt skildes från den skulle du återvända dit och för evigt klänga dig fast vid den kärleken.

När grunden för styrning av universum genom förbindelse med kärlekens axel än gång är lagd kan föreningen av en individuellt fullkomnad man och kvinna bilda grundvalen för en familj centrerad på kärlek. På basis av denna kärlek skulle en stam, ett folk och en värld kunna utvecklas och förverkligas. (137-57, 18.12.1985)

Sektion 3 Guds kärlekspartner för evigt

Gud skapade denna värld. Om vi skulle fråga honom, varför skapade du världen, skulle han svara, – För att den är god. Med andra ord, Gud skapade den här världen eftersom han tyckte att den var god, han gladdes åt den och ville få mera glädje från den. Hur får man godhet eller glädje från något? Man får det i form av kärlek. Vi kan alltså dra slutsatsen att Gud skapade den här världen för att känna glädje genom förverkligandet av kärlek. För att förverkliga kärlek skapade Gud världen. Han skapade universum för att uppleva glädjen med att människan och skapelsen blir ett, och därmed upprättar en harmonisk värld av kärlek. Gud fylls av glädje när han iakttar kärlek och blir ett i kärleken tillsammans med människan. Gud upplever högsta glädje när man och hustru har ett sant förhållande och grundar en familj, en stam, ett folk, en

nation och slutligen en värld av sann kärlek. Så var Guds ideal för skapelsen. (Blessed Family - 302)

Guds enda dröm var att förverkliga kärlekens ideal. Men problemet är att kärlekens ideal inte kan förverkligas av Gud ensam. Kärlek, lycka och glädje kan inte förverkligas av bara en varelse. De kan inte realiseras utan ett objekt, en partner. (Blessed Family - 302)

Även om Gud är absolut behöver han någon som objekt för sin kärlek. Detta kärlekens objekt är ingen annan än människan. När mänskligheten kommer inför Gud som ett kärlekens objekt, med fullkomlig kärlek, fylls Guds hjärta av lycka. Gud ser då glädjens ideal uppfyllt. (145-267, 15.5.1986)

Frågorna varför Gud behöver människor och varför han behöver människor för att förverkliga sitt ideal får nu ett svar: Gud behöver människor för att fullkomna sin kärlek. Vad är Guds kärlek? Vi kan säga att Guds kärlek involverar människor som för evigt älskar varandra. Men ännu viktigare är att den involverar Gud i sin eviga kärlek till människan. På det sättet är människan Guds eviga kärleksobjekt. Sedan den dagen då Gud skapade Adam och Eva har han önskat att älska dem som sina objekt som han ville se om och om igen. Han ville alltid se dem, vara tillsammans med dem och leva med dem, om och om igen. Det var Guds ideal för skapelsen, att ha sådana objekt. (Blessed Family - 302)

Sektion 4 Syftet med att skapa Adam och Eva

I första Moseboken 1:27 läser vi: Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Vi kan därför dra slutsatsen att Gud har både maskulina och feminina egenskaper. Gud behöver ett objekt, han kan inte leva ensam. Därför hade han inget annat val än att skapa den här världen. Som ett resultat av det skapades en man och en kvinna. (Blessed Family - 307)

Gud gav Adam och Eva först och främst en fysisk kropp. Dessutom skapade Gud dem med förmågan att fullkomna kärleken. När Adam och Eva har uppnått fullkomlighet och som substantiella representanter för kärleken blivit ett med varandra, kan Gud komma och leva med dem. Därigenom blir Gud för mänskligheten den fullbordade kärlekens förälder. Då kan Adam och Eva, som är de substantiella föräldrarna i fysisk form, sätta barn till världen och på det sättet förverkliga den ideala världen. När detta händer har den andliga världen och den fysiska världen förbundits med varandra genom mänskligheten. Detta betyder att Gud också skapade människorna i syfte att förbinda den andliga världen och den fysiska världen med varandra. Medan Adam och Eva lever på jorden kan Gud bo med dem i kärlek som mänsklighetens sanna och substantiella förälder. När Adam och Eva sedan dör och går vidare till den andliga världen

kan Gud fortsätta att vara hos dem i position av förälder med en fysisk form genom deras släktlinje. Det måste dock erkännas tydligt att dessa planer oinlettgjordes genom Adams och Evas fall.

(Blessed Family - 307)

Gud är osynlig och skapade därför Adam och Eva som sin fysiska avbild. När Adam och Eva, i vars sinnen Gud bor, uppnår fullkomlighet, gifter sig och sätter barn till världen blir Gud fadern på det inre planet och Adam den externa fadern. När detta sker återspeglar Adam Gud fullständigt. Om Adam och Eva hade blivit mänsklighetens far och mor, som spegelbild till Gud, skulle det genom deras existens i historien ha kunnat visa sig tydligt att Gud verkligen existerar. (Blessed Family - 307)

Gud skapade en man och en kvinna med syftet att de skulle förälska sig i varandra och blir ett. Han skapade inte Adam för Adams egen skull eller Eva för Evas skull. Han skapade Adam för Eva och Eva för Adam. Gud skapade Adam och Eva också för sin egen kärleks och glädjes skull. Inte för kunskap, makt eller pengar. Allsmäktige Gud behöver inte kunskap, pengar eller makt. Han behöver endast kärlek.

(Blessed Family - 307)

Gud skapade inte Adam och Eva för att ge dem kunskap eller makt eller för att de skulle leva ett liv i överflöd. Syftet med att skapa dem var att etablera dem som kärlekens påtagliga väsen.

(Blessed Family - 307)

Sektion 5 Tidpunkten för Adams och Evas första kärlek

Gud gav Adam och Eva budet att inte äta frukten av trädet som ger kunskap om gott och ont, eftersom det ännu inte var tid för dem att älska. Eftersom de fortfarande befann sig i sin uppväxtperiod gav Gud dem budet att vänta tills de blev mogna människor.

(Blessed Family - 310)

Människor längtar under sin uppväxt efter den tid då de blir vuxna. Vi måste känna till anledningen varför vi skall vänta med att gifta oss tills vi har blivit vuxna. Det är möjligt för en man och en kvinna att när som helst förenas i kärlek. Varför måste vi då vänta? På grund av kärlek är detta den enda vägen. Eftersom vi måste passera ungdomstiden för att bli mogna människor behöver vi under den perioden uppfylla vissa betingelser. (Blessed Family - 310)

Vilken attityd skulle Adam och Eva ha haft under sin utbildning? Då Gud är Adams och Evas förälder skulle de ha lytt honom och följt honom i allt. Det gjorde de dock inte. Istället lämnade de sina ursprungliga positioner genom att vara olydiga. Eftersom Gud är absolut skulle de ha följt honom och lytt honom absolut. (Blessed Family - 310)

Gud uppmanade Adam och Eva att bli fruktsamma och föröka sig. Det betyder att först efter deras fysiska och andliga mognad skulle de bli älskande make och maka och föda barn. Människan skulle

som skapelsens herre handlat enligt sin himmelske faders tidtabell. Med andra ord, Adam och Eva skulle ha väntat tills de var mogna både fysiskt och andligt. Under sin uppväxttid var Adam och Eva alltid tillsammans, också när deras kroppar började utvecklas. Det måste ha funnits tillfällen då Eva, skrämmd av något, brukade söka sig till Adams famn eller gömma sig bakom honom. Under sådana förhållanden brukade hon känna sig trygg och tröstad i Adams famn medan hon på samma gång kände en stark sexuell dragning till honom. Också Adam måste ha känt glädje över Eva i sin famn och känt begär efter henne eftersom hennes kropp var olik hans egen. I den situationen, vem tog den första sexuella kontakten, Adam eller Eva? Det var Eva som rusade i Adams famn eftersom hon var rädd. Från den tidpunkten började deras sexuella kontakt gradvis att tillta.

Gud skapade universum med kärlek. Därför skulle Adam och Eva ha utvecklat den skapade världen till ett samhälle av kärlek, centrerat på Guds kärlek och anslutit det till honom. Eftersom detta var deras ansvar skulle Adam och Eva ha funderat på hur och med vilken attityd de skulle dela den kärlek som Gud hade tillåtit. Kärleksangelägenheter är extremt allvarliga, därför var detta avgörande för om de båda skulle leva eller dö.

(Blessed Family - 310)

Var börjar kärlek? Det börjar med individens fullkomlighet. Från Principernas synpunkt kan man bara älska efter att man har blivit fullkomlig. Ett kärleksförhållande kan börja först när

man har passerat ungdomsstadiet och har blivit mogen nog att uppfylla ansvaret att bli ett i harmoni med universum. I Adams och Evas fall hände inte detta. Hur var deras kärlek? Deras kärlek stod inte i positionen att förena alla skapelser i universum. Deras kärlek var inte mogen. Den skulle ha varit mogen och naturlig. Hur som helst kvarstår det sorgliga faktum att den kärlek de delade var onaturlig. (26-151, 25.10.1969)

Sektion 6 Alla varelser fullkomnas genom kärlek

Individuell fullkomlighet är resultatet av ständigt givande och tagande mellan ande och kropp, baserat på det av Gud i begynnelsen etablerade fundamentet av kärlek. Både ande och kropp skall växa, mogna och sedan förenas med varandra fullständigt. Fullkomlighet kan bara uppnås när ens liv är rotad i kärlek, mognar centrerad på kärlek och när den kärleken knoppar och bär frukt på denna grundval. När kärlekens grundval är etablerad på detta sätt kan Gud komma och bo där, anknuten genom kärlek. Innan kärlek mognar till fullhet kan grundvalen att bära dess frukt inte vara etablerad.

Alla ting skapades i enlighet med kärlekens lagar och fortsätter att existera genom dem. Vi kan se på växter att de bär frukt genom processen av givande och tagande respektive i kretslopps-rörelsen mellan ståndare och pistill i blomningen. Detta stämmer också in på djurriket och människans värld. Allt och alla fortsätter sin existens genom

en cirkulär rörelse av kärlek. På detta sätt blir alla ting fullkomliga först efter att ha passerat en relation av kärlek. Med andra ord kan allting fullkomnas endast genom kärlek. Människans ande och kropp kan förenas till ett först när de är i en position som överensstämmer med kärnan i Guds kärlek. Dessutom kan människan först uppnå fullkomlighet när hon inträder i Guds kärleks område med ande och kropp förenade till en enhet. Då först börjar resan till människans individuella fullkomlighet så som den var planerad vid tidpunkten för skapelsen, före syndafallet.

(Blessed Family - 313)

När vi utforskar anden och kroppen finner vi att anden är orienterad mot himlen och kroppen mot jorden. Vilken ideologi formas när kropp och ande blir ett? Vi kallar det den kosmoscentrerade ideologin. Vet du vad det är? Det är en ideologi som vill skapa en plats där himmel och jord, den osynliga och den synliga världen, kan bli ett. Om någon vill dominera detta kosmos, tror du det skulle vara möjligt för en sådan människa att styra kosmos om hans sinne och kropp inte vore fullkomligt förenade? Om hans sinne och kropp missar att bli fullkomligt förenade kan ingenting uppnås. När ande och kropp blir ett centrerat på Gud blir Gud en gud på det inre planet och personen blir det yttre planets gud. Ande och kropp blir ett centrerade på kärlek. (Blessed Family - 313)

Adam måste bli ett med Gud. Kärleken är den gemensamma länken.

Människan är den horisontala världens representant och Gud är den vertikala representanten, och kärleken binder de två samman för evigt. När människor blir ett i kroppen med Gud är deras hjärta och alla känslor exalterade av oändlig glädje och lycka. Slutligen blir Gud och människan ett genom kärlek. Människorna blir också ett med världen genom kärlek, och förverkligandet av en ideal värld som uppfyller Guds syfte med skapelsen börjar från denna utgångspunkt.

(35-156, 13.10.1970)

Vid sexton eller sjutton års ålder hade Adam och Eva passerat ungdomstadiet och började ta notis om det motsatta könet. Precis som en människa blir hänförd av doften hos en blomma i full blomning så drogs Adam och Eva till det motsatta könet när de mognade. Till och med Gud blir hänförd av denna doft. När Guds kärlek och Adams och Evas ande och kropp blir ett formas universums kärna och de kan tillsammans gå den väg på vilken de kan ta hand om all slags kärlek.

Men de avvek från den vägen. Hade de inte gjort det, skulle de ha varit fullkomligt förenade och Gud skulle aldrig ha kunnat lämna dem. Inte heller skulle Adam och Eva någonsin kunnat lämna Gud.

Som konsekvens till det skulle deras ättlingar ha varit knutna till Gud generation efter generation och format en stam, ett folk, en nation och slutligen en värld. Den världen skulle då vara en värld av skönhet, himmelriket på jorden.

(Blessed Family - 310)

Sektion 7 Vad människan kan vara mest stolt över

Gud skapade en man och en kvinna. Han hade för avsikt att de skulle uppnå fullkomlighet, gifta sig, bli etablerade som det himmelska paret och leva i det himmelska kungadömet, himmelriket. Guds plan var att göra Adam och Eva till den första mannen och hustrun i historien och etablera himmelriket med deras relation som grundval. Om denna plan hade förverkligats skulle Guds två första välsignelser, att vara fruktsamma och förökas, där och då har varit uppfyllda. Gud gav Adam och Eva makten att föröka sig och ge barn åt honom. Skulle de inte ha fallit skulle de aldrig ha givit vidare sin synd till mänskligheten. Deras barn skulle ha varit födda utan synd och skulle ha växt till fullkomlighet som varelser fria från synd. Vad mera skulle ha hänt? Genom att sätta sådana syndfria barn till världen skulle Adam och Eva ha blivit den sanne fadern och den sanna modern för mänskligheten med Gud i centrum. De skulle ha blivit de sanna föräldrarna. (Blessed Family - 319)

Om Adam och Eva inte hade fallit utan istället uppnått fullkomlighet, skulle de inte bara ha blivit fullkomliga som individer utan också uppnått fullkomlighet för himmel och jord. Dessutom skulle en helt ny familj som var totalt baserad på Guds kärlek ha tagit sin början. Om en klan, en stam, ett folk och dessutom en nation och en värld hade framträtt från denna familj skulle världen bli en gemenskap av en enda stor

familj som tjänar Gud. Centret för denna gemenskap skulle ha varit Gud och Adam.

Vardagslivet och levnadsvägen för Adams familj som levde med Gud i centrum, skulle ha beskrivits som en historisk tradition. Hans livsstil, vanor, sedvänjor och bakgrund skulle ha etablerat historiens traditioner. Sådana traditioner skulle för evigt vara förbundna med Guds kärlek.

Guds kärlek är källan till liv och ursprunget till alla ideal. Människan skulle inte kunna lämna hans omfattning även om hon ville. Om hon ändå skulle lämna den skulle hon inte ha något annat val än att återvända. Till och med i denna fallna värld är det så att när någon som har levt med sina föräldrar måste lämna föräldrarna och bröder och systrar, kommer han att känna sig ensam och sakna dem hela tiden. På samma sätt är det när någon är sammanlänkad med Guds kärlek; han eller hon skulle inte kunna lämna Gud som är livets och alla ideals subjekt. Skulle han riskera att lämna Gud skulle han känna sig så ensam och olycklig att han aldrig kunde uppleva glädje. Därför skulle han inte kunna göra annat än att bli ett inom området för Guds kärlek. Under dessa omständigheter kan människan vara stolt över tre fakta: för det första att Gud är vår far, för det andra att vi är Guds barn som kan ta emot hans kärlek och för det tredje att vi är arvingar till universum som Gud har skapat. Folk skryter när de har gift in sig i en rik familj. Jämfört med det kan ord inte uttrycka hur stolt du bör vara om Gud vore din

far och du kunde ta emot hans fullständiga kärlek. (Blessed Family - 319)

Hade Adam och Eva etablerat Guds ideala familj skulle Guds vilja ha blivit förverkligad. Adams familj skulle ha tjänat Gud som sin fader och blivit den familj som skulle vara startpunkten för en familj helt förenad i kärlek, anfäderna till mänskligheten. Denna familj skulle sedan utgöra den grund på vilken Adam och Eva hade förenats till ett i kärlek, varigenom deras ideal hade fullbordats. (Blessed Family - 320)

Sektion 8 Adams familj skulle ha fastställt traditionen som den Sanna familjen

Om era mänskliga anfäder inte hade fallit, vems söner och döttrar skulle ni då vara? Utan tvivel skulle ni ha fötts som Guds söner och döttrar. Om Adam och Eva inte hade fallit skulle alla människor vara Guds sanna söner och döttrar. Ni skulle inte vara det släkte som man lurar, dominerar eller som era fiender baktalar, som ni är idag.

Guds son har absolut makt och han representerar Guds absoluta auktoritet och makt vart han än vänder sig. När en familj har formats centrerad på denne son blir den familjen Guds familj under vilken hela kosmos bör underkasta sig. Därutöver, när en stam uppstår kring den familjen måste hela skapelsen skydda den stammen och vara den hängiven. På grund av syndafallet förlorade människorna inte bara sina positioner som Guds söner och döttrar utan plå-

gas också av sina fiender. Hade de första förfäderna inte åsidosatt Guds bud utan blivit ett med Gud för eviga tider, skulle ingen kunna skada den kärleksrelation som var baserad på denna enighet. En gång födda som söner och döttrar och uppväxt som söner och döttrar skulle ingen teori eller doktrin bortförklara eller förneka faderns identitet. Om någon skulle fråga dem om sin faders identitet skulle de inte ens under vapenhot kunna förneka vem det är.

(Blessed Family - 330)

Om Adam och Eva inte hade fallit skulle himlens första familj ha grundats i Edens lustgård och den familjen skulle ha blomstrat under Guds herravälde, helt immun mot Satans förtal.

(Blessed Family - 330)

Om Adam och Eva inte hade fallit skulle de ha tagit emot all Guds kärlek. Om de hade förenats till ett i Guds

kärlek som sonen och dottern som fick Guds fullständiga kärlek, skulle de med Guds kärlek i centrum ha satt barn till världen. Omgivna av Guds sanna kärlek skulle de ha etablerat traditionerna av make, maka och av son och dotter. Skulle en familjetradition som var baserad totalt på Guds kärlek ha blivit grundlagd, skulle Guds vilja ha varit förverkligad. (Blessed Family - 331)

Genom Guds vilja skulle Adam och Eva ha blivit fullkomliga, fått välsignelsen till äktenskap och med sin familj som grund etablerat Guds nation. De skulle ha uppnått fullkomlighet baserad på sann kärlek. Hade Adam och Eva grundat sitt horisontala partnerskap som objekt till Gud, hade uppfyllandet av skapelsens syfte varit uppnått och enheten av Adam och Eva som man och hustru skulle ha varit etablerad. Men Adam och Eva var olydiga mot Guds vilja och föll. (Blessed Family - 332)

KAPITEL TVÅ

Kärlekens väg i familjen

Sektion 1 Guds lagar för kärleken med familjen i centrum

Om vi går tillbaks till historiens begynnelse, vem har praktiserat sann kärlek med föräldrar i fokus, sann kärlek med man och hustru i fokus eller sann kärlek med bröder och systrar i fokus? Sann kärlek är absolut. (20-40, 31.3.1968)

Guds kärlek är uttryckt i föräldrakärlek, makars kärlek och barns kärlek. Dessa tre underbara uttryck för kärlek gör det möjligt för mänskliga varelser att existera för evigt. Dessa tre sorter av kärlek överstiger till och med människans mest storslagna åsikter om kärlek. När dessa tre arter av kärlek är uppfyllda fullständigt är lyckan fullkomlig; saknas de börjar olyckan. Är en moderlös människa lycklig? En människas elände motsvarar den tomhet hon känner. Är en faderlös människa lycklig? Den faderlöse avundas dem som har en far. Lycka lämnar ingen plats för avund. Detsamma stämmer in på kärleken. Om du avundas någon någonting kan du inte säga att du är lycklig.

Du kan inte vara lycklig utan en far eller mor. Oavsett hur stora ideal en man må ha eller hur mycket han må ha att skryta över så behöver han ändå en

kvinn. Han behöver en hustru. När man och hustru lever lyckligt tillsammans och maken plötsligt dör kommer hustrun att fälla tårar. En kvinna kan inte leva utan en man och en man kan inte leva utan en kvinna. (20-38, 31.3.1958)

Även om en man och hans hustru lever lyckliga tillsammans, är de olyckliga utan barn. Behöver de bara söner? Ni behöver både söner och döttrar. Men vad händer om föräldrarna bara har en son och en dotter? En son behöver en äldre syster och en äldre bror, och en dotter behöver en äldre bror och en äldre syster. Dessutom behöver de var sin yngre bror och en yngre syster. Var och en behöver äldre och yngre syskon och skulle vara olycklig utan dem. En familj, där den yngre system, yngre brodern, äldre system och äldre brodern alla är förenade, kommer att vara beskyddad av Gud. Det är så, eftersom en sådan familj ger upphov till en klan, ett folk och en nation. Min far och mor, äldre bror och äldre syster, yngre bror, yngre syster och jag själv utgör totalt sju personer. Den underliggande betydelsen av detta ligger i talet sju som är talet för fullkomlighet. Ni bör känna till att jag här talar om fullkomlighet i referens till kärlek. Varför är talet sju fullkomlighetens tal? Varför

var skapandet av himmel och jord enligt den kristna läran fullbordad baserad på talet sju? Detta ligger till grund för det: Det sägs att tre är himlens tal och fyra är jordens tal. Talet tre är etablerandet av fadern, modern och jag själv. Vad står då talet fyra för? Det refererar till bröder och systrar. (20-40, 31.3.1968)

Sju, är talet för fullkomlighet. Fadern, Sonen och den Heliga anden refererar till Adam och Eva med Gud i centrum. Fadern refererar till förbindelsen mellan uppe och nere – alltså det vertikala förhållandet – och föräldrakärlek representerar himmel och jord. Din äldre bror och äldre syster motsvarar öst och väst och din yngre bror och yngre syster motsvarar nord och syd. När dessa förernas formas en tredimensionell relation. Sådan är kärlekens lag. Därför finns det ingen vetenskaplig lag som inte stöder sig på dessa matematiska principer. Det är ur den gudomliga lagen för kärlek som skapelseprinciperna har framkommit. När denna kärlekens lag har etablerats kommer freden att bli förverkligad. (20-40, 31.3.1968)

Sektion 2 Anledningen till att tre generationer måste samexistera i en familj

Jag föreslår att far- och morföräldrar, svärföräldrar, svägerskor och barnbarn alla lever tillsammans. Att leva tillsammans med Gud betyder att alla tre generationerna, alltså utformning, tillväxt och fullbordning kan befästas. Du kan bara älska Gud när du vet hur du skall

älska dina far- resp. morföräldrar, inte bara din far och mor. Du kommer att älska Gud först när du kan älska din farfar och morfar mer än du älskar din far och mor. Varför är maken outhärlig? Varför är föräldrar outhärliga? Varför är söner och döttrar outhärliga? Det är för att du bara kan följa Gud när du har alla familjemedlemmar med dig. Principerna säger att du behöver föräldrar och du behöver söner och döttrar. Du behöver föräldrar, ett gift par och sedan en baby. Varför behövs alla dessa? Det är bara logiskt att vi behöver föräldrar, en partner och barn för att bilda en relation med Gud.

Du bör förstå klart varför du behöver föräldrar, en partner och barn. Du måste känna till detta. För att bygga upp ett förhållande med någon måste jag ibland ställa mig under den andra personen. Ibland är jag i centrum. Ibland måste jag stå högre än den andre och ibland är vi på samma nivå med varandra. Också i sonens fall, när han relaterar till sin farfar med kärlek kommer farfadern att säga, – Å, så bra! Det är mycket bra!

I *Unification Church* har vi arbetat starkt med att utforma familjer med en sådan standard, med fokus på ursprunglig kärlek, för att etablera den ursprungliga världen. Det är fantastiskt att detta äntligen lärs ut i hela den religiösa världen. (128-17, 29.5.1983)

Varför gråter hustrun när hennes make dör? Varför gråter människor när de inte kan få några barn? De gråter inte för att de är besvikna. De gråter för att

universums fundamentala princip gör det nödvändigt att ha relationer i alla riktningar – öst, väst, nord och syd. Med andra ord, universums kraft för existens består av kraften att stöjda idealet av ömsesidighet. Därför fungerar allting genom givande och tagande. Precis som nord och syd förhåller sig till varandra relaterar nordpolen och sydpolen till varandra. Också stjärnor relaterar till varandra. Ingenting kan existera utan en motpart. Ideala förenade varelser – alltså varelser som har blivit fullkomligt ett med varandra – får universums stöd. Det är en princip att himmelsk lycka omfamnar sådana enheter, så att de kan fortsätta för alltid.

Allting samarbetar i denna process av givande och tagande. Därför behöver ni söner och döttrar. Idag har västvärlden accepterat idén att söner och döttrar inte behövs, man vill vänta och se om det känns rätt. Ni kommer att märka det i den andliga världen. Där du står finns någon både över dig och under dig. Du behöver talet tre. Du måste utvecklas genom tre steg. Det är därför som allting omfattar tre steg. Du behöver dina föräldrar, ditt par och barn. Att inte ha barn stämmer inte överens med himlens princip. Delar man det hela genom två innebär det tre steg för män och tre motsvarande steg för kvinnor. Genom att kombinera de två kan en ideal värld etableras med det förenade talet tre. Det är med andra ord ett ideal som inkluderar farfar och farmor (morfar och mormor), far och mor och mig själv. Familjeetiken i *Unification Church* utgår från denna tro. (70-76, 8.2.1974)

Sektion 3 Föräldrar är kärlekens ursprung

Föräldralösa människor saknar relationen till sina föräldrar. Alla människor vill bli älskade. Den ideala manifestationen av sådan kärlek ligger hos föräldrarna. Vi kan säga att en människa som inte kan ta emot föräldrakärlek fastän hon skulle önska det, och som inte heller kan älska sina föräldrar, även om hon skulle vilja, är en mycket olycklig människa. Anta att det finns en människa som är mycket mindre attraktiv än någon föräldralös person på samma ort. Så länge hon kan tjäna sina föräldrar i äkta tillgivenhet, känner hon sig i jämförelse mycket lycklig. Hon må tänka, man kan vara vacker men om man inte har föräldrar vad är det då för fördel med det? Hon må också tänka, jag är kanske ful och eländig men jag har åtminstone turen att ha en far och en mor. (39-231, 15.1.1971)

Vad är föräldrar? Varför kan den starkaste, mest intelligenta sonen i världen inte ignorera sina föräldrar även om dessa är en börda? Varför kan han inte styra dem med bara ett finger eller göra vad helst han vill? Ni måste känna till detta. Eftersom han är den starkaste och ytterst smart, skulle han kunna säga, – Hallå där, och utmana dem med sina kvickheter, men det kan han inte göra. Vari ligger kärlekens ursprung? Varifrån kommer kärlek? Från dig själv? Nej. Kärlek kommer från föräldrar. Så är det för att inte du är kärlekens ursprung, utan dina föräldrar. Det kan inte finnas

något resultat utan en orsak, så när det gäller kärlek vet ni att ni inte är ägaren.

När du står framför dina föräldrar bör du alltså säga, – Ja, mor och far, ni har rätt. Dina föräldrar kanske påminner dig, – Hur berömd och mäktig du än är kan du inte göra saker och ting som avskiljer dig från dina plikter mot mor och far! Och du kommer att svara, – Ja. Ja visst, mor och far, ni har rätt. Varför? Det är på grund av kärlek. Det är för att föräldrarna är subjekt och barnen är objekt. Subjektet tjänar objektet och objektet följer subjektet. Detta är himlens princip. Bryter man mot den principen kommer hemmet att kollapsa och sluta i elände. Hur okunnig och utbildad en människa än må vara känner hon till himlens princip eftersom hon är född enligt himmelsk natur. Där måste till och med den starkaste mästarren böja sitt huvud inför sina föräldrar. (50-134, 6.11.1971)

Mänskligheten fortsätter att vara plågad genom konflikter som härrör från makt eller kunskap. Den tiden har ännu inte kommit, då kriget för kärlek kan utkämpas. Därför säger religionens ledare att deras tid skall komma när världens ände närmar sig. När världens ände kommer skall nävarnas makt och kunskapens makt vara över och bara kärlekens makt kommer att bestå. Den slutliga tidsåldern av världsherravälde är ingenting annat än de Ytters-ta dagarna. Kan en stark äldre broder komma hem och vara boss där? Nej, hur stark den äldre brodern än må vara så kan han inte vara boss när han kommer

hem. Han må vara världsmästare i ringen men han kan inte vara boss hemma, inte ens då. Varför inte? Eftersom hans föräldrar finns där. (50-134, 6.11.1971)

Sektion 4 Varför vi behöver bröder och systrar

Varför har vi bröder och systrar? Varför behöver vi dem? I en krets av syskon kan pojkar iaktta sina yngre och äldre systrar och lära från dem hur deras mor växte upp. Och flickor kan se på sina busiga äldre bröder och sin yngre bror och lära från dem hur deras far växte upp. Detta kallas syskonkärlek. Du bör alltså älska dina syskon. Du bör också lära dig att älska dina syskon som du älskar din far och mor. Du kan inte älska dem om du inte lär dig hur.

Genom att iaktta dina bröder och systrar kan du lära dig hur föräldrarna växte upp. Och du kommer att älska dem som dina föräldrar älskar. På så sätt kommer du att kunna älska din mor och far också efter att du har gått vidare till den andliga världen. Du behöver dina bröder och systrar för att vara kärlekens ägare utan skam. Vore det då bättre för bröder och systrar att älska varandra mer än sina föräldrar, eller mindre? Det är bättre att de älska varandra mera. Varför är det så? Att älska dina syskon är som att observera och älska din mor och far under deras uppväxt. När du gör detta uppfylls betingelsen av att älska dina föräldrar från deras födsel till deras död. Genom sådan kärlek är dessa bröder och systrar knutna till varandra. Därför tänker jag så här.

I fallet med föräldrarna är det sedan så att ju fler barn de har, desto mera kan de lära sig om sin partner. I moderns fall till exempel, när hon ser sina söner växa upp kan hon tänka, å, det är troligen så min man var när han växte upp. Att älska barnen är alltså i grunden detsamma som att älska maken sådan han var innan hon mötte honom. Också maken kunde tänka, å, min hustru måste ha varit som denna dotter! Hon visar mig hur hennes mor var när hon var ung. På det sättet kan han lära från dottern. Genom att älska barnen uppfyller han betingelsen att älska varje aspekt av sin hustru. Modern och fadern säger inte, – Låt oss bara älska pojkarna och inte flickorna. De älskar sina söner och döttrar lika, utan urskillning. Genom att ha söner och döttrar formas en vacker cirkel av kärlek i familjen. Modern och fadern kommer att behandla barnen lika. Alla föräldrar är sådana. Att hata din broder eller syster är en större synd än att hata din moder. Detta är den första regeln i familjeutbildningen. (184-60, 13.11.1988)

Anta att du en dag lämnar huset efter att ha haft bråk med dina bröder eller systrar. Det minsta du kan göra när du kommer tillbaka är att ge en fest så att du kan få dem att bli glada igen. Be om deras förlåtelse och tala om för dem att ni bör älska varandra som ni älskar era föräldrar. Eftersom bröder och systrar representerar er mor och far, om era bröder eller systrar är fattiga, hjälp dem och tjäna dem som ni skulle tjäna er mor! Det finns inget vackrare än detta. Himmelriket börjar därifrån. (184-65, 13.11.1988)

Sektion 5 Farfadern står i Guds position i familjen

I amerikanska familjer måste farfadern ringa sin son innan han besöker honom. Vad föredrar folk i allmänhet? Vad skulle du föredra? När en vacker svärdotter med ett älskande hjärta försöker köpa någonting åt de gråhåriga svärföräldrarna, någonting bättre än sådant som hon köper åt sin älskade make, hur vackert och älskligt är då inte detta! Trots att farfar och farmor redan har fullt med rynkor, vilken vacker syn det är när en vacker svärdotter köper dem saker med ännu större glädje än den hon känner när hon köper något för sin älskade make! Det kommer inte att dröja länge och svärföräldrarna kommer att ge henne allt de har hållit gömt inom bords – allt som har att göra med kärlek. Vem är världens äldste farfar? Det är Gud. Ni kan lära er kärlek till denne farfar från er egen farfar. Genom att lära dig en sådan tradition kan du få kärlekens skatter ur alla hemliga skattkammrar hos denne farfar Gud. Så underbart det kommer att bli! (107-328, 8.6.1980)

När det gäller att representera Gud är en farfar och farmor de mest tränade i världen. De sover inte länge eftersom de är gamla. Så du bör tänka, – Å, min farfar är Gud som skyddar min familj utan att sova! Min farfar har blivit gammal genom att beskydda oss. Jag kan se hans ålder i ansiktets rynkor. Detta är en vacker tanke. Om du har en så gammal farfar och farmor i din familj kommer ditt hem inte att eldhärjas eller vara

utsatt för rån. Om far- eller morföräldrarna inte sover, vad gör de då? De ber. De ber, -Å Gud, välsigna mina söner och döttrar. Jag ber dig, välsigna dem. Medan de ber kommer de att leda dig och säga, - Du, det är farligt att gå ut idag, var snäll och lyssna på mig. De kommer att låta dig veta, - Gå inte ut idag! Kämpa inte! Min son, gå ingenstans! Min dotter och svärdotter, gå inte långt bort idag! Tror ni att barnbarnen behöver sådana farföräldrar eller inte? När alla älskar varandra dansar farmor och farfar, mor dansar med far och bröder och systrar dansar med varandra. De som lever enligt deras modell är beskyddade av universum. Om någon skulle försöka att döda en sådan människa, skulle universum automatiskt förhindra det. (107-326, 8.6.1980)

Föräldrar behöver få farfaderns tillåtelse innan de skickar hans barnbarn någonstans. Föräldrar kan inte bara göra som de vill. Det är för att farfadern står i Guds position. (107-326, 8.6.1980)

Sektion 6 Relationen mellan far- och morföräldrarna och barnbarnen

När ett yngre barnbarn kommer hem och frågar i krävande ton, - Hej, vart har farfar och farmor gått, hur skulle du känna det? Är det rätt att så fort han kommer hem, och inför mor och far och sina bröder och systrar, kräva att få veta var farfar och farmor är? Det är inte i sin ordning eftersom han talar på ett ohövligt sätt. Här är farföräldrarna nu

över åttio år gamla och denna lilla barnunge står fräckt framför sin far och mor, sina äldre bröder och äldre systrar som är överordnade honom, och kräver att få veta vart farmor och farfar har gått. Skulle någon av dem bli upprörda och skälla på honom, - Hur uppför du dig?

Varför tror ni detta händer? I vanliga fall om någon gjorde så i en annan situation skulle ni skälla på honom eller henne och säga, - Hur kan du behandla farfar så här! Men om barnbarnet står rakt och frågar igen, kommer ni att bli förtjusta. Ni skulle svara, - Okej, okej, så du vill träffa farfar, eller hur? När han frågar var hans farfar är gäller hans fråga då kakor eller någon mat? Vad är det han vill? Han saknar sin farfar. Är det då bra eller dåligt att sakna honom? Det är en gott!

Hela himlen och jorden saknar honom. Pojken saknar honom också, och varför? När han ser sig om bland sina äldre bröder och systrar vill han sitta i deras knä. Men när han ser på situationen och när han iakttar sin äldre brors humör, förstår han att brodern skulle knuffa undan honom efter bara några få minuter i hans knä. Också när han ser på sin far som är mycket trött vet han av erfarenhet att efter några minuter i faderns knä skulle fadern bli irriterad. Han lär sig fort att vara finkänslig för sådant. Men när det gäller hans farfar, eller äldre människor lik hans farfar, vet han att farfar kommer att sitta stilla även om han sitter i hans knä en timme eller två. Av alla familjemedlemmar kommer farfar att vara den som omfamnar honom mest.

Det är ingen dålig sak att bli omfamnad och klappad av sin farfar som säger, – Din näsa är så här, dina öron är så här. Han blir klappad, kramad och petad på överallt, men han har inget emot det. Så fantastiskt det skulle vara! Så härligt detta är! Det är som om trädets topp skulle bli ett med roten. När då huvudroten och huvudskottet blir lika varandra, vad händer? Alla de andra rötterna och grenarna som är fästa vid huvudroten och huvudskottet kommer inte att kunna undgå att likna varandra. Ni bör fundera över det här. När huvudroten och huvudskottet tycker om varandra kan denna relation omfamna allt! Vem är huvudroten i familjen? Det är sonsonen – den förste sonsonen. Därför har farfadern alltid ögonen på sin äldste sonson. Det bör ni tänka på. (139-15, 26.1.1986)

Sektion 7 Den sanna betydelsen av talesättet "Allt går bra om det finns sann harmoni i familjen"

I den orientaliska traditionen säger man, allt går bra om det finns sann harmoni i familjen. Det är ett bra talesätt. När vi talar om ett hem finns det naturligtvis människor i dess hjärta. Där finns farföräldrarna, föräldrarna och barnen. Men det är inte allt. Huset i sig är ett mikrokosmos av hela skapelsen. Alla tingen är samlade där. När vi säger mitt hem tänker vi vanligen på det som en plats där min mor och far och hustru och barnen är. Men mitt hem är inte bara det. Där brukar också mina farföräldrar vara, och själva huset, och trädgården. Omgivningen harmoniserar

bra med detta skapelsens mikrokosmos. Detta är väsentligt för lyckan.

Om farföräldrarna lever i en omgivning som inte är harmonisk, mår de inte bra. Synen av en farfar och farmor som skrattar med varandra kan inte jämföras med det högljudda skrattet hos ett ungt par. Det djupa skrattet hos rynkiga farföräldrar är mycket värdigt. Ni kanske inte vet det, men alla ting kommer tillsammans i harmoni genom farfaderns och farmoderns skratt när de harmoniserar med varandra. Farfaderns skratt är djupt och hjärtligt. När han gestikulerar är hans rörelser långsamma men breda, höga, djupa och stora.

Allting bör vara förbundet med varandra genom de tre stegen av topp, mitt och botten för att skapa harmoni. Därför uppstår harmoni inte från en rak linje som förbinder två punkter på en horisontal nivå. Det som förbinder två punkter kallas en linje och bara två punkter kan inte ge harmonins skönhet. Skulle det finnas harmoni om det bara fanns en rak linje? Den måste vara svängd och böjd. Det kan alltså bara finnas harmoni när någonting går över tre punkter. Vi har alltså farfadern, fadern i mitten och sedan dem som står under. Vanligen tänker vi på en familj bestående av fyra generationer. Du har farfar och farmor, far och mor, ditt eget par och dina söner och döttrar.

Vi har ett talesätt om att tjäna både föräldrar och farföräldrar. Hur många nivåer finns det? Det kan vara fem generationer i en familj, men vanligen finns det fyra – din farfar, din far, ditt eget par och dina söner och döttrar. Med detta

i åtanke introducerar enighetskyrkan principen av de tre stegen av utformning, tillväxt och fullbordan. Denna lära har att göra med att leva i harmoni och att, "Allt går bra om det finns harmoni i familjen". Varför är det så, för att det låter bra? Är det för att någon ville vara poetisk? Nej, det är inte fallet. Harmoni i familjen betyder att fyra generationers kretsande runt farföräldrarna förenar topp och botten, öst och väst, nord och syd, fram och bak och vänster och höger – och alla kommer att leva tillsammans med skratt och glädje. (139-12, 26.1.1986)

KAPITEL TRE

Familjen är modellen för Himmelriket

Sektion 1 Familjen är den centrala modellen för alla väsen

När man befinner sig i den fysiska världen är man beroende av upp och ned, höger och vänster och fram och bak. Bara då är ens position stabil. Vilken form man har kommer att variera beroende på i vilken position man står, på toppen eller på botten, till höger eller till vänster, framför eller bakom. När det gäller angelägenheter som rör förhållanden av uppe och nere, höger och vänster, fram och bak – och även problem inom familj, nation och värld – finns bara en lösning. Precis som det måste finnas topp och botten, höger och vänster, fram och bak med individen i centrum så måste det också finnas föräldrar och barn, man och hustru och bröder och systrar.

Detsamma gäller inom en nation. Med nationens ledare i centrum bör alla familjer omfamna civilisationerna av öst och väst och civilisationerna av nord och syd och alla världens folk som sina bröder och systrar, för att slutligen etablera en familjemodell. Denna modell är lika för alla. Ni själva är modellens centrum. Denna modell representerar en princip som kräver att en familj utgår från er, som expanderar till nation, värld, him-

mel och jord – och hela vägen till Gud. Ni önskar inte bara att vara universums centrum, ni kan också vara centrum. På samma sätt är familjen universums centrum. Om vi tänker oss himlen som föräldrar så representerar jorden barnen. Tänker man på öst och väst, symboliserar öst mannen och väst kvinnan. Efter vigseln går kvinnan till den plats där hennes make är, var det än må vara. Det motsvarar väst som reflekterar solens ljus som lyser från öster.

Likadant är det med förhållandet mellan bröder och systrar. När den äldsta brodern står inför en uppgift kommer de yngre bröderna och systrarna att samarbeta med honom. Därför borde varje människa att stå i en relation som förälder och barn, en äktenskapsrelation och ett syskonförhållande. Med andra ord, dessa tre förhållanden skall mötas vid en punkt. Den centrala punkten är en. Mittpunkten mellan upp och ned, höger och vänster och fram och bak bör inte vara olika. Om deras centrum är olika kommer förhållanden mellan upp och ned, höger och vänster, fram och bak att vara ur balans. Räkner man ihop upp och ned, höger och vänster, fram och bak med den gemensamma centrala punkten blir resultatet talet sju. Att utforma talet sju på detta sätt bety-

der att vara en familj som är förenad i sann kärlek med Gud i centrum och där alla dessa ting formar en komplett sfär som skapar harmoni och enhet.

Vi säger ofta att sju är ett lyckotal. När vi hör den här utläggningen om talet sju verkar det troligt. Så länge sann kärlek aldrig växlar kommer denna centrala kärna att snurra för evigt utan förändring och förverkligar därmed idealet av en sann familj.

Eftersom allting är förbundet med kärnan är också varje position, ett, två, tre, fyra, fem, sex och sju, från denna centrala kärna exakt lika. Om farfadern och hans söner och döttrar önskar någonting och barnbarnet inte har något emot det, kommer alla tre generationer att vilja ha det. Farfadern och farmodern, man och hustru och söner och döttrar följer alla centrum. Under beteckningen kärlek säger vi att föräldrar och barnrelationen är en, äktenskapsrelationen är en och syskonrelationen är en. De är som en enda kropp. Runt vad snurrar dessa relationer? De snurrar runt den sanna kärleken från Gud, som är kärlekens centrum. Baserad på sann kärlek blir alla, föräldrarna och barnen, mannen och hustrun och bröderna och systrarna ett. På detta sätt blir allas värde lika. (299-114, 7.2.1999)

Sektion 2 Familjen är den lärobok om kärlek genom vilken vi kan knytas till universell kärlek

Vad är universum? Allting i den skapade världen är designat som ett slags

hjälpmedel för Guds älskade söner och döttrar att finna kärlekens ideal. Därför existerar allting i ömsesidiga förhållanden. Mineraler är baserade på ett ömsesidigt förhållande av subjekt och objekt, atomer likaså. Också protoner och elektroner existerar genom ett ömsesidigt förhållande av subjekt och objekt. Utan ömsesidighet kan de inte fortsätta sin existens. Utan processen av givande och tagande kan de inte existera för evigt. Därför har universum skapats på ett sådant sätt att dess centrum bara kan nås genom människan. (137-59, 18.12.1985)

Vad är universum? Det är förlängningen av familjen. Om du ser på en familj som fullständigt har förverkligat idealet av familjekärlek så har den en topp, en mitt och en botten (föräldrar, man och hustru, och barn). Dessutom har den höger och vänster och fram och bak. Detta är principen. När vi alltså talar om topp och botten menar vi föräldrarna och barnen. När vi talar om höger och vänster menar vi man och hustru och när vi talar om fram och bak menar vi bröder och systrar. Hur blir alla dessa ett? Det sker inte genom makt, kunskap eller pengar. Vad kan då leda till enhet? Det är kärlek. Detta är en absolut sanning. På annat sätt kan inte en sfär bildas. Vad är då toppen, mitten och botten i vår familj? De är läroboken i kärlek. De är den lärobok i kärlek genom vilken vi möter universell kärlek. Gå ut i samhället och praktisera den. Hur bör vi älska? Jesus säger, – Älska din nästa som dig själv. Hur bör vi följa denna lära? Vi vet inte säkert. När ni går ut i världen

och möter en farfar, behandla honom som er egen farfar. Behandla människor som era egna mödrar, som era egna fäder eller som era egna söner. När ni går ut i världen bör ni alla leva så. Människorna från toppen, mitten och botten, från fram och bak, höger och vänster visas alla upp i världens utställningshall. Ni bör veta att världen är en utställning av människor. Om ni kan älska alla med sådan kärlek kommer Gud att bo mitt i den kärleken. (128-22, 29.5.1983)

Vad är himmelriket? Det är den plats där du kan älska världens människor som din egen familj, och människor som gör så är himmelrikets folk. Din farfar och farmor, din mor och far, din hustru, dina bröder och systrar, och dina barn – vad är dessa fyra generationer? De är den lärobok i vilken du kan uppleva djup kärlek, universums sanna kärlek, som en människa av himmelriket. Familjen är grunden, ett slags lärobok som lär dig denna kärlek. (129-96, 1.10.1983)

Vi kan inte leva utan att lära oss universums kärlek. Gud har förberett saker så som en lärobok eller skrift som innehåller löften som öppet säger: – Älska din farmor och farfar. Din farmor och farfar på jorden är utsända som representanter för farmödrarna och farfäderna i den andliga världen. Om du alltså älskar dem kommer jag att betrakta det som om du hade älskat alla farmödrar och farfäder.

Sedan säger Gud: – Din mor och far representerar världens talrika mödrar och fäder – precis som en lärobok och

modell för kärlek. Om du kan älska dem med den största kärlek kommer jag att ta se det som en betingelse, som om du har älskat alla mödrar och fäder. Om du dessutom som man – som representerar alla män – älskar en kvinna, som representerar alla kvinnor, kommer det att vara en betingelse att ha älskat alla kvinnor.

Därefter säger Gud, – Jag kommer att ta emot dina älskade söner och döttrar som om du hade älskat alla söner och döttrar. Därför är familjen ett träningscenter där man kan öva sådan kärlek. Det är en övningsprocess att älska världen i överensstämmelse med skrifterna. Vi kan fråga eleverna om de nu kommer att gå ut i världen och älska alla världens farmödrar och farfäder som sin egen farmor och farfar. Om de svarar ja kommer detta att rädda världen. (130-273, 5.2.1984)

Sektion 3 Ett övningsfält för kärlek, för att kunna inträda i kärlekens kungadöme

Det är Guds vilja att förverkliga kärlekens kungadöme. Om det är Guds vilja att utveckla och globalisera en ideal värld av kärlek, är familjen den skola där du kan få poäng hela vägen från grundskolans betyg till doktorsgraden. Familjen expanderar till världen. Studerar du världen noga, kommer du att märka att det är en värld där farfäder och farmödrar lever, en värld där vuxna som dina fastrar och morbröder lever, och en värld där folk som liknar dina äldre bröder och äldre systrar lever. Dessa platser, där gamla, medelålders och unga män-

niskor och barn lever, är stora expansioner av familjen. (147-281, 1.10.1986)

Familjen är den minsta enheten inom ett träningscenter och samtidigt en lärobok för inträde till himmelriket. Den har alla nivåer eller grader, farfaderns nivå, moderns nivå, det gifta paret's nivå och syskonnivån. Dessa nivåer eller grader utvidgas till större grupper av farmödrar och farfäder, mödrar och fäder, det par som du och din man respektive hustru utgör och era söner och döttrar. Alla tillsammans utgör de mänskligheten.

Bara sådana familjer som kan älska alla människor som sin egen partner och som sina egna föräldrar och tjäna dem som sina egna söner och döttrar kan inträda i himmelriket. Detta är förvånansvärt. Rätten att arva all himlens och jordens makt och auktoritet, skapad av Gud, ligger i detta. (143-285, 20.3.1986)

Familjen är den kärlekens lärobok som gör det möjligt för dig att vid tiden för din död få rätten att bli registrerad i Fredens Palats och Guds konungarike, himmelriket.

Familjen är kärlekens övningsfält. Förlängningen av familjen är världen. Världen är uppbyggd av flera mindre världar, där finns en farfädernas värld, en farmödrarnas värld, en föräldrarnas värld, en makarnas värld och en sönernas och döttrarnas värld. Tillsammans utgör alla dessa världar hela vår värld. När du alltså älskar alla människor i världen så som du älskar din egen familj och genom den älskar Gud, kommer detta att leda dig raka vägen till him-

melriket. Därför är det första budet: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Och det andra budet är: Du skall älska din nästa som dig själv. Om du älskar Gud och mänskligheten kommer allting att vara uppnått. Kan du inte göra det kommer din andliga träning att ha varit förgäves. Hur stor den andliga disciplinen i en religion än må utövas, om man inte vet hur man skall älska Gud, mänskligheten och hela universum kommer man att falla igenom vid provet. Inom familjen bör du kunna uppleva kärlek på djupet genom att gå den officiella kursen i detta träningscenter, som är en kärna av hela universum, och sedan gå ut och ge den kärleken till hela världen. Du har ärvt den kärleken från din familj, ditt övningsfält, där du växte upp med din mor och far. Om du därför älskar dina föräldrar mera än din hustru, älskar dina söner och döttrar mera än din hustru, älskar mänskligheten mera än din hustru och även älskar Gud mera än din hustru, så kommer allt att vara uppfyllt. Det betyder inte att du skall överge din hustru. Älskar du med en sådan kärlek så kommer alla som tar emot denna kärlek att älska din hustru också. Finns det en mera ärofull plats än denna?

Om du vill älska din hustru skall du följa denna väg. (143-285, 20.3.1986)

Sektion 4 Familjen är en modell för himmelriket

Vilket slags välstånd bör en människa få under sin barndom? Hon bör arva

farföräldrarnas och föräldrarnas lycka. Varför behöver man farföräldrar? Vi behöver dem eftersom de representerar det förflutnas levande historia. Föräldrarna representerar nutiden och barnen representerar framtiden. Barnens betydelse motsvarar öst och väst men också nord och syd. Dessutom utgör de helhetens centrum. De är far- och morföräldrarnas centrum, föräldrarnas centrum, barnens centrum och också Guds centrum – alla dessa är etablerade genom sann kärlek.

Det betyder alltså att när du älskar dina farföräldrar och respekterar dem, lär du dig om det förflutna och ärver det. Nutiden lär du dig från din far och genom att älska barnen lär du känna framtiden. Vad är det du ärver från din farfar, din farmor, din mor och far? Du ärver sann kärlek.

Fastän din farfar och farmor är gamla är de förenade i sann kärlek, och likaså är din mor och far förenade. Du bör vara som de och ärva framtiden. Vi kan absolut inte få framtiden i arv utan att bli en sann familj. När vi ser på dessa tre generationer är det som att se på universum. Universums kärlek bor inom den sanna familjen som representerar nutid och framtid.

Betraktar vi djurriket, kan vi se att hane och hona älskar varandra. Detta kan tjäna som lärobok ur vilken vi kan lära om universums kärlek. Utan en farmor och en farfar känner vi oss ostadiga. Bara med dem kan vi förflytta oss rakt mot himmelriket. Farföräldrar, mor och far och barnen kommer alla att gå till himmelriket.

De som har älskat de sanna farföräldrarna, de sanna föräldrarna, de sanna barnen, den sanna familjen, den sanna nationen och det sanna universum kommer att gå till himmelriket. Modellen och läroboken för allt detta är familjen. (162-140, 5.4.1987)

Familjen är ett slags utbildningsmaterial som lär oss hur vi ska etablera himmelriket. Det kommer från himlen. Om en människa älskar alla gamla människor i världen som sin egen farfar, kommer hon att gå till himmelriket. Älskar hon alla människor som är i hennes föräldrars ålder som sina egna föräldrar kommer hon att kunna röra sig fritt genom alla länder. Hon kommer inte att möta några gränser ens när hon går till den andliga världen. Om hon tänker på alla länders unga människor som vore de hennes egna söner och döttrar, kommer hon att kunna resa fritt inom himmelriket trots att där finns tolv pärlportar och tolv riktningar.

Därför är familjen den lärobok som visar oss hur vi kan skapa en förbindelse med himlen. När ni tillämpar denna lärdom i nationen kommer ni att bli patrioter. Tillämpar ni den i världen kommer ni att vara helgon, och när ni praktiserar den i himlen och på jorden blir ni Guds barn, eller heliga söner och döttrar. Det är vad folk önskar. (137-77, 18.12.1985)

Du bör kunna omfamna alla rasers söner och döttrar och även deras barnbarn. På så sätt bör du stå i positionen att bli ägare till en familj som – precis som Sanna Föräldrar – älskar hela jordens

folk med sann kärlek. Genom att stå i den position som representerar familjen som praktiserar sann kärlek och är anknuten till de ursprungliga föräldrarna genom Guds kärlek, kan du slutligen inträda i himmelriket. (176-209, 9.5.1988)

Sektion 5 Familjen sammanför kärleken från tre generationer

Familjen omspanner historien, nutiden och framtiden. Vad är då det ultimata syfte som Gud har eftersträvat under sextusen år? Det är familjen – den familj där kärleken är sammanlänkad och där alla är förenade i kärlek. Allting som existerar kommer att domineras av den.

Vi kan inte klippa av vår relation med denna källa av absolut kärlek. Grundandet av en sådan familj var den ursprungliga mission som Gud gav Adam och Eva vid tiden för skapelsen. Gud ville inte att de bara skulle vara en man, Adam, och en kvinna, Eva, utan Gud drömde istället om en ny familj där de skulle vara förenade. Detta är den första början till att etablera män och kvinnor. För att tryggt kunna inträda i himmelriket måste du alltså finna en familj och inom den familjen här på jorden, komma till en plats där du kan leva och känna dig tillfreds i Guds kärlek. Först då kan du också nå högre, utöver den här världens gränser.

För att bygga upp familjens sfär av kärlek måste du vara fri från förbehåll. Föräldrarna representerar det förflutna, man och hustru representerar nuet och barnen representerar framtiden. Att äls-

ka en och samma partner under din livstid motsvarar Guds kärlek till världen. Det är en plats där föräldrarna, det äkta paret och barnen ger sin kärlek tillsammans och helt förenade, som ett exempel som representerar himmel och jord. De säger åt sina ättlingar att följa dem. Hjärtats ursprungliga hemland, platsen där himmelsk tillgivenhet kan kännas, kommer att vara ihågkommen i himlen och på jorden. (30-78, 17.3.1970)

Vad är det Gud har sökt efter i alla tider fram till idag? Han har inte sökt efter en partner som subjekt, snarare har han sökt efter en ideal partner som objekt. Gud har sökt efter dem som kunde återspegla honom och äga både den yttre och inre aspekten av världen han har skapat. Var ligger början som leder till ett sådant resultat? Den ligger i familjen. Det finns ingenting som kan representera universum bättre än familjen. Att vara ett med föräldrarna skapar en mötespunkt för det förflutna och det närvarande. Där kan du älska det förflutna genom att älska dina föräldrar, älska nuet genom att älska din partner och älska framtiden genom att älska dina barn. Du kan alltså uppleva tre generationers kärlek på djupet. Platsen där dessa tre sorters kärlek är koncentrerade är i familjen. (30-80, 17.3.1970)

Var börjar livet i himmelriket? Det börjar i familjen. Det utvecklas inte någon annanstans. Himmelriket är bara en tredimensionell expansion av familjen och inte någonting som ligger bortom familjens område. När du omfamnar

din make eller din hustru bör du därför tänka att detta är en av världens män som blir ett med en av världens kvinnor. Den plats där du kan upprätta en betingelse av att ha älskat hela mänskligheten ligger ingen annanstans än i familjen. På detta sätt bör du leva ditt liv. Att älska dina föräldrar är att knyta samman historien med nuet och att bana väg för Gud att komma till dig. Därför måste du älska dina föräldrar. Att älska dina föräldrar är också att förbinda historiens människor med dig själv som en invånare i nutiden, det betyder att förena det förgångna med det nuvarande. Vidare, att älska dina barn centrerat på dig själv är att knyta samman nutiden med framtiden. Och den filosofi som praktiserar detta och sjunger jubelsånger i tusen och åter tusen år om denna kärlek heter *Unification Thought*. (30-82, 17.3.1970)

Sektion 6 Familjen är hjärtats övningsfält

Vi kan inte leva separerade från vårt hjärta. Även om du vore ett lands president eller ägde global auktoritet skulle du inte kunna leva om du inte hade någon plats där du kunde uttrycka ditt hjärtas glädje. Du skulle inte kunna känna den djupaste tillfredsställelse från människor som står under ditt befäl, dina officerare eller folket som följer dig. Du måste känna detta i din familj. Du bör kunna komma hem och uppleva glädjen genom din hustru och dina barn. Och du bör visa dig stolt inför andra över denna glädje. Denna glädje är en förstahands glädje, inte en andrahands glädje.

Så är det också för Gud. Även om han måste återupprätta hela världen, utan en familj skulle han inte känna någon glädje. Vi behöver alltså våra familjer. (25-85, 30.9.1969)

Föräldrar bör vara familjens överhuvud och lärare bör vara de läroanstaltarnas överhuvuden som representerar samhället. Föräldrar uppfostrar dig genom att ge dig modersmjölken. Därigenom bistår de dig i din fysiska och samtidigt i din känslomässiga utveckling. Vad är skolans uppgift? Den tränar dig för ett framtida liv i samhället. Om familjen är övningsfältet för känslor så är skolan övningsfältet för ett liv i samhället. Men träningen slutar inte i samhället. Var slutar den? Den slutar i nationen. Nationen har en president. Varför saknar folket presidenten och vill vara nära honom? När de har upplevt någonting, från familjen till samhället, går de vidare till nästa steg. Presidenten är frukten av det tredje steget, efter utformningssteget och tillväxtsteget. Ett frö delar sig, rotar sig och skjuter sedan upp som ett skott och enligt kretsloppets lag börjar sedan tillväxten. Efter en sådan delning kommer föreningen, där blommor och frukter produceras.

Skolorna fostrar de människor som nationen behöver genom att utbilda den kvalificerade elit som kan tjäna nationen. De är platser för träning och experiment. Träning är inte det verkliga livet utan ett förberedande steg. Du bör inte göra felaktiga förberedelser. Vad är familjen? Det är en träningsplats för hjärtat. Det är platsen där du övar ditt

hjärta i att älska. Därför bör ni leva i tillgivenhet som bröder och systrar i skolan och också leva tillgivet som bröder och systrar i nationen. Föräldrautbildning behövs i skolan, i samhället och också i nationen. Föräldrar bör ge vidare till sina barn allt inom hjärtats sfär. Genom att älska dem bör de skapa ett hjärtats fundament för sina barn som får dem att gå i föräldrarnas fotspår när det gäller att leva på ett visst sätt i familjen, i samhället och i nationen. (180-130, 22.8.1988)

När ni ser på en familj så är det inte nödvändigtvis en god familj bara för att den har ett bra hus och en bra omgivning. Tvärtom, hur dålig en familjs omgivning än må vara eller hur futtigt deras hus än må vara, om din omgivning erbjuder dig fred och du känner att du kan förbinda allt i ditt liv med den så är det en god familj. Den har ett fundament av hjärta på vilket föräldrarna och barnen står och lever för varandra. Detta är det ursprungliga hemlandet för våra minnen och källan till motivation för allt liv. Därför blir det den grund som bestämmer vår lycka i livet. (29-16, 15.2.1970)

Sektion 7 Familjen är vår eviga ursprungliga hemstad

Familjen, ja, familjen är en bra plats. Varför är den det? Den är en bra plats eftersom min mor och far finns där. Den är en bra plats eftersom min äldre syster och äldre broder finns där. Den är en bra plats eftersom min yngre broder och yngre syster finns där, och den är

en bra plats eftersom mina släktingar finns där. Därför känner sig människor nostalgiska över sin hemstad och sitt ursprungliga hemland. De känner djupare för sin hemstad än de känner för nationen. Platsen du längtar efter även när du lever i republiken Korea är din hemstad. Vilken plats längtar du efter trots att du tycker om Korea, trots att du vill bo i Korea och medan du bor där? Det är din hemstad du längtar efter. Hemstaden, vad för slags plats är din hemstad? Det är en plats där ditt hjärta känner sig upplyft i fyra riktningar och tre dimensioner. Vad är detta hjärta? Det är en plats där du är fasthållen av kärlek. Uppifrån är det din mor och far som binder dig, till höger och vänster är det bandet mellan man och hustru som binder dig, och nerifrån är det dina söner och döttrar och släktingar som binder dig med tredimensionell kärlek. Detta är den ursprungliga hemstaden.

Människor kan inte annat än längta till sin ursprungliga hemstad eftersom de ser att denna lyckans startpunkt är grundad på kärlek när den är som bäst. Vad tror ni då att Guds ursprungliga hemstad är för plats? Och vad för slags plats tror ni att landet för Guds ursprungliga hemstad på jorden är? Vi bör fundera kring dessa frågor. Om Gud är en gud av kärlek har han med säkerhet förberett en begynnelsepunkt för livet på denna jord. Var är denna begynnelsepunkt? För att få reda på det måste vi förstå hur Gud har förberett den startpunkten. Vad för slags plats kan bli startpunkten för den ursprungliga hemstad där Guds familj kan skapas? Det är ingen annan

plats än den där en son lever som förstår Gud som sin verkliga fader. Med andra ord, det är en plats där sonen existerar, den enfödde sonen som kan monopolisera Guds kärlek. Det är också en plats där en sådan dotter bor. Det är en plats där en sådan son och dotter gifter sig och bildar en fullständig familj. (23-151, 18.5.1969)

Vem bör leva i den ursprungliga hemstaden? De som du saknar bör leva där. Dina föräldrar bör vara där och dina bröder och systrar. Och de som du längtar efter att träffa bör finnas där. När du vill leva tillsammans med dem där, skulle du då vara nöjd om du bara såg dem för ett ögonblick? Skulle du vara nöjd om du mötte och såg dem bara under en kort tid? När du möter dem och lever tillsammans med dem skulle du inte tröttna, inte ens om du lever med dem för all evighet. En sådan plats skall du söka och finna. Det är himmelriket, som dagens religioner eftersträvar. (23-80, 11.5.1969)

Anledningen till att vi idag längtar efter landet där vår ursprungliga hemstad finns är att i den hemstaden finns föräldrar, bröder och systrar och släktingar som står oss närmare än någon annan. De leder oss alltid. De välkomnar oss som de gjorde förr närhelst vi besökte dem, och de känner med oss, tröstar oss och bemöter oss med glädje när vi har svårigheter. Utan denna välkomst däremot, skulle ditt hjärtas desperata längtan försvinna, trots att du har återvänt till din efterlängtade ursprungliga

hemstad, och du skulle vända om med känslor av djup ånger. Du bör känna till detta. I den ursprungliga hemstaden måste finnas människor som kommer att välkomna dig. (23-80, 11.5.1969)

Sektion 8 Familjen utgör den slutliga standarden för att fullkomna den kosmoscentrerade ideologin

Allting splittras upp från en enhet till många delar som slutligen samman-smälter i en större helhet. Med andra ord, en enhet delas till flera enheter som sedan återförenas till en. Därifrån delas den igen och blir någonting ännu större. Familjer existerar inom detta större skapade objekt. Dessa familjer har var och en samma form. Familjen är platsen där relationen mellan man och hustru är grundlagd och det är platsen som förenar man och hustru. Ätten är den plats som förenar familjer, och rasen är en plats som förenar klaner. Raser förenas för att forma en nation. Här spelar familjerna den centrala rollen. (26-189, 25.10.1969)

När familjen har expanderat, utgör detta den horisontala världen. Därför kan inget samhälle klara sig utan familjer. Om inte familjerna kan återupprättas kan inte världen bli återupprättad. Sedan måste vi förverkliga det kosmoscentrerade idealet genom dessa familjer. Ordet kosmos förbinder himlen och jorden. Himmel och jord är som en människas sinne och kropp. Sinnet och kroppen måste bli ett. Precis som ett subjekt

behöver ett objekt behöver en man en kvinna. Föreningen mellan en man och en kvinna leder till en familj. Guds fundament av kärlek kommer inte att uppnås utan att gå genom denna familj. (26-189, 25.10.1969)

Den kosmoscentrerade ideologin är en filosofi som förenar sinne och kropp och formar en familj som kärlekens stomme, och länkar sedan den idén till den andliga världen och den fysiska världen. Det kinesiska tecknet *ju* (宙) i *cheon ju* (kosmos) betyder hus. Därför använder vi begreppet kosmoscentrerad ideologi. Kosmos förbinder den andliga världen och den fysiska världen. I vilket förhållande står kosmos till oss? Vi behöver en familj. Om du misslyckas med att vara en del av en familj, har du ingenting att göra med den kosmoscentrerade ideologin. Familjen tjänar som slutlig standard för att fullborda den kosmoscentrerade ideologin. De som inte här kan sjunga sånger av fred och jubelsånger om lyckan kommer att bli eländiga människor antingen på denna jord eller i den andliga världen. (26-189, 25.10.1969)

Varifrån förverkligas himmelriket? Det förverkligas med utgångspunkt från våra familjer. Vad slags ideologi har vi? Vi har en familjecentrerad ideologi. Ordet *kosmos-ism* (kosmoscentrerad ideologi) innehåller *cheon* som betyder himmel och *ju* som betyder hus. Det betyder alltså ideologin om himlens

hus. Bara på detta sätt blir betydelsen av kosmos (*cheon ju*) klar. Bibelns sextisex böcker är fyllda med ord som önskar en ideal familj. Dessutom, vad är det alla män önskar? Det är att ha en ideal hustru. Också en kvinnas största önskan är att få en ideal äkta man. Hur stolt och berömd en kvinna som har doktorerat än må vara, hennes önskan är att möta en ideal man, en ideal make som hon kan älska och med vilken hon kan ha sina älskade söner och döttrar. Detta är roten till lyckan. Vårt ideal ligger inte i någonting annat. Början och slutet är familjen. (26-102, 18.10.1969)

Vilket slags ideologi är den kosmoscentrerade ideologin? Det är den sanna föräldracentrerade ideologin. Slutligen är det dessa båda ideologier som håller föräldrar högt. Detta är vårt hems ideologi, vår nations ideologi och det individuella jagets ideologi. Vems ideologi skulle styra världen om människan inte hade fallit? Det skulle vara den Adamcentrerade ideologin. Den ideologin är ingen annan än Sanna Föräldrars väg. Det är moderns och faderns ideologi. Det kan inte finnas någon ideologi högre än denna. Därför bör *Unification Church* sammanlänka hjärtefrågor med himmelsk ideologi genom Sanna Föräldrars väg innanför den ursprungliga ideala familjens gränser. Så länge det finns familjer som har införlivat en sådan ideologi i sitt inre kommer *Unification Church* inte att gå under. (26-201, 25.10.1969)

KAPITEL FYRA

Vår livsväg centrerad på kärlek

Sektion 1 Varför föds människor?

Om vi ställer oss frågan, vilket kommer i första hand, livet eller kärleken, kan vi påstå att vart och ett av de båda kommer i första hand. Men vilket kommer verkligen först? Det är kärleken. Relaterad till universums kärna måste det finnas ett ursprungligt flöde av kärlek för att någonting skall ha ett värde. (143-277, 20.3.1986)

När vi undersöker varifrån liv uppstår, måste vi ställa frågan vilket var först, liv eller kärlek. Hittills har vi inte kunnat urskilja detta tydligt. I första hand kommer kärlek, sedan liv. Eftersom något som kommer i andra hand ödmjukt måste träda åt sidan inför det som står främst, är det naturligt att vi offerar våra liv för kärlekens skull. Så är det. Detta ger oss ett tydligt svar för vårt livs sanna inriktning. Eftersom vår födelse har skett i kärlek, ligger slutledningen nära till hands att vi måste gå kärlekens väg och dö för kärleken.

Syftet med mänskligt liv är att finna den kärlek som makrokosmos, inte mikrokosmos kan välkomna. Det är att vara född, att älska och att dö i centrum för den stora universella kärlek som Gud,

skapelsen, våra föräldrar och änglavärlden alla kan kännas vid. Det är så jag ser det. (Blessed Family - 1062)

Människor föds inte på grund av sitt eget val. Föds de då enligt sina föräldrars önskan? Nej. De föds på grund av Guds önskan. De föds genom sina föräldrars kärlek som representerar Guds kärlek. Den människa som har kommit till som ett nytt liv genom föräldrakärlek, som representerar Guds kärlek, är ”jag”.

Kärleken har makten att skapa allt. Den som är född som centrum till hela universum genom att få universums hela kärlek, är ingen annan än jag själv. Livets högsta syfte är att vara född genom kärlek, växa upp i kärlek, leva med kärlek och lämna kärlek efter sig. Det mest värdefulla är att uppfylla, inom familjen, kärlekens lagar som ligger i universums centrum. (Blessed Family - 1062)

Ni måste förstå varför människor föds. De föds inte för kunskap eller politisk makt. De föds på grund av kärlek och genom kärlek. Vad är det då som gör kärleken så fantastisk? Det är det faktum att kärleken är livets ursprungliga källa. Ni är födda mitt i era föräldrars kärlek.

Ni har inte kommit till på grund av era föräldrars önskan om pengar eller kunskap. Eftersom ni har fötts i kärlek bör ni bära kärlekens frukter. Därför behöver ni barn. En man och hans hustru blir fullkomliga när de blir ett och har söner och döttrar som sina objekt. (Blessed Family - 1062)

Människor kan inte existera utan kärlek. Därför kan vi säga att ”jag” lever på kärlekens fundament. Alla ting har också sitt ursprung i Guds kärlek. All existens har börjat på kärlekens grundval. Därför är det onekligen så att också människan som skapelsens centrum måste ha haft sin början i kärlek. (Blessed Family - 1062)

Eftersom människan börjar sitt liv i kärlek och mognar genom kärlek kan hon inte leva separerad från kärlekens standard. (Blessed Family - 1062)

Sektion 2 Livet i sin ursprungliga form

Vad tror ni är ursprunget till mänskligt liv? Ursprunget till mänskligt liv är kärlek. Vari ligger då syftet för människans existens? Syftet för mänsklig existens ligger i att fullkomna kärlekens ideal. Människan kom till genom kärlek, hennes syfte är därför att fullkomna kärleken genom att bygga en grundval av kärlek och utvidga och länka denna grundval vidare. Med andra ord, eftersom upphovet är kärlek måste syftet som skall uppnås också vara kärlek. Därför måste en man och en kvinna i sitt part-

nerskap bli ett i kärlek och förbinda fram och bak, höger och vänster och upp och ned. (Blessed Family - 1062)

Hur fast vårt beslut än må vara att bli en absolut varelse och etablera ett absolut syfte, så kommer det att vara meningslöst om vi inte är lyckliga. Vårt dagliga liv bör vara lyckligt. Vi lever för ett syftes skull. När vi har uppnått det syftet kommer någonting nytt att existera som är mera underbart än livet självt. Vad är det? Vad är mest värdefullt för en man och en kvinna? Det är kärlek. Kärleken är det nyckelelement som är nödvändigt för att uppleva lycka. Det spelar ingen roll hur storslaget en människas syfte är, om hon misslyckas att etablera en kärlek som dominerar hennes syfte, måste hon eftersträva ett nytt syfte. Syftet kan inte stå högre än kärleken. (29-130, 26.2.1970)

Varför lever vi? Några må säga att de lever för att äta och några kan säga att de lever för att arbeta eller att de lever utan något speciellt syfte alls. Vad lever människor för? Om du säger att du lever för kärlekens skull, vilket underbart svar det är! Människor är födda som en kärlekens frukt, lever genom kärlek och återgår slutligen till den eviga kärleken i Guds famn. Detta är det ursprungliga livet i skapelsen. (Blessed Family - 1064)

Man föds genom kärlek och växer upp i kärlek. Sedan lämnar människan sina föräldrars kärlek och finner och ansluter sig till en partners kärlek, vilket är kärlek i en annan dimension. Vi kan kalla föräldrakärlek för utformningsstegets

kärlek och äktenskaplig kärlek för kärleken i tillväxtsteget. Hur förälskat ett par än må vara så kan de inte se sin kärlek fullbordad förrän de får barn. Därför önskar de sig barn. Detta är kärlekens fullkomningssteg. Processen att gå igenom föräldrakärlek, äkta makars kärlek och barns kärlek är därför den fundamentala kärnan för mänskligt liv och den ursprungliga vägen för Guds ideal av kärlek vid tidpunkten för skapelsen.

(48-11, 31.8.1971)

Livet har sitt ursprung i kärlek. Vi har kommit till genom kärlek, växer upp i kärlek medan vi är älskade av våra föräldrar, möter en älskad man eller kvinna och älskar honom eller henne, och dör slutligen i den kärleken. Det är vad vi kallar människans liv. Ursprungligen skulle därför ingen sorg eller plåga finnas i mänskligt liv. (Blessed Family - 1062)

I sitt ursprung är universums fokus den plats där alla vertikala och horisontala kombinationer av kärlek löper samman så att föräldrakärlek, makars kärlek och barns kärlek kan förenas. Detta blir den punkt på vilken hela universum är fokuserad och dit alla celler i universum styr. Alla andar i den andliga världen kommer att vara fokuserade på detta. Dessutom kommer de att skydda den platsen, så att ingen kan invadera den. Om denna plats förstörs kommer det att vara en katastrof. En speciell struktur behövs därför för att hålla den intakt. I *Unification Church* kallas denna struktur *De fyra positionernas grundval*. (Blessed Family - 1062)

Sektion 3 Livets eviga element för människan är kärlek

Du får inte glömma att medan du fanns till som ett foster, fick du inte bara näring från din mor utan också hennes kärlek. Likaså får människor som lever på jorden inte bara fysisk kärlek från jorden, utan också kärlek från Gud. Den kärleken är det avgörande elementet för liv. (Blessed Family - 1062)

Precis som alla plantor absorberar solljuset som ett element för sin existens, är kärleken ett livselement för människan. Vårt hopp står till att Guds Rike kommer att byggas på jorden eller i himlen, där vi kan leva för evigt i kärlek och tillbedjan. (Blessed Family - 1062)

Människan föds genom kärlek och växer genom barndomen medan hon tar emot kärlek. Efter ett visst tillväxtstadium är inte föräldrakärleken nog längre och hennes kärlek utvidgas horisontalt genom kärleken från bröder och systrar och släktingars kärlek. Med andra ord, människan växer till mognad medan hon får all slags kärlek från både himmel och jord. När människan når vuxen ålder törstar hon speciellt efter kärlek från det andra könet. Att ägna sig åt den kärleken leder henne till en mera grundlig kärlek, genom vilken hon slutligen finner kärlekens centrum. (Blessed Family - 1066)

De vägar som mannen och kvinnan går finns till på grund av kärlek och för kärlekens skull. Min väg är kärlekens

väg. Jag rör mig för att uppnå kärlek, bevara kärlek och forma en omgivning av kärlek. Det är också för kärleks skull som kvinnor anlägger kosmetika och får massage. Att önska något och att arbeta, allt sker för kärlekens skull. Vi övervin- ner svårigheter och går vidare för att nå värdefull kärlek. (Blessed Family - 1066)

Från det vi föds får vi föräldrakär- lek. Så länge våra föräldrar lever älskar de oss i alla livets skiften, under perio- den av vår barndom, under vår ung- dom och i vår vuxna ålder. När vi har växt upp och tagit emot föräldrakärlek måste den horisontala kärleken av man och hustru komma till var och en av oss. (Blessed Family - 1062)

Vad tror ni att äktenskapet är? Det är en skola, en plats där männen lär sig något de inte visste om kvinnor och där kvinnor lär sig någonting de inte kände till om männen. De bör få bästa betyg i allt för att man och hustru skall vara nöjda. Ni har söner och döttrar för att lära er hur ni ska älska världen. Utan dem kan ni inte anknyta till framtiden.

Ni har fått era söner och döttrar som utbildningsmaterial genom vilket ni kan vara förbunden med den framtida vär- lden. Att uppfylla era plikter som barn gentemot era förfäder och era far- och morföräldrar är som att få utbildning från den andliga världen. Alla des- sa saker är förbundna med varandra genom kärlek. Farfadern och farmo- dern, make och hustru och söner och döttrar är alla förbundna genom kärlek. Precis som blodet flyter upp och ned i

människokroppens blodkärl, kan ock- så du röra dig upp och ned hela vägen till dina förfäder tio miljoner generatio- ner tillbaka i den andliga världen, och likaså kan du nå dina avlägsna ättlingar. Du bör veta att den andliga världen och universum är organiserade så. Allt styrs på detta sätt. Vi kan säga att den största lyckan är att bli en kärlekens tjänare och slav. (Blessed Family - 1062)

Sektion 4 Vad är Guds kärlek?

Försök att upptäcka Guds kärlek. Hur kan vi karakterisera Guds kärlek? Den kan jämföras med en varm vårdag, då vita moln rör sig mjukt över himlen, då värme strömmar upp från marken, insekter flyger omkring, änder simmar fram och tillbaka för att se världen, säl- gen skjuter ut över vattnet, grodor sjung- er nya vårsånger, bin svärmar och fjäri- lar fladdrar. Du känner dig berusad i en sådan omgivning och blir sömning, men i verkligheten är du vaken och mår så bra att du skulle vilja stanna för alltid.

När Gud finner sitt ideala objekt, sin partner, sår han samma känsla som om han vore i en vacker blomstergård där fjärilar och bin flyger omkring. Känner du dig bra eller dålig när du tänker så? De avtrubbade människorna är kanske inte medvetna om det, men det känns bra.

När du stöter på någon som du är glad att träffa, håller du hans hand fast och skakar den. När någon säger glatt, – Det var längesedan och trycker din hand hårt, känns det då bra eller dåligt? Om där finns någon som säger att det känns

dåligt, sparka till honom och säg, – Din stolle! När du är glad över att träffa någon trycker du hans hand hårt, eller hur? Tycker du om när någon trycker din hand hårt? Du vill tycka om det, men kanske du i verkligheten inte gör det. För att tycka om något måste du känna till det. Om du inte känner till det, hur kan du då tycka om det? Var ärlig! Om din make älskar dig behöver du ingenting annat. Du lever genom att hålla dig tätt till din make. Det är alltid något stort att se en man och en kvinna hålla varandra i handen, särskilt när mannens hand är så sträv som hoven på en ko. När vi ser på en film tycker vi om att se sådana scener. Om kvinnan säger till mannen, – Åh, du har vackra händer, kommer mannen att känna sig förolämpad. Så fungerar det. Kärleken är evig. Kärleken är enad, inte delad. Ni blir ett. När en man och en kvinna blir ett par och älskar varandra når de till en nivå som till och med är högre än detta. Det är Guds kärlek. Om ni lever med sådan kärlek, kommer ni att vara förenade eller inte? Tänk efter. Allting är ämnat att blir ett. (Blessed Family - 1062)

När en man och en kvinna blir förälskade händer allt möjligt, inte sant? Men om ni finner ett sätt att lära känna Guds kärlek och verkligen smakar på den, kan hans kärlek inte jämföras med någonting i denna värld. Om det finns någon som har smakat denna kärlek kan ingen svårighet eller sorg besegra honom. Ett sådant område av absolut befrielse bör existera, inte sant? Frågan är hur man kan finna det. (39-240, 15.1.1971)

Guds kärlek kan i stort sätt bli inledad i tre stora former av kärlek. De är föräldrakärlek, makars kärlek och barns kärlek. Det centrum där dessa tre former smälter samman till ett är Guds kärlek. (173-278, 23.11.1975)

Sektion 5 Guds välsignelse tillåter oss att ärva kärlek och glädje

En fantastisk ny morgon kommer att gry när Gud antar en fysisk kropp. Den tid då han kan älska sina barnbarn är en tid mera fantastisk än tiden han kan älska sina söner och döttrar. Hur tror du att Gud uttryckte sin glädje till Adam efter att ha skapat honom? Gud fick undervisa Adam om sin föräldraglädje men den kan läras bara när barnen får sina egna söner och döttrar. Barn kan inte känna till hurdan föräldrakärlek är men de kommer att förstå det när de själva får barn och en familj. De förstår att deras föräldrar älskade dem medan de växte upp. Den dag då ditt barn tar sig en make är därför en högtidsdag, och den dag då ditt barn får sitt eget barn är en dag av glans och ära. (Blessed Family - 934)

Du bör känna till Guds kärlek. Du bör uppleva dina föräldrars kärlek och sedan lära dig hur du ska tjäna dem. Ni bör alla uppleva makars kärlek med er partner och lära er att tjäna varandra. Ni måste förstå barns kärlek. Ge inte bara befallningar till era barn utan lär dem att förstå, och tjäna dem samtidigt. Bara så kan ni förstå Guds kärlek. Utan

barn är ni ofullständiga. Ni kan inte förstå Guds kärlek. Ni kan inte förstå hur mycket Gud har älskat människorna, sina barn. Dessutom, utan att vara en make kan ni inte förstå hustrun och utan att vara en hustru kan du inte förstå din make. Barn vet inte hur föräldrars kärlek är förrän de själva blir föräldrar. Utan söner och döttrar kan ni inte vara sanna föräldrar. (133-138, 10.7.1984)

Föräldrar önskar att deras barn gifter sig, eftersom de vill ge dem föräldrars kärlek och utbilda dem i denna kärlek. När föräldrar dör lämnar de sin verkliga personlighet kvar hos sina efterkommande. Därför behöver de efterkommande. Kärlek är någonting som varar för evigt. Eftersom kärlek är människans högsta önskan vill alla ärva den med öppna armar. När föräldrar ger sin kärlek till sina efterkommande kan de stå stolta inför Gud i den andliga världen. Det är genom familjen som kärleken fullbordas. Att komma till himmelriket genom familjen betyder att området för kärlekens enhet har blivit förverkligat. (Blessed Family - 934)

Människor bör följa denna princip. På våren sås frön, på sommaren utvecklas plantorna fullständigt och på hösten bär de frukt. På vintern bör ni ställa allting i ordning och bära livets nya fröns innersta väsen djupt inom ert hjärta. Bara så kommer ni att ha frön att plantera igen när våren återvänder. Det betyder att ni i framtiden bör vara föräldrar och uppfostra söner och döttrar som liknar er. (26-158, 25.10.1969)

Varför är människor ledsna när de inte har söner och döttrar? De är ledsna eftersom de inte kan forma en cirkel. När du ser fåglar föda sina ungar kan du känna igen fågelmammans djupa kärlek. Västerlänningar kanske inte känner till detta men i Orienten är barn mera älskade än vuxna. Människor visar vuxna artighet och respekt men de visar barn den högsta kärlek. Ni kan förstå hur mycket era föräldrar har älskat er när ni själva har söner och döttrar och uppfostrar dem. (Blessed Family - 934)

Alla bör gifta sig och få egna barn och uppfostra dem för att kunna lära känna både barns kärlek och föräldrars kärlek. Det verkar som om västerlänningar inte tycker om detta. De undviker att få söner och döttrar. De tvekar inför att få barn eftersom barnen kan begränsa deras frihet att vara gifta eller att skilja sig. Men när människor misslyckas att upprätta de fyra positionernas grundval kan de inte komma till himmelriket, eftersom de inte känner till Guds hjärta som älskar människor. (Blessed Family - 934)

Sektion 6 Människan söker efter kärlekens centrum

Människan föds genom kärlek, växer upp i föräldrars kärlek och mognar medan hon utvidgar kärleken horisontalt. Horisontal kärlek når fullbordan i det första steget, när man och kvinna möts och växer tillsammans till det stadium där de kan representera himlens och jordens kärlek, och sätter barn till världen som frukten av sin kärlek. Barn

föds från hjärtats kärna, som ett resultat av kärleken.

Det barn som har kommet till från en kvinnas och en mans gemensamma kärlek baserad på hjärtat, skapar en väg till kärlekens centrum. Detta centrum kommer att leda dem direkt till Gud. Genom att få barn som en frukt av sin kärlek kommer människor att på djupet uppleva den kärlek med vilken Gud har skapat alla ting och människan. Genom att älska sina egna barn kan de helt uppleva den kärlek de fick från sina föräldrar och från föräldrahjärtat. Den kärlek som föräldrarna har givit barnen är inte en materialistisk kärlek utan en inre kärlek.

Kärleken som föräldrar ger till sina barn förändras inte, om så himmel och jord förändras och historiska tidsåldrar byter av varandra. Genom att bli förälder och älska dina barn kommer du att förstå och uppleva på djupet, hur Gud har älskat människorna. Att bli förälder och älska dina barn får dig att känna och inse hur mycket dina föräldrar har älskat dig. Det är därför som vi aktar våra åldriga föräldrar till och med mera och uppfyller vördnadens plikter med kärlek. Uppfyller du inte detta ansvar, är du inte kvalificerad att vara förälder och din kärlek till dina barn kan bara anses vara hycklande.

Människor bör känna och förstå hur mycket Gud har älskat dem, genom att själva bli föräldrar och älska sina barn. Dessutom kommer de att ännu mera uppriktigt älska Gud. En människa bör älska sina gamla föräldrar mer än hon älskar sina barn, och älska Gud mer än

hon älskar sina föräldrar – och veta att detta är kärlekens ordning och lag.

Eftersom himlen och jorden har en sfärisk form, delar de horisontal kärlek och roterar, varvid i första steget en cirkel formas. När människor tar en partner av det motsatta könet och utbyter kärlek, blir frukten av detta ett barn och de blir föräldrar. När de älskar varandra och kretsar kring varandra, förverkligas kärlek som följer den horisontala kärleken. Detta bildar den klotformade världen och etablerar samtidigt kärlekens centrum.

Kärlekens centrum, som uppstår genom den rörelse som dessa kärleksförhållanden åstadkommer, är också kärnan för hela skapelsens existens. Jorden existerar eftersom också den upphörligt kretsar runt detta kärlekscentrum. Kärlekens centrum finns där oändlig kraft är samlad som möjliggör oavbruten rörelse. Det centrum som framträder i kärlekens sfär i denna betydelse är också den plats där Gud bor.

Allt skapat i världen är därför fött och existerar genom Guds kärlek samt rör sig i sökandet efter Guds kärlekscentrum. Gud är en kärlekens smältugn.

(126-245, 24.4.1983)

Sektion 7 Vårt liv passerar igenom tre tidsperioder

Människan föds efter utvecklingen i moderlivet. Hon lever på jorden under en viss tidsperiod och dör sedan. Före födseln lever fostret tio månader i moderlivet där det har begränsad frihet. Genom att ta emot näring från modern

genom navelsträngen växer fostret. Det öppnar och stänger sina händer, öppnar och stänger sin mun och vrider fötterna. Detta är allt det kan göra. Ändå utgör moderlivet för fostret en värld av frihet och hela världen. Efter nio månader föds barnet till den samtida fysiska världen, det mänskliga samhället.

(Blessed Family - 1062)

Varför föds människan? Hon föds för kärlekens skull. Av denna orsak bottnar människan i sann föräldrakärlek och växer till i moderlivet som är en famn av föräldrarnas skydd och kärlek. Barn växer till mognad, omfamnade av en föräldrakärlek som ordnar upp alla svårigheter med glädje och utan klagan. När barnet vid omkring tjugo års ålder uppnår mognad, bör det möta sin evige kärlekspartner och bli inympad på den himmelska kärleken, i vilken de båda kan leva helt för den andres skull. Genom att följa denna livets väg bör det nya paret få sina egna söner och döttrar och älska dem. Först när de upplever djupet i Guds kärlek kan Guds kärleks substantiella område fullkomnas av hans objekt. (143-283, 20.3.1986)

Mänskligt liv kan jämföras med fostrets liv i moderlivet. Människor kommer att leva under en tidsrymd av hundra år i moder universums moderliv. Precis som fostret är ovetande om världen utanför moderlivet, är människor som lever sina fysiska liv idag ovetande om den andliga världens realitet som väntar dem efter döden. De kan våga sig på en gissning. De har en svag

känsla av att – precis som de inte visste något om människans värld medan de var i moderlivet – en värld efter döden måste finnas. Men oberoende av människors känslor eller övertygelser angående världen bortom döden, så existerar den andliga världen verkliga. Eftersom världen bortom döden inte kan förnimmas med våra fem fysiska sinnen måste vi övervinna det otroliga genom religiös tro. (Blessed Family - 1062)

Människan går igenom tre tidsperioder. Djurriket har också vattenperioden, landperioden och luftperioden. Allting måste gå genom dessa tre tidsperioder eller tidsåldrar.

För att människan ska kunna stå som skapelsens herre och vara kvalificerad att härska över skapelsen, måste hon uppfylla en livsform mera fullständigt än något annat väsen i vattenstadiet och leva i det. Därefter måste hon existera på land och vara det högsta av alla skapade väsen där. Sedan måste luftstadiet finnas. Men människan har inga vingar. Hur kan hon flyga utan vingar? Hon bör kunna flyga högre och längre än någon fågel eller insekt. Vad måste hon göra? Det kan inte ske medan hon är i sin fysiska kropp. Hon kan inte komma långt hur högt hon än hoppar. Men, eftersom människan skall vara skapelsens herre som har herravälde, och eftersom hon står i en ömsesidig position till Gud som är ett andligt väsen, bör hennes verkningsfält vara detsamma som Guds. Människan kan resa snabbare än ljusets 300 000 km per sekund. Det är bara möjligt genom anden. (112-201, 12.4.1981)

Vi lever i denna värld, men det är inte allt. Det finns en andlig värld. Hur är då den plats vi skall gå till och leva på? Det är den eviga andliga världen, fylld med kärlekens luft. Vårt fysiska liv är en tid av förberedelse för livet i den eviga andliga världen. (140-121, 9.2.1986)

Sektion 8 Vårt liv på jorden är träning för att vara i takt med den andliga världen

Jag har ett djup av andlig erfarenhet. Den andliga världen är en plats som är innesluten i kärlekens element. På jorden andas vi luft, men i den andliga världen lever människor genom att inandas kärlek. Den kärlek du delar i den andliga världen är inte sekulär mänsklig kärlek utan sann kärlek. (145-267, 15.5.1986)

När du kommer till den andliga världen, kommer du att finna att de som helt har älskat sina föräldrar, sina bröder och systrar, sin make och sina barn – alltså de, som har upplevt djup kärlek i sitt familjeliv – kan njuta av mycket frihet. De kan gå vart de vill utan restriktioner. Däremot kommer de i den andliga världen som inte har erfarenhet av kärlek att vara trångsynta och finna sig själva vara isolerade och ensamma, utan någon som helst frihet. Kärleken mellan föräldrar och barn är ett vertikalt förhållande, kärleken mellan man och hustru är ett horisontalt förhållande, och kärleken bland bröder och systrar är ett förhållande som cirkulerar och omringar. Dessa tre förhållanden skiljer sig från varandra. Först efter

att ha upplevt djup kärlek genom dessa tre tydligt ömsesidiga samspel på jorden, kan du därför cirkulera fritt vertikalt, horisontalt och i en cirkel. De, som inte har smakat föräldrakärlek för att deras föräldrar dog tidigt, står i en verkligt tragisk position eftersom de saknar en viktig erfarenhet av kärlek. Likaså blir de som inte har upplevt makars kärleksförhållanden och kärlek i familjen arma människor i den andliga världen, eftersom de saknar en avgörande livserfarenhet. De som inte har bröder och systrar kommer också att vara i en skral position i den andliga världen, eftersom de saknar denna erfarenhet.

(Blessed Family - 1062)

Anledningen till att gifta sig är att få djup erfarenhet av föräldrakärlek, makars kärlek och barns kärlek. Vi behöver dessa erfarenheter eftersom den andliga världen är fylld av atmosfären från sådan kärlek. Ni behöver ha en familj för att träna er själva att vara i takt med den andliga världen. De som går till den andliga världen utan dessa erfarenheter av kärlek, kan inte följa rytmen där. De kommer att vara som någon utan näsa, som inte kan andas kärlekens luft. (Blessed Family - 1062)

Du härstammar från din far och mor. Det som är mera fundamentalt är det faktum att du härstammar från Gud genom att ha lånat din mors moderliv. Du finner Sanna Föräldrar genom de universella föräldrarna och genom dina fysiska föräldrar. Dina fysiska föräldrar är temporära, så ögonblicket för din

död är en tid av jubel, när du går de sanna föräldrarna tillmötes. De sanna föräldrarnas sanna kärlek är där. Detta är himmelriket i himlen, där atmosfären är sammansatt av kärlek och fylld med förädrakärlek. Den kärleken är inte för mig själv; det är en kärlek som lyder principens ensidiga lag om tjänande och offer. I enlighet med denna princip skall du älska universum och mänskligheten. Ditt liv på jorden är en tränings-

plats för utvecklingen av sådan kärlek. (105-108, 30.9.1979)

Hur viktigt är ditt liv på jorden? Du lever det bara en gång. Det är ett kort ögonblick som bara kommer en gång. Jämfört med det eviga livet är jordelivet bara en prick. Det är ett alltför kort ögonblick. I detta ögonblick måste vi sträcka oss utöver våra fysiska liv och göra förberedelser för den andliga världen. (207-99, 1.11.1990)

KAPITEL FEM

Kärleken mellan man och kvinna i den ursprungliga skapelsen

Sektion 1 Den ursprungliga kärleken mellan en man och en kvinna

När en man och en kvinna älskar varandra uppstår frågan, om deras kärlek överensstämmer med Guds vilja och den standard Han kräver av dem. Motsvarar deras kärlek den modell för kärlek som Gud har i sinnet? Vi kan konstatera att om den första mannen och kvinnan hade förenats, med Guds kärlek som grundval, så skulle deras kärlek ha blivit den universella modellen för kärlek. En sådan kärlek måste Gud ha önskat från människorna. Likaså måste mannen och kvinnan ha önskat denna kärlek från varandra. Sådan sann kärlek måste vara universums kärna. Den blir standardmättet. (Blessed Family - 334)

Guds kärlek och människans kärlek är i grunden densamma. Kärlek ger upphov till enhet. Varför längtar en man och en kvinna efter varandra? Det är för att en man bara kan äga Gud genom en kvinna och en kvinna kan äga Gud bara genom en man. Med andra ord, de längtar efter varandra eftersom Gud kommer och bor där en man och en kvinna har blivit ett i kärlek. (Blessed Family - 334)

När vi betänker att källan till allas tings tvåfaldiga karaktär är Gud, bör vi jubla över Guds ädla värde och samtidigt jubla över män och kvinnors värdighet och värde. (Blessed Family - 334)

När Guds älskade kvinna bor i en mans hjärta och Guds älskade man också finns i en kvinnas hjärta, blir dessa två Guds objekt, hans partners, och när de älskar varandra kommer Gud att glädja sig åt att se denna kärlek. Också hela skapelsen gläds då. Himmel och jord jublar över att se en man och en kvinna med dessa värderingar omfamna varandra. När mannen och kvinnan omfamnar varandra i ömsesidig tillgivenhet, blir denna ömsesidiga tillgivenhet och ömhet den punkt vid vilken hela universum förenas. Så utvecklas det ursprungliga scenariot enligt Guds ideal. (Blessed Family - 334)

Den ursprungliga tanken var att en man möter en kvinna som han kan glädjas över, och också en kvinna skall möta en man över vilken hon kan glädjas. Ja, mer än så, det skall vara ett möte som både Gud och allt skapat kan jubla över. Hela skapelsen kommer då att mobiliseras för detta par och vilja styras av dem. Fåglar kommer att sjunga och fjärilar

kommer att fladdra och dansa av jubel. Gud kommer att jubla, människor gläds och allting fylls av glädje. Hade de första mänskliga förfäderna börjat historien med att upprätta en sådan position skulle världen vara den ursprungliga, ideala världen. (Blessed Family - 334)

Sektion 2 Varför föds män och kvinnor?

Vad är det ursprungliga syftet med en mans födelse? Vi kan inte neka till det faktum att han är född för en kvinnas skull. På samma sätt är en kvinna inte född för sin egen skull. Vi bör veta att ett problem uppstår om en kvinna inte förstår själv att hon är född för en mans skull. Eftersom Gud, den store ägaren av himmel och jord, har upprättat detta som en skapelsens princip, kan vi inte närma oss en värld av godhet, sanning, lycka och fred eller en värld av kärlek och ideal, utan att följa denna princip. (Blessed Family - 337)

En kvinna är född för att möta en man och en man är född för att möta en kvinna, inte sant? Detta är den högsta sanningen. Därför bör vi finna det område av välsignelse som överensstämmer med denna princip. Att avvika från denna sannings högsta område utgör den högsta ondskan. (21-201, 20.11.1968)

Män och kvinnor är fysiskt olika. Medan kvinnorna oftast ser en situation ur en synvinkel, betraktar männen den från tre eller fyra håll. Kvinnor tycker troligen mera om att stanna hemma och

män trivs mera med att resa omkring i världen. Män och kvinnors personligheter är också olika. Hur kan män och kvinnor förenas? De förenas genom kärlek. Kärlek förenar människor och Gud. (38-255, 8.1.1971)

Varför föds mannen? Han föds inte för akademisk strävans skull, för pengar eller politisk makt. Han föds för en kvinnas skull. Mannen är född för en kvinnas skull. Män har starkare fysik, inte för att kunna tjäna sitt levebröd bara för sig själva, utan för att de ska kunna tjäna sitt levebröd för hustru och barn. Mannens könsorgan är olika kvinnans. För vem existerar de? De kom inte till för hans egen skull. Mannens könsorgan kom till för kvinnans skull. På samma sätt är kvinnans könsorgan till för mannens skull. Har du någonsin tänkt på det här sättet? Detta är inget att skratta åt. Vad är symbolen för kärleken mellan man och kvinna? Var finns kärlekens slutmål? Det är genom könsorganen de blir ett. (143-275, 20.3.1986)

Könsorganen blir den kanal genom vilken sinne och kropp fullständigt kan smälta samman genom kärlek. Det som mannen har är inte hans och det kvinnan har tillhör inte henne. Mannen har det som tillhör kvinnan och kvinnan har det som tillhör mannen. Män och kvinnor är inte födda för sin egen skull. De bör känna till tydligt att de är födda för sin partners skull. Varför är män och kvinnor födda på jorden? De är födda för att älska varandra. Eftersom Gud är vishetens store kung, bytte han om

kärleksorganens egendomsrätt emellan dem. (132-146, 31.5.1984)

Mannen har ett könsorgan, men det betyder inte att han är dess ägare. Dessamma gäller kvinnan. Desomhar handlat vårdslöst utan hänsyn till sina könsorganens äganderätt kommer att dömas. Om mannen visste att de kommer att straffas enligt den mest fruktansvärda lag, skulle de då våga tänka på andra kvinnor än sin egen hustru? Och tvärtom, kan kvinnor tänka på andra män än sin egen make? (Blessed Family - 340)

Sektion 3 Män och kvinnor behöver absolut varandra

Kärlek är någonting ni absolut behöver, inte sant? Är det sant? Människor, en man och en kvinna, är absolut nödvändiga element för kärleken. Mannen behöver kvinnan och kvinnan behöver mannen. Hur mycket behöver de varandra? De behöver varandra mera än sitt eget land, mera än världen och mera än till och med Gud. Och om det inte fanns kvinnor skulle hela den mänskliga rasen försvinna inom hundra år. Hur mycket människan än skryter över att förena världen så skulle allting vara borta inom hundra år om det inte fanns kvinnor. Därför behövs kvinnor absolut. (25-180, 4.10.1969)

När vi säger "människor" menar vi man och kvinna. När vi ser på en man måste han ha en kvinna och när vi ser på kvinnan måste hon ha en man. Mannen är inte född genom sin egen vilja och

inte heller är kvinnan född på grund av sin egen önskan. Båda behöver de varandra. Efter sin födsel upptäcker de att de är antingen man eller kvinna. (67-267, 22.7.1973)

När du föddes till man, föddes du då med eller utan vetskap om att det finns kvinnor? Om en man kom till världen och fann ut att där bara fanns män, skulle han inte må dåligt då? Och om en kvinna kom till världen och märkte att där bara fanns kvinnor, så skulle hon inte må bra, eller hur? När en kvinna är född, är hon då född med kunskap om att det finns män eller inte? Också om jag själv inte visste det vid födseln så visste den som födde mig om det. Anledningen till att födas till kvinna är att det finns en man som behöver henne. Och anledningen till att jag är född till man är också att det finns en kvinna som behöver mig. Är det inte sant? Vi är alla födda så, med Guds vetskap. (37-19, 22.12.1970)

Mannen behöver absolut kvinnan. Mannen behöver absolut Gud, men före det behöver han en partner, kvinnan. Den mänskliga historien har varit eländig eftersom männen har missat att på ett korrekt sätt förstå sitt absoluta behov av kvinnor. Å andra sidan har inte heller kvinnorna förstätt att de definitivt behöver männen. Att få en smak av sann kärlek förutsätter en idealvärld och för detta behöver mannen kvinnan och kvinnan mannen. Ni måste förstå att en äkta man och en äkta kvinna som strävar efter sann kärlek förenas genom sina ansträngningar att bli ett i hjärtat. När

en sådan man och kvinna är helt förenade kommer Gud och lever tillsammans med dem. (Blessed Family - 340)

Gud tycker inte om att se ett par, som blivit sammanfogat av sann kärlek, separera. Därför är kärleken mellan en äkta man och en äkta kvinna evig. Trots att Gud är allvetande och allsmäktig så är hans existens utan mening om han är ensam. Likaså, hur vacker och frisk en man än må vara så betyder detta ingenting om han saknar en kvinna. En man som lever i hänförelse över sin egen skönhet och hälsa lever ett dåligt liv och har inget värde inför Gud. Problemet är att det finns många män i världen som har sjunkit ned till sådan narcissism. Det är en av anledningarna till att historien har rört sig mot en tragedi. Ni måste känna till att Guds plan verkar för att förändra och förbättra världen, som har sjunkit till sådan självcentrering. (Blessed Family - 340)

Sektion 4 Kärleken kommer från ens partner

Kärleken kan inte förverkligas av en person ensam. Varifrån kommer kärlek? Den kommer inte från mig utan från min partner. Eftersom kärlek kommer från min partner måste jag böja mitt huvud och tjäna honom eller henne. Därifrån härstammar den himmelska principen att leva för andra. När någonting högst ädelt når mig, måste jag ära det och betjäna det för att ta emot det. Vi måste leva efter filosofin att leva för andra. (143-277, 30.3.1986)

När vi är ensamma kan kärleken inte få substans. Kärlek uppstår inte när mannen är ensam utan först när kvinnan framträder som hans kärleksobjekt. Först när ett objekt för kärleken framträder uppstår slutligen kärlek. (Blessed Family - 342)

Vi säger att föräldrakärlek är bra och att makars kärlek är bra, eftersom genuin kärlek inte är någonting som är självcentrerat. Kärlek är inte något som börjar hos mig utan något som utgår från min partner. Ni behöver förstå detta. Kärlek kommer från din man eller din hustru och från era söner och döttrar och från dina bröder och systrar. Kärlek börjar inte hos dig själv utan hos din partner. Vem äger därför kärleken? Din partner är ägaren till kärleken. (34-331, 20.9.1970)

Varifrån kommer kärleken? Den kommer från din partner. Om din partner är alldaglig eller ful drag sig kärleken tillbaka; om din partner är vacker eller söt framskrider kärleken snabbare. Det sätt på vilket kärleken fungerar bestäms av din partners egenskaper: hennes tal, hennes doft och hennes smak. (Blessed Family - 342)

Var ligger kärlekens bas? Kärlekens bas är inte jaget. Ordet kärlek måste användas i ömsesidiga termer. Hur snygg en man än må vara, om han inte har någon partner sitter han fast, för han kan inte älska ensam.

Kärlekens bas är inte jag själv. ”Kärlek kommer från mig” är ord som Satan har använt. Jag är inte kärlekens bas. Du

kan tro att du är kärlekens bas, men du kommer inte att ha någon framgång om du inte gör dig av med en sådan inställning och förändras.

Hittills har hustrur ställt sig själva i centrum, och även männen har ställt sig själva i centrum; båda har önskat att bli uppassade. Det har förstört relationerna. Eftersom kärlekens bas inte ligger hos mig utan hos min partner, måste jag offra mig för den kärleken om jag vill äga den. Kärlek fordrar tålmod och kräver absolut offer. Enligt det synsättet finns det ingen annan plats i universum där vi kan besegra Satan, än på jorden.

Gud håller hårt fast vid kärleken eftersom den bara kan finnas i överensstämmelse med den Guds-centrerade principen för kärlek. Ordet lidelse (*jabi*) kan inte användas där kärlek saknas. Inte heller kan ordet välgörenhet (*in*) stå för sig själv. Orden *jabi* och *in* används bara i ömsesidiga termer. (46-35, 18.7.1971)

Sektion 5 Män och kvinnor harmonierar i kärlek

Mannen symboliserar himlen och kvinnan jorden. De båda måste förenas och förverkliga harmoni. Män och kvinnor är olika. Männens muskler är grova och kvinnors är mjukare. Män har skägg, kvinnor inte. Också deras röster är olika. Om vi jämför män och kvinnor ser vi att deras kontrasterande egenskaper passar bra ihop. Harmoni utvecklas mellan dem. Ser vi på människans fysiska struktur, bildar deras höger och vänster sida ett varandra motsvarande par. Dessa båda halvor hör tätt ihop.

Mina damer och herrar, tycker ni bara om höga eller bara om låga ting? Ni tycker om ting som skapar harmoni. Med utgångspunkt från en linje bildad av horisonten lever fiskar nedanför och däggdjur, fåglar och andra skapade väsen ovanför. Kvinnor menstruerar en gång i månaden, som tidvattnets växlingar baserade på månen. Med andningen förhåller det sig på liknande sätt. En man och en kvinna upprättar en linje av balans och skapar harmoni. Människor tycker om Disneyland med sina pariserhjul som går upp och ner, eftersom Disneyland mångfaldigar universums rörelser.

Vad tycker ni är mera tilltalande, en man som harmoniserar med en annan man eller en man i harmoni med en kvinna? En man som harmoniserar med en kvinna är bättre eftersom det reflekterar universums harmoni. Vi bör leva i takt med universums hjärtslag, det universum som främjar harmoni genom balansen av yin och yang. (Blessed Family - 344)

När en man och en kvinna skapar harmoni initierar de en cirkelrörelse. När mannen och kvinnan blir ett genom kärlek och bär kärlekens frukt kommer Gud ner, och de går upp och möter honom i mitten. Gud blir denna sfärs centrum och en cirkelrörelse sätts igång. Sfärens centrum är den plats där kärlekens harmoni förverkligas. Det är den plats där liv uppstår och rör sig, och det är startpunkten för mänsklig likvärdighet och samhällsfilosofi. Det förhåller sig så eftersom kärlekens makt finns

där. Följaktligen är kärleken den kraft, som omfamnar alla universums samspel. (Blessed Family - 344)

För människor är kärleken evig. Den är ett och aldrig delad. När mannen och kvinnan har förenats i kärlek skall de leva tillsammans hela livet och sedan för evigt efter döden. De är två kroppar som blir till en kropp genom att förenas och kretsas kring varandra. När de båda kropparna blir ett, roterar de som Gud gör och bildar *De fyra positionernas grundval* av kärlek, uttrycket för kärlekens ideala värld. Endast sann kärlek vistas där och falsk kärlek kan inte invadera. När man och hustru blir välsignade av Gud och uppnår fullkomlighet, kommer Gud till dem helt fritt. När de bildar *De fyra positionernas grundval* av kärlek, kommer de att älska varandras sinne genom varandras kropp, och när de älskar sinnet kommer deras kropp att följa. (Blessed Family - 344)

Sektion 6 Den ursprungliga människan är hänryckt av sann kärlek

Vad är det heligaste i världen? Sann kärlek är det heligaste i världen. Sann kärlek härstammar från Gud. Om Gud existerar finns det ingen annan väg än den sanna kärlekens väg. Gud önskar verkligen att uppleva den sanna kärlekens väg och utan att gå den sanna kärlekens väg kan vi inte komma inför Gud. Vi måste känna till denna punkt.

Gud vill se, höra, äta och röra genom kärlek. Människor som får en kärleks-

kyss från Gud kommer att känna det som om de skulle explodera inifrån av glädje. Där ligger Guds längtan. Gud är inte lycklig för att han har diamanter eller juveler. (Blessed Family - 380)

Människan har fem sinnen och varje människa känner och bekräftar sann kärlek genom att förnimma med de fem sinnena. Om ögonen är riktade mot sann kärlek blir de färgade och berusade av sann kärlek. Tänk, så vackert dessa färgfyllda, berusade ögon skall lysa! Tänk, hur förtjusande en människas leende läppar är när hon är försjunken i sann kärlek. Försök att föreställa dig den intensiva skönheten hos de fem sinnena som rör sig i berusning av sann kärlek, och de fem sinnenas harmoni när de rör sig mot Gud.

Ensam kan Gud inte uppleva glädjen över sådan skönhet. Han kan bara uppleva sådan skönhet när han har en partner och det är anledningen till att Gud skapade människor. Hur skulle Gud känna det, när han iakttar en vacker man och kvinna försjunkna i varandras blickar med ögon berusade av sann kärlek? Eller kyssande, med av sann kärlek berusade läppar; eller när de spelar hjärtats melodi, ett hjärta fyllt med sann kärlek? Om det funnes en Eva med sann kärlek skulle Gud vilja fullkomligt genomkorsa hennes hjärtas värld. Gud skulle ha en impulsiv önskan att utforska vidden och djupet av den vackra Evas hjärtevärld.

Gud skulle vilja genomkorsa både Adams och Evas hjärtevärld; världar, skönare än den skapade himlen och

jorden. Det är säkert att Gud hellre skulle resa inom hjärtats värld hos en person med sann kärlek än genom universum. Gud skulle aldrig vilja lämna Adams och Evas hjärtevärld och sanna kärlek igen. Om Gud, efter att ha skapat människorna, föll ned i deras sanna kärlek och blev ett barn, vilse i denna kärlek, vilket slags värld skulle vi då ha? Eftersom Gud skulle finnas mitt ibland dem, skulle en värld, skapad av Gud och människor som blivit ett, vara en värld fylld med glädje och skönhet.

(Blessed Family - 380)

Om människan hade fullkomnat Guds sanna kärlek, skulle Gud som förälder inte ångra att bli fullkomligt absorberad av sann kärlek. Guds natur är sådan att han skulle vara fullkomligt lycklig med allt som hände inom sfären av sann kärlek. Om människor skulle leva i denna värld av sann kärlek skulle de leva ett lyckligt liv, fritt från ånger. Dessutom skulle en sådan värld vara utan krig och fri från klagan och olycka.

(Blessed Family - 380)

Sektion 7 Kärleken förverkligas i en fullkomligt naturlig omgivning

Här kommer en berättelse från min ungdom. En dag fångade jag ett par fåglar och försökte få dem att kyssa varandras näbbar. För att se dem kyssas satte jag dem i en bur, matade dem och observerade dem. Jag gjorde det utifrån ett barns önskan att se dem älska varandra och sjunga lyckliga tillsammans.

Detta var ett experiment, utav nyfikenhet, för att förstå naturens principer. Jag fortsatte detta experiment som jag nu förstår var grymt. Det var först efter en lång tid som jag slutligen förstod att kärlek förverkligas bara i en naturlig omgivning. Allvarlig kärlek förverkligas på ett naturligt sätt i en atmosfär som är i högsta grad naturlig. Genom en lång rad av experiment kom jag till den korrekta förståelsen av kärlek.

(Blessed Family - 353)

När någon förlorar sin kärlek, kommer då en universitetsutbildning kunna hjälpa honom att återvinna kärleken? Han kommer bara att samla kunskap, bli individualistisk och dyrka materialism. Precis som koreansk bönsoppa bara smakar rätt när den serveras i en tjock koreansk skål, kan karaktärsträning bara nå sitt syfte när den är grundad på kärlek. Civilisationens blomma bör blomma på basis av artistisk harmoni. I den andan bör stekta revbensspjäll serveras på ett tungt uppläggningsfat och koreansk soppa gjord på bönmassa skulle serveras i en tjock koreansk skål av lergods, för att ha sin rätta smak. När du en gång har vant dig vid den starka, djupa och uppfriskande smaken av koreansk bönsoppa kommer du aldrig att glömma den, var du än befinner dig.

På samma sätt är det när människor en gång har vant sig vid den jordiska, djupa, avkopplande smaken av kärlek, de kommer inte att vilja byta. Precis som man lätt tröttnar på snabbmat som brukar vara rikligt söttad, skulle vi inte kun-

na kalla det sann kärlek om man kunde få kärlek lätt och var som helst, precis som snabbmat. (Blessed Family - 353)

Det finns människor överallt idag som smakar på kärlek som om de åt snabbmat. Detta är problemet.

Kärlek blir inte djup bara för att du badar i ett doftande bad. Jag skulle påstå att kärleken hos ett par som lever på landet och tvättar sig i kallt vatten innan de går och lägger sig är renare, varar längre och blir till och med djupare. Ett par som måste borsta tänderna innan de kysser varandra upplever inte naturlig kärlek. Tandkrämens doft kommer att hindra dem från att känna den unika doften hos den andre. När jag ser på människor som borstar sina tänder innan de kyssas, vet jag inte om

de försöker smaka på kärlek eller tandkräm. (Blessed Family - 353)

När du träffar någon du tycker om och älskar, vill du krama och kyssa den personen. Detta är en naturlig instinkt mellan könen. Du kan tänka att du möter din partner för att älska din omgivning – universum. Att finna en partner och upprätta en relation är ett naturligt mänskligt beteende.

När mannen relaterar till kvinnan och kvinnan relaterar till mannen i ett idealt partnerförhållande, kommer där inte att finnas några handlingar eller händelser som bryter mot kärlekens ordning. Kärlekens sanna ordning uppstår bara, när man och kvinna möter varandra på en basis av idealt partnerskap. (Blessed Family - 353)

KAPITEL SEX

Omvandlingen i ungdomstiden och under det sanna äktenskapet

Sektion 1 Äktenskapets betydelse

Vi kan säga att äktenskapet är en ceremoni som tillåter oss att öppna dörren till lyckans palats och att träda in där. Ett bröllop är därför en stor händelse för människor. Kärleken överstiger tid och rum och är det största för människan. Bröllopet är den ceremoni som uppenbarar och bekräftar denna högsta form av kärlek. (Blessed Family - 356)

Varför refererar vi till vigselceremonin genom att säga ”ta emot Välsignelsen”? Enligt Principerna skulle Adam och Eva, om de inte hade fallit utan uppnått fullkomlighet, stå i en position att ta emot välsignelsen till äktenskap från Gud. Med andra ord, om Gud blir subjekt blir Adam och Eva hans substantiella partners i objektposition.

Vi vet att välsignelsen uppfylls när vi har fullkomnat vår individuella karaktär och ingår äktenskap på en grundval som kan ansluta Gud, som kärlekens subjekt, till objektets kärlek. Det är ju så att mognad leder till äktenskap och äktenskap leder till att Guds kärlek kan framträda. Skulle det inte finnas äktenskap skulle kärleken inte ha börjat ibland människor.

Vem är ägaren till denna kärlek? Vi borde inse att ägaren inte är en människa utan Gud. När Guds kärlek framträder bland oss blir den till Guds glädje och stolthet, och vi upplever detta som Guds kärlek.

Kärlek kan inte förverkligas ensam; den förverkligas bara i ett ömsesidigt förhållande. Därför kan en man inte förverkliga kärlek av egen kraft. Detsamma kan sägas om en kvinna. När Adam och Eva slutligen förenas i kärlek kan de ta emot Guds kärlek. Ur den synvinkeln kan vi förstå att vi människor härstammar från Gud. (76-40, 26.1.1975)

Eftersom alla principer både i himlen och på jorden är baserade på förhållandet mellan subjekt och objekt råder denna himlens och jordens princip också när det gäller äktenskapet mellan man och kvinna. Utgör mannen den högra sidan så utgör kvinnan den vänstra. Det är så för att ett horisontalt förhållande i universum skall bildas och samtidigt för att bilda ett vertikalt förhållande med Gud, eftersom mannen är subjekt och kvinnan hans objekt. Äktenskapet är därför varken till för bara mannen eller för bara kvinnan. Det är till för att de skall vara i överensstämmelse med den himmelska lagen. Därför har också män

och kvinnor olika former. De föds på ett sådant sätt att de kan vara i samklang med himlens lag. (101-38, 28.10.1978)

Äktenskapet är en relation där två parter ger och tar i en ömsesidig position, där de kan trösta varandra under tider av ensamhet, glädjas tillsammans under tider av lycka och hjälpa varandra under svåra tider. De förenas så att de kan leva på basis av Guds kärlek medan de rör sig i riktning mot Gud. Det är äktenskapligt liv. Gud skapade män och kvinnor på jorden snarare än i himlen för att förverkliga sin kärlek horisontalt. Med andra ord, när mannen och kvinnan bygger upp ett förhållande, och blir horisontalt ett, kan deras kärlek skapa ett vertikalt förhållande av kärlek med Gud som subjekt. Detta är ytterst viktigt. (Blessed Family - 356)

Sektion 2 Anledningen till äktenskap

En man är född att hitta en kvinna och en kvinna är född till att finna en man. Mannen och kvinnan är födda till att bli ett och komma i kontakt med Guds kärlek som är på en högre nivå. De kan inte ensamma komma i kontakt med denna kärlek. Även om de ensamma skulle komma i kontakt med den skulle det vara ensidigt. De kan inte komma i kontakt med tredimensionell och sfärisk kärlek. Därför gifter sig en man och en kvinna: för att stiga till en högre nivå, kärlekens tredimensionella område.

Ursprungligen var världen tänkt så att när mannen och kvinnan blir starka-

re och starkare förenade med varandra, uppstår ett stort centrum när kraften ur deras förening verkar och bildar en sfär. Ju mera de är förenade horisontalt desto mera blir den ursprungliga kärlekens källa inom den vertikala kraften förbunden med dem. Detta sker då sinne och kropp blir ett. (109-273, 2.11.1980)

Varför gifter vi oss? Äktenskapet tillåter oss att gå till himmelriket. Utan att gifta oss kan vi inte komma till himmelriket. Vilken är kvalifikationen för att komma in i Guds rike? Det är att vara Guds avbild.

Vad måste vi göra för att avspegla Gud? Vi måste vara människor som sätter Guds ord i praxis. Vi får passera om vi kan göra Guds kärlek till min kärlek och göra Guds ord till mitt ord. Det är anledningen till att jag i Guds ställe säger till världen: "Mänsklighet, ni måste gå till Guds rike!" Nästa steg för att släppas in är om vi kan säga: "För att komma till himlen skall jag älska människorna som Gud älskar dem och ta dem dit tillsammans med mig."

Vi kan besluta oss för att vara människor på himmelens sida och kandidater för Guds rike. Den dag vi blir sådana kommer vi att ha kvalifikationen att ingå äktenskap. Varför gifter vi oss? Svaret är: för att komma till himmelriket och för mänsklighetens skull.

En man borde veta att kvinnan som står framför honom är Guds dotter och mänsklighetens dotter. Om du kan älska henne som en kvinna som är älskad av mänskligheten och älska henne som Guds älskade dotter så är du kvalificerad

att bli hennes man. Annars är du det inte. För kvinnan gäller detsamma. Tänk inte, han är min man. Innan du kan säga att han är din man, tänk på honom som Guds son och en man som representerar den maskulina mänskligheten. Du kommer att klara provet om du är en kvinna som kan älska honom mera än mänskligheten gör och mera än Gud älskar.

När ni gifter er bör ni tänka, som man kommer ni att vara den högra foten och som kvinna kommer ni att vara den vänstra foten, ni kommer att gå stegen genom familjen för att leva för mänskligheten och Gud. (88-316, 3.10.1976)

Syftet med äktenskapet är att förena mannens och kvinnans hjärtan och att fullkomna en mans och en kvinnas kärlek. Äktenskapet är en deklaration att ni har intentionen att visa att ni kan göra detta. Om ni har uppnått fullkomlighet i kärlek och hjärtats fullkomlighet genom äktenskapet, har ni förverkligat familjens ideal. Ni kommer med all säkerhet att komma till himmelriket den dag ni dör, om ni har lyckats med detta. (Blessed Family - 358)

Sektion 3 Den sanna synen på äktenskapet

Ursprungligen, om en familj hade bildats som var grundad på Guds kärlek skulle det ha varit fullkomlighetens rike, det ursprungliga ideal som var meningen att bli förverkligat utan något syndafall i Edens lustgård. För att så skulle ske, skulle Adam och Eva bli helt

och hållet förenade i kropp och själ, vara fullkomligt mogna vertikalt, och på så sätt som brud och brudgum förverkliga det rike av partnerskap som ger glädje till Gud. På denna grundval skulle de få Guds välsignelse.

Varför älskar ni era barn? Det är för att ni har fått ta emot Guds stora skapelseverk horisontellt och i den fysiska världen och för att ni vill uppleva samma glädje som Gud kände när han hade skapat Adam och Eva. Dessutom, eftersom Gud har herravälde över allt skapat i himlen och på jorden gav Han oss herraväldet att styra över alla ting trots att vi befinner oss i den horisontala positionen. Den värld, där vi kan stanna i position av bibehållen ordning medan vi håller fast vid den auktoriteten, är Guds ideala rike.

Vid tidpunkten för vårt bröllop kommer vi därför att ärva Guds kärlek och ta emot auktoriteten av återskapelse och herravälde, medan vi står inom området för fullkomlighet. Bröllopet refererar alltså till kärlekens ankomst och gåvan av auktoriteten att skapa och att ta herravälde. (76-45, 26.1.1975)

Från vår synpunkt är äktenskapet universums kudde. Känner ni till universums kudde? Vad är världens bästa siden? Är det brokad? Hellre än att spendera ert liv som nygifta på en enkel madrass, föreställ er att ni kommer att breda ut ett skynke av genuin brokad och älska på det. Detta är ett ögonblick där ni fastställer äganderätten i ert liv med avseende på kärlek. Ni kan säga: "Oh, rätten att äga kärlek har kommit till min

egen generation och hur den som kallas kvinna kan höra till mig, har blivit bestämt.

Vad är kvinnan? Hon är halva universum, och om du fångar henne har du universum i din hand. Fundera på det. Å andra sidan, varför bör en kvinna gifta sig? Hon gifter sig för att binda sig vid en man så att de två halvorna, var och en 180 grader, kan förenas och skapa en sfär av herravälde med universums värde. När man betänker allt detta så är filosofin i *Unification Church* helt lysande. (Blessed Family - 361)

Ni måste ha som central tro att ni inte gifter er för er egen skull utan för er partners skull. Det är fel att förvänta sig att få en begåvad person eller en vacker person till partner. Den dagen som människor förstår principen om att leva för andra bör de omfamna idén att de också skall gifta sig för sin partners skull. Enligt vår standard för äktenskap skall en man ha som sin övertygelse att hur ful hans partner än må vara, kommer han att älska henne mera än om hon vore en skönhet. (Blessed Family - 361)

Så länge du inte beslutar att du kommer att älska din partner som Gud, som mänskligheten, ja mera än någon i hela världen, kan du inte bli återupprättad till himmelriket. Om du som man inte vet hur du skall älska en kvinna kan du inte älska Gud och mänskligheten. (97-319, 1.4.1978)

Ni gifter er för mänsklighetens skull. Det är för mänsklighetens allmänna

bästa. Det är någonting som står för hela världen. Mannen är en man som representerar världen och kvinnan är en kvinna som representerar världen.

(75-278, 12.1.1975)

Sektion 4 Vad kännetecknar ungdomens tid?

Mina damer och herrar, i sin ungdom känner en ung man det som om han vore himlens och jordens prins. Det är en tid då man tänker självcentrerat på allt genom att vända upp och ner på det. Eftersom ungdomen är en period av uppror kan unga människor, utan att märka det, när som helst slå in på en farlig väg. Det är anledningen till varför ungdomsproblemen idag har blivit ett globalt problem.

I ungdomen är du bara intresserad av saker som kretsar kring dig själv. Om någonting står i ett förhållande till dig själv, är du så begeistrad i det, hur oövertydligt det än är. När vi ser unga damer i åldern omkring tjugo år så fnittrar de utan anledning. Till och med en mogen frukt som ramlar från ett avlövat träd på hösten får dem att skratta.

Det finns ett mystiskt samband där: allting står i relation till dem och väcker de största känslor. Därför utgör ungdomstiden en vändpunkt när du kan komma i kontakt med allt och skapa en förbindelse till det. Varför är det så? Det är för att det är baserat på Guds ursprungliga skapelsenatur som söker att fullständigt, till 100%, förena en man och en kvinna genom Guds kärlek. (33-332, 23.8.1970)

Hur vacker en kvinna än må vara så har hon bara en ungdom. Vid den tidpunkten är hon den vackraste av alla blommor, och det är den mest värdefulla tiden i hennes liv. Men finns det kvinnor som säger: ”Jag kommer att leva ensam?” Då är de inte kvinnor. Och bland männen, finns det några med starka kroppar som ändå säger att de kommer att leva ensamma vid detta viktiga stadium i ungdomen? I de åren kommer de med all säkerhet att leta efter en partner. De är sådana, och vem är det de avspeglar? De avspeglar Gud. Skulle vi kunna hitta en sådan människa om inte Gud vore sådan? Gud är så. Det är likadant för män och kvinnor – i sin ungdoms prakt, som är den bästa tiden i deras liv, går de ut för att finna sin partner. (32-248, 19.7.1970)

Den mest blomstrande tiden, perioden av ungdom när blomman står i full blom, följer efter puberteten. Det är de sju åren mellan 18 och 24. Dessa sju år utgör en period när kärlekens vackra blomma slår ut och de åren upprepas aldrig. Hur värdefull är då inte denna vackra period som bara kommer en gång i ens liv?

Mina damer och herrar, ni känner till en pion, eller hur? Den knoppar sig och får en mycket distinkt röd blomma. Hur många lager tror ni att den har? Kronbladen är tätt sammanvecklade. Kan ni öppna den? Den är tätt hoppackad, så att den inte lätt kan skadas. Detsamma gäller för män och kvinnor. När ska ni få er röda kärlek, kärlekens knopp som är som en pion, att slå ut i full blom? Det är under denna period, i en harmoni med himmel och jord, som skönheten uppen-

barar sig bäst. För människan är detta i högsta grad blomningstiden. Det är den period där vi blir Guds utsökta verk och lyser som hans vackraste uttryck.

Den mest blomstrande och vackraste tiden i ens utveckling är ungdomens tid. Ert utseende i er ungdom liknar de vackraste blommor. Den människa som kan älska denna period helt och fullt, kommer att bli inbjuden till Guds vardagsrum. En man och en kvinna som praktiserar detta slags kärlek kan få Guds välsignelse och bli inbjudna till Guds vardagsrum. Om ni män förstår detta, så bör ni förbereda er på motsvarande sätt. (26-151, 25.10.1969)

Sektion 5 Vad förorsakar omvandlingen i tonåren?

Barn har vaga drömmar och vill bara växa upp på ett sunt sätt. När de kommer upp i ungdomsåren och fysiska förändringar börjar visa sig ökar deras intresse för det motsatta könet och deras ögon lyser av nyfikenhet och skönhet. De klär sig modernt och gör sig till och blir helt upptagna med att lägga make up. Om du tittar på en ung flickas läppar kan du se om hon är i den åldern.

När flickor kommer i puberteten börjar de menstruera och många fysiska förändringar händer. Deras bak blir större, bröstet putar ut, läpparna blir röda och ibland glimmar deras ögon på ett mystiskt sätt. Varför och för vem händer dessa förändringar hos kvinnorna? Kvinnors fysiska förändringar sker för att de ska kretsas runt, runt på en väg där de tidigare gick i en rak linje. Dessa

förändringar utgör början till en cirkelformad rörelse. Det finns ingen harmoni i en rät linje. Om man går fram och tillbaka längs en rät linje, blir allt förbrukat och ingenting återstår. Om man går upp och ned längs en rät linje, kommer man bara att förstöra omgivningen och ödelägga omgivningens harmoni.

För harmonins skull och för bevarandet av omgivningen behöver vi röra oss i en krets-rörelse. Så alla måste röra sig runt. När du rör dig i cirkel kan du inte göra det ensam, därför bör du cirkla runt med din partner som centrum. Du kan bara vända om när du stöter ihop med en partner. Om du kolliderar med en partner uppstår automatiskt en reaktion och sätter igång en krets-rörelse. Detta är himlens och jordens princip.

De fysiska förändringarna hos kvinnor uppstår alltså för att de ska kunna möta en partner och börja en krets-rörelse. Deras kollision genererar kraft för denna krets-rörelse. Jag påstår att kvinnor använder kosmetik och gör sig vackra inte för sin egen utan för andras skull. (Blessed Family - 366)

Observera en vackert klädd kvinna när hon ser på en man och du kommer att se att hennes ögon är speciellt klara. Jag säger att detta är ett naturligt resultat eftersom hon förstärker sin skönhet och vårdar sig för att finna en partner. Hon går ängsligt omkring och söker efter en bra man, en ideal man. (Blessed Family - 366)

När en ung man och en ung kvinna möts och pratar bankar deras hjärtan,

inte sant? Bankar de hårt eller inte? Vet ni inte? Om jag säger att de slår hårt, kommer ni att säga att de slår hårt? De bankar hårt. Nu blev ni upphetsade, inte sant? Om ni blev upphetsade så hände någon fysisk förändring i ert hjärta. Om sinnet inte är uppmärksam på Gud utan står på den motsatta sidan blir det ont. Vem är ert sinne inriktat på? Det är inriktat på Gud. Kärlek gör det möjligt för er att gå upp till den punkt där det Gudscentrerade sinnet och hjärtat blir ett. Förstår ni det här? Människor måste ha ett ideal och ett hopp som kretsar kring kärlek eftersom de skall leva livet i den positionen. Dessutom, det som slutligen lyser är kärleken. (26-158, 25.10.1969)

Sektion 6 Den första kärleken som en ung vuxen person

Ungdomars sinne och kropp får impulser att söka efter kärlek. De går omkring som de behagar utan att lyssna på föräldrarna. Själens ögon och kroppens ögon rör sig tillsammans. Med näsa för kärlek kan de till och med tycka om dofter som de aldrig har tyckt om förut. Med en mun inriktad på kärlek gillar de till och med smaker de inte tyckt om tidigare. De vill lyssna på berättelser om kärlek, om de så ska stanna uppe hela natten.

Ju oftare de rör vid sin kärlekspartner desto mer önskar det att få röra honom eller henne igen. Från tidig vuxenålder blir unga människor invecklade i känslor av kärlek; blicken blir frånvarande och de försöker att se allt i ett positivt

ljus. När ditt sinne och kropp blir ett och avfyrrar ett kärleksskott träffar en kula av kärlek din partners hjärta. De som önskar en sådan kärlek från en man och en sådan kärlek från en kvinna, räck upp era händer. Det finns inget som inte kärlek kan smälta. Den kan smaksätta allt du äter och tillgodogöra sig allt.

Om någon hyser uppriktig kärlek, så kommer han att se vacker ut även om han är en mycket ful man. Kärleken är en märkvärdig sak. Därför, vare sig du är man eller kvinna, vare sig du är glad och ser bra ut eller du är tråkig och ful, din ungdoms första kärlek kan du aldrig glömma. (Blessed Family - 373)

Om en flicka som är intill döden kär i någon tvingas av sina föräldrar att äkta en annan man, tror ni att hon vara lycklig eller olycklig under resten av sitt liv? I hennes ögon är mannen från hennes första kärlek vacker som en blomma, även om han har en förvriden näsa och fula ögon. Också om mannen som hennes föräldrar har valt är någon som alla kan berömma för hans utseende, sin utbildning och så vidare, och mannen som hon älskade är tråkig och ful så kan hon fortfarande höra sitt hjärta viska om mannen som hennes första kärlek tillhörde.

Den första kärleken upptar allting. Vem är kärlekens subjekt? Det är Gud. Eftersom Gud är kärlekens subjekt kan du inte älska någon annan än Gud. Ursprungligen skulle Gud vara din första kärlek. Men det som förhindrade det var syndafallet. Vem älskade Eva? Hon älskade ärkeängeln. Hon skul-

le älska med glädje men hon älskade medan hon var förskrämd och grät.

(Blessed Family - 361)

Mina damer och herrar, tror ni att Eva vid tiden för syndafallet sa, – Oh fantastiskt! Jag har ätit frukten och den är så utsökt? Hur tror ni Eva mådde när hon hade blivit våldtagen av ärkeängeln? Hon föll för ärkeängelns förförelse medan hon upplevde samvetets slag och hatade det. Hon skulle ha älskat som en blomma som gläds åt våren, med varje cell fylld av glädje men istället upplevde hon kärleken skrämmd, medan varje cell i henne förkrympte och hjärtat dog.

Om hon inte hade fallit, vem skulle hon ha älskat som sin första kärlek? Hon skulle ha haft sin första kärlek med Gud. Den första kärlek som Adam och Evas skulle ha haft med Gud skulle ha innehållit alla former av första kärlek. Föräldrakärleken som den första kärleken, äkta makars kärlek som den första kärleken och barnens kärlek som den första kärleken – alla dessa former av kärlek skulle ha fäst dem starkt till Gud vid roten.

Dessa olika former av kärlek skulle inte ha behövt gå igenom olika steg av återupprättelse, som individens och familjens återupprättelse, under ett långt historiskt förlopp som i ert fall; det är former av kärlek som skulle ha förbundit allt samtidigt. Inom Guds första kärlek skulle all annan kärlek – föräldrakärlek, äkta makars kärlek och barns kärlek – bundits samman på en och samma gång. (Blessed Family - 373)

Sektion 7 Bästa tiden för äktenskap – när är kärlek sammankopplad?

Allvetande och allsmäktige Gud skapade en tid för människor då de kan blomstra med briljans, och jag skulle påstå att den tiden är ungdomen. Gud skapade dem på det sättet så att de kan odla sin lycka i kärlek under ungdomstiden. Till den existerande mänskliga världen som eftersträvar detta ideal, gav Gud den Välsignelse som kallas äktenskap, att vara en port genom vilken en man och en kvinna kan bli lyckliga i sin strålande ungdomstid.

Inget skapat väsen har i sin egen existens ett värde utanför idealet av givande och tagande. Därför är det för människan fullkomligt naturligt att få Välsignelsen och gifta sig när hon har växt upp. (Blessed Family - 366)

När sammankopplas kärlek? När startar kärlekens kraft att knuffa er tillsammans? Män och kvinnor kommer till det stadiet i tonåren, när deras organ blir mogna till hundra procent. Allting stannar upp. Ett tillstånd av uppfyllelse råder.

Rörelse följer utan tvivel ett förlopp till ett tillstånd av uppfyllelse. När den har uppnått den punkten stannar den antingen upp eller vänder om. Den stannar upp efter att ha kommit till en sådan punkt av uppfyllelse. Stadiet före denna punkt av uppfyllelse är puberteten. Puberteten är den tid då era organ vibrerar i kroppens tillväxtprocess. Man kan jämföra med en ballong. Först är

den platt utan luft, sedan kommer stadiet då den är full av luft och efter det kommer en punkt då den när som helst exploderar. Lite mera luft och ballongen spricker. Vad är denna explosion för något? Så fantastiskt det kommer att vara om det är en explosion som är utlöst av kärlekens fullbordning! Ungdomar omkring arton år blir spända som ett sträckt gummiband. De fortsätter till positionen alldeles före explosionen och kan därifrån fortsätta rulla framåt i all evighet. (110-80, 9.11.1980)

Ande och kropp kan bli fullständigt ett när den ursprungliga kärleken är närvarande. Till och med i den fallna världen refererar puberteten till en tid då anden och cellerna i kroppen blir ett och når balans. Under puberteten öppnar andens och kroppens celler alla dörrar och välkomnar allt med glädje. Unga människor som har en relation till Gud kommer att se på världen fyllda av glädje och lycka när de når puberteten. (Blessed Family - 366)

Men om de hoppar på kärleken med brådskan för att uppleva den bara för att känna sig glad eller för att de är berusade av nyfikenhet på kärlek så kan de åstadkomma ett allvarligt problem. Kärlekens dörr öppnas bara när tiden är inne och ni måste vänta på att dörren öppnas innan ni kan träda in. Ni bör öppna den stolt efter att ha blivit ägare till kärlek. (Blessed Family - 366)

Vilket anser ni vara den optimala åldern för äktenskap? Jag skulle säga att

den bästa tiden för äktenskap är när er själ och kropp är mest rörlig och stark. Vartefter ungdomen försvinner avtar vigören och det blir svårare att finna en partner, också med ett rent kärleksfullt hjärta. (Blessed Family - 366)

Finns det en plats där fullkomliga människor, alltså en fullkomlig man och kvinna, kommer att finnas? Det är en plats, där de kan ta emot Guds kärlek, centrerade på himlens allomfattande vilja, och bistå Gud som subjekt, efter att fullständigt ha förenat ande och kropp. När de kommer till en sådan plats kommer de att stå i positionen av fullkomnad Adam och Eva. När ett sådant par bildar en familj och börjar sitt liv tillsammans är detta en historisk start. Det är början till en historisk väg genom livet. (26-160, 25.10.1969)

Sektion 8 Kärleken hos en förenad ande och kropp

Mina damer och herrar, känner ni till de tre punkterna? Platsen där de tre punkterna blir ett är den plats där Gud, Adam och Eva blir ett. Platsen där Gud kan bli ett med Adam och Eva är den plats där deras ande och kropp blir ett. (26-158, 25.10.1969)

Människans sinne och kropp existerar i ett förhållande som subjekt och objekt, och sinne och kropp genererar kraften för existens genom sitt vertikala och horisontala samspel.

En kvinnas kraft för existens uppehålls eftersom hennes ande och kropp

står i ett vertikalt och horisontalt förhållande. Män och kvinnor existerar alla inom ömsesidigt vertikala och horisontala förhållanden och denna kraft är kärleken. Bara kärlek kan smida ett idealt förhållande av ande och kropp för evigt. (Blessed Family - 376)

Till och med hos en fattig bonde på landet kommer andens fem sinnen och kroppens fem sinnen att sammansmälta fullständigt och tillåta honom att uppleva en obeskrivlig glädje när kärlekens passion växer och brinner i hans ande och kropp.

Om du har en plats där Guds kärlek kan komma och bo i dig så kommer ditt hjärta att göra en våg direkt när Guds hjärta gör en våg, som en klockas pendel. På det sättet kommer du att snurra runt tillsammans med Gud. När du börjar snurra kommer du att fortsätta snurra runt och runt, om och om igen. Centrifugalkraften blir större och större och kräver att du älskar din familj, ditt samhälle, din nation och världen. (Blessed Family - 376)

När din ande och kropp blir ett och tiden nalkas då kärlekens port kan öppnas, kommer din själ att genljuda tillsammans med universum och du kan ibland bli en poet eller författare.

Eftersom du uttrycker en kvalitet som gör kärleken vacker och lycklig kan du skriva dikter eller romaner med kärleken som tema. Med kärlekens ögon öppna utvecklar ande och kropp en önskan att skapa ett tredimensionellt förhållande i universum. Därför ler vi,

när vi ser naturens arbete i de fallande höstlöven eller upplever att vi blir ett med en blomma i en önskan att tävla i skönhet med sluttningens blommor på våren. (Blessed Family - 376)

Varför tycker män och kvinnor om kärlek? Människans kropp består av trillioner av celler, och den stund då dessa celler rör sig som en helhet är när man är kär. Ni måste veta att den stund då alla celler i människans kropp rör sig tillsammans är den stund när en man och en kvinna är förälskade.

(Blessed Family - 376)

När ande och kropp blir ett och följder tårar av längtan så gråter skelettet. Det är likadant för djuren. Vad händer

när en ko är brunstig? Hon glömmer att äta. Vid samma tidpunkt får hela nervsystemet kon att bara vilja en enda sak. På samma sätt är det när ni känner kärlek och längtar efter varandra med er ande och kropp förenade. Då finns ingen cell i er kropp som inte rör sig. Alla celler kommer att släppa meningen med individuell inriktning och fokusera på en enda punkt. Om du möter din partner på det sättet kommer du att explodera. Kraften i den explosionen blir oerhört mäktig. Vad försöker vi göra när vi älskar på det sättet? Vi försöker att avspegla Gud. Vi försöker att gå till den plats där vi kan delta i vad Gud önskar. Med andra ord, vi försöker känna vad Gud tycker om, tillsammans med Gud.

(Blessed Family - 376)

KAPITEL SJU

Kärleken hos en sann man och en sann hustru

Sektion 1 Den ursprungliga relationen man och hustru

Gud existerar med den tvåfaldiga karaktären av plus och minus. När denna är manifesterad som plus är det Adam och när den är manifesterad som minus är det Eva. (32-238, 19.7.1970)

En man och en kvinna är den sonen och dotter som har framträtt som substantiella objekt till Gud, som är osynlig. Som substantiella objekt representerar mannen Guds karaktäristik av plus och kvinnan representerar Guds karaktäristisk av minus.

Enligt skapelsens princip är Guds inre natur delad i två karaktärer. Gud harmonierar de båda och förenar dem i en form som speglar hans ursprungliga inre natur.

Mannen och kvinnan avbildar var för sig en karaktäristik hos Gud när de föds. Därför är föreningen av en son och en dotter föreningen av Guds tvåfaldiga karaktär av plus och minus. Med andra ord blir de en harmonisk varelse precis som Gud. Därför är två människor, alltså man och hustru, en förening som representerar Gud som helhet. Mannen blir en inkarnation av den sanne faderns kropp genom att representera Guds

karaktäristik av plus, och kvinnan blir inkarnationen av den sanna moderns kropp genom att representera karaktäristiken av minus. Varje man eller kvinna är också en representant för Gud. När man och hustru blir ett genom kärlek är det som en omfamning av himmel och jord.

Detta är ett möte på universell nivå. Eftersom maken representerar alla män är han en representant för fadern och den äldre brodern samtidigt som han är maken. Och eftersom kvinnan representerar alla kvinnor är hon representant för modern och representant för äldre syster samtidigt som hon är hustrun. Det kan alltså inte annat än älska och respektera varandra. (9-83, 16.4.1960)

Mannen är Guds yang-avbild (plus) och kvinnan är Guds yin-avbild (minus). Man och hustru tillsammans skulle vara som att linda in himmel och jord i ett stort täcke. Därför kan mannen och hustrun känna Guds ideala hjärta, fyllt av kärlek. (13-67, 17.10.1963)

Mannen symboliserar himlen och kvinnan symboliserar jorden. De båda måste förenas, bilda parallella linjer och skapa harmoni. (Blessed Family - 868)

Relationen som kallas man och hustru är inte begränsad i sig själv. Ni bör känna till att den representerar himmel och jord. (Blessed Family - 970)

Kärlekens fullbordan mellan man och hustru är universums fullbordan. Om denna kärlek skulle förstöras skulle ordningen i universum vara förstörd och den vertikala världen skulle vara ytterst skadad. Mannens och hustruns kärleksfulla omfamning i sig tjänar som en händelse där universum blir ett. Det är så som den ursprungliga avbilden i Guds ideal förverkligas. (Blessed Family - 868)

Det är på grund av kärlek som människor föds som män eller kvinnor. Kärlek kan bära frukt när en man och en kvinna blir make och hustru och därigenom blir ett. Eftersom män och kvinnor är substantiella manifestationer av Guds kärlek genom tvåfaldiga karaktäristika, ska varje substantiell manifestation för sig finna Guds kärlek för att bli ett.

Om de hoppas på att möta Guds kärlek måste maken och hustrun förenas i kärlek. Annars kan de inte möta Guds kärlek. Genom att möta Guds kärlek lever vi på samma nivå med Gud. Samma nivå betyder att vi står i en position bredvid Gud. (144-132, 12.4.1986)

När man och hustru blir ett i Guds kärlek på grundval av att vara fullkomligt ett i sin kärlek till varandra, kan de avancera hela vägen till Guds position. Och samtidigt som jag går upp till Guds position kommer alla Guds ägodelar att bli min egendom. Så märkvärdig är kraf-

ten i Guds kärlek. Gud ger dem auktoriteten för deltagande och samtidigt kommer de att ärva hela äganderätten från Gud. (144-132, 12.4.1986)

Adams önskan var att regera över himmel och jord. Värdet av mannen och hustrun, som Adam omfamnade och älskade, representerar det centrala värdet av världen. (64-84, 24.10.1972)

Vi bör förstå på djupet hur helig och värdefull den kärlek är som utgår från de människor som Gud har skapat och som var obefläckade av Fallet, alltså den ursprunglige mannen och kvinnan. (145-267, 15.5.1986)

Sektion 2 Anledningen till att vi behöver äktenskaplig kärlek

Vad för sorts plats tror du att himmelriket är? I korta ordalag kan vi säga att himmelriket är en plats bebodd av fullkomliga människor. Om himmelriket är en plats bebodd av fullkomliga människor, som har sann kärlek, hur är då människor som har sann kärlek? Människor är antingen män eller kvinnor. När vi undrar hur fullkommandet av Guds ideala kärlek kan förverkligas på jorden kommer vi till slutsatsen att den inte kan förverkligas skild från män och kvinnor. Guds kärlek kan inte vara fulländad utan män och kvinnor som innehar den subjektiva karaktären i fullkomnad kärlek. (145-266, 15.5.1986)

Sanna familjer ska förverkliga ett familjens himmelrike. Förverkligandet

av ett familjens himmelrike kommer med säkerhet att leda till grundandet av himmelriket på jorden. Varför är det så? Om du vill bli stimulerad i din nuvarande position genom den verkliga känslan av framtidens himmelrike behöver du absolut en partner. Och när du får den stimulansen i din familj genom din partner så kan du lära känna på djupet, idealet av framtidens himmelrike i det som du upplever i ditt dagliga liv nu.

Man och hustru behöver varandra för att verkligen kunna lära sig detta. Denna stimulering kommer att göra det möjligt för man och hustru att leva för evigt. Utan stimulans kan vi inte göra framsteg.

Äktenskaplig kärlek ger stimulans att bygga det ideala himmelriket. Med andra ord, äktenskaplig kärlek drar framtida glädje till nuet, ger stimulans, tillhandahåller drivkraften och leder paret till den platsen.

Denna kärlek innehåller kärlek till nationen, kärlek till världen och Guds kärlek. På det viset kan kärleken flöda fritt. Slutligen är det bara en man och en hustru som älskar varandra som kan inträda i Guds rike.

Därför lever ett gift par som älskar varandra här på jorden, och som har en sådan livsfilosofi, för alltid i himmelriket. Jesus sade att Guds rike är inom er, inte sant? Men idag säger *Unification Church*: ”Guds rike är i er familj.” Om himmelriket inte förverkligas i familjen kommer syftet med *Unification Church* inte att vara uppfyllt. Men om det kan förverkligas, kommer det syftet att vara uppfyllt. Med utgångspunkt från den

synpunkten bör du finna och gå den rätta vägen centrerad på Principerna. (37-7, 22.12.1970)

För att förverkliga himmelriket blir det i framtiden så att, precis som man och hustru älskar varandra, ska en gift man kunna älska världens alla kvinnor med samma hjärta som han älskar sin egen hustru. Du bör tänka så här, jag har utvalt min hustru som en representativ partner för alla kvinnor i världen. På samma sätt bör hustrun inte bara tänka på sin man som hennes make utan som en make som hon har utvalt som en representant för världens alla män.

(Blessed Family - 869)

Hör upp alla, låt mig förklara hur kvinnor bör uppföra sig. Medan hustrun älskar sin man bör hon inte bara älska honom som en person utan som en man som representerar alla män i världen. Den mannen representerar fadern, den äldre brodern och maken.

Vad betyder detta? En hustru bör tänka på sin man som sin far, sin farfar, och även som sin äldre och yngre bror.

Genom en sådan förbindelse skulle hustrun kunna älska sin far, sin farfar, sin äldre bror och sin yngre bror. Bara sådana kvinnor kan ha en partner. Om du bara skulle tycka om din man och tycka illa om din far, din farfar, din äldre bror och din yngre bror och alla andra skulle det skada Guds ordning för det goda. Vad ska du alltså göra? Du bör ha ett hjärta som kan älska världens alla män och se på din make som deras representant som du omfamnar och äls-

kar, en man som är frukten av alla dessa relationer. Om du har ett hjärta som kan älska din partner så som dina föräldrar, din äldre bror och din yngre bror, genom att överstiga alla gränser och nationer, så kan du respekteras som Guds son eller dotter. Detta är filosofin i *Unification Church*. (83-219, 8.2.1976)

Sektion 3 En ideal äktenskaplig relation

En sann make är en människa som säger: ”Eftersom jag föddes för din skull vill jag leva och dö för dig.” Detsamma gäller en sann hustru. När ett sådant par har en familj passar de bra för varandra och lever för varandras skull i det att de bortser från sig själva. Då blir denna familj oundvikligen en ideal familj, en familj där lycka och fred råder. (77-106, 1.4.1975)

En man må vara hur duktig och begåvad som helst, motivationen till hans egen födelse kommer inte från honom själv, för han är född för en kvinnas skull. Kan män födas utan kvinnor? Och omvänt, även om en kvinna sminskar sig vackert och skryter med att vara en berömd aktris i Amerika, så är hon ändå inte född för sin egen skull.

Därför ska en man helst vara bredaxlad och en kvinna bör ha breda höfter, så att de kan passa bra tillsammans. Var är den ideale maken och hustrun som har sann kärlek? En ideal man och hustru visar sig när de tjänar varandra snarare än sig själva, och när sådana hjärtan smälter samman till ett.

Detta är ett absolut faktum. Enligt Principerna är det så att, när vi frågar var vi kan hitta ideala människor eller lyckliga eller goda människor så kan vi inte hitta dem på en plats där människor försöker att leva för sin egen skull utan på en plats där de försöker att leva för andra.

Mannen bör kunna ge sitt liv för sin hustru och hustrun bör kunna ge sitt liv för sin make. Eftersom ett sådant par kommer att vara anknutet till Guds kärleks värld och få direkt beskydd, kommer de inte att falla. (Blessed Family - 880)

När en man älskar sin hustru ska han älska henne mer än någon annan man i världen älskar henne. Också en kvinna som älskar sin man bör älska honom mer än någon annan kvinna i världen älskar honom. Detta är kärlekens etik som man och hustru måste följa som har förverkligat en sann familj. (Blessed Family - 964)

Sanna Föräldrar lever och dör för sina barn. Det är så eftersom kärleken är etablerad där. Likaså kan en man och en hustru som har sann kärlek, alltså ett lyckligt par, bara framträda när de lever för varandra och blir ett i kärlek. Sådan är ett idealt gift par. (Blessed Family - 880)

Brud och brudgum bör inte förenas genom pengar, politisk makt eller ära utan genom Guds ursprungliga kärlek. (Blessed Family - 880)

I den sekulära världens äktenskap får kvinnan energi från sin man när han tjä-

nar pengar. Hon får energi när hon ser pengarna som han har tjänat och han får energi när han ser henne få energi. Men när pengarna slutar att rulla in blir de ängsliga och kanske till och med deras äktenskap går sönder. Ett sant gift par bör bli ett i kärlek centrerade på Gud. (Blessed Family - 880)

De bör gradvist göra framsteg i sin kärlek. Genom att hustrun älskar sin man och mannen älskar sin hustru bör paret skapa en familj som älskar Gud. (Blessed Family - 880)

Människor bör älska sin partner som Guds representant. Om de älskar varandra från en humanistisk synpunkt kommer deras tillkortakommanden att framträda och kanske få dem slutligen att till och med söka skilsmässa. (Blessed Family - 880)

Jag har hört att nuförtiden, när brudar på Cheju Island får sädesfält i hemgift så registrerar de fälten i sitt eget namn så att de kan hävda sin egenomsrätt ifall de skulle skilja sig från sin man. Det är ett märkligt par, inte sant? Dessa brudar gör skillnad på sina egna och makens pengar, och även när de har pengar i handen kräver de att nya sedlar är deras och gamla skrynkliga sedlar är mannens... Det är inte kärlek.

De bör öppna plånboken och använda pengarna. En av dem frågar: "Vart har pengarna tagit vägen?" Då svarar den andre: "Jag har använt dem." Den förste ska då säga: "Du har använt dem

väl. Använd mera, det är bra." Så borde det vara. Men om du säger förargat, med darrande läppar: "O nej, har du spenderat pengar nu igen?" Då gör du ett misstag. Du kommer att vara lycklig när du kan ge utan begränsning och när du kan ge och ta närhelst du vill, på en hög plats eller en låg plats, oavsett om det är dag eller natt. Därför kommer du att må dåligt när du inte kan ge även när du ville ge, och inte kan ta emot trots att du ville ta emot. (Blessed Family - 880)

Sektion 4 Till och med Gud är hänryckt av kärleken hos ett sant par

Var och en av oss har som individ, ande och kropp i konflikt med varandra. Därför bör vi förena vår kropp med anden i centrum och därmed förbereda ett fundament av ömsesidighet i vår ande, där Gud kan komma och vistas.

När en sådan man och kvinna får Välsignelsen och delar fullkomlig kärlek och glädje med varandra så är det i Guds ögon som en blomma som har blommat på jorden. Dessutom är alla former av harmoni som framkommer genom deras kärlek som en doft för Gud. Gud kommer till dem för att han vill leva mitt bland sådana blommor och omges av sådan doft. Fundamentet på vilket Guds kärlek kan komma är inget annat än platsen för äktenskaplig kärlek. Det är den plats där allting harmonierar med universum. Det är *Unification Church* och dess lära som förklarar dessa idéer och visar denna väg. (Blessed Family - 887)

Vilken melodi tycker Gud mest om? Det är ljudet av skratt från ett par som är gifta för evigt, som tycker om varandra och jublar. När ett sådant par kan förstå och omfamna världen och leva ett liv med ett hjärta som kan ta in hela universum så blir deras skratt naturligt. Är inte den vackra synen av en sådan man och hustru för Gud som en vacker blomma? Det här är inte ett enkelt ideal eller någonting abstrakt. Jag talar bara om den ursprungliga världen. (Blessed Family - 887)

När ett par ser på ett berg, kanske en man och hustru frågar varandra för vem det har skapats. Också när de funderar över universum, frågar de sig kanske för vems skull det har kommit till. Sedan svarar de och säger: "Det är för min skull och samtidigt för din." Så fungerar ett gift par.

Det sätt som mannen och hustrun förenas på är genom uppfylla syftet med detta universums födelse och att uppskatta det Gudscentrerade syftet. Mannen och hustrun talar till varandra med hjärtat, den personliga karaktären och kärleken i centrum. De går båda samma väg. Också om kvinnan är en enkel kvinna från landet och hon gifter sig med en minister ur regeringen, vad händer då? De går samma väg. Även om kvinnan bara har grundskoleutbildning kommer alla att hälsa artigt på henne eftersom hon är ministerns hustru.

Det är så man och hustru fungerar tillsammans. Finns det mellan man och hustru en separat kärlek för honom och en separat kärlek för henne? För dem är

kärleken både din kärlek och min kärlek på samma gång. Det är din kärlek och min kärlek. (Blessed Family - 887)

Sann kärlek är sådan kärlek där ni båda älskar med hela kroppen som en och med bådars hela hjärta och blodomlopp som ett. Vilka är de människor som kan älska så? Det är man och hustru. Skulle det inte finnas män och hustrur i världen, skulle livet då vara tilltalande? (26-151, 25.10.1969)

När du lyssnar på hur ett älskande par talar med varandra så är deras ord vackrare än någon av världens dikter eller målningar. Dessutom, så vackra och underbara orden "bara mellan två älskande människor" och "bara för oss själva" eller "bara vi två" är! (Blessed Family - 887)

Alla dessa uttryck är bra, men vad tror du är det bästa bland dem? Det finns ingen bättre än din partner. Om jag ringer min partner och säger, "håll", så kommer hon att svara på liknande sätt och säga, "hej". Och om jag ringer och säger, "hördu!", så kommer hon att säga, "Vadå?".

Om mannen ropar till sin älskade hustru och säger tillgivet: "älskling", så kommer hon att svara med samma tillgivenhet, "hej älskling!". Men om han tilltalar henne slött så kommer hon att svara slött, "vad är det?", precis som ekot i bergen. Allting är ömsesidigt. (37-11, 22.12.1970)

Hör man på skratt från ett par som är störtförälskade så är också deras

skratt ömsesidigt. När mannen skrattar blir till och med hans ögon större medan kvinnan sluter sina ögon mjukt när hon skrattar. Om mannens ögon blir större och större och kvinnans ögon blir mindre och mindre så kan vi säga att de är ett lyckligt par, berusade av kärlek. (Blessed Family - 887)

Sektion 5 Ju oftare man och hustru ser varandra desto mera vill de se varandra

När känner sig man och hustru lyckliga? Vi kan säga att de är lyckliga när de blir ett par och delar kärleken med varandra. Om en man skulle relatera till en kvinna genom att vifta med näven eller använda fysisk våld skulle detta par aldrig kunna uppnå lycka.

När mannen omfamnar och skyddar hustrun med sin styrka och älskar henne kommer hon att kunna känna sann lycka. Kärleken mellan man och hustru arbetar inte bara med styrka eller bara i själen. Kvinnan kommer att kunna uppleva en sann känsla av lycka när mannen bekräftar sitt älskande hjärta med sin styrka, och när hon återger kärlek till honom med sin kropp och själ. De kommer att vara absolut lyckliga som man och hustru. (Blessed Family - 887)

En människa behöver alltid stimulering. Lycka kommer inte utan stimulans. Så stimulans är nödvändig. Precis som dagliga måltider smakar gott och fräscht bara när du är hungrig varje gång du äter så bör kärleken mellan man och hustru alltid vara ny och fräsch.

Ju mera hustrun och mannen ser varandra desto mera bör de önska att se varandra och längta efter att vara tillsammans hela dagen. (23-57, 11.5.1969)

Kärlek har ett värde när två människor längtar efter varandra. När det gäller att fråga efter kärlek, om du har en mun bör du öppna den och om du har ögon bör du öppna dem. Bara då kommer givaren av kärlek att vara lycklig. Om du bara förblir stum springer kärleken ifrån dig. Det bör du veta.

Så förolämpad du skulle känna dig om din älskare inte var allvarlig och uppförde sig halvhjärtat! Tycker ni om att vara tillsammans eller ifrån er älskade? Ju närmare ni är varandra, desto bättre. Varför är det så? Det är för att allting samverkar. (Blessed Family - 887)

Vad tycker du bäst om? Är det mat? Om du ser mat när du är hungrig kommer du att äta den med glädje men glädjen är övergående. Om någon ger dig mat direkt efter att du har blivit mätt kommer du inte att tycka om den.

Men det är inte sant när det gäller den du älskar. Finns det någon som säger om sin älskade: ”Jag vill glömma henne. Jag tycker inte om henne?” Till och med om du har sett henne om och om igen vill du se henne igen och igen. Är det inte så? Du vill träffa henne igen trots att du har träffat henne och du vill se henne ännu en gång trots att du har sett henne igen. På det sättet står ni först den ena framför den andra och skiftar sedan tills ni snurrar likt ett hjul på en kärra. Här sker föreningen. (37-11, 22.12.1970)

En hustru som har lärt känna kärleken får ibland impulsen att luta sitt huvud mot sin mans bröst och njuta av en middagslur. Det är för att hon är berusad av lycka och inte har ett klart förstånd. Före äktenskapet verkade mannen så skrämmande och främmande för henne. Efter bröllopet saknar hon honom och måste träffa honom flera gånger om dagen. Det är så kvinnors hjärtan förändras. Så ibland ringer hon honom och ber honom komma hem på lunchen för ett snabbt besök. Det är likadant med mannen som har kommit att lära känna kärleken. Närhelst han har en chans vill han gå och sova med sin hustrus knä som kudde. Så han rusar hem så fort han har en stund över, det spelar ingen roll om det är lunchdags eller kaffepaus. Till och med om hon vill ha vissa saker gjorda så kommer han inte att tveka att göra sådant som han inte tyckte om att göra innan han gifte sig, saker som han brukade kalla kvinnogöra och säga – Ska en karl behöva göra sådant?

Jag skulle påstå att sådana förändringar är vanliga hos män och kvinnor som har kommit att lära känna kärleken. (Blessed Family - 887)

När Gud skapade människorna och välsignade dem gjorde han det på ett sådant sätt att man och hustru skulle vara lyckliga. Man och hustru som har öppnat och gått in genom en sådan port av välsignelse viskar till varandra. De säger bara söta ord som lovordar varandra.

Till exempel: ”Jag har väntat så för att möta dig. Mitt liv kommer att uppenba-

ra sitt värde som en blomma genom dig. Jag föddes för att älska dig och jag har väntat på den här dagen.” Det finns nog inte någonting annat i världen som är så härligt att höra som hemliga ord av kärlek. De hemliga orden, viskade av man och hustru till och med tillsammans i sängen, kommer att vara uppfriskande nog att lösa all utmattning och hat i världen. (Blessed Family - 887)

Sektion 6 Hur äktenskaplig kärlek utvecklas

När en man och en kvinna möts genom Guds förmedlande, hur uttrycker de sin kärlek? När du iakttar processen i kärlekens utveckling är det första läpparna, det andra bröstet och det tredje är könsorganen. När en kvinna första gången möter en man är det läpparna som hon blygs över och gömmer innan hon börjar älska honom. Därför gömmer hon sina läppar bakom handen. Det är därför som kärleken börjar med att kyssas.

När kärleken mognar föds söner och döttrar som dess frukt. För en kvinna är hennes könsorgan kärlekens heliga plats och nyckeln att öppna den porten innehar bara hennes make. Om en man har två eller fler nycklar till en kvinnas heliga kärleksplats är han en satan. Också kvinnan, om hennes heliga kärleksplats kan öppnas med någon annan nyckel, när den bör kunna öppnas bara med nyckeln som hennes make har, så är också hon en satan. När kärleksnyckeln som maken har öppnar hans hustrus heliga plats och han inträder kommer de

mest värdefulla söner och döttrar i världen att födas.

Värdet hos sönerna och döttrarna är sådant att de är en sammanfattning av kärleken, inte utbytbara mot någonting i världen. Genom söner och döttrar kommer föräldrarna att uppleva det hjärta med vilket Gud skapade de första mänskliga förfäderna, Adam och Eva. Det är därför som föräldrarna jublar när de ser på sina barn och sjunger: ”Du är min kärlek, hur jag än ser på dig.”

Det spelar ingen roll vad din baby gör, som är född genom kärlek, du hatar den inte utan helt enkelt älskar den. Det är för att han är en del av din kropp, skapat av ditt eget kött och blod och din kärlek. Om den kissar, bajsar eller har en rinnande näsa så är den helt enkelt gullig och ljuvlig. Det är för att kärlek är med i bilden. (Blessed Family - 894)

Om förhållandet mellan man och hustru i deras kärlek till varandra hålls upp av en stark kraft ska de vara lyckliga och känna att partnern är underbar, vad han eller hon än gör. Om hustrun säger att hon avskyr lukten av makens kropp eller om maken tycker eller känner att han avskyr sättet på vilket hans hustru rör sig så är detta bara för att kärleken mellan dem ännu inte har förverkligats. Det gifta paret har bara kommit tillsammans i något ytligt syfte eller intresse. (Blessed Family - 887)

I ert dagliga liv i äktenskapet bör ni, för att känna sann glädje, föra Gud till centrum och bilda en relation där ni kan

älska varandra medan Gud ser på och gläds tillsammans med er. En man och en kvinna som gifter sig och älskar med varandra har ingenting att skämmas för. Det är något värdigt, heligt och vackert. Men eftersom de första förfäderna till mänskligheten gick emot Guds bud har kärlekens historia sedan dess varit syndfull och har flutit fram i en skamlig riktning. (Blessed Family - 887)

Har någon iakttagit Adam och Eva när de dansade nakna i Edens Lustgård? När ingen finns närvarande kan ni alltså göra sådant. När en man och hans hustru dansar nakna i rummet, är det något att oro sig för? Skulle de däremot göra det inför andra förtjänar de samhällets censur. Men om det bara sker mellan man och hustru, vem ska då bry sig om de dansar nakna eller vad de än gör? Så, ni välsignade par, dansa nakna med varandra! Vad gör det om en man och hans hustru gör det bara på tu man hand? (21-236, 24.11.1968)

Ni ska tänka på att trots att det finns många män och kvinnor i världen finns där bara ni två. Du bör ge dig själv fullständigt till denna enda kvinna och ha i tankarna att hon är hängiven dig. Detta är Principen. (Blessed Family - 887)

Sann lycka kan hittas på en plats där du skrattar, sjunger och viskar tillsammans med din make eller maka. Jag skulle vilja påstå att den som får kärleksfulla ord viskade i örat från sin älskade är en lycklig människa. Det är för att de kärleksorden som viskas i ditt öra

kan ge dig känslor av lycka, som om du drömde. (Blessed Family - 366)

Sektion 7 Anledningen till att du är ledsen när din älskade dör

Varför gråter en kvinna när hon förlorar sin man? Det är inte av någon vag anledning som hon är ledsen när hennes man har dött.

Kärlek omfamnar alla fyra riktningarna. Där ska finnas relationerna fram och bak och höger och vänster samtidigt. Eftersom kärleken är sådan står mannen bredvid sin hustru i ett förhållande av höger och vänster och förverkligar en kärlek som omfamnar de fyra riktningarna. När en sådan hustru förlorar sin man och ramlar ner från positionen av att ha universums stöd till en position utan stöd, så känner hon smärtan av hans bortgång och dessutom pressen från den universala kraften. (Blessed Family - 901)

Varför mår du bra när du ser din älskade hustru? När du är ensam kan du inte stå i en position där du får stöd från de sfäriska fyra riktningarna i universum. Därför blir den som har en make eller maka oändligt lycklig genom universums stödjande krafter. Det är anledningen till att hela ditt sinne blir fokuserat när du ser din älskade hustru, och du kan inte se någonting annat än henne. Så du dansar och sjunger med henne, medan ni snurrar runt tillsammans. Varför dansar, sjunger och gläds ni? Det är för att utvidga stödets område. (Blessed Family - 901)

Många människor motarbetar Reverend Moon, mannen som reser till Amerika för att utbilda och träna unga amerikaner, låter dem vara uppe hela natten och sjunga, ibland dansa och ha roligt med dem. Jag gör det för att utvidga det område för stöd som är anknutet till mig. Eftersom expansionen av detta universella område för stöd börjar med mig går jag fram utan fruktan, trots att jag blir motarbetad och måste gå i fängelse.

Oavsett hur glatt ni än sjunger och säger si och så, tycker ni om att leva ensamma? När en partner ifrån ett gift par dör sörjer den andre och gråter. Tror ni att en människa själv kan förbereda den väg han eller hon måste gå? Varför säger vi att det är synd om en människa som är utan make eller maka? Det är för att hon inte kan uppleva den händelse i vilken himlen och jorden kan delta med jubel.

Han eller hon har avvikit från ordningen i himlens och jordens lag. Helt tydligt är det bara genom en universell lag som lyckan från himmel och jord vänder och bestämmer förutsättningarna och motivationen för lycka.

Människan är ledsen för att hon har drivits långt utanför den lagen, och inom himlens och jordens lag finns inte utrymme för sorg. Vad betyder det om du är lycklig och glad? Det betyder att där finns en plats där du är välkomnad av världen. Sorg indikerar en plats där du inte hör hemma. Det är så glädje och sorg skiljer sig åt. (19-334, 29.3.1968)

När en partner från det gifta paret dör, gråter den andre. Detta därför att

den kvarblivne partnern inte kan matcha den universella lagen; och den universella kraften knuffar ut honom. När det sker ökar hans sorg. Vad gör dig lycklig? Om du blir någon som harmoniserar med den universella lagen omfamnas du av den universella kraften. Och ju starkare den omfamnar dig desto närmare kommer du in i det inre centrum som ger glädje. Så var uppstår sorg och glädje? De uppstår inte inom dig. De uppstår baserat på kraftens principer, alltså den universella lagen.

Vad är då denna universella lag? Det är en man och en kvinna från början till slutet i fullkomlig enhet, och det är också vägen till himmelsk lycka.

Det är inte meningen att du går ensam utan att ni är förenade som man och kvinna, alltså som man och hustru med ett hjärta medan ni går den vägen.

Säg mig, har ni någonsin hört ord som dessa? De som grälar, gråter eller skriker och skapar stor oro kommer alltså snabbt att bli flyttade. De kommer att anses som misslyckade och inte som framgångsrika i den universella lagens område. Vart går de då? De kommer att gå till soptunnan. Deras inre vet det och det är därför de omedelbart känner sorg. (24-223, 17.9.1969)

Sektion 8 Äktenskaplig kärlek bör vara evig

Om någon frågar en älskande man och hustru hur länge de kommer att älska varandra och en av dem svarar, ”bara medan vi är unga”, skulle den andra då mår bra eller dåligt? För hur länge vill du

vara förälskad? För evigt, men först och främst tills du dör, och sedan kommer du att vilja älska för evigt. Evigheten är någonting som representerar helheten i framtiden. Att säga att man kommer att älska intill döden är att säga att man kommer att älska genom att ge allt man har. Inte sant? ”Evigt” betyder med hela mig själv, och ”tills jag dör” betyder att ni älskar genom att ge allt. Bara då kommer din partner att vara lycklig. Dessa unga kvinnor här, närt de gifter sig kommer de säkert att fråga sin man, ”älskar du mig?”. När deras män säger att de gör det kommer de att fråga dem, ”älskar du mig helt och hållet?”. Männenn kommer att vara tvungna att säga att de älskar dem fullkomligt för att göra dem glada. På samma sätt är det med männen. De kan inte göra någonting åt det. Så fungerar saker och ting i Guds harmoni. (37-23, 22.12.1970)

När människor gifter sig säger de att de kommer att älska varandra tills de dör. När de säger det, så kan den ena parten bara säga, ”jag ska älska dig tills jag dör”, *Juk-dorok sarang-handa* (koreanska) eller dra ut på ordet *Ju-u-u-u-k* för tio år, hundra år, eller hundra millioner år och sedan säga resten ...*dorok sarang-handa*. Vilket skulle ni tycka bättre om? Skulle du hellre bara höra det enkelt som *Juk-dorok sarang-handa*? Ni unga kvinnor här, vad svarar ni? Ni skulle bli gladare om er make säger *Ju-u-u-u-k* för omkring hundra millioner år och sedan *dok-sarang-handa*, än om han bara sade *Juk-dorok sarang-handa*. Ju mera han drar ut det, desto bättre. Om en make

möter sin hustru och säger Ju-u-u-u-k och efter tio år igen säger *Ju-u-u-u-k* och sedan säger *Juk-dorok sarang-handa* när han har blivit över femtio år, om han bara kan göra det så kommer hon att säga att hon älskar honom gränslöst. Så är det. Hon kommer att älska honom även om han har en stor mage och vaggar när han går. (37-25, 22.12.1970)

Vilket slags människor är sanna hustrur och sanna män? När människor uppnår mogenhet har de en familj. När de tar sin make eller maka som en evig kärlekspartner bör de bilda en familj av kärlek, där deras första kärlek växer vartefter tiden går. När denna kärlek på familjenivå expanderar till en stam kommer dess stammedlemmar att vara kärlekens förkroppsligande för evigt, vilket kan utvidga kärleken för all evighet. En sådan man och hustru kommer att vara ett sant gift par och en sann man och sann hustru. En sådan man och hustru kommer också att kunna delta i Guds kärlek. (Blessed Family - 880)

I hustruns ögon måste hennes man vara snyggast och vara nummer ett. Och i mannens ögon måste hans hus-

tru se lika bra ut. Det bästa förhållandet är det som har växt fram ur den första kärleken. Det är det bästa, vad andra än må säga. Detta kan inte köpas till något pris. Om ni kunde ha en sådan värld för evigt, hur underbart det skulle vara! Var och en bör åtminstone nå den nivån. Hustrun bör följa och tjäna sin make väl. Sådant händer inte bara i litteraturen eller bara på bio. Snarare bör ni leva så under hela ert liv. Eftersom den bästa historien och den bästa kulturen har blivit upp och nedvända har jag skapat en ny historia för att etablera en sådan värld och för att leva på ett sådant sätt. (23-56, 11.5.1969)

Vad för slags par är den ideale maken och makan som vi talar om i *Unification Church*? De är ett gift par som kan omsätta den högsta konsten i verklighet. De är ett par som kan förvandla den mest högtstående litteraturen till verklighet. Innan vi kommer i kontakt med världens konst på högsta nivå, måste den högsta och underbaraste kärlek som delas mellan man och hustru vara det bästa konstverket i världen. Det måste vara det bästa litterära verket och litteraturens verkliga kärna. (22-269, 4.5.1969)

KAPITEL ÅTTA

Sann föräldrakärlek

Sektion 1 Föräldrahjärtat vill ge allt

Föräldrar som har fött och fostrat barn förstår alla hur det känns att ha en önskan att få välsignelser och uppleva lycka genom sina söner och döttrar som de älskar djupt. Likaså om föräldrarna har etablerat en korrekt standard över vilken de kan glädja sig, kommer de att vilja ge den vidare till sina barn för all evighet. Till och med fallna föräldrar hoppas på att deras barn skall växa upp till bra människor som hela världen kan ära, prisa och följa.

Föräldrahjärtat söker att skydda barnen från skada och oroar sig för dem dag och natt. Så fungerar till och med fallna föräldrars hjärta. Till exempel ignorerar en mor blöjlukten från sin baby medan hon håller den vid sitt bröst och ammar. Om redan fallna föräldrar har ett sådant hjärta för sina barn, hur allvarligt måste inte Guds hjärta har varit i sin längtan efter att älska Adam och Eva med deras ursprungliga hjärtan. Ni bör fundera över det. När ni sköter och matar er baby sjunger ni vaggvisor och viskar till den och önskar att dess liv blir framgångsrikt. Varje förälder har ett sådant hjärta.

Hur inkompetenta eller okunniga föräldrar än må vara, om något av deras

barn lider av ett funktionshinder kommer föräldrarnas hjärtan att vara förkrossat, på gränsen till att brista. Om denna situation sedan är löst är lättningen och glädjen överväldigande i proportion till den ursprungliga smärtan. Om en fallen förälders hjärta är sådant, hur måste då inte Guds hjärta vara! (20-209, 9.6.1968)

Om en son begår ett brott och hamnar i fängelse förlåter föräldrarna honom under tårar och räcker ut sin hand till honom istället för att säga, ”det var rätt åt honom”. Det gör föräldrakärleken så speciell. På liknande sätt, om en son är dömd till avrättning kommer hans mor att vara fullkomligt otröstlig och söka att på alla sätt, till och med mot rättssystemet eller med risk för sitt eget liv att rädda sin son. (91-147, 6.2.1977)

Så är den oföränderliga och offerande naturen av ett föräldrahjärta gentemot barnen. (50-281, 8.11.1971)

När kärleksfulla föräldrar älskar sina barn håller de då reda på, ”vi köpte skor och kläder åt dig för några dagar sedan, och investerade vårt blod och svett, och betalade så och så mycket pengar”? När föräldrar älskar sina barn

vill de behandla dem till och med bättre än prinsar och prinsessor och är fortfarande ledsna att de inte kan ge mer. Föräldrar har ett hjärta att vilja ge sina barn någonting bättre. Det är därför vi uppskattar föräldrakärlek. Ni bör alla förstå detta. Föräldrar ger och känner ändå att det inte är nog. De älskar och känner fortfarande som om det finns kärlek som de ännu inte har givit, och de vill ge mer. Och till och med efter att ha givit känner de sig fortfarande inte nöjda med vad de har kunnat ge till sina barn. Den innersta kärnan i föräldrakärleken är det som ansluter oss till evig kärlek. Detta är den ursprungliga motivationen för kärlekens början. (60-82, 6.8.1972)

När föräldrar relaterar till sina barn vill de ge dem sina bästa ägodelar. Detta är föräldrars hjärta och det reflekterar Guds natur. Vad är då Gud? Gud är ett väsen som vill ge alla sina värdefulla attribut till dem som i sanning blir hans barn. (56-147, 14.5.1972)

Sektion 2 Föräldrar önskar att bli överträffade av sina barn

Om jag skulle fråga er som är medelålders eller äldre, "När ni var unga och såg på er make ville ni då hitta någon som var bättre eller sämre än ni själva"? Ni skulle alla ge mig samma svar, någon bättre. Vem ni än skulle fråga så, i Öst eller Väst, skulle ni få höra samma svar. Det är likadant i förhållandet mellan föräldrar och barn, föräldrar vill aldrig att deras barn skall vara nästbäst. Till exempel, om ett vackert par gifter

sig och får en baby som inte ens är i närheten av föräldrarnas egen skönhet så skulle paret ändå vilja höra lovord över sitt barns utseende. (77-102, 1.4.1975)

Hur tilldragande en kvinna än må vara så kommer hon ändå att vara lycklig när hon hör förbipasserande säga en komplimang över hennes barn, "oj, han är så mycket snyggare än sin mor!". Trots att orden antyder att hon är mindre tilldragande än hennes baby skulle ingen mor protestera mot att höra dem, eller gnälla, "vad, är barnet vackrare än jag? Betyder det att jag är mindre attraktiv?". Snarare skulle hon ha svårt att dölja sin glädje. Så är modershjärtat. Vem tror ni ett sådant hjärta återspeglar? Mödrar är resultatet, inte orsaken.

Varje familj, där sonen uppnår mindre än fadern kommer att gå bakåt. Om fadern är landets president och det hans son åstadkommer är mindre än det, och om det mönstret skulle fortsätta över flera generationer, kommer den familjen vartefter att gå bakåt och slutligen hamna i ett olyckligt tillstånd. Så om sonen frågar sin far, "borde inte jag göra bättre ifrån mig än du?", skulle fadern svara, "hur vågar du säga så?", eller skulle han säga, "naturligtvis, sätt igång!"? Naturligtvis skulle han säga det senare. (41-281, 17.2.1971)

När det bestäms vem som skall ges ansvar över familjen skulle inga föräldrar vilja välja någon som är dem underlägsen. Varför är det så? Det är för att föräldrar alltid hoppas på att deras barn skall överglänsa dem. Detsamma gäller

för en nation. Ledarna för ett land bör önska för sina efterträdare att de blir bättre än de är själva. Vare sig det gäller inom familjen eller i en nation, bör önskan alltid vara att efterträdarna i alla avseenden är överlägsna. Denna önskan är evig och överstiger historiens rikedomar. (Blessed Family - 1002)

Om sann föräldrakärlek skall förevigas måste någon arva dess tradition. Eftersom våra barn helt tydligt är våra efterträdare ska vi utbilda dem till att bli arvtagare av denna tradition och lyfta den till en ännu högre nivå. Medan varje generation bör erkänna vikten av den existerande traditionen borde de inte bara arva den utan också utveckla den för framtiden.

En sådan tradition kan bara ta sin början i sanna familjer med föräldrar som hyser ett ständigt brinnande hopp för att deras barn skall överglänsa dem. Föräldrar, som längtar efter den dag då deras barn blir bättre än de själva, kommer att göra sitt yttersta för att förbereda den bästa möjliga omgivningen för dem. Sådana föräldrar kommer att offra allting för sina barns lycka och knuffa dem i den riktning som kommer att göra barnen bättre än sina föräldrar.

(Blessed Family - 1002)

Föräldrar är lyckliga när deras barn överglänsar dem. Därför kommer kvinnor som föder barn som inte lyckas så bra inte ha värdighet att inträda i himmelriket. Du bör kunna älska dina söner och döttrar mera än din egen mor och far har älskat dig. Utöver det, om era

barn också tänker på det viset kommer en värld av kärlek helt naturligt att framträda, och Guds rike kommer att förverkligas. (97-310, 26.3.1978)

Sektion 3 Föräldrakärleken är evigt oföränderlig

Vilken är den ursprungliga motivationen till föräldrakärleken? Medan äktenskaplig kärlek är föränderlig, varför är föräldrars kärlek gentemot barnen som har fötts ur denna äktenskapliga kärlek oföränderlig? Föräldrakärlek har inte sitt ursprung i äktenskaplig kärlek. Oföränderlig kärlek kommer inte från den horisontala äktenskapliga relationen utan är med all säkerhet kopplad till ursprunget av ett vertikalt flöde. Vem kan ett sådant vertikalt subjekt vara? Han är känd som Gud. Vertikal kärlek är inte det slags kärlek som mannen och hustrun kan njuta av som de vill. När det gäller vertikal kärlek är det omöjligt att säga att du kommer att älska när du vill, och inte älska när du inte vill. Vertikal kärlek kan inte brista. Den kan inte avskiljas genom människan som står i en horisontal position. Därför är kärleken som föräldrar känner för sina barn evigt oföränderlig.

I dagens demokratiska samhälle, fångad i individualismens högvatten, säger barnen att de har bytt till tidsålderns nya trend. De vill ta avstånd från vedertagna normer. Men trots att de argumenterar kring gamla och nya sätt förleds inte föräldrarnas hjärta till att säga, ”ok, gå din egen väg, så går jag min”. Föräldrakärlek fungerar inte så.

Till och med djuren är på det sättet. I det att de älskar sina ungar överskrider de sina egna liv. (48-154, 12.9.1971)

Varifrån kommer föräldrakärleken? Om vi är ett resultat av den första orsaken med någon relation till den, måste vi ha kommit från någon bestämd kraft inom denna första orsak.

Detta är inte någonting som vi som människor kan röra vid. Har ni till exempel någonsin hört någon säga, ”låt oss revolutionera mot den kärleken med vilken föräldrar älskar sina barn, låt oss bli dem som går främst i den revolutionen!”?

Låt oss anta att några föräldrar kom fram med idén att revolutionera föräldrakärleken och omskriva den mänskliga historien genom att kräva, ”trots att vi är föräldrar kommer vi inte att älska våra barn”. Ändå skulle ett älskande hjärta helt naturligt vakna i dem i samma ögonblick som navelsträngen till deras baby klipptes av. Varje form av liv, det må vara på en högre eller lägre nivå, är så skapad att den inte kan annat än älska sin avkomma. Alltså, eftersom akten att älska sina barn inspirerar föräldrar att investera och använda sina egna liv till språngbräda för barnen, är det klart att föräldrakärlek för oss närmast till en evig och oföränderlig standard.

I sökandet efter en absolut standard kan föräldrakärleken, trots att den inte kan åstadkomma det av sig själv, bli ett trappsteg som leder till absolutitet. Det kan vara det enda fotfästet. När jag då ser på världens historia undrar jag om den har blivit ett permanent fotfäste. Var

kom sådan föräldrakärlek ifrån? Den är inte inlärdd på grund av goda råd från en persons far eller förmaningar från ens make eller maka. Inte heller kommer den från ens eget beslut att älska. Den sker helt naturligt. Kärlek är någonting som kommer naturligt. (48-156, 12.9.1971)

Om vi analyserar kärlekens innersta väsen så finns det inte någon anledning att revolutionera kärleken. När föräldrar älskar sina barn är det en del av sann kärlek. Det är anledningen till att det hjärta med vilket människor älskar sina barn ända sedan de första förfäderna är samma hjärta med vilket vi ättlingar flera århundraden senare älskar våra egna barn. Vidare kommer det hjärta med vilket våra efterkommande flera århundraden senare kommer att älska sina barn också att vara detsamma. Kärleken är evig. Sann kärlek är någonting rent som inte behöver revolutioneras. Hurdan är då Guds kärlek? Om Gud etablerar vissa varelser i positioner med en absolut standard, erkänner deras existens och älskar dem, då behöver den kärleken inte någon ytterligare drastisk förändring. (18-11, 14.5.1967)

Sektion 4 Föräldrakärleken offrar allt

Kärlek kan inte fullkomnas ensam. Utan att investera vårt liv kan kärlek inte komma till stånd. När det gäller kärleken i relationen mellan föräldrar och barn så finns där ett klart livsband. Alltså, så länge ett sådant livsband finns och så länge det finns hopp inom denna

anknytning kommer kärleken absolut att stanna. Inget band av kärlek kan knytas avskilt från ett livets band. Därför fordrar kärlek en investering genom detta livets band, och sedan kommer den grad till vilken du investerar ditt liv att bestämma det värde du känner. (32-14, 14.6.1970)

Till exempel är inte föräldrars kärlek till sina barn bara baserad på deras dagliga relation, snarare är det en kärlek som sitter i benmärgen. Föräldrar har ett älskande hjärta som inte kan vara glömt eller avklippt från dig, hur mycket du än försöker. Därför älskar föräldrar sina barn intill sitt sista andetag. Så snart föräldrar känner att de har ett band till sina barn, ett livets band, vaknar helt naturligt inom dem ett hjärta fyllt av kärlek. Föräldrar älskar inte sina barn bara på grund av ett övertänkt beslut för att de är deras barn. Tvärtom kan inte föräldrarna hjälpa att älska sina barn utöver någon personlig vilja eller förbindelse eftersom livets kraft förbinder dem. Sådant känner vi mycket klart i vårt familjeliv. (32-13, 14.6.1879)

Hurdan är Gud? Gud är en varelse med ett hjärta som önskar att ge och ge utan slut. Det är också därför som vi vänder oss till honom. Om Gud bara skulle vara en försäljare som säger, ”håll där, detta kostar så och så mycket”, skulle vi inte handla av en sådan Gud. Varför skulle alla människor älska Gud och följa honom? Varför skulle vi tycka om Gud? Det är för att han ger och ger allting till alla människor och fortfarande

de är betryckt och säger, ”jag kan bara ge dig så här mycket, men vänta bara lite och jag ska ge dig hundrafalt och tusenfalt mera”. Gud är inte tillfreds med vad han har givit hittills. Guds hjärta söker att ge i överflöd medan han också lovar till och med bättre saker i framtiden. Om vi är sådana kan vi vara lyckliga till och med i fattigdom. När vi kommer till en situation där vi upplever hunger, upplever vi på ett chockerande sätt stimulansen av framtidshopp mitt i den nuvarande verkligheten.

Vad det betyder är att genom detta slags hopp kan vi fatta ett nytt beslut. Om en mor är ledsen över att hon inte kan ge nog, och barnet då kramar henne och säger, ”mamma”, kommer det då att vara bara en rent fysisk kram? Så tacksam hon kommer att vara! Det är en chans att fälla tårar i ömsesidig tröst med tanke på framtiden. Det är inte en händelse av förtvivlan utan ett tillfälle för explosiv tillväxt, där de båda kan ta hoppet inför morgondagen som en stimulans för nuet och fatta ett gemensamt beslut, och uppmuntra varandra. Därför är en sådan erfarenhet inte någonting eländigt. Bara inom en sådan omgivning av kärlek kan vi finna stimulans att se på framtiden och prisa dess värde i den begränsade verkligheten. Vi kommer alltså till slutsatsen att det inte finns någon olycka för dem som lever inom området för den kärleken. (36-290, 13.12.1970)

Föräldrar vill offra allt för sina barn. Det är på samma sätt med Gud. Vad menas med det? Gud investerar inte

sig själv för sin egen skull. På samma sätt vill föräldrar hellre leva för andras skull än för sin egen. De vill stå i Guds position, som lever för andra. Om Gud skulle säga att han bara existerar för sin egen skull skulle det inte vara sann kärlek. Kärlek, liv och hopp förverkligas när föräldrar offrar sig själva fullständigt för sina barn och är sammanbundna med dem. (69-61, 10.9.1973)

Sektion 5 Föräldrars kärlek till sina barn är absolut

I barndomen brukade jag ofta titta in i fågelbon. En gång hade jag klättrat upp i ett träd för att titta in i ett bo och fågelmamman började hacka mot mig. Hon var desperat och villig att dö för att skydda sitt bo, och det inte bara en gång. När jag föste henne åt sidan flög hon bort, men sedan kom hon tillbaka. När vi ser sådant kan vi inte neka till djurens kraftfulla instinkt att ge upp sina egna liv för att skydda sin avkomma. Så är det också med människan. Du bör kunna sätta ditt liv som insats för kärlekens skull. Det är så en sann människa handlar. Vilka slags människor är verkligen goda? Det är sådana som har etablerat kärleken som sin rot och försöker att skydda sina kära med sitt eget liv som insats. Det är där godhet initieras och principen för ömsesidig godhet är grundlagd. Det är något som aldrig förändras. (186-15, 14.1.1989)

När jag satt i fångelset i Danbury kunde jag iaktta något intressant. Man rörde bort en sluttning med en schakt-

maskin och gjorde en tennisplan. Men när regnsäsongen kom fick arbetet stanna upp några veckor tills vädret klarade. Under det uppehållet byggde en vattenfågel sitt bo bara tre meter ifrån den stig som internerna använde till sin dagliga träning. Fågeln kunde inte upptäckas så lätt eftersom dess färger tillät den att smälta ihop med omgivningen. Därför hände det att ingen visste att honan fanns där medan hon skyddade sina ägg, trots att de upprepade gånger gick direkt förbi henne. När vattenfågeln rullade ihop sig över äggen såg hon precis ut som en rund svart sten från sidan, men hennes ägg kläcktes och ungarna började matas. De var ganska livliga och rörde sin boplat. Flera av internerna försökte störa fågeln, men hon visade sig mycket duktig i att skydda sina ungar. När hon återvände med mat landade hon aldrig nära boet utan valde olika platser och kröp sedan sakta fram till sina ungar. Varje dag närmade hon sig från en ny riktning för att skydda ungarna. På det viset skyddade hon dem. När ungarna växte brukade hon föra ordentligt väsen och hacka mot var och en som kom för nära. Hon varnade dem tydligt att hålla sig borta. Vem lärde vattenfågeln att uppföra sig så? Det är kraften i universum. Alla ting i skapelsen är på en nivå där de är centrerade med Guds kärlek som axel. De må ha olika positioner på den nivån men deras grad av kärlek och omsorg är densamma. (136-23, 20.12.1985)

När ett bi landar på en blomma och smakar dess honung fäster den sig vid

blomman med benen och suger med bakkroppen som sticker ut. Jag känner till bin mycket bra. Om du drar i ett bi med en pincett medan det suger honung kommer det inte att släppa taget även om bakkroppen slits av. Så är sann kärlek. Du kan till och med satsa ditt eget liv. Sann kärlek är inte baserad på beräknad vinning. Att kunna ge upp och ignorera sitt eget liv, det är den sanna kärlekens väg. Tänk på föräldrar som älskar sina barn, om ett barn är i dödlig fara kommer föräldrarna frivilligt att dö i sitt barns ställe. Föräldrahjärtat kommer frivilligt att gå vägen mot döden för kärlekens skull. Detta är sann kärlek. (144-209, 24.4.1986)

Antag att en man blir extremt rik genom eget hårt arbete, svett och tårar, så att han kan skryta med sin prestation i hela världen. Om hans barn därefter konfronteras med en liv- och dödsituation, så betyder inte materiella ting längre något för honom, och han kommer att offra all sin rikedom och även sitt eget liv för att rädda sitt barn. (34-160, 6.9.1970)

Sektion 6 Föräldrakärlek är evig

Finns det en begränsning för föräldrars kärlek till sina barn? Föräldrar älskar sina barn inte bara under barndomen utan under barnens hela liv, och till och med i evigheten. När en relation mellan föräldrar och barn är grundlagd genom vilken de kan känna ökat värde så kommer oändlig kraft, oändlig stimulans, och någonting oändligt nytt att växa inom den relationen. (32-12, 14.6.1970)

En mors och en fars kärlek är en av de vackraste former av kärlek i människans värld. Till och med människor i höga positioner i samhället är känsliga för sina barns behov. Föräldrakärlek gentemot de egna barnen är villkorlös och obegränsad eftersom den är modern till all kärlek. Därför törstar föräldralösa barn, som växer upp utan att få ta emot föräldrakärlek, mest av allt efter just den. Trots att de kanske har ett hus att bo i och mat att äta kommer föräldralösa barn alltid att sakna något och längtar efter det i sitt hjärta, och det är kärleken från en förälder. (Blessed Family - 1017)

De flesta av er har växt upp med kärleksfulla föräldrar. Oavsett om barnen är unga eller gamla, deras föräldrar alltid att älska dem. Till och med föräldrar som har en sjuttioårig son kommer att se på honom på samma sätt som när de fostrade honom långt innan; så är föräldrahjärtat. Vartefter barnen blir äldre fortsätter föräldrarnas hjärtan att dras till och med ännu närmare. Känslan av ansvar för barnen växer och hjärtats impuls att leva för barnens skull fördjupas. Vi ser detta tydligt när vi observerar hur föräldrar ute i samhället relaterar till sina barn. (Blessed Family - 1017)

Föräldrar går igenom många svårigheter för sina barns skull utan att känna av vedermödorna. Varför är det så? Det beror på att de älskar barnen. Efter att ha givit sitt eget kött och blod, håller föräldrar räkenskap? Nej. Snarare plågas de av att inte kunna ge mer. Detsamma är sant för mödrarna här, är det inte? När

ni ammar era spädbarn och de inte äter ordentligt känner ni er orolig. Är det inte sant att er baby tar från ert kött och blod? Är den inte, på ett sätt, den störste tjuven? Ändå känner mödrarna sig oroliga när babyn inte äter ordentligt. Varför älskar föräldrar sina barn så mycket? Det är för att detta är kärlekens lag. (39-334, 16.1.1971)

När en mor iakttar hur babyn äter vid hennes bröst är hennes beröring och känsla helt fokuserade på kärlek. Också när hon håller sin baby upplever en mor en vacker atmosfär, eftersom himmel och jord inträder i ett tillstånd av frid. Det är anledningen till att, hur mycket arbete en baby än kan medföra, har mödrar plats i sitt hjärta att acceptera och till och med uppmuntra dess betende. Det finns ingen gräns för den kärlek som föräldrar känner för sina barn. På ett sätt är babyn en fiende som suger ut moderns kött och blod. Ändå finns det ingen mor som tänker på det viset. En baby ger möjlighet till många nya upptäckter. Till exempel stimulerar babyn till nytt hopp för modern och fadern. Vi sådana tillfällen sker också nya förverkliganden. Detta band är oföränderligt. (Blessed Family - 1017)

Sektion 7 Föräldrakärleken sätter standarden för alla former av kärlek

Föräldrakärleken är den högsta. De som har uppfostrats med kraften av sann föräldrakärlek blir välartade människor och förstår kärlekens dynamik.

Familjen är en skola för kärlek. Barnen kommer aldrig att glömma sina föräldrars kärlek. Den fulla upplevelsen av föräldrakärlek är omöjlig utan föräldrar. (62-16, 10.9.1972)

Hur borde kärleken vara ibland barnen? Vilken standard bör de använda för sin kärlek? Bröder och systrar bör älska varandra precis som deras far och mor gör. Från vem bör vi lära kärlek? Vi bör lära från våra föräldrar. (66-120, 18.4.1973)

Barn bör kunna säga till sin mor och far, – Vår far och mor är de bästa i världen. Ni är de som står i Guds position. När barn ser ett oföränderligt hjärta och ser kärleken mellan sina föräldrar och kan säga, ”låt oss lära från den kärleken och vara ett med varandra också”, så är detta förverkligandet av en ideal familj. När barn växer upp och kommer i tonåren söker de efter en partner med vilken deras sinne och hjärta kan bli ett. Detta förverkligas genom äktenskapet, där man och hustru respekterar varandra totalt och strävar efter att etablera kärlekens och hjärtats standard. Ni bör ha en familj där mor och far kan förenas med Guds hjärta och kärlek, och där sedan barnen kan ta efter sina föräldrar och också förenas med Guds hjärta och kärlek. (Blessed Family - 913)

Det är kärlekens uppdrag och tradition att den som står i position av äldre broder, som representant av föräldrarna, offerar sig och älskar sina yngre syskon, centrerad på föräldrarnas kärlek. Positionen av äldre broder för med sig

ansvaret att lida mest bland syskonen. Det är detsamma med positionen av föräldrar, som lider mest för sina barns skull. Om föräldrar gråter och uppoffrar sig för sina barns skull kommer barnen helt naturligt att vilja följa sina föräldrar.

(Blessed Family - 913)

När de relaterar till varandra med Gud i centrum kan barnen uttrycka kärlek till varandra på många olika sätt. Det äldre barnet bör älska det yngre syskonet på samma sätt som föräldrarna älskar det. I en familj som är förenad genom sådan kärlek kommer kärleken inom familjen att blomstra och bli till en kärlek inom ett samhälle och en kärlek inom en nation. På det viset blir den slutligen en hel världs kärlek. (28-151, 11.1.1970)

Av vilken anledning tar du emot kärlek från dina föräldrar? Det är för att din fars och mors motivation att lita

på varandra och älska varandra har sitt ursprung i dig. Förstår du? Därför, när bröder och systrar älskar varandra med denna motivation i centrum så kommer inte heller deras kärlek att förändras. Liknande är det när du tänker på din nästa som om han var du själv. Då kommer den rätta sociala omgivningen att utvecklas. Familjen utgör utformningssteget, samhället är tillväxtsteget och nationen är fulländningssteget. Ni måste gå genom alla tre stegen.

Alla familjer ska sammankopplas. Bara då kan kärleken utvecklas emellan dem, och enhet på nationell nivå kan förverkligas. Samhället är indelat i många sektorer. Företag har endast en VD, och hur många statsöverhuvuden har ett land? Är det inte bara ett? En person är ansvarig. På det sättet etableras ett förenat mönster medan skalan bara växer. Att bli ett och samtidigt bli delad i många delar är kärnan i de Fyra positionernas grundval. (26-153, 25.10.1969)

Sann utbildning för barn

Sektion 1 Vilket slags utbildning bör föräldrar ge sina barn?

Vilket slags utbildning bör föräldrar ge sina barn? De bör ge utbildning inte i kunskap utan i kärlek. Barn bör bli utbildade genom sin far och mor i förening. Föräldrar bör lära sina barn att Gud tycker om deras mor och far, att mor tycker om far, att far tycker om mor, och att jag tycker om mina föräldrar på samma gång som de tycker om varandra och om mig. Därför skulle Adam och Eva i början ha fått en utbildning i kärlek från Gud, där hans kärlek stod i centrum. Var finns då början till kärleken? Den börjar inte med människor. Eftersom Gud är föräldern skulle Adam och Eva bli utbildade i kärleken av honom. Varifrån skulle Adam och Eva etablera sin värdestandard? Den skulle komma från Guds utbildning i kärlek. Hur länge skulle de få utbildning i kärlek? De skulle växa upp inom föräldrakärlek tills de hade förmågan att känna igen hela den värdestandard som deras fader kände till, med andra ord, tills de hade blivit mogna för det. Ändå finns det i Bibeln ingen uppteckning om att Adam och Eva växte upp medan de fick Guds kärlek. Det nämns ingenstans att de tog emot kärlek utan istället börjar

deras besvärliga historia med skildringen av hur de föll. Detta förstörde allting. Fanns det då en standard enligt vilken Adam och Eva skulle utbildas i kärlek av Gud? Utan den standarden skulle det inte kunna finnas något sådant som Guds ideal. Frågan är hur standarden för utbildningen i kärlek borde vara.

Vi önskar att komma till himlen men vi kan inte ta emot sådan utbildning där. Vi måste få den här på jorden, innan vi kommer dit. Om den utbildningen inte ges till oss på jorden skulle det vara ett stort problem. Vad är den utbildningen för något? (51-171, 21.11.1971)

Himlen är hjärtats värld. Den är inte en himmel med religiösa doktriner eller religiösa samfund, utan hjärtats värld. Varför vill Gud hitta sina medborgare och anhängare på jorden? Det är för att göra dem till sina söner och döttrar. Vad för slags söner och döttrar vill Gud uppfosta? Sådana, till vilka han kan uttrycka sitt hjärta och säga, ”det är så här jag känner”. (9-293, 12.6.1960)

Vilket slags attityd skall då Adam och Eva ha när de är utbildade? Genom att befinna sig i ett förhållande mellan föräldrar och barn, bör de alltid följa sin förälder, vart Han än går. När Han

går skulle de följa honom vart som helst och när som helst. När Han bestiger ett berg skulle de klättra tillsammans med honom, och när Han går in i en grotta skulle de gå in tillsammans med honom. De skulle alltid vara med sin förälder. Om Gud vore avskild från sina barn, skulle Han kunna fortsätta så? Eftersom Han är den Absoluta Varelserna kommer Han att absolut att vilja träffa dem. Eftersom Han är den Absoluta Varelserna tycker han om dem absolut när han tycker om dem. Ni kan inte säga, ”näja, Gud, om du vill komma så kom och om du inte vill, låt bli. Om du vill stanna så gör det och om du inte vill stanna så gör inte det”. Ni måste vara absoluta. (51-173, 21.11.1971)

Om ni står i en position av enhet med Gud inom er och på ett yttre plan, kommer ni att vara lärda människor till och med utan att ha fått utbildning. Ni skulle till och med vara mera kunniga än genom forskning. Hur är himmel och jord strukturerad? Hur är den andliga världen strukturerad? Hur är mänskligt liv strukturerat? Till och med de minsta insekterna hittar sin mat så snart de är födda; så skapelsens herrar finner inte sin näring eller kunskap om liv och död genom att utbildas till det. De antas att veta det direkt. Vi var ämnade att vara så charmerande människor, men på grund av syndafallet blev vi inte sådana människor. Trots att vi är fallna fungerar vår ursprungliga natur fortfarande i förhållandet mellan subjekt och objekt. Eftersom smuts som har ackumulerats från syndafallet har täckt över det, kom-

mer den funktionen att vara bättre när smutsen är eliminerad. När smutsen har avlägsnats fullständigt, kommer den ursprungliga naturen att brista ut i blom. Hittills har människan jagat efter ett sätt på vilket detta kunde ske. (56-131, 14.5.1972)

Sektion 2 Vad bör föräldrar lära sina barn?

Vilket är sanningens innehåll? Hur fantastisk någon än må vara så kan han inte ersätta dina föräldrar, din make eller dina barn. Vilken är den högsta av alla sanningar? Det är föräldrar, make och maka och barn. Det finns ingenting högre. Vad är då sanningens centrum? Det är kärlek. Vilket är det högsta sanningens centrum enligt en sådan principiell synpunkt? Människor säger att Gud är det ursprungliga väsendet av sanning, godhet, kärlek och liv. Vad betyder dessa begrepp? De betyder alla samma sak. Sanningen kan inte etableras utan kärlek och liv. De som vill bli människor som kan prata om den verkliga sanningen, måste ha viljan till och längtan efter sanningen i sina liv. Här står önskan i en ömsesidig position till din personlighets standard. Vad är kärnan? Som det ursprungliga väsendet av liv, kärlek och sanning, vad slags väsen är Gud? Han är fadern och samtidigt modern till mänskligheten. Föräldrar är kärnan. (21-183, 20.11.1968)

Vilka är våra mest värdefulla tillgångar som vi kan lämna efter oss? Guds kärlek och sann föräldrakärlek, som inte

kan bli funna i den sekulariserade världen, är det största arv vi kan lämna efter oss till våra barn. Vi måste utbilda dem väl om Gud och hurdan Guds kärlek är. Eftersom våra barn inte känner till detta måste vi vara föräldrar som kan älska dem som Gud, i hans ställe, så att de kan finna honom genom oss. (93-335, 17.6.1977)

Vad försöker *Unification Church* uppnå? Vi säger, ”låt oss ge våra liv för den högsta kärlekens skull, för Gud och för mänskligheten och världen”. Det finns ingen högre utbildning än följande: Sådana initiativ, riktning och syften började för kärlekens skull. Män och kvinnor, mödrar och fäder, söner och döttrar och allt i universum började för kärlekens skull.

De som lever enligt detta och sedan går till den andliga världen kommer verkligen inte att skämmas när de står inför Gud. (93-189, 29.5.1977)

Välsignade föräldrar säger åt sina barn att studera. Era söner och döttrar blir inte vördnadsfulla barn och lojala medborgare bara för att ni säger åt dem att studera. Det händer inte. De skulle kunna säga att trots att våra föräldrar har lidit i *Unification Church* kommer vi inte att gå en sådan väg. Ni ska lära dem en sådan kärlekens väg som de kan tillgodogöra sig. Därför bör föräldrar ta med sig sina barn och älska människor i sin by och be och fälla tårar för nationen, till och med om de måste hoppa över några måltider. Barnen kan tycka illa om det när de är små, men när de växer upp kommer de att säga,

”vår pappa och mamma är bäst”. De kommer att förstå att deras mor och far inte fällde tårar för sig själva. Ju mera barnen mognar desto mera kommer de att inse att deras föräldrar försökte älska nationen, tjäna Guds vilja och rädda mänskligheten, till och med när de måste överge dem. Ni bör inte leva som ni har lust till. Om ni bara oroar er för era egna barn, kommer de inte att lyckas. Låt dem växa upp genom att mata dem med kärlekens mat. Ge dem en förståelse för den riktning de kan följa med kärlek. När de växer till i ålder och vishet kommer de att upptäcka en guldgruva. De kommer att tro att det är ett berg med bara små guldklimpar, men när de gräver djupare kommer de att inse att berget i sig självt kan vara gjort av guld. (139-77, 26.1.1986)

Sektion 3 Föräldrar ska vara ett exempel

För att utbilda sina barn bör föräldrarna först omsätta sina ord i praktiken. De bör vara ett exempel på att vara lojal mot Guds vilja. På det sättet bör de skapa en atmosfär i vilken barnen kan akta och ära dem, vad de än säger, utan att någonsin baktala dem. I annat fall skulle barnen inte följa dem. (31-268, 4.6.1970)

För att era barn skall förena sig med mina barn, borde föräldrar ge sina barn en himmelsk undervisning. När de undervisar sina barn skulle föräldrarna först och främst vara exemplariska. Innan de kan lära barnen att praktisera vördnad måste de själva vara vördnadsfulla.

Ni själva ska vara vördnadsfulla söner och döttrar enligt den himmelska lagen, så att förbindelsen av himlens tradition och barns vördnad kan upprättas därifrån. Lär barnen att praktisera barns vördnad precis som deras föräldrar praktiserar vördnad i familjen, och att vara patrioter, precis som deras föräldrar har kämpat för nationen till och med när de drivits in i desperata omständigheter. (30-112, 17.3.1970)

Föräldrar får inte barnen att praktisera vördnad bara genom att uppmana dem att göra det. Föräldrar måste ha förmågan att väcka i sina barn ett hjärta som vill praktisera vördnad. Detta är inte något som bara händer en vacker morgon utan det kommer först efter en lång period av inflytande. Vad menas med att utöva inflytande? Föräldrar bör sätta ett exempel i sitt dagliga liv för att barnen ska följa deras väg. Ni bör vara experter på att omsätta sådant i praktiken. (29-97, 25.2.1970)

När ni undervisar era barn, säg inte bara, bli en fantastisk människa utan säg hellre, ”gå den och den vägen för att bli en fantastisk människa”. Fäder skall uppfylla sitt ansvar som fäder och äldre syskon måste uppfylla sitt ansvar som äldre. Med andra ord, om ni blir människor som kan urskilja förbindelsen till den väg som sanna män och kvinnor bör gå, och om ni inte avviker från den himmelska lagen, tror ni då inte att den väg kommer att visa sig, som ni kan följa och som gör att ni kan gå den principiella vägen, och bli medborgare av en nation? (Blessed Family - 1039)

Vad bör föräldrar göra? De bör utbildade sina barn på så sätt att bröder och systrar kan älska varandra precis som deras mor och far. På samma gång bör de undervisa dem och säga, ”eftersom vi älskar nationen bör ni också älska nationen på detta sätt”. Då skulle barnen inte behöva någon annan undervisning. När ni ber, be Gud att få era barn att göra så, eftersom ni gör så.

Ni kan ställa era barn i en sådan position först efter att själva ha satt upp denna standard. Om ni har stått i en sådan position kommer Gud helt naturligt att leda era barn i samma riktning. Därför, om ni misslyckas med att vända på trenden här kommer ni att få avlägga räkenskap när ni går vidare till den andliga världen. (13-103, 1.11.1963)

I era familjer bör ni få era barn att tro att deras mamma och pappa är bättre än några kungar eller drottningar i världen. Ni bör också visa dem att deras mor och far står varandra nära på ett sätt som saknar motstycke i världen. Som välsignade föräldrar bör ni lägga en grund för en sådan tradition. Dessutom bör ni i era barns innersta fastställa traditionen så att de kan säga, vår far och mor gör oss stolta, mer än någon annan i världen. När ni ser på föräldrar i den sekulariserade världen så grälar de och skapa stor oro, till och med när barnen protesterar och gråter, ”mamma och pappa, varför bråkar ni!”

Om era barn, som har växt upp i er familj utan tårar, ser sådana saker i den sekulariserade världen kommer de att känna att mamma och pappa verkligen

är de bästa i hela världen. De är verkligen fantastiska och heliga människor! För att lyckas med detta bör ni vara ett exempel för dem. Ni bör etablera ett föräldraband genom vilket ni kan få tillgivenheten att flöda ut från den innersta kärnan i era barns hjärtan och därigenom med lätthet kunna lägga en grund för familjens regler och traditioner. Gör ni så, kommer era barn i nästa generation att säga, ”vi kommer att stå i samma position som våra föräldrar!”. (23-184, 18.5.1969)

Sektion 4 Föräldrar är de bästa vänner och de bästa lärare

Varifrån kommer kärleken? Aldrig från en själv utan snarare från ens partner. Utan en partner kan inte kärlek uppstå. Hos människan kompletterar kvinnan mannen och barnen kompletterar sina föräldrar. Kärlek förverkligas inte utan en partner. Detta kallas *De tre objektens kärlek*. De som inte har upplevt de tre objektens kärlek kan inte stå i positionen att påtagligt ha upplevt Guds fullkomliga kärlek.

Låt oss föda söner och döttrar och glädjas i samma mått som Gud gladdes efter att ha skapat Adam och Eva. Detta är Principerna som lärs ut i *Unification Church*.

När Gud hade skapat Adam och Eva sa han, ”från och med nu kommer ni att härska över världen. Vår familj kommer att vara världens centrala familj. Snälla ni, väx upp snabbt, väx upp snabbt!”. Gud kände glädje och tillfredsställelse medan han skyddade dem och närde

dem med hopp och han längtade efter att se dagen för deras äktenskap när de kom i den åldern. På samma sätt önskar fäder och mödrar att uppfostra sina barn på ett bra sätt och att hitta en god partner för dem, så att de kan bli bra män och hustrur. När det händer blomstrar familjen. (57-119, 29.5.1972)

Vilka är era barns bästa vänner? Det är inte några ungar ur grannskapet. Deras bästa vänner är ingen annan än deras föräldrar. Det är som det ska vara. Dessutom borde barnen till och med tycka mera om sina föräldrar än sina vänner. Det är så ni skulle tänka. Därför ska föräldrar vara sina barns bästa vänner och bästa lärare.

När föräldrar undervisar sina barn bör de inte säga, ”gör inte så”, och lärare ska inte säga, ”din lymmel, jag ska daska till dig om du inte gör som jag säger. Gör inte så!”. De bör undervisas med kärlek. Föräldrar borde undervisa sina barn på ett sådant sätt att om de frågade, ”tror du att du borde göra så här”, så skulle barnen svara, ”nej, det är inte bra eftersom mina föräldrar skulle bli ledsna om jag gjorde det”. Därför bör föräldrar vara sina barns bästa vänner och lärare.

Tror ni att Adam och Eva i Edens lustgård hade vänner? Om Adam hade en vän var det bara Eva. Dessutom fanns där bara Gud. Gud ville inte att de skulle vara vänner med ärkeängeln, som var en tjänare. Ändå ruinerades de just för att de blev vän med fel person. Därför skulle föräldrarna vara de bästa av alla lärare, de bästa av alla vänner, och grundlägga den bästa av alla former av kärlek.

Kärlek börjar hos Gud. Därför härstammar äktenskaplig kärlek egentligen från föräldrarna. Om därför föräldrar säger, ”ni tycker om varandra, inte på grund av er själva, utan på grund av era föräldrars förtjänster”, så skulle deras barn svara, ”det skulle ha varit katastrofalt om våra föräldrar inte hade låtit oss växa upp på detta sätt och hittat så bra partners åt oss”. Därför misslyckas äktenskap där det personliga valet ligger till grund, att möta denna standard. Av vem borde barnen bli undervisade i kärlek? Av sina föräldrar. Barnen skulle se att far och mor älskar varandra och har mycket skoj när de kuttrar som duvor, och barnen skulle lära sig av det. De skulle säga, ”oj, när jag se min far och mor tillsammans så där känner jag mig ensam. Jag behöver också en partner som jag kan älska och kuttra med som mina föräldrar”. Föräldrarna skulle också lära dem att vara så. Då kommer barnen att upprepa vad föräldrarna gör, världen kommer att bli en värld av godhet och den mänskliga historien kommer att bli en historia av godhet. *Unification Church* söker att förverkliga detta. (57-121, 29.5.1972)

Sektion 5 Att tukta med kärlek

Enligt Johannesevangeliet skall man vara antingen kall eller het, aldrig ljummen. I kärlekens värld duger inte en ljummen attityd. Har du ett hjärta av kärlek kan du till och med tukta med en käpp. När du uppfostrar dina barn och de misslyckas med att hålla standarden, bör du ibland behandla dem kallt, trots att du älskar dem. Om du inte skäller på

dem när de har gjort fel kommer de att förlora förmågan att skilja mellan rätt och fel. Ni bör veta att trots att jag som er lärare kan se älskvärd ut kan jag ibland vara hård. Jag kan vara skoningslös mot ondska, men gentemot godhet kan jag vara het som en smältugn vid tusentals grader. (103-32, 28.1.1979)

När jag nyligen hörde talas om en lärare i en skola i Väst som fick besvär med myndigheterna för att ha använt kroppslig bestraffning tänkte jag för mig själv att denna nation kommer att gå under! Elever bör inte ha något emot att deras lärare leder dem i rätt riktning, också om det skulle betyda att de använde sig av sträng tuktan.

I Korea finns ett talesätt som säger, ge din riskaka till någon du tycker illa om och sväng en käpp över någon du tycker om. Det finns inget annat sätt att säkerställa att den rätta traditionen fortsätter. Barn bör kunna gråta inför sina föräldrars kärlek och glömma plågan av straffet. (Blessed Family - 1027)

Ju närmare du står någon desto mera kan du skälla på honom och säga, ”din usling, varför gjorde du så?”, istället för att du belönar honom. Om det är någon från grannbyn kan du blunda för det men om det är ditt eget barn kommer du att smiska det och skälla, ”din lilla rackare, var det du gjorde något bra eller något dåligt?”. Intensiteten i din oro för barnet måste överträffa hårdheten av straffet, annars är det en synd. Om strängheten i straffet överstiger din oro för barnet blir det till en av dina största

fiender. Trots det att du straffar barnet av kärlek, om hårdheten av straffet överträffar graden av din kärlek kommer allting att vara krossat. I det omvända fallet skulle det däremot vara helt i sin ordning. Det betyder, på en skala från ett till tio, om din kärlek för barnet ligger på en nivå av tio men minskar med fem genom straffet, skulle barnet fortfarande vara tacksam på en nivå av fem. (26-32, 18.10.1969)

Om ditt barn inte tar emot det på ett bra sätt bör du visa det ännu större kärlek än du visat tidigare för att få barnet att ångra sig. Då kommer till och med ett rent brottsligt barn att kunna ångra och ändra sig. Om du däremot ständigt skäller på ditt barn, medan du stolt talar om hur bra du uppfostrat honom eller henne, kommer barnet att packa sina väskor. Men om du älskar honom med en större kärlek och gråter som om ditt hjärta skulle smälta för honom så kommer han att bättra sig. Större kärlek tenderar att ta ledningen och tillgodogöra sig och integrera alla andra mindre former av kärlek. (Blessed Family - 1027)

Föräldrar till och med i den sekulariserade världen, som säger till sina barn att inte studera när de verkar vara trötta, har ingen verklig kärlek för barnen. De borde säga till dem att stanna uppe och studera, om de så skulle smiska dem. Varför är det så? De är oroliga för deras välbefinnande i framtiden snarare än bara i nuet. Föräldrar gör så för att de har större drömmar för sina barns framtid. (Blessed Family - 1027)

När du föder och ammar ditt barn, gör det med sann kärlek. Genom det, om dina familjemedlemmar står nära förenade och lär sig att älska sin nation, kommer de att bli kallade patrioter.

Därför vakar föräldrar över sina barns uppväxtprocess och undervisar dem och använder ibland till och med käppen, av kärlek, så att de kan växa upp på rätt sätt. Barn bör inte beklaga sig eller protestera för att vara utskällda eller till och med slagna av sina föräldrar för sina felsteg. De skulle ta det som en läxa och ångra sig allvarligt och sträva efter att bättra sig. Sådana människor kommer att kunna växa upp korrekt och kommer nära centrum där Gud finns. (Blessed Family - 1027)

Sektion 6 Varför ska man uppmana barnen att studera?

Går elever till skolan för att de vill studera? Först går de till skolan för att de måste. Speciellt barn i grundskolan deltar i undervisningen för att de är rädda för sina föräldrar och inte för att de vill studera. Alla är så här i början. Men till och med när de går dit så motvilligt får de en känsla för det och börjar gå för att lära sig något, och förvånar därmed sin far och mor. När de börjar förstå huvudämnet finner de det stimulerande och det blir kul att lära sig något. Skoj i sig själv anses dåligt. Men eftersom de anstränger sig för att lära sig, utvidgas rummet inom vilket de fritt kan uttrycka sig. Det finner de stimulerande och det får dem att studera mera. Det finns inte en människa som tycker om att stude-

ra för studerandets skull. Barnen tycker om det för att det vidgar spelrummet för deras aktiviteter. (36-120, 22.11.1970)

Föräldrarna säger till sina skolbarn, ”studera duktigt”. Detta är ingen lätt utan en svår väg. Ändå utgör föräldrarnas ord för dem en anmaning att förbereda sig för framtiden. Det är också förberedelse inför framtiden när professorerna står i katedern och flitigt undervisar sina studenter. Det är likaså en förberedelse inför framtiden när bönder går ut och arbetar hårt på åkrarna. Det är en förberedelse att bygga Guds rike på jorden. (147-203, 21.9.1986)

Varför går ni i skolan? Var vill ni använda det som ni har lärt er i skolan? Det måste vara för lyckans skull. Det skulle inte finnas någon möjlighet för lyckan att existera om vi gjorde oss av med kärleken. Därför kan vi säga att vi går till skolan för att korta den väg som leder till kärleken. (Blessed Family - 372)

Lyckans port öppnas för människor när de gifter sig. Det är mycket bra att studera för att öppna dörren till lyckan, men om du studerar bara för att tjäna pengar eller uppnå politisk makt så är det fel. Ditt lärande ska göra det möjligt för dig att praktisera sann kärlek. (Blessed Family - 372)

Varför vill unga kvinnor gå på universitet och få en fil.kand. examen? De försöker att få en bra make. Ingenting annat kan gå upp mot det. Och hur fantastiska människor än må ha blivit så är

de olyckliga om deras familjemedlemmar inte är förenade. (Blessed Family - 372)

Ni unga kvinnor bör alla säga att era studier också är till för att möta sanna män och bli sanna mödrar. För att bli sanna mödrar bör ni i första hand studera för nationens skull och bli sanna kvinnor som sköter om sanna makar. Om ni misslyckas med det kommer ni inte att kunna ha sanna makar eller sanna barn. Kvinnor bör vara sanna hustrur och leva med sina män tills en av dem dör. Om kvinnor studerar för att gifta sig med en god man, bör då inte alla som har universitetsutbildning leva tillsammans med sina män hela livet? Men finns det fler människor som gör så eller fler som skiljer sig? Ni behöver inte ens kontrollera det. Obildade människor lever längre tillsammans, och bättre. (25-79, 30.9.1969)

Män och kvinnor är födda för att gå igenom en lång tid av utbildning och bli människor med en sund karaktär, så att de kan möta sin ideala kärlekspartner och leva ett lyckligt liv. I ett sekulärt samhälle säger människor numera att de inte studerar för att möta en äktenskapspartner. Men i verkligheten är det för att hitta en bra partner. Om du delar en vacker kärlek med din partner och lever lyckligt kommer materiella ting och ära att bli följderna. (Blessed Family - 372)

Sektion 7 Sanna Föräldrars och sanna lärares undervisning

Föräldrar arbetar hårt för sina barns skull. Det finns inga föräldrar som arbe-

tar bara för att försörja sig själva. När fattiga föräldrar med många barn arbetar hårt på åkern eller arbetsplatsen, bär tunga lass på ryggen eller rensar ogräs på ett fält med en hacka, så sker det för att barnens lycka skall vara obegränsad. När slitens svett droppar från deras pannor är det inte för deras egen skull. När frukten av denna svett blandas med deras kärleksfulla hjärtan för barnen utvecklas där en ny skapelsehistoria. Trots att de må rensa ogräs eller bära tungt på en arbetsplats karvar vart och ett av deras steg ut en ny historia. (25-97, 30.9.1969)

Bland de fyrtio miljoner medborgarna i vårt land finns många föräldrar som inte älskar sina barn. Om det ibland dem fanns föräldrar vars älskande hjärta för sina barn kunde vara åtminstone tio eller tjugo år, så skulle nödvändigtvis vördnadsfulla barn skulle komma fram i deras familj.

Barn kommer att förstå sina föräldrars hårda arbete för dem bara genom att se på föräldrarnas ansikten och händer. När de känner sina föräldrars kärlek, som utgår från deras innersta kärna, kommer de djupa berättelserna från långt tillbaka i tiden att strömma fram. På det viset hjälper föräldrarna barnen att delta i nationen och blir så nationella eller globala föräldrar.

Också ni, när ni studerar med brinnande hjärtan för att uppfylla era föräldrars önskan blir ni nationens nya pelare. De ibland er som saknar en sådan känsla studerar inte på rätt sätt. Om föräldrar utbildar sina barn med ett patriotiskt hjärta och säger, vi älskar

dig, strävar för din skull, arbetar hårt och svettas för dig eftersom vi vill att du tänker på detta land mera än på dig själv, så kommer de barn som har blivit utbildade i kärlek av sådana föräldrar att sträva efter att bli de patrioter som föräldrarna önskar. Närhelst de påminner sig om sina föräldrars kärlek kommer de att tänka på sina fyrtio miljoner landsmän. De kommer också att studera duktigt med ett hjärta som vill tjäna landets folk. Och om det folket skulle bli fattigt, skulle de känna sig mera eländigt än sina föräldrar över det.

Men ändå blir de inte patrioter bara av att ha ett sådant hjärta. De behöver också ha ett substantiellt fundament som de har grundlagt med ett sådant hjärta. Bara då kan det vara något som landets folk kan beundra för alltid. Annars kommer allt att försvinna. Det är allvarligt när vi betänker alla dessa frågor.

Om det fanns lärare vid din skola som strävade efter att till varje pris förmedla korrekta idéer till sina studenter, medan de oroade sig över Koreas framtid, skulle de hålla sina studenters händer under tårar och förmana dem så här, ”följ inte oss utan följ hellre nationen. Vi vill att ni gör bra saker för landet snarare än för oss”. Studenter som utbildas på detta sätt kommer att uppfylla det syfte som deras lärare inte kunde uppfylla. På detta sätt, om lärarna ger sig hän och satsar hela sitt liv för sina studenter, och om föräldrar ger sitt allt för sina barn, uppskattar landets värde och världen högre än sitt eget, blir sådana lärares studenter och sådana föräldrars barn världens pelare. (25-97, 30.9.1969)

Sektion 8 En utbildning i att leva tillsammans med världen

Jong-gyo (religion) betyder ”främsta undervisning”. Guds främsta undervisning är att undervisa och älska mänskligheten. Det finns ingenting annat. Det är därför som sanna föräldrar lär sina barn vad världen tycker om och vad Gud tycker om. (Blessed Family - 1046)

Mänsklig etik lär ut att barn bör älska sina föräldrar och att man och hustru bör älska varandra och sina barn. Har ni någonsin funderat över för vems skull barnen skulle älska sina föräldrar? Har ni någonsin funderat på för vem män och hustrur ska älska varandra, och för vem de skulle älska sina barn? Människan har förlorat Herren som är ansvarig för kärleken. Gud talade om oändlig kärlek. Han sa att det som kommer att finnas kvar i slutet är kärleken. Den kärleken är Guds kärlek. Ni bör alla veta vad det är som ni längtar efter. Ni ska ha ett syfte med att ge ut er kärlek. För vem älskar ni? Det är för Guds skull. Vi bör ge vår kärlek för hans skull.

De som ger kärlek för sin egen skull, se vad som händer när ni dör – vart ni kommer att gå. Ni föder barn, ammar dem och duschar dem med ömhet. Men för vem gör ni allt detta? Det borde vara för himlen och jorden, för detta land och för världen, för Gud. Den himmelska lyckan som följer Guds kärlek, rör sig bakom världen för att omfamna himmel och jord. Men om ni älskar era barn som är födda genom den förbindelsen, bara för er egen skull, så är detta oaccep-

tabelt. De kvinnor som omfamnar och ammar sin baby bör göra det med ett glödande hjärta att de omfamnar Guds älskade söner och döttrar, till förmån för himmel och jord. (8-105, 22.11.1959)

Vill ni bli välsignade? Vill ni leva för evigt? Då bör ni vara sådana människor som lever för andra. När ni utbildar era barn, älska dem inte som era egna utan snarare som dem som kan tjäna som ett offer för världens folk. Också när ni omfamnar och ammar er baby bör ni göra det med en attityd att ni, i position av mödrar som representerar mänskligheten, ammar en baby som representerar mänskligheten. Dessutom, snarare än att älska och amma bara er egen baby, försök att bli mödrar som tänker på andra människors barn som sina egna. Småbarn som växer upp på sådana mödrars mjölk kommer med säkerhet att bli fantastiska människor. Det kanske inte händer genast, men när sådana familjer fortsätter i två, tre och fler generationer, kommer världsledare att födas bland deras ättlingar. Detta är formeln. Det kommer att ske så här. (31-167, 24.5.1970)

Storartade mödrar omfamnar och lär sina barn att kunna stå raka i alla svårigheter för att bli goda människor som kan påverka världen. Det är för att de har insett den himmelska principen att godhet aldrig försvinner. (13-238, 24.3.1964)

För vad eller vem tror ni att godhet verkar? Inte för ens egen skull. När ni

äter, gör det för hela kosmos skull, snarare än för er själva. Och när ni gifter er, gör det av hänsyn till Viljan snarare än er själva.

Vi borde gå framåt med världen som mål. När vi upplever saker, bör detta vara centrerat på världen. De som gör så kanske inte verkar vara framstående människor, men faktiskt är de det. Efter att ni levtt så en livstid, vilken passerar som ett ögonblick, av sjuttio eller åttio år, finns ett sätt att leva evigt, men folk vet inte det. Om ni känner till ett sätt att komma in i den eviga världen och skapa en förbindelse med den världen, från

världen av tid och rum, så kommer evighet att bli er. (36-185, 29.11.1970)

Till och med om ni bara hade hirs att äta och var klädda i trasor, och ändå levde för världens skull, och om ni kan vara en ständig källa till upplevelser och bred kunskap, och talar om för era barn, till exempel att människor som levde i en enkel hydda och under så och så miserabla förhållanden, trots det senare blev framgångsrika, så kommer era barn, som får växa upp i en sådan miljö, att bli utomordentliga människor. (28-188, 11.1.1970)

KAPITEL TIO

Mänsklighetens sanna familj måste bli återupprättad

Sektion 1 Syftet med Guds plan för frälsning

Frågan är: vad är det som Gud behöver mest? Vad kallas Gud? Han är kungen och ägaren till sann kärlek. Om Gud är kungen och brudgummen av sann kärlek så är det en absolut princip att han behöver en drottning att vara hans partner. Vem kan vara en partner med absolut kärlek till Gud, som är absolut? Det kan bara sanna människor. Det var Adam och Eva som skulle uppnå enhet med Guds kärlek. Ni behöver pengar, kunskap och makt, men om ni saknar en partner är alla dessa förgäves. Män behöver sina hustrur och barn och hustrur behöver sina män och barn. Platsen där dessa kärleksobjekt lever kallas familjen. Familjer som följer Gud, kärlekens subjekt, skall forma en bas för början av Guds rike på jorden som är centrerat på hans sanna kärlek. Kärnfamiljen är sammansatt av en man och en hustru som är förenade som Guds kärleks objekt som uppfyller samvetets längtan, som har söner och döttrar inom Guds kärlek och som lever lyckliga som en familj.

Precis som människor önskar sig en älskad partner som är miljoner gånger mer eller oändligt mera värdefull än de

själva, önskar också Gud att hans älskade partner skall bli varelser av oändligt värde. Sådana människor är sanna män och kvinnor. Ingen av er har förstått det faktum att en sådan man och kvinna inte var någon annan än Adam och Eva, som skulle uppnå fullkomlighet utan att falla. (270-238, 7.6.1995)

På grund av Fallet förlorade Gud den sanna modern och barnen från Adams familj. Det har inte funnits några sanna söner och döttrar för Gud. Det har inte funnits någon Guds familj som kunde ära hans kärleks släktlinje. Vår ande och kropp kom i konflikt genom arvet av falsk kärlek, falskt liv och en falsk släktlinje genom de fallna föräldrarna. Adam och Eva blev fiender. Blodiga krig bröt ut bland Adams söner och döttrar.

Därför måste Guds försyn för frälsning fullbordas. Guds frälsningsplan genom vilken Gud återupprättar allting är hans försyn för återupprättelse och den uppfylls på följande sätt: söner och döttrar med förenad ande och kropp bör uppnå absolut enhet som par, centrerade på Guds kärlek. De ska sedan bygga upp sanna familjer där de kan följa Gud för evigt och sedan ära hans släktlinje genom att anknyta till kristendomen, den religion som står i position

som bruden. Tillsammans kommer de genom Guds sanna kärlek att omorganisera en förenad familj, stam, folk, nation och värld. (270-243, 7.6.1995)

Vad är Guds syfte med att etablera religionerna? Ni bör klart förstå att det måste vara Guds vilja att forma en älskad familj, stam, folk och nation som är centrerade på hans mest älskade söner och döttrar, hos vilka hans kött och blod kan bli ett. Sedan bör ni veta vilket slags människa Messias är. Han är den som slutligen kommer till jorden med Guds eviga, sanna kärlek. Han kommer som roten och fullkomnar idealet som alla religioner har längtat efter. Därför har syftet med Guds försyn för frälsning varit att Messias skulle bli den sanne föräldern och återvinna den förlorade sanna kärleken, sant liv och sann släktlinje genom att grunda ideala familjer över hela jorden. (270-242, 7.6.1995)

Sektion 2 Adams familj föll till att bli Satans egendom

På grund av Adam och Evas fall kunde Gud inte erkänna dem att vara männslighetens sanna förfäder eller föräldrar, eller hans söner och döttrar. Trots att Adam och Eva var Guds enda son och dotter kom de att stå i en position där han inte kunde relatera till dem som son och dotter. Dessutom ville Gud, efter att de hade blivit mogna för det, välsigna dem till ett par som kunde skingra hans ensamhet.

Men de misslyckades med att bli brud och brudgum, för att inte tala om

att bli Guds barn. När Gud såg på dem, värdesatte han dem gränslöst och i proportion till omfattningen av hans önsningar för dem. Men genom deras fall kunde han varken uppleva ett barns hjärta eller ett äktenskapligt hjärta för att skingra sin ensamhet.

Gud hoppades att Adam och Eva i framtiden skulle stå i en position där de kunde etablera vägen för lojalitet och vara värnadsfulla barn inför honom, som förfäder av hopp och hela männslighetens regenter. Men de kunde inte bli de kamrater som skulle fördriva Guds ensamhet. (20-80, 28.4.1968)

Var började syndafallet? Vad är syndafallet som skedde i familjen? Var det att äta frukten från trädet som ger kunskap om gott och ont? Fallet som inträffade i familjen kan inte vara någonting annat än det som involverar kärleksakten. Tror ni att de föll för att de åt en frukt? Kommer ursprungssynden från att äta en frukt? Det är sagt att förfädernas ätande av frukten var synden, men vad är det för en frukt genom vilken ättlingar i tusentals generationer har blivit syndare? Detta har att göra med blodsbandet. Om syndens rot är inplanterad genom linjen, varar den för evigt genom förmågan av ärftlighetens lag. Det enda som kan få det att hända är missbruk av kärlek. (23-167, 18.5.1969)

Missbruk av kärlek är orsaken till syndafallet. Genom ett otillåtet sexuellt förhållande förenades Adam med Eva, som redan hade förenat sig med ärkeängeln, och så blev de man och

hustru och bildade en familj, centrerad inte på Gud utan på Satan. Därför kom hela mänskligheten som deras ättlingar att ärva Satans släktlinje. Trots att Adams och Evas söner ursprungligen skulle bli Guds förste och andre son, föll deras förste och andre son i Satans ägo eftersom Eva hade etablerat en relation av otillåten tillgivenhet med ärkeängeln. Enligt skapelsens ideal bestämmer kärleken äganderätten. När ett kärleksförhållande har skapats kommer parterna som är involverade i denna kärlek nödvändigtvis att äga varandra som partners, subjekt och objekt. Detta är Principen. Ur en sådan principiell standards synvinkel kunde Satan, ärkeängeln, med stolthet hävda äganderätten till de människor som föddes som Evas efterkommande, eftersom Eva föll genom otillåten kärlek med Satan.

(Blessed Family - 325)

Eftersom Adam och Eva föll och inte uppfyllde Guds skapelseideal blev de istället fallna föräldrar och fick följaktligen barn med ursprunglig synd. Som ett resultat av detta kom mänsklighetens historia att bestå av utbredningen till stammar, folk, nationer och en värld genom familjen från den fallna Adam och den fallna Eva. Därför förblev det ideal av sanna föräldrar, som står i positionen att fullkomna Guds ursprungliga vilja, ouppfyllt från tiden för syndafallet fram tills idag. Också den sanna familjen, stammen, folket, nationen och världen som är centrerade på sanna föräldrar kvarstår bara som ett ideal. (Blessed Family - 325)

Sektion 3 Fallna människors hopp

Genom syndafallet skapade mänsklighetens förfäder, Adam och Eva, den fallna släktlinjen. De misslyckades med att bli de sanna föräldrar som skulle skapa enhet med Gud och de misslyckades med att föda söner och döttrar från Guds direkta linje till den ursprungliga ideala värld som Gud längtade efter. Istället smidde de ett band med Satan och blev sataniska upprorsmakare som födde dödens barn. Idag har mänskligheten fortfarande falska föräldrar. Därför måste mänskligheten förneka sådana falska föräldrars släktlinje och möta de sanna föräldrarna. (14-279, 3.1.1965)

Fallna människors hopp är att möta Guds son. Medan de klagar över orättvisan att vara födda som barn till Kain går de omkring och söker Guds sanne son. Vi måste finna honom. Men hur mycket kommer mänskligheten att få lida individuellt och på familjeplanet för att söka honom? Därför sände Gud Messias, som representerar sonen på nationsnivå.

Då, om människorna skulle tag emot Messias, skulle de kunna finna Guds son på nivån av individ, familj, stam, folk och nation. Messias ankomst skulle framföra den glädjande nyheten att mänskligheten kunde möta Guds son, på nationsnivå. (Blessed Family - 480)

Vi, som föddes med den fallna släktlinjen, måste möta Guds son som kan överskrida grunden i Satans anklaganden.

När vi har gjort det ska vi fortsätta och möta Guds son som vår förälder. Ni har haft fallna föräldrar, men inte sanna föräldrar.

Därför behöver ni söka sanna föräldrar som Gud kan älska. Efter det måste vi söka dessa föräldrars familj. Därefter ska vi söka Guds kärlek och när vi har funnit den, möter vi Gud. På detta sätt ska fallna människor söka sina Gudscentrerade syskon, föräldrar, hem och hemstad. Ni bör vara medvetna om det faktum att mänskligheten förväntas att gå denna väg.

Därför, om föräldrar och barn som är värdiga Guds kärlek formar familjer tillsammans genom denna kärlek, kan de automatiskt blomstra. De kommer att sjunga lovsånger i en omgivning som kan ge framgång till allting genom harmoniserade familjer. När detta händer kommer automatiskt ett släkte att formas som är centrerat på Guds kärlek.

Men eftersom Adam förlorade en sådan familj måste standarden hittas genom religionen. Tills den familjen är etablerad kan en stam, ett folk, en nation och en värld inte etableras.

(Blessed Family - 480)

Vad skulle vara ert ideal, önskningsar och ert hopp? Svaret bör vara följande: för det första, att följa Gud som vår Fader är vårt största hopp; för det andra, vi ska bli hans älskade söner och döttrar, och för det tredje, vi ska ärva allting som är hans. Det kan inte finnas något hopp för människan större än detta. (Blessed Family - 480)

Sektion 4 Återupprättelsens mål är Adams familj

Adams familj är målet för Guds plan för återupprättelsen. Gud startade sin plan för frälsning direkt efter att Adam och Eva hade fallit, men när Kain dödade Abel måste den planen föras över från Adams familj till Noas familj. Genom Noas familj sökte Gud att lägga grunden för sin plan på jorden genom att utsläcka hela mänskligheten med syndafloren och grunda en familj som översteg grunden för Satans anklaganden. Denna uppgift fick igen föras vidare genom Abraham, Isaak, Jakob, Moses och Jesus fram till våra dagar. Så söker Guds plan för återupprättelsen att slutligen etablera Adams familj, som gick förlorad genom syndafallet.

(Blessed Family - 482)

Vad har Gud sökt ända till vår tid? Inte en partner som subjekt utan snarare en ideal partner i objektposition. Gud har sökt det som återspeglar honom och äger både de inre och yttre kvaliteterna av den värld han har skapat. Vad är början? Det är familjen. Ingenting kan representera universum bättre än familjen. (30-80, 17.3.1970)

Vari utmynnar hela historien? Den utmynnar i substantiella barn och föräldrar. Med andra ord, den avslutas på familjenivån. Detta är det fundamentala i universum. Utan föräldrar kan inte barn födas. Barn borde ha herravälde över alla ting, centrerade på de föräldrar de är födda av. Adam och Evas skulle

också råda över alla ting. Detta gäller för allt. (35-276, 25.10.1970)

Vad är det som Gud har försökt att etablera genom sin plan för återupprättelse i över sextusen år? Vad måste han grunda innan han kunde etablera en nation, ett släkte eller en kyrka? Det var familjen. Det gällde alltså att etablera Guds partner, hans objekt och familj. Familjen är oumbärlig när det gäller att bilda en nation. I enlighet med detta är familjen grunden till allting. (22-302, 4.5.1969)

Eftersom Adams familj blev förstörd måste vi återupprätta den. Jesus behövde komma som den icke-fallne Adam. Som sådan var han den andre Adam. Eftersom Adam, mänsklighetens förste anfader blev en fallen anfader sände Gud Jesus som en icke-fallen sann anfader för att grundlägga Guds ursprungliga vilja. Vi skall etablera Adams familj centrerad på sådana sanna förfäder. (20-334, 14.7.1968)

Bibeln vittnar om fallet av mänsklighetens första förfäder. Hur många var involverade i syndafallet? Både Adam och Eva föll. Det är problemet. Även om fallet hade hänt, om det hade hänt genom Eva ensam skulle problemet ha varit enkelt. I det fallet kunde Gud som Skaparen ha återskapat henne. (23-33, 11.5.1969)

Varför måste Gud börja med en familj? Det var för att allting blev fel där i Adams och Evas familj. Förlusten

av Gud, utvisningen av änglavärlden, förlusten av skapelsen och förlusten av mänsklighetens värde och kärlek, allt hände genom en oprincipiell förening av man och kvinna i Adams familj. (100-275, 22.10.1978)

Den individuella frälsning som fram till idag har eftersträvat av religioner, i synnerhet kristendomen, betyder inte fullkomlighet utan är snarare en elementär form av frälsning som inte är mera än början av ett första steg. Syftet med frälsning har familjens frälsning som sin enhet, och det som kallas grunden för familjens frälsning refererar till familjer som kan leda världen och bära ansvar till och med för global frälsning. Att förverkliga familjer där ett sådant hjärtas område är starkt etablerat bör vara vårt troslivs högsta ideal.

(Blessed Family - 482)

Sektion 5 Den återupprättade familjen skulle förverkligas av Jesus

Vad kom Jesus för att göra? Han kom för att grunda en familj. Frälsningens historia är återupprättelsens historia. De som är sjuka behöver bli helade. Jesus kom för att rädda fallna människor. Vad är då frälsning? Eftersom familjen blev förstörd måste den återupprättas. Vad måste ske för att uppnå det? Det är inte möjligt utan att gå tillbaka till den ursprungliga position som gick förlorad. Varför måste då mänskligheten återupprätta familjen? Varför behövde Jesus komma för att etablera sin familj?

Det var för att den ursprungliga familjen hade blivit förstörd. Männsligheten är sjuk och i behov av helande; människor är fallna och måste återupprättas. (23-18, 11.5.1969)

Ni bör veta att Gud är en varelse som styr sig själv enligt principer och lagar. Eftersom Adam gick förlorad måste han återvinnas från den sataniska världen. Eftersom han felade och misslyckades att uppfylla rollen som make fastän han stod i positionen att äga och råda över Eva, och hon togs av Satan. Därför måste han helas från den sataniska världen. Kan detta bli gjort utan kamp?

Gud lade grunden för nationen, religionen, stammen och familjen. Därför etablerade han Josefs och Zacharias familjer. Om sedan Jesus från Josefs familj och Johannes döparen från Zacharias familj hade förenats skulle Guds vilja ha blivit uppfylld på mycket kort tid.

Vad skulle ha hänt om Johannes döparen hade trott på Jesus? Och vad skulle ha hänt om Jesus hade tagit emot Johannes döparens yngre syster som sin brud? Guds vilja skulle ha varit uppfylld. När jag säger sådana här saker går kristna genast emot mig, inte sant? Det för stort oväsen och skriker om det. Men hur mycket de än går emot mig så tjänar det ingenting till. De som motarbetar mig nu kommer att inse att jag inte ljuger när de går vidare till den andliga världen. (Blessed Family - 488)

Ursprungligen skulle Adam och Eva uppnå enighet som substantiell far och

mor och fullborda den familj av kärlek, som är Guds ideal för skapelsen. Men eftersom detta inte uppnåddes måste Jesus komma för att fullborda det. Jesus skulle också komma som brudgum och ta emot en brud. Om de sedan hade förenats med Guds kärlek, återupprättat den ursprungliga positionen av Adam i Edens lustgård och varit bundna i den kärleken, hade ingen kunnat få dem att upprepa Fallet. (Blessed Family - 488)

Vad var Guds vilja? Det var att Adam och Eva skulle upprätta standarden för en fullkomlig man och kvinna och grunda Guds familj baserad på hans kärlek. Men gjordes det? Guds familj kom inte till stånd. Jesus förstod och trodde också på denna aspekt av Guds vilja, men på grund av det judiska folkets misstro föll Israels fyratusenåriga historiska grundval för Jesus och Judendomen samman och Jesus dog eländigt på korset. Fram till idag, vem har förstått denna hjärtskärande situation? Ingen! Ni börjar förstå den genom mig idag. Så glad Jesus ska vara över det! Som brudgum kunde Jesus inte fullkomna Guds familj utan att sätta upp sin brud som den sanna modern. Utan att Jesu familj etablerades skulle Guds vilja förbli ouppfylld. (Blessed Family - 488)

Varken nationen eller världen kunde återupprättas utan att en Gudscentrerad familj först var etablerad. Det är anledningen till att Jesus sökte grunda Guds älskade familj när han kom till jorden. Därför måste han som brudgum finna sin brud. Eftersom det är centrerat på en

man, att sanna föräldrar, sanna par och sanna syskon kan framträda, kommer detta att bli uppfyllt på ett avgörande sätt vid mottagandet av brudgummen och bruden vid det profeterade Lam-mets bröllop. (Blessed Family - 482)

Sektion 6 Den återupprättade familjen till Återkomstens herre

Vad är en återupprättad familj för familj? Den är den historiska förhoppningen i substans. Hittills har Gud lett sin försyn under sextusen år för att återupprätta denna enda familj. Var borde denna manifestation av historisk förhoppning bli förverkligad? Den borde inte förverkligas någon annanstans än i det aktuella samhället i vår samtid. Den bör inte förverkligas i framtiden.

Detta är den historiska förhoppningens standard och standarden för alla människors hopp i vår tid. Det är standarden för människors hopp i alla tider, förfluten tid, nutid och framtid. De oräkneliga helgon och visa män som har levt och dött på jorden har längtat efter denna familj. (21-51, 1.9.1968)

Den återupprättade familjen framträder slutligen när Återkomstens herre tar emot sin brud. Denna familj som ska vara helad, är den familj som mänskligheten har längtat efter. Under historiens tid av de gångna sextusen åren har oräkneliga trogna religiösa ledare, som har offrats av otaliga regenter och potentater, ivrigt önskat att Herren skulle komma och hämnas deras kval på deras fiender. Men Herren kan inte göra det ensam.

Om han kunde skulle han ha gjort det redan. Därför måste Guds familj framträda. Den måste vara utnämnd och lägga ett nytt fundament på jorden. Sedan bör den kunna blåsa bort den sataniska världen med hjärtats dynamit. (21-25, 1.9.1968)

När det gäller den återupprättade familjen, vem skulle utgöra dess centrum? Eftersom Guds syfte med skapelsen är en familj av sanna barn, som han har sökt efter, måste centrum för den familjen vara Guds sanne son. Vem tror ni då att det är? Han är den som kommer utrustad med full makt att ärva detta universum. Han är Återkomstens Herre. Herren måste komma och bilda en familj. (21-46, 1.9.1968)

Vad är den bittra sorgen idag? Det är att Adam och Eva misslyckades med att börja historien med en sann familj, som sann fader och moder i Edens lustgård. Detta är Guds bittra sorg innan det kan sägas vara mänsklighetens bittra sorg.

Syftet med Guds skapelse av mänsklighet var att grunda en sådan familj och bygga fredsriket på denna jord. Men denna familj blev förstörd och som ett resultat av det har Gud lett historien för återupprättelse om och om igen under en lång period av sextusen år medan han sört bittert. Ni måste alla förstå att Gud i denna process fram till idag har gått längs oräkneliga svekfulla och smärtsamma vägar i djup sorg, för att uppfylla sitt mål. Den som skall komma och bära ansvaret för att lösa allt detta är Återkomstens herre. Vad skall

då Återkomstens herre göra? Han skall bilda en familj. Det skall han inte göra i skyn utan på jorden. Bara då kommer en stam, ett folk, en nation och en värld att utvecklas. (21-51, 1.9.1968)

När Jesus kommer skall han utan att fela grunda den familj som Gud har önskat, och den familjen måste vara en sann familj. Hittills har mänskligheten sökt efter sann kärlek. Ingenstans i familjen eller samhället bör falsk kärlek existera. Därför måste en sann familj, en familj som är önskad av och delad med hela mänskligheten, komma för att leda vidare Guds mest storartade kärlek. Utan en sådan familj kan Guds stam inte upprättas. Och utan ett sådant folk kan Guds nation eller värld inte vara förverkligad. Därför är det bara i familjen som den högsta standarden kan bli förverkligad, det högsta ideal som Gud har och det högsta som människor kan relatera till i Guds försyn av nåd och frälsning. (32-197, 15.7.1970)

Sektion 7 Den ursprungliga sanna familjen är etablerad i *Unification Church*

Vad har alla historiens religioner gjort hittills? De har sökt efter en man. De har uppmuntrat celibat. De tillät inte nya saker. Om religionerna fortsätter så kommer de att gå under. Ändå måste de, när de har kommit till en nivå då de kan säga att de har hittat denna man i sitt historiska sökande efter honom, behöva söka efter kvinnan. Vad är *Unification Church* för en kyrka? Det är en kyrka

som söker att återupprätta familjen. (30-218, 23.3.1970)

Hittills har religionerna strävat efter individuell frälsning, men *Unification Church* går utöver det genom att söka familjens frälsning. Det vi räddar är familjen, och när vi går till himlen går vi inte dit ensam. Synen på frälsning inom *Unification Church* tillåter inte att mannen kommer till himlen medan hans hustru blir sänd till helvetet; istället förespråkar den att de båda kommer till himlen tillsammans. *Unification Church* stödjer inte synen att föräldrarna kan komma till helvetet medan deras barn är i himlen; snarare förespråkar den idén att båda föräldrarna skall vara tillsammans i himlen med sina barn. Vår kyrka har en annorlunda dimension jämfört med andra religioner eftersom den lär ut att vi skall vandra vägen till himlen tillsammans med alla, våra älskade familjer och till och med vår älskade stam. Därför betonar vår kyrka vikten av familjen medan etablerade religioner betonar celibat. Familjen är central för vårt synsätt. Familjen existerar för världen och för Gud. Ni bör veta klart och tydligt att detta är den väg som medlemmarna i *Unification Church* skall gå. Det är vägen för deras dagliga liv från och med nu. (34-358, 20.9.1970)

Föräldrakärlek, äktenskaplig kärlek och barns kärlek motiverar oss att knyta sådana band som kan uppfylla våra önskningar att vara tillsammans för evigt. Dessa kärleksband överstiger lagar, system, all bakgrund och alla omständighe-

ter, ja till och med oss själva. Inget socialt system kan ignorera denna livsväg, och ingen nation kan byggas om den ignorerar den. Som sådan strävar *Unification Church* snarare efter familjens frälsning än bara individuell frälsning. Vår kyrkas syfte siktar på uppfyllandet inte av individens utan hellre av familjens frälsning. Det är på denna punkt som vi är unika. (34-328, 20.9.1970)

Vilket är slutligen det gemensamma syftet för alla människor? Vilken är den gemensamma port de alla måste gå igenom? Det är varken nationen eller världen, varken den kommunistiska eller den demokratiska världen. De kommunistiska och demokratiska världarna överträffas av den ursprungliga familj som kan bygga en enad värld. Var har då orderns, utbildningens och syftets standard för detta funnits hittills? En sådan bestämd standard har inte funnits på jorden. Innan den kommer kan det inte finnas något rike, ingen ideal nation och inget fredens land. Därför längtar vi efter att se den dag när en sådan ideal ursprunglig familj som vi skall söka, välkomna och leva med, visar sig på jorden och fullbordar historiens slutliga mål. Först då kan Guds plan för jorden vara uppfylld och fredens oas och förlovade land förverkligas. (23-31, 11.5.1969)

Vad är önskan hos medlemmarna i *Unification Church*? Det är att bli en återupprättad familj. Häri ligger våra önskan: familjen är källan till fred för alla nationer, källan till lyckan för him-

mel och jord och för den nya gudomliga ordningen. Den nya himlens och den nya jordens början och försvinnandet av den första himlen och den första jorden Roten till det mänskliga livets värderingar och början av hopp, ligger här. Allt detta finns där. Vem är då i centrum av den återupprättade familjen? Det är de sanna förfäderna. De sanna förfäderna är Sanna Föräldrar. (21-46, 1.9.1968)

Sektion 8 Den på Sanna familjen centrerade ideologin och Sanna Föräldrars religion

Världen har blivit som den är genom att, som ett resultat av Fallet, ta emot en tradition som avviker från Gud. Därför måste Sanna Föräldrar komma och grunda en ny ideologi. Vad för slags ideologi bör det vara? Bör den vara baserad på världen eller på kosmos? Det är den ideologi som är centrerad på den Sanna familjen. Utan dess ankomst kan ingen sann global ideologi uppstå.

Dess representant måste vara Guds sanne son. Han bör vara arvingen som på det inre planet ärver allting som är relaterat till Guds hjärta. Han bör också vara Guds externa arvinge, arvingen av äganderätten till alla ting. Han måste med andra ord vara någon som kan ärva Guds hjärta, Guds kropp och alla ting. Bara en sådan son kan stå i Guds ställe. Guds rike kommer slutligen att förverkligas först när han kommer.

Vad är ideologin centrerad på den Sanna familjen för något? Det är ideologin om Guds kärlek. Är det inte enkelt? Utan kärlek är människorna

ömkansvärda, hur mycket de än må skryta om att vara nummer ett i världen. Har jag rätt, eller inte? Ideologin centrerad på den Sanna familjen är en ideologi där barn för evigt följer sina föräldrar, en ideologi där yngre syskon för evigt följer sina äldre syskon, och tvärtom. Det är en ideologi som uppmanar en nation, som står i en position som yngre syskon att följa en nation i positionen som ett äldre syskon. (21-49, 1.9.1968)

Hurdan är den ideologi som är centrerad på Guds kärlek? Det är en ideologi som rör sig fritt mellan nationer, en global ideologi för människor som söker att ge först, snarare än att ta emot, i sina ömsesidiga förehavanden. En värld med en sådan ideologi är den ideala värld som skall komma i framtiden. Den ideala världen är inte en värld av makt, där man befäller över människor, utan har istället en ideologi som betonar alla människors broderskap, där alla hjärtan kan slå i sin egen takt för att harmoniera med Guds kärlek. Den framtida världen kommer att vara sådan. I framtiden skall en religion av frälsning på familjenivå framträda. Det är detta vi kallar ideologin som är centrerad på Sanna Föräldrar. Det är den sanna föräldrareligionen där man lever dagligen som sanna föräldrar genom att förverkliga De fyra positionernas grundval. När detta händer kommer föräldrar att bli sina barns frälsare inom sina familjer.

Om ni läser slutet av Uppenbarelseboken kommer ni att finna nyckeln till återupprättelsens historia. Den exemplifierar bibelns storhet. Innehållet om

återupprättelse sattes in i bibelns sista kapitel för att uppenbara en princip för återupprättelsen. Uppenbarelseboken 22:17 lyder: ”Och Anden och bruden säger: ”Kom!”, och den som hör det skall säga, ”Kom!”, och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.”

Vet ni vad Anden och bruden betyder? Bruden är Herrens hustru, och Anden är en andlig varelse, och häriifrån måste modern, som manifesterar både ande och kött, framträda. Eftersom Jesus är en man och människlighetens Fader måste han finna modern bland kvinnor och rädda världen på nytt. Kristna vet inte detta. Jag är helt enkelt förstummad eftersom de tillbaka visar mig och till och med kallar mig kättare trots att jag försöker att upplysa dem. (21-49, 1.9.1968)

Vad är den kosmoscentrerade ideologin? Den relaterar till familjen som alltid skulle förneka ett begär att äga guld och materiella skatter, tillräckligt för att fylla universum, för att istället leva berusade av Guds kärlek. I det tillståndet tillhör det som är barnens också föräldrarna, och det som tillhör föräldrarna, hör i sin helhet till Gud. (35-280, 25.10.1970)

Vilket slags ideologi är den kosmoscentrerade ideologin? Den är också den sanna föräldracentrerade ideologi. Sammanfattningsvis är dessa båda ideologier föräldraideologier. De är ideologier för vårt hem, vår nation och för er alla som individer. (26-201, 25.10.1969)

KAPITEL ELVA

Familjen är den eviga grundvalen för lycka

Sektion 1 Varför tycker vi om familjen?

Varför tycker vi om familjen? Det är för att den tillhandahåller den grundval på vilken vi fritt kan ha utbyte för kärlek och lycka. Därför längtar människor efter sin hemstad, den plats där deras föräldrar och syskon lever. (38-328, 8.1.1971)

Familjen är en bra plats. Varför är den bra? För att era föräldrar, syskon och alla era släktingar finns där. Därför har alla människor hemlängtan efter sitt land och sin hemstad. De tänker på sin hemstad mer än på sin nation. Till och med medan de lever i Korea är den plats de längtar efter ändå hemstaden. (23-151, 18.5.1969)

Varför tycker ni alla om era familjer? Det är för att familjen tjänar som bas för fri aktivitet med föräldrakärlek i centrum. På samma vis skall också Gud kunna handla fritt. När samhället blir sådant att det består av människor som sätter inre värden främst och som har ett lysande, kärleksfullt inre, hur ynkliga de än må se ut för övrigt, kommer Gud att vara fri. Är det inte så? När du besöker någons hem som gäst, känner du dig

då inte obekvämt? Varför? Eftersom där inte finns något kärleksband till dig. Du känner dig tafatt eftersom kärleken inte strömmar i alla riktningar. Följaktligen är den väg vi måste gå en väg för karaktären. (99-305, 1.10.1978)

Vad är det bästa i familjen? Det bestämmer inte du själv. Vilket skulle vara familjens högsta värde? Det är föräldrarna. Till och med för er som individer skulle makt, kunskap och ära vara värdefulla, ändå kan ingendera överträffa föräldrarna. Din make eller maka skulle komma i andra hand, och sedan era barn. Finns det faktiskt i din familj någonting mera dyrbart och värdefullt än dina föräldrar, make och barn? Det finns ingenting som har högre värde. Varför tycker du då om dina föräldrar och varför tycker du om din make och dina barn? Det är för att kärleken finns där. Föräldrakärlek är någonting som är ett absolut behov för barnen. Också broderlig kärlek och barns kärlek är absolut nödvändiga i familjen. (112-289, 25.4.1981)

Vilka är de mest älskade personerna i er familj? Är det inte era föräldrar? Varför tycker ni bäst om dem? Det är för att de står närmast er i ett kärleksförhållande genom hela sitt liv. Er älskade maka

eller make kommer därefter. Om man och hustru älskar varandra villkorslöst snarare än bara under vissa betingelser, och om denna kärlek blir ömsesidig inom deras äktenskap, kommer den att vara det högsta, som ger lycka och harmoni till familjen, till och med om deras kärlek inte står nära till en evig kärlek, som är absolut given av himlen. Det är så jag ser det. Barns kärlek till föräldrarna står i tur därefter. Om barn kan offra sig för sina föräldrar och älska dem med en ljus och positiv attityd, snarare än med hopplöshet medan de längtar efter ideala omständigheter i vilka deras kärlek kan skjuta skott som morgondagens hopp, kommer den kärleken att vara av rent och sant värde för den familjen. Därför, om det finns en familj som är fullständig, med sann föräldrakärlek, sann äktenskaplig kärlek och sann barnakärlek, kan vi inte annat än fastställa att det är den mest ideala familjen på denna jord. (Blessed Family - 913)

Sektion 2 Familjen är grunden för evig lycka

På vilka grunder, i det dagliga livet, skulle ni säga att någon är en lycklig person? Kan människor kallas lyckliga för att de äger någon extern förmåga, makt eller auktoritet? Det kan de inte. Och är människor lyckliga bara för att de har nog med pengar för att slippa avundas andra? Nej. Vidare, kan människor bli lyckliga genom att förvärva världsomfattande kunskap eller uppnå en position från vilken de kan kontrollera världen som de vill? Det är absolut inte så att

människor verkligen bli lyckliga bara på grund av sådant. (23-11, 11.5.1969)

Trots att några människor anser att de nu har nog utan att behöva bli avundsjuka på någonting i himlen och på jorden och kan sjunga glädjesånger så kan yttre ting inte vara en källa till lycka. Yttre ting må vara ett verktyg för att finna lyckan men de kan inte vara lyckan i sig. Vad är det då som måste beslutas för att kunna uppleva lycka? Du måste ha älskande föräldrar, make eller maka och barn. Ingen kan förneka detta. Om du saknar så mycket som en av dem kommer du att känna motsvarande sorg, och otillfredsställdhet kommer oundvikligen att finnas kvar i ditt hjärta. (21-140, 17.11.1968)

Alla människor på jorden känner att familjen är basen för lycka. Familjen måste ha föräldrar. Barn utan föräldrar kallas föräldralösa och behandlas som ömkansvärda människor. Familjen har föräldrar och det äktenskapliga bandet på samma gång. Det är sorgligt att vara utan föräldrar, och också sorgligt att vara utan make eller maka. Hur mycket makar än må ha älskat varandra är det ett fullständigt lidande och nedstämdhet när en av dem förlorar den andre. Inte bara det, det är också verkligen ett lidande när ett par inte kan få barn. (23-11, 11.5.1969)

Familjen måste ha föräldrar, make och maka och barn. Bara då kommer den att bli en grundval för lycka. Guds syfte med att söka återupprätta mänsk-

ligheten skall också vara för Hans egen lyckas skull. Upprättandet av idealet för Guds grundval för lycka kan inte äga rum avsides från människorna. Den bestämda punkten för mötet kan bara uppstå genom hans relation med dem. På samma sätt som vi känner oss lyckliga när alla ingredienser för vårt välbefinnande finns närvarande i vår familj så vill också Gud känna lycka i en sådan sammansättning. (32-197, 15.7.1970)

Var uppstår lyckan? Vilken är den konstellation som får oss att sjunga jubelsånger? Det är familjen. Familjelycka kan inte uppnås om det finns emotionella problem eller om det saknas hjärtan av kärlek i familjen. (23-120, 18.5.1969)

Om ett par saknar barn saknas lyckan där. Och om barn inte har några föräldrar finns ingen glädje till för dem. Där en man finns måste också en kvinna finnas som hans partner. Detsamma gäller för kvinnan. När det gäller man och hustru är deras önskan att föra sin kärlek till en högre dimension inom relationen mellan subjekt och objekt. De måste dessutom ha barn.

En förenad familj förverkligas bara när paret har föräldrar ovanför och barn nedanför. En familj bör på detta sätt vara förenad vertikalt och horisontalt. Centrerad på vem skall de vara förenade? Det är omöjligt med bara människor. Om det finns en absolut partner som subjekt av kärlek kommer föräldrarna att vilja bli ett med detta subjekt i centrum, eftersom de inte ensamma

kan driva fram ett högre värde. Den plats där föräldrar och barn uppnår enhet i kärlek med detta subjekt, kommer att vara en plats av lycka och hopp. Allt måste bringas till enhet och förenas genom någonting mera värdefullt och stimulerande. Det är inte möjligt med endast mänsklig kärlek utan kan bara ske från det absoluta subjektets position.

(Blessed Family - 913)

Sektion 3 Familjen är den grundläggande enheten för att förverkliga Guds rike

Vår familj och Guds rike har samma form. Vår familj består av föräldrar, makar, barn och syskon. Den kan förenas genom kärlek. Här kan enhet uppnås, liv överföras och idealet få substans. Därför måste ni kunna ära äkten-skaplig kärlek och föräldrakärlek för att vara kvalificerade att gå till himlen. Far- och morföräldrarna överför sin kärlek till föräldrarna. Guds rike kommer inte att förverkligas så länge några av dessa former för kärleken är förnekade. Slutledningen är att ni ska älska era föräldrar mer än ni älskar varandra som man och hustru och era far- och morföräldrar mer än era föräldrar. Detta blir kärnan och det ideala mottot för hela Guds rike. (Blessed Family - 942)

Startpunkten för Guds rike är inte en individ eller en nation, utan en familj. På grund av det kommer Jesus till denna jord för att etablera förbundet mellan brudgum och brud. Utgör individen början till Guds rike? Det är familjen

som är basenheten i förverkligandet av Guds rike. (30-82, 17.3.1970)

Guds rike är en sådan plats att när ni en gång är där kommer ni inte att vilja lämna den. Det är en plats där det Absoluta Väsande lever som ni skulle vilja träffa om och om igen efter att ha sett honom hundratals gånger. Om alla människor gemensamt önskar att komma dit, se Gud och leva tillsammans med honom, kommer världen att vara förenad. Men detta är inte någonting som händer på en gång. Först måste det individuella fundamentet finnas, sedan måste familjens grundval finnas, och efter det bör det expandera genom folket, nationen och världen. (Blessed Family - 942)

Var finns Guds rike? Det ramlar inte plötsligt ur skyn utan är den platsen där vi utvecklar vårt dagliga liv för samspelet mellan föräldrar och barn och där vi helt kan glädjas åt och använda skapelsen som en bas för vårt ideal. (78-35, 1.5.1975)

Ni bör förstå att era familjer står i en position att representera den himmelska nationens överhöghet. Eftersom föräldrarna representerar staten representerar barnen medborgarna och deras ägodelar representerar den nationens territorium. Att vara vördnadsfull inför era föräldrar leder till att vara lojal mot er nation, och det i sin tur leder till den väg som helgon vandrar. I dessa dagar har familjer blivit orsaken till all slags skamligt, men Gud träder fram och önskar att familjen blir till ett heligt fundament. (35-305, 30.10.1970)

Människor behöver ha familjer. Inom familjen finns föräldrar, barn och egendomar. Vilka är då de påtagliga varselser som horisontalt kan utveckla hela den vertikala historien av tidsåldrarna för Gamla, Nya och det Fullbordade testamentet och står som representanter för den? Det är alla skapelsens ting, barn och föräldrar. Det är med andra ord föräldrarna, deras barn och deras ägodelar. Alla de behövs inom gränserna för familjen. (29-156, 27.2.1970)

Det äktenskapliga himmelriket förverkligas bara genom ett par som uppnår enhet i Guds kärlek. Ingen kan bryta deras enhet och det finns ingen fara att den kan splittras eller falla sönder. Vilket slags kärlek har du sökt efter? Om du har sökt Guds kärlek bör din ande och kropp uppnå fullkomlig enhet så att Guds kärlek kan komma och bo i dem. Därför måste det äktenskapliga himmelriket framträda och himlens familj måste förverkligas. Familjens himmelrike kommer att vara levandegjort när mödrar och fäder förenas fullständigt i kärlek och när också söner och döttrar finner makar precis som deras föräldrar. När föräldrar blir plus och barnen blir minus kommer familjens himmelrike att bli till. (Blessed Family - 942)

Sektion 4 Förverkligandet av kärlekens ideal börjar i familjen

Var bör förverkligandet av kärlekens ideal börja? I *Unification Church*? I nationen? I världen? Även om någon

hade förenat hela världen, om han misslyckades med att förena sin egen familj skulle han ändå vara en olycklig människa. Kärlekens ideal bör först vara förverkligat inom familjen. Familjen är lyckans näste. Därför börjar Guds rike därifrån. När Jesus, som kom för att förverkliga Guds rike på jorden, sade, ”jag är brudgummen och ni är bruden”, refererade han till familjenivån.

Vilka utgör en familj? För det första är det föräldrarna, för det andra barnen, för det tredje man och hustru och sedan bröder och systrar. Hur är familjens medlemmar sammanflätade? Det är genom kärlek. Vad kan alltså förena familjen? Kärlek kan förena den. Eftersom kärleken är oföränderlig kan far- respektive morföräldrarnas kärlek bli en, föräldrarnas kärlek kan bli en och kärleken mellan man och hustru kan bli en. Det förhåller sig så eftersom kärlek innehåller kvaliteten av enighet. Dessutom innehåller kärleken det mänskliga livets motivation att vara förenad med far- och morföräldrarnas liv, och att också idealet kan anslutas till det.

Far- och morföräldrarna överför sin kärlek på föräldrarna, med andra ord ger de den till sina barn. Våra far- och morföräldrars barn är våra föräldrar och vi är våra föräldrars barn. Den plats som är centrerad på sådan kärlek är Guds rike, som inte kan förverkligas om någon av dessa former av kärleken förnekas. Eftersom Gud är kärlekens subjekt och den som kan integrera det förflutna, nutiden och framtiden måste ni älska era föräldrar mer än ni älskar varandra som man och hustru och äls-

ka era far- och morföräldrar mer än era föräldrar.

Mannen symboliserar himlen och kvinnan symboliserar jorden. Eftersom mannen är subjektet tycker han inte om att bli störd. Kvinnan tycker om att bli älskad mera än hon tycker om att älska. Eftersom mannen symboliserar himlen och kvinnan symboliserar jorden, är deras enhet identisk med föreningen av universum. Eftersom universum bara kan styras genom kärlek kan du vara universums subjekt bara genom kärlek och du bör tänka på din partner som att han eller hon är större än universum. Förbindelsen mellan de båda världarna himmel och jord är oföränderlig kärlek.

De som har levt sitt jordeliv sammanlänkade i kärlek kommer att inträda i himlen. Den andliga världen är en värld av kärlek. När enstaka människor fullständigt förenas med Gud kommer man och hustru automatiskt att uppnå enhet. Och när ett fullkomnat par framträder kommer himmel och jord att vara förenade. Var vill Gud vistas? Eftersom kärleken uppstår mellan en man och en kvinna vill Gud finnas där en sann man och en sann kvinna älskar med varandra. Eftersom Gud är där kan den kärleken vara evig, uppnå evig enighet och äga evigt liv och ideal. Därför kan den som har grepp om sådan kärlek äga allt. Syftet med familjen som har bildats genom sann kärlek är inte bara för familjen själv utan för förverkligandet av Guds rike. Baserad på den standard som söker att sammansmälta med syftet av universums förenande, bör familjen expandera till ett folk, en nation,

en värld och slutligen kosmos. När den sedan en gång har nått världen bör den återvända. (48-10, 31.8.1971)

Sektion 5 Himlen är en plats dit man går som familj

Vad är himlen? Ni talar om att komma till paradiset eller himlen men det är ingen plats där man inträder ensam. Himlen är en plats där du måste träda in tillsammans med dina föräldrar och syskon. (15-278, 30.10.1965)

Vad är hemligheten med att komma till himlen? Den är inte en plats ämnad för individer utan snarare för familjer. Inte bara det, också hela din stam måste vara där tillsammans med dig. Du är välsignad om du har en omfattande stam för Gud på jorden. Om en familj har många söner och döttrar och stora tillgångar, kallar vi den då inte välsignad? Om du vill vara välsignad på det sättet och inträda i himlen, måste du göra det som en familj och inte ensam. (22-166, 2.2.1969)

Du kan aldrig beträda himlen som individ. Jag fann ut att himlen inte är en så överklig plats

som de kristna tror. Ursprungssyftet med himlen är att den är en plats dit ni förväntas komma som familj. Familjer ska komma dit. Den plats där föräldrar och barn inträder och lever tillsammans med Gud i centrum, är den ideala världen. Men skulle du vara lycklig om du kom till himlen tillsammans med din mor och yngre bror, medan din far och

äldre syster kom till helvetet? Ni inträder i himlen som familjer. Dit kommer familjer. (22-271, 4.5.1969)

Himlen är den plats där människor som inte har fallit, som hade ett heligt bröllop på jorden i Guds kärleksfulla famn, fick barn som Gud tyckte om och fann glädje i som sina barnbarn och som tog emot hans kärlek, inträder, alla tillsammans som en familj. Skulle det vara himmelriket om du kom dit medan ditt barn misslyckades med det?

Paradiset är en plats som föräldrar, makar och barn går till separat, hur nära och tillgivna varandra de än må ha varit i livet. Det har ingenting med familjen att göra. Skulle en sådan plats vara himmelriket? Himlen är den värld, dit hela familjer följer sina föräldrar för att leva tillsammans, med Gud i centrum. Skulle det vara bra om en son skriker desperat i helvetet och hans föräldrar ändå levde lyckliga i himlen. Skulle en sådan plats vara himmelriket? (19-104, 31.12.1967)

Himlen, så som *Unification Church* undervisar om den, är inte en plats där du inträder ensam utan tillsammans med din familj. Ur perspektivet från Guds skapelseideal skulle en plats dit män och kvinnor kommer separat vara himlen? Nej. Platsen de kommer till i par är himlen; en plats som är sådan att om fadern inträder så kommer också modern att göra det och om föräldrarna kommer dit så gör barnen det också. Eftersom pappor och mammor skall vara tillsammans skulle det då verkligen vara en himmel om pappa kom till him-

len medan mamma kom till helvetet?
(34-208, 6.9.1970)

Ursprungligen är himlen, i överensstämmelse med principerna för skapelsen, en plats där familjer går in. Du skulle bara vara lycklig om dina föräldrar, barn och hela klanen inträdde där. Om föräldrarna kom till helvetet och bara deras barn kom till himlen, vad slags himmel skulle det vara? Därför, när *Unification Church* banar vägen till himlen i framtiden, skall vi uppnå familjenivå. Annars kommer vi inte att kunna komma in i himlen. Genom familjen skall vi fly från den nivå på vilken Satan kan anklaga oss. Vi måste fly bort från den historiska nivån för anklagelse och även den samtida nivån för anklagelse.
(21-62, 1.9.1968)

Guds ursprungliga idé var inte att männen skulle komma till himlen medan deras hustrur kom till helvetet. Vid tiden för skapelsen ville Gud att idealets hjältar, nämligen fäder, mödrar, söner och döttrar skulle bilda en stam, ett folk och en nation. Skulle det inte vara så? Men på grund av syndafallet uppstod helvetet. (16-33, 26.12.1965)

Sektion 6 Den universala principen av *De fyra positionernas grundval*

Varför är människor ledsna när deras älskade partner dör? När det händer känner de omedelbart så eftersom den övermänskliga kraften som fyller detta universum arbetar. Ju mer denna

kraft kommer in i deras inre desto mer känner de den universella kraft som har sitt centrum i det vertikala förhållandet med Gud. Men när deras älskade dör lämnar denna kraft dem och de känner ögonblickligen resultatet av denna separation. Detta är ett tragiskt faktum. Människor är ämnade att vara en fullkomlig produkt av skapelsen men denna situation gör dem svagare. Det mänskliga livet strävar efter fullkomlighet och när människor kommer i en situation då de har ett spår av misslyckande i sig, som utgör motsatsen, då kommer den universella kraften att driva ut betingelserna för fullkomlighet och det visar sig som lidande. Ni måste alla ha en klar förståelse av detta. (30-85, 17.3.1970)

Barn som är vördnadsfulla upplever obeskrivlig sorg när de förlorar sina älskade föräldrar. Också föräldrar upplever sorg när de förlorar sina barn. Det är likadant mellan makar och även för våra ättlingar kommer det att vara så. Detta är evigt oföränderligt. (30-82, 17.3.1970)

Du kommer att sörja när din make eller maka dör. Det är för att de tre stegen av föräldrar, makar och barn, enligt den universella principen, skall bilda en fyra positioners grundval, med Gud i centrum. De som avviker från dessa universella principer kommer att stötas ut från framgångens sfär och det är orsaken till att de upplever smärta och sorg. (96-28, 1.1.1978)

Varför brukar en kvinnas död få hennes make att gråta? Eftersom möjligheten

att få söner och döttrar, som representerar livets tredje syfte, har gått förlo-rad genom hennes död. Om han misslyckas att uppfylla det syftet måste han kollapsa. Han kan inte göra någonting annat än dö. Han kan inte annat än gråta. Elektricitet har laddning av plus och minus; om en av dessa saknas kan den andra inte fungera. Detsamma gäller för människorna. (27-345, 1.1.1970)

Att inte få barn är en orsak till att vara olycklig. Man kan tycka att äkten-skaplig lycka skulle vara nog även utan barn, men det är inte så. Eftersom de fyra positionernas grundval är en univer-sell princip ska man och hustru när de kommit tillsammans och uppnått enhet också föda barn och bilda den grundvalen. Detta är en universell lag. Om ni inte kan uppfylla de fyra positionernas grundval kommer ni inte att anses vara framgångsrik. Ni ska inte heller bara ha söner. Skulle ni ha det, kunde ni bara smaka en sons kärlek men inte en dot-ters kärlek.

Kan du känna smaken av honung genom någons förklaring? Det fungerar inte bara genom en förklaring. Innan någon förklarar skulle han behöva öppna din mun och mata dig med honungen och sedan tala om för dig att detta är smaken av honung. Varför säger vi alltså att det ger besvikelse och sorg att inte ha en son? Människor med bara döttrar säger att de som har söner har ingenting ytterligare att önska. Västerlänningar är lite enfaldiga när det gäller det här. Genom betoningen av individualism har de tappat alla sådana känslor. Så de

måste återvinna dem. Därför går de nu tillbaka till österländskt tänkande. Alltså, era familjer måste bestå av man, hustru, söner och döttrar. På det viset måste de fullborda enighet och gå framåt i samklang med den himmelska lyckan från början till slut och fortsätta att leva evigt, vilket inte är möjligt ensam. Även om du skulle kunna leva ensam för evigt skulle du bära på en säck av lidande i den eviga världen. Du skulle inte kunna ta emot de element som är nödvändiga för lyckan. (24-223, 17.8.1969)

Sektion 7 Den himmelska väg som människor bör gå i familjen

Människor bör älska sina grannars föräldrar, far- och morföräldrar och barn lika mycket som de älskar sina egna. Bara då kommer förhållanden som över och under, höger och vänster och fram och bak att uppstå. Först när dessa förhållanden har upprättats kommer hjärtats vertikala standard av att vara etablerad och den himmelska vägen att öppna sig. Kyrkan är den plats som möjliggör utvidgandet av den vertikala grundvalen horisontellt i alla riktningar; ju mer desto bättre. Varför är det så? Det har att göra med att vi korsar över från familjenivån till sfären för stammen och därifrån till nationens sfär. När ni alltså ger vittnesbörd till fler och fler människor uppstår den himmelska grundvalen genom er, och nivån på karaktärens standard förs framåt, närmare Gud. Vad skall vi göra med denna vertikala standard? Jag säger att vi måste manifesteras den horisontalt. (70-152, 9.2.1974)

Den dag då enighet mellan mor och far är uppnådd, utvecklas familjen, och på den dag då enighet råder mellan barn och föräldrar, stiger den till en högre dimension. Vad händer då på den dag då enighet uppnås mellan familjen och stammen? En ny anda hos den mänskliga rasen kommer att visa sig. Vi bör inte glömma att när vi blir kallade att gå mot en högre dimension, kommer allting att vara integrerat på nationens nivå och vi kommer att kunna leva som ett släkte av lojala medborgare. (Blessed Family - 913)

Nu kommer till och med jag snart att bli farfar. Så är det också för er: när ni blir gamla kommer ni att bli farfäder och farmödrar. Vi föds som en son eller dotter, gifter oss för att bli en far eller mor och sedan bli en farfar eller farmor; det är vår väg i livet. Alltså, på grund av att far- respektive morföräldrar, föräldrar, makar och barn utgör modellen för vår livsväg, utgör brist på kärlek till dem ett slag mot den himmelska vägen. Om dessa familjemedlemmar inte är fundamentalt förbundna med varandra finns det inte någon möjlighet att få världen i ordning.

Om ni går till västvärlden kommer ni att se att det är synd om farmödrar och farfäder. Ni anar inte hur mycket de längtar efter orientaliska seder. De säger, ”oh, orientaliskt tankesätt vördar farföräldrar som Gud, och söner går fortfarande och rådfrågar sina gamla föräldrar till och med när de är i sjuttio- eller åttiotaårsåldern. Tänk, hur underbart det måste vara!”. Därför, de som inte vet hur man älskar sina far- eller morföräldrar

kan inte älska Gud. Vem är den äldste farfadern? Det är Gud. Eftersom Gud är äldre än alla farfäder och yngre än alla nyfödda kan du inte älska Gud om du inte älska alla människor. Om du säger att Gud är gammal är han den äldste, och om du säger att Gud är framtidens ungdom så är han en ungdom mer än någon annan. När vi vill älska honom måste vi älska alla människor som står emellan oss och Gud. Och eftersom människorna som levtt tidigare och nu finns i den andliga världen också önskar att finna hopp och leva inom den sfären, måste vi älska dem likaså. Det är bara logiskt att vi sedan kommer att kunna följa och älska Gud. (70-152, 9.2.1974)

Sektion 8 *Unification Church* söker att förverkliga familjens himmelrike

Det finns en anledning till varför jag hittills inte har byggt några kyrkor. Det är för att vi inte behöver många människor i kyrkan. Guds rike förverkligas inte genom kyrkan utan utgår från familjen, med andra ord, det börjar med brud och brudgum. Kvinnan föddes för att se mannen och tvärtom.

En babys första skrik när det vaknar ur sömnen och öppnar ögonen är ”Mamma”! Männen borde ropa oftare på sina fruar, oftare än spädbarnen ropar på sina mödrar. De som inte gör det är erbarmliga människor. Också hustrur borde ropa på sina män till och med mer än så. De skulle relatera till varandra som ett par som kan ropa på varandra så här. De borde leva så som

ett par i glädje och äktenskaplig harmoni. Om de alltid lever så här kommer de inte att avundas ungdomen ens när de bli gamla. (23-54, 11.5.1969)

Den dag då vi möter Messias kan komma först efter att vi har passerat genom ordets tidsålder och den påtagliga tidsåldern. Först efter den dagens ankomst kan vi börja våra liv i Guds rike. På dagen för det mötet måste ni ha uppnått ett sådant stadium att hans sinne blir ert sinne, hans hjärta blir ert hjärta, hans form blir er form, hans svårigheter blir era svårigheter och hans sår blir era sår. Först när ni har uppnått denna nivå och känner att hans sinne är ert sinne och hans hjärta är ert hjärta kan ni bli familjer i Guds rike. Först när ni kan fullborda detta på jorden kan familjernas himmelrike bli etablerat. (19-250, 15.1.1968)

Vad är sann kärlek? Det är föräldrakärlek, äktenskaplig kärlek och barnakärlek. Kärlek utan en tradition av ömsesidig uppoffring för varandra är dömd att mycket snart gå sönder. Bandet av föräldrakärleken brister inte eftersom föräldrar uppoffrar sig för sina barn. Inte heller kan barn som har växt upp och fått genuin kärlek från sina föräldrar någonsin förlora sin hängivenhet till föräldrarna. Dessutom, när den sfären breder ut sig inom vilket makarna tjänar varandra och uppoffrar sig tills de kan säga till varandra, du har verklig

levt för mig, så kommer välsignelse till den familjen. En sådan familj utgör den heliga punkt på vilken Gud kan stiga ned. (43-308, 2.5.1971)

Varifrån börjar livet i Guds himmelrike? Det börjar i familjen. Det händer ingen annanstans. Guds rike är precis en tredimensionell expansion av familjen och inte någonting som överstiger den formen. När ni alltså omfamnas som makar bör ni tänka att ni därigenom förenar alla män och kvinnor i världen. Den plats, där ni kan lägga en grundval för att ha älskat hela mänskligheten på detta sätt, är ingen annan plats än er familj. (30-82, 17.3.1970)

Nu känner jag att jag måste lära er normen för familjen, en norm för det dagliga livet som en familj i Guds rike bör ha. *Unification Church* är en familjestruktur. Den sätter familjen på första plats. (22-33, 11.5.1969)

Hädanefter bör vår andakt inte utformas som en gudstjänst utan snarare som en rapport. Den rapporten bör innehålla någonting som familjerna kan vara stolta över. Därför bör hela familjen ha andakt tillsammans och familjer som gör detta bra bör tjäna som exempel att leda dem som inte gör det. Låt oss därför bygga ett familjens himmelrike. Vi bör ha klart för oss att så länge detta inte är gjort, kommer himmelriket på jorden inte att bli förverkligat. (23-62, 11.5.1969)

KAPITEL TOLV

Sökandet efter sanna familjer

Sektion 1 Ingenting är skapat för sin egen skull

Vad är basis för individualism? Man kan inte göra anspråk på någonting som bara ens eget. När ett barn genom sina föräldrars kärlek växer från ett ägg i moderns mage och föds är 99,999 procent av dess existens från moderns benstomme, kött och blod, som har kombinerats med de 0,001 procenten från faderns sperma. Det finns inget koncept av "bara jag" i naturen. Ingen är född med konceptet "jag". Ingen av oss, hur storartade vi än må vara, kan påstå att vi har blivit storartade av oss själva. Vår benstomme, kött och blod är alla ärvda i moderlivet. Vi bör erkänna att de viktigaste delarna av vår kropp är en förlängning av vår moders kropp. Alla vår kropps väsentliga element fanns inkluderade i ägget och spermien. Det finns inget undantag. Därför finns det ingen basis för självcentrerad individualism. (287-25, 10.8.1997)

När vi tänker på begreppet upp erkänner vi automatiskt begreppet ned. Kan begreppet individualism stå för sig självt, som att ha endast konceptet upp? Det kan inte finnas något koncept av individen ensam. Att tala om höger för-

utsätter existensen av vänster. I förhållandet mellan fram och bak förutsätter fram att bak finns. Ordet *man* kan inte heller existera för sig självt. Det förutsätter ordet *kvinnna*. Detta är inte bara en människas påstående utan ett universalt faktum. Varför skapades mannen? I regel säger män att de kan leva för sig själva så de bryr sig inte om varför de skapades. Ändå föddes mannen för kvinnans skull. Utan kvinnan finns det absolut inget behov för mannen. Faktiskt har ingenting skapats för sin egen skull.

Tänk på våra fem sinnen. Skapades våra ögon enbart för att se på sig själva? På samma sätt har vår näsa, öronen, munnen och händerna alla skapats för vår partners skull. Kraften som kan sätta igång och fokusera alla fem sinnen är sann kärlek. Ögonen, näsan, öronen, munnen och händerna är alla de verktyg som skapades för sann kärleks skull. Ingenting har skapats för sin egen skull. Om människor tar saker som inte tillhör dem och använder dem som sitt eget, är de då inte tjuvar? Så är också varje man som godtyckligt använder sina fem sinnen och sin kropp för sin egen skull en tjuv, eftersom dessa skapades för hans hustru. Vad är skillnaden mellan man och kvinna? Skillnaden ligger i deras kroppar och speciellt i könsorga-

nen. Vem behöver då absolut mannens organ? Det existerar för kvinnans skull. Ett av könsorganen är konkavt och det andra konvext. Varför skapades de på det viset? Båda skulle ha kunnat puta ut eller också kunde båda ha varit platta. Ändå skapades de olika. Varför? Vart och ett av dem existerar för den andres skull. Kvinnan vill absolut ha det som är mannens och vice versa. Ni visste inte att det kvinnliga organet absolut tillhör mannen och det manliga organet absolut tillhör kvinnan. Genom att ta varandras könsorgan i besittning lär man och kvinna känna kärleken. Bara genom upplevelsen att de två uppnår fullkomlig enhet kan vi lära känna kärlekens högsta nivå. Ingen kan någonsin förneka dessa fakta. Alla måste erkänna dem. Ett idealt par uppstår på den plats där de båda uppnår fullständig förening. Absolut kärlek existerar precis där. Gud kommer och bo på den plats där kärleken är absolut oföränderlig. (287-27, 10.8.1997)

Sektion 2 Den allraheligaste platsen dit Gud vill komma och bo

Vilka är Guds attribut? Han är absolut, unik, evig och oföränderlig. Han är varken man eller kvinna. Han är ingen annan än Gud. Genom att vara centrerade kring kärlek och genom kärlek kan Gud och mänskligheten bli ett. Det sker eftersom de båda absolut behöver kärlek. Hurdan kärlek behöver Gud? Han vill ha absolut kärlek. Hur är det med er? Det är likadant med oss. Precis som Gud behöver också alla vi absolut, unik, oför-

änderlig och evig kärlek. Vi måste alla avspegla Gud. (279-246, 15.9.1969)

Var finns Guds heligaste plats? Det skulle ha varit de manliga och kvinnliga organen, obefläckade av syndafallet. Det är den plats där kärleken skulle bo. Detta är Guds heligaste av det heliga. (134-185, 7.4.1985)

Vad är kärlek? Det är den heligaste plats dit Gud kan komma och vistas. Vi måste rensa den fallna världen genom kärlek. Jag har redan gjort det klart att Adam och Eva, som på ett smidigt sätt skulle gå igenom perioden av ungdom, misslyckades med detta, spårade ur och orsakade därmed syndafallet. Eva, mänsklighetens ursprungliga moder, föll först genom en otillåten kärleksförbindelse med ärkeängeln. Sedan, på grund av detta, föll hon också fysiskt genom sitt förhållande med Adam. Därför har deras syndfulla linje överförts till deras efterkommande.

Ni måste förstå att Gud aldrig kan vistas bekvämt på en plats där även det minsta spår av Satan är kvar. För att människor skall kunna ta emot Guds kärlek måste de först dö och sedan födas på nytt. För att ta ett exempel från det mänskliga samhället, skulle en man ha någon som helst anledning att tycka om sin hustru om hon efter deras bröllop inte kunde glömma sin förste make? På samma sätt har Gud utfört sin plan för frälsning och lett människor till att gottgöra sina synder genom vägen till återupprättelse genom gottgörelse.

(Blessed Family - 344)

Vad tror ni skulle kunna vara kärlekens färg? Tror ni att den skulle vara svart på natten, vit under dagtid och gul på kvällen? I kärlekens centrala färg finns en styrka som kan ge fred och enighet och skapa konceptet av jämlikhet för mänskligheten. Har inte *Unification Church* ett vackert koncept för kärlek? Kärlekens färg i dagens amerikanska samhället är kort sagt en avskyvärd färg av död. Istället för att förverkliga en värld enligt skapelsens eviga ideal genom äktenskaplig kärlek sjunker de alla i dödens avgrund. De som tanklöst beträder kärlekens heligaste plats kommer att lida domens eld. Tills de tar emot Välsignelsen måste män och kvinnor hålla sin kärleks allra heligaste plats dold, och när de en gång har älskat måste de fortsätta att hålla den gömd. Men amerikanerna är i det fallet syndiga män och kvinnor som skändar kärlekens helgedom.

Amerikanerna som inte accepterar äktenskap genom Välsignelsen är ingenting annat än patienter som inte kan se framåt för att de har blivit blinda av fallen kärlek. Om det amerikanska samhället fortsätter i den stilen kommer det att inte ha något hopp för framtiden utan kommer att vara fyllt med enbart förtvivlan. Det är kristallklart att det samhället slutligen kommer att gå under – inte genom Guds dom utan snarare genom människor som har förlorat sin humanitet. (Blessed Family - 344)

Eftersom vi i *Unification Church* har kommit att känna till Guds försyn för kärlek som har varit dold under sextu-

sen år, har vi sökt att utvidga det fotfäste som Välsignelsen utgör för att fullkomna skapelsens ideal som är baserat på Guds kärlek. Genom Välsignelsen har kärlekens allra heligaste plats skapats. Ni behöver förstå att det är härifrån som liv uppstår på nytt. (Blessed Family - 344)

Sektion 3 Kvinnan tillhör mannen och mannen tillhör kvinnan

Kring vilken axel förenas subjekt och objekt eller yin och yang? Kring kyssar? Kärleken är abstrakt snarare än konkret. Vad är den påtagliga kropp på vilken kärlek kan slå sig ned?

Ni vet inte vad som gör mannen till man och kvinnan till kvinna? Det är ingenting annat än könsorganen. Finns det någon som tycker illa om dem? Om ni tycker om dem, hur mycket tycker ni då om dem? Hittills har ni kanske inte funderat på att värdesätta könsorganen men från och med nu bör ni uppskatta dem.

Hur kommer världen att se ut i framtiden? Om det är en värld som absolut uppskattar könsorganen, kommer den världen att vara god eller ond? Kommer den att blomstra eller försvinna? Detta är inget skämt. När Gud skapade människorna, i vilken del av dem lade han ner sin största kreativa ansträngning? Var det i ögonen? Eller näsan? Hjärtat eller hjärnan? Alla dessa organ dör slutligen, eller hur?

Vilket är syftet med Familjefederationen för Världsfred och Enighet? Om mänskligheten fullständigt skulle överstiga de traditionella sfärerna av moral

och religion och ändå vara i absolut harmoni med de sexuella organen och därmed få en välkomstapplåd från Gud, hur skulle världen då vara?

Vem äger de manliga och kvinnliga organen? Ägaren till makens könsorgan är hans hustru och ägaren till hustruns könsorgan är hennes make. Vi visste inte att en människas könsorgan ägs av någon från det motsatta könet. Detta är en enkel sanning som inte kan förnekas. Till och med när historien rör sig tusentals år framåt kommer denna sanning inte att ha förändrats.

Typiskt är att mannen tror att hans könsorgan tillhör honom själv och att kvinnan tror att hennes könsorgan är hennes eget. Det är anledningen till att världen håller på att fördärvas. Alla har trott att kärleken är absolut, evig och drömlig, men hade de vetat att äganderätten till evig kärlek ligger i det motsatta könet skulle världen inte ha blivit vad den är idag. Det har funnits otaliga vetenskapsmän och människor med graden av fil. dr. och ändå har ingen av dem någonsin tänkt på detta. Kan någon av dem förneka det? Om ni kunde fråga era föräldrar, far- och morföräldrar, deras föräldrar och människans ursprungliga förfäder – ja till och med Gud som är universums ursprung – så skulle alla hålla med om detta. Det är en järnhård regel som kommer att bestå som en universal princip till och med efter miljarder år av universums existens. Den naturliga slutsatsen är att när ni står inför Gud, kommer han att döma er som rättfärdig eller orättfärdig enligt denna oföränderliga lag.

Faktum är att Adams och Evas Fall orsakades av brott mot denna lag. Båda två trodde de felaktigt att deras könsorgan var deras eget. På grund av denna felaktiga syn drevs de ut och kunde inte erkännas någonstans i universum. I mineralriket och växtriket såväl som i djurriket är maskulinitet och feminitet – det vill säga de sexuella organen – reserverade för kärlekspartners skull. Adam och Eva visste inte detta. Varför existerar då könsorganen? Det är för kärleken. Alltså existerar hane och hona för att finna kärleken. (279-244, 15.9.1996)

Om alla män och kvinnor medger att deras könsorgan tillhör deras make eller maka skulle vi alla buga oss och bli ödmjuka när vi tar emot vår makes eller makas kärlek. Kärleken kommer till dig bara genom din partner. Det finns ingen annan kärlek än kärleken för den andres skull. Vi måste komma ihåg att vi kan finna absolut kärlek överallt där vi absolut lever för andras skull. (279-259, 15.9.1996)

Sektion 4 Kärleken har ingen evolution eller revolution

Kärleken kan inte genomgå evolution eller någon typ av revolution. Kärlekens ursprungliga form i sig är perfekt, oföränderlig, evig och absolut. (Blessed Family - 351)

Kärlek har ingen evolution eller revolution. Kärlek är evig och fullkomlig – en sanning som är evigt oföränderlig.

Om du tror att kärleken utvecklas och därför börjar experimentera med den, kommer du att upptäcka att denna uppfattning var felaktig. Om det amerikanska samhället till exempel anser kärleken vara ett levebröd, så är det oundvikligen dömt att gå under. Det skulle inte finnas någon anledning för Gud att välsigna det samhället i framtiden.

Om ett sådant samhälle inte går under kommer jag själv att få det att försvinna genom att låta en kärleksbomb explodera. Klart är att kärlek aldrig skulle användas godtyckligt eller som ett sätt att tjäna sitt levebröd på.

(Blessed Family - 351)

Från det att ett gift par älskar för första gången har en man inte någon önskan på någon som helst revolution eller evolution av kärleken från sin hustru. Det är också vad kvinnan hoppas på från sin man. Både man och hustru har förhoppningen att behålla sin första kärleks renhet. De vill inte ha andra färger tillagda till sin rena kärlek, inte heller behöver de någon revolution. De önskar att den sanna kärleken själv skall vara ett reservat i all evighet.

Varför kommer hotet om skilsmässa någonsin upp mellan två makar som älskar varandra? När vi hör att ett par som i början av sitt förhållande har älskat varandra intensivt har beslutat att skilja sig, förstår vi att någonting har gått snett. Det spelar ingen roll vilken anledning paret har för att vilja skiljas, brytningen visar att någonting har förändrats – deras förhållande har ändrats. Slutligen kom paret till den punkt att de beslutade

om skilsmässa eftersom de misslyckades med att skydda och nära sin kärlek till varandra. Kärleken i sig har inte förändrats, men deras sinnelag har förändrats.

(Blessed Family - 351)

När en man och en kvinna blir man och hustru är det viktiga hur de uppnår oföränderlig enhet emellan sig. När de sjunger om evig lycka i en sådan oföränderlig enighet så är detta evig lycka. Standarden för ett idealt hjärta av kärlek kan bara grundläggas med ett oföränderligt subjekt. (Blessed Family - 351)

Låt oss säga att du gifter dig med en man för att han är vacker och du tycker om honom, och sedan en vecka senare blir han invalidiserad i en olycka. Om du på grund av detta vill skilja dig från honom kan din kärlek till honom inte kallas sann kärlek. Det är falsk kärlek.

(Blessed Family - 351)

I industriländerna idag innehar vita människor höga positioner och kan leda och ha inflytande över världen, medan svarta människor snarare kan hittas i lägre positioner och under de föras befäl. Men när föräldrar älskar sina barn vet intensiteten i deras kärlek inte om sådana skillnader som de mellan vita och svarta människor. Ingen dominerar någon. Detta förändras aldrig. Föräldrars hjärta som älskar sina barn, makars hjärta som älskar varandra, människors hjärtan som verkligen älskar varandra kan inte förändras hur mycket än historien ändras, utvecklas eller går igenom en revolution. (32-243, 19.7.1970)

Sektion 5 Kyskhet för kvinnan och kvaliteten att ha ett definitivt syfte för mannen

Har du tillåtelse att älska vem du vill? När en man lockar på er på gatan, bör ni kvinnor följa med honom eller inte? Ni bör inte göra det. Ni ska inte följa honom, eller hur? Ni bör inte ha den tendensen. Ni bör skydda er kropp tills tidpunkten är den rätta. Ni bör inte överlämna er rena kärlek till djävulska män. Män som står och hänger på gatan är alla djävulska. Skulle ni lämna ert öde i händerna på sådana män? Det här är viktigt. Eftersom ni bara har ett liv skulle ni vara störda under resten av ert liv om ni tar så mycket som ett enda felaktigt steg. Är det inte sant?

Detta är lika sant för männen. Fram till idag har kvinnor varit strikt ledda att bevara sin kyskhet men från och med nu bör män få samma direktiv. Bara på det viset kan de återupprättas. Är det inte så? Hur ond och hjärtlös denna värld än må vara så bör ni inte göra saker som leder er bort från den principiella vägen. (26-160, 25.10.1969)

Ni bör inte förstöra er renhet i ungdomen, den värdefulla tid då ni kan övervinna och gottgöra Adams och Evas bittra misstag, som förlorade sin renhet under sin ungdomstid. Genom att bevara den renheten, som är ursprunglig och av stort värde, bör ni ha sinnet och beslutsamheten att om ni så måste leva ensamma i tusen eller tiotusen år skulle er kärlek aldrig missbrukas. (37-107, 22.12.1970)

Vissa män önskar när de ser en vacker kvinna att hon vore deras hustru, till och med när de redan har en egen hustru. Vi säger om sådana män med två sinnelag att de har en tjuvs läggning. Eftersom Satan var den förste som hade två sinnelag skulle det inte vara fel att kalla män med två sinnelag för satan. Sådana människor är inte annorlunda än Satan. (Blessed Family - 348)

Den tiden kommer när män också bör hålla på sin kyskhet. Om en man felar i detta avseende är det som om hans klan har begått ett allvarligt brott emot Guds vilja. Bara för att en människa har en respektabel ställning betyder det inte att han har tillåtelse att vara otrogen mot sin hustru. Är han det kommer hans klan att gå under. En sådan tid kommer. Ni kan inte handla så om ni förstär läran i *Unification Church*. (38-280, 8.1.1971)

Vi har nu inträtt i den tidsålder då männen också måste förbli kyska för att testamentera en historisk tradition av renhet. Den kristna nattvarden är till för att etablera traditionen av Jesu rena kött och blod. (13-67, 17.10.1963)

Det finns ett talesätt som säger ”Kyskhet för kvinnan och kvaliteten att ha ett definitivt syfte för mannen”. Det betyder att kyskhet är till för att uppfylla Guds vilja angående kärlek och kvaliteten med ett definitivt syfte är till för att fullfölja Guds syfte. Eftersom det sägs att kyskhet är för kvinnor, bör kvinnor bara känna till en kärlek, och eftersom det sägs att kvaliteten med ett definitivt syfte är för

män, bör männen gå orubbligt framåt för ett enda syftes skull. Adam och Eva skulle ha känt till den rätta vägen och skulle ha upprätthållit kvaliteten med ett definitivt syfte och kyskheten; men det gjorde de inte, och de föll.

(Blessed Family - 348)

En man som älskar en kvinna med Guds kärlek bör stå i en position där han kan säga, – Jag har älskat henne fullkomligt med en evig och oföränderlig kärlek från början till slut. Också en kvinna bör försegla sin kropp hårt för att kunna stå i en sådan position. Precis som pionen är uppbyggd av många lager kronblad bör kvinnan dölja sig djupt inuti sig själv. När sedan våren med harmonin mellan himmel och jord kommer bör hon harmonisera tillsammans med den och börja ett nytt liv. Detta bör vi alla ha en bra förståelse av. (26-156, 25.10.1969)

Sektion 6 Fallet: roten till fri sex och källan till individualism

Varför gav Gud Adam och Eva deras könsorgan vid skapelsen? Skulle han ha vigt dem när de hade uppnått mognad, eller inte? Problemet ligger i att de föll, vilket förändrade deras linje. Det är grunden till att Gud drev dem ut ur Edens lustgård.

Ursprungligen skulle Adam och Eva bli Guds kropp respektive Guds hustru. Syndafallet införde på ett sätt en sjukdom i Guds kropp och ideal, då Adam och Eva handlade som hans fiender. Kan du föreställa dig hur eländigt Guds hjärta måste ha känts när han såg detta hän-

da? Fallet är den grav i vilken Adam och Eva begravde sig själva. Det var en akt av tvångsinlösning. Med andra ord, syndafallet blev roten till fri sex och källan till individualism.

Vad för slags nation är Amerika idag? Landet överflödar av extrem individualism, överdrivet jagande efter privatliv och fri sex. Stöder Gud dessa saker? Vad vill dessa extrema individualister? Säger de inte att de brukar överge himmel och jord, världen, sin nation, sitt samhälle och familjen, till och med sina farföräldrar, föräldrar och syskon, och börja vandra omkring nyckfulla som luffare och hippies? Skulle det regna eller snöa kommer de inte att ha någonstans att ta vägen, och deras liv kan sluta med självmord. Vårt ursprungliga sinnelag önskar inte extrem individualism eller en löjlig garanti för privatliv. Snarare vill det leva och ta emot kärlek – från universum och nationen, från våra grannar och vår by, och från våra föräldrar. Hur som helst, eftersom människor går den motsatta vägen slår deras samvete dem och de känner sig i konflikt med sitt ursprungliga sinnelag. Därför vill fler och fler människor hellre dö än leva, så de begår självmord genom att ta droger. Här bevittnar vi sanningen i ordspråket ”Du kommer att skörda vad du har sätt.”

Vilken säd planterade Adam och Eva i Edens lustgård? De planterade säden för fri sex, alltså säden för ett ohämat sexuellt förhållande. Kan det förnekas? Det är anledningen till att de täckte över sitt kön. Är det inte mänskligt att när barn upptäckts ha ätit några kakor

som föräldrarna hade gömt undan, att de då döljer sin förseelse? Om frukten från trädet som ger kunskap om gott och ont hade varit en bokstavlig frukt skulle Adam och Eva ha täckt över sina munnar eller sina händer. Så varför täckte de istället över sina könsdelar? Det kan inte förnekas att Fallet förorsakades av otukt.

Låt oss nu upptäcka skiljelinjen mellan himlen och helvetet. Ligger den i luften? Var finns den? Den är ingenting annat än era könsorgan. Detta är mycket allvarligt. Detta koncept har vänt upp och ned på himmel och jord. Vem kan förneka detta? Det är förklarat i kapitlet "Fallet" i de *Gudomliga Principerna*, Reverend Sun Myung Moons lära. Om du tvivlar på detta så frågar Gud. Du kan inte tillbakavisa Reverend Moons *Gudomliga Principer* som har ett innehåll som du knappast har kunnat drömma om. Allt är presenterat med logiska förklaringar och en välordnad struktur. De som använder sina könsorgan planlöst som en människa som saknar gott omdöme kommer att tvingas till helvetet. Och tvärtom, de som använder sina könsorgan enligt Guds absoluta standard för kärlek kommer att ledas högt upp mot himlen. Detta är en klar slutledning. (279-254, 15.9.1969)

Absolut sex har Gud i centrum medan fri sex är centrerad på jaget och Satan. Horisontalt har världslitteraturen och media ofta stimulerat till fri sex. Därför måste vi alla från och med nu – inklusive politiker, ekonomer, författare och journalister – förenas och leda vägen för

att förhindra fri sex. Fri sex bör försvinna fullständigt. (287-29, 10.8.1997)

Sektion 7 Förverkligandet av världsfred genom absolut renhet och den Sanna familjerelesen

Idag möter vi ett allvarligt ungdomsproblem. Eftersom Adam och Eva planterade säden av fri sex genom sitt fall i otukt i skuggan av Edens lustgård, kommer i de Yttersta dagarna – som är skördetiden – nödvändigtvis ett globalt fenomen av hejdlös fri sex bland ungdomen att visa sig. Gud vet vad Satan vill i de Yttersta dagarna. Genom fri sex vill Satan in i det sista hindra varje människa från att återvända till Gud. Satan vill med andra ord förstöra hela mänskligheten och skapa helvetet på jorden. Håller inte världen vi lever i idag på att förvandlas till helvetet på jorden? Därför kommer vi att hitta en väg till himlen genom att gå i diametralt motsatt riktning till den väg som leder till helvetet på jorden. När Återkomstens Herre kommer för att rädda denna värld kommer han att lära oss denna diametralt motsatta väg och leda oss till himlen. Vilken är då den väg som är diametralt motsatt till vägen för fri sex? Eftersom de falska föräldrarna skapade vägen för fri sex måste de Sanna föräldrarna framträda och korrigera detta. Gud kan inte ingripa i detta. Ingen regering eller militär, ingen ekonomisk eller politisk makt kan göra det. Eftersom denna trend förorsakades genom de falska föräldrarna kommer det inte att finnas någon väg för mänsklighetens räddning om inte

Sanna föräldrar kommer och använder sina skalpeller och opererar. De som har syndat måste gottgöra det.

Det var inom den första familjen som ett falskt äktenskap ägde rum. Denna händelse snedvred allt 180 grader. Därför måste Sanna Föräldrar komma och ge ett bröllop som är i 180 graders motsatt riktning för att öppna vägen till himlen. (270-256, 15.9.1996)

Eftersom syndafallet uppstod genom en falsk kärleksförbindelse förlorade mänskligheten sann kärlek. Därför uppstår problemet om hur sann kärlek kan upptäckas på nytt. Den fallna mänsklighetens förlust av sann kärlek uppstod genom ett äktenskapsbrott. Det betyder att eftersom sann kärlek gick förlorad genom könsorganen kan den bara upptäckas på nytt genom omvändning av syndafallet.

Då falsk kärlek planterades på detta sätt i Edens lustgård, är fenomenet som uppstår som dess resultat vid skördetiden i de Yttersta dagarna ett ungdomsproblem. Därför manifesterar sig tidsåldern av sexuellt kaos. Det finns ingenting annat än absolut sexuell renhet som kan förändra detta tillstånd. Bara denna idé om absolut sex kan förebygga familjens sammanbrott och hejda ungdomsbrottsligheten. (287-16, 10.8.1997)

Vad förväntade Gud sig av Adam och Eva? Han förväntade sig absolut renhet och kärlek. Där absolut sex finns kommer par med absolut renhet att uppstå och koncept som fri sex, homosexualitet och lesbiskhet kommer automatiskt att

försvinna. Jag har vigt hela mitt liv till vägen att övervinna prövningar för att initiera en rörelse som främjar absolut renhet och kärlek över hela jorden. Nu är jag tacksam till Gud eftersom den tid har kommit då jag kan föra befäl över jorden och utstöta en segerns fanfar.

Det är familjen som sätter hörnstenen för vägen till världsfred. Men det är också familjen som kan förstöra den vägen. Det var i Adams familj som fundamentet av hopp och lycka för hela mänskligheten slogs sönder. Därför kan jag inte annat än tacka Gud att vi idag har grundat Familjefederationen för Världsfred och Enighet som har öppnat vägen för era familjer att gå i en riktning som är diametralt motsatt till den från den sataniska världen. Utan denna väg kan det inte finnas frihet, lycka eller några ideal.

Från och med nu, var snälla och ha absolut rena könsorgan, unika könsorgan, oföränderliga könsorgan och eviga könsorgan som basis för er strävan efter Gud. Dessa organ är grunden för kärlek, liv, linje och samvete. Härifrån kommer den sanna familjen att vara ansluten till den sanna nationen och sanna världen och bilda en fridfull och ideal värld. Vart ni än går ber jag er att sprida Reverend Moons budskap genom TV eller annan media. Ni kommer aldrig att gå under.

Vilken kraft kan vrida denna helvetets värld runt? Det är omöjligt att åstadkomma detta utan att leva i Guds kärlek – alltså i enlighet med den absoluta, unika, oföränderliga och eviga standarden. Den ursprunglige ägaren av våra könsorgan är Gud. (279-257, 15.9.1996)