

BOK FEM

JORDISKT LIV OCH DEN
ANDLIGA VÄRLDEN



Innehåll

Kapitel 1 Människors existens i den jordiska och i den andliga världen

Sektion 1 Vårt livsval	561
1.1 Börens anknytning till livsvalet	561
1.2 Syftet med människornas begär	562
1.3 Orsaken till födelsen	562
1.4 Relationen mellan ett ögonblick och en livstid	563
1.5 Spädbarnsåldern och de tre följande stegen av tillväxtperioden	565
1.6 Vår livsväg	565
1.7 Det ursprungliga hemlandet som vi måste söka	566
1.8 Vår högsta bana i livet	566
1.9 Standarden av födelse och standarden av liv	567
1.9.1 Den felaktiga standarden av födelse	567
1.9.2 Livets standard	567
Sektion 2 Människors status och karaktär	568
2.1 Guds syfte med att skapa människan	568
2.2 Människor som medlare mellan de andliga och fysiska världarna	569
2.3 Kropp och sinne och det andliga jaget	569
2.4 Fulländad rörelse och resonans	570
Sektion 3 Det väsentliga i livet	570
3.1 Själen är det väsentliga i livet	570
3.2 Meningen med Herren över hela skapelsen	571
3.3 Det inre och yttre jaget	572
3.4 Syftet med livet på jorden är att förkroppsligas i perfektion med sinne-kropp	572
Sektion 4 Det ädla livet på jorden	573
4.1 Livet på jorden är för att förbereda oss för livet i den andliga världen	573
4.2 Det värdefulla i vårt liv på jorden	574
4.3 Vanorna är viktiga	575
4.4 Livet på jorden är standarden	575
4.5 Allt vår fysiska kropp gör antecknas	576
4.6 Livet på jorden är mycket viktigt	576
4.7 Att använda våra fysiska jag för att fullborda vår del av ansvaret	577
Sektion 5 Välsignelsen och evigt liv	578
5.1 Varför vi behöver veta om utfärdandet av evigt liv	578
5.2 Vägen av evigt liv	579
5.2.1 Vår livstid och utfärdandet av evigt liv	579
5.2.2 Människor söker evigt liv	580
5.2.3 Evigt liv och religion	580
5.2.4 Varför vi bör leva evigt	581
5.2.5 Att leva för det eviga livet	582
5.2.6 Vad är teorien om evigt liv?	582
5.2.7 De viktigaste frågan om evigt liv	583

5.2.8 Till slut, måste människor gå tillbaka till evigt liv	583
5.2.9 Tron och utfärdandet av evigt liv	584
5.2.10 Unificationister och evigt liv	585
5.2.11 Begreppet som är nödvändigt för evigt liv	585
5.3 Kärlek och evigt liv	585
5.3.1 Evigt liv förbinds direkt med kärleken	585
5.3.2 Sann kärlek och evigt liv	585
5.3.3 Sann kärlek är fullständigt nödvändig	586
5.3.4 Världen efter döden är förbunden med kärlek	587
5.3.5 Evigt liv kommer endast genom att leva för andra	588
5.4 Välsignelsen och den andliga världen	588
5.4.1 Kärlekens kraft	588
5.4.2 Mannens och hustruns andliga jag	588
5.4.3 Äktenskapet och den andliga världen	589
5.4.4 Positionen av Välsignade Familjer i andevärlden	590
5.4.5 Välsignelsen är ett löfte	590
5.4.6 Välsignelsens prakt	590

Kapitel 2 Döden och andliga världen

Sektion 1 Den ofrånkomliga vägen av vårt liv	592
1.1 Kroppen är långt ifrån evigt liv	592
1.2 Hur majoriteten av människorna lever	592
1.3 Döden är ofrånkomlig	593
1.4 Gud är livets ägare	594
Sektion 2 Att förstå döden	595
2.1 Betydelsen av det koreanska ordet <i>toraganda</i>	595
2.2 Platsen vi måste gå till	596
2.3 Dagen när vi dör är en värdefull dag	596
2.4 Den andliga kopplingen till liv och död	596
2.5 Döden i förhållande till livets värde	597
2.6 Döden är en process som anknyter tre världar	598
2.7 Saker som behöver göras innan vi dör	600
2.7.1 Att korsa den sista gränsen	600
2.7.2 Att forma oss efter Guds yttre form, hans hjärta och gudomliga karaktär	600
2.7.3 Synda inte	601
2.7.4 Lev och dö för världen	601
2.7.5 Arbeta hårt	601
2.7.6 Arbeta för allmännyttan	602
2.7.7 Upplev kärlek	604
2.8 Vad som ska lämnas bakom oss innan vi går till andliga världen	605
2.8.1 Lämna en gravsten av kärlek bakom er	605
2.8.2 Äganderättigheter i andliga världen beslutas genom att vittna	606
2.8.3 Varför vi bör ha många barn	612
2.9 Vår inställning i dödsögonblicket	613

2.10 När man träder in i andliga världen	617
2.10.1 Tiden av överhängande död	617
2.10.2 När man träder in i andliga världen	618
2.10.3 Dokumenten som krävs för att träda in i andliga världen	620
2.11 Saker som ni kommer att veta endast efter att ni dött	621
2.12 Osjälviskhet tar er närmare Gud	621
2.13 Domen	623
Sektion 3 Att gå till en högre sfär i andliga världen	623
3.1 Standarden för religiösa människor är andliga världen	623
3.2 Privata rättigheter i andliga världen	624
3.3 Älska människor	624
3.4 Älska Gud mera	624
3.5 Upprätta familjefundamentet	625
3.6 Lev centrerat på traditionen av hjärtats sfär	625
3.7 Passet för att träda in i andliga världen	626
Kapitel 3 Andliga världen	
Sektion 1 Andliga världen kan upplevas med den fysiska kroppen	627
1.1 Andliga världen och nutiden	627
1.2 Den framtida tidsåldern	627
1.3 Andliga erfarenheter är också nödvändiga	629
1.4 Vägen av andliga upplevelser	629
1.5 Hur ni utvecklar era andliga sinnen	635
1.6 Direkt ledning (andliga fenomen)	636
Sektion 2 Vilken slags plats är den andliga världen?	637
2.1 Den andliga världen och den fysiska världen	637
2.1.1 Andliga världens och den fysiska världens centrum	637
2.1.2 Enigheten mellan de andliga och fysiska världarna	639
2.2 Andliga världen existerar verkligen	639
2.3 Andliga världen är drivkraften för tron (Paulus vision av den tredje himlen)	640
2.4 När Gud skapade andliga världen	641
2.5 Var finns andliga världen	641
2.6 Vilken slags värld är andliga världen	641
Sektion 3 Innebörden och situationen i andliga världen	642
3.1 Fallet ledde till okunskap om andliga världen	642
3.2 Andliga världen är en sfär som tillåter ögonblicklig insikt	643
3.3 Centrum i andliga världen	644
3.4 Andliga världens organisation (hierarkin)	644
3.5 Kläder, mat och bostad i andliga världen	645
3.6 Hur man använder kunskap och makt i andliga världen	647
3.7 Mänskliga relationer i andliga världen	649
3.8 Centrum i andliga världen är kärlek	650
3.8.1 Luften i andliga världen är kärlek	650
3.8.2 Andliga världen är platsen att leva ett kärlekscentrerat liv	651

3.9 Andliga världen – hjärtats värld	652
3.10 Situationen i andliga världen	652
3.11 Livet i andliga världen	653
3.12 Arbetet vi måste utföra i andliga världen	654
Sektion 4 Positionen och de verkliga situationerna i andliga världen	655
4.1 Andliga världens position	655
4.2 Det verkliga tillståndet i andliga världen	655
4.3 Andliga världens stolthet	656
4.4 Enighetskyrkan och andliga världen	656
4.5 Koreanska sedvanor och den andliga världen	658
4.6 Det koreanska språket och andliga världen	658
4.7 Andliga världens sfär av aktivitet	658
4.8 Andliga världens ägodelar	659
4.9 Gud och andliga världen	659

Kapitel 4 Himmelriket

Sektion 1 Att förstå Himmelriket	660
1.1 Himmelrikets plats	660
1.2 Kristendomen och himlen	661
1.3 Jesus och paradiset	662
1.4 Hjärtat och himlen	664
1.5 Den fysiska kroppen och helvetet	666
1.6 Även människor i helvetet längtar efter himlen	671
1.7 Guds Konungarrike på jorden och i himlen	671
1.8 Den riktiga tolkningen av himlen	673
Sektion 2 Förberedelsen för att Gå till Himlen	675
2.1 Himlens fäste	675
2.2 Standarden för att gå till himlen	677
2.3 Startpunkten för att gå till Himmelriket	678
2.4 Himmelrikets innersta väsen	678
2.5 Himmelrikets stomme	679
Sektion 3 De nödvändiga förutsättningarna och villkoren för att gå till himlen	679
3.1 De nödvändiga villkoren för att gå till himlen	679
3.1.1 Lidande behövs	679
3.1.2 Vi behöver kärlek	681
3.1.3 Faktiska resultat är nödvändiga	682
3.1.4 Osjälviskhet behövs	683
3.2 Livsstilen som möjliggör för oss att gå till himlen	684
3.2.1 Vår position	684
3.2.2 Exempel på varför man inte kan komma till himlen	685
3.2.3 Vårt liv för Himmelrikets skull	686
3.2.4 Himmelriket och oss	687
3.3 De fyra positionernas grundval och himlen	688
3.3.1 Familjerna träder in i himlen	688

3.3.2 Jesus och hans familj	691
3.3.3 De fyra positionernas grundval och Himmelriket	691
Sektion 4 Triumftågets inträde genom Himlens portar	692
4.1 Dörren till människors hjärtan	692
4.2 Betydelsen av ”Öppna Himlens port”	693
4.2.1 Anledningen till att ”Öppna Himlens port”	693
4.2.2 Ursprunget till ”Öppnandet av Himlens portar”	694
4.2.3 Sanna Föräldrar och Himlens portar	695
4.2.4 Vår attityd till ”Öppnandet av Himlens port”	697
4.3 Vägen till himlen genom att fullborda sin del av ansvaret	697
4.4 Himlen eller helvetet är våra val	698
Sektion 5 Anvisningar om Himmel och Helvete	698
5.1 Att uttrycka vår syn på himmel och helvete	698
5.2 Det viktiga livet i andliga världen och på jorden	698

Kapitel 5 Messias och andliga världen

Sektion 1 Jesus och den andliga världen	700
Sektion 2 Återkomstens Herre och den andliga världen	701
Sektion 3 Sanna Föräldrar och andliga världen	702
3.1 Skillnaden mellan era naturliga föräldrar och Sanna Föräldrar	702
3.2 Sanna Föräldrar är axeln	703
3.3 Sanna Föräldrar är centrum	704
3.4 Den starka förbindelsen med Sanna Föräldrar	704
Sektion 4 Pastor Moon och andliga världen	709
4.1 Pastor Moons etablering av andliga villkor och dess fundament	709
4.2 Den speciella auktoriteten i relation till andliga världen	710
4.3 Föreningen av andliga världen och föreningen av den fysiska världen	711
4.4 Mottagandet i andliga världen enligt hjärtat och de faktiska resultaten	713
4.5 Att göra andliga erfarenheter till en del av ens vardag	714
4.6 Vi går till andliga världen och lämnar vår kärlek bakom oss	715
Sektion 5 Sanna föräldrars familj och andliga världen	715
5.1 Fastställandet av den äldsta sonens rättigheter	715
5.2 Kärlekens centrum etablerat i den andliga världen	717
5.3 Etablerandet av konungarätten på jorden och i den andliga världen	718

Kapitel 6 Vår position och den andliga världens verklighet

Sektion 1 Livets frukt och den gudomliga anden	720
Sektion 2 Domen och godkännandet (Certifiering)	723
2.1 Kategorier av Dom	723
2.2 Förbered ett pass till Himlen	724
Sektion 3 Registrering i andliga världen	729
3.1 Friheter som Himmelrikets medborgare åtnjuter	729
3.2 Speciella gåvor som kan tas till andliga världen	729
3.3 Himmelriket skapat genom de Tre Stora Subjektens Princip	731

3.4 Villkoren för registreringen	732
3.5 Människor som kan bli ledare i andliga världen	734

Kapitel 7 Vår relation med de i den andliga världen

Sektion 1 Andliga fenomen och befrielsen av andar	736
1.1 Den goda andliga världen och den onda andliga världen	736
1.2 Andliga fenomen	737
1.3 Brev från andliga världen	737
1.4 Hoppet för andliga världens människor	739
1.5 Att befria de i andliga världen från förbittring	740
1.6 Enigheten i andliga världen	742
Sektion 2 Relationen mellan människor på jorden och andarna	743
2.1 Människorna på jorden och andarna	743
2.2 Människors position i andliga världen	744
2.3 Andarna är fler än människorna på jorden	746
2.4 Vandrande andar	746
2.5 Att särskilja andarnas sinnen	747
2.6 Värdet av livet på jorden	747
Sektion 3 Våra förfäder och vi själva	748
3.1 Förfäderna vakar över oss	748
3.2 Vi borde överträffa våra förfäder	749
3.3 Vi bör också besöka våra förfäders gravar	750
3.4 Förfäderna vi kan möta i andliga världen	751
Sektion 4 Den nya andliga tidsåldern	752
4.1 Det kommande tidsåldern av den utomsinnliga varseblivningen	752
4.2 Att gå in i en ny tidsålder genom deklarationen av Himlens Segerrika Dag	753
4.3 Enighetscermonin och andlig hjälp	754
4.4 Ceremonin av ett hjärta och förfädernas hjälp	755
Sektion 5 Återvändande uppståndelsen och hjälpen från andar	756
5.1 Positionen av våra föregångare i den andliga världen	756
5.2 Andliga världens mobilisering och hjälp	758
5.3 Andliga världen och förfäderna	760
5.4 Andarnas hopp	761
5.5 Den återvändande återuppståndelsen och återfödelsen	761
5.5.1 Den återvändande återuppståndelsen	761
5.5.2 Svar om återfödelsens princip	763

KAPITEL ETT

Människors existens i den jordiska och i den andliga världen

Sektion 1 Vårt livsval

1.1 Bönen anknötning till livsval

“Kära himmelske fader, jag tackar dig för din nåd och för att du har skyddat mig när jag fick kämpa under min barndom tills nu; under dessa år har jag varit ängslig för vilken förödelse eller skam som himlen kan ha lidit. Av alla goda ting på denna jord, finns det inget mer värdefullt än att förena sig med Ditt ursprungliga hjärta. När vi insett detta, måste vi längta oändligt mycket efter denna relation. Vi måste påminna oss själva att de som upplever Din kärlek kommer inte att ha några tvivel även fast de glömmet bort alla ting på denna jord. Vi måste nu söka den ideala världen, det ursprungliga hemlandet där vi bor med din kärlek. Vi måste förbereda dagen på jorden som dagen för vår födelse som befriade barn, begåvade med auktoriteten av frihet av vårt tredje liv.

Vi måste förstå att på samma sätt som vi var friska i livmodern för att födas, behöver vi ett sunt jordiskt liv för att kunna ha ett sunt liv i den andliga världen. Eftersom världen idag är i konflikt under ondskans herravälde, så måste vi vara beslutna att kämpa till döds för att

bli välsignade med hjälp från himmelriket och jorden för att hålla jämna steg med den dynamiska lyckan från universum. Vi måste besluta att våra efterkommande aldrig kommer placeras i samma position som vi varit i tidigare. (49-308, 17.10.1971)

“Kära himmelske fader, Du slet uttröttligt för att föra in en ny vår. När vi tänker på detta, samtidigt som vi känner oss oändligt tacksamma och glada, så måste vi bli Dina söner och döttrar som vet hur man beklagar det faktum att vi fortfarande måste offra hela vårt liv och kärlek till Dig. Vi måste förstå att för att kunna välkomna den nya våren, måste vi ha karaktären att anpassa våra liv och bli fullständigt uppslukade av det.

Vi måste inse att endast när vi välkomnar våren för första gången kommer blommorna att börja blomstra. Vi får inte bli ömkliga själar som aldrig kan göra så. Precis som blommorna upplever sommaren och hösten innan de blommar och bär frukt, så måste även vi genomgå en liknande process för att bära frukt.

Vi vet att för att ett träd ska kunna bära frukt, så absorberar det livselement genom sina rötter, trädstam och

grenar under sommaren och använder sin livskraft för att frambringa ett nytt liv. På samma sätt måste vi bli söner och döttrar som i vårt inre är beslutsamma huruvida vi har en livskraft vällande från våra hjärtan – en som är kapabel att återfödas i en ny värld även om våra kroppar dör.

Det spelar ingen roll hur mycket tiden flyger iväg, det spelar ingen roll hur våldsamt ett ilsket hav är, vår innersta kraft måste motstå inkräktandet från omgivningen och envist uthärda under tillväxtens svåra val. Bara på detta sätt, kan vi välkomna den nya våren och bli ett frö, den ursprungliga källan till ett andra liv, vilket kan planteras igen.

På liknande sätt oavsett hur ynkliga vi ser ut på utsidan, om vi behåller våra värderingar som den ursprungliga kärnan som kan höja den andliga livskraften och som ett frö som kan planteras i den oändliga världen, är vi inte eländiga personer även om vi kan tro det. Tillåt oss att inse att ju mer eländiga vi må se ut utvändigt, desto mer fullbordat är garanterat vårt inre. (32-36, 14.6.1970)

”Fader, vi har insett att utan längtan att tjäna och ödmjukt buga oss för Dig, så kan vi inte ha någon relation till Dig i den yttre världen. Öppna dörrarna till våra hjärtan och hör Din röst som väljer upp djupt nere från våra hjärtan och vägled oss så vi kan återfå våra förlorade kroppar idag. Hjälp oss att uppskatta allt slit och alla problem Du genomlidit genom historien för att finna var och en av oss, så vi kan buga ödmjukt med våra huvuden inför Dig.” (4-280, 14.9.1958)

1.2 Syftet med människornas begär

Gud har ingen kropp. Således, för att manifesteras Sin kropp, använde Gud Adams kropp och visade sitt ansikte genom honom. Detta är den fulländande skapelsen.

Gud är den ursprungliga andliga brännpunkten och Adam är den ursprungliga fysiska brännpunkten. Dessa två brännpunkter frambringar en 90 grader vinkel. Detta är Guds syfte med skapelsen och syftet med människornas begär. Om Adam och Eva inte hade fallit, så skulle de innehaft positionerna som far och mor evigt i den andliga världen; men, på grund av syndafallet, så var det inte möjligt. Om syndafallet inte hade skett, så skulle alla kunnat gå till Himmelriket bara genom att lyssna på sina föräldrar som om de lyssnade på Gud. (119-109, 4.7.1982)

1.3 Orsaken till födelsen

Denna värld är rund överallt: solen, jorden och alla stjärnorna; allt är skapat runt. Även vår mun, om vi analyserar den, är rund. Det spelar ingen roll, allt är skapat på detta sätt. Alltså, universum skapar relationer genom att gå runt och runt, genom kretsformade rörelser. Även fast varje enskilt ting har en rund form, så finns den inte av sig själv utan den skapar en relationsförbindelse med helheten.

I så fall, varför är vi födda? Vi är födda för att vara i samklang med det väldiga universumet. Havets vågor som skvalpar mot stranden och även mot våra

hjärtan. Milda brisar suckar och fläktar våra hjärtan in i skönheten. Blommor i full blomning utlöser starka dofter och rör om bland dofterna i våra hjärtan.

(104-122, 22.4.1979)

Om vi är födda, uppfostrade, lever och dör i kärlek, då kan vi bli tacksamma för vår födelse, vårt liv och vår död. Ni är alla födda i en atmosfär där er far och mor älskar och värdesätter varandra till det yttersta. Ni är deltagare i den här kärleken. Eftersom ni blev till på grund av era föräldrars kärlek, så betraktar ni er själva som den fana som rests av era föräldrar. Denna fana vajar för att uttrycka kärlek. Vi är menade att leva för kärleken genom hela vårt liv. Så ni ska låta kärlekens fana vaja för er mor, låta kärlekens fana vaja när du ser din far och låta kärlekens fana vaja för dina syskon (103-258, 25.2.1979)

1.4 Relationen mellan ett ögonblick och en livstid

Din levande kropp kan inte bli perfekt om inte hela din existens blir en fast grund för att absorbera näringsämnen. Detta fenomen inträffar i den naturliga världen. Livets vägkorsning uppträder inte över lång tidsperiod utan i ett enda ögonblick.

Människor som ignorerar ett ögonblick misslyckas att uppbringa något värdefullt. De kan inte bli bra människor, inte heller ärva Guds tron och krona. Således, för ett ljus ögonblicks skull, yttra varje ord med försiktighet, varje handling du utför och även varje tanke

du tänker. Ta tag i livet och lös problemen, tro på att innehållet i ditt dagliga liv kommer förbli en företeelse i relation till världen. Detta är enda sättet hur segerns kungarike fastställs.

På detta vis, fastställs segerns kungarike i ett enda ögonblick. Samma sak är det med den historiska segerns kungarike och den kosmiska segerns kungarike. De som känner till det gränslösa värdet av ett ljus ögonblick och lever enligt den kan bli bra människor, även helgon eller Guds söner och döttrar. På detta vis, så förbinds livet och döden i ett enda ögonblick. (31-217, 31.5.1970)

Idag, är vår inställning problemet. Naturligtvis, är det nödvändigt att först åtrå ankomsten till kungariket och önska att den fria viljan sker. Dock, är det viktigare hur vi själva kan bli ett med Guds vilja.

Om vi använder en enda timme, ser vi hur kan använda den för att bli ett med Viljan som är viktigare än att sträva efter Guds kungadöme ska komma. Därför, måste vi först skapa omgivningar som individer, familjer, stammar och människor som kan ärva Guds vilja, varpå vi kan fortsätta skapa en relation med Guds kungadöme. Då, centrerad på Gud, hur skapar vi en relation med Viljan på en enda timme – om du får en timme – inom ditt dagliga livs sfär. Detta är ett mycket viktigt problem.

Genom att kolla på återupprättelsens historia, så skiljde det fyratusen år mellan Adams familj genom Noas, Abrahams och Moses familj enda fram till Jesus familj. Här, emellertid, vad som

ledde till deras misslyckande skedde inte över ett omfång av, låt oss säga, ett år. I Adams familj, var Fallet mellan Adam och Eva inget planerat och skedde inte under en period av ett år eller ett decennium eller flera decennium. Deras misslag skedde i ett ögonblick och när vi reflekterar över hur deras misslyckande under detta ögonblick har bevarats åt eftervärlden över flera tidsåldrar, då kan vi förstå den skrämmande och det förfärliga i detta ögonblick.

På grund av misslyckandet under detta enskilda ögonblick, har så många människor som gått rättvisans väg under historien fått utstå oräknelig lidande och många slakten som inte kunde följa Viljan föll i fördärvets avgrund. Allt detta blev ursprunget till en oerhörd offerande av gottgörelse. När vi förstår detta, så blir varje vanlig oberörd timme förvandlad till ångslan; men även mer, så måste vi känna ångslan över varje ögonblick, även varje sekund under en timme som passerar revy när klockan stadigt tickar. Även den oändliga Himmelriket kan inte existera utan att ha integral relation med det enskilda ögonblicket

Odödligheten startar inte från när vi dör, utan i ögonblicket när vi lär känna Guds vilja. Här, om det för ett ögonblick finns ett hopp i förhållandet av tid eller en skapad avgrund, kommer evigheten att avbrytas. Därför, genom att gå vägen av tro i vårt liv, uppskjut inte ditt andligt historiska ansvar från detta år till det nästa och sedan året därefter, eller från din ungdom till medelåldern och slutligen till när du åldras. Vi kan inte leva ett sådant liv. Människor med en sådan

livsstil kommer att dö utan att någonsin ha spenderat även en dag utan att ha blivit ett med Viljan under deras livstid. De kan inte beträda Himmelriket.

Hur bra ditt hemland än må vara, så kan du inte beträda Himmelriket om du varit oförmögen att leva en dag utan en segerrik standard; du kan inte beträda den eviga världen om du misslyckades att leva endast ett år segerrikt. Följaktligen, är det viktigt för troende att gå framåt drömmades av evigheten, vad som är viktigare är hur de faktiskt utrotar ondskan och huruvida de kan bli fanbärarna av godhet. Detta är övergripande avgörande. Från det här perspektivet, ledde Adams tillfälliga snedsteg till evigt kval. Det var i Adams familj som Kain och Abel behövde skingra kvalet från deras föräldrar och rasera väggen som fanns mellan bröderna och skapa den ursprungliga familjen. Men mordet på Abel, som representerade återuppbyggelsens plan och arbete, var ett ögonblicks verk.

I det 120-åriga förloppet från när Noa slet för att bygga arken, så var det under endast ett kort ögonblick som Gud utfärdade befallningen, ”Dagen för att fullfölja min önskan har kommit: alla ombord”. De som följde denna befallning kunde motta Välsignelsen från den eviga Guden; de som inte gjorde det begravdes i sfären av den eviga domen.

Samma sak var det med Abraham: Gud lovade att hans efterkommande skulle bli lika många som stjärnorna i skyn och som sanden på stranden (Genesis 22:17) skänktes lika fort som en

blinkning av ett öga. Abrahams offergåva tog inte flera årtionden utan blott en dags arbete. Tiden det tog för honom att hugga offergåvan och att placera den på altaret var inte men än en timme, ändå under denna enstaka timme så borrades frön av liv och död, förbannelsen och välsignelsen.

Idag, vad de troenden bör frukta för är inte umgänget av domen i de sista Dagarna utan frågan är hur de ska harmonisera deras dagliga aktiviteter och vända sig mot livets tvärgata i linje med Guds Vilja. (37-217, 27.12.1970)

1.5 Spädbarnsåldern och de tre följande stegen av tillväxtp perioden

Hur skapade Gud Adam och Eva? Om han använde lera, vilken sort var det? Hur började han? När började Adam och Evas liv? Vi kan inte tänka oss att Gud skapade dem som vuxna, men som barn. Utan föreställningen att Gud uppförde sig som en gravid mor som därpå födde, gav näring och uppfostrade ett barn, så kan vi inte på ett logiskt sätt förklara existensen av formandet genom de tre efterföljande stegen av tillväxt. Om vi tänker logiskt, så passerade Adam och Eva genom spädbarnsålder innan de kom in i tillväxt och fullkomlighetsstegen. Detta är den himmelska lagen.

Hur var Adam och Evas spädbarnsålder? Vi måste fortsätta utifrån konceptet att den osynlige Guden gav näring till ett barn vars bygnelse var i en värld utan form och som kunde gå igenom den fysiska världens väg. (225-198, 20.1.1992)

1.6 Vår livsväg

Eftersom samhället, nationen och världen vi lever i är långt ifrån idealet, all sorts lidande förekommer och goda och onda har helt motsatta syften.

Om vi skulle ta ett stickprov från ett hundra män, så skulle det avslöja att hundra procent av dem kämpar och står emot deras omständigheter för att stå ut med deras dagliga liv. Därför saknar vi alla i våra dagliga liv, akut självförtroendet att vi kan avsluta det arbete som vi planerade på morgonen. Med ett bredare område av aktiviteter skulle vi ha behov av proportionellt mer drivkraft och beslutsamhet för att kunna föra allt till ett segerrikt resultat i vårt vardagsliv. Eftersom vi saknas detta, kan den dagen inte vara segerrikt. Sådana dagar blir till månader och månader till år.

Vi saknar också miljöer som är befrämjande för att uppfylla våra månatliga mål. För att avsluta en månad segerrikt, behöver vi drivkraften och beslutsamheten som är nödvändig för att uppnå ett genombrott, i att tackla både detaljerna och komplexiteten av den månaden. Utan dem, kan vi inte avsluta våra månadsaktiviteter segerrikt.

För att vi ska gå igenom ett år segerrikt krävs av oss att vi har den kämparanda eller drivkraften som kan stöta undan alla dessa utmaningar under 365 dagar. Vi kan därefter fira det år segerrikt. Om vi lever ett år på detta sätt och fortsätter i denna riktning, kommer vi slutligen uppnå tio och därefter tjuugo och därefter trettio år och det blir slutligen vår livsväg. (31-30, 12.4.1970)

Människor som bor på jorden i dag inte fly från tidens tvång. Det har varit sant genom historien. Individier, familjer, stammar, människor, länder och världen flyttas inom sfären av tid.

Varhelst människor existerar, finns det alltid något mål som kan uppnås. Vi ska fokusera på ett sådant mål för tio, tjugo, trettio, sjuttio år och, sannerligen, hela vårt liv. Ju större vårt mål är, ju starkare behöver vår inre förpliktelse vara. Om vi inte underhåller en inre beslutsamhet som kan överträffa målet genom en process som kallas tiden, kommer målet att bli ouppnåeligt. (31-149, 24.5.1970)

1.7 Det ursprungliga hemlandet som vi måste söka

Du kanske inte vet om verkligheten av den andliga världen, men jag tycker om den speciella förmånen från Gud av att ha en klar inblick in i den okända världen. Grävandes till roten av den världen, så fann jag deras principer vara ganska enkla. I den andliga världen kan endast de som lever för andra i överensstämmelse med Guds universella principer, beträda de högre sfärerna. Världen som struktureras likt dessa linjer är det ideala himmelriket. Denna plats är det ursprungliga hemlandet som mänskligheten måste söka. I dag, även om vi är flyktingar från vårt ursprungliga hemland och lever ett faller liv, är vi ämnade att återvända dit. Gud var tvungen att skapa en bana för detta genom historiens förlopp eftersom vi inte kunde göra det själva.

Detta är varför Gud lyfte upp många olika religioner. De är träningsplatser som han har riktat allt folk till längs vägen, oavsett deras ras, kulturella bakgrund, seder och traditioner. Religioner är träningsplatser för att utbilda folk att bli berättigade att återvända till det ursprungliga hemlandet.

Med de olika kulturella bakgrunderna i baktanken som spänner sig över fyra av världens hörn, så leder Gud mänskligheten in mot en enad värld av religioner som kan fortskrida mot högre mark.

Vad undervisar religionen som vägleder människorna till det centrala ursprungliga hemlandet? Det är att leva för andra. Högt framstående religioner brukar betona denna princip, de undervisar oss till att vara artiga och ödmjuka, för att stå i positionen att upplyfta andra och för att leva för deras skull och till att tjäna dem uppoffrande. Allt detta fungerar för att ingjuta disciplin i oss för att lyda Himmelrikets lagar. (78-115, 6.5.1975)

1.8 Vår högsta bana i livet

Vad bör vår liv vara? Det är vägen av att äga Guds kärlek. Att äga Guds kärlek är livets högsta och slutliga destination. Allihopa, män och kvinnor, måste gå denna väg. Våra liv måste leda oss till den oändliga kärlekens Gud. Den största livet består av att finna Guds kärlek genom att korsa över dödens bergstopp tio- och även hundratals gånger och att fortsätta sökandet även efter döden.

Vad är slutpunkten av våra begär? Det är att äga Guds kärlek. Även om vi

säger att vi äger Gud, om vi inte kan äga en kärlek inom Honom som är mer dyrbar, kan inte Guds bli vår. Således, måste vi äga Guds kärlek. Om vi bara äger Guds kärlek, skulle det därefter vara helt acceptabelt, även om Han inte var närvarande. När hans kärlek blir min och min kärlek blir Hans, blir det inre och yttre ett för den första gången. En nation som baseras på sådan kärlek blir ett idealt hemland utan över- och underklasser.

När vi ligger i kärlekens plats, känner vi att det finns ingenting under solen som inte är godhet och som finns för vår skull. Eftersom Guds kärlek är på detta sätt att, den himmelska världen, som är människans destination, nämligen Himmelriket, är en plats fylld av kärlek. (39-210, 10.1.1971)

1.9 Standarden av födelse och standarden av liv

1.9.1 Den felaktiga standarden av födelse

Människor i dagens värld som stoltserar med deras härkomst och står ut med deras rang för att markera av social skillnad, är omedvetna att deras födelse befläckades andligt. De vet inte att de var födda med kärlek, livet och släktlinjen av Satan; Guds fiende. Detta är ett allvarligt problem.

Tack vare Fallet, har människorna varit födda från Satans kärlek som fortplantats till deras föräldrar. Satans blod har fortsatt ner till våra mödrars och våra faders liv ändå fram till oss i nutiden. Frukten av dessa tre är dig.

Som sådan, så tillhör alla den sataniska blodslinjen. Med andra ord, Satans blod rinner i dina ådror. Därför, uthärdar han automatiskt sin ideala frukt medan Gud strävar för att frigöra alla män och kvinnor och för att omforma dem till ursprungligt rena och perfekta människor. All ni började från Satans kärlek och är född från hans blodslinje. Sedan din start var allt fel, måste du gå tillbaka till den ursprungliga punkten. Eftersom vi har vårt ursprung från falska föräldrar, behöver vi att gå tillbaka och starta igen från Sanna Föräldrar. Hur allvarlig är detta? Det är nödvändigt att på nytt ärva Guds kärlek, liv och släktlinje.

Det är därför, när du mottar Välsignelsen, då genomgår du ceremonin för att ändra släktlinjen. Du måste tro på detta mer än på ditt eget liv. Bara för att det är Enighetskyrkans ceremoni, bör du inte se det som någon vanlig ritual. Det är som en underbar drog, ett motgift, för att omvandla det döda till liv.

Våra förfäder begick ett så gravt fel så att otaligt många människor föll offer för sådan grymhet genom den mänskliga historien. Med den vetskapen, kan vi inte beträda samma bana någonsin igen! Vi betalade ett högt pris genom historien för att ha förevigat otillåten kärlek i den fallna andliga – och fysiska världen, med långtgående följder för individer, familjer, samhällen, länder och världen. (216-109, 9.3.1991)

1.9.2 Livets standard

När talar om liv, menar jag evigt liv. Jag hänvisar inte bara till den andliga

världen, men till ett liv som ska levas i all evighet. Varje individ skapades för att vara ett objekt av Guds kärlek. Du är objektpartnern av den eviga Guden och partnern i hans kärlek. Guden hyser aningen av riktig kärlek mer, än han värderar sig själv. Han är centrum av den fullkomliga sanningen och det eviga livet. Hans ideal är mer evigt och central än den ideala sanna kärleken. Partnern av den kärleken är du. Attribut av kärleken främjar enhet mellan partners. Sådan kärlek kan ena en nation. Således, kan den ena partnern göra sällskap med den andra partnern i varje position och följa anspråkslöst. Du kan ärva Guds hela lycka och även hela hans hjärta. Jag gick igenom en bedrövligt lidande väg för att upptäcka detta och står nu på det fundamentet. Det är subliment och upphöjt och kan inte utbytas för något: det är en fantastisk nåd. Därför står jag, i samma position tillsammans med Gud. Jag delar den eviga positionen av sann kärlek. Andevärlden är i en annan dimension än denna inskränkta jordiska värld. Vi kan inte röra oss fritt inom det jordiska gränsområdet, men eftersom andevärlden är på ett högre dimensionellt plan, kan du göra vad vill där; du kan hoppa över tid. Om du önskar något som baserad på kärlek, kan du ha allt när som helst, överallt.

Vi skapades ursprungligen som eviga varelser. Om vi blir eviga varelser av sann kärlek och går till andevärlden, kommer vi bli fria. Det första av livets standard är standarden av godhet och ondska, det andra är startpunkten och det tredje är evigt liv. (216-107, 9.3.1991)

Sektion 2 Människors status och karaktär

2.1 Guds syfte med att skapa människan

Varför skapade Gud människan? För det första, var det för att Gud skulle stå i positionen föräldern. Förälder, är emellertid osynlig även i andevärlden. Det finns ingen modell. Således, för att bli föräldern över människor med en form, måste Gud ha en form. Annars, kan han inte vara i centrum.

För det andra, fodras en vertikal linje som är endimensionell och frambringar inte ett område; reproduktionen kan inte äga rum i andevärlden. Ett stort område eller ett utrymme kan endast vecklas upp horisontellt baserat på en vertikal axel som har en 360 graders vinkelrätt rotation.

För det tredje, var det för att underhålla evigheten av sfären från kärlekspartnern. Det var inte endast Adam och helgdagsaftonen som skulle vara Gud partners. Adam och Evas barn skulle stått i positionen av Guds partner, precis som deras föräldrar gjorde. Därför, producerade Gud människor för att betjäna deras position som hans partners för all framtid. Både Adam och Eva kallade Gud, "fadern". Skulle deras barn kalla honom för farbror eller farfar? De skulle kalla honom för fadern. Ordet partner antyder på jämställdhet. Vi måste multiplicera Guds kärlek horisontellt och att göra kärleksvärde fullkomligt. Värdet av perfekt kärlek är ett enda. Det är jämställdhet.

För att repetera, för det första, behövde Gud en form eller en kropp, nämligen den av en förälder. Han tog den formen för att uppenbara Sig själv som Adams fader. För det andra, behövde Gud ett produktionscenter för medborgarna i Himmeleriket. Som sådan, är makar och hustrur fabriker. Om man använder den analogin, skulle det vara bättre att koppla in massproduktion eller en småskalig produktion? Massproduktion är bättre. Genom att automatisera dessa fabriker skulle det samlas och packas till Himmelerikets kapacitet. Det är varför kvinnor skapas för att föda många barn.

(222-337, 7.11.1991)

2.2 Människor som medlare mellan de andliga och fysiska världarna

Gud skapade alla ting och människor. Allt började med Gud i centrum. Genom att skapa människor, önskade Han att se själv i förening med mänskligheten och all saker i position av jämvikt; sådan var Hans vilja i skapelsen. Det fanns Gud och det fanns den skapade världen och människan som stod emellan dessa. Som sådan, fungerar människor som medlare mellan den andliga världen och den fysiska världen.

(67-143, 1.6.1973)

2.3 Kropp och sinne och det andliga jaget

Det Kosmos som vi lever i idag, har två axlar: en synlig axel och en osynlig, som skapar en dubbel struktur. Objekt kretsar runt subjektet, som roterar själv,

liknande till givande och tagandet mellan sinne och kropp. Alla varelser existerar enligt denna princip. På samma sätt, i den fallna världen i dag, måste denna axel nollställas i överensstämmelse med banan av återupprättelsen.

Vad är centrum i en människas kropp? Det är sinnet. Kroppen kretsar runt om sinnet och flyttar sig enligt dess befallning. När sinnet riktar kroppen för att gå österut, måste den göra så och detsamma i motsatta riktningen. Kroppen kan inte flyttas på dess egna infall.

(136-13, 20.12.1985)

Vi har både sinne och kropp. Ovanför vårt sinne är vår själ och ovanför vår själ är Gud. Vi kan endast göra oss själva perfekta genom att fullständigt bli ett med Gud. Trots att vi är begränsade enheter, representerar vi all historia och alla framtida öden och därför ägare av allt kosmiskt värde. (4-267, 3.8.1958)

Människor måste lyssna till sitt sinne i sökandet efter deras öden. Detta är himmelsk lag; Gud straffar de som inte lyder vad deras sinnen befäller. Allt igenom historien, har Gud undervisat oss som lever i överensstämmelse med vårt samvete och inte snärjas av ondskans materialism. Därefter motsvarar vårt samvete till den himmelska lagen till ett hundra procent? Det gör den inte, tack vare de oändliga barriärerna som blockerar det. Förut var porten till himlen en labyrint av utmaningar. I den kristna benämningen, är det domens portar. Den nuvarande trenden av denna tanke visar en tid av skräck, osäkerhet och

kaos. Det är en tid som människor inte kan hålla sig kvar till centrum hur hårt de än försöker.

Vi bör inte låta oss själva betungas av materiella ting. Varför inte? När Gud skapade mänskligheten med ett fysiskt jag och ett andligt jag, var själen i centrum. (4-269, 3.8.1958)

2.4 Fulländad rörelse och resonans

Resonans betyder att vibrera på samma frekvens. Vårt inre jag, som lever i en evighet och vårt yttre jag, som lever i Himmeleriket på jorden, bör kunna vibrera genom att centrera på kärlek. Vid resonans, så sammanstrålar ljudvågor och flätas samman, samtidigt som det svänger runt om dess kärna. Likväl, när det andliga och det fysiska jaget harmoniserar tillsammans med Guds kärlek, så integreras de andliga och fysiska cellerna i en perfekt rörelse med varandra.

Därför, när våra ögon fungerar, kan de se allt i himlen och på jorden. Detta är, därför att de är integrerades i en perfekt rörelse. Är det inte samma sak som med en mikrofon? Om dess kapacitet är bra, ska den genljuda till ett hundra procent. På motsvarande sätt, när vårt fysiska och andliga jag blir ett och uppnår ett flyktigt stadium genom styrkan av kärleken, så måste himmel och jord, Gud och alla andra svänger förstående. (171-102, 13.12.1987)

Det mänskliga sinne-kropp delningen gäller män och kvinnor. Betrakta att en man och en kvinna båda har ett

andligt jag såväl som ett fysiskt jag, tillsammans representerar de faktiskt fyra enheter. Delat blir de fyra människor. Hur blir dessa separata fyra enheter en? Varför skapade Gud fyra människor på så sätt? Med Guds sanna kärlek som deras centrum, så kan de uppnå en perfekt union.

Alla ni äger en själ som vi i Enighetsskyrkan kallar för det andliga jaget och det fysiska jaget. Det andliga jaget, som är osynlig inför våra ögon, existerar verkligen. Därefter, när blir ditt andliga – och fysiska jag ett? Detta är problemet. Det är samma med trimma – dela sig: när du slår en av dess skänklar, då vibrerar de andra klorna på samma frekvens.

På liknande sätt, när Guds kärlek agerar på vårt sinne, så reagerar vår kropp automatiskt. Med det i faktum, är det inte Guds vishet, makt eller storhet som kan bringa sinnet och kroppen till full resonans, men endast Hans kärlek. Vad är i fokus, i den ideala riktlinjen, som dina fem fysiska sinnen och dina fem andliga sinnen sträcker sig långt fram till att nå? Det är varken Guds styrka eller hans vishet. Hans kärlek är i fokus och riktlinjen för allt. (138-254, 24.1.1986)

Sektion 3 Det väsentliga i livet

3.1 Själen är det väsentliga i livet

Där det finns en kärna, så måste det finnas något ömsesidigt liknande som kan kretsa runt den. Som elektroner kretsar runt om protoner, är människor avsedda att kretsa runt Gud. Gud kan fullfölja återupprättelsens plan och

arbete eftersom människans sinne, som likt en elektron, naturligt relaterar till kärnan av Guds sinne, som kan liknas vid protonen.

När vi finner sanningens ord, kan vi känna Guds liv pulsera och känna harmonin av hans kärlek. På motsvarande sätt, genom att söka Guds liv och älska genom sanningens väg, blir vi människor av värde.

Sanningen är evig och oföränderlig. Hur kan vi därefter finna sanningen samtidigt som vi måste skilja mellan det goda och det onda i denna fallna värld? Vi gör det genom att undvika själviskhet och genom konstant självutplånande. Bibeln undervisar oss att de som höjer sig själva till skyarna kommer förödmjukas och att de som är ödmjuka kommer att höjas till skyarna (Matt. 23:12; Luk. 14:11; 18:14). Vi är i grunden andliga.

Därför, när du går till andliga världen, kommer du djupare förstå att kärnan av att vara människa är att leva för andra. Varför fortsätter då människan att leva ett själviskt liv? Det är för att all mänsklighet blev förbunden i samma blodlinje som ängeln, vid namnet Satan, som stred mot den himmelska lagen. (2-137, 17.3.1957)

Vi måste nu äta andlig mat. Vilket bör vara mer smakligt: fysisk mat eller andlig mat? För att fortleva och stå på Guds sida, behöver du att utbilda dig själv för att tycka om smaken av andlig mat mer än fysisk mat. Smaken av ett liv som centreras på andlig kraft skulle vida överskrida det liv som baseras på fysisk makt. (131-210, 4.5.1984)

3.2 Meningen med Herren över hela skapelsen

Vad betyder termen herren över hela skapelsen? Vem är herren över hela skapelsen? Några säger att människan är det, men den grundläggande skaparen är Gud. Vi vet alla att andar finns. Alla vi har andar och, eftersom vi är ledarna bland andarna, i slutanalysen, är vi alla herren av skapelsen direkt förbunden till Gud. Människor kan inte bli herren av hela skapelse själva. Hur kan de, som är skapade varelser, bli herrar över hela skapelsen? Alla skapade varelser är resulterande varelser; som Skaparens motpart, som sådana kan de varken med hjärtat kontakta med eller äga ursprunget, utan snarare existerar för bli besatta av det.

Klart är att vi, alla är resulterande varelser. Herrar över hela skapelsen jag hänför till, är de som upptar den centrala positionen i andevärlden. Jag talar om det ursprungliga påtänkta enhetliga förhållandet mellan Gud och mänskligheten. Herrarna över hela skapelsen är i positionen av att kommunicera med Gud.

Även om människor kallas herren över hela skapelsen, är inte alla kvalificerad att vara en. De som lever ett individualistiskt liv är olämpliga att gå med i klubben över hela skapelsens herrar. Och de, som har utmärkt sig själv genom att söka den stora godheten, är valbara. Gud söker till att fullborda Hans önskemål genom sådana människor. När det händer vems himmel kommer den att bli? Inte Hans utan deras. (32-136, 5.7.1970)

Hur bör människor leva? Evtg. Genom att leva några åttio år i denna onda värld, kan vissa människor inte se någon skillnad mellan döden av en myra och det av en människa; dock finns en skillnad. Vi är olika därför att vi är andliga varelser. Hur kan det vara så att vi kan bli herren över hela skapelsen? Det är för att vårt sinne inte åldras; den är tidlös och bär därför den högsta auktoriteten. Alla andra ting genomgår förändring; även äkta guld förvittras (159-277, 19.5.1968)

Baserat på den principen kan vi kalla oss själva herrar över hela skapelsen? Det är varken pengar, inte heller kunskap, eller makt, men snarare Guds sublima kärlek (210-308, 27.12.1990)

3.3 Det inre och yttre jaget

Vad är det ursprungliga ödet för mänskligheten? Det är att uppleva glädjen att dela fullkomlig kärlek, inom Guds absoluta kärleks herravälde och att visa värdet av att prisa och respektera. Mänskligheten uppstod bland den fullständiga föreningen och harmonin mellan himlens och jordens öden. Följaktligen, har vi ett osynligt sinne och en synlig kropp. Om vi hade varit födda enligt vårt ursprungliga öde, skulle vårt sinne och vår kropp vara delade i konflikt eller skulle de vara i fullständig förening? De skulle vara i fullständig förening. Ditt inre och yttre jag är i konflikt. När ska denna konflikt avslutas? Efter tio år? Eller ens inom tiden när du dör? Om Gud hade skapat människor

på det här sättet, då skulle Han inte vara en Gud med ett enda syfte utan en Gud med dubbla syften. En sådan Gud skulle bli en kaotisk gud. Alla lagar av universum följer systematiskt ett distinkt syfte utan att syfta åt olika håll. Från det perspektivet, vet vi att vi inte ursprungligen är skapade på det här viset. Låt oss, därför lägga vår kropp åt sidan och finna vårt ursprungliga sinne. (44-194, 7.5.1971)

Vad är viktigare, vårt fysiska jag eller vårt andliga jag? Inte köttet, utan anden. Vårt kött har ett eget liv som i genomsnitt uppgår från sjuttio till åttio år, inom den inskränkta sfären av tid och rum, innan det försvinner in i ingenting. Men vår själ har kraften som överskrider både tid och rum. Därmed är det vårt ursprungliga syfte för att känna igen vårt historiska ansvar och att uppfylla det.

Oavsett hur bra du lever fysiskt, kommer vi till slut alla att dö. Våra kroppar kommer ändå att förgås. Det är så vi är skapade. Vad är viktigare: andliga standarder eller fysiska standarder? Våra liv är inte menade att baseras på fysisk standard. Köttet finns för sinnet och omvänt. Fastna inte i slentrian i en icke-kyrkligt livsstil. Ni måste bli enheter som förenar sinnet och köttet i en position för att rädda köttet och börjar från en position av ett högre värde. (20-324, 14.7.1968)

3.4 Syftet med livet på jorden är att förkroppsligas i perfektion med sinne-kropp

Vad är syftet med Viljan? Det är att göra perfektion av människan andligt

och fysiskt. Individuellt, föreställer vår själ det förflutna och vårt kropp nutiden. Båda världarna invaderades. Vi behöver erövra den närvarande sataniska världen fysiskt och den förgångna sataniska världen andligt. När du vinner över dåtiden och nuet genom att försvara standarden över sinnet i fråga, välsignas din framtid. (73-96, 4.8.1974)

Vi behöver känna till att det är den fysiska världen, inte den andliga världen, som är subjekt. Den fysiska världen, inte den andliga världen, är subjekt när det gäller att uppnå perfektion. Perfektionen av den fysiska världen omfattar både perfektionen av de andliga och fysiska världarna. Således, är livet på jorden dyrbart. (91-177, 6.2.1977)

Sektion 4 Det ädla livet på jorden

4.1 Livet på jorden är för att förbereda oss för livet i den andliga världen

När Gud skapade mänskligheten och all ting och förkunnade godhet, ämnade Han att de inte skulle slåss mot varandra. Religionen undervisar oss att gå till anfall mot vår kropp och göra så att den följer vårt sinne. Vi måste korsa över från ondskan till godheten.

Den fullständiga segern av vår kropp betyder att även Satan har fullständigts utrotats och har underkuvats. Vi kan bara gå till himmeln, endast när vi har underkuvat Satan. Vi kan inte erövra Satan utan en fysisk kropp. Detta är därför att missö-

det som drabbade våra kroppar uppstått på vår jord och därför måste botas på jorden. Om inte vi utför våra utsedda uppgifter på jorden, kommer vi sluta i det eviga helvetet. Omvänt när du triumferar på jorden och står på den himmelska sidan av godheten, kan du gå till det eviga Himmelriket. (65-293, 2.1973)

Livet på jorden är kort. Vi lever inte länge. Om du insett detta, skulle dina timmar blivit för dyrbara för att spenderas på att sova och att äta. Äta, sova och leka i farten. Ju mer du lever ett sådant liv, ju större välsignelse mottar du; mer än något annat i stora vida världen. (80-225, 23.10.1975)

Är om vår ämbetsperiod på jorden kan begränsas till åttio år, är vår slutstation altaret av världen. På så vis, så representerar våra ägodelar skapelsen som tillhör världen, våra kroppar är kropparna av allt folk i världen och våra sinnen är sinnena av allt folk i världen. Ett sådant hjärta är ett med Gud. Alla dessa sammansluter till att skapa ett altare. (75-165, 2.1.1975)

Saker händer inte av en slump. Förberedelsen är aldrig lätt. Beskådat mot bakgrunden av en livstid, är barndomen tiden att förbereda sig för tonårstiden. Början av livet är tiden att förbereda sig för bli gammal, som i sin tur är tiden att förbereda sig att gå till andevärlden. Vår livstid är en period av utbildning under vilket vi genomgår ett förlopp som förbereder oss att få en universell personlighet. (147-188, 21.9.1986)

Vi lever i denna värld; ändå är det inte den enda världen som existerar. Det finns också en andlig värld. Denna värld och andevärlden bör integreras tillsammans istället för att separeras i två världar. Var är platsen som vi ska gå till och leva?

Naturligtvis, genom att leva fysiskt på jorden, inleder vi processen till den eviga världen. Vanliga människor, är helt enkelt födda in i denna värld, går igenom ungdomen, börjar deras början och deras åldrande. Deras liv passerar likt solnedgången. Det som vet om andevärlden inser att en livstid är bara ett flyktigt ögonblick som i jämförelse med det eviga livet efter döden. Eftersom det är så, tjänar vår livstid till att förbereda oss till att välkomna evighetens värld.

Elevernas prestation fastställs av skolan. En norm baseras på antalet poäng de förväntas att samla på sig under ett akademiskt studieår. Om eleverna uppnår ett mindre förväntat resultat, så uppnår de inte motsvarande grad i likhet med vad skolan satt upp. Allt kan mätas med hjälp av någon norm. Vårt liv i den fysiska världen är liknande perioden som när vi förbereder oss själva att uppfylla de uppsatta normerna som sätts upp av skolan. Vi strävar för att samla ihop bedrifterna av en hel livstid. Med andra ord, så mäts vårt liv mot måttstocken som bestämmer i vilken mån vi har uppfyllt vårt ansvar. (140-121, 9.2.1986)

Smält inte allt för din egen skull, utan för Guds skull, din nation, stammen, familjen och trolovade. En självcentre-

rad livstid är åtföljt med bekymmer. Omvänt, får alltid osjälviska personer vänner. Om du hela tiden ägnar dig till välståndet av andra till den grad att du tömmer dig själv, så blir du till vakuum och sanningen kommer in i dig. (203-101, 17.6.1990)

Vad är stoltheten av vår Enighetskyrka? Det första är sann kärlek och det andra är Sanna Föräldrar. Dessa benämningar finns endast i Enighetskyrkan, inte i ordboken. Det tredje är sanna barn och det fjärde den sanna stammen. Dessa förbinder till våra fyra huvudsakliga mål. (203-103, 17.6.1990)

4.2 Det värdefulla i vårt liv på jorden

Om du befrias, så befrias Gud. Om din familj befrias, så gör den himmelska familjen det också. Den är samma sak med himmel och jord. Enligt, det bibliska meddelandet, "Vad du binder på jorden skall vara bundet i himmelen och vad du löser på jorden skall vara löst i himmelen.", det belyser enheten av den dubbla strukturen.

Förstå värdet av dagarna som du kan göra bruk med din kropp. De ger oss vårt enda tillfälle att använda våra kroppar för att återupprätta Gud och universum och för att förena världen. Fullständigheten av Gud och hela skapelsen kan inte utbytas för värdet av livet på jorden. Varför? För att utan människans existens fysiskt på jorden, annars skulle Gud och universum kombinerade tillsammans fortfarande inte var komplett.

Förstår hur dyrbar människokroppen är. Vi kan inte byta vårt fysiska jag även för universum. Det är i detta ljus vi förstår den bibliska versen, ” Och vad hjälper det en människa, om hon *vinner hela världen*, men förlorar sin själ?” Eller ”vad kan en människa ge i *utbyte* mot sin själ?” (91-190, 13.2.1977)

Den genomsnittliga livslängden överskrider inte åttio år. Inom det korta utrymmet av tid som tilldelades till oss, måste vi få ett grepp om alla historiska sfärer som flätades samman av godheten som var intrasslade i historien. Inse vidsträcktheten av sfären av godhet som vi ska utforma en förbindelse med under vår korta tid på jorden, vårt sinne och vårt samvete måste enträget söka framåt. Om vi dör, kan vi inte göra det. När vi fortfarande lever, låt oss finna vårt ursprungliga hemland och återställa suveräniteten av vårt hemland. Endast genom att tjäna den himmelska härskaren och leva i hans land kan vi beträda Guds kungarike i himlen. (155-25, 6.10.1964)

Andevärlden är oändlig och evig. Hur skall vi leva våra liv för att kunna gå dit? Vi behöver återställa ordningen medan vi lever. Det finns inget annat tillfälle att räta ut saker. Ett självcentrerat sätt att göra detta finns absolut inte. Om det gjorde det, skulle Enighetskyrkans Pastor Moon aldrig ha lidit som han gjorde. (59-50, 2.7.1972)

Principerna som framförs av Enighetskyrkan är den enda och riktiga

vägen att gå även efter perioden av ett årtusende och tio årtusenden. De som misslyckas att fullborda detta, under deras livstid, måste stå för konsekvenserna när de går till den eviga andevärlden. (135-296, 15.12.1985)

4.3 Vanorna är viktiga

Låt oss, avsäga våra vanor från den sataniska världen och instifta Guds nya ordning. (213-19, 13.1.1991)

Det är mycket svårt att bryta en vana. Sedan vi levt i den sataniska världen fram till nu, har du haft självcentrerade vanor; dessa hårdnar och torkar som cement, som blir även djupare inrotat än beroendet Koreaner har för kimchi (inlagda grönsaker), doenjang (sojabönedeg) och kochujang (tjock sojabönedeg som är blandad med röd peppar).

Det är ett historiskt faktum. Efter uppkomsten av djävulen, har våra vanor blivit mycket djupt rotade. Hur utrotar vi dem? Hur djup grop du än gräver, så kan du inte komma till roten av detta allvarliga problem. För att gå till himlen, behöver man byta ut alla de tidigare vanorna med Gudscentrerade vanor. (213-19, 13.1.1991)

4.4 Livet på jorden är standarden

Mitt liv är till för att leva för Gud och världen. Fundera inte på att leva för dig själv. Lev för Gud, Sanna Föräldrar och mänskligheten. Sann kärlek är outhärlig för dig när du bildar fundamentet av de fyra positionernas grundval med

dig själv i centrum, för att förena Gud, Sanna Föräldrar och mänskligheten. Gud önskar sann kärlek. Sanna Föräldrar önskar sann kärlek och hela mänskligheten önskar sann kärlek. Ni bör bli människor som kan överta det sanna universumet centrerad på sann kärlek. Vi behöver ha detta i konstant åtanke.

Därför, måste vi utvärdera graden som vi har levt enligt den himmelska standarden tills nu. Ni bör bli människor som representerar mänskligheten, Sanna Föräldrar och Gud. Människor som lever enligt detta sätt kommer inte bli inskränkta av någon gränslinje när de går fritt mellan andevärlden och var-somhelst på jorden. Om du önskar att äta middag tillsammans med tusen vänner, är en sådan erfarenhet endast möjlig i en värld av kärlek. När Gud utövade sin kapacitet som Skaparen, gjorde han det centrerad på kärlek. I andevärlden, när du förbinder med sann kärlek, kan du styra och skapa allt. Det är vår ideala hemstad. Om inte du gör en förbindelse med sann kärlek, kommer allt vara förgäves. (147-115, 31.8.1986)

4.5 Allt vår fysiska kropp gör antecknas

Om mer än två tredjedelar av ditt liv har varit obeskrivlig bedrövligt, kunde du radera det? Du kan du inte. Dessa erfarenheter förföljer dig. (34-139, 30.8.1970)

Vi behöver gottgörelse för återupprättelse. Återupprättelse är också omskapelse. Du bör lämna ett liv av

värde. Några människor säger att när de blir gamla kommer de börja tro på Jesus, dö och därefter gå till himlen. Men när vi blir gamla är det svårt att rätta till allt. Därför, ju yngre desto bättre: det är mer värdefullt för att dig att veta sanningen vid en ålder av femton snarare än vi en ålder av tjugo och även bättre om du får veta sanningen från spädbarnsåldern.

Är vattnet inuti din kropp rent eller smutsigt? Den skulle innehålla sand och pärlor. Efter en hård nederbörd, blir floder och bäckar nersmutsade av all allsköns avskräden som flyter i dem. Likväl, är ni alla fyllda av alla sorter av föroreningar. Således, behöver ni gå i genom den omrörande och ansträngande processen av ett filtreringssystem. Var inte egoistiska annars skapas en blockering. Om överdrivet mycket smuts hopas sig, blir filtret täppt och vattenflödet stoppas.

Har du någonsin tänkt tanken att du kommer kontrolleras av en andlig röntgenmaskin när du går till andevärlden? Gud behöver människor som har passerat genom filtret. (97-60, 26.2.1978)

4.6 Livet på jorden är mycket viktigt

I den andliga världen kommer ni att leva i en sfär under tillsyn och vänta där något årtusende.

Nivån av era Välsignade Familjer är helt olika, ni går till platsen som motsvarar er nivå och stannar där väldigt länge. Därefter kommer dina förfäder och söner och döttrar att anklaga dig med ordstävets, "Varför gjorde du det?" Varför gjorde du inte bättre ifrån dig?

Vad är detta? Tiden som du spenderar på den här platsen beror på nivån av dina prestationer. Det är inte en lätt sak. Det är därför du måste uppfylla allt på jorden. Du måste göra allt som jag berättar för dig. En skruv behöver en mutter för att sitta fast säkert. Endast när muttern passar kan den sitta fast. Förstår du? De måste passa.

Hur viktigt är livet på denna jord? Det är ett ögonblick som bara återkommer en gång. Jämfört med evigheten, är livet på jord endast en prick, ett extremt kort ögonblick. Det är oansenligt. Ni måste gå bortom ert fysiska liv och förbereda er för andevärlden.

Du måste alltid vara kompetent att kontrollera och erövra allt genom att stå i centrum med en sådan konventionell filosofi. Utan att göra så kan ni inte uppnå individuell perfektion. (207-99, 1.11.1990)

4.7 Att använda våra fysiska jag för att fullborda vår del av ansvaret

Du måste tänka på Gud och Sanna Föräldrar i ditt liv. Genom att göra så, kan ditt sinne och din kropp stå inom ett harmoniskt, stabilt och en fullbordad sfär genom kärlek.

De som levt på ett sådant sätt förut kan göra samma sak i andevärlden. Det finns ett utvidgat inre liv på jorden. Nivån av utvidgningen av ditt inre liv kommer komma ut på ytan i andevärlden.

Sedan kärleken är internaliserad, är Gud och människor som en cell av kroppen. Andevärlden är världen där du kan bli en av de cellerna. När du beträder

ett sådant tillstånd, kommer Gud helt säkert in i ditt hjärta. När du ropar, Gud! Kommer han att besvara ditt hjärta, Vem anropar mig? Vad är det? Med andra ord, är det en värld som du lever tillsammans med Gud.

Därför, är din del av ansvaret mycket viktigt. Det är varför jag etablerade principerna om att ta ansvar. När du ser dig själv i spegeln på morgonen, bör du betrakta hur du, som en man eller kvinna, ska fullborda din del av ansvaret. Det är en allvarlig angelägenhet.

Dina fem sinnen kommer att bli hänfödda av kärleken de når efter att de ha utfört din del av ansvaret. Alla dina sinnen verkar inom en påtaglig sfär av kärlek. (218-128, 14.7.1991)

För att utföra din del av ansvaret, vad bör du göra? Vad bör ni göra för att bli människor som kan fullborda deras del av ansvaret? Ni bör stå i positionen att förneka allt som var fött från den emotionella anslutningen till Satans släktlinje. (139-249, 31.1.1986)

Vad händer när en person går till andevärlden? Han blir Guds kropp. Adam blir Guds kropp. Detta är vad Jesus ansåg när han sade, Fadern är i mig. Den första korintiersversen, ”Vet ni inte att ni är Guds tempel? bekräftar att kroppen är det heliga templet där Gud bor; det är Hans hus.”

Hur, kan du likna Gud? När du når den fulländade nivån genom din del av ansvaret, lever Gud inom dig och skapar en enhet mellan dig och Gud. (130-21, 11.12.1983)

Sektion 5 Välsignelsen och evigt liv

5.1 Varför vi behöver veta om utfärdandet av evigt liv

Varför förstörs familjer i denna värld? Varför förblir mödrar, fäder och barn fiender? Det är för att det inte finns någon sann kärlek. Det mest viktiga är evigt liv, men människor vet inte om att andevärlden existerar. Om du visste att du levde för evighet, skulle du inte begå ett brott även om andra befallde dig till att göra det. Du skulle inte leva för din egen skull, om även andra befallde dig. Ovetandes om detta, huruvida tror du på Kristendomen eller någon annan religion, kan du aldrig gå till himmeln, Guds ideala värld. Du kan inte gå dit, utan att ha investerat i sann kärlek och liv. (205-261, 9.9.1990)

Om vår kyrka beväpnas med Principerna, kommer utfärdandet av evigt liv bli klar. Om det inte förbands till detta utfärdande, skulle även en social revolution vara omöjlig. Ingen önskar att hamna i omständigheter av stor fattigdom och fördärv än de han eller hon lever för närvarande i.

Om vi närmar oss saker från perspektivet av evigt liv, kan vi emellertid övervinna alla livsvillkor. Det är varför religion är så underbart. Frågan om evigt liv hänger på detta. Om du ordentligt upprättar begreppet av evigt liv, så kommer allting att bli bra. Tills nu, kunde religioner inte smälta eller övervinna

deras kulturella bakgrunder som flätades samman med deras vanor. Varför inte? Det var för att de inte kunde upprätta begreppet av evigt liv.

Varför skakar de kristnas om deras omständigheter ändras? Det är på grund av deras begrepp av evigt liv. De har inget förtroende angående den viktiga frågan. Till frågan huruvida kan de lägga ner sina liv för att övervinna sina omständigheter, ser vi dem återfalla i ett liv som mestadels tillfredsställer deras närvarande behov och som möter deras sociala åtaganden, samtidigt som de distraheras från alla riktningar. Om inte det riktiga begreppet av evigt liv inympas i dessa människor, kommer de att falla bort på halva vägen. Vad kan göra detta? Kärleken ensam kan göra detta. Endast Enighetskyrkan kan fullständigt utföra detta.

Vägen av tro är inte förberedelsen för livet på jorden utan för det i den eviga världen. Människor som har denna övertygelse, kan ta vara på sig själva. När människorna når en ålder av fyrtio och femtio och dagarna till deras död närmar sig, ju allvarligare de blir om frågan om evigt liv. Ju äldre de blir, ju mer allvarligare blir de.

Vårt tänkande försämras när vi blir äldre, men, när begreppet av evigt liv inympas, blir vi allvarligare med åldern. Därför, i framtiden kan endast en religiös ideologi leda denna värld. Oavsett de föränderliga omständigheterna och våra dalar i vårt liv, så länge som vi bibehåller ett evigt sanningsbegrepp av evigt liv, kommer ingenting att vara ett problem.

Därför, är meningen hur du kan inympa begreppet av evigt liv. Gud skapade Adam och Eva, som objekt av Hans kärlek. Det råder inga tvivel om det. Därför, bör vi leva som objekt av Guds kärlek. Ni måste inte endast tala om det utan också faktiskt känna förnimmel-sen av det och erfara det djupt.

När du börjar inse den stora kraften av sann kärlek, skulle du fortsätta denna väg om även någon tala om för dig att inte till göra det. Därför, om du endast kan inympa begreppet av evigt liv, ska allt bli fullbordat. I att göra så, när den gör en logisk förklaring, genljuder det i ditt sinne och din kropp kommer att genljuda i harmoni i samma nivå. Tonårstiden är när sådana saker sker.

Standarden av den ursprungliga naturen, som ägde rum innan fallet, tillämpas fullständigt innan en ålder av sexton. Efter åren som ledde upp till åldern när Adam och Eva föll var opåverkad, den ursprungliga naturen för blev intakt. Därför, bör du bekanta dig själv med Gud under din tonårstid. Genom att göra så, kommer du inse ditt oskiljaktiga förhållande med Honom. För att detta ska hända, behöver begreppet av evigt liv att inplanterat. Om endast detta gjordes, skulle den andra generationen i Enighetskyrkan inte gå någon annan väg, om även vi uppmana dem till det. Därför måste vi rädda världen fort och ta alla till den himmelska nationen. Resultatet blir ditt. Din rang i den andra världen kommer beslutas enligt antalet människor som du tar dit in. Det är därför himmeln är fullständigt tom nu. (230-22, 15.4.1992)

5.2 Vägen av evigt liv

5.2.1 Vår livstid och utfärdandet av evigt liv

Hur länge tror du att du lever? Alla tror att de antagligen kommer att leva upp till åldern av omkring sjuttio eller åttio; de funderar inte om de kan dö innan dess. Du önskar precis allt. Även om du tror att kommer dö när du är åttio eller hundra år, finns det inget sätt att veta om du kommer dö i morgon eller även i dag. Du kanske tror eftersom att du är ung, kommer du åtminstone leva fyrtio till femtio år till. Du kan önska det. Garanterade Gud det till dig?

Du bör tänka på att du snart kan dö, kanske inom ett år. Därför, bör du göra alla förberedelser under denna korta tid. Du bör leva med sådana tankar. Ju kortare tid du tror dig ha du har, desto lyckligare blir du och mindre har du att förlora. Dina ärliga förberedelser under denna tid blir byggnadsstenarna av ditt hem för ditt eviga liv. Har du någonsin älskat Guden med en sådan kort tid i åtanke? Du önskar att bli en med Honom och att älska Honom, men det kan du inte. Gud säger till dig, "Älska Mig"!, Om du dör efter att ha levt på detta sätt, kommer du att bli ledaren av evigt liv.

Om du tänkte att du skulle dö två år senare, hur allvarlig skulle du vara? Du skulle börja besöka kyrkogårdar och delta i begravningsceremonier. Det är absolut nödvändigt att göra detta i ett liv av tro. Det är därför som de som försöker att förlänga livet kommer förlora den

och de som försöker att förlora deras liv kommer vinna den. Principen applicerar här. Om du funderar på att dö för Guds skull och för himlen under den korta tiden av ditt liv, kommer du leva för evigt

Inom samma princip, tänk efter om hur en tacksam man skulle känna sig, om han tänkte att han skulle dö singel och ogift, men få en älskande fru innan hans död? Hur lycklig skulle en man, som dog, utan att gifta sig med någon, helt plötsligt återuppstod och kunde gifta sig? Vid vilken ålder kommer du dö? Vad skulle du göra om du behövde gå en omgående död till mötes under Guds befallning? Borde du lämna något bakom dig som Gud kan lovorda. Därefter skulle du känna att din tid är för dyrbar för att spendera på att sova och att äta. Du skulle inte ha någon tid att oroa dig om även du önskade det.

Med hänseende till angelägenheten om livet och av evigheten, kan ni leva era liv med ett större värde ju mer ni funderar över era korta liv. Vilket värde kommer från att älska en individ, en familj och en stam? Det skapar en lärobok för att älska all mänsklighet. Det är en lärobok för att älska alla i andevärlden som överskrider tid och rum. (102-122, 27.11.1978)

5.2.2 Människor söker evigt liv

Ett liv av tro består i sökandet efter världen av evigt liv. Tro innebär sökandet av Guds eviga kärlek. För att föra samman det eviga livet med den eviga kärleken måste ni finna den slutgiltiga

destinationen där Guds glädje kan vara som er egen; detta är vägen av tro. Därför, är det viktigaste faktumet framför allt annat för en individ som lever ett liv av tro, graden som han eller hon kan leva ett liv med en progressiv kärlek och vitalitet.

Värdet för dig som människa beror på hur mycket alla förnimmelser som du märker genom dina fem sinnen som finns i förhållande till livet och kärleken. Därför, bör vi fundera igen om huruvida vi levt i ett samhälle med vitalitet och hjärtat av ökad kärlek. Om du inte står in en sådan position, bör du veta att du är på ett stopp eller i reträtt. (32-18, 14.6.1970)

5.2.3 Evigt liv och religion

Människor har evigt liv. Religionen har inte försvunnit från jorden utan har utvidgat dess territorium alltigenom den vida världen genom att passera alla sorter av omständigheter, inklusive olika kulturella bakgrunder och sedvanor. Det är för att det centrala mänskliga utfärdandet handlar mer om evigt liv än om en persons jordiska livstid.

Människor bör leva tillsammans med universum under deras liv. Även om livet är kort och uppgår endast till omkring hundra år, så försvinner det inte bara i slutet av ens liv. När du övervinner gränslinjen, kan du fortsätta att leva i en upphöjd sfär som går bortom gränsen för den globala byn som en gång fastställde våra begränsningar.

Även om verkligheten att vi har evigt liv kan vara hård, om även det inte var fallet, bör vi förkunna även ett föreställt

evigt liv för att sympatisera med och hjälpa mänskligheten som har levt jämrades i mitt av allt lidande tills nu. Från detta måste vi sluta oss till att bilda en ideal nation som centreras på en föreställd Gud. På så sätt är religionen nödvändig. Därför, måste ni lösa betydelsen av Gud tillsammans med betydelsen av evigt liv. Alla dessa betydelser förbinds med varandra. (162-263, 17.4.1987)

5.2.4 Varför vi bör leva evigt

Som vilken sort av existens skapade Gud människor? Han skapade dem som objekt av Hans kärlek som kunde äga Hans absoluta och unika värde. Detta är ett fantastiskt faktum. Hur mycket värde har personer som lever dessa dagar? Det är endast värt några ören. Ursprungligen, skulle människor inte vara sådana värdelösa varelser. Deras värde var så dyrbart att liv inte kunde utbytas även för hela universum.

Ryggraden av allt i den litterära världen är i dag kärlek. Människor är födda från, lever i och dör i kärlek. Emellertid, försvinner de inte bara. Eftersom Gud, står i subjekt, är evig, oföränderlig och unik, kan människor, när de kommer att stå i positionen av objekten av hans kärlek, att också leva för evigt. Teorin av evigt liv påbörjade från denna punkt; den började inte från livet. (142-143, 8.3.1986)

Vilken sort av person är en sann person? Det är en person som kan motta kärlek fullständigt i positionen av Guds barn genom att bli ett med hans insida och utsida. Vi kan säga att en livsföring

av sådana människor är vägen av ett sant liv. Människor, vem de må vara, åtrår alltid det allra bästa. När du går och når den högsta positionen, tillhör Gud dig och du tillhör Honom. Därefter, blir du Guds barn och du blir Gud Själv och således, kommer även universum tillhöra dig.

Om det finns något som Gud älskar och värdesätter högst, skulle Gud ha skapat det för att kasta bort det efter han har spenderat en dag, tio år eller hundra år med det eller skulle det evigt vara med honom? Gud skapade det för att det skulle vara tillsammans med Honom för evigt. Så är det med mänskligheten.

Människor bör leva evigt därför att de är objekt partner av den fullkomliga Guden som kan känna glädje från dem i fullkomlig kärlek. Om Gud skulle gilla dem för en eller två dagar, tio år, eller hundra år och därefter kastar bort dem, skulle det inte vara kärlek. Ju mer du älskar någon, desto mer vill du vara med den personen. Fanns det inte en man, som förblev singel efter att hans älskade fru dog och bar alltid hennes näsduk? Nehru från Indien förlorade sin fru när hon var ung. Han bar alltid på en ros resten av hans liv därför att hans fru älskade rosor.

Därefter, när Gud skapade Hans mest dyrbara son och dotter, tro du han skapade dem för att förgås efter hundra år eller så? Nej och därför är det en grundprincip att människor lever för evigt. För att leva för evigt, måste vi stå på fundamentet av en handling där starka krafter kan sändas ut. Därför, ju fler dagar som passerar och ju mer kärlek

som ges och mottas, istället för att förbrukas, blir kärlekens kraft starkare och större. Livet kommer inte endast sluta i lycka men kan utvidgas till en obegränsad lycka. En sådan värld är nationen som vi idealiserar och där Gud vistas.

Önskar du dig ett evigt liv? Även om det kanske är oklart, önskar du dig ett evigt liv. Om du har något som är dyrbart, kommer du ta den med dig när du söker en fristad eller inte? Du skulle ta den med dig. Skulle du vara stolt över det eller inte? Du skulle vara stolt över det. Kommer ni sluta att vara stolta över det efter en dag eller två? Nej.

När du håller på att dö, vill du lämna den till dina ättlingar för evigt. Det är samma sak för Gud.

Om Gud är evig, fullkomligt väsen, kan hans objekt partner Han älskar också att leva evigt. Det är därför människor har längtat efter ett evigt liv sedan urminnes tider. Därför, kan Gud den Fullkomliga Varelsen, inte hjälpa att söka efter en älskande son och dotter som äger värdet av evigt liv. (39-342, 16.1.1971)

Vi människor liknar Gud som hans mästerverk. Eftersom Gud är evig och bör vi också ha en evig natur, vårt hjärta åldras inte. Därför bör människor leva för evigt. Endast när de lever evigt kan de ha värdet av existens som mästerverket. Därför, är människor skapade för herren över hela skapelsen. Själén kommer härifrån. Människor bör leva evigt. Därför, kan vi inte fundera på att vår existens avslutas efter vi har levt omkring åttio år. (159-279, 19.5.1968)

5.2.5 Att leva för det eviga livet

Människor lever sina egna liv på deras eget vis. Lever betyder hela ditt vardagsliv. Livstid betyder hela ditt liv. Dessutom, använder de religiösa personerna uttrycket evigt liv. Ett evigt liv betyder inte en livstid utan ett liv som fortsätter evigt. Det är viktigt hur du förbinder ditt livsval med evigt liv. Att göra så är ditt livslånga ansvar. En livstid bestäms genom att anknypa varje dag till det nästa. Ditt hela liv är summan av de fortlöpande dagarna i ditt liv.

Var är innebörden av ditt hela liv är beslutad att vara värdefullt? Det fastställs inte efter att du har levt hela ditt liv. Ditt dagliga liv, dag efter dag, bestämmer det. Därför, måste du leva ett gott liv. Vad exakt betyder det att leva ett gott liv? Det medför ett meningsfullt liv under dagarna som representerar hela ditt liv. När säger att du levt ett gott liv idag, betyder det att det varit en minnesvärd dag i ditt liv, något som du kan vara stolt över. När du säger att du levt ett gott liv, kommer den dagen säkerligen bli den mest värdefulla dagen i hela ditt liv. Om det fanns en dag som du kunde leva värdefullt, skulle det vara en oförlömlig dag i hela ditt liv. (197-186, 14.1.1990)

5.2.6 Vad är teorien om evigt liv?

Gud är klok. Om Han inte hade etablerat kärlekens ideologi, skulle han förbi ensam; Han skulle vara en Gud som inte skulle känna glädje, ilska, sorg eller lycka. Gud, som förlorade denna full-

komliga kärlek, har stått i en allvarlig, hemsk och fullkomligt bedrövlig position som ingen har någonsin erfarit genom historia. Ingen kunde någonsin trösta honom. Gud tillfredsställs inte genom att rädda sina ideala drömmar genom att låta den ursprungliga sonen och dottern Han önskade återuppstå. Snarare borde Han omfamna Sina barn, göra dem mer strålande dekorerade och uttrycka deras skönhet allteftersom de gör långa resor tillsammans. Det är så Han skapade hela universum. (204-100, 1.7.1990)

När atmosfären faller ett hundra procent in i ett fullkomligt lågtryck område, skapas ett högtryckområde automatiskt som kommer med en cirkulär rörelse. Gud är konungen av all vishet.

Teorin av evigt liv är logiskt etablerad eftersom evig cirkulation börjar med principen av automatisk cirkulation. När du investerar, investerar och investerar mer, börjar teorin av evigt liv. De som lever för andra kommer inte förgås. (204-106, 1.7.1990)

När Gud söker efter en partner av evig fullkomlig kärlek, kommer objekt partnern säkerligen vara en människa; således, har vi det forntida ordspråket, ”Bland hela skapelsen, är människor de mest dyrbara”. Detta frambringar att den logiska partnern av kärleken som förenar sig med skaparen av evig kärlek lever för evigt.

Evigt liv är en naturlig produkt av denna logik. Evigt liv börjar härifrån. Problemet om hur man upprättar en

teori av evigt liv som baseras på förhållandet av kärlek skapar en extremt dyrbar debatt inom religionen. Evigt liv kan inte finnas i endera mannen eller kvinnan. Evigt liv kan inte finnas i Gud, utan i hans kärlek. (218-210, 29.7.1991)

5.2.7 De viktigaste frågan om evigt liv

Dagens kristna säger att om du tror på Jesus kommer du att få evigt liv. För att leva evigt måste man gå en kontinuerlig ansträngning. För att gå livets väg evigt, bör cirkulationssystemet som ådrorna och artärerna i hjärtat fungera normalt; nervsystemet och alla handlingar av stora hjärnan och lilla hjärnan bör också fungera normalt. Detta kräver en enorm förbrukning. (121-172, 24.10.1982)

När du går och lägger dig på kvällen efter att du har tagit av dina skor, är du säker på att du kommer att sätta på dem igen nästa morgon? Det spelar ingen roll hur upptagen du säger att du är, ingenting i denna värld är viktigare än utfärdandet av evigt liv. Det finns inget uppdrag i denna värld som är allvarligare än till att lösa problemet av evigt liv i denna värld. (10-249, 21.10.1960)

5.2.8 Till slut, måste människor gå tillbaka till evigt liv

Du bör upplösa kvalet från Fallet, genom att upprätta vägen av Sanna Föräldrars kärlek, denna nya ebb och flod och etablera en familj av sann kärlek som Gud kan härska över. Endast då kan du

gå raka vägen till himlen. Rälsen i Guds kungarike på jorden och i himlen måste vara samma. Ett tåg kan bara köra när rälsen är samma. På samma sätt, måste rälsen på jorden och i den andliga världen vara samma. Vägen som förbinder Guds Kungarike på jorden med Hans kungarike i himlen är vägen av sann kärlek. Därför, vägen som en individ tar och vägen en familj tar, bör alla förbindas och deras riktningar hålla jämna steg med varandra.

Därför, är allt en person gör under hans livstid bestär fäst på hans baksida som en visning av hans prestationer av sann kärlek. Således, när en person går till andevärlden, kommer han naturligt att leva på nivån motsvarande prestationerna som han kvarlämnade under hans livstid. (211-287, 30.12.1990)

5.2.9 Tron och utfärdandet av evigt liv

Hur lever du för evigt? Kristna säger att du kan få evigt liv och räddas genom att tro på Jesus men det är ologiskt. Endast genom kärlek kan du räddas. Utifrån ståndpunkten av Guds skapelsete principer, kan endast en sann person bli Guds partner av kärlek. Därför, om någon har sann kärlek, måste han vara kompetent att leva för evigt. När du beträder kärlekens sfär, huruvida du är i andevärlden eller på jorden, kommer du att veta var du ska leva.

Om ett stort skepp seglar över havet och håller på att förstöras, kommer råttorna på båten att fly till torra land. Även om de är små djur, kan de skilja på vad

som är den rätta vägen att gå och fortsätta i den riktningen när de kämpar mellan liv och död.

Hur skulle det vara om människor skulle vara herrar över hela skapelsen? Varför har de blivit som de är? Det är på grund av Fallet. Hur ska du ta bort masken från Fallet eller frigöra dig själv från djävulens kärlek, liv och blodslinje?

Att frigöra dig själv betyder att slita sig loss från någonting. Det betyder att fullständigt slita sig loss ifrån och stå i en oberoende position utan förhållande till Satan. (215-53, 6.2.1991)

En nittio årig mor kommer att tala om för hennes sjuttio åriga söner att när han går ut ur huset måste han se upp med bilarna och ha en trevlig resa och komma tillbaka säkert. Om även han är sjuttio, kommer hon att säga detta till honom varje gång han går någonstans. Hon kan säga sådana saker till honom. Hon kommer att fortsätta att säga detta varje dag ända fram till den mogna åldern av nittio. Hon skulle inte bli trött av att säga detta även om hon skulle fortsätta för evighet.

Är vad motiverande drivkraften bakom detta? Det är kärlek. Även i den fallna världen, är föräldrar kärlek på det här sättet. Hur skulle livet vara om vi tillhörde Guds kärlek som fyller den ursprungliga världen? När vi uppnår detta tillstånd, kommer sfären som tillhör det sanna objektet av Gud bli etablerad för första gången. När vi kommer till insikt att Gud kärlek är evig och oföränderlig, kan vi bekräfta teorin av evigt liv som centreras på våra människors kär-

lek. Vi lever evigt centrerad på kärlek. (143-280, 20.3.1986)

5.2.10 Unificationister och evigt liv

Jag ämnar få Enighetskyrkans medlemmar att gå igenom en stor vedermöda. De flyr inte sin väg även om jag låter dem gå igenom en stor vedermöda. Varför flyr de inte? Det är för att de vet att det finns evigt liv. Anledningen till att de inte kan lämna Enighetskyrkan är för att det finns ett evigt liv. (204-82, 1.7.1990)

Människor har alla begär. Alla önskar att bli en son eller en dotter av Gud. De önskar inte att vara ett barnbarn eller Guds svärson; de önskar att vara en son eller en dotter av Gud. Familjen är var alla kan uppnå deras begär. (221-23, 20.10.1991)

5.2.11 Begreppet som är nödvändigt för evigt liv

Du bör leva med inställningen att jag har evigt liv. Jag någon som utövar sann kärlek. Vad du än gör, bör du fundera att det är för det eviga livet och för att utbilda dig för ett evigt liv. Du behöver alltid begreppet av evigt liv och sann kärlek. Du behöver det för evigt. (216-125, 9.3.1991)

5.3 Kärlek och evigt liv

5.3.1 Evigt liv förbinds direkt med kärleken

Vi önskar evigt liv. Vi önskar evigt liv, men vad är det som inte förändras?

Det är kärleken. Alla andra ting ändrar sig enligt deras miljö. Så varför förändras inte kärleken? Kärleken förändras inte därför att det är i centrum av alla krafter i livet och för att den upptar den centrala, positionen av de nödvändiga ideala villkoren. Centrumet försvinner inte förrän all dess omgivning försvinner. Eftersom kärlek är centrum av universum, kan allt som förenar sig med den kärleken återstå så länge som Gud återstår. (157-267, 10.4.1967)

5.3.2 Sann kärlek och evigt liv

Vad är sann kärlek? När du gifter dig, vill du att din trolovade ska vara bättre än dig. Alla föräldrar önskar att deras barn ska vara bättre än dem. Vem liknar de i detta? De liknar Gud. Gud önskar att hans objekt av kärlek kan vara bättre än Honom.

Om den fullkomliga Guden är fadern av mänskligheten, kan den fadern beordra hans söner och döttrar att fullkomligt göra något om Han själv inte fullbordat det förut? Det kan han inte. Grundat på uppfattningen av denna princip, att Gud önskar att Hans objekt av kärlek kan vara bättre än honom, har människor ett större värde än Gud. Centrerad på kärlek, har de ett högre värde än Gud. Det är varför ditt sinne begär de högsta sakerna. Detta är inte omöjligt. Det skulle vara lika möjlighet för alla människor. Det skulle ha varit möjlighet om Fallet inte hade ägt rum

Människor var menade att observera, administrera och leda universum från en upphöjd position. De skulle inte

släpas omkring och skapas för att lyda. Din tanke, ett frigivet sinne är likt det. Ingen önskar att bli kontrollerad. Detta är lika sant för alla.

När du får positionen av sann kärlek, kan du fritt gå till Guds position och till Hans tron i den himmelska nationen. Du kan bli Guds vän. Gud skapade människan för kärlekens skull. Därför, eftersom Guden är evig och fullkomlig, har också människor evigt liv. Vi kommer automatiskt fram till denna förklaring. Av den anledningen, är sann kärlek evig. Att nå uppna evigt liv, måste du leva i sfären av sann kärlek. (211-272, 30.12.1990)

Genom sann kärlek, är evigt liv möjligt. Det är början av skapelsen, motivationen, bearbetningen och målet och allt därefter kan bli fullkomligt centrerad på kärlek. Genom en process, kommer resultaten fram. Perfektionen av ens sinne och kropp är möjlighet genom sann kärlek. Det är endast kärleken som bär frukten av idealet. Det finns ingenting utom sann kärlek. Gud finns också för evigt på grund av sann kärlek. Evigt liv förbinds med kärleken. Därför, måste ni leva centrerad på livsvillkoren av kärleken för att som skapa en miljö av evigt liv. För att uppnå den verkliga sfären av kärleken, måste vi ha en väsentlig erfarenhet av kärlek. (218-134, 14.7.1991)

5.3.3 Sann kärlek är fullständigt nödvändig

Var befinner sig Gud i andevärlden? Han befinner sig på det fullkomliga centret, centret av kärlek. Den kärleken är

den sanna kärleken som tar den kortaste vinkelräta banan. För det första, behöver ni alla känna Gud. För det andra, måste ni känna till om evigt liv och för det tredje, måste ni känna till sann kärlek. Detta är en investering av mer än ett hundra procent. Evigt liv finns var det finns en investering av mer än ett hundra procent. Evigt liv kan inte finnas utan sann kärlek. De som inte kan uppnå evigt liv kan inte möta Gud. (205-128, 29.7.1990)

Hur kommer vi bringa ordning i världen från och med nu? Världen kommer bringa ordning först med osjälviskhet, för det andra sann kärlek och för det tredje med evigt liv.

Vad är sann kärlek? Det kräver en insats av mer än ens liv. Sann kärlek kan inte finnas där en sådan insats inte skapas. Det förverkligas från en plats där en investering är större än ens liv görs. Utan sann kärlek, kan evigt liv inte existera. Det är för att ni alla blev födda från sataniskt blod, från Satans blodslinje. Därför säger den bibliska förordningen, ”Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med och med hela ditt sinne”. Detta är den största och första budordet. Vad betyder detta? Det betyder att älska med hela ditt hjärta och med hela din vilja och med hela ditt liv. Detta är Första Budordet.

Det andra budordet är, ”Du ska älska din nästa som dig själv”. Vad betyder det att älska din nästa som dig själv? Det betyder att älska med hela ditt hjärta. Du måste investera med hela ditt liv. Du måste investera med hela ditt liv. Du

behöver investera hela ditt liv för annars, för det första, skulle du inte vara kompetent nog att få Satan att kapitulera och för det andra, skulle du vara kompetent nog att frigöra dig själv från sataniska omständigheter och för det tredje, skulle du inte vara kompetent nog att befria dig själv från den sataniska blodslinjen. Sann kärlek går bortom livet.

Män och kvinnor är födda att leva för varandra. Männen är födda för kvinnors skull. Detta är den fullkomliga sanningen; den eviga sanningen. Det är för sann kärleks skull. Det är hur det är för både män och kvinnor. Människor önskar att de kan förenas evigt som par. Vad ska de göra när de blir ett? De kommer att uppta Gud. De kan inte göra det utan sann kärlek.

Vem är ägaren av ditt hem? En som lever hela ens liv för hela familjens skull, är centralfiguren som representerar Gud och föräldrarna. En person som har hundra vänner och lever för deras skull under ens livstid kommer att förtjäna respekten av alla hundra personer och kommer stå i deras centrum. Så en ägare som lever evigt för andras skull i den eviga världen kommer bli den eviga ägaren.

Den personen är Gud. Förresten, är Gud vår fader och därför förklarar Han att Han önskar att vara tillsammans med oss och hela universum. Där kan evigt liv finnas. Evigt liv finns inte på någon annan plats. Den heliga skriften ”Den som strävar att få liv kommer att förlora det, men den som är villig att offra sitt liv för andra kommer få evigt liv” betyder att du måste vinna över döden. Utan

att vinna över döden kan du inte verkligen leva. (205-258, 9.9.1990)

5.3.4 Världen efter döden är förbunden med kärlek

Var går vi slutligen? Till andevärlden. Vi kallar det för världen efter döden, men det är inte världen efter döden. Det kan inte bli världen efter detta, därför att det är en värld som är relaterad med kärlek. Att efter världen förbinds med förälskelse, är det inte världen efter död. Eftersom som den världen är relaterad med kärlek, är det inte världen efter döden. Eftersom det började centrerad på sann kärlek, när vi börjar utöva sann kärlek, är andevärlden här och nu. Det är varför kärleken är stor. (144-198, 220, 24.4.1986)

Riktningarna av upp och ner, fram och bak, vänster och höger kan endast harmoniseras genom en sfärisk rörelse. Utan harmoni mellan de vertikala och horisontala, kan harmoni inte skapas. Enighet kan inte ske. Endast kärlek kan bringa enighet. Således, vittnar Enighetskyrkan för en enad ideal värld som grundar sig på sann kärlek därför att denna slutsats överensstämmer med Principernas synvinkel. (144-219, 24.4.1986)

Gud försöker vägleda människan. Även Gud andas. Han andas kärlek. Universum fortsätter för evighet centrerad på kärlek. Evigt liv finnes i kärlek. Även kärlek andas. Sedan universum pulserar som sådan, en man eller en kvinna inte säga att, ”Åh! Jag hatar det”. För att synkroniseras med rytmen,

bör de älska att vararandra och gå i samma riktning. Allt bör arrangeras i en rak linje in mot en enkel riktning som centreras på Gud. (201-191, 1.4.1990)

5.3.5 Evtigt liv kommer endast genom att leva för andra

Den Fundamentala vägen för evigt liv är detsamma för farfäder och farmödrar, såväl som för ättlingar tusentals år framåt i tiden och även själarna som är i andevärlden. Endast de som lever för andras skull, kan gå igenom till evigt liv. (203-192, 24.6.1990)

5.4 Välsignelsen och den andliga världen

5.4.1 Kärlekens kraft

Både andevärlden och den fysiska världen fungerar genom kärlek. Livsvillkoren agerar automatiskt i samförstånd med varandra som centreras på sann kärlek. (185-19, 1.1.1989)

Vilka är kvalifikationerna för människorna i det förflutna och nu levande för att bli eviga? Vad är den nödvändiga faktorn för alla begär i vår värld? Det är kärlek; inte bara kärlek men sann kärlek. Sann kärlek bildar en nittio graders vinkel mellan det horisontala och vertikala överallt. Den måste passa in i alla hem, huruvida det är orientaliskt, eller västerländskt, av nordlig eller sydlig sort, oavsett hudfärg, kulturell eller religiös bakgrund. Detta är sann kärlek. (180-86, 7.8.1988)

Bland de många människor som bor i denna värld, finns det inte många som förstår meningen av Välsignelsen som lärs ut av Enighetskyrkan. Enighetskyrkan myntade uttrycket Välsignelsen och har utfört välsignelse ceremonier genom att använda detta uttryck. I framtiden kan mänskligheten inte gå till himlen utan att gå igenom Välsignelsens port.

Många människor tror på de etablerade kyrkorna. Men inte ens även de etablerade kyrkorna kan inte själv gå till himlen, om inte går igenom Välsignelsens port. Om jag berättar det för dem, klagar de etablerade kyrkorna att Pastor Moon från Enighetskyrkan är självgod. Ändå måste Fallna människor gå igenom Välsignelsen som undervisas av Enighetskyrkan. Även om de motsätter det, är Välsignelsen en del av en större betydelse som har att göra med att förbinda andevärlden med den fysiska världen.

De människor som idag tror på vanliga religioner tror att frälsningen betyder individuell frälsning. Det betyder att de tror att de kan beträda himlen om de har tron individuellt. Men baserad på Guds ursprungliga ideal, ska människor inte gå till himlen ensamma, utan som älskande par tillsammans med deras älskade familj. (143-234, 19.3.1986)

5.4.2 Mannens och hustruns andliga jag

Vi är gruppen som söker kärlekens ideal. Därför, måste vi inympa idealet av kärleken i den horisontala sfären för att stå som talesmän för andevärlden. Vi

bör plantera det som ett frö. Vi kan växa större genom givande och tagande centrerad på hjärtat av kärlek. Ett par som bär frukten av kärleken på detta vis kan beträda andevärlden och bli en kropp med Gud i sfären av hans eviga kärlek.

(144-224, 24.4.1986)

Ni har mycket att lära av logiken av sann kärlek. När vi ser på ansiktena av de ivriga medlemmarna i Enighetsskyrkan, ser de ut att vara fyrtio även fast de är femtio. Några ser även ut som de är trettio. Det för att, ju mer du älskar, ju yngre blir du.

Vårt jordiska yttre skall åldras, men ju mer äktenskaplig kärlek vi utbyter, ju mer föryngras våra andliga jag. Låt mig utarbeta vidare: ju längre vi lever i kärlek, så mognar våra inre jag, våra andliga jag och blir stiliga män och vackra kvinnor. Vi är menade att överge vårt yttre skal, men vad skulle vi göra om skalet blev yngre och klängde fast på oss? Vårt yttre skal börjar krångla och blir värdelösa, men våra inre kärnor blir orubbliga och omformas därefter till vackra arvingar av framtiden likt höstens kastanjer.

När hösten kommer, kommer den en gång hårda kastanjen att mogna att mjukna och splittras, som gör att kastanjen faller. Det är samma sak för oss.

(164-101, 26.4.1987)

5.4.3 Äktenskapet och den andliga världen

Kristendomen undervisar människor att älska Gud, men detta är ett mycket oklart begrepp. I bibeln sade Jesus,

”Du ska älska herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ”. Detta är den underbara och första budordet. Och det andra är, ”Du ska älska din nästa som dig själv”. Allt det ni behöver är dessa två budord. Innan du älskar Gud måste du älska maten du äter, älska alla ting i skapelsen och älska din kropp

Dina första föräldrar är föräldrarna som gav födelse till dig. Din andra förälder är planeten jorden, denna jord. Jorden tillgodoser dig med alla nödvändiga beståndsdelar för din fysiska tillväxt. Jorden är den andra föräldern av din fysiska kropp. Genom andra föräldern, återvänder du till din tredje förälder vilket betyder vår fysiska död. Emellertid, kan du inte gå till den tredje föräldern som du är. För att återvända till den tredje föräldern måste du likna Gud, som är den ursprungliga föräldern.

I så fall, varför ska vi gifta oss? Det är för att vi ska likna Gud. Gud är den enhetliga kombinerade varelsen av dubbla karaktärer. Sedan mannen och kvinnan är det delade uttrycken av Guds dubbla karaktärer, måste de förena som en kropp, bli lik frön och återvända till Guds position som den ursprungliga karaktären. Hur som helst, eftersom vi måste gå kärlekens väg för att anknytas till det fröet, måste vi vara födda i kärlek, fastställa kärlek som vårt mål medan vi växer, leva centrerad på kärlek och gå denna väg för att återvända till kärlek. Du kommer att gå i fel riktning om inte du följer vägen som centreras på att leva för andra. (138-97, 19.1.1986)

5.4.4 Positionen av Välsignade Familjer i andevärlden

Vi Enighetskyrkans medlemmar är säkra om existensen av andevärlden. Vi tror inte på det, vi vet det. Baserat på våra många erfarenheter, kan vi inte förneka detta. Tills nu har Enighetskyrkan etablerat dess närvaro i ett världsomspännande fundament, det har genomgått en process med många andliga upplevelser. Därför, kom Enighetskyrkans medlemmar till en position där de inte kan förneka existensen av andevärlden.

Andevärlden är en värld byggt centrerad på den fullständiga Guden. Om den fullständiga Guden finns, är han ursprunget av universum. Det finns ingenting som inte kommer från Honom. Därför att allt tillhör Gud, allt som tillhör Honom delar med sig samma känslor med Honom och lever i anslutning med honom. (140-121, 9.2.1986)

Satan kan inte existera i sfären där sådan kärlek uppnås. Därför, älskar alla i den sataniska världen centrerad på dem själva. I denna värld, är himlen inte att nummer ett, utan snarare jag. Detta började från förnekandet av himmel och jord. Om, vi erkänner himmel och jord och förenar under de jämbördiga föräldrar kärleken, vet vi att Satan inte kan dominera över oss. Det är den ursprungliga positionen av Adam. Vi måste återställa den standarden. (140-201, 9.2.1986)

Välsignade föräldrar borde bli samtalet i deras byar, precis som jag vart-

hän jag går. Byinvånarna borde säga, ”Vi är vi så tacksamma att ha detta par i vår by”. Alla män och kvinnor gillar frun. Barnen gillar henne också. Var som det. Om du inte kan, måste du komma tillbaka till jorden från andevärlden. För att komma tillbaka behöver du få min signatur. Tror ni att en Välsignad Familj kan återvända till jorden som de behagar? Det är endast möjligt efter att jag bett för dem. Det är varför de som gick till andevärlden tills nu var i slaveri. Alla Välsignade Familjer från Enighetskyrkan i andevärlden är i slaveri. Därför, är orsaken till problemet knutet till jorden. (140-201, 9.2.1986)

5.4.5 Välsignelsen är ett löfte

När vi mottar Välsignelsen, så lovar Enighetskyrkans par att leva som eviga familjer. Jag är personen som styr eviga familjer och den eviga nationen. Jag sätter standarden av familjer i den eviga nationen. De av er, som uppehåller ert löfte kan ärva den familjen, såväl som den eviga nationen. (205-359, 2.10.1990)

5.4.6 Välsignelsens prakt

Hur bör en sann kvinna vara? Hon bör vara vad den sanna mannen önskar av henne. Om hon tjänar familjen och stammen, då kommer alla hennes grannar att applådera henne.

Varför gillar du mig? Därför att jag går igenom lidande för att rädda er och befria all mänsklighet. Om inte jag

lider, kan du inte motta Välsignelsen, även om du väntar miljarder år i andevärlden. Jag gjorde det omöjliga möjligt genom mitt lidande och förstörde området av denna dyrbara Välsignelse. Detta är något som är härligt och briljant för andevärlden och för fysiska världen. (162-67, 27.3.1987)

KAPITEL TVÅ

Döden och andliga världen

Sektion 1 Den ofrånkomliga vägen av vårt liv

1.1 Kroppen är långt ifrån evigt liv

Jorden andas och rör sig också. Dina celler andas också. Vill du leva evigt på jorden eller vill du leva evigt på en plats där du kan bli en osynlig enhet av kärlek? Du bör bo evigt i en värld var du blir en osynlig enhet av kärlek. Även om Gud önskar att avslöja sig Själv, så kan du inte se honom med din fysiska kropp. Det är därför du behöver ett andligt jag.

Gud är i centrum för den osynliga anden. Därför, önskar Han att ge människor, som är hans motsvarighet, allt från den eviga sfären av det ideal som Han skapade. (111-111, 1.2.1981)

1.2 Hur majoriteten av människorna lever

Vi är avsedda för en bestämd destination oavsett om vi vet det eller inte, även när vi rör oss och när vi vilar. Inte bara ni, utan även denna nation, denna värld och även himmel och jord är på väg dit. Detta är ett obestridligt faktum.

Vart kommer ni att ta vägen efter detta liv? Detta är en viktig fråga som människor måste lösa. Historiskt upp-

stod religioner och filosofier för att göra detta. Ni, kan därför, inte förneka att ni alla, är också fångade och påverkade av detta öde.

Eftersom det alltid är så, vart är våra kroppar och sinnen på väg? Vidare, åt vilket håll går våra liv och var är våra hjärtan på väg mot? Våra önskningar, hopp och ideal... Vart är de på väg? Även vi inte kan lösa dessa frågor, är det förbestämt att vi ska gå dit i vilket fall som helst.

Denna kropp kommer avslutas när den begravs i marken när vi dör. Om det är på det viset, kommer detta sinne, detta liv, detta hjärta, detta ideal, och även detta hopp begravas tillsammans den dag när kroppen begravs? För att besvara detta, bör vi framlägga detaljerat innehåll, lösningar och ett bestämt och målmedvetet perspektiv.

Helgon, visa män och ett antal grundare av religioner, avbröt deras livsbanor, avbröt deras bekymmer i deras sinne och lusten av deras hjärtan, och frågade sig själva, vart de var på väg, eftersom de kämpade för att lösa dessa frågor. De kom för att lösa dessa frågor, men till denna dag kunde inte någon säkert säga, "Min kropp har gått till en sådan plats. Mitt sinne mitt hjärta, mitt liv, och mina ideal har skyndat där; följaktligen bör

alla varelser i himlen och jorden komma dit". (8-194, 1959)

Religiösa människor hoppas på ett avslutande av denna fallna värld som startade från privata önskningar. Över årtusenden har religioner ivrigt väntat på en offentlig värld – en enda, enad freddens värld.

Hur bör religiösa människor leva? De bör förkorta denna historiska väg och anknyta den till världen och till kosmos. Livet efter denna prestation är långt mer intressant än nöjena av ett äktenskapligt liv. En sådan familj är en befriad familj. Det kan inte hjälpa utan att bli en fullkomlig sann familj.

Gå gatorna i Myungdong i Seoul, ser man unga älskande par. För vem gör de det? De säger att de njuter av deras ungdom, som de bara uppleva en gång. Det är bra, men vem är njutningens ägare? Detta är en allvarlig fråga. Hur länge kan ni njuta av livet? Ni kan göra så från er tjuugoårs ålder, men det kommer inte att hålla när ni passerat sextio, sjuttio och åttio.

Enighetskyrkans väg är helt olik. För vilket syfte äter vi? För världens skull och för att avskaffa denna onda värld. Vi ser att för att rena denna onda värld – för att inte bli en del av den onda sidan utan för att besegra den. Hur vi hör, går och agerar är olik från den sekulära världen. (36-71, 15.11.1970)

Gud skulle aldrig kunna vara den Fullständiga Varelsen om Han hade skapat människorna för att leva några dagar och sedan försvinna. Han skapade dem

som dyrbara varelser som Han önskade kunna se och vårda evigt.

Vi vet att vi är objekt och partner Gud kan erhålla glädje från. Eftersom Han är evig, måste vi också vara eviga. Den eviga Gud förbinder med en evig värld.

Emellertid, har det funnits många människor som har levt och tänkt, "Jag har levt till åttio. Det räcker, och när jag dör, avslutas allt" Men under historiens förlopp, fanns det människor som grubblade över odödlighet. De undrade om det fanns något sätt att leva för evigt utan att dö. Ju längre människor höll fast detta ideal, ju mer tänkte de på och ifrågasatte, "Vad är det meningen med livet? Varför föds människor och försvinner likt resenärer?" och de avslutade, "Livet är lidande. Det är likt tillkomsten och gräsets försvinnande". Men, om de skulle leva för evigt, skulle det inte finnas några sådana bekymmer. (39-228, 15.1.1971)

1.3 Döden är ofrånkomlig

En dag kommer vi att gå till andevärlden. Det råder inga tvivel om det. Människor som besöker Korea landar på Gimpo flygplats, men det betyder inte att de har rest i Korea. Från Gimpo flygplats, var går vi härnäst? Går vi till det södra Jeolla landskapet eller det södra Gyeongsang landskapet eller Pyeong-an landskapet? Från Pyeong-an landskapet, var går vi härnäst? Till ett län. Därifrån, var går vi därefter? En församling. Vad kommer efter det? En by. Därifrån, måste vi gå till ett grannskap. Detta är inte

lätt. Om människor inte kan bestämma deras boplatz, vad är då värdet med framgång i ett socialt liv? Det är ett problem.

Om Gud beordrar mig att komma, även i morgon natt, så spelar det ingen roll hur mäktig jag kan vara i dag, jag har inget val utan att gå. Jag kan klaga högt, men jag måste ändå gå. Jag kommer att gå medan jag protesterar högt, men endast genom att uttrycka de rätta orden. Jag måste framlägga vägen som nationen och världen måste gå. Det kommer att bli min död om jag misslyckas med det. (177-41, 15.5.1988)

1.4 Gud är livets ägare

Vem är uppkomsten till allt liv? Inte jag. Både uppkomsten och syftet av livet måste vara större än mig. Mitt liv startade inte från mina föräldrar, samhället, från människor eller nationen utan från den transcendentia fullkomliga Gud. Motivet måste vara ordentligt fäst vid det transcendentia motivet som står i den fullständiga positionen. Det borde inte anknytas till historiskt relaterade faktorer, miljörelaterade faktorer, samhällsrelaterade faktorer, eller sociala faktorer. Bara när ni förenar ert ursprung med den transcendentia orsaken, kan den transcendentia orsaken befria er, göra ett hopp och överträffas. Du måste anknyta ert liv till det transcendentia motivet; det börjar inte med er själva.

Det började med den Fullkomliga Gud. När ni anknyter er själva till det transcendentia motivet, så även om ni

dör, kommer det att vara inom en transcendentia process på grund av Guds vilja. (36-63, 15.11.1970)

Människor lever inte i årtusenden eller århundraden. Alla dör inom ett århundrade eller så. Bland våra många förfäder som dog vid olika tidpunkter allt igenom de otaliga historiska åldrarna, om det hade funnits några, vars tankar motiverades av öppet andligt möte med universellt godkännande, skulle de ha efterlämnat ett arv som varade ett årtusenden, även om de levde mindre än ett århundrade. I stället, levde de alla själviskt och försvann. De förde allt till fördärvet.

En sådan livsstil orsakar problem. Vad är det största problemet här? Frågan är hur man byter ut ett egocentriskt system av utvärdering och inriktning med ett som har ett högre syfte. Det handlar om hur man skiftar betoningen från självcentrerad mot det som kan gynna det högre syftets goda.

Vi måste, därför, omvända individualismen och egoismen. Att göra det kräver resurser och handling.

Gud skulle inte vara den Fullkomliga Varelsen om han hade skapat människor för att leva några dagar och sedan dö. Han skapade dem som dyrbara varor som Han önskade kunna se och vårda evigt.

Om ni skulle bara bära ert enda par kläder, så skulle ni försvara med näbbar och klor om någon skulle ta av er kläderna. Låt oss säga som ni hade lika många kläder som de fyra säsongerna. Om det är vår, och människor är

klädda i vinterkläder, ge dem vårkläder och berätta för dem att, ”Det där är vinterkläder. Ta av dem!”, Om andra har på sig vårkläder under sommaren, ge dem sommarkläder och tala om för dem att byta om. De människorna såg inte behovet. De var omedvetna av existensen av ett utbyte med ett större värde. (200-90, 24.2.1990)

På jorden har vi föräldrar, lärare och släktingar. Vi har sätt att upprätta sådana förhållanden på jorden, men inte i andliga världen.

I andliga världen, utövar alla Gudscentrerad allmän-andlighet. Alla positioner skiljer sig. Således, kan de ovan inte stiga nedanför, och det nedanför kan inte lätt stiga uppåt. Ursprungligen var vi menade att gå till andliga världen, endast när vi uppnått fullkomlighet på jorden. När vi träder in i nästa världen, är det slut. Det råder inga några tvivel om att vi ska dö.

Våra liv är för korta. Livet är för kort. Även en livslängd på åttio år är för kort. Den är mindre än åtta timmar i andliga världens tid. Från evighetens perspektiv, är det även mindre än det. Därför, är kraften av sann kärlek stor. Sann kärleks hastighet är så stor att det är bortom vår förståelse. (205-65, 7.7.1990)

Sektion 2 Att förstå döden

2.1 Betydelsen av det koreanska ordet *toraganda*

Det råder inga tvivel om att andliga världen existerar. Den finns helt säkert,

och eftersom vi var födda från andliga världen, måste vi återvända dit.

Det koreanska uttrycket *toraganda* (bokstavligen att gå tillbaka, men betyder att dö) är intressant. Var återvänder vi till? Inte till en kyrkogård. Vi återvänder till vår ursprungliga plats. Det betyder att gå tillbaka över de väldiga vidderna av historien, även bortom dess ursprung.

Att återvända som en människa betyder inte att vara född och att återvända som korean. Någon som dör som en korean återvänder inte på den vägen som en. Vi återvänder till den ursprungliga världen som skapade fram mänsklighetens förfäder. Vad betyder det?

Eftersom det finns en skapare, kommer vi att återvända till platsen där vår Skapare är. Det är där vi var påbörjade, så det är dit vi kommer återvända.

Universum är inbegripet i en cirkulär rörelse: när snön som täcker bergen smälter, flödar det ner för små dalar och till havet och genom många bäckar och floder. Senare kommer vattnet till havet där det avdunstar och går tillbaka för att avsluta dess cirkel.

Allt cirkulerar. När man återvänder, var återvänder man till? Vi önskar att återvända till en plats där vi kan vara större och bättre.

Ingen vill bli mindre. Emellertid, alla rörelsens lagar i den naturliga världen bestämmer att saker minskar genom handling. När vi rullar något, rullar den inte för evigt. Först rullar det snabbt, och därefter minskar hastigheten och slutligen stannar det. (141-269, 2.3.1986)

2.2 Platsen vi måste gå till

Vi lever i denna värld, men det är inte den enda världen som finns. Det finns också en andlig värld.

Denna värld och andliga världen bör inte vara två separata världar; de bör integreras.

Var är då platsen som vi går till efter livet? Naturligtvis, medan vi lever fysiskt på jorden är vi i förfarandet på väg mot den eviga världen. Vanligtvis, är människor födda i denna värld, går igenom ungdomen, når deras vuxna liv, blir gamla och avslutar deras liv som solnedgången.

Men de som vet om andlig världen inser att en livstid är bara ett flyktigt ögonblick i jämförelse med evigt liv efter döden. Eftersom det är så, tjänar vår livstid till att förbereda oss för att välkomna evighetens värld. (140-121, 9.2.1986)

2.3 Dagen när vi dör är en värdefull dag

Om en global enad värld hade bildats där minnet av Adams födelsedag, hans bröllopsdag, och dagen av hans återvändande firades, hade människorasen som firade minnet av dessa dagar varit ett enat brödraskap av ett folk. Det vill säga, de hade blivit ett folk som levt i en värld. Om detta hade hänt, skulle alla vanor från Adams liv ha ärvts i mänsklighetens historia, och kulturen som hade bildats under denna tid skulle ha ärvts för evigt. (31-230, 4.6.1970)

2.4 Den andliga kopplingen till liv och död

Hur hårt ni än försöker att undvika döden, kommer ni dö när din tid kommer. Människor träder in i andliga världen i olika tillstånd. Några går dit när de har levt till en mogen gammal ålder medan andra dör i förtid. Bland de sistnämnda är de som dör på grund av bestraffning och de som dör för att gottgöra deras folk och världens synder.

Om tre framstående ungdomar i en by dör, kommer välstånd att komma till den byn. Om tre lovande ungdomar från en klan dör, kommer välstånd komma till den klanen. Med andra ord, gottgörelse måste betalas. Det gäller överallt. Principen av orsak och verkan fungerar överallt.

Om Gud ställde någon i en central position med ett värde jämlikt med ettusen människor och lät honom gå dödens bana, och om de ettusen människorna inspirerades av hans nåd och förtjänst så skulle deras syfte vara att leva för hans skull och att följa hans livsföring. Då kommer hela deras ras beträda samma välsignade sfär som honom. Anledningen till att människor försöker att upptäcka tankarna från patrioter och visa män och följa dem är för att beträda samma sfär av deras välsignelse.

I fjol, gick flera medlemmar till andliga världen. Detta år, kommer flera till att gå dit. Även om jag inte talat om det, vet jag det redan. Varför händer detta? Därför att när vi går upp till en ny nivå, kan vi inte undvika att betala gottgörelse. (33-10, 28.7.1970)

Bland dem som är födda på jorden, finns det människor som lever med hopp och människor som lever utan att kunna ha hopp. Dock finns det två sorters hopp: humanistiskt hopp och Gudscentrerat hopp. Från dagen av vår födelse, växer vi upp och tänker att vår moders barm är det bästa som finns, men när vi lämnar vår moders barm och får vänner, tycker vi att våra vänner är det bästa som finns. Hursomhelst, så skiljs vi även från våra vänner till sist.

När vi blir äldre, kan varken älskande föräldrar, ej heller älskande makar eller älskande barn tillfredsställa våra hopp. Människor har förhoppningar över många saker, men slutligen försvinner alla dessa förhoppningar. Vi har hopp för vår familj, vårt land eller även världen. Emellertid, när vi åldras, bleknar våra hopp bort.

Bland dem som lever på jorden, finns det inte många som lever med den fasta övertygelsen att hoppet de har varit stolta över, deras hela hopp, hoppet de var oförmögna att leva bortsett från, är värd att offra deras liv för. Människor är ämnade att slåss för och gå bortom döden efter att levat ett liv på detta sätt.

Människor hyser alla sorters hopp i deras liv. Men när de slutligen möter döden och går bort, överger de alla hopp som de har. De irrar omkring sökande efter nytt hopp, och önskar att kunna leva idag och imorgon. När de möter döden, tynar, alla deras hopp bort och försvinner i förtvivlan när de går deras slutgiltiga väg.

Från deras egna perspektiv, verkar människors ha hopp, men de är oför-

mögna att behålla hoppet när de möter döden. De försvinner utan att ha ett sådant hopp. Är vi menade att dö och inbegripa oss själva att detta är livets bana, eller kommer vi att finna ett hopp som kan bestå, som kan skratta inför döden? Detta är mycket viktiga frågor som alla människor på jorden måste fundera över idag.

All ting i denna värld kommer att tyna bort. Våra familjer, nationer och även världen själv kommer att tyna bort. Ideologier och filosofier kommer att tyna bort. Vad kommer att återstå? Det är hoppet om att vi kan slåss och segra över döden. Utan ett sådant hopp, kan vi lika gärna kalla oss själva misslyckade i livet.

Å ena sidan, finns det en grupp människor som, från deras födelse, förkastar allt hopp som ickekyrkliga människor åtrår och all humanistiska saker, och lever för att omfamna det himmelska hoppet, ett evigt hopp. Himlen gjorde obegränsade försök att möjliggöra för mänskligheten, att leva med deras jordiska, humanistiska hopp, för att gå över dödens bergstopp med ett nytt hopp och att leva med relation till den eviga världen. Därför, bör människor som lever ett trons liv, inte omfamna jordiskt hopp, utan bör drömma om den eviga världens hopp som även kan övervinna döden. (6-43, 22.3.1959)

2.5 Döden i förhållande till livets värde

Ordet "död" kräver förståelse av meningen med livet. Vem känner livets

värde bäst? De som försöker leva gör det inte. De som försöker omfamna livets värde medan de klänger fast vid Gud på livet och dödens tvärgata förstår. (74-242, 31.12.1974)

I dagens värld, finns det många människor som begår självmord genom att ta sömntabletter eller på annat sätt. Begår kvinnor mer självmord eller gör männen det? Mer kvinnor. Varför? Kvinnor tenderar att ha ett enkelspårigt tankesätt.

Hur ful en man må vara, kan han närma sig ett problem från olika perspektiv. Kvinnor ser endast bara en väg ur problemet, medan män undviker döden genom att finna livsdugliga alternativ. Som sådan, har de ett lägre antal självmord än kvinnor. (222-69, 28.10.1991)

2.6 Döden är en process som anknyter tre världar

Det är endast naturligt att vi strävar efter att likna Gud. Gud vill också att hans söner och döttrar ska likna Honom. Det är därför vi vill likna Gud och Han vill ta oss med Sig. Han trevar för ett sätt att göra detta möjligt. Därför, måste människor återfödas in i en kropp som möjliggör för dem att likna Gud. Både Gud och mänskligheten väntar ivrigt på dagen av pånyttfödelse. En sådan dag är nödvändig. Vad är det? Det är dagen av vår död.

Om så är fallet, bör människor välkomna döden eller inte? De bör välkomna den. När vi tillfrågas vad meningen med döden är, bör vi svara, "Vi ska dö

för Guds sanna kärlek". Vi kommer överge våra kroppar för att delta i sfären av Guds oändliga kärlek och för Guds kärleks värld.

Döden leder till födelse i Guds kärlek, men i denna värld, skriker människor i deras dödblågor, "Åh, jag dör". Döden är ögonblicket där ni kan välkomna glädjen som ni känner genom att lämna sfären av inskränkt kärlek och beträda sfären av oändlig kärlek. Därför, är dödens ögonblick din andra födelse.

Skulle Gud därefter glädjas över dagen av din fysiska kropps födelse, eller skulle han glädjas över timmen som ni är född som en son som kommer att verka för kärlekens skull i den andra, oändliga världen? Du kanske undrar varför jag talar om sådana saker. Ni kan inte upprätta ett förhållande med Gud utan att befria er själva från rädslan av att dö. (116-172, 1.1.1982)

Människor går igenom stadiet av formation, tillväxt, och fullbordan. Vi går igenom sfären av vattnet i vår moders mage, sedan sfären av planeten jorden, och slutligen flygande sfären i himlen. Med andra ord, går människor igenom tre perioder: perioden i moderns mage, perioden av att vara född och leva hundra år på denna jord, och därefter perioden av att flyga i andliga världen. (116-174, 1.1.1982)

Människor är födda från vattnets djup. Perioden i livmodern är perioden av existensen i fostervatten. När fostret är inuti moderns mage, flyter det i

vattnet. Det behöver dra in och att pressa ut vattnet eftersom det lever under vattnet. Därför, lever det med en slang förbunden till dess mage.

Hur får ett foster näring? Det levereras med naveln. Naveln fungerar som en mun. Så, vi bör inte vara föraktfulla över vår navel. Klappa er navel och säg, "Naveln, du tog plågorna för mig i det förflutna". Om ni klappar din navel många gånger, kommer ni att förbättra er hälsa. Gör det. Även om ni sover i ett kallt rum, om ni täcker er navel, kommer ni inte att få diarré. Under din tid i livmodern, fungerade din navel som din mun. Andningsorgan förflyttas upp från naveln. Vad är den nästa munnen? Det är denna. Det fortsätter att gå upp.

Därefter vad måste vi göra med navelsträngen som fästs i naveln? Vi måste klippa av den. Vid jämförelse, i luftvärlden, är andliga jaget fäst till det fysiska jaget liknande ett embryo i livmodern och matar den fysiska kroppen.

När fysiska kroppen växer och blir gammal, kommer andliga jaget ut och lämnar den fysiska kroppen. När embryot ska födas, är den född på jorden som dess moders och faders kärleks objekt. Likväl, måste andliga jaget återfödas som en person som kan förbindas till den eviga Gud, som är dess andliga fader. Detta är i överensstämmelse med grundprinciper och lagar.

Den jordiska världen är var embryot kan bli vän med dess fader och moder efter att det har blivit fött. Människor är födda i den jordiska världen var de kan dela kärlek med deras mor och far. Likväl, måste de födas i andliga världen, där

de kan dela kärlek med Gud, Föräldern, som de kan förbinda med den oändliga andliga världen. (299-69, 4.2.1999)

Vi har perioden av vatten, sedan perioden av land och perioden för att flyga. Hur länge har människor väntat för att se en flygande människa? En sådan person skulle bli världens största attraktion. (49-284, 17.10.1971)

De som andas kärleken på jorden är inte döda utan vid liv. När de andas i moderns mage, så gör de det genom ett slags rör. Fastän de är vid liv, när de förstör moderkakans förbindelse till deras navel och kommer ut, så uppstår de i en ny, högre dimensionell värld. Luften levereras i en högre dimension. De kommer ut och får luft. Vad kommer ni att utveckla när ni kommer ut ur livmodern? Det är inte luft utan kärlek; ni mottar beståndsdelar av kärlek. Ni bör inte bara leva för att äta, för det är att dö. Dricksvatten och att leva på det sättet, är som att fylla en säck, en vattensäck. De är alla en del av dödens bana. Det är en sekundär existens. Vad bör ni fyllas med under ert liv på jorden? Ni måste forma en ny karaktär av kärlek under denna period. (139-214, 31.1.1986)

Vad ni behöver på jorden är kärlek. Varför kallar ni ett barn som lever utan föräldrakärlek för föräldralös? Därför att barnet inte har kärleken som möjliggör för den att evigt förbindas till andliga världen. Därför, är ogifta människor som bor ensamma bedrövade. (139-214, 31.1.1986)

Döden betyder att ärva kärlekens beståndsdelar efter förstörelsen av de fysiska organen som kroppen har upprätthållit i den andra typen av andning. Kärleken är osynlig. Ditt innersta jag växer med föräldrakärlek och äktenskaplig kärlek. Det är varför, precis som ett embryo behöver växa för att vara normalt i livmodern, på samma sätt behöver ett barn växa ordentligt på jorden, som Guds lagar kräver. (299-69, 4.2.1999)

Sländor simmar i vattnet under larvperioden, sedan kommer de upp till jordytan och kryper omkring ett tag. Därefter, genom att flyga omkring, jagar de insekter som de aldrig kunnat föreställa sig att äta då de kröp upp på ytan. De fladdrar omkring fritt i detta universum och tänker att detta är deras scen.

Det finns många kryp som går igenom tre stadier i sina liv. Insekter har för det mesta vingar. De går igenom livet från vattnet, på land och i luften. Har då människor, som kallas skapelsens herar, vingar? Vi har en uppsättning av vingar av en högre dimension. Döden är den välsignade nyckeln till vår andra födelse. (299-71, 4.2.1999)

Vad är meningen med döden? Det jordiska livet, tiden vi lever i luften, kan jämföras med tiden att simma i livmodern. Vi lever i en luftförpackning. Döden i sig själv är inte unik, utan endast vår pånyttfödelse in i det tredje livet. Det ögonblick av övergång är vad vi kallar död. (49-286, 17.10.1971)

2.7 Saker som behöver göras innan vi dör

2.7.1 Att korsa den sista gränsen

Vi kommer alla att dö en gång i vår livstid. Vi måste dö om även vi måste trotsa den mest våldsammaste stormen. Det finns inget värde i att göra bra ifrån sig större delen av resan och sedan kollapsa innan man korsar mållinjen. Vad ska ni göra när ni står på gränsen? Ni gjorde rätt i att gå med i Enighetsskyrkan. Ni är alla en sådan brokig besättning, men det är bra att ni gick med. Även om vi totalt fokuserar våra tankar, kan vi inte vara säkra på att vi klarar oss hela vägen fram. Så bli inte nervösa och ge inte upp mitt i. Vi kan endast segra när vi springer över mållinjen, den sista gränsen.

Det är en ansträngning värd att göra för alla som är födda som människor. Det spelar ingen roll hur mycket motstånd och förföljelse där kan komma bakifrån, ni bör fortsätta er väg. Vi har ingen frihet att oroa oss själva övermotståndet. Personen som arbetar hårt för att gå sin bestämda väg med ett kliv i taget kommer att korsa över slutliga gränsen. Vi måste alla gå denna vägen. (24-77, 29.6.1969)

2.7.2 Att forma oss efter Guds yttre form, hans hjärta och gudomliga karaktär

Vi ska alla måste alla en dag lämna våra fysiska kroppar och gå vidare till andliga världen. Så vi, som människor

som är födda in i denna värld, måste vara beredda på att dö.

Uthärda motgångar för att forma ert goda jag till ert andra jag i den eviga världen. Endast när ni mottar en utbildning före födseln när ni är inuti moderns mage kommer ni att födas som en god och sunt barn. På samma sätt, är ert liv på jorden liknande ert liv i livmodern.

Därför, väx genom att forma dig själv efter Guds yttre form, hans hjärta och gudomliga karaktär. När ni växer riskera era liv för att övervinna alla hinder (14-17, 1964.4.19)

2.7.3 Synda inte

Vi talar om att sinnet är rakt. När vi säger att en elektrisk stolpe är rak betyder det att den står upprätt. Detsamma kan sägas när vi säger att sinnet är rakt. Det är varför människor går upprätt; de måste vara vertikala.

Du måste göra ert sinne fullständigt vertikalt. Din kropp kommer att forma den horisontella aspekten. Där måste finnas en centrifugalkraft och en centripetalkraft. Kraften från den vertikala axeln som dras in och styrkan av rotationen (som drar utåt) måste balanseras. Därför, måste ni finna er identitet.

När ni säger att ni är er själva, bör Gud instämma med er och de Sanna Föräldrarna bör också instämma. Därefter måste era släktingar, er klan och nationen också instämma i det ni har att säga. Personen som anklagas av dem är problemet. I framtiden, kommer kontinenterna delas in i kalla zoner och varma zoner. Tiden kommer då de

som syndar mycket kommer att sändas till Nordpolen, precis som patienter med smittsamma sjukdomar sätts i karantän.

(202-280, 25.5.1990)

2.7.4 Lev och dö för världen

Jag arbetade inte hårt för den asiatiska situationen eller för det koreanska folkets skull. Fundera på hur ni kan fullborda ert ansvar på det globalt planet och var villiga att dö för detta ideal.

Genom att tänka på alla dessa saker, så måste ni leva och dö för världens skull, stående på den globala nivån. Vilken position bör ni därefter dö i? Stående på den globala nivån och döende för den samtidigt som ni omfamnar er älskade maka, familj, stam och ras. Enighetskyrkan har bildat stammar och bildar nu raser.

Hur kommer grundaren av Enighetskyrkan att dö när han dör? Jag kommer att dö för världens skull, medan jag omfamnar dess människor och republiken Korea. Om det koreanska folket förenar sig och dör för världens skull, finns det en väg för dem att leva med världen. Det är därför jag går framåt mot den vägen. (34-192, 6.9.1970)

2.7.5 Arbeta hårt

I vilket territorium kommer ni att göra ert arbete? Om ni behöver pengar, skapa det. Om ni behöver folk, arbeta hårt utan att äta och att sova för att framkalla dem. Fråga aldrig någon efter hjälp. Lita inte på de kyrkliga högkvarteren för hjälp; ni bör hjälpa dem i stället.

Arbeta mer än tre gånger så hårt som vanliga människor.

Det är därför om jag skulle leva 70 år, så skulle mitt livsinnehåll motsvara 210 år. Likaså, fundera inte på att leva i 100 år; fundera istället på att arbeta mer än tre gånger så hårt som andra. Om ni skulle leva i 70 år, skulle det vara värt 210 år. Tänk på det här sättet: om ni arbetade tio gånger hårdare, skulle ni leva i 700 år; om ni arbetade tjugogånger hårdare, skulle ni leva i 1 400 år. Ni bör arbeta tjugofyra timmar per dag genom hela ert liv. När ni levtt på detta sätt kan ni bära frukt och förhöja ert innehav av kärlek i andliga världen. Er förmögenhet av kärlek kommer att växa. Ert ägandeskap kommer att växa och er sfär av aktiviteter kommer utvidgas. (102-38, 19.11.1978)

2.7.6 Arbeta för allmännyttan

Vilka är de himmelska lagarna? De är att främja offentlig rättvisa. Privata åtaganden tillhör Satan, och offentliga åtaganden tillhör Gud. Följ den offentliga rättvisan. Även om alla motsätter er under den tiden, störs inte av oppositionen utan gå den hårda vägen med vitalitet, så kommer ni att bli en himlens person som kommer att välkomna våren. (47-270, 29.8.1971)

Om ni ser en girig affärsinnehavare på en marknad, kommer ni att märka att kunderna inte kommer och köper saker från honom. Ingen gillar en girig person. Alla vet metoden och hemligheterna av att klara av ens liv genom att skilja mellan privata och offentliga åta-

ganden. Om ni därför är oförmögen att gå till himlen, kan ni inte ursäkta att ni inte visste hur ni skulle klara av ert liv. Varför? Ni vet redan skillnaden mellan offentliga åtaganden och privata åtaganden utan att behöva undervisas.

Låt oss till exempel säga att din mor fördelar läckra riskakor mellan dig och din syster. Du äter din del, men din syster behåller sin del utan att äta den. När du vaknar på natten och i hemlighet försöker äta din systers kaka, som hon hade satt sitt hjärta till. Innan ni hinner äta den, kommer ert samvete skrika, "Din skurk! Din djävul!". Om ni inte känner detta i ert samvete, är ni inte en människa. Ni bör känna förnimmelsen av det. Varför? Därför att ert samvete förföljer de offentliga åtagandena. Om ni följer din privata åtrå kommer ni att förgås.

För dem som ursprungligen följde himlens lagar, fanns det ett sinne som försvarade och skyddade dem från förstörelse. Vad betyder det att det ursprungligen fanns? Eftersom Gud ursprungligen hade ett sådant sinne, fick det människor att ha samma sinne från början. Det är inte en konstgjord lag. Kan ni säga till ert samvete, "Jag gör detta därför att det är så jag är som person"? Om ni befäller ert samvete, "Var lik detta för det här är hur tänker", kommer det lyda? Vi kan inte veta var samvetet mottar dess befallningar ifrån, men vi vet att det är från någon annanstans än oss själva. När vi ser hur sådana känslor kan kontrollera oss, kan vi förstå att de gör så över offentliga och privata åtaganden. (31-241, 4.6.1970)

Dagens människor kämpar i deras dagliga liv, internt och externt i korsningen mellan godhet och ondska, och det offentliga och privata. I många fall, tvekar de mellan de två och hamnar slutligen i en självcenterad, privat livsstil. De som gör det kommer förgås. Därför, måste de ångra för deras levda självcenterade, privata liv, gnissla med deras tänder, och kämpa sig tillbaka i ett offentligt liv. Människor brukar vackla mellan dessa två livsstilar. De lutar mer åt att leva privat, och avslutar med att distansera sig själva från den offentliga godheten. Detta har varit er livstro till idag. Därför, måste alla med en privat livsstil ångra sig. (31-242, 4.6.1970)

Önskar ni ta emot en stor förmögenhet? Önskar ni att leva evigt? För att göra så, måste ni bli offentliga människor. För att utbilda era barn, älska dem inte endast som era egna. Bli föräldrar som älskar sina barn som gåvor till människorna i världen. När ni håller era barn intill era bröst och ammar dem, tänk på era själva och era barn som representanter för hela den mänskliga rasen på jorden. Vårda era barn med ett sådant hjärta. Istället för att bara bry er om era egna barn och uppträdande, vårda andra människors barn med ett älskande hjärta som om de var era egna barn. Barn som ammas av sådana mödrar kommer säkerligen bli bra människor. Sådana resultat kan kanske inte synas på ytan direkt, men efter den första och andra generationen bland era ättlingar kommer det att födas stora människor som kan leda världen. Detta är formeln. (31-167, 24.5.1970)

Vilket av de två skulle ni föredra att ägna era hela liv till att gottgöra: privata åtaganden eller offentliga åtaganden? Båda ägnas till något ämnar. De som står upp och riskerar sina liv för att ägna hela deras liv till allmännytta, kommer att bli stora människor. En ny historia kommer skapas av en grupp människor som liknar dessa.

När vi står inför ögonblicket, hur ska vi spendera resten av våra liv? Detta är vägen av vedermöda som ni måste gå från nu. När ni klarar av ert liv, är problemet huruvida ni lever individualistiskt eller offentligt. För vem äter ni, har ni på er saker, köper och säljer saker för i ert dagliga liv? Är det för dig själv eller för Gud? Frågan är huruvida ni lever ett privat eller offentligt liv. Frågan är också om huruvida ni levtt ett privat eller offentligt liv genom alla dessa aktiviteter.

Lova att ni ska gå den offentliga vägen. Någon som får uppdraget med missionen att gottgöra historien måste avancera till stadiet som alla åtrår. Därför, i ert dagliga liv, överskrid privata känslor och förkroppsliga offentliga känslor vilket är vad människor med tro måste bry sig om.

Vad är synd? Synd uppstår från privata ståndpunkter. Fördärvet kommer från den privata sfären. Ondskan är detsamma. När de privata åtagandena fortsätter till en bestämd grad, kommer det att manifesteras ondska. Privata åtaganden har vissa begränsningar; när synden, onskan överskrids och fördärvar det resultatet.

Var är därefter positionen som kan vara evigt bra, evigt blomstra och vara

evigt gynnsamt? Var är positionen som kan förhindra synd, ondska och fördärv? Det är den offentliga positionen. När ni talar, smält läget med offentliga ord. På detta sätt, förbinds allt levande med alla aspekter av era liv med offentliga åtaganden. Sådana människor kan inte gå till helvetet även om de försöker. (31-163, 24.5.1970)

2.7.7 Upplev kärlek

Fundera inte för er själva, ”Jag är den enda”! Begränsar ni er själva bara? Om alla beståndsdelar från din moder och fader och alla beståndsdelar som levererades till dig från ting av skapelsen togs bort från dig, skulle ni försvinna.

Vad är då varelsen som kallas jaget? Det är en position som representerar modern och fadern. Ni lever genom er moder och fader genom att gå igenom perioden i livmodern, och ärver deras blod och kött, som ges av dem.

Således, i vår moderna ålder, använder vi benämningar som Moder Jord och Moder Natur. Denna jord, denna planet, är vår moder som ger oss beståndsdelar på olika nivåer. Hur andas vi när vi växer i vår moders mage? Genom vår navelsträng. Detta är vår slang som anknyts till vår moders kropp.

Men vet vi att vi förbinds till den andra världen, luftens värld. När vi dyker upp från livet i livmodern, orsakar vi förstörelse. Vad är vi förbundna till i ögonblicket av vårt första skrik? Vi kommer att förbindas med luftens värld där vi andas in luften genom näsborren. Våra näsborrar är vår fullständiga till-

förselledning. Kan vi leva om våra näsborrar blockeras? Om vi inte kan andas, dör vi. Det är skapat med dubbla strukturer.

När barnet kommer ut från livmodern och förbinds till luftens värld, kommer navelsträngen, och fosterhinnan och moderkakan som den behöver för livet i livmodern att förstöras och dö. Vad händer i motsvarande ögonblick under döden? Barnet kommer ut i universum, till Moder Jord, och kommer att leva genom tillförseln av beståndsdelar från dess mun.

Efter att kommit ut ur livmodern, vad måste vår kropp göra? När vi andas med navelsträngen i livmodern, förbereder vi också näsborrarna för luftvägen. När vi därefter dyker upp från livmodern, kopplar vi in våra organ och börjar andas. Vad måste vi likväl göra i denna värld nu?

Vad vi alla måste göra efter vår födelse är att uppleva kärlek, inandas kärlekens luft från vår moder och fader, och genomgå alla processer av tillförsel av kärlekens luft. När vi är födda som ett barn i en familj, går kommer vi upp och ner längs en sinuskurva. Efter att vi föds som ett barn, växer vi och åldras, och därefter dör vi och upplöses. Vi är födda som ett barn och vi återvänder till stadiet som ett barn igen.

Vad kommer hända när vi dör? Vi måste att sparka bort den andra livmodern och förbindas med det tredje kärlekens andningsorgan. Vi sparkar iväg föräldrakärleken och broderlig kärlek och träder in i världen av kärlek som är i total harmoni med den Ursprungliga

Varelsen av det stora kosmos, Gud. Andliga Världen fylls med kärlekens luft.

Därför, måste vi förbereda oss att skapa en rörlig apparat i den jordiska världen för att andas kärlek. Så vi behöver erfara andliga världen. Vi kan bara bli odödliga när vi blir människor som kan känna andlig kärlek och därefter andas kärlekens luft.

När vi sparkar oss ut ur Moder Jords mage och kommer ut andas vi med kärlekens andningsorgan Vi kan nå evigt liv endast när vi övertar den tredje kärleken. Var går vi när vi har förbundits med kärlek? Vi återvänder till Gud. Vi återvänder tillbaka till andliga världen genom att anslutas till kärlekens andningsorgan. Dock återstår vägen till den Ursprungliga Varelsen, Gud. Sedan fröet blev initierad av den Ursprungliga Varelsen, måste det bära frukt och återvända till Honom. Om livets väg är som en handelresandes resa, vad måste vi utrustas med här? Vi måste gå denna väg och uppleva kärlek. Eftersom Fallet betydde att vi inte kunde motta föräldrakärlek, måste vi bilda en vertikal familj som centreras på sann oföränderlig kärlek, sann broderlig kärlek, sann äktenskaplig kärlek och sann sons kärlek. Vi menade att skapa en horisontal miljö genom att upprätta många familjer i norr, söder, öst och väst.

Dessa familjer bör bilda sanna familjer som kan anknyta den vertikala linjen med den horisontella. När detta anknyts till sfären av stammen, människor, nationen och världen, är denna värld som är destinerad vid kärlek, det vi kallar Himmelriket. (139-212, 31.1.1986)

2.8 Vad som ska lämnas bakom oss innan vi går till andliga världen

2.8.1 Lämna en gravsten av kärlek bakom er

I allmänhet när människor funderar över evigt liv, så funderar de inte det endast i termer av årtionden eller århundraden, men i årtusenden, tio årtusenden eller tidsåldrar. När människor dör, är de inte olik djuren på något sätt. Vad är meningen att lämna något bakom er?

Nuförtiden, säger även ateister och agnostiker till sig själva: ”Åh, jag måste göra mig ett namn.” Men, vad är meningen med att göra det? Även om man blev en amerikansk patriot och hedrades med ett monument, skulle det försvinna när Amerika förgås. Vad är meningen med att lämna ert kända namn bakom er? Även om ni gjorde så historiskt det vill säga, något som var ansedd som en god period av välstånd, kan senare ses som en dålig period av nedgång. (103-15, 28.1.1979)

Guds syfte är att hans folk ska befolka jorden. När vi därför går inför Gud i andliga världen, och att har kvarlämnat barnen av den Levande Guden på jorden, kommer vi också att stå i Hans position. Detta är sannerligen, meningen av det heliga skriftordet, ”Var frukt samma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er.” (146-223, 11.3.1986)

Vad kommer ni att göra i ert liv? Lämna en gravsten av kärlek bakom er.

Låt oss lämna en gravsten av kärlek bakom oss! Om ni lever inuti en gravsten av kärlek, kommer ni inte känna någon bitter sorg. Ni kanske blir trött av att lever på en plats som en gravsten, men kommer inte känna någon bitter sorg om ni lever i kärlek. Om vi lämnade en gravsten av kärlek bakom oss i vår livstid, kommer vårt liv bli framgångsrikt för evigt. Om ni lever på det här sättet och dör, kommer Gud hämta Sina söner och döttrar för att välkomna er till andliga världen. Om det inte finns någon ring på din hand, kommer Gud att sätta Kungarikets diamantring på ert finger. Om ni inte är välklädd, kommer Gud klä dig i den dyraste kungligaste dräkten i Kungariket. (97-167, 12.3.1978)

2.8.2 Äganderättigheter i andliga världen beslutas genom att vittna

Dina äganderättigheter i andliga världen beror på hur många medborgare som ni har tagit till Himmelriket. De kommer att bli era tillgångar, era eviga tillgångar. Nu har tiden kommit för att samla allt detta. En tid skall komma då miljoner människor kommer att vittnas till på en dag. Enighetskyrkan har en sådan enorm undervisning. Se på världen: hur många människor irrar inte omkring sömlösa, likt yra höns, kvalfyllda över huruvida de ska leva eller dö, ifrågasättande livet och begår självmord? (218-227, 19.8.1991)

Ju större ert kärleks hjärta är när ni träder in i andliga världen, ju mer kommer människor rada upp med er. En

sådan person kommer att respekteras i andliga världen. Om myriader av människor skulle flockas runt honom, och önska att de kunde leva med honom, skulle han bli synnerligen förmögen med omfattande områden. Vilken sorts person kommer att bli förmögen i nästa värld? Personen som investerar för kärlekens skull är en förmögen person.

Att vittna är vägen för att samla kärlekens välsignelser. Med kärlek, återställer vi som ägare himlens egenskapen som stals av tjuvar från den sataniska världen. Vi går till dem med ett hjärta som älskar deras mor och fader mer än vad de gör, och ger alla välsignelser som är besläktade till kärlek. Även om ni misshandlas, kommer ni inte att förgås. Myriader av helgon och alla ting i skapelsen kommer att följa dig och ni kommer därmed att bli förmögna. (205-347, 2.10.1990)

När ni träder in i andliga världen är ni utan pengar. Ni måste ta ansvar för Satans barn. Var och en av er måste hitta mer än 120 människor. Himmelriket förlorade alla sina medborgare. Genom att inympa dem, upprättar vi villkoren för dem att inte bli förlorade.

För att gå igenom de tolv pärlepor-tarna i andliga världen, måste ni, när ni är på jorden, återvinna himlens medborgare från Satan. För att göra det, måste ni utgjuta blod, svett och tårar. Med sann kärleks återskapande hjärta, investera ert hjärta mer än fäder och mödrar, makar och hustrur, och söner och döttrar av den sataniska världen, och frambringa övergångsprocessen,

genom att utgjuta blod, svett och tårar. Utan att göra så, kan ni inte hävda att de himmelska medborgarna är era egna. I proportion till detta nummer, kommer villkoren för er position av ära, och er närhet till Gud i den andra världen att bli etablerad. (211-352, 1.1.1991)

Det ni tar in i andliga världen är varken pengar eller Enighetskyrkans namn. Vad bör ni göra från och med nu? Det är en fråga om hur många söner och döttrar ni kan skapa för Gud att älska. Även om människor kan avla barn, kan de bara ha några få, det är något alla kan göra.

Vad måste vi genomgå i återupprättelsens process? Genom att återupprätta från den sataniska världen många söner och döttrar som Gud kan älska, kan era förtjänstfulla gärningar anknytas till era förfäder och tjäna till att befria dem. Detta är den största gåvan som ni kan erhålla i återupprättelsens väg.

Även om ni tjänar som en regional ledare, om ni inte har några andliga söner och döttrar, kommer ni gå till andliga världen med en tom burk i er hand, eftersom ni inte har en enda person fäst till er.

Himlen är en oändlig värld som kräver en överbryggande anknytning med hjärtats kärlek. Ju fler människor ni således vittnar till över hela världen, ju mer omfattande kommer ni kunna gå omkring i andliga världen. Alla kommer att vilja vara med er.

Förhållandena som ni kan lösa i himlen på grund av att ha löst dem på jorden kommer att skapa en väldig

grund av aktiviteter när ni går till andliga världen. Allt kommer att bli ert. Således kan er sfär av aktivitet spridas ut till hela andliga världen som baseras på den standarden. Utan denna grund, kommer ni att knuffas in i ett hörn och era aktiviteter kommer att bli begränsade, så vi har ingen tid att vara överksamma eller vila.

Att äta, leva och uppfostra barn är ingen stor sak för andliga världen. Vi måste därför återvinna himlens medborgare. De blir era tillgångar där.

Vi måste snabbt smälta hela mänskligheten och världen. Om gör vi det, kommer alla andar i nästa världen att genomgå återupprättelse. Om födsloretten som tillhör det sataniska fundamentet återvänder till Guds fundament – till Adams – så kommer ärkeängeln att lyssna till Adam och följa honom. Genom att stå i positionen av fullkomlig lydnad, träder ärkeängeln in i sfären av Adams kärlek tillsammans med Guds kärlek och därmed träder han in i himlen, efter Adam. Det är principen.

Människor på jorden fullbordade inte sitt ansvar och orsakade en oreda som de måste städa bort. Vi kan öppna vägen av återupprättelse genom uppoffring. Därför, måste ni inse det enorma värdet av att vittna. Det är därför en fråga om hur många människor som ni kommer in med för registrering i sfären av evigt liv. Att bara sätt upp Enighetskyrkans anslagstavla är värdelöst. Vi måste bära frukt.

På hans väg till Jerusalem, gick Jesus upp till ett fikonträd för att se om det bar någon frukt, när han fann att det

vara utan frukt, förbannade han det och det vissnade och dog. Vilken mening är det att uppehålla skenet? Således, antalet välsignade familjer som ni skapar blir er skörd.

Ni behöver ta med 120 människor, även hundratals. Utan att vara kompetent att göra det, spelar det ingen roll hur mycket ni älskar era egna söner och döttrar. Från Principernas synpunkt, behöver vi 120 människor. Talet 120 representerar nationerna i världen på Jesu tid.

De 430 familjerna är likvärdiga med alla efternamn i en nation. De 430 familjer representerar 4 300 år av koreansk historia. Genom dem, öppnade jag porten för medborgarna som representerar av dessa efternamn att beträda Himmelriket. Även om jag har öppnat det, betyder det inte att de beträdit det.

Detta är inte tomma ord; det är logiskt. Döda inte er tid. Endast när ni ger födelse till söner och döttrar och uppfostrar dem under era yngre år kan ni lämna ett fundament som era ättlingar kan vara stolta över. Endast när era barn blir stora människor kan ni stå stolta inför historien. Utan sådana påtagliga resultat, kan ni kanske accepteras på familje – eller by nivå, men inte på den nationella nivån. För det, behöver ni faktiska resultat som kan efterlämnas som en tradition.

Det är därför alla önskar att lämna något bakom sig för nationen, världen, och himmel och jord. Samma princip gäller er. Ha det klara begreppet att ert livslånga syfte är för att upprätta ert område av ägande. Därför, kan ni inte ge

upp under vägen av Guds vilja, även ni inte gillar den.

Varför skulle jag ta på mig ansvar, även om det betyder att jag går i fängelse och lider där ensam? För att rädda människor som lider under sådana omständigheter. Människor som lider under olika omständigheter kommer att följa det om det kan gynna dem. Genom att följa, skördas de. När jag går till andliga världen, eftersom allt jag gjort kommer välkomnas som något offentligt, kommer jag att gå till den högsta positionen i himmelriket.

Om medborgare är välutbildade, blomstrar nationen. Samma princip gäller också dig. Det är en fråga av hur mycket ni kan uppväcka folk, räta ut deras ande, så att de lämnar större prestationer bakom sig, än era, centrerat på sfären av Himmelrikets liv. Om detta sker, kommer världen att återställas snabbt. Det är därför ni hängivet måste uppfostra dem.

Det är samma sak med mig. När jag ger predikan, talar jag under fem eller sex timmar i sträck. Jag gör det inte därför att jag gillar det. Kärnpunkten av en predikan är enkel och kräver inte ens ett femton minuters tal. Jag talar länge därför att jag försöker att göra det lätt för olika typer av människor, för dem som har kommit att lyssna, för att få dem förstå kärnpunkten genom att förklara till dem genom att använda många exempel, och få dem att delta inom den sfären. Syftet är att så, så många frön som möjligt under vårsåsongen. Om jag sår många frön, kommer många växter att växa.

Var måste ni så frön? Det måste vara en oförstörd plats. Var är det? Tonåringar. När ni sår frön i dem, kommer de att bevaras en livstid. De kommer inte att bli rotlösa.

När är människor som mest känsliga? I grundskolan. Människors sinnen försvagas när de avancerar genom mellan-, högstadiet och gymnasiet. När de börjar gå till universitet, är det som att gå igenom en grannby, som en utflykt. Den svåraste tiden är under grundskolan. Därefter under mellan-, högstadiet och gymnasiet. När tiden går förbi, försvagas deras sinnen. Vi måste därmed så livets frön.

När ni leker med barnen på söndagskolan, och lär dem barnsånger, berättar berättelser till dem och så vidare, kommer sådana saker ackumuleras för att bli eviga tillgångar för er framtid. När ni möter äldre människor, vittna om Guds ord. Enighetskyrkans ledare gör inte dessa saker så bra.

När ni är på en buss, tala till tio människor och fråga dem var de är på väg för att få veta något om dem. Ordna att ni träffar dem igen och när ni gör det, introducera Principerna till dem. Ni kan vittna till dem så mycket som ni orkar. Det finns nog med material. Om ni vill vittna till människor, är det bättre att åka buss eller tunnelbana än att köra er egen bil. När ni pendlar på samma rutt dagligen, tolv månader om året, kommer ni att känna igen människors ansikten. Genom att hälsa på dem, knackar ni lätt på ett interaktivt nätverk. Sådana vägar förbereds, så varför slösar ni med tiden?

Viktigare än att äta är att skörda himlens medborgare, men ni gör det inte väl. Det är vår huvudsakliga selsättning. Det är vår främsta aktivitet medan vi lever på jorden. Bland arbeten ni gör under er livstid, finns det ingenting som är viktigare än det. Att få ett jobb, och bli befördrad och tjäna pengar är alla som vatten under en brygga. Pengar kommer vara värdelöst i den andra världen; material och kunskap är onödigt där. Om ni inte är lärd, blir ert sinne helat med tiden; ni kommer att lära er allt inom en vecka.

Makt är onödigt i den andra världen. Vad som behövs där är kärlekscentrerad harmonisk kraft, kärlekscentrerad inflytelse-rik drivkraft. Därför är människor som saknar kärlekscentrerad inflytelse-rik kraft i sitt innersta väsen oförmögna att harmonisera med den ursprungliga världen som förflyttas med kärlekens påverkan. Om de kommer dit, drivs de tillbaka och går till helvetet.

Ni säger att ni har levt och arbetat för Enighetskyrkan alltsedan ju gick med, men ni bör betrakta vilken position ni har arbetat inom. Fråga alltid er själv i vilken riktning ni är på väg mot och i vilka position ni står i. Om ni gör det bedjande, kommer Gud vara med er. Ni kommer att veta ögonblicket som ni sluter era ögon – även utan att be. När ni går någonstans för att ge ett föredrag, flödar de rätta orden ut ur er mun. Om ni möter samvetsgrant folk, dras ni för att komma in i deras hus.

Allt söker relationer. Även blommor har attraktionskraften som skapar relationer, oavsett om det är som subjekt

eller objektpartner. Om även ni ser någon för första tiden, betyder det inte att ni inte kan förbinda er till den personen. Det är så en magnet fungerar – dess dragningskraft är evig och oföränderlig. Genom samma symbolik, om ni går till en sådan plats, känner ni er glädjefulla och inspirerade att tala. När ni går in i ett sådant tillstånd, öppnas er mun även om ni inte ämnade tala.

När ni går till den andra världen en dag, vad kommer ni att säga till Gud som har väglett arbetet av befrielsen och som fick uppleva stora plågor, fram till denna dag, för att finna en ny Adam? Från 1 Mosebok ända fram till idag, har Gud sökt Sin perfekta son Adam. Ni känner alla till Principerna. Detta är vapnet som kan rädda otaligt många människor. Tills nu, kunde Gud inte undervisa mänskligheten och var därför tvungen att vägleda frälsningsarbetet bland okunskap. På jorden, arbetar vi på Guds vägnar och gör större saker än Honom. Principerna ger oss vägen till upplysning och samlar hundratals och tusentals Adam som anhängare.

Det är därför vi måste förbinda dem till evigt liv. Frågan om evigt liv är en allvarlig sådan. När våren kommer går de unga kvinnorna att söka efter örter att plocka. Likväl, precis som ni skulle gå för att söka det ni åtrår, måste ni leva hela ert liv på detta sätt. När era kontakter dyker upp medan ni gör detta, ha hjärtat att förklara Principerna för dem hela natten. Gå ut och inspirera dem alla vid ert första möte.

Ni borde inte göra något annat än att finna söner och döttrar som ni kan

ta med er till himlen. Även om ni skulle ha hundra miljontals dollar och levde rikt, skulle allt försvinna. Gör det även till den grad att ni investerar alla era tillgångar, kunskaper och era liv. Investera allt det på en gång, inte separat, för att skapa himmelska medborgare. Värdet av er investering kommer att vara proportionell till er insats.

Ni så kallade ledare i Enighetskyrkans: ni kan rycka stolt på era axlar och tycka om er själva, men det är skamligt. Frågan är hur många liv ni har räddat genom era egna ansträngningar.

Graden av lovord ni kommer att lovordas evigt inför himlen för era prestationer, beror på hur många himmelska medborgare som ni skördade. Människor har inte haft en spade att skörda dem med tills nu. De kunde inte göra det eftersom ni inte visste hur, men ni har en A-formad sele på er rygg. Ni kan komma att få en explosiv skörd, när ni börjar sprida Guds ord passionerat. Eftersom, ni slösar bort tiden även med den sortens verkliga inre drivkrafter, önskar Gud att slå er som en blix.

Det spelar ingen roll om det är midnatt eller gryning eller huruvida det är natt eller dag. När Gud vill att ni tar emot detta, kan ni inte säga till Honom, "Åh, jag vill bara sova!". I den positionen, måste ni springa rakt fram.

Vi måste ge utbildning som gäller frågan om evigt liv. Från och med nu, ta det ansvaret. Jag kan inte förbanna de som motsätter Enighetskyrkan. Gud vill att de ska förenas med mig och förpliktiga sig själva, men om de går ur, är det vår kyrkas ansvar och jag måste ta

ansvar för det. Denna världen motsätter sig oss på grund av Satan. Men det är vårt ansvar att övervinna mot de fientliga omständigheterna snabbt. Om vi inte gör det, kommer vår situation bli mer bedrövlig från den resulterande skadan vi orsakar.

Det är samma som att amma ett barn. Om ni föder ett barn, måste ni amma den. Det är därför människor kommer för att söka efter er. När de gör det, behandla dem inte kallt. Jag har levt hela mitt liv på detta sätt. Om människor besöker mig till och med vid midnatt, och om de inte beslutar för att gå, kommer jag slå mig ner med dem och aldrig säga till dem att lämna. De kommer inte att lämna eftersom de söker något. Då, måste jag dela med mig av Guds ord till dem. Jag kommer att leva hela mitt liv på detta sätt. Jag kommer aldrig att bli affärsmässig. Andliga Världen är alltid vaken.

Om ni Enighetskyrkans medlemmar slåss med varandra och orsakar att en person faller bort, kommer skadan att bli stor. En sådan person kan komma att förstå Guds vilja och fullborda sitt ansvar inför himlen; han kan därefter gå och rädda tusentals och mängder av människor, och förvåna dig, genom att överträffa dig. Så om ni missköter ert folk, kommer allt att gå fel. Om ni konstant sänker er själva och strävar för att höja alla andra, kommer ni inte att ha några problem. Det är vad ödmjukhet betyder.

Men, om ni gör misstag, kommer ni att besegras. När ni går in i rummet där er hustru och barn sover om natten, var

en ansvarsfull far och make. Om maken gör väl i från sig, kommer hans hustru följa med honom till den andra världen. Naturligtvis, finns det en utbildningsprocess för att gå in i Faderns hus. Det är snabbast om de kan gå direkt. Den andra sidan är en oförlåtande värld. Vi förbereder oss nu att vara i harmoni med den.

Gör detta arbete även om ni måste hoppa över maten. Säg inte att ni ska göra det, efter att ni har ätit. Om en dynamitladdning just skulle brisera, så skulle ni inte äta. Den är en allvarlig fråga att få människor att förbinda sig med frågan om evigt liv. En lampa kan endast brinna när en elektrisk ström som frambringas på ett kraftverk överförs genom olika terminaler och elektriska ledningar. Endast med en anslutning kommer den att fortsätta lysa.

Älska därför era andliga söner och döttrar mer än era egna barn, och gör mer för era andliga föräldrar än för era biologiska föräldrar. Föräldrarna som frambringar er fysiska födelse är föräldrar från den sataniska världen. Men era andliga föräldrar är föräldrar från den himmelska världen. Tjäna dem därför mer än er egen mor. Vidare, har andliga söner och döttrar ansvaret att fostra barnen till människorna som räddade dem och hjälpa dem att gifta sig. Så är Guds vilja. De skulle fostra alla de barnen.

Om således inte människor blir anknutna till evigt liv, så är allt förgäves. Det är inte över efter att de har hört Guds Ord. Fortsätt uppmuntra dem till att gå till Välsignelsen. De måste ta emot

det. Om de gör det och börjar vittna, kommer en anslutning naturligt att skapas. Om de kan övervinna förföljelsen under de svåra omständigheterna i den sataniska världen, är de redan på livets väg. När de tar emot Välsignelsen, är ert jobb fullbordat.

Ge inte själviska predikningar. Tala medan ni utgjuter blod och svett. Gå igenom smärtan av er födelse. Gör detta medan ni utgjuter tårar. Om era ögon inte är fuktiga av era tårar, blir er predikan krystad. (230-25, 15.4.1992)

2.8.3 Varför vi bör ha många barn

Det finns inte en enda medlem i Enighetsskyrkan som inte vet om Gud. Vi tror på andliga världen. Vi började från kärlek, avskilda från Gud, och kommer äntligen återvända tillbaka till honom.

Om ett par är ett hjärta, när de går till andliga världen, kan de utbyta positioner när som helst. Vi säger att kärleken är ett. Om ni ser inuti en kvinna, finns det en man inuti. Den är exakt samma sak med Guds dubbla karaktärer. Alltsedan den inre karaktären och den yttre formen uppstod som separata enheter från Gud, för att återvända till den Ursprungliga Varelsen, måste de stiga ner för kärlekens stege. Efter som skapelsens standard ursprungligen påbörjade från kärlek, måste man stiga ner för denna stege för att återvända. After all, vår slutgiltiga destination är att vara med Gud.

Människor ger inte födelse till barn i andliga världen. Det är en vertikal, cirkulär Gud-centrerad värld som inte kräver

födelse av barn. Efter som han behövde en horisontal grund, skapade Gud människor som Hans förkroppsligande. Den är ett jordiskt fält av reproduktion som alla medborgare av andliga världen härstammar från. Från detta providentiella perspektiv kan vi förstå varför människor engagerar sig i födelsekontroll. Den onda härstamningen kommer inte fortplantas längre.

De himmelska medborgarna som Enighetsskyrkans Välsignade Familjer reproducerat är deras tillgångar. era egna barn är mer värdefulla än de andliga barnen, som inte har ett direkt förhållande till Välsignelsen. Din position i himlen avgörs vid hur många barn ni lämnar bakom dig. (205-97, 7.7.1990)

Perfektion måste uppnås på jorden, inte i andliga världen. Den kan bara göras baserad på sann kärlek på jorden, inte i andliga världen. Detta är varför ni behöver ha barn. De blir himmelska medborgare, ideala medborgare av himmelriket. Så ge födelse till många söner och döttrar. Ursprungligen, fanns det mer än tolv olika riktningar, och det är varför jag begär mer än tolv riktningar. (217-130, 12.5.1991)

Utan söner och döttrar, skulle inte Himmelriket blomstra. Det är varför Välsignade Familjer inte bör utöva födelsekontroll. Människor som svälter till döds kommer att komma till andliga världen; om de dör bland kärlek, kommer de till himlen.

Så, den sataniska världen talar för födelsekontroll, men det bör inte utövas

i Enighetskyrkan. Jag genomgick stor svårighet för Guds vilja, men dog inte av svält. Även om jag gick in i ett svältområde, kan jag överleva eftersom jag är tränad att överleva. När vi offerar allt för den fullkomliga kärleken, kan vi kontrollera Gud, den sataniska världen, och himmelsk rikedom. Vad menar jag med att kontrollera? Det betyder att Gud kommer att följa oss. Gud, denna värld, och den himmelska rikedommen kommer att följa oss. (201-133, 27.3.1990)

Lyft era barn för att bli bra människor som kan efterlämna välstånd på jorden. I framtiden, kommer de alla gå till andliga världen och bli himlens medborgare. Hur många människor kommer ni att offra som himlens medborgare? Det var en stor svårighet på jorden men blir en nobel, härlighet i den eviga världen.

Du går stora avstånd för att utbilda och mata era barn på jorden, men i andliga världen, är mat, kläder och levandet inga problem. Ni skulle önska att ni hade så många barn som möjligt. (218-319, 22.8.1991)

Du kan inte avla i andliga världen. Eftersom Gud står i positionen av den vertikala Föräldern, det finns bara en punkt. (221-204, 24.10.1991)

Vad gör Gud? Han räddar världen. Allt arbete för att tillåta människor att beträda en högre dimensionerar i andlig värld utfördes på jorden. Vilken sorts plats är jorden? Det är en fabriksväxt för att producera himlens medborgare – det väldiga oföränderliga Himmelriket.

Om varje än av er hade hundra barn, är himlen så vidsträckt att ni aldrig kan överproducera. Den världen kan anpassa sig för hur många antal människor som helst. Utöva inte födelsekontroll. När ni går till andliga världen, kommer frågan av hur många himmelska medborgare som ni skapade och ledde där. Förstå att genom att leda många sanna söner och döttrar till Himmelriket upprättas era rätter och intressen, såväl nivån som ni kommer hedras i himmelska världen. (202-38, 1.5.1990)

2.9 Vår inställning i dödsögonblicket

Jesus undervisade allt: ”Alla de som önskar att rädda deras liv kommer att förlora det, men den som förlorar sitt liv för min skull kommer att finna det.”, Var kommer ni att finna sådana tillsynes grundlösa anmärkningar i denna värld? Ingenstans. Men de är sanna.

Varför, dör vi då? Till vilken grad? För att leva. Det finns några ändamål att leva för. Människor lever för olika ändamål. Varför tillfrågas ni att ”Älska herren din Gud med hela ditt hjärta, och med hela din själ, och med hela ditt sinne”? För att bli Guds son. Det betyder att ni måste offra ert huvud för att älska Gud – ni har bara ett – men måste erbjuda det till Honom.

Var tar vi vägen när vi dör? I den högsta positionen hellre än den lägsta. Således, bör vi dö för Himmelriket. Det är större än någon nation i denna värld. Vi måste dö i Guds Kungarike, det enda i himlen och på jorden. Var ska vi dö?

Det är frågan. Även i dödsögonblicket, finns det en lösning.

Det finns en riktig position i vilken vi kan dö. Dö inte på det vanliga koreanska sättet. Om ni gör det, hur många gånger ni än dör, kommer det inte att räknas. Dö i den högsta positionen för nationen av Guds hjärta, för hjärtat av det himmelska kungariket – den bästa platsen att dö i. Din död bör inspirera alla i universum att lyfta en flagga och välkomna dig. (34-184, 6.9.1970)

Idag, längtar vi till dagen av den sista uppståndelsen, dagen av hopp. Den tid av hopp som alla längtar till är en som all mänsklighet kan glädja sig över, men det kommer inte lätt. Detta hopp kan endast ägas av dem som övervinna döden. Endast de som slogs för Gud mot Satan kommer att ta ägandeskap av det. Endast de som led av förföljelse tillsammans med Gud för himlens skull kommer att ta ägandeskap av det hoppet.

Eftersom vi skådar en sådan tid som närmar sig oss, måste vi ha ivriga hjärtan för att övervinna våra omständigheter i livet och även vår rädsla för döden. Om en sådan stark passion inte utströmmar inifrån dig, kan ni inte dra till er dagen av hopp in i er sfär av ert dagliga liv och fortsätta leva.

Därför, kommer de som sägs leva en sann livsstil att fråga sig själva, hur kommer min död att se ut? Vänta inte tills ni är åttio år och håller på att dö för att ställa dig själv frågan ”På vilket sätt kommer jag att fira min sista dag?”, När Jesus nådde dödens plats, sa Jesus ”Det är slut,” och ”Fader, i dina händer anför-

tror jag min ande.” Sannerligen, han var segerrik igenom hela sitt liv.

Du kommer att möta döden en dag. När ni ser tillbaka på ert liv under det ögonblicket, fundera på vilka slags ord ni skulle önska att lämna bakom er.

Detta är vägen till och med utan vänner. Det är vägen utan även älskande föräldrar, syskon, en älskad maka, eller barn. Det är vägen ni måste gå ensam. Det är vägen som ni inte kan återbesöka eller gå tillbaka till; det är vägen, när beträdd, som ni kan aldrig gå tillbaka till för all evighet. Med vilket sorts hjärta vill ni gå denna väg? Under ögonblicket då ni möter döden, om ni skulle sakna hoppet för att övervinna det, kommer ert slut att komma där och nu.

De många människor som har försvarat och etablerat Guds vilja var inte typen som retirerade inför dödens bana, utan skrattade hånfullt åt döden, och övervann tappert. Det är sådana människor som har syns och etablerat den himmelska vägen.

Alla ni måste omfamna hoppet som ni behöver för att övervinna döden när ni konfronteras av den. Efter att ni har korsat den vägen, måste ni löpa glädjefullt till det ursprungliga hemlandet som ni har längtat till efter med den hoppfulla tanken av att stå resligt inför Himlen. Endast de som ideligen åtrår Guds idealiska värld kan övervinna döden.

Alla ting i denna värld kommer att försvinna. Alla era älskade föräldrar, makar och allt som ni älskar kommer att försvinna, och ni kommer slutligen att möta döden. Även så, endast de som ägde det segerrika hoppet som låter

även döden gå förbi kan stå inför Himlen. Människor som lever på jorden idag längtar inte efter vägen av lidande och sorg. Bortgången av glädjande tillfällen framkallar nostalgin i dem. Sådan är den mänskliga naturen.

Denna värld som vi lever i är blandad med sorg och glädje. All den lycka vi känner kommer att försvinna med döden och kan inte återstå efter det.

Vårt hjärta söker lycka, längtar för bättre saker, och längtar för den eviga världen. Om sorg och glädje försvinner med döden, avslutas våra hjärtan också efter döden? Nej. Faktum är att våra hjärtan och sinnen rör sig i den riktningen vilket ett bevis att en sådan värld faktiskt finns. Människor är andliga varelser och deras liv är eviga. Människor som lojalt har gått dödens väg för himlen, och omfamnat hoppet när de följde en väg som var motbjudande för många människor, har gjort så därför att de kände något som vanliga människor inte kunde känna och uppskattade något som vanliga människor inte kunde uppskatta. Det var därför de kunde beträda dödens väg.

Om inte er längtan blir starkare än någon motgång, svåra tider, sorg, eller döden som ni kan möta i ert verkliga liv, kommer ni bli människor som blir ångerfulla före döden och dra er undan från smärta och sorg. Som Jesus övervann mötet med döden, beträdde in den eviga världen, och byggde sfären av uppståndelsen, är vi idag också menade att övervinna mötet med döden.

Vilka slags människor lever med ett himmelsk hopp? Det är de som kan gläd-

jefullt övervinna mötet med döden som vållar mänskligheten sorg. Det är sådana människor som hyllar Himlens hopp. Så, bli inte människor som eftertraktar och sörjer alla saker i denna värld före döden. Bli de som kan stå inför himlen och var stolta över värdet av deras död. Gud söker sådana hoppets söner och döttrar.

Om det fanns människor som kände Himmels glädje i en sådan position, kan inte Gud älska dem. Om det fanns en massa människor som skrek ut till Himlen från en sådan position, kan Himlen inte besvara deras skrik. (6-52, 22.3.1959)

”Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det.” Vad betyder de orden? De som står i positionen att dö för Guds vilja måste dö.

Vad händer då vi dör? Innan vi dör, tillhör vi oss själva, men efter vi har dött, tillhör vi Gud. Det är för att vi ärvde den fallna blodslinjen. Således, kan våra liv inte frigöras från det sataniska slaveriet innan vi dör. men vi måste förbinda oss samman med Gud efter döden.

Vad är starkare: liv eller död? Är livet starkare än döden eller är döden starkare än livet? Döden är starkare än livet i den sataniska världen. När ni därför lär känna Guds vilja, hata inte döden när ni är i positionen att dö. Ni måste dö på något sätt i den sataniska världen. Om ni inte dör, kan ni inte återuppstå. Om vi inte dör, kan ni inte räddas. Om inte vi går igenom en ålder, kan vi inte välkomna en till.

Vilken slags död hänvisar Bibeln till? Den avslutar inte det liv som Gud har skapat evigt, utan det liv som övertogs av den fallna blodslinjen från den sataniska världen. De som således söker att dö för Viljan kommer att leva. Dessa ord låter motsägande, men från vad vi förstår om Fallet och Återupprättelsen, kan återupprättelsen inte uppnås om det inte görs. Detta är den normala logiken av Återupprättelsen.

Den stora frågan är om huruvida vi kan offra våra liv. När jag startade gå denna väg, frågade jag mig själv om jag var beslutsam att offra mitt liv.

Jag var besluten att dö. Jag tänkte också på hur jag skulle dö såväl som de sista orden jag skulle yttra. Jag funderade inte på hur jag skulle leva.

Eftersom Guds Plan och Vilja kretsade runt om Korea, sökte jag dödens position. Var det? Det var platsen där man kunde konfrontera fienden, alltså platsen där fienden fanns. Jag gick ut och sökte fiendernas högkvarter. Eftersom fundamentet av den Viljan som baserades på koreansk kristendom föll i de sataniska händerna, gick jag till Nordkorea, som var Satans håla, för att återställa den.

Eftersom jag var tvungen att slåss mot den världsomspännande Kommunistpartiet vid den tiden, gick jag till Nordkorea. Jag gick in i nationen av obehagliga fiender och var fullständigt förberedd att kedjas och fängslas. Trots den vedervärdiga prövningen som jag fick utstå, kapitulerade jag aldrig. Jag förlorade aldrig Guds värdighet även under extrem svält. Det spelade ingen roll hur

snäva mina livsvillkor var, jag överträdde aldrig himmelska lagar.

Trots min fångenskap, var jag kapabel att återställa allt inom de inskränkta omständigheterna, och jag sökte motivationen för en ny start och en ny mening av livet för Gud. Jag började göra det. Även om jag tvingades att utföra all slags hårt arbete, så behöll jag övertygelsen om att jag aldrig skulle bryta samman, och att jag aldrig skulle dö även om alla andra gjorde det.

Enighetskyrkan började inte från platsen för sökandet av livet utan för att finna döden. Var ni beredda att dö efter att ni kom att veta syftet med Enighetskyrkan? När översten Hero, huvudmannen för alla specialoperationer under frihetspartiet, och regeringens huvudmisstänkte för mordet av Kim Changryong, avrättades, när han frågades om han kände samvetskval för att ha planerat och ha beställt mordet. Sa han att han inte kände några samvetskval och dog som en man. När sådant lönnmord eller skottlossning uppstår, bör ni jämföra de avrättade med er själva, och fråga er själva hur ni skulle vilja dö jämfört med det.

Ni kan vara drivna av era fienders konspirationer av att dö som en stor förbärare, eller ni kanske dör på grund av era kamrater, vänner, eller älskade, eller andra, som konspirerar för att skada er, men, när ni dör, gör så med hjärtat av att ha gynnat världen. Dö utan fiender. Om ni dör på något sätt efter att ha planerat något, och utan att skaffa några fiender. Var besluten att dö medan ni älskar en fiende som en vän och än tvärtom. Jesus

böner på korset för sina fiender var stora på detta sätt. (34-45, 29.8.1970)

2.10 När man träder in i andliga världen

2.10.1 Tiden av överhängande död

Framgång eller misslyckande i livet avgörs inte över årtionden, utan i ett ögonblick. Jämfört med en människas livslängd, så uppstår födelsen i ett kort ögonblick. Naturligtvis, var vi tio månader i vår moders mage som ledde fram till vår födelse, men det var en period för att förbereda sig för ögonblicket under födelsen. Slutligen, spelar det ingen roll hur bra förberedelser varit under de tio månaderna, om barnet inte passerar det avgörande ögonblicket, möter det ett tragiskt öde.

De tio månaderna av konstant näring och skyddande är för att fira ögonblicket av födelsen. Med andra ord, den perioden tjänar för att forma ögonblicket av födelse. Trots storheten av graviditeten, kan ett ögonblickligt fel under nedkomsten orsaka tragiska följder. (31-184, 31.5.1970)

En person som ångrar sitt förflutna när han möter sitt sista, ödesdigra slut på jorden kommer se hela sitt liv passera revy som bilder i hans sinne. Ingen behöver förklara för honom vilken sorts person han är, han kommer att veta det själv. Omständigheterna som han har varit förknippad med under sitt liv ärvde han från sina förfäder, läget han lämnar bakom sig, och allting från hans för-

flutna kommer att avbildas som bilder i hans sinne i slutet av hans liv.

En person som säger, ”Det var sant”. Jag har kvarlämnat något som är mer dyrbart än mitt liv, skulle ha levt ett värdefullt liv, det spelat ingen roll hur kort. Dock finns det människor som säger till sig själva, ”Hela min livsväg från födelse var till döden var bara en period som jag spenderade som en förbipasserande”. Om sådana människor reflekterar över deras passerade situationer, kommer de att skaka på deras huvuden, och känna att de inte önskar att minnas det förflutna, och de kommer att dö som olyckliga människor. Motsatsen till dem, är människor vars ansikten som kommer att fyllas med mer lycka ju mer de reflekterar över deras förflutna; deras problem absorberas in i idealet och även rädslan för döden kommer att firas som ett ögonblick av bekvämlighet.

Genom att se på livet på detta sätt, kan vi se att om man har lämnat något bakom sig, och om ögonblicket som personen reflekterar över i deras förflutna inte är ett ögonblick av rädsla, så kommer den personens förflutna och verklighet att manifesteras som saker som inte är döda. En person med en sådant förflutet är säkert ämnad att vara någon som alla människor i nationen kan följa, en som efterlämnar ett arv som hela mänskligheten är ämnad att överta.

Vilken sorts situation skapar ett tillfälle? När en nation möter omedgörliga problem i en tid av förtvivlan och grymhet, och en person tar ansvaret för att lösa de problem och riskerar hans eller henne liv, blir det ögonblicket det

mest oförglömliga ögonblicket i en livsberättelse.

Erfarenheten av att rädda din broder, släktingar, eller andra människor och riskera ert liv, istället för att riskera era egna liv för din egen skull under din livsbana, och ett ögonblick som ni måste i rädda dem, kan visas som bilder i ert sinne i det sista ödesmättade ögonblicket. Oavsett hur många gånger av lycka som centreras på er och en väl-signad tid av att välkomnas och att hyllas av många människor, kommer ha en effekt i det ögonblicket.

Med hänseende till frågan av huruvida vi blev goda, sanna, och kunde stå inför Gud, sanning och godhet börjar inte från oss själva eller slutar i oss själva. Endast när de börjar i oss och skapar resultat i andra, eller när de börjar i andra och ger resultat i oss, kan godheten uppstå. Enligt Principerna är alla varelser i universum menade att inkluderas i de ömsesidiga förhållandena.

Om ert liv tills nu har varit ett liv av givande, bör det inte finnas någon rädsla på dödens väg. Om ni ger allt för andra, offerar för andra, utgjuter tårar för andra medan ni försöker leva ett liv så nära sanningen som det går, investerar ert liv för andra, finner er drivkraft i andra, och koncentrerar med hela er livsstyrka som flödar i er puls och investerar det för andra, kommer ert förflutna att bli ett glänsande sådant.

När ni längtar till ett sådant förflutet och tänker på nationen, kommer ni att komma till slutsatsen att hoppets nation måste också vara en sådan nation. När ni kommer att längta efter ett sådant

förflutet, kommer ni att offra för andra och ni kommer vara kapabla att avgöra hur den ursprungliga godheten ni hoppas för bör vara lik. Om ni går inför Gud och säger ”Eftersom jag har slagits för godheten i mitt förflutna, så bär denna naturligt frukt i framtiden”. Detta innehåll blir fundamentet för ert eviga liv.

Vägen av helgon och visa män och vägen av vanliga människor är olika. Helgonen och de visa männen är de som försökte att leva för historien, världen och framtiden. Vanliga människor, emellertid, är de som försökte att leva för sig själva och att göra så världen tjänar dem. (31-308, 7.6.1970)

2.10.2 När man träder in i andliga världen

Vi lever all på ett liknande sätt efter att vi föds. När livet fortskrider blir vi gradvist svagare eller starkare?

Även om ni visste vem ni var och tog ett beslut att offra er, skulle det beslutet gradvis försvagas efter tio-, tjugo- och trettio år. När ni åldras och blir femtio- och sextio- och sjutio och åttio år blir det ett problem. Fenomenet i den dynamiska världen pekar på principerna att all rörelse gradvis minskar; och all inverkan som orsakas av en kraft beror på det.

Genom att ta elektricitet som ett exempel, så avtar den potentiella energin i varje kraftkälla när den driver en motor eller producerar arbete. Utmattning uppstår oundvikligen. Genom att se på detta sätt, kan vi inte stå stilla i våra liv. Vi måste fortsätta att röra oss genom

hela vårt liv – huruvida vi gillar det eller inte. Även när vi rör oss, är det den rätta eller felaktiga vägen? Det finns många vägar att gå.

Vilken riktning bör då människor gå eller rulla? Vi rullar utan att vi inser det. Om vi lever som en rullande sten som kan krocka in i ett berg eller rulla ner i avloppet, hur farligt är det inte! Hur oturligt! Hur otryggt! Det är ett problem. När ni träder in i andliga världen, kan ni inte längre förbinda till alla ting som vi nu mäter inom gränsområdet för tid och rymd. Den världen överskrider tid och rymd. (141-269, 2.3.1986)

Vad händer när vi träder in i andliga världen? Ni har era egen andliga nivå. Alla har en bestämd andlig nivå, med bestämda begränsningar även om det bara är en grad. Eftersom det är fallet, även de som var välsignade blir åtskiljda när de först träder in i den andra världen. Varför? Eftersom varje persons andliga nivå är olika. (194-61, 15.10.1989)

Vad kommer ni att bli i Himmelen? En ambassadör eller en tjänare gör ärenden på en ambassad? Var en ambassadör. Det är inte lätt. I en livsfarlig situation, är ambassadören, den första som dör.

Vi vet om existensen av andliga världen. Den är mer bestämd än denna värld. Vilken slags värld är det? Det är en värld där allt är möjligt så länge som det är godtagbart i Guds plan. (107-55, 20.1.1980)

Har ni en gåva som ni kan ta med er när ni går till himlen? När ni går

till andliga världen, kommer religiösa martyrer rada upp sig framför er. Kan ni packa upp paketet som ni kom med framför dem? Vilket lidande har ni och Enighetskyrkan genomgått? Hur kan ni säga att ni lever för nationen och världen utan att ha genomgått hårda tider? Jag har lidit, men jag tänker inte på det som lidande. Naturligtvis, har vi fortfarande en lång väg att gå.

Under er ankomst till andliga världen, måste ni vara beredd på att packa upp er gåva och säga, ”Här är gåvan som jag förberedde under hela mitt liv; snälla ta emot den”. Om kvinnor måste ta med en hemgift när de flyttas med deras svärföräldrar, hur kan ni gå tomhänta till himlen? (32-71, 21.6.1970)

Om ni inte är självständig kan ni inte träda in i andliga världen. Det har dess egen värld, nationer, stammar, familjer och individer. Om ni inte har självständigheten som möjliggör dig till att säga att ni är en fullkomligt nödvändig individ där, kan ni inte träda in i himlen. Var så självständig att ni kan säga att ni är fullkomligt nödvändig för din familj och stam. Endast när ni har sådan självständighet kan ni träda in i himlen. (19-43, 24.12.1967)

I andliga världen, ser jorden ut som ett dammkorn. Ni skulle inte förstå hur enorm andliga världen är. Det är en oändlig värld som överskrider tid och rymd. Ni behöver bara ropa, ”Vem som nu levde på jorden med ett hjärta vid en sådan tid och tidsålder visa dig!”, Och den personen kommer att uppenbara sig

i samma stund det tar för ögat att blinka. Det är en värld där intuitiva förnimmelser blir verkliga.

Det kommer inte vara något problem att vara värd för en bankett för en miljon människor. Ni skulle bara behöva säga, ”Jag önskar att dela med mig av all den glädje av den ideala kärleken genom att ha en bankett där kvinnorna är klädda på ett sådant och sådant sett och männen kommer att klä sig på ett sådant och sådant sätt och jag vill att det händer nu”! Snabbare sagt än gjort, kommer alla måltider och frukter ögonblickligen uppenbaras enligt era önskningar. Om alla har ätit deras del, vad kommer ni att göra med resterna?

Det finns inte några kök där. Ni behöver inte oroa er över något. Det finns inga livsmedelsförädlade industrier, bilfabriker eller något liknande. Det finns alla sorters blommor. Ni kan skapa så många hus som ni önskar vilket motsvarar nivån av ert hjärtas kärlek. (224-105, 23.11.1991)

När vanliga människor funderar över deras förflutna, är minnena mörka, men när helgonen funderar över deras förflutna, är de ljusa. Vad är ljusstyrka? Det är inte för dem utan något som kan dra ut hoppets nation. Därför, om det finns hoppets himmelrike, måste det kungarrike grundas av dem. Det är himlen.

När ni kartlägger din väg genom Fallets sfär med dess grymma omgivning, kommer ni att förutse upp och nedgångar, och kartlägga hela era liv enligt era önskningar, och säga till dig själv att ni kommer gå denna väg ett år och denna

väg året därpå, eller denna väg i tio år eller denna väg de nästa tio åren. Om ni erfar upp och nedgångar centrerat på er själva, när ni kommer att möta ert slutgiltiga öde, kommer alla era meriter av att offra er för andra att begränsa er. (31-308, 7.6.1970)

Har ni någonsin tänkt tanken att ni kommer gå denna väg även om ni är sjuttio- eller åttio år eller när ni är i dödsögonblicket? Även på din dödsbädd, måste ni vara beredd att framlägga motståndskraftiga ord, ”Jag har upplyst det förflutna på detta sätt och har gjort dessa saker i nuet. Jag skulle göra saker i framtiden, men jag är döende. Så, ta hand om dem på mina vägnar.”, Det får inte vara läpparnas bekännelse. Det borde vara människor som klamrar sig fast runt omkring din dödsäng, och gråter ut ”Du har rätt! Du har rätt!” (73-114, 16.8.1974)

2.10.3 Dokumenten som krävs för att träda in i andliga världen

Var får ni tag i ett certifikat som möjliggör för er att säga, ”Jag blivit det här. Jag har gjort dessa saker. Här är mitt segerrika certifikat”? Ni kan inte själv utfärda ett sådant certifikat. Vem utfärdar det? Satan är först. Gud kan inte göra det. Ni måste erhålla det segerrika certifikatet från Satan.

Jesus visste det mycket väl, och det är därför, när han startade sitt tre år långa offentliga lidande, tillkallade han Satan och slogs mot honom i fyrtio dagar för att han skulle utfärda certifikat. Det

fanns tre frestelser. När Jesus besegrade dem, tillkännagav Satan: ”Du är segerrik på den nationella nivån, så jag har inget annat val än att utfärda certifikatet; annars, skulle jag vara tvungen att ge upp allt mitt territorium omgäende till himlens sida.”

Således, måste ni först erhålla ett certifikat från Satan; och sedan motta ett annat från Jesus. Slutligen, måste ni motta ett till från Gud. Ni behöver alla dessa tre certifikat. (15-121, 3.10.1965)

2.11 Saker som ni kommer att veta endast efter att ni dött

Om ni förbinder er med andliga världen genom bön, kommer ni att lära känna andliga världen. Andarna arbetar mycket hårt för att ta deras ättlingar närmare himlen. Men här, talar människor dåliga saker om deras förfäder och vill bara leva själviskt.

Det är något som ni endast kommer att veta efter att ni dött. Om ni undrar huruvida mina ord är sanna, dö och finn svaret. Om ni kunde dö och komma tillbaka till livet, skulle det vara bra, men när ni dör, är det slut. Det sägs att när pastor Moon från Enighetskyrkan skrämmer folk, kan ingen göra det bättre än han. Men kolla vad som händer när ni dör. Jag säger inte detta bara för jag inte har något bättre att tala om. (22-337, 11.5.1969)

Var upptäcker ni Guds suveräna kärlek? Inte i ett slott. Vägen av att inneha Guds högsta kärlek hittar ni längst ner i helvetet där ni blöder tills ni håller på

att kollapsa och är nära döden. Då jag var i kommunisternas fångelse, vittnade andliga världen om mig utan att jag ytttrade ett enda ord. Det är därför jag hade lärjungar som var beslutsamma att göra allt för mig och riskera sina liv. Genom att få sådant stöd, om jag hade varit en brottsling, skulle jag haft många olika sätt att fly från fångelset. Gud arbetar med oss under sådana situationer. (91-175, 6.2.1977)

2.12 Osjälviskhet tar er närmare Gud

Andliga Världen består av tre stadier. De som levde mer för andra kommer gå till ett högre stadium i andliga världen. För de som levde för sig själv, kommer den motsatta världen att uppenbara sig. Det finns också tre stadier där. De som redan klagar genom att säga: ”Usch! Vi ville inte ha personer som dig” Alla ratar egoister och välkomnar osjälviska.

Bland dem som går till andliga världen efter att levat på jorden, så upptar de osjälviska de högsta positionerna. Detta är speciellt för de som offerar sig själva till, säg, fyrtio länder och lever för andra med ett hjärta som de skulle ha till deras egen mor och familj, och med ett hjärta som ett helgon har för att rädda världen från ondska.

Det är därför jag tänker på detta sätt: ”Som en man, är jag överbefälhavaren av de trogna sönerna, patrioterna och helgonen från den historiska tidsåldern. Även om alla andra som hade namnet av Guds son misslyckades, var jag född som en segerrik son.”, Endast en sak

möjliggör för dig att säga det. Vad är det? Det är enkelt: fullkomlig osjälviskhet. Endast de som ger och glömmar, som gör saker för andra och glömmar, kan smälta den världen.

Vet klart om ni tillhör gruppen som kommer gå till himlen eller de som kommer gå till helvetet. Dessa ord är inte några jag kommit på. De kommer från någon som vet mycket väl hur andliga världen fungerar. Inget kan undvika döden. Ni kan inte undvika döden. Egoister går till helvetet, och osjälviska går till himlen. Dessa två världar blir avskilda vid döden. (203-99, 17.6.1990)

Vad kommer hända från och med nu? Människor kommer att offra deras ägodelar till himlen. Lev för andra – för den högre orsaken och för den större godheten. Lev för världen och för Gud, och för att befria mänskligheten. Gör så att människor ändrar till den nya blodslinjen. Eftersom blodslinjen blev intrasslad, har Gud varit kraftlös tills nu. Eftersom vi har nu träder in i omvandlingens period, behöver ni veta att den fria himlen och jorden börjar närma sig varandra och sår därför flera frön av godhet. Vet klart hur ni bör agera. Från och med nu, Var en mängd som äger evigt liv och som kan anknytas till Messias klan, himlens medborgare och det eviga Himmelriket (203-185, 24.6.1990)

Vad kommer vara grunden för tävlan i framtiden? Att leva för andras skull. Varför? De som lever för andra går till en högre plats i himlen. Genom att tjäna dessa människor och rida på deras rock-

skört kan man göra stora hopp framåt. Ni kan skjutas upp därifrån, precis som satelliterna som skjuts upp från Cape Kennedy. Detta att leva för en individs skull är jämförbart med när Gud skapade Sin objektpartern; ni, kommer också, att stå i objekt för den individen. Av den anledningen, följer vi någon och lever för andra.

Ni tjänar mig för att använda mig. Att förtjäna min kärlek är er avfyrningsramp mot upptagandet av Gud. Satelliter symboliserar hur dagens troende kan ge sig iväg och färdas oändliga distanser för att gå till himlen.

Slutligen, är människor menade att gå till det ursprungliga hemlandet. De kan ha deras hemstad i denna värld, men när de återvänder till det ursprungliga hemlandet – det eviga hemlandet – kommer de som inte har någonting att visa för deras ansträngning, att vara bedrövade. Ni vet hur förödande det känns att inte kunna gå med i en grupp. (213-193, 20.1.1991)

Fram tills nu, fanns inga familjer i andliga världen. Men från och med nu, börjar organiserandet av familjer. Alla var frånskilda tills nu. Varför? Alla frånskildes eftersom deras kulturella och emotionella bakgrunder och seder var alla olika, så en familj är platsen där vi skapar nya seder och en ny kultur och gör dem till vanor. Utan familjen, skulle samhället inte finnas till. Ett nationellt samhälle skulle inte finnas och varken nationen eller världen skulle finnas.

Av den anledningen utgör religioner nu huvudströmmen. Människor kan

leva i den buddistiska sfären eller den kristna sfären. När människor kommer från olika länder kan de inte vara fridfulla tillsammans, men människor från samma religiösa sfär kan. Religiösa sfärer åtrår en värld och tror på en Gud. Således, kan de vara tillsammans. Alla religioner tillhör Guds sfär. Nationer gör det inte.

Från Enighetskyrkan kommer, individer, familjer, stammar, messias, nationella messias och världsmessias att växa fram. Vägen som individerna tar leder till vägen som familjerna tar, och vägen som familjen tar leder till vägen stammarna tar. Så vilken sorts värld är andliga världen? Det är en plats där människor lever osjälviskt baserad på sann kärlek – inte själviska, men för den större godheten. Även på jorden, de som lever 100 procent för andra säger, ”Kliv på mig och gå vidare”! Hur stort Amerika nu än kan vara, om det finns någon som lever för människorna mer än presidenten, och välkomnande honom, även om han kliver på presidenten och går vidare. Men de som lever endast för sin egen skull, blir alla andras fiende.

Det är samma sak i andliga världen. Om någon lever för en större orsak, kan han passera naturligt. Om någon tjänar en större orsak, kan han passera naturligt. Så, om någon lever för världen, måste han inte bara leva för Amerika. Amerika är en del av världen. Den är samma sak med Korea. Alla nationer är inkluderade.

Vad skulle då vara den underliggande riktningen som familjer skulle ta naturligt, som alla kan välkomna, genom att

gå deras väg? Det kan endast vara vägen av att leva för andra.

Dessa två saker kan inte blockeras inte ens i den sataniska världen på jorden. Även den sataniska världen måste fullkomligt förena sig med dem. Även de mest ondskefullaste föräldrarna och de onda människorna välkomnar dem som försöker att ge dem något med sann kärlek. (215-174, 17.2.1991)

2.13 Domen

Har ni någonsin tänkt att det en dag skall komma till er, en order att komma inför andliga världen domstol? En dag, skall domen komma.

För att administrera och klara av den domstolen, måste det finnas en domare, en åklagare och en försvarsadvokat. Vem kommer de vara? Domaren är Gud, åklagaren är Satan, och försvarsadvokaten är Jesus. (17-176, 18.12.1966)

Sektion 3 Att gå till en högre sfär i andliga världen

3.1 Standarden för religiösa människor är andliga världen

Vad är skillnaden mellan de som är religiösa och de som inte är det? De som är religiösa tror på att sätta standarden för andliga världen genom hela deras liv. Religionen startar från beslutsamheten att möta och därefter leva med Gud.

Innehållet i de heliga skrifterna som grundarna i de olika religionerna kvarlämnade uppehöll inte alla detaljer av det mänskliga livet. De undervisade om

saker som vi kan relatera till innehållet i den eviga, överlägsna världen som baseras på sfären av Guds existens. (187-286, 12.2.1989)

3.2 Privata rättigheter i andliga världen

För länge sedan, upplevde vi många dagar då vi överlevde i ett kallt rum och utan ens ett mål av korn. Vi var faktiskt närmare Gud de tre dagarna och vi oroade oss för nationen och världen. När fundamentet utvidgade sig och blev större, började vi att bry oss mer om hur andra skulle tycka om oss.

Det spelar ingen roll hur mycket kunskap, makt eller pengar man har, dessa saker kommer att tvättas bort. När människor dör, lämnar de allt bakom sig. Vad ni bär med er är era försök att utvidga Guds kärlek till världen. Prestationerna av att älska mänskligheten och Gud återstår till slutet och blir standarden för att avgör privata rättigheter i den andra världen. (127-38, 1.5.1983)

Finns det inte någon genväg i Återupprättelsens väg? När vi kom till denna värld, kom var och en av oss ensamma, men vi kan inte gå ensamma. Vi måste ta många människor med oss. (14-105, 20.6.1964)

Ni bör veta att antalet människor som ni vittnar till kommer att avgöra era privata rättigheter i andliga världen när ni anländer dit. Ni kan inte gå in genom att ha på dig en skylt som antyder att ni var en ledare. (125-16, 1.3.1983)

3.3 Älska människor

Om ni inte har Guds kärlek, i andliga världen, så kan ni inte äta – ni är inte kvalificerad att äta. Helvetet är platsen där människor endast kan se maten men inte äta den, och där de har kunskap men kan inte använda den. De som etablerar det centrala värdet som kan förena de andliga och fysiska världarna som centreras på Guds kärlek, och som har upplevt livet i Himmelriket på jorden med sinne och kropp enade centrerade på Guds kärlek, kan äga den eviga, ideala världen och det himmelska kungariket. Alla andra kommer att bli uteslutna. (91-173, 6.2.1977)

Vad kan vi vara stolta över när vi går till andliga världen? När jag går till andliga världen och om Gud frågar mig, ”Vad gjorde ni på jorden?”, Jag skulle inte skryta med svaret, ”Jag spenderade mycket pengar”. Min stolthet skulle baseras på hur mycket jag längtat och älskat människor. (187-310, 12.2.1989)

3.4 Älska Gud mera

Ingenting är nödvändigt i den andra världen: älska Gud mer än ni älskar världen, din nation, din maka och era barn. Det är Principerna.

När ni går till andliga världen, tjänar ni pengar? Sover ni i hundra miljon-tals år? Inget av dessa. Ni kan äta mat när som helst enligt er standard. (126-142, 12.4.1983)

3.5 Upprätta familjefundamentet

Varför måste ni ha söner och döttrar? Det måste säkert finnas kärlek. Gud måste existera, mannen och kvinnan måste finnas, och maken och frun måste finnas. Därefter, måste blodet blandas. Ättlingarna är födda med Guds blod och älskar blod, vertikalt blod och horisontal blod, som är blandade tillsammans. Därför, om ni inte har ättlingar, kan ni inte ha en plats att leka och vila i den andra världen.

Om maken och hustrun – bara de två – lever ansikte mot ansikte kommer de bli åttio-eller nittio år, kommer de att vara lyckliga? De kan inte leva ett intressant liv. Det måste finnas en svärdotter och barnbarn. För farfäder och farmödrar, finns det ingen större lycka än att hålla deras barnbarn.

De som inte kunde få barnbarn kan inte uppnå harmoni med himmel och jord och hålla jämna steg med nord, syd, öst och väst i andliga världen. (197-32, 7.1.1990)

Därför, har ni ingen frihet att fundera, ”Åh, det här är tufft”! Efter arbetet, eller ”Åh, det är tufft! Jag kunde inte sova och jag är trött”, Då kommer andliga världen att öppna sig. Ni kommer att se det. Om ni öppnar era ögon och ser det och äter mat andligt, kommer ni inte bli hungriga även fast ni inte äter resten av dagen. Dessa saker kommer hända. Er kropp kommer att känna sig lätt, och ni kommer inte att bli trött även om går hela dagen. Efter att ni har erfårit dessa saker, blir denna värld tråkig. Den-

na värld är nödvändig för att föda barn horisontellt, men ni behöver inte vara i den. Eftersom ni måste ta med er familj till den andra världen, har ni inget annat val än att stanna här (91-175, 6.2.1977)

3.6 Lev centrerat på traditionen av hjärtats sfär

Är religion nödvändig i andliga världen? Det är den inte. I andliga världen, är protestant och katolik onödigt. Ni går in i sfären för att leva med Gud, så religionen är onödig. Vad är därefter nödvändigt? Något som är dyrbart är nödvändigt men vad är det? Det mest dyrbara är att ta emot Guds kärlek.

Idag, talar vi om hjärtats sfär i Enighetskyrkan. Var är grunden för hjärtats sfär? Världens hjärta är sanna föräldrakärlek, sann äktenskaplig kärlek och sann broderlig kärlek som centreras på Guds kärlek kan utvidgas universellt.

Att make och hustru lever för varandra är inte det primära i den ursprungliga världen. Det är äktenskaplig kärlek som centreras på himmel och jord och kosmos som är det primära. Därför, värdesätter vi kosmos mer. Ni kan bära med er äktenskaplig kärlek, men ni måste utöva äktenskaplig kärlek som centreras på världen. Därför, är den viktigaste frågan hur vi bygger och finner kärlekens fundament som möter världens standard. Av den anledningen, arbetar Enighetskyrkan för att bygga detta fundament i denna världen.

Många olika religioner och åtskilliga ting som sägs vara dyrbara i denna världen. Men Enighetskyrkan är den

enda platsen som har börjat bygga detta fundament. Vad undervisar vi? Vi undervisar människor om hur man blir framgångsrika kandidater till världens hjärta.

När ni går till den andra världen, kommer ni att möta många människor där som älskade deras ras, många par, patrioter, lojala subjekt, rättskaffens kvinnor och helgon. Men det finns inte någon där som levde centrerad på Guds tradition av det ursprungliga hjärtats sfär. (126-139, 12.4.1983)

3.7 Passet för att träda in i andliga världen

Från och med nu, när ni börjar något, gör det centrerad på Gud. Detta är grundprincipen.

När ni går till andliga världen, beroende av hur mycket ni är i samstämmig med eller har införlivat denna princip, kommer ni att förbindas med alla sfärer, från helvetet genom den mellersta

sfären och från paradiset till himlen. Bara för att någon är en världsberömd forskare, kan han gå till himlen när han träder in i andliga världen? Nej, det kan han inte. Det är därför den religiösa världen undervisar folk att förneka allt och gå vidare. Ni måste ge upp allt och gå vidare. Det är en etablerad logik. Vad är då det mest dyrbara? Vad som betyder något är hur mycket ni lider för himlen och hur många tårar ni utgjuter för världen. Det är biljetten för att träda in i den andra världen.

Om ni ser detta utifrån Guds synvinkel, är Han en glädjens Gud? Religiösa människor som tror att Gud är glädjefull har varken hjärnor eller sunt förnuft. Den som är mest sorgsen är Gud. Tårarna som Gud har utgjutit och allt lidande Han har uthärdat tills nu var inte för Honom. Gud faller fortfarande tårar för det universum som Han skapade, och för den fallna mänskligheten. Varför det? Därför att Han är en av kärlekens Gud. (97-171, 15.3.1978)

KAPITEL TRE

Andliga världen

Sektion 1 Andliga världen kan upplevas med den fysiska kroppen

1.1 Andliga världen och nutiden

Vilken nivå vi nu har nått? Tiden har kommit för att förena de andliga och fysiska världarna på den globala scenen. En sådan enighet äger inte rum i det tysta, utan både himmel och jord skakar. Världen försökte att stoppa Gud från att uppnå det i en bitter strid, men Han vann. Det blev fulländat i *Washington Monument Rally*. Från och med 1976, kan den sataniska världen inte längre anklaga Gud. Satan kan fortfarande anklaga våra förfäder i andliga världen, men inte Gud.

Dessutom, kommer alla andar i andliga världen att mobiliseras för att köra bort de sataniska styrkorna från jorden. På så sätt, bildas ett fundament för att godheten ska överskrida allt arbetet som Satan har gjort tills nu. Andliga världen kommer att vägleda människor till att tro på Enighetskyrkan. Jesus, alla andra stora religiösa ledare, och deras egna förfäder kommer att uppträda inför dem och ge dem andlig aga och att bestraffa dem om de inte gör det. Andliga världen kommer att föra samman

allt som separerades tills nu och påbörja en rörelse som binder samman alla de hjärtat separationer som finns i världen idag; en rörelse som för samman världens representanter baserad på en hjärtats standard som överskrider rasskillnader för att förena deras hjärtan. När därför andliga världen förenas och kontaktar den fysiska världen, kommer ett ljussken att lysa fram och en världsspannande rörelse kommer att börja i en stor skala.

Tills nu har Öst och Väst haft olika andliga världar. Hur var det möjligt att förena dem? Genom kärlek. Jag förde samman människor från Öst och Väst inom raser och stammar som centreras på Guds kärlek genom Enighetskyrkans gemensamma bröllop.

Jag har lagt grundvalen för individen, familjen, stammen, folket, nationen och världen. Himlen och andliga världen är fullständigt beroende av oss.

(91-160, 6.2.1977)

1.2 Den framtida tidsåldern

Bland de nya medlemmarna som nyligen gick med i Enighetskyrkan, finns det många som kom för att de hade mött mig andligt och vägledades av mig. Sådana människor kan bli konungar

eller presidenter i den förutsebara framtiden – vi vet inte när och hur. Det finns så många människor i världen som gillar att prata för sig själva när de går. Antalet människor som pratar för sig själva när de går ökar konstant i länder som USA. Hela andliga världen kommer att komma ner till jorden. Vem kommer därefter att ta över det högsta befälet? Det är mitt ansvar. (67-77, 20.5.1973)

En tid skall komma när ni aldrig kan infinna er inför mig och låtsas ni inte förstår. När den tiden kommer, kommer jag att fullständigt öppna porten till andliga världen. Jag kommer att vänta framför porten när en sådan person kommer och att fråga, ”Varför kom du hit, och därefter kasta ut honom?”

Nu kommer vi att träda en tidsålder, då vi kan klara av världen professionellt. Vilka slags människor lever i världen nu? De är som de som levde under Jesus tid. Återupprättelsens tidsålder tillåter mig inte att i detalj tala om detta än och därför kommer jag inte göra det.

Det finns många människor i världen som kan utföra alla sorters ting i min position, fast Gud inte tvingar dem att göra det. Några flyger i luften och andra går på vattnet. Det finns många människor som korsar oändliga distanser på ett ögonblick. Det skall komma en tid då jag kommer kalla dem från Himalaya och Taos värld.

Eftersom saker händer på detta sätt, har ni funderat huruvida världen kommer att enas eller inte? Guds auktoritet kommer att sprida sig och något som inte kan följa den ideala kärleken, i

återskapelsens historia, kommer att försvinna. Då kommer vi att träda in en ny värld.

Detta är min världssyn av en tidsålder bortom de fysiska sinnena som nu kommer att börja. Bara kärlek kan förverkliga en världsuppfattning om en tidsålder av liv bortom de fysiska sinnena. När ni älskar något i den utom-sinnliga världen, kommer ni helt enkelt att hålla fast vid det. Ni måste försöka gå bortom era sinnesintryck. Därför, träder vi nu in en global tidsålder som människor bara tillsammans kan välkomna med Guds kärlek.

Jag fick veta dessa saker i mina böner. Det finns något som ni inte vet. Jag kan verka omedveten av allting eftersom jag inte förklarar mycket till er, men egentligen vet jag allt.

Nu är det en tidsålder då vi fullkomligt kan dominera andliga världen medan vi är i våra fysiska kroppar. Eftersom jag vet allt om andliga världen och äger sanningen och min egen kropp, måste både Satan och den änglalika världen fullständigt kapitulera inför mig. Andligt upplysta buddister och kristna, måste därför också kapitulera inför mig.

När spiritualister är villiga att dö på min befallning, då fullbordar vi den påtagliga sfärens fullkomlighet och öppnar portarna till Himmelriket på jorden. När en sådan värld träder fram, kommer ni att ha något mer att göra för den? Ni kommer att bli förvånade, när jag avslöjar mina tankar. En tid kommer komma då människor kommer undra ”Hur hände det här? Varför gjorde jag det?” Detta är varken ett skämt eller ett hot.

Den tiden kommer. Sådana saker kommer att hända bland Enighetskyrkans medlemmar. (60-194, 1972.8.17)

1.3 Andliga erfarenheter är också nödvändiga

ni kan gå och be tårfylld, ”Jag kan inte gå tillbaka med detta ansikte. Jag kan inte gå tillbaka i det tillstånd jag är i. Jag kan inte gå tillbaka även fast jag dör. Det skulle vara eländigare än döden”. Om ni har många andliga upplevelser under er bön, då kommer ni att räddas. När ni går framåt med det hjärtat innan ni ens tänker, så kommer Gud att hjälpa er. Ni bör känna med ert hjärta i allt ni säger och lär ut. Ert hjärta måste komma före era ord, inte efter dem. Därför måste ni alltid vara ödmjuka.

Det är därför som ni måste gå längst tillbaka utan att säga ett ord. När ni gör det, kommer ni att känna Guds hjärta framför er. Vad är det? Det kommer att knuffa fram er hela tiden. Så länge som ni är i en sådan position, kan ni undervisa en hel folkmassa hur många människor det än må vara.

Trots att ni inte vet något, kommer ni att få vägledning i allt. Men eftersom det fortfarande är er röst, hör ni vad ni säger, men ni kommer förbryllas av de ljud ni gör. När ni når det tillståndet, kommer alla rörelser ni gör eller ansiktsuttryck kännas normala det kommer inte att kännas onaturligt. Bara om ni arbetar för att uppleva sådana ting, kommer livet att förändras.

För att erfara andliga världen måste man kommunicera med världen i den

fjärde dimensionen. När ni gör det, kan ni förbinda er med, kommunicera med eller rådslå med visa män och patrioter som levde för tusentals år sedan. Med andra ord, kan ni erfara och känna förmiddelsen av dem inom tidsrymden av ert dagliga liv. (4-223, 4.5.1958)

1.4 Vägen av andliga upplevelser

Fastän vi är i en position att tillbe Gud som är i centrum av vår tro, är vår förståelse oklar. Var borde vi då börja söka efter Gud?

Även om vår subjekt partner är etablerad, kan vi inte känna det. Vi kan inte slutgiltigt urskilja ett sådant andligt ting klart eftersom vi känner av med våra fem fysiska sinnen. När vi betraktar varifrån vi bör börja närma oss detta problem, förstår vi att vi inte kan börja genom att se in i subjekt partnern. Vi kan inte börja genom att se in i Gud. Vi bör, därför börja se in i oss själva först. Varje individ har ett sinne och kropp. Fastän vi har både ett sinne och kropp, kan vi inte, börja söka vår position inom oss själva centrerat på vår kropp. Endast genom att centrera på vårt sinne kommer sökandet att uppfyllas.

När vi observerar dagens fallna människor, huruvida de är tusen- eller tiotusentals, ser vi att deras sinnen är de samma? Även om roten kan vara densamma, skiljer sig deras sinnen åt beroende på deras miljö. Alla är inte likadana. Varför? Våra ansikten är olika, våra vanor är olika, och våra känslor som vi känner är olika. På samma sätt, bildar våra horisontala släktlinjer och vinkelräta linjer

som vi kan skapa olika vinklar. Vi måste ha en korrekt vinkel.

Hur ska detta göras? Med himlen som objektpartnern, bör vi stå som objektpartnern inför subjektet. Gud, subjektpartnern, har säkert givit mänskligheten fundamentet för att besvara Honom som Hans objektpartner. Genom innehållet in det horisontala fundamentet av sinnet måste det därför finnas en standard för sinnet att orienteras i en vinkelrätt riktning in mot vertikallinjen. Den riktningen existerar verkligen.

När ni ser på den horisontella linjen, ser den plan ut men när den står vinkelrät, kommer standarden för den vinkelräta linjen att vara olika. Hur anpassar ni er till nollpunkten? Om ni går denna väg, kommer det säkerligen att bli en motreaktion. Därför, måste ni anpassa er till nollpunkten. I ett kraftverk finns det många olika typer av mätare. Varje mätare har något som liknar en nollpunkt från vilket kraft och antal mäts. Det måste finnas en sådan nollpunkt.

Vilken sorts standard är det? Den är något som existerar och ändå inte gör det, eller något som inte existerar och men ändå gör det. Det finns en sådan plats. De som utövar Zenmeditation brukar använda benämningen extas för att beskriva liknande tillstånd. Ni borde kunna närma er en liknande andlig nivå. När ni når den standarden, kommer ni att finna något som möjliggör er horisontala standard att reagera.

Det finns en port i ert sinne som kallas sinnets port. Den öppnar sig inte i en riktning. Eftersom ditt sinne roterar, rör

sig också porten. Utan att gå igenom en sådan port, kan ni som ett minus inte upprätta ett förhållande till plus. Alla har en sådan sinnets port. När ni ber, känns det annorlunda beroende på när på dygnet ni ber. En bön klockan ett är olik från en bön klockan tre. Ni kommer att förstå detta, när ni upplever det. Om ni ber i ett djupt och mystiskt tillstånd, vet ni att er bön kommer att vara olik beroende på när ni ber. Det kommer att kännas annorlunda. Vad ni känner på morgonen, på kvällen, och på natten är alla olika.

På samma sätt, förändras vårt sinnestillstånd i våra fysiska sinnen genom de olika fyra årstiderna. Det är så det är i sinnets sfär. Därför bör ni veta den bästa tiden för att be. Det kommer att vara när graden av ditt svar till Gud är som störst. När ni fortsätter att utforska den sfären, kommer ni finna Guds port. När Guds port och ditt sinnes port blir ett och kretsar runt en bestämd standard, kommer ni att finna vägen för att fullständigt uppleva vad Gud känner.

Vad bör ni göra för att nå detta stadium? Ni måste utveckla ert sinne.

Några religioner har utvidgats i takt med Guds försyn och andra följer Satan. Eftersom alla dessa religioner är huller om buller, är det extremt svårt att urskilja det goda från det onda. Samma sak är det inom våra sinnens sfär. Det finns goda sinnen och samtidigt finns det onda sinnen. Ditt sinne kan säga, ”Ja, jag är god,” men den tanken i sig är inte god. Våra sinnen bildades som ett resultat av Fallet. Därför, finns det några vars

sinnen påverkas av ondska och Satans onda sfär och andra påverkas av godhet. Det finns alla typer av sinnen.

Därefter, vad är det viktigaste? Hur ni sätter er ports sinne är det viktigaste i er tro. Därför, i era troslov, var alltid uppmärksamma på de tider då era sinnes portar öppnar och hur ni kan få det i samklang med Guds sinnes port. Var alltid förberedd på detta. Ni behöver alltid ha en sinnesstämning i era dagliga liv och söka och anpassa era sinnen till Gud på alla givna tider.

Var därför konstant medvetna i djupet av era sinnen och försök att öppna ert sinnes port. Därefter försök att anpassa det till platsen där himlens port finns. Detta är det mest dyrbara saken som ni kan göra i er livstro. När ni gradvis kommer stå i objektpositionen, vad händer då? ni kommer att erfara en ny tredimensionell känsla som ni aldrig känt förut. ni kommer på något sätt att erfara denna okända känsla.

I ditt förflutna, kan ni ha erfart endast en vinterlik förnimmelse, men ni kommer att börja erfara förnimmelsen av inte endast hösten utan också sommaren och även våren. Varför? Universum roterar och det gör även ert sinne. Precis som planetens rotation orsakar de fyra årstiderna, så kommer sinnets rörelse få oss till att känna känslighet föränderliga grader.

Det finns fyra årstider på ett år. En dag, är som ett år i miniatyr. Det finns också fyra säsonger på en dag. Morgonen motsvarar våren, middagen till sommaren, tidig morgon till vår, och natten till vintern. På så sätt finns det

fyra säsonger på en dag. Det finns också fyra säsonger på morgonen som motsvarar våren. Ni kan ha vårliga, sommarliga, höstliga och vintriga känslor under morgonen. Precis som stora enheter delas in i underenheter i en stor skala, delas också små enheter in i underenheter i en mindre skala.

Vårt sinne är på det sättet. Med andra ord, känslorna som ert sinne känner är inte alltid fixerade. Enligt årstiderna, skulle det vara bra att veta om ert andliga tillstånd motsvarar våren, men ni är omedvetna om det gör det. Ni bör, därför, kunna urskilja vilka omständigheter ni möter, genom att ha ett en mängd olika erfarenheter och genom ett liv rikt på böner.

När ni är i ett sådant tillstånd, vilka sorters fenomen sker? I koreanskan finns det ett ord *ahmshi* (en antydning). Med ett exempel kan ni förstå dess mening: en person som ledigt går och ser en fågel flyga från väggen av ett vackert hus; även efter att fågeln har flugit iväg, lär ni er något nytt under varje observation. Ett sådant fenomen kommer att uppstå i era dagliga liv. Antalet tvetydiga villkor kommer att öka. Ni kan få inblick in i något om ni råkar höra någons samtal. Sådana erfarenheter kommer att öka gradvist.

När man passerat det stadiet, vilka sorters fenomen kommer ske? ni kommer få uppenbarelser i dina drömmar, men jag talar inte om dem under djup sömn. Helgonet Paulus erfor den tredje himlen när han halvsov. Låt inte sådant fenomen passera dig ouppmärksam. Sammanställa och analysera datjan

vetenskapligt för att finna vad de försöker förbinda dig till. Resultatet kommer säkert komma fram. ni kommer gradvist att erfaras att uppenbarelserna som ni hade i er dröm – som ni knappast kan glömma – kommer att bli 100 procent sanna i verkligheten. ni kommer att ha sådana upplevelser.

Människor eller ting som ni förbinder dig med när ni halv sover kommer bli verklighet. ni kan tänka på en sång ni sjungit med någon i en dröm, men i verkligheten drömde ni inte det, ni sjöng faktiskt den sången med någon på er sida. Sådana fenomen kommer hända. Vad det innebär är att ert sinne gått in i en sfär som genljuder med andliga världen likt en stämgaflöje. Ni bör betrakta dessa ting som mycket dyrbara.

Vad kommer att hända därefter? Eftersom Gud existerar, var kommer Han att uppenbara sig? Gud kommer inte uppenbara sig i luften utan genom ert sinne. Varför har ni inte upplevt det? Därför att ert sinne ännu inte är fast etablerad i dess egen existens och eftersom ni blivit människor som släpas omkring av er kropp. När ert sinne är fast etablerat inom dess existens och bildar en högre dimension av er karaktär där ni kan förklara den som en annan subjektenhet, kommer situationen att vara annorlunda.

När ni når en högre nivå genom bön, kommer ni börja tala med ert sinne. Ett tillstånd av resonans kommer att uppstå. Det kommer vara på ett högre plan, och ni kommer fysiskt att höra vad ni säger till ert sinne. Ni kommer att avancera till det tillståndet. Under det första

stadiet kommer en antydning eller ett förslag i ert dagliga liv att ges. Därför, måste troende samla på sig det enorma antal sådana fakta.

När ni kommer i kontakt med människor, nonchalera dem inte. Förvänta er att de kan lära er något. Var alltid hungriga i ert hjärta. Ha ett sökande hjärta som förväntar sig att motta något från dessa människor. När allt kommer omkring, vad är jaget? Ni är alltid subjekt eller objektpartner i ett förhållande. Det betyder att ni är i en fixerad position som ett subjekt eller objektpartner. När därför en varelse uppenbarar sig vem som kan bli ert subjekt eller objektpartner, kommer ni att direkt att veta det. Om ni har människor att vittna till, kommer ni att veta vilken sorts människor de är. Ert sinne skulle med glädje gå till dem, genom tankevågor.

Varje sinne har dess egen våglängd. En slaktare luktar på köttet och en återförsäljare som säljer tyger luktar på kläder. Precis som er kropp har dess egen lukt, har ert sinne en unik lukt. En slags luktopplevelse av sinnets vind kommer att ske.

Vår kropp har ett liknande känsel-sinne som skapar kontakt med allt. Ert sinne sänder ut något som liknar osynliga elektroniska vågor för att söka efter dess egna objekt. Därför, måste troende tänka på att allt är i ett ömsesidigt förhållande med dem. Varför är det nödvändigt? Eftersom vi har förlorat alla slags förhållanden tack vare Fallet. Fallet avskilde våra band med naturen, med den ursprungliga människan och med Gud. För att återkoppla världen

från de avskiljda förhållandena måste ni alltid bemöda dig att förbinda er själva. De förhållandena kan bana väg endast när ni utför en sådan handling. Utan en sådan inställning, kommer ni aldrig lyckas att öppna vägen i ett förhållande.

Ni måste alla ha ett hjärta som söker något. Efter att ni har bett på morgonen bör ni känna att något bra kommer hända den dagen. Tro inte att något bra kommer hända av sig själv, utan börja aktivt söka efter det ni nu vill ha. Denna typ av inställningen är vad ni bör ha för att leva ett trons liv. Om ni därför förverkligar era känslor och erfarenheter kommer ni att skapa liv till er själva. Allt uppstår ur detta halva-vakna tillstånd.

Om er andliga nivå ökar, vad kommer hända? Ni kommer att börja få uppenbarelser och direktiv. Ni måste analysera uppenbarelserna. Direktiven ges direkt till dig av någon, men det är annorlunda med uppenbarelser – därför de leder till problem. Ni måste alltid tolka uppenbarelserna. Några uppenbarelser kommer muntligt och andra visuellt. Ni kan ha en vision om hjortar som dricker vattnet från en bäck och därefter kastar blicken mot ett berg i fjärran under en trevlig vårdag. En sådan vision symboliserar gränslöst hopp och lycka. Alla sådana fenomen kommer äga rum.

Sådana saker sker inte av en slump. Himlen gör detta för att hjälpa er att odla ert sinnes fält. Varför måste det vara så? Ert sinnes fält är inte platt, som ett blad eller gräs – det är ojämnt. Den har samma form som en plan yta men är egentligen ojämnt. Så när himmelska

strålar träffar ert ojämnt plana sinne, kommer det att reflekteras mot en motsatt riktning liknande hur ljus reflekteras. Alla visioner är därför olika. Gud arbetar på ett sådant sätt för att upplysa hela ert sinne.

Efter uppenbarelsens stadie, kommer ni att träda in i stadiet där ni kommer ha liknade erfarenheter som beskrivs i Uppenbarelsboken. I detta stadie träder ni in i andliga världen och har olika erfarenheter hela dagen; ni förbinds med en värld långt borta. Ni kan nå en stadies begränsning om ni känner Gud i ert dagliga liv. Om er tro inte är baserad på sådana erfarenheter, kan ni inte tillämpa den resulterande sfären som Guds stora vilja skapar i ert dagliga liv. Därför, kan man inte lita på troende som inte har sådana erfarenheter. Tro baserad på sådana erfarenheter är viktiga. Av den anledningen, måste ni göra en ansträngning att upplysa er själva.

När våra medlemmar ber, sker andliga fenomen. Sådana saker som kallas andliga fenomen existerar. De andliga krafterna går in i våra kroppar likt elektricitet. Ni skulle veta om ni hade dessa erfarenheter; ni kommer att uppleva en kraft starkare än ert normala medvetande gå in i er kropp, som om ni skulle vara i kontakt med högt tryck. När ni känner övernaturliga och övermänskliga känslor, kommer er kropp säkerligen stöta bort dem, eftersom er kropp har den fallna naturen. Er kropp kommer säkert att stöta bort Guds gudomliga natur.

Om därför någon sorts god natur starkt flödar in i den fallna människan,

kan falla människor inte renas på en naturlig väg. När en sådan kraft flödar in, kommer den inte in på en gång utan som omväxlande plus och minus likt hur ljudvågor överförs med omväxlande förstärkningar och försvagningar. Denna kraft är ibland stark och ibland svag, allt medan den undervisar oss. Ni kommer att få vibrationer, förlora medvetandet, och fenomen där de andliga krafterna verkar starkt kommer att äga rum. Detta manifesteras som andliga fenomen.

Vad kommer hända därefter om ni fortsätter ha sådana erfarenheter? Era fysiska kropp med dess fysiska natur kommer att bli renad från dess fallna karaktär, och genom detta kommer ni naturligt att acceptera dessa andliga fenomen till 100 procent. När det händer, så kan ni även utan sådana fenomen gå in i ett högre stadie än de andliga fenomenen och därefter att ta emot all himlens kunskap medan andra är omedvetna om det. Ni måste gå igenom denna väg för att nå nivån av renhet, tillsammans med nivåerna där ni kan ta emot uppenbarelser och direktiv.

När ni når nivån av dessa erfarenheter, kommer ert sinne ge er direktiv. Ni kommer att bli stumma när ni försök att tala till någon, eller ni kommer skälla på någon istället för er själva. Ni kommer att uppleva sådana ofattbara fenomen ibland. Därför måste ni att vara kompetent att kontrollera dem. Om ni missköter situation, kan människor att behandla er som en galen person.

Det är absolut nödvändigt att gå igenom en sådan väg för att uppleva des-

sa saker. Om ni går in i positionen av att ha upplevt genom livets väg, genom att känna och uppleva det som gick in i ert sinne, kommer ni att bli starkare. Ni kommer inte att påverkas av andras kommenterar. Förstå att både andliga erfarenheter och deras förverkligande är de absolut viktigaste i era tros liv.

Vad borde vi göra för att träda in i det tillståndet? Vanligtvis finns det två typer av människor. Den första typen består av intellektuella, som söker sanningen. De accepterar endast saker som är logiska och förkastar allt tvärt emot det. Den andra typen består av människor som känner istället för att resonera. I Enighetskyrkan kallas de intellektuella och andliga människor. De intellektuella människorna söker främst efter yttre förståelse och därefter försöker de att tillämpa det på den inre världen. De andliga människorna söker först inre känslor och därefter försöker de att tillämpa det på den yttre världen. Vi kan kalla den förstämnda för den mottagande typen och den sistnämnda för den utgivande typen. Detta är de två olika typerna av människor.

Eftersom det är så, gillar intellektuella i allmänhet inte att be. När de tänker på det, ser det ut som vidskepelse, man kan inte lita på det, och det gör att de känner att deras egen existens kommer att förnekas. Detta är de intellektuella – de söker sanning genom att bilda teorier. De andliga människorna, är å andra sidan födda att vara förtjusta i att använda namnet, Gud. De bara gillar Gud utan speciell orsak och kräver ingen förklaring. De bryr sig inte om de

måste hoppa över flera måltider så länge som de kan kalla Gud, för Fadern. Sådana människor finns.

Allmänt talat, i andliga rörelser, vilka människor tror ni lyckas att skapa en revolutionär rörelse? Intellectuella kan inte göra det. De som har åstadkommit stora saker i trons sfär var inte intellektuella utan mestadels enkla och utbildade – de var andliga människor.

De lever trogna deras känslor och bryr sig inte om världen. De gör exakt vad Gud berättar ber dem. Det kommer att uppstå tillfällen då det visar sig att de gör exakt det rätta i de olika situationerna. Som ett resultat, blir de stora personligheter i historien. Paulus var ursprungligen en intellektuell, men eftersom han träffades av en andlig blixtr från himlen på vägen till Damaskus, ändrade han sitt sinne och leddes av sin tro istället för sitt huvud. Han kände att genom att söka inom sig så upptäckte han en explosiv bana istället för den externa banan, vilket gjorde att han började förnekade allt yttre och började respektera saker som var inre. Genom detta, blev han en fanbärare för den nya kristna revolutionen.

Om detta är fallet, kan de som lägger betoningen på förnuftet, inte spela en roll som stora ledare av andens religiösa värld. Det finns två typer av människor. Ni borde veta vilken grupp ni tillhör. De andliga människorna är i allmänhet inte speciellt bra på att resonera, fast de är bra andligt. De kan börja starkt, men sen blir de allt svagare. Eftersom de inte är jämna från början till slut, varar de inte för evigt – de försvinner säkert

vid en viss tidpunkt. Å andra sidan kan de, som är bra på att resonera och förstår sanning men är andligt fattiga, kan inte heller vara länge. Därför måste ni att göra ett försök att samordna dessa två aspekter i era dagliga liv. Det sägs att ni måste be i bön och i sanning – i anden och i sanning. Detta betyder att ni måste skapa en balans och gå in i ett tillstånd av harmoni. Människor borde vara medlare mellan de andliga och fysiska världarna. Ni bör stå i centrum i den andliga världen och vara människor som kan förmedla genom att stå i centrum av sanningens värld. Annars kan ni inte uppnå den fullkomliga positionen. (76-125, 2.2.1975)

1.5 Hur ni utvecklar era andliga sinnen

Om ni längtar efter någon, även om en vägg skiljer er från att se den andra person, kommer det finnas tillfällen då ni kan klättra över denna vägg. Sådana saker kommer att hända om även jag håller tyst. Det är så därför att andliga världen fyller upp det tomrummet. Då jag fängslades i Heungnam fängelset, vittnade jag inte till människor med ord. Jag vittnade till människor utan ord. Samma sak gäller för er. Andliga världen har mobiliserat för att hjälpa mig, därför annars hade något fasanfullt hänt. Samma sak gäller för er. Så, om ni går ut på landet, bör ni mobilisera andlig hjälp på samma sätt. Jag har besökt alla kända platser under 60-talet.

Funderare på vem ni kommer att möta i dag på vägen. Fundera på vilken

slags personlighet den första personen ni möter har. Hur är den nästa personen? Hur är den tredje? Samtidigt, bör ni be till Gud, ”Vilken sorts person kommer det att vara? Jag skulle vilja möta en sådan och en sådan person i dag.” Ni mår bra om era tankar och böner blir till verklighet, och genom sådana erfarenheter kommer era andliga sinnen att utvecklas.

När det händer, så snart som ni går ut på gatan, kommer ni känna på er att ni kommer att möta sådana och sådana människor idag. En persons själ är kapabel att förbinda sig med andra utan begränsningar. Ni kommer att förvånas över er inre upplevelse om personen ni vill möta blir verklighet. Det finns många exempel där ni tänker och inspirationen som ges av andliga världen blir ofta till verklighet i en perfekt samklang med varandra. Ni behöver växa genom dessa erfarenheter. (30-150, 21.3.1970)

1.6 Direkt ledning (andliga fenomen)

Kroppen och själen, är ursprungligen menade att bli som en, centrerat på sann kärlek, inte falsk kärlek. Därför kan de inte bli en utan att finna källan till sann kärlek. Ni måste bortom denna nivå och fortsätta framåt för att ta emot himlens välsignelser.

Varför är det så att ju mer ensam en plats är, ju närmare är ni till himlen? När ni glömmer bort den världsliga kärleken och träder in i sfären av himlens kärlek, kommer himlen att närma sig er. Himlen kommer visa sig för er och

förener sig med er. Ni kommer att vara i Guds herravälde. Eftersom ni inte skulle vara varse över Guds närvaro även om Han uppenbarade sig, så kom jag i Hans ställe. Ni bör leva i den sfären som är i direkt förbindelse med Guds herravälde. (91-183, 6.2.1977)

Vilken sorts förhållandet har ni med mig? Ni bör se mig under er bön och i era dagliga drömmar. Alla Enighetskyrkans medlemmar i världen måste ha sådana erfarenheter. Ni måste känna till om andliga världen. Ni måste kunna se mig i en vision även när ni är klarvakna. Det kommer att finnas någon som kan göra det. Detta är första gången i historien som ett sådant fenomen kommer att uppstå. Det har aldrig tidigare skådats och kommer aldrig hända igen i framtiden.

Dessa erfarenheter bör gradvist få styrka. Innan Adam och Eva föll, var de inte fria från Guds ingripande. På samma sätt, måste jag gå in i era individuella liv och vägleda er i allt. Om ni följer mina riktlinjer och gör allt med glädje och upprymdhet, kommer ni att träda in i den sfären. Även om jag bad er att göra de svåraste eller omöjligaste sakerna, om ni är fast beslutna att göra det med mer glädje än jag har, kommer ni omgående att gå in i den sfären. Om ni utför dem genom att riskera era liv, kommer jag omedelbart att vägleda er. (91-173, 6.2.1977)

Enighetskyrkans medlemmar måste ta emot andlig vägledning från mig direkt under deras bön eller genom

deras drömmar. Redan nu kan många medlemmar ta emot min direkta andliga vägledning, oberoende var de är.

Många underbara saker kommer att uppstå som är verkligare än de på Jesus tid. Det är därför Enighetskyrkans medlemmar är i en position där de direkt kan delta med mig. I kyrkan kommer ni ibland att uppleva något större än det som människorna hade på Jesus tid. Det är därför världen kommer att bli ett med Enighetskyrkan.

För att gå igenom dödens sfär i dag, måste vi offra våra böner med beslutssamheten att dö. Det är inte nog för er att be under endast ett ögonblick. Be under tjugofyra timmar. Människor som är oförmögna att ha sådana upplevelser eller att kunna leva utan att tjäna mig personligen, är att beklaga, i en sådan tidsålder av frihet.

Genom att ha sådana standarder och erfarenheter skulle Välsignade Par ursprungligen ha förbundits med ett sådant innehåll. Ni är menade att berättigas som Välsignelse kandidater endast när ni har andligt inympat er till och förenat er med mig. (31-330, 1970.6.7)

Vi talar om ät Guds hjärta. Var finns det? I er bön, kommer ni att höra en röst säga, "Lyssna till pastor Moon. Gör honom inte ledsen. Gör honom lycklig." Det är enda vägen. Gud kommer att tala till er på liknande sätt. Människor har sagt till mig att när de offrade deras sömn för att se mig, så öppnade sig andliga världen för dem. Det är därför det är viktigt att ha andliga erfarenheter. (76-152, 2.2.1975)

Sektion 2 Vilken slags plats är den andliga världen?

2.1 Den andliga världen och den fysiska världen

2.1.1 Andliga världens och den fysiska världens centrum

Ni måste varar medvetna om den andliga världen. Idag finns det många religioner i världen där deras väg är att söka efter världen där vi kan leva evigt i en relation till andliga världen, en värld av evigt liv, en värld där vi kan leva tillsammans med Gud. Den världen är religionens mål. Men, vad har det blivit av med religion nuförtiden? Den är på sin nedgång och vi har gått in i en tidsålder där människor anser att religionen endast är för de svaga, och onödigt för alla andra, eller att det skapades av människor som en moralisk grund.

Även Kristendomen, den centrala religionen, är på nedgång. Amerika representerar alla kristna nationer i världen, men de som växte upp i amerikanska kristna hem har tappat bort deras egen tro och lever enligt deras sätt. Varför överger kristna deras egen religion som idealiserar himlen, Guds boning, som är i centrum av världen och alla ideal?

Det finns tre anledningar. Först det första, är det för att de inte har en klar förståelse av andliga världens existens. Eftersom vi har den medfödda egenskapen av att jämföra allt, överger vi de dåliga situationerna i favör för de bättre, även i sökandet efter en högre

dimensionell sfär med högre värde. Detta är den ursprungliga mänskliga naturen. Den andra anledningen, är för att de inte känner Gud. För det tredje, är det för att de inte vet att kärleken är central och förbinder oss till både Gud och andliga världen. De vet inte om dessa tre anledningar. Även om de vet om Gud och andliga världen, förstår de inte att det är en värld som centreras på kärlek.

I en plats av kärlek, är ni lycklig över att gå upp eller ner, och även stå i mitten. Kommer en hustru att avsky hennes älskade make om han har en högre position i samhället än henne, eller kommer en make ogilla hans älskade hustru om hon har en lägre position än honom? I enighet, kan ni gå överallt, underifrån till ovanför och omvänt – ni kan även stå kvar i mitten. Det finns inte några tvång. Därför strävar många människor efter en enad fredlig värld. (91-140, 6.2.1977)

Samma sak gäller för de andliga och fysiska världarna och för de andliga och fysiska varelserna. Gud och Hans kärlek finns i centrum av de båda världarna men inte i de fallna människornas Vi vanligen tänker på.

Vi har ett sinne och en kropp som finns i olika dimensioner. Sinnet skiljer sig från andliga världen. Vi talar om andliga och fysiska världar som benämning på Guds kärlek. För att få dessa världar att förenas, måste Gud vara involverad. Utan Guds kärlek, kan andliga världen inte existera. Den är ansluten till Gud.

Vi har ett samvete. Hur skiljer sig det från andliga världen? Hur skiljer sig sinnet och andliga världen? Människor kan tro att sinnet är själen, de är förvirrade över det. Tack vare Fallet, har sinnet ingenting att göra med den andliga världen. Med andra ord, sinnet från en fallen person är som en kropp utan ett skelett. Detta ger er en bra förståelse om ni tänker på det i denna form.

Det andliga jaget har en andlig kropp och ett andligt sinne. Det sistnämnda motsvarar den andliga världen. Den förbinder sig definitivt med Gud. Om man därför upprättar ett förhållande utan Gud, kan det andliga sinnet inte existera. Förstå att ande och sinnet är två olika saker. Det fallna sinnet har inget förhållande med Gud – Han har lämnat det. Gud kan Själva inte relatera till vårt sinne ej heller direkt kontrollera det.

Ert sinne förändras, det kan gå en väg och sedan en annan, men den andliga världen och de andliga varelserna gör det inte. De sätter ett evigt mål vilket de alltid rör sig mot. Varför är det så? Det är för att de står på Guds sida. Sinnet som finns inom oss människor vacklar fram och tillbaka.

Du kan ha lärt det genom att studera Principerna, men vad är det andliga sinnet? Det är enigheten mellan sinnet och anden, och det rör sig mot dess nya mål. Det är ett motiverande sinne som kan göra oss till ideala jag genom att förena vårt samvete centrerad på Gud. Om vi därför inte hade haft ett andligt sinne skulle vi vara oförmögna att söka vårt ursprung som kan förbinda oss till den andliga världen och sann kärlek.

När vårt andliga sinne gror inom oss, upplever vår kropp glädje och allt följer det. Allting börjar automatiskt att förenas. Vårt största problem har varit separationen av vårt sinne och vår kropp. Men när andlig energi kommer in i vår kropp och skapar ursprunget till vårt andliga sinne, blir vårt sinne och vår kropp ett. Om inte en revolution uppstår i roten, och om inte vi upptäcker ursprunget som kan korrigera allt från roten, finns det inget sätt för oss att finna idealet. Det finns inte något resultat utan en motiveerade orsak.

Religionens syfte är att inympa ett andligt sinne inom oss. Det finns många religioner som centreras på det andliga sinnet. Det finns alla möjliga former slag av religioner. (91-140, 6.2.1977)

2.1.2 Enigheten mellan de andliga och fysiska världarna

Guden är majestätisk varelse. Därför, måste den andliga och fysiska världen enas. I frånvaron av sann kärlek kan de inte enas. Därför skedde en separation mellan vårt sinne och vår kropp, och mellan religion och politik. Allt kommer tillsammans som en centrerat på sann kärlek. Allting – individen, familjen, samhället, nationen, världen och kosmos – kommer att knytas till varandra. Vi måste göra det med våra egna händer. Annars, kan vi inte ärva Guds ursprungliga himmelrike i himlen och på jorden.

Hur förenar vi de andliga och fysiska världarna. Det är genom sann kärlek. (216-101, 9.3.1991)

2.2 Andliga världen existerar verkligen

Åttio procent av världens befolkning vet inte om andliga världen. Även troenden är osäkra om dess existens och om Guds existens, men den finns där.

Föreställ dig en förmögen person som är förberedd att investera alla tillgångar i en trädgård av lycka. Med det i åtanke kan vi fråga oss hur Gud, Skaparen av himmel och jord, skapade Sinboning. Andliga världen är en skönhets värld bortom vår föreställning. Ni kommer aldrig att bli trött på att se på den, oavsett vilken del, för tusentals år. Världens högst värderade ägodel är ingenting i jämförelse med en hörna av den andliga världen. Därför, vill jag inte äga denna jorden, det vill säga, jag skulle hellre gå tillbaka eftersom det överensstämmer inte med mitt syfte. (15-149, 7.10.1965)

De flesta människorna funderar inte på andliga världen. De lever eftersom de blev födda, de tjänar deras föräldrar eftersom de fanns där, och de lever i deras familjer eftersom de blev födda in i dem. De tror att anledningen till att de lever är för att de blev födda på detta sätt. Vad är centrum i en sådan livsstil? Det är om hur människor bör äta och hur de bör leva sina liv. Det är därför som människor betraktar mat, skydd och kläder som livets viktigaste beståndsdelar.

Frågor om att leva, äta, och klä sig, är det centrala för de flesta människor. Naturligtvis, finns det etik och moral mellan människans relationer som

möjliggör för människor att förbättras, utvecklas och att finna tillfredsställelse tillsammans. Men den moraliska standarden varierar, bland raser och nationer. Moraliska standarder och sociala system varierar bland världens olika kulturella bakgrunder.

Från denna synpunkt, är den ursprungliga standarden som människor skulle ha följt genom historien och de existerande etik och moral standarderna som vi utvecklar i våra liv, spridda i olika riktningar. De har inte systematiserats till en integrerad enhet. Om vi skulle födas i den ursprungliga världen, vart skulle vi bege oss? Människorna är inte på det klara över det. På grund av detta, vet inte vanliga människor huruvida andliga världen eller Gud existerar.

Men, Enighetskyrkans medlemmar vet klart att andliga världen finns. De tror inte bara på det – de vet det. Varför? De vet det genom många andliga upplevelser. Mot bakgrunden av det globala fundamentet Enighetskyrkan har etablerat idag, har vi tydligt genomgått en process med många andliga upplevelser. Därför, är Enighetskyrkans medlemmar i en position där de inte kan förneka andliga världens existens. (140-121, 9.2.1986)

Vilken väg bör Enighetskyrkans medlemmar gå? De måste följa vägen som Gud begär. De måste följa Guds viljas väg. Vad är Guds vilja?

Det finns vägen för Guds vilja som alla individer måste följa, och vägen för Guds vilja som familjer måste följa, och

också vägen som samhället, nationen, världen och andliga världen måste följa. Jag är specialisten. Andliga världen existerar verkligen. (121-146, 24.10.1982)

Vilka följder uppstår av Guds och andliga världens existens? Några människor kan tro att vi inte har någonting med Gud att göra även om Han finns, men de har fel. Att förkasta andliga världen, även fast den existerar, är likvärdigt med att förkasta familjen, nationen eller världen även fast det är en del av dem.

Således, om en större Gud och en större andlig värld existerade, skulle vi åtrå att gå in i ett förhållande med dessa högre varelser. Istället för att bara ha en relation, var går vi därifrån? Vi bör bli ett. Vi måste röra oss mot ett enda syfte. (104-118, 22.4.1979)

2.3 Andliga världen är drivkraften för tron (Paulus vision av den tredje himlen)

I Bibeln, förklarar Paulus om den tredje himlen, som han hade sett fjorton år tidigare. Hur levde han under dessa fjorton år? Han fortsatte i fjorton år, och fick styrka genom sina erfarenheter av att se den tredje himlen. Han visste mer än vad han undervisade då, och det gjorde möjligt för honom att fortsätta sitt arbete även om han talade om den tredje himlen. (62-45, 10.9.1972)

Aposteln Paulus upplevelse genom att se den tredje himlen från andliga världen, blev drivkraften som gav kraft till honom i hans missionsaktiviteter

under fjorton år. Förstår ni? Ni måste ha sådana erfarenheter. Det är också sant för mig. (27-128, 30.11.1969)

Jag fruktar inte döden. Vad gjorde detta möjligt? Kärlek gjorde det. Jag kan även acceptera att bli satt i fängelset. Således, måste jag acceptera och vinna över dagens svåra omständigheter. Jag kommer att erövra allt med mina egna händer. (202-27, 1.5.1990)

2.4 När Gud skapade andliga världen

Andliga världen är likvärdig med den ängalika världen. Dagens värld är i samma position som på Adam och Evas tid. Gud skapade andliga världen innan han skapade Adam och Eva.

Eftersom den sataniska världen började existera på grund av att den andliga världen gick emot Guds vilja, så kan den världen endast återupprättas när andliga världen kan välkomna Guds vilja. Även Herren kan inte komma till den jordiska världen om han inte underkuvar andliga världen.

Det är därför Enighetskyrkan har arbetat fram tills nu för att underkuva andliga världen och därför måste andliga världen hjälpa Enighetskyrkan. (25-233, 4.10.1969)

2.5 Var finns andliga världen

Var finns andliga världen? Den är i era kroppar. Således, kan ni gå omkring med andliga världen på era axlar och ha kontakt med den – det finns inget sätt att

undvika den. Andliga världen existerar. Den existerar för denna värld, och denna värld finns till för den eviga världen. Människor kan ifrågasätta, ”Var i världen finns Gud? Kan det finnas en Gud i denna världen? Var finns nu andliga världen?” Guds boning är den andliga världen. (117-306, 11.4.1982)

2.6 Vilken slags värld är andliga världen

Om vi kunde avsluta livet efter sjuttio- till åttio år på jorden, skulle vi inte egentligen ha några problem att oroa oss över, men när vi lever för evigt, är det en helt annan historia. Eftersom andliga världen existerar, och ni kommer att komma dit efter döden, vad finns det att fundera över? Andliga världen är en stor värld. Ni vet ingenting, men det är en enorm oföränderlig värld.

På jorden finns det rasdiskriminering, kulturella sammandrabbningar och annan grälsjuka. Trots livets friktioner, önskar människor att hävda deras åsikter och värderingar, vilka inte försvinner utan lever livligt när de kommer till andliga världen. (187-285, 12.2.1989)

Den nutida intresset i elektronik och utforskandet i rymden fungerar som ett smörjmedel i att skapa en ideal kärlekens värld. På samma sätt, är andliga världen fylld med kärlekens elektricitets elektricitet. Det finns inget vi inte kan göra med den kärlekens elektricitet. Således, kan vi säga att andliga världen är kungariket vi kan styra genom vårt sätt att tänka.

Vad är då andliga världen? Det är platsen som längtar efter eviga beståndsdelar. Det är en värld av harmoni, där allt fylls med kärlek. Således, går detta universum in i ett operativt funktionsläge genom att bara trycka på en kärleksknapp.

Vad är Guds Kungadöme på jorden? Det är platsen där alla kärlekens glödlampor lyser. Hur är det med Guds Kungadöme i himlen? Där är platsen där kärlekens glödlampor kan lysa med full styrka.

Så länge som ni uppehåller ett älskande hjärta och drar i kärlekens rep, kommer allt att följa med. När ni drar det baklänges, går det tillbaka; när ni drar det från sidan, rör det sig sidledes. Ni kan styra det på vilket sätt som ni vill. Den gör inget motstånd, utan rör sig automatiskt. Således, finner vi att andliga världen är platsen fylld med kärlekens luft. Om kärlekens Gud, med ett hjärta fyllt av kärlek, vill mata hela mänskligheten på en gång och göra dem glada genom att säga "Låt det finnas mat," då kommer maten att framträda.

Du äter kärlekens mat i andliga världen. Ni ser på varandra med kärlekens ögon. Det finns inga ord att uttrycka den gåtfulla andliga världen. Ju mer ni hör, ju mer önskar ni att höra. Det finns inte något begrepp av sömnhet eller trötthet där. Andliga världen är platsen som fylls med kärlekens elektricitet. Därför, försöker människorna idag att anknyta allt till kärlek. Varför? Detta för att vara i synkronisering med andliga världen. Eftersom andliga världen fungerar på detta sätt, kan existerande varelser inte

annat än besvara det. De kan inte överge den positionen.

När ni ser mig i era drömmar, kommer jag uppenbara mig till er genom Guds vågor av kärlek. För att det ska ske, får er egoism inte finnas där. Ni måste offra er själva och skapa ett vakuum. Efter att ha skapat ett vakuum, måste ni bli som rent guld. Guld innehåller inga andra element. Det är helt rent i sig själv. (112-16, 15.3.1981)

Sektion 3 Innebörden och situationen i andliga världen

3.1 Fallet ledde till okunskap om andliga världen

Människokroppen består av nästan hundra triljoner celler. Våra förfäder har dött och gått till andliga världen, men inuti våra kroppar finns deras celler som har mottagit deras kärlek. Cellerna som förbinds till livet har ärvts vidare – förbundna genom blodslinjen. De är fortfarande vid liv och rör sig.

När hösten kommer, faller löven. Nya knoppar kommer på våren. En trädgård blir grön på sommaren. På liknande sätt, är vi människor födda från otaliga förfäder genom blodsband. Även om vi är deras ättlingar, betyder det att vi är menade att leva våra liv och representera dem. Centrerade på våra förfäders sanna kärlek och att genom att utnyttja deras livsenergi, är vi menade att efterlämna deras härstamning. Således, är er farfar och farmor varelserna som dina förfäder är komprimerade in i. Det är de som representerar era klaner och era

familjer inför himlen. Hur är det med er far och mor? De är i centrum av er familj. De representerar alla fäder och mödrar av alla familjer i den närvarande världen. Farfar, farmor och morfar, mormor representerar det förflutna och fadern och modern representerar nutiden. Hur är det med söner och döttrar? De är de framtida ättlingarna som kan enas med Guds eviga ideala värld – himmelriket – och kan fullfölja föreningen av kosmos. Er familj håller er son och dotter som startpunkten av er familj. Därför är familjen den komprimerade enheten som representerar det förflutna, representerar de närvarande människorna i världen, och representerar de framtida ättlingarna som lever på en plats. Det är därför familjen som inte har fallit kan kommunicera mellan de andliga och fysiska världarna.

Precis som kärleken inom förälderbarn förhållandet hyllas i den fysiska världen, om ni lever med en sådan kärlek på jorden, kommer ni att tjäna Gud som er Förälder och leva i himlen som Hans barn. (214-268, 3.2.1991)

3.2 Andliga världen är en sfär som tillåter ögonblicklig insikt

I andliga världen, kan allt läras ögonblickligen. När ni möter människor, även utan en introduktion, kommer ni att veta deras namn, även om levde för flera tidsåldrar, eller miljoner eller miljarder år sedan. Det är en så fartfylld värld.

När jag måste sätta fingret på lösningen till ett svårt problem inom en

triangel, vet mitt finger och min kropp lösningen. Det är därför ni alltid bör vara fokuserade och vara i rätt sinnestämning.

När ni möter människor, fundera aldrig på att dra fördel av dem, eller att utnyttja dem till er fördel. Gör aldrig det. Om deras ursprungliga karaktär förstörs, kommer det ta ett halv- eller två år för att reparera den. Det är därför era handlingar är avgörande. Om ni drar fördel av andra, kommer ni i en mer helvetisk plats än det vanliga helvetet. De som förstår dessa följder funderar inte ens på att göra själviska gärningar. (204-304, 11.7.1990)

Sataniskt blod flödar fortfarande i botten av vår varelse. Satanisk kärlek har blivit roten i våra kroppar. Den kärleken flödar genom blodkärlen i våra liv och kopplas ihop med våra nerver. Därifrån, är vår kropp, som består av hundra triljoner celler, formad. Vi måste beklaga vår egen insats i denna bedrövlige och svåra situation av att tåla detta liv tillsammans med Sataniskt blod. Vi måste vara fast beslutna att förstöra det sataniska livet hundratals gånger genom vår livstid.

Kan ni omfamna och älska er egen kropp? Kan ni gå omkring som galen hund som släpar på dess munkorg och säga att ni är hungrig? Kan ni närma er maka för att tillfredsställa er lust som centreras på er kropp?

När ni träder in i andliga världen, kommer ni inte att behöva en introduktion. Ni kommer att förstå när ni möter andra. Ni kommer att veta att personen

som ni möter levde på jorden för något millennium sedan eller för några miljoner år sedan. Någon säger att den bibliska historien går tillbaka sex millennium, men jag säger att det är rent nonsens. De känner inte till andliga världen.

Den bibliska historien sträcker sig faktiskt över miljoner och tio miljontals år. Om vi kallar på våra förfäder från dessa dagar, kommer de synas direkt. När ni ser dem, kommer ni förstå varandra i tysthet. Er hela varelse kommer att visas upp. Ni kommer att veta omgående i vilken position alla hör hemma – huruvida det är högre eller lägre. Därför, är introduktioner onödiga. Rangén bestäms automatiskt.

Kärleken bestämmer den övergripande ordningen och varje persons position. Så ni kan inte träda in i himmelriket utan att bli Guds söner och döttrar.

För att förbindas med Guds kärlek, måste ni komma in i den vertikala linjen. Vad betyder den heliga skriften om att älska Herren er Gud med hela ert hjärta och med hela er själ och med hela ert sinne? Allt är centrerat på kärlek. Så, om ni inte gör någonting förutom att koncentrera alla dina funktioner och medvetande på att älska Herren er Gud, kommer ni att gå rakt upp till den vertikala sfären genom att ta hissen. Det är en underbar värld. (208-141, 17.11.1990)

3.3 Centrum i andliga världen

Vad är centrum av andliga världen? Det är en värld som struktureras och centreras på den Enda Fullkomliga Gud, initiativtagaren till universums bör-

jan. Det finns ingenting som Han inte har skapat. Eftersom alla saker tillhör Honom, så känner de som Han känner och har en relation till honom. Till exempel, består människokroppen av hundra triljoner celler. När någon av cellerna på någon del på kroppen känner något, så vidarebefordrar de det direkt till hjärnan. Det är samma sak för alla varelser som har förbundits till deras Skapare sedan universum skapades.

Dessutom, är vi födda och lever med medvetande, som förföljer godhet och ett högre värde såväl som känner sorgen från andra? Alla dessa attribut började inte från människor utan från mänsklighetens ursprung. Vi kan säga att mänskligt liv är en process av att gå mot den resulterande världen som leder oss till ursprunget. (140-121, 9.2.1986)

3.4 Andliga världens organisation (hierarkin)

Varför är andliga världen fortfarande ofullständig? Andliga världens hierarki var ursprungligen skapad för att förbindas centrerad på Gud, Sanna Föräldrar, och sanna barn, men den hierarkin finns inte ännu i andliga världen eller på jorden. Med andra ord är, andliga världens organisation menad att bli en hierarki som centreras på Sanna Föräldrar, och samtidigt till filosofin som förebådar den ofallna Adam. Men den har inte blivit etablerat ännu. Hittills, har centrum av hierarkin upptagits av den buddistiska gruppen, konfucianska gruppen och muslimska gruppen. Således, har muslimer, konfucianer och

buddisterna alla hoppats på framträdandet av den sanna föräldra centrerade ideologin och filosofin som förebådar Adam. Eftersom båda världarna måste gå i en enad riktning, när Sanna Föräldrars arbete på jorden når det globala planet, kommer avgränsningen som delar alla religioner att försvinna, och en enad rörelse kommer automatiskt uppenbara sig enligt andliga världens rörelser.

Vad händer därefter när läran från Enighetsrörelsen blir en global ideologi? Alla andar kommer att vara borta från den andliga världen. Eftersom deras syfte måste fullkomligas på jorden och därpå återvända till andliga världen, måste alla gå tillbaka till den fysiska världen. De kommer alla att bli aktiva. Otaliga andar i den andliga världen hoppas att Enighetskyrkans medlemmar sprids över hela världen för att agera.

Vad är då centrum för den andliga världens hierarki? Det första är Gud, det andra Sanna Föräldrar, det tredje Sanna Söner och Döttrar, och det fjärde den sanna nationen. Sanna Barn är barn som har ärvt den direkta blodslinjen från Sanna Föräldrar. Från dem förökar sig människor centrerat på nationen för att forma dess medborgare.

Vem bör vara den första som bor i det himmelska palatset? Vem kommer att regera i himmelriket genom att sitta på tronen i det himmelska palatset? Adam och Eva skulle ha blivit de sanna föräldrarna som centrerade på Gud och skulle vara i positionen av att regera kungadömet i den himmelska nationen. Det skulle ha skett, om de inte hade fallit, men på grund av Fallet förverkligades

det inte. Således, måste sanna föräldrar framträda och inta i den positionen.

Andliga världen fungerar under denna princip. Hur så långre tror ni det skulle ta för att ett sådant fenomen att framträda sig i den fysiska världen? Centrerat på Gud, måste sanna föräldrar framträda, därefter de sanna barnen, och slutligen en sann nation med sanna medborgare. (161-222, 15.2.1987)

3.5 Kläder, mat och bostad i andliga världen

Skulle ni hoppa över frukosten i morgon eftersom ni åt frukost i morse? Ni skulle ropa, ”Åh, mat”!, Tills livet avlutas. Samtidigt måste ni äta Guds ord dagligen i andliga världen. Det är därför ni måste utbilda er själva på jorden. Er hunger för kunskap, även efter att ni har kommit till andliga världen, kommer att fråga, ”Vilka ord kommer Gud yttra till oss idag? Vad betyder de?”

Fundera på det. Förväntar ni att finna bagerier i andliga världen eller inte? Hur är det med cola och juice fabriker? Nej. Skulle finns det bilfabriker där eller inte? När ni kommer dit, skulle ni gå runt där och säga att ni skulle köra runt en lyxig bil? Här skryter folk att de har en Mercedes Benz, men därborta, finns det inget behov för det.

Vad kommer ni att göra därborta? Kommer ni att äta eller inte? Ni kommer det. Baserat på vad? Eftersom kärlek kommer att vara centralt för att äta, kan människor utan kärlek inte öppna deras munnar hur mycket de än önskar att äta. Det är en princip. Deras munnar

kommer inte öppnas om de älskar sig själva och inte fokuserar på att älska andra. Även om de försöker plocka upp maten med pinnar för att lägga maten i deras munnar, kommer pinnarna att röra sig bort. Således, är allt möjligt i andliga världen endast när ni har sann kärlek och allt är omöjligt om ni inte har det.

Vad jag undervisar kärlekens tidvatten? Det är ett tidvatten som når till Guds tron i himlen och hela vägen till Hans hjärta. Det flödar ut till alla nationer och möjliggör för er att förbindas med alla.

Om ett trevligt hus i andliga världen bebos av någon som har en lägre rang än dig, kan ni göra det till din. Detta kommer ni att veta naturligt när ni träder in.

Genom att bli Guds söner och döttrar, kan ni äga hela det vidsträckta universum. I andliga världen, kan ni inte följa efter mig eftersom portarna av era hjärtan är för smala. Sann kärlek kan flöda fritt, oavsett det är genom en bred port eller en smal port. Kärleken måste vara sann. (207-93, 1.11.1990)

Andliga världen är vårt hemland – det ursprungliga hemlandet. Denna jord är den ursprungliga kroppens hemland, och andliga världen är det ursprungliga hjärtats hemland. Nästa plats att gå till är hjärtats värld – andliga världen. Genom att således utbilda oss själva på jorden för att anpassa oss till andliga världen kommer vi inte att ha några svårigheter när vi anländer dit. (207-72, 1.11.1990)

Det finns varken bilar eller mat i andliga världen. Som Skaparen Gud, kan vi skapa alla sorters ting till genom vår sanna kärlek där. Ni kan skapa allt genom kärlek. När ni ropar att ni vill ha några instrument, kommer de att uppenbara sig direkt. När ni beställer mat för flera hundra tusen eller även miljoner gäster på en bankett, kommer den att serveras. Om ni föreskriver en guldklänning som klädmode, kommer det att förverkligas ögonblickligen.

Vi kommer inte att sova i andliga världen. Om det är fallet, kan vi dansa hela natten lång med total frihet. Andligt kommer vi att fylla oss själva med evig njutning. Luften där kommer vara kärlekens luft, maten där kommer vara kärlekens mat, och kläderna där, kommer vara kärlekens plagg, och allt detta kommer att tillhandahållas av de Sanna Föräldrarna genom sann kärlek.

(217-293, 2.6.1991)

På jorden, är mat ett av livets bekymmer. Således, är tillverkningen av växter för bilar, gödningsmedel, plagg, mat och så vidare nödvändiga. Människor gör ett stort väsen över maten hemma. I andliga världen, är allt detta onödigt. Bilar och flygplan är inte nödvändiga. I en blinkning kan man korsa genom oändliga avstånd. Andlig energi utbreder sig snabbare än solljuset som skapades av Gud, vilket utbreder sig med tre hundratusen meter per sekund. Guds ursprungliga kärleksenergi och livsenergi färdas oändligt snabbare än det. Om ni vill möta någon person ett ljusår bort, kommer den personen att uppenbara sig

ögonblickligen. Även i himlen, som är enorm, när ni förbereder ert hjärta och säger att ni skulle möta någon ni älskade, kommer den personen synas omedelbart.

De som levde för flera miljoner år sedan kommer att uppenbara sig och hälsa på dig. Hur mycket har förändrats över de förgångna årtusendena? Människorna som levde då kunde känna förnimmelsen av himlen mycket djupare än vad de som lever nu gör.

Ändå är det tvärtom från civilisationens kulturella perspektiv – andens sfär utvecklas genom dess kulturella framgångar. Större kunskap leder till en motsvarande fördjupning i den övergripande förståelsen och genomträngande analysen.

Således, utvidgas fundamentet för att uppnå det utomsinnliga uppfattningen som kommer att expandera. Därefter kommer den andliga världen att naturligt undervisa de kloka om världens framtid. De kommer att förstå genom de andliga vågorna om vad som kommer hända. De som når den högsta positionen kommer bara att se ett mål till slut. (206-138, 3.10.1990)

3.6 Hur man använder kunskap och makt i andliga världen

Du kan skapa så mycket pengar som ni vill i andliga världen. Gud är kunskapens Konung. Kunskap, pengar, och makt är några saker människor strävar efter under deras fysiska liv. Kan professorer skryta över deras kunskaps för evigt? Kan de gå runt och skryta om det?

Det varar endast en livstid. Er kunskap är med er endast under ert liv och samma sak med era pengar och makt. Skryt därför inte över er kunskap, pengar eller makt. Gud ser på dem som värdelösa. De är alla värdelösa i den andliga världen. (203-291, 27.6.1990)

Vi bör känna Gud. Han måste vara en gud med personlighet, Han kan inte vara otydlig. Eftersom vi är människor med ett personifierat intellekt, känslor och vilja, då måste vår subjektpartner Gud, också ha ett personifierat intellekt, känslor och vilja. Vad är Guds centrala attribut bland alla hans många attribut? Det är känslorna. Det är kärlek. Gud behöver kärlek allra mest för att leva. Ni lever inte på kunskap i himlen. Saker är på detta sätt eftersom ni inte känner till andliga världen.

Men när ni är där, kommer det att ta mindre än en vecka för er att lära allt. I andliga världen kan ni se in i människornas sinnen som när ni ser reflexioner i en spegel. Andliga världen är en värld av intuition där, ni inom en vecka, kan överträffa kunskapen av vilken intellektuell som helst hur utmärkande eller stor den personen än är.

Genom att se saker genom ljuset av ert hjärta, kommer ni automatiskt förstå världen och alla dess relationer. Endast med kärlekens hjärta kan ni förstå om någon är er objekt- eller subjektpartner. Det kan inte göras med kunskap eller några av Guds andra attribut. (210-311, 27.12.1990)

I den andliga världen, om ni säger något med ett stark kärleksfullt hjärta att ni vill träffa någon som är ett oändligt avstånd bort, kommer han uppenbaras. Om ni frågar honom, ”Varför har ni kommit hit”? Kommer han att svara ”Eftersom ni kallade mig.” Om ni frågar honom, ”Hur långt har ni kommit?” Kommer han att säga att han kom ljusår ifrån. Andliga världen överskrider rymden. Universum blir er bas.

Men vi har saker som bundna runt våra halsar som inte finns i andliga världen, nämligen pengar, kunskap och makt. Inte ens en av dessa ting finns i den världen. Inga av dessa ting består. Pengar kunskap och makt behövs i denna värld, men inte i den världen. Men i den sataniska världen, åtrår människor dem.

Andliga världen är en värld som är tom på maktens medvetande. Om ni söker efter makt kommer ni inte att kunna leva någonstans i andliga världen. Ingenting i andliga världen kommer att välkomna er. Ni kommer inte att kunna äga något även om andliga världen blir intresserad av er och försöker förena sig med er. Fullkomliga motsatser kan inte bli ett. De kan inte anknytas till en position som intresserar andliga världen. (205-128, 29.7.1990)

Guden skapade allt för kärleken. Om ni frågar Honom vad Han älskar mest, vad tror ni Hans svar blir? Han har inga favoriter. Han behöver inte pengar, kunskap eller makt. Vad behöver Enighetsskyrkans medlemmar? Samma sak. Kärlek innehåller pengar, kunskap och

makt. Dess kraft är evigt. Människor som förstår sann kärlek har inget att lära sig i himlen.

Sådana människor kan gå in och ut ur Guds hjärta när som helst. De kan röra sig fritt i alla riktningar genom Hans kropp. Hans hjärta är som en centralstation. Varför behöver vi den? När ni träder in och ut genom den, kommer ni att framträda med en enorm kraft, eftersom all energi från alla riktningar blivit koncentrerad där. Även lägre människor kommer att upplyftas till samma position som Gud när de upphöjs från den slutliga centralstationen. Kärleken har så stor makt.

Vad är kunskap? Genom den kan ni äga allt omkring er. Om ni bara har kärlek, som är den högsta kunskapen, kommer allt i världen förbindas med er. De kunniga människorna härskar. Det sägs att kunskap är makt. Det är logiskt att de mäktiga personerna styr. Det är därför som människor med kärlek inte behöver kunskap. De kommer att veta allt i andliga världen även utan att behöva lära sig.

Eftersom jag vet allt detta klart, vill jag inte leva på jorden. Allt i den världiga världen sammanflätas med kärlek. Allt blir fullkomligt, om ni äger sfären av Guds hjärta som harmoniseras med den kärleken.

Skapelsens historia kommer att fortsätta för evigt. Ni måste utföra allt vad ni har planerat genom att harmonisera er själva med kärlekens hjärta. Vad ni än bestämmer eller befäller om kommer att ske omedelbart. (202-86, 6.5.1990)

3.7 Mänskliga relationer i andliga världen

Gud är skaparen av himmel och jord, Föräldern som råkar vara ursprunget till alla varelser i denna dagens värld. Han är källan till värdet i alla varelser. Genom Hans förtjänst började existensen av denna levande värld.

En sådan absolut varelse förändras inte enligt nutida trender; absoluta ting förändras inte. Han begränsas inte av tid och rymd. Han överskrider och härskar därför över alla begränsningar. Vi borde inte bara kalla en sådan varelse för Gud.

Han är vår Fader. Ni bör kalla Honom för Himmelske Fader. Han är Fadern som gav upphov till er. Fallet skapade ordet pånyttfödelse, men Han är Fadern som ursprungligen födde er. Er fysiska fader är fadern som blev bryggan. Ni kommer kalla honom för broder i andliga världen. Ni kommer inte kalla er fysiska moder för moder heller.

Vad kallar alla människor Gud för, som blev födda av sina föräldrar? De kallar alla Honom för Fader så som de kristna gör. I samma familj, kallar farfar Gud för Fader och så gör även fadern och sonsonen. Detta gäller alla medlemmar i familjen. Gud är hela mänsklighetens Fader. Därmed, är alla människor bröder och systrar. Jag funderar ibland att om detta verkligen är så, då kommer vissa saker att vara ganska intressanta när jag kommer till andliga världen.

Eftersom alla människor är ömsesidigt förbundna som syskon, vilka skulle vara närmast varandra i andliga världen?

Inte de horisontala. Vilket förhållande är närmast denna värld: mellan föräldern och barnet eller mellan syskonen? Eftersom förälder-barn förhållandet är närmare, även när ni kommer till andliga världen, kommer ni vara närmast dina föräldrar, därefter dina farföräldrar och därefter dina farfars föräldrar och därefter dina farfars farföräldrar ovanför dem. När ni följer hela den vertikala linjen enda upp, vem är den sista förfadern? Han är, helt klart, Gud.

Det är därför ni inte behöver känna er ensamma och säga att ni inte har några vänner i denna värld. Ni behöver inte känna er ledsna om ni levde för er själva innan ni dog. När ni kommer till andliga världen, kommer ni att ha ett obegränsat antal nära syskon ovanför och bredvid er. Men ni kommer inte att bli deras syskon bara så där. Ni kan endast bli deras syskon när ni behandlar Gud som er Fader.

Det känns inte fel för mig att kalla far och min farfar för mina äldre bröder. Ibland när ni tänker på det, kan det kännas konstigt. Ni är vana vid att kalla honom pappa medan han var på jorden. Han kanske känner sig väldigt kränkt om ni började kalla honom för er broder när ni anländer till andliga världen! Men ändå är det så ni måste tilltala varandra.

Varför måste det vara på det sättet? Därför bara i en sådan position kan ni bli äldsta sonen av den direkta huvudfamiljen.

Om det är så, kanske ni frågar, ”eftersom där bara finns en äldste son i huvudfamiljen, hur kan då alla uppta

den positionen?”. I den andliga världen, kan alla ta positionen som äldste sonen av huvudfamiljen. Om Gud görs till centrum kan alla bli den familjens ättlingar. När en rik man dör i denna värld, kommer hans tillgångar ärvas av hans barn. Då är det brukligt att hälften kommer att gå till den äldsta sonen, som ärver positionen som familjens överhuvud, och resten delas mellan de andra sönerna.

Ändå, är det inte på det viset i andliga världen. Eftersom alla människor i andliga världen måste bli ättlingar av huvudfamiljen, behöver Gud inte att dela upp Hans tillgångar bland dem. När alla syskon blir ett, vad som ägs av er äldre broder är samtidigt ert. Så det är viktigt att alla syskon blir förenade. När ni försöker att spåra er härstamning tillbaka genom alla generationer, kommer de att numreras olika, men om alla förfäder av huvudfamiljen blir förenade, kommer ättlingarna som kommer efter dem att ärva universum. Med andra ord, Himmelriket kommer att ledas av avkomman från huvudfamiljen. (21-248, 24.11.1968)

I andliga världen, kommer farfäder, morfäder och farmödrar, mormödrar att vara attraktivare än er. Ni kan leva in en sådan värld om ni har kärlek. Det är en enad och mycket vacker värld. Vem är farfadern av dina förfäder? Den första farfadern är Gud. (216-180, 10.3.1991)

När ni kommer till andliga världen och ser en man och en kvinna, ser de ut som en enda stor person. Vad är människor? Alla är ni som en cell. Hela uni-

versum kommer att likna en man och en kvinna. Det är så det kommer att se ut. Universum är resultatet när de kombineras. Människorna i universum är som Guds celler. De är delar av en kropp. (207-97, 1.11.1990)

3.8 Centrum i andliga världen är kärlek

3.8.1 Luften i andliga världen är kärlek

Hur är andliga världen strukturerad? Kärleken fungerar som luften. Kärlek är dess luft. På jorden, måste ert sinne och er kropp uppleva förnimmelserna av kärlek som beståndsdelar som kan harmoniseras. När ni skapar sfären av att uppleva de beståndsdelarna, finns det ingenstans som ni inte kan kommunicera med varandra ögonblickligen, precis som trädet suger växtsaften som flödar från knoppen till roten av trädet. Ni kommer naturligt känna av, när Guden jublar. Ni kommer att veta att Guds bankett kommer att hållas i Öst. (162-287, 17.4.1987)

I andliga världen, finns det skruvar av kärlek, såväl som maskiner av kärlek, och axlar. För att använda en metafor, så finns det axlar i roterande motorer. Om ni fullständigt roterar axeln så är det kärlek. Axeln roterar för kärlekens skull. Det finns inte något behov av att oro sig över att uppnå harmonin på den nivån. När ni lever centrerat på nödvändig kärlek, är ni lik en cell varthän ni går i den världen. (126-238, 24.4.1983)

Kärleken är luften ni andas i andliga världen. Endast genom att upprätta kärlekens väg kan ni bli förkroppsligandet av hoppet som Gud har längtat efter allt igenom historien och välkomnas överallt dit ni går i himlen. Således, är er familj skolan som möjliggör för er att gå till himlen. Det är er skola. I världen finns det människor som er farfar, morfar och farmor, mormor. Det är samma sak i – förlängningen av er moders och faders, er makas och era barns åldersparentes. Människor som framför vad de har lärt i sin familj i alla riktningar kan leva för andra inom kärlekens sfär och också gå till himlen. Familjen är skolan som gör att ni kan gå raka vägen till himlen. Det är som en bas där satelliter skjuts upp – likt Cape Kennedy. Er familj är platsen där kärlekens atombomb eller kärlekens satellit skjuts upp. (143-71, 15.3.1986)

3.8.2 Andliga världen är platsen att leva ett kärlekscentrerat liv

I den andra världen, lever de andliga människorna centrerat på kärlek. Det är därför ni bör dela kärlekens välsignelse med många människor. Ni måste utgjuta tårar. Människor faller tårar i bra och dåliga ögonblick. Vad är skillnaden mellan att skratta och att gråta? Vi öppnar våra ögon när vi skrattar och sluter dem när vi gråter. När ni skrattar intensivt kommer tårar. Ens ansikte förändras inte nämnvärt. Den enda skillnaden är ögonen. (212-166, 6.1.1991)

Fortsättningsvis, kommer endast konst att återstå. Människor som inte

kan skriva kärlekspoesier klarar inte testen. (211-245, 30.12.1990)

Var finns kärnan av universum – kärnan av kärlek? Kärnan av kärlek finns. För några år sedan i Amerika, upptäcktes en ny elementarpartikel som kallades upsilon. Det ansågs vara mänskligt oåtkomligt. I detta hänseende, kommer vi till stadiet där andliga världen blir officiell och känns igen automatiskt. Det är ett fantastiskt faktum. Jag tror att det är ett bra tillfälle att ha något som bör vara vetenskapligt beprövat men det är inte det. Det är början till den fyrdimensionella världen. När den materiella världen når dess bristningsgräns, kommer andliga världen automatiskt att klarna. Finns det någon begränsning mellan andliga världen och vårt hjärta? Vårt hjärta liknar andliga världen. Våra sinnen skiljer sig åt i grad inte typ; därför kallas vi andliga varelser. (83-209, 8.2.1976)

När vi kommer till andliga världen, genom kärlekens kraft, kan vi möta människor, hur avlägset det en må vara, på samma tid det tar att blinka och återvända till vår hemstad, lika snabbt går det att besöka våra älskade. Andliga världen är en obegränsad expansiv värld, men genom kärlek kommer vi att kunna gå fram och tillbaka över oändliga avstånd ögonblickligen. Kärleken färdas med den högsta hastigheten. Utan en kärlekscentrerad grund, med vårt sinne-kropp förenade, har vi ingenting att göra i andliga världen. Därmed, är ursprunget av enighet inte något som

sker i objektiva världen, utan den börjar inuti dig. (216-192, 31.3.1991)

3.9 Andliga världen – hjärtats värld

Vilken sorts plats är andliga världen? Eftersom några människor säger att de som talar om andliga världen är fanatiker, så tvekar jag att tala om det. Vilken sorts värld är andliga världen? Det är världen där allt är möjligt, om ni har ett hjärta på samma nivå som Guds. (106-227, 30.12.1979)

Hjärtats värld är världen av gränslös lycka, men ni måste genomgå otaliga steg i utbildning och uppfostran. När ni genomgår ändlösa svårigheter, måste ni gå framåt stegvis, över tidsåldrar. Alla är menade att genomgå en sådan utveckling, oavsett de är från öst eller väst. Var människor som utgjuter tårar för andra, inte för er själva.

Så tveka inte. Utmana istället ödet genom att säga, ”Gå framåt. Jag är beredd på att dö. Jag kommer att fortsätta till min död. Kom igen. Gör vad ni vill. Jag kommer att dö med ett sådant hjärta.

Även om ni dödar mig, kommer inte mitt hjärta att dö. Jag kommer att ta med mig det till andliga världen och inrista det där.” Genom att stå på Guds sida, kan ni säga, ”Kommer ni att invadera sfären av Guds hjärta? Ni kan invadera sfären av Satans hjärta, men inte Guds. Är inte det den himmelska lagen?” Satan dominerar hjärtats sfär i den sataniska världen, men han kan inte dominera sfären av Guds hjärta.

När således den sataniska världen införlivar Guds sfär av kärlek, kommer den andliga världen också att införlivas. Därefter, kommer denna världen att bli Himmelriket där ingen hindras från att träda in genom någon av de tolv pärleportarna som vänder sig mot norr, söder, öst och eller väst. Alla kommer att välkomnas. Varför? Därför att, genom Guds hjärta, kan alla bli harmoniserade överallt. (106-229, 30.12.1979)

Denna världens ideologier och filosofierna kan ha bildat en nivå av att revolutionera vårt medvetenhet i termer av vårt samvetes standarder, men från och med nu kan något som kan föra fram den förutbestämda och slutgiltiga segern dyka upp. Det är inget annat än hjärtat.

Fortsättningsvis, måste det dyka upp ett ny syn på historien som kan revolutionera mänsklighetens hjärta och göra det möjligt för etableringen av himmelska lagens standard. Baserat på denna syn på historien, måste en hjärtats princip upprätta en ny syn på livet och synen på världen. Vilken princip är det? Den är en som centreras på hjärtats syn på livet, hjärtats syn på världen, och hjärtats syn på universum. Detta är exakt detta som Enighetskyrkan undervisar om. (16-251, 19.6.1966)

3.10 Situationen i andliga världen

De som blir objektpartners till Gud, en Gud som är helt en med den ideala kärleken, kan ögonblickligen förverkliga alla deras tankar i andliga världen.

Det är världen där ni kan ögonblickligen ha en fest för oändligt antal gäster. Om ni önskar att behaga Gud som objektet av hans kärlek genom att klä upp er, kommer det hända ögonblickligen. Det är en värld där allt tänkbart är möjligt. De som känner till andliga världen har ingen lust att leva på jorden. Det är därför det inte besvärade mig alls att hamna i fängelset. Detta ögonblickliga liv på jorden är som ett andetag i den eviga världen. (211-244, 30.12.1990)

I den andliga världen, kommer ni att flyga omkring. Eftersom sann kärlek har den högsta hastigheten, kan Guden av sann kärlek, i ett enda hopp, vina över det väldiga universum 22 miljarder ljusår bort. Ni kan alla göra samma sak. Hur stort universumet än är, kommer den att bli er aktivitetssfär i andliga världen. (213-277, 21.1.1991)

Ni kommer inte att ha någonting att avundas i andliga världen. Kärlekens inkarnation kan inte jämföras med diamanter, guld eller pärlor. Juveler spelar ingen roll. Inkarnationen av kärlek är mycket vackrare. (201-99, 11.3.1990)

När ni träffar en konstnär i andliga världen, kommer ni att komma ikapp dem genom att ögonblickligen utveckla alla era konstnärliga talanger. Det är en värld av obegränsade möjligheter. Således, kommer ni ha alla förutsättningar för att sjunga och dansa.

Även att måla, är Gud den bästa. Skulle Han hänga upp ett mästerverk på väggen och beskåda det, eller skulle Han

glädja Sig över Hans egna skapade mästerverk i handling? Vad tror ni att Han skulle tycka om? Hans skapelse. Ni kan aldrig bli gamla i den andra världen, en sublim plats där ni berusas av hjärtats kärlek.

Livet skulle vara tråkigt om varje dag var uppenbar. Dimmiga dagar och nätter, där vi kan se månen med en gloria ta bort tråkigheten. Bara genom att observera de olika och unika väderförändringarna från klar himmel till molnigt som äger rum på jorden är i sig själv en konstnärlig aktivitet. Detta är en värld av konst; det är en konstnärlig värld. (201-102, 11.3.1990)

3.11 Livet i andliga världen

Hur är livet i andliga världen? Ni behöver inte bekymra er om att äta, var ni ska bo, eller vad ni ska ha på er. Varför inte? Enligt ert andliga tillstånd, kommer allt som ni önskar dig att bli verklighet. Vi kommer att äta där också. Där kommer vi att känna vårt blod flöda och vår puls taktslag. Vi kommer att ha andliga kroppar, men de kommer att fungera på samma sätt.

Närhelst vi önskar att äta något, kommer det ordnas fram för att ätas ögonblickligen. Var kan det komma ifrån? Andliga världen är en värld där vi kommer att utöva vår självständighet aktivt genom att möjliggöra mobiliseringen av den ursprungliga världen. Som sådan, vad är den proaktiva auktoriteten som kan mobilisera all aktivitet? Det är inte makt, inte heller kunskap, eller pengar. Det är kärlek.

Hur högt upp Gud än må vara, om ni ropar på Honom med hjärtats kärlek, "Gud" kommer svaret komma inifrån ert hjärta, "Vad? " Frågar ni därefter, "Gud, var är Du?" och Han kommer svara, "Vad menar du, var jag är? Jag är i kärnan av ert hjärta." Gud är ursprunget. Han är kärnan, roten, av ert hjärta. Berusad av kärlek, när ni ger en befallning för att förverkliga vad er intuition berättar för er, kommer den utveckla sig precis som ni önskar. Människor som kommer till andliga världen som ungarlar eller ogifta kvinnor kommer ha en svår tid. Sådana människor kommer inte kunna harmonisera oavsett vart de går.

3.12 Arbetet vi måste utföra i andliga världen

Vad kommer att hända efter att vi dör? Att dö betyder inte att livet är över.

En son som har ärvt hans faders kärlek är alltid välkommen i hans hus varthän han går. Det är principen. Alla andar i nästa världen kommer att välkomna honom. Andliga världen är en evig värld. Någon som sliter ut sig själv för kärlekens skull under hela sitt liv och därpå dör gammal kommer att födas som en stilig ung man av kärlek i andliga världen. Han kommer vara en varelse av gränslös evigt liv som kommer att sjunga tonårstidens kärlekssånger. Han kommer att bli en varelse av gränslöst evigt liv som för evigt skall sjunga tonårstidens kärlekssånger.

Vad kommer ni att göra i andliga världen? Vad behöver ni göra i den

nationen? Kommer ni att försöka att tjäna pengar där? Kommer ni att behöva kläder och ett hus? Allt som ni önskar kommer att ges ögonblickligen. Andliga världen är en värld där ni kan bestämma allt enligt graden av er kärlek.

Om ni beställer något ni åtrår, kommer det uppenbara sig direkt. Men, om ni begär allt för ert eget bästa, kommer det inte att visas även om ni för massa oljud. Omvänt, kommer allt att uppenbaras ögonblickligen om, ni som den himmelska prinsen, säger att ni behöver det i syftet att uppvakta Konungen. Allt tänkbart är möjligt i andliga världen.

(129-99, 1.10.1983)

Vad kommer ni att göra i andliga världen? Ni kommer att sjunga sånger om kärlek och uttrycka kärlekens ord. Om ni tilltalas på ett teatraliskt sätt, måste ni svara på liknande sätt. Om ni tilltalas med en dans, kommer ni att svara på samma sätt. Ni kommer att jubla för evigt och aldrig tröttna. När dansen börjar på en plats, kommer den att ske överallt i himlen. Om sjungandet börjar på en plats, kommer det att sjungas överallt. I andliga världen kommer alla era organ att ständigt arbeta. Vad kommer vi att göra? Vad kommer möjliggöra för oss att vara lyckliga utan någon sömn för evigt? Kärlek.

Allt vi behöver göra är att ha den ideala kärleken. Vad skulle man prata om i andliga världen om kärleken togs bort? Ni är skapade att leva där centerat på kärlek, den ursprungliga kärleken. Eftersom jag kände till om en sådan värld, kunde jag övervinna mina

svårigheter på jorden och avskilja mig själv från det jag brukade älska. Jag kan skoningslöst klippa av dem, på ett sätt normala människor inte kan. Vi använder den standarden för att utvärdera allt. (107-331, 8.6.1980)

Sektion 4 Positionen och de verkliga situationerna i andliga världen

4.1 Andliga världens position

Vad ni behöver tänka på i denna tidsålder är andliga världen. Fram tills nu har andliga världen motsvarats av änglavärlden. Enighetskyrkans medlemmar står i samma position som Adam och Eva gjorde före Fallet, det vill säga, vi lever i den sfären. Från andliga världens syn, är det identisk med paradiset förverkligat på jorden. (54-228, 24.3.1972)

Eftersom andliga världen överskrider tid och rymd, återstår även sorgen från de gångna sex årtusenden för evigt inom sfären för de historiska tidsåldrarna. Om ni kände glädje när ni hjälpte andra, även om det hände som en del av era dagliga aktiviteter, kommer den erfarenheten aldrig att glömmas bort resten av ert liv.

Med tidens gång, kommer det att breddas och utvidgas så att ni kan bli värnadsobjektet och förbindas med den oändliga ursprunget. Om ni har sådana heliga erfarenheter från och med nu, handla enligt dem, så kommer ni att känna att sorgen Gud har upplevt tills nu, inte är tillfällig utan kontinu-

erlig. Detta är ett obestridligt faktum. (29-294, 12.3.1970)

Vad är den enda saken som måste avklaras i mänsklighetens värld? Kärlekens ljus måste brinna. För att det ska ske, måste ni ta brinna både internt och externt. Från vad? Från kärlekens motiv och styrka. I skenet av allt detta, är alla ting i denna världen som ett vilohem som ni går igenom under er resa. (194-55, 15.10.1989)

4.2 Det verkliga tillståndet i andliga världen

När ni får se andliga världen, kommer den att uppenbara sig som en stor person. Gud, subjektet, och den stora personen blir ett. När detta sker, kommer hela den andliga världen och den fysiska världen att förenas till ett.

När Gud hoppar, så kommer jorden också göra det. När Han skrattar, så kommer världen också göra det. Det är så det är. När ni kommer till andliga världen, så kommer ni se att det är utformat som en person. (91-279, 27.2.1977)

I andliga världen, finns det ingen plats ni inte kan passera genom, eftersom det inte finns något som blockerar rörelse där. Eftersom det är platsen där Guds ursprungliga karaktär finns, är det inte skapat för att blockeras. Allt är skapat för att vara genomträngligt. Eftersom det överskrider tid och rymd, finns där även nu, människor som levde för flera tidsåldrar sedan. Således, kommer ni att kunna träffa sådana människor så

ofta som ni vill. De uppenbarar sig i den tidsålder som de önskar.

Dessa rangordningar är absoluta. Högt rankade människor kommer naturligt stå i rätta platsen som motsvarar deras rangordning. Det är olikt från den fysiska världen. Människor som vann framgång genom list och knivhugg i ryggen kommer att vändas upp och ner. Det kommer att hamna i en motsatt situation. Sök därför efter den sanna vägen. (194-132, 17.10.1989)

4.3 Andliga världens stolthet

Vad behöver gamla människor göra i framtiden för att gå vägen av Guds vilja? Hur kan den fysiska kroppen stärkas på nytt när den åldras, när dess fysiologiska funktioner hindras mer och mer och blir skröpliga? Jag undersöker detta. Vad bör vi göra om kroppen försvagas när den behöver förena sig med själen för att vara aktiv? Jag är nu mitt i att lösa detta.

Vad är då problemet? Ni måste börja om på nytt. Gör det, upptäck något nytt varje dag. Människor som gör det kommer aldrig bli avhoppare. De avskräcks aldrig av svårigheter. Tvärtom, de uppskattar utmaningen.

Vad kommer ni vara stolta över i andliga världen? Ni kommer vara stolta över antalet liv som ni har räddat. Detta är er stolthet. Genom att gå bortom de vanliga människorna och er stam, antalet liv som ni har räddat bland de många raserna genom att anknyta dem till ett nytt liv, kommer bli era tillgångar. Dessa kommer bli era tillgångar. Det

ska inte finnas någonting som ni kommer att sakna i andliga världen eftersom den har allt. Om, det skulle finnas något ni kanske saknar, skulle det vara sanna människor.

De subjekt som således offerar sig själva för uppfostra sanna människor kommer naturligt bli himlens ärorika söner och döttrar. Därför är det den enda saken som ni kan vara stolta över. (30-147, 21.3.1970)

När ni träder in i andliga världen i platsen där kärlekens klocka ringer i ert hjärta, kommer ljuset i ert hjärta växa stadigt. Detta ljus kommer lysa klart i fem olika färger. I Guds ögon, kommer det se ljusare och vacklare än en diamant. Dessutom, är dess sken inte bara godhet, men också smakligt. Ju mer ni ser på det, desto bättre uppenbarar sig det och ju mer berusad kommer ni bli av det. Det är varför Gud yttrar ordet kärlek. Därför, tårarna ni utgjuter och hur mycket ert hjärta värker för kärlekens skull kommer att utgöra era tillgångar. (103-27, 28.1.1979)

4.4 Enighetskyrkan och andliga världen

Hur stor är Gud? Han är Personen som skapade universum. Vårt solsystem självt är enormt.

Enighetskyrkans medlemmar är medborgare i den himmelska nationen med världssuveränitet. Inte bara det, vi är också himlens ambassadörer. När sådana ambassadörer förhandlar med deras ärkefiende, kommer de aldrig att

kompromissa, medan de följer den himmelska befallningen även om de måste offra sina liv. Genom att leva i den sataniska världen, är vi himlens ambassadörer som inte tar emot Satans befallningar utan himlen.

Ett enormt fundament – andliga världen – finns bakom Enighetskyrkan. Om en amerikansk medborgare som bor i någon liten by i Afrika skadades, skulle det bli ett problem som direkt skulle behandlas av Utrikesdepartementet och Vita huset. Om vi på liknande sätt diskrimineras i en bedrövligt svår situation, i ett avskilt område, blir det ett problem för himlen och för Enighetskyrkan, och det kommer att diskuteras huruvida era skador kommer kompenseras. Ni står in en sådan position. Därför, skräms inte för det. Även om ni förölämpas, ta emot det och fortsatt med värdighet. (96-83, 18.12.1977)

Enighetskyrkan är kapabel att mobilisera en individ och även förfäder. Eftersom religionerna som har existerat fram till idag har misslyckats att förbinda de fysiska och andliga världarna, och bara kan uppnå kontakt med den andliga världen, när de skapar vertikala rytmer och vågor genom andlig hängivenhet. Men nu har vi nått fram till radiostationen själv. Vår position är som ett membran. Det är inte vågformigheten i sig utan den utstrålade sändaren. Med en radioutsändning, kan ni säga, ”Förfäderna i andliga världen, var snälla kom och arbete med mig. Alla goda förfäder kom och arbete med mig. Jag behöver sådana vibrationer,”

och de är menade att komma. Individer och familjer kan alla kallas och mobiliseras. Sedan fotfästet för att förbinda stam, etniska och globala sfärerna etablerades på jorden, kommer andarna att mobiliseras och komma ner på jorden. När detta händer, kommer våra kroppar dras in i detta utan att vi vet om det. (162-103, 30.3.1987)

När ni dör och står inför Gud, kommer ni inte börja tala om alla bra saker som ni har gjort, utan alla dina ogärningar. I denna värld, när människor tvingas att framföra deras liv, så brukar de nämna deras prestationer, utan att avslöja deras ofullkomlighet. Andliga världen är inte som det. Där, måste vi först rapportera våra misstag. Det är ordningen: det första vi måste rapportera är alla dåliga saker.

Enighetskyrkans medlemmar kommer för ett ögonblick träda in i helvete. Efter det, kommer en advokat att komma och ta dem där ifrån. Denna person skulle vädja för sitt mål genom att citera sina förgångna prestationer som centerades på Guds vilja under tidsåldern av deras föräldrar och således ta dem ut. Lev inte och ta det lugnt. Om det var godtagbart, varför skulle jag ha följt en livsstil som tog mig till fängelset och där jag pekades ut för att misshandlas till döds? Jag kunde inte leva på det sättet. Jag kan bara inte göra saker i tysthet och hemlighet. (196-283, 2.1.1990)

Vi är storartade människor. Vi beträder vår livsbana med värdighet, i

en position som är avundsvärd för världen och universum, och alla helgon och visa män i andliga världen. Vi lever med en ärvd bakgrund och tillfredsställelse av prestationer som förhindrar Gud från att överge oss och som möjliggör för Honom att både lovorda oss och komma till oss uttryckt genom Hans kärlek. (171-27, 5.12.1987)

4.5 Koreanska sedvanor och den andliga världen

Koreanerna är en unik ras med en lång historia. Korea har aldrig invaderat andra länder, även om det anfalls ofta. Koreas överlevnad, inklämt som det är mellan stora länder, är ett mirakel. Det är tack vare gudomligt skydd.

Koreanska sedvanor är ganska lika judarnas. Då jag förstod allt om andliga världen, upptäckte jag många band mellan dess principiella väg och våra koreanska sedvanor, som när det har att göra med barnafödelse och giftermål, samt inställningen till livet. Under måltiderna, placerar koreanerna alltid ett par ätpinnar och en sked bredvid dem som de huvudsakliga beståndsdelarna av omgivningen. Maten, förbereds och serveras i skålar, som harmoniserar i plus och minus, yin och yang förhållanden.

Koreaner organiserar runt talet sju. Det finns en tre dagars helgande period, i varje del av livets stora händelser: efter barnafödelse, efter giftermål, och efter döden. Historiskt sett respekterar koreaner verkligen traditioner. (54-234, 24.3.1972)

4.6 Det koreanska språket och andliga världen

När ni träder in i himlen, om kunskapen att kunna tala ert hemlands språk är ett av kraven, vad kommer ni att göra? Ni kommer att tillfrågas om ni talar det. Detta är Principernas synpunkt, där Adam och Evas barn talar deras föräldrars språk och inget annat. Engelska är den fallna ärkeängels språk. Det är en skam. Detta är Principernas syn. När ni kommer till andliga världen, kommer era förfäder peka på er och anklaga er, och säga, "Även om ni tjänade Sanna Föräldrarna, så lärde ni er inte koreanska"! Koreanska är Sanna Föräldrars språk. Det finns ingenting som vi kan göra åt att de föddes i Korea. (128-244, 27.6.1983)

4.7 Andliga världens sfär av aktivitet

Detta universum är andliga världens aktivitetsfär. Medan det väldiga universumet är dess andliga aktivitetsfär så är denna värld det också, och är samtidigt andliga världens aktivitetsfär. På jorden kan vi förbinda oss med den yttre sfären, universum. Utifrån Guds försyns ståndpunkt, betyder det symboliskt att himlens medborgare som nu lever på jorden har nått normen där de alltid kan kontakta oräkneligt många förfäder utspridda genom det stora universum. I den yttre världen, antyder detta symboliskt att utforska universum genom att använda satelliter. (196-215, 1.1.1990)

4.8 Andliga världens ägodelar

Genom att observera det stora universum, är jag säker på att ni kan finna stjärnor som är skapade av ädelstenar som diamanter. Allt tillhör oss. Vi kan leva med den glädjen. Detta är den ideala världen där alla grupper som älskar universum – Guds älskade familj – kommer att leva och röra sig tillsammans. Ni borde gå med i denna grupp och bli en del av den familjen. De som offrar sig själva kommer bli ledarna och människorna som styr i andliga världen. Men, de som lever med en ljum inställning kommer att misslyckas där. (126-144, 12.4.1983)

4.9 Gud och andliga världen

Även i andliga världen är Gud osynlig. När ni kommer dit, kommer ni aldrig att se Honom. Ni kommer höra Hans röst, men ni kommer inte kunna se Honom. Emellertid, vem visas som Guds företrädare, Hans inkarnation? Fram tills nu har det varit Jesus. Om det finns en Herre som ska komma, kommer han att uppfylla Guds avbild. Vad kommer Jesus position att vara? Han kommer vara Sanna Föräldrars första son. Jesus kommer att bli sonen. (155-319, 1.11.1965)

KAPITEL FYRA

Himmelriket

Sektion 1 Att förstå Himmelriket

1.1 Himmelrikets plats

Enligt Bibeln finns Himmelriket i vårt hjärta. Det är inte i världens ände, utan i vårt hjärta. I vilken hemvist bor hjärtat i? Den bor inte i en plats med alla dödens beståndsdelar utan snarare en plats som kan övervinna det och sprida liv.

Himmelriket kan inte hittas i den fysiska världen – det är inte en del av denna världen. Som sådan, startar det från att vi förverkligar vårt hjärtas visioner. Genom att finna den platsen så gör det möjligt för oss att välkomna Himmelriket.

Om det är så, kommer inte Himmelriket att komma vid världens slut, utan genom att vi upprättar en startpunkt i vårt hjärta; det är som stödjepunkten när man balanserar en vågskål. Syftet med en vågskål är att vara plan, men den börjar luta åt höger och inte åt vänster. Den börjar med att den lutar åt höger.

Så Himmelriket börjar från hjärtat. Varifrån i hjärtat har kungadömet sitt ursprung? Det har sitt ursprung i platsen där det kan erövra världen. Även om Himmelriket kom i det yttre, om våra hjärtan skulle var onda och inte kun-

de harmonisera med det, då skulle det kungadömet vara onödigt. Därmed är fundamentet där vi kan välkomna Himmelriket inte något yttre, utan det är oss själva. Vi är problemet. Pelaren – stödjepunkten – som kan stödja Himmelriket är inte vår yttre miljö, utan vårt hjärta.

Jesu lärjungar förstod inte innebörden av hans lära. I arbetet att förbereda ett fundament av lycka för det kommande Himmelriket, så hade de självcentrerade tankar angående deras position. När han såg detta, raserade Jesus i grunden denna villfarelse och undervisade att Himmelriket var i ens hjärta. De som inte skapar Konungariket inom sina hjärtan skulle vara oförmögna att bidra till Himmelriket även om de placerades i denna miljö. Ett obeslutsamt hjärta kan inte skapa en perfekt gärning; perfekt handling uppstår endast genom fullkomlig beslutsamhet.

Vad som är viktigt är därför hur mycket våra sinnen längtar efter godhet. Genom att längta och sträva efter att följa godhetens historiska väg, måste vi övervinna våra omständigheter, hur blodbefläckad och tårfylld den än må vara. Hur ensam vägen av våra ansträngningar än må vara, får vi inte undvika vägen. Istället, måste vi orubb- ligt bränna ett spår med sinnet för att

bryta igenom och fortsätta framåt. Guds Konungariket börjar i vår beslutsamhet att öppna en miljö för att vår kropp ska kunna förena sig med ett sådant sinne. Där handlingarna av sinne och kropp avskiljs, finns inte Konungariket. Framåtskridande mot Konungariket börjar där sinne och kropp är förenade. När de agerar separat, kommer det inte att ske.

I detta hänseende, undervisade Jesus att Konungariket skulle komma när vi uppnår de självstyrande karaktären att gå framåt med sinne-kropp förenade, samtidigt som vi befriar oss från de omständigheter som skulle få oss att gira åt höger eller vänster.

Konungariket kommer inte genom andras ansträngningar utan genom våra egna ansträngningar. Eftersom ni är fallna människor, måste ni förneka er själva. Om jag inte kan skapa Konungariket självt, kommer någon annan att göra det. Om det händer, så måste jag förena mig med den personen för att nå Konungariket. Jag skulle tvingas att följa och hålla jämna steg med honom. Om han skulle gå österut, måste jag följa. Vi skulle inte västerut, om han gick österut, eller döma hans handlingar. Det bör inte finnas någon kritik. (46-21, 18.7.1971)

Jesus sa att Himmelriket finns inom vårt hjärta. Vilken slags plats är det? Det är en som centreras på Guds kärlek – en miljö som centreras på Guds kärlek. Vilka slags människor skulle vistas i den sfären? De bör vara de som harmoniserar med det inre av Gud kärlek. Endast sådana människor kan gå dit.

Vilka slags människor är harmoniserade med det inre av Guds kärlek? De som är självcentrerade har inget värde. De som kan investera deras liv, all deras hängivenhet, och allt de har för deras partner kan fortlöpande leva i sfären av Guds kärlek. Historiskt sett gick de stora människorna och helgonen denna väg. (46-36, 18.7.1971)

1.2 Kristendomen och himlen

Även om människor deltar i kyrkan i hundra år, om de fortfarande har ett självcentrerat sinne kan de aldrig gå till himlen. De kan inte ta emot frälsningen.

Vi behöver veta vilken sorts religion som är en sann religion, vilken sorts person som är en sann person, och vilken sorts nation som är en sann nation. (78-117, 6.5.1975)

I den andliga världen, kommer ni att se martyrer som dog för att träda in i himlen men inte kom dit. Å andra sidan, fanns det martyrer som kunde tänka, "Himmelska Far gick vägen av lidande och utgöt blod för att finna mig. Jag kommer att följa den väg för att återvända till hans nåd," och därefter dött med orden, "Jag är tacksam för detta ögonblick av härlighet som möjliggör för mig för att delta i återlämnandet av denna nåd," endast de kunde träda in i himlen. Sådana människor dog inte för deras egen skull utan för himmel och jord. Om ni funderar, "Jag kommer att dö på ett liknande sätt för att träda in i himlen," det är att dö för din egen

skull. Fallna människor kan aldrig träda in i himlen genom självhävdelse. (41-353, 18.2.1971)

Det slås fast i Bibeln, ”Att älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ, och med hela ditt sinne. Detta är det första budordet.” De, som inte följer detta budord kan inte träda in i himlen.

Vad är det andra budordet? Det är, ”Älska din nästa som dig själv”. De som älskar Gud främst och därefter deras nästa är fromma barn. (198-258, 4.2.1990)

Kan man gå till himlen, genom att endast tro på en doktrin om Jesus, som många kristna säger? Om Jesus själv inte kunde fullborda partnerskapets ideal i kärlek, skulle inte heller han gå till Himlen. Kan Jesus förverkliga sann kärlek själv? Inte heller Gud kan göra det. Därför, måste Jesus komma tillbaka. Kan han komma på molnen? Nationen som grubbla över och begriper den närvarande verkligheten kommer att följa mig. (176-209, 9.5.1988)

Många kristna i vår tid tror att de kommer räddas och gå till himlen om de tror på ett visst sätt om Jesus. De säger att varje person går till himlen själv. Endast några få säger att de önskar att ta deras fader och moder med sig till himlen. Från och med nu, bör religionen inte vara frälsning endast för individer.

En sann religion som grundades av Gud måste förbli universell till slutet. Den högsta religionen som alla människor åtrår skulle slå fast att Gud inte vill

att bara individer ska träda in i himlen. Den skulle introducera himlen som en plats inte bara för individer, utan också för deras mödrar och fäder. När denna tanke introduceras till, och förstås av de stamlederna, kommer alla att följa dem till himlen. (41-341, 18.2.1971)

1.3 Jesus och paradiset

kristna säger att, ”Tro på Jesus och ni kommer att gå till himlen,” men vem kommer att gå dit? Kommer det att vara individer själva? Fram tills nu, fanns det inte någon religion som undervisade om att gå till himlen tillsammans med ens moder, fader, och familj. De religionerna som har funnits fram tills idag prioriterade individuell frälsning. Men en religion där en familj kan träda in i himlen måste uppstå. Endast när begreppet familjefrälsning dyker upp, kan dörrarna till himlen öppnas. Religionerna som har funnits i det förflutna var religioner med individuell frälsning; de kan liknas vid någon som klättrar på ett rep ensam. Således, betonade den religiösa världen ett liv av celibat. Att ha en familj var som att ha fiender. Jesus sade att ens familjemedlemmar på detta sätt var ens fiender.

Efter att man nått höjdpunkten, så skulle man ha herraväldet över jorden. Singel män och kvinnor måste delta i Välsignelseceremonin. Ursprungligen, var Konungariket en plats där Guds söner och döttrar skulle träda in i efter att de gift sig och erhållit Hans kärlek – platsen där mänskligheten ursprungligen skulle ha etablerats.

Jesus gick ensam till andliga världen. Det är därför han gick till paradiset istället för himlen. Paradiset är vänterummet innan man går till himlen; det är inte det ideala Himmelriket som paren träder in i tillsammans med deras familjemedlemmar.

Därför, måste Jesus komma tillbaka igen för att möta hans brud, skapa en familj och ett folk, och ta dem till himlen. För att förbereda sig för detta syfte, har Gud haft Jesus kvar i paradiset. Därför, måste Jesus komma till världen, förbereda ett inre principiellt fundament, och, därefter, träda in i himlen. Dessa saker kan inte göras genom gissning eller någon oklar tumregel.

I framtiden, kommer din fader och moder att räddas. Religionen som kan ta varje familj till himlen och undervisa alla om frälsningens väg kan upprätta nationen. Nationen kan inte etableras individuellt. Därför, har kristendomen ingen egen nation. Det är en religion där ogifta män och kvinnor bildar gemenskaper. Ni har mött dessa katolska präster och nunnor eller hur?

I denna värld finns det många länder där kristna bor men det finns inte något land där ledaren primärt är en kristen, en präst eller pastor. Det finns en fullständig avskildhet. Kristendomen är en andlig nation. Genom att inte ha deras egna land på jorden, har många kristna dödats. Om de hade haft deras egna suveräna nation, så skulle det skyddat dem från att dödas.

Eftersom de inte hade deras egen nation, så skingrades de utomlands som lösdrivare och föll till deras död. I fram-

tiden, bör vi bringa alla kristna i världen tillsammans och genom att uppnå den suveräna nationen bör vi finna vårt gemensamma hem, land och värld. Det är vad kristna bör göra. (41-346, 18.2.1971)

Inte en enda gång fann Gud eller Jesus någon vars kropp och ande kunde förenades, och som Gud fullkomligt kunde älska. Det är därför Jesus fortfarande ber i paradiset.

Vi bör därför känna Guds kärlek, som strävar att fullkomligt omfamna vår ande och kött. Inom en sådan sfär, måste vi styra över hela skapelsen, och uppfylla vårt moraliska ansvar som Guds barn. Ni måste förstå att en sådan värld är en herraväldets värld och vilans trädgård som Gud vill återupprätta. Om vi går tillbaka till frågan om våra individuella jag, måste vi, som är menade att gå igenom återupprättelsen, söka att finna en ny sanning. Den tiden har kommit. I framtiden, kommer frågan om en sann syn på livet och universum att komma i förgrunden. (5-49, 14.12.1958)

Hur kommer det sig att Jesus inte trädde in i himlen? Gud skapade himlen för människor som inte fallit. Människor kan träda in i himlen när de har uppnått den ursprungliga principens standard. Jesus var menad att rädda fallna människor, tillsammans med hans maka i samma position som Adam och Eva före fallet och bli mänsklighetens föräldrar och träda in i himlen med deras barn. Men han kom och gick ensam. Han hade inga barn, och kunde således inte träda in i himlen, utan gick

istället till paradiset. Han väntar på att träda in i himlen.

Därför måste Jesus återvända och finna hans brud. I Edens lustgård, var Adam och Eva ursprungligen menade att gifta sig och träda in i himlen. Trots Fallet genom mänsklighetens föregångare, så kvarstår regeln för att Jesus måste komma tillbaka för att få blommorna att blomma.

Genom att gå ensam, kunde han inte träda in i himlen. Jesus måste återvända på jorden och lösgöra det som var bundet. Endast då kan han gå till himlen. Detta är i överensstämmelse med vad som påstås i Bibeln att det som var bundet måste lösgöras på jorden. (41-299, 17.2.1971)

Om det inte vore för fallet, skulle himlen varit en plats där Guds enda avlade son och dotter skulle ha gått till när de hade skapat Hans familj och levt i Hans kärlek. Himlen är menat trädas in i av familjer, inte individer. Eftersom Jesus inte bildade en egen familj, kunde han inte träda in i himlen och är i vänterummet, nämligen paradiset, en plats som förbereder en innan man går till himlen.

I detta hänseende, är himlen vakant. Då inser vi hur Guds återupprättelsearbete har varit en sorglig historia. Gud förlorade Adam och Eva. Men det slutade inte med förlusten av två individer. Förlusten av Adam och Eva betydde förlusten av deras klan. Denna klan skulle ha utvidgats för att bli en ras, en nation och en värld; men allt förlorades. Genom att förlora Adam, förlorade Gud Sitt Kon-

ungarrike centrerad på himlens kungamakt. Han förlorade den himmelska rasen och stammen, och den himmelska mannen och kvinnan – Hans enda avlade son och dotter. (143-25, 15.3.1986)

1.4 Hjärtat och himlen

Vilken sorts plats är himlen? Det är där vi kan ta vår stolthet som vi förberedde under vårt liv på jorden, och i vår liv att tjäna. Vilka sorts människor träder då in i himlen? Är himlen en plats för dem som tror på Herren och som förväntar sig att ta emot välsignelser eller agera endast för att ta emot välsignelsen? Nej. Himlen är slutstationen för dem som lever för att förbereda sina hjärtan för att ägna sig åt Gud, såväl som de som kan lämna ett liv av tjänande bakom sig och glädjefullt fortsätta, även om de skulle dö när de förberedde sig. Det finns uppståndelse där. Livets detaljer syns inte där. Hur vi bör leva från och med nu är en viktig fråga som vi måste reflektera över i våra livs närvaro. (8-303, 14.2.1960)

Himlen är platsen vi inte kan träda in i utan en förbindelse med hjärtat. Det är den ursprungliga nationen, nationen av den ursprungliga naturen, som kan styra allt. Det är en nation som inte kan ägas baserat på en situation, men endast av dem som har en djup förbindelse med hjärtat. Därför, är Kristendomen, ytterst en religion som har med hjärtat att göra, snarare än personliga omständigheter. Guds syftet med att uppfylla Sin försyn på jorden är, att skapa fundamentet där

vi kan sjunga och hjärtligt dela bortom våra omständigheter.

Vad är Fallet? Det handlar inte om att Gud inte kan diskutera Sina omständigheter, utan snarare Hans hjärta. Han söker efter den fallna mänskligheten med ett hjärta som längtar att möta Hans förlorade söner och döttrar, men kunde inte finna någon som kunde dela Hans hjärta. Gud har arbetat för att finna sådana människor. Det har varit frälsningens historia och den som har sänts för att finna sådana människor är Frälsaren.

Innan vi längtar till himlen, måste vi känna Guds hjärta; och innan vi önskar att känna Guds hjärta, måste vi fundera på hur vi bör leda våra liv. För det första, ha ett deltagande hjärta. Vår ursprungliga natur vördar och längtar för det som är sublimt och dyrbart. Trots Fallet, vill vårt ursprungliga hjärta delta i Guds sublima och dyrbara hjärta. Därför, har de som aldrig varit kapabla att leda ett liv centrerad på hjärtats deltagande inte något att göra med himlen.

För att leva ett liv av tjänande behöver vi förbereda oss. Efter att vi har gått igenom en process av förberedelse, behöver vi därefter utöva ett liv av tjänande. Vår destination, efter att vi har förberett ett liv av tjänande, är himlen. Människornas destination som har deltagit med deras hjärtan, är himlen. Himlen är världen där vi kan vara stolta över vår förberedelse för deltagandet och livets deltagande, och att vi faktiskt kan demonstrera våra prestationer. Det är vårt syfte att följa vägen som fortskri-der mot en värld av himmelskt syfte.

Från dagen när vi föddes med en fallen blodslinje tills idag, har det inte funnits en enda dag då hela mänskligheten ägnat sig åt Gud med hela deras hjärta. Innan Adam och Eva föll, växte de upp enligt den ideala skapelsen, men de ägnade sig aldrig åt Gud baserad på ett hjärtats förhållande.

Vad ångrar Gud? Det är att vi, som skapades för att ägna sig åt Honom med vårt hjärta, föll i en position där vi inte kunde göra det, och att Gud, som skulle ha mottagit ett deltagande centrerad på hjärtat, lämnades ensam. Gud upplevde inga kval eftersom det inte fanns någon som trodde på eller visste något om Honom. Himlens och jordens sorg är att det inte fanns någon som kunde ägna sig åt eller relatera till Guds hjärta.

(8-290, 14.2.1960)

Idag, säger många troende att himlen endast kommer att etableras genom deras egen religion. Detta är en villfarelse. Många religioner påstår att himlen kommer att etableras genom deras grundares undervisningar. Betrakta kristendomen, vi ser att den delas in i massor av kyrkosamfund. Ett kyrkosamfund betyder vanligtvis att en religion utanför deras kyrkosamfund är kättersk eller satanisk. Om, de faktiskt, skulle göra detta från en position som bemyndigad av Gud, finns det inte något problem; men, om de gör det för att etablera deras egna kyrkosamfund och för att tillfredsställa deras lust att föreviga det, då är deras motivation inte ren. Därmed, kommer alla dessa kyrkosamfund att försvinna. Om Enighetskyrkan

var på samma sätt, så skulle den försvinna först.

I detta hänseende, är det första övervägandet för religionen inte att förverkliga Guds Konungarike. Det är inte primära syftet. Innan Konungariket visar sig, behövs det en speciell nation som kan ärva Konungariket. Gud förberedde Sitt utvalda folk för att upprätta en sådan nation. I historien, visar denna tolkning om en utvald nation att den ledande tanketrenden att lämna kvar en bra grupp i den onda världen har alltid funnits i bakgrunden av historien.

När det utvalda folket framträder från den onda världen, börjar den himmelska nationen etableras. För att den nationens medborgare ska visa sig, måste dess barn dyka upp först. Dessutom, kan uppkomsten av medborgarna, och nationen, endast föregås genom uppkomsten av familjen som kan upprätta den himmelska nationen. För att den familjen ska kunna dyka upp, måste en man och en kvinna dyka upp som Gud kan garantera.

Blir allt fullbordat när en sådan man och kvinna framträder? Nej. Söner och döttrar måste uppkomma från dem. Genom detta, måste familjen som skapades av den eviga sonen och dottern dyka upp och vilka Gud kan garantera. Det är ett väldigt tydligt faktum att utan en sådan familj, kan inte en stam och ras förverkligas; och utan en sådan ras, kan inte nationen och världen förverkligas.

Fästet som Gud söker är individen. Han reser upp ett staket runt individen. Således har syftet med religionerna hittills varit individuell frälsning, men det

är inte det Gud söker. Det är familjen. Innan, familjens fundament i Himmeleriket har blivit etablerat, kan inte stammen, människor, nationen och Konungarikets värld existera. (47-249, 29.8.1971)

Skiljelinjen där himmel och helvete delas bestäms inte genom att veta eller att predika väl från Bibeln, utan genom påtagliga resultat och hjärta. Ytterst är gränsen mellan himmel och helvete gränsen mellan hjärtat och verkliga resultat. (32-229, 19.7.1970)

1.5 Den fysiska kroppen och helvetet

Adam och Eva är Guds fysiska kropp. Det är står i 3 Kor, "Vet ni om att ni är Guds tempel?" Så vår kropp är ett hus där Gud kan bo. Sådana hus är inte kropparna av de fallna människorna. Gud vill inte bo inom folk som vill frälsas genom att bara tro på doktrinerna om Jesus – de som har gått igenom reparationsverkstad efter att ha gått sönder. De borde vara den ideala skapelsens människor som har erfarit ren sann kärlek, men vi har gått bort från sfären av Guds kärlek.

Vad är helvetet? Det är djävulens sfär av kärlek. De som finns i den sfären avgudar endast hat, avund, avundsjuka, avskildhet och förstörelse och endast detta är närvarande i deras sfär. Detta manifesteras genom krig. Vi måste utrota sådana djävlar.

Var det anledningen till att en spik gick in i Guds hjärta? Det var djävulen som skapades, Satans blodslinje

planterades, det sorgliga faktumet att Satans frö planterades, och det faktum att frukten av Guds kärlek födde Satans familj. Familjen kunde ha levat för evigt i Guds kärlek under Hans beskydd med det förstördes genom att Satans familj uppstod. Omvänt centrerade familjerna på Satans stam och spred sig över hela världen. Nu har världen omkring 180 länder. Otaligt många stammar slogs mot varandra och de svaga uppslukades av de starka, så antalet länder förminskades till omkring 180. Men, dessa länder måste enas till en enligt Guds vilja.

Var skapade Satan sin bas av sina gärningar? Även Satan känner Gud. Eftersom Gud är källan av den ursprungliga skapelsens natur som Lucifer ursprungligen skapades utifrån, har han standarden från vilket han kan göra en gentjänst. Från människans perspektiv, är denna ursprungliga standard vårt samvete. Vem liknar samvetet? Det liknar Gud. Av den anledningen, säger vi att det är på Guds sida. Vad liknar kroppen? Det liknar Satan, så vi säger att det är på Satans sida.

Hur mycket har samvetet offrat för kroppen? Ditt samvete blir utmattat när den måste bry sig om dig dag och natt. Men den blockerar uttröttligt alla kroppens dåliga uppföranden. Den varelse som står dig närmast, och som står som ersättare som din förälder, för Gud och som din lärare, är ditt samvete. Sinnet självt behöver inte utbildas; men kroppen måste utbildas.

Genom att följa det kroppen säger kommer ni därför att binda dig till helvetet, men om ni följer ditt sinne kom-

mer ni att binda dig till himlen. Vi är den delande linjen mellan himmel och helvete. Satan grenslar den trettioåttonde parallellen som delar Nord- och Sydkorea. Eftersom Gud visste om detta, delade Han en del till Sin sida. Om vi dör utan att separera det goda från det onda, kommer vi inte kunna övervinna vår individuella trettioåttonde parallell och vi kommer att blockeras från den andliga världen. Den trettioåttonde parallellen av familjen och nationen kommer att blockeras. Hur ska vi kunna korsa världens och universums trettioåttonde paralleller? (214-281, 3.2.1991)

Ni måste beklaga det faktum att era kroppar har blivit djävulens balsalar. De har blivit djävularnas mötesplats. Era kroppar ärvde djävulens härstamning genom hans kärlek. Ni bör veta detta otroliga faktum att Satans blod kontrollerar er med en kraftsfär för att trampa på er ursprungliga karaktär som finns i era kroppar. Det finns inget sätt ens för era länder att lösa detta. Ni måste göra det själva.

Vad är religion? Det är den historiska striden för att slåss mot roten av all synd. Men trots att fallna människor lever i ett område ämnat för helvetet och har blivit djävulens balsal, så protesterar några människor fortfarande mot religion och säger att de kommer att rädda samhället under dess eget banér.

Ni måste hata ert fördärvade jag och kropp. Ni måste förstå att fiendens blod flödar i era kroppar och att ni inte kan skära av detta med en kniv eller bränna bort det. Ni måste inse bedrövelsen av

att ha blivit fabriker som konsumerar och smälter skapelsen från en position där ni är oförmögna att ta emot Guds beskydd. (214-285, 3.2.1991)

Utifrån återupprättelsens försyn, om ni tror att den nuvarande tiden är tiden då Gud slutgiltiga vilja kommer att uttryckas, så bör ni reflektera över er själva om ni lever varje ögonblick seriöst. Ha inte en inställning som orsakar att ni sopas fram och tillbaka av världens angelägenheter. Om ni aldrig stått i en seriös position eller har aldrig haft ett seriöst ögonblick, kommer ni att skämmas inför Gud.

När ni är nära döden, och när ni reflekterar över ditt liv fram till denna punkt, fråga dig själv: ”Hur väl har jag hållit mig till himlens och jordens offentliga lagar, och hur väl har jag levt ett liv i en position som himlen och jorden kan godkänna offentligt?” Om ni kommer fram till att ditt liv består av godhet som inte överskrider 60 procent, kommer ni gå till helvetet.

Även om din kropp är begränsad, så har ditt sinne upplevt flera kval, där ni inte var villig att begränsas. Inför himmel och jord, inför det förgångna och nuet, och inför dina ättlingar, bör ni kunna kungöra, ”Jag är befriad; så alla människor måste ärva min tradition”. Om ni inte hade ett sådant ögonblick, kommer ni gå till helvetet utan försköning. (19-27, 10.12.1967)

Den fysiska världen är i totalt kaos. Hur är det då med andliga världen? Eftersom förvirrade människor går till

andliga världen och samlas där, så kan den också bara vara i totalt kaos. Människor som startar en vana där de börjar stjäla kommer alltid att börja stjäla något. Således, de som stal på jorden kommer att vilja att få något för ingenting i andliga världen. Eftersom det är svårt att behandla sådana människor i andliga världen, brakade helvetet lös.

Gud skapade inte helvetet. Helvetet uppstod. Människor bygger inte deras hus efter modellen av en soptunna. Det är efter att ni har byggt huset som ni kan skaffa en soptunna. Det är samma sak med helvetet. De kristna är omedvetna om grunderna. (148-27, 4.10.1986)

Om ni lever ett falskt liv, när kommer ni att tvätta bort allt? Har ni inte ett sådant sinne? Om ett av dina ögon förlorar synen, måste ni ta bort det eller bota den. Ni bör bedöma. Eftersom Gud existerar, måste Han lära ut en metod för att korrigera sådana saker. Det är därför religionen uppstod.

Gud skapade inte helvetet av avundsjuka eller avund. Eftersom de falska människorna uppstod, blev helvetet lagerlokalen som tog hand om dem. Bygger människor deras hus efter att de först byggt en soptunna? Om ni köpte bra kvalitets kål för att göra *kimchi*, men medan ni tillagade den så upptäckte ni att bladen blivit uppätta av maskar, så skulle ni kasta det i soptunnan. Fallet begicks av den ursprungliga mänskligheten. Därför, kan endast de som har Sanna Föräldrars kvalifikation likvidera synden genom att gottgöra detta. (20-117, 1.5.1968)

Vem är den högsta farfadern i universum? Gud. Vilka är därefter de slutgiltiga ättlingarna som förenar denna värld och all himmel och jord? Det är de framtida ättlingarna. De måste förbindas med Gud. Det som anknyter dem är familjen, inte nationen. Genom att träda in i himlen, kommer ni inte att värdesättas bara för att ni är amerikan. Ni kommer inte att nekas för att ni kommer från ett underutvecklat land. I himlen, kan endast den ideala familjen förbinda sig till det förflutna, till nuet och till framtiden i enlighet med Guds vilja. Genom att centrera på denna konventionella blodslinje och familjeinstitution kommer man bli erkänd. Ni borde veta att detta är formeln. Lagerlokalen, där frukterna av sådana familjer lagras, är himlen.

Tills nu, har människor som blivit födda i denna värld varit ämnade att gå till helvetet, eftersom det inte fanns något villkor med vilket Gud kunde rädda dem. De har ätits av kryp och maskar och Gud kunde inte undvika att deras efterkommande skulle bli foder till grisar eller liknande. Han hade inget annat val än att välja en plats för att lagra sådana människor, och den platsen var helvetet. Helvete och paradiset finns. I detta hänseende vet ni vad jag menar när jag säger att himlen är tomt. (135-118, 4.10.1985)

I andliga världen, tilldelas människor deras riktiga boningar enligt deras prestationsnivå. Hur erhöill de den? De stod i positionen som motsvarade graden där de utövade barns vördnad enligt kärlekens väg, oavsett om de fullborda-

de deras lojalitet till deras nation, och hur mycket de uppfyllde helgonens väg i denna värld.

Vägen som människor bör välja i deras jordiska liv, är vägen av rättvisa. Angående detta, finns det en väg för varje individ, familj, klan, ras, nation, värld, universum och även för Gud. Detta bör vara den enda vägen. Vad är denna väg? Det är vägen av ursprunglig kärlek. (147-183, 21.9.1986)

I den andra världen, om ni inte är utrustad för att anpassa dig till atmosfären där den ideala kärleken finns närvarande, kommer en motbjudande reaktion att komma emot dig. Ingen behöver berätta för dig hur man går till helvetet. Därför påstår Bibeln, "Älska din fiende!" Äkta kärlek påverkar dess fiende. Om kärlek ges till fienden en gång, två gånger, tre gånger och fyra gånger, kommer fienden att försvinna för gott. Det är för att kärleken har så stor makt, som Jesus sade, "Älska din fiende!"

Dagens kristna tror att en fiende betyder en individuell fiende, men så är inte fallet. En fiende är den person som överträder kärlekens lag, som har oändligt värde. Vem är Satan? Han är en äktenskapsförbrytare inför Gud. Jag säger detta baserat på vad jag avslöjade och upptäckte i andliga världen. Jag kallades för en kättare eftersom jag avslöjade dessa saker. Folk baktalade mig, och kallade mig för kungen av kätterier som försöker att förstöra Kristendomen, och de ville se mig död. Men, jag är fortfarande vid liv, och de präster som sade allt detta har redan dött. Varför är

det så? Himlens vilja bar upp mig: Jag har fortfarande många saker som måste göras. (121-173, 24.10.1982)

Föreställ att ni hade en son som begick mord eller något brott mot staten och dömdes till döden. När han går till avrättningen, kommer ni att säga, ”Det är rätt åt dig”? Finns det sådana föräldrar? Ni skulle hellre klänga dig fast i honom och dö tillsammans med honom.

Om sådana tragiska dödsfall skulle fortsätta för evigt, tror ni att ni kan bara se på utan att göra något? Om han var tvungen lida en evig död, så skulle ni vilja rädda honom även om det skulle ta en evighet. Ni skulle försök göra allt möjligt för att rädda honom. I detta avseende, lider Gud förtvivlad.

När Gud ser mänskligheten dö i helvetet, blir han desperat i att försöka rädda dem. Endast då kan Hans ansvar som himlens Förälder uppfyllas. Om Han säger, ”Åh! Låt oss göra oss av med dem,” så kan Han inte stå i föräldrpositionen. Därför, måste Gud befria även helvetet.

När din son ser dig desperat försöka rädda honom, kommer han att säga, ”Mamma och Pappa har en sådan svår tid på grund av mig”! Och han kommer att ångra tusentals gånger för sina synder. Om ni är sådana föräldrar, kommer er son att ångra sig tills hans ben smälter och hans hud blir utmärglad. På grund av dina försök, kan en sådan väg öppnas.

Inte ens kan Satan kan anklaga Gud för Hans kärlek att rädda mänskligheten. Det finns ingen regel som förhin-

drar förlåtelse till den person som ångrar genom hans föräldrars kärlek. Helvete måste också befrias med ett sådant hjärta. Det är vägen av en sant vördnadsfullt barn, eller hur? Därför, talar vi i Enighetskyrkan om att även rädda helvetet. Varför? Det är för att Gud är en sådan varelse. (62-50, 10.9.1972)

Helvetet är en plats som ni inte kan fly ifrån när ni fångas. Trots det, inser ni inte att din mor, fader och släktingar kommer gå till helvetet. Ni kanske tänker, ”Det löser sig på något sätt”. Låt oss säga att dina älskade föräldrar går till helvetet. Om dina föräldrar skulle fångas i denna värld, så är mänskonaturen sådan att ni skulle gråta och göra allt möjligt för att få dem frisläppta. Sedan, skulle ni göra det ännu mer, om ni kände att era söner och döttrar, föräldrar och släktingar, bröder och systrar – som ni har förbindelse med i himlen – skulle gå till fångelse där de aldrig mer skulle uppleva frihet, hur kan ni ha en sådan tillfällig tanke?

Ni vet inte något ännu. Vet ni om det finns ett helvete eller inte. Den kanske finns men ni vet inte vilken sorts plats det är. Ni är antagligen inte övertygade och det måste vara oklart för er. Men när ni dör, kommer ni att veta det. När ni dör, kommer ni att veta det i ett ögonblick, men då är det redan för sent.

Det är därför som föräldrar som dött återvänder andligt för att vittna till sina barn. Under deras livstid, motsatte de sig deras söner eller dotter som deltog i Enighetskyrkan. Men, väl i andliga världen, förstod de att de gjort ett stort

misstag. Så de kommer till denna värld andligt och är ivriga att leda människor till kyrkan. Om de inte gör detta, kommer de ha det svårt i andliga världen. Om ni motsätter dig att din son deltar i Enighetskyrkan, kommer ni hamna i trubbel i det eviga livet.

De som därför, i andliga världen, hänger sig fullständigt får ta emot benådning med titeln som goda förfäder och uppträder inför och för att undervisar sina barn på jorden. Inte vilka andar som helst kan visa sig fritt. Bara när de går till den andliga världen kan de förstå vilken fantastisk plats Enighetskyrkan är. Kan ni föreställa er hur mållösa de kommer att bli!

Folk kan säga att Enighetskyrkan är en plats där människor bara kommer och går, men så är inte fallet. Om ni drar en linje här, kommer den linjen vara kvar för evigt. Om denna dörr är stängd, kan ingen öppna den i evighet. Om den öppnas, kan ingen någonsin stänga den igen. Det som är bundet till jorden bör lösgöras på jorden, ni bör lösgöra er själva från det som binder er. Detta är ett problemet. När ni därför går och vittnar, irra inte runt till andra platser. (34-266, 13.9.1970)

1.6 Även människor i helvetet längtar efter himlen

Anta att det finns en döende person som säger, ”Gud, även fast jag inte kunde levde enligt Din vilja fram tills nu, så i mitt sinne ansträngde jag mig att gå till himlen. Så se på mig som en som har etablerat de sanna gottgörelse villko-

ren!” Eftersom Gud är rättvis, kommer Han att sätta den person i samma position som de som försöker gå till himlen. I vilken position försöker Gud placera honom i? Eftersom personen försökte gå till himlen, kommer Gud placera honom i en sådan position. Gud belönar honom enligt hans handlingar. Gud placerade honom i en position där han försöker gå till himlen. Den positionen kan även vara under paradiset. Även människor i helvetet försöker gå till himlen. (57-264, 4.6.1972)

1.7 Guds Konungarike på jorden och i himlen

För att individen ska finna ro, måste sabbatens sfär inom familjen skapas; med andra ord, måste det skapas ett skyddande staket som omger familjen. För att den familjen ska finna ro, måste ett staket skapas som omger stammen. Om det inte finns något staket, kommer den alltid att invaderas. För att stammen ska finna ro, måste ett staket skapas som omger rasen. För att rasen ska finna ro, måste ett staket skapas som omger nationen. För att nationen därefter ska finna ro, måste ett staket skapas som omger världen. Således, kommer en tid komma när vi kan finna ro innanför staket som omger vår nation och värld. För att världen ska finna ro, måste de andliga och fysiska världarna enas och ett staket måste etableras. Efter det, kan Guds Konungarike på jorden för första gången fulländas, där Hans kärlek kan spridas över hela världen, och Hans Konungarike i himmelen kommer fulländas automatiskt. (68-20, 23.7.1973)

Platsen där vi vill leva i är den himmelska nationen. Det finns inga gränser där. Den använder inte två språk. Ras-skillnader finns inte där. Människor är alla bröder och systrar eftersom alla föddes från Guds mage. I Guds ögon, som Hans barn, är de alla syskon och därför medborgare i Hans Konungariket på jorden. De är medborgarna i Himmelriket på jorden.

Det finns tre förutsättningar för att bilda en nation: suveränitet, territorium, och befolkning. I förhållande till detta, kunde inte denna värld komma under Guds styre. Jorden kunde inte bli Guds nation, och världens medborgare kunde inte bli medborgarna av en nation. Vi talar om Himmelriket, men det etableras först efter att dessa villkor har uppfylls. Eftersom det inte har skett, fortsätter kampen mellan Kain och Abel, och vi kan inte få ro.

Vi vill leva – inte i återupprättelsens process – utan i Himmelriket. Därför, handlar vår längtan att förverkliga Konungariket om att förbereda vårt hem. Vårt hem kommer att skapas endast när Konungariket etablerat. Om vi inte kan upprätta det, kommer våra ättlingar att alltid bli en förtryckt ras. Vi måste anstränga oss själva till det yttersta för att bli förfäder som inte betungar deras efterkommande. (66-281, 16.5.1973)

För att gå till himlen, måste vi gå igenom processen där vi erhåller kvalifikationerna som Guds syndfria söner och döttrar som kan ta emot Hans direkta kärlek som överskrider behovet av att tro på Jesus och behovet av en frälsare.

Guds ideala Konungariket kommer att förverkligas när de som levde på detta sätt kommer att gå till andliga världen.

Jesus har inte sett hans egen blodslinje. Därför, måste han gå tillbaka för att upplösa sitt kval och att avsluta sitt oavslutade arbete. Annars, kan vi inte träda in i himlen. Var finns villkoren för att öppna Himmelriket? Villkoren finns på jorden. Av den anledningen, så lämnade Jesus nyckeln till Himmelriket på jorden.

Eftersom Jesus och de tolv apostlarna inte bildade familjer, så behövde de sjuttio lärjungarnas familjer och de 120 anhängarna upprättas, genom de Valsignade Familjerna i Enighetskyrkan. Om det händer, kommer Himmelriket att öppnas. (160-89, 11.8.1968)

Efter att Gud hade skapat Adam och Eva, väntade Han på att de skulle mogna så att Han kunde fira deras bröllops högtid. Men de föll, Hans vilja fullbordades inte; och de blev falska föräldrar. Fyra årtusenden senare, förlorades de Sannas Föräldrarnas normer – tack vare påbörjas av de falska föräldrarna – vilket skulle ha återupprättats genom förbindelsen med Jesus, som stod i en ofallen position, och hans brud.

De söner och döttrar som föds från de sanna föräldrarna är inte falska barn utan sanna barn. Genom dem, kan den sanna familjen uppstå. Genom uppkomsten av en sann familj, en sann stam, en sann ras, och en sann nation kommer en sann värld skapas. I den världen, kommer vi att leva en Gudscentrerad himmelsk livsstil inom familjen, stammen,

människorna och världen. Endast då kan denna jord bli Guds Konungarike.

När vi levt på detta sätt, kommer vi att lämna våra kroppar på jorden och träda in i den eviga himlen. Denna plats är himlen i andliga världen. Detta är överblicken av Guds försyn. Alla människor på jorden föddes med Satans blodslinje, istället för Guds blodslinje. Enligt Rom. Kapitel 8, kunde de därför kalla Gud för Fadern i samma position som adopterade barn. Genom att tillhöra en annan blodslinje, kan de kalla Gud för Fadern genom att lägga en bro, utan vilken de inte kan göra det. Men endast Jesus hade det blodsband som Guds direkta släktlinje. Således, kallades han för enfödde sonen. (160-42, 11.8.1968)

När dagen för Återkomsten anländer, kommer en ny ideal sfär att skapas, inte i himlen, men längst ner i botten av paradiset och helvetet. Där, kan Kain och Abel återupprättas, och Guds sfär för den nya familjen kommer att skapas. Alla på jorden måste återupprättas genom gottgörelse genom förverkligandet av sfären för Guds nya stam, den nya rasen, den nya nationen, och den nya Världen. Kain och Abel måste återupprättas, alla saker måste absorberas och smältas, och det måste skapas en enad värld på jorden; där ett misslyckande, skulle betyda att det inte skulle finnas något sätt att upplösa de kval och fullborda det oavslutade arbetet genom att fullborda Guds vilja att skapa den himmelska nationen.

Det är därför Jesus sade, ”Vad ni binder på jorden kommer att vara bundet i

himlen, och allt ni löser på jorden, kommer att lösas i himlen”. Guds Konungarike kommer inte att etableras i himlen utan att det etableras på jorden. Detta indikerar att det finns en omständighet utöver det vanliga, och utan att upprätta den himmelska nationens suveränitet på jorden, kan den goda suveräniteten inte återupprättas i andliga världen. (143-29, 15.3.1986)

Fundera inte bara på att gå till himlen, utan tänk på att också bygga himlen på jorden. Innan det, måste ni själva bli himmelska medborgare. För att göra detta, måste ni bli ett med Faderns hjärta till den grad där ni med säkerhet kan säga att Hans hjärta är ert och era är Hans. Därmed, bör ni i ert jordiska liv, bli människor som representerar Guds hjärtan, Herren, såväl som era förfäder. Endast genom att göra detta kan ni lösa alla historiska problem. (3-294, 19.1.1958)

1.8 Den riktiga tolkningen av himlen

Det spelar ingen roll hur stark en storm eller vind är, även om ni förstörs och dör, bör ni ha en fast och beslutsam övertygelse, och säga, ”Åtminstone är denna övertygelse fullkomlig. Om det finns något fel, ligger felet i mig, medan Gud kommer att ha fullkomligt rätt.” Det skulle vara ytterst dåraktigt att drömma om himlen där ni tror att morgonen är olik kvällen.

Vilken sorts bana är vägen där ni kan närma dig himlen? Den uppstår inte på en självcentrerad plats. När ni inser att

ni är långt ifrån himmel, måste ni slå det som kallas jaget till små bitar. Endast när ni skarpt kritiserar jaget, kommer himlens – eller den indirekta himlen – att öppnas.

Men, de som försöker få andra att anpassa till sig själva genom att hävda sig, eller placera sig själva i en proaktiv position och tvinga andra att följa dem, kommer att vara oförmögna att relatera till himlen.

Det är uppenbart att förverkligandet av Himmelriket börjar med var och en av oss. Även om Himmelriket etablerades utan relation till oss, om vi inte kunde bli människor som kan svara på Himlens kallelse, så kommer vi inte ha något att göra med det Konungariket.

Vilken slags plats är himlen? Det är platsen vi går till efter att vi har besegrat Satan. Det är inte där vi går för att övervinna oss själva, eller bara jaget. Himlen kan inte uppmuntra den fallna världens sfär eller våra inrotade omständigheter från den fallna världen. Eftersom Satan tidsmässigt kontrollerar våra vanor och bor där, kan himlen endast komma när vi övervunnit dessa omständigheter. Himlen kommer att förverkligas som platsen som ömsesidigt säger emot Satans värld. Om det fanns några kvarlevor kvar, så skulle det inte vara himlen. Om en sådan plats skulle bära himlens namn, så skulle det bara vara villfarelse.

Himlens koncept kan etableras genom position där man underkuvar Satan, eller förnekar och eliminerar allt som han kan relatera till. Himlen är bekräftad på grund av att den har nekat och uttraderat den negativa historiska

lämningarna från Satan och allt innehåll i den sataniska livsstilen.

Himlen är sådan värdefull plats. Den beskrivs som i linje med den fullkomliga standarden, och det finns inte mycket förvirring över vår föreställning om den. Människor längtar efter himlen från en extrem självcentrerad ståndpunkt. Det råder inga tvivel om detta. Endast när vi övervinner dessa omständigheter med fullkomlig tro, kan Himmelriket uppstå, men det ensamt kan inte fastsälla Konungariket. Det kommer att förverkligas endast när vi underkuvar Satan, som gav Gud så stort besvär i flera årtusenden och bedrog mänskligheten.

Det kan bara finnas två sätt. Guds Konungarike kan inte förverkligas genom att underkasta sig till ens tro. Det kan aldrig förverkligas genom att endast ha ett troende hjärta. Sedan Satan alltid utmanade oss till strid, så förverkligas Konungariket genom att övervinna vägen av lidande. Här, behöver vi suveränitet och många medborgare. Ett stort antal familjer måste skapa ett statligt system och övervinna denna strid för ett syfte. I Guds position, måste de kunna harmonisera och komma överens när som helst, och överallt, med deras subjekt partner utan någon konflikt. Vi kan känna i vårt sinne att Himmelriket är en plats där vi är förberedda på att dö och där vi har tro, men det är inte det verkliga Konungariket. Även om ett pris har betalats genom allt lidande från martyrskapet de föregångna två årtusendena, har Konungariket inte fulländats i den verkliga sfären. Således, är Konungariket inte något som blir till verklighet.

I den bibliska formuleringen, ”Älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt sinne,” så betyder Herren den som kommer med en oförglömlig absolut undervisning som handlar om evigt liv.. Konungariket kommer inte genom att vi tror på Herren Gud, utan genom att vi älskar honom. Faderns vilja fullbordas inte endast av tro, utan av kärlek.

Vi behöver inse hur mycket vår tro brister och hur långt den har avvikit från Principerna fram till idag. Några här är kanske här för första gången. Som en individ, kan ni kanske gå till en plats där ni kan bli tröstade. Även om Konungariket kanske finns i ert sinne och även om Gud kan ha känt glädje från er som individ, betyder det att Riket upprättats? Det kanske är ett individuellt Himmelrike, men det kunde inte vara Himmelriket i sin helhet. Vad Gud åtrår är inte det individuella Himmelriket. Han jublar inte över dess genomförande. Kan vi säga att Himmelriket är etablerat genom att se en persons glädje? Gud sände Jesus Kristus – den person som Han kunde glädja sig över – till jorden, för att vara i centrum för att alla länder skulle förena sig horisontellt och finna Konungariket i sin helhet. Han sände Messias till jorden och offrade honom. (46-74, 25.7.1971)

Sektion 2 Förberedelsen för att Gå till Himlen

2.1 Himlens fäste

Ju närmare vi är sanningen, och ju närmare vi kommer under dess för-

trollning, ju mer kommer det att bli vårt center som ingen kan stjäla från oss. Om även jorden skulle falla i totalt nedgång en miljon gånger och universum skulle förstöras, skulle de människor som centerade deras sinne på sanningen aldrig förändras eller bli upprivna.

Men, om ni inte är beredda att acceptera ett sådant centrerat hjärta, så skulle det inte spela någon roll hur äkta en sanning skulle uppenbara sig, ni skulle inte känna igen den. Även om ett sant liv uppenbarade sig, så skulle ni inte veta om det. Även om sann kärlek uppenbarade sig, så skulle ni inte förstå det.

Om dagens Kristendom söker den äkta sanningen, sant liv och sann kärlek, så måste den fullständigt förneka sig själv till slutet, och bli en religion som upprättar sinnets centrum som ingen kan stjäla.

När de nya kontinenterna upptäcktes, verkade det som om jorden utvidgade sig gradvist. Men nu, verkar det som om jorden krymper dag efter dag. Med andra ord, när civilisationen inte utvecklades verkade världen enorm, men när historien och civilisationen utvecklade, så verkade världen gradvist krympa. I detta hänseende, kan vi veta att den ideala världen, som förverkligades genom sanningens historia, kommer den universella tidsåldern äga rum då allt förbindelser sig med oss.

Vår standard som himlens medborgare – dvs. en i Himmelrikets liv och kärlek – måste bära frukt inom oss. Eftersom sanning, liv och kärlek är som en enda familj, så borde kärlek och liv följa sanningen. Liv och sanning borde

följa kärlek. Och likväl, måste kärlek och sanning följa livet.

Varför är sanning, kärlek och livet förbundna med varandra på detta sätt? Som ni vet, för att någonting skall existera, bör det finnas upp och ner, fram och bak, och höger och vänster, som centreras på det. Inga existerande ting kan undgå sfären av talet tre. Detta är grunden för all existens.

På samma sätt förenas dessa tre beståndsdelar och bildar tillsammans en enad form. Men, om en styrka fortgår på det omvända sättet, så uppstår en kraftpåverkan annorlunda än den ursprungliga. Därmed, är Gud ursprunget till kärlek, liv och sanning. Men efter Fallet, så misslyckades människor att bilda en triangel som rymmer kärlek, liv och sanning i jämvikt. Därför kunde inte Gud fullborda Sin vilja. (2-133, 17.3.1957)

Lärjungarna som följde Jesus trodde efter att han skulle dominera det romerska väldet ögonblickligen och bli konungen över Israel, och att de skulle få höga positioner. Det är inte detta det handlar om. För det första, måste vi skapa fundamentet för Guds Konungarike inne i våra sinnen. Och därefter, centrera på det sinnet, borde vi skapa fundamentet för enheten mellan vår kropp och Gud. Detta är det främsta problemet. Konungariket börjar inom oss. Således, är vårt sinne dess fäste. (47-272, 29.8.1971)

Var är fästet av Guds Konungarike? Många kristna säger, ”Jag tror på Jesus så jag kommer till himlen”. Var ligger då detta fäste? När Peter frågade, ”Var är

Himmelriket”? Då svarade Jesus, ”Där är inte i himlen utan i ditt hjärta,” så var ligger fästet? Kan det bildas av ett sorgset hjärta, eller ett upphöjt sinne, eller av ett sinne som förnekar samhället? De är inte fästena med det innehåll som vi åtrår eller Konungariket som Gud kan signera.

Människor som söker fästet av Guds Konungarike måste uppleva ensamhet mer än någon annan på jorden. Varför? Eftersom Gud är ensam, så måste de också vara ensam; och eftersom Gud har genomgått underkuvelse genom historien, så måste de också genomgå underkuvelse.

Så om människor bara skulle känna sig ledsna, ha ånger och utgjuta tårar av klagan eftersom himmel och jord fyllts med sorg, kan de bli fästet av Guds Konungarike? Inte det heller. När vi tjänar kyrkan, när vi välsignas igen med glädje, måste vi kunna vara beslutsamma att lösa syndens problem och ondskan i denna värld. Utan en enkel riktning av beslutsamhet för att bära det ansvaret, kan himlens fäste inte existera.

Några människor påstår att – genom att de är samvetsgranna och har en respektabel social position – börjar Himmelriket från dem. Det tänkande baseras på deras övertygelse att godhet och ondska börjar tillsammans. Men godhet och ondska kan inte starta samtidigt. När ondskan går österut, måste godheten gå västerut, och när ondskan förflyttar sig, måste godheten stanna. Vidare, när ondskan har en begäran, får godheten inte ha det. Godheten och ondskan är dess motsatser.

Sökandet efter den himmelska nationen började där människor förlorade allt hopp i förhållande till mänsklighetens värld. Således, kan människor som är nöjda över deras nuvarande liv, inte vara religiösa människor. När ni konfronteras av de sammanstrålande levnadsvillkoren för liv och död, vilket orsakar er förtvivlan, vilket gör att ni förlorar meningen av er existens, bör ni inte vara fästa vid era inrotade livsstilar, utan i stället söka nya värden, och att även börja förneka ert liv. Genom att fortsätta på detta sätt kommer sann godhet börja.

Sett från denna ståndpunkt, finns det människor som med säkerhet kan säga att deras karaktär är himlens fäste? Ingen enda av dem. Det finns inte någon som kan hävda att deras familj är himlens fäste. Det finns inte någon som kan hävda att Gud, om Han skulle finnas, att han inte erkände deras familj. Ingen stam kan hävda att Gud måste erkänna dem på grund av deras bra prestationer. Det finns inte några raser, nationer, ideologier eller filosofier som kan begära Gud erkännande. När jag tänker på detta, blir jag mållös.

Därför, kommer den som vill dö att leva, och den som vill leva kommer att dö. Vad betyder detta? De som verkar för att skydda sig själva från den onda världen i mer än ett årtusenden kan drömma en sådan dröm, och endast de som offrar sig tacksamt för mer än tio tusen år kan finna hopp och leva tio tusen år.

På samma sätt måste de som ropar efter evigt liv, evig lycka, och det eviga Himmelriket övervinna den innevaran-

de evigheten som deras mål, och de måste med uthållighet övervinna den nuvarande tiden, genom att offra sig själva. Endast från en sådan ståndpunkt kan det eviga fästet uppstå. (47-247, 29.8.1971)

2.2 Standarden för att gå till himlen

Utan att älska Gud, kan vi inte frigöra oss själva från den sataniska sfären. Således, måste vi älska Honom mer än vår make och maka. Från kärlekens snaror inom den sataniska sfären har de fallna människorna uppstått så långt som till kanten av den sfären, men de har ännu inte kommit ut ur den fullständigt. Därför, kan vi inte älska våra föräldrar mer än Gud. (41-299, 17.2.1971)

Vilka slags människor kan träda in i himlen? Först och främst, de människor som är i harmoni med Guds sinne. I vilken mån är de harmoniserade? Eftersom Gud arbetar för det eviga idealet som baseras på Hans eviga syfte, så måste våra sinnen vara i harmoni med Hans evighet, inte bara ett årtionde. Våra sinnen måste vara i evig harmoni med den eviga Gud. För att uppnå detta, vad måste vi göra? Vi måste bli barnen som kan evigt kan gilla och gillas av Gud. För att bli sådana barn, får vi inte vara sorgens objekt.

Därefter, måste vi hålla jämna steg med Guds kropp. Här betyder ”kropp” vägledning. Eftersom tankar representerar den centrala punkten för alla vägledningar, så manifesteras kroppen genom den riktningen den tar. Att vara barn som håller jämna steg med Gud innebär

att, när han går österut, så måste vi gå österut med Honom. Om Gud tyckte om något som var varmt, men Jesus tyckte om något som var kallt, skulle det vara rätt? Om Han skulle vilja skratta och prata, och Jesus skulle vilja sova, skulle det vara rätt? Allt som manifesteras genom den yttre kroppen måste hålla jämna steg.

Skulle allt vara bra efter det? Nej. När Gud är älskvärd, bör vi inte vara temperamentsfyllda. Om Han är älskvärd, bör vi också vara älskvärda. Det inre och det yttre måste passa ihop. Skulle det ensamt få allt att fungera?

Därefter, måste vi göra saker som är i överensstämmelse med Guds vilja. För att det skall kunna ske kan det finnas ting som är motvilliga att göra? Kan det finnas ting som vår kropp avskyr? Vi måste göra saker som både vårt sinne och vår kropp vill att vi skall göra. Eftersom Gud existerar, måste det finnas sådant som Han tycker om. Även Jesus, som är Guds Son, måste även han tycka om sådant. (47-255, 29.8.1971)

Vi kan aldrig gå till himlen utan att offra våra liv. Om ni kunde gå dit skulle ni själva se om någon där inte gjorde det. Det är hur det är med det innersta av tron. (37-248, 27.12.1970)

2.3 Startpunkten för att gå till Himmelriket

Var kan Himmelriket börja? Utan att upplösa Guds kval kan vi inte träda in i himlen. Eftersom vi har vävt en historia av sorg efter Fallet, måste vi återupp-

rätta alla dessa band. Alla de band från de sex årtusendena sedan Adam och Eva måste återupprättas. Enighetskyrkans Principer undervisar om en Gud med en sådan sorg.

Den sekulära människan avskyr sorg och flyr den. Enighetskyrkans Principer undervisar om Guds sorg, som är sorgligare än något annat sorgligt. Om något sorgligt hände i världen, skulle de flesta människorna undvika det och fly från det, men Enighetskyrkans motto är att gå igenom sådana sorgens platser.

Alla människor i världen försöker undvika sorg, men de är ursprungligen inte skapade att vara så. Ju mer vi förstår Guds sorg och innebörden av Hans sorg, ju starkare blir kraften som uppkommer i Enighetskyrkan att upplösa Hans kval. Den kraften blir den obegränsade explosiva handlingen. Detta är Enighetskyrkans stora kraft. (21-112, 17.11.1968)

2.4 Himmelrikets innersta väsen

Vilken slags värld är Himmelriket? Eftersom det är den ursprungliga världen, kan individer, familjer och stammar som anklagas av Satan, inte gå dit. För att träda in i himlen, måste alla bli ett – med andra ord, måste tre generationer bli ett. I Adams familj, var Adam den första generationen, Kain och Abel den andra generationen och deras barn var den tredje. Dessa tre generationer skulle bli ett. Från Guds ståndpunkt, var Han den första generationen, Adam och Eva, den andra, och Kain och Abel, den tredje. (21-54, 1.9.1968)

Eftersom himlen är världen där alla lever för varandra, måste vi gå framåt och ha det begreppet som vår första prioritet. De som vill bli tjänade kommer att förstöras.

Himlen är världen som är fylld med Guds kärlek. Med det inre av kärlek är inte att bli tjänad, utan att leva för andra. Således, skiljer sig Himlen åt från den sekulära världen.

De religiösa undervisningarna om att leva för andra och att vara fullkomligt lydiga, att offra, och att tjäna, finns inte i den sekulära världen. De uppfattas som en tiggares lek som inte vet någonting om denna värld. Men detta var Guds hemliga strategi mot Satan så att de människorna kunde välsignas även om de var okunniga om himlens lagar. (46-40, 18.7.1971)

2.5 Himmelrikets stomme

Vi har inte återupprättat det ursprungliga hemlandet. Som sådana, har vi förlorat vårt ursprungliga hemland, som vi menar är Guds Konungarrike på jorden. När vi talar om Guds Konungarrike, hänvisar vi till det som är på jorden och det som är i himlen.

Tre större beståndsdelar krävs för att upprätta en nation: först behövs suveränitet, därefter ett territorium, och slutligen en befolkning.

Men Gud har ingen suveränitet med vilket Han kan styra med. Han har inget folk som Han kan styra över. Detta är liktydigt till att inte ha ett hemland. Detta är inte världen där det ursprungliga människorna bör leva. (155-25, 6.10.1964)

Sektion 3 De nödvändiga förutsättningarna och villkoren för att gå till himlen

3.1 De nödvändiga villkoren för att gå till himlen

3.1.1 Lidande behövs

Vad som återstår för evigt är lidandet som ni genomgick när ni ledde ett offentligt liv. Om ni genomgår ett sådant lidande och därefter vänder dig mot fördärvet i andliga världen, kommer det att vara acceptabelt att konfrontera mig med problemet. De som klås upp medan de arbetar för sin ras skull, för världen, och för kosmos, är kloka människor. (19-29, 10.12.1967)

Om en person som är ansvarig för en nation skulle tillfångatagas av fienden och därefter få förmånsbehandlingen, skulle hans folk skingras. Om han istället, skulle lida en hemska död skulle hans folk inspireras och fortsätta hålla ihop. Vi kan, därför, skapa enighet med andliga världen genom att gå igenom svårigheter. Ju mer vi lider, ju mer kan andliga världen förbinda sig till oss och stå på samma sida som oss.

Om vi fortsätter som vanligt, kommer andliga världen att göra detsamma. På detta sätt, avslöjar Gud Sin strategi genom Satan och Han låter oss ständigt lida. Ibland låter Han oss dödas. Döden i sig själv är beklagansvärd, men reaktionen skapar enighet. (49-108, 9.10.1971)

De som önskar att träda in i himlen måste leva, dö och försvinna i lidande. Är detta bra eller dåliga ord? De är bra ord. Uttrycket, "Gå ut och dö när ni vittnar till människor!" Är också bra ord. Dö för andras skull. Om ni inte dör för er egna skull, utan för andra, för världen och för universum, kommer ni att upplyftas som mästarna över stora universumet.

Skapelsen, människorna och Gud är alla mycket dyrbara. De som offrade sig själva och riskerade sina liv för att omfamna världen från godhetens position offrade sig själva för dessa tre dyrbara saker. Gud måste kompensera dem med något som är mer dyrbart än det som de offrade. Från en sådan ståndpunkt, kungjorde Jesus att, "Dina familjemedlemmar är dina fiender," och "De som vill dö kommer att leva, medan de som vill leva kommer att dö." Annars kan människor inte gå till himlen. Denna lärdom från Jesus var den mest välsignade lärdomen. Det var den mest älskvärda och dyrbaraste lärdomen. Det var den mest outhärliga och fullkomliga sanning.

Således, undervisar inte Enighetskyrkan oss till att leva rika och bekväma liv på jorden. Vi kan leva extremt fattiga liv och genomgå outhärlig vedermöda, och dö på gatorna så att även hundarna vänder deras blickar ifrån våra lik, men dagen skall komma när blomorna kommer att växa på samma plats där vi dog. På den platsen kommer varje helig person att samlas för att skapa en huvudstad. Min tanke är att få Enighetskyrkans medlemmar att genomgå

enorma vedermödor för nationen och för världen och göra dem till hängivna barn och Guds lojala subjekt. Jag kommer skälla ut de som är ovilliga att gå. Jag kommer att tvinga er att övervinna era nuvarande tragiska situationer och svårigheter, även om det kräver att jag att sparkar på er, det är ett tecken på att jag älskar er.

Jesus första budord, inte hans andra, är därför: "Älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ, och med hela ditt sinne!" Jesus' andra budord är, "Älska din granne som dig själv"! Vem är din granne? Människorna i världen är dina syskon och granne. Ni måste investera ditt hjärta och själ, och offra ditt liv för människorna i världen. Om ni gör det och riskerar ditt liv, så har ni gjort ditt arbete. Dö en gång för Guds vilja.

Var ska vi dö? Vi måste finna vår dödsplats. Om ni var född som en bomb, måste ni släppas bland klippor och explodera rent. Slös inte din energi i ett avlopp. Betrakta dig själv som en bomb som redan har släppts ut; ditt mål är att landa på ett berg. Som värdiga varelser, utmana din styrka mot värdiga motståndare. Eftersom jag tog ett sådant beslut, även fast jag var över femtio, har jag inte klagat över de långa distanserna jag måste resa och jag tvekar inte att fortsätta göra det.

För att fullfölja morgondagens hopp bör ni ägna er själva åt att utgiuta tårar. Ni bör använda hela er ansträngning och sinne, passion och hela ert uppoffrande. Min vanligaste tanke, som grundare av Enighetskyrkan, är att gå framåt

utan hänseende till mitt liv för att skapa den punkten som motsvarar uppfyllandet av detta mål. Det finns både inre och yttre risker att möta här.

Vi utvecklar nu en hänsynslös och blodig kamp. Om ni offerar era liv, istället för att dö, höll er levande, blir det en modell för historien, och en bas för lycka bland världens invånare. Hela universumet kommer se det som ett fundament för början av harmonin. Det kommer att bli en axelpunkt för att utveckla en stor rörelse, en plats som kan förflytta Gud och förbinda mänsklighetens hopp. De som lever på en sådan plats, kommer känna det kosmiska ansvaret; de kommer att få allt att stå stilla under deras inaktivitet och kommer få allt att röra sig under deras aktivitet. De kommer aldrig bli småsinta människor. (49-303, 17.10.1971)

De som är på sanningens väg bör gå dödens väg tills dagen de dör.

Vi måste gå den gottgörelsens väg under vår livstid för att undvika lidande efter döden. Genom att lida på jorden kan vi minska perioden av gottgörelse som är nödvändig efter döden, och den perioden kan mätas i oändligheten. Vi går sanningens väg på jorden för att betala gottgörelse för allt lidande som annars hade fortsatt i evighet. (31-320, 7.6.1970)

3.1.2 Vi behöver kärlek

Vi går till himlen på kärlekens spår. När jag förklarar det på detta sätt, verkar det riktigt? Kärlekens linje kommer

inte tunnna ut när man drar i den, som ett gummiband gör. Ett gummiband blir tunnare ju mer man drar i den, ju mer man drar i kärlekens band, desto tjockare blir det.

På detta sätt, är den hemliga metoden för att uppta världen genom att bli den person som upplever mest lidande för Gud. Den person som lider mest har monopol på Himmelrikets härlighet. (57-162, 31.5.1972)

Det religiösa människorna idag säger att, "Låt oss gå till himlen"! Men hur kan de förvänta sig att gå dit så där enkelt? De måste först ta emot himlen på jorden innan de går till himmel efter döden. För att ta emot himlen på jorden, måste de gå igenom kärlekens lagar.

Ju fler barn som ni har i din familj, desto större kors måste ni axla, och ju mer måste ni älska Guds Konungarrike. Många barn sänds till din familj eftersom din familj måste bära många kors, och en sådan familj har mycket ansvar att offra till nationen. Genom att veta detta, måste ni fullborda ert ansvar. En familj som lever enligt en sådan standard, kommer att föda barn som kan ärva god lycka i de kommande generationerna. (32-232, 19.7.1970)

Hur kan vi komma till himlen? Vi kan gå till himlen genom att vara passionerat förälskade i Gud. Vi måste älska honom mer än Adam och Eva gjorde. Vi måste älska Jesus mer än Peter, John och Johannes gjorde. Utan ett sådan passionerad hänförelse, kan sfären av sann kärlekspartner, sfären där Gud kan älska

oss, inte återupprättas. Endast när detta återupprättas kommer allt att lyckas.

Oroa er inte över pengar eller barn. Om Ni bara fortsätter denna väg i tio eller tjugo år, kommer Ni att kunna bestiga de högsta och brantaste bergen. Ni kan kanske känna att Ni går igenom stor vedermöda förgäves och att Ni gradvist går nedför, men i själva verket stiger ni upp gradvist. Enighetskyrkan expanderar genom att bli slagen. I en familj av tio, den person som motsätts av de andra, och står fast, och lever för allmänhetens bästa, kan bli ledaren av den familjen. En sådan person kan bli en herre i den himmelska nationen. (142-289, 13.3.1986)

Ni måste kunna omfamna barnen och barnbarnen av alla fem raser och deras barnbarn. Så Ni måste bli familjens ledare som älskar världens folk som sanna föräldrar med Guds sanna kärlek. Genom att omfamna alla rasernas barn och barnbarn, blir Ni en andlig ledare eller en familjs sanna föräldrar som älskar världens folk med Gud sanna kärlek. Genom att stå i en position där Ni kan representera familjens standard av sann kärlek, i ett förhållande med de ursprungliga föräldrarna som centreras på Guds kärlek, kan Ni träda in i himlen för första gången.

För att träda in i himlen, måste vi vara ett med Guds och Sanna Föräldrars sanna kärlek. Vårt slutmål är himlen, men endast efter att vi har levt på jorden med barnen som är födda i det blodsbandet. Fram tills nu, har inte en enda person levt ett sådant liv och gått till himlen. Därför, är himlen tom. (176-209, 9.5.1988)

Himlen öppnas genom att älska dina syskon som Gud gör. Om ni strävar att följa min standard, bör ni även sträva för att ta med dig dina syskon. Sammanfattningsvis betyder det att dina syskon kommer leda dig till den högsta, snabbaste och bästa vägen till himlen, inte Gud eller jag (66-125, 18.4.1973)

Kommer ni alla att sträva för en global himmel eller en individuell? Ni säger en global himmel. Jag, skulle också, vara ambitiös nog till att fatta tag i kärlekens släktlinje som leder till den globala himlen. I fyrtio år har jag gått denna väg och uthärdat förföljelse. Jag har arbetat på detta sätt för att fatta tag i kärlekens släktlinje från individen till familjen, stammen, folket, nationen och världsnivåerna.

Med detta i mitt räckhåll, var kommer jag att gå? Vi måste återvända tillbaka till vår hemort efter att vi har funnit den globala kärlekens linje. Vi måste gå dit eftersom vi mottog många välsignelser och lyckades i vårt liv. Bör vi inte gå tillbaka och rädda de olyckliga människorna där? (143-139, 17.3.1986)

3.1.3 Faktiska resultat är nödvändiga

I det förflutna, genom att be och hänge sig själva, kunde människor möta grundaren för sin religion för endast ett kort ögonblick, men därefter måste de skiljas igen. Det är därför de måste höja sig själva andligt om och om igen.

Men nu har tiden kommit när alla andliga människor kan återvända

tillbaka till jorden, och centreras på religionens sfär. I väntan på ankomsten av en sådan tidsålder, kan ni inte gå till himlen utan att erhålla de faktiska resultaten som möjliggör för dig att flytta det förflutna, nutiden och framtiden. Det förflutna var änglarnas och de goda andarnas tidsålder. Den nuvarande tiden är föräldrarnas tidsålder. Framtiden är Guds tidsålder. Avslutningsvis, de som saknar de faktiska resultaten för att mobilisera andliga världen, inte träda in i himlen, inte ens Sanna Föräldrar såväl som Gud. Detta är samma sätt som änglarna och Gud arbetade för att hjälpa Adam och Eva. Efter det, var Adam och Eva tvungna att påverka universum själva.

Således, kan endast de som kontrollerar de tre världarna av det förflutna, det nuvarande och framtiden, och som centrerar på Gud, träda in i himlen. Endast då kan de gå till den ursprungliga världen, Himmelriket. (161-199, 3.2.1987)

Villkoren för att möjliggöra för dig att gå till himlen är att älska Gud mer än dina egna barn. Ni måste älska Herren mer än din egen maka. Ni måste älska den Heliga Anden mer än dig själv. Det är enigheten av Treenigheten. (10-99, 17.7.1960)

Vem, kan då träda in i och leva i den himmelska nationen? Söner och döttrar som gav glädje till Gud, kan träda in dit och bo där. Efter det att Fallet ägde rum, har mänskligheten förökat sig och multiplicerats genom flera årtusenden av historia. Mitt bland denna

mänsklighet som har multiplicerats, föddes ingen på jorden som gav glädje till Gud. (Kommentar: mer än Jesus) (143-23, 15.3.1986)

Ni kanske hoppas att ni kan gå till himlen genom att tro på Enighetskyrkan. Men, om ni inte visade faktiska resultat på jorden, och ni var tillåtna in i himlen, skulle ni känna skam. Vi är inte den grupp som försöker att gå till himlen genom en begreppsmässig livstro. Vi är den grupp som försöker att bygga Himmelriket med hela vårt hjärta och våra ansträngningar. De som försöker att motsätta och förhindra kan inte förlåtas. För att bygga Konungariket, måste vi investera hela vårt sinne och vår kropp, såväl som alla vår tillhörigheter och även våra omgivningar. Vi måste ta ansvar för, inte endast för nationens öde, utan till och med för Asien. (22-226, 2.5.1969)

3.1.4 Osjälviskhet behövs

Om Ni är femtio år och har levt för universum i överensstämmelse med himlens etik i över 25 år, så kan Ni gå till himlen. Genom att gå till den nästa världen, kan Ni gå till den goda andliga världen. Men, de som levde genom att sätta sig själva i första person, kommer att bli ledsna över att höra, att ni inte kommer gå till det ursprungliga godhetens hemland, utan istället gå till den ondskefulla egoistiska världen. En sådan plats är helvetet. Ni måste känna till detta faktum och därifrån utrota ditt förgångna liv av själviskhet. Ni bör göra ansträngningar

resten av ditt liv för att leva för nationen, världen, universum och Gud. Om Ni gör detta, då kommer Ni utan tvekan att gå till himlens ideala värld och inte till helvetet. (78-117, 6.5.1975)

Jag har mer erfarenhet av andliga världen än någon annan. Det är mitt specialområde. Vad är den ursprungliga andliga världens befallning? Himlen är en värld som baseras på principen att leva för andra. Det är vårt ursprungliga hemland.

Vi är skapade att gå till andliga världen oavsett om vi tycker om det eller inte. Detta är vår livsbana. Vi är som vandrarna som närmar sig sitt slutmål. Det som blir vår frågan är om vi levt mer för andra än för oss själva. Enligt den distinktionen, de som levde övervägande för andra kommer gå till himlen. De som levde på motsatta sättet kommer gå till helvetet.

Ni kanske inte vill tro på denna grundläggande regel i din nuvarande situation, men när ni dör kommer ni att förstå.

Gud har skapat religioner och arbetat genom dem providentiellt för att rädda mänskligheten. Ju högre nivå dessa religioner har, ju mer kommer deras lära vara i överensstämmelse med principernas syfte av det ursprungliga hemlandet. På en sådan nivå kan de inte göra någonting annat förutom att rekommendera offer och tjänande.

På detta sätt, finns det inget sätt att förneka det faktum att Gud har arbetat providentiellt bakom historien och religionen. I ljuset av dessa principer,

kommer vi till slutsatsen att religioner som lever för andras skull kommer att blomstra. Men, de som försöker att ta en ledarposition, och skapa globala problem genom att vara självcentrerad, kommer att förgås. (74-51, 27.11.1974)

Himlen är en värld av kärlek, att leva för Gud, att existera för Gud, den centrala varelsen.

3.2 Livsstilen som möjliggör för oss att gå till himlen

3.2.1 Vår position

Gud skapade människan för att delta i Hans kärlek. Deras livsbana var att börja i Guds kärlek, växa och att mogna i Hans kärlek, bilda familjer och bli perfekta kärlekens kroppar. De skulle förbindas med kärleken från världen och således återvända till Guds kärleks livmoder.

På grund av Fallet, förstördes denna grundläggande väg. Förhållandet mellan Gud och mänsklighetens skildes. Ett mellanrum mellan Gud och mänskligheten skapades så att det inte spelade någon roll hur mycket människan försökte återvända till Gud. På ett motsvarande sätt, spelade det ingen roll hur mycket Gud försökte att komma fram till mänskligheten, Han kunde det inte. En vägg och en gräns skapades och varken Gud eller mänskligheten kunde komma förbi den väggen. Mänskligheten kunde inte dela Guds Föräldrakärlek.

Denna vägg kom och kvarstod mellan individernas sinne och kropp, och

mellan man och hustru. Sådana väggar uppstod också inom familjen, stammen, folket, nationen, världen, och mellan himlen och helvetet i andliga världen. Även om Gud är på Hans ärorika tron i himlen, kan vi på jorden inte övervinna väggarna som omger oss utan att ta bort dem.

Detta är tragedin för människorna som lever på jorden. Hur kan vi göra oss av med dem? Trots det faktum att människor är menade att leva och dela Guds Föräldrakärlek och för att vägledas av Honom i alla aspekter av deras liv, så de vet antingen inte att Han existerar, eller så förklarar de bestämt att Han inte existerar. De säger även att, ”Gud är död. Vi ska måste driva bort Honom från vår värld.” Ett sådan tragiskt och historisk situation breder ut sig i världen som vi lever i. (135-267, 15.12.1985)

3.2.2 Exempel på varför man inte kan komma till himlen

Vad bör vår motivation vara: Guds vilja eller vår? Vårt egna jag borde inte vara vår motivation. Men i många fall idag, så härleder ofta människor deras motivation till jaget istället för till Guds vilja. När Guds vilja är att vi ska gå den lidande vägen, så vill jaget göra det motsatta. Detta är positioner i konflikt. När Gud säger åt oss att gå till höger, så vill jaget gå till vänster. Ni försöker att försvara er själva genom att säga, ”Jag hade en svårare tid än någon annan sedan jag gick med i Enighetskyrkan.”

De som försöker hitta på bortförklaringar kan inte träda in i himlen.

Den fullkomliga trons position är inte en plats där ni kan hitta på bortförklaringar. Det finns inga ursäkter ni kan erbjuda, men andra människor kommer till dig med deras ursäkter. Även om ni har gjort bra saker, kan ni inte vara stolt över dina prestationer. Vad vi erkänner som ett hundra procent kan vara en procent i Guds syn. Vad vi erkänner som ett hundra kan vara ett för Honom. Således, kan självcentrerade människor inte gå till himlen.

Varifrån börjar himlen? Himlen börjar när man har fullkomlig tro. Detta betyder inte att bedyra sig själv. Det är platsen av fullkomlig självförneklelse, där fullkomlig tro inte kan uppstå. I anslutning med livets grundproblem, går många människor idag omkring och gör deras dagliga rutiner. De vaknar upp på morgonen, och går igenom livet ätande och säger, ”Allt är bra mellan mig och Gud”, Många människor tror detta, men sådana människor kan inte äga himlen.

De kan inte vara bra emellan dem och Gud. Utan ett förhållande som kan officiellt kan erkännas, kan ni inte ha en fullkomlig standard av tro. Utan att ha erhållit denna nödvändiga standard, som måste överträffas för att förverkliga Himmelriket hur kan Konungariket uppnås? Det kan inte ens finnas en grov uppskattning. Varför inte? Det är för att Satan finns kvar på den platsen. (46-79, 25.7.1971)

Historiskt sätt, var de som kallades av Gud vanligtvis över femtio eller sextio år. De var en grupp gamla härdade själar som var ett steg från graven och nära

dagen när deras sorgesång skulle sjungas. I bakgrunden av Hans frälsningsarbete arbetade Gud med dessa härdade och vissna människor. Men Han visste också att i framtiden, så skulle Han arbeta med unga människor. Han oroad sig över hur han skulle arbeta med unga människor. Genom att omfamna sådana omständigheter, har Gud gått igenom historiens förlopp. Gammal ålder måste ärvas in i den bästa av livets åldrar, den bästa tiden in i ungdomen, ungdomen till barndomen, och barndomen till spädbarnsålder. På så sätt, måste ni återfödas igen. Annars kan ni inte gå till himlen. Ni måste kunna ta emot tillgivenhet som rena och oskyldiga barn. Det är därför som Jesus sade till Nikodemus, ”Ni måste födas igen”. Ni måste födas igen, nämligen återfödas. Gud genomförde Sitt arbete för befrielsen från moderns mage genom den slutgiltiga dispensationen. Vilken fantastisk situation det är! (20-94, 28.4.1968)

3.2.3 Vårt liv för Himmelrikets skull

Om två tredjedelar av era sjuttio eller åttio år långa liv skulle vara sorgsna, hur skulle ni hantera den perioden? Ni måste göra det till ett glädjefullt liv som centeras på Gud. Ni bör göra det till Himmelriket där man ger och ger igen. Gud måste också ge. Föräldrar måste ge till sina barn. Att vilja ge och ge igen när ni har något som är bättre att ge är hjärtat av en förälder. (34-141, 30.8.1970)

Ni strider nu. Ni skjuter med vapen överallt i era liv. Innan ni möter världen,

slåss ert sinne och er kropp mot varandra. Hur skapar man fred emellan dem? Vilken sida kommer att vinna, ert sinne eller er kropp? Ni bör vara människor som kan säga, ”Mitt sinne kommer utan tvivel att segra” De vars sinnen är segerrika är på den goda sidan. De vars kroppar är segerrika är på den onda sidan. I slagfältet där sinne och kropp slåss, vad är den hemliga metoden som sinnet behöver för att segra över kroppen? Eller omvänt, vilken metod behöver kroppen för att segra över sinnet? Vad är dess strategi? Detta är frågan. Detta avgör frågan om att mobilisera vapen och utrustning i en bestämd riktning är godhet eller ondska. Om så är fallet, är det viktigt att veta vad som är viktigaste faktor för att lösa denna konflikt. Vad är de nödvändiga villkoren för människor som lever i denna onda värld för att upprätta godhet eller ondska? Genom att veta detta, kan vi lägga till eller att ta bort några villkor. När ni får reda på det, är detta villkor enkelt. (36-61, 15.11.1970)

Om det finns en vacker man och en vacker kvinna, kan mannen, som vidhåller sina rättigheter, säga att han vill ta emot Guds välsignelse ensam? Kan kvinnan, som vidhåller vid hennes rättigheter, säga att hon vill ta emot Guds välsignelse ensam? Vi måste se Guds vilja som absolut och gå genom alla de nödvändiga villkoren för mänsklighetens hopp. Välsignelsen kan inte uppfyllas utan villkor. Det vi i framtiden måste göra i Guds Konungarike på jorden är att finna ett sätt för par att välkomnas och respekteras över hela världen. Det är

så man behöver leva i Guds Konungarrike på jorden. (162-67, 2.3.1987)

En person kan inte fortsätta att hålla fast vid godhet. Lösningen på godhet och ondska är därför: världen upptas antingen av godhet eller ondska. När godheten upptar världen, lever vi, men när ondskan upptar världen, upphör vi att existera. På så sätt, följer världen längs banan av liv och död. Individ, familjen, nationen och världen är en produkt av historien. Ur alla dem, hur många är en produkt av godhet?

Genom att väga upp det goda och det onda i individen, hur många goda frukter har ni producerat? Hur många procent är goda i er livsmiljö och i er personlighet? Det är frågan. Har människor mer beståndsdelar som leder till ondska eller till godhet? I det hänseendet, ser vi att vi omges av onda beståndsdelar.

Vi behöver inte utbildning för att gå den onda vägen. Alla kan gå denna väg eftersom historien började från ondska. Skulle det behövas utbildning för att gå denna väg? Eftersom människor blev onda av eget bevåg, utbildar samhället dem till att uppträda enligt deras normer som centreras på etik och moral. Utbildning sker centrerat på vad?

Även om människor utbildas enligt godheten och samvetet, hur många lever enligt innehållet i den utbildningen? Onda ting kan ske utan utbildning; alla kan få full pott.

För oss som lever under dessa omständigheter, säger vårt samvete till oss att vara bra människor. Även om ditt sinne stimulerar och råder er att

alltid följa godheten, blev ni goda människor? När vi funderar över detta problem, är hela vårt liv en ständig klagovisa. Idag, imorgon, och hela detta år är en enda klagovisa. Ungdomen, medelålder, och ålderdomen är alla en enda klagovisa. Vi avslutar våra liv med det. Med andra ord, kan hela vårt liv sammanfattas som ondska. Det är den ofrånkomliga slutsatsen som vi kommer fram till. Eftersom människor blev födda från ondskan, så slingrar de sig och går mot ondskan. Detta har varit deras liv för dem som lever idag och alla de som har levt tills nu.

Vad gör Enighetskyrkan dessa dagar? Undervisar de människor att vara onda? Om så är fallet, så behövs den inte. Ondska behöver inte undervisas. Människor kan gå denna väg utan att undervisas. (36-56, 15.11.1970)

3.2.4 Himmelriket och oss

I dödsögonblicket ropade Jesus "Låt denna bågare gå mig förbi, om det är möjligt. Fader, låt din vilja ske, inte min". Även när han dog, så protesterade han inte mot Gud, utan var beredd att offra något större utan att ifrågasätta eftersom hans vilja var stor för Gud. Jesus inställning gjorde att han kom närmare Gud, eftersom det möjliggjorde för honom för att gå djupare. Inför en sådan person, smälter Gud. De som skulle slå mot en sådan person skulle förstöras ögonblickligen. Gud skulle personligen bestraffa den personen. Således sägs det att, "Låt inte din vänstra hand veta vad din högra hand gör".

De som lånar pengar för sin egen fördel kan inte bli ägare av Himmelriket. Vi måste glömma bort pengarna som vi lånar.

Kommer föräldrar som uppfostrar sina barn ihåg hur mycket de spenderade på dem och för sin egen nytta? Att ge och att glömma är en förälders hjärta. Föräldrakärlek är också mer än det. Föräldrakärlek handlar också om att vara förtvivlad över att vara oförmögen att ge något som är bättre. Eftersom kärlek fortsätter evigt, kallas människor utan föräldrar för föräldralösa, och ingen skulle vilja vara en. (36-84, 15.11.1970)

Vet ni vilken sorts plats andliga världen eller himlen är? Det är världen som det osjälviska människorna går till. Egoister kan aldrig gå dit. De går till helvetet. Även berömda ministrar gör det och de kommer veta var de är när de anländer dit. Vår Enighetskyrka försöker rädda våra fiender, även kommunisterna. Men kommunisterna vill hugga av Enighetskyrkans medlemmars huvuden. Det är skillnaden. Så, vilken sorts tanke bör ha inflytande över världen? Vi måste vara starkare än kommunisterna. Vi får inte växa oss starkare genom att bli onda människor. Om vår styrka bygger på kärlek och genom att leva för andra, kommer det att vara tillräckligt för att rädda världen.

Vi är inte människor som bor i himlen, men som försöker att gå till himlen. Hur länge kommer ett sådant liv att fortsätta? Kommer det att sluta idag eller fortleva ett årtionde eller ett sekel? Vad skulle ni göra om ni dog medan ni gjorde

det? Därför måste ni bli inympade. Att skära av och att inympas måste ske. (91-173, 6.2.1977)

Till vilken sorts värld kommer vi slutligen gå till? Helvetet eller himlen? När ni är på väg dit, kommer ni att vara människor som säger, ”Fader, hjälp mig!” Eller kommer ni att säga ”Välkommen, Sanna Far!” Det kommer att vara en fråga om liv och död. Ni säger att ni kommer leva lyckligt efter att ni gift er, men när jag säger till er att leva väl, menar jag att ni bör bli oföränderliga par.

För att göra detta, måste ni gå till den föränderliga världen och träna tillsammans, och inte gå enskilt. Separera inte även om ni går till en värld där människor delas in i nord och syd eller alla andra fyra riktningar. Vi måste bibehålla oss själva under ett sådan tillstånd av träning. (129-181, 30.10.1983)

3.3 De fyra positionernas grundval och himlen

3.3.1 Familjerna träder in i himlen

Om jag bara hade arbetat för familjen fram tills nu, varför har jag förföljts? Jag är säker på att om min fader, moder, klan och alla min avlägsna släktingar skulle samlas på en plats, så skulle jag inspirera dem genom mina ord. Jag är i högsta grad säker på att få dem att följa Guds vilja. Men, jag kan inte göra det för det är inte Guds vilja. Jesus blev bortjagad av sina egna släktingar eftersom han inte kunde göra det heller.

Men, ni har alla gått igenom allt detta och har välkomnat omständigheterna av denna tidsålder där ni kan vittna till era släktingar. Ni kan klamra er fast vid era föräldrar och uttrycka ert innersta hjärta till dem, och även att utgjuta era tårar. Därigenom, är ni i ett bättre läge än vad jag är. Om era föräldrar eller släktingar är ovilliga att acceptera Guds vilja, så är tiden inne för er att påverka deras hjärtan genom tårfylld vädjan eller på andra sätt.

Tiden är nu inne där ni fritt kan vittna. Även om ni kan ha svårigheter med er storebror, så kan ni åtminstone vittna till era yngre syskon, även om ni måste göra det med våld för att få dem att tro. Även om ni har ledsagats in i en sådan tid, om ni inte fullbordar ert ansvar, kan ni inte vända er till Gud. Fortsättningsvis, så, kan jag inte heller, ha något att göra med sådana människor.

De, som inte gör detta, kan inte gå till himlen. Ni kan endast gå dit genom att bilda er familj. (21-65, 1.9.1968)

I Enighetskyrkan, så funderare vi inte på att man kan ta emot frälsning som en individ. Ingen kan gå ensam. Det är regeln. I Edens Lustgård så var Adam och Eva menade att gå till himlen tillsammans. Skulle maken och hustrun gå dit ensamma? Par och familjer som inte är förenade kan inte gå dit. Om det är idealet, vilken slags himmel skulle det vara, om fadern gick till helvetet och modern till himlen? Vi måste gå till himlen som par, familjer, klaner och hela nationer. (50-61, 30.10.1971)

Varifrån börjar Himmelriket? Det börjar när ni förnekar de grundläggande begären av ert hjärta som ni föddes med. Av den anledningen, lever de som går sanningens väg, ett liv i celibat. Men det finns svåra problem om man lever ett gift liv. Dessa problem måste mötas individuellt tills Återkomstens Herre kommer och löser problemen.

Eftersom det inte finns något sätt att gå framåt genom individuell frälsning, måste vi rädda familjen för att rädda mänskligheten. Återkomstens Herre kommer återvända till jorden igen för att öppna vägen för att hela familjer ska befrias. Idag, säger kristna att de kommer gå till himlen genom deras tro på Jesus. Men, de hänger sig alla bara till individualism. Ursprungligen, var himlen inte menat att beträdas ensam. Om Adam och Eva hade fortsatt vara i Guds sfär av kärlek utan att falla, tror ni inte att de skulle gå till himlen? Om de hade gjort det, skulle helvetet inte ha existerat. Himlen är platsen där makar och hustrur går till, och där de leder sina barn. Det är platsen att gå till, där man ska leda sina barn, barnbarn och släktingar. Vidare, är det slutmålet för hela nationen. Således, blir det den himmelska nationen. Himlen är platsen som måste förverkligas på detta sätt. (41-299, 17.2.1971)

Hur kvävd skulle Gud inte känna sig om ni skulle sitta där ensamma och påstå, "Här är Himmelriket"? Skulle ni verkligen känna er lyckliga i ett sådant rike? Hur kvävd måste inte Gud känna sig när Han ser på mänskligheten eller den religiösa världen! (96-68, 18.12.1977)

Vilken standard måste vi i Enighetsrörelsen nå? Vi måste bli människor som är större än Buddha, Konfucius, och även Jesus. Fram tills nu, har syftet med religionen varit individuell frälsning.

Syftet med Enighetskyrkan är frälsning av familjen istället för individens frälsning. Detta är skillnaden mellan Enighetskyrkan och alla andra religioner. För att få frälsning, måste vi rädda familjen, och när vi går till himlen så går vi som en familj.

Enighetskyrkans syn på frälsning är inte att maken ska gå till himlen medan hans hustru kommer gå till helvetet. De ska båda komma till himlen tillsammans. Ni låter inte era föräldrar sändas till helvetet. I stället, kommer ni ta med dem till himlen tillsammans med era barn.

Enighetskyrkan har en helt annan dimension eller idé än andra religioner. Den undervisar att man ska gå till himlen med våra hela älskade familjer och stammar. Följaktligen, har religionerna som har funnits fram tills nu betonat vikten av celibat. Men Enighetskyrkan ser familjen som det viktigaste. Vi går den familjecentrerade vägen. Dessa familjer lever för Gud och världen. Detta är vägen som Enighetskyrkans medlemmar går. (34-358, 20.9.1970)

Vem kan bli lyckans objekt i er familj? För maken, är det hustrun. För hustrun, är det maken. För föräldrarna, är det barnen. För barnen, är det deras föräldrar. Från denna bas är det möjligt att bygga Himmelriket.

Jesus sade att Himmelriket finns inom oss. Men föreställ er hur ensam och bedrövad han måste ha varit, då han inte kunde säga att Himmelriket var inom våra familjer. Ni sjunger av lycka eftersom ni har familjer. För oss, finns det åtminstone ett ögonblick då vi kan göra detta. Men, Jesus, ledare av sanningen, Guds enda avlade Son, som skulle rädda universum, kunde inte ens drömma om basen av det yttre Himmelriket. Han irrade runt och sa att Himmelriket var inom oss, och för detta korsfästes han. Han försökte under nästan tre år tid att uppliva detta i våra hjärtan. Hur ensamt och bedrövt hans liv måste ha varit!

Om Konungariket som Jesus längtade efter endast var hjärtats, så skulle det vara omöjligt att evigt förverkliga det påtagliga Konungariket bortom det. Det skulle också vara omöjligt att evigt förverkliga Konungariket som överskrider familjen genom samhället och genom nationen.

När kommer det globala Himmelriket och Guds Himmelrike i andliga världen förverkligas? Messias hade ansvaret att rädda mänskligheten och att befria andliga världen och Gud. När ni funderar över hans situation, hur frustrerad måste han inte ha varit!

För Jesus var korsfästelsen ingenting. Om han hade kollapsat, skulle han inte kunnat stå inför Gud. Om han hade stått som ett misslyckande i det ideala Himmelriket och i det ideala samhället, om det hade funnits, så skulle han ha velat taga en trasa över huvudet och gömma sitt ansikte. Vem kan förstå de

samvetskval som skulle fyllt Jesus hjärta, samvetskval som han inte skulle ha kunnat ta bort även om han skulle dö hundra gånger? (120-47, 3.10.1982)

Man kan inte gå ensam till platsen som kallas Himlen. Det kan endast beträdas när man har insett ömsesidighetens ideal. De fallna människorna måste gå igenom återupprättelsens försyn, uppståndelsen och återskapelsen för att träda in i himlen. Genom att ge er Välsignelsen så öppnas Himlens portar fullkomligt. Välsignelsen betyder att jag öppnar himlens portar, som varit stängda. Familjer träder in genom dessa portar. Jag säger att ni måste träda in i himlen med era söner och döttrar. Familjen måste bli den historiska frukten som ett resultat av den insamlade meriten. Guds försyn av återupprättelsen av de sex årtusendena genom historien gick igenom den första Adams tidsålder, den andra Adam och den tredje Adam, i familjen. Så ni måste ha tre söner och finna en maka för var och en av dem. Således, kan ni träda in i himlen som en familj. (152-239, 25.5.1963)

3.3.2 Jesus och hans familj

Kristendomen är religionen som undervisade om familjen av kärlek som standarden i vilket vi kan leva tillsammans evigt centrerade på Gud. Gud vill möta människor för att skapa en familj. Detta är vår längtan. Det finns ingen annan längtan utöver detta. (39-343, 16.1.1971)

Jesus strävade för att upprätta hans familj men kunde inte fullborda den delen av Guds vilja. Han gick därefter i korsets bana, och lade bakom sig tankarna på bruden och brudgummen.

Följaktligen, sade han att han skulle komma igen och hålla Lammets Bröllop. Detta hänför till den ideala familjen där Gud kan finna ro. Då kan Herren uppnå Sanna Föräldrarnas position. Som den Sanna Föräldern, måste han ge födelse till sanna barn och därefter fostra sanna bröder och systrar.

Centrerad på denna sanna familj, måste han bilda sanna klaner och sanna raser, han måste upprätta en ny ras och en ny nation. Vi kommer till slutsatsen att Jesus måste återvända igen att förverkliga detta. (39-345, 16.1.1971)

3.3.3 De fyra positionernas grundval och Himmelriket

Återupprättelsen betyder återupprättelsen av de fyra positionernas grundval. För att fullborda de fyra positionernas grundval måste fadern, modern, sönerna och döttrarna återupprättas. Därför, måste ni bli fullkomligt återupprättade som Välsignade par och ge födelse till barn och uppfostra dem så att de inte Fallor. För att göra detta, måste vi ingjuta en ny tradition. För att göra det, så måste vi bli bättre än helgonen. (58-33, 6.6.1972)

Guds ideal för Hans Konungarike på jorden kan etableras för första gången på platsen där himlen etableras på familjen nivå. Detta måste bli de fyra positionernas grundval.

I Principerna, är fullkomligheten av skapelsens ideal den fullkomliga fyra positionernas grundval. Varför är det så? De fyra positionernas grundval etableras när världens vertikala förhållanden och horisontala förhållanden skapas genom de tre stadierna som centreras på Gud, Adam och Eva.

Den horisontala världen kan endast uppenbaras genom Adam och Evas söner och döttrar. När detta sker, bildas den vertikala världen naturligt. Med tanke på kroppen, så är barnen den horisontala basen av kroppen, och andliga världen är den horisontala basen av sinnet.

Eftersom Gud kan vara närvarande för första gången, så manifesteras Himmelriket på jorden. (96-28, 1.1.1978)

Sektion 4 Triumftågets inträde genom Himlens portar

4.1 Dörren till människors hjärtan

Även någon som Buddha lär ha sagt i ett mystiskt tillstånd att, "I himlen och på jorden, är jag den ende hedrade". Människor som har lagt energi på ett integrerat sinne och träder in i andliga världen för att stå som Guds perfekta objekt partner kan säga det till sig själva. Jag känner att om jag håller om världen hårt, så kan den smälta i min hand. I ett sådant tillstånd, sker mirakler automatiskt. Healing är en naturlig del i ett religiöst liv. Det är därför vi måste ägna tid till vår hjärtas fält i överensstämmelse med dörren av vårt hjärta. För att bana iväg för den standardens riktning av vårt hjärta, måste vi upptäcka Gud, vårt

subjekt. Men Han är dunkel. Om vi vill förbinda oss till den oklara Gud, måste vi fokusera våra sinnen. Det är det enda sättet som vi kan börja förbinda oss till Gud. Om vi upplyser våra sinnen inifrån, kan vi med säkerhet finna naturliga riktningen i oss själva.

Känner inte ni alla det? När ni började be, vände ni er mot öst, men när ni går in det mystiska tillståndet, förändras er riktning. Sådana saker sker, vilket är varför vi säger att sinnet har en dörr. Det finns de gånger vi finner det lätt att be, och de gånger vi inte gör det. Trots all vår fullkomlighet och uppoffrande, är det fortfarande svårt att be. Det varierar också beroende på läget av rummet eftersom Nord, Syd, Öst och Väst existerar på grund av den centrala riktningen. Vidare, så varierar det beroende av riktningen. Även i bergen, finns det platser där man kan be bra. Det finns även, platser där satan samlas. Det är de skuggiga fläckarna. Skuggor och solfläckar bildas andligt på detta sätt. Om ni erfarit detta många gånger, så kommer ni att förstå.

När ni får meddelanden i era drömmar, uppenbarelser och visioner, måste vi försöka att tillämpa dem i våra liv och att inte ignorera dem. De är de ofrånkomliga fenomenen för att bana iväg för och att utveckla förhållandet mellan Gud och mänskligheten. (76-142, 2.2.1975)

Med detta syfte, har ni alla försökt att öppna dörrarna av era hjärtan och odlat era hjärtans fält inom er själva. Det slutar inte efter att ni har odlat fältet av era hjärtan. Ni måste tillämpa detta på den värld vi relaterar till. (76-155, 2.2.1975)

4.2 Betydelsen av "Öppna Himlens port"

4.2.1 Anledningen till att "Öppna Himlens port"

Varför skapades Dagen för Öppnandet av Himlens Port? Adam och Eva felade men Gud tog fullt ansvar. Gud som tagit ansvaret, måste öppna porten. Han måste öppna portarna för individer, familjer, och stammar. Alla dessa portar har varit blockerade. Portarna för raser, nationerna, och världen har också varit blockerade. De måste alla öppnas. Jag tänker öppna de blockerade portarna genom Enighetskyrkans familjer.

Gud strategi är att förbereda små ting för att upprätta större ting. Allt från individen genom familjen, stammen, folket, nationen, världen, och kosmos och till och med livet efter döden, har blockerats. På grund av vem blockerar de? Om Adam och Eva blivit sanna föräldrar, så hade detta kunnat vara en enad värld. Men på grund av uppkomsten av falska föräldrar genom Fallet, har himmel och helvete blockerats. Vem borde bryta ner denna historiska vägg av bitter sorg? Mänsklighetens Sanna Föräldrar. Den är inte något som de gör med uppnått konungaskap på en tron.

Människor lever i helvetet på jorden, och andarna lider i helvetet i andliga världen. Helvetets port på jorden och helvetets port i andliga världen måste öppnas. Genom dessa portar måste en väg förbindas från individen till nationen och världen på jorden. Därefter måste det finnas en förbindelse från jor-

den till andliga världen. Den måste förbindas med den enda vägen som är den ledande riktningen. Ert sinne och kropp måste bli ett. Genom denna enhet, får det inte finnas några hinder som blockerar er väg när ni går igenom familjen och stammen. Från den nivån kan ni överskrida rasen, nationen och världen till andliga världen. Allt måste vara brytas ned.

Det slutgiltiga problemet är att öppna de blockerade andliga portarna i helvetet och i himlen. Det är omöjligt att träda in i himlen utan att öppna helvetets portar på jorden och i andliga världen. Endast de som övervinner helvetet kan gå till himlen. Ni måste besegra inte bönen, utan Guds kärlek. Annars kan inte träda in i himlen. Detta är därför jag utjämnade vägen från jorden till himlen genom att öppna portarna i helvetet på jorden och i den andliga världen, centrerat på Guds kärlek. Namnet Internationella Fredshuvudvägen kom till genom detta. Detta är för att rasera muren, som har blockerat oss. Jesus hade auktoriteten av himlens prins och som Guds enda avlade son, eftersom han kunde älska inte endast den sataniska världen, men också andliga världen.

Även andliga världen har helt blockerats av murar. De Buddistiska och Konfucianska sfärerna blockerar helt av väggar. Dessa måste tas bort genom en högre standard som kommer från Guds hjärta. Från himlens höga tron, måste arbetet fortskrida nedåt så alla murar kan raseras. Vilket börjar med våra förfäders murar för tiotusen år sedan, ettusen år sedan, eller flera hundra år sedan

och de människor som avled för några år sedan, allt måste raderas. Också murarna på jorden måste tas bort, och ett sätt att förbinda detta till helvetet måste skapas. Annars, kan himlens portar inte öppnas. (140-41, 1.2.1986)

4.2.2 Ursprunget till "Öppnandet av Himlens portar"

Jag uppskattar verkligen Mor. Hon hade många djupa erfarenheter i hjärtat under min tid i Danbury. Hon var blott ett barn när hon mötte mig, hon var tvungen att leva ett liv som var parallellt med mitt. Efter att ha levt på detta sätt, har hennes standard gradvist ökat. Förr, så erfor hon antagligen inte de djupa dalarna i hjärtat. När hon skiljdes från mig på grund av Danbury, så insåg hon det dyrbara värdet av den Sanna Fadern och förstod hur ensamt det kunde vara att vara kvinna utan hennes make. Som ett led i detta, så höll vi en ceremoni den 1 februari, för att öppna himlens och helvetets portar. Nu kan de inte stängas.

De andliga och fysiska världarna står som motsatta poler till varandra, och bara när de kopplas samman kan en lösning uppstå. Detta är föreningen av de andliga och fysiska världarna. Den 1 februari, 1985 klockan tre på morgonen EST, var denna standard etablerad i Danbury och på East Garden.

Med Guds hjärta måste ni agera så att kärlekens styrka kan anslutas. Kommer ni att bli djärva ledare som måste stå inför Gud för att få frälsning eller kommer ni att gå längs denna vertikala linje?

Vägen till det himmelska palatset är vägen där mannen och kvinnan reser tillsammans som en. Var blir de ett? De blir ett vid axeln. Efter att ha blivit en vid axeln, måste de följa den axeln. När ni stiger, bör ni stiga in mot den. När ni sjunker ned, bör sjunka mot det. Alla måste gå denna väg enligt stammens, folkets, nationerna och världens sfär som centreras på familjen i överensstämmelse med återupprättelsens princip genom gottgörelse. Alla måste gå denna väg, eftersom att de befinner sig i Fallets sfär. (136-45, 20.12.1985)

I hela mitt liv har jag älskat fienden – i nivåerna av individen, familjen, stammen, folket, nationen och världen och hela vägen till kosmos. Varför satt jag i Danbury fängelset? Det var på grund av de murar som hade blockerat de andliga och fysiska världarna. För att lösa detta som hade avbrutits tack vare de fallna föräldrarna, så var jag tvungen att jämna vägen för andliga världen och helvetet.

Den första februari, 1985 tre på morgonen, så etablerade Mor och jag denna betingelse genom en speciell bön. Därefter, vittrade alla hinder sönder i helvetet, så alla de som försöker göra ansträngningar på det fundament kan upphöjas till den himmelska världen. Även, om det finns goda andar bland era släktingar i andliga världen, så kommer de komma till er och även ta er med till den himmelska världen. Deras roll som Frälsarna i andliga världen har börjat. Frälsarens uppdrag låg inte i andliga världen, utan har begränsats till jorden, men nu,

genom att jämna vägen dit, kan de goda andarna i den andra världen utbilda de onda andarna i helvetet. Medan de goda förfäderna har rollen som Frälsaren, har en väg har öppnats som låter dem att utvecklas och stiga upp till den himmelska världen. (136-183, 22.12.1985)

4.2.3 Sanna Föräldrar och Himlens portar

Vad är Enighetskyrkans uppdrag? Det är olikt från de föregångna religioner, som sökte individuell frälsning. Det är en religion som söker den ursprungliga ideala världen som den skulle ha varit utan Fallet. Den ursprungliga ideala världen är var människor fullbordar sig själva i sina hjärtan, gifter sig med Guds kärlek som centreras på deras förhållande, föder barn och går till himlen.

Vad för sorts himmel skulle det vara om ens fader gick till helvetet och ens moder gick till himlen, eller om föräldrarna gick till himlen och barnen till helvetet? Himlen är Konungariket som alla träder in i: föräldrar, barn, stammar, raser och nationer.

Sanna Föräldrar måste uppstå för att öppna Himlens portar för mänskligheten, som började från falska föräldrar. Inte ens Gud kan öppna himlens portar ensam. Om Han kunde det, genom att vara allsmäktig, varför har Han inte gjort det? Fallet skedde tack vare människor. Fallet är varför de, som är förövarna av synd, måste ta emot bestraffning. Genom att vi förlorat Konungariket, så måste de återupprätta det. Det har tagit sex tusen år.

Vad måste göras för att öppna Himlens portar? Gud måste ta någon som är i samma position som Hans tjänare, och göra honom till sin adopterade son och ge honom tillfället att förbinda sig till Hans rättmätiga son genom fullkomlig lydnad. Här är den rättmätiga sonen Adam före Fallet. Den adopterade sonen är ärkeängeln före Fallet. Ursprungligen, kunde den adopterade sonen, i samma position som tjänaren, inte ta emot kärlek som en rättmätig son. (42-286, 27.3.1971)

Om Fallet inte hade ägt rum, så skulle människor som gick till andliga världen kunnat träda in i himlen genom att förbinda sig med kärnan av Guds kärlek och Sanna Föräldrarnas kärlek. Istället, har vår resa till himlen uppskjutits allt igenom historien, ingen har kunnat uppnå den förbindelsen. Människor har blivit strandsatta i helvetet och i paradiset, vilket är varför himlen har varit tomt.

För att människor ska kunna träda in i himlen så måste de bli Sanna Föräldrar. Om jag skulle säga att himlen är tom, så skulle människor tro att jag var dement, men inte ens Jesus kunde träda in i himlen. Man kan inte gå dit. Våra ursprungliga förfäder skulle ha vuxit genom tonårstiden, etablerat den ideala kärleken centrerad på Gud, blivit föräldrar och efterlämnat fröna av sann kärlek. Då, skulle den första platsen de hade gått till varit himlen. Men ännu, har det inte funnits några föräldrar som centrerat på Guds kärlek har efterlämnat fröna av sann kärlek och således har inget

fundament efterlämnats till sådana ättlingar. Himlen, är således tom.

Om vi vill gå till himlen, måste vi gå igenom och erövra helvetet. De som besegrar helvetet går till himlen. Efter att de har övervunnit helvetet, är de på vägrenen som leder till himlen, och den platsen är ett paradiset. (140-45, 1.2.1986)

Se mänskligheten som en man och en kvinna. Om det finns fyra miljarder människor, bör ni tänka att, ”Hälften av människornas fyra miljarder invånare är män och de resterande två miljarderna är kvinnor. Det utgör en man med två miljarder celler och en kvinna med två miljarder celler. Med det i åtanke, så tänker jag älska dessa två människor.” Ni måste tänka på det här sättet. Gud planterar dessa fyra miljarder människor för att engagera Sig i återskapelsen av Adam och Eva. Det betyder att Gud väljer en representativ man bland de två miljarder männen och en representativ kvinna bland de två miljarder kvinnorna för att bli de Han kan ge Sin första kärlek. Dessa representanter kommer att ses som frukten av mänsklighetens kärlek. Ni bör besluta er för att älska enheten som är frukten av de två miljarder människornas kärlek och älska det mer än fadern och modern som gav födelse till er. Efter det, kommer ni inte att ha något med Satan att göra eftersom ni kommer vara fullständigt ett med sfären av Guds kärlek. Ni kommer vara i positionen där ni älskar mänskligheten tillsammans med Gud.

Dessa representanter är Sanna Far och Sanna Mor. Om ni har ett hjärta

som älskar mänskligheten mer än de Sanna Föräldrarna, kommer allt att vara fint. Helvetets och andliga världens portar kommer att öppnas på jorden. Vartjän en sådan person går, så kommer det vara huvudvägen. Men då, får ni betala för bensinen.

I den ursprungliga världen, så är änglarna menade att leda vägen till himlen, inte Sanna Föräldrar. Det är inte enligt Principerna Sanna Föräldrarna som ska leda dig. De banade vägen och ni är menade att följa den om ni älskar dem. När man följer denna väg, i positionen där man älskar de Sanna Föräldrarna, och där man älskar mänskligheten mer än de Sanna Föräldrarna, då kommer allt att gå bra. Ingen väg skulle blockeras. Det skulle inte finnas några gränder. Vi går längs hjärtats ledande riktning, som förbinds direkt till huvudvägen. Således, kan vi gå direkt från jorden till himlen.

Med hänseende av denna värld, finns det två sorters människor, män och kvinnor. Med Sanna Föräldrars hjärtas kärlek, träder ni in i hjärtats sfär, som överskrider den sataniska världen. Om ni har gjort dåliga betingelser framför Sanna Föräldrarna, måste ni gå denna väg igen. Genom mitt liv, som en förälder, har jag tagit ansvaret att förbereda vägen som mina barn kan gå. Om ni står på platsen där ni älskar mänskligheten med samma hjärta som ni älskar Sanna Föräldrarna, då kommer ni bli ett med de Sanna Föräldrarna och stå i samma horisontella linje som Sanna Föräldrar. Om ni gör detta, kan Satan inte påverka er, eftersom det fallna hjärtats sfär

kommer att vara nedanför er. Ni kan få direkt kontakt med himlen. För att börja detta arbete, så kungjorde jag Dagen av Öppnandet av Himlens port. (140-56, 1.2.1986)

4.2.4 Vår attityd till "Öppnandet av Himlens port"

På jorden, har de Sanna Föräldrarna förberett huvudvägen och den segerrika kraften från himlen och givit den till er. I den plats där ni övertar denna kraft, måste ni plantera Guds kärlek i er sinne och kropp och bli ett med Sanna Föräldrar och då kan Satan inte skilja er från Gud.

Vad kommer att hända er? Som representant för Sanna Föräldrar och världen, har ni utfört återupprättelsens arbete genom gottgörelse för att frälsa Kains söner och döttrar. Om ni har ett hjärta som älskar världen mer än de Sanna Föräldrarna, kan ingen ondskas blockera er väg till Guds Konungarrike, oavsett det är på jorden eller i himlen.

Ni börjar på jorden och därefter kan ni gå bortom världen och andliga världen och gå direkt till himlen. Men, om ni inte kan göra det, så kommer er väg att kantas av många höga och branta berg. Genom att känna till detta, så ägnade jag mitt liv för att förbereda vägen. Eftersom jag gav er privilegiet att delta i Dagen av Öppnandet av Himlens Port, ansträng er, och bli de segerrika som kan gå igenom säkert och uppå sfären av det hjärtat utan att misslyckas. (140-61, 1.2.1986)

4.3 Vägen till himlen genom att fullborda sin del av ansvaret

Var är ni nu? Ni måste veta er position. Ni måste veta var ni är. Satan och Gud delar er baserade dem emellan, baserat på fullbordandet av er del av ansvaret. De säger, "Denna person är din, den personen är min." Människor som inte fullbordar sin del av ansvaret tillhör inte Gud. Satan kommer att göra anspråk på dem. Medan ni längtar efter Guds kärlek, och den ideala äktenskapliga kärleken och barnens vördnadsfulla kärlek, börja att fullborda er del av ansvaret. Ni kan inte göra det genom att säga, "Jag behöver pengar. Jag behöver det där och det där. Jag måste utbilda mina barn."

När strävar ni strävar för att träda in i himlen, så kommer portvakten alltid att fråga er om ni fullbordade er del av ansvaret. I den fallna världen, finns det inte någon som någonsin kan gå till himlen. Genom att ledsagas i Återkomstens tidsålder och genom att ha gått igenom Adams tid och Jesus tid, har Gud skapat denna rörelse för att bryta igenom standarden av fullbordandet av vår del av ansvaret genom att upphöja den tredje Adam.

Alla religiöst troende strävar för att fullborda deras del av ansvaret för att kunna gå till himlen. Satan tror inte att han kan ge denna del av ansvaret till mänskligheten, även om han måste bränna alla religiösa människor och offra dem. Men Gud tror att även om även Han skulle offra alla religiösa människor, så skulle Han vilja återupprätta denna del av ansvaret. (149-322, 21.12.1986)

4.4 Himlen eller helvetet är våra val

I vår livstro, bör vi inte klaga. Det finns ingenting att klaga över. Ni bör vara glädjefulla. Ni borde gå glada även efter att ni utgjutit tårar. Ni ska gå skratandes medan ni utgjuter tårar. Om, ni efter att ha undervisats om detta, inte gör det, vad kommer att hända? Om ni inte gör det, så finns det inte någon annan väg. Gud kan inte hjälpa er, och jag kan inte hjälpa er.

Således, avgör ni oavsett ni kommer att gå till himlen eller helvetet. Pastor Moon avgör inte det, Gud avgör inte det, det är ni själva som avgör detta. Beslutet är ert. Om ni klagar, så är det helvetet. Om ni går med tacksamhet även om ni har något att klaga över, så är det himlen. (96-122, 2.1.1978)

Himlen är inte någonstans man går till genom att undervisas. Det är det automatiska slutmålet för de samvetsgranna människorna. När solen går upp, så vänder sig trädens knoppar mot det. Även om gräset och träden kan vända sig mot solen, hur mycket mer kan inte då människorna som Skapelsens Herrar veta vägen att gå? Sådana fenomen kommer att äga rum. (75-41, 1.1.1975)

Sektion 5 Anvisningar om Himmel och Helvete

5.1 Att uttrycka vår syn på himmel och helvete

Messias mission är att återupprätta stammar som centreras på hans familj.

Genom att fullborda vårt uppdrag som messias över våra stammar så uttrycker vi vår syn på himmel och helvete. Ni bör mycket klart kunna urskilja ”Där är himlen, där är helvetet.”, Gå inte mot helvetet och låt andra inte gå denna väg. Om din stam vet vägen, kommer många stammar runt omkring dig, även byar att följa dig. (217-84, 16.4.1991)

5.2 Det viktiga livet i andliga världen och på jorden

Livet i andliga världen och livet på jorden är inte separerade. Båda är viktiga. Det betyder att vårt liv i andliga världen förbinds med våra liv på jorden. De är båda viktiga, men människorna på jorden i vår tid förstår inte begreppet evigt liv. De tror att endast livet på jorden är viktigt. Det är problemet. Även många medlemmar i Enighetkyrkan förstår inte att det sätt ni lever på jorden är fundamentet som säkerställer era liv i andliga världen.

Därför, måste ni ständigt vara medvetna om betydelsen av era liv. Ni måste leva för era eviga liv som grundar sig på utformningen av er syn av himlen och förståelsen att det eviga livet börjar från det nuvarande ögonblicket. Om ni inte förstår denna punkt, kommer det att sluta med att ni kommer att göra någonting annat. Allt som ni gör nu bestämmer värdet av ert eviga liv.

De fysiska och andliga världarna rör sig vända mot varandra. Om den fysiska världen stiger, så kommer andliga världen att göra detsamma. Om den fysiska världen sjunker, så följer andliga världen

efter. Om en roterar, så gör den andra samma sak. Så ni måste inse att denna del av era liv på jorden och leva på ett sätt som ökar värdet av ert eviga liv. Den andliga och fysiska världen är inte separerade. Om ni inte klart kan urskilja mellan himmel och helvete, kommer ni inte att förstå detta. På så sätt, måste ni alltid arbeta med en känsla av att både det eviga livet och livet på jorden är viktiga. Ingen kan ta hand om ditt liv utom dig själv.

Mer än någon annan, känner ni själva till om Gud. Om ni blir lik detta, varthän ni går kommer den himmelska ödet omfamna er. Om ni i så fall är borta från er by, kommer folk att söka efter er och säga, ”Var gick den personen? Jag har inte sett honom på flera dagar. Jag

saknar hans röst, eftersom jag är van vid att höra honom på morgonen och kvällen.” Ni kan inte hindra det från att ske. Eftersom den himmelska lyckan är med honom, så kommer de som lever enligt hans samvete automatiskt att själva orientera sig i den riktningen, vilket liknar järnspån som rör sig mot en magnet, eller allt som har liv och som rör sina känselorgan mot ljuset.

Om inte jag är här, kommer det bli ett problem för japanerna, koreanerna och amerikanerna. Varför är det så? Därför inom begreppet av evigt liv måste det finnas en central person som försöker skapa enighet. Vi kan göra detta begreppet till standarden för jorden och evigheten. Detta är mycket viktigt. (217-85, 16.4.1991)

KAPITEL FEM

Messias och andliga världen

Sektion 1 Jesus och den andliga världen

Jesus var på väg mot döden när han bar korset på vägen att utföra Johannes Döparens mission. Således var han oförmögen att fullständigt fullborda sitt uppdrag som sonen. Från hans död fram tills nu, har han arbetat för att återupprätta ärkeängeln. När han har återupprättat ärkeängeln, så måste han gå vägen av sonen. På så sätt har han försökt att gå vägen av tjänaren och det adopterade barnet. Jesus kunde inte fullborda sitt uppdrag som den rättmätiga sonen. Han gick ärkeängels väg, vägen av tjänaren och vägen av den adopterade sonen.

Därför kan de som tror på Jesus Kristus endast bli adopterade barn. De är i samma position som Kain som är av en annan blodslinje. Ett förhållande som inte anknyts till blodet förblir i ärkeängeln position. Forsynens historia fram till idag har varit kämpandet för att anknyta blodslinjerna.

Jesus dog inte på korset som sonen. Om han hade varit i positionen av sonen som hade ande och kropp förenade, och hade blivit ett segerrikt offer till Gud, så skulle han inte behöva återvända igen. Han kunde inte offra sitt fullkomliga jag. Han kunde offra endast halva jaget.

Han förlorade sin kropp och kunde endast offra sin ande. Detta representerar en nivå motsvarande den ängaliska sfären i andliga världen.

Därför, kan kristna inte träda in i Himlen utan går till en andlig sfär lägre än paradiset och väntar där. Den andliga sfären är under ärkeängels herravälde.

För att säkerhetskälla en segerrik sfär i andliga världen, måste den segerrika sfären först etableras på jorden. Detta var syftet med Jesus ankomst och det är därför Kristendomen måste återupprätta och upprätta de segerrika sfärerna i både andliga världen och på jorden och överta ärkeängels sfär. Det är Kristendomens uppdrag. Eftersom det inte har funnits någon påtaglig fullkomlighet i Kristendomen, endast andlig fullkomlighet, har Kristendomen uppstått genom att lägga störst vikt vid den andliga världen.

Återkomstens Herre måste ha befogenheten att underkuva ärkeängels sfär i andliga världen. Om han inte gör det, så kan han inte påbörja sitt uppdrag på jorden. Han måste komma i en position att arva alla andliga sfärer under Jesus, som erhölet segern i andliga världen, på samma sätt som Jesus övertog Johannes Döparens segrar. Även om Johannes

Döparen andligt hade efterlämnat allt till Jesus, så höll Johannes inte sitt löfte och dessa sfärer förblev avskilda. Därför, etablerades Kristendomen för att återbygga det. (47-157, 28.8.1971)

Det var orättvist nog att Jesus dog på korset på jorden, men efter hans död så var han tvungen att stiga ner till helvetet i tre dagar. Det var ett test.

Döden hyser störst fruktan bland mänskligheten, men att behöva gå till helvetet var Jesus största fruktan. Blev han därefter mästaren av fruktan eller lycka i helvetet? Han gick till helvetet och i tre dagar fick han genomgå en svår provning för att övervinna lidandet. (34-143, 30.8.1970)

Eftersom Gud är rättvis, så kommer Messias med en ideologi av jämställdhet. Messias är frälsaren som kommer för att rädda den fallna mänskligheten. Därför, har han att göra med alla. Han kommer med rättvisa syften och skapar en rättvis miljö för den tidsåldern. De som förenar sig med honom kan bli hans lärjungar.

Messias går från helvetes botten till den allra bästa och härligaste platsen i mänsklighetens värld. Det betyder att det inte finns någon plats han inte kan gå till, även när han riskerar sitt liv, för att rädda mänskligheten

Sett från denna princip, så är det ologiskt att säga att Messias skall komma på molnen, från skyn. Det är ett felaktigt synsätt. Människor som tror på detta, vet ingenting om andliga världen. Gå till andliga världen och se för er själva huru-

vida det jag säger är sant. Ni kommer att veta, när ni dör. Messias fungerar enligt en sådan formel.

Varför försöker människorna i andliga världen att kontakta jorden? Varför är det så? Fram tills nu var det ingen som egentligen förstod. Utan att lösa problemen på jorden, kan vägen till fullkomlighet inte uppnås. Huruvida du är rik eller fattig, spelar ingen roll.

Tillsammans med Messias måste vi öppna andliga världen och göra det vi måste göra för att upprätta motsvarande förhållanden på jorden. Messias gör detta genom att gå igenom nivåerna av individen, familjen, stammen och världen. Dessa nivåer måste förbindas till andliga världen.

Det segerrika fundamentet av individen, familjen, stammen, folket, nationen och världen måste etableras på jorden. För att göra detta, måste hela den andliga världen mobiliseras och komma ner på jorden. För att finna centrum av allt detta, så måste Messias komma till denna värld och att uthärda stort lidande längs hans väg. Genom att göra det, återupprättar han individen, familjen, stammen, folket, nationen, och världen i rätt ordning.

Det är därför människor försöker gå mot ett mål och en värld. (91-278, 27.2.1977)

Sektion 2 Återkomstens Herre och den andliga världen

Återkomstens Herre måste komma som föfadern av inte endast tredje men också första och andra Israel. Enighetskyrkans medlemmar måste övervinna

sina tvivel, från en position som liknar den i det första Israel på Jesus tid. Genom att därefter förenas med Fars hjärta, måste de uppta positionen som ett barn inuti Far.

Återkomstens Herre måste upprätta ordningen i andliga världen. Genom att göra detta, så måste han börja sitt arbete med fundamentet där det första Israel etablerades. Eftersom människor i andliga världen inte kan bilda en förbindelse med Sanna Föräldrar, måste de gå genom denna väg.

Arketyperna av de tolv stammarna existerar redan i den andliga världen, men Kristendomen, som behövde bli det andra Israel, förlorade sitt centrum i vilket det kunde organisera sig i stammar. Således, måste Återkomstens Herre kungöra enighetsideologin och organisera hans stammar. (10-217, 14.10.1960)

Eftersom Gud saknar en form, kommer ni inte att kunna se honom när ni går till andliga världen. Det betyder, att Gud, som fadern, måste ha en kropp. På detta sätt, måste den icke fysiska och det fysiska bli ett. Detta symboliserar universum som blir förenade.

Gud skapade Adam och Eva i syftet att anta en kropp, detta är endast möjligt genom kärlek. Det måste finnas kärlek för att Gud ska ha en kropp som liknar Hans avbild.

När Adam och Eva blir Guds kropp kommer Han att bo i deras sinnen och styra över den fysiska och den icke fysiska världen genom dem. Hans Konungarrike kommer därefter att skapas. Det är ett kärlekens Konungarrike. Anden och

kroppen kan endast förenas genom kärlek, och inte genom något annat. (143-93, 16.3.1986)

Sektion 3 Sanna Föräldrar och andliga världen

3.1 Skillnaden mellan era naturliga föräldrar och Sanna Föräldrar

Era naturliga föräldrar och Sanna Föräldrar har olika begrepp om kärlek. Era naturliga föräldrar undervisar er om kärlek som centreras på er fysiska kropp, och Sanna Föräldrar undervisar er om sann kärlek som centreras på den andliga världen.

Det verkar som att det räcker med naturliga föräldrar, så varför behövs Sanna Föräldrar? Eftersom Fallet uppstod. De fallna föräldrar har lärt deras barn att vara ouppmärksamma på de viktigaste sakerna, och genom att gjort det har de hållit tillbaka dem, vilket gjort att de fortsatte vara självcentrerade. Således, har föräldrakärleken dragit en avgörande linje som håller er evigt inom den sataniska världen, och det finns inget sätt att avskilja det.

Vad är då Sanna Föräldrar? Ju högre ni reser ett sådant fundament, ju större ting undervisar de er, så att ni kan synkroniseras med den himmelska nationens rytm – den eviga nationen – och så att ni inte kommer ha problem att andas när ni går dit.

När människor som utbildats av deras naturliga föräldrar går till andliga världen, så måste de alla gå in i något hörn och stanna kvar där, som om det

var för att skydda dem från vinden. Om de vänder sig om, kommer de endast att se människor som förnekar sig själva och som vill leva för andra. Denna insikt skulle vara för mycket för dem och de skulle känna som om de skulle kvävas.

Vem gjorde allt detta? Satan. Det är därför som människor hoppas att sanna föräldrar ska komma och befria dem. För att befria dem, så kan ni inte bara lösa situation så där enkelt; ni måste göra det genom att gå åt motsatt håll. (129-99, 1.10.1983)

Om ni önskar att återvända till Gud, måste ni vara beredda att träna för andliga världen, som är en fyrdimensionell värld. Träningscentret för att älska och att bli ett med andliga världen är där ni älskar Gud och Sanna Föräldrar. Messias kommer med syftet att fullborda rollen som Sanna Föräldern på jorden för att förbinda andliga världen och den fysiska världen till Gud. Allt det är hans enda uppdrag. Han älskar oss och lever för den större omfattningen mer än någon annan.

Före Messias – med andra ord, Sanna Föräldrar – kommer till jorden, är hela andliga världen fullständigt delad, precis som denna delade värld. Sanna Föräldrar i en fysiskt gestalt måste riva ner de många murar som har byggts upp. Endast då kan de två världarna förbindas. I det avseendet, representerar Sanna Föräldrar inte endast den fysiska världen utan också andliga världen.

Genom att närvara med Sanna Föräldrar och med fullkomlig kärlek, så kommer ni för första gången bana

väg för vägen som förbinder till andliga världen. Genom att visa fullkomlig lojalitet inför Messias, upprättar ni förhandsvillkoret för att visa fullkomlig lojalitet inför även de allra största av himlens medborgare. Ni etablerar villkoren genom att visa fullkomlig lojalitet inför Guds befallningar. Ni måste visa fullkomlig lojalitet inför Sanna Föräldrar som står i Guds position. Varför det? Det är så att ni kan etablera en tradition som möjliggör för er att bli ett med himlens medborgare.

Varför behöver ni tjäna Sanna Föräldrar? Eftersom de representerar Andliga världen och Gud. Det är för att ni kan bilda en förbindelse med Sanna Föräldrars hjärta och vara kvalificerade att delta i sfären av hjärtats seger som Sanna Föräldrar förseglade med kärlek. (105-112, 30.9.1979)

3.2 Sanna Föräldrar är axeln

Var finns Sanna Föräldrar? Var finns det sanna syskonen? Var finns de sanna familjerna? Var finns de sanna samhällena? Var finns de sanna nationerna? Var finns det en sann värld? Om dessa inte existerar, så kommer ni att gå från en olycklig fas till en annan i ert liv. Detta är inte hur livet skulle ha varit ursprungligen. Det är därför vi spenderar våra liv i denna värld och kämpar och kippar efter andan i sökandet av sanningen. Fram tills nu har människor använt religionen och filosofin i deras sökande att finna sanningen, utan att de kunde lyckas. Detta kan inte lösas genom människans ansträngningar. (159-282, 19.5.1968)

Vi måste förena världen tillsammans med Sanna Föräldrar. Genom Guds hjärta, måste andliga världens axel och jordens axel förenas med Sanna Föräldrar. Ni kan inte ta bort Sanna Föräldrar ur andliga världens eller jordens centrum.

Då onda föräldrar uppstod så skedde det en konfrontation på det horisontala planet som ledde till att mänskligheten delades. På det vertikala planet, så skapade det en uppdelningen mellan de separerade världarna av en godhetens Gud och en onskans gud. På grund av uppkomsten av falska föräldrar, kommer Sanna Föräldrar för att ersätta dem. Fallet uppstod på grund av falska föräldrar. För att ta itu med detta, måste Sanna Föräldrar uppstå. Det som är sant måste uppträda. (149-279, 7.12.1986)

3.3 Sanna Föräldrar är centrum

Den demokratiska världen representerar högerblocket medan den kommunistiska världen representerar vänsterkanten. De håller på att besegras. Detsamma kan också sägas om Förenta Staterna. Ingen värld har en centrum. Vad som är nödvändig under denna tid är en head-wing ideologi och Gudism. Ingen form av mänsklighet kan stå inför Gud. Gud är själv den fullkomliga sanningen och det eviga centrumet. Endast head-wing ideologin kan bli mänsklighetens centrum.

Det sanna centret för den andliga och den fysiska världen kan endast vara ideologin som centreras på sanna föräldrar. Från den sanna kärlekens perspektiv, är

head-wing ideologi och Gudism samma koncept. (205-261, 9.9.1990)

Finns det en begränsning hur stort behovet av Sanna Föräldrar är? Det finns inga. Huruvida i denna värld eller i andliga världen, är detta behov oändligt. Å ena sidan, vad är begränsningen för Förenta Staternas Presidents? Efter fyra till åtta år, ramlar han omkull och slutar, men Sanna Föräldrar gör inte det. Begränsningarna är olika. Efter fyra till åtta år, måste den amerikanska presidenten packa sina väskor, men det är inte fallet med Sanna Föräldrar.

Sanna Föräldrar behövs inte bara i denna jordiska värld utan också i andliga världen. Varför? Ett palats skulle ha byggts i andliga världen av människor som levde på jorden med kärlek, men det fanns inte sådana människor. Även Gud och människorna i andliga världen kan inte bygga kärlekens palats. Sanna Föräldrar måste bygga den.

Kärlekens palats i andliga världen börjar från Sanna Föräldrar. Även om det redan fanns ett plats i andliga världen, så skulle hela andliga världen bosätta sig i centret av den platsen om Sanna Föräldrar beträdde den och kungjorde: ”Det är här vi kommer att ha palatset ” Andliga världen behöver mig eftersom detta ansvar ännu inte har fullbordats. (205-255, 9.9.1990)

3.4 Den starka förbindelsen med Sanna Föräldrar

Sanna Föräldrar är Sanna Föräldrar som hela mänskligheten måste söka.

Deras existens gör det möjligt att etablera sann godhet. Så vilka slags människor är de? De är fotfästet som möjliggör för er att röra er tillsammans med Gud. De står som ett altare som överbryggar mellanrummet mellan Gud och mänskligheten. De är som bron som vi går över dödens värld. De är i positionen där ni kan vara med Gud, brännpunkten som möjliggör för er att förbindas med Gud som Förälder och barn, och bli som en kropp med Honom. Det är syftet med ursprunget där två gränser, som blev avskilda från varandra, kan stråla samman, och där mänskligheten kan bli ett med Gud för första gången efter att de avskiljts från Honom som ett resultat av Fallet. Sanna Föräldrar är de som står i gottgörelsens uppoffrings position.

Om det fanns en plats dit vi kunde gå och kalla på Gud då vi känner desperation och få Honom att glömma allt som har skett under de föregångna årtusendena och gå framåt så att vi kunde bilda ett förhållande med Honom, så skulle en sådan plats vara så värdefull för oss att vi inte skulle utbyta det för något i världen.

Gud sände Sanna Föräldrar så att mänskligheten, som inte är kvalificerade att vara i Hans närvaro eller bilda en förbindelse med Honom, kan göra det i en avkopplande omgivning. Hur ska vi därefter tacka för denna nåd i vilket förbindelsen med Sanna Föräldrar har givits till oss villkorslöst? Hur mycket tackade ni Gud? Som svar på nåden i vilket ni kan motta frälsning, hur mycket har ni tänkt på att ni givits tillfället att vara överlyckliga och få en högtid-

lig seger? Hur mycket har ni insett att ni börjar en ny start med obegränsat hopp och eviga värderingar? Detta är frågan.

Hur mycket måste Gud ha längtat efter Sanna Föräldrar, som Han visste skulle förverkliga Hans historiska längtan att finna hans söner och döttrar! Betrakta de två stadierna av längtan: Guds längtan för Sanna Föräldrar, och er längtan, ni som är i dödens världen och längtar från att räddas från den. Ni skulle normalt sett lägga större betydelse på Sanna Föräldrar än ni skulle göra på Gud, att uppskatta dem som mer dyrbara och värdera dem mer än ni skulle på Gud. Fram tills nu, har detta har inte varit fallet.

Hur mycket måste Gud ha längtat efter ett tillfälle när mänskligheten kunde vara med Sanna Föräldrar, upprätta en förbindelse med dem, och stå ansikte mot ansikte med dem! Var och en av er måste kunna säga: ”Jag ska uppnå en sådan position och jag kommer lägga fundamentet för en sådan seger.” Det viktigaste är hur starkt övertygade ni är att övervinna alla svårigheter, hur stora de än är; ni kommer att se denna position som en vändpunkt som kommer bestämma alla era värderingar i ert liv, och att ni kommer göra denna förbindelse till er primära motivationskraft. Beskådat från detta perspektiv, så måste vi erkänna hur bedrägligt våra liv har varit. Vi måste inse hur mycket vi har misslyckats att upprätta våra egna positioner när vi vandrade mållösa som vinden.

Är vi människor som Gud kan leva med? Nej. Vi behöver en Frälsare. Vilken

slags person är denna frälsare? Han är den person som förverkligar förbindelsen med Sanna Föräldrar. Från detta perspektiv, hur enastående är inte förbindelsen med Sanna Föräldrar! Tack vare Sanna Föräldrar, kan jag börja ett sant liv, och förbinda mig till ett förhållande med nytt liv. Genom detta förhållande till livet, kan ni starta nya familjer, nya samhällen, nya nationer och en ny värld. Ni, måste också inse att genom denna relation, så kan ni ta emot de nödvändiga hjälpmedlen för att segerrikt lösa alla vägarna av liv och död i de gångna två årtusendena.

Det finns inget jag där. Gud är inte den som måste gå lidandets väg för att rädda den fallna världen. Han behöver inte ha någonting att göra med den fallna världen. Han kommer istället fram med en ny förbindelse av sann kärlek. Han kommer till oss med nytt hopp och ett nytt fundament av återupprättelse. Dessa är omständigheterna där förbindelsen mellan Gud och er skapas. Det är en förbindelse där de fyra riktningarna kan bli en enhet, och det anknyts ursprunget, så att den kan förstöra dödens värld och upprätta fundamentet för en ny himmel och jord i den ljusa framtiden. På så sätt, kan världen starta en ny början, genom att utöva föräldrabarn relationen.

Inget svärd eller kraft kan bryta förbindelsen mellan er och Sanna Föräldrar – inte ens Satans kraft. Varför? Eftersom denna förbindelse har den speciella egenskapen där den kan bryta sig igenom alla dagens problem och att ge frälsning till mänskligheten, och

för att kraften som mänskligheten har önskat sig genom historien har koncentrerats i denna förbindelse, eller fäste. Även om makterna i vår nuvarande tid således samlar sina krafter, kan de inte bryta detta förhållande, vilket koncentreras till styrkan av den försynens historia. På så sätt, är Sanna Föräldrar de som Gud har sänt fram som historiska offer i syftet av att ta bort all ondska och skapa en ny segerrik början som baseras på en ny förbindelse.

På samma sätt som Gud är i en allvarlig position och i bedrövliga omständigheter, så bör vi också vara det. Faderns omständigheter bör kännas som de är våra egna. Om inte någon framträder på denna jord för att fullborda ett barns plikt och för att trösta Gud, så kommer det aldrig finnas ett sätt att lösa de historiska problemen.

Även om vi skulle befinna oss i extremt svåra situationer, borde vi inte stå inför Gud och hoppas på att motta Hans sympati, utan vi bör stå i en position där vi sympatiserar med Honom. Jesus var kristalliseringen av alla beståndsdelarna som var försiktigt hopsamlade allt igenom historien koncentrerat på en sådan förbindelse. Men, eftersom Jesus inte kunde förverkliga Guds vilja, så måste Återkomstens Herre fortsätta att gå den vägen. Sanna Föräldrar är det historiska hoppet. Gud har sänt dem för att representera helheten som villkoret för omstrukturerandet av historien.

Ni förbinder er med Sanna Föräldrar inte från andliga världen, utan från jorden. Sedan Sanna Föräldrar kom till jorden i en fysisk form, kan de besvara

era frågor och sympatisera med er när ni upplever hårda tider. Ni kan inte föreställa er hur välsignade ni är därför att ni kan möta Sanna Föräldrar på det horisontala planet.

Fram tills nu har Gud arbetat för att övervinna alla de svårigheter som man kan stå inför när man vill uppnå den avgörande segern. Här, är frågan huruvida ni har blivit segerns prinsar. Ni måste kunna säga att ni har blivit ett med det hjärtat och är fullständigt oskiljaktigt från den. Med andra ord, så måste den svängbara axeln av ert liv vara övertygad att ni är med Gud och att ni är tillsammans med Sanna Föräldrar. Endast var och en av er blir den som kan fortsätta samma väg i tusen år, eller även tio tusen år, så kommer en sammanlänkning att ske mellan Guds Konungarike på jorden och Hans Konungarike i andliga världen. Detta betyder att ni kommer bli himlens och jorden mästare, och då kommer Guds Konungarike på jorden och i andliga världen att öppnas för första gången.

En sådan förbindelse är inte något som bildas i en position av bekvämlighet. Det bildas i en position av extrema svårigheter. En position så allvarlig att det inte kunde bli mera allvarligt, en position där liv och död står på spel, en position där det finns mycket risktagande.

Det är därför Bibeln säger att, ”Den som vill rädda sitt liv kommer att förlora det; och den som förlorar sitt liv för min skull kommer att finna det.” Jesus uttryck kan låta gammaldags, men detta är det normala sättet att närma sig och att ha

rätt attityd till att gå återupprättelsens väg och för att fortsätta genom hjärtats värld. Det är väldigt klart att varje person måste sträva för att uppnå ett sådant tillstånd, och att den vägen kommer bli den sanna vägen. (31-73, 19.4.1970)

Många av er här har passerat fyrtio år och är nu runt femtio år. Om ni tillfrågades vad ni hade uppnått fram tills nu, vad skulle ert svar vara? Kanske ni kommer dö inom de närmaste tio eller tjugo åren. Föreställ er ögonblicket när ni kommer att stå ansikte mot ansikte med döden och blicka tillbaka över vägen ni tog sedan ni fick veta Guds vilja. Tänk då på hur Gud inte kunde göra anspråk på Hans rättmätiga plats och ta bort den tjänare-liknande masken av besviken längtan från Hans ansikte på grund av ert misslyckande att fullborda ert ansvar att återupprätta människorna, som fortfarande är djävulens ättlingar. Ni kommer böja ert huvud i skam, efter att ni trätt in i andliga världen? Hur ska ni gå omkring där med ert huvud upphöjt? Hur kommer ni leva där? Ni måste bara gå och gömma er någonstans. Allt om er kommer att avslöjas för allihop.

Ni kan inte undvika att gå till andliga världen. Vi är alla menade att gå dit. Vad kommer ni att ta med er? Låt oss titta på ett exempel med en dotter i en fattig familj. Hennes beklagansvärda utseende skulle göra det svårt för henne att presentera sig själv för slakten. Ännu värre, utan att ta en hemgift med sig, hur skulle hon kunna gifta sig med en son från en rik familj med mer än hundra klanmän

i ett hem som delades av flera lager av människor från fyra olika generationer? Hur skulle hon utvärdera förlöjligandet om hon skulle gå tomhänt? Hennes släktingar skulle stolt berätta för henne att, ”Enligt vår familjetradition, så gjorde den och den det, farmoder och alla andra kvinnor gjorde så, och storsystemen gjorde så, och det gjorde alla andra också.” Om hon skulle ses som ett misslyckande i familjen, hur skulle hon kunna hålla huvudet upprätt eller sitta ner och äta? Hur skulle hon kunna plocka upp sin sked eller ätpinna?

Det är hemskt att inte kunna passa in i en grupp. Vad kommer du ta med dig? Om du tillfrågades, ”Om du har varit en medlem i Enighetskyrkan i fyrtio år, vem har du då tagit med dig?” hur skulle du reagera? Är andliga världen en plats där du har det sämre eller bättre än här? Är platsen dit du ska gå när du dör värre eller bättre? Det är en plats som är tio miljontals bättre än här. Det är en värld där du noggrant kan mäta allt.

Det är en plats där varje individ känner smärtan av att veta exakt var han är placerad. Om du vill gå upp en nivå, så kommer det ta dig tusen år, även tio tusen år.

Eftersom ni tog emot den värdefulla gåvan som kallas Välsignelsen, är dörren öppen för er, men ni kan inte träda in utan att vara klädd i formell utstyrel. Ni måste gå till bankettlokalen i formell utstyrel. Kan en brudgum gå till ett bröllop i arbetskläder? Fundera över det. Ni måste klä er lämpligt för varje tillfälle för att gå dit och välkomnas in i den miljön. Annars kommer ni att

kastas ut. Människor kommer att säga, ”Försvinn, fåntratt!”

Det fanns en gång en rik man i Mokpo som sades vara så rik att han ägde allt land i den nordliga delen av staden. Där efter, gifte sig min vän med den mannens enda dotter och blev hans svärson. Eftersom detta var under den japanska ockupationen, så kunde nästan ingen ha råd med de dyra västerländska brölloppen med smokingar och kappor och sådant. Vanligtvis, har brudgummen på sig sin civila försvarsuniform och har en enda blomma in sin kavaj.

Men, eftersom denna man var rik och hade alla sina rika vänner, så bestämde han sig för att ha ett modernt bröllop. Jag tillfrågades att vara en av fyra brudgummen. När brudens familj förberedde brudgummens utstyrlar, så gjorde de så att alla hade samma höjd som brudgummen. Brudgummen var ungefär lika lång som jag var, men han var inte lika tung. Så när jag tog på den vita skjortan som de hade köpt för mig och knäppt den, så kunde du se min navel. När jag hade denna åtsittande skjortan, så var jag tvungen bibehålla en kroppsställning som gav en stor påfrestning på min rygg. Efter ett par timmar med detta, så började jag få muskelkramper. Vad skulle jag göra? Kunde jag skrika högt? Jag minns när jag gick till en mur och böjde mig så här för att massera musklerna i kramp.

Genom att vara klädd på det här sättet, så skulle jag stå inför denna enorma folkmassa med tusentals människor, vilket vara alla som var någon i södra Jeolla landskapet. Jag skulle hellre hitta

ett hål någonstans och krypa in i det. Den var allt jag kunde göra för att stå där och uthärda allt.

Att inte kunna passa in i en särskild miljö är besvärande. Jag känner till andliga världen väl. Jag känner alla helgon och alla grundare av religioner som var betydelsefulla. Jag borde inte göra mindre än de gör. Jag borde inte bli isolerad från den gruppen. (212-224, 6.1.1991)

Sektion 4 Pastor Moon och andliga världen

4.1 Pastor Moons etablering av andliga villkor och dess fundament

Det är en princip att ett perfekt minus ger automatiskt ett perfekt plus, och att perfekt plus skapar automatiskt ett perfekt minus. Det är en av universums skapelses princip och en av existensens lagar. Om ni således utför en perfekt rörelse på jorden enligt denna princip, så kommer andliga världen bli ansluten till den. Detta har hänt för första gången i historien. Därför kommer allt som är ett problem i andliga världen att vara ett problem på jorden, och om det löses på jorden, då kommer det också att lösas i andliga världen.

Varje gång detta händer, är gottgörelse nödvändig. Jag har ensam uthärdat ansvaret för gottgörelsens väg och har löst alla historiens och universums problem, i andliga världen och på jorden. Jag vet att när gottgörelse måste betalas och vet klart vad som händer i andliga världen och vad som händer på jorden när detta bryts ner.

Bibeln slår fast att vad som löses på jorden kommer också att lösas i himlen. När man löser något på jorden så måste gottgörelse betalas. Men ni känner inte till gottgörelsens väg. Vi måste gå igenom perioderna av subjekt-objekt gottgörelse på individnivån, familjenivån, stamnivån och därefter tidsåldrarna av subjekt-objekt gottgörelse på människonivån och nationsnivån, och därefter träda in i perioden av subjekt-objekt gottgörelse på den globala sfären. Ni vet inte detta, men det gör jag, vilket gör att mina ord speglas och uppenbaras direkt i andliga världen. (131-226, 4.5.1984)

Himmelriket förverkligas på den mest bedrövliga platsen på jorden. Varför det? I det sämsta fängelset av fängelser. Enighetskyrkans pastor Moon har lagt fundamentet i andliga världen och på jorden. Jag började från botten av helvetet, det bedrövligaste fängelset bland fängelser, och arbetade med andliga världen för att lägga detta fundament. Under min väg att breda ut detta fundament, mötte jag mycket motstånd. Jag har mött motstånd av min familj, min stam, mitt folk, min nation, från Förenta Staterna och andra nationer, från Asien och hela världen.

Eftersom jag måste öppna vägen för hela mänskligheten, så umgicks jag även med dömda brottslingar. Jag kedjades samman med tjuvar, åt med dem och tröstade dem. För en tid sedan, åkte jag till Las Vegas för att be för dem som fängslats där. Jag köpte New Yorker Hotellet för att ta bort Satans värsta hål i New York och lägga ett nytt

fundament. Jag var tvungen att gå dit och beblandas med dem och att trösta dem. På så sätt kunde jag öppna och bana vägen för att människor från olika faser i livet, även de som var på väg mot förstörelse i den sataniska världen. Genom att jag banade vägen på jorden, så kommer alla hinder försvinna i andliga världen och världen kan enas. Därför kommer jag att viga svarta och vita interkulturellt och köpa hus åt dem. På detta sätt, så gör jag saker som aldrig tidigare har gjorts i denna värld. (91-160, 6.2.1977)

Jag har triumferat i andliga världen. Vem kan göra detta? Otaligt många andliga mästare i den världen måste komma till mig i framtiden och lära från mig. Det kommer utan tvekan att ske. Således, är det inte ett problem om det koreanska folket eller alla människor i världen motsätter mig. Alla folkmassor i andliga världen kommer göra det jag ber dem om. (13-49, 16.10.1963)

4.2 Den speciella auktoriteten i relation till andliga världen

De flesta nya utvecklingar i den civiliserade tidsåldern förbinds till patenterade rättigheter. Ändå är de alla olika. Det finns patent för att göra kläder. Allt patenteras. Om du äger ett patent, så kan du hävda din äganderätt överallt där du går. Det är så det är i världen. Det finns även en sådan lag i andliga världen. Det finns inte någon lag som påstår att endast vita personer kan registrera patent inte heller finns det någon lag som förbjuder

svarta människor eller asiater från att göra det. Detta är sant överallt.

Det fanns många grundare av religioner och andra religiösa människor i historien som arbetade för att äga patent för att gå till Himmelriket, men vem bland dem äger patentet? Hur ska ni känna igen personen med äger patentet för att gå till andliga världen? Eftersom den brokiga gruppen som är samlade säger unisont att de kommer att klättra upp till alla höjder och det är bra nog! Hur är det med Gud? Kan han säga till mig att jag inte kan göra det? Han kan säga att, ”Utan pastor Moons signatur, duger det inte.” Även Förenta Staternas president, eller några kungar, eller några helgon eller några grundare av en religion, måste alla komma och buga inför mig, när de behöver min signatur.

För att erhålla ett doktorat, måste du även tvätta din professors ända och tacka honom om han sparkar dig, för att få hans signatur. Om du inte gör det, kanske han inte undertecknar dokumentet. Du kan kanske vill säga, ”Jag ser mycket bättre ut. Jag har en trevligare näsa, ansikte, kroppsstorlek och allt annat. Om vi skulle brottas, så skulle jag vinna. Jag kan äta mer än honom. Jag kan slå honom i alla tävlingar. Jag är tio eller hundra gånger bättre än honom. Men han tror att han kan undanhålla ett doktorat från mig bara för jag inte kunde den enda saken.” Inget av detta, kommer att hjälpa dig. Jag kan ha en sådan speciell auktoritet i relation till andliga världen.

När jag fängslades, fanns det många konstiga rykten, och folk trodde att jag

skulle förstöras och fullkomligt försvinna. Men, nu är jag fortfarande vid liv och talar orädd. Jag har en antenn som låter mig se, höra och veta allt; därför kan jag med säkerhet tala ut med ett hög röst.

Även Gud skulle vilja se min påskrift innan Han ger Sitt godkännande. Han kommer att leta efter min signatur där, och om den är där, kommer Han att säga, ”ok,” om inte, nej. Det är lätt att säga detta, men kan ni inse hur svårt det var att göra detta möjligt? Om jag faktiskt hade haft ett sådant patent, då är slutsatsen, att i framtiden, kommer hela andliga världen att röra sig inom mina händer, och den fysiska världen kommer ändå gå den oundvikliga smala vägen. (134-17, 1.1.1985)

Naturens värld är fylld med sanningen. Ni kanske alla vet lite om andliga världen, men jag är expert på området. Inte bara på 2000-talet, utan även på 2100-talet och på 3000-talet, kan andliga världens portar inte öppnas utan mig. Mitt anseende kommer leva för evigt som den ursprungliga personen som logiskt förklarade andliga världen och avslöjade de systematiska detaljerna hur man öppnar himlens portar. Även andliga personer som betraktar sig som de bästa i den här världen måste komma och lära från mig. Det är därför jag blev grundaren av Enighetskyrkan. Jag kommer att ena världens kristendom. Om de hade lyssnat på mig, så skulle de redan ha enats. (203-324, 28.6.1990)

När jag gör ett uttalande från Abels position efter att jag har återupprät-

tat förstfödsrätten, kommer andliga världen sluta att missbruka den fysiska världen. De kommer att tjäna den fysiska världen. Tror ni att de skulle lyssna om man sa åt dem, utan någon anledning, att de skulle samarbeta med och lyda den fysiska världen? Om ni berättade för dem utan någon förklaring, tror ni att något skulle hända? Ni måste göra det möjligt genom att förklara att det fungerar på detta vis och det där fungerar på det där sättet. Därefter, skulle nord och syd enas, eller öst och väst enas, och allt att vara i sin ordning? (210-181, 19.12.1990)

4.3 Föreningen av andliga världen och föreningen av den fysiska världen

Om inte den andliga världen förenas, kan den fysiska världen inte förenas. Om det finns en Herre som har enat andliga världen, vad skulle problemet vara i att ena den fysiska världen? Det är inte svårt.

Från och med nu måste vi även klara av spiritualister. Jag är deras ledare. De måste komma hit att för att lära från mig. De känner endast till den enkelriktade vägen. Av den anledningen, även om de tar emot meddelanden från andliga världen, så skulle de inte se dem som absoluta. Om de inte tolkar deras meddelanden enligt de Gudomliga Principerna och väljer rätt riktning, så kan de väldigt lätt bli som Satan, eller människor på den onda sidan.

Andliga världen vittnar om och följer mig nu. Jag har en experts detaljkunskap

om den andliga världen. Av detta skäl, eftersom jag kunnat urskilja huruvida något är från Satan eller inte, har jag kunnat leda försynen så här långt och fram tills nu. Det är därför jag inte har krossats.

Det finns oräkneligt många människor i andliga världen. Jämfört med det, är jordens befolkning väldigt liten. När vi övervinner den nationella nivån, kommer vi att kunna mobilisera andliga världen. Människorna i världen är inte ett problem. När en sådan tid kommer, så kommer ni veta att vår tid är nära.

Från detta perspektiv, kan vi se konturerna av framtiden för den demokratiska världen och den kommunistiska världen. (54-232, 24.3.1972)

I den andliga världen, är mördare, offer och alla möjliga typer av människor att samlas. Det finns människor som svingar knivar och söker hämnd. Det finns många murar som delar dem. Så, det händer många gånger att onda andar går till deras fienders ättlingar och orsakar en plötslig död genom en olycka för att ta dem till andliga världen. Dessa saker måste alla lösas. För att det ska ske, måste det först lösas på jorden. För att göra det, måste något bättre erbjudas. Det kan inte göras, utan att erbjuda något som är bättre än en fiendes död, något som är bättre än det som startade deras bitterhet.

Vad kan vi använda för att befria andliga världen och Gud? Eftersom sådana förhållanden skapades av mänsklighetens förfäder som förstörde andliga världen, måste deras ättlingar nu kom-

pensera för deras misstag. Om barn vill praktisera barns vördnad, bör de betala tillbaka på deras föräldrars skulder.

På så sätt, bör ni skapa en rörelse för att riva murarna som blockerar för era förfäder i andliga världen. När ni gör det, så kommer de att komma till er och undervisa er. Detta låter som en dröm men den är mycket verklig.

Jag vet vilka slags människor era förfäder var och vad de gjorde. När jag ser på ansiktena av de onda andarnas avkomma, så blir de allt mörkare. Deras förfäders ansikten syns snabbt och försvinner plötsligt. Det är så jag urskiljer om det är en god eller en ond ande.

Eftersom andliga världen måste förenas, så kan inte människor som inte kan skapa ordning i andliga världen, ena universum. Roten av den himmelska förmögenheten finns i andliga världen, hur kunde människor som är oförmögna att skapa ordning i andliga världen införliva dessa resultat i den jordiska världen och ena den? Av den anledningen, måste den andliga världen enas före den fysiska världen. (191-204, 24.6.1989)

Har några av er någonsin mött mig i era drömmar? Alla borde ha haft den erfarenheten. Det finns inte någon sådan grupp i den sekulära världen eller i någon nation. Hur har Enighetskyrkan kunnat spridas över hela världen? Vart jag än sänder ut er som missionärer, så bör ni leva med andliga världens upplevelser.

Vad är några av de saker som har hänt? Efter tre månader, måste en missionär lämna landet och få en nytt visum.

Om man inte gör det kan man inte stan-
na i landet. Inte bara det, man kan inte
fritt lämna det landet för att gå den näs-
ta. Under sådana förhållanden, så kom-
mer andliga världen att vägleda en. Den
kan berätta för en att man ska korsa en
bestämd flod på en bestämd plats

Det kan finnas många krokodiler i
den floden. Om man skulle simma över
den floden, så skulle krokodilerna svälja
en hel, och inte lämna något över. And-
liga världen kommer vägleda en genom
sådana farliga platser för att man ska
kunna passera gränsen. Andliga värld-
en kommer säga åt en den exakta tim-
men och minuten när man ska passera
gränsen. Om man inte gör det, finns
det inget annat man kan göra. Det finns
många missionärer som gick fram och
tillbaka över gränsen genom att de fick
sådana instruktioner genom uppenba-
relser.

Hela den kommunistiska sfären är
en värld som förnekar och motsätter sig
existensen av Gud. När en religion trä-
der in i något land, utrotar Kommunist-
partiet det. Under sådana omständighe-
ter, måste Gud vara förberedd.

Människor som har sådana erfaren-
heter kan inte förneka Guds existens. De
djupa sinnesrörelserna av att erfara des-
sa ting återstår för evigt, vilket överskri-
der det fysiska livet. Erfarenheten av att
ha genomgått ett liv medan man älskat
Gud, och längtat efter Sanna Föräldrar
i det tillståndet, kommer att bestå för
evigt. Det blir centrum av era liv. I det
ögonblicket, så kommer murarna som
delade er från andliga världen ögonblick-
ligen att försvinna. Ni kan gå direkt dit.

Vilket kommer först, tro eller kunskap?
Vad vi tror på är långtifrån sanningen
och vad vi vet rättar sig efter det. Omsät-
ter ni verkligen er tro i handling i ert liv?
Om ni inte gör det så kommer de inre
känslorna av era troslov att bli påtagliga.
Ni har ingen aning vilken kapacitet som
ni äger och hur tacksamma vi bör vara
för värdigheten att kunna leva i kon-
takt med den verkliga sfären, inte bara
uttryckt som en inre tro! Det finns ett
sådant tillstånd. Det är fruktansvärt att
inse att andliga världen och Gud finns
bortom skuggornas misstro, vem som
än förnekar det. Det är ett hjärta som
tillhör Guds värld. Oavsett hur många
svårigheter människor än genomgår på
jorden, så är de medborgare av Guds
nation. De är Guds barn.

Fråga er själva om ni är i ett sådant
tillstånd där ni aldrig skulle förändra ert
hjärta, hur svårt det än må vara. Ni måste
gå så långt. Det är toppmötet. När ni
bestiger Satans fästningsvallar och trä-
der in i andliga världen, kommer Guds
existens att bevisas. Om ni inte utför det,
är det som att korsa ett slotts vindbrygga
men inte gå in dess palats. Tills ögon-
blicket som ni får tillträde, kommer ni
inte kunna veta någonting. Oavsett hur
mycket ni än stirrar på det slottet, kan ni
inte gå in. (224-108, 23.11.1991)

4.4 Mottagandet i andliga världen enligt hjärtat och de faktiska resultaten

Min stolthet är att jag känner Gud.
Min kunskap om Honom är djupare än
det från andliga världen om Honom.

Hur många människor det än finns, är personen Gud tycker mest om den personen som förstår Hans hjärta. (146-333, 10.8.1986)

Även om de religiösa människorna ber igenom hela sina liv genomblöta av deras tårar, tills deras knän grävs ned i marken, är det ändå inte säkert att de kan möta Jesus och vägledas av honom. Trots allt detta, är detta en historisk händelse för er att komma hit, och möta mig och att kunna lyssna på dessa ord. Oavsett om ni anser jag har kvalifikationer eller inte, så har jag redan skaffat alla nödvändiga kvalifikationer.

Jag har åstadkommit många saker. Jag enade världens forskare – som inte lyssnar på vem som helst – genom att knyta dem samman. Jag knöt också samman religioner och raser som var i konflikt med varandra och höll ett enormt globalt bröllop, något som aldrig hänt tidigare i historien.

Mina prestationer har således överskridet alla andra i andliga världen. Jag har arbetat hårdare än någon annan. Om det fallet, kommer Enighetskyrkan vara på slutdelen av andliga världen, eller kommer den finnas på den högsta punkten? Den kommer vara på toppen. Detta är inte något jag har hittat på. (146-335, 10.8.1986)

4.5 Att göra andliga erfarenheter till en del av ens vardag

Himlens och jordens princip är väldigt enkel – jag insåg detta efter att jag forskat och kontrollerat alla positioner,

även de svarta gränderna i andliga världen. Sanningen är enkel. Två ting förenas genom en fullkomlig kraft, som skapar ett vakuum i vilket Gud kan beträda den platsen och bli kärnan, som mår i ett ben. De två maskulina och feminina kärlekarna hör samman. Detta är kärnan av universum. Den ideala substansen av kärlek förenar dem så att det blir en axel av kärlek. (170-170, 15.11.1987)

Jag vet så mycket om andliga världen men jag talar sällan om det. Många människor blir galna av att känna till om andliga världen. Kvinnor i synnerhet kan titta på deras makar och säga, ”Varför måste jag leva med den personen under en sådan lång tid? Jag borde snabbt gå till himlen. Himlen som Far talade om låter så bra att jag inte kan vänta på att gå dit.” Men, hon kan inte gå till himlen om hon inte utbildar sin make och tar honom med sig dit. (182-59, 14.10.1988)

Jag har andliga upplevelser. Men eftersom jag aldrig talar om dem så vet ni inte huruvida jag har dem eller inte. Hur borde vi ta itu med dem? Vi måste utvärdera dem mot sanningen. Genom att ta vägen av att harmonisera en perfekt dygd med förnuft, genom att konstant rätta upp en rak linje med himlens försyn – kan jag skapa framsteg i den andliga och fysiska världen. För att göra detta, måste ni känna till hur andliga världen påverkas, hur den förhåller sig till sanningen, och ta dessa händelser in i ert dagliga liv så att ni kan förena den.

Den gudomliga anden och sanningen måste bli en. De måste skapa harmoni eftersom vi människor är skapades på detta sätt. (76-137, 2.2.1975)

4.6 Vi går till andliga världen och lämnar vår kärlek bakom oss

Många människor gick över till andliga världen efter att de följt mig. De infiltrerade Sovjetunionens satellitländer och huvudstäder. Ibland mottog jag även rapporter att några av dem fick dödsstraff tack vare deras missionsaktiviteter. När man får sådana rapporter, blir en ledares hjärta allvarligt. Även om hans barn är allvarligt sjuk, har han ingen tid att oroa sig över honom. De respekterar mig eftersom jag bryr mig om världen. Jag är i positionen där jag utgjuter tårar för dem och bryr mig om dem. Av den anledningen, så kan jag inte leva ett enkelt liv.

Eftersom jag måste övervinna alla toppar jag kan och göra mitt bästa för att fullborda mitt ansvar. Så kan jag inte vila även om jag vill det, jag kan inte sluta även om jag vill det. Eftersom jag har spenderat min dagar på detta sätt, så inser jag att jag åldras. Men, mitt hjärta måste börja om igen från och med nu. Därefter kommer jag gå till andliga världen medan jag gör det.

Vad kommer att kvarlämnas från mitt liv? Jag måste lämna bakom mig det faktum att jag älskade mänskligheten. Allt annat utan hänsyn till vad det är, bortsett från kärleken till nationen och Enighetskyrkan, kommer försvinna i fördärvets historia. (136-135, 22.12.1985)

Sektion 5 Sanna föräldrars familj och andliga världen

5.1 Fastställandet av den äldsta sonens rättigheter

Genom min son, Heung-jin, som gick över till andliga världen, har Abel och änglarna – som har varit fullständigt avskilda som jorden och himlen – förbundits som tvillingar. På det enade fundamentet, kunde föräldrar mobiliseras. Detta är Principernas synvinkel.

Heung-jin är Abel-typ sonen som gick till andliga världen på grund av upprättandet av de villkor av gottgörelse för herraväldets sfär enligt Principerna, som etablerades genom Sanna föräldrars kärlek. Han gick till andliga världen från positionen av att ha erövrat Satans herraväldes sfär och efter att ha förverkligat Guds direkta herraväldes sfär. Han uppnådde det tillstånd där han kunde bli sonen som gick till himlen med kvalifikationerna att ha fullbordat sig själv för första gången sedan Fallet.

Om människan Ursprungligen, inte hade fallit, så skulle de ha gått till andliga världen med kvalifikationerna av ägarna eller sönerna som centrerade kärleken grundat på familjefundamentet. Det är där sfären av herraväldet som grundar sig på prestationer genom Principerna och där sfären av den direkta herraväldet förenas med Sanna föräldrars hjärta. Enligt Principerna kan man inte gå till himlen utan detta fundament.

Eftersom Jesus och kristna gick till andliga världen utan att ha nått denna punkt, så har de fortfarande fram tills

idag varit kvar i andliga världens mel-
lersta sfär. Genom Heung-jins bortgång,
etablerades emellertid en central punkt
där de kunde inympas till Gud. Efter-
som Heung-jin tog emot Välsignelsen
och Hans maka är fortfarande på jorden,
kan han stå i samma position som att ha
en familj under sin jordiska livstid.

Centrerat på Heung-jins familj, så har
således det andliga fundamentet i vilket
han kan besöka sin familj på jorden eta-
blerats. Detta är värdefullt. Etableringen
av Heung-jins familj är värdefull.

Om ett sådant resultat kunde ha
fullbordats, så skulle Kristendomen,
trots Jesus död, inte ha behövt offra så
mycket fram tills idag. Men det har inte
funnits någon annan väg. Varför? Jesus
måste komma tillbaka efter att ha gått
till den andliga världen eftersom han
inte kunde utplåna Satan inom sfären
av herravälde grundat på prestationer
genom Principerna och eftersom kär-
lekens fundamentet inte etablerades
inom sfärerna för det direkta herraväl-
det och Sanna Föräldrars hjärta. Men
Heung-jin behöver ändå inte återvända.
Heung-jin lever både i andliga världen
och på jorden. Om det är fallet, vad
kommer att hända? Den andliga och
fysiska världen har blivit som tvilling-
ar från hjärtats sfärs ståndpunkt. För-
äldrarna är i den äldsta sonens posi-
tion. Från generationernas synvinkel,
från den vertikala ståndpunkten, så är
föräldrarna de första och Heung-jin är
den andra generationen. Han är under
dem.

Men i andliga världen är detta
omvänt. In termer av vår födelse på jor-

den, står jag i positionen som den äldre
brodern och Heung-jin den yngre bro-
dern.

Jag är i Kains position, och Heung-
jin i Abels position. I andliga världen
blir Heung-jin den äldsta sonen. Han
är i positionen av den äldre brodern
och alla andra andar är i positionen av
de yngre syskonen. Grundat på hjärtats
sfär, så är det så. I Guds ståndpunkt, är
Han Fadern, jag den äldsta sonen och
Heung-jin den yngre sonen.

I andliga världen är Heung-jin den
äldsta sonen grundat på kärlekens sfär
och alla andra i andliga världen står i
positionen av de yngre syskonen. Det
omvänds där. När vi således når den
slutsatsen att hjärtats standard för den
äldsta sonens rättigheter finner dess
korrekta position och slår sig ner. Ni
måste undervisa om detta ordentligt
när ni ger en Principföreläsning. Nu, i
överensstämmelse med hjärtats sfär, är
Heung-jin den första som är född som
den äldsta sonen, före alla människor i
andliga världen, inklusive Jesus och alla
goda helgon. I ståndpunkten av hjärtats
sfär, är Heung-jin den första sonen och
de andra är de andra sönerna som skall
födas.

Därför, kan Heung-jin låta sfären
av den andra sonen arva välsignelserna
från den första sonens rättigheter. Satan
försökte förhindra detta från att hända
genom att plundra arvet. Men Heung-
jin, som står i sfären av den första sonen,
utdelade alla välsignelser som han mot-
tog på jorden. Så det finns en anslutning
som skapas. Heung-jin bemödar sig
med att föra vidare dessa välsignelser,

eftersom den sataniska världen vägrar att göra det. (131-52, 1.4.1984)

5.2 Kärlekens centrum etablerat i den andliga världen

Sedan Heung-jin kvarlämnade betingelsen av att ha älskat hela världen på Sanna Föräldrarnas vägnar genom att offra sitt liv, så anknys ni också till det ödet där ni älskar världen med era liv. Heung-jin gick istället för Sanna Föräldrar. Att älska Heung-jin blir av den anledningen, villkoret för att älska Sanna Föräldrar. Er kärlek för Heung-jin anknys till er kärlek för Sanna Föräldrar.

I andliga världen, har det inte funnits ett centrum fram tills nu. Det fanns inget centrum att förbinda till andliga världen; men på grund av Heung-jin, kan alla andar som älskar honom förbindas till villkoret där de älskar Fadern. De kan anslutas till Enighetskyrkan. För Enighetskyrkans räkning, så fastställde Heung-jin standarden på jorden genom att slåss och riskera sitt liv. För andliga världen, är han dess första representant i historien som förbinds till kärlek. På jorden, har han visat vägen för Enighetskyrkans medlemmar genom att älska Guds vilja genom att offra sitt liv. Vad han säger är att älska Sanna Föräldrar för världens skull. Genom att Heung-jin gick till andliga världen, så började andliga världen älska honom, och genom att göra det, så etablerades kärleksförhållandet med Sanna Föräldrar på jorden. Dagen när andliga världen

mottog Heung-jin var således den mest glädjefyllda dagen i historien. Han öppnade andliga världens portar som kärlekens messias och öppnade vägen som en exemplarisk martyr på jorden. Det är därför Enighetskyrkans medlemmar bör älska honom.

Om både de i andliga världen och i Enighetskyrkan älskar Heung-jin, vad bör då Sanna Föräldrar göra? För att välkomna Guds kärlek och kärleken på jorden, borde de känna sig hedrade att erbjuda att offra deras egna son. De måste veta hur de ska vara stolta över det. Gud kunde inte älska tonåringarna Adam och Eva som Hans egen son och dotter, men nu, kan Han åtminstone i andliga världen, älska dem.

Det är därför jag bad, ”Jag kunde inte lovprisa Dig genom att lägga fundamentet för Korea under min ungdom; Jag kunde inte trösta dig på basis av att gottgöra det globala fundamentet i min generation. Var snäll och återuppåtta dessa saker genom min son!”

Eftersom andliga världen och jorden älskar honom, måste jag upprätta den standard för att hans föräldrar också ska älska honom. Jag tror att Heung-jin kommer att upprätta sfären av kärlekens återuppståndelse i den fysiska och andliga världen. Genom hans död, så kommer kärlek att återuppstå. Genom att hålla fast vid andliga och fysiska världen, kommer jag att tillkännage kärlekens återuppställs sfär. Med det gjort, kommer vi att säga farväl till dödens sfär. Av den anledningen, bör ni inte vara ledsna även på begravingar. (130-201, 15.1.1984)

5.3 Etablerandet av konungarätten på jorden och i den andliga världen

Vad bad jag precis efter Enighetsceremonin, dagen innan Heung-jin gick till andliga världen? Jag bad och lovade honom, ”Även om du lämnar den fysiska världen, kommer jag att välja en adopterad son som om du fortfarande fanns på jorden, och låta honom gå med sonens trupper.” Därför måste jag att ge honom Välsignelsen på jorden. Utan att göra det, skulle det vara omöjligt för mig att hålla mitt löfte. Gud har sänt Messias för att rädda den jordiska världen. Ni bör veta att i vår tid, för att Sanna Föräldrarna ska kunna rädda andliga världen, har jag utsänt en kärlekens prins som min ambassadör med full myndighet. Varför måste jag upprätta ett sådant globalt fundament på jorden? Inte ens Jesus kunde uppnå en sådan position. Faktum är att, för första gången i historien, har Gud en ung son som Han kan älska som Sin egen.

För första gången, älskar Gud från andliga världen och Sanna Föräldrar älskar från jorden. Således, förbinds de två världarna. Eftersom denna värld var i sfären av den fallna kärleken, det vill säga, i Guds indirekta herravälde, hade det ingen anslutning med Sanna Föräldrars kärlek fram tills nu. Men ni måste veta det fantastiska faktum att detta slutligen har uppstått.

Vad händer när Heung-jin går till den andra sidan? Ni måste veta detta eftersom han blev född som en korean, han uppenbaras som frukten av goda koreanska konungar. Heung-jins position i

andliga världen är som kung. Från detta perspektiv, jämfört med dessa kungar, även om Heung-jin är av ung ålder, är han Abel konungen. I andliga världen, och i fysiska världen, är alla omständigheter kända. De två världarna kommer att bli förenade. När Kain och Abel blir förenade, så kan de himmelska föräldrarna arbeta på det fundamentet. De himmelska föräldrarna erhåller rätten att arbeta. Eftersom således Heung-jins position som kung och de koreanska Abel kungarna blir ett, så bildas en Korea-centrerad suveränitet. När de blir ett, står han i positionen som Abel konungen.

Efter det kommer alla konungar stå i Abel sfären. Ni vet inte om detta eftersom ni är på jorden, men i andliga världen, uppnås enighet ögonblickligen. Således, när alla kungar centreras på Korea, så kan 120 nationer fullständigt förenas. Eftersom de som kan bli Abel inför den konungen – de som trodde på Judendomen eller Kristendomen och dog, etablerade alla de konungaskap i förberedelse för att tjäna Messias, och alla Abel människor inom sfären av religionen som vördade honom – kommer bli fullständigt enade.

Men det finns ett problem. Heung-jin kan inte upprätta positionen som konungen ensam. Att finna drottningen blir ett problem, det första problemet. För att förena konungaskapet, måste man finna en drottning som kan bli konungens partner. När detta sker, förbinds detta konungaskap med andliga världen.

Eftersom hans drottning finns på jorden, kan ett fundament läggas som

möjliggör för honom att ta människor som hör hemma i de 120 ländernas konungaskap och förbinda dem med jorden. Detta skapar enighet mellan den andliga och fysiska världen som centreras på Guds kärlek. Genom hans vigsel, kan Heung-jin fritt komma till jorden och agera.

Heung-jin kommer inte ensam; alla konungar från de förenade konungaskapen kan följa honom till jorden. Därför, var jag tvungen att leda denna ceremoni. När ni går ut, kommer de som motsätter oss att säga många saker om mig. Jag gör detta för att sända Heung-jin till andliga världen som en representant av kärlek för att arbeta på Sanna föräldrars vägnar. Av den anledningen, är femtio dagar efter Heung-jins uppstigning

samma dag som Pingstdagen. Den Heliga Anden steg ner i det övre rummet i Markus hus, människorna tog elden som spriddes genom hela världen. På samma sätt, med Hoons-sooks vigsel, så kommer kungarna från de 120 nationer i andliga världen komma till jorden, och de kommer återuppväckas för att uppätta den världsomspännande rörelsen. Det är hur konungaskapen av 120 nationerna i andliga världen kommer till jorden och blir ett med den fysiska världen. Vi finner dessa anmärkningsvärda punkter av betydelse.

Således, om det bara finns en nation bland 120 nationerna som kan tjäna Sanna Föräldrar överallt, så kommer Himmelrikets portar öppnas därifrån. (131-15, 20.2.1984)

KAPITEL SEX

Vår position och den andliga världens verklighet

Sektion 1 Livets frukt och den gudomliga anden

Vår livstid är bara ett ögonblick. Denna livstid kommer att bestämma om vi förbinds till evigheten eller till ögonblicket. Om den rådande livsstilen skulle förlängas, så skulle det fortsätta på en obestämd tid. Å andra sidan, om den förstörs, från den punkten utvecklas en ny himmel och jord. Som en våg, går några upp och andra ner.

Ni är alla historiskt era förfäders återuppstående kroppar, som har deras ansikten. Hur är lång är historien? Det sägs att den är hundratusentals år gammal. Syftet med denna långa, mödosamma historiska förlopp var att skapa en person – dig. Till exempel, för att skapa en sådan person från Kim familjen, så kom och gick otaligt många förfäder. Således, vi är frukten av den mänskliga historien.

Skulle ni tycka om frukt om det hade blivit äten av maskar? Skulle ni tycka om äpplen med mörka frön som rullade ut då ni delade dem i mitten, eller de klibbiga kärnorna som sitter fast i kärnan? Om ni öppnades, tror ni att en mogen kärna skulle komma ut? Är ni säkra på att er andra generation kommer bli himmelsk frukt? Om ert hjärta skulle skäras

upp, tror ni att en mogen Enighetskyrkans medlem skulle komma ut?

Skulle det var acceptabelt för denna sex tusen års påtagliga frukt att falla utan att mogna, som en frukt som faller från dess träd? Skulle frukten oro sig för att vinden skulle blåsa, och säga, ”Åh nej, det ser ut som jag håller på att falla. Om vinden blåser lite mer, så kommer jag att falla. Fader, skaka inte mig, låt mig vara stilla.” Det kan finnas människor som är så där. Å andra sidan, finns det medlemmar som säger, ”Även om ni tar en yxa och skakar grenarna som ni behagar, så kommer inte mina grenar falla förrän de har huggits bort.” Vilken grupp tillhör ni? (46-154, 13.8.1971)

Vi vet att födelsen, giftermålet och döden är viktiga steg i vårt liv. För att individer ska kunna bära frukt efter deras födelse och när har blivit stora, så måste de upprätta en förbindelse med deras partner, och därefter gå vägen tillsammans ända till slutet. Samma sak gäller nationen; det har också en period för att lägga dess fundament, följt av en period av välstånd, och därefter följer en kvällslik period.

När individer blir andar, så måste de ha något innehåll som låter livet bära frukt inom dem. Om de inte gör det, så

kommer de inte se resultatet förverkligas när fruktsäsongen kommer.

Av den anledningen, måste vi övervinna våra omständigheter. Inte bara det, vi måste också ärva alla gottgörelsevillkor som kan bära frukt, och därmed äga den naturliga styrkan som frambringar det förverkligandet. Endast då kan vi fullborda förverkligandets process, och bli frukt som behövs i förverkligandet av ett nytt socialt och historiskt förlopp.

Efter födelsen, måste människor övervinna deras omständigheter på eget bevåg. De måste genomgå en process där de kan ärva ett nytt liv och bära frukt i framtiden. Slutligen, måste de uppta en plats där de kan manifesteras den rätta effekten och resultatet. Till exempel, efter att ett korn har såtts, så gro det, mognar, bär frukt, och skördas och lagras av dess ägare. Vi måste genomgå ett process där vi kan skördas för ett bestämt syfte.

Ni måste förstå att ni är ansvariga för att utrusta er själva med det inre gottgörelsevillkoren som kommer att tillåta er överta ett sådana hopp och att använda dessa gottgörelsevillkor för att omfatta den yttre omgivningen. Detta kan inte fulländas från en position av självförsvar, utan genom att ta initiativet.

Betrakta persimonträdet (Kaki-, Persimon-, Dadelplommon eller Sharonfrukt) som blommar ut under våren. Dess blommor är inte speciellt färgrika jämfört med andra blommor. Dess färg liknar löven på trädet. Av den anledningen, när man kollar snabbt så skulle man inte märka av blommorna. Men

när frukten växer, på grund av det täta täcke av grönt lövverk, kan man inte lätt urskilja om där är frukt eller inte. De gröna löven är så ljusa och fräscha, att det är svårt att veta om träden bär frukt. När sommaren blir till höst, förändrar persimonträdet sin färg. När de mognar, blir både insidan och utsidan orange. Därefter ser ni dem hänga strålande på trädet även efter att löven har fallit.

Det är samma sak med Enighetskyrkans medlemmar. Genom att se på Enighetskyrkan, så sägs det att 1970 var en fruktbar säsong, då alla lövens beståndsdelar bör försvinna. Precis som persimonfrukten som sitter bar på grenar utan löv kan ha hela trädets värde, är frågan om vi kan bli som den frukten.

En sådan frukt behöver inte någon annonsering. Genom att se på frukten, skulle vem som helst kunna utvärdera insidan in och ut till etthundra procent. Hur mycket arbete skulle det krävas för att persimonträdet skulle förbrukas innan den kunde fullborda sig själv genom att bära dess frukt genom denna process? Vi måste förstå att innan denna frukt fullbordades bland de otaligt många blommorna som blommade på trädets grenar, så led det och gjorde en större ansträngning än någon annan frukt. Vi måste förstå att den övervann alla sorters miljömässiga prövningar som kunde ha gjort så att den fallit: ofördelaktiga omständigheter som brist på näring som skulle ha förhindrat dess mognad och sommarens prövning med dess starka vindar, regn, och stormar.

Om det trädet bara kunde bära en frukt, så skulle den frukten ensam innehålla en kombination av växtsaft och överlevnads kvaliteter samma som för hela trädet. Endast en sådan frukt skulle återstå. Om endast en frukt skulle finnas kvar på det trädet, så skulle det representera värdet av hela det trädet. I persimonträdet fall, så skulle den enda persimmonfrukten ensam rättfärdiga värdet av det trädet när hösten kommer, och rädda dess värdighet och auktoritet.

Om många blommor blommade och mycket frukt mognade på ett träd. Men om all frukt ruttnade och trädet inte kunde bära frukt under hösten, skulle det trädet, med dess bara grenar, bli bedrövat och sorgsen! Om det trädet inte skulle kunna bära mycket frukt, utan bara en frukt som var bortom jämförelse med de andra träden, skulle den vara stolt över den enda frukten framför alla andra träd.

Det finns otaligt många religioner i vårt nuvarande samhälle. Otaligt många finns bara inom kristendomen. Mitt ibland denna verklighet, genom att titta på Enighetskyrkan i dess fruktbara säsong, så begär Gud en bestämd frukt från den. Som jag har nämnt tidigare, bör ett träd bära mycket frukt, även om den bara bar en enda frukt så fullkomlig att den blev oöverträffad mellan andra frukter på trädet, så kan det trädet finna dess värde, auktoritet och värdighet genom den enda frukten.

På samma sätt måste Enighetskyrkan bära frukt. Från dess etablering fram tills nu, har vår kyrka genom-

gått hårda tider och prövningar medan den avancerat mot sitt förverkligande. Det kritiska problemet är kvaliteten på frukten som den ska bära. Från denna synvinkel, bör ni kunna kontrollera om ni har erfårit en normal vår, en normal sommar, och en normal höst och om ni kan bära en fullmogen frukt.

Genom att titta på frukten, så finner vi att den producerar grenar, löv, rötter och frön. Om vi plockade en frukt, så skulle det kännas som om vi ägde hela trädet. Eftersom den frukten har många frön, så skulle vi med den frukten stå i en position för att äga tio- eller hundra-tals träd. Trädets frukt bör ärva alla livets nödvändiga beståndsdelar och det trädet måste efterlämnas, om det är tio- eller tjugo år gammalt. Endast då kan en fullbordad frukt skördas.

När frukten växer, så bör dess nödvändiga beståndsdelar aldrig avskiljas. Den bör lämnas ostörd för att växa fort-löpande. Från dagen då dess liv påbörjades tills dagen då den skördas av ägaren och lagras, så bör dess nödvändiga beståndsdelar aldrig kopplas ifrån, inte en enda gång. Huruvida det är blåsigt – eller ännu värre, stormigt, så får de inte kopplas från om oavsett hur svåra prövningar som än kommer. Dessa nödvändiga beståndsdelar måste kvarstå utan avbrott, från början till slut.

Ur detta perspektiv, efter satsningar på trons väg, måste ni alla ha upplevt nya liv, ny extas, och nytt hopp som växer upp inom er själva. Från den dag ni väljer att bli sådana träd, eller människor av sådan karaktär, så måste alla de inre väsentliga delar som förbereds

för skördesäsongen på hösten, bibehållas utan avbrott. Utan en process för att stelna och lägga till något allt eftersom dagarna går, kan inte fullt mogna frukter uppstå. (36-10, 8.11.1970)

Sektion 2 Domen och godkännandet (Certifiering)

2.1 Kategorier av Dom

Gud vet att man inte kan gå Principernas väg utan att älska ens fiender. Skulle Gud låta mänskligheten gå under i de Yttersta Dagarnas dom? Nej. Han är mänsklighetens förälder. Den så kallade eldens dom som det talas om i kristendomen idag är inte ordagrann. (31-165, 24.5.1970)

Mellan lärare och elever, finns det regler för lärare att efterleva och regler för elever att efterleva. Likväl, i Enighetskyrkan, finns det regler som jag borde efterleva, och regler ni bör efterleva. Därför är ni som hör Ordet utsatta för dom genom Ordet. Om ni hör det fel, så kommer ni att dömas.

Vilka aktiviteter bör vi göra därefter? Vi måste förverkliga något påtagligt. Om det är fallet, om vi misslyckas att förbinda oss till de aktiviteter som gör Ordet påtagligt, kommer det finnas en dom av karaktär. Det finns domen via Ordet, karaktärens dom och hjärtats dom. Vi måste genomgå de tre stora domarna.

För det första, så kommer Principernas Ord döma er, och därefter kommer ni att möta domen genom karaktären.

Vem kommer att döma? De som förverkligade Ordet genom att arbeta hårt i *fundraising* och genom att vittna, och som följde alla regler, kommer att döma er. De som arbetade hårt kommer att döma er; det är domen. Om ni inte följer Ordet, kommer även Satan och andra att anklaga er. Jag kommer att döma Enighetskyrkans medlemmar; Enighetskyrkans ledare kommer att döma dem, och de som följde Enighetskyrkan vilja kommer att döma dem.

Vilken väg bör ni gå? Först så identifieras ni av kyrkomedlemmarna i den sataniska världen, och sedan av mig. Efter det, kommer ni att gå till Gud genom andliga världen. Det är vägen man måste gå, enligt lagens väg. Genom att gå denna väg går man i rätt riktning. Om det finns förutsättning för anklagelse, så kommer de att gå samman för att anklaga dig genom köttet.

Det kommer vara en dom genom karaktären. Kommer lögnen att fungera i den situationen? Att göra något ofrivilligt är som att inte göra det alls. Om ni gör det medan ni tänker på Gud och Fadern, kommer dess extrakt att inbäddas i ert skal, som en kastanj inbäddad inuti ett skal. När ni tänker på att Gud och jag bor i ert hjärta, mina ord och Guds Ord kommer det bli er kärna.

Enighetskyrkans medlemmar bör bli människor som Gud, jag och andra medlemmar kan välkomna. Så ni måste vara som kastanjens kärna när den öppnas. Vi bör leva för Gud och Sanna Föräldrar. Detta är vad ni behöver göra. Om ni vill leva för Gud och Sanna Föräldrar efter att ni gått till andliga världen,

bör er livsstil på jorden hålla jämna steg med ett sådant liv. Det är så harmoni uppnås.

Av den anledningen, bör ni gå igenom en process där ni genomgår den fruktansvärda karaktärens dom. Det är lagen. På den dagen, kommer hjärtats fundament automatiskt att uppstå. När ni arbetar hårt i fundraising och i att vittna, varför förföljer och anklagar människor er? Den erfarenheten låter er finna ett hjärta, ett hjärta som ni inte hade, och finna kärlek. Det sker så att ni skall kunna älska sådana människor.

Utan att genomgå en sådan utbildning, så spelar det ingen roll hur mycket ni försöker bli himmelska personer, ni kommer inte kunna klara av det. Med andra ord, bör ni finna kärlek som är större än i den sataniska världen. Annars kan ni inte gå till himlen. Vi försöker att gå till himlen genom att finna kärlek och endast de som funnit kärleken kan gå dit.

Vilka kommer att bli domens Herrar vid den tiden? Gud, Jesus och jag kommer bli Domens Herrar. Därför bör ni förverkliga dessa saker. Ni bör veta att denna uppgift som vi konfronterar är Guds befallning. (103-236, 1.3.1979)

2.2 Förbered ett pass till Himlen

Den sista domedagen skall komma för alla. För att upprätta den slutliga ideala andliga världen mitt i den sataniska världen, bör ni ha genomgått alla slags erfarenheter och godkännas på provet som ges på domedagen.

Ni behöver ett pass till himlen. Det bör finnas många individer, familjer och nationer som kan ta emot detta pass. För att anförtros av himmel och jord, måste en nation med detta pass existera för Gud. Detta är den ursprungliga ideala skapelsen.

Detta pass kommer att driva ut Satan. Han kommer vara oförmögen att komma till er, eller att störa er i ert dagliga liv. Om ni vill frigöra er själva från hans inblandning, bör ni avskilja er själva från honom. Ni bör avskiljas som individer, familjer, stammar, folk, nationer, världen och kosmos. I Principerna, lärde ni er om historien av att separera er från Satan. Hur måste det göras? Den måste göras genom gottgörelse.

Forskare eller presidenter är inget undantag. Vägen av gottgörelse måste sökas, inte undervisas. Ni måste söka det själva. De som inte gör detta kommer gå till helvetet. Ni måste förstå att helvetes kedjor hakas fast på era ögon, näsa och era tankar. Detta är inte ett hot; det är helt enkelt så att gottgörelse är nödvändigt för att omvända Fallet.

Det är svårt att ta bort bläck på ett vitt pappersark. Vad Satan skrev är svårare att ta bort än att bläck. Om ni vill ta bort det, så måste ni väckas till liv efter att ni har dött. Inse att "Även om ni har namnet av att vara vid liv, är ni döda." Så länge som krokarna fortsätter vara inom er, så kommer Satan att hävda er som sin egen. Således, påstod Jesus: "De som försöker att dö kommer att leva, och de som försöker att leva kommer att dö." (129-183, 30.10.1983)

Eftersom det finns helgon och visa män och bra människor som Jesus, Konfucius och Buddha i andliga världen, på vilket sätt kommer ni att uppstå dit? Det kommer också att finnas många martyrer som dog under förföljelsen i Rom, och alla andra människor som offrades för allmänheten skull.

Hur kan ni gå upp dit, vad behöver ni? För att gå med i en pluton i USA:s armé behöver ni ett certifikat. Så kan ni bara kliva och stiga upp till den upphöjda platsen kallad andliga världen?

I världen bortom tid och rymd där många hundratals miljarder samlas för att hålla ögonen på er, är ni säkra på att ni kommer att välkomnas? I andliga världen, finns det inget avstånd. De kommer hålla ögonen på er när ni stiger uppåt. Hur kan ni gå upp dit? För att gå till den platsen, behöver ni ett certifikat. Utan det, kan ni inte gå dit. Kan ni gå dit och säga, ”Jag kommer ta med mitt doktorat i litteratur”? I andliga världen har det mindre värde än toapapper.

Varför försöker vi gå till andliga världen genom att göra motstånd mot denna fallna, onda värld? Det är för att motta ett certifikat. Detta är inte något sekulärt. Om jag hade gått ut i världen, så skulle jag nått framgång till den grad att jag inte skulle avundas någon. Jag är en man med sådana färdigheter. (146-330, 10.8.1986)

Jesus ärvde det himmelska konungariket, men inte världen. Vem ärvde då världen? Kain. Därför, är världen i Kains besittning. Av den anledningen, när Abel ärver det himmelska konungariket, så

bör han motta ett certifikat som utfärdas och garanteras av Kain som tillhör världen. För att gå in i himlen, så måste ni erhålla ett certifikat från Satan.

Det fallna människorna är fast mellan dessa två regler som härskar över himmel och jord. Eftersom de inte har upplösts, har historien varit långvarig och upprepade genom de gångna sex tusen åren. Hur som helst, har vi börjat att förstå detta. I Bibeln är det skrivet, ”Du kommer att veta sanningen, och sanningen kommer göra dig fri.” Eftersom vi vet svaret, måste vi älska även om vi måste att gripa tag om våra tänder. Till vilken grad måste vi älska? Vi måste älska även Kain som är vår fiende. (34-277, 13.9.1970)

Eftersom Fallet skedde, inte i Guds närvaro, men med Satan som subjekt, måste vi underkuva Satan för att frigöra oss själva från hans sfär. Vi måste kunna säga och hävda oss själva inför Satan, ”Satan, din skoja! Jag är där jag är nu på grund av dig. Jag kommer underkuva dig och återvända till Gud!” Om ni inte erhåller certifikatet att ni underkuvade Satan, kan ni inte motta Guds kärlek.

Jesus, var också segerrik när han övervann de tre stora frestelserna. Vi kan inte gå till himlen utan att erhålla Satans signatur att vi varit historiskt segerrika. Det spelar ingen roll, vi måste få Satans signatur. Då Jesus övervann Satans tre stora frestelser, bekräftade Satan tårffyllt, ”Du är evigt olik från mig.” (24-336, 14.9.1969)

För att underkuva Kain, måste vi älska honom hela vägen till slutet. Om

vi inte kan bli sådana människor, kan vi inte rädda Kain. För att gå till himlen, måste vi erhålla Satans certifikat. Vad är Satans certifikat? För att en brottsling ska kunna släppas ut, måste han först gå till en åklagare, och slutligen en domare. Från detta perspektiv, är Satan som åklagaren, Gud domaren, och Jesus är advokaten. Om Satan snärjer en person genom att säga, ”Du gjorde det där och det där, eller hur?” och säger till Gud, ”Denna person bör behandlas på detta sätt,” Guds händer är förbundna. Men Jesus, i positionen som advokaten skulle säga, ”Himmel-ska Fader, denna persons förfäder gjorde sådana och sådana saker och han är från en bra blodslinje. Eftersom han anklagas på dessa punkter, bör han ges en gottgörelse betingelse som anknyts tills hans brott så att han kan frigöras från anklagelserna.” Detta är vad som har börjat ske.

Följaktligen, om ni vill gå till himlen, måste ni erhålla Satans certifikat. Utan ett certifikat där vi älskat Satan, så kan vi aldrig gå till himlen. Detta är vad Enighetskyrkan gör.

Normalt sett så behandlar vi de som motsätter oss som fiender. Istället, bör vi älska dem, även om det är kvävande. Vi måste älska våra fiender och be för att de ska ha det bra. Vi har inget val. Om inte Kain och Abel blir ett, kommer det inte bli någon återupprättelse, och ni kan inte återvända till er Förälder. (48-316, 26.9.1971)

Kristendomen har genomgått en historia för att finna de sanna olivträ-

den, medan otaligt många människor har banat vägen för en bedrövtligt öde genom tidsåldrarna. De sanna olivträdet refererar till Guds son. När han kommer, måste ni ta emot hans växtsaft och inympas med en av hans grenar. Alla gottgörelsevillkor som lämnades olösta i historien, alla våra förfäders misslyckande genom tidsåldrarna kunde inte övervinna gottgörelsevillkoren som framfördes av Satan, kommer att lösas vi den tidpunkten. Ni bör inympas, inte från ett fundament av bördig jord eller ett varmt skydd, men från en mark som är grov och stenig. Det är för att ni måste motta ett certifikat från Satan så att ni kan bli Guds barn, eftersom ni har utrustats med den ursprungliga naturen som inte har funnits i den sataniska världen fram tills nu. Det är inte något som Gud ger bort. Om det hade varit upp till Gud, så skulle Han utfärdat detta för sex tusen år sedan.

Domaren godkänner inte er frigörelse från fångelset. Vem kommer att göra det? Åklagaren ger sitt godkännande. I denna domstol, är åklagaren Satan. Utan att erhålla stödet från åklagaren i domstolen, kan ni inte släppas fria. Utan Satans godkännande, säger inte Gud ”Du är mitt barn. Låt mig rädda dig!” Ni måste absolut få Satans godkännande. Har ni mottagit Satans befrielse eller inte? Ni måste få den.

Vad undervisar Enighetskyrkan? Den undervisar vägen för att erhålla Satans godkännande. Ni måste inte bara få ett andligt godkännande, utan också en verkligt som förenar både anden och köttet. (17-124, 11.12.1966)

Ni kan inte erhålla ett pass till himlen bara så där. En akademisk doktor som bara går på lektioner utan att klara proven eller skriva en avhandling skulle vara falsk. Även i Enighetskyrkan finns medlemmar som är falska. Ni blir endast riktiga medlemmar när ni har fullbordat den rätta standarden. (129-185, 30.10.1983)

Ni kan inte gå till himlen bara för att ni har ett rent och äkta hjärta. Ni behöver gå igenom procedurer för att gå in i himlen. För att bli registrerad, behöver ni en licens, eller hur? Hur mycket ni än insisterar att ni är en fullkomligt ren person, så kan ni inte gå till himlen. Det finns formaliteter som man måste gå igenom.

Visum och dokumentationsprocesserna för att komma in i Förenta Staterna, i dess nuvarande tillstånd av nedgång, är mycket invecklat. Det är mer komplicerat för oss att gå in himlen än att gå in i Amerika. Ni måste fullborda alla lagliga åtaganden. Ni måste lära er det.

Därför, är detta inte Enighetskyrkan, utan Enighetsuniversitet. Det är Himlens universitet. Alla anvisningar som jag har givit på jorden blir villkoren för att gå in i den andra världen. Genom att inte kunna fullborda dessa villkor innebär att man inte kan gå dit.

När ni hör detta, så kanske några undrar om jag bara ger anvisningar utan att ha gjort något. Vilka anvisningar som jag än ger, så har jag redan fullbordat dem själv. Jag skulle inte begära att ni skulle göra dessa saker innan jag själv förverkligat dem. Varför? Som

den Sanne Föräldern, måste jag undervisa er. Det finns inte med någon som jag kan diskutera dessa saker. Jag kan inte diskutera försynens återupprättelse med Förenta Staternas president. Dr. Durst är här, men jag kan inte diskutera dessa saker med honom. Om jag gjorde det, så skulle ärkeängeln anklaga mig. Ärkeängeln är gängledaren som orsakade människornas fall. Följaktligen, förutom Gud och jag, vet ingen om dessa saker. (146-335, 10.8.1986)

Nu kommer Enighetskyrkan övervinna den globala höjdpunkten. Nu kan ingen förstöra Enighetskyrkan. Ingen kan skicka mig till fängelset. Ni bör inte bara vara upptagna med ert gifta liv och ge födelse till barn. Ni bör vara upptagna med att förbereda ett certifikat som kan tillåta er att gå in i himlen. Ni vet inte när ni kommer att dö. Vem vet när ni kommer vara med i en bilolycka och gå till andliga världen? Det händer allt möjligt. Så, ni vet aldrig när ni kommer att gå till andliga världen.

Om ni nu som Välsignade Familjemedlemmar skulle gå till andliga världen medan ni åtnjöt era egna personliga liv och skulle ha roligt och försumma förberedelsen för att gå till andliga världen, skulle ni komma före Pastor Moon i Enighetskyrkan? Välsignade familjer har ännu inte nått den globala nivån eftersom de är i fullkomlighetsstadiet som är i nivå med tillväxts stadiet. Eftersom de är på toppen av tillväxts stadiet, måste de fortsätta på den globala nivån. Eftersom den utvecklingen återstår, måste Välsignade Familjer genomgå

den. Även om jag gjorde alla förberedelser för att ni skulle gå till andliga världen, om ni inte gör något, hur bedrövade ni kommer att bli.

Jag är inte en inkompetent person. Min personlighet är sådan att jag inte tillåter någon att besegra mig. Jag gillar inte att bli trampad av någon, men jag har levt ett sådant liv. Jag tycker inte om motsättningar, men jag har levt ett liv där jag mött det. På grund av detta, vet jag mycket väl vägen som ni som har gått med i Enighetskyrkan måste gå. Ni måste snabbt överskrida nationen och världen. Är ni upptagna med era gifta liv och tar hand om hushållssysslor, eller är ni upptagna med förberedelserna för att gå till andliga världen? Jag är i samklang med andliga världen; alla måste leva i samklang med andliga världen. När Enighetskyrkans medlemmar går till andliga världen, kommer ni att utfrågas vid portarna om de villkor jag har undervisat er om att fullborda. Allt jag har undervisat fram tills nu kommer skrivas ner som gottgörelsevillkor. Om ni inte kan svara på frågorna, kommer ni inte att komma in. Ni måste vänta på mig i andliga världens mellersta sfär. Ni kan önska min snabba ankomst men när jag går till andliga världen, kommer inte alla att kunna gå in i sfären där jag går.

(146-335, 10.8.1986)

Mitt motto är, "Låt oss sparka ut djävulen!" Satan är uslingen som har gjort att otaligt många människor fått lida allt igenom historien. Låt oss själva ta positionen som åklagaren, som obehjälpligt anklagar Satan för alla illdåden som

han har begått inför Gud, rättvisans och rättfärdighetens domare. Vi bör bli åklagare och anklaga djävulen, Satan. Därefter, kommer Satan kapitulera till åklagaren eller inte? Det kommer inte finnas någon advokat som är tillgänglig för honom, men för mänskligheten finns det en.

Jesus arbetar som en advokat i andliga världen. Som sådan, kan han säga, "Denna person utförde bra gärningar och trodde på mitt namn. Himmelska Fader, det är inte sant, grundat på överenskommelsen mellan Dig och djävulen, så kan djävulen inte ta någon som strävade för att vara god, någon som observerade de offentliga lagarna? Är det inte sant?" Då kommer Gud att säga, "Ja, det är sant"

Djävulen kan inte ta människor som är i en position av godhet i Jesus namn, det är därför människor talar om att man ska tro på Honom. Men man kan inte gå till himlen genom att villkorlös tro på honom? Jag gick till andliga världen och såg många platser där berömda ministrar knäföll i helvetet och sade "Jag insåg inte att Pastor Moon var en sådan person!" Det låter som en dröm, men läraren som ni följer är en sådan person. Han är en ledare med en djup, teoretisk förståelse av den högre dimensionella världen som överträffar denna fem-dimensionella verklighet. De som vill följa mig måste förstå dessa saker. (149-98, 17.11.1986)

Vi måste ha en nation. Ni har era egna nationer, men nationen som vi kommer gå till är annorlunda. Utan att

erhålla det officiella medborgarskapet av denna nya nation, så kan man inte gå in i himlen. Hur mycket han än vill, kan Satan inte anklaga människor med ett auktoriserat medborgarskap. Han kan inte anklaga dem från någon riktning om det är norr, syd, öst eller väst, eller någon tidsålder – det förflutna, nutiden eller framtiden. (148-288, 25.10.1986)

Sektion 3 Registrering i andliga världen

3.1 Friheter som Himmelrikets medborgare åtnjuter

Kvinnor som är födda vackra är benägna att ägna sin tid till att tänka på sitt yttre. Enkla kvinnor kommer oundvikligen ägna sin tid mindre åt utsidan, utan snarare det inre.

Ju mer människor ägnar sin tid åt utsidan, ju mer fångade blir de i Satans trasiga lekplats; men om de ägnar tiden åt det inre så kommer de närmare Guds sida. De som vet hur man strävar efter det inre kan fritt gå mot det yttre, men de som ägnar sin tid åt utsidan, kan aldrig komma in mot det inre.

Vilka slags människor kommer Enighetskyrkans medlemmar att bli? Det idealiska vore om de blir människor som vet hur man träder in i den inre världen och hur man går ut ur den yttre världen; hur man kommer in efter att man har gått ut, såväl som att kunna att resa norrut, söderut, österut, och västerut. Vi försöker att skapa människor som tillåter den inre världen att bli subjektet, och således möjliggöra för

dem att ha herravälde över den yttre världen.

Den yttre världen invaderades av ondska, så, om ni går den yttre vägen, så kommer ni gå till helvetet. Men om ni går till den inre världen, så kommer ni gå till den goda andliga världen – Himmelriket. När ni fritt kan resa till både den inre och yttre världen, så kan ni gå till helvetet såväl som till himlen. Eftersom jag känner till detta faktum, så hävdar jag att vi bör bli människor som kan välkomnas av alla varthän vi går. Det är också det som Gud hävdar. Gud kan fritt besöka helvetet. Han går inte igenom några procedurer för att göra det. Han går inte heller igenom några procedurer för gå in i Sitt palats i himlen. Han går vart Han vill. (116-177, 1.1.1982)

3.2 Speciella gåvor som kan tas till andliga världen

Vilken gåva kommer ni ta med er när ni går till Gud i andliga världen? Inte pengar, ej heller auktoriteten från en akademisk titel, inte heller kärleken för er maka, eller ett lyckligt liv. Sådana ting kan inte vara gåvor. Ni måste ta med er kärlek till Gud och er kärlek för världen till den platsen. Det är det som återstår. I Joh. 3:16, står det skrivet: ”Så älskade Gud världen...” Det står att Gud älskade världen; därför sände Han sin enda avlade son. Den enda avlade sonen är personen som kom för att älska världen.

Av den anledningen, om er tro är grundat på kärlek, så kommer ni inte att förgås. Ni kommer att räddas. Eftersom

Herren älskar världen, bör vi göra samma sak. Kristendomen har blivit uppdelad in i många olika kyrkosamfund. Det finns kristna som inte ens tänker på Guds värld. De förgås när de endast älskar deras egna kyrkosamfund och nationer; vi måste älska världen och Gud, vilket överskrider våra egna kyrkosamfund och nationer. (98-329, 13.8.1978)

Även en domare kan inte göra något om det inte finns några bevis mot en mördare. Om mördaren invänder med orden "När såg ni mig begå brottet?" så kan domaren inte göra något. Men, när han får bevisen mot sig kan mördaren inte säga emot. Om ni inte har några bevis, bör ni finna dem. En vers i en psalm säger, "Jesus älskar mig, det vet jag, för Bibeln säger det." Har ni några bevis? Några människor skryter över att de fått bevis och går ut för att vittna, men är skryt riktiga bevis? Vad ska ni göra med sådana bevis? Det är värdelöst om ingen återstår från era försök att vittna.

Har ni en gåva som ni kan ta med till himlen? När ni går till andliga världen, kommer religiösa martyrer rada upp sig framför er.

Kan ni packa upp alla paketen som ni tog med er inför dem? Tror ni att ni kan veckla upp en tiggares trasa som han använder för att linda runt sina fötter? Vilket lidande har ni och Enighetskyrkan genomgått? Hur kan ni säga att ni levde för nationen och världen utan att ha uthärdat sådana svårigheter? Jag har lidit, men jag ser det inte som lidande. Vi har fortfarande en lång väg att gå. När

ni anländer till andliga världen, måste ni kunna packa upp ert paket och säga, "Här är gåvan som jag förberedde genom hela mitt liv; snälla ta emot den." Om en kvinna måste ta med en hemgift när hon flyttar in med hennes svärföräldrar, hur kan ni gå till himlen tomhänt.

Som Enighetskyrkans medlemmar, vilket uppdrag fick ni från Gud? Som Guds elittrupp, som hans söner och döttrar, när ni gifter er bör ni ärva blodslinjen från den familjen. För att göra detta, måste ni känna omsorg för er familjs sysslor och ägna er tid på er självständighet. En sådant heligt uppdrag ges till er. Om ni därför avskiljs från mig och inte kan leva fysiskt med mig varje dag; även om Gud inte alltid kan ge direkta instruktioner till er, glöm inte att ni är begåvade med ett uppdrag under Guds maktsfär.

Se er själva som fullkomliga. Var beslutsamma att nå fullkomliga garantier för frukten som växer från fullkomliga värderingar. Dessa skatter tillhör all mänsklighet, framtida generationer, och dem i andliga världen. Detta är ansvaret som getts till dem och har fastställts av Gud. De som inte fullbordar detta ansvar kommer vara mer bedrövade än tiggare. Tiggarna kan åtminstone mata sig själva genom att tigga maten, men de som misslyckas att fullborda sitt ansvar kommer inte ens kunna äta gröt under måltiden.

Om Gud gav er tio år för att fullborda ett sådant ansvar, så borde ni under dessa tio år visa er yttersta lojalitet och hängivenhet. Hur kan ni förkorta perioden för att återupprätta barnens väg som

kan upplysa historien och göra det till en värdefull väg?

För att förminska den tio år långa perioden som planlagds av Gud till sju år, måste ni investera er svett, blod, ansträngning och hårda slit. Utan att utöva mer kvantitet och kvaliteter av era försök så kan ni inte ha herraväldet över nationen och världen. Enighetskyrkans medlemmar måste bli människor som kan fullborda sådant ansvar.

En sådan tidsålder har kommit. Fundamentet har redan lagts och arbetet på det yttre har avslutats; nu är det inredningens tidsålder. Eftersom inre inredning kräver en personlig prägel från ägaren, så kan jag inte vara frånvarande. Saker som de yttre väggarna har inte så stor betydelse för oss, men för att förverkliga det som är nödvändigt, måste vi helt säkert göra saker i steg av tid. Följaktligen, har vi en tid för förberedelse, en tid för att starta och en tid för fullbordan.

Vi måste göra en lämplig plan för varje steg i vårt liv. Vi måste göra vårt yttersta i att förbereda oss under förberedelse tiden, att prestera väl under tid och uppnå saker i fullbordandets tid. Endast då kan den inre inredningen se bra ut. Vem som än kommer därefter för att se inredningen kommer att ge komplimang för dess utsökta kvalitet och den stora ansträngningen som krävdes.

En tid av förberedelse skall komma. Ni kommer att få ett bestämt ansvarsområde och ni måste göra förberedelserna för att leva för Viljan. Därefter kommer verkställandets tid. Då måste

ni åstadkomma något, även om ni vänder på natt och dag. Därefter kommer fullbordandets tid, säsongen där hoppet förverkligas. (32-71, 21.6.1970)

3.3 Himmelriket skapat genom de Tre Stora Subjektens Princip

Sinnet står i Guds ställe. Ert sinne representerar era föregångare, era förfäder. Sinnet representerar läraren såväl som härskaren. Men, hur länge har sinnet rymts i förakt? Sinnet representerar den som är, centrerat av universum, som står i positionen som den sanne föräldern, den sanna läraren och den sanna herren. Det existerar som sann kärleks subjekt. Hur mycket har sinnet offrats för att uppehålla oss på jorden?

Även om det behandlas föraktfullt och släpas omkring, när ni har onda tankar och stjäla i gryningen, protesterar ert sinne mot er tid och säger igen, "Hej, din skojare!" Hur länge har vi förspillt tiden med en sådant sinne? Den står i samma plats som föräldern, läraren och herren. I sinnets värld, är inga försök nödvändiga. Du känner dig själv bättre än någon annan. Ingen tredje part eller vittne är nödvändiga.

Vi kan inte stå stolta inför våra föräldrar; vi skäms inför våra lärare, inför härskaren av vår nation, och vi är skamsna inför Gud. Därför måste vi ångra oss. För att återvända till vårt ursprungliga hemland, måste vi ångra oss. I det ursprungliga hemlandet, måste vi uppvakta Gud som vår Konung. Han är universums, nationens, stammens och familjens Konung.

Guden är universums, nationens, stammens och familjens lärare. Han är också deras Herre. Detta är de tre stora subjektens tankar. Genom att ha kärlekens innersta natur att leva för andra och sedan glömmer att ha gjort det, så representerar de tre stora subjektens tankar den himmelska nationen.

Om vi helt och hållet kunde äga de tre stora subjektens tankar, så skulle det vara det högsta idealet. Men även om vi inte gör det, när vi står i samma position som sanna föräldrar, så kommer lärarna stå till höger och herrarna till vänster. Därför, skulle det vara bäst om ni kunde stå i någon av dessa tre positioner. Om ni blir sanna föräldrar, sanna lärare eller sanna herrar, om ni åtminstone står i någon av dessa positioner, så kommer er registrering i Himmelriket inte vara något problem. (209-154, 28.11.1990)

3.4 Villkoren för registreringen

Fallet betyder att avskiljas från Ordet i innehåll och hjärta. Så ni bör först och främst känna till Ordet och utöva det. Genom att utöva Ordet, så måste vi fortsätta med ett föräldrahjärta. Endast de vars återupprättelse gjorts påtaglig genom gottgörelse kan ges Välsignelsen. Läpparnas ord fungerar inte. Det är genom era handlingar som ni kan bli en del av den himmelska klanen; ni blir en livsande av denna nation.

Livets faser är formandar, livsandar, och därefter gudomliga andar. Eftersom den andliga världen påverkar dessa faser, fortskrider vi genom desamma förutbestämda stegen – form-ande livs-

ande och gudomlig ande. I framtiden måste ni bli gudomliga andar. Därför måste ni registrera er och söka fram er rätta position. Detta är återupprättelsens förlopp. När den förbindelsen skapas och ni registreras, så spelar det ingen roll hur många misstag ni gör eller missdåd ni begår, ni kan inte längre styras av lagarna som är etablerade i den sataniska världen. Amerikaner kan inte styras av de koreanska lagarna eftersom deras nationalitet är olik. När ni träder in i en bestämd sfär, så kommer endast lagarna i den sfären gälla er. När ni därför överskrider lagarna från den sataniska världen, så gäller de inte er. Slutligen, kommer alla jordiska lagar inte påverka er heller, eftersom de inte gäller er. Här, måste ni skapa ett motsvarande gottgörelsevillkor. Då kommer ni inte gå till helvetet.

När vi föddes, så måste vi slutligen dö. Det är formeln. Efter döden, var kommer vi att ta vägen? Alla Enighetskyrkans medlemmar vet att de har ett andligt jag. Andliga jaget måste växa.

Vad kommer bli problemet för er i framtiden är att en dag måste ni skriva er självbiografi. En sådan tid skall komma. Frågan är vad ni har gjort efter att ni gick med i Enighetskyrkan och vad som kommer att rymmas i den meriten. Om ni jobbade på ett företag som en anställd, så hjälper inte en sådan merit. Det kommer vara skamligt att ha arbetat på ett företag efter att man gått med i kyrkan. En sådan tid ska komma.

I framtiden, så kommer en process som kallas registrering att etableras. När Nord- och Sydkorea kommer

återförenas, måste ni registreras. Innebördens av stammessias är inte problemet. Innebördens och fakta som associeras med den benämningen är det som betyder något.

Från och med nu, blir innebördens av den benämningen gottgörelsevillkoren för att ni ska gå er egna eviga livsbana. När ni går till den andra världen, så kommer det mest betydelsefulla att vara hur mycket ni ansträngde er för att ha erfarenheter i ert hjärta, genom att gå sådana vägar, och i vilken mån ni uppnådde verkliga resultat.

Ni kommer inte att finna frälsningens väg i det vanliga, inrotade livsstilarna som ni har ägnat er åt fram tills nu. Ni måste gå vägen av fullständig gottgörelse. Frälsningens försyn är återupprättelsens försyn, och återupprättelsens försyn är återskapelsens försyn. För att därför bli återskapad på nytt, måste ni gå in i den ursprungliga positionen som är oberörd av Fallet, tillbaka till nollpunkten. Där kommer medvetenhet och vanor som vi har och efternamn som Kim eller Lee, inte att finnas. Ni måste gå in i en sådan nollpunkt. Sett från Guds ursprungliga norm av skapelsen, skapades varje varelse från nollpunkten.

På grund av Fallet, är denna värld fylld med allt tvärtemot för att gå till himlen. Detta måste upphöra. Detta kan inte uppnås med ord. Världen är fylld med olika vanor och sedvanor från olika raser från olika historiska och kulturella bakgrunder, som förbinds till Satans blodslinje, som grundas på hans kärlek. Dessa vanor utrotas inte med bara ord. Bibeln påstår att de som försöker att dö

kommer att leva. Detta upprättar den paradoxala logiken: ni måste försöka att dö för att leva. Ni måste offra era liv.

På grund av det måste vi tvätta allt. Med andra ord, vi behöver återupprätta dem genom gottgörelse. En sådan process är fullkomligt nödvändigt. Så länge som vanorna eller den syndfyllda naturen ni hade en gång i den fallna världen återstår, så kan ni inte bilda ett förhållande med Gud. (150-230, 15.4.1961)

När ni går till andliga världen, om ni har inte har avslutat en sju dagars fasta inför Gud, så kan ni inte bli registrerade i den världen. Varför? Eftersom Gud har slitit i den 6.000 år långa återupprättelsens historia, måste ni fasta medan ni beskådar Guds försök. Därför, har Enighetskyrkan en sju dagars fasta som en traditionen. Den är inte för att ni ska börja lida, utan för att låta er skapa ett villkor av att ha slagit ert kropp för himlens skull. (17-182, 18.12.1966)

Hur bör vi leva? Det är att individer ska leva för deras familjer, familjerna för deras stammar, stammarna för deras raser, raserna för deras nationer, nationerna för världen, världen för himmel och jord, och himmel och jord för Gud och Hans kärlek. Vi måste leva på detta sätt tills vi dör. Vi är alla olika. Vår tradition är fast etablerad. Varför är det så? Om vi inte upprättar vår tradition, så kommer det inte finnas någon plats för registrering när man anländer i den andra världen. Eftersom det är organiserat på detta sätt, finns det inget sätt för de som misslyckas att uppfylla kraven

för att bli registrerade. Det kommer inte finnas en plats för er. Ni måste visa er som ursprungliga människor som är obesläktade med Fallet, annars kan ni inte komma in. Detta är Principernas synvinkel. (131-56, 1.4.1984)

Ni måste registreras i Himmeleriket. Abraham offrade sig själv och skapelsen på ett altare för att närma sig Gud. Sedan skapelsen blev förlorad, måste skapelsen offras som ett villkor för återuppbyggandet. Och eftersom mannen också förlorades, så var han tvungen att stå i Abel positionen, och återföra skapelsen i Abels position, och hjälpa Kain, i uppbyggandet av ett godtagbart villkor, och offra allt till Gud. Endast när det utförs på detta sätt kan Gud acceptera offret för första gången. (15-149, 7.10.1965)

Vad bör vi göra före registrering, för att födas som fullbordade människor? Utan att förstå detta klart, kan vi aldrig nå den platsen där vi kan hävda vårt subjekts natur inför himlen, platsen där vi har övervunnit allting så att vi kan stå i position av den fullbordade varelsen.

Vi människor blev födda på grund av Gud. Skälet till vår födelse kommer genom Skaparen. Vi är skapade av Honom, men varför? Det är frågan. Skapade Han oss eftersom Han ville ge diamanter till oss eftersom Han gillar dem? Skapade Han oss, eftersom Han ville efterlämna Sin kraft, eller för att föra vidare all Sin kunskap, eftersom Han gillar kunskap? Vad är vårt ursprung, vår början? Det är frågan. Om även vi skulle påstå att vi påbörjats från den

fullkomliga Guden och hade föddes i en inre förbindelse med Honom, om vi då inte mycket klart skulle förstå processen för att återvända till det ursprungliga hemlandet i framtiden, så kommer allt som återstår att inte kunna avslutas.

Bevekelsegrunden för vår födelse kommer från vår moder och fader. Vi föddes eftersom vår faders och moders liv flätades samman. Men arvet av båda föräldrarnas kännetecken var inte ett resultatet av deras liv som kolliderade. Dessförinnan, var den fundamentala processen och bevekelsegrunden som förband dessa två liv tillsammans, kärlek. När vi betraktar det värdefulla i livet och kärleken, kommer livet på andra plats, och kärlek kommer på första plats. (177-305, 22.5.1988)

För att registreras, måste vi gå till det ursprungliga hemlandet. Men detta är inte en enkel sak. Vi måste fullständigt följa proceduren. I varje land eller rike ni besöker och i vilken plats som helst i Republiken Korea finns det ett område där ni måste registrera. Vem som än sitter i receptionen, om det är en man eller kvinna, så måste de stämpla ert pass. (177-310, 22.5.1988)

3.5 Människor som kan bli ledare i andliga världen

Om ni är ett med Gud, så måste ni älska Kain. Om ni står i en position av att motta Guds kärlek, precis som ni älskar Gud med hela ert hjärta, er själ, och sinne, så måste ni älska er stam, folk och nation. Detta är det första budordet på

jorden. Det är inte himlens budord, utan ett budord i Gud Kungarike på jorden. Budordet i Guds Kungarike är att älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, själ och sinne. Men, det första budordet i Hans kungarike på jorden är att älska vår nation och ras med hela vårt hjärta, själ och sinne.

Följaktligen, är frågan hur man inympar Guds kärlek och hur man förbinder Hans kraft och till den storslagna himlen. För att göra det, måste vi ha en enorm horisontell scen runt omkring oss. Sådan människor kommer bli stamledare, patriarker eller höga präster som evigt kan ärva Guds storverk i andliga världen. (34-69, 29.8.1970)

I framtiden, kommer en tidsålder då man kommer att kunna registrera sig i Guds nation. Alla människor kommer att försöka vara en av de 144.000, eller hur? Vet ni vilka de 144.000 är? För att avancera mot en tidsålder av registrering, måste er stamsfår stå i samma position som himlens hemland. Då kommer er stam att registreras i den tidsåldern.

Tidsåldern av individuell frälsning kommer att passera. Om en president i en nation har svurit eden efter att han

gått med i Enighetskyrkan, så kommer hans folk bli Himlens medborgare. Genom att delta i en ceremoni som förrättas av kyrkan, så kommer hans folk att fly från den sataniska sfären. (219-100, 25.8.1991)

Ett viktigt fråga vi alltid bör fundera över är hur man kan förena vårt sinne och vår kropp och hur man binder samman våra äkta makar med hela familjen. Om vår kropp är formations stadiet, så är paren i tillväxt stadiet, och stammen i det fullbordade stadiet. Det är därför ni måste ena era stammar.

När Nord-och Sydkorea återförenas, så kommer registreringen att äga rum. Ni måste kunna delta i den tidsåldern för att inte skämmas över er själva. Vad, ni behöver göra är att återge er personliga historia sedan ni gick med i Enighetskyrkan Om ni återger detta felaktigt, så kommer ni fastna i nästa världen. När ni avslöjar alla detaljer i er personliga historia och passerar över dem, så kommer inget av det att stoppa er. Endast när ni lämnar bakom er en återgivelse av era verkliga prestationer, en helt utan fel, så kommer ni slutligen att gå in i registrerings åldern. (213-206, 20.1.1991)

KAPITEL SJU

Vår relation med de i den andliga världen

Sektion 1 Andliga fenomen och befrielsen av andar

1.1 Den goda andliga världen och den onda andliga världen

Andliga världen delas in i två sfärer, den sataniska sfären och Guds sfär. Om vi breder ut en väg som möjliggör för människor att förflytta sig snabbt från den sataniska andliga världen till Guds värld av godhet, så kommer problemen på jorden att lösas naturligt. Vilken slags väg är det? Så länge som vi har en speciell metod som möjliggör att man kan förflytta alla sataniska individer, familjer, stammar, och länder till den himmelska sidan, så är det möjligt.

När en sådan tid kommer till andliga världen, så kommer det att avspeglas på jorden. Som ett resultat, kommer det att uppstå alla olika sorters förvandlingar som snabbt kommer att ske och svepa genom den världen. (134-14, 1.1.1985)

Vad är den nya ideologi som vår nya rörelse förverkligar? Eftersom Gud existerar, är det en ideologi som grundar sig på Hans vilja. Eftersom Gud existerar, så måste andliga världen också göra det. Andliga världen finns och det är en plats där otaligt många förfäder bor. Det är

platsen där alla otaligt många människor på jorden idag och de som kommer i framtiden kommer att bo i.

Även i andliga världen, finns det goda och onda andliga sfärer. Onda människor måste gå till den onda andliga sfären. Om vi antar att Gud existerar och det finns en samlingsplats som kallas andliga världen, där de som kan skapa någon relation med goda och onda andar hamnar, så är även den andliga världen indelad i två olika sfärer, den av godhet och den av ondska. Vad utgör godhet och ondska? Gud vill att de goda och onda andliga sfärerna och människorna på jorden ska harmoniseras. När de gör det, så kommer varje individ sträva efter att uppfylla den ideala dubbla syftena: individens syfte och helhetens syfte. Människor har dubbla syften, det individuella och det för helheten.

Vad har mänskligheten historiskt sett strävat efter fram tills nu? Vad det godhet eller var det ondska? Varför måste vi leva i sådan misär och alltid ha hinder i vägen? Därför startpunkten, processen och det slutgiltiga målet har varit olika. När vi analyserar alla detaljer, så blir det ganska enkelt. (126-83, 12.4.1983)

Det är omöjligt att riktigt förstå sig på andliga världen utan en överblick hur

den utvecklas, agerar och förbinder sig med jorden. Andliga världen kan delas in i två sfärer, god och ond. Andliga världen existerar faktiskt, trots mänsklighetens allmänna brist på medvetenheten om det. Goda och onda andar slåss mot varandra även i andliga världen. Det finns en strid som också pågår i den världen. Goda andar kämpar ständigt för att leda onda andar till platser av godhet, och onda andar gör allt för att förhindra goda andar från att gå till godhetens platser.

Onda andar är förbundna med Satan, och människor som lever på jorden idag är under deras inflytande. Varför är det så? Oavsett om de var goda eller onda, så gick våra förfäder till andliga världen. Goda andar står på den goda sidan, inte för att de är fullständigt goda i Guds synvinkel, utan för att de satt upp betingelser för att ta avstånd från det sataniska inflytandet på jorden.

På vägen mot Guds ursprungliga ideala värld – en ideal sfär av godhet dit ursprungliga människor kan gå – så kämpar goda andar för att avancera mot det, och onda andar kämpar för att blockera vägen. Den onda andliga sfären och den onda jordiska världen är förbundna och kommunicerar hela tiden. Goda andar är de som på jorden motarbetades och konfronterades av den onda världen och som också var religiösa människor. (134-9, 1.1.1985)

1.2 Andliga fenomen

Om religionerna skulle slåss mot varandra i de Sista Dagarna, vad skul-

le hända? Vi lever i en tid då sådana fenomen lätt uppstår. Enighetskyrkan uppstod för att skydda mot det, för att skydda, genom att blockera sådan strider. Således, i tidsåldern för religiösa krig, är vi här för att skydda både anden och köttet. Andliga världen tar greppet på den fysiska världen. Det finns hundratals miljarder andar i andliga världen. Japans hundra miljoner stora befolkning är ingenting vid jämförelse. Det är inte mer än ett dammkorn under ens fot. Flera miljarder andar är på offensiven för att dominera den fysiska världen. Neuros är ett resulterande fenomen av denna verklighet. Efter år 2000, kommer människor att kunna kommunicera andligt med varandra. Huruvida de kommunicerar med onda eller goda andar, så måste de slåss även om beordras att inte kriga. Denna tid kan komma, men Enighetskyrkans Principer har uppdraget att förhindra detta.

Ett högt torn stör radiosändningar. Fenomenet med neuros är likadant. Den mest fruktansvärda saken skulle vara om endast onda andar mobiliserades och anföll den fysiska världen. Vad skulle hända om det var fallet? Oavsett hur många människor det finns på jorden, så skulle alla anfallas av onda andar.

Gud förbereder sig för det scenariot. Han utvidgar andliga världens fundament som centreras på goda andar. (55-30, 23.4.1972)

1.3 Brev från andliga världen

Nyligen, kom ett brev från Dr. Lee Sang-hun från hans fru, Han-sook är i

andliga världen. Hon skrev: ”Jag hade ingen aning hur underbar den andliga världen var eller hur värdefull Välsignelsen var. Det är som en dröm där vi är en del av den himmelska Kungliga Familjen. Det är så underbart här att jag är ledsen att jag kom hit först. Snälla förlåt mig.” Med andra ord, eftersom hon gick till andliga världen före hennes make, och hade drömlika erfarenheter – vilket kom genom hennes livstro i Enighetskyrkans – så var hon ledsen. Allt där var för bra.

Jag är en intelligent person. Genom att väl känna till andliga världen, har jag inte levt hela mitt hela liv i överensstämmelse med dess plan? Vi har kommit från ett ursprung och vi måste återvända dit.

Floder skapas av vatten som flödar ut i havet, avdunstar, stiger upp i atmosfären och därefter åter faller tillbaka på jorden. Vi måste återvända till ursprunget. Allt liv fortsätter i olika cirklar. Utan cirkulation, förfaller allt tillbaka till dess grundläggande kemiska beståndsdelar.

Vilken slags varelse är Gud? Han är som världens sinne som finns här och nu i universum. Han är som universums sinne.

Kan ni se ert sinne? Andliga världen liknar sinnet, men det är platsen där sinnets innehåll görs till en påtaglig verklighet. Det är en plats som överskrider tid och rymd. Ni kan äta vad ni än önskar. Det finns ingen anledning att oroa sig över mat, vatten eller kläder. Andliga världen överskrider allt besläktat med mat, kläder och skydd. Behöver ni bilar där? Finns det en fabriks-

anläggning för att göra bilar? Skulle det finnas fabriker för mat, tyger eller kläder? Inga av dessa existerar. Oändliga avstånd kan korsas ögonblickligen. Med vilken kraft? Med kärlekens kraft. Om ni vill se en person som ni älskar, så kommer den personen att uppenbara sig ögonblickligen.

Kärleken färdas i den högsta hastigheten och i en rak linje. Denna är inte sekulär kärlek utan gudomlig kärlek. Gudomlig kärlek är sann kärlek. När man befinner sig inom den sanna kärlekens sfär, så kommer vi att kunna förflytta oss i en rak linje i den högsta hastigheten. Då kommer vi att kunna verka på universums scen. Universum kommer att kontrolleras av våra tankar.

Genom att känna till alla dessa saker, blev jag aldrig bitter även om jag gått som en pionjär genom dalar av smärta och sorg i denna värld. Även nu, är jag fast besluten att gå denna väg tills dagen då jag dör.

När vi dör, så kommer vi finna tågspår att följa i andliga världen. Spåren i andliga världen är som de på jorden och går förbi nationella gränser. De får varken vara för smala eller för höga. De måste passa perfekt. Ingen religiös lära förutom Enighetskyrkans känner till dessa saker. Oavsett hur stolta kristna än må vara, är de omedvetna om dessa fakta. Talade Jesus någonsin om andliga världen?

I detta 1900-tal, så skryter vi om vetenskapens frontlinje. Vi följer utvecklingens formella logik, men det finns ingen annan plats än i Enighetskyrkan där vi bekräftar Guds existens med en

religiös teori som utvecklats genom en formell process. (210-225, 23.12.1990)

Jesus möter inte längre motstånd i denna tidsålder. Eftersom tiden har kommit där hela Korea kan lovorda mitt namn grundat på vår historias resultat på det globala området, så bör ni fullborda ert ansvar som stam-messias. Nu, kommer era stammar, även era mest avlägsna släktingar, att återupprättas på en gång. Att återupprätta 120 familjer på ett halvår är inget problem. Ni är nu i den äldre broderns position.

Himmel och jord kommer att försvinna och börjar om igen. Farfäder kommer att bli sonsöner, och fäder kommer stå i sonens position. Tiden kan jämföras med när en sonson blir en konung och hans farföräldrar, föräldrar, och förfäder måste tjäna honom. Messias representerar konungen. I hans land, kommer helgonen att återvända och utropa hans namn som härskaren av stamkonungariket. Detta kommer att bilda en befrielsens sfär i vilket kungadömet utgör en del av det nationella området. Hemlandet för en enorm evig värld håller på att utveckla sig. Eftersom jag inte vill att ni ska vara beklagansvärda människor som har tappat bort er lokaliseringsförmåga och som fungerar inom ett begränsat område, så skapar jag en klar, fri sfär där vi kan resa fritt i alla fyra riktningar – norrut, söderut, österut och västerut – inom det väldiga kosmos.

Vad måste ni efterlämna till eftervärlden? Ni måste lämna efter er bra saker för er nation, så att era ättlingar kan leva gott. Då kommer nationens män-

niskor att beskydda dem. Efterlämna inte pengar, kunskap eller makt. Lämna patriotiska prestationer efter er. Alla sade att jag skulle misslyckas, men jag gjorde beslutsamma förberedelser, så att jag inte skulle misslyckas. Således, kommer jag under inga som helst omständigheter att misslyckas. (213-146, 16.1.1991)

1.4 Hoppet för andliga världens människor

Vad skulle människorna i andliga världen önska? Andliga världen är en värld där ni tillfredsställs med allt enligt standarden som ni finner inom er själva. Om ni vill ha någonting så kommer det till er omgående. Det är en värld där ingenting är omöjligt för människor som är i subjekts position och som kan smälta och reagera på situationer. Om jag skulle tala om detta, så skulle folk säga att jag var sinnesjuk, men jag bryr mig inte.

Om ni vill vara värd för en fest för en miljon gäster, kan ni göra det ögonblickligen eftersom allt kommer att förberedas lika snabbt som tanken. Se på dagens bedrövlige värld i jämförelse. I Korea finns det många arbetslösa människor eller hur? Vi lever i en sådan värld. Vad skulle skapa fler möjligheter? På samma sätt som värme produceras av atom fission, om ni orsakade kärlekens fission, så kommer möjligheter att synas ögonblickligen. Är det inte troligt? (141-277, 2.3.1986)

Hur ska vi förena oss med den världen? I andliga världen, vill människorna ha en bättre position imorgon än de har

idag. Den allmänna mentaliteten bland människor som lever på jorden är att de önskar att idag ska vara bättre än igår, och att morgondagen ska vara bättre än idag. Oavsett vem vi är, huruvida det är Västerlänningar eller Österlänningar, eller människor från det förflutna, nuet eller framtiden, så är vår allmänna mentalitet att önska något bättre än i vårt nuvarande liv. Detta ändrar sig inte. Alla människor i andliga världen är likadana. De hoppas att saker ska bli bättre än de är nu. De vill att deras öde i andliga världen ska förbättras i jämförelse med deras öde i deras jordiska liv. (141-269, 2.3.1986)

De senaste sex årtusendena har varit en historia av att finna och återskapa en ny Adam. Eva kan inte skapas utan Adam. Det är därför Gud skapade en man, Adam. Därför ni måste följa mig. Blodet och köttet av otaligt många människor som kom och gick på försynens väg av återupprättelse var menat att användas som material för detta syfte. En enorm mängd andars förbittring måste konsolideras här. Vid dagen för ankomsten av Adams förkroppsligande, så kommer martyrerna som har utgjutit sitt blod och som dött under extrem förföljelse att känna deras värde för första gången.

Även om de är i andliga världen, så kommer de att befrias genom förbindelsen med förkroppsligandet på jorden. Det är så det fungerar. Det behöver inte vara ett oklart begrepp, men hur är det när vi blir medvetna om dessa skeenden? (29-271, 11.3.1970)

Oavsett vad människorna bredvid oss gör, huruvida de äter eller vilar, så måste vi gå den vägen. Framför oss, går tusentals ständigt framåt. Om ni strävar efter att gå framåt och anstränger er för att göra ert yttersta utan att vila, medan ni drar i repet, så kommer andra människor också dra i repet för er. Under tiden kommer ni se många människor att falla bort. Det är som en maraton tävling. När man springer så finns det första- och andra plats. Historien liknar detta. Över de förgångna årtusendena har otaligt många andliga människor klängt fast i detta rep. Om ni tar först platsen och går till andliga världen, och därefter förbinder er med blocket och drar in repet fullständigt, så kommer den andliga världen att återupprättas. (32-144, 5.7.1970)

1.5 Att befria de i andliga världen från förbittring

Vi måste avsluta vårt uppdrag som hänför sig till de tre tidsåldrarna. Vi måste befria människorna i andliga världen, människorna som lever i den syndfulla världen idag och även de framtida generationerna. Detta är hur befrielsen för de tre generationerna ska ske.

Detta är en enorm uppgift. Vad skulle hända om sådana drömlika saker kom att ske? Era ögon skulle stirra vidöppet, er mun skulle gapa, era öron skulle resa sig, men ni kommer att böja ert huvudet. (28-201, 11.1.1970)

Enighetskyrkan är en grupp som gör vad? Det är en grupp för fredsmäkling

och försoning. Med vem förenar vi oss med? Hittills, har Jesus och den Heliga Anden antagit denna uppgift. De hade uppdraget av att ge födelse. Uppdraget som Jesus och den Heliga Anden måste fullborda, är att ge födelse till söner och döttrar.

Bibeln påstår att kvinnor ska räddas genom barnafödande (1 Tim. 2:11 – 15). Men medlemmarna från några av etablerade religiösa grupper säger att kvinnor inte bör föda. Varför har Gud skapat ett organ så att kvinnor ska kunna få barn? De har fel. Denna vers säger att kvinnor, som symboliskt representerar Eva, måste ge födelse i hennes plats.

Eva skulle gjort fruktsamt de grundläggande egenskaperna av den Ursprungliga Modern som existerar i anden och inte kan ta en fysisk kropp. Eftersom Eva var oförmögen att skapa en standard för det ömsesidiga utbytet, försenades Gud Sin plan.

På Jesus tid, så sände Gud dessa egenskaper till Jesus som objekt. Därför har de fortfarande ingen kropp. Jesus hade en kropp, men den Heliga Anden hade inte det. Det är därför vi säger att den Heliga Anden är som eld, olja eller vinden.

Ändå, om hon bär ut sitt moderliga uppdrag, beträder våra hjärtan, förflyttar dem, och rentvår dem från synd, blir vi rena. Det är som en mor som ger födelse till ett barn och uppfostrar barnet. Precis som man får faderns beskydd, så om man ska pånyttfödas bör man ha villkoret att pånyttfödas under Jesus beskydd. Då kan man säga att pånyttfödelsen har skett.

Har Jesus och den Heliga Anden någonsin vilat? Nej, de kunde inte det. Har Kristendomen någonsin vilat? Nej. Genom att ha räddat fallna människor de förgångna sex årtusendena, har Gud någonsin kunnat vila? Nej. Inga av dem kunde vila. Har Enighetskyrkan någonsin vilat? Har pastor Moon någonsin vilat? Jag springer fortfarande runt som en uppskrämd hjort.

Varför gör jag så? Jag är sådan för att ge försoning, så att Gud, Jesus och den Heliga Anden kan vila, och så att alla våra förfäder kan koppla av. Gud är också vår förfader, eller hur? På tal om Kristendomen, så är alla helgon som har kommit och gått våra förfäder. På tal om religionen, så är alla religiösa ledare som kommit och gått, också våra förfäder. Vi måste befria alla dessa förfäder. Vi måste utföra arbetet av att befria dem från förbittring. (75-38, 1.1.1975)

Jag tänker på detta hela tiden när jag vaknar och även när jag går till badrummet. Sovande eller vaken, så tänker jag på detta tjugofyra timmar om dygnet. Det är därför jag inte är skyldig er något. Jag är inte en man som ådrar mig skulder. Hur dåraktig en ledare måste vara om han ådrar sig skulder!

Jag berättar alltid för mig själv att jag inte ska överträffas av yngre. Även nu, så går jag ut med en båt dagligen. Jag gör detta för att jag vet att de som har ett intresse av havet kommer att ha obegränsat ekonomisk makt i framtidens Amerika.

Jag gör detta för att befria andarna av dem som dog på havet. Jag åker ibland

ut med fartyget, även när jag har varnats för en storm. Det är för att jag vet att många andliga människor dog på det här sättet.

1975 åkte jag till Cape Cod för att befria förbittrade människor i andliga världen. Jag lanserade en befrielseörelse. Ingen i världen vet om detta. Varför gör jag sådana saker medan jag förföljs? Jag gör det för att befria andliga världen från förbittring. (93-96, 15.5.1977)

1.6 Enigheten i andliga världen

Den fysiska världen är inom Satans sfär medan andliga världen tillhör Gud. De två missförstår varandra ideligen. Det är ett onekligt faktum att detta har varit en huvudsakliga bidraget till förbittringen i tidsåldern av frälsningsarbetets återupprättelse. De får inte missförstå varandra. Sinnets Gudscentrerade sfär och kroppens sfär som styrs av Honom måste förberedas. Standarden för det enade fundamentet kommer att etableras enligt hur den utvecklas inom det dagliga livet. (45-211, 1.7.1971)

För att Enighetskyrkan ska ge enighet, måste den göra det utifrån andliga världen. Känner ni alla till den andliga världen? Enighetskyrkans medlemmar måste känna till den. Ni måste ena den. Tror ni att det kommer att vara lätt? Utan andliga världens enande så kommer det inte bli någon enighet i den fysiska världen. Är inte stridigheterna i dagens jordiska värld svåra? Det är de. Men stridigheterna i andliga världen är ännu svårare. Med detta i åtanke, så

kan Enighetskyrkans medlemmar inte öppna deras munnar och säga, ”Det är svårt.” (153-53, 18.10.1963)

I processen att finna idealet, vad enar det andliga och fysiska? Eftersom den andliga dimensionen är andliga världen och den fysiska dimensionen är den jordiska världen, så måste de två byta platser för att kunna bli ett. Att hålla fast vad som är ert kommer inte att åstadkomma detta. Endast när ni ger allt kommer den andra sidan att komma till er, och endast när den andra sidan kommer ge allt till er kommer ni att kunna gå till den andra sidan. Ni kommer gå till positionen som förlorades. (147-94, 31.8.1986)

För att förena den andliga och fysiska världen i framtiden, måste vi först vara medvetna om vår globala övertygelse och samlande ideologi. Då kommer vi att alltmer gå lidandets väg för att göra ett globalt genombrott. När vi gör detta, kommer de andliga och fysiska världarna automatiskt att bli en. Enighet kommer att ske därifrån, och inriktningen av vägen kommer att bestämmas. (29-284, 11.3.1970)

Kan Enighetskyrkan ena den fysiska världen innan andliga världen? Den kan den inte. För att kunna ena andliga världen, så drog jag Enighetskyrkans medlemmar på jorden in i dödens gap och tvingade dem skoningslöst.

När det händer, kommer andliga världen att hjälpa er. Ju längre ni går in i en bedrövlig situation, ju mer står andliga världen solidariskt med er.

Platsen ni kommer gå är en djup plats, himlens sfär kommer uppstå mitt i denna ras som består av trettio miljoner människor. Denna sfär inbegriper också de som gick till helvetet för länge sedan.

(49-108, 9.10.1971)

Sektion 2 Relationen mellan människor på jorden och andarna

2.1 Människorna på jorden och andarna

Denna värld är djävulens värld. Vi måste återupprätta den. Ni vet inte när ni kommer att dö, eller hur? Alla dör. Om vi inte lägger fundamentet på jorden för att övervinna och gå fram och tillbaka över dödens bergstopp, så kommer Guds Konungarrike på jorden att inte kunna skapas. Utan det, så kommer Hans konungarrike i himlen inte att kunna upprättas. Vi måste göra det möjligt att komma tillbaka till jorden med viljan efter att vi har gått till andliga världen. Endast då kan vi leva i Guds Konungarrike på jorden och upprätta och leva i Hans konungarrike i himlen.

När vi har gått till andliga världen, så måste vi kunna återvända fritt. Utan att förverkliga Guds Konungarrike på jorden, så kan vi inte återvända fritt. Detta är ingen vild fantasi. Det är så det är. Vi måste anstränga oss för att göra detta möjligt för evigt. Alla våra förfäder har misslyckats med att fullborda deras del av ansvaret att skapa gottgörelsevillkoren, och de var oförmögna att finna deras väg i andliga världen och nedstiga

till jorden för att betala gottgörelse. På liknande sätt, så kan ni inte göra samma misstag om och om igen. Ni kommer att fångas av detta faktum, eftersom Principerna är sanna. (146-223, 1.7.1986)

Det finns en mur mellan vägen som religionerna måste gå och vägen som den vanliga världen måste gå. Hur kan trolösa harmonisera med troende, och hur kan troende skapa harmoni bland sig själva i tidsåldern vid slutet av århundradet? Utan att lösa detta problem, kommer mänskligheten att delas upp i två och vara oförmögen för gå in i en ny enad värld.

Om dessa två fraktioner skulle gå in i en ny värld, så skulle det resultera i en delad värld, och detta kan inte vara idealen av den fullkomliga Guden. Jag anser att eftersom Guds ideala värld bara kan vara en, så kan de två uppdelningar inte gå in där tillsammans. Sättet att lösa detta problem kommer inte att finnas i en invecklad global angelägenhet. Problemet är hur man kan upptäcka jaget som kan ena sinne och kropp och snabbt komma till målet.

Med början från tanken att religionens och världens enighet måste komma från mig själv, så kommer frågan som Enighetskyrkan försöker att lösa idag främst. Det är inte en religion för religionens skull. Den bör uppnå solidaritet med världen, genom att finna sättet att få religiösa aktiviteter att uppnås via social aktivitet; och så bör den finna sättet som världen söker den religiösa vägen och förena dessa två. En stor mur ligger i vägen och blockerar religion och

samhället från att bli förenad – för individer, familjer, folk, länder, världen och även kosmos.

Var börjar vi riva denna mur? Var började problemet? Inte från världens ände, utan från individen. Eftersom individer gick sönder, så delades sinne och kropp och sökte seras egna vägar i olika riktningar. Vad är problemet här? Det är hur man ska kunna sammanfoga, väva ihop, sammansluta, och smälta ner olika syften till ett, och därefter hur man kan återförena sinne och kropp.

Eftersom Gud och Satan existerar, så arbetar de. Fram tills nu, har Gud väglett återupprättelsens försyn och försynen av att finna sanningen för att rädda mänskligheten. Tvärtemot emot detta, så försöker Satan att skapa motstånd mot Guds försyn. På godhetens sida och efter att den ideala världen är i samma riktning som Hans försyn, så strävar Gud mot det syftet, och urskiljer dagligen mellan rätt och fel. Å andra sidan, så vrider den onda guden Satan mänskligheten i den motsatta riktningen när han säger åt dem att inte gå den vägen.

På varje gräns och mur, så vrider Guds människornas armar och säger, ”Gå inte över muren. Gå till höger!” och Satan vrider också deras armar och säger, ”Gå till vänster!” Detta är hur vi är uppdelade. Vår rörelse gick till höger vilket resulterade i högerkanten, och resultatet av röra sig åt vänster globalt är vänsterkanten. Nu står vi vända mot den historiska tidsåldern på slutet av århundradet som har en höger- och vänsterkant. Detta är det synliga resultatet av stridigheterna mellan sinne och kropp.

Då, är frågan hur man skapar enighet. Genom att förena världen, nationen, stammen och familjen, blir individen enad? Nej. Det måste börja från en individ.

Så, genom att ställa världen åt sidan, måste vi skapa en rörelse som kan ge enighet bland individerna. En rörelse som kan förbinda den närvarande verkliga världen till religionen, och förbinda religioner till den verkliga världen, och därmed bli individer som båda sidor kan acceptera.

Problemet här, är emellertid att onda andar dominerar kroppen. Onda andar har rötterna i kroppen och goda andar i sinnet. Från detta kommer en uppdelningen mellan materialism och idealism. Sakerna som människor pratar om i denna värld utlöser sig inte bara av sig självt. När tiden närmar sig, bör syndare bekänna sina synder. De bör fullständigt veta vem de är.

Huruvida vi uppnår enighet på jorden avgörs av vittnesbörden från de goda och onda andarna på den globala nivån. Goda och onda andar slåss på den nivån. Vi kan inte iaktta det eller känna det, därför vi är en del av det. (140-15, 1.2.1986)

2.2 Människors position i andliga världen

Idag, finns det fyra miljarder människor som lever på jorden, men i andliga världen finns det hundratals miljarder själar. Frågan är hur denna värld och andliga världen, som vi betraktar som subjektet, förenas. Förenas de till vad

vi betraktar som värdefullt på jorden, såsom allt materiellt, kunskap eller ens position? Det kan inte vara så.

Det är för att andliga världen är en värld som överskrider den materiella världen. Den överskrider kunskapens värld. Eftersom den överskrider tid och rum, är det en värld där gårdagens glädje kan bli dagens, och dagens glädje kan bli morgondagens.

I detta ljus, kan den nödvändiga världen inte förflytta sig grundat på saker som vi som lever på jorden idag behöver eller värderar. Vad som är viktigt är: vad som är centrum av allt värdefullt inom andliga världens liv?

Varje själ i andliga världen hör hemma i dess egna samhälle. Precis som på jorden, så har andliga sfären också familjer, stammar, nationer och en värld.

Andliga världen är platsen där alla som nu lever på jorden, huruvida de vill eller inte, kommer att gå till och leva. Från det ociviliserade till det civiliserade, så kommer alla slags grupper av människor som kom och gick genom historien att samlas där.

Om den mänskliga historien fram tills nu har misslyckats att bli ett genom fred, glädje och idealet, vad kommer då att hända med folket i andliga världen? Hur kommer de att styras? Människor som bor på jorden kan inte helt plötsligt förändra sig i andliga världen. Det finns ett ordspråk som säger ”En vana som du skapade när du var tre fortsätter tills du blir åttio”? Det är svårt att förändra ens inre natur.

I detta hänseende, finns det någon speciell skillnad mellan människorna i

andliga världen jämfört med människor som lever på jorden idag? Skulle de helt plötsligt förändras? Det är inte möjligt. Ni skördas på samma sätt som ni levde i denna värld. Alla människor i andliga världen, är bara människor som har levt på jorden. Från det perspektivet, skiljer sig inte andliga världen något från världen som människorna lever idag. (141-267, 2.3.1986)

Andliga världen har så många olika historieströmmar. Men de kan inte komma till jorden och utföra deras arbete med deras vilja. De kan inte utföra deras arbete till denna grad. De blockeras från att göra det.

Om inte en bro byggs genom religionen, så kan endast speciella människor återvända. Till exempel, skapades många kyrkosamfund inom Judendomen, och när de stiger ner från andliga världen, så kommer huvudriktningen inte att vara en rak linje. När Judendomens olika linjer utfäster tillgivenhet, så kommer den ledande riktningen att förändras fram och tillbaka.

Följaktligen, med termer av att stiga ned från andliga världen, så kan endast de som förbinds till den raka linjen kunna stiga ned. De kan inte samarbeta med varandra i den återvändande uppståndelsens process. Människor på jorden går till andliga världen inom ett sekel. När de är i andliga världen och vill komma tillbaka till nästa generation, så måste de följa samma princip, men endast speciella personer kan göra det.

Murarna i andliga världen kommer att växa bit för bit. Den kommer att bli

mer och mer komplicerad. Nästa generation kommer alla gå till andliga världen. Således, kommer dessa murar att gradvist bli allt större. De är alla murar.

Det är nu en global tidsålder. Fundera på hur invecklat den måste vara! Tänk på hur många gånger människor måste vända sig om för att finna vägen att komma till jorden. När en sådan tid kommer, så måste murarna rivas ner. Vår avsikt är att skapa vägar som stiger ned från och träder in i andliga världen. Enighetskyrkan kommer att göra allt detta arbete. (102-29, 19.11.1978)

De, som tidigare gått till andliga världen är alla uppdelade. De kommunicerar inte horisontellt, men till viss grad så kommunicerar de vertikalt. (218-124, 14.7.1991)

2.3 Andarna är fler än människorna på jorden

Vet ni alla hur stor andliga världen är? Har ni någonsin föreställt er hur stor dess befolkning måste vara? Några spiritualister har beräknat att det finns ca. 3320 andar fästa på varje jordisk person. Om denna mängd var på vår sida, skulle vi besegras av världen eller skulle vi erövra den?

Är dessa andar rädda för atombomber? På samma sätt, om ni inte fruktar kulor, atombomber eller nationen, så kommer ni aldrig att besegras. Ni kommer helt säkert att vara segerrika. Ni måste gå bortom detta. Även om ni invänder, så kommer jag att tvinga er att gå och följa er, efter att jag låst dörren.

Jag kommer låtsas vara ägaren, och jag kommer låsa dörren när alla har passerat mig. Med dessa tankar har jag kämpat fram tills nu. (86-192, 28.3.1976)

2.4 Vandrande andar

De som förnekar Gud, är sorgligare än människor som svälter ihjäl. De sistnämnda kommer att ha en bestämd nivå i den andra världen enligt meriterna från deras goda tro, men ateister kommer inte att ha något fotfäste eftersom de förnekar andliga världen. De driver med andliga världen som om det var en stor mängd moln. De blir vandrande andar. Precis som molnen samlas och producerar regn, så samlas de och utövar en ond påverkan. De går alla till helvetet och tilldelas smärta där. Även om jag vet detta mycket väl, så måste jag rädda dem, och det är därför jag gör allt detta arbete.

Det är ett allvarligt problem att människor dör. Sextio tusen dör varje dag. Tjugo miljoner dör av svält årligen vilket blir sextio tusen varje dag. När föräldrarna, syskonen och barnen av de döda ser dem, så utvecklas den beklagliga hjärteskärande berättelsen. Om de som är kända som de Sanna Föräldrarna och inte känner medkänsla och inte gör de relevanta förberedelserna, så kommer det faktum att de var samtida med de människor som svalt på jorden bli en källa till förbittring.

Med detta i åtanke, har jag förberett en väg för att lösa världshungern med hjälp av havsbaserade projekt. Även om detta betyder att det dubblar och

tredubblar våra svårigheter, så har jag givits global publicitet och har förberett en väg för att möjliggöra för Enighetskyrkan att erbjuda dess hjälp till det närmaste problemet. Det är därför vi grundade *Washington Television Center*. Vi kommer att starta en insamlingsaktion för detta.

Eftersom människor inte lever över hundra år, så utav fem miljarder människor, går femtio miljoner till andliga världen årligen. Vad ska vi göra för dem som går till helvetet? Gud vill att vi ska skörda för Hans sida vilket Satan har sått. Vad kommer att hända ju mer detta försenas? Under de föregångna fyrtio åren, hur många har gått till helvetet? Miljarder. Detta är allvarligt. När jag går till andliga världen och de säger att, ”När du levde på jorden, så fullbordade du inte ditt ansvar, eller hur?” Hur ska jag kunna svara på det? Vi bör åtminstone fundera över detta. När jag talar till medlemmarna, så delar jag med dessa tankar och uttrycker min beslutssamhet för att ta ansvar inför framtiden. De kommer att säga, ”Du är en fantastisk person. Du brydde dig om oss.” (205-355, 2.10.1990)

2.5 Att särskilja andarnas sinnen

Inga vanliga människor i världen vet hur det vattnet smakar, medan man svettnas, som du dricker efter att ha återvänt från att ha gått ut och talat med ett allvarligt hjärta. Hur smakar det? Den kan inte ens jämföras med Cola eller vatten med honung. Det smakar annorlunda varje gång man dricker det.

Vi måste också upptäcka sådana saker; annars, kan vi inte utveckla utom-sinnlig föreställning. Ni skulle inte kunna reagera till någonting i förhållande till andliga världen. Om ni känner förtummelsen av sådana saker, så kommer era öron att bli mycket känsliga när de hör något från avstånd, ni kommer att redan ha analyserat innehållet i det ljudet. Även med förslutna ögon, så kommer ni att veta vilka som går förbi och huruvida de är bra eller dåliga människor. Ni kommer att bli klarsynta andligt. Om ni inte förstår detta, så kan ni inte urskilja mellan goda eller onda andar. Ni vet inte genom att se, utan genom sinnet. Sinnets ögon är på ett högre plan än era fysiska ögon.

Jag berättar detta för er eftersom ni har en lång väg att gå. Ni bör veta detta. Bli inte alltför självsäkra. Detta är därför det påstås i Bibeln att, ”Välsignade är det fattiga i själen, för där är deras Himmelrike.” Det är samma princip. Allt förbinds tillsammans. (96-169, 3.1.1978)

2.6 Värdet av livet på jorden

Vi vet att i tusentals år, har otaligt många människor anklagat Adam och Eva. Nu kommer ni att bli de nya förfäderna. Kommer ni att bli förfäder som kommer att anklagas av era ättlingar, eller bli välsignelsens förfäder som kommer att lovprisas? Ni står på denna korsning. Adam och Eva anklagades eftersom de misslyckades att stå i allmänhetens position. De skulle säkert varit fria från alla anklagelser idag om de följt en uppoffrande och mer allmän väg.

Ni måste veta att ni står i ett liknande läge. Som sådana, bör ni alltid tänka på att ni representerar de tre tidsåldrarna. Av denna anledning, måste ni inse att andliga världen är i era händer och att era förfäder är i er nåd. Om vi samlar det förflutna, nutiden och framtiden tillsammans, och samlar den fysiska och andliga sfären tillsammans och leder dem, så kommer de att springa till er. Vi måste fullborda det uppdraget.

Alla i andliga världen, era släktingar, även ert land, och även uppgiften av sätta den rätta traditionen för era ättlingar är i era händer. Ni bör alltid ha detta i åtanke. Huruvida du, som en ensam person gör bra i från dig eller inte kommer att bestämma huruvida dina förfäder och släkt kommer att kunna befrias och huruvida dina ättlingar kan bli befrielsens valda folk. (66-75, 17.3.1973)

Gud har försökt träffa målet i över sex tusen år utan framgång; efter att ha provat i tiotusentals år träffade Han slutligen rätt. När man funderar över det, så var tidpunkten för den fullträffen när Han kände sig som allra sömnigast och när Han var helt utmattad. Skulle Han slumra till eller stå maktlös i det ögonblicket? När Han var utmattad och sömnig, så tog Han sig samman och sköt med ett klart sinne. Efter att Han skjutit, skulle Han ha kollapsat av trötthet och av yrsel? Genom att glömma Sin värdighet, så kunde Han utropa ”Wow!” med glädje.

Hur mållös andliga världen måste ha varit! Från änglarnas synvinkel, hur mållösa de måste ha varit, genom att

säga, ”Åh, ärkeängeln misstag skapade stora problem för Gud, och nu...” I tiotusentals år har andliga världen längtat efter att målet skulle träffas. Nu har det faktiskt träffats. Vad kommer andliga världen att känna.

Om det fanns ett sådan underbar plats, skulle människor över hela världen försöka att komma in eller inte, även om inträdesavgiften skulle vara tiotusen dollar? Antag att alla människor kom och därefter klagade, ”Herre min skapare, jag har tappat bort min biljett!” Om därefter en viss tiggare i det grannskapet skulle köpa en biljett med de pengar han tiggat för, och han trädde in och bevittnade att Gud träffade målet. Vad skulle tiggaren göra? Skulle han börja att dansa där eller inte?

Då skulle Gud bli upphetsad och börja skryta om det. Han skulle börja säga, ”Åh, jag träffade det, jag träffade det. Är ingen här?” Men om Han därefter skulle se tiggaren i det ögonblicket skulle Han börja ropa, ”Din stackars tiggare?” Han skulle istället börja dansa och säga, ”Detta är underbart!” (103-86, 4.2.1979)

Sektion 3 Våra förfäder och vi själva

3.1 Förfäderna vakar över oss

När ni går till andliga världen, kommer era förfäder att komma till er eller inte? De kommer att säga, ”Wow, våra ättlingar gick med Enighetskyrkan och mötte pastor Moon!” Från den stunden, så kommer palatset och den himmelska Kungliga Familjen att börja. Fram tills

nu har det inte funnits något palats i himlen.

Mellan sonsonen som dumt gör vad jag säger åt honom och sondottern som försöker att vara smart och använda hennes egna tankar, så försöker hon kringgå mig omärkt som en ål. Vem kommer att få förfädernas lovprisning? Kommer de att lovorda sondottern som betar sig som en kanin eller sonsonen som betar sig som en sköldpadda? De kommer lovorda personen som betar sig som en sköldpadda.

Kaniner urinerar ofta. Jag vet inte om sköldpaddor gör det. Jag har inte sett dem urinera. Kaniner urinerar när de har hoppat en kort stund och gör det igen efter en kort stund. Varför? De markerar deras territorium för att stoppa andra kaniner från att inkräkta. Så vi borde vara som sköldpaddor. De som gör som det de blir tillsagda och glömmer bort huruvida det är dag eller natt, och är omedvetna om tiden och säsongerna, kommer att välkomnas överallt. Alla era förfäder i den andra världen håller ögonen på er. Det går inte att gömma sig. De ser allt. När ni går till andliga världen, så kommer ni att kunna gå igenom väggar och även hela jorden.

Vi måste gå dit och leva i en sådan värld för evigt. Eftersom vi blev skapade som Guds kärleks objekt, så behöver Han varelser som kan bli Hans objekt partners till Hans eviga kärlek. Precis som Han är evig, är vi också eviga. Utan att bli partners av kärlek, så har vi inget evigt liv.

I den andra världen, vilka kommer komma till den högsta platsen? De som

önskar att det var möjligt att födas igen som människor som tjänar mänskligheten som Gud gör. De som sympatiserar med Honom och tröstar Honom evigt kommer att komma närmast Honom: de är de som försöker använda alla bra saker de har för mänsklighetens bästa.

När mor- farföräldrarna närmar sin dödsdag, ger de inte alla sina bra saker till deras barn? Precis som mor- farföräldrarna låter frukterna av deras ättlingars arbeten gå i arv, så vi bör leva med den sortens hjärta på ett sätt som gör det möjligt för oss att säga att vi kommer efterlämna något till mänskligheten. (213-196, 20.1.1991)

3.2 Vi borde överträffa våra förfäder

När ni lämnar en kärlek bakom er större än era mor- farföräldrars och deras föräldrar i huset där era förfäder hade bott, i rummet där er mor-farfar, er far och där ni blev födda, så kommer himlen att få se kärleken skina. Hundratal, tusentals och miljoner volt av ljus kommer att skina. Om ni undrar var det skimrande ljuset försvinner, så stiger det upp från er hemstad till era förfäders generationer.

När ni går till andliga världen, så kommer ni att anlända i Himmelriket som centreras på Gud. Detta konungarrike är vårt ursprungliga hemland. Är inte Gud vår ursprungliga fader?

Adam och Eva är Guds inkarnation. Eftersom de är horisontala föräldrar med Gud som den vertikala Föräldern, så kommer de att leva med Gud, den

eviga konungen, när människor lämnar deras horisontala kroppar och vertikalt återvänder till deras hemstäder. Vem är konungen?

Om Adam och Eva inte hade fallit, så skulle de ha blivit kärlekens monarker, som genom att fullborda sig själva som Guds inkarnationer skulle de fullborda deras del av ansvaret och förbinda sfärerna av direkt och indirekt herravälde på jorden genom Guds kärlek. Då skulle Gud leva i Adam och Evas hjärtan, och Adam och Evas andar skulle bli Guds kropp. De skulle ha blivit en kropp. Tillsammans, skulle de dela och evigt andas gudomlighet och mänsklig kärlek.

Följaktligen, måste vi ta emot Guds kärlek; och därefter, är frågan vem som ligger närmare en mer grundläggande kärlek, baserad på kärleken till förfäderna Adam och Eva. Det är vår eviga väg att gå till den andra världen och fullborda vår andliga väg. (213-190, 20.1.1991)

3.3 Vi bör också besöka våra förfäders gravar

Om era mor-farföräldrar har avlidit, bör ni besöka deras gravar med känslan av att Gud är begravnen där. Från och med nu, när de dör, så skulle ni sörja och att jämra er bitterligen. Ni bör sona för förbittringen som ni orsakade genom att inte tjäna era mor-farföräldrar väl under er livstid.

Ni borde offra er hängivenhet tills Gud hör er gråt och känner igen er och tills er mor-farfar sänder ett meddelande att det är inte bra nu. Under skördetiden bör ni inte glömma bort era mor-

farföräldrar. Ni bör besöka och tjäna dem innerligt i alla de fyra årstiderna. Då kommer de att lovorda er och säga att även om de trodde felaktigt om er och trodde att ni blivit en person försvunnen i konstiga tankar i Enighetskyrkan, så har ni faktiskt blivit ett kungligt barnbarn.

Ni bör tjäna era föräldrar i er familj bättre än ni tjänar någon jordisk konung. Önskar ni inte att era föräldrar var konung och drottning? Er hjärtas lust är att era föräldrar ska stå i en högre position än Gud och en konung, och för att ni ska ha tillstånd att tjäna dem. Ni bör leva med de kungliga barnens kvalifikationer som kan göra deras mor och far lyckligare än någon annan konung i denna värld, även om ni måste att stå ut med palatsets etikettregler.

Då skulle era föräldrar inte hjälpa att lovorda er när helst de öppnar sina munnar. Eftersom era förfäder i himlen och alla era ättlingar kommer att lovorda er, så kommer enighetssfären att utvecklas centrerad på dessa föräldrar. Genom att tjäna era far/morföräldrar kommer enighetens värld för moder, fader, och barnen med barns vördnad, deras söner och döttrar, kommer att bestämma den enda huvudlinjen för alla generationer i framtiden. Enighetens frö kan sås på detta fundament. När ni har detta, så kommer ni att gå framåt drömmande. (220-349, 20.10.1991)

Sedan förstfödslovet har återupprättats, så kommer alla förfäder i de tre generationerna – mor – farfar, fader och äldre broder – att ödmjuka sig

själva inför de förstfödda, föräldrarna och konungens position, för att närvara vid deras barnbarn som deras förfäder och mor-farfar. Eftersom denna stora omstörtning av himmel och jord och en 180 graders omvändelse sker, där ett barn uppvakts som en förälder och en yngre bror uppvakts som en äldre bröder, så äger en liknande sak rum i helvetet, som ändrar dess riktning så att den kan förflytta sig mot himlen.

Således, måste vi återvända till våra hemstäder och återupprätta 160 familjer. I era hemstäder, bör ni ha folk som lyssnar till Ordet, genom att resa fram och tillbaka. När det äldsta barnbarnet från den äldsta sonen, som är roten av blodslinjen, rekommenderar det så bör alla parallella ättlingar följa efter. Samla därför alla 160 familjer och ha en festmåltid med Enighetskyrkans deklara-tions ceremoni. De bör förplikta fullkomlig lydnad till Guds prinsar och prinsessor, och sammankallas på förfädernas gravplats framför släktens grav, och hedrar dem som en konung som blivit placerad på tronen.

Ni måste kunna säga att, ”Genom de Sanna Föräldrarna har vi blivit förfäder som kan efterlämna en ny härstamning och bli en välsignad stam som påverkar befrielsens sfär! Vår stam kommer att bli Guds eviga oföränderliga hushåll och släktskap!” När det sker, kommer ni att säga farväl till Satan.

Enighetskyrkan tillåter hedrandet av förfäderna. Låt Kristendomen er utföra en minnesgudstjänst för era förfäder? Enighetskyrkan bör fortsätta och upp-rätta denna tradition. Detta är inte en

sekulär tradition. Detta blir det område inom vilket vi för evigt kan tjäna våra fysiska släktingar genom att vara släktmessias. Vi kan framgångsrikt nå alla generationer genom att tjäna den himmelska föräldern, himmelriket och våra himmelska förfäder. Det kommer bli en nation där vi kan tjäna konungen och sjunga lovord för den eviga fredens regeringstid. Förstår ni? Ni, er moder, far, familj och stam kan gå direkt till himlen endast när ni har levt i en sådan nation. (220-221, 19.10.1991)

3.4 Förfäderna vi kan möta i andliga världen

Ni måste veta hur ert hus ser ut som. Det är ett representativt hus för alla hus som människor bebor när de är på jorden. Inte bara det, det representerar även andliga världen. Ni kan bo i det huset. De som har levt på detta sätt kan naturligt och automatiskt gå till det ursprungliga hemlandets sfär, deras hemstad. Det kommer inte att finns inte någon konflikt när man möter mor-farföräldrarna eller någon annan.

När ni går till den andra världen, så samlas tusentals generationer av era förfäder där. Där kommer att finnas några av dem som gick till helvetet. Några generationer av era förfäder gick till helvetet, medan andra gick till olika platser. De är alla på olika nivåer. De som tjänade andra kommer att gå till himlen. Så ni kan vara ett exempel genom att säga, ”Allt är väl, om det finns harmoni i familjen.” Om ni lever för er familj och tar hand om era mor-farföräldrar

bara tre gånger, så kommer de inse att de hade fel.

Hur många gånger, genom mirakler och väldiga under försökte Moses tjäna i Egypten? Flera gånger -sju, tio, även mer än tolv gånger försökte han tjäna. När ni försöker att tjäna och de inte mottar er, då kommer Gud att vägleda er. Vad ni officiellt har satsat på här genom att tjäna andra, kommer ni att skörda frukten i den andra världen. Så, bland troende människor som bor på jorden i den sataniska världen, så kommer de som levat för andra, så som Gud gör att leva gott i Hans ursprungliga hemland. Även om de har förföljts och blivit motsatta på jorden, precis som israeliterna blev det utvalda folket och trädde in i Kanaan efter att de gått genom vildmarken.

Så, har ni tjänat era mor-farmödrar väl? Gud är vit. Snö samlas högt uppe på berget, eller hur? Gud är ren. Så ni vet detta i ert huvud. Tjänade dessa mor-farmödrar deras egna svärmor? De måste tjäna deras svärmor på ett sådant sätt att deras döende ord kommer att vara, ”Jag kommer att gå framåt och förbereda mig för att ta emot dig i den andra världen, precis som du har tjänat mig.”

(213-182, 20.1.1991)

Sektion 4 Den nya andliga tidsåldern

4.1 Det kommande tidsåldern av den utomsinnliga varseblivningen

När ni går över bara en bergstopp hittar ni andliga världen. I framtiden, kommer den utomsinnliga föreställ-

ningens tidsålder att komma, och det kommer inte att finnas någon som inte kan kommunicera med andliga världen. Tiden där människor anfäller varandra på jorden är över. Nu attackerar Satan och de onda andarna, men det kommer komma en tid då de goda andarna kommer att attackera. Jag gör detta för att bana vägen för det.

Föräldrarnas attityd mot deras barn är bra för att det är bra med föräldrar som är närvarande och som bry sig om deras barn med älskande hjärtan och från en älskande position.

Denna väg kan inte undvikas vem som än tar avstånd från den. Dödens väg är oundviklig. Vad händer om ni måste gå vägen ensam? Var skulle ni gå om en ensam andevärld skulle öppna sig för er? Var går de statslösa folket? Den kan vara en fruktansvärd värld. Både Satan och änglarna kommer att komma dit.

När ni öppnar era ögon efter att ni har dött, så kommer ni att inse att andliga världen existerar. Men vad skulle ni göra om Satan släpade iväg er? Satan kanske tar ett språng mot er, och säger, ”Du där! Stå längst fram i ledet!” Sådana saker kan hända. Om ni tänker på detta, kan ni sova om natten? Detta är en ofrånkomlig väg.

Jag är allvarlig när jag talar om sådana saker. Vad kommer att hända efter döden? När jag går till andliga världen, så kommer olika människor att komma till mig. Jag har gjort alla dessa uppgörelser. Jag känner till Konfucius, Buddhas och Jesus hemligheter.

Jag frågade till och med Jesus, ”Dog du inte på grund av det och det” och

han svarade, ”Ja, det gjorde jag. Hur visste du, som ledaren av Enighetskyrkan allt det?” Genom att veta sådana saker, är det även möjlighet för mig att bli vän med Jesus.

Ni eller kristna kanske kallar Jesus för, ”Herren! Herren!” men det gör inte jag. Vi är vänner. De kallar mig för en kättare när jag säger sådana saker, men ni kommer att veta vem som är kättaren, när ni går dit. Ni bör förbereda fundamentet för all dessa saker innan ni går.

Jag gör detta eftersom jag vet mycket väl att när jag går till den andliga världen, kommer det att bli en stor uppståndelse. Om ni inte kan tro på detta, be omedelbart och ta reda på det själva. Detta låter som ett hot från Enighetskyrkan. Om ni bad och frågade om kyrkan är sann eller inte, vad skulle bli resultatet? Det är vad som händer därför det innehållet har förberetts.

Det är därför jag följer denna väg, även om det är svårt. Hur är det med er? Var kommer ni att gå? Är ni redo? När ni är döende, och säger till mig, ”Åh Far, snälla hjälp mig, jag är döende och kommer att gå till andliga världen,” ingenting kan göras då. Förberedelser kan inte göras då, utan endast på jorden.

(61-327, 3.9.1972)

4.2 Att gå in i en ny tidsålder genom deklARATIONEN av Himlens Segerrika Dag

Jesus är utformningsstadiet, de tolv apostlarna är tillväxtstadiet, och de sjuttio två lärjungarna är det fullkomliga stadiet; detta är de tre stadierna. Om ni

inte kan uppfylla detta, så kan ni inte gå till himlen. Ursprungligen så tar ni emot Välsignelsen efter att ni gjort detta. Då gifter sig även Jesus.

När hela er familj börjar att tro, med alla de tre generationer, mor -farföräldrar, barnen och barnbarnen och som tar ansvar för det och det, då kan de fungera som tre generationer. När detta händer, så kan ni omgående återupprätta otaligt många generationer av era förfäder, genom att återupprätta era föräldrar.

Tidsåldern har kommit när andliga världen kan återvända till jorden. Organisationen på jorden bildar också organisationen i andliga världen, och de förblir ett. Ett sådant fantastisk fenomen kommer att uppstå, tänk vilken glädje andliga världen måste känna!

Följaktligen har tidsåldern av religionens och andliga världens seger kommit. (96-250, 22.1.1978)

Be nu, ”I överensstämmelse med Sanne Fars ord, på denna Dag av Himlens Seger, den 4:e oktober (1976), så kan ni goda andar återvända och leda era onda ättlingar på jorden till himlen genom era goda omfamning.” En tidsålder kommer när sådana befallningar kommer att bli möjliga. Eftersom vi lever inom domänen av Adams tidsålder, och andarna lever i änglarnas domän, så måste änglarna enligt principens lagar hjälpa Adam, då kommer vi snabbt till slutsatsen att de skulle vara tvungna att hjälpa. (89-113, 4.10.1976)

Den andliga och mentala världen är i stort sett en sfär av enighet. Om ni säger

att, ”Jag skulle vilja se den och den,” och vänta tjugofyra timmar, så kommer den personen att komma. Detta kommer att hända. När ni fokuserar, så kommer han att synas. Det är som att sända ut radio-signaler.

Eftersom han har ett sinne som fungerar som en mottagare, så kommer han utan någon anledning, bli nyfiken på er och känna en önskan att komma. (76-142, 2.2.1975)

4.3 Enighetscermonin och andlig hjälp

Vad är betydelsen av Sanna Föräldrars födelsedag (den sjätte dagen av det nya månet)? Efter att ha återvänt denna gång (1976), på den första dagen av den andra månaden i månkalendern, så anförde jag något som kallas Enighetsceremonin. Ni kanske inte vet vad denna ceremoni är.

I återupprättelsens förlopp, så måste ni fullkomna individen, familjen, stammen, nationen och världen och förbinda dem i en rak linje

På jorden, har jag fullbordat saker i individens, familjens, stammens, folkets och nationens nivå, men de är inte ännu förbundna till andliga världen. Inte heller har de förbundits till Enighetskyrkans familjer. Även om vägen stendlades, så måste den förbindas med andliga världen och därefter till den fysiska världen. Endast då kan Enighetscermonin äga rum.

När kan Enighetsceremonin äga rum? Sedan Kristendomen har utvecklats globalt främst i demokratiska län-

der, så är enighet endast möjlig där det finns ett globalt fundament. Utan ett sådant fundament, så kan enighet på en nivå inte förbindas till andra nivåer. Till dess, kan vi endast sikta på den globala nivån från den nationella nivån, men vi kan inte bestämma och utforma den.

Men genom fundamentet som jag skapade i Amerika, så kan vi nu skapa anslutningen. Nu har tiden kommit då nationen och världen förbinds. När denna andliga standard kan förbindas till det globala fundamentet, så kan grundat på ett sådan globalt standard, det förbindas till andliga världen för första gången.

I andliga världen, så är inte de koreanska och japanska andarna särskilt bra förbundna. Andarna från olika nationaliteter relaterar endast till deras egna länder, så vi kunde inte mobilisera alla som en enad styrka mot en global väg. Tills detta är löst på jorden, kan andliga världen inte organisera sig.

I andliga världen, är således japaner och koreaner, japaner och kineser alla fiender. Det finns så mycket fiendlighet mellan nationerna i andliga världen. Eftersom de fiendliga andarna är mot varandra, så måste de enas.

Därför anförde jag Ceremonin för Total Befrielse från Förbittring den första mars, 1975, en ceremoni för att befria och förlåta alla. Detta öppnar vägen för att även befria Satan. Genom denna ceremoni, så kan fiender inte längre behandla varandra som fiender utan måste förlåta varandra. För mig är Satan min fiende och när jag förlåter

honom är han inte längre en fiende, eftersom Gud inte betraktar honom som en fiende heller.

Nu har enighetens tid kommit. Vad kommer hända när den fysiska och andliga världen blir ett? Var inte Fallet skälet till avskiljandet av dessa två världar? Avskiljdes inte Gud från Adam och Eva? Fanns det inte en brytning i hjärtat mellan Adam och Eva? Följaktligen, när ande och den fysiska världen enas, och om en struktur mellan de olika raserna utvecklas grundat på Adams och Evas familj, stammen, folket, nationen och världen, så kan detta skapa den enighetens globala sfär. Dessa saker måste lösas; men det är inte möjligt i USA. Det kan inte göras där.

Sedan jag etablerat individen, familjen, stammen, personer som tillhör en etnisk minoritet och nationella fundament som centreras på Korea, och som expanderar till världen, och eftersom Korea är den centrala nationen, så skyndar jag mig för att komma hit. Efter Enighetsceremonin så insåg jag att min födelsedag detta år är historisk, eftersom människorna i andliga världen aldrig tidigare kunnat delta i de Sanna Föräldrarnas födelsedag från en enad position, var de inte heller kvalificerade för att fira det. Även deras ättlingar på jorden hade inte privilegierna att fira Sanna Föräldrarnas födelsedag. Det var för att de andliga och fysiska fundamenten inte var enade.

Men nu är sådana fördelar tillgängliga andligt och fysiskt. Genom att delta i detta så återupprättas de i den and-

liga världen genom deras ättlingar. Utifrån Principernas ståndpunkt, så står förfäderna i ärkeängeln position, och deras ättlingar i Adams position. Detta på grund av att ärkeängeln hjälpte till i skapelsen av Adam. Genom förfädernas enighet i andliga världen, så skapades ett fundament som möjliggjorde för dem att hjälpa till i återskapelsen av Adam på jorden. Därför, leder denna logik oss till slutsatsen att vi har gått in i tiden där våra förfäder kan ingripa i våra liv.

Av den anledningen, på denna dag, när de Sanna Föräldrarna kommer till Korea för att fira sin födelsedag, är en dag då de öppnar en annan historisk epok. Med andra ord, så har otaligt många andar i den andra världen nu privilegiet att delta i detta firande. Genom detta, så kan även kan deras ättlingar på jorden som fortfarande inte känner till Enighetskyrkan återskapas.

Vi har nu gått in i tidsåldern där förfäderna hjälper sina ättlingar och mobiliserar dem för att börja återskapelsen av det jordiska folket som står i en liknande position som Adam. Det är precis som när Gud skapade Adam med ärkeängeln hjälp.

Grundat på denna logik, så kan alla människor i hela världen ta emot privilegierna för att fira Sanna Föräldrarnas födelsedag. (83-109, 5.2.1976)

4.4 Ceremonin av ett hjärta och förfädernas hjälp

Jag har blivit ledaren av Moonklanen, inte genom tvång men genom

deras egen önskan att stödja mig. Det har förverkligats. Tror ni att jag visste att denna organisation fanns förut? Jag mötte den för första gången. Genom detta möte, så samlades alla klanledare tillsammans och presenterade mig som Koreas förälder. För att kunna uppnå en sådan sak, är denna ceremoni nödvändig.

Positionen som Sanna Föräldrar som det talas om i Enighetskyrkan är inte bara för koreaner utan var ursprungligen för hela mänskligheten och förfäderna som gick före oss. Hela mänskligheten, även från de första begynnelsens förfäder borde ha gått till andliga världen som Sanna Föräldrarnas blodssläktingar, men detta kollapsade på grund av Fallet. Jordan står i Abels position. Så genom att de som står i Abels position upprättar först förstfödslovet så kan de befria den himmelska världen.

Eftersom den fysiska världen har återupprättat förstfödslovet, så har tiden kommit för andliga världen att stödja vår strävan. Så var stark och modig. I denna stund, så beslutar jag och kungör denna ceremoni som Ceremonin för Ett Hjärta.

Ni är inte säkra på andliga världens existens, eller hur? Era goda förfäder gör stora förberedelser för att hjälpa oss, genom era klanledare. Detta förbinds till jorden som 'X' till 'Y'. Den fallna världen, jorden och andliga världen har alla haft olika åsikter. Om andliga världen försöker att gå en väg, så kommer jorden motsätta sig det. Hur kan detta övervinnas? Genom sann kärlek. (190-314, 23.6.1989)

Sektion 5 Återvändande uppståndelsen och hjälpen från andar

5.1 Positionen av våra föregångare i den andliga världen

De som, i deras livsval, erfarit Guds hjärta, och som vägleder försynen bland all historisk sorg, kan inte skåda Honom utan tårar, vem det än må vara. Genom att vara i sådan position, förstår de Guds vilja och kämpar för att bli Hans barn. När Han finner sådana besläktade andar, så kommer Gud komma till den platsen och utgjuter tårar.

Guds sorg är inbäddad inom oss, och samtidigt, inom denna nation, värld och inom alla ting. Vi borde utrota denna sorg och utveckla en rörelse för att återställa hans glädje. Att erfaras Guds sorg är det centrala med våra liv.

Frågan är huruvida vi har skapat det standard som mobiliserar människorna i andliga världen, som är okända för det jordiska folket, för att de ska kunna ge vittnesbörd om oss. Andliga världen kräver också sådana saker. Eftersom andliga världen känner Guds hjärta, så om sådana människor på jorden vädjar till dem, kommer andarna att mobiliseras för att hjälpa med arbetet på jorden att förverkliga den himmelska konungarikets ideal. Andliga världens folk kan inte komma till jorden eftersom det har blivit klagomålets sfär. (4-60, 2.3.1958)

Platsen som ni står på är inte där den gamle Adam föll. Det är bortom den kullen. Med andra ord, nu har tiden

kommit då Adam kan samtala med Gud direkt och gå rakt mot ett mål.

Utifrån denna synvinkel, så kan historierna före och efter sju-års perioderna vara helt olik. I detta förlopp, så måste de ondas styrkor stiga ner och de godas styrkor stiga upp. På grund av detta, har tiden kommit då den andliga och fysiska världen korsas.

I andliga världen, finns det onda, mellannivå- och goda andar. De står på formations-, tillväxts och det fullkomliga stadiet. Genom att anknytas till den tredje sju-års förloppet, så kommer de goda andarna ha en väg som möjliggör för dem att kontakta jorden. Det är ofrånkomligt. Eftersom formations- och tillväxt stadiet är inom Satans styre, så har de onda andarna inom ondskans herravälde haft en ledande roll, och de onda människorna har styrt hela världen. Från och med nu, så kommer andarna att börja gå över till jorden.

Andliga världen stiger ned på denna tid av skärningspunkt, och där de onda andarna stiger ned först. Denna tid av skärningspunkt är tiden av överskridandet av den mellersta andliga världen och korsningen av den goda andliga världen. På denna dag av att korsa över, så kommer de goda andarna och de goda människorna uppstå och de onda andarna och de onda människorna stiga ned. Fram tills nu, var godheten och ondskan ihop blandade, och korsade över varandra medan de steg upp och ner. Men från och med nu, så ser jag att vi beträder in i en ny dimensionell tidsålder, där godhet och ondska fullständigt kan avskiljas. (75-193, 5.1.1975)

När ni anländer till andliga världen, så kommer ni se många stora martyrer från det Nya Testamentets tid, som trodde att de skulle komma till en upphöjd plats men slutade i den mest bedrövliga platsen. De som dör och som tror att deras död kommer att ta dem till himlen, kan inte gå dit. Inställningen som de människor som dör på detta sätt är samma sak som de som blir sinnessjuka och begår självmord för himlen. Men de som led och offrade sig själva även fast de inte var martyrer, och som trodde att deras uppoffring skulle skapa himlen i deras nation, och de som hjälpte otaligt många människor att gå till himlen, kommer att bli de som slutligen kommer till den upphöjda platsen.

Vi måste utrota och korrigera andemeningen av tron. Kristendomen orsakade mycket besvär genom att lära ut sådana idéer. *Unification Thought* måste få bort dessa problem. Även om vi inte förstör det, så är det ämnad att tyna bort. Men varför måste vi förstöra det snabbt? För att om det förstörs av sig själv, så kommer det överges av Gud. Så vi måste förstöra det och frälsa det. (64-108, 29.10.1972)

Bland era förfäder, har många gått till helvetet. Vi måste befria dem alla. Föräldrarna måste gå denna väg, och ni har kommit på vägen för att följa den. Därmed är ni ämnade att följa denna väg ända till slutet.

Då kommer andliga världen att hjälpa oss genom individens, familjens, stammens, och den etniska minoritetens nivå, och fortsätta lyckan av förening.

När världen är enad, så kommer andliga världen automatiskt enas. Människorna i andliga världen stiger ner till jorden, men onda andar har stigit ner före de goda andarna. Detta är därför fenomenet neuros uppstår bland människorna på jorden. Ni visste inte detta, men alla onda andar har stigit ned på jorden och invaderat människovärlden.

Genom ankomsten av förvirrande ideologiernas tidsålder som grundar sig på de demokratiska och kommunistiska världarna, så har onda andar stigit ner från andliga världen och skapat andligt och fysiskt kaos. När de goda andarna stiger ned på jorden, så kan de sprida ut sig runt de onda andarna. Genom att ha stigit ned på jorden, så skingrar de onda andarna och intar landet som dessa onda andar hade erövrat.

När goda andar intar jorden, finns det ingen plats för de onda andarna att gå till. Så de kommer att börja kapitulera. När Satan kommer till jorden och kapitulerar, så kommer även de onda andarna att återupprättas. Så i de Ytters-ta Dagarna, måste vi även återupprätta Satan. (54-226, 24.3.1972)

5.2 Andliga världens mobilisering och hjälp

Ni måste vittna även om det inte går bra. Det är som att kasta stenar in i havet. Ni måste fortsätta göra det och inte stoppa upp förrän stenarna fyller havet och bildar ett berg. Genom detta, växer ert hjärta. Även om er kropp är detsamma, så växer ert hjärta. Gå upp i gryningen och be med tårar för ert

grannskap och ert uppdrags område. Detta är hjärtats väg och vägen för upp-rätta en förbindelse med andliga världen. Ni bör känna förnimmelsen att om Gud skulle se ner på detta grannskap, så skulle Han inte kunna hjälpa det men utgjuta tårar eftersom de alla är menade att gå till helvetet, och ni skulle känna förnimmelsen av att utgjuta tårar själva i Hans plats, och känna empati med Honom. När sympatins kraft går in i er, och möjliggör för er att utgjuta tårar som grundar sig på Guds hjärta, så kommer hela andliga världen att mobiliseras.

Som människor, bör ni röras till tårar i Guds närvaro. Inspirera Honom att vara tacksam för er och kunna utgjuta tårar, och säga att även ni är ättlingarna från fallna Adam och Eva, så är ni bättre än dem. Annars kan ni inte kommunicera med andliga världen. Endast när Gud rörs till tårar och säger, ”Som ättlingarna av den fallna Adam och Eva, och som ättlingarna av förädlarna, hur kan ni vara på det sättet!” Endast då kommer andliga världen till er undsättning Andliga världen öppnar sig därifrån. Något som är under standarden kommer aldrig att fungera. Detta är Principerna. (96-280, 13.2.1978)

Skulle ni alla vilja gå till andliga världen? Vad är mer ärligt: er längtan att gå till andliga världen eller andarnas längtan att återvända tillbaka till jorden? Från Principernas perspektiv, bör ni eller andliga världen vara mer passionerad? Andliga världen är ärkeängeln sfär, och här på jorden är Adam och

Evas sfär, barnens sfär. Bör inte barnen vara mer passionerade än tjänaren, än tvärt om?

Är ni menade att hjälpa andliga världen, eller är andliga världen menade att hjälpa er? Andarna väntar på att hjälpa till, men varför väntar de? Skulle de hjälpa er att bygga Guds Konungarike på jorden eller äta gott och leva bekvämt? De skulle hjälpa att bygga Konungariket på jorden. (161-226, 15.2.1987)

Andliga världen måste mobiliseras. Hur kan himlen bildas utan att mobilisera andliga världen? Det kan den inte. Himlen är menad att börja från de Sanna Föräldrarna, och inte från de fallna ättlingarna som har funnits fram tills nu. Precis som när den änglalika världen hjälpte till när Adam skapades, så måste andliga världen återvända tillbaka på jorden och hjälpa i återskapelsen. Utan att göra det, är det inte möjligt att bygga himlen på jorden. Är det inte Principerna? Är det inte Uppståndelsens Principer? Det kommer att erkännas som sanning när det visas som verkligt och oföränderligt. (162-114, 30.3.1987)

Jag gör ert liv hårt och gör så att ni lider, inte för att jag hatar er men för att rädda er. Ni bör inse att allt detta är för att rädda er. Ni måste förstå och vara tacksamma för att ert lidande är för er egna frälsning. Då kommer världen av det himmelska hjärtat, och hjärtats nya värld att uppenbara för er. Detta är sakernas ordning. Så när ni har hjärtats förbindelser, kan ni flyga

överallt, dag, eller natt, enligt den himmelska befallningen. Om ni är beslutssamma att ta ansvar och leda världen som ett lok, så kommer andliga världen att hjälpa er. Om ni tänker på detta sätt, så kommer det säkerligen hjälpa er. (96-278, 13.2.1978)

Om ni håller fred med Enighetskyrkan genom principernas standard, så kommer de goda andarna och förfäderna i andliga världen som förut samarbetade med den nationella välfärden att börja arbete för er. I det yttre, kan du se olycklig ut med ett platt ansikte och små öron, men andliga världen ser dig som ett lyckligt barn. Era förfäder inom tio generationer är ivriga, eftersom återupprättelsens historia förverkligas grundat på tio generationer. Men, när en ond ättling uppenbarar sig, så kommer förfäderna inom tio generationer att säga, ”Du där! Du kommer att förstöra för oss!”

Av den anledningen, så kommer de som har goda förfäder att stöttas aktivt av dem. Ni står i en sådan position. Andliga världen kommer vara evigt lycklig om ni, som är in en sådan position, kämpar med iver och stil och vinner varje strid varthän ni går. Olika onda andar drar sig tillbaka innan de visar sig. Så dessa förfäder kommer att uppvakta er som en kung.

Vi måste förbereda ett segerrikt fundament inför Guds vilja med ett hjärta som vägrar för att befläcka Guds tradition och värdighet. Ni måste be om vilken tradition ni vill upprätta. Det är en välsignad tid nu. (14-19, 19.4.1964)

5.3 Andliga världen och förfäderna

När jag ser på människors ansikten, så ser jag omedelbart huruvida de har goda eller onda förfäder. Några människor har goda förfäder och mottar välsignelser. Andra har dåliga förfäder och lider outhärdligt. Sådana människor lider outhärdligt även när de vittnar i deras område. (37-144, 23.12.1970)

När er karaktär har en svaghet, lyssna då till den sortens vittnesbörd som kan komplettera den. Lyssna till dessa vittnesbörd och absorbera dem för att förhöja er karaktär. Det är därför ni måste lyssna till många vittnesbörd om andra personers personliga erfarenheter. När ni lyssnar på dem, kritisera inte dem. Att kritisera betyder att välja mellan Satans sida och Guds sida. När ni kritiserar, så kommer ni att hamna på en av dessa två sidor: Satans eller Guds. Därför, kan kritik vara som en cancer i er utveckling. När ni är på Satans sida, så kan ni inte gå över till Guds sida, och när ni är på Guds sida, så kan ni inte gå över till Satans sida. I vårt liv, så går vi inte i en rak linje utan sicksack.

Vi är inte endast ledningarna för våra goda förfäder men också för de onda. När det gäller vår karaktär, när vi har många karaktärsdrag från våra goda förfäder så går vi godhetens väg. Men en del av oss kommer också från våra onda förfäder. En tid skall komma under era liv när ni uppför er på ett ondskefullt sätt. Om ni kritiserar, så kommer det att ge problem. Följaktligen låter orden ”döm inte andra” logiskt. (76-139, 2.2.1975)

Om ni har sann kärlek, så kan ni delta i Guds fest när som helst. Ni kommer att se tusentals förfäder och andar på grund av att ni kan överskrida tid och rum. Endast de som har ett hjärta av sann kärlek kan klara av och överskrida allt detta.

Det enda sättet att erhålla privilegiet av att ärva Guds rättigheter är genom sann kärlek. Om människor med sann kärlek skulle putta undan mig, så skulle jag bli jätteglad och inte reagera mot dem. Alla skulle välkomna dem. Eftersom den andra världen är som det, så måste ni utbildas där.

Jag undervisar dessa saker för att skapa människor som kan gå till Guds värld, andas där och synkroniseras med det. Därefter måste ni kunna dansa till den takten. Kommer jag inte också snart gå till andliga världen? Satan kan inte följa mig dit. (147-115, 31.8.1986)

Vi måste bli ett genom att motta Guds sanna ande. Eftersom människor blev födda från ursprunget, så måste vi börja från det ursprungliga subjektet och bibehålla standarden av att flytta kroppen genom denna process. Då kan vi uppnå fullständig integration. Annars, slutar det med att vi har en ofullbordad integration.

Enighetskyrkans medlemmar rör sig inom en levande verklighet med en klar bakgrund. När de därför försöker att gå sin egen väg så stoppar andliga världen dem och hjälper dem att ordna upp allt genom andliga uppenbarelser. Detta är en fantastisk sak. När ni därför ser på en medlem i Enighetskyrkan, så kommer ni

att se att hans kropp centreras på anden och alla hans förfäder är rotade i honom. Alla hans goda förfäder kommer att dras till honom. De blockerar hans kropp från att gå mot den onda världen och samlar honom och drar snabbt mot den goda världen. (162-103, 30.3.1987)

Om det fanns sanna föräldrar, sanna familjer, sanna samhällen, sanna nationer och en sann värld som styrde allt på jorden, hur underbar skulle inte denna värld vara! En sådan värld har inte blivit av. Varför har världen blivit på det här sättet? På grund av Fallet. Världen är på detta sätt eftersom den började från en osann motivation och har varit en fallen värld fram tills nu.

Om människolivet slutade i denna värld, hur enkelt skulle det vara! Människor lever evigt. De är skapade för att leva för evigt. Detta är ett bra sak, men ni har stora problem. Människor är menade att leva för evigt. Ni skulle inte veta det, eftersom ni inte har haft så många andliga erfarenheter. Men de som har andliga erfarenheter kan, i andliga världen möta alla förfäder som levde flera årtusenden sedan, inklusive Adam. (159-274, 19.5.1968)

När ni går till andliga världen, så kommer ni att möta och prata med otaligt många helgon och visa män och otaligt många förfäder. De kommer fråga er, ”Var kom du ifrån? Var på jorden? Vilket land? Var?” medan de talar om gamla minnen med er. Delar inte vänner också med sig berättelser om det förflutna när de möts? När ni går till and-

liga världen så kommer ni att möta er första mor- farfar och tusentals och otaligt många av era förfäder. Hur skulle ni känna er om de frågade er, ”Du är oduglig, vilket slags liv levde du?” Funderare över det. (148-320, 26.10.1986)

5.4 Andarnas hopp

Om våra medlemmar i Enighetskyrkan har ett ärligt, älskande hjärta som gör de Sanna Föräldrarna lyckliga i deras liv, så kommer de att vara i rytm med den andra världen.

Vad skulle människorna i andliga världen tro? Skulle de inte vilja ta med något så att jag skulle kunna äta och sedan se mig äta det? De är mer entusiastiska än vad ni är. Det är sant. Ni vet inte, men de vet allt. De vet allt som kommer att hända i framtiden. Ni är okunniga, men den andra världen har mycket klar kunskap och förståelse.

Människorna i andliga världen vet mycket klart hur de kan hänge sig själva och tjäna mig. Alla fem sinnen känns som en stimulerande kraft från mig. Ni har inte kunnat känna förnimmelsen av detta hittills, men ni kommer att kunna känna förnimmelsen av detta när ni förbinds med mig. (207-97, 1.11.1990)

5.5 Den återvändande återuppståndelsen och återfödelsen

5.5.1 Den återvändande återuppståndelsen

Precis som de goda förfäderna kunde gå in i livsande nivån från the form-ande

nivån när Jesus kom på jorden, så har också era förfäder gått in i sfären som ger dem det speciella privilegierat att återvända tillbaka till jorden genom gottgörelsevillkoren ni satt upp. När ni förstår detta och blir segerrika förgreningar, så står ni i en position av att ha skapat liv, och därför kan era förfäder hjälpa er. På så sätt, bör ni vara grunden för tusentals generationer av era goda förfäder att de kan återvända.

Jesus tid var tidsåldern när andliga världen hjälpte villkorligt för uppståndelsen till livsandenivån. Men nu är tidsåldern då de villkorslöst hjälper för uppståndelsen av den gudomliga andenivån. Eftersom en sådan tidsålder har kommit, så finns det inte någon större välsignelse. Med andra ord, så hjälper andliga världen till. (14-21, 19.4.1964)

Världen har motsatt mig. Hur mycket försökte inte världen att döda mig och bli av med Enighetskyrkan? Vi kunde styra vår skuta bort från allt detta eftersom jag inte var galen.

Jag har bundit ett rep till Gud högt däruppe enligt himlens och jordens väg. Människor försökte få ett grepp om repet, men de misslyckades. Till slut, skapade detta krig mellan kyrkor och nationer, och drev länder till fördärvet. Enighetskyrkan kämpade och slog ut de etablerade kyrkorna, politiska partierna, och de demokratiska och kommunistiska världarna som motsatte det. När repet hänger högt upp, tror ni att de kan avskilja det med deras egna styrka? Kan de klippa av Enighetskyrkan? Oavsett om det grundar sig på filosofi, religi-

on eller kommunikationen med andliga världen, så är ingen bättre än oss i teorin. Detta hände när jag var i Amerika. Det finns en spritualistorganisation, och dess ledare var Arthur Ford. Han hade hört om pastor Moon från Asien. Våra missionärer besökte inte dem personligen De tog med *de Gudomliga Principerna* böckerna till människor som hade fått andlig kommunikation och berättat för dem att, "Var snäll och kontrollera vilken slags bok detta är. Jag kommer tillbaka om en vecka." När missionärerna återvände efter en vecka, så sa människorna, "Åh, Mästare, var snäll och kom!" (208-193, 18.11.1990)

Vi bör offra till Gud med ett teoretiskt system och ett praktiskt fundament med vilket vi kan underkiva andliga världen. Denna offerceremoni var dagens morgonlöfte (November 17, 1990, den trettonde Barnens Dag). På den platsen, så bad jag eftersom tiden hade kommit, så måste strömmen som hade flödat omvänt genom himmel och jord nu flöda i rätt riktning. Eftersom Gud har återupprättat förstfödsörätten, så kommer alla söner som föds framtiden att vara inom Hans kontroll. Därför, så kan den himmelska lagen inte gottgöra djävulens sfär, i tidsåldern av den andra sonen efter återupprättelsen av de förstföddas födsörätt. Fram tills nu, har alla andar i andliga världen förolämpat Abel på jorden. Precis när den förstfödda sonen mördade och offrade den andra sonen, så har vi fått förstfödsörätten, och från och med nu kan vi även styra andliga världen.

Nu måste de hjälpa oss att motta väl-signelser. Ju mer de motsätter oss, ju djupare faller de ner i gropen. Himmelsk välstånd ändrar sig snabbt. I framtiden, så kommer de kräva att ha en bild av mig hängandes i alla deras hus. Från andliga världen så kommer era förfäder att förmana er. Därmed så kommer de som hänger upp vår flagga och min bild och bugar dagligen till det att ge liv åt arbetet att återuppväcka deras förfäder.

Jag behöver inte säga dessa saker, för att det låter som om jag försöker säga till er att fullkomligt tillbe mig. Jag gillar inte säga sådana saker, men det finns inget annat sätt.

Fram tills nu, har otaligt många lågnivå spiritualister berättat för er att inte gå till Enighetskyrkan. Men de vet från och med nu, att om Buddha, Jesus och Konfucius inte uppmuntrade människor till att gå till Enighetskyrkan, så kommer de överträda den himmelska lagen. Varför? Eftersom religionen jag undervisar är Föräldrarnas. (208-153, 17.11.1990)

5.5.2 Svar om återfödelsens princip

I Asien talar människor inte om pånyttfödelsens principer utan om reinkarnationens principer, som är en bud-distisk idé. De ser den återvändande uppståndelsen som ett sådant fenomen, eftersom de ser det som det enda beviset. De ser inte helheten. De andliga människorna i andliga världen vill dra nytta av människorna på jorden. Det är deras önskan.

De ursprungliga människorna som inte har fallit, är värdefulla varelser som

kan klara av den änglalika världen och universum. Tack vare Fallet, gick människor ner flera nivåer och måste därför gå tillbaka upp till den ursprungliga positionen. Genom att stiga, så gör man inte det i steg utan genom nivåer och återupprättar individer, familjer, stammar, folk, länder, världen och hela vägen upp till kosmos.

Ursprungligen, skulle människorna komma till denna värld. Men eftersom det inte finns något sätt att gå upp hela vägen i ett steg, så måste varje nivå grundläggas och gås igenom, från individen till familjen, från familjen till stammen och från stammen till rasen.

Enligt Guds syn på andliga historien, så kommer de som dog före det Gamla Testamentets Tidsålder, vilket är tidsåldern av försynen av individuell frälsning, längtar efter att gå in i den tidsåldern och motta dess förmåner. Varje steg man går upp kräver oundviklig gottgörelse. Genom att passera varje steg så krävs det oundviklig gottgörelse, som i fallet med Kain och Abel.

Även om en ande som heter A har hjälpt till från denna tidsålder fram tills nu, så kan han inte gå till nästa nivå så där enkelt. Det måste finnas en period av gottgörelse. Det kan inte avklaras på en dag eller två utan snarare över en tidsperiod, som sju år, fyrtio år, sjuttio år, eller även några århundraden.

Eftersom ande A, som har hjälpt till fram tills nu men inte kan fortsätta hans uppstigning innan hans period av gottgörelse slutar, så återvänder han till andliga världen. Ande A vill att någon på jorden som kallas B ska lägga fundamentet,

men om B misslyckas med att gottgöra inom perioden och dör, så väljer ande A någon annan kallad C och väntar otåligt på att återvända genom C. Således, är anden som återvänder till C samma A som hade återvänt tillbaka till B.

Säg att andepersonen är Paul. Om A, som han försöker återvända tillbaka genom, misslyckas med att gottgöra inom den perioden och dör, så återvänder Paul genom B och hjälper honom att uppstå. Det måste finnas en gottgörelseperiod.

Enligt Principerna, så fullbordas inte gottgörelsen i en handvändning. Av den anledningen, om B, den andra valda personen, inte gottgör, så väljs nästa person C som den som kommer igen. Så slutligen, kommer Paul att återvända genom C. Om B lämnade ett meddelande eller gjorde något, så skulle han säga att han arbetade som Pauls assistent nu. Person C kommer i nästa tidsåldern också att säga i ett meddelande att han är Pauls assistent och att han även är Paul. På detta sätt, ser det ut som om Pauls ande uppenbarade sig i B och återigen i C runt hela världen.

Genom att se på ett sådant fenomen, så kan människor få för sig att kalla det reinkarnation. Det verkar som om detta fenomen är reinkarnation. Människor pratar på detta sätt, eftersom de inte ser helheten. Sådana fenomen kommer att visas i denna tidsålder så väl i de globala som de kosmiska tidsåldrarna.

Ursprungligen, var människor inte menade att leva under Satans kontroll utan inom sfären av Guds direkta herravälde. Men tack vare Fallet, så har

de levt i det fallna området. För att fly från detta fallna område, måste de beta- la gottgörelse som individer och som familjer. Utan att gottgöra detta, så kan de inte fly. Varje nivå liknar ett fenomen av reinkarnation eller en själavandring, eftersom andarna måste synas i varje tidsålder genom detta återgående fenomen.

Utifrån denna synvinkel, så gäller allt detta även er. Om ni bara har tro som en individ, men dör innan ni har en familj, så måste ni övervinna familjens, stammens, folkets, nationens och världens standard. På grund av detta, så kommer ni inte veta hur många tidsåldrar det kommer att ta. Det motsvarar oändligheten. Även Jesus kunde inte gå över den nationella standarden. För att göra det, så var han tvungen att komma igen, och endast genom att gå över nationens bergstopp kan han gå in i himlen. Just nu, är han i paradiset och samma resonemang gäller här.

Personen som Jesus kommer till och vägleder och bor inom kallar sig själv för "Jesus." Genom se på detta, så tror personen att Jesus är född igen i honom, vilket väcker en teori om reinkarnation. Ni måste förstå en sådan andevärld väl.

Människor är menade att leva i Guds direkta godhetens herravälde istället för det fallna styret, och måste således fly från det onda herraväldet. Det är därför sådana saker händer. Jesus gjorde det andligt. Det gjorde även Kristendomen.

Från denna synvinkel, inordnas uppståndelsens principer exakt till verkligheterna av andliga världen. Med andra ord, så undervisar det er om andliga

världens formler. Hittills, har otaligt många religiösa människor upplevt dessa okända fakta om den andliga världen, men har inte förstått dem klart.

När ni hör denna princip, lär den inte bara som en teori. Det är svårt nog för mig att bara finna denna princip, men ni måste utöva den i era egna liv och uppnå seger. Jag kan inte att lära det till er.

Med andra ord, istället för att bara lära er om Noas familj, Abrahams familj, Jakobs familj, tidsåldern av Moses, Johannes Döparen och tidsåldern av Jesus och stoppa där, så gäller det att ha en förståelse om dem och att betala gottgörelse för dem, och därmed återupprätta ett segerns fundament. Jag kommer lära det till er när ni har gjort det.

Om vi inte vänder våra tidigare nederlag mot Satan till seger, så kan vi inte förverkliga Guds vilja. Personerna som tog ansvaret för återupprättelsens försyn – som Noa, Abraham, Jakob och Moses – visste inte detta. Men Herren som kommer till jorden måste gottgöra individernas, familjernas, stammarnas, folkets och ländernas misslyckande. Han är representanten som vet allt detta och kan sätta det i rullning tills den ideala världen upprättas. Om han inte gör det, så kommer det inte att förverkligas.

När man möter Messias, vad kommer att hända om ni tror på och följer honom? Om ni möter honom när han fullbordar tidsåldrarna av individen, familjen, stammen, folket och nationen, så kommer ni också att gynnas av de tidsåldrarna och att stiga till den nationella nivån. Men, för de i tidsåldern av

individen som mottar Messias och som därmed stiger till tidsåldern av familjen, så måste de betala gottgörelse på jorden, precis som andarna gör.

De måste även gå igenom gottgörelsens förlopp för att stiga från tidsåldern av familjen till tidsåldern av stammen, ju längre de har stannat i Enighetskyrkan, ju mer gottgörelse har de betalat. Ju längre de har varit här, ju närmare är de till mig.

Vägen upp till nationens tidsålder är en vertikal uppstigning, och det nationella systemet bör vara beslutsamma och höja sig över här. Men om ni inte fortsätter uppstigningens process, så kan ni falla bort, för hur hög nivån som ni än uppstiger till så återkommer samma fenomenen, tack vare gottgörelsens lag; detta är den andliga fenomenets natur. Gottgörelsen blockerar er väg. Det orsakar motstånd. Det är därför det är lätt att falla ned efter att ha tagit en risk och gjort ett misstag. Om ni misslyckas här, så kommer ni att kollapsa.

Nationen Israel och Judendomen förberedde sig att ta emot Messias för över fyra årtusenden sedan, men eftersom Viljan blev ouppfylld genom hans förtida död, så kollapsade det förberedda fundamentet fullständigt. Därför har otaligt många människor offrats upp och nedgångarna i den processen.

Detta händer med huvudfåran av Guds försyn, men det händer också till många underordnade människor runt om i världen. Genom detta, så betalas global gottgörelse.

Eftersom försynen stiger upp som en huvudfåra på så sätt, så tar andra

människor runt om i världen en inordnande eller en motsättande position och betalar gottgörelse. Saker organiseras genom sådan gottgörelse. Fram tills nu, har otaligt många religioner offrat mycket under återupprättelsens förlopp.

Frågan är hur människorna i andliga världen och de religiösa människorna på jorden kan uppnå den högsta nivån av godhet? Med andra ord, hur intar de sina platser efter att de har överskridit den nationella nivån? Denna person blir Messias; han kommer att söka det. Eftersom han vet vägen för gottgörelse, så när människor förenar sig med honom, så kommer deras gottgörelse period att förkortas, även om de inte har betalat gottgörelse. Om en nation tar dess plats med honom, så kommer alla individer av den nationen att inkluderas. Om en nation betalar gottgörelse så kommer dess familjer, stammar, folk och nationen i sig själv att stiga till den globala nivån. Genom att se på detta, tänk hur snabbt världen skulle återupprättas om en nation återupprättades!

Endast genom att upprätta en nation kan vi överskrida paradiset. Paradiset är samma sak som vänterummet innan man går till himlen. Om misstag återstår som begicks av Adam, Noa, Abraham och Jakob när de genomgick återupprättelsens process, så måste allt detta gottgöras. Utan att betala gottgörelse, så kan inte den horisontella utvecklingen äga rum.

Från denna synvinkel, så kan vi veta hur viktig en nation är. Om vi har en nation, så kommer vi inte att falla bort. Som ett exempel, den tyska regeringen

ingriper i utlänningarnas angelägenheter i Tyskland på samma sätt som den gör med dess egna medborgare. Om en utlänning gör något orätt, deporteras han. Om någon deporteras och om han är statslös, var kan han gå? Han har ingenstans att gå. Även om en sådan person skulle dömas till döden, så skulle de inte ha någonstans att överklaga.

Samma sak kan sägas om den sataniska sfären. I den sataniska sfären, är vi deras fiender. Precis som troende är deras fiender, hur mycket hatar och förföljer de oss i deras sfär? Inte bara det, även om även de deporterade oss för att döda oss, så skulle vi inte kunna gå någonstans för att överklaga. Eftersom nationen är viktig, så söker Gud efter den.

Jag söker efter en nation, så ni måste betala gottgörelse för individen, familjen, stammen, folket och nationen. Ni måste gå igenom gottgörelse förloppet som en individ, en familj, en stam och ett folk. Annars, finns det inget sätt för världsnivå förloppet. Eftersom nationen är centrum, så måste varje nation gå igenom den centrala nationen för att gå denna väg.

Om ni dog utan att återupprätta en nation, så skulle ni endast återvända tillbaka till jorden för att stödja individer och familjer, som varit oförmögna att arbeta med en värdig myndighet. Ni skulle inte vara kvalificerade att slåss för ockupationen av den sataniska världen.

Därmed, kan ni registreras endast när en nation uppenbarar sig. Har ni registrerats? Ni har registrerats med Enighetskyrkan, men inte med Guds

enade nation. Kan ni vara medborgare utan en nation? Nej.

På grund av detta, hoppas alla människor i andliga världen att de kan hjälpa människorna av denna nation. Endast om ni är i denna nation så kommer det återvändande fenomenet att ske horisontellt.

När fenomenet uppstår horisontellt, så kommer fundamentet som ni arbetar för att återstå för er. När ni stiger upp för att finna nationen, så spelar det ingen roll hur mycket gottgörelse ni betalat, ni skulle förlora allt om ni kollapsade.

Om ni har klättrat upp ända från boten, men sedan skulle kollapsa, så skulle allt försvinna. Detta hände upprepade gånger. Men när detta görs på en horisontell nivå, vad ni har arbetat för kommer att återstå för evigt. Med andra ord, i tidsåldern av att uppstå genom återupprättelsen, så förlorar ni allt ni kämpade för genom gottgörelse, men när en nation upprättas och vi arbetar horisontellt, så kommer det att vara tidsåldern där era ansträngningar kommer återstå som era prestationer, istället för att försvinna som gottgörelse. (54-277, 24.3.1972)

