

BOK SEX

VÅRT LIV OCH DEN
ANDLIGA SFÄREN



Innehåll

Kapitel 1 Livets väg

Sektion 1 Vår livsväg	773
1.1 Vi kan inte förutse vår närmaste framtid	773
1.2 Vart går vi i livet?	775
1.3 Vår livstid är förberedelsen för vår väg till den andliga världen	779
1.4 Livet är alltför kort	782
Sektion 2 Den korrekta förståelsen av döden	783
2.1 Döden är det oundvikliga slutet av jordelivet	783
2.2 Liv och död är en process som förbinder tre världar	787
2.3 Döden är en överföring till en bättre värld	792
2.4 Döden är uppståndelse (<i>seunghwa</i>) till en högre dimension	794
2.5 Vår attityd när vi möter döden	797
2.6 Välsignelsen öppnar vägen till det eviga livet	800
2.6.1 Vikten av evigt liv	800
2.6.2 Konceptet om evigt liv har sitt ursprung i kärleken	803
2.6.3 Välsignelse och evigt liv	806
Sektion 3 Värdet av vårt liv på jorden	809
3.1 Jorden är platsen där kärlekens frukter skördas	809
3.2 Himlens människor är skapade på jorden	814
3.3 Äganderätten i den andliga världen bestäms på jorden	817
3.4 Vårt liv på jorden är upptecknat i detalj	822
3.5 Synder som har begåtts i köttet borde gottgöras på jorden	826
3.6 Att leva i harmoni med naturen är värdefullt	829
Sektion 4 Hemligheten med att inträda i himlen	833
4.1 Himlen är en plats som man beträder i äran av kunglig familj	833
4.2 De som förkroppsligar kärleken från hjärtats fyra stora sfärer kan inträda i himlen	836
4.3 Kroppen borde vara i harmoni med anden	840
4.4 Himmel och helvete är delade baserat på absolut sex	844
4.5 Äktenskaplig kärlek är den centrala blomman från kärlekens ideal	849
4.6 Att gå in i himlen som familjeenhet	854
4.7 Himlen är att leva ett liv för andra	859

Kapitel 2 Hur är det i den andliga världen?

Sektion 1 Den andliga världens verklighet och dess lagar	864
1.1 Den andliga världen är en oändlig värld som överskrider tid och rum	864
1.2 Kärleken härskar i den andliga världen	869
1.3 Kärleken är som luften i den andliga världen	876
1.4 Livet och relationerna för människorna i den andliga världen	877
1.5 Det finns inga begränsningar för mat, kläder och husrum i den andliga världen	884
1.6 Kärleken är auktoritetens ursprung i den andliga världen	888
1.7 Den andliga världen är världen för Guds lag och ordning	891

Sektion 2 Himmel och helvete	893
2.1 Himlen är världen för kärlekens ideal	893
2.2 Himlen är där människor tjänar och leva för varandra	898
2.3 Det himmelska kungadömet i den andliga världen måste uppstå genom kungadömet på jorden	902
2.4 Jesus och paradiset	905
2.5 Helvetet har ingen relation till Guds kärlek	908
2.6 Vi väljer att gå till himlen eller till helvetet	915
Sektion 3 Förhållandet mellan dem i den andliga världen och dem på jorden	917
3.1 Den andliga världen är uppdelad i goda och onda världar	917
3.2 Människornas situation i den andliga världen	919
3.3 Den andliga människans fulländning kan bara ske genom människorna på jorden	921
3.4 Samarbeta från den andliga världen	925
3.5 Ateister är som vandrande andar	928
Sektion 4 Våra förfäder och vi själva	929
4.1 Vi är frukten av våra förfäder	929
4.2 Förfädernas räddning kommer från dem som lever på jorden	931
4.3 Välsignade familjer och att ära föfäderna	935
Sektion 5 Den andliga världen måste bli känd	938
Sektion 6 Domen	938
6.1 Gud har inget koncept av fiende	938
6.2 Sanna Föräldrar utfärdar domar baserat på den styrande lagen om kärlek	942
6.3 Personlig synd kommer att dömas av klanen i himmelrikets familjedomstol	949

Kapitel 3 Sanna Föräldrar och den andliga världen

Sektion 1 Sanna Föräldrars auktoritet och mission	954
1.1 Sanna Föräldrar är Guds inkarnation	954
1.2 Härskaren över himmel och jord är universums axel	956
1.3 Vi går till himlen genom Sanna Föräldrar	957
Sektion 2 Sanna Föräldrar och byggandet av himmelriket	963
2.1 Guds godkännande sigill behövs för att bli Sanna Föräldrar	963
2.2 Att bygga himmelriket och enandet av den fysiska och den andliga världen	969
Sektion 3 Sanna Föräldrar och den sanna kärlekens arbete	973
3.1 Sanna Föräldrar och välsignelsen av helgon och mördare	973
3.2 Utjämningen av den andliga och den fysiska världen genom den kosmiska expansionen av den sanna Välsignelsen	976
3.3 Sann kärlek befriar helvetet på jorden och i den andliga världen	979
3.4 Registrering för himlen och Välsignade familjers andliga sfär	984
3.4.1 Vad som fordras för registrering	984
3.4.2 Den andliga världens förenade sfär inkluderar en mittsfär och ett fängelse	987
Sektion 4 Den Sanna Familjen och den andliga världens arbete	989
4.1 Heung-jin nim och upprättandet av förstfödsrätten i den andliga världen	989
4.2 Guds Försyn för Cheongpyeong och befrielseceremonin för föfäderna	993
Sektion 5 Livets slutliga önskan	995

KAPITEL ETT

Livets väg

Sektion 1 Vår livsväg

1.1 Vi kan inte förutse vår närmaste framtid

Det är ett vanligt talesätt att människor kommer och går. Detta stämmer också för de mest framstående människorna i historien. Ni måste vara medvetna om att de himmelska principernas fortlöpande inflytande i historiens flöde också gäller oss, till och med i detta ögonblick. Också vi själva ska komma och gå. Vi vet inte enligt vilka inre sammanhang eller genom vilka förhållanden vi kom att finnas här, men vi vet att verkligheten är den att vi kom till denna värld, har kämpat med alla slags fenomen och ideologiska koncept, och kommer slutligen att lämna denna jord.

Om det är så, för vad kom vi hit, och i vilket syfte går vi bort? Talrika filosofer och religiösa människor har ägnat sina liv åt att finna lösningar på dessa frågor men har misslyckats. Den mänskliga historien har fortsatt fram till denna dag fläckad av sorg från dessa ständiga misslyckanden, och den fortsätter också nu på denna väg. (8-178, 6.9.1959)

Varför kom jag till världen? Varför måste jag dö? Vart går jag? Du borde

aldrig tillåta dig själv att tro att du kom till världen på grund av din egen vilja. Du kom till världen, men du känner inte till källan och syftet bakom din födsel. Du är ovetande om motivationen och syftet med dig själv. Med andra ord, vi föddes utanför våra egna önskningar. Så vad finns det då att vara stolt över? Vi har ingen kontroll över vår födsel; vi är bara förvaltare av detta liv, och vi kan inte undvika dödens väg. Därför är varje försök att vara stolta över oss själva ömkligt. När vi väl är födda är vi ämnade att leva och ämnade att dö. (7-178, 6.9.1959)

Vi rör oss mot en bestämd plats vare sig vi känner till det eller inte. Vi går mot den platsen både när vi arbetar och när vi vilar. Inte bara vi själva, utan också detta land, denna värld, och dessutom himmel och jord rör sig mot en bestämd plats. Detta är ett ovedersägligt faktum. Till vad slags plats kommer vi att gå vid slutet av detta liv? Det här är en mycket viktig fråga som mänskligheten måste lösa.

Genom religionen, filosofin och studier av historien har människor uppåddat kraft att lösa denna fråga. Därför kan ni inte neka till att ni alla är fångna i det här och dras med detta öde. (8-194, 20.12.1959)

Otaliga visa män och grundare av religioner har stannat upp på sin väg i livet, avbrutit bekymren i sitt medvetande och sitt hjärtas håg och frågat sig, vart är jag på väg? De har kämpat för att finna en lösning på denna fråga. Men ingen har hittills med säkerhet kunnat påstå – min kropp, själ och hjärta, mitt liv och mina ideal skyndar sig mot den ideala bestämmelsen, därför borde alla och envar som finns i himlen och på jorden följa mig på min väg. (8-194, 20.12.1959)

Idag lever människor bara i sjuttio, åttio år. Vårt hjärta vet att vår livstid är alltför kort för att tillåta oss att återupprätta alla områden där det goda har trasslats till i historien. Inte ens en miljard år skulle räcka till för det. Ändå måste vi upprätta ett varaktigt band till godhetens sfär under denna korta period av sjuttio eller åttio år. Vår hjärna och vårt samvete blir desperata, eftersom de vet vilken oerhörd uppgift detta är. Vi borde inte dö! Om vi dör kan vi inte uppnå det. Under vår livstid borde vi upprätta denna hjärtats förbindelse och återupprätta det ursprungliga hemlandets suveränitet på denna jord. Vi måste finna den ursprungliga hemorten, bistå den himmelske regenten och leva med hans människor i hans nation. Då först kan vi gå till himlen i den andliga världen. Så bråttom vårt hjärta skulle ha, om vi visste att vi inte kunde gå och leva i den världen! (155-27, 6.10.1964)

Även om jag har ett bestämt levnadsöde, vart försöker min kropp att gå? Vart försöker min själ att gå? Vil-

ken inriktning har mitt liv? Vart försöker mitt hjärta att gå? Mina önskningar, förhoppningar och ideal – vart försöker de leda mig? Fastän vi inte kan besvara dessa frågor måste vi följa vägen för vår bestämmelse. När vi dör kommer vår kropp att bli begravd i jorden. Kommer mitt sinnelag, mitt liv, mitt innersta hjärta, mina ideal och till och med mitt hopp att begravas tillsammans den dagen min kropp ska begravas? Försvinner de? Om du inte har integritet, en klar medvetenhet om syftet och definitiva svar, kommer du oundvikligen att bli en olycklig människa. (8-194, 20.12.1959)

I vilket syfte föds vi? Vad borde vara fokus för våra liv, och i vilket syfte går vi vidare? Vi kan aldrig svara på dessa frågor utan att ta med Gud i beräkningen. Utan Gud kan vi inte finna den verkliga bevekelsegrunden i våra liv. Den som är utan bevekelsegrund kan varken skörda frukten av sitt arbete eller få ett erkännande av sitt värde. En byggnad är konstruerad efter arkitektens utkast. En byggnad som är uppförd utan referens till det ursprungliga utkastet kan inte vara vad arkitekten ursprungligen avsåg. (21-100, 17.11.1968)

Om du startar från en felaktig utgångspunkt kommer du att sluta på en felaktig plats. Därför måste man, när ett skepp ska ge sig ut på den stora oceanen, ta ut kursen och omsorgsfullt följa kompassen från det ögonblicket då skeppet seglar ur hamnen. Vad är då avgångs- hamnen för människans liv? Folk känner inte till det. Var kan vi finna rikt-

ningen, den kompass som kan leda oss att nå vår destination i världen bortom denna? Människor har inte kunnat hitta den, därför har de vandrat omkring fram och tillbaka. Hur mycket de än har försökt har de inte kunnat övervinna sina mänskliga begränsningar. (172-28, 3.1.1988)

1.2 Vart går vi i livet?

Vad är livets syfte? Vi behöver fundera på denna fråga en gång till. Källan till vårt liv kommer inte från oss. Således tillhör säkerligen inte vårt livs syfte bara oss själva. Ingen skulle motsätta sig idén att vara lycklig i livet. Ingen skulle tillbakavisa ett strålande liv. Men realiteten är att ingen av oss är fri att leva på det sättet. Ändå önskar vi alla att vara stolta över oss själva, att leva fritt med hänsyn till vår egen vilja och att bli ihågkommen motsvarande. Delar av dessa önskningar kan vi alla hitta inom oss. (7-178, 6.9.1959)

Ankomsten av höstens årstid förutsäger att vintern är på väg. Bara den som har livskraft kan komma igenom vintern. Varelsen utan livskraft har ingen chans utan måste dra sig tillbaka därifrån. Därför behöver nytt liv bli injicerat innan vintern anländer. Nytt liv borde omfatta en ny princip och tanke, vara baserat på en ny kärlek och en ny syn på livet, världen och kosmos. Utan dessa kan det nya livet inte överleva vintern. Det må vara en svår väg, men har du en gång fått vitalitet nog för att gå igenom vintern, kommer våren att komma när-

mare för varje dag som går. Vårdagarna möter dig. *Unification Church* går en sådan väg. (35-68, 3.10.1970)

Vi lever i vår värld på jorden, ändå vet vi att detta inte är allt som finns och att den andliga världen existerar. Den fysiska och den andliga världen existerar inte separat från varandra utan är förbundna med varandra som en värld. Var finns då den plats som de är bestämda att gå till för att slutligen stanna? Vi lever nu i köttet på denna jord, men vi rör oss mot den eviga världen. Vi går igenom tonåren, tjugooårsåldern, trettioårsåldern, och efter att har vuxit ifrån vår ungdom går vi in i den period, då vår kraft och vitalitet är som bäst. Sedan passerar vi gradvis denna höjdpunkt och närmar oss slutligen ålderdomen. Likt den nedgående solen kommer vårt liv på detta sätt till en slutpunkt. (140-121, 9.2.1986)

Människor som känner till den andliga världens existens förstår att vårt liv i denna värld är kort, och att den värld vi går till efter döden är evig. Således är det fysiska livet en tid för förberedelse inför den eviga världen. Är det inte så det förhåller sig? (140-121, 9.2.1986)

Vart går människor? De går mot den andliga världen. Den andliga världen är som oceanen. Vi är ämnade att gå dit. Precis som det finns olika strömmar i oceanen, utvecklar sig oändliga förändringar i den andliga världen. Inom oceanens huvudströmmar finns en mångfald liv i harmoni som inte finns i sötvatten. Precis som det finns fisk av många olika

arter i havet, finns det många nya familjer som lever i harmoni med varandra i himlen och på jorden. Vi måste bli sådana familjer innan vi går till den andliga världen. (141-306, 2.3.1986)

Vart går då människorna? De går mot himlen. Hur är det med änglar? De går också till himlen. Hur är det med mor och far? Också mor och far går till himlen. Och din hund? Den går inte till helvetet. Vid tiden för Koreakriget försökte en rik familj att fly söderut. De hade en hund som de hade skrutit över att den var mycket dyr, men de tog den inte med sig. De band den bara vid dörren och sa, – Hejdå, nu går vi. Våra medlemmar i *Unification Church* skulle inte göra något sådant. Nu kan hundar och hela skapelsen följa sin herre till himlen eller vart som helst dit deras husse eller matte kan gå. (78-336, 10.6.1975)

Vi måste hitta ett sätt att övervinna alla de komplicerade omständigheterna i både den fysiska och den andliga världen samt människans komplexa tanke-system. Vi borde vara medvetna om det märkliga faktum att vi kan gå framåt med ett klart ideal genom att rikta in oss på en enda enkel riktning. Vi kommer oundvikligen att följa bestämda steg av utveckling och förberedelse i våra liv. En viss kraft kommer att följa oss genom de olika stegen på vår väg. Kärlekens drivande kraft kan svara inom alla sfärer av vårt liv. Således är vi födda genom kärlek, vi får kärlek, ger kärlek, och går till kärlekens värld. Vi återvänder till Gud. Resultatet återvänder till upphovet. Där-

för måste vi tänka på samma sätt som Gud tänker. (126-144, 12.4.1983)

Vart borde vi gå? Var är platsen som vi måste gå till, om det så betyder att vi sätter vårt eget liv på spel? Den dagen måste komma, då vi söker Gud, följer honom, och jublar i vårt hjärta – en dag när vårt hjärta säger oss att det inte finns något större hopp. För detta står vi ut med smärta, misshandel och bitterhet och håller ut hela detta jordiska liv igenom. Kan vi inte gå framgångsrika genom världen kommer vi att gå under tillsammans med den. (8-202, 20.12.1959)

Varför vill människor inte dö, inte ens när de lever ett medelmåttligt liv? Varför vill de leva? Vad är livets ursprung? Jag är säker på att ni har många frågor som dessa. Men era frågor kan inte få ett svar genom de filosofiska böcker som är skrivna av människor. Filosofin har hitintills faktiskt bara sökt efter själva vägen till Gud. Vad är då religion? Ett religiöst liv börjar när du känner Gud och lever tillsammans med honom. (186-12, 24.1.1989)

Vi borde inte ignorera den andliga världen. Vi är skapade för att slutligen gå dit. Därför borde till och med förmögna människor, i sina dagliga liv på jorden, leva i överensstämmelse med Principerna och uppfylla enighetens ideal, och skapa en balans mellan de fysiska och de andliga världarna. Det är möjligt att forma en yta av utjämnade ömsesidiga förhållanden mellan de båda världarna. Denna balanserar sig själv och bor-

de rotera i en mjuk rörelse på den vertikala axeln. Inte ens när den roterar i 360 grader borde den stanna. Om Satan kan göra den minsta anklagelsen kommer allt att fastna. En människa borde träda fram, vars liv roterar runt en vertikal axel och aldrig svänger. Den tidsåldern kommer, då man på allvar kommer att beakta familjen på nytt. Det kommer att vara en epok för en omprövning av *Unification Church*. Kyrkan kommer inte längre att behövas. Det kommer att vara den ursprungliga tidsåldern, då vi kan leva med Guds närvaro. (271-277, 28.8.1995)

Hela världen står inför samma situation och mönster av korruption när det gäller livets område, kärlekens område, och härstamningen. Allting är intrasslat i samma degradering. Därför kan du stå innanför gränslinjen till himmelriket på jorden om du kan tillbakavisa allt som din kropp önskar i den sataniska domänen, och helt förflytta dig till ditt samvetes sfär. På det viset kan du uppnå frihetens sfär som leder till Guds gränslösa, oändliga "nation", himmelrikets värld på jorden och i den andliga världen. Du måste inse att du behöver gå till den platsen. Människor lever i okunnighet om dessa frågor. De kommer till helvetet eftersom de går till den andliga världen omedvetna om vad som händer bakom kulisserna. (258-343, 20.3.1994)

När vi en gång har kommit till världen är det oundvikligt att vi kommer att dö. Vart går vi efter döden? Vi går inte bara upp i rök. Vi är tvungna att gå till den andliga världen. I den världen kom-

mer vi att se en himmelsk nation. Vem är då herren i den andliga världen? Det är Gud. Därför borde vi bli Guds söner och döttrar. Om vi inte blir Guds barn, kan vi inte träda in i himmelen. (208-109, 17.11.1990)

Såvida det finns en andlig värld, tror du att den ständigt skulle förändras? Det finns ett talesätt: "En människas sinne förändras morgon och kväll, men bergslandskapet förändras aldrig." Den andliga världen är också oföränderlig. Anta att Gud existerar; skulle han vara ombytlig? Gud är oföränderlig. Ifall det fanns en nation i den andliga världen under Guds herravälde så skulle den nationen vara oföränderlig. Invånarna skulle leva för evigt enligt upprättade lagar, utan något missnöje. Den nationen skulle vara bestående i dignitet och harmoni och överleva genom att anpassa och förädla sig. Den platsen skulle inte behöva någon revolution. Alla som försökte göra revolution skulle försvinna. (203-326, 28.6.1990)

Ni borde alla gå till det välsignade landet Kanaan. Eran för den globala byn har anlänt eftersom jorden var skapad för att bli Kanaans välsignade land och eftersom den fysiska världen har förts närmare himlen. Med uppfinningen av satelliter har vi inträtt i en tidsålder då vi kan se universum från platsen vi sitter på. Den tiden kommer, när satelliter kommer att ansluta oss till den andliga sfären.

Sedan kommer datorns tidsålder. Det finns datorer i den andliga världen

som visar allt som är upptecknat över en människas liv på jorden. Vi kommer till en tidsålder då en människas egen historia och allt om hennes liv kommer att avslöjas på ett ögonblick. På samma sätt har den tidsåldern då helvetet på jorden breddat ut sig, genom Unification rörelsen ersatts av en era för himmelrikets ankomst på jorden. (266-296, 28.6.1990)

Betalade Adam och Eva för maten de åt i Edens lustgård? Den var helt gratis. I det avseende gav Gud, som skapade omgivningen för människan, helt fritt ett oändligt värde till dem. Följaktligen är vi naturligtvis försedda med allting av oändligt värde när vi går till den andliga världen och lever där. Gud lever i den andliga världen, hans ursprungliga hemland. Där köps inte mat för pengar. Det är en plats där allting kan tillgodoses till en grad som ligger utanför vår föreställning.

Ni är som ni är för att ni inte känner till den andliga världen. Om ni härstamade från den ursprungliga linjen, utan relation till Fallet, skulle ni helt säkert känna till den andliga världen. (263-78, 21.8.1994)

Varför längtar vi efter det ursprungliga hemlandet? Det är detsamma som kärleken till våra föräldrar, våra syskon, vår partner och vårt land – bergen och strömmarna i vårt hemland på jorden. Världen bortom döden följer samma formel som sann kärlek. I vårt ursprungliga hemland kan vi finna våra föräldrar, vår partner och syskonen. Allting finns där, till och med härlig mat. Mat kan bli

genuin bara när den fysiska maten och andlig mat är kombinerade. Varför måste vi lida så här? Det är för att vi går till vårt ursprungliga hemland. Vi gör detta för att arva en andlig värld som är fylld av hopp. (225-135, 5.1.1992)

Din hemort är inte fastlagd till ett begränsat utrymme. Du måste kunna leva var som helst som om det vore din hemstad. Vart du än går, lev på den platsen och tänk att det är din älskade hemstad. Vem som helst som kan sammanföra Koreas alla fyrtio miljoner människor att leva i harmoni, skall finna hur värdet av hans andliga jag har ökat i den andliga världen. När du tänker på din hemstad, var då säker på att du tar den andliga världen med i beräkning när du strävar efter att få en kärleksfull karaktär. Och lev för andras skull som om de vore dina föräldrar, äldre bröder eller äldre systar. Om du är utrustad med ett sådant tänkesätt kommer hela världen att bli din hemort när du går till den andliga världen. (209-17, 24.11.1990)

Vad slags väg borde medlemmarna i *Unification Church* gå? De borde följa den väg som Gud önskar. De borde följa vägen för Guds vilja. Vad är Himlens vilja? Himlens vilja består av en väg för individen, familjen, samhället, nationen, världen och även för den andliga världen. Ni vet inte så mycket om den andliga världen, eller hur? Experten på det området är mannen som står här framför er just nu. Den andliga världen existerar verkligen. (121-146, 24.10.1982)

1.3 Vår livstid är förberedelsen för vår väg till den andliga världen

Det spelar ingen roll vad ni må anse om det, naturens gång kan ni inte göra någonting åt. Ingen av er vill dö, eller hur? Är ni säkra på att ni kan undvika döden? Det ordnas av naturen. Och efter samma logik måste ni också följa den andliga världens lagar. (247-95, 25.4.1993)

Den andliga världen är vårt hemland; den är det ursprungliga hemlandet. Den här jorden är hemlandet för vår ursprungliga kropp. Den andliga världen är hemlandet för vår ursprungliga natur. Den värld vi kommer till efter denna, är en värld av hjärta – den andliga världen. Därför, om vi tränar oss själva inför vårt framtida inträde i den andliga världen kommer vi inte att ha några problem när vi väl kommer dit. Amerikaner måste äta hamburgare och ost, inte sant? Koreaner måste äta *kimchi* och *kochujang*. Om det finns hamburgare och *kimchi* i den andliga världen, då... Om vi lever våra liv på jorden i samma rytm som den andliga världen kommer det alltså inte att bli så smärtsamt när vi kommer dit. (207-72, 1.11.1990)

Hittills har människor trott att allting försvinner med döden, men så är det inte. Livet fortsätter i den andliga världen. Vi måste göra förberedelser på jorden för att komma till nästa värld. I den andliga världen andas man kärlek. Därför borde du leva med kärleken som centrum för ditt liv på jorden, för

att kunna andas fritt i den andliga världen. Den andliga världen är en värld där man andas kärlek. Du måste tänka på den som en värld där kärleken är luften. Den fysiska döden börjar i livets andra skede. Därför finns det ingenting att vara rädd för. Döden öppnar portarna till en ny början. (249-280, 11.10.1992)

Den andliga världen är vår ursprungliga hemort. Under ditt liv på jorden måste du upprätthålla en standard som tillåter dig återvända till din ursprungliga hemort i andliga världen och leva där i evighet. Du kan inte leva som du önskar här på jorden. Du kan inte leva som jordbundna människor som har varit ovetande om dessa saker. Du måste lära känna den andliga världen och leva motsvarande. Sedan, när du lämnar den här världen, kan du stå inför Gud och upprätta en förbindelse med himlen. Om du inte känner till den andliga världen är det omöjligt att skapa en sådan förbindelse. Du måste därför vara klart medveten om den andliga världens verklighet. (295-120, 19.8.1998)

Den andliga världen är fylld med luften av kärlek. Om ditt andliga jag inte är förberett kommer det inte att kunna andas i himlen. Världen här är en värld av luft, men den andra världen är den andliga världen av kärlek. Du måste förbereda ditt andliga jag så att det kan känna kärlek. Gör du inte det, kan du inte upprätta relationer i den andliga världen. Detta är ett problem och det kommer att öka. Det kan ta miljoner år att lösa. (265-327, 1.12.1994)

Ni skulle alla ha att göra med ursprunglig kärlek. I den andliga världen fungerar kärleken som luften. Först när era celler upplever fulländning i kärlek kan allt bli naturligt. Alla celler andas, eller hur? Ni kan ge näring till kärlekscellerna genom att bli ett sant par och låta era celler växa med Guds kärlek. Sedan kan ni beträda Guds värld och andas er kärleks luft för evigt. På det sättet kommer ni inte att dö. Eftersom kärleken är roten, är den andliga världen en plats där allting görs möjligt genom kärlek. Du kan skapa vad som helst för dina kära. En sådan andlig värld existerar. Vårt ursprungliga hemland existerar. (283-267, 13.4.1997)

Vad är det för skillnad mellan saltvatten och sötvatten? De smakar olika. Havsvatten är salt. Sötvatten har ingen smak alls. På samma sätt finns det ingen arom på jorden. Men i den andliga världen finns arom. Vatten har kraften att upprätthålla liv men salt behövs för att skapa liv. (229-90, 11.4.1992)

Flodvatten borde flyta till havets djupaste lager. Sötvatten från en stor flod kommer ändå att bli saltvatten när det kommer ut i havet. Till och med vatten från en flod som är berömd för sina klara strömmar kommer att bytas utan dröjsmål när det en gång rinner ut i havet. Det får en helt annan färg och smak. På samma sätt går alla människor slutligen till den andliga världen. Sötvatten kan inte behålla sin karaktäristik när det väl blandas med havet. Det blir oundvikligen havsvatten.

På motsvarande sätt borde religiösa människor under sin livstid förvärva möjligheten att lägga till saltvatten till sina liv. Då kommer det inte att finnas någon konflikt i den andliga världen. Om sötvatten rinner ut i havet och kvarhåller sin ursprungliga karaktäristik kommer det att bli problem. Likadant blir det om människor går till den andliga världen så som de är, de kommer att befinna sig i allvarliga svårigheter. (244-178, 7.2.1993)

Vart flyter en flod? Den flyter till havet. Havsvatten är olikt flodvatten. Jordan motsvarar flodvattnet och den andliga världen är som havsvatten. Allt levande på jorden kommer att gå vidare till den andliga världen. När sötvatten och saltvatten blandas, vad händer då? Vad händer med sötvattenfiskar när de sätts ut i saltvatten? Sötvattenfiskar kan inte överleva i saltvatten; de kvävs.

Därför borde de vänjas vid det salta vattnet. Det är detsamma som att det är okej att dricka vattnet överallt. När vattnets färg och temperatur är desamma, skulle det vara okej för er, var ni än skulle dricka vattnet. Om den fysiska världen och den andliga världen skulle vara förbundna med varandra plötsligt, skulle du dö precis som en sötvattenfisk i saltvatten. Hur kan du andas i den situationen? Det tar två veckor för laxen att gradvist vänja sig vid vattnet när den simmar från saltvatten upp i sötvatten. Laxen avancerar i olika steg för att smärtan i omställningen till den nya omgivningen, ska bli mindre. (256-61, 12.3.1994)

Hur skulle sötvatten känna det när det flyter ut i havet? Skulle det värja sig och säga, ”jag vill inte gå”? Skulle alla floder tänka så? Om jag frågar er vart ni går efter döden, är jag säker på att ni alla svarar att ni går till den andliga världen. Hur kommer ni då till den andliga världen? Ni kommer dit genom att dö. Eftersom det är fallet vill ingen dö. Vad händer då när floden slutligen flyter ut i havet? Vad skulle hända om sötvattnet skulle bli fullkomligt uppslukat av havsvattnet? Skulle sötvattnet må bra av det? Det skulle vara chockat som om allting hade gått sönder, eller ska jag säga krympt... Det skulle få en stor chock, som om det som ursprungligen hade varit det största nu skulle bli det minsta. (229-209, 12.4.1992)

Trots att människor inte vill gå till den andliga världen måste de ändå alla gå. Ni alla här, var snälla och räck upp handen om ni tror att ni aldrig kommer att dö. Om ni så stöter kniven i bordsskivan och svär någonting annat, är döden ändå oundviklig. Vart går man efter döden? Man går vidare till den andliga världen. Livet på jorden är som en stor flod; men hur stor floden än må vara så flyter ändå allt mot havet. De som säger, jag kan inte gå till havet, jag vill inte gå till havet, må vara vid liv men de är nästan döda. Det är detsamma som att inte inse värdet av sin existens. (229-88, 11.4.1992)

När vi tittar noga på effekten av vad vi gör i vårt liv innan vi går till den andliga världen så kan vi se att det är en allvarlig sak. Den andliga världen är den okända

världen. Vi är bestämda att gå till den andliga världen, en okänd värld. Det är en värld som breder ut sig i all oändlighet. När man går dit kommer man att kunna möta alla sina förfäder. Det är en plats där du kan möta tusentals och tiotusentals av dina släktingar på en gång. Dina förfäder kommer att utvärdera dig när de möter dig. (142-160, 9.3.1986)

Det finns ingen väg att förbereda sig på. Låt oss tänka på vårt liv som helhet. De som vet att deras ungdom är en tid för förberedelse inför den mogna åldern, kommer att bli framgångsrika. Livets mitt är den tid då man ska förbereda sig för ålderdomen. Ålderdomen är tiden för förberedelse inför den andliga världen. Jag vet mycket väl att livet är som en träningskurs, en period av förberedelser där man uppnår en bra och mångsidig karaktär. (147-188, 21.9.1986)

För närvarande skapar nationsgränser och visa problem i världen. Men när en gång språken är förenade kommer vi att kunna leva på vilken plats som helst som om det vore vår hemort och vårt land. Slutligen kommer allt att utvecklas i den riktningen. Folk i Sovjetunionen och Amerika kommer därför att leva tillsammans som en enda familj.

I framtiden kommer TV-apparater att göras så små som en plånbok. Är inte det vad som sker nu? Finns det inte mikro-tv som får plats i fickan? Vi har kommit till en tidsålder där man genom satellitförbindelser kan se allt som händer, var man än befinner sig. Världen förs till oss i kondenserat format. Människans

liv blir mera bekvämt; det blir lätt att förflytta sig till vilken plats som helst. Det måste komma en tidsålder då vi kan resa runt och ha alla dessa små saker i vår bil. Man kommer att kunna lämna Korea och resa runt i världen tills man är sjuttio, åttio år gammal. Det kommer säkert en sådan tid. Jag gör förberedelser för den tiden. (238-361, 22.11.1992)

1.4 Livet är alltför kort

Vårt liv är alltför kort. Tio år kan gå förbi och vi är knappt medvetna om det. Allting kommer att vara avgjort inom trettio år efter ert bröllop. Så är det, livets väg väntar inte på er; den har bråttom att gå sin egen väg. Alla måste vi dö en dag. Tror ni att ni slipper dö? Kan ni vara säkra på att ni inte kommer att dö? Man måste dö. Vart går vi efter döden? Tror ni att det finns en andlig värld? Jag satsar hela mitt liv på detta verk på grund av den andliga världen – eftersom jag känner till den andliga världen – till och med medan jag leder hela den här världen. Livet på jorden varar bara ett ögonblick. Det är som de tio månaderna du tillbringar i moderlivet. (143-333, 21.3.1986)

Unification Church är en plats där man kan göra förberedelser för att gå till den andliga världen, därför är det en plats där man kan kvalificeras för den världen. Så frågan är, om du går igenom examen som fullkomlig eller om du går igenom den ofullkomlig. Det finns också möjlighet att misslyckas och bli diskvalificerad.

Sedd i ljuset av detta måste du förbereda dig att gå till den andliga världen medan du lever på jorden. Livet på jorden liknar en vandrares resa. Du måste gå igenom många kurser. Som kvinna är du född av dina föräldrar, du lever med dem och når en viss ålder. Trots att du kanske inte vet platsen där du är född, möter du en man och går vägen tillsammans med honom och föder ett barn genom kärlek. Du arbetar i livet på detta sätt som om du skulle arbeta med att dra en vagn. Men man vet inte när vagnen kommer att bryta samman. Vissa tider reser du på branta, steniga backar. Ett enda misstag och vagnen kan bryta samman. Vad ska du göra om den går sönder? Du kommer inte att kunna gå vidare. Du måste laga den. Om du inte kan laga den har du verkligen bekymmer.

Därför är det så att om du inte har styrkan eller förmågan, kommer det att ta dig ett år, två år, eller till och med tio år att färdas denna väg. Om du inte kan klara detta kommer du att gå under. Sådan är din resa. Ibland kanske du stannar upp någonstans och möter många människor. Du kanske stannar på alla möjliga platser. Livet är som en resa. Slutligen leder dig dock denna väg till den andliga världen. (229-209, 12.4.1992)

Livet passerar mycket fort. Med tiden kommer du att förfoga över en viss vishet och börja förstå världens gång, du är redan fyrtio eller femtio år. Ett årtionde går förbi så snabbt som ögats blinkning. Tio år till och du blir sextio – men bara för ett ögonblick. Efter sextio tar det ing-

en tid alls förrän du är sjuttio. När jag nu tänker på det, kan jag verkligen instämma i talesättet ”Livet är bara en flyktig dröm”. (188-38, 16.2.1989)

Våra liv varar bara ett ögonblick. Vår levnadstid går upp och ner mot skalan av de eviga värdena. Som vikterna på en våg, går det upp och ner. Så är det. (46-155, 13.8.1971)

Låt oss säga att du lever i omkring åttio år. Om du tar bort tid för sömn är det redan reducerat med hälften, till fyrtio. Är sova att leva? Att sova är som att vara död. Att sova betyder död. Av den anledningen ägnar du bara hälften av tjugofyra timmar av din tid till att kämpa med livet. Vad blir det då om vi tar bort en timme för varje mål? Du behöver en timme för varje mål du äter.

Vidare, om vi räknar bort den tid du tillbringar på vänners fester, grannens sextioårsdag, begravningar, sjukdagar och så vidare, tror du att du verkligen lever ens halva ditt liv? Sista gången jag räknade efter fann jag att vi bara spenderar sju år på att verkligen leva våra liv. Utav dessa sju år, hur många dagar kan man räkna som en dag då du verkligen har levt? Hur många dagar inalles? (49-336, 24.10.1971)

Livet i den fysiska världen är kort. Vi lever inte så länge. När du vet detta, kommer du att ångra tiden du äter och sover. Du kommer att äta medan du är på väg. Du kommer att sova på vägen och ta din återhämtningspaus medan du går... Så eländigt! Men medan du

gör detta, kommer du att få välsignelser utan motstycke. Du borde inse att allt detta kommer att bli ett historiskt dokument. (80-226, 23.10.1975)

En människas lycka sträcks ut och krymper ihop som ett resårband. Om någon, som är född med en förmåga av 100 procent, gör av med 120 procent, kommer hans efterkommande att gå under redan under hans egen livstid. Spenderar han bara upp till åttio procent däremot, kan han ge de återstående tjugofem som en välsignelse till sina efterkommande. Så borde det vara. (78-333, 10.6.1975)

Sektion 2 Den korrekta förståelsen av döden

2.1 Döden är det oundvikliga slutet av jordelivet

Det finns många människor som har levt till denna dag och trott att döden är livets slut. De säger, – Om jag får leva sjuttio eller åttio år är jag nöjd. Om jag dör är det ok. Det har funnits människor i historien som på djupt allvar har funderat över hur de skulle kunna leva för evigt. De undrade om det fanns någon möjlighet att leva efter döden. Ju mer man klamrar sig fast detta ideal desto mer tänker man och frågar sig, – vad är livets mening? Varför föds vi och varför går vi vår väg genom livet som vandrare? Människor brukar säga, livet är ett bittert hav, eller livet förgår som dagg på gräset. Men om de kunde leva för evigt skulle det inte finnas något tillfälle för sådana bekymmer. (39-229, 15.1.1971)

Otaliga visa män och grundare av religioner har stannat upp på sin väg i livet, avbrutit bekymren i sitt medvetande och sitt hjärtas håg och frågat sig, vart är jag på väg? De har kämpat för att finna en lösning på denna fråga. Dessa människor steg fram för att lösa den frågan, men ingen har hittills med säkerhet kunnat påstå, – Min kropp, själ och hjärta, mitt liv och mina ideal skyndar sig mot den ideala bestämmelsen. Därför borde alla och envar som finns i himlen och på jorden följa mig dit. (8-194, 20.12.1959)

Skulle du vilja leva evigt här på jorden eller skulle du hellre leva för evigt på en plats där du kan vara ett förkroppsligande av kärleken, utan en fysisk kropp? När Gud vill visa dig den oändliga världen i hans skapelse, kan du då följa Gud med din kropp? För det behöver du ett andligt jag. Detta är ett faktum, inte fantasi. Om Gud stod i centrum för andlighet och om Han behövde en varelse som Han kunde relatera till, skulle Han vilja ta människor med sig och visa dem, ge sin eviga ideala sfär av skapelsen i dess helhet till dem. (111-112, 1.2.1981)

Anta att du bara hade ett enda klädesplagg att ta på dig. Om någon försökte ta det ifrån dig med våld skulle du desperat kämpa emot. Låt oss säga att du hade kläder för varje årstid, vår, sommar, höst och vinter. Antar att det är vår och någon har vinterkläder på sig. Du skulle gå och säga till honom, det där är vinterkläder, varför ta du inte av dem? Du skulle behöva ge honom kläder för

våren. Du skulle behöva ge sommarkläder till en människa som bär vårkläder på sommaren och säga åt honom eller henne att byta. Frågan om att dö är likadan. Människor vet inte att det finns ett framtida liv. De vet inte om att det är någonting mera värdefullt än detta fysiska liv. (200-91, 24.2.1990)

Gud har gjort oräkneliga ansträngningar för att leda dem som lever på jorden med sekulära mänskliga förhoppningar istället för ett friskt hopp som kan övervinna dödens dal genom längtan efter den eviga världen. Därför har människor som har levt ett trosliv lärt ut att vi inte borde leva med hopp som är begränsade till denna jord. Snarare borde vi omfamna det hopp som övervinner döden och drömma om en värld av evigt hopp. (6-44, 22.3.1959)

Alla kommer ni att gå till den andliga världen någon gång. Är det en sfär eller två? Det är en värld. Hur kommer livet i den världen att vara? Har ni någonsin funderat på det?

Fiskar kan inte överleva utanför den vattenvärld de lever i. Vatten är en absolut förutsättning för deras liv. Fiskar som lever i en flod borde inte bara vistas i flodvatten. De borde också simma fram och tillbaka till havet. Varför borde de leva så? Vissa sötvattenfiskar kan inte föröka sig utan att smaka vatten som står i förbindelse med havsvatten. Ni borde vara medvetna om detta. Vissa havsfiskar måste komma till sötvatten och smaka det för att kunna föröka sig. De båda världarna måste upple-

vas. På liknande sätt är det när det gäller vår ande och kropp, man borde uppleva både den fysiska och den andliga världen. (210-128, 17.12.1990)

På dödens väg finns inga vänner. Det är en väg som du går ensam, utan dina föräldrar, utan dina älskade syskon, utan din älskade make eller maka och dina älskade barn. Det är en väg som du måste gå ensam. Den vägen kan man inte gå två gånger och man kan inte återvända från den. När man väl går denna väg kan man aldrig återvända. Vilken inställning kommer du att ha i ditt hjärta när du färdas på denna väg? Om du inte hyser ett hopp som gör det möjligt för dig att övervinna döderna när du väl möter den öga mot öga, kommer det att betyda slutet för dig. (6-53, 22.1.1959)

Om någon dör i hög ålder säger vi i Korea att den människan ”har gått tillbaka”. När någon frågar oss om avlidna far- eller morföräldrar säger vi, de har vänt tillbaka. Vart har de återvänt? Eftersom vi ursprungligen kom från Gud som inte har någon påtaglig kropp, är den andliga världen vårt ursprungliga hemland. Från den andliga världen kommer vi till den påtagliga, fysiska världen, lever på denna jord och återvänder sedan till den andliga världen. Vi återvänder till den andliga världen på detta sätt. Vi har vårt ursprung i den okroppslige Fadern, vi avlas sedan genom vår naturlige fader som lånar ut kropp, och vi kommer till världen och lever i den fysiska världen. Senare lägger vi av vår fysiska kropp och återvänder

till den andliga världen i vår ursprungliga form. (242-166, 1.1.1993)

Människor, både män och kvinnor, har fem sinnesorgan. Av dessa fem finns fyra på vårt huvud. Våra ögon, näsan, munnen, öronen och händerna är tillsammans organ för våra fem sinnen. De viktigaste av dem sitter på vårt huvud. De fyra sinnenas organ på vårt huvud symboliserar den andliga världen centerad på Gud. Det är en värld separat från kroppen. Huvudet kan röra sig fritt. Anledningen till det är att det vill se, höra, lukta och tala i alla fyra väderstreck. Vad skulle alltså hända om ditt huvud inte kunde röra sig? Det skulle vara mycket obehagligt. (228-125, 27.3.1992)

Människorna på jorden måste återvända till den ursprungliga världen, det betyder att efter det fysiska livet gå ett tredje steg. Därför, för att bli en människa som kan gå och leva i den världen av kärlek, behöver vi förbereda oss själva med organ som kan andas där. Vi går till den världen när vår fysiska kropp faller sönder, precis som en baby spränger vattensäcken och förstör den för att födas. Det är därför som modern känner värkar. På samma sätt är döderna som en andra uppsättning av värkar.

Vad ska vi förbereda oss inför medan vi lever i denna fysiska kropp? Under tiden i moderlivet förbereddes våra lungor till att kunna andas luft. På samma sätt behöver vi förbereda oss själva under vårt fysiska liv till att andas med vårt ”kärleksandningsorgan” för den andliga världen. När man alltså har lagt av sin

fysiska kropp måste man andas med det kärleksandningsorganet, övervinna den begränsade omgivningen från det gångna livet, och leva som en människa med obegränsad frihet. (274-104, 29.10.1995)

Människor önskar att vara Guds avbild, och om de är hans son eller dotter skulle Gud utan tvivel ha idén att tillåta dem att avspegla honom. Jag vill avspegla Gud och Gud vill ta mig med sig. Därför söker Gud en väg på vilken det är möjligt. Vi kommer därför till slutsatsen att människorna måste födas i en form genom vilken de kan återspegla Gud. Gud väntar på dagen för den födseln. Människorna väntar också på den dagen. Behöver vi en dag när vi föds med den formen, eller inte? Den dagen skulle vara dagen för vår fysiska död.

Ska människor då välkomna döden eller inte? När vi bli tillfrågade om syftet med döden borde vi svara, vi dog för Guds sanna kärleks skull. Anledningen till att vi lägger av vår fysiska kropp är, för att aktivt kunna delta i arbetet med Guds oändliga kärlek, och för Guds värld av kärlek. (116-172, 1.1.1982)

Döden betyder att födas in i Guds kärlek. Men i människans värld gör folk stort väsen och säger, – O! Jag dör! Skulle Gud skratta glatt eller skulle han ropa ut, o nej, när han hör på sådant? När vi lämnar sfären av begränsad kärlek beträder vi den lyckliga sfären av oändlig kärlek. Utgör inte döden det ögonblick då vi kan välkomna denna glädje? Är inte ögonblicket då vi går igenom döden i verkligheten en andra födelse?

Om det är fallet, skulle Gud jubla över den dag då vårt fysiska liv upphör? Skulle han vara glad när någon föds som en son eller dotter som kan handla för kärlekens sak i den andra, obegränsat utsträckta världen? Varför talar vi om sådana här saker? Man kan inte etablera ett förhållande till Gud utan att befria sig själv från fruktan för döden. Jag talar om detta eftersom ni måste förstå denna verklighet. (116-172, 1.1.1982)

Den dagen du verkligen föds som Guds son... Tror ni att det bland de otaliga stjärnorna finns en sfär av diamantstjärnor eller inte? Ni vill gärna ha diamanter, eller hur? Ni kan inte säga att det inte finns stjärnor som består av guld. Det är möjligt. Tänk, så rik Gud, vår Fader, är! Har ni någonsin fundrat på det? Vi kan resa i detta obegränsade universum på ett ögonblick. Är ni intresserade? Är ni verkligen intresserade? I så fall, allt vi behöver göra är att iaktta de normala lagarna i enlighet med Guds bud: ”gör inte det – eller gör det”! Det är bara möjligt när du observerar vad Gud säger att vi får göra eller inte göra. Omöjligt är det bara om du lever efter dina egna egoistiska önskinningar, det är helt logiskt.

Kan du ignorera vad Gud talar om att göra eller att inte göra? Eftersom människan har en tvåfaldig karaktär består hon av ett andligt jag, ande, och ett fysiskt jag, kropp. Eftersom anden fungerar som subjekt och kroppen som objekt måste ande och kropp vara förenade. Är det rätt eller fel? (116-174, 1.1.1982)

Vad var Guds djupa smärta? Den hade sitt upphov i att han inte kunde lära sina sanna söner och döttrar att bli människor med ett fullkomnat hjärta, att han inte kunde undervisa dem om syskons hjärta och en make eller makas hjärta. Gud kunde inte lära ut den standard för hjärtat som bestämmer hur ett par skulle vara på jorden. Gud kunde inte undervisa dem att bli ett par och att sedan bli föräldrar. Denna undervisning skulle ha blivit manualen för mänskligt liv. Men, mänskligheten förlorade den manualen och började leva ett självcentrerat liv. Därför, när en sådan människa går till den andliga världen, går hon till helvetet. Trots att människor går till helvetet går de inte bara till en plats. I helvetet finns alla sorters grupper som vandrar omkring. Adam och Eva skulle ta ansvar för denna undervisning av hjärtat, men på grund av deras ignorans föll de och kunde inte fullkomna sig själva.

Som konsekvens av detta måste Gud som är allvetande ta ansvar för det. Vem initierade planen för frälsning? Det gjorde Gud. Gud initierade planen för återupprättelse och han initierade också planen för återskapande. (228-268, 5.7.1992)

2.2 Liv och död är en process som förbinder tre världar

Vårt liv består av en tio-månaders period i moderlivet, en period om hundra år i den fysiska världen, och evigheten i den andliga världen. Vårt ansikte är uppbyggt av tre delar eller består av steg: munnen, näsan och ögonen. Dessa representerar de tre epokerna i mänsk-

ligt liv. Vår mun symboliserar moderlivets epok i den fysiska världen. Vår näsa representerar jordens epok i den tidiga människovärlden, och våra ögon representerar himlens epok i den andliga världen. (298-304, 17.1.1999)

När en människa föds kommer hon från den djupaste platsen – ur vattnet. Perioden i moderlivet är vattnets epok. En baby i moderlivet flyter i vatten. När vi tänker på det tycker vi kanske att babyen skulle finna det svårt att behöva andas i moderlivet. Men för babyen är moderlivet universum. Trots att den lever i vatten är den världen babyens universum, där den är fri. Är det inte uppenbart att babyen skulle ta vatten in och ut under sitt liv i vattnet? För att göra det lever babyen i moderlivet genom navelsträngens försorg som är förbunden med dess mage. (299-69, 4.2.1999)

En människas liv passerar genom tre världar: världen av utvecklingssteget, världen av tillväxtsteget och världen av fulländningssteget. Vi lever i en värld av vatten i moderlivet, sedan i denna jordiska värld, och slutligen i rymdens värld i den andliga sfären. Med andra ord, vi går igenom tre steg: vattenvärlden i moderlivet, följd av omkring hundra år på jorden efter vår födsel, och sedan den tyngdlösa världen, där vi kan flyga.

Medan en baby fortfarande befinner sig i moderlivet, försöker den då att fly till världen utanför, eller vill den stanna där den är? När babyen måste ta sig ut genom ett så litet hål, säger den då, o nej, eller o, fantastiskt? Anta att babyen blev

tillsagd, – Om du vill gå ut kommer detta hus som du lever i att bli förstört och din näringskälla med sitt värde kommer också att bli förstörd. Ditt huvud och din kropp måste svullna. Skulle babyen då fortfarande vilja gå ut från moderlivet? Skulle den säga ja eller skulle den säga nej? Precis vid tiden för förlossningen pressar modern desperat och babyen säger, – O nej! Tills ögonblicket av själva födseln, men modern pressar ut babyen. När det sker försvinner en värld fullständigt och babyen börjar andas i en annan värld. (116-174, 1.1.1982)

Jorden är som moderlivet. Det måste ni ha klart för er. Vad äter och andas man med under tiden i moderlivet? Andas man med munnen? Andas man med näsan? Vad andas man med? Man både äter och andas genom naveln, inte sant? Eftersom man gör allt detta genom naveln, behöver man då en mun för att äta med och en näsa för att andas? Skulle man behöva ett sinnesorgan för att se eller inte? Varför skulle man behöva ha organ för fysiska sinnen när man inte behöver dem i moderlivet? De utvecklas för att man ska kunna använda dem efter att ha lämnat moderlivet. (295-321, 24.9.1998)

Använder man sina fem sinnesorgan under tiden i moderlivet? Man behöver inte använda dem. Man urinerar inte, man har inte avföring. Alla organ är passiva. Är det inte mystiskt hur man kan leva tio månader på det sättet? Urin och exkrement kan inte föregå sann kärlek. Urin och exkrement i sig kan inte visa

sig innan människan kommer fram. Först när Adam är född börjar sådana funktioner, inte före. Allt är ordnat på detta sätt. (297-12, 15.11.1998)

Människan måste ta in vatten under sin tid i moderlivet. Människans kropp består till tre fjärdedelar av vatten. Den jordiska världen är en värld av luft. När man fortfarande är i moderlivet behöver man följaktligen inte sina ögon, öron, näsa och andra sinnesorgan. Man håller ögonen stängda eftersom man inte behöver använda de fem sinnesorganen. Har du någonsin sett en baby andas med näsan under sina tio månaders tillväxt i moderlivet? Babyen skulle dö om den försökte andas med sin näsa. Det skulle vara slutet för den. (302-166, 13.6.1999)

Varför behöver då babyen en näsa i moderlivet? Den har bildats i förberedelse för nästa värld. När den gradvist utvecklas till att bli ett andningsorgan måste babyen komma ut, medan allt omkring den förstörs. Han måste tränga ut sig själv från sin mor och förstöra vattensäcken för att komma ut. Det betyder att babyens omgivning, vattensäcken och placentan, förstörs fullständigt. Det betyder död. Det är som att förstörelsen och slutet av vattenvärlden annonserar början till ett nytt liv. (122-327, 27.3.1982)

Skulle vi använda navelsträngen igen eller borde vi klippa av den? Vi borde klippa av den. Du kanske säger, – Den strängen är någons livlina! Hur kan man skada livlinan, som förbinder en män-

niska med en annan? Varför måste vi klippa av den?

När babyen ser det komma, skriker den och tror att den ska dö. Men när Gud ser på detta, skrattar han eller gråter han då? Situationen är exakt densamma i luftens värld. Det andliga jaget är fäst vid det fysiska jaget som embryon i moderlivet. När den fysiska kroppen blir gammal och det andliga jaget försöker att befria sig genom att stöta bort den fysiska kroppen, kanske den fysiska kroppen skulle säga, o nej, jag vill inte dö! Jag håller inte på att dö! När Gud ser på detta, ler han då? Känner han medlidande? Eller skulle han säga, du dumma lilla människa?

När en baby föds till denna fysiska värld kan den bli kärlekens objekt till sin mor och far, och kan äntligen också bli sina föräldrars älskade vän. Babyen föds till denna jordiska värld, där den kan dela sin mors och fars kärlek. På samma sätt borde du återfödas till den andliga världen där du kan dela kärleken med Gud, som är den evige Föräldern, förbunden med den oändliga andliga världen. (116-174, 1.1.1982)

De som andas kärlek i den andliga världen är inte döda utan levande. När en baby andas i moderlivet, lever den genom en sträng, som förbinder babyen med dess framtida värld av luft.

Babyen lever genom denna navelsträng, men när den förstör placentan och kommer ut till den nya värld av en högre dimension, hur mycket förändras detta då? Babyens behov är tillgodosedda på ett högre plan. Den kommer ut och

får tillgång till luft. Hur kommer babyen att utvecklas efter att ha lämnat moderlivet? Genom kärlek; den kommer att få element av kärlek. Man borde inte bara äta mat. Människans fysiska del, som äter, är på väg mot döden. Denna kropp som tar in vatten för att leva är redan på väg mot sin död. Med vad och i vilket syfte borde du mata dig själv under din tid på jorden? Under denna period borde du kultivera en karaktär av kärlek. (139-214, 31.1.1986)

När man kommer ut ur moderlivet för att leva i luftens värld förstör man saker från livet i moderlivet, som navelsträngen och vattensäcken. Navelsträngen och placentan är förstörda och dör. Vad är det som visar sig i samma ögonblick som dessa organ dör? En baby kommer ut i universum, till moder jord. Från det ögonblicket lever babyen genom försorg av element som den tar in genom munnen. (139-212, 31.1.1986)

Innan den förvandlas till en cikada, skulle en larv säga, jag vill fortsätta vara en larv? O, jag vill inte ta av min kokong! Men när den väl kastar av sin kokong använder den sina vingar och flyger. Tror ni att larven skulle vilja kasta bort sitt skin när den har blivit en cikada? Skulle den inte säga, O, jag hatar allt det här, land, luft – allt? Eller tror ni att den skulle säga, ok, ta bort det här skinnet? Den skulle inte tänka på annat än att flyga.

Trollsländor simmar i vatten under sitt larvstadium, sedan kommer de upp på land och kryper omkring en tid.

Sedan flyger de fritt fram och tillbaka. Många insekter utvecklas genom tre steg i livet. De flesta insekter har vingar, inte sant? Som skapelsens herrar, skulle vi människor bara leva på jorden? (116-176, 1.1.1982)

Ni kanske inte välkomnar döden, men när ni alla en gång dör och lägger av er kropp kan ni flyga fritt omkring. Skulle ni ha någonting emot det? Detta är verklighet. Ni måste veta att detta är ett enkelt faktum, ingen lögn. Ni borde förstå att människor går igenom samma tre steg i livet och att döden för oss är den välsignade porten till vår andra födelse. (49-286, 17.10.1971)

Insekter och fåglar vet hur man flyger. Bör inte människan också kunna flyga? Till och med frön flyger när vinden blåser. Jag talar om maskrosfrön. De är designerade för att flyga helt naturligt. De är skapade att flyga. På detta sätt flyger fåglar, insekter och växters frön. Skulle inte människan – skapelsens herre – flyga? Ska vi bara sitta stilla och vänta på Gud? Skulle ni inte vilja protestera och säga, o Gud, allting annat kan flyga; varför har du inte givit mig möjligheten att flyga? Då skulle Gud svara, vänta bara lite grand; efter några årtionden kommer du att bli likadan, vänta bara. Då kan du säga, o, jag förstår, det är så det är! Vad ska du göra till dess? Du borde öva dig medan du är på jorden så att du kan anpassa dig till den andra världen när du kommer dit. Bara när du kan uppskatta din mor och far kan du finna glädje i Gud. Bara om du tycker om din

make eller maka kan du bli lik Gud när du går till nästa värld. Den fysiska världen är träningsplatsen för den andliga världen. Kan du få vad du önskar utan att dö? Är det möjligt utan att dö? Är det möjligt utan att göra dig av med din fysiska kropp? Behöver du eller behöver du inte lägga av den fysiska kroppen? (116-176, 1.1.1982)

Du har levt i en värld bestående av vatten och lever nu i en värld bestående av land, eller hur? Skulle du då vilja uppleva att leva i rymden eller inte? När du skulle födas från moderlivet tänkte du då något som, jag kommer att gå ut till världen av land och äta honung, ris, kakor, ris, kött och allting annat med denna mun? Tror du att du ens ägnade det en tanke? Du andades genom navelsträngen och tänkte att du skulle dö om du kom ut ur moderlivet. Om vi reflekterar på livet i moderlivet, så begränsat det verkar vara! Om vi tänker på det nu verkar det kvävande. Trots det, när en baby är på väg ut från moderlivet protesterar den oundvikligen, o, jag vill inte gå ut. Trots att den säger att den inte vill, spricker allting när tiden kommer. Babyn kommer ut helt naturligt med strömmen från vattensäcken. På det viset kommer babyn till världen genom en trygg och naturlig process. (49-286, 17.10.1971)

Under vår tid på jorden har vi moder universum eller moder skapelse. Det är land. Planeten jorden är modern. Hon förser dig med element på ett annat plan än de från din egen mor. När du växer i moderns mage, hur andas du? Du andas

genom navelsträngen, eller hur? Detta är din länk till din moders kropp. Du borde komma ihåg detta.

När du lämnar din moders kropp märker du att du är förbunden med den andra sfären, luftens värld. När du kommer ut ur moderlivet efter att ha avslutat ditt liv där, förstörs din gamla omgivning. Vad är du förbunden med vid ögonblicket av ditt första skrik? Du kommer att vara förbunden med luftens värld, där du andas luft genom ditt andningssystem. När du är ansluten till luftens värld, blir dina näsborrar din outhärliga utrustning för livet. (139-212, 31.1.1986)

Vatten symboliserar moderlivets period. Din näsa symboliserar luftens period. Efter att ha lämnat moderlivet lever du i luftens period. Efteråt blir det ögonens period, solens period och ljusets period. Kärlek kallas också ljus. Det sägs att kärleken lyser upp allt, eller hur? Det är ljusets värld. Livet går igenom tre perioder. Till och med sländan tillbringar tid i vattnet, på land, och sedan – efter att ha lämnat sitt skal – flyger den omkring och äter på andra skalbaggar. Den går igenom tre utvecklingssteg. Det är likadant med människan, skapelsens herre. Efter tiden i moderlivet, när du kommer ut från din mor, kommer du ut med armarna fulla av hushållssaker eller kommer du ut genom att ha sönder och klippa bort allt? Det skulle orsaka allvarliga problem om du kom ut med så mycket som ett enda föremål.

Du brukade äta och andas genom navelsträngen. Hade du inte förvän-

tat dig att dö om du klippte den? Ändå behövde du klippa den för att lämna moderlivet. Du måste klippa den hänsynslöst. Du fick förstöra allt när du kom ut. (299-37, 1.2.1999)

Vad är meningen med döden? Att leva på jorden i en omgivning av luft är som att simma runt i moderlivet. Vi lever inom en förpackning av luft. Är det inte så? Vad är då döden? Döden i sig är ingenting speciellt; Det är bara återfödelsen in i livets tredje steg. Det ögonblicket av förvandling är vad vi kallar död. Om du ser på det på detta sätt mår du bättre, inte sant? (49-286, 17.10.1971)

Vad borde din kropp göra nu? Medan du "andades" genom navelsträngen förberedde du också näsborrarna som du senare skulle andas genom. Så när du sprängde dig ut ur moderlivet bytte du organet du brukade använda och började andas. På samma sätt, vad du behöver efter din födsel är att hela du får uppleva kärlek. Du behöver andas kärlekens luft från din mor och far. Du borde gå igenom allt i livet medan du förses med kärlekens luft.

En gång född som baby till en familj, växer du längs en skala och blir slutligen gammal och tynar bort fysiskt. Efter din födsel som baby växer du, och slutligen vittrar du sönder. Du är född som en baby och går tillbaka till att vara baby i den andliga världen. När det händer borde du lösgöra dig från det andra moderlivets värld och ansluta dig till sfären där du kan andas kärlekens element i det tredje steget. Du lämnar föräldrarnas

kärlek och syskonens kärlek bakom dig på jorden och går in i kärlekens värld som är i total harmoni med det stora kosmos ursprungliga Väsen – Gud.

Den andliga världen består av kärleksluft. Den är fylld med kärlekens luft. Därför borde du, medan du lever på jorden, förbereda en utrustning för att kunna andas luft. Alltså behöver du erfarenheter från den andliga världen. Du kan bara vara odödlig om du blir en människa som kan känna andlig kärlek och andas kärlekens luft. (139-212, 31.1.1986)

Vi måste alla kasta av oss vår fysiska kropp en dag och gå vidare till den andliga världen. Därför borde vi, som människor som lever på jorden, förbereda oss för döden. Vi borde arbeta hårt för att bygga upp vårt goda jag, vårt andra jag, som kommer att vara det som lever i den eviga världen.

Vi kan bara födas som en frisk och god baby om vi får god förälderinfluens medan vi är i vår moders mage. Vårt liv på jorden liknar vårt liv i moderlivet. Därför borde vi växa och återspegla Guds image, hans hjärta och hans gudomliga natur. Efter att ha växt upp borde vi satsa vårt liv på att övervinna alla hinder med vår kärlek. (14-17, 19.4.1964)

2.3 Döden är en överföring till en bättre värld

När människor ser på saker och ting ur sitt eget perspektiv, verkar de vara hoppfulla men de saknar fortfarande det hopp som är nödvändigt för att leda dem genom dödens dal. Människor dör utan

att ha detta slags hopp. Är vår modell för livet sådan att vi måste dö utan hopp? Eller kommer vi att söka efter en gnutta hopp med vilket vi kan förakta döden och möta den, och ändå fortfarande leva medan vi gläds åt det hoppet? Detta är en mycket viktig fråga som människor som lever på jorden idag måste fundera över. (6-45, 22.3.1959)

Vart kommer vi slutligen att gå? Vi kommer att gå till den andliga världen. Vad betyder det? Normalt betyder det världen efter döden, men detta är inte helt korrekt. Varför borde den inte anses vara världen efter döden? Det är för att den andliga världen har direkt att göra med kärlek. Eftersom den världen är relaterad till kärlek är den faktiskt inte världen efter döden. Den andliga världen börjar med sann kärlek som bas. Därför, när vi befinner oss inom sfären för sann kärlek, är detta exakt den andliga världen. Den andliga och den fysiska världen – dessa båda världar – blir ett i kärlek. Därför är kärleken så storslagen. (144-199, 24.4.1986)

Dina första föräldrar är de föräldrar som gav dig livet. Din andre förälder är vår planet, jorden. Dess mull förser dig med alla element som är väsentliga för ditt fysiska växande. Jorden är vår fysiska kropps andre förälder. Efter att har levt med din andre förälder förskaffar dig din fysiska död tillgång till din tredje förälders eviga sfär. Men du kan inte komma till den tredje föräldern som du är. För att återvända till den tredje föräldern måste du återspeg-

la Gud, som är den Ursprunglige Föräldern. (138-98, 19.1.1986)

Har du någonsin tänkt, jag vill gå den här vägen till och med när jag blir sjuttio år gammal? Har du någonsin tänkt, jag kommer att fortsätta att leva på det här sättet när jag blir åttio och när jag håller på att dö? Till och med när du dör måste du kunna visa prov på att du kan göra dessa saker i framtiden och säga, jag har spritt ljus över historien på detta sätt och har gjort dessa saker i mitt liv. Du borde inte bara säga detta. Det får inte bara vara ord. Efter att en sådan människa dör, borde folk klänga sig fast vid minnet av henne av denna anledning och under tårar säga, – Du har levt på det rätta sättet. (73-114, 16.8.1974)

Vi borde ägna vår livsväg åt att söka efter kärlekens evige Gud. Till och med när vi går igenom dödens dal tio eller hundra gånger borde vi söka efter hans kärlek. Den mest storslagna väg som vi kan gå i våra liv är att ständigt söka den kärleken, till och med i döden. (39-210, 10.1.1971)

Det finns ett mål som människor måste uppfylla under sin livstid. De borde leva med detta mål i fokus under tio, tjugo, trettio år, sjuttio år – ja, hela livet. Ju större mål desto starkare borde de engagera sig i sitt inre. Gör de inte det kan de inte nå det målet. Människor kan inte uppfylla sina mål såvida de inte upprätthåller till och med större beslutssamhet under den nödvändiga tidsrymden. (31-149, 24.5.1971)

Var finns själens slutgiltiga bestämmelseort? Med andra ord, var ligger våra önskningars slutliga mål? Det är där vi kan äga Guds kärlek. Även om du har Gud i din ägo, såvida du inte infångar Guds kärlek, som är den mest värdefulla, kan Gud inte vara helt din. Därför borde du ta Guds kärlek i besittning. Om du kan beslagta Guds kärlek så är allt i sin ordning, till och med om Gud inte är där. När det som tillhör Gud blir mitt och allt som är mitt blir Guds, kan insidan och utsidan för första gången bli förenade. En nation av det slaget kommer att bli det ideala hemlandet, där ingen överklass eller underklass existerar.

När ni alla är i det skicket kommer alla existerande varelser i universum att visa sig vara goda och du kommer att känna att de alla existerar för din skull. Om det är sfären av Guds kärlek, vad slags plats är då den andliga världen, eller himlen, till vilken alla nu levande människor kommer att gå? Det är en plats fylld av kärlek. (39-210, 10.1.1971)

Också jag, läraren i *Unification Church*, kommer att dö, men mot vilken bakgrund kommer det att hända? Jag kommer att omfamna Koreas folk och land och dö för den här världens skull. Om det koreanska folket förenas och ger sina liv för världens skull, kommer det att öppna vägen att kunna leva tillsammans med denna värld. Det är anledningen till att jag söker efter den vägen. (34-192, 6.9.1970)

Den grundläggande kursen för det eviga livet är universell. Den gäller för

farfäder och farmödrar lika mycket som för ättlingar tusen år senare, och den gäller även för dem som är i den andliga världen nu. Det finns en port genom vilken bara de kan gå som har levt för andra, och du borde känna till att det finns grindvakter där. Snälla ni, jag ber er att förstå riktigt, att vad jag än begär av er så är att för att hjälpa er att kvalificeras för att gå igenom den porten. (203-193, 24.6.1990)

2.4 Döden är uppståndelse (*seunghwa*) till en högre dimension

Om människorna inte hade fallit, skulle döden vara en glad händelse. Därför har jag undervisat i *Unification Church* att inte hälsa döden med sorg. Det är anledningen till att vi tala om döden som *seunghwa*, uppståndelse. (199-353, 21.2.1990)

Ingen av er må vara glad åt tanken att lägga av er kroppen och dö. Men när ni väl dör och lämnar kroppen, blir ni en andlig människa som snabbt kan flyga iväg för att gå igenom de välsignade portarna till en andra födelse. (297-261, 19.12.1998)

I början var vi anslutna till placentan och navelsträngen i vår moders mage. Vi växte i denna placenta som var lindad runt oss som ett plagg. Vi föddes genom att kasta bort och klippa av allt när vi framträdde ur denna klädnad. På samma sätt är vår fysiska kropp lindad runt vårt andliga jag. Därför bryter vi oss ut från den och flyger bort. Så är det, vi

passerar världen som består av vatten, världen av land, och rymdens värld av ljus för att slutligen leva i den eviga världen av sann kärlek. (298-311, 17.1.1999)

I *Unification Church* håller vi inte begravningar på det sedvanliga sättet när en människa har dött. Istället har vi en *Seunghwa*-ceremoni. Finns det någonting att vara rädd för i denna värld? Finns det någonting att frukta i universum?

Från den här världen av synd och kaos måste vi anta formen av ett självständigt centrum, anpassat till himlens och jordens standard, och så gå in i en upprätt ställning till sfären för Guds kärlek. Varför måste vi inta den vertikala ställningen? Det är för att den inte skapar någon skugga. Kan en skugga finnas i en vertikal position? Allting är fullkomligt. Som en konsekvens av detta kommer allt i omgivningen att justeras vertikalt medan rotationen äger rum. (198-124, 25.1.1990)

Vid tidpunkten för din död kommer det att vara en utmaning hur du ska uppstå och stiga mot himlen i en nittiograders vinkel. Du kan inte nå himlen om du står i fyrtiograders vinkel. Bara genom att uppstå i en nittiograders vinkel kan du bli objektpartner till Guds kärlek. Guds kärlek färdas över den kortaste distansen. Därför finns det inget annat sätt än en nittiograders vinkel. Det finns bara den vertikala vägen. (215-109, 6.2.1991)

En begravning i *Unification Church* kallas en *Seunghwa*-ceremoni. En död

människas ande kommer att klaga om den ser människor som håller fast hennes döda kropp och gråter. Hon kommer att tänka, dessa människors okunskap är ett rep som binder mig fast och hindrar mig från att gå min väg. Eftersom vi känner till dessa saker refererar vi i *Unification Church* till döden som *seunghwa*. *Seunghwa* betyder jublande flyg högt mot himlen. Med kärlekens kraft måste ni knuffa iväg den människan. Håll henne inte tillbaka, utan ge henne en knuff. (199-130, 16.2.1990)

Vilken betydelse har *Seunghwa*-ceremonin? Det betyder att bli förvandlad och gå upp mot ett annat plan. (196-55, 24.12.1989)

Människor av idag vet inte vad det betyder att dö. Det är ingen sorgfylld händelse. Det är inte någon sorglig händelse. Ni borde se det som en överföring från en värld av lägre dimension till en värld av högre dimension över en kärleksbro. Därför refererar *Unification Church* till döden som *seunghwa*. Att dö är att uppstå till en högre dimension. Detta är bara möjligt genom kärlek. (137-316, 5.1.1986)

För vem existerar Gud? Gud, kärlekens subjekt, existerar för syftet att söka och uppfostra en kärlekspartner. Hur ska Gud göra det? Han kommer att göra det baserad på sann kärlek. Sann kärlek är levande och betyder att investera sig själv för andras skull, och att glömma vad man har investerat. Sådant är evigt liv. Hela världen är skapad på det viset.

Jag är själv sådan. Eftersom jag känner till det eviga livets värde är det inget problem för mig att möta galgen. Det finns ingenting att frukta. Därför refererar *Unification Church* till döden som *seunghwa* och till dess ceremoni som *Seunghwa*-ceremonin. Medlemmar i *Unification Church* lever i samspråk med sin partner i den andliga världen. Att människorna i världen idag är ovetande om den andliga världen gör mig mållös. Tror man att andligt liv kan köpas för pengar? (209-160, 28.11.1990)

Seunghwa-ceremonin började med min son Heung-jins död. Den etablerades vid den tidpunkten. På sjukhuset var jag tvungen att ta bort hans syretillförsel. Jag var tvungen att arrangera vägen för honom att gå till den andliga världen. Genom att göra det, blev han fri från den fallna sfären. Därför kom Heung-jin tillbaka i anden, han sade att det inte fanns något sätt att gottgöra mig. Han var den förste från Sanna Föräldrars familj att gå till den andliga världen som tonåring. Heung-jin gick till den andliga världen som Messias för den andliga världen i samma position som Återkomstens herre. Genom att förenas med honom kan du gå till en hög plats i den andliga världen. (225-136, 5.1.1992)

Vårt uppbrott till den andliga världen är inte någon sorgsen händelse. Hissa himlens flagga för frihet, mitt i trumpetfanfaren! Hissa flaggan som signalerar ert ärofyllda hemvändande. Detta är vägen som låter er stolt beträda er ursprungliga hemstad, där nationen

och hela mänskligheten kommer att välkomna er med jubelrop. Det är inte en sorgsen händelse. Vi i *Unification Church* gråter inte vid sådana händelser. Vad är det vi kalla det? Vi kallar det Seunghwa ceremoni. Heung-jins uppståndelse bröt ner dödens murar. Därför kallas det Seunghwa ceremoni. (227-260, 17.2.1992)

Döden borde inte följas av förnekelse eller förtvivlan. Man störtar inte utan man hoppar. Det handlar om uppståndelse. Därför borde medlemmarna i *Unification Church* inte frukta döden. Döden kommer i enlighet med naturlagarna. Den är helt enkelt processen för överflyttningen till en bättre värld. (196-270, 2.1.1990)

Kärleken har övervunnit dödens hela sfär. Sann kärlek övervinner dödens sfär! Detta är skapelseprincipen. Därför utropade jag *Day of Victory of Love* (Dagen för kärlekens seger). Med Heung-jins uppstigning till den andliga världen har Satan ingen grund för anklagelse mot någon av sönerna och döttrarna från familjerna i *Unification Church* när de håller en Seunghwa ceremoni. Till och med när du går ombord på färjan som tar dig till den andra stranden kommer alla de rättfärdiga människorna i den andliga världen att gå dig till mötes och välkomna dig. Det är tid att ansluta till denna fantastiska, historieskapande och omvälvande dimension. (242-278, 2.1.1993)

Vilken betydelse har Dagen för kärlekens seger? Detta är någonting ni måste veta. Jag fällde inga tårar under tiden

från Heung-jins död tills dess att jag sände iväg honom till den andliga världen. Dödens sfär måste bli övervunnen. Utan den tydliga deklARATIONEN att kärleken hade övervunnit döden skulle *Seunghwa*-ceremonin inte kunnat bli etablerad.

Seunghwa-ceremonin började med Heung-jin, inte sant? Vad är betydelsen av "Kärlekens seger" i Dagen för kärlekens seger? Det betyder seger över döden. Om det hade varit vilken annan människa som helst, skulle modern ha vridit sig i sorg, gråtande och kvidande ur djupet av sitt innersta. Men mor fick inte falla en tår. Vi var tvungna att hålla denna ceremoni inom tre dagar. Jag måste utropa att döden var övervunnen. På detta sätt installerades *Seunghwa* ceremonin i *Unification Church*. Det är en ceremoni som når bortom döden och vidare mot glädjen. De som går igenom en *Seunghwa* ceremoni kan lätt gå igenom alla dalar i den andliga världen. Naturligtvis kommer det att finnas sådana som missar och stannar mitt emellan. Ni måste förstå detta. *Seunghwa* ceremonin började med Heung-jin. (212-96, 2.1.1991)

Vi håller *Seunghwa* ceremonin i *Unification Church* när en människa dör, eller hur? Det är ögonblicket för uppbrott och vidarefärd till den andliga världen. Därför borde ni jubla av glädje. Den andliga världen är synlig för en människa efter att hon har dött och kommer fram dit. Man går inte till en plats där man gråter utan rör sig mot en plats av glädje. Vi har varit okunniga

om detta faktum eftersom våra ögon har varit fullständigt förblindade genom Fallet. (255-294, 11.3.1994)

Demens uppstår när någons medvetande blir döv för den här världen och bara fokuseras på kroppen. Det uppstår när en människas samvete blir paralyserat och kommunicerar med avlidna personers ande, som befinner sig i helvetet. Genom goda andar borde ni låta den människan minnas himlens ideal, så att du gradvis kan tillåta henne att renas och få möjlighet att stiga upp mot himlen. (258-136, 17.3.1994)

Varje människas födelse, äktenskap och död finns nedtecknade i ett familjeregister, inte sant? Vi måste också göra det, men vi har inte Guds nation. Om vi har en nation måste vi registrera vår födsel, äktenskap och dagen för uppståndelse. När ni dör, kommer ni alla att inträda i den andliga världen som amerikaner. Portvakten där kommer att fråga er, – Varifrån kommer du? Ni kanske svarar, – Jag kommer från Amerika. Han kommer att fråga, – Vill du gå in i himlen? När du bli tillfrågad varifrån du kommer, kommer det inte att vara något som helst problem att gå in i himlen om du kan svara, jag kommer från himmelriket på jorden där jag följde Sanna Föräldrar. Detta är ett faktum, inte bara en teori. (278-36, 28.4.1996)

2.5 Vår attityd när vi möter döden

När människor håller på att dö, vem är det de först ropar på? De ropar på

Gud. Den yttersta verkligheten är den att människor kommer att söka Gud när de befinner sig i den besvärligaste situationen. Förlåtelsens väg kan öppnas för dem som uppriktigt ropar på Gud i dödsögonblicket. Varför är det så? Det är för att dödens väg är sådan. Om du kan dö och hålla fast vid denna princip så kommer vägen till uppståndelse att öppnas.

Därför söker alla människor Gud när döden kommer till dem, och de ropar, – O min Gud! Detta är den sannaste av alla lärdomar. När en människa dör brukar hon åtminstone i dödens stund säga de rätta orden. När vi observerar detta, kan vi förstå att den människan var ordentligt utbildad, trots att vi inte kände henne eller lärde henne något. Det kan inte sägas något mera sant än det här. (26-297, 10.11.1969)

Vi borde upprätta de *fyra positionernas grundval* innan vi dör. De som dör utan att har upprättat de fyra positionernas grundval, kommer inte att kunna gå dödens väg ordentligt. Det är anledningen till att andar fortsätter att komma och gå efter döden. Eftersom ni alla känner till denna princip, vem vill ni hålla fast vid när ni dör? Först och främst vill ni hålla fast vid Gud, sedan vid Sanna Föräldrar. Eftersom vi alla är födda genom Gud borde vi också dö genom Honom för att leva evigt med Gud i den andliga världen. Vi föddes genom Gud; alltså borde vi sluta våra liv genom Honom. Att leva efter denna princip är att gå ett barns vördnadsfulla och lojala väg.

Vi kommer till slutsatsen att en människa som fullgör sin plikt av barnslig vördnad och lojalitet har uppfyllt det ansvar som hon hade till uppgift under sin väg genom livet. Ni borde leva livet på detta sätt. (26-297, 10.11.1969)

Vad kommer du att sätta fokus på vid tiden för din död? Kommer du att dö och glömma allt om kärlek eller kommer du att dö och omfamna kärleken? Vems kärlek kommer du att hålla fast vid när du dör? Du ska först hålla fast vid föräldrakärleken. Sedan borde du hålla fast vid kärleken mellan man och hustru, och sedan vid barns kärlek. Döden måste också bekräfta principen av de fyra positionernas grundval. (26-297, 10.11.1969)

Frågan är, vilka kommer dina sista ord till dina barn att vara? Kan du som förälder säga åt dina barn att göra något som du själv aldrig har praktiserat? Sådana föräldrars avsikt skulle bara vara att utnyttja sina barn. Därför borde ni alla först praktisera det ni tror på. Om ni sedan säger åt era barn innan ni dör, jag har levt på det här sättet utan att skämmas, ni borde också leva så, kan Gud bevara era sista ord i evighet. Är du säker på att kunna lämna sådana ord efter dig till dina efterkommande när du dör? Detta är en allvarlig sak. (26-300, 10.11.1969)

Historien igenom har människor i allmänhet haft en tendens att tänka i termer av inte bara tio eller hundra år, utan i termer av tusentals, tiotusentals

och hundra miljarders antal år när de har fokuserat på livets eviga varaktighet. Men, när en människa dör är det likadant som när ett djur dör; vilken nytta gör det som blir kvar? Nuförtiden säger till och med människor som inte tror på Gud, att jag måste lämna ett hedervärt arv efter mig. Men vilken nytta gör det att lämna sådant efter sig?

Till och med om någon blev ärad med ett monument som patriot för Amerika skulle det monumentet bli förstört om Amerika försvinner. Bara det amerikanska folket skulle känna till dig. Det skulle alltså inte betyda så mycket att lämna ditt namn efter dig. Och även om du har uppnått ett gott namn så kan ett gott namn bli behandlat som ett dåligt genom historiska tidsåldrars uppgång och fall. Alla regenter kommer att dö inom mindre än hundra år och nationer kommer att försvinna inom några hundra eller några tusen år. Vad skulle du göra, om någon inte skulle dö eller försvinna, utan leva evigt? Om det fanns en sådan människa skulle du vilja föra ditt namn och ditt arv till henne och lämna allt efter dig hos den människan. Har du någonsin funderat över det? (103-16, 28.1.1979)

Du borde dö innanför sfären av det himmelska kungariket, himmelriket. Det himmelska kungariket är större än någon nation på jorden, eller hur? Du borde dö i det himmelska kungariket, som är bara ett, i himlen och på jorden. Var kommer du i så fall att dö? Det finns en plats att dö på. Du borde inte dö på det sedvanliga koreanska sättet. På det

sättet är det meningslöst att dö. Du borde dö i den högsta positionen, centrerad på Guds hjärtas nation som genomsyrar himmel och jord. Du borde dö mitt i det himmelska kungariket, det är den bästa platsen att dö på. Om hela världen kommer emot dig, vad ska du göra? Ska du springa bort? Nej. Du borde hålla ut och dö i omständigheter som får var och en i himlen och på jorden att hissa flaggan och välkomna dig. (34-185, 6.9.1970)

Oändligt många troende människor, som höll fast vid och följde Guds vilja, gav inte upp inför dödens väg. Snarare hånade de döden och övervann den på ett värdigt sätt. Vi vet mycket väl att i historien sådana människor har förhärsligt himlen.

Var och en av er måste hålla hoppet uppe att ni kommer att övervinna döden när ni möter den. Ni måste ha hoppet och längtan att stå inför himlen på ett värdigt sätt när ni övervinner dödens väg. Ni måste med glädje kunna rusa in i den ursprungliga världen som ni längtar efter i ert hjärta. Ni måste inse att bara om ert hjärta är desperat och fyllt av hopp på Guds ideala värld kan ni övervinna döden. (6-53, 22.3.1959)

Vilka slags människor lever med ett hopp på Gud? Det är sådana som med glädje kan gå igenom dödens dal som ger mänskligheten sorg. Det är de människorna som håller fast vid sitt hopp på Gud. Därför borde du inte bli någon som i dödens ögonblick ångrar sig och klagar över denna världs alla göranden och låtanden. Istället borde du bli den som

kan stå inför himlen med glädje, och du borde vara stolt över din döds värde. Vi borde veta att Gud letar efter sådana söner och döttrar som har det hoppet. Gud kan inte annat än älska en människa som känner himlens glädje i en sådan situation. Han kan inte annat än svara på ropet av den människogrupp som ropar till honom från en sådan position. (6-54, 22.3.1959)

Den som förlorar sitt liv för Guds viljas skull ska bevara det, och den som försöker bevara sitt liv kommer att förlora det. Vad är meningen bakom dessa ord? Du måste dö i den situationen som manar dig att dö för Guds vilja. Vad kommer då att hända när du dör? Före döden tillhör du dig själv: efter döden tillhör du bara Gud. Det är för att vi ärvade den fallna linjen.

Enligt det är hela vårt liv till dess vi dör inte fritt från banden till den sataniska sidan. Våra band till Gud är dock upprättade efter döden. Vilket är starkare, livet eller döden? Är livet starkare än döden? Är döden starkare än livet? Döden är starkare än livet i den sataniska världen. Därför borde du, efter att ha lärt känna Guds vilja, inte avvisa döden när du möter den. (34-47, 29.8.1970)

När President Hyo-won Eu från *Unification Church* skulle lämna den här världen frågade jag honom, – Du har följt den här vägen sedan du mötte mig första gången, men hur kommer du att avsluta den? Innan han dog sade Reverend Eu att han aldrig någonsin skulle ändra sig utan bevara sitt hjärtas

inställning för evigt. Det måste vara på det sättet. Den sataniska världen måste dö bort i vilket fall som helst. Utan att dö kan den inte uppstå. Om vi inte går igenom en tidsepok, kan vi inte välkomna nästa. (34-47, 29.8.1970)

Vilken betydelse har döden i bibeln? Den betyder inte förstörelsen av det eviga livet i Gud. Den betyder att döda det liv som har ärvt den sataniska världens fallna linje. Därför ska var och en, som är villig att dö för Guds vilja, leva. Dessa ord låter paradoxala, men vi kan inte uppnå uppståndelse om vi lever livet ur Fallets och återupprättelsens perspektiv.

Detta är normal logik för återupprättelse. Den största frågan är därför om vi kan ge våra liv. Hur var det när jag började gå denna väg? Jag reflekterade över om jag var beredd att offra mitt liv. (34-47, 29.8.1970)

Vad ska du göra med ditt liv? Du borde lämna efter dig en gravvård byggd av kärlek när du dör. Detta är slutsatsen. Låt oss lämna efter oss en gravvård av kärlek! Om du lever mitt i en grav av kärlek kommer du inte att känna ångerns bitterhet. Inte ens om du har fått nog av att leva på en plats som liknar en grav, om du bara lever ett kärleksfullt liv kommer du inte känna någon bitterhet. Låt oss leva och lämna en grav av kärlek bakom oss! Då kommer våra liv i all evighet att anses vara en framgång.

Om du dör efter att ha levt så, kommer Gud att välsigna dig och föra fram sina söner och döttrar att välkomna dig

till den andliga världen. Om så din hand aldrig har burit någon ring, Gud kommer att sätta en himmelrikets diamant på ditt finger! Om du aldrig har haft bra kläder, kommer Gud att klä dig i de bästa klädesplagg från den kungliga familjen i det himmelska kungariket.

Vad kommer ni att lämna efter er från ert liv? En grav av kärlek. Var snälla och glöm aldrig detta. De ibland er som är fast beslutna att leva på detta sätt, räck upp handen. Jag ser allas händer uppe. Må Guds välsignelse vara med er alla. (97-169, 12.3.1978)

2.6 Välsignelsen öppnar vägen till det eviga livet

2.6.1 Vikten av evigt liv

Alla vill leva livet på sitt eget sätt. Att leva syftar på det dagliga livet. Med livet menas vårt liv i helhet. Troende människor använder dessutom orden evigt liv. Ett evigt liv består inte bara av en livslängd utan av ett liv som fortsätter i evighet. Hur du ansluter din livsväg till den eviga verkligheten är viktig för ditt eviga liv. Detta blir ditt livslånga ansvar. (197-186, 14.1.1990)

Hur lång tid tror du att du kommer att leva? Hur länge? Tänker inte alla, vi kanske lever tills vi är sjuttio eller åttio år? Tror ni inte att ni kan dö förrän då? Ni är giriga! Även om du absolut tror att du kommer att leva tills du är åttio eller hundra, så kan du dö i morgon – eller till och med idag. Du kan dö medan du äter. Förstår du? Eller du kan ta av dig skorna

när du kommer hem på kvällen, gå och lägga dig och sedan dö i sömnen.

Ni tror alla, eftersom jag är ung kan jag leva i fyrtio eller femtio år till. Har ni inte alla den sorts önskan? Gav Gud er en garanti på det?

Du borde tänka att du skulle kunna dö snart, kanske inom ett år. Du borde förbereda dig som om det bara fanns den tiden kvar. Du måste hålla detta i minnet under hela livet. Ju kortare den tid är som du tror att du har desto mindre tid har du att förlora. Förberedelser under denna tid betyder att bygga ditt hem för ditt eviga liv. (102-122, 27.11.1978)

När du lägger dig på kvällen efter att ha tagit av dig kläderna, har du då fullt förtroende för att du kommer att vara här morgonen efter, för att ta på dem igen? Hur mycket du än säger att du har att göra, ingenting i världen är viktigare än det som rör det eviga livet.

Anledningen till att människor lämnar kyrkan är att de inte känner hur allvarligt det är för dem att lösa frågan om evigt liv medan de ännu lever på jorden. (10-249, 21.10.1960)

Om en människa är säker på att ett liv i tron inte bara gäller vårt fysiska liv i nuet, utan är en förberedelse för livet i den eviga världen så kommer hon att hålla fast vid sin tro, till och med när hon är helt övergiven. Ju fler år som går – fyrtio år, femtio år – och dagen för döden närmar sig, desto allvarligare blir konceptet om evigt liv. Ju äldre människor blir desto allvarligare blir de. Tankeprocessen försvagas när man blir äldre.

Men där det finns ett koncept om evigt liv blir folk mera allvarliga.

Därför kan i framtiden bara religiöst tänkande leda den här världen. Hur ofta upplever vi inte onda omständigheter och kaos! Om du kan bryta igenom och övervinna kaotiska omständigheter och hålla dig till ett absolut koncept om evigt liv var du än är, även när du upplever alla slags trasiga situationer, så kan ingen svårighet vara oöverkomlig för dig. (230-22, 15.4.1992)

Till vad slags varelse skapade Gud oss? Gud skapade oss till objekt för sin kärlek så att vi kunde äga Guds absoluta och unika värde. Detta är ett anmärkningsvärt faktum. Hur stort värde har ett människoliv i våra dagar? Hur mycket pengar är en människa värd? En människas värde kan inte uttryckas i monetära termer. Det anmärkningsvärda faktum är att Gud skapade man och kvinna som kärlekspartner med ett sådant dyrbart värde att de inte kunde bytas ut ens mot hela universum! Det är förbluffande! (142-143, 8.3.1986)

Vi människor är Guds avbild som Guds mästerverk i skapelsen. Nödvändigtvis borde vi då ha en evig natur eftersom Gud är en evig varelse, och därför borde vår inre natur inte bli gammal. Vi borde alltså leva evigt. Bara om vi lever för evigt har vi värdet som det mästerverket. (159-281, 19.5.1968)

Folk, vilka de än är, strävar efter att bli bäst. När någon befinner sig i den högsta positionen, tillhör Gud honom

och den människan tillhör Gud. Sålunda blir han Guds son och blir själv lik Gud. Vem tillhör då universum? Om Gud har någonting som han älskar mest och anser vara det mest dyrbara, skulle han ha skapat det så att han skulle kasta bort det efter att ha tillbringat en dag, tio år, eller hundra år tillsammans med det? Eller skulle han skapa det för att vara evigt hos honom? Så förhåller det sig med mänskligheten. När någon dör, vore det bättre för honom eller henne att förbli död eller att leva för evigt? Han borde leva för evigt. Varför? Människor är objekt till Gud som är absolut och som har skapat oss med absolut kärlek så att han kunde uppleva glädje. (39-342, 16.1.1971)

Ju mer kärlek människor har för varandra desto mer vill de vara tillsammans. Det var en gång en man, vars hustru hade dött ung. Han bar hennes näsduk på sig medan han levde ensam under resten av sitt liv. Jawaharlal Nehru var en sådan människa; när han förlorade sin hustru var hon ung. Han bar rosor på sin klädnad under resten av sitt liv eftersom hans hustru älskade rosor. När Gud skapade sin mest dyrbara son och dotter, skapade han dem för att försvinna efter hundra år? Därigenom kan vi förstå den fundamentala principen att människan har evigt liv. (39-342, 16.1.1971)

Människan är född ur kärlek, växer upp i kärlek, lever med kärlek och dör i kärlek. Ändå försvinner människorna inte bara. Gud, som är Subjektet, är evig, oföränderlig och unik. Därför kan

människorna också leva evigt när de kan stå inför Gud som hans kärleksobjekt. Det är där som det eviga livet har sitt ursprung. Det börjar inte med livet på jorden. (142-143, 8.3.1986)

Gud är evig och absolut. Eftersom Gud lever i evighet, när vi säger att människan är skapad på grund av kärlek, är det bara naturligt och logiskt att vem som helst som är förenad med sann kärlek kan få evigt liv. För att få evigt liv borde vi därför leva i sfären för evig kärlek. (211-272, 30.12.1990)

Vi kan leva för evigt! Vi vill få evigt liv! Vi önskar evigt liv; vad är det då som är oföränderligt? Svaret är kärleken. Så är det. Allt annat förändras i överensstämmelse med sin omgivning. Varför förändras inte kärleken? Kärleken förändras inte eftersom den existerar som centrum i kraften för allt liv. Varför förändras inte kärleken? Det är för att kärlek upptar den centrala positionen i den ideala omgivningen. Centrum försvinner inte förrän allt runtomkring har försvunnit. Kärleken är universums centrum. Eftersom kärleken är förenad med Guds kärlek, kan allting som förenas med den kärleken förbli, så länge som Gud existerar. (157-267, 10.4.1967)

Evigt liv! Vi är människor som lever för evigt. Vi är också de människor som praktiserar sann kärlek. Vi praktiserar det eviga livets väg och sann kärlek här på jorden. Vad vi än gör här, om vi till exempel arbetar i en fabrik, kan det ge oss material för att vidga vårt eviga liv.

Var snälla och tänk på att syftet med ditt arbete är att träna dig för evigt liv och att producera övningsmaterial som kan utsmycka ditt eviga liv. Ni alla behöver evigt liv och sann kärlek vid alla tider. Ni kommer att behöva dessa för evigheten. (216-127, 9.2.1991)

Kroppens och andens fullkomlighet är fundamentalt möjlig genom det som tillhör sann kärlek. Den oändliga Ursprungliga Orsaken skapade tillväxtprocessen som en väg som kunde leda till att bära ideal frukt bara genom kärlek. Den väg som börjar från den Ursprungliga Orsaken, och som skördar idealets frukter, är inget annat än kärlek. Bara sann kärlek. Gud själv existerar också för evigt av – och är rotfast i – endast sann kärlek. Hur kan Gud existera för evigt? Evigt liv hänger samman med kärlek. Därför behöver du leva i en omgivning av kärlek för att skapa en omgivning av evigt liv. För att nå kärlekens substantiella sfär måste vi ha substantiell erfarenhet av kärleken. (218-134, 14.7.1991)

Om någon frågar dig hur man får evigt liv, hur kommer du att svara? Kan man få evigt liv bara genom att tro på Jesus? Är du räddad genom din tro? Det verkar inte finnas någon mening i det. Bara genom kärleken kan du räddas.

När man ser det ur perspektivet från det väsentliga i Guds skapelseprincip, är bara en sann människa partner till Guds kärlek. Därför, om någon har sann kärlek kan han leva för evigt. När du en gång inträder i sfären för den kärleken, vare sig du befinner dig i den andliga

världen eller på jorden, kommer du att kunna se var du kommer att leva i den andliga världen. (215-53, 6.2.1991)

2.6.2 Konceptet om evigt liv har sitt ursprung i kärleken

Hur kan vi beskriva Guds attribut? De är mystiska. Gud är absolut, unik, evig och oföränderlig. Det kan inte förnekas på något sätt. Sådana kvaliteter av kärlek hos en människa gör att det är en absolut lycklig människa, en unikt lycklig människa, en evigt lycklig människa och en oföränderligt lycklig människa. Evig, absolut, oföränderlig och unik frihet och slutligen ett slags absolut, unik, oföränderlig och evig lycka vilar vid sådana omständigheter. Genom att ärva dessa attribut är resultatet automatiskt evigt liv. Så är det. (279-73, 24.7.1996)

Om du äger kärlek är det oviktigt för dig om du äter eller inte. Förälskade människor blir inte trötta när de inte sover, eller hungriga när de inte äter. Förälskade människor kan överstiga tid och rum. Om Guds kärlekspartner skulle komma till honom, tror ni att Gud skulle sova när natten kom? Han kan övervinna natten när hans älskade partner visar sig. Därifrån härrör idén om evigt liv. Så länge som den eviga kärlekens makt fortsätter, kan du leva i evighet. Glädjens eviga liv är möjligt eftersom kärleken kan övervinna och absorbera allt. (277-22, 17.3.1996)

Om Gud är absolut kärlek, kan vi logiskt sluta oss till att vi – om vi blir

en absolut partner i förhållandet till den kärleken och därigenom blir en varelse som har enighet i sig själv – kommer att leva för evigt, så länge som Gud existerar evigt. Detta har mänskligheten inte känt till. Folk har inte varit medvetna om att vi människor är skapade som de objekt partners som Gud absolut behöver. Skulle så inte vara fallet vore det logiskt att Gud skulle leva ensam. (262-137, 23.7.1997)

Gud är standarden för det absoluta värdet. Centrerad på absolut kärlek kan den människa som söker Gud och absolut kärlek aldrig förneka den himmelska överhögheten som partner. Inte ens Gud, det absoluta Varat, kan neka till detta. Den position som vi med absolutitet har fått kan inte förnekas. Detta är någonting som är starkt fastlagt. Således är Guds kärlek evig.

Gud är evig. Genom att bilda en relation med det slags kärlek, etableras evigt liv som en sfär av förhållanden som naturligtvis överensstämmer med detta. Därigenom lever en person med sann kärlek för evigt, med början i den fysiska världen, och därefter fortsatt liv i den andliga världen. Detta kan inte förnekas. Eftersom det inte finns förhållanden av sann kärlek i den fallna världen, slutar folk sina liv i helvetet. (272-63, 30.8.1995)

Kärleken har inom sig en evig kvalitet. Ett kärlekspår vill inte gå ifrån varandra. Sann kärlek är evig. Båda partner vägrar ständigt att vara skilda åt. Därför kan evigt liv förnimmas i sann

kärlek. Evigt liv finns inte i separation. Det gör kärleken så fantastisk. Kärlek är oföränderlig och evig. När vi upprättar ett blodsband med sann kärlek i centrum kommer vi helt naturligt att leva för evigt.

Gud är subjektet av oföränderlig kärlek. Kärleken är förenad med Gud, subjektet. Eftersom Gud är oföränderlig och evig är det logiskt att sluta sig till att Guds objekt, partnern som förenas med Guds kärlek, också är oföränderlig och evig. (289-133, 1.1.1998)

Om föräldrarna investerar gränslöst och uppoffrar sig helt för sina barn kommer barnen – såvida det ligger sann kärlek bakom detta – att vara gränslöst tacksamma för den sanna kärleken. Och föräldrarna kompenseras för sina uppoffringar genom att uppleva stor glädje. När vi utvecklar processen av att ge och ta emot kraften av uppoffrande sann kärlek på detta sätt uppstår en relation av evig glädje och fred inifrån den sanna familjen och den sanna världen. Det eviga livets ideala värld manifesterar sig på dessa platser. (288-199, 28.11.1997)

Från en liten prick växte universum i storlek på följande sätt: genom tillblivelse av två delar uppstod en oupphörig rörelse och universum bildades. Universum har varit involverat i en ändlös rörelse genom tröghetslagen i universums inertialsystem.

Med andra ord, med en modell för en parrelation i centrum – till exempel inom solsystemet – skulle solsystemet bildas, sedan skulle det inträda i en mogenhets-

period och delta i en ändlös rörelse. På samma sätt kan Adam och Eva när de förenas med sådan kärlek i centrum som helt lever för den andre parten, involveras i en oupphörlig rörelse.

Därigenom börjar evigheten och evigt liv. Evigheten kan inte finnas på en rak linje. Där finns inte sfären för evigt liv. Evighet uppstår ur rotering och revolution. Därför har fenomenet historisk utveckling gradvist växt i omfattning genom rotering. Denna rotering har bara ett centrum. (261-151, 9.6.1994)

Det som harmoniserar med ursprunget till universums stora principer kan existera i evighet. Allt annat kommer att förgås. Eftersom Gud existerar evigt, existerar hans objekt som lever för andra också för evigt. Genom denna logik kommer vi helt naturligt fram till denna slutsats när det gäller principerna för evigt liv. Är detta helt klart? (260-254, 19.5.1994)

Den enighet vi kallar ”jag” skapades till att vara en partner i objektposition till Guds kärlek. Vi står i position av objekt till Gud som är absolut subjekt i detta partnerskap. Vi är Guds partners i kärlek. Gud värderar konceptet för sann kärlek högre än han värdesätter sig själv. Gud är det absoluta och eviga livets centrum. Därför är Guds ideal ännu djupare evigt, och i det idealet står sann kärlek som en realitet i centrum. Vi är involverade parter i den kärleken. Hur kommer vi in i denna eviga sfär? Så dyrbar är positionen som Guds evige medpartner! Vi kommer in i den sfären när de både

subjekt och objekt blir ett. När det händer kan vi finnas överallt och följa Gud vart än han går. Vi kan ärva Guds hela förmögenhet. Vi kan ärva sfären av Guds eviga liv och till och med hans hjärta. Guds hjärta av kärlek, Guds hjärta som tillhör skapelsen, Guds hjärta som önskar att finnas i hjärtat hos varje enskild människa – vi kan ärva allt detta. Så värdefullt det är! Så fullt av glädje det är att uppräcka detta fantastiska värde! Det är en högst sublim och förnäm position som ingenting kan konkurrera med. Det är en förunderlig nåd. (216-115, 9.3.1991)

När trycket i atmosfären sjunker till på en punkt, skapas ögonblickligen ett högt lufttryck på en annan punkt, varvid automatiskt ett kretslopp uppstår.

När du ger, ger igen och ger ännu mera, opererar det eviga livets teori. När vi lever för andra kommer vi inte att försvinna. Det mindre går upp i det större och det större går tillbaka till centrum. (204-107, 1.7.1990)

När Gud söker efter en partner av absolut kärlek, vem söker han då? Vi kan med säkerhet anta att han söker en människa. Därför existerar det gamla talesättet, ”Av allt i hela skapelsen är människan det mest dyrbara”. Vad betyder det? Vi kan komma till den logiska slutsatsen att mänskligheten kan vara partner till Guds eviga kärlek, och det är naturligt att den som är ett med Guds kärlek kommer att leva för evigt. Evigt liv är en naturlig konsekvens av denna logik. Evigt liv börjar här. Frågan, hur man ska fastlägga ett rationellt argument för

evigt liv baserat på ett förhållande i kärlek, är extremt värdefullt inom religionen. Evtigt liv finns inte enbart hos mannen eller bara hos kvinnan. Det finns inte bara hos Gud. Vi slutar oss till att evigt liv ligger inom Guds kärlek. (218-211, 29.7.1991)

Nu kan du stå i samma position som Gud till den grad att du kan till och med vara involverad i sfären av evig sann kärlek. Sök var du vill, du kommer inte att finna detta koncept om evigt liv någon annanstans. Eftersom du föddes som en evig varelse går du vidare till den eviga världen efter livet här. Du kommer att göra ett förbluffande hopp på en enda sekund. Den andliga världen är en dimension olik denna begränsade jordiska värld. Här kan du inte röra dig fritt innanför fastlagda gränser. Den andliga världen är en plats av en högre dimension, så du kan göra vad som helst där. Du kan hoppa utanför tiden. Om du har önskan för något som har sann kärlek i centrum kan du uppnå vad som helst, när som helst. Det ligger på en obegränsad skala. (216-115, 9.3.1991)

Jag lever för evigt; jag är förbunden med sann kärlek centrerad på Gud; jag är förbunden med sant liv centrerat på Gud; jag är förbunden med den sanna linjen centrerad på Gud. Slutledningen är tydlig. Jag lever i evighet centrerad på sann kärlek, som Gud. Gud skapade mig på detta sätt. Om du uppfyller denna del av ansvaret kommer du verkligen att vara framgångsrik. (216-115, 9.3.1991)

Till och med Gud andas. Han andas kärlek. Eftersom Gud också håller steg med universum kan universum fortsätta i evighet centrerat på sann kärlek. Evtigt liv kan man finna i kärleken. I konsekvens av detta borde ni alla uppnå det. Först då kan ni inträda i sfären för Guds andetag och snabbt uppnå harmoni. (201-191, 1.4.1990)

Om man börjar med resonemang-
et att Guds plan är levande och arbetar inom historien på jorden, och att dess syfte är att bana väg för evigheten, så är det enkelt att vägleda människor på deras religiösa tro. Annars kommer fundamentet att frustreras, som skulle få dem att bosätta sig på solid grund, grundvalen som skänker tro till dem på jorden. Genom att tydligt visa på denna jordiska tids begränsningar kan man etablera en hållbar underström av tro.

Medan jag samverkar med Guds arbete på jorden, kan den andliga världen som har uppfyllt Guds vilja relatera till vårt verkliga liv idag och ge oss möjlighet att fatta konceptet att leva för evigt tillsammans med Gud. Därför är syftet med detta jordiska liv att förbereda oss för det eviga livet som det är direkt förbundet med. Människor kan inte ha ett autentiskt trosliv utan att förstå denna verklighet. (198-7, 20.1.1990)

2.6.3 Välsignelse och evigt liv

Fallna människor måste byta sin linje. Detta är ett fundamentalt problem. Förhållandet mellan Gud och mänskligheten är den av förälder och barn. Efter-

som alla dessa fakta har förblivit okända kunde historiens problem inte lösas, och fram till denna dag har människor varit ovetande om Guds plan. Bytet av linjen måste ske inom alla sfärer: individens, familjens, folkets, nationens och världens. Messias måste komma och göra detta. Utan Föräldern kan linjen inte bytas ut.

En individ måste ta ansvar för alla dessa problem. Den individen borde fortsätta att gå framåt genom att lösa detta. Eftersom människor är ovetande om det här, kommer Messias som känner till dessa saker och gör allt detta för dem. (161-147, 18.1.1987)

Ni alla måste ärva den nya härstamningen. För att ni ska kunna göra det kommer Messias som fadern. Han, tillsammans med Eva, borde återupprätta denna nya linje genom gottgörelse på den segerrika individuella grundvalen som överstiger världen, där Satan inte kan ingripa. Han kommer att upprätta söner och döttrar baserat på familjer, centrerade på hans eget äktenskap, och horisontalt utöva uppgiften att inympa.

Det är anledningen till Välsignelseceremonin i *Unification Church*. *Unification Church* är unik. Var har linjen i *Unification Church* sitt ursprung? Den härstammar från Gud. Därför vågar vi ta emot den sataniska världens opposition. När de motarbetar oss måste de betala kompensation för de skador de åstadkommer. (169-37, 4.10.1987)

Eftersom människorna fick Satans linje kan de inte av sig själva återvända

till Gud. Messias måste absolut återupprätta och rena linjen som Satan förornade. Därför måste Messias komma. Om inte Messias kommer kan linjen inte återupprättas. Linjen måste absolut återupprättas. (172-53, 7.2.1988)

Vad kommer vi att bevittna vid tiden för de Sista dagarna? Människor kommer att ha sexuella förhållanden med andra från samma familj. Incest kommer att frodas. Det kommer att vara likadant inom familjer och släktingar. Varför kommer det att vara så? Vem var Jesu far? Det var Sakarias. Kristendomen fastslår Jesu tillblivelse genom den Helige ande, men det är en ofullständig förståelse. Vet ni vad ett obefruktat ägg är? Vad är ett obefruktat ägg? Det är likt en hönas ägg, sperman har inte kommit in i ägget än. Fallna människor av idag kan liknas vid obefruktade ägg. De har ingenting med Gud att göra. Därför har de inte evigt liv. (274-256, 3.11.1995)

Vilken är Sanna Föräldrars mission? De måste korrigera den falska linjen som är roten till den sataniska världen, återupprätta det falska livet till sant liv och rätta till kärlekens falska väg. Bibeln berättar för oss att den som mistar sitt liv kommer att bevara det och den som försöker att bevara sitt liv kommer att mista det. Varför måste ett så paradoxalt påstående visa sig? Det är för att den sataniska världen måste dö. (169-37, 4.10.1987)

Vem ska byta ut linjen? Det kan inte vem som helst göra. Ni ska veta att jag

gick korsets smärtfyllda väg för att utföra detta arbete. Det är på grund av denna hjärtats standard som ni utan att vara meriterade kan arva den nya traditionen av Välsignelsen.

Gud var tvungen att arbeta i tusentals år, och som Guds påtagliga manifestation var jag tvungen att gå igenom ett liv av lidande för att grundlägga den segerrika auktoritet som är baserad på överföringen av linjen. Ni alla står på fundamentet av dessa ansträngningar. Välsignelsen betyder inympning på Guds linje. Genom ympningens process byts linjen. (35-178, 13.10.1970)

Därför, bara när den vertikale Föräldern och de horisontala föräldrarna förenas harmoniskt med sann kärlek i centrum, kan detta – en mötesplats för starkt etablerad kärlek – bli till ett upphov för liv och förbindelsen till linjen. Människor som är härstammar från den mötesplatsen är söner och döttrar födda i Guds kärlek och varelser som kan leva i evighet med Guds linje. På detta sätt blir de en kunglig familj som kan upprätthålla linjen för framtida generationer i det eviga himmelska kungariket. (245-94, 28.2.1993)

När ni lever med varandra i kärlek kan ni anslutas till det eviga livet. Sann kärlek är den kärlek som Gud önskar. Eftersom Gud är absolut, oföränderlig och evig kommer vi till slutsatsen att människor som är Guds kärleksobjekt också lever för evigt. Detta är en logisk slutsats. Det finns över huvud taget ingen anledning till tvivel. (247-223, 9.5.1993)

När ni fick Välsignelsen, deltog ni då alla i ceremonin för att byta linjen? Ni måste tro mera på det än på ert eget liv. Trots att detta är en ceremoni i *Unification Church*, borde ni inte se på den som bara en religiös ceremoni. Det är en injektion för att väcka er från döden. Det är motmedlet. (216-109, 9.3.1991)

Messias må vara den som byter linjen, men det är individen som måste handla för att hans eller hennes linje kan bli utbytt. Utan att upprätta en sådan standard kan du inte nå vägen för frälsning. Detta är inte lätt att åstadkomma. Du måste gå utanför den punkt där du vet om du kommer att leva eller dö. Att byta linjen är bara möjligt när du till exempel fastar i fyrtio dagar eller går igenom ett stadium nära döden, där du kräks blod. (35-160, 13.10.1970)

Först och främst borde du ha en genuin längtan efter Sanna Föräldrar från hela ditt hjärta. Du kommer inte att få frälsning om du inte bistår Sanna Föräldrar med attityden att de är källan till ditt liv, hela ditt hopp och ursprunget till alla dina ideal och all din lycka. Har du någonsin varit så hängiven? Du borde ha en klar förståelse av detta. Därför borde ni ha den starka övertygelsen att ni är söner och döttrar som för evigt kan förenas med Sanna Föräldrar, till den grad att det överstiger medvetenheten om er egen existens. Ni måste ha detta slags övertygelse. (30-237, 23.3.1970)

Fallet var faktiskt ett felaktigt bröllop i Edens lustgård. Nu kan detta bli

omvänt genom att Sanna Föräldrar håller ett propert bröllop. Genom att rensa bort de misstag som de falska föräldrarna begick kan Sanna Föräldrar avskaffa helvetet och ge Välsignelsen till äktenskap till och med åt det enorma antalet av hundramiljarders förfäder i den andliga världen. Genom sina ättlingars familjefundament på jorden, centrerat på sann kärlek, kan förfäderna i den andliga världen förenas vertikalt med sina ättlingar på jorden. Och dessutom kan, med detta familjefundament som utgångspunkt, Öst och Väst förbindas med varandra. (300-222, 14.3.1999)

Hur mycket borde du älska mig? Detta går tillbaka till ett fundamentalt problem. Du borde inte älska från en position som bär spår av den sataniska världen och är befläckad med kärlek från den världen. Du borde stå i en högre position. Vilken position är det? Du borde älska mig mer än du älskar dina föräldrar, din man eller hustru och barnen, som är födda i den sataniska världen. Därför säger Jesus i bibeln, ”Den som älskar sin far eller mor mer än mig är inte värd mig; den som älskar sin son eller dotter mer än mig är inte värd mig.” Jesus når fram till denna konklusion för var och en. Senare säger han också, ta ditt kors och följ mig. Han ber dig att ta upp ditt eget kors. Att ta upp korset betyder att övervinna den makt som drar dig i den motsatta riktningen. Du borde gråta bittra tårar över detta. (178-997, 1.6.1988)

När du kommer till den andliga världen kommer det att bli så här: det kom-

mer att vara en plats utan skuggor, en plats av överflödande ljus från den eviga morgonen. Det vita ljuset blir så klart att det växlar över till lila. Det skiftar till nyanser av silver och guld. Elektricitetens ljus är kärlekens ljus. Ljus blixtrar när positiv elektricitet möter negativ elektricitet. På samma sätt kommer Guds inre natur och yttre form tillsammans och manifesteras som en blix. Blixten är ljuset från den eviga sanna kärleken. Det är det eviga livets innersta natur. Du måste finna denna slutliga bestämmelse. (292-265, 26.4.1998)

Sektion 3 Värdet av vårt liv på jorden

3.1 Jorden är platsen där kärlekens frukter skördas

Jordelivet är absolut viktigt. Du måste veta hur viktig denna jord är. Kristna människor tror att alla kan komma till himlen genom att lämna den här världen, eller hur? Denna tro är en villfarelse. Du borde bli fullkomlig medan du lever på jorden. Du måste känna till värdet av livet på jorden. Öppna dina ögon för det viktiga i livet och glöm det aldrig. Ditt liv på jorden kommer att reflekteras vid alla tidpunkter i den eviga andliga världen. Allt du gör är frön. De frön som du planterar här kommer att bära frukt i den andliga världen. Därför måste du så fullkomliga frön. Ännu en gång: du måste inse vikten av ditt liv på jorden. (232-322, 10.7.1992)

Människorna på jorden har en kropp, men allt i deras liv är begränsat.

Andar har ingen fysisk kropp och lever i den obegränsade världen. Människor på denna jord har en kropp men den är inte platsen för deras eviga vistelse. Andar saknar en fysisk kropp, men de befinner sig i sin eviga boplats. På det sättet kan man finna oändligt många kontraster när man jämför människor på jorden och andar.

När vi iakttar de aspekter mellan människor på jorden och andar som stämmer överens, kan vi märka att livet på jorden och livet av dem som lever i den andliga världen representerar hälften vardera av hela verkligheten. Alltså, vardera sidan kan bara uppfylla hälften. Hur kan då kroppen och anden bära fullt mogen frukt? Mogen frukt kan bara bli till genom att på ett framgångsrikt sätt avsluta livet på jorden innan det fysiska jaget och det andliga jaget skiljs från varandra. Problem uppkommer när ett andligt jag kommer till den andliga världen utan att ha uppnått full mognad. (293-256, 1.6.1998)

Frön från en frukt borde ha tillägnat sig och kondenserat alla aspekter av tid och rum som stod i förbindelse med dess tillväxt. I det nya fröet ska allt, frö, rot, gren och frukt kunna finnas. Också blomman och frukten är inkluderade. Alltså borde vi bli människor som kan börja livet på det sättet. Först då kan vi säga att Gud tillhör oss, centrerad på kärlek. Ingen skulle kunna säga emot detta. (137-330, 5.1.1986)

Vad är livets syfte? Det är att föda kärlekens frukt. När frukten av någons

kärlek kommer till himmelrikets butik, skulle Gud då säga, nej, det här tycker jag inte om? Vart den än går skulle kärleksfrukten säga, o, det går bra att placera mig var som helst i detta universum. Så värdefullt det är att veta att denna kärleksfrukt kan stå i centrum för allting omkring det, till och med om den är placerad i himmelrikets hemliga magasin! Eftersom den var sådd i kärlek, skulle den inte också skördas i kärlek? (139-219, 31.1.1986)

Varför är du värdefull? Du är värdefull eftersom du har ärvt kärlekens tradition. Kärleken är dyrbar, och du är värdefull eftersom du står vid själva universums kärnpunkt i en position att ärva traditionen av kärnan till alla ideala krafter av detta universum. Du är värdefull eftersom du föddes genom den kärleken och är ansluten till den kärleken, och eftersom du kan bära den frukt som är förlängningen av den kärleken. Vet du varför du måste respektera dina föräldrar och varför du måste vara hänförelsefull till dem? Dina rötter borde vara djupa. Jag talar om de vertikala rötterna. (166-217, 7.6.1987)

En man och en kvinnas ande och kropp som är centrerade på Guds kärlek borde möta vertikalen i en nittio graders vinkel och på ett balanserat sätt. När en man och en kvinna kommer fram och polariserar till öst och väst som levande varelser som är rotade i Guds kärlek, stimuleras universums ursprungliga natur till att tändas och framskapa blixtnad och dunder. När det händer har Gud, man

och kvinna kommit samman i fullkomlig förening. Vem kommer att kunna bryta denna enighet? Kan mannen dela på dem? Kan kvinnan dela på dem? Intens Gud kan dra sig ur detta.

Denna kärlek, som är sådan att den blir till roten för mannens och kvinnans ande, är standarden för mänsklighetens ursprungliga natur. Blomman blomstrar och bär frukt genom kärlek. Genom idealet av kretsloppslagarna utvecklas kärlek i form av en spiral och utvidgas till världen. Amen! Försök att upptäcka vad allt detta betyder. (173-109, 7.2.1988)

Hur fortplantar man liv? Sker det genom en levande kropp eller genom blod? Vi känner till termen ”linje”, men det finns inget som heter livslinje eller kärlekslinje. Det finns bara ”linje”. Genom att blod blandas uppstår liv. Genom att föra en man och en kvinnas blod tillsammans kombineras två liv med varandra. Sedan, när varje liv har investerats föds frukten som kärlekens substans.

Vad är det då som händer? Din mors blod och liv och din fars blod och liv föder frukt genom kärlek, som manifesteras som du. Jag frågar er, finns era föräldrars blod i er eller inte? Er mors och fars liv är inom er. Era föräldrars kärlek är inom er. Därför kan ni inte hävda att någonting hos er själva skulle vara separat från er mor och far. (225-52, 2.1.1992)

Ni är kärlekens frukt. Alla karaktéristiska element från den centrala roten, stammen, grenarna, blomman och knoppen som har utvecklats genom

en tusenårig historia är förkroppsligade inom dig som är dess frukt. När du som frukt går vidare är det som om du skulle bära historien med dig. Var du än plantera den frukten kan historien fortsätta att utvecklas. Vad är det som gör detta möjligt? Det är möjligt genom kärlek. Det är förbundet genom kärleken mellan man och kvinna, kärleken mellan parterna, mellan subjekt och objekt. Därför borde den som kränker denna kärlek gå till helvetet, eftersom han är den mest tygelösa personen, den som förstör universums ordning. (226-53, 1.2.1992)

Kärleken i förhållandet mellan föräldrarna och barnet får frukten av moderns kärlek till sin son och sonens kärlek till sin mor att mogna. När dessa båda former för kärlek mognar, kommer Gud att vilja plocka denna frukt. Kärlekens ägare är Gud, därför arbetar han för att se frukten av moderns kärlek till sitt barn och barnets kärlek till sin mor att bli fullt mogen.

Plockar Gud denna fullkomnade frukt bara för att äta den? Eller gör han det för att fullkomna kärleken ytterligare? Efter att Gud hade skapat Adam och Eva ville han som förälder sedan få kärlekens frukt, alltså barnen, och på samma gång låta sina barn få kärlekens frukt, alltså föräldrarna. Gud ville fullkomna båda dessa frukter. Därför kan vi säga att Gud genom denna process ville skörda båda frukterna och njuta av dem. (222-309, 6.11.1991)

Vi är födda och lever i Guds kärlek, föder själva barn, varmed vi kommer

fram till kärlekens destination, och återvänder sedan till Gud för att leva med honom i evighet. Med andra ord börjar vårt liv i kärlek, mognar i kärlek och skördas som frukten av kärlek. Vår död betyder skördetiden för denna kärlekens frukt.

Vi tar emot föräldrakärlek, har kärlek mellan man och hustru samt älskar våra barn, därför kan allt som Guds kärlek har sått i vårt hjärtas inre bära frukt under vår livstid och skördas när vi kommer till den andliga världen. Därför, när människor fullständigt förenas i kärlek liknar de Gud. När ett par förenas och helt uppfyller dessa tre steg och sedan kommer till den andliga världen, blir de ett evigt objekt inför Gud som är det eviga Subjektet. Detta har uppnåtts när ett par går vidare till den andliga världen efter att ha praktiserat sann kärlek. På det viset börjar vi vårt liv med Gud och avslutar det med Gud. (298-311, 17.1.1999)

Om kärlekens frukt hade blivit skördad och lagrad i ett varumagasin skulle himlen ha varit upprättad. En familj, nation och himlens folk skulle ha framträtt. Men på halva vägen invaderades denna frukt, föll till marken och blev genomrutten. Därför skapades en helvetets familj och helvetiska människor. Denna incident kallas *Fallet*. Människorna föll och lever nu i helvetet. Trots att de hatar att medge det borde de erkänna dessa två fakta. Människor skulle bära kärlekens frukt och gå till himmelrikets magasin. Istället håller de på att ruttna i helvetets varumagasin på grund av *Fallet*. (282-15, 16.2.1997)

Barn, syskon, makar och föräldrar kommer alla tillsammans vid en punkt och föder frukt. Uppfyllandet av detta bestäms på basis av sann kärlek. Hjärtat hos barnet, syskonet, maken, hustrun och föräldrarna är förbundna med varandra genom sann kärlek. Sann kärlek är fokus. Ande och kropp kan bli fullkomliga genom att förenas med Gud i kärlek. Därifrån utgår föräldrar och ger liv åt barn. Gud gav oss barn som en gåva för att vi skulle få känna det Gud kände i skapelseögonblicket. (244-310, 1.3.1993)

Den andliga världen är ett varumagasin där kärlekens frukt ska lagras. Dessa frukter har upp till vår tid aldrig mognat fram. Jag är den förste som använder termen sann kärlek och dess frukt, så de kan inte finnas i den andliga världen än. Så fantastisk var och en av er är! (245-172, 7.3.1993)

Kvinnan, inte mannen, vidrör varje vinkel och vrå i hemmet. Männen står i centrum och rör ingenting. Men kvinnorna rör vid allt. Vad betyder det? Det betyder att älska jorden och älska universum. Ju mer kvinnan rör vid tingen med sina händer desto mera kärlek tränger in i tingen och desto mera blir de till fokus av universums kärna. Mannen fyller sedan på kvinnans kraft genom att visa henne absolut kärlek. Bara en sådan familj kan komma till Guds varumagasin i himlen. Vad är det himmelska magasinet för något? Himlen är det magasin där Gud lagrar den fullt mogna frukten. (244-120, 1.2.1993)

Det finns en cykel av årstider hos kärleken. Det kan bara finnas en proper balans om det finns fyra årstider. Om hettan ökar, ökar också kylan. När ett par kommer samman i kärlek finns alltså höst, sommar, vår, och vad mera? Det skulle vara en årstid av vinter. Bara om du kan smälta alla dessa årstider kan du visa ansiktet när du kommer till den andliga världen. (223-180, 10.11.1991)

En far borde inte skämmas för att kalla farfadern ”gubben”. Fadern borde inte heller skämmas att ropa på sitt barn, hej du! Och sonen borde inte skämmas för att hojta på sin far och farfar. Vad borde de fokusera på för att vara höjd över all skam? Bara för att fadern inte kan tjäna pengar och är beroende av farfadern betyder det inte att han har missat sitt ansvar. Man kan inte anklaga fadern för att inte tjäna några pengar eller inte äga kunskap. Varför inte? Anledningen till det är att det rör sig om blodsrelationer. Kärlek och liv överförs inte genom kunskap, pengar eller makt. Genom vad överförs de då? De överförs genom kärlek! Frukten är en produkt av kärleken. Livets frukt produceras genom kärlek, och linjen är förbunden genom den kärleken, inte genom pengar. (213-190, 20.1.1991)

Varför skapade Gud himmel och jord? När vi funderar på den centrala punkten i relationerna mellan Gud, mänskligheten och skapelsen, kan vi se att motivationen inte var att få kunskap, makt eller pengar. Dessa relationer etablerades för kärleksbandens skull.

Som konsekvens av detta blev ni alla födda för kärlekens skull. Ni föddes på grund av kärlek, ni lever med kärleken i centrum och ni går vidare till den värld i vilken kärlek bär frukt – världen för kärlekens frukt. Vad slags plats är världen för kärlekens frukt? Det är den andliga världen. Det är platsen för vilken vi alla är destinerade att leva – platsen där kärlekens frukt skördas. Den andliga världen är en plats där du utvärderas enligt resultaten av kärleken från ditt liv. Vem är då ägaren som utvärderar detta? Det är Gud som är ägaren. (214-8, 1.2.1991)

Ni måste bli kärlekens frön. Det är slutsatsen. När du blir fröna av sann kärlek, kan du genom religionen inträda i enighetens sfär av i en historisk tidsålder. Förstår ni? Frön! Har frön en rot eller inte? Har de en stam? Har de en gren? Har de en blomma? Har de doft? Har de nektar? Har de frukt? Har de liv? De har allt!

Så, har ni alla blivit frön? Se på dagens läge. När det gäller klimatet tillhör forntiden de tropiska regionerna och medeltiden tillhör civilisationerna inom den tempererade zonen. Vid en tidpunkt kom nordvinden från Sibirien... Civilisationen går genom cykeln av de fyra årstiderna, så denna period varar i sextio till sjuttio år. Denna samtida period förbereder för att kunna göra världen rikare. (182-90, 14.10.1988)

Hur fantastiska är människorna? De dirigerar en kärlekens orkester. Det faktum att människor äter från djurriket och växtriket, där kärlek upprätthåller

hela universum genom livets vitalitet, betyder att de lever på kärlekens frukt. De lever på kärlek. Även om det bara finns en enda brödbit kvar i kafeterian när du äter, borde du tänka, detta bröd har gått genom oräkneliga händer i världen, många transportmedel, och stora svårigheter för att komma hit. Detta bröd har tillverkats och givits till mig som frukten av många människors ansträngningar, som frukten av deras kärlek. Som kärlekens ägare ska jag äta det och tänka att de är mina partners.

De som handlar i strid med detta kommer med all säkerhet att må illa men de som är tillfreds med det kommer säkert att motstå all sjukdom. De andliga mästarna som äter världens frukt som är fylld med kärlek är just människorna! Vad tror ni? De som kan älska idén att äta och smälta kärlekens frukt, och som gör detta med tacksamhet i förening med Guds väsentliga kärlek, kommer inte att bli sjuka. Detta är vår logiska slutsats. (217-307, 12.6.1991)

3.2 Himlens människor är skapade på jorden

Planeten jorden är det löpande band där himmelrikets människor skapas. Människor har inte skapats i den andliga världen. De kommer från jorden. Gud skapade jorden vi lever på som en fabrik där hans människor skulle tillverkas. Men varför delade Gud upp Adam och Eva i manlig och en kvinnlig form, bara för att sedan behöva se hur Fallet fick oss och våra omständigheter att bli urartade och vanställda? Basen för fortplant-

ning kan bara inte finnas i Gud, för han är vertikalt positionerat och utan fysisk form. (201-44, 28.2.1990)

Varför skapade Gud människorna? Han behövde en horisontal bas i den dimensionella rymden. Otaliga celler kan delas och bildas på denna dimensionella och sfäriska plats. Därför behövde Gud jorden, eftersom han ville skapa himlens människor genom Adam och Evas kropp i den mänskliga världen. Bara äktenskapligt liv blir till en fabrik för att få fram dessa människor. Människor har pratat om sådana saker utan att känna till dessa förhållanden. Vad är det för ett slags skenkunskap? De är fullkomligt blinda, ändå skryter de över sig själva. I den andliga världen kommer sådant att visa sig direkt. Det jag har undervisat om kommer att visa sig som en realitet i den andliga världen. (233-89, 30.7.1992)

Varför skapade Gud Adam och Eva till fysiska varelser? Den andliga världen är en värld av vertikala förhållanden. Den saknar den horisontal dimension och rumsbegreppet. Det förekommer ingen fortplantning i den andliga världen.

Himlen är en gränslös plats. Efter att ha skapat himlen planerade Gud att ha Adam och Evas familj, och deras efterkommande familjer skulle tjäna som bas för att framskapa himlens människor. Anledningen till att Gud behövde ge Adam och Eva fysiska kroppar är att Guds direkta söner och döttrar bara finns på en punkt på den vertikala axeln

och därför inte har någon dimension i rum. Där finns ingen bas för fortplantning. Men, när hela skapelsen är delad och roterar centrerad på den vertikala axeln i relation till öst och väst och fram och bak, antar den en sfärisk form och blir det oändliga universum med oändlig rymd.

Gud skapade Adam och Eva som en fabrik för tillverkning av människor, för att fylla himmelriket med sådana familjer som härstammar från Adam och Eva. Era familjer är grenfabrikerna för att framskapa människor som tillhör det himmelska kungadömet. Adam och Eva är huvudfabriken. Produkten är fortfarande densamma vare sig den kommer från huvudfabriken eller från grenfabriken. Dess värde är detsamma. (262-229, 23.7.1994)

Den andliga världen är himlens världiga kungadöme. Det är det ursprungliga hemlandet och det ursprungliga palatset där vi ska bo. Gud skapade en enorm värld, men han föder inte sina barn där. Rotation av fram och bak och höger och vänster runt den vertikala axeln bildar en sfärisk form som är ofantligt stor. Universums rymd skapades på detta sätt. Eftersom denna rymd är ofantligt stor, kan oräkneliga människor frambringas där och gå vidare till den andliga världen. Grenfabrikerna som producerar himlens människor är våra familjer. (261-220, 19.6.1994)

Människor kan inte avlas i den andliga världen. Eftersom Gud inte kan förökas från en vertikal position är jorden

produktionscentrum för himlens folk. Därför behöver Gud det dimensionella rummet. Gud skapade Adam och Eva som fysiska varelser för att föröka människor till Guds nation. De är det himmelska kungadömets söner och döttrar. När den tredje och fjärde sonen som hör till de perifera förfäderna av den andre sonens sfär, följer honom, kommer de att bli himmelrikets folk. Ättlingarna till den förste sonen i varje generation, den direkta linjen, kommer att arva den jordiska och den himmelska världens kungavälde. (299-349, 13.4.1992)

Detta universum är ett kärlekens museum. Människor måste bli ägare till detta museum. Mineralriket och växtriket förökas centrerade på kärleksförhållanden. Utan kärlek skulle historien ta slut. Historien kan fortsätta eftersom fortplantning sker. Som konsekvens av det borde mannen och kvinnan gifta sig och föda barn. Utan det kan de inte finna sin plats i den andliga världen. När en baby har fötts borde ni komma inför Gud och erbjuda babyn som en offergåva till honom. Utan denna gåva kan ni inte ha någon stolt upprätt hållning.

När du återvänder till din hemstad, vad är det som du kommer att vara mest stolt över och vill visa dina föräldrar? Du kommer att vara stolt över hur väl du har fostrat dina barn. Så är det också i den andliga världen. När du står inför Gud finns det ingen skönare gåva än att ge honom Guds barn, himlens människor, som du har fostrat på denna jord. Pengar, makt och kunskap är inte viktiga. (229-15, 9.4.1992)

Denna jord är en ändlös tillverkare av himlens människor. Ingen har känt till detta. Syftet för ett ursprungligt par som lever på jorden är en väg och en process, under vilken de föder barn som blir himmelrikets människor och fostrar dem till att bli fullkomliga människor. Därför, när en baby är född borde ni ge den gåvan till Gud när ni går till honom. Utan denna gåva kan ni inte vara stolta.

När du återvänder till din hemstad, vad är det som du kommer att vara mest stolt över och vill visa dina föräldrar? Du kommer att vara stolt över hur väl du har fostrat dina barn. Så är det också i den andliga världen. När du står inför Gud finns det ingen skönare gåva än att ge honom hans barn, himlens människor som du har fostrat på denna jord. Pengar, makt och kunskap är inte viktiga. (229-15, 9.4.1992)

Jorden är ett tillverkningscentrum där himmelrikets människor skapas. Himmelriket är en gränslös värld. En människa, som har fött många barn på jorden och är tränad i att älska i en så mångfaldig omgivning – och som genom kärlek har smält och förenats med människor av alla karaktärstyper som symboliserar nord, syd, öst, väst, fram, bak, vänster, höger, upp och ned, – en sådan människa kommer att ha ett större spelrum för aktiviteter i den andliga världen. (209-99, 27.11.1990)

Ni kommer inte att finna ett produktionscenter i den andliga världen. Varför skapade Gud människorna? Gud skapade människorna eftersom det inte finns

någon förökning av hans avbild i bara den vertikala dimensionen. Den vertikala positionen står på bara en ensam punkt. När Gud älskar från en punkt, från en vertikal position, kan han inte multiplicera. Det förekommer ingen förökning i den andliga världen. Därför behöver Gud 360 grader som erbjuds från en position i den horisontala världen. Det finns många platser för förökning i den horisontala världen, i norr, syd, öst och väst. Därför, när män och kvinnor går till den andliga världen blir de en kropp och liknar Gud. Senare blir de som Gud. Du borde återspegla Gud. Vi säger att Gud har tvåfaldig karaktär. Guds tvåfaldiga karaktär börjar med kärlek. När kärleken blir frukt liknar vi Guds ursprunglighet och återvänder till honom. Allt detta sker på grund av det faktum att till och med Gud känner sig ensam när han är helt och hållet för sig själv. (206-137, 3.10.1990)

Kan vi föda barn i den andliga världen? Svaret är Nej. Varför kan vi inte sätta barn till världen där? Den andliga världen är en vertikal värld. Det är en värld som har formen av en cirkel, med Gud i sitt centrum. Därför finns det inget behov att föda barn där. Gud skapade människans fysiska kropp för att han behövde en horisontal bas.

Varför använder sig människor av födelsekontroll och preventivmedel? De gör det på grund av ett bud från himlen som slår fast att den onda linjen inte längre ska förökas. Fundera över det. Jag är säker på att det finns många kvinnor i dessa dagar som inte vet vem som

är far till deras baby. Varje dag, varje vecka, träffar kvinnor olika män. När jag tänker på det kan jag inte ens börja beskriva hur förvirrande detta är. Tänk på konsekvenserna när dessa människor har barn. Av den anledningen använder sådana människor preventivmedel. (205-97, 7.7.1990)

Vad är vår jords unika värde? I den andliga världen förekommer ingen förökning. Gå själva och se efter. Ni kommer att finna att det inte sker någon fortplantning sker där. Om ni kommer till den andliga världen utan barn, kan ni inte ha några barn där heller. Ni måste föda barnen på jorden först och sedan gå till den andliga världen. Först då kan ni dela den hjärtats sfär som representerar skapelsens ideal baserat på Guds hjärta och leva med erfarenheten av kärlekens stimulering. Därför måste ni ha barn innan ni går till den andliga världen. Ni måste också älska er make eller maka innan ni går vidare till den andliga världen. Äktenskapet är absolut och mandatet för att sätta barn till världen är en absolut regel. (264-150, 9.10.1994)

Vad är viktigt för oss att känna till om den andliga världen? Ni kan inte föröka er i den andliga världen. Jorden producerar de människor som kommer att leva där. Varför förhåller det sig så? Gud existerar som en vertikal varelse. Allting vertikalt kommer samman vid en enda punkt. Det skapar ingen yta. För att manifesterar värdet av dess vertikala existens måste det ansluta till det horisontala. Vertikalt behöver horisontalt.

Horisontalt behöver vertikalt. Detta är också baserat på principen att leva för andras skull.

Varför existerar det vertikala? Det är för det horisontalas skull. Vertikalt skapades som ”partner” till horisontalt. Först genom att fastslå denna logik kan vi undvika logiska motsättningar inom relationssystemet. (151-114, 14.11.1993)

Mänsklig fortplantning är inte möjlig i den andliga världen. Förökning kan bara ske på en horisontal grund. Som konsekvens av detta har de oräkneliga horisontala fysiska baserna utvidgats till att bilda olika släkten, raser och nationer för att fylla den enorma, oändliga andliga världen. Den kan inte anses vara fylld med bara en eller två människor. Därför måste de oräkneliga människor som har producerats genom expansionen av den världsomfattande horisontala grundvalen av familjer bli fullkomliga på jorden. Himlen är den ”hemstad” till vilken vi återvänder efter vårt liv på jorden. Det är människor som har uppnått fullkomlighet som individ och lagt en grundval för en fullkomlig familj, släkt, nation, och värld enligt Guds längtan som skapar himlen; – de som har levt som Guds släktingar i världens alla hörn. Eftersom de kom från Gud återvänder de till Hans sida. Det är så den andliga världen fungerar. (245-188, 7.3.1993)

3.3 Äganderätten i den andliga världen bestäms på jorden

Varför skapade Gud? Hans syfte med skapelsen var att ha sina levande barn på

jorden. Om du lämnar sådana barn efter dig på jorden står du i samma position som Gud när du kommer inför honom i den andliga världen. Det är den verkliga betydelsen av bibelstället ”Var frukt samma, föröka er och uppfyll jorden.” Vad försöker du att lämna efter dig? Ingenting annat blir kvar än det att ha levt med din partner i glädje och ha barn.

(146-223, 1.7.1986)

Vad har du gjort sedan du gick med i *Unification Church*? Detta är en allvarlig fråga. Nu, när ni har passerat femtioårsåldern, hur många år har ni arbetat för *Unification Church*? Hur många människor har ni givit vittnesbörd till? Hur många har du vittnat till på ett år? Det är en allvarlig sak. När du kommer till den andliga världen kommer sfären för äganderätten att bestämmas efter hur många människor du har lett till Guds rike. De kommer att vara din eviga framtid. Tiden har kommit att ställa sig frågan om dessa saker. Den tiden kommer med all säkerhet, då miljoner människor för vittnesbörd av andra på en och samma dag.

Unification Church har en enorm substans. Se på världen. Hur många människor vandrar runt halvtokiga av den plågende frågan om de ska leva eller dö! Hur många ifrågasätter livet och begår självmord? (218-227, 19.8.1991)

Ju mer en människas barm är fylld med kärlek desto fler människor kommer att stå i kö för att krama om honom eller henne när hon kommer till den andliga världen. Den människan kom-

mer att vara respekterad i den andliga världen. Om tusentals och tiotusentals människor omger denna person och säger, o, jag skulle vilja leva med den här människan, kommer han eller hon att vara förmögen och kommer att ha ett mycket större territorium. Därför borde du, medan du ännu lever på jorden, inte gå förbi någons dörr när du väl har kommit till grinden, utan göra ett besök. En människa som har givit mångas hjärtan näring genom kärlek kan inte bara gå förbi utan är istället tvungen att stanna. Den människan blir i den andliga världen till en standardmodell för den mänskliga karaktären. Sfären som denna människa relaterar till, baserad på kärlek, kommer att bli sfären för hans/hennes äganderätt i nästa värld. (205-347, 2.10.1990)

Det är ingenting särskilt med förmögna människor i nästa värld. De som har investerat storslaget för kärlekens skull är de som är rika. I Seoul finns tolv miljoner människor som väntar på att få ta emot Välsignelsen från er. Vad skulle hindra er från att förbinda er med dem? Ni måste besöka dem och säga att ni kommer att be för att de ska få välsignelser. När hundar skäller på er ska ni tänka, ni är hundar som inte vet hur man får välsignelser. Jag har en väska full av välsignelser för era hus. Jag är en magnet. Jag är ett perfekt plus som attraherar alla välsignelser. Jag ska dra bort alla minuselement och bara lämna Satans pluselement kvar – de som verkligen står på Satans sida. Eftersom dessa pluselement bara tillhör den sataniska

sfären kommer de att dö i helvetet. Så borde ni se på det. Ni går runt och samlar in välsignelser. (205-347, 2.10.1990)

För att komma igenom den andliga världens tolv portar kommer du att få frågan hur många människor du har återupprättat på denna jord och hämtat bort från det sataniska herraväldet till att bli medborgare i det himmelska kungadömet. Du kommer att få gråta blod, svett och tårar för att göra detta. Med ett hjärta av sann kärlek för återskapande måste du investera dig mer än föräldrar gör i den sataniska världen – mer än man, hustru och barn – och gå på en väg, där dina tårar, ditt svett och ditt blod möts. Utan detta kan du inte göra anspråk på dina människor i himmelriket. Du måste vara medveten om att din ärofyllda position i den andliga världen kommer att bestämmas i proportion till ditt resultat, som är avgörande för hur nära Gud du kommer att vara. (211-352, 1.1.1991)

När du i framtiden går till den andliga världen kommer du inte att gå dit med pengar. Du går inte dit i som medlem av *Unification Church* heller. Inte ens din ställning som ledare för en region spelar roll. Det du borde göra från och med nu är att se till hur många söner och döttrar, älskade av Gud, du kan skapa innan du går dit.

Människor kan sätta ett begränsat antal barn till världen. Det kan vem som helst göra. Vad är det du måste åstadkomma i denna tids process av återupprättelse? Om du skapar många söner och

döttrar som Gud kan älska i den sataniska världen så kopplas detta till dina förfäder och öppnar vägen för deras befrielse. Det är den största gåva du kan få på återupprättelsens väg. Förstår ni vad det är jag säger till er? Det är en gåva. (230-25, 15.4.1992)

Att bara äta, leva och fostra söner och döttrar räknas inte stort när du väl är i den andliga världen. Vi måste finna människorna för Guds kungarike. De kommer att bli din egendom i det kungariket.

Vi måste snabbt vinna världens fem miljarder människor. Om vi kan göra det kommer alla andar i den andliga världen att bli återupprättade genom *återvändande uppståndelse*. Om den förstfödde sonens rätt, som blev till den sataniska grundvalen, är återupprättad och Adam får den förstfödsrätten, kommer ärkeängeln att lyssna på Adam och följa honom. Är det inte så? Om ärkeängeln står i en position där han lyder absolut, kommer han in i sfären för Guds kärlek och Adams kärlek. Han kommer då helt naturligt att följa Adam till himlen. Detta är Principernas väg. (230-25, 15.4.1992)

Du borde inte vara stolt över hur många år du har tillhört kyrkan. Det som räknas är hur många regionledare du har fostrat, hur många människor du har välsignat, hur många människor du har förbundit med Sanne Fars släkt och linje. Detta är ett allvarligt problem. Pak Bo-hi, Kwak Chung-hwan och Yoo Jung-ok blev svärföräldrar i min familj, men detta betyder inte att de uppfyllde

detta kriterium. Som grundval för allting annat måste de utvidga sfären av släktmessias tusenfalt och snabbt fostra himmelrikets människor som står utan skam i den framtida historiska tidsåldern. (230-27, 15.4.1992)

Använd inte dina månader och år mållöst. Du kan bara lämna efter dig ett fundament att vara stolt över inför dina efterkommande om du har fött och fostrat barn till Gud under dina yngre år. Och likaså kan du vara stolt inför historien bara om dessa barn bli storartade människor. Om du inte har något resultat som du kan vara stolt över, kan du kanske vara tillsammans med din familj eller människorna i din stad, men inte i nationen. För att nå nationell nivå måste du ha resultat som kan bli kvar i de historiska uppteckningarna och traditionerna. Därför är det var och ens längtan att efterlämna någonting som erkänts av nationen, av världen och av himmel och jord. Samma princip gäller på varje plan.

Du måste ha ett klart koncept när ditt livslånga syfte kommer ner till frågan hur du ska etablera äganderätten till ett eget territorium. Det är därför som du inte kan ge upp på vägen för Guds vilja, inte ens om du ogillar att gå den vägen. (230-27, 15.4.1992)

Vad gör Gud? Han räddar världen. När du kommer till den andliga världen kommer du att finna, att allt arbete som har utförts av människor som har en hög position där, har utförts på jorden. Vilket är jordens avgörande egenskap?

Det är möjligheten att framskapa himmelrikets medborgare. Himlen är vid och väldig. Den är oändlig! Den är så enorm! Människor har kommit och gått under de senaste hundra miljoner åren, men den andliga världen är så oändligt stor att du inte vet var de alla finns. Till och med om varje människa skulle föda hundra barn skulle det aldrig bli överbefolkat där, så stort är himmelriket. Den andliga världen kan rymma hur stort antal människor som helst. Bör ni alltså använda födelsekontroll eller inte? När ni väl kommer till den andliga världen blir frågan istället, hur många medborgare till himmelriket ni har skapat och fört dit.

Du ska veta att det är ditt privilegium att fostra och leda himmelrikets många söner och döttrar. Det är enligt den bedriften du kommer att äras i den himmelska världen. (202-40, 1.5.1990)

Det är viktigare att skörda människorna för Guds rike än att äta. Medlemmarna har inte detta koncept klart för sig. Fundera över det. Detta är vårt ursprungliga yrke. Det är huvudsysselsättningen för medlemmarna som lever på jorden. Ibland allt som du borde göra under din livstid finns det ingenting viktigare att göra än detta. Alla dina resultat efter att ha gått in i ett företag och gjort karriär, eller alla pengar du har samlat ihop i den här världen, allt kommer att försvinna. Det spelar ingen roll hur mycket pengar du har lagt på hög, de kommer inte att göra nytta i den andra världen. Materiella saker behövs inte i nästa värld. Det finns inget behov av

kunskap eller saker. Även om du inte till det yttre är skolad kommer du att förstå allting ögonblickligen i ditt hjärta. Du kommer att lära dig allting viktigt inom en vecka. (230-28, 15.4.1992)

Senare, när du kommer till den andliga världen, vad ska du då att säga till Gud som har lett återupprättelsens historia, och som har lidit upp till denna dag i sitt sökande efter en Adam? Har han inte sökt efter den fullkomlige människan Adam från skapelsens dagar och fram till idag? Nu känner ni alla till Principerna. Detta är ert vapen med vilket ni räddar tusentals och åter tusentals människor.

Fram till idag kunde Gud inte undervisa mänskligheten. För att ta bort Guds smärta över att behöva leda planen i mörkret borde vi göra större saker än han kan göra på denna jord. Vi har vägen att skapa ljus och föra hundrade och tusende Adams genom Principerna. Tänk på det. Var kan vi finna en uppgift som är mera fantastisk än den? (230-28, 15.4.1992)

Hur många söner och döttrar har du skapat som du kan ta till himmelriket? Det finns ingenting annat för dig att göra. Om du så har hundramiljoner dollar och lever i rikedomar, allt detta kommer att förgå. Du måste ge alla dina ägodelar, din kunskap, och själva livet – ja, till och med ditt fallna jags liv – för denna uppgift. Du måste investera allt på samma gång. När hela din investering räknas ihop kommer dess värde att öka i proportion. (230-28, 15.4.1992)

Himlen är en ändlös värld, därför borde det finnas broar där för att förbinda människor genom ett hjärta av kärlek. Alltså, om de människor som du har vittnat till är vitt spridda i världen kommer du att ha fler vägar att gå på och täcka ett större område i den andliga världen. Var och en kommer att vilja relatera till dig och knyta band med dig. De kommer att vara förbundna med varandra genom att lära känna vår lära medan de lever på jorden, och denna sfär av relationer kommer att ha sitt centrum i dig. (230-25, 15.4.1992)

En människas inre kärna av kärlek kommer att växa ju fler barn hon fostrar. När en människa går till himlen kommer denna kärna också att gå dit. Ingenting annat kommer att följa med. Pengar, berömmelse och rikedomar i denna värld är inte till välsignelse. När du fostrar barn, om du skapar en värld där de fyra årstiderna och fyra väderstrecken av människans karaktär är grundvalen, kommer den världens land att anpassa sig till dig och komma i balans. Ju friare du kan ge till nord, syd, öst och väst, – i alla riktningar – desto mera kommer att uppfyllas. Men om du inte kan stå i den positionen kommer du alltid att vara begränsad till en enda riktning. (233-247, 1.8.1992)

Denna jord är en ändlös tillverkare av himlens människor. Ingen har känt till detta. Det ursprungliga syftet för ett par som lever på jorden är en livsväg på vilken de föder barn som blir himmelrikets människor, och fostrar dem till att

bli fullkomliga människor. Därför, när en baby är född borde ni ge den gåvan till Gud när ni går till honom. Utan denna gåva kan ni inte vara stolta.

När du återvänder till din hemstad, vad är det som du kommer att vara mest stolt över och vill visa dina föräldrar? Du kommer att vara stolt över hur väl du har fostrat dina barn. Så är det också i den andliga världen. När du står inför Gud finns det ingen skönare gåva än att ge honom Guds barn, himlens människor, som du har fostrat på denna jord. Pengar, makt och kunskap är inte viktiga. (229-15, 9.4.1992)

Föräldrar med många barn har omfattande erfarenhet i kärleksförhållanden. Därför kan de fritt möta vem som helst i alla riktningar när de går till den andliga världen. Inte en enda kvinna var ond bland dem som hade fött många barn. Varför är det så? Därför att var och en av dem har sinnet av en mor som älskar sina barn och alltid jämför dem och tänker om andras barn som sina egna söner och döttrar. De stiger var och en helt naturligt till kärlekens nivå i det dagliga livets sfär. De som har fostrat många barn befinner sig därför i den högsta sfären i den andliga världen. (239-156, 24.11.1992)

Som messias för er släkt borde var och en av er skapa många himmelska medborgare innan ni dör. Det är det mest värdefulla, den bästa önskan ni kan ha för ert liv. Detta ägande är din skatt. Det har aldrig funnits en sådan människa i den andliga världen. Därför måste du

ta med dig hundra, ja tusen människor till himmelriket, så att senare många av dina vänner kan samlas runt dig i den andliga världen så fort du ropar på dem.

(227-208, 11.2.1992)

Ni borde alla fostra era barn bra på jorden innan ni lämnar dem efter er när ni går till den andliga världen. I framtiden kommer alla era barn också att gå till den andliga världen. När de väl är där blir de himlens invånare. När du funderar på, hur många människor du har erbjudit som invånare åt himlen, förstår du att – trots att det har varit en arbetsam uppgift – det i den eviga världen visar sig har varit en väg av ära.

(218-319, 22.8.1991)

3.4 Vårt liv på jorden är upptecknat i detalj

Både ditt andliga jag och ditt fysiska jag borde vara klara som kristall under hela ditt liv. Då kommer du inte att ha några problem i den andliga världen. Du kan inte gå in i himlen om det finns någon spricka hos dig. Det är så viktigt hur du lever ditt liv på jorden. Du lever i den andliga världen som du har levt på denna jord. Ingen utgör ett undantag från detta. Hela ditt väsen är genomskinligt till beskådan. (294-26, 5.6.1998)

Anta att det finns en man kallad Kim i den andliga världen. Om koden för denne Kim kommer upp kommer hans levnadshistoria att visa sig på ett ögonblick. Din intuition kommer snabbt att förnimma detta fenomen eftersom den

andliga världen överstiger tid och rum. Det finns ingen möjlighet att undvika detta. Alltså är ditt samvete ett instrument som tecknar ditt jordeliv för det tillfälle då du går till den eviga världen. Precis som med en dator är allting ordentligt registrerat. Allt är dokumenterat utan fel. (275-36, 30.10.1995)

Varje handling, varje yttrande du faller är inspelat som på ett videoband. Kan du dölja dessa saker i den andliga världen? Du kan inte gömma detta dokument, lika litet som du kan dölja vad som finns i ditt sinne. Den andliga världen är mera tydligt synbar än sinnet och är en plats där allting avslöjas. Där finns ingen användning för ursäkter. Du kan inte ursäktas dig. Ju oftare du öppnar munnen desto mera angriper din skam dig inför universum. Du kan inte komma vidare i den världen. Det finns bara reträtt. En fruktansvärd tid kommer. (208-37, 15.11.1990)

Samvetet vet allt. Så länge samvetet känner till, är det dokumenterat i den andliga världens dator, på den ursprungliga platsen i samvetets värld. När någon ropas upp visar sig den människans förfäders dokument. Allt som den människans mor eller far har gjort, både gott och ont, kommer att uppenbaras. Allt som du gjorde i ditt liv avslöjas på ett ögonblick. Det tar inte lång stund. Det är uppenbart på ett ögonblick. Du kommer att veta det snabbt som ögats blinkning. Du beträder en mänsklig värld som har expanderat till denna grad. (263-127, 21.8.1994)

När du kommer till den andliga världen kommer du att finna att ditt liv har blivit fullständigt dokumenterat i datorn där. Allt kommer att uppenbaras. Samvetet är som en datafil som är utställd i den eviga världen. Allting finns i den filen. Med ett klick på en knapp kommer alla detaljer från din tid i livet fram, från tiden då du som baby hölls och ammad av din mor, allt kommer att visa sig genom ditt medvetandes bilder. Varje dag skapar den världen en nedteckning av ditt liv för att utföra en fullständig värdering av ditt väsen. Dagen för denna utvärdering kommer när du dör. Ingen kan uttala en lögn i närvaro av denne mäktige dator som värderar människor. Bilderna i den andliga världen visas som i en spegel. Allting är inspelat. (246-188, 16.4.1993)

Ditt samvete känner till allt som du har gjort i ditt liv. Det känner till allt om dig. Denna kunskap överförs orört till datorn i den andliga världen. Den hamnar där helt oskadd. Du kommer att märka det när du kommer till den andliga världen. (258-63, 16.3.1994)

Självbelättna människor kan begå äktenskapsbrott och göra allt möjligt. De kan inte gå till himlen. Medan jag genom-sökte den andliga världen, upptäckte jag saker och kom att lära känna faktum. Så ofta tänkte jag, O! Det skulle ha varit bättre att inte ha känt till dessa saker! Det finns ändlösa bergskedjor där. Gud lider som om han var i fängelse under evig belägring på grund av kärleken som förlorades till Satan. (290-17, 2.2.1998)

Tror du inte att ditt sinne – till och med ditt fallna sinnelag – vet vad du har gjort i ditt liv? Vet du eller vet du inte vad slags människa du är? Du kan inte lura dig själv. Var och en av er vet vem ni verkligen är. Ni borde inte tänka för högt om er själva.

Allting kommer att vara fullkomligt uppenbart i den andliga världen. Först kommer dina missgärningar att uppenbaras. Du måste först rensa upp dina missgärningar innan du kan inträda i den andliga världen. Utan det kan du inte beträda den himmelska andliga världen. Även om du stänger dina ögon kommer dina missgärningar att uppenbaras och kräva bestraffning. Alltså måste du utbildas tills du har gjort dig av med det felaktiga beteendet. Du måste få träning. Du måste gå igenom intensiv träning. Den andliga världen i helhet håller nu på att tränas och skapar ett utbildningssystem under ledning av Heung-jin. (287-203, 30.10.1997)

Samvetet ljuger inte. Det upptecknar allting om dig som på ett videoband. I den andliga världen kommer det att synas hur du har levt ditt liv i enlighet med det nummer som du har tilldelats. Någon som redan känner till din andes ljushetsvärde kommer att ta dig dit där du får ett nummer. Om ditt nummer är nitton, så kommer allt om dig att bli känt på ett ögonblick så fort någon trycker på nummer nitton. Det finns ingen möjlighet att kringgå detta. Ditt samvete kommer att gråta bittert. Du är inte medveten om att det goda och onda du har gjort avgör på vilken sida av gränsen

mellan himmel och helvete du kommer att hamna. Den andliga världen handlar inte slumpvist. Det är en matematisk värld. Den rör sig i enlighet med logik. Gud är vetenskapernas kung. Himlen rör sig inte som den vill. (284-23, 15.4.1997)

Vanor kan vara i evighet; de är så svåra att bryta. Trots allt kan de korrigeras medan du lever på jorden. Du kan rensa bort dina gamla vanor genom att ställa dem i skuggan för nya. Du borde göra det nu. Om du inte gör det kommer du att ha problem när du går till den andliga världen. När du väl är där kommer du att finna dig själv tillfångatagen. (289-208, 2.1.1998)

När en orm ska ömsa skinn, kryper den vidare tills den hittar en skreva där dess stjärt kläms fast. Sedan kommer den att vrida kroppen runt ett träd, och blöder till och med i en ansträngning att bli av med skinnet. Om inte människor går igenom en motsatt väg, kan de inte gå den naturliga vägen. De som erkänner Fallet måste oundvikligen gå igenom denna väg, vilket inte är baserat på den ursprungliga principen. De som förenar sinne och kropp, bildar ett par och blir föräldrar i överensstämmelse med den naturliga principiella positionen, kommer inte att fångas upp av motsatta villkor.

I den andliga världen kan människor istället bli bortsläpade åt motsatt håll, baserat på anklagelser anknutna till Fallet. På samma sätt som ett träd kan dras åt fel håll. Om ett träd dras upp med sina rötter är det naturligt, men det är oför-

nuftigt att dra upp det vid grenarna och släpa iväg det våldsamt, och trädet kommer att bli mer skadat ju längre det dras. Gottgörelsens väg är ännu svårare... Detta är exakt hur det har varit. (285-74, 21.4.1997)

I den andliga världen finns ingen förlåtelse. Lögn kommer inte att fungera. Ni har alla sett videofilmer. Om ni skratade, visar sig det skattet precis som det var. En vanlig video kan inte gå utanför begränsningarna av tid och rum, men den andliga videon överskrider tid och rum.

Med bara ett klick projiceras hela ditt liv, alla dina gångna år. Medan detta visas kommer ingen att berätta för dig vart du ska gå. Varje människa märker själv vart han eller hon måste gå, också du. Du knuffas vidare utan att veta hur. Någoting knuffar dig. Du kanske förväntar dig att hamna på en bra plats, men du knuffas ständigt vidare utanför din vilja. Slutligen hamnar du i en begränsad zon, som du inte kan lämna. Tror du att du kommer att utstöta en djup suck? Jag undervisar er och gör alla dessa saker eftersom jag känner till den andliga världen. Dessa fenomen händer när man går in i den andliga världen. Inser ni hur lyckliga ni är? (163-308, 1.5.1987)

När du förstår hur livet efter döden är nära relaterat till livet i den här världen, kommer du att vara mera försiktig med hur du lever, eftersom ditt nuvarande liv berättar för dig vad du kan förvänta dig i nästa liv. (294-9, 5.6.1998)

Du måste vara medveten om hur fruktansvärda konsekvenserna av livet på jorden är. Människor lever som de vill eftersom de inte vet att deras liv på jorden har en direkt påverkan på omständigheterna av deras eviga liv. (295-127, 19.8.1998)

Du måste sköta dig i ditt liv på jorden. Du borde ägna dig åt att reflektera många gånger under dagen för att se hur ditt liv motsvarar den principiella standarden. För att göra det säga jag allvarligt åt dig att från morgon, middag och till kväll, tjugo timmar om dagen, leva på ett sätt där du inte överskrider den himmelska lagen. (294-26, 5.6.1998)

När du kommer inför Gud, efter att ha klarat upp allt du gjorde på jorden, borde du inte bara rapportera det som du har gjort bra. Först borde du rapportera vad du har gjort orätt, och så rapporterar du senare vad du har gjort rätt. I den här världen är det tvärtom. När man frågar, vad har du gjort, svarar människor vanligtvis, jag har gjort det här – och gömmer sina missdåd. Den andliga världen är inte så. Så här är tingens ordning: när man frågar dig vad du gjorde, visar sig allt som om det var television. Du borde först rapportera vad du har gjort fel. Varför? Kain borde komma först. Dåliga saker händer först och dåliga saker rapporteras först. Varför kommer det goda alltid efteråt? Saker av abel-typ kommer som nummer två. Om, vid jämförelse med det första, en viss människa har flera goda saker att visa upp på Abels sida, kan den människan få utbildning.

Från den punkten kommer människan att undervisas om den andliga världen.

(196-283, 2.1.1990)

3.5 Synder som har begåtts i köttet borde gottgöras på jorden

Vadhelst du binder på jorden ska vara löst på jorden. Om du går vidare till den andliga världen utan att göra det kommer du att mötas av allvarliga konsekvenser. Du borde undvika en situation där du eggas upp dig själv till handling. Gör du inte det på jorden kommer du att falla för evigt ned i helvetet. (229-27, 9.4.1992)

Vare sig människor tycker om det eller inte, som de fallna ättlingarna är de tvingade att klättra den stela vägen av gottgörelse från nu och till och med fram till döden. Ingen kan förneka detta. Ni måste färdas den här vägen. Om du kommer till den andliga världen utan att ha övervunnit detta under din livstid, finns det ingen möjlighet att veta hur många miljoner år det kommer att ta dig i den andliga världen. Det finns ingen betalning av gottgörelse i den andliga världen. Det är en befriad sfär av fullkomlighet, fylld med vågor av kärlek. Därför existerar inte möjligheten av gottgörelse eller återskapelse där. Där förekommer ingen fortplantning heller. Eftersom det inte finns någon mekanism till att stimulera dessa processer kommer den situation som du har fastnat i att vara permanent. Detta är ett allvarligt problem. Eftersom Gud vet dessa saker har han sänt Messias till jorden. (229-243, 12.4.1992)

Växer en orm eller krymper den i storlek när den ömsar skin? Om du kan skaka av dig ditt syndfulla sätt tio gånger om dagen borde du göra det. Det skulle gradvis ta bort bördan av dina tidigare synder. I den andliga världen finns ingenting som stimulerar en sådan process. Det finns ingen sådan mekanism. Egalt, hur mycket du önskar att återvända till den här jorden och klara upp dina överträdelse, det är omöjligt. När du en gång har dött kan du inte återvända. (242-305, 2.1.1993)

I den andliga världen kan du finna stimulerande element av kärlek, men du kan inte erbjuda gottgörelse för att ta bort dina synder. Därför tar det mycket lång tid att gottgöra dina synder i den andliga världen. Eftersom jag vet dessa saker, har jag lagt alla fundament under fyrtio års tid. Jag levde utan att veta om det var dag eller natt. Vanligtvis åt jag bara ett mål om dagen, på morgonen eller på kvällen. Så levde jag. (243-177, 3.1.1993)

Trots att det är en utmaning att göra det, finns det många möjligheter till att omfamna varandra under ert fysiska liv, gråta tillsammans och röra människornas hjärtan. Hur som helst är det mycket svårare att från den andliga världen röra människornas hjärtan på jorden. (250-112, 12.10.1993)

Hur viktig är livet på jorden? Det kommer bara till dig en gång. Det varar bara ett ögonblick och det händer bara en gång. Vårt liv på jorden är bara en

prick jämfört med det eviga livet. Det är alltför kort. Fast det är inte den viktiga punkten. Det som är viktigt är att du använder den korta tid du har i ditt fysiska liv till att förbereda dig för den andliga världen. Med detta slags grundtanke måste du kunna stå i centrum och kontrollera och tygla allt. Utan att göra det kan du inte fullkomna dig. (207-99, 1.11.1990)

Det som avskys mest i den andliga världen är den fallna sfärens seder och vanor. Vanor kommer från bruk... Vilket är en japans favoriträtt om han är född i Japan? Det skulle vara soppa och ris. Amerikaner tycker om hamburgare och Koreaner tycker om *kochuchang* och *kimchi*. Om du lever enligt inskränkta seder kommer du aldrig att kunna bli av med dina vanor.

Hur kommer du då att lägga bort dessa vanor? Om det är så här svårt att göra dig av med dina dagliga vanor på jorden, hur mycket svårare kommer inte din situation att vara i den andliga världen, om du går dit med en förhärdad fallen natur och envisa vanor! Du behöver lösa dessa saker på jorden. Det är mycket svårt att göra det när du kommer till den andliga världen. En partner är därför inte huvudbekymret. Barnen är inte det viktigaste. Först efter att du har befriat dig från alla dina dåliga vanor borde du tänka på att finna en man eller hustru och få barn. (228-114, 26.3.1992)

Det som är bundet på jorden borde lösas på jorden. Om du förväntar dig att lösa saker och ting i den andliga världen

kommer du att bli besviken på att märka, att det är svårt att lösa dina problem där. Du kommer att märka att vilka rackare som helst går emot dig eller vilka sfärer som helst motarbetar din godhet där. Om du var ond, kommer ingen att motarbeta dig där och du kommer bara att knuffas i onskans riktning. Gott och ont är helt och hållet separerade där. (256-28, 12.3.1994)

I den andliga världen kommer du att leva i en begränsad omgivning. Du måste vänta där i tusentals år. I framtiden kommer till och med välsignade människor att vara i den situationen. Alla era söner och döttrar borde vara upprörda och ropa högt, – Mor, varför har du satt mig till världen så här? Varför släpade du mig till den här platsen?

Tror ni inte att era barn skulle vara upprörda? Era familjers nivåer är alla olika. Ni går till den plats som motsvarar er nivå och stannar där under en lång tid. Sedan kommer era förfäder och era barn att anklaga er och säga, – Varför har du gjort det? Varför var du inte bättre? Vad är detta! Du kommer att få stanna på den platsen till den grad som motsvarar anklagelserna. Det är ingen lätt sak. Därför måste du ta itu med detta på jorden. Du måste göra allt jag säger åt dig att göra. (207-99, 1.11.1990)

Ni har ännu inte blivit sanna familjer, eller hur? När ni kommer till den andliga världen kommer ni alla att bli skilda åt. Människor som aldrig har fallit och skapat himmelska familjer är ämnade att gå till det himmelska kungadömet.

Slutligen är ni alla tvungna att för evigt gå in i den andliga världen. Problem som uppstår på jorden kan lösas inom sjuttio eller åttio år, men i den andliga världen, där du kommer att bo för evigt, är vägen svår till och med efter att ha gått den i miljoner år. Du måste betala för alla dina missgärningar medan du är på jorden. Bibeln säger att det som är löst på jorden är löst i himlen, och det som är bundet på jorden är bundet i himlen. Om du förlorar något på jorden måste du hitta det på denna jord. (283-184, 12.4.1997)

Om du behärskar din kropp och slår ner dess behov under tre år eller längre, kommer du sedan att inträda i sfären för fullkomningssteget i tillväxtperioden. Är det inte så? Om du gör mera för den fysiska sidan minskar det andliga. Om du blir kvitt den fysiska sidan, kommer den andliga sidan att lyftas upp. Av samma anledning kommer den andliga världen närmare dig när du ignorerar ytliga saker och lägger mera vikt på livets djupare aspekt. Sedan, när du inympas på samvetets ursprungliga standard, kommer där att bli en stor urladdning, likt kraften i ett elverk när positivt och negativt påverkar varandra. Därigenom sker förändringar i himlen och på jorden. Du borde vara medveten om att du behöver sådana andliga upplevelser. (282-308, 7.4.1997)

I Bibeln heter det, ”Det som är bundet på jorden är bundet i himlen. Det som är löst på jorden är löst i himlen.” Den logiken blir begriplig om man förstår enigheten av den tvåfaldiga struk-

turen. Dagens människor måste få veta hur värdefull tiden för deras fysiska liv verkligen är. Slutledningen är den att perioden för deras liv på jorden är den enda tid då de kan befria Gud, återuppliva detta universum och förena både himmel och jord. Gud och skapelsen tillsammans kan inte gå upp mot världet av den fysiska världen. Varför är det så? Gud och detta universum i kombination, utan människan i köttet, kan inte bli fullkomliga. Därför måste människorna förstå hur viktig den mänskliga kroppen är medan de lever på jorden. Det är så fantastiskt! (91-191, 13.2.1977)

Om det fanns två vägar, en som leder till himlen och en annan till helvetet, på vilken väg skulle flest människor gå? Det skulle vara fler människor som går till helvetet. Hur måste Guds hjärta kännas när han ser detta? Så bitter Gud måste känna sig! Så bestört Gud är över att se att hans söner och döttrar, som skulle komma till himlen, alla går till helvetet. De skulle bli människor av en enorm nation som lever tillsammans med Gud i kärlek och utan relation till helvetet. Tänk hur det skulle vara om dina barn måste gå till dödens plats. Ni kommer slutligen alla att märka dessa saker när ni går vidare till den andliga världen. (244-25, 29.1.1993)

Du kommer att bli utmanad i allting i den andliga världen på samma sätt som Sanna Föräldrars lära utmanar dig. Kom du igenom provet eller missade du när det gäller denna standard? Strävade du efter att anpassa dig till denna

standard genom att förena dina fysiska och dina andliga fem sinnen? Vad tror du? Himlen är inte en plats som du kan handskas med fritt, som du vill. Det är inte en plats för dem som har tagit emot Välsignelsen och därefter levt ett slarvigt liv. Det är en plats där människor samlas som har tagit Guds vilja på allvar. Ni borde alla vara mera allvarlig än Sanne Far. (246-191, 16.4.1993)

När du kommer till den andliga världen, vem är den första människan du skulle vilja möta? Vem skulle du vilja träffa? Har du någonsin funderat över det? Du kan inte möta din mor hur mycket du än skulle vilja det. Du kan inte möta henne förrän Sanna Föräldrar har befriat henne. Det spelar ingen roll hur mycket du älskar någon, du kommer inte att kunna möta honom eller henne. Du kommer bara att kunna se den människan på avstånd; du kommer inte att kunna möta dem nära. (285-125, 21.4.1997)

När människor registrerar sig för den himmelska världen borde de ta ett intyg med sig som bekräftar detaljerna för deras liv på jorden. Jag talar om ett certifikat över hela ditt liv med vilket du kan säga, – Så här har jag levt. Det här är vad jag har gjort. Det är inte du som skriver ett sådant certifikat. Satan borde först skriva det åt dig. Du borde först få ett certifikat från Satan och sedan få ditt certifikat från Jesus. Sedan skulle du få ditt certifikat från Gud. (299-77, 4.2.1999)

I framtiden kommer ni alla att behöva skriva er autobiografi. Du måste skri-

va ärligt om ditt liv efter att ha kommit till *Unification Church*. När du kommer till den andliga världen, ska du kunna gråta över din autobiografi och säga, – Kunde jag verkligen göra sådana saker? Du måste skriva det på jorden och sedan, när du ska gå till himmelriket, måste du stå i kö och passera förbi 160, 140 och 360 andliga vakter. Om du ljuger kommer du ögonblickligen att bli träffad av blixten. Du kan inte lura dem. (297-120, 19.11.1998)

När du går vidare till den andliga världen kan en uppteckning över hela ditt liv tas fram med ett enda tryck på en knapp. Är det inte skrämmande?

Om Sanne Far förlåter allt ont som du har gjort, kommer anteckningarna över detta onda att raderas fullständigt. Visste du det?

3.6 Att leva i harmoni med naturen är värdefullt

En människa som arbetar med naturen är i vanliga fall mera religiös. Religionens värld är en värld utan vräkighet. Jorden och naturen ljuger inte. Om du anstränger dig till ditt yttersta, kommer resultaten från den ansträngningen att komma tillbaka till dig. Det finns ingen spekulation i det. Du kommer inte att göra din lycka utan ansträngning. Det lutar inte åt spel. När du blir femtio år gammal återvänder du till naturen. Det finns ingen bättre förberedelse för din väg till den andliga världen än att leva ditt liv med en tro och med en fördjupning i naturen. (244-322, 1.3.1993)

I framtiden kommer jag att bygga upp en farm här och ta hit medlemmar från alla världens hörn. När du når sextio- eller sjuttioårsåldern kommer du att odla saker i naturen och kan då på djupet uppleva samma känslor som när du fostrade dina barn och på intensivt upplevde Guds hjärta vid tillfället för skapelsen. När du sedan går till den andliga världen kan du stiga till en högre nivå. Därför planerar jag för dem som går igenom svårigheter i *Unification Church* att föra dem till en farm på ålderdomen och låta dem leva självförsörjande i ett hus på landet. Det är det ideala hemlandet. Det är min plan. (246-216, 16.4.1993)

När du har passerat sextioårsåldern borde du dra dig tillbaka från det offentliga livet, återvända till din hemstads gård, bruka jorden och förbereda dig på att gå till den andliga världen. Du kommer att ha mycket att göra i förberedelserna för den andliga världen. Av denna anledning borde du ägna dig allvarligt och på djupet åt att vara involverad i en jordbruksbygd, där du ta ansvar och leda människorna på det sättet som jag skulle göra. Du borde inte gå till den andliga världen förrän du har uppnått någonting inom fritidsindustrin och med dina hobbyverksamheter. Först då kan du gå till en högre sfär i den andliga världen, bli en människa med djupa känslor, och ha god användning av den andliga världens stora område. Vad tror du? (289-193, 2.1.1998)

Ni arbetar tills ni fyller sextio. Efter att ha arbetat till den åldern är ni befri-

ade från perioden av offentlig mission. Sedan arbetar ni i ytterligare tre år offentligt ideellt, utan betalning. 'För att förbereda dig för den andliga världen borde du inte kräva någonting i gengäld. Detta är en träningsperiod. Får du goda resultat kanske tiden bli förlängd till sju år. Hur gammal kommer du då att vara? För att lägga ett fundament att gå till den andliga världen kan du arbeta tills du blir sextiosju – att arbeta till sextio och sedan sju år till. När detta är gjort kan du vara stolt över dig själv vart du än går. När du går till den andliga världen med fundamentet från *Unification Church*, kanske människor tar emot dig som min representant och säger, – Välkommen, ärade subjekt! Om du funderar på att gå till den andliga världen på basis av att ha levt för andra, vet du att du behöver ha den typen av mognad. Amen! (289-195, 2.1.1998)

Det är bättre att gå till den andliga världen efter att ha upplevt en resa på land, i vatten, och i rymden. Det är därför som jag planerar ett projekt som kommer att tillåta människor att leva under havet. Jag håller på att leda undersökningar på en ubåt som ska ge fem människor möjlighet att leva fritt under vatten.

Ni börjar era resor efter att ha grundlagt ert liv på jorden. Idealet är att ni går till den andliga världen efter att ha färdats på land, under havsytan och i rymden. (279-200, 4.8.1996)

Ni kan föda upp djur som t.ex. hjortar och släppa dem fria eller föda upp

fiskar och släppa ut dem. Ni kan använda er av ny teknologi för att utveckla sädesslag och andra naturtillgångar, och vadhelst mera som behövs för att förbättra omgivningen. Så underbart det kommer att vara! Ni kan återskapa allt som Gud ursprungligen har skapat. Ni kan tänka på Gud medan ni beskådar er skapelse, och känna harmoni med naturen. Alla människor kommer att leva i samarbete med varandra medan de upplever glädje i sin hobby. När de blir gamla kommer de slutligen att gå vidare till den andliga världen. Genom detta är det möjligt att decentralisera den urbaniserade världen. Förstår ni? (252-210, 30.12.1993)

Har ni funderat över Guds längtan för det framtida familjesystemet? Ur detta perspektiv har Sanne Far funderat över hobbyindustrin och fritidsvärlden. I framtiden, vilket slags samhällssystem borde ni skapa i varje nation? Ni borde bygga upp ett boendesystem med ett samstyre och träna människor inom det systemet, där fyra familjer lever tillsammans i enighet. De borde tjäna pengar tillsammans, äta tillsammans, fostra sina barn tillsammans och leva som en familj. Om de misslyckas med att leva tillsammans i harmoni kommer dessa familjer att knuffas in i en begränsad omgivning i den andliga världen. Där kommer de inte att kunna leva med andra i harmoni. (278-327, 23.6.1996)

Fritids- eller hobbykulturen existerar överallt. Sedan tiden för skapelsen och fram till tiden för återuppriktelse

och fullkomning skapades livet på jorden och i den andliga världen för att vara intressant. Det var inte meningen att amerikanerna skulle vara de enda som lever ett liv i överflöd. Önskar inte afrikaner ett bättre liv? Hur vore det att låta den fattigaste människan i Afrika leva en månad i huset av Amerikas rikaste person? Kan inte ni åstadkomma det ska jag göra det. (278-123, 1.5.1996)

När du slår dig ner i ditt ursprungliga hemland, kommer både himlen och jorden att vara din hemstad. Eftersom allting från både himlen och jorden är tillgodosett finns det inget behov för att du tar med dig någonting när du går dit. Du måste lämna allting bakom dig. Du kan fortfarande knyta en andlig förbindelse till dessa saker. Du kan skapa sakerna från den fysiska världen i den andliga världen. Där kan du återskapa samma hus som du levde i på jorden och göra det till ditt eget. Behöver du bära det med dig när du går, eller inte? (289-144, 1.1.1998)

Om du äger en båt kan du använda den till att fara iväg och meditera för dig själv. Du kan till och med sätta upp ett litet tält att sova i. Du kan fara sightseeing. Det är som i himlen! För att kunna försjunka i naturen och åka runt på detta sätt behöver du en båt. Du behöver absolut en båt. Tror du att det är så, eller inte? Om du inte tror det, måste du inse att det är så. (262-270, 1.8.1994)

Den andliga världen är en värld där du kan ha mycket energi utan att sova

eller äta. Du kan förflytta dig över ett enormt avstånd på ett ögonblick. Du kan inkludera hela universum i omkretsen av din aktivitet. Om du är intresserad i att utforska naturen borde du betrakta de speciella och unika träden och fåglarna i Sydamerika. Du skulle finna dem mycket intressanta och spännande. För en tid sedan fångade någon en stor orm med gulbruntaktigt skin, omkring åtta meter lång. Skulle det inte vara spännande om du kunde fånga en sådan orm? Det skulle vara fantastiskt att fånga till och med en ännu längre. (276-77, 4.2.1996)

Under ditt liv skulle det dagliga livet och fritidsaktiviteterna harmoniera med historien och en ideal livsstil för människan för att stå i förbindelse med den andliga världen. Aktiviteterna borde vara förbundna med en värld av naturlig lycka. (278-123, 1.5.1996)

Naturens konst visas livligare genom en variation i vädret än genom en följd av solskensdagar efter varandra. När du känner dig älskat i en sådan omgivning kan du få mörka moln eller dimma att visa sig i den andliga världens klara sky, bara genom att önska det. Du kan bli en människa med en speciell förmåga att skapa all slags manifestationer av sinnet genom kärlek. Av den anledning kommer alla i den andliga världen att vara intresserade av dig. Alla skulle säga, det är så roligt att vara med den här människan! (201-102, 11.3.1990)

När jag går i bergen och ser en äng, vet jag vad som är ätbart. De flesta skot-

ten är ätbara när de gror. Unga kalvar och lamm tittar alla nyfikna efter skotten. Till och med giftiga örter är ätbara eftersom de inte innehåller gift i det stadiet. Jag har lärt mig detta. Det finns mycket man kan äta i bergen.

Det är fantastiskt att ta en tupplur på en överväxt plats. Så underbart det är att ta av sig om magen och lägga sig ner på en sval plats under en het och kvalmig sommar! Till och med när det regnar känns det svalt och uppfriskande.

Om en buddistisk nunna kom förbi och såg en man ligga utbredd under en akacia, sovande och snarkande, skulle hon säga, vad sött! Varför? Därför att hans sätt att vara är underbart. Hon är ju ingen stenstaty av Buddha! Förstår ni vad jag menar? En kvinna som inte skulle känna någonting vid en sådan scen skulle vara helt utan mänskliga känslor. Hon skulle inte kunna föda barn och inte ens kunna vara gift. Å andra sidan, om denna nunna nu stirrar på mannen och ropar, vad sött, och hennes bröst och höfter blir stimulerade så lyfts hon en dimension högre upp. Så är det i den andliga världen. En buddhistmunk eller nunna som inte vet något om äktenskaplig kärlek är tråkigt nog diskvalificerade för himmelriket.

Det tjänar ingenting till att säga att ni kommer att gå till himlen genom att tro på Jesus. Jag har sökt igenom varje vrå i den andliga världen. Vet ni var Kim Hwal-lan är nu i den andliga världen? Hon befinner sig i en värld av kalabalik. (202-231, 24.5.1990)

Sektion 4 Hemligheten med att inträda i himlen

4.1 Himlen är en plats som man beträder i äran av kunglig familj

Du kan inte gå in i himlen utan att motsvara den erforderliga standarden. Du kan inte fritt inträda i himlen. Det finns en regel. Standarden för en meter finns i Louvren i Paris. Den standarden byts inte med klimatet eller temperaturen där. Det finns ett stort antal mätinstrument för en meter och om var och en skulle följa sin egen standard för att debattera om någon speciell längd vore rätt eller fel, skulle det vara absurt. Det enda sättet är att bestämma det efter att jämföra ditt mått med standardmetern. Du borde vara medveten om att det finns en sådan standard också i himlen. Inte vem som helst kan komma till himlen. (248-299, 3.10.1993)

Vill ni alla komma till himlen? Om ni vill gå till himlen måste ni ha sådana kvalifikationer som tillåter er att inträda där. Behöver ni en biljett för att gå in i himlen? Kommer ni att gå igenom med en fri passersedel eller kommer ni att bli undersökta enligt något krav? Det rör sig inte om fri passage. De kommer att känna till dig ögonblickligen. Tror du att det förekommer datorer i den andliga världen eller inte? Datorer är fantastiska, men datorerna i den andliga världen kan visa hela ditt liv på en minut med ett enda tryck på en knapp. Du kan inte ljuga. Hur du föddes som någons son eller dotter, hur du levde ditt liv – allting

kommer att avslöjas. Allting om en odygglig kvinna, eller en kvinna med många otrevliga erfarenheter hopsamlade som resultatet av hennes missgärningar, allt kommer fram. (250-110, 12.10.1993)

Om människorna inte hade fallit skulle de ha inträtt i himlen som Guds direkta söner och döttrar, födda från hans linje. Ursprungliga familjer skulle ha beträtt himlen. Men, den första familjen föll och ärvde fiendens linje. Standarden för att inträda i Guds ursprungliga nation kan inte etableras förrän en familj uppnår positionen att vara Guds direkta barn som inte har fallit. När den familjen väl existerar, kan Gud glömma att mänskligheten har ärvt linjen från fienden och blivit fiende till Guds kärlek. Den människa som direkt älskar Guds barn, sina egna barn som kommer från Guds linje, kan beträda himlen. Men, utan att uppfylla betingelsen av att älska fiendens barn i den sataniska världen till och med mera, kan han faktiskt inte gå in i himlen. Du kan inte bli kvalificerad att inträda i himlen utan att älska fiendens barn mer än dina egna barn. (262-304, 1.8.1994)

Helvetet skapades efter Fallet, inte sant? Himlen är en sfär dit människor från både den andliga och den fysiska världen går in genom porten av Sanna Föräldrars kärlek. Om Adam och Eva inte hade fallit och hade gått in i himlen genom Sanna Föräldrars kärlek, skulle de ha blivit modellen för alla familjer. En ursprunglig modell för familjen skulle ha beträtt himlen. I och med det

skulle alla familjer ha blivit anslutna till kärlekens sfär genom denna kungliga familj som hade ärvt den ursprungliga traditionen. Och de skulle alla ha blivit som grenar som breder ut sig mot norr, syd, öst och väst i relation till en central stam. Alla familjer skulle ha gått in i himlen i överensstämmelse med principen som integrerar alla sfärer. En förenad värld skulle på ett naturligt sätt ha utvecklats. Ni borde förstå detta tydligt. (231-76, 31.5.1992)

Har ni far- eller morföräldrar i er familj? Sanna Föräldrar står i position av farföräldrar till er familj. Om det finns Sanna Föräldrar i er familj, kommer era välsignade par att ha en ställning som är högre än av vanliga föräldrar. Föddes inte ni alla som sanna barn? Födde ni själva många barn? Era barn kommer att bilda kungliga familjer i framtiden.

Gud kommer att skapa kungliga familjer för första gången i historien, fullkomna dessa familjer och ta dem till den andliga världen. De kommer att bli den Högstes ideala familjer. Det är de som är himlens kungliga familjer. Den ursprunglige Adam och Eva blir således fullkomnade. De utgör kungliga familjer baserad på sann kärlek. Himlen är platsen där de kan inträda efter att ha blivit fullkomliga. Det skulle vara underbart om Sanne Far gick ut och levde i ert hem. Varför? Om ni lever genom att följa Sanna Föräldrar under ert liv kommer ni automatiskt att gå till himlen. Detta är den himmelska traditionen.

Sanna Föräldrar har levtettsådant liv. Därigenom är de helt naturligt anslutna

till himlen. Till följd av det är också alla ni anslutna. Så märkvärdigt, glädjande och värdefullt detta är! Ni borde inte byta det mot någonting. (230-110, 26.4.1992)

Låt mig tala om en sak till när det gäller principen för återupprättelse genom gottgörelse. Denna princip är den oföränderliga sanningen. Återupprättelse kan inte uppnås såvida inte det brott som Eva begick i Edens lustgård är gottgjort inom kommande generationer i Evas värld. Jag är säker på att ni alla vet detta. Genom att återupprätta detta kommer den sataniska världen att börja försvinna. När den ursprungliga standarden för förhållandet mellan Adam och Eva är etablerad i hela världen med Sanna Föräldrar som bas, kommer den ursprungliga himlen att skapas som inte har någon som helst förbindelse till Fallet. Männskligheten kan hoppas på att komma till denna fredens värld på en väg med en enda, renad riktning. (262-214, 23.7.1994)

När du förenas med Sanna Föräldrar och ärver deras tradition, har du grunden på vilken din familj kan råda över alla nationer genom denna föregripande tradition. När din familj kan bevara denna tradition kan ni registreras till den kungliga familjens sfär i det himmelska kungadömet. På detta sätt beträder ni himlen. Inte vem som helst kommer in i himlen. Tre generationer måste lyckas att följa denna väg. Farmor/mormor och farfar/morfar, mor och far, man och hustru utgör tillsammans med barnen fyra steg. Det blir

en uppsättning av tre generationer par.
(228-295, 5.7.1992)

Om det inte hade varit för Fallet skulle våra första förfäder ha blivit Guds son och dotter och kungason och kungadotter i det Guds himmelska kungadöme på jorden och i den andliga världen. Det skulle ha haft global betydelse. De båda skulle ha utgjort början och slutet, Alfa och Omega. Men, eftersom de onda föräldrarna visade sig vid alfa istället för de goda föräldrarna, måste allt detta bli förkastat. Därför måste sanna föräldrar komma, som kan smälta allt som började med de falska föräldrarna. (226-319, 9.2.1992)

Ursprungligen var Adam och Eva Guds son och dotter, inte sant? Som Guds son och dotter var de prins och prinsessa av det himmelska kungadömet både i himlen och på jorden. De var himmelrikets kungason och kungadotter i den andliga världen, men samtidigt skulle de växa upp att bli kung och drottning på vår jord. De härstammade från den kungliga linjen. Genom att följa och praktisera det himmelska kungapalatsets lagar skulle de ha blivit en ideal modell baserad på grunden av Guds kärlek i alla de fyra riktningarna – högt, lågt, fram, bak, samt vänster och höger. Vart de än skulle ha gått, till öster, väster, söder, norr, framåt eller bakåt, skulle de ha framstått som den ideala modellen eftersom de hade placerats på jorden för att stå i centrum för hela skapelsen. Denna centrala position är kärnan i alla förhållanden – öst, väst, norr, syd,

uppe och nere. Ur det perspektivet borde ni alla stå som modell vart ni än går.
(226-258, 9.2.1992)

Eftersom jag äger kärlek kan jag få äganderätten till min hemort och familj. Där är barnen fullkomnade, syskonen är fullkomnade, paret har uppnått fullkomlighet och föräldrarna har blivit fullkomliga. Genom Sanna Föräldrar kan idag allt det visa sig, som fanns i Guds manual för skapelsen och som har varit ouppfyllt. När detta är uppnått kan Gud helt övervinna sina känslor av djup smärta och utbilda mänskligheten där de står i den ursprungliga positionen före Fallet. Därigenom kan ni kvalificeras som himlens människor och bli en kvalificerad familj. Den andliga världen står i förbindelse med kärlekens stora hav på denna jord. Det är det andliga himmelska kungariket. Därför kan man inte överleva i det kungadömet i den andliga världen utan att på jorden ha ett hjärta som förkroppsligar kärleken. (226-173, 2.2.1992)

Mänsklighetens alla fem miljarder måste bli de kungliga släktingarna som har ärvt kungadömet från den direkta linjen ur sfären för Guds förstfödde son. De som upplever den himmelska kungliga familjens sfär av hjärta kommer att gå till himlen. Därför borde ni leva i den kungliga familjens sfär som har utvidgats till hela världen; ni borde förkroppsliga dess substans, den sfär av hjärta som har sin grund i global enighet. Därifrån står Sanna Föräldrar på fundamentet av den äldste sonen. Detta är Sanna Föräldrars

kungadöme. Baserad på detta kungadöme leder Sanna Föräldrar de omgivande kungliga familjerna.

Du kan beträda himlen genom att som överhuvud för din egen kungliga familj bistå Sanna Föräldrars kungadöme. Din egen familj inkluderar dina bröder och systrar och likaså dina föräldrar. Ni kan gå till himlen efter att ha levt med detta slags hjärta. Vad är himlen för en plats? Adam och Eva föddes nästan som tvillingar; de skulle ha uppnått mognad, gift sig och blivit föräldrar. På liknande sätt har de som kan beträda himlen upplevt denna hjärtats sfär, grundat detta kungadöme och stått som sina kungliga familjers överhuvud med den auktoriteten. Du kan bara inträda i himlen med din kungliga familj efter att den ursprunglige kungen har gått in i himlen. På det sättet reser sig fyra stora kungadömen på det horisontala planet. (247-265, 9.5.1993)

Nu, då vi går in i det himmelska kungadömet tidsålder på jorden, blir våra familjer kungliga hushåll. Ni måste visa exempel på detta. Kan kungen leva som han vill? Kan en drottning lever som hon har lust till? Kan deras söner och döttrar lever som dom själva vill? Kungen, drottningen, kungasonen och kungadottern borde alla följa denna nations lagar. Dessutom finns det i lagboken också lagar för palatset. Fanns det inte lagar för noblessen som levde i palats? Är livet svårt eller enkelt att leva för de kungliga ättlingarna på platser som England och Korea? (232-326, 10.7.1992)

Sanne Far har gått hela vägen, återupprättelsens väg. Utan att gå den vägen kan du inte förstå himlen. Du kan inte upphöjas till position av kung som regerar över himlen. Hur kan du bli människornas kung utan att veta hur man bistå drottningen? Är inte det ett problem? (232-331, 10.7.1992)

Nu skulle ni var och en bilda en kunglig familj med sann kärlek som grundval. Om Adam, som härstammar från kunglig släktlinje, är barnet av den direkta släktlinjen, så kommer hans bröder och systrar, som är barn av säkrade blodslinjer, alla att bli hans folk. Därför måste ni för att inträda i himlen få kärlek som kungason och kungadotter och inträda med den auktoriteten och digniteten. Låt det bli känt att himlen är det ursprungliga hemlandets nation och att människorna kan komma dit på detta sätt! (220-219, 19.10.1991)

4.2 De som förkroppsligar kärleken från hjärtats fyra stora sfärer kan inträda i himlen

Hurdana människor kommer att gå in i himlen? De som förkroppsligar den kärlek som fullbordar hjärtats fyra stora sfärer kan gå in i himlen. Gud längtar efter att hans objekt, hans partner, ska vara tusen gånger bättre än han själv. Som objekt och partner till Guds kärlek borde ni vara medvetna om att er familj är en central familj som representerar himmelrikets tre kungadömen och framtidens kungadöme. Eftersom dessa ideal och värden har varit förlorade bor-

de vi praktisera dem och få dem att bära frukt inom den återupprättade familjen. Ni har ansvaret att efterlämna detta till era söner och döttrar.

Eftersom den ursprungliga vägen gick förlorad behöver du fullkomna den vägen igen och återvända till ursprunget. Du borde veta att detta är vägen för återupprättelse och vägen för återskapande. Amen! Detta är inte mina ord. Det är Guds Ord. (238-254, 22.11.1992)

Är det här första gången för många av er att höra dessa ord? Himlen är hemlandet som ni borde uppstå till med den kungliga familjens kärlek, genom att återupprätta hjärtats fyra stora sfärer och tre storartade kungadömen. Hur fantastisk du än må ha varit här på jorden, i den andliga världen kommer du att bli tillfångatagen. Istället för att känna ånger när du kommer dit och säger, jag skulle ha lyssnat på Reverend Moon, borde du snabbt bestämma dig för att ta emot Välsignelsen. Detta är den snabbaste vägen för att lösa dessa problem. Du kan lära genom Välsignelsen.

Man och kvinna borde komma samman i harmoni, finna himmelrikets förlorade familj och bistå Gud, Konungen. Därför är far- och morföräldrarna Guds representanter. Din far och mor är kungen och drottningen som representerar mänsklighetens fem miljarder familjer. Deras söner och döttrar borde bli efterföljda som framtidens kungar. Du borde ärva föräldrarnas väg genom att bistå föräldrarna, som är som Gud; – föräldrarna som är som monarker som repre-

senterar dagens familjer. Den värld som du efterlämnar denna föräldrarnas väg till, som kommer att bestå i all framtid, kommer att vara himmelriket på jorden. Amen! (239-76, 23.11.1992)

Familjen som fullbordar hjärtats fyra stora sfärer och de tre stora kungadömen är den ideala familjen. Far- och morföräldrarna står i Guds ställe, föräldrarna står som kung och drottning för världens familjer och ni som barn är de framtida kungar och drottningar som kommer att ärva kungadömen i både den andliga och den fysiska världen. Dessa är himlens konung och drottning, och de är jordens konung och drottning, eller hur. Ni blir de kungar och drottningar som ärver allt detta. Den ideala familjen är platsen där de tre stora kungadömen borde framskapa frukt. (239-185, 24.11.1992)

Syftet med återupprättelsen av föräldrarätten är återupprättelsen av kungadömet. Syftet med återupprättelsen av kungadömet är återupprättelsen av den kungliga familjens rätt. Detta omfattar hjärtats fyra stora sfärer. Far- och morföräldrarna, föräldrarna och ni som par symboliserar de tre stora kungadömen. Far- och morföräldrarna symboliserar det förflutna, era föräldrar symboliserar nutiden och ni som ett par – som barnen – representerar framtiden. Far- och morföräldrarna har sänts till ert hem som speciella sändebud från den andliga världen. Därför kommer en familj som lyder far- och morföräldrarnas ord att blomstra. (249-306, 11.10.1993)

Vårt sätt att leva på jorden överförs till den andliga världen så som det är. Eftersom det är så, hur ska du knyta horisontala förbindelser när du kommer dit? Dina familjerelationer på jorden kommer att överföras till den andliga världen och utvidgas till att omfatta alla för att liva upp universum som en utbredd familj. I denna jordiska värld lever du med din familj centrerad på era horisontala föräldrar och den vertikale föräldern, alltså centrerad på Guds sfär. Efter livet på jorden går du till den eviga, vertikala världen, som är föräldravärlden. Eftersom det är den andliga världen, omfattar den inte bara en generation. Tusentals generationer kommer att inträda i himmelriket.

Den andliga världen är en värld som utökar ditt liv på jorden som du levde med dina far- och morföräldrar, föräldrar, och söner och döttrar, med Gud som medelpunkt. Därför – om du vill inträda och leva fritt i den världen – borde du kunna harmonisera med andra genom samma ansvarsfulla och kärleksfulla relationer som du upplevde i din familj på jorden. Du borde vara som en äldre syster, yngre syster, hustru och mor eller som en äldre broder, yngre broder, make och far. (247-308, 1.6.1993)

I ett äktenskap borde en man bli absolut ett med sin hustru och en hustru borde bli absolut ett med sin man. Föräldrarna med sina söner och döttrar och Gud med sina söner och döttrar, alla borde vara absolut förenade. Syskon måste också förenas absolut. Himlen är den plats till vilken du går vidare efter

att ha levt ett familjeliv med Gud och hans kärlek i centrum. (279-114, 1.8.1996)

Adam är Gud själv. Han är familjens överhöghet, men också Guds kropp. Nationens centrum och kosmos centrum är också Gud. Därför måste en människa efter sin födsel gå igenom tre steg där hon blir ett med familjen, ett med nationen och ett med den andliga världen. (278-169, 5.5.1996)

Adam kunde bara ta emot Guds kärlek. Men Adams söner och döttrar kunde få två typer av kärlek, Guds kärlek och Adams kärlek. De kunde ärva den andliga världens kungadöme och jordens kungadöme. Först efter att ha levt i kungadömet på jorden kunde de gå in i det himmelska kungariket i den andliga världen. Därför kan dessa båda kungadömen inte delas. (278-161, 5.5.1996)

Du måste älska ditt land mer än du älskar din familj. Men samtidigt måste du bevara ett hjärta som absolut behöver din farfar och farmor, morfar och mormor, far och mor, make eller maka och dina barn. Älska världen mer än din nation och vet att mänskligheten är uppbyggd av dessa fyra steg! Om du vill gå och leva harmoniskt i den andliga världen måste du älska den andliga världen mer än du älskar världen, eftersom dina älskade, som har passerat de fyra stegen som representerar förfluten tid, bor där nutid och framtid. Himmelriket på jorden är en sådan värld som har grundats här på jorden. Himmelriket i den andliga världen skapas auto-

matiskt genom kungadömet på jorden.
(277-192, 15.4.1996)

Hjärtats fyra stora sfärer bär frukt när ett par förenas i kärlek. De tre stora kungadömen fullbordas först när Adam och Eva föder söner och döttrar. Först med födseln av söner och döttrar uppnås de tre stora kungadömen. Farfadern som representerar Gud representerar den andliga världen. Adam och Eva som föräldrar representerar nutiden. Sönerna och döttrarna som representerar framtiden kommer till med Adam och Eva som medelpunkt för sina liv. Det betyder att förfluten tid, nutid och framtid alla är representerade. Ursprunget (*jung*: 正) som har blivit delat (*bun*: 分) borde vara förenat (*hab*: 合) igen.
(270-258, 16.7.1995)

Genom sina känslor inför bröllopet – den tid då de får komma samman – förenas Adam och Eva vertikalt med Gud och horisontalt med varandra. Därigenom manifesteras allt som Gud tidigare har känt, men som inte kunde manifesteras i den andliga världen. Från den utgångspunkten skapas syskon och på så sätt bildas en ursprunglig sfär av relationer. Denna ursprungliga sfär skapar den kungliga familjens sfär inom vilken paret etablerar kungadömet. Enighetens sfär av tre generationer är skapad. Tre generationer blir ett. (270-268, 16.7.1995)

Farfadern är den förflutna tidens kung. Eftersom han står i Guds position är han himlens speciella sändebud och representerar den andliga världen.

Faderns och moderns sfär, Adams och Evas sfär, tillhör nationernas kung och drottning av den här världen. Farfadern och farmodern står i position av himlens kung och drottning. Fadern och modern är kungen och drottningen som representerar den här världens familjer. Deras efterkommande är de som ärver föreningen av dessa båda kungadömen: farfaderns kungadöme som representerar den andliga världen och det nuvarande kungadömet som representerar himmelriket på jorden.

Således borde söner och döttrar alltid vara förenade med sina föräldrar och far- och morföräldrar. Far- och morföräldrarna borde alltid vara ett med sina barnbarn, centrerade på föräldrarna. Likaså borde föräldrarna alltid vara ett med far- och morföräldrarna. Himlens fundament kommer att rubbas när ni avviker från detta. (246-74, 23.3.1993)

Hur stor skillnaden i storlek mellan himmel och jord än må vara, allting som vistas i dessa världar består av fyra steg. Vi har farfar/morfar och farmor/mormor till och med i den andliga världen. Det finns människor som är i föräldrars ålder, i tonåringars ålder och i vuxen ålder. Om vi komprimerar det lite till blir det två människor. Bara två människor! (253-132, 23.1.1994)

Ni känner till hjärtats fyra stora sfärer och de tre stora kungadömen. Som par måste ni uppnå detta. Om ni kan göra det kan ni när som helst komma ner till jorden från den andliga världen. (253-71, 7.1.1994)

Fullkommandet av hjärtats fyra stora sfärer möjliggörs genom att ett par har blivit ett i kärlek. Om denna enighet blir bruten kommer sfärerna av barnens hjärtan, syskonens hjärtan, parets hjärtan och föräldrarnas hjärtan att förbli ofullständiga. Ni behöver fullkomliggöra dessa hjärtats sfärer för att smidigt kunna gå vidare till den andliga världen. Men, på grund av Fallet har ingen någonsin uppnått fullkomlighet i dessa hjärtats sfärer. Därför borde ni återupprätta detta genom gottgörelse. (249-289, 11.10.1993)

4.3 Kroppen borde vara i harmoni med anden

Du visste inte att samvetet var din andre gud, den centrala aspekten av din existens. Du måste följa det mera än du följer Gud. Följ ditt samvete mer än du brukar följa någon religionsgrundare, till och med mer än Jesus. Då kan du uppnå en position som är högre än den du har som troende på Jesus. Tro inte på mig, grundaren till *Unification Church*. Om du accepterar min lära och blir fullständigt ett med ditt samvete, kan du gå till himlen till och med utan att följa mig. Du måste köpa allt material och studera det. En människa som missar att ha ett rent samvete, som upphöjer sig själv som en befriad människa och som inte uppnår enighet mellan sin kropp och samvetet kan inte gå till himlen. Jag har sökt i himlen, men fann ingen, eftersom ingen hade uppfyllt detta. Till och med nu klagar och stönar människor i den andliga världen över sin svåra väg att odla sin

karaktär där. Ibland präster, kyrkoäldre och dem som var iklädda stolthet finns det många som nu är bundna uppifrån och ner med kedjor. (253-45, 1.1.1994)

Du borde befria ditt samvete. Ditt andliga jag är himlens vaktpost. Din kropp är helvetets vaktpost. Drar din kropp runt med din själ eller drar din själ runt med kroppen? Hos dem som tror på religionen är det nog själen eller det andliga jaget som släpar på kroppen. Och för dem som inte har någon tro är det alltid kropparna som kommer att släpar på själen. De lever centrerade på sig själva. Det är skillnaden.

Därför utgör var och en av er helvetets början, och ändå är ni också himlens början. Om ni lever i överensstämmelse med ert samvete kommer ni att gå till himlen. Om ni lever i överensstämmelse med kroppen, kommer ni att gå till helvetet. Om ni lever för andras skull kommer ni att gå till himlen. Insisterar ni på att leva bara för er egen skull, kommer ni att gå till helvetet. När ni går härifrån idag borde ni utropa ert samvetes befrielse. (252-257, 1.1.1994)

Vilket förhållande råder mellan sinne och kropp? Det är ett partnerskap av subjekt och objekt. De borde båda vara till för sin partners skull. Sinnet lever för kroppen och kroppen för sinnet. När de förenas kommer du att inte bara ha fem utan tio sinnesorgan. Du kommer att se och känna den himmelska andliga världen. Var och en kommer att höra musiken som kommer från himlen. (283-253, 13.4.1997)

I framtiden, när människor kommer till himmelriket, kommer spiritualisterna att träda fram. De som har gjort ont kommer att bli stuckna med en käpp, precis som Jesus blev stucken med ett spjut. Ni borde ha klart för er att en sådan grym tid kommer. Det har förekommit skenrättegångar på jorden, inte sant? Trots att det inte kommer att gå så långt, kommer ni ändå att vilja undvika det, men inte kunna göra det. Ni kommer aldrig att kunna säga en lögn. När du vet att en sådan tid kommer, borde ditt sinne och kroppen förenas. (252-140, 14.11.1993)

Om Gud existerar i fullkomlig enighet, kan en fallen varelse som har inre kamp bara gå till en plats som är den motsatta till Gud. Vi kallar den platsen helvetet i båda världar, den andliga och den fysiska. Onda saker borde gå till helvetet. Allting måste komma till en ordning som överensstämmer med Principerna. Förstår ni det här ordentligt? Om ditt samvete och din kropp fortsätter att kämpa utan att åstadkomma enhet, kommer du då att sändas till helvetet eller till himlen? Det blir helvetet! Du borde förr eller senare förena ditt samvete och din kropp innan du dör. De som tror att de kan gå till himlen utan att få dessa båda att bli ett, tror nonsens. Detta är slutledningen. (258-309, 20.3.1994)

Satan är aldrig långt borta. Han är ansluten till vårt ego. Var och en av er utgör en skiljelinje mellan himlen och helvetet. Helvetet och himlen kan finnas inom er. Ert samvete är himlen och er

fysiska kropp är helvetet. Trots att samvetet är en subjekt partner, föll människan. Genom kärlek, måste ditt samvete bli ett med kärlek och därmed fullständigt ande och sinnesorienterad, och stå som det eviga subjektet för Himmelriket på jorden och i himlen. (256-51, 12.3.1994)

Vad är människans kropp? Det är helvetets centrala kärna. Det är själva den kärnans kärna. Vad är då samvetet? Det är himlens centrala kärna. Dessa båda står i ständig kamp med varandra. Det är problemet. Den största uppgiften i ditt liv är hur du ska lösa denna konflikt. Därför borde du anse det som en av dina favoritsysselsättningar att slå och behärska din kropp. Ditt samvete borde ständigt ockupera det motsatta territoriet och äga mer och mer av det. Då kommer den fysiska kroppens dominans gradvist att minska.

Du utvidgar begränsat territorium in till den obegränsade världen. Du lever för den eviga världens skull. Därigenom fortsätter du att behärska din fysiska kropp och går hela vägen fram till den andliga världen. Du borde gå tills kroppen på ett naturligt sätt kan följa samvetet. Himmelriket på jorden kan inte komma till utan att detta är uppnått. Annars kommer du inte att kunna återupprätta det ursprungliga tillstånd, där kropp och ande kan förenas med ursprunglig sann kärlek som bas, och där de inte har någonting att göra med Fallet. (254-221, 13.2.1994)

Himlen är, där godhetens Gud rege-
rar och helvetet är, där djävulen styr.

Hurdan är himlen? Himlen är, där saker och ting byggs upp. Helvetet är, där saker och ting förstörs. Kollisionen mellan denna konstruktion och destruktion inom dig är kampen mellan din ande och kropp. (261-196, 19.6.1994)

Eftersom Gud är förenad ande och kropp, kommer de som är födda som de ideala sönerna och döttrarna med enighet mellan ande och kropp, att leva i harmoni och enighet på jorden och sedan gå vidare till den himmelska andliga världen. Människor vars ande och kropp är i konflikt med varandra kommer absolut inte att kunna gå dit. Gud tycker inte om att se sådana existerande former.

Vad är därför mänsklighetens hopp? Det är att en lärare och förälder ska komma som kan sätta stopp för denna kamp. Eftersom kluvenheten inom människan har sitt ursprung i falska föräldrar, måste sanna föräldrar komma och undervisa om sanningen på ett klart och logiskt sätt. Eftersom mänskligheten bröt samman någonstans, kommer himlen för evigt att vara avlägsen från jorden såvida inte en rörelse startar på jorden, som kan återupprätta sammanbrottets väsentliga punkt. (261-300, 24.7.1994)

Hur mycket har mänskligheten offrat samvetet för kroppen? Känner du till samvetets historia, som du har trampat på under hela ditt liv? Ditt samvete är helt slut efter att ta hand om dig dag och natt. Ändå blockerar det oförtrutet kroppens önskan att gå i riktning mot ett felsteg. Samvetet säger, – Du har gjort nog med fel, det räcker nu. Det är tid nu

att lyssna på mig! Det som står närmast dig och står som en representant för den ideala läraren, föräldern och Gud, är ditt samvete. Anden själv behöver inte bli utbildad, men kroppen behöver absolut bli utbildad. (214-282, 3.2.1991)

Under hela livet behåller alla sin mest värdefulle lärare i sitt hjärta. Ändå misshandlar man denne lärare, trampar på honom och våldför sig på honom. Denne lärare är ditt samvete. Ditt samvete säger alltid saker till dig för att hjälpa dig och strävar efter att förbinda dig med sann kärlek. Som en förälder uppmanar ditt samvete dig att bli en god och osjälvisk människa. Det leder dig i överensstämmelse med Guds vilja. Men, en rebell inom ditt sinne utmanar alltid samvetet. Denne rebell är dina fysiska önsksningar. (201-2008, 9.4.1990)

Enighet mellan ande och kropp kan inte uppnås utan sann kärlek. Därför offerar sig anden ständigt för kroppen och glömmer ändå bort det. Anden står i Guds ställe och är därför vår främste lärare. Anden är ditt centrum som Gud har sänt som manifestation av honom själv. Den är ditt vertikala jag. (226-60, 1.2.1992)

När jag var ung gjorde jag allt för att kunna behärska min kropp. Under sju nätter i följd sov jag med ögonen öppna. På samma sätt borde ni män lära er att disciplinera er kropp, så att till och med om ni sov bland många vackra kvinnor och rörde de vackra kvinnornas trianglområde, ert organ skulle förbli oberört.

De som inte kan kontrollera sin kropp kan inte gå till himlen. (263-100, 21.8.1994)

Var finns himlens rot och helvetets rot? De utgör inte världen. De yttersta dagarnas värld är varken himlen eller helvetet. Var ligger himlens och helvetets rot? Ni borde inse att den alltid kommer att vara inom er ande och kropp. Människor har inte förstått detta. Många helgon har kommit och predikat sin lära och försökt att tillämpa den på människors förhållanden. Men ändå misslyckades de att förstöra kampens rot som visar sig i jaget. Där borde enighet börja. Den måste börja vid roten. (263-199, 4.10.1994)

Den sataniska världen går till helvetet. Guds värld går till himlen. En värld som lever för sin egen skull kommer att gå till helvetet medan den som lever för helheten kommer att gå till himlen. Vägskalet mellan gott och ont ligger inom oss själva.

När sinne och kropp kommer samman vill den förre leva för det större goda, medan den senare försöker leva för individen. Sinnet och kroppen kämpar alltid. Den ena intar en hållning för det allmänna bästa och den andre en självcentrerad hållning. Ni borde ta avstånd från att härstamma från falsk kärlek, ni borde tillbakavisa falskt liv och den falska linjen. Ni borde klippa av dessa saker och vara återupprättade till livet genom att inympa er själva på sann kärlek, sant liv och den sanna linjen. Individen och mänskligheten behöver följa denna väg. Detta är slutsatsen.

Religion har uppkommit i syfte att övervinna kroppen och få den att bli ett med anden. När du har uppnått det borde du förenas med sann kärlek och föda söner och döttrar som kan gå till himlen efter sitt liv på jorden. Ingen har kunnat föda sanna söner och döttrar som kunde gå till himlen, utan en religiös tro. Därför måste en religion visa sig, genom vilken du kan behärska kroppen och få den att bli ett med samvetet. När människor blir ett med Sanna Föräldrar och inympas på dem, omvandlas vilda olivträd till sanna olivträd och frambringar sanna söner och döttrar. Efter jordelivet kommer de att uppstiga till den andliga världen och gå in i himlen för evigt. Detta är skapelsens ideal. (263-281, 15.10.1994)

Ni borde lösa kriget inom er så tidigt som möjligt. Det är inte möjligt att inträda i himlen utan att göra slut på detta krig medan ni fortfarande lever på jorden. Annars kommer ni för alltid vara fången på en motbjudande plats i den andliga världen. Era föräldrar är inte problemet, era familjer är inte problemen, inte heller är er släkt problemet. Ni, ni själva, kommer genast att bli tillfångatagna. (264-121, 9.10.1994)

De som inte kan förena sin ande och kropp kan inte gå till himlen. De är inte sanna varelser. Trots att en himmelsk nation är grundad borde ni veta att en sjuårig process baserad på familjen kommer att bestå för varje individ att uppnå. Ni måste gå igenom denna svåra tid.

En orm passerar genom en smal springa mellan stenar för att bli av med

sitt skinn. Ju större orm, desto jobbigare är det. Det är lätt för de små, men för de större ormarna är det smärtsamt. Finns det en klyfta som skulle tillåta en större orm att komma igenom och ömsa sitt skinn? Ormen borde bli av med hela sitt skinn genom att hålla sig lågt på marken. Alltså, ju större den är desto svårare är det. Tror ni att världens förening är svår? Fundera då på hur svårt det kommer att vara att förena den andliga världen. (303-264, 9.9.1999)

Vi borde ständigt vara medvetna om det faktum att Satans blod flyter igenom våra ådror. Missionen att göra slut på detta och avlägsna roten är din livslånga väg. Den börjar med ditt dagliga liv. Har du inte avlägsnat Satans blod kommer du att fällas i den eviga världen.

Medan du söker en väg att inträda i himlen behöver du finna en modell för hur du kan få tillgång till den formel som Gud har skapat. Tror du inte att det är så det borde vara? Det finns en formel. Om du vill avlägga en akademisk examen måste du gå igenom alla skolans kurser, få dina betyg och ditt diplom. På samma sätt finns det en kurs för att gå till himlen, och när du har fullföljt den kan du säga, med detta har jag utexaminerats. Det måste finnas en formel för tillträde till himlen. (283-81, 21.8.1994)

I den andliga världen blir ditt samvete din kropp och Gud visar sig som samvetet till den kroppen. Ditt samvete blir Guds kropp. När du går in i den mystiska världen och frågar, ”Gud, var är du” kommer Gud att svara inifrån

dig: ”Här, jag är här!” Människor har gått igenom många sådana upplevelser. Av den andledning kan man höra sägas att mänskligheten är Gud. (250-156, 14.10.1993)

När du beträder den mystiska andliga världen och ber, var är Gud, kommer svaret från djupet av ditt inre, – Varför frågar du det? Sådana saker upplever du, även utan att veta om det. Han kommer att säga ord som, ”gå inte dit”. Om du handlar emot detta kommer du att få problem. Vem är det som talar? Gud talar. Om du ber allvarligt, kommer du att nå fram till ett stadium där du har sådana mystiska erfarenheter. (249-223, 10.10.1993)

4.4 Himmel och helvete är delade baserat på absolut sex

Det första kärleksförhållandet mellan en man och en kvinna är deras tid för att möta Gud. Ögonblicket för deras första kärleksförhållande efter vigseln är den punkt vid vilken en make blir fullkomnad som man. Han styr över Guds hela värld av plus som en antenn. Han representerar allt maskulint och all var- elser på högra sidan. Den negativa elektriska kraften och den positiva elektriska kraften möts vid exakt samma punkt vid antennens topp. Den punkt där man och hustru älskar är punkten där de båda blir fullkomnade.

Det kungliga kärlekspalatset kan bildas med början från den platsen och utgöra ett fundament på jorden som himlens och jordens centrum. Det är

ursprunget till fulländad kärlek, och livet kan anslutas där. Är det inte så? Linjen är kopplad till den platsen. Samtidigt utgår en himmelsk nation därifrån. Himmelriket på jorden och i den andliga världen börjar vid det första fullkomliga kärleksförhållandet, från den plats där porten för denna fullkomliga kärlek första gången har öppnats. Mänskligheten har inte förstått detta. (261-16, 15.5.1994)

Vet ni något om det ursprungliga kärlekspalatset? Det första kärleksförhållandet är begynnelsepunkten för himmelriket både på jorden och i den andliga världen. Det är där man och hustru är absolut förenade till ett. I det absoluta stadiet av förenat maskulint och feminint inom Gud kunde Guds osynliga inre natur och yttre form delas och börja processen att skapa mänskliga varelser. På liknande sätt ger mannen och hustrun liv åt söner och döttrar genom att förenas i kärlek. Den osynliga Gud får därför påtaglig form för att fullständigt manifesteras det som Han skapat.

Kärleken är den kraft som kan förena linjer. Vilken är den centrala axel som kan förena olika linjer? Vad är kraftstationen? Det är den första kärleken mellan de konvexa och konkava delarna hos mannen och kvinnan. Ur den kärleken börjar för första gången elektricitet genereras genom kärleksförbindelsen. Den platsen är epicentrum för generationen av sann kärlek, sant liv, sann linje och en sann familj på jorden; likaså är det himmelriket på jorden och i den andliga världen. Människor som förnekar detta

kan inte existera på riktigt. De kan bara gå till helvetet. Det finns ingen väg att komma runt det här. (259-229, 10.4.1994)

Ni måste inse vikten av mannens och kvinnans könsorgan. Gud kommer ned genom dem. Guds befrielse börjar med dem. Gud kan börja sjunga och dansa omkring dem. De är anslutna till kärlekens palats, till det eviga kungliga palatset. Porten till den första kärleksförbindelsen för himmelriket på jorden och i den andliga världen öppnas där. Verkar detta sant eller falskt?

Var ni alla medvetna om hur värdefullt detta var när ni levde singel? Er första kärlek är viktig. Om er första kärlek går sin väg går hela universum åt helvete. Det var där som allting förlorades: det kungliga palatset för kärlek, det kungliga palatset för liv, den sanna linjens framtida historia och originalet för himmelriket på jorden och i den andliga världen. Vad skulle ödet vara för den, vars första kärlek gick fel väg? Det finns en uppsättning av principer och lagar, men vilket blir hans öde? Han kommer inte att ha någonstans att fortsätta att existera. Han kommer att bli utkastad. Människorna skapades att leva för evigt, men de går till spillo. Till soptippen går de. Det slutar oundvikligen med att de lever upp och ner. (261-27, 15.5.1994)

Var ligger den ursprungliga platsen där mannens, kvinnans, och till och med Guds fulländning blir till? Var kan Guds kärlek bli fullkomlig? Var kan man och hustru bli fullkomnade? Var ligger den avgörande platsen? Det

är frågorna. Himlen, som uppstår från kärlekens ideal, kan inte expandera på jorden utan att känna till var den platsen finns. Är den platsen dina ögon, din näsa, din hand eller dina fötter? Var är det någonstans? (261-167, 9.6.1994)

Platsen där man och hustru, konvext och konkavt, förenas är den plats där Gud blir fullkomlig. Det är där som kvinnan, som är den ena hälften, och mannen, som är den andra hälften, blir fullkomliga. Den avgörande platsen där idealet för Guds kärlek kan nå fulländning börjar vid det ögonblicket då konkavt och konvext förenas och den första kärleksrelationen etableras efter vigseln. Mannen och hustruns första kärleksrelation representerar den plats där Guds partner fullkomnas som hans objekt. Detta är universums kärna. När detta sker, svänger hela universum fram och tillbaka i harmoni. Det är grunden för himmelriket på jorden och i den andliga världen.

Eftersom det här är kärlekens ursprung kallas det kärlekens ursprungliga palats. Bland de många kungliga palatsen kallas det centrala palatset för det ursprungliga palatset. Detta är kärlekens, livets och linjens ursprungliga palats, och ursprunget för himmelriket på jorden och i den andliga världen. Det är platsen där friheten, lyckan och freden, som mänskligheten har längtat efter, börjar. Denna plats är det kungliga palatset för kärlek, liv, linje och hela skapelsen. Därifrån är individen, familjen, släkten och rasen förbundna med varandra. Ni borde förstå att det är den

ursprungliga källan och begynnelsepunkten för himmelriket på jorden och i den andliga världen. Det är också frihetens, lyckans och fredens ursprung. Om en kvinna inte har någon man är hon i absolut mörker. Om en man inte har någon hustru, befinner han sig i absolut mörker. (261-173, 9.6.1994)

Var är den mest storslagna plats där en man kan bli andäktig? Är det vid hustruns ansikte? Är det inför hennes bröst? Är det hos hennes kropp? Var någonstans är det? Det finns bara en plats där konkavt och konvext kan passa samman. Den naturliga omgivningen, samhället, nationen, världen, universum och himmelriket på jorden och i himlen anknyts till varandra genom denna plats. Detta är en järnfast regel och formel för den existerande världen. (262-55, 23.7.1994)

Basen för fred och allt som utgör himmelriket på jorden och i den andliga världen uppstår ur kärlek. Vad för slags kärlek? Är det mannens kärlek, hustruns kärlek, eller den förenade kärleken mellan man och hustru? Det är den förenade kärleken. Var kommer mannens och hustruns kärlek samman? Förenas den i ansiktet? Är den förenad vid fingertopparna? Deras kärlek kombineras vid de konkava och konvexa könsdelarna. (263-52, 16.8.1994)

Guds bröllop är Adam och Evas bröllop. Därför skapas himmelriket på jorden och himmelriket i den andliga världen på samma gång. De utgår från kärleksnästet. Det ögonblick då man

och hustru förenas med sina könsdelar utan att begå Fallet är ursprunget till himmelriket på jorden och i den andliga världen. Den platsen är basen på vilken de tre stora kungadömen borde grundas. Kärleksnästet kan inte byggas någon annanstans. (263-57, 16.8.1994)

Eftersom kärleksförbindelsen är utgångspunkten för grundandet av den ideala himlen, är det den kungliga platsen. Det är det kungliga palatset. Könsdelarna är kärlekens kungliga palats. För att själv bli till ett kungligt palats måste du vara gift, med Gud som medelpunkt för ditt äktenskap. Genom livet i äktenskapet skapas kärlekens kungliga palats. Hur förenas ett par? Är de förenade genom läpparna när en man kysar sin hustru? De är förenade genom de konkava och konvexa könsdelarna. Detta är en utomordentlig upptäckt. Genom denna kärleksförbindelse är mannens hela väsen och kvinnans hela väsen fullkomligt förenade. Från denna punkt kommer en mans och en hustrus linjer tillsammans, och mitt i denna virvelvind tar för första gången en ny historia vid – och ett nytt liv grundas. Det slutar inte vid en generation. Hela den eviga historien är ansluten. Himmelriket på jorden och i den andliga världen börjar vid denna plats. (263-122, 21.8.1994)

En hustru lever för sin mans kärleksorgans skull. Hon lever för kärleken, för livet, och för sina söner och döttrar. Alla kvinnor tycker om småbarn. Kvinnor har stora bröst och stora höfter för

babyns skull. Deras attribut borde läsas. Var kan vi finna den ursprungliga platsen för de tre fantastiska palatsen av sann kärlek, liv och linje? Detta är ett fundamentalt problem för människorna. Det är roten till familjen, samhället och nationen, och roten och ursprunget till jorden, den andliga världen och himmelriket. (252-104, 14.11.1993)

Kärlekens ursprungliga palats är det kungliga palatset som fullkomnar Gud och ger honom tröst. Hur uppnås detta? Det kungliga palatset framträder vid den förenade mötesplatsen av Adam och Evas konvexa och konkava könsdelar. Det är verkligen en storartad plats. Därför kallas könsdelarna för det ursprungliga kärlekspalatset. Detta är anmärkningsvärda ord. Kärlekens ursprungliga palats är det kungliga palatset som fullkomnar hela skapelsen, himmel och jord, och som också tillhandahåller en plats där alla kan komma till ro, till och med Gud. Himmelriket i den andliga världen och på jorden kommer inte först. Himlen börjar med familjen. Det är det ursprungliga palatset. Det är häpnadsväckande ord.

Platsen för äktenskaplig enighet är det ursprungliga palatset som har sann kärlek, sant liv och den sanna linjen som bas. Det är originalet för himmelriket på jorden och i den andliga världen. Utan denna enighet kan den ursprungliga världen av himmelriket, den andliga sfären och människornas jordiska sfär inte etableras.

Den värdefulla platsen för sann kärlek har blivit befläckad. Sedan den blev

orsaken till nationell ruin och förstörde himlen och jorden har den behandlats som den mest onda saken fram till idag. Ursprungligen var den någonting heligt. Ni lärare, förstår ni? När ni stiger upp på morgonen borde ni hälsa ert kärleksorgan och säga ”God morgon!” Ni borde veta att denna plats är precis den plats som gör det möjligt för er att följa era fantastiska förfäders kärlek snarare än själva förfäderna. (263-347, 27.10.1994)

Om du använder ditt kärleksorgan dumdrigt kommer du att bli straffad. Det är det kungliga kärlekspalatset, den nedärvda kärleksträdgården. Kärleken, livet och till och med historien har sin början vid den platsen. Det är originalet för himmelriket på jorden och i den andliga världen. Guds lyckas ursprung bildas där. Där börjar grunden till Guds leende. Det är den speciella plats där Gud kan finna kärlek och dansa av glädje. Du måste söka efter och finna den platsen. Har jag rätt eller inte? Så värdefullt är det! (256-199, 13.3.1994)

Det faktum att Guds blomma och människornas blomma slå ut vid kärlek tillåter himmelriket på jorden och i den andliga världen att framträda. På det viset vinner frasen ”sann kärlek är den absoluta fullkomlighetens blomma” betydelse. I det avseendet ärver var och en av er möjligheten från Gud att skapa nytt liv genom äktenskapets relation. Så fantastisk är den ärorika positionen att kunna känna den glädje som Gud kände och kunna uppleva djupt och påtagligt Guds eviga existens! (256-235, 13.3.1994)

Vill du bli en vacker människa i himlen, måste du harmonisera med kärlekens blomma som blommar i all sin prakt. Du måste uttrycka skönheten och doften från den blomman i relationernas värld, och leva på denna jord på ett sätt som kan innehålla nya frön från den blomman. När du går vidare till den andliga världen efter att ha levt på detta sätt, kommer du att visa dig likadan i den eviga världen. (256-170, 13.3.1994)

Kvinnans könsorgan är universums källa. Den plats där ni håller ett kärleksmöte blir kärlekens ursprungliga palats. Det är det ursprungliga palatset! Där börjar kärleken. Det första kärleksmötet i ett välsignat äktenskap är början till kärlekens ursprungliga palats. Hus-truns liv och makens liv blir för första gången ett. Därför är den platsen det ursprungliga palatset för ett idealt liv och den ursprungliga linjen börjar där. Därigenom blir platsen också linjens ursprungliga palats.

Himlen börjar alltså därifrån. Därför blir den platsen också det ursprungliga palatset för himmelriket på jorden och i den andliga världen, och det ursprungliga palatset för människans fullkomnad och Guds fullkomlighet. (257-324, 16.3.1994)

När människorna föll skedde det på grund av kärlek. Därigenom är fortplantningsorganen de mest skrämmande ting. Religionen anser akten av äktenskapsbrott som den mest fruktade synden. Är då fri sex i Amerika en del av djävulens doktrin för att utvidga helvetet, eller en doktrin för att expan-

dera himlen? Det är en del av djävulens doktrin. Det är helvetets rike på jorden och helvetets rike i den andliga världen. Det kommer helt och hållet att förstöras. (261-302, 24.7.1994)

Jag har sökt efter alla möjliga sanningar. Jag sökte i den andliga världen och i den fysiska världen och efterfrågade i alla skrifter. Ändå fann jag inga svar på mina frågor. Existerar Gud eller inte? Om Gud skapade världen, som den nu är existerar, skulle jag inte lämna Honom. Jag kämpade för att komma till en slutsats i dessa frågor.

Vilka är de fundamentala principer angående mänsklighetens födsel? Varför föds människan? Mannen föddes för kvinnans skull. Detta är den största sanningen av alla sanningar. Den ideala mannen är den största sanningen för en kvinna. Detta är sanningens väsen i det ideal som fullkomnar hela universum. Och för en man är likaså en ideal kvinna universums sannings innersta väsen. Hon är det absoluta förkroppsligande av sanningen. (267-230, 8.1.1995)

Jag kunde aldrig föreställa mig att de fundamentala problem som mänskligheten fram till idag har kämpat med hade en så enkel och rak förklaring. Jag gick igenom fruktansvärda svårigheter. Eftersom jag inte visste hur enkel denna sanning var gick jag till den andliga världen och sökte igenom saker som var ytterst motbjudande, och jag led alla sorters svårigheter. Slutligen upptäckte jag att lösningarna fanns inom var och en av oss. Jag ropade ut, – Å! Det är det här

jag inte visste! Svaren ligger inom oss. Det är inspirerande! Hela universum är inom dig. Det finns inom var och en av oss. (199-314, 21.2.1990)

Sanningen finns inte utanför oss själva. Var och en av oss är utrustad med sanningen. Det är inte någonting som vi kan utbildas i någon annanstans. Jag själv har sökt överallt efter sanningen, men ingenstans i universum kunde jag finna den. Jag sökte igenom hela den andliga världen, över hela jorden, och led i jakten att upptäcka den. Men slutligen insåg jag att Gud har givit allting till oss. Det var en stor överraskning. Jag visste det inte förrän då, men alla svaren ligger inom oss. (263-97, 21.8.1994)

4.5 Äktenskaplig kärlek är den centrala blomman från kärlekens ideal

Gud har attributen av vertikal tvåfaldig karaktär och människan är ett substantiellt väsen som har attributen av horisontal tvåfaldig karaktär. Den ideala maken och maken bildar en enighet med Gud och människan i en fullkomlig sfär, som faktiskt har ett äpples form. De är föräldrakroppen som innehåller våra fyra former av inre natur vilka förbinder kärlekens ideal från nord, syd, öst och väst. (127-99, 5.5.1983)

När du är gift existerar du inte längre bara på ett horisontalt plan. Trots att du som individ bara har en tvådimensionell bas, kommer det vertikala konceptet till stånd när högt förbinds med lågt.

En tvådimensionell historia kommer varken att skapa ordning i universum, eller i himlen och på jorden. När vertikalt möter horisontalt vid en nittiograders vinkel passar allting ihop, vare sig du byter ut himlen mot jorden eller jorden mot himlen. Eller om du byter om fram med bak, eller bak med fram, eller byter mellan vilka motsatta aspekter som helst – vänster, höger, uppe, nere, fram eller bak. Standarden för fullkommandet av den fysiska världen leder till den andliga världens fullständiga perfektion. (230-259, 8.5.1992)

Medan ni befinner er på jorden måste ni måla det absoluta idealet av man och hustru, bilda ett artistiskt par och teckna en bild av kärlek som aldrig tidigare har skapats. Övergången till den andliga världen med denna bild är början till en resa in i en oändlig, evig och himmelsk värld. Där behöver du inga pengar. Du behöver ingen mat. Du behöver inga kläder. Om det är någonting du önskar att ge till din älskade partner kommer det att vara ditt privilegium att ge henne eller honom det. Vill du klä din partner i en mantel av guld eller någonting som du kan föreställa dig på jorden, så kommer – om du behåller ett ärligt och utgivande hjärta av kärlek – objektet att dyka upp. Du kommer att kunna färdas vart du vill. Du kommer att vara fri vart du än vänder dig. (271-281, 28.8.1995)

Du måste göra ert familjeliv till ett konstverk. Du måste bli en tilltalande och artistisk make. Om du hittar någonting bra i en tidskrift borde du ta

hem den och läsa det med en len röst för din hustru när hon håller på att somna. Om du, efter att ha blivit djupt berörd av detta, drömmer om din hustru när du har somnat, kommer din dröm att ha substans. Det sättet att leva på kommer att fortsätta med i den andliga världen. Så underbart det är! Skulle du vilja leva så eller skulle du leva som många tråkiga par gör? Om du vill leva ett sådant liv måste du inta en ny riktning med ett fräscht sinnelag som gör det möjligt för dig att förfoga över god vitalitet. Det är det grundläggande kravet. (271-282, 28.8.1995)

När du går in i den andliga världen behöver du inte bruka jorden, utan du kommer snarare att äta och vara ledig. Hur ska du då roa dig? Du måste fundera på det. Tror du att du kommer att bli uttråkad? Hur skulle du njuta av livet om du inte var involverad i några gräl? Hur kan du njuta av livet utan någonting som du aldrig skulle tröttna på, inte ens på tusen år, någonting som du skulle glädjas att röra vid och lyssna på i tusentals år, ja i miljarder år? Mat, det kan du äta varje dag. Den andliga världen är en plats där du lätt kan finna vad du än vill äta och göra vad som helst som du tycker om. (279-21, 9.6.1996)

Där skulle du ha en rörlig livsstil. (203-57, 14.6.1990)

Om du ser på TV under en månads tid kommer du att veta allt om hur människor lever i den här världen. Allting blir väldigt förutsägbart och du kommer

att tröttna på det. Därför måste du förstå den andliga världen. Du måste känna till den andliga världen.

När du ber i uppriktighet öppnas den andliga världens bild för dig. Så underbart det kommer att vara! Änglar kommer ner och dansar. Till och med berömda människor som har levt för hundratals år sedan kommer att samlas för att dansa. Så härligt! Det här är inte några fantasifulle idéer. (203-57, 14.6.1990)

I den ursprungliga världen är alla element förbundna med varandra som växtdelarna är förbundna med roten. Saven, bladen och blommorna som härstammar från samma rot kommer alla att ha samma släktdrag. Om det finns en harmonisk period, där du kan bli en med de väsentliga, finns det ingenting som du behöver lära. Kan någon teckna hans eller hennes ansikte med absolut överensstämmelse? Varför behöver ni en teckning när var och en av er har någonting som är till och med bättre? Vad nytta gör en bild när du kan ha ett vackert par med kärleken som ideal, ett par som blomstrar genom relationen mellan man och hustru? Så värdefull är kärleken. De största konstverken bland målningarna längtar själva efter att prisa det ideala paret kärlek. Ni inser inte hur dyrbart och värdefullt detta är.

När människor bär färgglada kläder gör de det för att på det viset återge och vara i harmoni med omgivningen i överensstämmelse med årstiderna. Alla slags kulturer och konst har utvecklats i empati med och som ett uttryck för kärleken till omgivningen. (202-92, 6.5.1990)

Om ditt andliga jag lever i evighet efter att ha inträtt i den andliga världen, vem skulle du leta efter? Din mor eller far? Din äldre bror eller äldre syster? Dina barn? Det skulle inte vara dina barn. Det skulle inte vara din äldre bror eller syster, inte heller skulle det vara din mor eller far. Det skulle vara din make eller maka. Varför?

Du känner oändlig glädje och uppfyllnad över att ha satt barn till världen och fött upp dem. Glädjen över att för första gången föda ett barn efter att ha levt som ett gift par, är mest stimulerande. Mitt i den glädjen sträcker sig ditt hjärta mest ut till den förste sonen. Med förenade sinnen investerar båda, mannen och hustrun, sitt hjärta i babyn. Det är anledningen till att det första barnet ofta är det mest älskade. Skillnaden mellan den förste och andre sonen är att den förste sonen har fått mer kärlek. Det samma kan sägas om den första dottern. Den förste sonen och den första dottern är utan tvivel förlängningen av fadern och förlängningen av modern. (258-242, 20.3.1994)

När människor uppnå fullkomlighet, går Guds inre natur in i mannens själ och Guds yttre form går in i en kvinnas själ. Den substantiella vigselceremonin för Adam och Eva blir Guds vigselceremoni. Ni kommer att förstå detta tydligt när ni kommer till den andliga världen. Denna obegripliga teori är korrekt. Var finns då Gud? Var kan man finna honom i relation till paret? Han finns i moderlivet. Där kan man hitta Gud. Där finns kärlekens rot. Jag har, för första

gången i historien, avslöjat den andliga världens systematiska arrangemang och dess komposition. (252-119, 14.11.1993)

Tror ni inte att Gud ser på er som par när ni älskar? Det är helt offentligt. Det är offentligt till beskådan för hela den andliga världen. Det är ett stort misstag att säga att Gud inte se er. Alla era förfäder iakttar er. I den andliga världen kan man se kärleksakten mitt framför ögonen. Ni är observerade som om ni gjorde det mitt i deras handflata. Därför är det ett stort misstag att försöka dölja detta. (250-244, 15.10.1993)

Alla harmonier och fenomen i denna värld som kommer från kärleken är som en doft för Gud. Gud vill leva inom denna sköna doft och därför söker han efter den. Guds kärlek kommer ned till platsen för det sexuella förhållandet mellan man och hustru. Det är platsen där hela skapelsen och universum kommer i harmoni. (Blessed Family - 889)

Om du tänker på ett kungligt kärlekspalats så finns det ett kungligt palats i den andliga världen och ett kungligt palats på jorden. Var får dessa båda palats kontakt med varandra? Det är frågan. Med andra ord, var möts människor och Gud? Könsdelarna som ger enighet i sann kärlek är det ursprungliga landet. Eftersom detta är det ursprungliga landet, blir det i termer av palats det ursprungliga palatset. Det är det palats som Gud initierar, och det är det första ting som han inviger. Det är det ursprungliga palatset. (265-215, 21.11.1994)

Efter att ha levt lyckligt tillsammans med din make eller maka, vad kommer du att tänka på när du dör? Du kommer alltid att tänka på kärleksorganet. Du kommer att minnas din makes eller makas ansikte och kyss. De enda minnen som blir kvar efter att ha gått till den andliga världen är de som handlar om föreningen av kärleksorganen, när man och hustru kysstes och älskade. Skulle du vilja dö medan du håller och kysser kärleksorganet? (269-57, 7.4.1995)

Ni är födda som en inkarnation av Gud genom kärlek, och ni lever av kärlek. Ni föder söner och döttrar för att nå kärlekens mål, och ni återvänder till Gud för att leva med honom i evighet. Därför, när ni blir fullständigt förenade i kärlek, kommer ni att avspegla Gud. När ett par kommer till förening, uppfyller fullständigt dessa tre steg av liv, och går till den andliga världen, blir de en objektpart inför Gud, som är den evige subjekt parten. Detta sker när ett par lever och dör med sann kärlek i centrum. Således börjar människorna sina liv med Gud och slutar livet med Gud. (207-36, 21.10.1990)

Män och kvinnor borde leva berusade av äktenskapets kärlek. Det är deras längtan. Om de är tillgivna sina föräldrar brukar de vilja leva mitt i föräldrarnas kärlek och familjens kärlek. Det är idealet och källan till lycka. Lyckan existerar ingen annanstans. Hur mycket du än älskar den andliga världen, vad ska du att göra när du har kommit dit? Du kommer att söka Sanna Mor. Jag kom-

mer att leta efter Sanna Mor. Det finns två mödrar. En som har fött dig som baby och den andra som födde dina söner och döttrar. Två mödrar lever i ett hem: din mor som gav dig livet och modern till dina söner och döttrar. Där finns också din fars mor, din farmor. Det är därför som du älskar din mor. Är det inte så? (174-250, 1.3.1988)

Var och en av er liknar Gud. Ni liknar också den fullkomliga Adam och den fullkomliga Eva. Ni liknar båda dessa föräldrar. Eftersom dessa båda är förenade till ett, kämpar inte ert sinne och er kropp mot varandra. Man och hustru kämpar inte mot varandra. De är fullständigt ett. En ny källa väller fram på den fulländade plats där den andliga världen och den fysiska världen blivit ett, där Gud – Skaparen – och skapelsen är ett, och fullkomliga. Detta är början till freden. Det är början till lyckan. Det är början till idealet och till hopp. Allt detta var förlorat och måste därför återupprättas. (254-281, 15.2.1994)

I den andliga världen kommer ni att finna att de som är födda som män och har levt ensamma på jorden och dött singel inte finns på en bra plats. De kan inte gå till en bra plats. I dessa omständigheter håller de sitt huvud lågt när de stirrar på Gud och slår ned blicken inför honom. Gud frågar, – Hallå du där, varför ser du ned? Om toppen av den manliga könsdelen då pekar nedåt, kan mannen bara slå ned blicken. Vad betyder detta? Hur kan en munk, född till man, utan att känna till himlens och jordens

harmoni, föreningen av yin och yang och äktenskaplig kärlek, förstå kärlekens väg, som är medelpunkten i himlens och jordens stora princip? (197-24, 7.1.1990)

Om du kommer till den andliga världen utan att ha fött och fostrat söner och döttrar, kommer du att få lov att stanna på ena sidan. Du kommer inte att vara fri att flytta runt. Du kommer att skämmas. Därför, de som betonar ett singelliv är under djävulens direkta ledning. Djävulen, Satan, kommer att drivas ut i de yttersta dagarna. Men trots det, sådana människor kommer att följa Satan. Djävulen var en gång ärkeängeln. Han lever inte med idealet att älska en partner. Som konsekvens av detta kommer unga människor att ramla ned i ruin när den tiden kommer, de äldre männen och kvinnorna kommer att vara utmattade av kärlek och sjunka ned i djävulens kärlek, och lever ett liv som singel. De som har levt ett singelliv kommer alla att sluta i helvetet. (228-263, 5.7.1992)

De som lever ett liv som singel står som brottslingar inför Guds ursprungliga vilja. Till dem som har tillämpat födelsekontroll och förklarat att de inte vill ha barn kommer i den andra världens domens ord, – Genom era söner och döttrar skulle jag ha sänt kungasonen och kungadottern som skulle råda över universum! Skäms! Den dagen man kommer till den andliga världen kommer dessa saker att bli kända på ett ögonblick. Du skulle genast få veta detta. Gud har försökt att ge välsignelse till din generation och släkt genom dina förfäders meriter,

som har arbetat hårt genom tusen och åter tusen år av bitter och smärtsam historia. Ändå var det du som täppte till den kanalen. (264-150, 9.10.1994)

Änkor har det svårt på andra sidan. Jag menar inte änkor utan de som lever ensamma. Vad kallar ni dem? Jag menar de ensamma kvinnorna som aldrig har gift sig, och de män som dör singel. Efter döden kallar människor dem för ungtkarlsspöken. Vad kallar ni dem medan de fortfarande lever? Ett ungtkarlsspöke är en död människa. Vilket är ordet? Vad kallar vi dem för? En singel kvinna? Singelmänniskor har en jobbig tid i den andliga världen. De kan inte harmonisera med någon, vart de än går. När en ensam kvinna går till en grupp av kvinnor eller när en ensam man går till en grupp av män, har de ingen plattform att stå på. De kan inte gå någonstans. Därför söker de efter en skuggig plats, en värld av skuggor. De kan inte vända om. Harmoni är bara möjlig centrerad på kärlek i alla riktningar: öster, väster, söder och norr. Eftersom de sitter fast i en riktning kan de inte vända om. Ni kommer själva att se detta när ni kommer till den andliga världen. (194-42, 15.10.1989)

Ni får inte smutsa ner er Välsignelselinje. Ni borde alla vara fullt medvetna om detta. Er linje är er tillgång som gör det möjligt för er att lyckas med att arva himlen. Det är som ett dokument över era blodssläktingar, eller en stamtavla över er blodslinje. Det motsvarar er stamtavla. Frågan är hur du skyddar din renhet. (263-62, 16.8.1994)

4.6 Att gå in i himlen som familjeenhet

Våra familjer och himmelriket har liknande karaktär. I en familj finns föräldrar, man och hustru, barn, och bröder och systrar. Det hushållet kan förenas genom kärlek. I en familj kan enighet etableras, liv kan anknytas och idealet kan förverkligas. Därför kan du kvalificeras att inträda i himmelriket när du respekterar äktenskaplig kärlek och föräldrakärlek. Far- och morföräldrar lämnar över kärleken till föräldrarna som lämnar över den till man och hustru, och de i sin tur ger kärlek till sina barn.

Om du nekar till någon av dessa former kan himmelriket inte grundas. Du ska älska dina föräldrar mer än du älskar din make eller maka. Och du borde älska dina far- och morföräldrar mer än du älskar dina föräldrar. Detta är himlens innersta väsen och det ideala motot. (Blessed Family - 946)

Eftersom Gud är den sanna kärlekens ursprungliga substans, blir allting delar av en enda kropp när man är ansluten till sann kärlek. Föräldrar är gudar som lever i Guds ställe på jorden, man och hustru är gudar som ömsesidiga motparter, och söner och döttrar är små gudar. En familjestruktur som omfattar tre generationer centrerade på sann kärlek på detta sätt är basen för det himmelska kungariket. Utan att en sådan grundval har lagts kan kungariket inte etableras. Familjen är universums centrum. Fullkommandet av familjen är fundamentet för universums

perfektion. Om det alltså finns kärlek i en familj och kärlek till universum kan man fritt gå vart som helst. I det fallet står Gud i den kombinerade centrala positionen av kärlek som Föräldern till hela universum. (298-306, 17.1.1999)

De fyra positionernas grundval som Principerna i *Unification Church* talar om, är en sfär som består av tre generationers kärlek. När tre generationer lever tillsammans i samma hem i kärlek och lycka, är skapelstens ideal för himmel och jord etablerat. Helt naturligt skulle man och hustru älska varandra, och de skulle be för sina barn med kärlek och uppriktigt sköta om dem för att skapa en lycklig och harmonisk familj. När detta är genomfört vertikalt genom tre generationer och horisontalt anslutet till släktingar, har fullkomlig kärlek grundats. Till och med kusiner och sysslingar borde bli ett i kärlek för att bilda kärlekens fullkomliga form. (Blessed Family - 947)

Familjen är himmelrikets grundläggande enhet. När du väl ingår i himmelriket kommer du aldrig att vilja lämna det igen, eftersom ”den ende” som du vill möta tio, ja till och med hundra gånger, finns där. Om hela mänskligheten hade en gemensam önskan att gå in dit och möta och leva med ”den ende” skulle världen kunna bli förenad på en gång. *Unification Church* rör sig mot det målet. Men allt detta kan inte hända på en gång. Först måste en individuell grundval upprättas, följd av familjefundamentet som sedan expanderar till folket, nationen och världen. (12-180, 1.4.1963)

Var någonstans börjar livet i det himmelska kungadömet? Det börjar med en familj. Det börjar ingen annanstans. Det himmelska kungadömet är den sfäriskt förlängda formen av en familj. Det är inte någonting helt och hållet utanför familjens domän. Därför ska du tänka att du måste ta din make eller maka i famn så att männen och kvinnorna i världen kan bli ett med varandra. Familjen är den plats där du kan resa fundamentet att älska hela mänskligheten. (30-82, 17.3.1970)

Vad är världen enligt Guds skapelseideal? Det är en värld där himmelriket på jorden och i den andliga världen upprättas genom Sanna Föräldrars auktoritet. Himmelriket kan bara grundas på kärlekens fundament. I den fallna världen har ingen fått kärlek från sanna föräldrar. Det finns inga spår av det. Eftersom det har varit fallet på jorden gäller samma situation också för människorna som har gått till den andliga världen. Mannens kärlek, hustruns kärlek, sonens kärlek, dotterns kärlek, föräldrars kärlek och Guds kärlek, alla är de inkluderade i det ursprungliga på fundamentet på familjenivå som har sitt centrum i Gud. Den som älskar sina föräldrar, sin make eller maka, och sina barn på ett sådant harmoniserat sätt lever ett liv som motsvarar himmelriket. (Blessed Family - 946)

Vad är missionen för *Unification Church*? Den är olik andra religioner i det förflutna, som har betonat individuell frälsning. *Unification Church* vill

bygga den ursprungliga ideala värld som den var före Fallet. När människor fullkomnar sig i hjärtat, gifter sig med Guds kärlek i centrum för sitt förhållande och föder barn, kan de beträda himmelriket, som är den ursprungliga ideala världen.

Hur kan människor hävda att det är himmelriket om fadern går till helvetet medan modern går till himlen, eller om föräldrarna går till himlen medan barnen går till helvetet? Himmelriket är den plats som alla går till – föräldrar och barn, släkten, folk och nationer. (42-286, 27.3.1971)

Guds ideal för himmelriket på jorden kan för första gången etableras på den platsen där himlen är grundad på familjenivå. Detta borde bli en *fyra positioners grundval*. Enligt Principerna från *Unification Church* är fullbordandet av skapelsens ideal fullbordandet av de fyra positionernas grundval. Varför är det så? Det är för att en fyra positionernas grundval är upprättad när världen för vertikala relationer och världen för horisontala relationer har skapats genom tre steg, med Gud, Adam och Eva som medelpunkt. Den horisontala världen kan bara utvecklas genom Adam och Evas söner och döttrar. När detta sker bildas den vertikala världen på ett naturligt sätt. När det gäller kroppen är barnen den horisontala förlängningen eller multiplikationen av kroppen och den andliga världen är den horisontala förlängningen av sinnet. För första gången kan Gud vistas där. Därigenom blir himmelriket manifesterat på jorden. (96-29, 1.1.1978)

Synen på frälsning i *Unification Church* är inte bara att mannen går till himlen medan hustrun går till helvetet. Båda måste vara tillsammans. Du kan inte låta din far och mor komma till helvetet. Du borde föra dem, precis som dina söner och döttrar, till himmelriket.

Unification Church står på en annan nivå av lära än andra religioner eftersom den visar vägen till himmelriket tillsammans med familjen och med släkten som vi älskar. Därför betonar *Unification Church* familjen, medan andra religioner betonar den ensamma vägen i livet. Den familjecentrerade vägen är vägen vi måste gå. En sådan familj lever för Gud och världens skull. Det är vägen som medlemmarna i *Unification Church* ska följa. (34-359, 20.9.1970)

Unification Church lär att frälsning absolut inte kan komma till dig som individ ensam. Som individ kan du inte gå in i himlen. Du kan inte inträda ensam. Detta är principen. I Edens lustgård skulle Adam och Eva ha kunnat gå in i himmelriket tillsammans. Kunde maken, Adam, eller hustrun, Eva, ha gått ensam i himmelriket? Du kan inte inträda i det himmelska kungariket utan att ha enighet mellan man och hustru och familjen. Detta är idealet. Vad slags himmel är det om fadern går till helvetet och modern går till himlen? Ni borde beträda himmelriket som ett par, en familj, och ytterligare, med släkt och anhöriga, och slutligen med hela nationen. (50-63, 31.10.1971)

Du borde vörda din farfar/morfar som du respekterar och vördar Gud, och vörda din far och mor som de föräldrar som kan förena världen. Din farfar är den himmelska världens speciella sändebud och din far är den befullmäktigade ambassadören för den här världen. Du borde tänka på dig själv som växande för att bli befullmäktigad ambassadör, sonen/dottern och arvingen till två kungadömen, himmelriket på jorden och himmelriket i den andliga världen. Då kommer du med säkerhet gå direkt till himmelriket.

Sådana människor skulle ha gått till himlen. En del kristna av dagens kristna lär däremot att vägen till himlen är öppen bara för dem som har tro, men de borde tillämpa yttersta försiktighet i att främja detta närsynta påstående. De skulle försöka att själva gå till den andliga världen för att se vad som händer. De kommer att bli förbluffade. De skulle säga, ”Jag visste inte att det skulle vara så här. Hur kan det komma sig?”

Vad är det jag menar? Det finns himmelska principer och det finns konsekvenser om man avviker från dem. Det kan finnas tusentals människor som tror på ett särskilt sätt, men om de har fel kommer var och en av dem att hamna i en dynggrop. Därför måste du söka efter en principmässig standard för livet. (249-265, 10.10.1993)

Din farfar är himlens speciella sändebud. Om Adams familj inte hade fallit, skulle farfadern ha blivit respekterad och ärad som Gud. Din farfar är den siste mästaren som är kvar från dina förfä-

der i historien, som alla har gått vidare till den andliga världen. Därför är han Guds representant och din far är kung över familjerna i den här världen. Dina föräldrar är kungen och drottningen över alla familjer i dagens mänsklighet av hela sex miljarder människor. (246-198, 16.4.1993)

Farfadern symboliserar den andliga världen, den himmelska världen. Därför borde du följa honom som du följer Gud. Han är himlens befullmäktigade ambassadör. Eftersom fadern och modern symboliserar nuet, är de kung och drottning som representerar mänsklighetens alla familjer i denna värld. Föräldrarna är kungen och drottningen som representerar mänskligheten. Sönerna och döttrarna representerar framtiden. De är de framtida kungasöner och kungadöttrar som kommer att ärva båda världars kungadömen, den andliga såväl som den fysiska världens. (246-256, 18.4.1993)

Farfadern symboliserar det förflutna. Förgångna tidsåldrars subjektspartner är himlen, den andliga världen. Farfadern kan kallas för den representant som förbinder den andliga världen med jorden. Han är Guds ambassadör som ansluter Gud och alla goda ting i himlen till den här familjen på jorden. Vem är ambassadören för Guds kungarike? Det är farfadern. (249-304, 11.10.1993)

Familjen är modellen för en nations uppbyggnad. Familjen representerar första steget. Nationen börjar utifrån familjefundamentet. Ni borde känna

till detta. Inom familjen finner man tre steg: farfar eller morfar och farmor eller mormor, far och mor, och barnen. Dessa tre steg i familjen kan utvidgas i processen att bilda nationen och världen. Genom familjen kan du inte bara anslutas till jorden utan också till den andliga världen. När du iakttar världen kommer du att finna tre nivåer, farföräldrarnas nivå, föräldranivån och barnnivån. Om du kan utvidga till världen allt som har praktiserats i familjen, kan du lätt passa in vart än du går. (225-166, 12.1.1992)

När du ser på en familj finner du en farfar/morfar och farmor/mormor, en far och mor, och söner och döttrar. Det blir tre generationer. Hela historien igenom har det alltid varit så. Farföräldrarna representerar dina förfäder i himlen som har gått vidare till den andliga världen. De är de befullmäktigade ambassadörerna som har sänts till ditt hem. Hur borde du då följa din farfar och din farmor? Du borde följa dem som du följer Gud. Genom att bistå dem på detta sätt kommer himlen att börja. (226-56, 1.2.1992)

Varför måste du ha söner och döttrar? Det finns en princip som säger att du måste gå in i den andliga världen med din familj. Ursprungligen skulle dina ättlingar födas ur kombinationen av den kärlek som kom vertikalt från Gud och horisontalt från föräldrarna, alltså mötet mellan den vertikala och den horisontala linjen från Gud och föräldrarna. Därför kan de som inte har några

efterkommande inte harmonisera himmel och jord när de går till den andliga världen. De kan inte heller hålla samma rytm som norr, söder, öster och väster. Utan att ha ättlingar kan du inte ha en plats för glädje och vila i den andra världen. (297-269, 19.12.1998)

Ni ska föda söner och döttrar och kunna öva dem i familjetraditionen. Ni borde bli er släkts överhuvud och slutligen gå vidare till den andliga världen. När ni går in i den andliga världen borde standarden av barn, syskon, par och föräldrar vara fullständig. (226-156, 4.2.1992)

Först måste du anstränga dig att bli en hängiven son eller dotter i familjen, med dina föräldrar som medelpunkt för din vörndnad. Sedan kan du ta nästa steg och bli patriot för din nation. Därefter borde du bli ett helgon i förhållande till världen. Ett helgon är en människa som älskar världen.

En gudomlig son är Guds son. Därför älskar han Gud, lagarna som styr palatset i det himmelska kungariket, och människorna som lever i det palatset. Eftersom sådana människor lever centrerade på Guds kärlek, respekterar de kärlekens liv och kärlekens linje. Det ideala land som människorna söker efter borde vara en plats där de respekterar dessa saker och kan leva var som helst på jorden som om det vore deras hemstad. När människor som lever så kommer till den andliga världen, kommer de utan förbehåll kunna gå direkt fram till Gud. (209-16, 24.11.1990)

4.7 Himlen är att leva ett liv för andra

Himmelriket är en plats, där människor som har offrat sig för andra blir herrar. Familjen borde offra sig för släktens skull, släkten för samhället, samhället för nationen, nationen för världen, världen för kosmos, och kosmos för Gud. Det slutliga syftet är att nå Gud och lägga beslag på honom. Det högsta idealet för alla levande varelser är att ta Guds kärlek i anspråk. Detta är allas högsta mål. Ett sådant privilegium har givits åt människan. (249-49, 9.10.1993)

I den andliga världen kan de människor som har satt värde på dem omkring sig, tjänat dem och offrat för helheten, stiga till en högre nivå. Detta är den allmänna karaktären hos himlens människor. Vad slags människor går till de högre sfärerna i den andliga världen? Det är de som ger allt, ger som Gud, och ger ytterligare, och glömmer vad de har givit. De som har fört många människor till Guds sida för mänsklighetens frälsnings skull, kan inträda i himmelriket. Er position och situation i den andliga världen bestäms av det antal invånare ni hjälpt upp till det himmelska kungariket. (249-80, 8.10.1993)

När du kommer till den andliga världen kommer du att se tydligt hur ömkansvärda de män och kvinnor är som har misslyckats att leva för andra, som har misslyckats att leva med kärlek. I himlen finns bara människor som har levt sina liv för andra. Om du kan leva

så här på jorden kommer du snabbt att stiga till Gud som du är. Eftersom jag har känt till detta, har jag inte velat framträda förrän nu. Jag lät mina lärjungar gå framför mig och lät dem stå i en ärorik position. (202-249, 24.5.1990)

Om du söker efter det som är sant måste du få din kropp att absolut leva för ditt andliga livs skull. När kropp och sinne är förenade kan du stå i en andligt upprätt ställning som är direkt förbunden med himmel och jord, centrerad på Gud. Och du skulle känna till allt om hela situationen vart du än skulle gå, mot norr, mot söder, öster, väster, toppen eller botten. Du skulle automatiskt anslutas till den andliga världen. Du skulle veta, utan att behöva lära dig. Hur kom jag att känna till allting om himlens och jordens hemligheter? Jag fann ut allt, efter att ha uppnått detta stadium.

Efter att ha nått stadiet där ande och kropp var i resonans centrerade på sann kärlek, blev allting fullständigt klart. Jag kunde uppleva Gud fullt ut. Jag kunde se himlens värld. Jag kunde se historien. Jag kunde se allt. Varför? Guds principer för hans ursprungliga skapelseideal tillhandahåller den nödvändiga omgivning som gör det möjligt för oss att relatera och förbindas genom sann kärlek, och leva ett liv efter idealet. Därför hade jag tillgång till allt när jag kom till det stadiet. Jag kunde ropa på mina förfäder i den andliga världen och de brukade komma omedelbart. Och jag kunde fråga dem om allting. (199-372, 21.2.1990)

Hurdan är Gud, som har skapat detta universum och dess lagar? Han är den som står i den representativa positionen att ha levt för andra mer än någon annan har gjort. Så är Gud. För att möta Honom måste du därför leva ditt liv för andra. Trots att Gud är kunskapens storartade kung ber han dig inte att komma inför Honom med kunskap. Gud är också maktens store kung, ändå ber Han dig inte att komma med makt. Han är också herren och den store konungen för auktoritet, pengar och materie, men Hans önskan är inte att människor ska samla på dessa saker. Om du lever för andras skull kommer allting att tillfalla dig. (133-16, 1.7.1984)

Det ursprungliga hemlandet välkomnar bara de människor som har levt för Gud, som föddes för andra och levde och dog för andra. Detta är det ursprungliga hemlandets fundamentala natur. Därför har Gud under hela historien låtit många religioner uppstå, för att de skulle träna människorna i att söka efter det ursprungliga hemlandet.

Religionerna lär människan att vara ödmjuk och mild och offervillig, eftersom detta är principen i den andliga världen, dit de är ämnade att gå. Religionerna har haft till uppgift att träna människorna under deras jordeliv att kvalificera sig för den andra världen. Därför betonar de mera avancerade religionerna en högre nivå av offer och tjänande för att fostra människorna att leva sitt dagliga liv i samklang med den himmelska världen. (75-320, 16.1.1975)

Människor som jagar fram på pengarnas väg kan inte gå vägen mot evigt liv. Inte heller kan de som bara följer kunskapens väg gå vägen till evigt liv. Var kan man finna evigt liv i kunskap eller studier? Ju mer kunskap man har desto mer vet man, och desto mer arrogant blir man, och arrogans gränsar till den sataniska världen. Mästaren av arrogans, ledaren för gänget arrogans är Satan. Jag beklagar, professorer! Men detta är sanningen som jag känner till den. Ni kommer att märka det när ni dör. Den dagen ni går till den andliga världen kommer ni att upptäcka om det jag har sagt var rätt eller fel. När ni väl är där kan ni protestera mot mig. Som lärare har jag rätt, eftersom jag lärde er det som var rätt. Jag är läraren här; jag är läraren också där. Dessutom är jag ingen dålig lärare. (200-127, 24.2.1990)

I den andliga världen är envishet vår största fiende. Människor som har tjänat som representanter för kongressen kommer säkert att få det svårt i den andliga världen. Ni borde vetta detta. Professorer borde få utbildning på nytt. Det är av den anledningen som jag tar bort deras snäckskal och får dem att bli enkla som arbetare igen. Det är vad de borde göra. I den andan minglade jag professorerna och välkomnade dem varmt fram till idag. Om jag fortsätter att behandla dem så väl, kommer de att ursäkta mig i den andliga världen. De kommer att säga, – Reverend Moon, varför gjorde Ni allt detta, visste alla dessa saker? Varför visade Ni oss inte den rätta vägen? Detta är sanningen. Försök att gå till den and-

liga världen för att se om mina ord är sanna. (201-257, 28.4.1990)

När den andliga världen och människor på jorden smider ett band inser vi att ingenting kan döljas. När du observerar vatten ser du att det alltid flyter uppifrån och ner. Varje tomt utrymme kommer att fyllas upp av luft. På samma sätt är den andliga världen en enighet i rörelse. Det finns ingen tomhet dit den andliga världen går. Den fyller ut allt. För att få vatten borde din behållare vara tom. Om det finns någonting i skålen kan du bara få så mycket att du kan fylla det utrymme som fortfarande är tomt. På samma sätt fyller luft ut tomma utrymmen, men om dessa utrymmen är tilltäppta kan luften inte fylla dem. (280-11, 13.10.1996)

Om du smiter iväg till den andliga världen kommer människor som har levt för tusentals och tiotusentals år sedan att försöka samlas kring dig. När du rör dig kommer de att hålla ihop och komma emot dig som en flock. Alla vill ni leva i närheten av mig, eller hur? När ni är nära tänker ni alla, jag vill leva och kunna se Far så här. Vem är det som får er att tänka så? Det är inte ni själva. Himmelsk lycka och universums lagar försöker att få alla att samlas kring en sådan människa och förenas med henne. Detta är lagen. Det hjälper inte hur mycket du försöker att hålla dig borta, du lyckas inte med det. (255-170, 10.3.1994)

Bli en människa som lever för andra. Detta är roten till skapelsen och roten till kosmos utformning. Till och med

Gud existerar för att leva för andra. På det sättet kommer fredens värld att utvecklas inför era ögon. Det finns ingenting i kosmos som går emot denna princip. Kosmos och till och med Gud välkomnar en människa som står i den väsentliga och centrala positionen av subjekt och rot gentemot skapelsen. Jag är en sådan människa. Ni känner inte att ni måste leva för andra, eftersom ni inte vet dessa saker. Den andliga världen rör sig med fokus på mig. Är ni medvetna om den världen? Nej! Det är därför som ni vandrar omkring tanklöst. (255-176, 10.3.1994)

De som lever för andra med sann kärlek som medelpunkt för sina liv kommer att välkomnas dag och natt, vart de än kommer i kosmos. Ni kommer alla att visas till beskådan i den andliga världens galleri. Den andliga världen ordnar utställningar av människor. Det sätt på vilket en människa har levt sitt liv på jorden kommer genast att visas i den andliga världen. Skulle du tycka om att vara längst bak i kön eller skulle du tycka om att vara en människa som lovordas av alla? Vilket kommer det att bli? Vill du vara någon som får högsta beröm? För att bli en sådan människa borde du leva så som jag har lärt dig. För att bli lovordad som den högste måste du leva efter den högsta standarden. En sådan människa kommer med all säkerhet att bli en central person. (255-179, 10.3.1994)

Unga människor känner inte till denna princip. Om du har tjugo vänner, vem står då i centrum för alla dina

vänner? Om du envisas med att säga, ni alla borde leva för mig, kommer de att springa ifrån dig. Om en människa lever för sådana vänner i tio år, tjugo år, till slutet av sitt liv, till och med i döden, då – om det finns en andlig värld – kommer alla att samlas runt henne eller honom. Detta är en odiskutabel sanning. Den människa som lever mer för andra och offerar mer än andra kommer att bli den centrala personen. (257-44, 13.3.1994)

Människor som lever för andra kommer inte att gå under. Dessutom kommer de som lever för andra att ständigt stöttas av den andliga världen. De kommer ständigt att bli uppmuntrade till att relatera till nya verksamhetsfält. Genom att etablera dessa relationer blir de givetvis berömda och kända i hela världen. (292-26, 27.3.1998)

Föräldrar tänker först och främst på sina söner och döttrar som går igenom svårigheter. Vad är då det djupaste bekymmer i människors hjärtan? Du måste veta hur man finner dessa olyckliga människor och sträva efter att lyfta upp dem till din standard. När du gör det, kommer kanske hela världen emot dig och behandlar dig med förakt, men Gud och himlen kommer att beundra och beskydda dig. De andrar i den andliga världen som är centrerade på Gud kommer att finnas omkring dig och beskydda dig likt ett moln. En sådan människa kommer inte att gå under, utan molnen kommer att sopa bort hela situationen av motstånd och lösa det hela. På det viset kan du skapa resultat i

samma mått till hur hårt du arbetar och hur mycket du har investerat dig själv. Trots att du är förföljd och går igenom svårigheter kommer den himmelska lyckan ikapp dig och lägger sin grundval. Helgon blev förföljda under sin tid på jorden, men de lämnade sina namn efter sig till följande generationer. Sådana fenomen sker för att den andliga världen, himlen och himmelsk lycka arbetar på det sättet. (207-99, 1.11.1990)

Den som vill komma till himlen borde leva fattig, dö fattig och lämna jorden fattig. Är detta goda eller dåliga ord? Det är goda ord. Då är också orden ”gå ut och dö medan du leder människor till kyrkan” goda ord. Du borde dö för andras skull. Om du dör, inte för din egen utan för andras skull, för världen, och för himlen och jorden, kommer du att bli upplyft till det stora universums herre. (49-303, 17.10.1971)

Det som har evigt bestånd är att lida under ett liv som levs för det allmänna bästa. Om ni, när ni har kommit till den andliga världen efter att ha gått igenom lidande under ett liv för allmänheten, befinner er i ruin, kan ni protestera hos mig. De som under sitt arbete för människor, världen och himlen har lidit förföljelse, är visa människor. (19-30, 10.12.1967)

Ni som börjar följa den religiösa stigen borde gå dödens väg tills ni verkligt dör. Ni kommer att gå igenom svårigheter efter döden också, men ni måste gå den här vägen för att betala gottgörel-

se medan ni lever på jorden. Genom att uppfylla betalning av gottgörelse under er livstid, reducerar ni de miljarder år av lidande som skulle komma till er efter döden. I enlighet med detta är den religiösa vägen till för att vi på jorden ska kunna betala gottgörelse för lidandets väg, som annars skulle behöva betalas i evighet. (31-320, 7.6.1970)

Unification Church lär inte att man ska leva ett rikt och bekvämt liv på jorden. Trots att du kanske lever ett eländigt och fattigt liv och dör på gatan, så att inte ens hundarna vill röra ditt lik,

kommer den dag då blommor slår ut på platsen för din död. Alla heliga människor kommer att samlas vid den platsen för att där bygga en huvudstad.

Min tro är att medlemmarna i *Unification Church* går igenom oändliga svårigheter för nationen och världens skull, för att de ska bli hängivna söner och lojala invånare i himmelriket. Jag kommer att jaga ut dem som inte är villiga att gå den här vägen. Även om jag kanske sparkar ut er med foten är detta min kärlek för att ge er möjlighet att övervinna er aktuella miserabla situation och nuvarande svårigheter. (49-303, 17.10.1971)

KAPITEL TVÅ

Hur är det i den andliga världen?

Sektion 1 Den andliga världens verklighet och dess lagar

1.1 Den andliga världen är en oändlig värld som överskrider tid och rum

Vet du hur oändlig och gränslös den andliga världen är? Vi är numera medvetna om universums enorma vidd. Universum sträcker sig över 22 miljarder ljusår. Hur stort är det? Ljus färdas med en hastighet av 300 miljoner meter per sekund. På en sekund kan ljus gå runt jorden sju och en halv gånger. Det avstånd som ljus täcker med den hastigheten på ett år kallas ett ljusår. Ljus tar 22 miljarder år att korsa universum, inte 200 dagar. Hur stort är alltså universum? Hela universum är scenen för våra aktiviteter. (206-83, 3.10.1990)

Gud existerar utanför den värld av tid och rum som vi känner till idag. I den andliga världen finns inte något som ett år, två år, eller ens en dag. Är inte det bekvämt? När du kommer till den andliga världen behöver du inte sova. Du kan leva utan sömn. Du kan leva utan att äta. Du kan äta och upprätthålla dig fullständigt genom dina tankar. Om du ser någonting och minns att det är

bra kommer du inte att glömma det på tusentals år. Är det inte underbart? (176-294, 13.5.1988)

Himlen har inte 365 dagar om året som jorden i solsystemet, inte heller har det ett tjugofyratimmars dygn. Konceptet av ett år eller två år som vi talar om gäller denna jord. Ett år på jorden mäts med utgångspunkt av planeterna i solsystemet, och en dag har räknats fram genom jordens rotation kring sin egen axel. Den andliga världen har ingen anledning att rotera kring sin axel på en dag som jorden eller att färdas längs sin bana runt solen under ett år. En morgon kan vara evig i den andliga världen. Det finns inget koncept av en dag eller ett år i den andliga världen. (175-196, 17.4.1988)

I den andliga världen kan du resa miljarder mil på en sekund eftersom det är utanför tid och rum. Du kan se tillbaka tusentals, ja till och med tiotusentals år och se sådant som har hänt i det förflutna. Vad skulle du titta efter när du ser på det förflutna? Om du inte såg på någonting annat än det, vad skulle det vara som du ville se? Om du är en man skulle du vilja möta en kvinna. Efter att ha mött henne skulle du undra hur fantastisk den ursprungliga kärleken i den

personens hjärta är, eller hur mycket kärlek hon har. Kärleken blir standardmättet. (209-17, 24.11.1990)

Vad är den andliga världens centrum? Den andliga världens struktur har sitt centrum i Gud som är absolut. Och, om det är en sådan absolut Gud, bör han ha varit skaparen av universum från början. Han har skapat allting. Eftersom hela skapelsen tillhör Gud, känner allting som han känner och existerar i relation till honom. Vi människor har t.ex. triljoner celler på vår kropp och närhelst varje cell känner någonting i ett speciellt fält förmedlas denna känsla direkt till hjärnan. Det är likadant för alla existerande varelser som är sammanlänkade kring den ursprunglige skaparen. Och ytterligare, de som är människor av födelse, som lever i strävan efter godhet och en högre dimensions värde, härstammar från Gud, den ursprungliga orsaken. Därför handlar människans liv om att leva i den resulterande världen, där vi kan ansluta oss till vårt ursprung genom att gå en speciell väg. (140-123, 9.2.1986)

Vad slags väsen är Gud? Gud är som själen för det existerande universum. Kan du se din själ? Den andliga världen är som själens värld. Det är en plats som överstiger tid och rum. I den andliga världen kan du fritt äta vadhelst du vill. Där behöver man inte oroa sig för maten. Där behöver man inte oroa sig för vatten. Där behöver man inte oroa sig för kläder. Man överstiger all oro för mat, kläder och husrum. I den andliga världen kan man gå fram och tillbaka och täcka

miljarder mil på bara ett ögonblick. Med vilken kraft kan man göra detta? Man kan göra det med kärlekens kraft. Om du önskar att träffa någon som du älskar kommer den personen genast att visa sig inför dig. (210-225, 23.12.1990)

Eftersom fåglar kan flyga är det förståeligt att människor som är skapelsens herrar också skulle vilja flyga. Människor var ämnade att flyga. Den andliga världen är en plats där människor kan bege sig vart de vill på ett ögonblick utan hjälp av ett flygplan, trots att den världens längd är hundratals ljusår. Skulle du inte vilja besöka denna plats? (199-128, 16.2.1990)

Om du skulle fråga Gud, – Varför kan insekter och till och med duvor flyga, men inte vi människor? Vad tror du Guds svar skulle vara? När Gud kommer ner för att besöka dig från sin höga plats i den andliga världen, tror du att han kommer ner till fots eller flyger ner på ett ögonblick? Den andliga världen är en obegränsad värld. Nuförtiden har vi människor byggt satelliter som färdas så långt som till Venus. I dessa tider spårar satelliter upp rörliga objekt i fjorton år och tar bilder som de överför tillbaka till oss på jorden. I den andliga världen skulle detta dock inte ta några fjorton år. Det skulle bara ta ett ögonblick. Det andliga jaget färdas snabbare än blixten. Konsekvensen blir att om du vill följa Gud, som rör sig som en andlig person, och om du vill bli objekt till kärlekens subjekt och lever med honom, bör du då gå eller flyga? Du kan bara ta så och

så många steg med din fysiska kropp.
(298-289, 16.1.1999)

När du ser på det enorma universum, tror du inte att det skulle finnas stjärnor av diamanter i den andliga världen? Tror du inte att det skulle finnas stjärnor bestående av guld? Alla dessa stjärnor tillhör dig. Du kan uppleva den glädjen. Du ser på Guds frapperande skapelse och... Detta är den ideala värld där alla de älskande sammanslutningar – Guds älskade familjer – är i harmoni som en helhet och upplever ett liv med resor och utforskning. Skulle du vilja vara i deras sällskap och vara en del av denna familj?
(126-145, 12.4.1983)

Hur övertygad är du om att den andliga världen existerar? Den andliga världen är en mera verklig värld än denna. Vad slags värld är den andliga världen? Det är en värld där allt är möjligt som är baserat på begrepp som är godkända av Gud.
(107-56, 20.1.1980)

Så många människor är i den andliga världen! Det är en anmärkningsvärd, ideal värld, där man på ett ögonblick kan ställa till ett gästbud för var och en från alla olika nationer och miljarder människor i den andliga världen och fortfarande ha någonting kvar. Jag håller på att röra mig mot den världen. Jag går i mina tankar inte framåt i den här världen. Jag går framåt i anpassning med den andra, den eviga världen.
(107-56, 20.1.1980)

När vi väl är i andevärlden, kommer varje par att se ut som en stor person. Hur

är människor beskaffade i andevärlden? Var och en av er kommer att bli som en cell i universell kropp. Hela andliga världen kommer att fullständigt se ut som män och kvinnor tillsammans. Det är så det kommer att se ut. Det kommer att vara helt kombinerat tillsammans. Om du går på ett visst sätt, kommer andevärlden att gå på det sättet. De som är i den sfären är som Guds celler. De är en kropp.
(207-97, 1.11.1990)

Det finns inget behov för förklaringar och ursäkter i den andliga världen. Du kommer att känna till allt bara genom att kasta en blick på det. Du kan genast avgöra om en människa står under dig, bredvid dig eller på en högre plats än du. Till och med när du möter gamla människor som har levt miljoner år tidigare, kan du genast se deras rang i denna kärlekens hierarki. De som är av en hög rang rättar sig helt naturligt efter det och står i sin rättmässiga position. Detta händer inte slumpvis. Den andliga världen är olik denna värld. De som i jordelivet hade framgång genom att skvallra och intrigera mot andra kommer att bli vända uppochner i den andliga världen. De kommer att hamna i motsatt position. Därför säger jag till er att söka och finna rättfärdighetens väg.
(194-133, 17.10.1989)

Vad skulle människor i den andliga världen längta efter? Den andliga världen är en plats där alla dina behov kan bli tillgodosedda, motsvarande din standard. Om du önskar någonting, kommer det ögonblickligen till dig. Det

är en värld där ingenting är omöjligt för en människa med ett hjärta av beredvillighet och initiativ. Om du vill ge ett party för en miljon människor kan det göras mycket snabbt, eftersom en miljon människor kommer att visa sig genast, och alla förberedelser kommer att vara klara i samma ögonblick som du tänker på dem. En sådan värld är det. Vad är det som gör detta möjligt? Atomenergi producerar värme när atomerna klyvs. På samma sätt är det, när du börja kärlekens kreativa delningsprocess, allting bli möjligt på ett ögonblick. Tror du inte att det kommer att vara på det sättet? (141-278, 2.3.1986)

När du i den andliga världen bestämmer dig för att gå någonstans, är du redan där. Så är det. Föreställ dig att det enormt stora universum blev scenen för dina aktiviteter. Kärleken måste ha företräde. I så fall behöver du bara säga, – Jag önskar att träffa honom. Jag önskar att träffa honom! Om din önskan att träffa någon precis som du skulle vilja se din make eller maka, eller någon som du älskar, kommer du att kunna gå till den människan på ett ögonblick. Om du i den andliga världen möter en konstnär, kultiveras dina konstnärliga färdigheter genast till en nivå som konkurrerar med den konstnären. Allting är möjligt i den andliga världen. Därför, när du kommer dit kan du sjunga och dansa var du vill. Alla skulle glädjas och din ande och kropp kommer att harmoniera och dansa och sjunga. Det är en vacker syn.

Om Gud skulle teckna en bild, skulle han inte vinna första pris? Rätt? Tar Gud

en målning, någon annans mästerverk, hänger den på väggen och betraktar den? Vilket tror du Gud föredrar? Mästararbete är inte nödvändiga, eller? Eftersom den andliga världen har en så suverän ställning där du är berusad av kärlek i hjärtat, åldras du inte där. Min mor är gammal nu, men i den andliga världen visar hon sig så, som hon var vackrast för mig. (201-101, 11.3.1990)

Det skulle vara tråkigt om du bara hade vackra, soliga dagar varje dag. Det bör finnas dimma, och månen bör vara omgiven av moln och ibland skymd. Så konstnärligt det är när vi kan se så många variationer i vädret! Fundera på det. Det är en värld bestående av konst. Det är konstens värld! Du kan bli en sådan människa som kunde göra en fin dag i den andliga världen att bli mulen, eller få dimman att smyga på om du vill. Du kan bli en människa som har den distinkta kvaliteten och förmågan att skapa en sfär av många slags känslor av kärlek. Alla i den andliga världen kommer då att vara intresserade av dig. De kommer alla att säga, det är roligt att vara tillsammans med den personen. (201-101, 11.3.1990)

Den andliga världen överstiger tid och avstånd. Där finns inget koncept om tid. Om du tänker på någonting dyker det genast upp. Du kan relatera till det enorma himmelriket på ett ögonblick. Inte ens telefonerna på jorden har problem med avståndet, eller hur? På samma sätt kan du kommunicera med vilken plats som helst i den andliga världen.

Den världen existerar som orsakens värld, dold bakom scenen som en kraftstation. (283-126, 8.4.1997)

Kommer det att finnas natt i den andliga världen? När du väl går till den andliga världen kan du fritt kommunicera med jorden och vara ansluten direkt med denna materiella värld. I anden kan du gå genom vatten och gå direkt igenom jorden till en annan kontinent eller trakt. Det finns oräkneliga stjärnor i universum, men alla de vägarna är öppna för dig när du färdas som partner till Guds sanna kärlek. Kärlekens hastighet är den absolut högsta. Ljusets hastighet är 300 miljoner meter, eller sju och en halv gång runt jorden, per sekund. Men kärleken är tusentals gånger snabbare än det. Om sann kärlek beslutar att gå över miljoner och miljoner mil täcker den genast den distansen. Den enormt stora andliga världen kan aktiveras på ett ögonblick. (294-310, 9.8.1998)

Vilket arbete tror du att du kommer att utföra när du kommer till den andliga världen? Vad finns det att göra i den världen? Kommer man att tjäna pengar där? Kommer man att behöva kläder och ett hus? Allt du önskar kommer genast att finnas. Hur mycket liv du än för eller hur många hot du uttalar för att beställa någonting för dig själv, så kommer det inte fram. Du bör känna till detta. Å andra sidan kommer allting genast att visa sig om du säger att du behöver det på grund av din kärlek till Gud, för att du älskar världen och för att du följer Kungen från din ställning som himmel-

rikets kungason. På ett ögonblick kommer du att ha alla de sakerna som du inte kunde ha tidigare på jorden. Du bör veta att allt tänkbart är möjligt i den andliga världen. (129-101, 1.10.1983)

Kärlek kan liknas vid värme. Man talar om kärleken som om den vore värme, eller hur? Man säger, mitt hjärta står i brand. Inte sant? I den andliga världen visar Guds sig som ljus och värme, eftersom Gud är kärlekens innersta natur.

När du ser med dina andliga ögon är det meningen att veta hur starkt kärlekens ljus lyser, vilken färg det har, hur strålände det är och om det lyser i regnbågens färger. Familjen borde förenas att bli en lysande stjärna. Alla stjärnor har andra himlakroppar kring dem. Det finns till och med stjärnor som har andra stjärnor – som vår sol – som snurra runt dem. (303-42, 4.7.1999)

När Gud började skapa, tror ni att han då började med att skapa de färger han tyckte bäst om eller de färger som han tyckte sämst om? Om det är frågan, vilken färg har då den blomma som blommar tidigt på våren? Den är lila. Färgen lila innehåller röd och rosa, och vilka mer färger? Den innehåller alla färger. Ni tycker om den lila färgen, eller hur? Eleganta saker är lila. I den andliga världen är den lila färgen den vackraste. (197-49, 7.1.1990)

I den andliga världen kan det hända att det inte finns några färger. Det är så ljusst där att det ser mest ut som silver. Det ser ut som silver eftersom det är så

ljus och strålande, att det förefaller violett. När elektricitet passerar en lystråd, lyser den med ett vitt sken. På liknande sätt kommer människor i den andliga världen att lysa briljant. Där utgör hudfärgen inget problem. Goda människor som har levt med ett sant samvete kommer till en hög plats i den andliga världen.

Det finns inga människor med funktionshinder där heller. De som har ett funktionshinder eller har deformationer kommer inte att ha något handikapp när de väl har lagt av sig kroppen. (293-223, 26.5.1998)

Hur gammal tror du att du ser ut när du lever i den andliga världen? Du lever med det utseende som du hade i ålder då du var som vackrast. Det är så som du skulle vilja se ut i himlen. Du kommer att förbli så i evighet. Ju vackrare tankar du har, desto vackrare blir ditt ansikte och ditt yttre. Om du känner till den andliga världen, vet du att alla saker relaterar på detta sätt. (294-309, 9.8.1998)

När du väl kommer till den andliga världen glömmer du bort jorden. Vad ska du göra på denna jord, som bara har storleken av din handflata? Det stora universum ligger framför dig. Skulle du ens komma ihåg något som är så litet som ett sandkorn? Ändå är jorden den enda platsen med en ”fabrik” som kan frambringa den andliga världens invånare. Vad? Tror ni att det finns människor som lever på Venus? Detta är den enda platsen i universum där det finns människor. (198-367, 11.2.1990)

1.2 Kärleken härskar i den andliga världen

Den andliga världen är en plats fylld med konceptet om sann kärlek. Himmelriket är platsen dit du går efter att på jorden har upplevt sann kärlek helt och fullt med dina fem sinnen. När du når det stadiet kan du göra allt i den andliga världen. Den ideala omgivningen för liv börjar därifrån. Du vet inte hur underbart det är. (246-44, 23.3.1993)

Vad är den andliga världen för plats? Det är en värld av harmoni där allting är fyllt med överflödande kärlek. Tror du att vi kan sända elektricitet till flera miljoner familjer i New York City på ett ögonblick bara genom att trycka på en knapp? Låter det då som en lögn eller som sanning när jag säger att detta universum kan fungera bara genom att trycka på en knapp av kärlek? Himmelriket på jorden är en plats där alla ljus är kärleksglödlampor. Vad är då himmelriket i den andliga världen? Det är en plats som är fullständigt upplyst av kärlekslampor.

Så länge du behåller ett älskande hjärta och drar ett rep av kärlek kan du därför dra runt med allting. När du drar bakåt kommer lasset att flytta sig bakåt. Drar du det åt sidan, kommer det att flyttas i sidled. När du drar det åt något håll, kommer ditt lass att följa efter. Om du drar det uppåt kommer det att vilja gå uppåt. Du kan kontrollera det hur du vill. Det kommer inte att göra motstånd utan röra sig naturligt. Det blir automatiskt så. Förstår du? (112-17, 15.3.1981)

I den andliga världen finns ingenting att vara avundsjuk på. Kommer du att jämföra din inkarnation av kärlek med en diamant, eller en guldklimp, eller med en pärla? Det handlar verkligen inte om vackra stenar. Du kommer att lysa med starkare lyster än någon av dessa. Kärlekens inkarnation är vackrare.

Finns det bland diamanter några kärleksdiamanter? Finns det livsdiamanter? Vi är de varelser som har sådant värde att vi till och med kan beröra diamanternas hjärtan och ha inflytande på alla ting. Vi är en värdefull kärleksdiamant. Vi är en dyrbar livsdiamant. Det är vad vi är. Tänk, så underbara vi är! (201-101, 11.3.1990)

Den andliga världen är en plats som är fylld med kärlekens elektricitet. Det är den andliga världen som jag känner till. Människor nuförtiden försöker att etablera kärleksförhållanden med allt möjligt. Varför försöker de ha kärleksförhållanden? Det är för att hålla steg med den andliga världen. Det bekräftar teorin precis. Eftersom det förhåller sig så, har vi som levande varelser inget annat val än att motsvara den andliga världen. Ni bör veta att vi inte kan undvika att vara i den positionen. (112-17, 15.3.1981)

Det finns oräkneliga och fantastiska gruvor i den andliga världen, som överstiger vår föreställningsförmåga. Där finns ändlösa tillgångar av guld, silver och dyrbara stenar. Med de vackra blommorna där förhåller det sig så, att om någon närmar sig som de älskar kommer de att vakna ur sin sömn och

öppnar sina ögon och munnar plötsligt, för att välkomna den personen. Men om den personen bara går förbi, trots att blommorna ber honom eller henne att stanna upp ett tag, kommer de att säga ”o” och bara vissna bort. (213-277, 21.1.1991)

När Gud skattar, skrattar hela världen tillsammans med honom. Så är det i den andliga världen. När ni kommer till den andliga världen kommer ni att upptäcka en värld av intuition. Ni kommer helt intuitivt veta om Gud mår bra eller inte den dagen, och om han är lycklig eller inte. Om någonting händer i den fysiska världen som gläder Gud, börjar hela den andliga världen att sväva, uppblåst av glädje. (193-264, 8.10.1989)

Vad kommer du att göra i den himmelska andliga världen? Du kommer att sjunga kärlekssånger och tala ord av kärlek. Om någon i den andliga världen tilltalar dig på ett melodiskt operaliknande sätt, bör du svara den personen på samma sätt. Om du uppmanas genom ett medium till att dansa bör du dansa som svar på det. Du kommer att glädjas oändligt och aldrig tröttna på att dansa. När dansen börjar i en del av himlen kommer hela det himmelska kungadömet att börja dansa. När sången börjar i en del av himlen, kommer var och en att börja sjunga. Bröder, ni kommer att vilja dansa med era älskade hustrur. Om ni skulle dansa med någon annan mans hustru skulle ni säga till henne, jag dansar med dig för att älska min älskade hustru hundra gånger mer än dig. Så bör ni tänka.

Om du någonsin skulle dansa med en annan mans hustru i dina armar, bör du göra det i syftet att älska din egen hustru på ett sätt som är tusen eller tio-tusen gånger mer stimulerande än det. (107-331, 8.6.1980)

När Gud ser på dig i den andliga världen, om du når fram till den platsen där ditt hjärta genljuder av klangen från kärlekens klocka, intensifieras din kärleks ljus gradvist. Detta ljus lyser och strålar i fem färger. I Guds ögon är det vackrare än en diamanter. Gud älskar inte bara detta ljus, han känner sig dragen till det, i synnerhet eftersom där finns en omtyckt smak inom det ljuset. Ju mer Gud ser på det desto mer berusad blir han.

Av den anledningen talar Gud om kärlek. Om ditt hjärta slår med klangen av kärlekens klocka blir himlen och jorden berörda. Om du kan beröra människor från alla raser i hjärtat, kommer Gud att vara rörd och utropa, – Ah! Du måste inse att det finns en sådan klocka. Så hur många tårar har du gråtit för kärleken? Hur mycken hjärtesorg har upplevt på grund av kärlek? Detta är dina tillgångar. (103-28, 28.1.1979)

När vi än gång går till den himmelska andliga världen kan vi genom kärlekens kraft möta någon inom ett ögonblick, också om denna person lever långt borta. Om vi på grund av kärleken vill besöka någon som lever långt borta i vår hemstad, kommer vi att på ett litet ögonblick kunna återvända dit.

Eftersom den andliga världen är en oändlig vidsträckt värld, kommer vi att

flytta oss fram och tillbaka över många miljoner mil på ett ögonblick, genom kärlek. Kärleken färdas med den snabbast möjliga hastigheten. Har du ingen grundval av enighet mellan din ande och kropp som är baserad på kärlek så har du ingenting att göra med den himmelska andliga världen. Därför måste du klart förstå att början till enighet har sitt ursprung inom dig själv, inte i någon annan objektiv varelse. (216-192, 31.3.1991)

Hur exalterad Gud än är, om du skulle ropa på honom med ett hjärta fyllt av kärlek så skulle Gud ögonblickligen svara inom ditt hjärta, – Ja? Om du skulle fråga, Gud, var finns du, skulle han svara, var? Varför frågar du var jag är? Jag är vid ditt hjärtas källa. Är inte Gud ursprungligen källan? Han är roten och källan till ditt hjärta. Det är så det är. (194-42, 15.10.1989)

Det som är väsentligt i den andliga världen är att älska Gud – mer än världen, mer än ditt land, din hustru och till och med din egen son. Det är principen. Din mor, din far, och dina barn måste alla älska Gud på detta sätt. Din mor bör säga till sin man, – Min kära, du kan älska mig, men älska Gud mer än mig. Först då kan hon ta emot sin makes gudomliga kärlek i en högre dimension.

Till och med barnen måste be på sina knän och säga, – Snälla ni, ställ oss i andra hand och ta först emot kärlek från er andre Föräldrar. Vi vill älska er som sådana föräldrar som har tagit emot kärlek från den ursprunglige Föräldern. (126-142, 12.4.1983)

Den andliga världen är en värld där en person, som står som objektpartner inför Gud – som är förkroppsligandet av kärlekens ideal – kan skapa allt som han kan föreställa sig på ett ögonblick. Det är en värld där man utan dröjsmål kan förbereda en bankett för miljarder människor.

Om du bär bländande vackra kläder och beslutar dig att ge Gud glädje som hans kärleksobjekt, tar du på dig en praktfull kvalitet. Den andliga världen är en värld där det är möjligt för saker att existera eller visa sig långt utanför någons föreställningsförmåga. De som känner till den världen finner ingenting på denna jord som de skulle känna sig dragna till. Därför har jag inga problem ens när jag är inlåst i ett fängelse. Vårt korta liv på jorden är som att hålla andan om man jämför det med livet i den eviga världen. (211-244, 30.12.1990)

Var du än befinner dig kan du förernas och harmoniera med allt när du är fokuserad på Guds hjärta och himmelrikets hjärta. När det händer kommer de människor som kan gå igenom de portarna och leva i det området att säga, – Fantastiskt! Mansei! Gud är stor! De kommer att vilja följa Gud överallt och alla kommer att vara lyckliga. De kan äta allt de vill, klä sig hur de vill och leka när de vill. De kan göra allt som de önskar. De kan känna allting som de inte har kunnat känna under sina hundra år på jorden. De kan känna djup glädje och tacksamhet, känslor som kan upplevas på ett ögonblick och sedan stanna kvar för alltid. (106-229, 30.12.1979)

Hurdan är den andliga världen? Det är en plats där allting är möjligt om du uppnår ett hjärta som tillåter dig att stå på samma nivå som Guds hjärta. När vi i framtiden har miljontals medlemmar kan ni säga, ni bör alla byta ut era kläder mot dessa nya, och de skulle genast byta ut alla sina klädesplagg mot nya. Och om ni säger, låt den och den platsen för en bankett visa sig, kommer det genast att bli så.

Borden kommer att vara smyckade i guld och silver, med dukar vävda i fem bländande färger. Också stolarna kommer att vara sådana, och alla de människor som sitter där kommer att dansa berusade av glädje, lust och kärlek. Det är en plats där man kan vara glad till och med om man skulle dansa i tusen år. (106-229, 30.12.1979)

I den andliga världen kommer en person som befinner sig hundramiljoner mil ifrån dig att visa sig så fort du med stark kärlek i hjärtat säger att du önskar träffa den personen. Om du frågar, varför kom du hit, kommer han eller hon att svara, – Jag kom eftersom du ropade på mig. Om du frågar, från hur många mil bort har du kommit, kommer han att svara att han kom från en plats hundramiljoner mil därifrån. Den andliga världen övervinner alla avstånd. Den kommer att vara basen för era aktiviteter, så varför slår folk knut på sig själva för saker som inte existerar där, som pengar, kunskap och makt? Sådana saker existerar inte alls i den världen. Ingenting som är relaterat till sådana saker kommer att bestå.

Människor behöver pengar kunskap och makt i den här världen, men dessa saker behövs inte i den andliga världen. Om dessa saker finns i fokus för dig kommer ingenting att välkomna dig i den andliga världen. Inte ens den andliga världen kommer att vara intresserad i dig och vilja förenas med dig; du kan inte äga någonting där. Där kan ingenting förenas med dig som står mot det ursprungligen väsentliga. Du kommer inte att kunna fånga den andliga världens intresse. (205-128, 29.7.1990)

Om du tänker, den eller den människan skulle jag vilja träffa, kommer hon genast att vara hos dig. Du kan ha ett samtal med den personen och fråga, är du den eller den personen, och han eller hon kommer att svara, – Ja, jag bodde på den och den platsen, hundratals eller tusentals år sedan. Ville du träffa mig? Är det något du ville fråga mig om? Och då svarar du, – Ja, det har jag. Jag har tänkt si och så. Så olika du och jag är! Förstår du?

Det tar ingen tid alls. Du kommer direkt att förstå saker och ting, så fort som samtalet börjar. Så obekvämt det är att leva här på jorden. I den andliga världen vinnas inget behov för en bil. Kärlekens känslor kan skapa allting. Allt kan skapas genom idéer. Vad som helst kan skapas, inriktad på idén om sann kärlek. (217-131, 12.5.1991)

De människor som levde för miljoner, till och med åtta eller tiomiljoner år sedan kommer och vilja hälsa på er. Bibeln säger att den mänskliga histo-

rien är omkring sextusen år gammal. Det är helt oresonabelt. Hur mycket har förändrats under de senaste tusen åren? Människor som har levt så länge sedan kunde känna himlen i sina hjärtan mycket mera än de som lever idag. Men, om man ser det ur synvinkeln av hur vår levnadsstandard är idag, så är den det motsatta. Utvecklingen av levnadsstandard och den andliga sfären går hand i hand, är det inte så? Om du blir grundligt utbildad får du större kunskap och du blir mera sensitiv i dina bedömningar av allting. Följaktligen utvidgas ditt fundament att kunna absorbera inspiration. Från och med nu kommer därför den andliga världen på ett naturligt sätt att undervisa människor som äger sådan kunskap och intresse för utvecklingens flöde i vår värld. Genom andlig vibration och genom intuition kommer människor att förstå vad som kommer att händer. När du stiger mot den högsta position finns det bara en slutsats, eller hur? Så förhåller det sig. (206-138, 3.10.1990)

Om du vill träffa någon som befinner sig miljoner eller miljarder mil bort så kommer den personen genast att vara nära. Trots att det himmelska kungadömet är vidsträckt, när du förbereder ditt hjärta och säger att du skulle vilje träffa någon som du älskar, kommer han eller hon att stå inför dig. Det är så underbart, är det inte? När personen står framför dig kommer du genast att veta på vilken nivå du själv står; du kommer att veta om du är högre eller lägre än din vän. Trots att han är din bästa vän, om din nivå av kärlek är högre än hans sett ur

himlens perspektiv, kommer han att buga sig inför dig så fort han kommer fram till dig. Till och med din egen mor eller dina förfäder som har levt på jorden för länge sedan kommer att buga sig inför dig. En sådan plats är den andliga världen. (206-138, 3.10.1990)

Ni bekymrar er för maten här i livet, inte sant? Vi behöver fabriker som tillverkar bilar, gödsel, kläder, mat, och så vidare, eller hur? Människor är selsatta med att förbereda maten hemma, eller hur? Många av dessa saker förekommer inte i den andliga världen. Där behövs inga bilar och inga flygplan. Så fort som ögats blinkning kan man förflytta sig hundra miljoner mil. Andlig energi färdas fortare än solens strålar. Solstrålarna som Gud har skapat färdas 300 miljoner meter på en sekund.

Färdas inte elektricitet lika fort som ljuset? Guds ursprungliga energi av kärlek och liv färdas många tusen gånger snabbare än det. (206-138, 3.10.1990)

När du i den andliga världen besöker någon vars nivå av kärlek är lägre än din kan du bli ägare till den personens hus om du vill. När du helt tyst går in i ett sådant hus blir ägaren medveten om denna möjlighet så fort han ser dig. Han kommer att veta det så fort han ser din panna och hela ansiktet. Om han förstår att du står högre än han själv i andlig resning kommer han att välkomna dig med glädje in i vardagsrummet och säga, – Välkommen till mitt hus! (207-95, 1.11.1990)

Om du blir Guds son eller dotter blir hela det enorma universum ditt. När du går till den andliga världen skulle du vilja följa med mig där vart jag går? Nu kan du inte göra det. Du kan inte följa mig dit jag går. Ditt hjärtas port är trång. Sann kärlek ger dig möjlighet att fritt gå igenom en vid port eller en trång port. Bara kärleken gör det möjligt. Platsen för sann kärlek representerar helheten, därför kan du komma och gå vart du vill. (207-95, 1.11.1990)

Hur mycket du älskar mänskligheten och alla ting som Gud har skapat mäts standarden av hur mycket du älskar dem på det sätt som Gud älskar dem. Förhåller det sig så kommer du att kunna veta allting genast, snabbare än en dator. Gifva kvinnor talar med stolthet om hur mycket deras män älskar dem, eller hur? På samma sätt kan du vara stolt över hur mycket kärlek du fått av Gud när du kommer till den andliga världen, inriktad på Guds kärlek. Ursprunglig sann kärlek är kärlek på den högsta nivån. Därifrån bestäms varje nivå av kärlek. (216-171, 10.3.1991)

Om det i den andliga världen finns en stegen som räcker upp till Guds hjärta, hur kommer du att klättra på den stegen? Genom att färdas fram och tillbaka i en helikopter? Eller med en hiss som för dig rakt upp? Skulle du åka med helikopter? Du skulle använda hissen. Det är en åretrunt hiss. Den rör sig vertikalt. För att ansluta till Guds kärlek måste du följa den vertikala vägen uppåt.

Bibeln säger, ”att du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ”. Med det menas att alltings centrum är kärleken. När du koncentrerar alla dina funktioner och hela ditt medvetande på att älska Gud kommer du att åka rakt upp i den hissen. Du måste uppleva denna underbara värld. (208-142, 17.11.1990)

I andevärlden, om du har ett upprätt förhållande till Gud, du kommer du att passa perfekt vart du än går, norr, söder, öster och väster. Varje samhälle består av många delar, och de har så många olika egenskaper... Hur många människor är här i det här rummet? Om det finns femhundra, och det finns femhundra olika typer av människor. Alla är olika, eller hur? I den andliga världen, samlas människor av liknande slag i grupper. Detta inträffar mer exakt än om den arrangerades av en dator. Du kan förstå din egen personlighetstyp, bara genom att gå förbi andra. Inom en vecka, kommer du att kunna se genom allting, bakom alla och även i det inre nå en persons hemliga värld. Ord är inte nödvändiga. Du kan känna av vad en människas hjärta vill säga dig. Det är en allvetande värld, som en farfarsdator. (211-244, 30.12.1990)

Förstår du att Gud har skapat allting för kärlekens skull? Om du frågar Gud vad han älskar mest, vad tror du att hans svar kommer att vara? Gud har inga favoriter. Han behöver varken pengar, kunskap eller makt. Vad behöver vi själva? I kärleken ingår pengar,

kunskap och makt. Kärlekens kraft är en evig makt.

En människa som förstår genuin kärlek kommer inte att ha någonting mera att lära i himlen. Sådana människor kan gå ut och in i Guds hjärtas sfär när som helst. De kan röra sig fritt österut, västerut, söderut och norrut genom Guds hjärta, som fungerar som en tågstation. När du går ut och in där utvecklas enorm kraft, eftersom all energi från norr, syd, öst och väst koncentreras där. Till och med en ödmjuk person kommer att lyftas upp till samma position som Gud när han eller hon går igenom kärlekens centrum. Kärleken har denna fantastiska makt. (202-86, 6.5.1990)

Jag förstår varför dagens människor är så begeistrate över rymden och elektriciteten. Det är för att de liknar den inre smörjoljan för grundandet av en ideal värld av kärlek. Ni förväntas säga Amen nu. Vi kan alltså säga att den andliga världen är en värld som är fylld med kärlekens elektricitet. Harmoni skapas i den världen, där ingenting är omöjligt när vi ansluter till kärlekens elektricitet. Ingenting är omöjligt för oss genom denna kärlekens ström. Vi kan alltså förstå att den andliga världen presenterar möjligheter för oss att lösa några grundläggande problem angående vår förståelse och vår medvetenhet. Vad är då den andliga världen för något? Det är en evig sfär som längtar efter eviga element.

Följaktligen skulle ett andligt jag som har upplevt kärlek här på jorden säkert automatiskt gå till just det slags

värld, som vore det dragen av en magnet. Vilken nivå i den andliga världen som du går till beror på hur mycket du har upplevt och känt dessa saker. (112-17, 15.3.1981)

1.3 Kärleken är som luften i den andliga världen

Vad består den andliga världen av? Luften i den världen är kärleken. Kärleken är luften. Din ande och kropp bör känna beröringen av kärlek här på jorden och uppleva den som något som för harmoni med sig. När du då en gång inträder i den upplevelsens sfär kan du gå vart som helst. Du kommer att bli förbunden med Gud på samma sätt som trädets sav är knuten till dess knoppar och rot. Du kommer helt naturligt att förnimma när Gud är glad. Du kommer att veta att Guds bankett ska hållas i Öster. Du kan automatiskt gå dit. Det är frihetens land. (162-287, 17.4.1987)

Luften du andas i den andliga världen är gjord av kärlek. Allting kommer från kärleken, lever för kärleken och harmoniserar med kärlekens princip för kärlekens skull. Först när du uppfyller den kärleken kan du förkroppsliga det hopp som har varit Guds längtan genom mänsklighetens historia och välkomnas vart du än går i det himmelska kungadömet. (143-72, 15.3.1986)

Den andliga världen är täckt med beståndsdelar av kärlek. Jorden är täckt med luft men den andliga kärleken är inslagen i ett hölje av kärlek. På jorden

andas vi in luft och andas ut koldioxid, men i den andliga världen bör vi leva genom att andas kärlek. Vi skall inte ha givande och tagande av sekulär mänsklig kärlek i den andliga världen. Istället skall vi ge och ta sann kärlek i den världen. (145-267, 15.5.1986)

Jag måste slå er för att göra er till äkta guld. Jag måste göra rent guld av er. Efter det måste ni offra er själva. Ni måste dö tills ni försvinner. Försvinna, försvinna, offra, offra, och bli till noll. Varför har vi inträtt i rymdåldern och elektricitets tidsålder? Det är för att den anliga världen håller på att dras närmare. Vår lära säger att innan sanningen visar sig kommer yttre händelser eller händelser av "Kain-typ" att visa sig först. Den här världen är en värld av Kain-typ. Ur det perspektivet är jag grundaren och läraren i studierna av elektriciteten i Guds kärlek. (112-19, 15.3.1981)

Den dagen du går till den andliga världen kommer allting att vara förbundet med varandra, från helvetet till den andliga världens mitt, till paradiset och till himmelriket, beroende av hur mycket du har förbundet dig med och tillägnat dig Principerna. Bör det inte finnas en sådan princip. Till och med om någon är Amerikas president, nobelpristagare eller en världsberömd vetenskapsman, kan en sådan person gå till himmelriket när han kommer till den andliga världen? Kan han bli tillåten? Nej, det går inte. Därför lär den religiösa världen människorna att ge upp allt och följa. Du måste ge upp allting och följa. Vad

är det mest värdefulla? Vad som räknas är hur mycket smärta för himlens skull en människa har tagit emot, hur mycket smärta hon har haft för denna värld, och hur många tårar hon har gråtit. Det är biljetten till nästa värld. Gör inga miss-tag när det gäller det här. Det är absolut. Det stämmer överens med teorin. (97-172, 15.3.1978)

Skulle du vilja bli en människa som kan hålla steg med den andliga världen, även om du var andlös, höll på att kvävas och var tvungen att andas från en syrgastub, bara för att bli tillbakavisad i den andliga världen? Eller kommer du att leva fritt inom Guds sfär av kärlek där du kan röra dig i full frihet? Det är livets väg för människan, eftersom livet på jorden bör vara för detta syfte och för världens skull. Du bör veta att den oundvikliga vägen för livet måste vara en väg som du följer för framtidens skull. (107-56, 20.1.1980)

1.4 Livet och relationerna för människorna i den andliga världen

Gud är skaparen som har gjort himmel och jord. Han är ursprunget, Föräldern för alla varelser i denna värld. Han är ursprunget till värdet hos allt som existerar. På grund av honom kom denna fenomenala värld till. En sådan absolut varelse förändras inte i takt med tidsåldrarnas förändring. Han är inte begränsad av tid och rum. Han överstiger alla begränsningar och är den som styr varje begränsning. Vem är denna varelse? Vi kallar honom inte bara Gud. Han är vår

Fader, därför kallar vi honom Himmelske Fader. Vad kallar du Gud? Han är din Fader som gav dig livet. Ordet pånyttfödelse existerar på grund av Fallet, men det var Gud, vår Fader, som ursprungligen gav dig livet. Din fysiske far bildar en bro mellan dig och Gud. Men efter att din fysiske far har gått till den andliga världen kommer du att kalla honom din bror, inte din far. På samma sätt kommer du att kalla din fysiska mor din syster. (21-249, 24.11.1968)

När du kommer till den andliga världen kommer du att finna att Adam och Eva kallar Gud Fader och att du, som härstammar från dem tusentals generationer senare också kommer att kalla honom Fader. När du ber, säger du då "Gud, min äldre bröder" eller "Himmelske Fader"? Så hur är det då med din fysiske far? Vad kommer han att vara för dig i den andliga världen? Han kommer att vara din äldre bror. Vad är en äldre bror? Det är någon som är född före dig. Din äldre bror är någon som kom till livet före dig. Så den inre äldre brodern är Gud och den yttre äldre brodern är din fysiske far. Du bör känna till att det inte kan finnas någon högre teori än denna. (302-168, 13.6.1999)

Vad kallar alla människor Gud? Var och en kallar Gud "Fader" precis som kristna gör. I samma familj kallar både farfadern och fadern Gud "Fader". Även barnbarnen kallar Gud "Fader". Alla i familjen kallar honom Fader. Därför är Gud hela mänsklighetens fader. Han är mänsklighetens fader och följaktligen

är alla människor bröder och systrar.
(21-249, 24.11.1968)

Enligt idealet skulle vi kunna möta vår första generation förfäder på jorden. Men hur är det att möta Gud som skapade våra förfäder? Vi skulle också kunna se Gud. Förstår du vad det betyder? Familjen är den plats där vår osynlige Gud uttrycker sin kärlek. Alla förfäder i historien som var födda genom kärlek är styrda genom den kärleken i den andliga världen. Det är samma kärlek.
(214-268, 3.2.1991)

Om alla familjer blir ett i sann kärlek och går in i den andliga världen kommer de att leva för evigt och kalasa på de andliga beståndsdelarna av Guds kött och blod. När du kommer dit kommer du inte att finna något odlade och arbetande. Du kan leva för evigt bara genom att lukta maten av sann kärlek. Du kan smaka den bara genom att se den. Du delar och äter kärlekens mat. Du lever genom att dela Guds kött och blod och kärlek.
(278-286, 26.5.1996)

Vem är Gud? Han är din vän! Han är din bästa vän. Han är din äldre broder, Fader, Kung och Skapare. När du inträder i himlens vidsträckt värld i den andliga världen, till och med om du ber Gud om någonting bättre än någonting där, kommer han att skapa det för dig. Det kommer inte att vara något problem. Så stolt Gud kommer att vara! Det är positionen som representerar Gud. Tror du att Gud skulle tycka illa om människor som når den positionen? Nej! Han kom-

mer att välkomna dem och säga, – Min son, min bästa son! Detta är en förälders största önskan.
(293-161, 26.5.1998)

Kärleken mellan far och barn är högt uppskattat i världen. Om du lever livet på jorden med detta slags kärlek kommer du att vara nära Gud som din förälder och lever i himlen som Guds son eller dotter. Ett sådant liv i den andliga världen motsvarar i varje hänseende livet av en familj på jorden som inte har fallit, eftersom människornas karaktär och kvalitet är densamma.
(214-268, 3.2.1991)

En familj som inte har fallit kan kommunicera med båda världar, den andliga och den fysiska. Om du ropar på din farfarsfar kommer du att kunna möta honom. Du kommer att märka vem som är hans farfar och på det sättet finna ut vilka som är dina förfäder från fjärde, femte, hundra, tusende generationen bakåt och längre tillbaka. Om du undrar hur Adam och Eva såg ut kommer de att visa sig för dig och säga, – Så här ser vi ut. Du kommer att säga, – Mina ögon liknar Adams och Evas! Min näsa också! Och min mun! Era ansiktsdrag kommer att vara lika. Finns det fler än fyra saker som utgör dina ansiktsdrag? Ögon, näsa, öron och mun, fyra saker. Du kommer också att säga, – O, våra kroppar är likadana! Deras ögon blinkar också! De pratar också! Vi är lika! Vi ser så lika ut!
(214-268, 3.2.1991)

I den andliga världen kommer de rynkiga farmödrar och farfäder som ni minns att se mycket vackrare ut än ni.

De kommer att vara mycket vackra. De kan förbli så om de har kärlek. Det är en förenad och vacker värld. Kan ni uppföra er på samma sätt som vanligt när ni möter er farfar och farmor? Så underbart det skulle vara för oss att se vackra farfäder och farmödrar! En vacker scen att skåda i den andliga världen är en dotterdotter som ropar högt av förtjusning när hon närmar sig sina morföräldrar. Om du liknar din farfar eller morfar, vem är då hans farfar eller morfar? Vem är dina förfäders farfar? Den förste farfadern är Gud. Om du säger, – Aha, Gud, jag är så lycklig, kommer Gud att svara, – Välkommen! Och han kommer att brista ut i glädje, skratta och säga, – Haha! Det är rätt! (216-180, 10.3.1991)

När du kommer till den andliga världen kommer du inte att känna igen din far och farfar som de såg ut på jorden. Din farfar och far kommer att vara helt förändrade och kommer att se unga och vackra ut. De kommer inte att se gamla ut. Så till en början kommer du inte att känna igen din farfar eftersom han ser så ung ut. Men efter att ha talat med honom en stund kommer du att säga, – Ja, det stämmer. Du är min farfar! Och du kommer att omfamna honom. Sådan är den världen. (271-333, 3.9.1995)

När du kommer till den andliga världen kommer ditt ansikte att återvända till sitt vackraste utseende, så som det var när du var i tjugooårsåldern, i din ungdoms vår. Skapelsens princip tillhör tiden då kärleken blommar och sprider sin doft. Så när du går in i himmelriket,

det ursprungliga hemlandet, kommer ditt ansikte att se ut igen som det såg ut vid den tiden. Du skulle inte känna igen världens äldsta människa efter att hon har gått till den andliga världen, även om du mötte henne där. Hennes ansikte skulle vara det av den ung vuxen i tjugooårsåldern. Om du kände någon som var omkring åttio år gammal, skulle den gamla människan inte finnas där. Därför skulle du inte känna igen henne. Världsberömda och historiska personer finns i den andliga världen, men du kommer inte att hitta dem. Du känner dem bara genom bilder som togs vid tiden för deras död, men eftersom deras utseende har återvänt till det hur var vid deras vackraste ålder, kommer du inte att känna igen dem. (271-124, 23.8.1995)

Vilka syskon står varandra närmast i den andliga världen? De närmaste syskonen är inte naturliga syskon. Vilken relation är närmare i vår värld, den mellan föräldrar och barn eller den mellan syskon? Eftersom relationen mellan en förälder och ett barn är närmare kommer du att stå närmast till din far, sedan till din farfar och sedan till farfarsfar, osv.

När du spårar den vertikala linjen hela vägen upp, vem är den sista farfadern? Det är Gud. Därför behöver du inte känna dig ensam om du inte har några vänner i den här världen. Du behöver inte vara ledsen när du lever ensam och dör. När du kommer till den andliga världen kommer du att ha talrika nära syskon ovanför dig och vid din sida. Men du kommer inte att bli

deras syskon automatiskt utan att göra någonting.

Du kan bara bli deras syskon när du har uppnått privilegiet att följa Gud som din Fader. Känns det dåligt för dig att behöva ha din far som din äldre bror eller din farfar som din äldre bror? Mår du bra eller dåligt vid den tanken? På ett sätt känns det dåligt, eller hur? På jorden brukade du kalla honom far, men i den andliga världen kommer du att kalla honom din bror. Ur din fars synvinkel skulle han också må dåligt över det. Hur som helst, det är vad du måste kalla honom. (21-249, 24.11.1968)

Vad kommer att hända med en mörkhyad person i den andliga världen? Kommer en svart mans hy att vara mörk? Vad tror du? Om en svart människa önskar att framträda som en vit människa kan han byta till det närhelst han vill, och tvärtom. I det fallet, vilken effekt skulle det ha i den andliga världen? Ett ljus måste stråla. Vad slags ljus? Kärlekens ljus. För att uppförstora kärlekens ljus måste du vara starkt upplyst internt och externt. Du bör glöda av impulsen att älska. Du ska släppa lös denna energi i stora kvantiteter till öst och väst. Kärleken har förmågan att göra något sådant. När vi kommer till förståelse om detta kommer alla händelser i den här världen bara att bli förbipasserande besök. (194-56, 15.10.1989)

Om du önskar att vara vacker i himlen måste du harmoniera med kärlekens blomma som blommar i all sin glans. Du

måste uttrycka skönheten och doften av den blomman i dina förhållanden och leva på jorden på ett sådant sätt att du bär nya frön från den blomman. Om du går till den andliga världen efter att ha levt så, kommer du att se ut så i den eviga världen. (256-170, 13.3.1994)

När du kommer till den andliga världen kommer du att vilja utvidga kärleken du hade med din man på jorden och göra den mera stimulerande. I den andliga världen kommer en kvinna som älskat att ha sin make inom sig. (255-308, 11.3.1994)

Vilka höjder kommer äktenskaplig kärlek att nå? Låt mig beskriva hur det är när du beträder den andliga världen. Trots att du sitter ner, om din man tar en promenad, kommer du i hans sinne att gå med honom. När han återvänder, återvänder din ande redan tillsammans med honom. Du går tillsammans med din make i ditt sinne. Du vet varifrån han kommer och du vet vart han går. Nuförtiden går män till en bar eller till andra ställen. Deras hustrur skäller på dem och ändå blir de alltid bedragna eftersom de inte vet var männen har varit. Men i den andliga världen vet man allting. (238-70, 19.11.1992)

Du måste gå till den andra världen, den andliga världen, och återspegla Gud. Du återvänder till Gud. Guds tvåfaldiga karaktär, hans inre natur och yttre form, är fullständigt förenade. Efter att ha blivit helt ett på samma sätt, visar sig en man och hans hustru tillsammans som

i en kokong och återvänder till Gud på basis av att vara ett. (230-201, 3.5.1992)

I den andliga världen, när ett par verkligen är ett i ande och kropp, kan mannen vid vilken tidpunkt som helst bli kvinnan och kvinnan kan bli mannen. Det sägs att kärlek är att vara ett kött, inte sant? Om du ser in i en kvinna, kommer det att finnas en man inom henne. Hennes make kommer att vara inom henne. Det är exakt detsamma med Guds tvåfaldiga karaktär. Eftersom män och kvinnor har blivit separerade från Guds inre natur och yttre form, behöver de klättra på kärlekens steg när de återvänder till ursprunget. Eftersom skapelsens standard börjar med kärlek, måste de återvända dit genom att gå uppför denna steg. Den slutliga destinationen är att bli lik Gud. (205-97, 7.7.1990)

När du kommer till den andliga världen och ser på en man som har levt ett lyckligt liv med sin hustru på jorden, kommer du att finna en kvinna inom honom. Om du frågar honom, vem är den kvinnan, kommer han att svara, – Min hustru. Du kommer också att finna en man inom en kvinna. På detta sätt, när dessa två förenas, uppstår fyra gånger de fyra riktningarna – norr, syd, öst och väst. Mannen och kvinnan är två. När en man och en kvinna, yang och yin, omfamnar alla fyra riktningar, följer de Gud. Gud blir ett skyddande stängsel. När det händer blir Gud er Gud och ni lever tillsammans med honom. Visste du att när föräldrar åldras och är över 100 år gamla, att de blir vänner med sin

son som är åttio år? De säger inte hal-lå sonen, de säger hej du! De talar till honom som till en vän. De måste återvända till Gud och de ursprungliga relationerna. (252-105, 14.11.1993)

När ett par engagerat i sann kärlek går till den andliga världen möter de Guds ursprungliga standard där Gud existerar med en ursprungligt inre natur och ursprunglig yttre form. Också Gud som är ursprunglig och absolut, lyder absolut sann kärlek. När därför det paret också uppnår den ursprungliga standarden som är en bestämd ensam punkt, blir de som Gud. De återvänder till Gud. Han är Alfa och Omega. Det som möjliggör detta är sann kärlek. Söner och döttrar som är födda på jorden går till den andliga världen som föräldrar, inte sant? Det följer samma logik. När du går till den andliga världen ska du se på dem som har levt harmoniskt med sina makar på jorden. De ser ut som män. Men när du tittar närmare kommer du att finna en kvinnas leende ansikte inom var och en. Hon kommer att vara den mannens älskade hustru. Detta är det största idealet. Då kan du bli Guds vän. Först då kan du lever med honom. Du föddes på grund av kärlek. (226-141, 2.2.1992)

I den andliga världen harmonierar Gud med människorna genom kärlek och vi blir ett med Gud genom kärlek. Vi blir gudalika. I skapelsen kan vi se hur Guds tvåfaldiga karaktär är delad, men när man och hustru blir fullkomligt förenade i kärlek kommer de att vara som en person i den andliga världen.

Om du bara skulle titta ytligt på en person skulle han tydligt se ut som en man, men vid en närmare inspektion kommer du att finna en kvinna harmoniskt inom honom. Kärlekens ögon är fullständigt förenade med vad de ser. Till och med fula människor ser vackra ut. Ser vackra människor fula ut? De ser vackra ut. (205-341, 2.10.1990)

Om du vill bli en partner i sann kärlek måste du stå i nollposition. När det händer säger Gud, Ja, ja! Och när han ser på ser på jorden lyser han som solen lyser på jorden. I det ögonblick som två människor exploderar i kärlek, överraskas till och med Gud i den andliga världen över vad han ser. Gud kommer att säga, O! Ja! Detta kärlekens fenomen är signalblosset. När Gud ser detta bloss kommer han att besöka platsen där det paret håller på att tömma sig själva i en nollposition, blossande med kärlekens eld som lyser som solen. Gud kommer att vilja gå in och tillbringa natten på denna plats av en första kärlek. (202-34, 1.5.1990)

I den andliga världen kommer en person som bor tusentals och miljarder mil ifrån dig att besöka dig och inte vilja lämna dig eftersom du har samma standard av hjärta. Du skulle inte säga, o, jag önskar han skulle lämna mig snart! Det kommer inte att finnas behov för mat i den världen. Allting kommer att lösas genom din intuition. Det är kärlekens intuition. Den sprids ut till alla nationer från en fullständig upplevelse av denna kärlek. När du väl vinner hjär-

tat som Guds representant kommer alla nödvändiga människor att samlas, och en plattform kommer att visa sig som genast kan fyllas med miljoner människor. (225-223, 20.1.1992)

Gud finns inte någon annanstans. Var finns Gud? Med Guds överallt närvarande menas att han inte bara finns på någon enstaka plats. Han existerar där det finns kärlek. Du måste förstå detta. Gud är överallt närvarande genom kärlek. Var och en av oss kan också vara överallt närvarande genom kärlek. Det är vårt privilegium. Så ägaren existerar på de platser där det finns kärlek. Du kommer genast att känna igen ägaren så det finns ingen möjlighet att förväxla ägaren med gästen. Så är den andliga världen. Allting är under kontroll baserat på kärlek. (149-23, 1.11.19986)

Vad är en man? Själv är han bara en halva. Vad är en kvinna? Också hon är bara en halva. Till och med Gud, den Högste, kan inte vara utan ett objekt som partner. Så behöver toppen botten och botten behöver toppen. Vad är den andliga världen? Det är bara hälften av kosmos. Den fysiska världen är också i sig själv bara en halva. (161-320, 8.3.1987)

Vad kommer ni att göra när du går till den andliga världen? Hur kommer ni att leva i framtiden när alla människor från den tidigare historien kommer tillsammans för att leva ovanför den världsliga domänen? Ni kommer att leva för varandra. När ni går till den andliga världen fortsätter ni med ett liv

som kretsar kring kärlekens ideal. Därför investerar ni i något som har större värde och som ger er glädje.

Den andliga världen är förlängningen av den fysiska världen. Om du har strävat efter de djupa, glada och allomfamnade aspekterna av den himmelska kärlekens ideal medan du levde på jorden, kommer du – när du kommer till den andliga världen – vara ansluten kärlekens yttre sfär med alla sina olika kvaliteter och till kärlekens inre väsen. Slutligen måste du alltså kunna investera din kärlek i alla dess aspekter – djup, ytlig, hög och låg. Du måste leva ett sådant liv av återskapelse i Guds ställe.

(164-326, 18.5.1987)

Vill du bli en representant som kan röra den andliga världen? Rasiser kommer aldrig att vara effektiva. Humanister, materialister och sekterister kommer inte att vara effektiva. Bara *unificationists* kommer att vara effektiva när det gäller det här. Låt oss säga att ni kommer till den andliga världen. Där finns ingen oro över mat eller kläder. Ni behöver inte bekymra er om vad ni ska leva av. Vilken hobby kunde ni ha där? Ni måste inse att där finns ingenting större än att glädjas över sammankomster och banketter med Gud. Att ha en fest med Gud är det största idealet. Där kommer ni att finna kärlek och glädje. Början till lyckan kommer att välla upp därifrån. (162-110, 30.3.1987)

I den andliga världen kommer människorna att komma till dig från hundratals och till och med miljontals miles

avstånd på ett ögonblick. När du möter dem kommer du att känna igen dem genom att se på deras panna. Du kommer inte att fråga varifrån en person kommer, och därefter nicka en hälsning. Det är inte sed i den andliga världen. När du möter människor som levde för hundratals år sedan, om standarden av din karaktär av kärlek är hög kommer de helt naturligt att buga sig inför dig först. Människor rörs av kärlek. Hur mycket du älskar mänskligheten och alla ting som Gud har skapat utur kärlek mäts enligt den standarden av hur mycket du älskar dem på det sätt som Gud älskar dem. Du skulle genast veta det, fortare än en dator. Giftna kvinnor talar stolt om hur mycket deras män älskar dem, inte sant? På samma sätt kan du i den andliga världen vara stolt över hur mycket du får Guds kärlek. Ursprunglig sann kärlek är kärleken av den högsta dimensionen. Utifrån den jämförelsen bestäms varje annan nivå.

(216-171, 10.3.1991)

En blomma blommar till och med för en gammal människa när han upplever den väsentliga och ursprungliga kärleken. Därför återvänder människorna när de kommer till den andliga världen till tiden för sin ungdoms blomning. De återvänder till det utseende som de hade när de var som vackrast – under sin ungdomstid – och förblir sådana i evighet. Det gör kärleken så underbar. Om du inte tror detta kan du dö och själv upptäcka det. Skulle det inte vara underbart att bli ung igen?

(204-82, 1.7.1990)

1.5 Det finns inga begränsningar för mat, kläder och husrum i den andliga världen

Hur är livet i nästa värld? Du behöver inte bekymra dig om vad du ska äta, var du ska bo eller vad du skall ha på dig. Varför inte? Eftersom allt du önskar är möjligt, beroende av ditt andliga tillstånd. Du kan äta i den andliga världen också. När du rör vid din själ i den andliga världen kan du känna din puls och ditt blods flöde. Trots att det är en andlig kropp, känns det precis likadant. När du vill äta kommer mat att skapas direkt. När du uttrycker en önskan för någonting kommer det genast att dyka upp. Varifrån kommer det? Den andliga världen är en plats där du kan använda den autonomska kraften att mobilisera de elementära tillgångarna. Vad har denna initierande och aktiva auktoritet som gör det möjligt att mobilisera allt? Det är inte makt, kunskap eller pengar. Det är kärlek. (194-42, 15.10.1989)

Detta är ett enormt universum som Gud har skapat! Det finns inga bilar eller restauranger i den andliga världen. Ändå kan vi där kärleksfullt uttrycka våra ursprungliga talanger. Vi kan skapa allt som om vi var som Gud, Skaparen, som skapade all slags saker baserade på konceptet av sann kärlek. När du av kärlek befäller någonting att framträda kommer det att visa sig i sin fulländade form. Om du önskar ett visst slags verktyg kommer det genast att visa sig. Är detta inte helt underbart? Om du önskar en viss maträtt för tusen eller till

och med miljoner människor som har kommit till en bankethall, så dyker den rätten upp, delikat lagad. Om du önskar en gyllene formell klädnad kommer den genast att dyka upp. Detta är så vackert och underbart! Är det inte verkligen fantastiskt? (217-293, 2.6.1991)

Kommer det att finnas en bilfabrik i nästa värld? I den andliga världen rör sig bilar miljoner mil på ett ögonblick. Jag känner helt tydligt till alla tingen i den världen, därför vill jag inte leva i den fysiska världen. Den vidsträckta andliga världen är helt uppbyggd kring kärlek. Allting är fullkomligt om du äger sfären av Guds hjärta som är i harmoni med den kärleken. Skapelsehistorien kommer att fortsätta för evigt. Du måste fullborda det du har planerat genom att harmonisera dig själv andligen med denna kärlek. När du beslutar och befäller kommer det att ske genast. (202-86, 6.5.1990)

När du är i den andliga världen, tror du att du behöver urinera eller inte? Varför inte gå dit och finna ut? Jag kan tala om att du kommer att behöva urinera även i den andliga världen. Men de som inte håller med om detta bör gå dit och ta reda på det själva. Hur är det då med tarmtömningen? Tror ni att vi gör det där eller inte? Man gör allting där, men det kommer genast att återgå till beståndsdelarna. Vetenskapsmännen säger att det finns 107 grundämnen i universum, men antalet ökar stadigt. Hur som helst, urin och avföring kommer att återgå till sina element. Det är därför som ni inte behöva tvätta er i den

andliga världen. Om ni viftar med era händer med ett hjärta av kärlek kommer allting att gå tillbaka till sin ursprungliga plats. Om du frågar något med ett hjärta av kärlek, kommer det att komma fram. Med ett kärleksfullt hjärta är det möjligt att mobilisera alla slags ting. (212-30, 1.1.1991)

Finns det en brödfabrik i den andliga världen eller inte? Finns där en fabrik som tillverkar coca-cola och juice eller inte? Varför inte? Ni vet inte varför, eller hur? Finns det en fabrik som tillverkar bilar i den andliga världen eller inte? Skulle ni säga, jag vill åka runt i en lyxig bil, och sedan åka omkring i den bilen? På jorden skryter folk över att äga en Mercedes, men i den andliga världen finns inget behov för bilar. (207-94, 1.11.1990)

I den andliga världen kan du alltid hålla ögonen öppna och du kan alltid höra. Man kan leva evigt, till och med utan att äta. Skulle du äta ris för att man sa till dig när du redan har det bra som du har det? Skulle du äta om du blev tillsagt att göra det? Jag skulle inte äta. I den andliga världen kan du ha kläder på vilket sätt du vill. ”Låt oss alla ha en kostym av guld idag. Okay, låt oss sätta på en diamant. Englands drottning har en 517 karats diamant, så låt oss ha en större. Ge mig en 17000 karat diamant.” Om ni säger sådana saker kan ni få allt på ett ögonblick. Ni kan skapa vad som helst. När ni hör detta tänker ni kanske att jag har en vild fantasi. Men ni bör veta att jag talar till er inom den logiska sfären av det möjliga. (112-17, 15.3.1981)

Den andliga världen är en plats fylld med kärlekens luft. Vi kan förstå detta koncept genom förnimmelsestrukturen som existerar på jorden. Om Gud som är kärlek säger – med ett hjärta fyllt av kärlek och i hopp om att föda hela mänskligheten samtidigt och göra dem lyckliga – låt det finnas ris, kommer det att finnas. Så är det eftersom vi måste äta, också i den andliga världen. Därför äter du kärlekens mat. När människor ser på varandra gör de det med kärleksfulla ögon. Till och med om du är slagen försöker du att bli slagen igen. Det finns inga ord att beskriva den andliga världens mysterier med. Man blir aldrig trött av att lyssna. Det finns inget koncept av sömn eller svaghet där. Man känner sig aldrig trött och det finns ingenting som kan stimulera mer än Guds kärlek. Ingenting tråkar ut dig eller stör dig. Hur kan man bli trött om inga av dessa saker existerar? (112-17, 15.3.1981)

I den andliga världen är du fullkomligt fri från problemen med mat, kläder och husrum. När du står i sfären av kärleksfull enighet, i position att vara Guds objektpartner, kan du göra det som Gud gör. Du kan göra allt. Du kan övervinna miljarder år på ett ögonblick. Kärlekens hastighet är supersnabb. Det tar ingen tid för dig att besöka platsen där människan som du älskar bor. Du kan färdas fram och tillbaka blixtnabbt. Så du kan genast träffa personen som du älskar. Det finns inga hinder eftersom det är en absolut sfär. Det är en värld som övergår begränsningar och överstiger tid och rum. Ingen visste att en sådan

oändlig värld var förberedd för människorna. Människor fick veta dessa saker från Sanna Föräldrar. (259-56, 27.3.1994)

Vet du vad ditt liv kommer att vara fokuserat på i den andliga världen? Finns där fabriker eller bilar? Finns det fabriker för förbrukningsartiklar? Åter man i den andliga världen? Bär man kläder? Trots att dessa fysiska saker inte existerar i den andliga världen, kan du ärva Guds skapelseförmåga om din karaktärs kvalitet når standarden av värdet som Guds objektpartner. Du kan på ett ögonblick förbereda en bankett för miljoner människor i den andliga världen. Om du har ett sant hjärta fylld med kärlek som känner att jag måste mätta dessa människor, och om du har ett sinne av uppriktig kärlek så som Gud har, då är allting möjligt. Därför, i kärlekens trädgård kan den människan som under sitt liv har övat sig i att simma i alla vågor av kärlekens värld, kan till och med gå in i Gud. Varför? För att vågorna av sann kärlek är desamma; där finns ingen oenighet. (203-340, 28.6.1990)

När du kommer till den andliga världen och tänker, idag skulle jag tycka om att äta den och den maten, kommer den rätten genast att dyka upp. Om du önska träffa personen du älskar, kan du vara förenad med henne eller honom blixtnsnabbt. Om du frågar på ett sådant sätt kommer personen ifråga att visa sig genast. Du kan på ett ögonblick skapa en bankettsal för tiotusen eller hundratusen människor. Det här är inte påhittat. Teorin är sådan. Resterna återgår till sin

ursprungliga form. De går tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd. Så bekväm är den andliga världen. Därför kommer jag att gå till en sådan plats där var och en i kosmos längtar efter att vara tillsammans med mig. (227-100, 10.2.1992)

I skapelsens ideala värld är himmlandet vårt hem. Även om det är så vidsträckt, så är det scenen för våra livs aktivitet. Det är vårt hem. Det är inte vår nation. Det finns många institutioner och många slags yrken. Så är det inte i den andliga världen. Det är enkelt. Kommer det att finnas fabriker som stöder ekonomin? Kommer det att finnas fabriker som framställer kläder och bearbetar ris? Inga av dessa livsnödvändigheter eller viktiga saker i den här världen är nödvändiga där. Behöver vi alltså fabriker eller inte? Det är ett idealt samhälle i blomning som en blomma. Man kan äta när man vill, Vad man än tänker på, kommer fram genast. Där finns inga sophinkar. Det är en värld der saker och ting återgår till sina beståndsdelar, med en vinkning av din hand. (204-174, 8.7.1990)

När du går till den eviga världen kommer där att finnas ett politiskt system. Men där finns inget behov för ett ekonomiskt system. Du är tillgodosedd med allt du behöver vid varje tidpunkt. (167-59, 14.6.1987)

Ekonomin är ett andrahands problem. Tror du att du kommer att gå in i den andliga världen bärande på en skål med ris? Tror du att du kommer att tiggas efter föda? I den andliga världen visar

sig mat i samma minut som du önskar att äta. När du har ätit färdigt säger du bara till maten att återvända till noll och den kommer att göra det. Således är allting bara ett objekt som kan användas baserat på kvaliteten av din karaktär. Objektet brukar inte ha något subjektivt inflytande för att påverka någonting. (167-61, 14.6.1987)

Ord kan inte uttrycka hur underbar den andliga världen är. Det är en plats där det inte finns några bekymmer om mat, kläder och husrum. Det finns hus, kläder och mat att äta som du kan använda som du vill. En människa kommer att vara rikligt försedd med den passande omgivningen och omständigheter som motsvarar den standard av kärlek som hennes mogna karaktär har uppnått. Till och med om du sover leder din andliga kropp dig till platser där du kan äta frukost och middag. Så är det i den andliga världen. Du är fri på detta sätt. Du kan till och med äta i sömnen och fortsätta på ditt sätt som du vill. Din andliga kropp är gjord så. (248-163, 1.8.1993)

Vad händer när du kommer till den andliga världen? Du behöver inte bekymra dig där om vad du kommer att äta. Du kommer inte att arbeta för bröd eller mat. Du kan äta när du vill. Det intressanta är vad som händer med resterna efter att du har ätit färdigt. Du säger bara, återvänd, och de kommer att återgå till beståndsdelarna, den primära verkligheten. Vad slags människa kan röra sig fritt i alla riktningar i den världen? Det är en människa som lever beru-

sad av Guds kärlek. Eftersom den andliga världen är en plats där Guds ideal för kärlek är förverkligat i alla riktningar, står människor som lever hänryckta av Guds kärlek i en framträdande position. (198-293, 5.2.1990)

I den andliga världen dricker man beståndsdelarna. Om det är vatten dricker du vattnets element. Vet du vad dessa beståndsdelar är för något? På detta sätt äter du dig mätt och med en handrörelse återgår det till beståndsdelarna. Där finns inga soptunnor. (211-244, 30.12.1990)

Behöver du ett arbete i den andliga världen? Måste du arbeta i åtta timmar där också? Finns det natt där? Nej, där finns ingen natt. Dina ögon är alltid öppna. Dina organ arbetar ständigt, men vad gör de? Vad är de upptagna av? Vad slags aktivitet skulle du tycka om som du skulle kunna fortsätta med i evighet med öppna ögon och utan söm? Det är kärlek. När du väl har kärlekens ideal och begär att något skall komma, kommer det fram på en gång. Om tiotusen människor är församlade där kommer allt att vara förberett när du säger, förbered en matsal och en bankett för tiotusen personer! (107-331, 5.1.1986)

Bör det finnas luft i den andliga världen? Varför behöver vi luft? Det vore underbart om vi kunde leva utan att andas! Varför behöver du luft? Man kan inte växa om man lever utan andning. Du skulle inte kunna förbinda de båda världarna. Du måste kunna förbinda dem med varandra. Du skall förbinda

din andliga och din fysiska kropp. För att det andliga jaget skall växa behöver det en växande fysisk kropp. Det kan inte vara låst i sitt nuvarande läge. Vad skall vi då göra? På samma sätt som Gud andas kärlekens osynliga luft, tillhandahåller också osynliga saker de delar som är livets källa, (197-42, 7.1.1990)

I denna värld blinkar dina ögonlock för att hindra luftens dammpartiklar att komma in i dina ögon. Finns det damm i den andliga världen eller inte? Om Gud hade sina ögon öppna i den andliga världen i tusen och tiotusentals år, skulle han må bra? Eftersom de blinkade av ren vana på jorden, kommer de att blinka i den andliga världen också, trots att det inte finns damm där. Varför blinkar Gud? Det är för att han liknar oss. (197-15, 7.1.1990)

Vill ni gå till den andliga världen eller inte? Jag kanske berättar en lögn för er. Även om det är en lögn, men om ni tror att det är Guds ord och eftersom Gud har förmågan att skapa, bör ni veta att dessa ord har kapacitet att skapa saker som är till och med bättre än Guds önsknings. När djävulen säger, Gud har sagt så och så, och när ni tror på saker bättre än det som djävulen har sagt och handlar enligt dem, har Gud många vägar att skapa på och får detta att bli sant. (212-30, 1.1.1991)

1.6 Kärleken är auktoritetens ursprung i den andliga världen

I den andliga världen behöver du inga pengar. Du behöver inte kunskap. Så var

det när jag gick dit. Du behöver ingen makt. Gud kan skapa nog med pengar att spendera. Han kan även skapa stjärnor som består av diamanter. Han är det Absoluta Väsendet. Han är kunskapens store kung. Han är auktoritetens store kung. Han kan evigt och fritt utöva sin auktoritet vid alla tider, överträffande de fyra årstiderna av vinter, vår, sommar och höst. Vad kunde Gud behöva? (196-311, 12.1.1990)

Det finns miljarder människor som lever i den oändliga andevärlden. När du åker dit kan du träffa vem du vill. Det finns inget behov av att studera historia. Men om du tänker, ”Jag vill träffa den och den!”. Och kallar på den personen, kommer han endast att visa sig om du kallar på honom med kärlek. Han kommer inte att visa sig om du är girig och tänker, ”eftersom han är en lärd man, kommer jag att träffa honom för att få kunskap”. Du kommer inte att kunna träffa honom. Du måste ha kärlek. Om du ropar efter en person med ett älskande hjärta, och förstår de svårigheter han gick igenom för att bli en så berömd person, då kan du ta itu med vem helst från öst eller väst, och alla fyra riktningar. (233-140, 1.8.1992)

Pengar? Du kan göra så mycket pengar du vill. Kunskap? Gud är kunskapens kung. Makt? Är Republiken Koreas president någonting mera än ett stycke lump? Jag kanske låta ohövligen, men vad betyder presidenten i ett land av en storlek som är en hundradel av Sovjetunionen? Kunskap, pengar och makt är bara

några av de värden som människor jagar efter under sitt liv. Kan en professor vara stolt över sin kunskap i tusen eller tiotusen år? Kan han skryta där han går omkring? Er kunskap finns bara hos er under ert fysiska liv. Detsamma gäller för pengar och makt. Jag är ledsen att behöva säga detta. När ni talar om någon och säger, han är fantastisk, är det då inte vanligtvis på grund av hans vetande, hans pengar eller hans makt? Så må det vara i denna värld, men Gud anser sådana värden för intet. De är alla värdelösa i den andliga världen. (203-291, 27.6.1990)

På vilken grundval kan mänskligheten och dess historia lösas och fullbordas? Människor borde känna Gud. Gud är en Gud av karaktär. Gud kan inte vara oklar. Vi själva är verkliga och påtagliga. Eftersom vi är varelser med personlighet – med intellekt, känslor och vilja – så har också vårt subjekt, Gud, personlighet som inkluderar intellekt, känsla och vilja. Det är så vi förstår det. Vilket är Guds centrala attribut bland alla hans attribut? Det är känsla. Det är kärlek. Gud behöver kärlek mest av allt för att leva i absolut uppfylldhet. I himmelriket lever vi inte av bara kunskap.

På grund av er okunskap om den andliga världen förstår ni inte det här. Men det skulle ta mindre än en vecka för er att lära allt i den världen. Det är som en spegel där du kan se ditt eget hjärta återgivet. Den andliga världen är en värld av intuition där du inom en vecka skulle kunna tillägna dig all den kunskap som en mycket intellektuell person

har uppnått under hela sitt liv på jorden. Eftersom du ser saker genom ljuset i ditt hjärta kommer du automatiskt att förstå den världen och alla dess relaterade förbindelser. Bara genom känsla och hjärta kommer du att förstå om en person står i en relation till dig som din partner i objektställning eller som din partner i en subjektiv position. Det kan inte ske genom kunskap eller något av Guds andra attribut. (210-312, 27.12.1990)

Vad är kunskap? Med kunskap eller information kan du kontrollera omgivningen. Om du bara har kärlek, som är den största visdomen bland all visdom, har du ett fundament för att allting i himlen och på jorden skall stå i förbindelse med dig. Det är människor med kunskap som styr den här världen. Säger man inte att kunskap är makt? Det är logiskt att en person med makt styr. Därför behöver en människa som har kärlek inte kunskap. I den andliga världen kommer du att veta allt utan att ens läsa in det. (202-86, 6.5.1990)

Universum är vår stora scen för handling, ändå kämpar vi med saker som pengar, kunskap och makt som inte existerar i den andliga världen. Inga av dessa saker kvarstår i den världen. På jorden är pengar, kunskap och makt nödvändiga, men i den andliga världen finns inget behov för dem. Människor i den sataniska världen traktar efter dessa saker. (205-128, 29.7.1990)

Behöver man pengar i den andliga världen? Behöver man makt, kunskap

eller mat? Om du behöver dessa saker kommer de att framstå i samma ögonblick som du önskar dem. Det finns inga fabriker där som bearbetar mat. Där finns inga skolor. Där finns heller inga människor med sekulär auktoritet. Gud ensam är kraftens källa.

Den andliga världen är vårt eviga hemland. Vår plats av vila väntar oss där. Vare sig man önskar det eller inte, alla kommer att gå till den platsen. Jag vet det mycket väl. (231-270, 7.6.1992)

I den världen behövs ingen makt. Den andliga världen är en harmoniserande makt baserad på kärlek. Det är en makt av inflytande baserad på kärlek. En sådan värld är det. Därför kan en människa som inte har uppnått makten att influera genom kärlek inte bli harmonisk i sitt innersta väsen med den ursprungliga världen som påverkas av kärlek. Istället avvisas en sådan människa så fort han kommer till den världen. Hon kommer att gå till helvetet. Detta är mycket allvarligt. (230-28, 15.4.1992)

Ingen hatar kärlek. Om du inte har pengar, så gör du bara några. Du kan alltid studera i den andliga världen om du inte gör det nu. I den andliga världen tar det inte ens tre dagar att uppnå den standard som behövs för att avlägga examen vid Tokyos universitet.

När du försöker att uttrycka dina innersta tankar medan du ser in i en människas hjärta, komma hon att uppfatta dina tankar innan du uttala dem. Därför kan du inte dölja någonting i den världen. Är inte det behändigt? Inte ens

en dator med största minne och snabbaste processor kan tävla med detta. (229-95, 11.4.1992)

Allting i detta universum är förbundet genom kärlek. Den andliga världen och hela skapelsen är sammanlänkade genom kärlek. De är förbundna med varandra baserad på sann kärlek. Därför kan du anslutas till vilken plats som helst bara genom att ha sann kärlek. Om du har sann kärlek kommer allting att buga inför dig. Det finns inget behov för utbildning i den andliga världen. Inom en vecka kan vem som helst lära sig tio gånger mera än någon som har avlagt examen vid universitetet i Tokyo. Var inte stolta över er själva bara för att ni har fått akademikerexamen därifrån. En medveten människa kommer att se igenom allt på ett ögonblick. Hon kommer inte att behöva någon förklaring. (229-20, 9.4.1992)

I den andliga världen är det inte nödvändigt att studera språk. Du kommer att kunna allting inom en vecka. Du kommer att förstå alla tankar som dyker upp i sinnet. Du kommer att känna till dem till och med innan de är uttryckta. Därför kan människor inte bli lurade. Ett sökarljus är fokuserat på dig och du observeras från den världen. Du bör veta hur man passerar tryggt och utan några problem genom det ljuset och blir ansluten till sin ursprungliga position – detta är din livsuppgift. (205-67, 7.7.1990)

Så bekväm den världen är! Behöver du tjäna pengar i den andliga världen

eller inte? Behöver du studera? Du kommer att förstå allting utan studium. Innan någonting har uttalats kommer ditt hjärta redan att veta det.

I den världen kommer du att se klart vem som står högre och lägre omkring dig. Du kommer att veta det så fort du möta någon. Du kan mäta deras nivå. Du kommer att veta hur det är i öst, väst, syd och norr. På detta sätt kommer du att förnimma om någon ropar på dig, till och med medan du ligger ner. I det fallet inträder du i ett stadium av intet och sätter upp den andliga världen som din partner i subjektsposition. Det är en värld som är sammanvävd genom kärlekens makt. (202-86, 6.5.1990)

Den andliga världens struktur är sådan att allt är skapat i ett system som fokuserar på ens liv, därför finns där inget sådant som politiska makthavare. Här använder människor många tunga medel för militär utveckling eller politiska syften, men sådant existerar inte i den andliga världen. Frågan är hur var och en kommer att kunna leva ett berikat liv baserat på rörelsen av ekonomisk utjämning av tillgångarna. Så borde det också vara i den fysiska frågan. (303-192, 25.8.1999)

Förstå du att Gud har skapat allt på grund av kärlek? Om du frågar Gud vad han älskar mest, vad tror du hans svar kommer att bli? Gud har inga favoriter. Han behöver inte pengar, kunskap eller makt. Vad behöver medlemmarna i *Unification Church*? De behöver samma saker. Kärlek omfattar pengar, kunskap

och makt. Kärlekens makt är en makt som varar evigt.

En person som förstår äkta kärlek kommer inte att behöva lära sig någonting mera i himlen. Den människan kan gå in och ut i Guds hjärta när som helst. Hon kan fritt förflytta sig genom Guds kropp mot öst, väst, syd och norr. Det fungerar som en central tågstation. Förstår du?

Varför behöver vi Guds hjärta? När du går in och ut i Guds hjärta genereras en oändlig kraft eftersom där finns energi från de fyra riktningarna koncentrerad. Till och med en liten, obetydlig person kommer att bli upphöjd till samma position som Gud när han eller hon kommer till denna centrala punkt. Kärleken har så stor makt. (202-86, 6.5.1990)

1.7 Den andliga världen är världen för Guds lag och ordning

Solen roterar kring sin axel precis som jorden. Solen, vars volym är 1.3 miljoner gånger större än jorden, rör sig ständigt. Det finns enorma galaxer i universum vars mått är hundratals miljarder gånger större än solsystemet. Dessa galaxer är mikrokosmos av det hela. Det finns oräkneliga stjärnhopar som dessa galaxer i universum. Tillsammans kallar vi detta makrokosmos. Vi bör vidga våra sinnen och se på världen i detta oändliga och gränslösa universum.

Gud, som har skapat detta enorma universum vars radie spänner över hundramiljoner ljusår, har rört alla dessa himlakroppar genom en kraft som vida överstiger våra sinnen

föreställningsförmåga. Ju mer vi tänker på Gud, som har skapat detta universum, desto mer naturligt kommer vi att böja våra huvuden inför hans prakt och storhet. Vi bör vidga våra sinnen och betänka det faktum att skaparen av detta stora universum är vår Fader, som ser efter oss, vår Gud som beskyddar oss och den store levande Mästaren. (5-342, 8.3.1959)

Tåg rullar på räls som har tillverkats baserad på noggranna beräkningar. Om ett tågs hastighet överstiger en viss begränsning med så mycket som en sekund kommer det att spåra ut och förorsaka en katastrof. Det stora universum följer naturlagarna och roterar naturligt med lätthet. Till och med solsystemet har nio ofantliga planeter som alla roterar på detta sätt. Ni bör veta att det enorma universum har 100 miljarder solsystem och till och med nu är de aktiva medan de rör sig i alla slags banor. Detta universum med 100 miljarder solsystem existerar verkligen. De rör sig alla, vart och ett av dem. Vi kallar det för naturen eftersom det har utvecklats naturligt och spontant. (94-252, 1.10.1977)

Ursprunget måste avslöjas. Om Gud har existerat från början måste han vara ett absolut väsen. Han måste vara unik, oföränderlig och evig. Så måste han vara. De lagar Gud har etablerat måste vara absoluta. Av den anledningen fortsätter universum att röra sig i tusentals, tiotusentals och miljarder år i överensstämmelse med dessa lagar. Djurriket, växtriket och mikroorganismernas rike

fortsätter sin existens baserad på vetenskapliga regler och lagar. Sålunda kan allting matematiskt förklaras. (172-35, 3.1.1988)

Människor går till den andliga världen när de dör. Hur är det i den världen? Den andliga världen är en plats där allting är ordnat. Ni måste känna till allting om den. Vad slags värld är det? Det är en ideal värld där det råder ordning. Det är en värld som är genomsyrad av kärlek. Du andas in kärlek. Vi andas in luft i den här världen, eller hur? Fiskar andas vatten, inte sant? Vad kommer vi då att andas i den andliga världen? Vi andas kärlek. (132-2709, 20.6.1984)

Med vad styr Gud himmel och jord? Han styr dem genom lagen, en lag av herravälde genom kärlek. Den universala lagen existerar för att stöda vägen genom vilken herraväldet råder. Guds anledning för att skapa människan var hans längtan efter kärlek. Han kunde inte förbli ensam, men varför skapade han oss? Det är för att Gud behöver stimulerande och impulsivt uttryckt kärlek. (121-103, 24.10.1982)

Många människor upplever den andliga världen. Det är en speciell värld. De har märkt att det är extremt svårt att fatta vidden av den världen; till exempel genom vilka slags principer kom den andliga världen till och hur opererar den som ett resultat? Om du ser på innehållet i Principerna som *Unification Church* betonar, kommer du att inse att den andliga världen är en sfär som vi

kan förnimma på basis av en principiell formel. Jag tror att det faktum att Principerna avslöjades kommer att bli ansett som en betydelsefull händelse i historien. (53-327, 6.3.1971)

Har du någonsin känt starkt och ändå med tacksamhet, hur fantastiskt det är att Gud styr alla de lagar som mobiliserar universum medan han samtidigt leder sin plan att återskapa människorna och reser dem upp till varelsen av värde, som kan råda över universum i hans ställe? (5-344, 8.3.1959)

Sektion 2 Himmel och helvete

2.1 Himlen är världen för kärlekens ideal

Vad slags plats är himlen? Det är en plats vars centrala punkt är Guds kärlek. Himlen är den sfär där omgivningen av Guds kärlek är etablerad. Vad för slags människa kan då inträda och leva inom den sfären? Det bör vara någon som kan harmoniera med Guds kärleks innersta väsen. Bara en sådan person kan komma dit. (46-36, 18.7.1971)

Eftersom himlen är den värld där människorna lever för andras skull måste du fortsätta enligt konceptet att leva för andra. Om du bara tänka på att bli betjänad kommer du att vara tillintetgjord. Himlen är en värld som är fylld av Guds kärlek. Kärlekens väsen är att leva för helheten snarare än att bli betjänad. Således är himlen olik den sekulära världen. Religionen lär oss att leva för andra,

att lyda absolut, att offra och att tjäna. Den sekulariserade världen har ingen sådan lära. Denna lära må tyckas vara någonting som praktiseras av en grupp tiggare som inte ha en aning om världen. Ändå var det Guds hemliga strategi mot Satan, så att människor kunde få lycka trots att de var omedvetna om den himmelska lagen. (46-40, 18.7.1971)

Ni går till himlen i kärlekens spår. När jag förklarar det så här, verkar det inte verkligt då? Kärlekens linje är inte som ett gummiband, så den blir inte tunn även om den dras ut. Eftersom den linjen är extremt starkt, blir den tjockare ju mer den dras i. I den bemärkelsen är den hemliga metoden att ockupera världen, att bli lidandets kung för Guds viljas skull. Lidandets kung äger uteslutande det himmelska kungarikets ära. (57-162, 31.5.1972)

Vad är himlen för en värld? Det är inte en värld där människor ser på varandra med fientlighet och svartsjuka, där de blir gröna av avund över någon annans lycka eller blir upprörda över någon annans lycka. En människas framgång betyder helhetens framgång. En persons lycka kan delas av alla. Himlen är alltså platsen där var och en kan glädjas över någon annans lycka och där var och en kan delta i glädjen när någon gläds. (18-102, 28.5.1967)

Himlen är världen för Guds kärlek. Det är en värld där du kan andas kärlekens luft. Den världen är fylld med liv. Det finns ingen plats där som inte

pulserar av liv. Alla är förbundna med varandra genom blodsband. Eftersom människor har nedstigit från Guds enstaka linje är det så att om Gud är sorgtyngd över något så känner hela den andliga världen som en enstaka cell eller kropp den sorgen. Om Gud känner glädje skulle alla känna den glädjen. En sådan värld är det. På det viset rör Guds kärlek det vidsträckta himmelriket. Den levande världen responderar harmoniskt på denna kärlek och blir artistiskt vacker genom ett subjekt/objekt-förhållande mellan alla skapelens delar. De är förbundna med varandra genom linjen. Om Gud är lycklig är du lycklig; om Gud är ledsen är du ledsen. Det fungerar oundvikligen så. (226-113, 2.2.1992)

Kommer det att finnas strider i himlen? Vad skulle vi göra i den eviga världen utan strid? Den världen upphör inte efter ett år utan fortsätter i evighet. Skulle det inte bli tråkigt då? Vad skulle du göra där? Skulle du leva ensam eller skulle du ha relationer med alla existerande varelser i den andliga världen? Hur skulle du etablera dessa relationer? Med sann kärlek. I det fallet, vad är den världens innersta väsen? När du äter bör du göra det genom att känna kärlek. Du bör bära kläder och känna kärlek. Du bör leva och känna kärlek och du bör resa omkring och förkroppsliga Guds kärlek. Den kärleken skulle vara Guds väsentliga kärlek. Utan att du gör så kommer det inte att finnas någon harmoni. En människa med en karaktär som återspeglar Guds väsentliga kär-

lek kommer att inneha en hög plats i den andliga världen. Alla existerande varelser i den världen kommer att leva i harmoni baserad på en sådan karaktär. Det är en värld där sådana människor kan leva i harmoni. (201-97, 11.3.1990)

Sann kärlek som uttrycks av människor är en blomma av absolut värde. Varför existerar Gud? Han blev till genom sann kärlek och lever baserad på sann kärlek. Varför föddes vi och varför lever vi? Vi föddes på grund av sann kärlek och lever på grund av sann kärlek. I det fallet har varken Gud eller människor någon anledning för klagan. Mänskligheten blommar som universums blomma och fyller det med sin doft. Med sann kärlek i centrum kan båda sidor bli ett. Både den högra och den vänstra sidan kommer att ropa, "Mansei!", (Hurra!) med båda sina händer i luften. En sann människa skulle säga, "Mansei!". Den andliga världen skulle se ner och ropa, "Mansei!". Den här sidan och den andra sidan skulle alla ropa, "Mansei!". Alla förenas och utsöndrar en doft. Berusade skulle de alla ropa tre leverop av, "Mansei!". (201-201, 1.4.1990)

Syskon av samma sinnelag lever tillsammans i den andliga världen. Om du inte är van att leva så i denna värld, kommer det att bli ett dilemma i nästa värld. Det skulle vara ett stort problem. Vad betyder det att vara av samma själ och hjärta med en annan människa? Medan man övar sig att följa Gud finns det ingen bättre metod än att vara i harmoni med andra människors själ. Vet du hur

noggrann Gud är? Det finns ingen för-låtelse om du avviker från Principerna. Därför måste du kunna komma överens med människors sinnelag och harmoniera med andra. Det finns ingen snabbare träning i att följa Gud än denna. (207-353, 11.11.1990)

När en fullkomlig människa går in i den andliga världen får hon vänner vart hon än kommer. Hon passerar som en vän när hon intar positionen av barn, maka eller förälder. Den personen kan vara hemma var som helst, inklusive vid Guds tron. (245-173, 7.3.1993)

Hur kan man komma till himlen? Du måste vara tokig i Guds kärlek. Du måste älska Gud mer än Adam och Eva gjorde. Du måste älska Jesus mer än Peter, Jakob och Johannes gjorde. Utan det kan sfären av sann kärleks partnerskap, där Gud kan älska dig, inte återupprättas. Först när den sfären är återupprättad kommer allt att vara fullkomnad. (142-289, 13.3.1986)

Bekymra dig inte över att du saknar pengar. Var inte ledsen över att inte ha några barn. Om du beständigt följa denna väg i tio, tjugo år kommer du att kunna bestiga mycket höga och branta berg. Du kanske tycker att du bara går genom svårigheter och går ned dig gradvist, men faktum är att du rör dig högre och högre. *Unification Church* blir större av att vara förföljd. I en familj om tio personer kan den som blir motarbetad av de andra och ständigt håller ut för det allmänna bästa bli den familjens mästare.

Med andra ord blir den personen himmelrikets ägare. (142-289, 13.3.1986)

Himlen är en värld av kärlek. Det är en värld som existerar för Gud, det centrala väsendet. Det är världen där man lever för Guds skull. (98-35, 8.4.1978)

De första människorna som skulle beträda himlen borde vara Sanna Föräldrar. Om jag säger att himlen är tom kommer folk att tro att jag är dement. Men Jesus kunde inte beträda himlen. Man kan inte gå dit ensam. Våra ursprungliga förfäder skulle ha växt upp till mognad, upprättat den ideala kärleken i vilken Gud kan vistas, blivit föräldrar och fört vidare den sanna kärlekens säd. Då skulle den första plats de hade kommit till varit himlen. Men hittills har inga föräldrar förkroppsligat Guds kärlek och kunnat lämna den sanna kärlekens säd på jorden. Det fanns inget fundament på vilket de kunde ha lämnat efter sig sådana ättlingar. Därför står himlen tomt. (140-45, 1.2.1986)

Kommer ni alla att styra mot en global himmel eller mot en individuell himmel? Ni kanske säger att ni vill styra mot en global himmel. Jag har gått den här vägen, stått ut med förföljelse i fyrtio år, eftersom jag alltför girigt ville gripa efter kärlekens rep som leder till den globala himlen. Det var så jag kunde gripa tag i kärlekens lina ovanför individen, familjen, slakten, samhället, nationen och världen. Vart är jag då på väg med denna fångst? Efter att ha hittat världens kärleksrep måste vi gå tillbaka till

vår hemstad, eftersom vi har fått många välsignelser och varit framgångsrika i livet. Bör vi inte gå tillbaka till vår hemstad och rädda de olyckliga människorna där? (143-141, 17.3.1986)

Vägen till himlen öppnas om du älskar dina bröder så som Gud älskar dem. Du försöker följa mig nu, men medan du har ett sådant hjärta bör du sträva efter att nå ut och ta dina bröder med dig. Vi kan sluta oss till att den som visar den högsta, snabbaste och bästa vägen att komma till himlen på är varken Gud eller jag, utan dina bröder. (66-125, 18.4.1973)

Religiösa människor säger, låt oss gå till himlen! Men kan folk komma till himlen så enkelt? Människor måste först möta himlen här på jorden innan de kan gå dit. För att gå in i himmelriket här på jorden måste man passera kärlekens lag. Ju fler barn du har i din familj desto större kors kan du bära för att älska Guds rike. Anledningen till att många barn skänks din familj är för att din familj skall bära många kors. Därigenom har din familj stort ansvar för himmelrikets skull. När du väl vet detta bör du fullgöra ditt ansvar fullständigt. Till en sådan familj kommer barn att ges som i kommande generationer kan arva god lycka. (32-232, 19.7.1970)

Vad är det för en människa som kan komma in i himmelriket? Först och främst måste de vara någon som är ett med Guds hjärta och sinne. Till vilken grad bör hon eller han vara i överensstämmelse med Guds sinne? Om Gud

arbetar mot det eviga idealet baserat på hans eviga syfte, skulle den människan vara i harmoni med Guds sinne i all evighet. Denna harmoni bör inte vara av en art som bara varar i tio år. Personen bör för evigt ställa in sitt sinne på Gud som är evig. Hur kan det ske? Han bör bli sonen som för evigt kan tycka om Gud och vara omtyckt av Gud. För att vara en sådan son bör han inte visa sig vara en sorgsen människa. (47-255, 29.8.1971)

Himlens koncept kan byggas upp från en position som underkuvar Satan, förnekar allt som står i relation till Satan och dessutom avlägsna Satan. Himlen bekräftas på basis av att Satans negativa historiska relik blir förnekad och avlägsnad. Utan att dessa ting avlägsnas kan man inte visa himlens innehåll. (46-74, 25.7.1971)

För att gå in i himmelriket får en människa inte synda, hon måste ta emot Guds kärlek direkt utan medlare, hon skall inte ha något behov av en tro på Jesus och hon skall inte behöva någon frälsare. Den människan måste gå en kurs för att uppnå kvalifikationen att bli ett sådant barn till Gud. Först när någon som har levt på detta sätt går till himlen kan Guds ideala himmel etableras. (160-89, 11.8.1968)

Vem är universums urfader? Det är Gud. Vilka är Guds slutliga ättlingar som kommer att förena denna värld och både himlen och jorden? De är de framtida efterkommande. Både den förste, Gud, och de slutliga ättlingarna måste

bli förbundna med varandra. De blir förbundna genom familjen, inte genom nationen. När du beträder himlen kommer du inte att bli erkänd för att du är amerikan. Och du kommer inte att bli tillbakavisad för att du kommer från ett utvecklingsland. I himlen kommer bara den familjemodellen att bli erkänd som kan föra samman det förflutna, nutiden och framtiden med Guds vilja, baserad på detta system av en huvudström och familjeinstitutionen. Du bör veta att det här är formeln. Lagret där frukten från sådana familjer förvaras är himlen.

(135-118, 4.10.1985)

För att leva ett liv av efterföljelse krävs det förberedelse till efterföljelse. Efter den förberedelseprocessen behöver man praktisera efterföljelsens liv. Efter förberedelseprocessen och efter att ha levt ett liv i efterföljelse kan man gå till himlen. Platsen dit människor går som helhjärtat har stött och följt är himlen. Den plats där vi kan vara stolta över vår förberedelse för efterföljelse, och där vi kan vara stolta över våra liv i efterföljelse, är himlen. Det är vårt öde att följa den kurs som avancerar mot den värld som är himlens syfte. (8-290, 14.2.1960)

Du kan inte komma till himlen utan att vara ansluten i hjärtat. Himlen är det ursprungliga landet, nationen av ursprunglig natur, som kan ha herravälde över helheten. Du kan inte äga den nationen med din situation som grund. Bara människor som har en djup hjärteförbindelse kan äga den. Därför är krisendomen slutligen inte en religion som

rör sig om situationer utan om hjärta. Syftet med Guds plan på jorden är att skapa ett fundament att kunna dela samma hjärta, utöver våra personliga omständigheter. (8-290, 14.2.1960)

Vad är himlen för en plats? Det är där du kan vara stolt över vad du har förbättrats under ditt liv på jorden, och där du kan vara stolt över ditt liv i efterföljelse. Vad slags människor kan då komma in i himlen? Är det en plats för dem som tror på Herren så att de kan få välsignelser eller för sådana människor som sträva efter välsignelser? Nej. De som förbereder sig själva för att helhjärtat stödja och följa Gud kan komma till himlen. Det är en plats för dem som kan leva ett liv i efterföljelse som sitt arv och som är beredda att fortsätta glatt, till och med om de skulle dö i den processen. Detta är uppståndelse. De dolda ansträngningarna i ditt dagliga liv syns inte. Hur vi bör leva från och med nu är den viktiga fråga vi bör tänka på i vårt liv av efterföljelse. (8-304, 14.2.1960)

Hurdan är himlen? Himlen är strålande varifrån du än kommer in. Talade inte Dr. Sang-hun Lee om den andliga världens verklighet just så? Det är exakt så det är. Himlen är där Guds kärleks ljus lyser in i alla universums vrår och där hela skapelsen ifrån hjärtat ropar tre leverop av Mansei! Mansei för vad? Det är inte för evigheten. Det är tre leverop för befrielsen! Om vi är befriade bör var och en ropa ut Mansei för befrielsen! Och alla bör släppa all bitterhet. (300-203, 4.3.1999)

Du kan bara inträda i himlen när du – baserad på Guds kärlek – representerar familjestandarden av sann kärlek och förbindelse till de ursprungliga föräldrarna. Du måste vara förenad med den sanna kärleken från Gud som är sann och från Sanna Föräldrar. De som har levt tillsammans och är besläktade med barn som är födda ur Guds linje, kan gå till himlen. Men, hitintills har ingen levt ett sådant liv innan han eller hon gick till den andliga världen. Därför står himlen tom. (176-210, 9.5.1988)

Även om du har tillhört kyrkan i hundra år, om du fortfarande har ett självcentrerat sinne kommer du aldrig att komma in i himlen. Du kan inte få frälsning. Du måste veta vilken religion som är sann idag. Du bör inse hur en sann människa är och hur en sann nation är. (78-118, 6.5.1975)

Vilken typ av person kan harmonisera med kärnan av Guds kärlek? En person som är självcentrerad har inte har något värde. Endast den som kan investera allting – sitt eget liv och alla hans hängivenhet till förmån för andra – kan leva kontinuerligt inom ramen för Guds kärlek. Historiskt sett följde människor och helgon ett sådant sätt att leva. (46-36, 18.7.1971)

2.2 Himlen är där människor tjänar och leva för varandra

Du måste investera dig själv och sedan glömma bort det. Om det ibland hundra medlemmar finns någon som

bär torftigare kläder än dina söner och döttrar bör du inte kunna sova. Du bör vilja ge kläderna till dem. Sådan är Guds hjärta, en förälders hjärta. Vilket är den ledande tesen i *Unification Church*? Det är att ha en förälders hjärta, bära en tjänares klädnad, utgjuta svett för jorden, tårar för mänskligheten och blod för himlen. Vad är himlen? Det är kärlekens värld till vilken du vill leda dina barn. Du tar emot kärlek och säger att du kommer att ge den vidare till hela universum. Jag älskar Gud. Jag känner till allting rakt igenom från den andliga världen till den fysiska världen. (296-120, 3.11.1998)

Hittills har den andliga världen varit en mystisk värld. Det är den platsen dit människor går som lever i överensstämmelse med principerna för existens som Gud har upprättat, vilket betyder att leva för andras skull. Den ideala himlen är en värld som är byggd på sådana principer. (298-315, 17.1.1999)

Vad bör du göra för att lyckas? Du måste vara osjälvisk. *Unification Church* praktiserar absolut osjälviskhet – att leva för andra. Detta är skiljelinjen. Den ena sidan kommer att gå till helvetet, den andra till himlen. Det är så det är i den andliga världen. Du kommer att veta det genast. Du kommer att känna igen platsen dit människor går som har levt för andra. Av den anledningen bör du leva för andra, acceptera helgonens inställning, Frälsarens lära och Guds sätt att tänka. Vilket är Guds sätt att tänka? Det är att absolut leva för andras skull. (299-217, 16.2.1999)

Mindre saker måste ges för det större goda. Därför är det rimligt att familjen bör offra sig för släktens skull. Släkten bör offra sig för samhällets skull; samhället för nationen, och nationen för världen. De som tar nationellt ägande och ger den till sina familjer kommer alla att hänga uppochner i den andliga världen. (302-173, 13.6.1999)

Livet på jorden och livet i himlen är motsatta. Fallna människor lever för sin egen skull här på jorden men i den andliga världen förväntas de leva för helhetens skull. Genom att bli människor som kan förkasta Fallet och leva för helheten kan de bli Guds objektpartner! De bör säga Amen! I evighet. (303-33, 4.7.1999)

Den som lever för sin egen skull kan inte gå till himlen. Vad är en ond människa? Det är någon som försöka att samla och förena allting kring sin egen person. En sådan människa är en diktator och en niding. Han kommer direkt och nonstop att gå till helvetet. Sådant är inte tillåtet i *Unification Church*. Individen måste leva för familjen, familjen för släkten, släkten för samhället, samhället för nationen, nationen för världen, världen för universum, universum för kosmos och kosmos för Gud. För vem lever då Gud? Han lever för dig. (303-260, 9.9.1999)

Vad lär religionen som bör leda människorna till det ursprungliga hemlandet? Ni skall veta att religionen måste lära dem att leva för andra. Ju mera högtstående en religion är desto star-

kare betonar den vikten av att leva för andra. Därför måste vi vara ödmjuka och milda. Varför? Religionen lär oss att stå i position att lyfta upp många människor och leva för dem. Den lär oss att offra och tjäna. Varför är det så? Det är för att religionernas uppgift är att träna människor i att bekräfta himmelrikets lagar. (78-117, 6.5.1975)

Efter att människorna har levt på jorden går de till den andliga världen. Alla dem som går till en högre sfär är människor som har levt för andra. Till exempel sådana som går till fyrtio länder i världen och lever för andra med en moders hjärta, och sådana som har ett helgons hjärta att rädda världens människor från ondskan, kommer att komma till en högre plats. Jag tänker på följande sätt: Jag är en man, en general, som representerar vördnadsfulla söner från historiska tidsåldrar, en general för patrioter och helgon. Trots att alla andra som hade namnet Guds son misslyckades, föddes jag som en framgångsrik son.

Det finns bara en sak som kommer att ge dig möjlighet att säga så: det är att absolut leva för andra. Vi kan dra slutsatsen att bara de som ger till andra och tjänar andra kan tillgodogöra sig den världen. Så enkelt är det. (203-100, 17.6.1990)

Ingen kan undgå döden. Du kan inte undgå att dö. Människor kommer att gå vidare efter sina liv här. När människor som bara har levt för sig själva kommer till den andliga världen, kommer de att gå runt och därefter gå in i helvetet. I kontrast till detta kommer människor,

som har levt för andra att gå till himlen. Dessa båda världar separerar vid döden. (203-100, 17.6.1990)

Från och med nu kommer en lång rad människor att bildas som vill offra sina ägodelar till himlen. Det kommer att vara den längsta kön i världen. Med andra ord bör var och en bli en fattig person som har offrat allt. Sedan finns det bara tårar, lera och blod kvar att ge. Jag gav hela mitt liv och all min egenhet. Om du har ett sparkonto för dina söner och döttrar, bör du använda det för dem? Eller bör du använda pengarna för världens räddning? Bara om du tänker på detta sätt och handlar efter det kan du stå i leden av Messias utvalda. Du bör leva för andra. Lev för helheten och det större goda. Lev för världen, för Gud och för mänsklighetens befrielse. Du måste motivera människorna att byta till den nya linjen genom dina ansträngningar. (203-187, 24.6.1990)

Vad för slags tävling kommer det att finnas i framtiden? En tävlan om att leva för andras skull. Varför? Eftersom de som lever för andra kommer till en högre ställning i himmelriket, kan du själv resas upp om du använder dig av en sådan människa som har levt för andra och nyttjar henne som ditt fotstöd. Vid Cape Canaveral finns en plattform för satelliter. Precis som en satellit blir du avsänd och flyger mot himlen. (213-194, 20.1.1991)

Om du lever för någon annan visar du därmed samma motivation som Gud

hade när han skapade sin partner i kärlek. Du kommer att stå i position av älskande motpart till den personen. Tror du inte det? Därför, följ någon och lev för andra! Ni arbetar i min efterföljelse, inte sant? Försöker ni inte att lägga beslag på Gud genom att hoppa högre för att bli mitt kärleksobjekt? Är det sant, eller inte? Satelliter bör skjutas av mot sin destination, eller hur? Det är samma idé. Satelliter står som symbol för dagens troende som försöker hoppa upp mot himmelriket medan de färdas tusentals och åter tusentals mil. (23-194, 20.1.1991)

Vad är den andliga världen för en värld? Det är där som människorna lever för andra genom sann kärlek. Människor lever inte för sig själva där utan för helheten. Till och med i vår värld säger de som till hundra procent lever för andra, – Klättra över mig och fortsätt! Hur stort Amerika än är, om någon där lever mer för nationen än själva presidenten gör, kommer alla att välkomna honom, till och med on han klättrar på presidenten för att göra det. Men om någon bara lever för sin egen skull blir var och en hans fiende.

Det är likadant i den andliga världen. Om någon lever för en större sak kan han fritt passera. Om någonting tjänar ett högre syfte kan det fritt gå vidare. Så om någon lever för världen behöver han inte leva för Amerika. Amerika omfattas av världen. Likadant är det med Korea. Alla nationer är inkluderade. Vilket är syftets innersta kärna, som var och en kan samtycka till, som höjer sig över

familjenivån? Vi kan sluta oss till att det är att följa vägen av sann kärlek genom att leva för andra. (215-174, 17.2.1991)

Om du är femtio år och har levt för universum och den himmelska principen i över tjugofem år, kan du gå till himlen. Du kan gå vidare till den andra världen och leva i den andliga världens bättre del. Men människor som har levt hela sitt liv bara centrerade på sig själva kommer att gå till onskans ursprungliga hemland – helvetet – snarare än till godhetens ursprungliga hemland, oberoende av hur de känner det. Du måste känna till dessa fakta och göra slut på ditt tidigare sätt att leva, för ditt eget bästa. Du måste göra en ansträngning under resten av ditt liv att leva för helheten, för nationen, världen, himlen och jorden, och Gud. Om du gör det är följden den att du gå framåt, inte mot helvetet utan mot himlens ideala värld. (78-119, 6.5.1975)

Till och med när han såg döden i vitögat utropade Jesus, – Fader! Om det är möjligt, låt denna bägare gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som Du vill. Inte ens inför döden protesterade Jesus inför Gud utan var redo utan att ifrågasätta att bli ett fullständigt offer för Guds saks skull. Jesu attityd förde honom närmast till Gud eftersom den gjorde det möjligt för honom att komma djupare. Inför en sådan människa kan inte ens Gud göra som han vill. Den som slår en sådan människa kommer ögonblickligen att förstöras. Gud skulle personligen utdela straffet. (36-85, 15.11.1970)

Känner du till den andliga världen? Himlen är för människor som lever för andra. Den som lever ett självcentrerat liv kan aldrig finnas där; han kommer att vara i helvetet. Även om han var en storartad minister kommer han att märka var han är när han kommer fram. Vår *Unification Church* försöker att rädda sina fiender och till och med kommunisterna. Ändå försöker kommunisterna att korta av huvuden på medlemmarna i *Unification Church*. Där har vi skillnaden. Vad slags kärlek bör alltså ha herravälde över världen? Vi måste vara starkare än kommunisterna. Ni får inte bli starka genom att bli onda människor. Om vi bli starka baserade på kärlek genom att leva för andra kommer det att vara nog för att rädda världen. (91-173, 6.2.1977)

Himlen är där man lever ett liv av givande. Också Gud måste ge. Föräldrar måste ge till sina barn. Föräldrassinne är att vilja ge och ge en gång till när det finns någonting bättre att ge. (34-141, 30.8.1970)

Om jag kan ge tusen saker och glömma bort att jag har givit, kommer Gud, som ger hundratals saker och glömmert bort det, säkert att bli min partner. Viste du detta? Det är fantastiskt. Positionerna kommer att vara ombytta inom relationen subjekt/objekt. Skulle då en person som har försökt leva för godheten mer än Gud komma till helvetet eller till himlen? Skulle han gå till himlen och bara bli springpojke vid Guds frukostbord eller skulle han gå dit och förbli i

en ställning där han kan sitta med Gud och dela kärleksmåltiderna med honom? Vilket skulle det bli? (208-208, 18.11.1990)

Jag har upplevt den andliga världen mer än någon annan. Den andliga världen är mitt huvudsakliga, mitt speciella studiegebiet. Hur är den ursprungliga ordningen i den andliga världen? Himlen är en värld baserad på principen att leva för andra. Detta är vårt ursprungliga hemland. (74-51, 27.11.1974)

2.3 Det himmelska kungadömet i den andliga världen måste uppstå genom kungadömet på jorden

I historien var de människor som var kallade av Gud i regel över femtio eller sextio år gamla. De flesta av dem var gamla, utarbetade och befann sig bara ett steg från graven. I bakgrunden av Guds plan arbetade han med dessa förstockade och vissna människor vid den tidpunkten, men han visste att han i framtiden skulle arbeta med den unga generationen. Därför var Gud angelägen om att utveckla historien genom denna yngre generation. Och medan sådana omständigheter omfamnades av Gud, gick Han kursen igenom historien. (20-95, 28.4.1968)

Till och med en människa som Buddha sade när han befann sig i ett esoteriskt stadium, ”Jag är min egen herre i himlen och på jorden”. När någon som har övat sig i att uppnå enighet i sinnet, kommer till den andliga världen och står som fullkomlig objekt partner till Gud,

kan han säga att han är sin egen herre i himlen och på jorden. En gång kände jag att jag höll världen i ett fast grepp i min hand och den tycktes smälta. När du når den nivån kan mirakler hända helt automatiskt. Helandet av sjukdomar är en naturlig följd av det religiösa livet. (76-143, 2.2.1975)

När man ser på människor i allmänhet idag så följer de flesta sitt livs dagliga rutiner – vaknar på morgonen och äter måltiderna – och säger ändå, – Jag är bra i Guds ögon. Det finns många människor som tror så. Men sådana människor kan inte vara ägare till himlen. De är inte så bra inför Gud. Utan det faktum som gör att du bli erkänd som Guds partner kan du inte ha en absolut standard av tro. Eftersom det himmelska kungadömet bara kan komma till stånd efter att standarden för absolut tro är grundlagd, kan det inte upprättas när du inte har denna standard. Det kommer aldrig att ske. Varför är det så? Det är för att Satan är kvar på den platsen. (46-79, 25.7.1971)

Idag lär många religioner att himlen kommer att bli etablerad bara genom deras egen religion. Detta är irrationell fantasi. Många religioner påstår att himlen kommer att upprättas genom deras grundares lära. Se på kristendomen. Är den inte splittrat i många trossamfund? I regel anser man samfunden utanför sin egen kyrka som kätterska eller sataniska. I verkligheten, om de skulle ha denna åsikt från en position som var auktoriserad av Gud, skulle det inte vara

något problem. Men har de denna synpunkt för att gagna sig själva så är deras motivation inte ren. Ett sådant samfund kommer därför att gå under. Om dagens *Unification Church* har en sådan åsikt, kommer den också att gå under. (47-250, 29.8.1971)

Till och med den andliga världen har blivit delad genom murar. Där finns sfärer för buddister och sfärer för konfucianister. De är alla åtskilda genom murar. Alla dessa barriärer måste övervinnas genom en högre standard som kommer från Guds hjärta. Från himlens höga tron och de högre sfärerna måste alla dessa murar brytas ned i omvänd ordning. De murar och barriärer som separerar förfäder och människor från många tusen år sedan och tidigare tidsåldrar måste alla brytas ned. Alla murar på jorden måste bli eliminerade och en väg måste banas för att förbinda detta med helvetet. Annars kan öppnandet av himlens portar inte uppnås. (140-43, 1.2.1986)

Vilken standard måste du som medlem i *Unification Church* uppnå? Du måste vara en bättre människa än Buddha, en bättre människa än Konfucius och till och med bättre än Jesus. Hittills var religionens syfte den individuella frälsningen. Men syftet för *Unification Church* är familjens frälsning snarare än individuell frälsning. Det är skillnaden mellan *unificationism* och andra religioner. För frälsningens skull räddar vi familjen. När vi går till himlen går vi inte ensamma. (34-359, 20.9.1970)

Himlen är en plats där du inte kan inträda ensam. Du kan komma in först efter att du har förverkligat idealet av ett par. Därför måste fallna människor gå igenom kursen för återupprättelse, uppståndelse och återskapelse. Att ge Valsignelsen till dig är att öppna himlens portar vitt. Genom Valsignelsen öppnar jag de stängda dörrarna till himlen för er. (152-240, 25.5.1963)

Jesus sade att himlen var inom våra hjärtan, men föreställ er hur ensam och ömkansvärd han var när han inte kunde säga att himlen var inom våra familjer. Så eftersom ni har en familj kan ni till och med sjunga av lycka. Vi har givits möjligheten att leva på detta sätt. Men Jesus, sanningens herre, som kom för att rädda universum, Guds enfödde son, kunde inte ens drömma om de omständigheter som är nödvändiga för himlen. Han vandrade omkring i nästan tre år och försökte att återuppliva himlen inom våra hjärtan genom att säga att himmelriket var inom oss. Men sedan blev han korsfäst. Så ytterst ensamt och eländigt Jesu liv var! (120-48, 3.10.1982)

Spåren till himmelriket på jorden och spåren till himmelriket i den andliga världen är desamma. När ett lokomotiv kör över gränsen mellan två länder måste spåren i det ena landet matcha dem i det andra för att tåget skall fortsätta köra smidigt. På samma sätt måste spåren på jorden och i himlen förbindas. Den sanna kärlekens väg – att leva för andra – är den väg som förbin-

der jordens järnvägar så att familjen som förkroppsligar kärlekens tåg kan direkt komma till himlen, nonstop hela vägen till himlens tron. Den individuella vägen för människan och familjens väg bör båda vara förbundna med varandra. De bör gå jämsides i samma riktning. (211-288, 30.12.1990)

Vi är ämnade att gå till den andliga världen vare sig vi tycker om det eller inte. Det är livets faktum. Vi liknar en vandrare som rör sig allt närmare sitt mål. Det som blir problemet är om du har levt mer för andras skull än för din egen. Om du har levt mer för andra kommer du att gå till himlen. Är sanningen den motsatta, kommer du att gå till helvetet. Du kanske inte tror på denna fundamentala regel i din nuvarande situation, men när du dör kommer du att förstå. (74-51, 27.11.1974)

Människor står på olika nivåer i den andliga världen. Hur kom de att hamna där? Des befinner sig i den position som motsvarar graden till vilken de har praktiserat barnslig vördnad enligt kärlekens väg; huruvida de har lovat sin lojalitet till sin nation, och hur mycket de har fullföljt ett helgons väg i denna värld. Den väg människorna bör gå i sitt jordiska liv är rättfärdighetens väg. När det gäller det, finns det en väg för individen, för familjen, släkten, samhället, nationen, världen, universum och till och med för Gud. Detta bör vara en och samma väg. Vilken är den vägen? Det är vägen av ursprunglig kärlek. (147-183, 21.9.1986)

Till vilken slags värld kommer du slutligen att komma? Kommer du att gå till himlen eller till helvetet? På vägen dit kommer du att vara en människa som säger, – Gode Fader, hjälp mig! Eller kommer du att vara en person som säger, – Välkommen, Sanne Fader! Detta kommer att vara en fråga på liv och död. Efter vigseln gav ni ett löfte att leva lyckliga. När jag säger leva bör ni leva väl, det betyder att ni bör bli ett oföränderligt par. För att bli det måste ni gå till den ständigt föränderliga världen och få träning tillsammans. Ni bör hålla era löften till och med när ni kommer till en värld där människorna är delade i nord och syd eller i alla fyra väderstreck. Ni bör upprätthålla en sådan vältränad position. (129-182, 30.10.1983)

Sönerna och dottrarna till sanna föräldrar är inte falska barn utan sanna barn. Den sanna familjen kan komma från dem. Med ankomsten av en sann familj kommer en sann släkt, ett sant etniskt folk, en sann nation och en sann värld att uppstå. I den världen bör människorna leva ett lyckligt liv med Gud i familjen, i släkten, i samhället, och i världen. Först då kan denna jord bli till himmelriket på jorden. Efter att ha levt på det här sättet så kommer folk att lägga av sina kroppar på jorden, och gå in i den eviga himlen. Denna plats kallas himlen i andliga världen. Detta är den slutliga verkligheten av Guds frälsningsarbete. (160-44, 11.8.1968)

Du skall inte tro att du ha med säkerhet har rätten att komma till himlen. Du

bör tänka på att bygga himmelriket på jorden. Innan dess måste du bli en himmelsk person. För att kunna bli en sådan person, måste du skapa enhet i hjärtat med den himmelske Fadern, till den grad att du kan säga, ”Faderns hjärta är mitt hjärta, och mitt hjärta är Faderns hjärta”. Följaktligen i detta jordiska liv, bör du vara en person som representerar Guds hjärta, Herrens hjärta, liksom hjärtat av dina förfäder. Genom att göra så, kan alla historiska problem lösas. (3-295, 19.1.1958)

Antag att det är en döende person som säger, ”Gud, även om jag inte levde enligt din vilja förrän nu, i mina tankar har jag försökt att komma till himlen. Så var snäll och se på mig som om jag hade etablerat de korrekta gottgörelsevillkoren!”. Eftersom Gud är rättvis, kommer Han att föra personen till positionen av att vilja gå till himlen. Gud belönar honom efter hans insatser, och placerar honom i en ställning av att vilja komma till himlen. Denna position kan vara strax under paradiset. Även människor i helvetet försöker komma till himlen. (57-265, 4.6.1972)

Folk må säga att *Unification Church* är ett ställe där människorna bara kommer och går, men så är inte fallet. Oavsett vilken linje du drar, så finns den där för evigt. Om denna dörr stängs kan ingen annan öppna den igen. Om den är öppnad kan ingen någonsin stänga den igen. Det som är bundet på jorden skall lösas på jorden: du bör lösa det du binder. Detta är frågan. När du därför

går och ger vittnesbörd, bör du vittna till dina familjemedlemmar och släktingar. (34-266, 13.9.1970)

Om du kan påstå, ”jag älskar kärlekens frukter från två miljarder människor på jorden mer än jag älskar den mor och far som gav mig livet, jag älskar dessa fyra miljarder människor mer än jag älskar mina föräldrar”, så har du förmågan att älska mänskligheten i ett förenat sammanhang inom sfären för Guds kärlek. Därigenom står du i en position som inte har någon relation till den sataniska världen. (140-56, 1.2.1986)

Den ursprungliga människan är någon som inte är fallen och som inte har någon relation till Satan, som etablerar en familj på grundval av det ideala parets kärlek och som går direkt till himlen efter sitt liv på jorden. Det är därför vi kalla det himmelriket på jorden. Himmelriket på jorden ärver det himmelska kungadömet ideal. Därför betyder det faktum att Petrus fick nycklarna till himmelriket att vägen för himlens grundande måste bli funnen på jorden. Ni bör förstå detta helt klart. (208-345, 21.11.1990)

2.4 Jesus och paradiset

Om det inte vore för Fallet skulle himlen ha varit den plats dit Guds enfödda söner och döttrar skulle ha gått efter att ha skapat en Guds familj och levt i hans kärlek. Man kan bara gå in i himlen som en familj. Du kan inte gå in i himlen ensam. Eftersom Jesus inte

bildade en familj kunde han inte gå in i himlen och väntar därför i paradiset, som är himlens väntsal. Paradiset är som en förberedande omgivning före inträdet i himlen. (143-25, 15.3.1986)

Jesus kunde inte etablera en ideal värld genom sin familj och släkt. Därför måste han komma igen och uppfylla detta ideal, annars kan han inte beträda himlen. Var kan man finna de rätta förberedelserna och omständigheter att öppna himlens portar? De finns på jorden. Därför lämnade Jesus himlens nycklar på jorden. Eftersom han och hans tolv lärjungar inte kunde skapa familjer, måste *Unification Church* idag etablera 70 och sedan 120 lärjungar med Välsignade familjer. Om det blir uppfyllt kommer himlen att öppnas. (160-89, 11.8.1968)

Kan man gå till himlen bara genom att tro på Jesus som de kristna säger? Om Jesus själv inte uppfyllde idealet av ett par, kan inte ens han gå till himlen. Kan Jesus förverkliga sann kärlek ensam? Inte ens Gud kunde bekräfta sann kärlek ensam. Därför måste Jesus komma tillbaka. Om det är fallet, kan han förverkliga sann kärlek genom att komma på molnen? Nu är den tid för människorna i vårt land, som i sina egna hjärtan förstår de nuvarande förhållanden, att följa mig. (176-210, 9.5.1988)

Dagens kristna tror att de är räddade och kommer att gå till himlen genom att tro på Jesus; att varje människa går till himlen som en individ. Bara några få människor säger att de vill ta sin far

och mor med dem till himlen. I framtiden bör religionen inte undervisa bara om individuell frälsning. Om det är en sann religion grundad av Gud, måste den kunna förbli universal till slutet. Den religion som hela mänskligheten önskar skulle vara en som slår fast att Guds vilja inte bara låter individer beträda himlen. Den bör undervisa om himlen inte bara för individer utan också för deras mödrar och fäder. När detta har blivit förstått av familjernas överhuvud och släktens ledare, kommer alla att följa tillsammans med dem till himlen.

(41-34, 18.2.1971)

Varför kunde Jesus inte gå in i himlen? Gud skapade himlen för människor som har levt utan att falla. Människor kan bara gå in i himlen när de lever i överensstämmelse med den ursprungliga standarden av Principerna. Jesus skulle rädda den fallna mänskligheten, stå med sin maka i position av icke-fallen Adam och Eva som mänsklighetens föräldrar och beträda himlen med sina barn. Men, Jesus kom och gick ensam. Han hade inga barn och kunde därför inte inträda i himlen utan gick istället till paradiset. Han är på en plats där man väntar innan man går in i himlen.

(41-300, 17.2.1971)

Himlen är tom. Av detta kan ni förstå att Guds plan för återuppriktelse har varit en sorgfyllt plan. Gud förlorade Adam och Eva. Ändå slutade det inte med det. Förlusten av Adam och Eva betydde förlusten av deras blivande släkt. Den slakten skulle ha expanderat till att

bli en ras, en nation och värld; men alla dessa förlorades. På detta sätt förlorade Gud genom förlusten av en man, Adam, sitt rike baserad på himlens kungadöme. Gud förlorade himlens människor, himlens släkten, en man och kvinna av himlen – hans enfödde son och dotter. (143-25, 15.3.1986)

Ursprungligen skulle familjer gå in i den andliga världen, men där finns inga familjer. Jesus var ogift och levde inget äktenskapligt liv. Hur var det med de stora visa männen såsom Konfucius och Buddha? Eller konungarna? De lever alla ensamma liv i den andliga världen, utan en ideal partner, eftersom de var efterkommande från ärkeängeln's sfär. Om jag fortsätter att tala om dessa saker kanske någon ignorant eller okunnig människa kan lära en del och tänka helt principiellt att han kunde vara som en kung. Jag kan inte bli en ledare på toppen utan sann kärlek. Du måste leva för andra. (296-191, 9.11.1998)

Gud har arbetat med sin plan att rädda mänskligheten genom religionen. Ju högre dimension en religion därför har, desto mera skulle dess lära stå i överensstämmelse med syftet och principen från det ursprungliga hemlandet. Den religionen kunde inte annat än lära ut idén om offer och tjänande. På det sättet förnekas inte det faktum att Gud har arbetat med sin plan bakom historien och religionen. I ljuset av dessa principer kan vi dra slutsatsen att en religion som strävar efter att leva för andra kommer att utvecklas, medan en religion som

förorsakar problem i världen genom att inta en egocentrisk subjektiv position kommer att gå under. (74-51, 27.11.1974)

Bibeln säger, ”du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ, och av hela ditt förstånd. Detta är det första budet.” De som inte lyder detta bud kan inte gå till himlen. Vilket är det andra budet? ”Du skall älska din nästa så som dig själv!” Den som älskar Gud först och älskar sin nästa därefter kan vara ett vördnadsfullt barn. (198-29, 4.2.1990)

Jesu lärjungar trodde att Jesus skulle råda över det romerska imperiet på en gång och bli Israels kung, och att de skulle sedan var och en få en hög position. Men det var inte det väsentliga. Först av allt måste du lägga ett fundament för himlen i ditt inre och sedan, baserat på det sinnelaget, bygga ett fundament för enighet mellan din kropp och Gud. Detta är den största utmaningen. Slutligen börjar allting med dig. Följaktligen är ditt sinnelag basen för himlen. (47-273, 29.8.1971)

När Gud är vänlig bör du inte vara hetlevrad. Om Gud är älskvärd ska du också vara älskvärd. Det inre och yttre bör matcha varandra. Fungerar inte allting just genom att det inre och det yttre passar ihop? Du bör sammanlänka det med Guds vilja. När det nu förhåller sig så, kan du då göra saker som inte finns i ditt sinne? Kan du göra det som din kropp avskyr? Du måste göra saker som både din kropp och ditt sinne gläds över. Om Gud existerar bör det finnas sådant

som Han tycker om. Eftersom Jesus är Guds son måste också han tycka om dessa saker. (47-257, 29.8.1971)

Du kan inte frigöra dig från den sataniska sfären utan att älska Gud. Därför måste du älska Gud mer än din hustru eller din make. Ur en fälla för kärlek inom den sataniska sfären har den fallna mänskligheten bara nått till kanten av den sfären, men man har fortfarande inte kunnat komma ut ur den helt. Därför skall du inte älska din far och mor mer än Gud. (41-299, 17.2.1971)

I den andliga världen kommer du att se att martyrer som dog för att komma till himlen faktiskt inte kom dit. Tvärtom. De martyrer som kunde tänka: ”den himmelske Fadern gick en väg av lidande och utgöt blod för min skull. Jag skall gå vilken väg som helst för att återgälda och ge tillbaka äran till honom”, och som sedan döende sa, – Jag är tacksam för detta ärans ögonblick som ger mig möjlighet att ge tillbaka denna nåd, kunde gå in i himmelriket. Sådana människor dog inte för sin egen skull utan för himlens och jordens skull. Om du tänker: ”jag kommer att dö som de för att komma till himlen”, är det att dö för din egen skull. Fallna människor kan aldrig gå in i himlen genom att framhålla sig själva. (41-355, 18.2.1971)

2.5 Helvetet har ingen relation till Guds kärlek

Vad var Fallet för något? Vi har kommit till slutsatsen att vi övertogs av den

mörkaste natten på grund av fallet. Istället för att ta en biljett till himlen tog vi en biljett till helvetet. Låter inte det realistiskt? Vår biljett till himlen förvandlades till en biljett till helvetet på grund av Fallet. (132-82, 20.5.1984)

Vad är helvetet? Helvetet är en plats som inte har någon relation till Guds kärlek, liv eller linje eller ens till Gud själv. (201-97, 11.3.1990)

Helvetet är platsen där du är ensam, där allting är undanflyttat från dig. Du längtar efter allt men det är onåbart. Intuitivt kan du se och känna en enorm sfär av detta universums lycka, men du kan inte flytta dig en tum. Så vad är det jag gör? Jag initierar en rörelse som älskar Gud, himlen och jorden, baserat på ett universellt tankesystem; Principerna. Det är så att från och med nu måste du förbereda den väg du vill slå in på när du går till den andliga världen. Du gör något stort genom att göra sådana förberedelser. (106-308, 13.1.1980)

Den andliga världen är oändlig. Hemlandet som kommer att omfamna oss är så kolossalt. Vår eviga hemstad, den andliga världen, är en enorm stor plats. Tycker du om den andliga världen? Du vet inte hur vidstäckt den är. Du gör den världen till scenen för dina aktiviteter. Först när ditt sinne är globalt och universellt inställt kan det håller steg med den världen. Det är inte möjligt om du är individualistisk. Individualism kan inte anslutas till helheten. Vad finns det för större helvete än det? Det är som

att fånga en örn, låsa in den i en mörk håla där den inte kan röra sig och bara mata den. Örnen är den fågel som symboliserar Amerika, eller hur? Så eländigt det skulle vara att bara leva för att äta det som måste ätas! Är det lycka eller olycka? Det är en tragedi. (247-131, 1.5.1993)

Att begå självmord är den största synden av alla. Det är ett illdåd som förstör universum. En människa som gör det skulle gå till den lägsta nivån i helvetet. (107-36, 20.1.1980)

Har du någonsin tänkt vad som skulle hända om du andades in luften till en tiondel genom dina näsborrar och en tiondel genom munnen? Det skulle vara helvetet. Helvetet är inte någonting annat. Helvetet är, där du inte kan få när du vill få och där du inte kan ge när du vill ge. När du känner att du måste andas in eller ut, se vad som händer om du försöker att kuva det. Hur många minuter kan du stå ut? Hur länge kan du klara dig utan att andas ut när du behöver eller utan att andas in när du vill? Det är helvetet. (112-210, 12.4.1981)

Du kan inte äta utan Guds kärlek i den andliga världen. Du har ingen rätt att äta. Du måste inse att helvetet är en plats där du kan titta på men inte kan äta, och där du vet något men inte kan handla enligt det du vet. Därför måste du veta att bara sådana människor som har förverkligat det väsentliga värdet, som kan förena den andliga och den fysiska världen baserad på Guds kärlek, och som har levt himlens liv på jorden

med ett förenat sinne och kropp, kan ta äganderätten i himmelrikets eviga idealvärld. (91-173, 6.2.1977)

Vad kommer du att göra i den andliga världen? Skulle du tycka om att äta mat? Varför skulle du äta mat där? Du äter med kärleken som grund. Följaktligen kommer en människa som inte har kärlek inte att kunna öppna munnen, även om han skulle vilja äta. Det är en princip. (207-94, 6.2.1977)

Världen befinner sig i kaos. Hur är det med den andliga världen? Eftersom människorna som lever på jorden och går vidare till den andliga världen är förvirrade, kan inte heller den andliga världen vara annat än kaotisk. Om det blir en vana för dig att stjäla kommer du alltid att stjäla något. Följaktligen, när en människa som var en tjuv på jorden går till den andliga världen kommer hon helt naturligt att vilja få saker och ting för intet. Eftersom det är svårt att ha att göra med en sådan person i den andliga världen, skapades helvetet. Gud skapade inte helvetet. Man bygger inte ett hus efter att ha köpt en soptunna. Man handlar soptunnan efter att ha byggt huset. Det är samma sak. Kristna människor förstår inte sådana grundläggande saker. (148-28, 4.10.1986)

Helvetet är som en stor miljöstuga för skräp. Eftersom helvetet inte har någonting att göra med Guds kärlek, kommer hela mänskligheten som har börjat från falsk kärlek att gå till helvetet. Därför går en människa till himlen

som lever med Gud, och vars sinne och kropp, lika mycket som hans maka och barnen, är förenade med Guds kärlek. Guds sinne och kropp är absolut förenade. Om därför man och hustru och alla medlemmar i deras familj kan absolut förena sina sinnen och kroppar och leva tillsammans inför Gud, Subjektet, som hans objekt, skulle de naturligtvis flytta från denna jord till himmelriket i den andliga världen. (274-9, 25.10.1995)

Gud sänder aldrig någon till helvetet. När människor kommer till den andliga världen kommer de till helvetet på grund av sig själva. När människor som lever ett liv i ondska kommer till en plats där godhet råder kan de inte andas. Därför kommer de oundvikligen att söka efter en plats som passar dem. De går till helvetet, till en mörkare plats och säger, – Ah, här är platsen! Det är helvetet. Människor som jag själv kan inte stanna i helvetet, inte ens om man sade åt dem att leva där. Jag skulle inte kunna andas där. Det skulle lukta och smaka fränstötande för mig. Vem är det som skickar människor till helvetet? Det är inte Gud. Man går till helvetet på grund av sig själv. (200-192, 25.2.1990)

Om du kommer till himlen skulle du vara fri att komma och gå som du vill, till och med till helvetet. Skulle du hellre bli en människa som är begränsad i den andliga världen eller en befriad person i en fri himmel och jord? Du måste betrakta personen närmast dig och tänka, Aha, den här människan kommer från himlens tullport! Han är grindvak-

ten. Och sedan måste du tillåta dig att bli tränad av honom så att du kan passera portarna. Du bör tänka, jag måste passera de där portarna. Jag förstår att du är grindvakten. Jag kommer att röra vid ditt hjärta så att du guida mig när jag kommer fram till portarna. (115-58, 28.10.1981)

Helvetet är en plats utan framtid. Himlen är en plats med en framtid, helvetet är utan. Det finns en framtid när du går in i himlen. Var började Fallet? Ni bör alla känna till att Fallet utgick från en plats som inte har någon framtid i den allmänna bemärkelsen: en plats där egot är det enda centret. Att leva för sin egen skull är helvetets sätt. Att leva för andra är vägen till himlen. Det är konceptet för himmel och helvete. (111-11, 11.1.1981)

Låt oss tänka på ballonger. Om man fyller en ballong med vätgas, lyfter den sakta. Den stiger, men begränsat. Först brukar det se ut som om den stiger utan slut. Men det finns en gräns för hur högt den kan stiga. Den stanna på en höjd där den kan finna en balans med sin vikt. Den stannar på samma nivå av atmosfäriskt tryck. Det är likadant i den andliga världen. De som är giriga går nedåt. De är tunga. Av den anledningen är helvetet en plats där tunga saker samlas och kolliderar med varandra. Så är det. (115-186, 15.11.1981)

Anta att en vithyad människa och en mörkhyad människa kommer till den andliga världen. Vad skulle hända om himlens grindvakt som står inför

den vita personen var svart, och himlens grindvakt för den färgade mannen var vit? Skulle de vända om samma väg de kom? Vad skulle de göra då? Om en människa skulle hindras från att inträda och vände om, skulle hon då klänga sig fast vid grindvakten och ropa, – Döda mig, jag förstod inte på den tiden, och be om välsignelse, eller skulle hon springa bort? Den människan skulle uppleva ett levande helvete hundra, ja tusen gånger värre än det lidande hon under sin livstid tillfogade de svarta människorna. Om jag vore Gud skulle jag också ställa sådana vakter vid portarna. (116-108, 27.12.1981)

Du kommer inte att vara fri att gå någonstans i universum. Du kommer inte att ha någonstans att fly. Du kan inte springa bort som du vill. Du måste veta att du är oförmögen att ställa dig utanför sfären av kosmisk lag och ordning. Du måste följa den rätta vägen. Du bör inse att du lever under universums lag vars regler är baserade på standarden av den officiella konstitutionen. Dessa regler inverkar på allting i relation till kärlekens och moralens ordning: familjen, samhället, nationen, världen, kosmos och Gud. Att ge kärlek och att leva för andra är den enda vägen till att uppnå en autonomi som stöds och upprätthålls genom alla de lagar som inkluderar naturlagarna. Medlemmarna i *Unification Church* har inget klart koncept av helvetet. Ni bör veta att helvetet existerar. Ni måste känna till att det finns ett strängt och fruktansvärt helvete om ni inte följer vägen som bär kär-

lekens baner. Visste ni det? Jag hoppas att ni kan stå inför domstolen och vara segerrika. (117-312, 11.4.1982)

När du i den andliga världen brister i disciplinen att hålla ut i att anpassa dig till att praktisera kärlekens ideal, kommer en reaktion emot dig. Ingen säger åt dig att gå till helvetet. (121-173, 24.10.1982)

Termerna privatsak och offentlig angelägenhet är klara. Att vara en offentlig person betyder att leva för det större goda, gör det inte? Att vara privat betyder att sätta själv i främsta rummet. Att leva för sin egen sak leder till helvetet. Att ha ett sinnelag inriktat på allmänhetens bästa leder till himlen. (121-127, 24.10.1982)

Medlemmarna i *Unification Church* är inte utan värde. Vi är inte en enkel grupp som tror att vi kan komma till himlen bara genom att gå till en söndagsgudstjänst med bibeln under armen eller genom att ge några slantar i kollekten. Det är för enkelt folk. Det är ingenting för människor så intensiva som vi. När vi en gång tror på något satsar vi på den hela vägen. Vi sätter vårt liv på spel, till och med när vår partner håller i oss för att hindra oss från att gå, så ivriga är vi. Vi följer trons väg, till och med om det finns en risk att den leder till skilsmässa. (121-70, 24.10.1982)

Anledningen till att ni lider är inte för att finna himlens frihet. Det är för att skapa himlen till och med i helvetet. Även om du skulle gå till helvetet och

handla som en domare, skulle de som tillbringar sin tid i helvetet säga, – Eftersom du gick igenom allt detta kan vi inte anklaga dig! Om en människa i den här världen måste gå ned till en sådan position, eller skulle behöva gå ned från en hög nivå till en lägre, skulle det inte bli stort ståhej då? Hon skulle säga, – Varför skulle jag gå dit! Varför skulle jag gå? Att sänka sig till en lägre ställning är någonting som aldrig skulle hända i ett samhälle av bröder utan kan bara hända inom sfären av föräldrahjärtat. Gud, den Högste, kan gå hela vägen ned till helvetets botten. Det är en förälder – en sann förälder. Han skulle göra det till och med om han skulle skadas i ansiktet eller vad som än hände med hans kropp. (116-115, 27.12.1981)

Om människor säger med elak blick, – ”Du borde inte dricka, dra åt helvete”, är de bara en hop oduglingar. De har inte frid i sinnet. Jag är så trött på dem. När jag hör dem säga, ”det är emot bibeln, Matteus kapitel så och så, du kommer att gå till helvetet” tänker jag verkligen, dessa skurkar! Om det skulle rädda en nation att döda någon, tror ni inte att de skulle skapa en lag som skulle fria den människan som hade dödat för att rädda nationen? Dessa oduglingar! De måste tänka på att... Om det fanns ett pinjetråd i storlek av en näve, med sina rötter fastklämda i en skreva i berget, skulle inte ens en förbipasserande hund stanna för att kissa på det trädet. Han skulle kissa om trädet hade en skugga. Hunden skäms över att kissa, så den går nära någonting när den gör det. Det är

bättre än vad människor gör. Hunden går undan för att kissa, varför? För att den skäms att bli iakttagen av andra. (120-240, 17.10.1982)

Vilket är det största hindret när det gäller att gå in i himlen? Jaget är din störste fiende. Anledningen till att helvetet och den sataniska världen kom till var på grund av medvetandet om jaget. Ärkeängeln tänkte centrerad på sig själv. Han tänkte intensivt på sig själv. Vad är en förrädare? Ni kallar en människa som sätter sig själv före sin nation och före nationens regent för en förrädare! Att stiga fram från en förrädares väg är ett möte med jaget som bas. Det är en väg som leder till helvetet. För människor är det vägen som leder till ruin. Denna grundval som kallas jaget och är centrerad på egot, leder till döden. (122-20, 31.10.1982)

Att vilja få kärlek är en väg till helvetet och tillhör Satans sida. Att vilja ge kärlek är vägen till himlen och tillhör himlens sida. Detta är helt klart. Det finns bara en kärlek av det slaget i världen. Det finns bara ett slags föräldrakärlek. Föräldrakärleken fortsätter att ge till och med när barnet vägrar att ta emot. Trots att hela mänskligheten är fallen är vägen fortfarande kvar genom föräldrakärlek. Eftersom Gud är föräldern stannar den kärleken fortfarande i människorna. (122-234, 14.11.1982)

Vad är din destination? Vart kommer du att gå och var kommer du att leva? Jag kommer att gå till den andliga världen

och stanna vid den högsta punkten för alla slag av kärlek. Precis som det finns en nordpol och en sydpol så finns det en kärlekspol. Hur hårt du än försöker att söka halvvägs, eller hur mycket du än går omkring, du kommer inte att finna mig. Eftersom du inte kan hitta mig, säger du kanske – Reverend Moon gick till helvetet. Skulle det vara lätt att stanna på den högsta punkten? ”Jag kommer inte att frysa ihjäl vid Nordpolen. Jag kommer att vara som ett eldklot av kärlek!” Detta är ett stort ideal och ett storslaget tankesystem. Så allting kommer att vara fulländad. Till och med Gud är inom mig. Världens människor är inom mig. De som säger att de skall ärva kärleken är från min stam! Känner ni er inte förolämpade? (108-182, 28.9.1980)

Om Gud besöker helvetet kommer djävlarerna i helvetet att buga för Honom. De böjer sina huvuden inför Gud. Inte ens Satan kan gå emot absolut kärlek. Om Gud går till helvetet måste helvetet anpassa sig till Honom. Till och med helvetet tillhör Gud. Om Gud går dit måste helvetet öppna alla sina portar. Det här är en enkel punkt, men ni bör veta att den grundläggande regeln för alla var-
 elers relationer fungerar på detta sätt. (125-82, 13.3.1983)

Det finns inga begränsningar i sinnet. När vi tänker på Gud, har inte ens Han några begränsningar i sitt sinne. Följaktligen kan Gud gå vart som helst. Om han vill gå till himlen kan han gå dit. Om Gud vill gå till helvetet, kan han gå dit. Han kan gå vart som helst. Det

betyder att det inte finns några gränser i Guds sinne. (124-184, 15.2.1983)

En människa som går till avrättningsplatsen skulle avsky deras kläder hur vackra de än vore. Men hur fula de än vore skulle kläderna lysa extremt vackert om de var gjorda av din hustrus kärleksfulla händer. Vi kan sluta oss till att allt som är gjort utav kärlekens väsen kommer att välkomnas av Gud, vart det än kommer. Även om det går till helvetet, om det kom dit på grund av kärlek, kan Gud gå och vara där tillsammans med det. Hur skulle det vara om ordet kärlek var fäst vid helvetet för att skapa ett ”kärlekshelvete”? Skulle ni tycka om det? Även om det var helvetet, hur skulle ni tycka om det om det vore kärlekens helvete? De som är i helvetet skulle grimasera, men om ni sa, ”Kärlekens helvete” skulle de skratta, – Ha, ha, ha! Vet ni det? Tror ni inte att de skulle vara så? (129-284, 20.11.1983)

Människor som går till fängelse på grund av den de älskar är inte verkligen i fängelse. De är på en plats som låter dem ge fortsatt ljushet till sin älskade och fördjupa bandet dem emellan. Därför kan sann kärlek styra både Gud på den högsta nivån och helvetet på den lägsta nivån. Kan då denna kärlek bara ges i mänsklighetens värld? Nej. Den är likadan hela den skapade världen igenom: i jorden och i växtriket och djurriket. Alla tycker de om kärlekens sång. När du vaknar på morgonen, tycker du om att höra ljudet av fågelsång när de sjunger kärlekssånger, eller tycker

du om ljudet när de bråkar? Du skulle tycka om att höra deras kärlekssång. Nu förstår du. I detta universum finns inga gränser på platser som kan ha sann kärlek. Det finns inga begränsningar och de som har sann kärlek har vad som behövs för att komma till vilken plats som helst. De har vad som behövs för att ha kontroll över Gud och helvetet. Följaktligen bör du veta att sann kärlek har styrkan att bryta ned barriärer och gå vart som helst. (129-284, 20.11.1983)

Kärleken blev pelaren som lät detta universum komma till. Du bör veta att på samma sätt blev kärleken den pelaren som stöder helvetet. Så svårt det är att ställa någonting tillrätta som blev så här! Till och med om du tvättade dess celler med verkligen kraftigt blekmedel skulle det bli fläckat igenom eftersom dess rot består av kärlek. (133-319, 1.1.1985)

Bara styrkan i sann kärlek kan åstadkomma fullständig enighet. Att tala ord av sann kärlek skulle få Gud att säga, "Mmm..." och till och med Satan i sitt helvete skulle säga, "Mmm...". Och hela världen skulle säga, "Mmm..." Det som förenar allting är kraften av sann kärlek. Finns det någon som kan säga till mig, du misstar dig i det här? (133-311, 1.1.1985)

Vi försöker bygga en linbana mellan den högsta punkt där Gud är och människans värld som är i det djupaste helvetet. Vad är ledningen gjord av? En lina som består av pengar skulle försvinna direkt. Det kan alltså inte bli en lina av pengar. Hur vore det med en lina av kun-

skap? Inte heller en lina som bestod av auktoritet skulle duga. En lina av kärlek som förbinder toppen med botten skulle användas att hänga vagnen i, så att den kan löpa på den linan. (130-35, 11.12.1983)

Vad gör en clown? En clown roar människor och dansar. Även om du inte kan dansa på en sådan plats skulle du åtminstone hålla takten. Gud är inte så knusslig att han skulle säga, O kära nå'n, om du som grundare av *Unification Church* inte kan hålla takten med en clown hamnar du i helvetet. Gud är verkligen förvånande. Guds sinne är inte mindre än hundens klo, eller pinsamt litet som frambenet på en myra. Vi visste inte att han är en så storartad gud, som är så stor att han kan öppna sin mun och andas in all luft i universum och fortfarande ha plats över. (130-87, 26.12.1983)

När vi ser på Guds försyn, tror ni att Gud sänder människorna i den andliga världen till helvetet och bara utför sin försyn för återupprättelsen för dem på jorden? Om Gud är kärlek i den sannaste bemärkelsen, vad skulle vara gränsen för den kärleken? Skulle inte Gud önska att hans frälsningsplan skulle fullbordas till och med om den korsar helvetets gränser? Det är svaret ni skulle få. (121-297, 30.10.1982)

Det mänskliga sinnet är inte som kristall utan som is. All slags skräp och trasiga bitar är tillsammans infrysda. Vi försöker smälta det och bli av med allt skräp och få det att bli en klump av ren

is. Från rent vatten försöker vi forma en isklump som Gud kunde suga på. Men först när du tänker, det finns is som Satan tycker om och is som Gud tycker om; låt oss bli sådan is som Gud tycker om, kan du återupprättas till en isklump som tillhör himlen snarare än en som tillhör helvetet. (109-28, 26.10.1980)

2.6 Vi väljer att gå till himlen eller till helvetet

Du bestämmer själv om du går till himlen eller till helvetet. Jag bestämmer inte. Gud bestämmer inte. Du är den som beslutar. Om du klagar är det helvetet. Om du går med ett tacksamt hjärta till platser där du skulle ha beklagat dig, är det himlen. (96-122, 2.1.1978)

Gud skapade inte helvetet på grund av svartsjuka eller avundsjuka. Eftersom falska människor dök upp, skapade Gud helvetet som ett lager där de kunde hanteras. Köper man en soptunna innan man bygger sitt hus? Till exempel, om du har köpt kål för att göra *kimchi*, men medan du gör det upptäcker du att de yttre bladen har blivit anfrätta av maskar, skulle du kasta kålen i soptunnan. Fallet begicks av mänsklighetens första föräldrar. Därför, för att gottgöra detta och avlägsna synden, måste någon med kvalifikationen av sanna föräldrar komma fram. (20-118, 1.5.1968)

Fram till idag var alla människor som föddes till vår värld ämnade för helvetet, eftersom det inte fanns något villkor för Gud att rädda dem. Det är som om de

vore angripna av insekter eller maskar. Eftersom sådana människor bara är bra som svinfoder eller liknande syfte, kan Gud inte göra annat än att placera dem i helvetet. Helvetet och paradiset existerar. Ur den synvinkeln kan vi verkligen känna att himlen är tom. (135-118, 4.10.1985)

Sedan mänsklighetens födsel och fram till idag har människor föddes ur en fallen linje och det har inte funnits så mycket som ett ögonblick när hela mänskligheten bistod Gud med hela sitt hjärta. Innan Adam och Eva föll växte de i överensstämmelse med skapelsens ideal, men de följde aldrig Gud i ett hjärtas relation. (8-290, 14.2.1960)

Vad är helvetet? Helvetet är en plats som inte föder fram någon relation till Gud eller hans kärlek, liv och linje. Hur stora ansträngningar du än gör eller hur väl du än lyckas i ditt liv på jorden så har den fysiska världen blivit sådan att du inte kan upprätta en förbindelse med himlen, Guds sfär. Detta är den tragedi och bittra situation som vi finner på jorden. (201-97, 11.3.1990)

Vilken är Guds bittra smärta? Den ligger i det faktum att människorna, som var skapade att följa Gud helhjärtade, föll till en ställning där de inte kunde göra det. Med andra ord, Gud som skulle ha biståtts kärleksfullt, lämnades övergiven. Guds djupa smärta är inte att det inte fanns någon som trodde på honom eller kände honom. Himlens och jordens bittra sorg är att ingen bistod

Gud och relaterade till honom i hjärtat.
(8-290, 14.2.1960)

Du måste hata ditt fallna jag. Du bör hata din kropp. Fiendens blod flyter i dina ådrar. Du bör förstå att du inte kan skära av detta med en kniv eller bränna bort det. Du måste inse din ömkansvärda situation: du har blivit en lumpstation som konsumerar och smälter skapelsens ting och du befinner dig i en ställning där du inte kan få Guds beskydd. (214-285, 3.2.1991)

Vad bestämmer delningen mellan himlen och helvetet? Det är inte beslutat genom att känna till eller predika bra över bibeln. Det är bestämt genom resultat och hjärta. Slutligen är gränslinjen mellan himmel och helvetet bestämt genom gränslinjen i hjärtat och gränslinjen i resultaten. (32-231, 19.7.1970)

När du i den andliga världen brister i disciplinen att hålla ut i att anpassa dig till att praktisera kärlekens ideal, kommer en reaktion emot dig. Ingen säger åt dig att gå till helvetet. Därför står det i bibeln, ”Älska din fiende”. Genuin kärlek utövar sitt inflytande på fienden. Om denna kärlek når fienden en gång, två gånger, tre och fyra gånger, kommer fienden med säkerhet att försvinna. Det är för att kärlekens har sådan stor kraft som Jesus sade, ”älska din fiende”. (121-173, 24.10.1982)

När Gud ser mänskligheten dö i helvetet, blir han desperat i att försöka ge oss evigt liv. Först då kommer Guds

ansvar som himlens förälder att vara fullgjort. Om Gud skulle säga, – Usch! Låt mig utradera allt, skulle han inte kunna stå i position av förälder. Därför bekräftar detta logiken i att Gud till och med måste befria helvetet. När en son ser sina föräldrars desperata försök att rädda honom kommer han att säga, – min mor och far har gjort så mycket för mig! Och han skulle ångra sina synder tusentals gånger. Om det fanns en sådan mor och far skulle sonen ångra sig tills hans ben smälte ihop och köttet föll av dem. På grund av föräldrarnas hjärta kan en sådan väg banas. (62-51, 10.9.1972)

Inte ens Satan kan anklaga Gud för sin kärlek att vilja rädda mänskligheten. Det finns ingen regel som förebygger förlåtelse för den som visar ånger genom sina föräldrars kärlek. Helvetet måste också bli befriat genom detta slags hjärta. Det är vägen för ett sant, hängivet barn, är det inte? Därför tror *Unification Church* att den måste befria till och med helvetet. Varför? Det är för att Gud har ett sådant föräldrahjärta. (62-51, 10.9.1972)

Helvetet är en plats där du aldrig kan fly ifrån när du en gång infångats. Trots detta känner du dig inte desperat över det faktum att din mor, din far och dina släktingar går till helvetet. Du tänker bara, det kommer att lösa sig på något sätt. Men låt oss tänka allvarligt på att dina föräldrar verkligen går till helvetet. Den mänskliga naturen är sådan att om dina föräldrar skulle komma i fängelse

skulle du gråta och göra allt möjligt för att få dem frigivna. Så, ännu mera då om du visste att dina söner och döttrar, föräldrar och släktingar, bröder och systrar – som du har himlens förbindelse med – skulle gå till ett evigt fängelse, skulle du bara ta lätt på deras öde? (34-266, 13.9.1970)

Sektion 3 Förhållandet mellan dem i den andliga världen och dem på jorden

3.1 Den andliga världen är uppdelad i goda och onda världar

Människorna som går till den andliga världen blir alla uppdelade. På den andra sidan finns ingen horisontal kommunikation mellan människor från olika grupper. Vertikalt kommunicerar de på ett begränsat sätt. (218-125, 14.7.1991)

Den andliga världen är delad i två, den sataniska världen och Guds värld. Om vi kan bana en väg som gör det möjligt för människor att snabbt flytta från den sataniska andliga världen till Guds värld av godhet, kommer situationen på jorden lösas på ett naturligt sätt. Vad skulle det vara för en väg? Så länge som vi har en speciell metod att kunna överföra alla sataniska individer, familjer, släkter och nationer till den himmelska sidan, är det fullt möjligt. När en sådan tid kommer till den andliga världen kommer detta att återspeglas på jorden. Som ett resultat kommer överföringar av alla slag att ske snabbt och det kommer att visa sig i en stor tillströmning i Guds värld. (134-15, 1.1.1985)

Du kan inte förstå den andliga världens ordentligt utan att se helhetsbilden av hur den utvecklas, handlar och bildar relationer med jordens värld. Den andliga världen kan delas i gott och ont – i två världar. Det är en värld som verkligen existerar, trots att människorna på jorden inte inser det. (134-9, 1.1.1985)

Hittills har den andliga världen utfört talrika andliga arbeten i den religiösa historiens mittström. Dessa mittströmsarbeten skulle ansluta till en viss linje av förbindelser med den fysiska världen. Andliga människor kan inte komma till jorden och utföra sina uppgifter som de vill. De är blockerade i att göra det. Såvida det inte på religionens väg bildas en bro, kan bara några få speciella människor återvända till jorden. Den bästa kombinationen skapades inom Judendomen. När andar kommer ned från den andliga världen, kan huvudfåran inte komma i en rak linje. När olika grupper inom Judendomen var och en gör sina egna speciella offer, flyttar huvudfåran motsvarande fram och tillbaka.

Därför kan ibland dem som kommer ned från den andliga världen bara de som är anslutna till huvudfåran komma ned. Annars kan de inte komma och samarbeta genom processen i återvändande uppståndelse. Slutligen kommer också människorna på jorden att gå till den andliga världen. När de väl är där måste de, om de vill komma ned till nästa generation, följa samma princip. Men bara några få speciella andar kan göra så. (102-29, 19.11.1978)

Det kommer att uppstå fler och fler murar i den andliga världen som gör det mer och mer komplicerat. Nästa generation kommer slutligen alla att gå till den andliga världen. Därigenom blir dessa murar högre och högre. Det finns murar överallt. Vi befinner oss nu i den globala tidsåldern. Föreställ er hur komplicerat det måste vara. Tänk på hur ofta du måste snurra runt, runt för att genom den religiösa mittströmmen i den andliga världen finna en mittströmsindivid på jorden! Så när tiden är inne måste murarna rivas. Vi skapar vägar som kommer ner från och går till den andliga världen. Det är vad *Unification Church* gör. (102-29, 19.11.1978)

I utvecklingen mot Guds ursprungliga värld av ideal – en ideal sfär av godhet, dit ursprungliga människor kan gå – kämpar goda andar på sin väg framåt och onda andar kämpar för att blockera vägen. Den onda andliga världen och den onda världen på jorden står i ständig förbindelse med varandra. De har en oavbruten kommunikation. Goda andar är de som har blivit motarbetade och förföljda i den onda världen. Dessa andar är de som var religiöst troende människor. (134-9, 1.1.1985)

Goda och onda andar kämpar med varandra i den andliga världen. Det pågår en strid där. Striden är den att goda andar försöker att leda onda andar till goda platser medan onda andar gör allt de kan för att hindra goda andar från att stiga upp till platser där godhet råder. Du bör veta att onda andar är för-

bundna med varandra med Satan i centrum och dagens människor på jorden lever under deras dominans. Varför förhåller det sig så? Hela historien igenom gick våra förfäder vidare till den andliga världen, vare sig de var goda eller onda. De goda andarna står på det godas sida, inte för att de är fullkomligt goda ur Guds synvinkel, men för att de har upprättat något fundament av offer på jorden för att skilja sig från sataniskt inflytande. (134-9, 1.1.1985)

Om du går till den andra sidan kommer du att finna mördare, deras offer och all slags människor där. Eftersom det är så drar folk ofta sitt svärd för att få sin revansch. Men många murar blockerar dem. Av den anledningen går onda andar till sina fienders ättlingar och förorsakar plötslig död genom olyckor för att föra dem till den andliga världen. Dessa saker måste bli lösta. För att handskas med detta måste det först vara löst på jorden. Och för att lösa det måste någonting bättre erbjudas. Det kan inte ske utan att erbjuda någonting som är bättre än fiendens död, någonting bättre än det som skapade en sådan fiende. (191-205, 24.6.1989)

Det var tragiskt nog att Jesus dog på korset på jorden, men efter sin död måste han stiga ned till helvetet i tre dagar. Det var ett prov. Döden utgör mänsklighetens största fruktan, men att gå till helvetet innebar den största fruktan för Jesus. Blev Jesus sedan i helvetet fruktans mästare eller lyckans mästare? Jesus gick till helvetet och under tre dagar tvinga-

des han gå igenom eldprovet att övervinna lidande. (34-144, 30.8.1970)

Med vad befrias den andliga världen? Med vilket medel befrias Gud? Komplicerade förhållanden skapades genom människornas förfäder. De skapade kaos i den andliga världen. Därför måste nu ättlingarna kompensera för deras förfäders fel. Om ett barn vill bli en vördnadsfull son eller dotter bör han eller hon betala tillbaka föräldrarnas skulder. Ur det perspektivet bör vi skapa en rörelse som slår ner alla murar som blockerar våra förfäder i den andliga världen. Genom att göra det kommer förfäderna ned och lär dig. Det här låter som en dröm men det är väldigt verkligt. (191-205, 24.6.1989)

3.2 Människornas situation i den andliga världen

Den fysiska världen är Satans bas för aktivitet medan den andliga världen har varit Guds bas för aktivitet. Dessa båda vägar har alltid korsat varandra. Det är ett obestridbart faktum att denna verklighet har stannat kvar som en anledning till stor bitterhet i den himmelska tidsåldern för återupprättelse. Dessa båda vägar borde inte korsas. Den Gudscentrerade sfären av sinnet och kroppens sfär som kan styras centrerad på Gud måste förberedas. Denna standard för den förenade grundvalen kan bara materialiseras på jorden i överensstämmelse med hur den praktiseras inom sfären för det dagliga livet. (45-213, 1.7.1971)

För att *Unification Church* skall kunna åstadkomma enighet i världen måste vi först förena den andliga världen. Känner ni till den världen? Medlemmarna i *Unification Church* bör känna till den andliga världen. Ni måste förena den. Tror ni att det kommer att bli lätt? Utan enighet i den andliga världen kan det inte finnas någon enighet på jorden.

Är inte striderna i dagens värld out hårdliga? De är mycket svåra. Men konflikterna i den andliga världen är ännu svårare än de på jorden. När vi tänker på det bör medlemmarna i *Unification Church* inte tillåta orden ”det är svårt” att komma över deras läppar. (153-556, 18.10.1963)

I processen av sökande efter idealet, vad är det som åstadkommer enighet mellan det andliga och det fysiska? Den andliga världen har en mycket andlig dimension och jorden har en mycket fysisk dimension. Den andliga världen och det jordiska måste byta plats för att bli ett. Det kan inte hända bara genom att hålla fast vid det man har. Först när du ger allt kommer den andra sidan till dig, och först när den andra sidan ger allt till dig kan du gå till den sidan. Du går över till den position som var förlorad. (147-94, 31.8.1986)

För att förbinda den andliga och den fysiska världen i framtiden måste du först vara medveten av en världsåskådning och ett förenat tanke-system, och sedan vara beredd att gå lidandets väg för att bryta igenom på en global skala. När detta sker, kommer den andliga och

den fysiska världen automatiskt att bli ett. Enighet kommer att börja därifrån och riktningen för dess väg kommer att bli bestämd. (29-285, 11.3.1970)

Kan ni förena jorden innan ni förenar den andliga världen. Det kan ni inte. Det är regeln. Av den anledningen drev jag på medlemmarna i *Unification Church* på jorden till dödens käftar och attackerade dem utan nåd. När det händer kan den andliga världen inte annat än hjälpa er. Ju mer du kommer i en eländig situation, desto mera intensivt samlas den andliga världen på sitt eget sätt kring den situationen. När du går ner till en låg plats kommer himlens sfär från 30 miljoner människor av vår ras att visa sig. Denna sfär inkluderar dem som gick till helvetet i det förgångna. (49-109, 9.10.1971)

Denna värld tillhör djävulen. Ni måste söka noga efter djävulens värld och återupprätta den tillbaka till Gud. Ni vet inte när ni kommer att dö, eller hur? Alla dör. Utan att lägga ett fundament på jorden att fritt övervinna dödens dal kan himmelriket på jorden inte skapas. Utan himmelriket på jorden kan himmelriket i den andliga världen inte etableras. Ni bör göra det möjligt att fritt komma tillbaka till jorden efter att ni har gått till den andliga världen. Först då kan ni leva i det himmelska kungadömet på jorden och grunda det himmelska kungadömet i den andliga världen, och leva där. (146-224, 1.7.1986)

Den andliga världen är en värld som överstiger den materiella världen. Den

överstiger kunskapens värld. Eftersom det är en värld som överstiger tid och rum, är det en plats där gårdagens glädje kan bli dagens glädje, och dagens glädje kan bli morgondagens glädje. Ur det perspektivet rör sig den väsentliga världen inte baserad på saker som vi som lever på jorden idag efterfrågar eller värdesätter. Det som är viktigt i den andliga världen är centrum för allting av värde inom livet i den världen. (141-268, 2.3.1968)

Vi måste fullborda vår mission till tre separata tidsepoker. Vi bör befria andarna i den andliga världen, befria människorna som lever i dagens syndfulla värld, och likaså befria kommande generationer från den här världen. Sfären för befrielsen av tre generationer håller på att bildas på det sättet. Det är en kolossal och anmärkningsvärd process. Vad kommer att hända om sådana drömlika saker händer? Era ögon komma att bli vidöppna, er mun kommer att öppnas i överväldigad förundran, era öron kommer att lyssna uppmärksam; men ni kommer sedan att få buga i respekt. (28-201, 11.1.1970)

Den andliga världen är en plats, dit alla som nu lever på jorden, utan undantag, kommer att gå för att stanna, vare sig de tycker om det eller inte. Från barbarerna till de civiliserade samhällen kommer en stor mångfald av människor av alla slag att samlas där, människor som har kommit och gått i historien. Historien har hittills misslyckats med att bli en historia som har fred, lycka och idealet som grund. Vad har hänt männis-

korna i den andliga världen? Hur har de varit styrda? Människorna som har levt på jorden kunde inte plötsligt förändras i den andliga världen. Finns det inte ett talesätt, ”En vana som har bildats i tre-årsåldern fortsätter till åttioårsåldern”? Det är svårt att korrigera din inre karaktär. (141-268, 2.3.1986)

Finns det någonting hos dem i den andliga världen som är mycket annorlunda från dem som har levt på jorden fram till idag? Skulle de plötsligt förändras? Det kan de inte. Man skördas på exakt samma sätt som man har levt i den här världen. Alla de som finns i den andliga världen är när allt kommer omkring bara människor, som har levt på jorden. När vi ser på det på detta sätt, är den andliga världen inte olik den värld där människor lever idag. (141-268, 2.3.1986)

Hur vill du att ditt liv skall fortsätta i den andliga världen? Det är på samma sätt som här; du önskar att vara i en bättre situation imorgon än du är idag. Den vanliga önskan hos människor som lever på jorden är att de önskar att idag kommer att vara bättre än igår och att imorgon kommer att vara bättre än idag.

Oberoende av vem du är, vare sig du kommer från Väst eller Öst, från förfluten tid, nuet eller framtiden, den gemensamma önskan står efter någonting bättre i livet än det närvarande. Detta förändras inte. Alla i den andliga världen är sådana. De hoppas att saker och ting kommer att bli bättre än nuet. De önskar att vara bättre än de var under sina liv på jorden. (141-269, 2.3.1986)

3.3 Den andliga människans fulländning kan bara ske genom människorna på jorden

Eftersom världen hittills har varit Satans värld, har onda människor varit i spetsen när det gäller att styra nationer. Goda människor har dock varit vid den motsatta änden. Hur som helst så kommer änglavärlden till de ättlingar som har förfäder med goda bedrifter, och försöker att samarbeta med dem. Personen de kommer ned till för att samarbeta med är inte någon i en hög ställning. Eftersom det kan vara en människa i en låg position, kan vi inte bara beakta människor på samhällets topp. (286-194, 11.8.1997)

Min situation är en sådan. Efter att tröttsamt har rest runt jorden under mitt liv finns ingenting kvar när jag återvänder hem. Därför är det enda som jag har planterat i människorna ett hjärta av längtan efter mig som växer trots förändringarna av dagar och årstider. Vilken nation jag än gå till, om jag lever där med ett sant hjärta av kärlek och ett hjärta av längtan som grund, kommer änglarna dit och gör sitt arbete. De goda förfäderna kommer att komma ned och göra det till ett spelfält som inte har någon förbindelse med Fallet. De kommer att göra det till en hoppets fyr.

Andarna i den andliga världen kan inte alltid komma till jorden. Ibland de fyra årstiderna finns en som stämmer överens med deras hjärtans dörr. Till och med era vänner har goda och dåliga tider. När deras hjärtas dörr är i

samklang, kommer andar ner till jorden och samarbetar. (283-291, 13.4.1997)

Den huvudsakliga religionen i den andliga världen arbetar inte bara genom israeliternas sfär. Den skiftar och visar sig genom varje nytt steg av försynens förnyelse. Huvudströmsreligionen har arbetat genom återvändande uppståndelse med samarbetet av dessa andar. Men från och med nu kommer era förfäder att förenas med dem som tror på *Unification Church*, eftersom hela auktoriteten i huvudreligionens sfär har blivit utjämnad. Eftersom era förfäder har föddes före er är de som änglarna i himlen som i sin tur skapades först. Eftersom vi står i en liknande position som Adam är den fundamentala regeln den att era förfäder, som naturligt står i en himmelsk position – skall stöda ättlingarna som är i position av Adam och Eva. Det är enkelt.

Men, detta måste förberedas på jorden. Det görs inte i den andliga världen. Du förväntas att renodla ditt hjärtas sfär på jorden. (140-200, 9.2.1986)

I det förgångna begick den ängeln som vakade över Adam och Eva den handling som fick dem att falla, men våra förfäder kommer inte längre att göra något sådant. Ättlingarna är alla söner och döttrar till dessa ärkeänglaförfäder. Eftersom grundvalen är lagd för dina förfäder i den positionen att komma ned och bistå dig, bör du leva på ett sätt som inte kommer att skapa någon bas för dem att anklaga. Detta kommer från principen och från lagen. Lev enligt

Principerna och lagen. Du bör praktisera detta i ditt liv. Om du gör det kommer den andliga världen att hjälpa dig och du kommer med säkerhet att blomstra. Lösningen beror på hur du praktiserar det i ditt liv. (145-116, 30.4.1986)

Eftersom vi möts bör vi komma till en slutsats tillsammans. För vad? För att leva i de omständigheter som Gud längtar efter, centrerad på frågan om Korea kommer att leva eller dö. Detta är vad era förfäder längtar efter, för denna ras; detta är Guds vilja; Detta är längtan av de 40 miljoner människorna i vår nation idag, och det kommer att vara våra efterkommandes längtan.

Om ni misslyckas i ert ansvar vid denna historiska tidpunkt, kommer ni inte att kunna undvika förebråelser från alla era förfäder, från människorna som lever idag och från era framtida ättlingar. Ni är alla i en mer allvarlig situation än någon av era förfäder, mer allvarlig än någon annan människa nu och någon av era efterkommande. Jag lever varje dag med denna filosofi. Eftersom jag lever med en sådan livsfilosofi och kämpar min kamp, hjälper Gud mig. Eftersom detta händer kommer mina vedersakare att försvinna. Det finns inget undantag. De har jagats ut i hörnen. Jag har drivit dem dit och tänkt, det gäller antingen dig eller mig. (138-335, 24.1.1986)

Trots skillnaderna mellan olika kulturella sfärer, om människorna förstår att ursprunget som förbinder livet och förbinder kärleken är ett, är det också viktigt att ha konceptet; Vi är absolut

ett. Konceptet människorna är absolut ett är viktigt. Japaner, koreaner, kineser och västerlänningar har alla samma ursprung. Det finns bara ett ursprung för människorna som lever på jorden idag och de många som är i den andliga världen. Alla dessa på jorden kommer slutligen att gå vidare och vistas i den andliga världen. (192-257, 9.7.1989)

Eftersom helvetets portar är öppnade med en väg som reser sig till den himmelska världen, bör ni bli utbildade... Era föräldrar och förfäder är ärkeänglarna, inte sant? Men de är inte längre de änglar som förorsakar ruin för den himmelska sidan. De tar på sig ängelns mission som leder den fallna världen mot ruin. Ärkeängeln på den himmelska sidan, som i överensstämmelse med lagarna för återupprättelse genom gottgörelse inte längre står i position av att bringa ruin till himlen utan står i motsatt position till det förgångna. Därigenom kommer de att samarbeta med sina ättlingar som motsvarar Adam-gestalter. Sådana fenomen kommer att visa sig när andarna i den andliga världen samarbetar. Därigenom kan dessa andar komma vidare sida vid sida med människorna på jorden. (164-276, 17.5.1987)

För att bli befriade ur sin nuvarande situation kan andliga människor inte undvika smärta utan att gå genom människorna på jorden. Eftersom de inte kan frigöra sig från sina synder söker de alltid efter de platser där de har vistats på jorden. De söker efter sina vänner och släktingar eller sådana som de var för-

bundna med och fortsätter att sända dem signaler. (293-249, 1.6.1988)

När du kommer till den andliga världen måste du kunna komma ned till jorden. Utan att etablera himmelriket på jorden, kan du inte komma ned och bistå dina efterkommande. Det här är ingen omöjlig idé. Det händer bara på detta sätt. Du måste arbeta på det till och med i evigheten. Dina förfäder blev alla tillfångatagna på grund av sin del av ansvaret och gottgörelsebetingelser. Oförmögna att finna sin väg i den andliga världen kom de ned till jorden och betalade gottgörelse igen. Du bör inte följa dem i detta. Om Principerna är sanna kommer ni alla att bli klandervärda. (146-223, 1.7.1986)

Anledningen till att jag driva er till att lida är inte för att jag tycker illa om er utan för att jag vill rädda er. Ni bör inse att allt detta sker för att rädda er. Ni måste förstå och vara tacksamma för att ert lidande är för er egen räddning. Då kommer det himmelska hjärtats värld, hjärtats nya värld att breda ut sig inför er. Detta är tingens ordning. Så, när du en gång äger hjärtats band kan du flyga vart som helst, dag och natt, i överensstämmelse med himlens bud. Om du är besluten att ta ansvar och leda världen som ett lokomotiv, kommer den andliga världen att hjälpa dig. Om du tänker på det här sättet kommer den andliga världen säkert att bistå dig. (96-279, 13.2.1978)

Skulle ni alla tycka om att gå till den andliga världen? Mellan er önskan att gå

till den andliga världen och andliga människors önskan att återvända till jorden, vilken önskan är uppriktigare? Ur Principernas synvinkel bör ni vara mera passionerade, eller skulle den andliga världen vara mera passionerad? Den andliga världen är ärkeängelnas värld, och denna värld är Adam och Evas värld, barnens värld. Barnen bör vara ivrigare än tjänaren, inte tvärtom.

Förväntas ni att hjälpa den andliga världen eller skall den andliga världen hjälpa er? De andliga människorna väntar på att komma till din hjälp, men varför dröjer de? Skulle de hjälpa dig med att bygga himmelriket på jorden eller skulle de hjälpa dig att leva ett komfortabelt liv? De hjälper dig att bygga himmelriket på jorden. (161-227, 15.2.1987)

I den andliga världen finns onda andar, andar i mittposition och goda andar. De lever inom de tre stegen, utformning, tillväxt och fulländning. Genom att de relaterar till fulländningen av den tredje sjuårskursen kommer en väg att skapas som gör det möjligt för goda andar att kommunicera med jorden. Det är oundvikligt. Eftersom sfärerna för utformning och tillväxt ligger inom Satans valde har de onda andarna inom territoriet för ont inflytande spelat en ledande roll och onda människor har dominerat hela världen. Från och med nu kommer andarna att börja vara omflyttade. Den andliga världen kommer ner vid denna tid för omflyttning, där de onda andarna kommer ned först. Denna tid av förändring är den tid då det gäller att gå över tillväxtsteget halv-

vägs i den andliga världen och beträda den goda andliga världens sfär.

Vid tiden för omvandling kommer de goda andarna att gå uppåt tillsammans med goda människor och de onda andarna kommer att gå neråt med onda människor. Fram till denna tid var gott och ont i förvirring, där var och en ersatte den andre genom att gå upp och ned. Men min synpunkt är den, att från och med nu kommer vi att gå in i tidsåldern av en ny dimension, där gott och ont kan fullständigt skiljas åt. (75-193, 5.1.1975)

Frågan är om ni har den hjärtats standard som kan mobilisera dem i den andliga världen som inte är kända av mänskligheten, och få dem att vittna. Den andliga världen ropar efter denna standard. Eftersom den världen känner till Gods hjärta, är andar mobiliserade för att hjälpa till i andliga angelägenheter som rör förverkligandet av det himmelska idealet, såvida en människa på jorden uttrycker en sådan bön. Anledningen till att andar inte kan komma ned till jorden är för att jorden har blivit till en mur av klagan och bitterhet. (4-60, 2.3.1958)

Nu bör du be: ”I överensstämmelse med Sanne Fars ord, snälla andar var goda och led era onda ättlingar på jorden till himlen genom er effektfulla omfamning.” En tidsålder kommer då sådana befallningar kommer att bli möjliga. Vi lever i Adams tidsålder och sfär, och andar lever i änglarnas sfär. På grund av principen och lagen att änglar måste assistera Adam, kommer vi snabbt till

slutsatsen att de skulle vara tvungna att hjälpa. (89-113, 4.10.1976)

Du bör stiga upp tidigt på morgonen och be under tårar för ditt grannskap, för ditt ansvarsområde. Sådan är hjärtats väg och vägen att knyta ett andligt band till den andliga världen. Du bör känna att när Gud ser på detta grannskap, kan han inte annat än gråta tårar, eftersom alla människor där är destinerade för helvetet. Och du själv skulle känna att du gråter tårar för Guds skull, känna att du bara måste gråta. När en kraftfull resonans börjar som förmår dig att fälla tårar på grund av Guds hjärta, kommer hela den andliga världen att mobiliseras. (96-282, 13.2.1978)

Du bör vittna också när det inte går bra. Det är som att kasta stenar i sjön. Du fortsätter oförtrutet tills stenarna fyller sjön och bildar ett berg. Därigenom växer du i hjärtat. Även om kroppen inte förändras, väger ditt hjärta. (96-282, 13.2.1978)

Den sextusenåriga historien har varit en historia att söka efter en Adam, och en historia att återskapa Adam. Därför bör du följa mig. Eva kan inte skapas utan Adam. Därför måste Gud skapa en man, Adam. I det syftet måste kött och blod från otaliga människor, som har trätt fram i Guds försyn för återupprättelsen, användas som råmaterial.

Hatet och fientligheten från miljontals människor i den andliga världen måste klumpas ihop på denna plats. När den påtaglige Adam gestalten slutligen

träder fram kan bara de martyrer som har utgjutit sitt blod och dött under svår förföljelse vara säkra på att deras liv var värdefullt. Fastän de är i den andliga världen kan de bara få befrielse genom att ansluta sig till den påtagliga Adam-personen på jorden. Så fungerar det. Det här bör inte vara bara ett vagt koncept. Frågan gäller hur vi verkligen kan göra detta påtagligt. (29-271, 11.3.1970)

Vi bör röra oss framåt, oberoende av vad andra gör vid sidan om oss, om de äter eller vilar. Framför oss går tusentals ständigt framåt. Om du kämpar och gör stora ansträngningar att gå framåt, och obevekligen drar i repet, så kommer andra människor också att hålla repet för dig. Under tiden kommer du också att märka att många människor faller av från repet. Det är som en maratontävling. Där kommer att finnas första och andra placeringar. Så har historien varit.

I tusentals år och fram till vår tid har oräkneliga andliga människor klängt sig fast vid detta rep. När du intar den högsta positionen och går vidare till nästa värld, om du då tar kontakt med vinschen och lindar upp repet fullständigt, kommer både den andliga och den fysiska världen att vara återupprättade. (32-145, 5.7.1970)

3.4 Samarbete från den andliga världen

Eftersom den andliga världen nu har kommit extremt nära, har den tidsaldern kommit då goda andar kommer

att slå sig ner på jorden. De kommer att leva här. Fram till idag har Satan och onda andar delat upp vår jord och tagit kontroll över den. Men nu kommer de goda andarna att ta över jorden och ansvara för den. För att det skall kunna ske måste medlemmarna i *Unification Church* utgjuta tårar, svett och blod och vara hängivna. Ni bör be med glödande hjärtan, djupare än den hängivenhet med vilka kristna har bett och med större tro än muslimer, buddister och människor från alla andra religioner. Ni bör be och säga, ”Eftersom den substantiella grundvalen har blivit återupprättat på jorden genom alla era andar, kommer *Unification Church* att gå framåt genom alla sfärer i den andliga världen, baserat på detta andliga fundament!”. (169-10, 1.10.1987)

Vet ni om att människorna i den andliga världen bara kan bli räddade genom er? Därför, om du lever för dem som har gått till den andliga världen kommer välsignelserna från den världen till dig. Om du kan bli en sådan människa som kan leva och offra gottgörelse och ånger för den andliga världen, så kommer den ned och är tillsammans med dig. Hela den andliga världen rör sig med dig i centrum. Du måste veta att gottgörelse och ånger är så viktiga. (125-52, 1.3.1983)

Eftersom det inte finns någon begränsning där, är territoriet av den andliga världen ändlöst. Men vart du än går i den andliga världen kommer andarna till dig och säger, – jag hjälpte dig. När du var ledare på den och den platsen var

jag där för att hjälpa dig. Dessa andar är alla dina vänner. De kommer att bli dina kamrater som befinner sig i samma gudomliga tidsålder. Som jag har förklarat, den andliga världen måste mobiliseras. Hur kan himlen skapas utan att mobilisera den andliga världen?

Himlen skall börja med de sanna föräldrarna, inte med fallna föräldrar. Precis som änglavärlden hjälpte till vid tiden för Adams skapelse bör den andliga världen nu återvända till jorden och hjälpa till med återskapelsen. Utan det är det inte möjligt att bygga himmelriket på jorden. Är inte det Principen för återupprättelse? Det kommer allmänt att bli erkänt som sant när det blir synligt som resultat. Hur tillfreds kommer inte den andliga världen att bli med mig då! (162-114, 30.3.1987)

Om du går framåt med en stark övertygelse kommer dina förfäder ner och håller tillbaka och lamslå din mor eller andra släktingar som går emot oss och hindrar dem från att öppna munnen. Förfäderna skulle säga, – Lyssna på mig! Varför är det så? Det är för att de fallna onda andarna har dragit sig tillbaka och du står med Sanna Föräldrar på fundamentet att ha knuffat bort Satan från den globala nivån. Sanna Föräldrar är förbundna med den nationella nivån, och med ditt ursprungliga släktfundament som grund kan du relatera till föräldraren inom godhetens sfär. Alltså, de onda andarna har retirerat och alla dina förfäder från den andliga världens ärkeängels sida kommer att samarbeta med dig. (184-91, 19.3.19989)

Också dina förfäder i den andliga världen brukar titta ner och vilja komma till jorden med längtan att hjälpa sina ättlingar som de är stolta över. Det är därför som dina förfäder kommer ner för att vara med dig. Detta är religionens sfär, baserad på stammar eller släkten, som överstiger trossamfund. Förstår ni? Era förfäder vill följa er medan de ger er sin tillit och kärlek. Därför vill de hängivet hjälpa er. (189-278, 1.5.1989)

När människor som har kommit till *Unification Church* ber i dessa dagar, brukar deras förfäder visa sig inom en vecka och lära dem allt. Vi har kommit till ett sådant läge. Det betyder att religionerna hittills har banat väg för en global domän och förberett marken för den vertikala andliga vägen genom hjärtats förbindelse. *Unification*-rörelsen har breddat den horisontala fysiska domänen till en global nivå, och förbundit den med jordens alla hörn. Därför har det blivit en tidsålder där förfäderna i den andliga världen slutligen kan komma ned till jorden och hjälpa sin släkt. Hemkyrkan är denna globala domäns minimerade grundval.

Vad händer då med de goda andarna? Tidigare kom de, erbjöd sin hjälp och återvände. Men nu kommer de att slå sig ner på jorden. En sådan tid kommer. De bosätter sig här, förstår ni? När jag säger, *jeongjoo* (bosätta) talar jag inte om min hemstad Jeongju. Jag säger att vi har kommit till en tidsålder då de goda andarna i den andliga världen slutligen kan slå sig ner och leva på jorden. Ni har kommit med i *Unification Church*,

involvera er alltså i kyrkans aktiviteter. Era goda förfäder kommer att leva med er och hjälpa er. Därför är det möjligt att återupprätta er släkt. (163-301, 1.5.1987)

Trots att vi har gått in i en global tidsålder har ni fortfarande en individuell ställning som är förbunden med de mest högtstående helgonen i den andliga världen. Därför, om du är en människa som har ett liknande sinnelag och som har en standard av hjärta som dessa, kan du arva det andliga fundament som gör det möjligt för dig att få oändlig mycket hjälp, var du än är och närhelst du behöver den. Därför, med de aktiviteter *Unification Church* bedriver på jorden i dag, har de andliga patrioterna från varje nation byggt ett skyddat fundament i den andliga världen och har nu kommit ned och bosatt sig på jorden.

När du tänker på tidigare militära aktioner, har inte hundratusentals fler människor dött än en nations befolkning, i försöken att försvara sitt land? De har nu kommit till jorden för att sätta upp tält och väntar på att verksamheten skall öppnas. Därför skulle alla missionärer initiera en national rörelse, en total mobilisering, och vara redo att göra uppoffringar som representant för både den fysiska och den andliga världen. Ändarna kommer alla att komma till deras hjälp så fort ordern för frammarsch har givits. (162-108, 30.3.1987)

Eftersom religionerna har misslyckats hittills med att förbinda den andliga och den fysiska världen med varandra, har det bara varit möjligt att kontakta

den andliga världen genom att vara i harmoni med dess vertikala rytm och våglängd, genom att offra andlig hängivenhet. Men nu har vi gått in i själva radiostationen. Vi står på en plats som liknar en diafragma, som inte är själva vågen utan vågornas överförare. Genom att välja en frekvens vid tio, ettusen, eller en mycket kort våglängd, kan man sända ut elektriska vågor från olika våglängder.

Eftersom du har en radiostation, när ni säger, låt alla mina förfäder från den andliga världen komma ner och hjälpa mig, jag behöver det slags vibration och resonans, kommer de genast ned... Du kan dra individer och familjer till dig bara genom att ropa på dem. Förfäderna kan flytta och komma ner nu, när jorden har blivit som ett fotstöd som tillåter dem att ansluta till sfärerna från slakten, folk, och värld.

När detta fenomen uppstår, kommer din kropp, som har försökt att gå i en riktning, ofrivilligt att snurra runt och bli dragen bakåt. Eftersom du skulle vara omedveten om att du är infångad när andarna kommer och hålla fast dig och leder dig, kommer du bli dragen iväg och inte bli klokare. Du skulle känna det som om du gick av egen vilja. Tror du på det här? Det är inte tom teori. Det är logiskt. (162-102, 30.3.1987)

När *Unification Church* rör sig, kommer Mohammed till dess hjälp, tillsammans med alla representanter för konfucianism och buddhism. Till och med Gud kommer till dess stöd. Därför bör ni vara stolta över det faktum att ni rör

er mitt i samverkan av hela den andliga sfären, eftersom ni representerar mänskligheten, den andliga världen och Gud. (162-15, 15.3.1987)

De fullkomliga föräldrarna kan i sin position inte ta emot samarbete med den fallna andliga världen. Det är anledningen till att den andliga världen inte kunde stödja och samarbeta med Sanna Föräldrar hittills. Är det inte så det ursprungligen förhöll sig med Principerna? Positionen fullkomligblivna föräldrar skulle stödas av Gud och den icke-fallna ärkeängeln. Hur oräkneligt många än andarna inom den sataniska sfären är, de står i en position som hindrar dem från att assistera Sanna Föräldrar. Eftersom de andar som är i den andliga världen nu inte har blivit födda av Sanna Föräldrar utan av falska föräldrar, kan de inte assistera Sanna Föräldrar.

Genom att gottgöra alla ärkeängelnas fel, kan de stöda så mycket de vill i position av barn, det betyder att positionen av Adam och Eva fortfarande håller på att växa. På det viset, genom samarbetet av den andliga världen, kommer den fallna världen i en nära framtid gradvist att krympa och kollapsa. (146-312, 20.7.1986)

3.5 Ateister är som vandrande andar

Ni alla, vet ni hur gigantisk den andliga världen är? Har ni någonsin föreställt er hur stor den världens befolkning kunde vara? Enligt en spiritualists

utsago har han beräknat att där finns omkring 3 320 andar för varje levande människa. Om det antalet skulle vara på vår sida skulle vi då förlora eller vinna kampen mot den sataniska världen?

(86-193, 28.3.1976)

När man betänker att människor inte lever längre än hundra år, är det ca femtio miljoner från en befolkningmängd av fem miljarder människor som går vidare till den andliga världen varje år. Vad kan vi göra för dem som går till helvetet? Gud önskar att vi skörda över till hans sida det som Satan har sått. Vad skulle hända om detta skulle ständigt bli fördröjt? Hittills, under de gångna fyrtio åren, har hur många gått till helvetet? Miljarder människor har gått till helvetet. Detta är alvarligt. Om du kommer till den andliga världen kommer de att säga, – När du levde på jorden uppfyllde du inte ditt ansvar för oss, eller hur? Hur förväntas du då att svara dem? Du bör åtminstone göra det i ditt sinne. När du talar till dem, åtminstone i ditt sinne, och fortsätter med beslutsamheten att ta ansvar för framtiden, kommer de att säga, – Du är en fantastisk människa. Du brydde dig om oss. (205-355, 2.10.1990)

60 000 människor dör varje dag. Eftersom tjugo miljoner dör av hunger varje år nu, dör 60 000 människor på en enda dag. När föräldrarna, bröder och systrar, och barnen till de döende ser dem slits deras hjärtan sönder av smärta och de är fyllda med tårar. Om de människor som man refererar till som Sanna

Föräldrar inte tycker synd om dem och förbereder för deras räddning, kommer Sanna Föräldrar att bli anklagade av deras samtida på jorden. (205-355, 2.10.1990)

De som är mer ömkansvärda än svältande människor är de som förnekar Gud. Det är så, eftersom de som svälter kommer att få en given nivå i den andra världen, i överensstämmelse med meriterna från deras goda avsikter, men ateister kommer inte att ha någon ställning eftersom de förnekar den andliga världen. De vandrar omkring i den andliga världen likt moln. De blir vandrande andar. Precis som moln samlas och producerar regn, kommer de tillsammans och skapar onda influenser. De går alla till helvetet och tillfogas smärta där. Eftersom jag vet allt detta alltför väl måste jag rädda dem, och det är därför som jag gör detta arbete. (205-355, 2.10.1990)

Sektion 4 Våra förfäder och vi själva

4.1 Vi är frukten av våra förfäder

Ni alla är de historiska reinkarnationerna av era förfäder och har deras ansikten. Hur långt tillbaka går historien? Det är känt att den är hundratusentals år gammal. Historiens långa kurs var slutligen den att skapa en människa, dig. För att skapa en sådan människa, till exempel från familjen Kim, kom och gick oräkneliga förfäder. Alltså är vi den mänskliga historiens frukter. (46-155, 13.8.197)

När jag ser någons ansikte brukar jag kunna säga om han eller hon har goda eller dåliga förfäder. En del människor har goda förfäder och får välsignelser medan andra har dåliga förfäder och lider hela tiden. Sådana människor kommer att lida förskräckligt när de vittnar i sina missionsfält. (37-144, 23.12.1970)

Om du håller steg med *Unification Church* genom en principiell standard, kommer goda andar och förfäder i den andliga världen som brukar samarbeta med nationens lycka att arbeta för dig. Till det yttre må du verka utan tur med ett platt ansikte och små öron, men den andliga världen ser dig som ett lyckligt barn. Dina förfäder tio generationer tillbaka är speciellt angelägna, eftersom återupprättelsens historia förverkligas baserad på tio generationer. Men när en ond ättling dyker upp kommer förfäder från tio generationer att döma honom, – Hallå där! Du kommer att förstöra oss! (14-20, 19.4.1964)

Precis som goda förfäders andar på Jesu tid kunde stiga upp från nivån av formandar till livsandar i den andliga världen, har era förfäder kommit till den sfär som ger dem det speciella privilegiet att återvända till jorden genom er. När ni förstår detta och blir del av det segerrika fundamentet, står ni i en position att ha skapat liv. Därför kommer era förfäder att vilja hjälpa er. På detta sätt bör du utgöra den bas genom vilken dina förfäder från tusentals generationer kan återvända. (14-22, 19.4.1964)

När du går till den andliga världen kommer du att möta oräkneliga helgon och förfäder och prata med dem. De kommer att fråga dig, varifrån kommer du? Från vilken del av världen? Vilket land? Var någonstans? Och de kommer att minnas förgången tid medan de pratar med dig. Delar inte också vänner tidigare upplevelser och berättelser med varandra när de möts? När du kommer till den andliga världen kommer du att möta din farfarsfar och tusentals och åter tusentals av dina förfäder. Skulle du känna dig förolämpad om de ohövligt sa till dig, – Din odåga! Hur var ditt liv? Fundera på det. (148-321, 26.10.1986)

Nu måste våra förfäder hjälpa oss för att få välsignelser. Ju mera de motarbetar desto djupare faller de i en avgrund. Himmelsk lycka förändras snabbt. I framtiden kommer de att högljutt kräva att få ha en bild av mig att hänga upp i var och ett av sina hus. De kommer att mana er från den andliga världen. Därför kommer alla som hissar kyrkans fana, hänger upp min bild och hälsa inför den varje dag, att lyckas med arbetet att återupprätta sina förfäder. (208-154, 17.11.1990)

Ända tills nu har människor som kommunicerade med andar som har en låg nivå sagt åt er att inte gå till *Unification Church*. Men du har sådana människor som Buddha, Jesus och Konfucius, som fått människorna att gå till *Unification Church*, annars kommer de att dömas genom himlens lag.

Varför? Det är för att den religion som jag lär ut är föräldrarnas religion. (208-154, 17.11.1990)

Ni måste kunna säga, – Genom Sanna Föräldrar har vi blivit förfäder som kan nedärva en ny linje och bli en väl-signad släkt som för med sig befrielse! Vår släkt kommer att tillhöra Guds eviga oföränderliga hus och stam. Då kommer ni att vara för evigt separerade från Satan. Därför tillåter *Unification Church* att vi hedrar förfäderna.

Tillåter kristendomen er att utföra ceremonier för era förfäder? *Unification Church* skulle fortsätta och etablera denna tradition. Det här är inte en sekulär tradition. Genom att bistå den himmelska Föräldern, det himmelska kungadömet, och de himmelska förfäderna, kommer en kunglig domän att uppstå. Ett område, där vi för evigt kan vara närvarande i sfären för släktmessias som en del av huvudströmlinjen, och ge vidare sättet av uppvakning till framgångsrika generationer. Det kommer att vara en nation där vi kan bistå Kungen och sjunga lovsånger för det eviga styret av fred och framgång. Ni, din mor, far, familj och släkt, kan gå direkt till himlen först efter att ha levt i en sådan nation. (220-221, 19.10.1991)

Om du ber och anknyter till den andliga världen skulle du veta att andarna arbetar mycket hårt för att föra sina ättlingar närmare himlen. Men här på jorden talar människorna ibland illa om sina förfäder och försöker att leva bra på egen hand. (22-338, 11.5.1969)

För att bli befriade ur sin nuvarande situation kan andliga människor inte undvika smärta utan att gå igenom människorna på jorden. Eftersom de inte kan bli befriade från sina synder, söker de alltid efter sin levnadsplats på jorden. De söker efter sin släkt eller efter sådana som står i förbindelse med dem och fortsätter att sända signaler till dem. (293-249, 1.6.1998)

4.2 Förfädernas räddning kommer från dem som lever på jorden

När du lämnar efter dig en kärlek som är större än dina anfäder i huset där du och dina förfäder har fötts och har levt, kommer himlen att se kärlekens glans lysa även framöver. Med hundra-tusende, ja, miljontals volt kommer ljuset att lysa vidare. Detta ljus stiger upp till dina förfäder. Det går till den andliga världen, till det himmelska kungadömet och Gud. Detta kungadöme är vårt ursprungliga hemland. Är inte Gud vår ursprunglige Fader? (213-190, 20.1.1991)

Alla dina förfäder i den andliga världen observerar ditt sätt att leva. Det finns ingenstans att gömma sig. De iakt-tar allting. När du kommer till den andliga världen kan du se genom väggar och till och med genom hela jorden. Vi ska gå och leva i en sådan värld för evigt.

Eftersom vi skapades som Guds kärleksobjekt, behöver Gud i all evighet en varelse som blir ett objekt för hans eviga kärlek. Precis som Gud är evig är vi eviga. Utan att vara en kärlekens partner finns det inget evigt liv. (213-196, 20.1.1991)

Den andliga världen ligger i dina händer; dina släktingar är i dina händer – inte bara dina släktingar utan också ditt land ligger i dina händer; till och med uppgiften att sätta den rätta traditionen för dina efterkommande ligger i dina händer. Du bör alltid hålla detta i minnet. Huruvida du, som ensam människa, åstadkommer detta eller inte, kommer att vara avgörande för om dina förfäder och släktingar kommer att bli befriade och om dina ättlingar kan vara befrielsens utvalda folk. (66-76, 17.3.1973)

Du bör alltid tänka att du representerar tre tidsåldrar. Av den anledningen måste du förstå att den andliga världen är i dina händer och att dina förfäder är beroende av din barmhärtighet. Om vi sammantar det förflutna, nuet och framtiden och lägger samman de fysiska och andliga sfärerna, och leder dem, kommer de att rusa till dig. Den missionen bör vi slutföra. (66-76, 17.3.1973)

Världen håller nu snabbt på att förändras. Många onda människor dör i olyckor. Plötsligt är de döda. Nu finns det ingen gottgörelse. En tidsepok har kommit då domarbeslut och straff utförs genast. Ni måste städa upp era handlingar. Vem gör detta? Djävulen delar inte ut vår gottgörelse. Det tar era egna förfäder hand om. Standarden för den Välsignelse som jag nu har givit er är lika för alla. Om du faller av från den standarden... när du går till den andliga världen får den standarden inte gå förlorad. Eftersom du måste stå i en bestämd andlig position bör du tas till den andliga vär-

den för att förhindra att du förlorar den standarden. En sådan tid kommer. Dina förfäder kommer att ge dig både sjukdomen och medicinen. De kommer att säga, – Vårda Sanna Föräldrars anseende! (301-164, 25.4.1999)

Du bör ta emot dina förfäders samarbete med ett glödande hjärta, större än himmel och jord. Allt förlöper på detta sätt. Tre generationer är inbegripna. Dina förfäder är den första generationen, du är den andra generationen och dina barn är den tredje generationen. Du måste binda dem samman med ett glödande hjärta så att dina efterkommande, den tredje generationen – på jorden – som är födda på nytt, kan förenas med dina föräldrar och även förfäder i himlen. Är det inte så? (302-39, 18.5.1999)

Dina förfäder i den andliga världen brukar se ner och vilja komma, i en önskan att hjälpa sina ättlingar som de är stolta över. Det är därför som många av era förfäder kommer ner till er. Detta är religionens sfär som är baserad på de stammar som överstiger de olika samfundet. Förstår du? Dina förfäder vill följa dig medan de sätter sin tillit och sin kärlek till dig. Därför vill de ge sig hän åt att bistå dig. (189-278, 1.5.1989)

För att min mor skulle kunna komma ned till jorden och hjälpa till kunde hon bara komma efter att ha uppnått den rätta positionen som min mor. Därför har hon kommit nu. Återupprättelse kan ske på grund av er. Till och med era förfäder har fått frälsning genom er. Därför öns-

kar de att aktivt stödja er. Arbeta därför hårt i ert lokala område, utan vila. (179-25, 15.6.1986)

En järnhård regel som du måste känna till är att du måste göra mer än någon lojal tjänare, patriot, vörndadsfull son/dotter eller präst har gjort som har levt i ditt område. Om du gör större ansträngningar än de gjorde kommer de alla att hjälpa dig. Det är villkoret. Om du gör det kommer du att stå på en plats ovanför den sfär där Satan kan anklaga. Därför kommer Satan inte att motarbeta dig och dina förfäder kommer med stöd från den andliga världen att visa sig för din familj och släkt och andligen knuffa dem till att gå med i *Unification Church*. Det som händer är att din farfar kommer för att assistera dig och går och vittnar för dig. (179-17, 15.6.1986)

När du sitter på toaletten säger den andliga världen till dig, – Hej, du bör göra så här idag, och de lär dig hela programmet. Så underbara saker händer verkligen. Därför händer det att när du går på gatorna att i många fall människor andligen har blivit kontaktat i förväg när de slutligen möter dig. Därför bör du värva den andliga världens stöd. Du behöver stödet från den andliga världen.

Dina förfäder kommer nu att samarbeta med dig. I den icke-fallna sfärens värld skulle Adams fullkomlighet ha uppnåtts genom att änglar skyddade honom, fostrade honom och ledde honom till Välsignelsen. Genom att få den andliga världen att uppfylla sin

ursprungliga mission, kommer ärkeängelnns sfär i den andliga världen att återupprättas, och genom detta kommer den jordiska sfären att bli återupprättad. Ärkeängeln förorsakade Fallet, inte sant? Därför kommer dina förfäder och handlar som den goda ärkeängeln. Därigenom står du i position av icke-fallen Adam och kan komma innanför sfären av Guds hjärta. Eftersom du går denna väg omsluten av dina förfäders samarbete, tillhör detta inte den fallna sfären. Det står i den segerrika sfären av det ursprungliga hjärtat och marscherar mot frälsningens sfär.

På det här sättet kan du gå direkt till himlen. Allt det här stämmer överens med Principen för återupprättelse genom gottgörelse. Det finns ingenting oklart i detta. (178-133, 1.6.1988)

Den andliga världen kommer att bistå dig. De kommer att samla dina släktingar och alla som står er nära och föra dem till dig. På det viset kommer de andar från den andliga världen som är inriktade på Gud ner och omger dig som står i position av Adam. Eftersom dina goda förfäder kommer att vara omkring dig kommer de att skapa en sfär där ondskan och Satan inte kan komma in. Med den standarden som grundval kommer du så att ärva positionen av sann förfäder genom hjärtats band. Eftersom det har blivit som ett nyligen planterat fundament med ditt hjärtas standard som centrum, kommer alla farfäder/morfäder och farmödrar/mormödrar bland dina släktingar att vilja buga inför dig. (177-75, 15.5.1899)

Nu kommer dina förfäder att stödja dig. Tidigare utnyttjade onda förfäder sina ättlingar, men nu är tiden inne då goda förfäder kommer ner och handlar. Därför måste du bära korset. Det måste finnas någon som är villig att bära korset och betala gottgörelse för slakten, samhället, nationen och världen. Nationens och rasens hopp bör vara införlivade i försynens tidsålder för det världsomfattande idealet, men hittills kunde förfädernas andar inte stå i en hög position för inflytande och hölls fångna i de lägre sfärerna.

Om du bär korset och kämpar för det allmänna bästa på världsnivå, kan allting snabbt komma att återupprättas på grund av dig. Då kan ett fundament läggas av dem som lever på jorden för att rädda alla förfäder på samma sätt, tvärsöver generationerna. Det här är det enda sättet som din släkt kan befrias på. Förstår du vad det är jag säger? (172-253, 23.1.1988)

Ur ett jordiskt perspektiv kommer alla dina förfäder och bygga en bro. Eftersom dina förfäder befinner sig i ärkeängeln position samarbetar de vid återskapelsen och har upphöjts enligt sitt förbund med Sanna Föräldrars kärlek. Sedan till och med helvetets portar har öppnats till den väg som reser sig mot den himmelska världen, bör du få utbildning och ...

Dina föräldrar och förfäder är ärkeänglarna, eller hur? Men de är inte längre de änglar som ger förstörelse till den himlens sida. De tar på sig ängeln mission som för ruin till den fallna världen.

Det är ärkeängeln på himlens sida, som enligt lagen om återupprättelse genom gottgörelse står i motsatt position till det förflutna.

Därför kommer de att samarbeta med sina ättlingar och Adam liknande figurer. Sådana fenomen kommer att visa sig när andarna i den andliga världen samarbetar och kan återupprättas tillsammans med människorna på jorden. (164-276, 17.5.1987)

Goda andar och alla dina förfäder kommer ner och hjälper dig. Det kommer inte länge att finnas tillfällen då du måste vara nervös för människor som motarbetar *Unification Church*. Nu är det så att, till och med om hela världen skapar oro, kommer ditt sinne att vara lugnt. Ditt inre kommer inte att skaka. Den tiden har redan kommit. Den onda andliga atmosfären kan inte röra vid oss.

När du ser noga på goda förfädernas ättlingar, har de ett sådant hjärta att de tycker om att få dig att komma till deras hem, och när du gör det, vill de ge dig någonting dyrbart. Du kanske inte är medveten om det, men när dina förfäder samarbetar och får dig att handla genom deras känsla att hjälpa en behövande, så har de fördel av det. Du själv kan också utvecklas genom det. I överensstämmelse med principen för samarbete mellan änglarnas värld och Adams sfär kommer era förfäder från änglarnas sfär i denna återskapelsens tidsålder att stödja er, som är Adams ättlingar. Genom samarbete med processen för återskapelsen kan de i viss

mån växa upp i närvaron av Guds vilja.
(164-308, 17.5.1987)

Trots att din farmor och farfar har dött kan de bli levande på grund av dig. Din mor och far kan komma levande till dig. På grund av sann kärlek och med sann kärlek som bas kan din farmor dyka upp när du säger, – lev! Och hon kan fråga, – Vad vill du? Och du kan möta dina farföräldrar och föräldrarna som har dött. Du ska veta att en sådan väg finns genom sann kärlek. Din farmor och farfar och alla dina förfäder finns i den andliga världen. Men när du säger, – Jag har detta svåra problem. Hjälp mig, så kommer de genast för att lösa det för dig. Du går in i en sådan tidsålder. De kommer att instruera dig. Gud är vår anfader och vi är hans barnbarn. Därför, när du säger, – Snälla, låt det vara så som jag ber om, kommer Gud att svara ja. Han kommer inte att säga nej. Allting kommer att bli helt riktigt för Gud. (162-143, 5.4.1987)

Andarna i den andliga världen mobiliserar på många sätt för att få hjälp från människorna på jorden och komma ned till sina ättlingar. Men eftersom deras ättlingar inte vet hur de skall lösa situationen, håller deras familjesituationer på att gå snett, vägen blir svår, och andra problem upprepas. De andar som är upplyfta genom hjälpen från människorna på jorden flyttar till en bättre position än den nuvarande. På det sättet blir deras liv bekvämt och livet för deras ättlingar på jorden blir också fridfullt.
(292-287, 27.4.1998)

4.3 Välsignade familjer och att ära förfäderna

Unification Church tillåter att man vördar förfäderna och ni bör fortsätta i den traditionen. I framtiden kommer det dock att ske med referens till Sanna Föräldrar och det kommer att skilja sig från den sekulära traditionen i den sekulära världen. Genom att vörda den himmelske Föräldern, det himmelska kungadömet, och de himmelska förfäderna, kommer en kunglig domän att bildas, där vi för evigt kan vara närvarande i sfären för släktmessias som del av huvudströmmens linje och föra vidare efterföljandets väg till framgångsrika generationer. Det kommer att vara en nation där vi kan bistå Kungen och sjunga lov till fredens och framgångens eviga styre. Du, din mor, far, familj och släkt kan gå direkt till himlen först, efter att ha levt i en sådan nation. (220-221, 19.10.1991)

Dina förfäder kom på årsdagen av den dag de gick bort. Du förbereder ett offerbord och håller en minneshögtid för dem. Om du bugar för att dina förfäder i ett rum där Sanna Föräldrars bild hänger, är det inte en synd. Det är inte en synd att förbereda offrande av mat och utföra minnesandakt för dina förfäder. (212-100, 2.1.1991)

Du måste värdesätta det utvalda folkets rätt och deras linje. Det utvalda folkets rätt är den äldste sonens rätt. Korea är den äldste sonens land. Syftet med att koreanerna blev en ras som älskar sin

genealogi var för att linjen skulle bäras vidare. Det är inte fel att be till sina förfäder och hålla andakt till deras åminnelse. I framtiden kommer det en tid då vi aktar och ärar våra föräldrar mer än dem som tillhör konfucianismen. Förstår ni vad det är jag säger? (226-277, 9.2.1992)

Om dina farföräldrar är avlidna bör du besöka deras gravar. Du bör besöka dem och visa dem din respekt som om Gud skulle ligga i den graven. Från och med den dagen måste du göra upprättelse för den bittra sorgen att inte ha vördat dina far- och morföräldrar under din livstid. (220-349, 20.10.1991)

Den äldste sonens förstfödde son måste driva sina rötter djupt i jorden. Ingen kan riva upp dem. Farfadern kan inte göra det och inte heller onkeln. Därför, när ni utför riter för förfäderna, står först den äldste sonens vid förfaderns huvud, till och med före sin farbror, kusin, kusin av tredje grad och till och med före sin farfars bror. Visste ni det? Den äldste sonen sitter i framgrunden.

Därigenom kan vi se att den koreanska rasen var en som lade stor vikt på den förste sonens position genom dygden i sin traditionellt kulturella bakgrund som vördar förfäderna. Levde det enkla folket med sådan ädelhet? Blandades de vårdslöst med varandra? Nej. Det sägs att noblessen inte skulle tända en eld som bestod av risskal, om de så skulle frysa ihjäl. Det är häpnadsväckande. (197-340, 20.1.1990)

Det finns vissa sanningshalter i kristendomens bann fram till idag över utförandet av riter för förfäderna. Den rit bör offras till Gud och mänsklighetens Sanna Föräldrar. Förfäderna skulle enligt idealet först betjänas från himlens sida. Men på grund av Fallet har detta blivit förhindrat tills nu. Efter som ni har tagit emot Välsignelsen bör ni i tidsåldern för återupprättelse från och med nu vörda era förfäder. (223-210, 10.11.1991)

När dagen för minnesstunden är inne bestämmer den äldste sonens förstfödde son tiden för förrättningen. Det är därför ni kan hålla andakten vid femtiden på morgonen, trots att det tidigare gjordes en timme efter midnatt. Beroende på omständigheterna kan tiden ändras igen från klockan fem till klockan sju på morgonen, eller till och med någon gång på dagen. Personen som bestämmer detta är inte din farfar eller förfadern som har dött, utan den äldste sonen. Måltiderna på offerbordet kan serveras farföräldrarna som har dött bara om de kommer vid den tidpunkten som den äldste sonens förstfödde son har bestämt. Tycker inte farföräldrarna om den tiden kommer de inte att betjänas. Är inte jorden centrum? Enligt samma logik är det som är löst på jorden löst i himlen. Därför måste de båda bli ett. (231-168, 2.6.1992)

Du skall älska och tjäna dina förfäder. Det är inte någon synd att göra det. Till och med i den sataniska världen tjänar människor sina förfäder. Men i kris-

tendomens fall, säger man inte att du inte skall tjäna förfäderna? I framtiden kommer du dock att behöva tjäna den himmelska världens förfäder oupphörligt. Därför bifaller *Unification Church* riter för förfäderna. De kristna gör ett stort ståhej kring detta och säger, det är avgudereri, eller hur? Men Välsignade familjer som lever i den fallna världen är ansvariga att hålla denna tradition och föra den vidare till sina efterkommande.

(241-127, 20.12.1992)

Koreas historia är verkligen häpnadsväckande. En onkel skulle ta del av minnesgudstjänsten medan han följer den äldste sonen, som i hans hus håller förrättningen, eller hur? Ni bör känna till att Koreas historiska bakgrund i Guds försyn hade till syfte att upprätta den äldste sonens ras. När man vet detta kan man se hur överlägsen den koreanska rasen är och hur storartat Koreas folk är. Därför behöver era barn inte vara timida. Ni bör vara klart medvetna om dessa saker. (245-56, 28.2.1993)

När det gäller den äldste sonens förstfödde son kommer till och med farfadern att vara underordnat honom när den sonen utför riten för förfäderna. Farfadern måste visa sin respekt. Det faktum att koreaner sätter värde på den förstfödde sonens linje, och också på sin genealogi och linje, har rekordbrytande historiskt värde i Guds plan för återupprättelsen, som ligger djupt i Guds medvetande och som han aldrig kan glömma. (290-9, 1.1.1998)

Hur många barn Adam än har så är nationen centrerad på hans förste son. Med förste sonen i spetsen sprider sig sedan bröderna ut på båda sidor och bildar slakten och en nation. Den förste sonen kommer på tronen. I Korea tillhör tronen den äldste sonens förstfödde son. Det är verkligen häpnadsväckande. Det som är så storartat med Korea är att det kunde få välsignelser från Gud för att det har skyddat traditionen angående den äldste sonen.

När farfaderns äldsta sonson håller minnesgudstjänsten, måste alla farfaderns yngre bröder följa sonen som centrum vid riterna för förfäderna. Det är anmärkningsvärt att de har bistått den äldste sonen. De måste vara absolut lydiga i detta. (301-189, 26.4.1999)

Enligt koreansk tradition för den äldste sonen, måste till och med farfaderns bröder upprätthålla den äldste sonens förstfödde sons position under riterna för förfäderna. Denna historia är anmärkningsvärd. När den här traditionen angående den förstfödde sonen relaterar till en högre standard för linje, liv och kärlek, kan Gud ta den som högsta standard för sin vilja. Med himlen i centrum influerar denna standard omständigheterna på jorden som absorberas till inflytandes sfär. Som konsekvens är det möjligt för himmelriket på jorden att utvecklas på detta sätt. Allt detta är logiskt. Det rör sig inte om någon fantasirik idé. (301-288, 5.5.1999)

Vilket är vägen för en gudomlig son? "Gudomlig son" indikerar någon-

ting vertikalt. Det talar om det vertikala konceptet för förbindelsen med Gud. ”Helgon” är ett horisontalt begrepp som syftar till de fyra väderstrecken norr, syd, öst och väst. Är det inte så inom konfucianismen? När vi säger Cheon (himmel), ger det inte intrycket att bara himlens son kan relatera till det? Därför är det vertikalt. Det som är anmärkningsvärt med koreansk etikett är att till och med onkeln tillåter den äldste sonen att som familjens överhuvud utföra riterna för förfäderna. Varför gör han det? Det har att göra med att det är vertikalt. Det vertikala har företräde. (196-320, 12.1.1990)

Sektion 5 Den andliga världen måste bli känd

Anledningen till att jag sade åt en speciell grupp att utföra ett research projekt är att vetenskapen nu är högt avancerad. Jag bad dem att undersöka frekvensen som möjliggör kontakt med den andliga världen. Rörelserna i den andliga världen sker alla genom vibrationer. Jag instruerade gruppen att undersöka detta för att vi har kommit till en tid då den andliga världens existens kan bevisas vetenskapligt. Efter att ha givit dem en fullständig förklaring angående den andliga världen var deras ögon vidöppna av överraskning.

Därför förklarade jag igår på vilket sätt den psykologiska processen har att göra med den fysiska och andliga världen. Det sägs att psyket effektiviserar en absolut kraft. Människor känner bara till en sida av frågan varför det förhåller

sig så. Elektricitet skapas genom mötet mellan plus och minus. Man vet inte att det rör sig om samma fenomen, när kraft manifesteras genom plus och minus inom den cirkeln av förhållande. Därför, om vi fördjupar oss på detta gebit, kommer en värld av nya dimensioner att upptäckas. När vi inträder i den tidsålder där den okända andliga världen kan förstås rationellt, kommer religionens tidsålder att föras till ett slut. Det kommer att vara en tidsålder där mänskligheten skulle tro på Gud till och med om man sade åt dem att inte tro. Detta är en stor uppgift. (134-239, 20.7.1985)

Sektion 6 Domen

6.1 Gud har inget koncept av fiende

Varför skapade Gud mänskligheten? Skulle Gud tycka om att vara ensam? Skulle han vara lycklig eller skulle han vara ensam? Religionen kan idag inte ens besvara dessa frågor. Kristna säger, Gud är domens store Herre, Domaren som sänder onda människor till helvetet och de goda till himlen. Om Gud är huvuddomaren, är han då kvalificerad att vara Gud? Han skulle vara en grym gud. Ingen skulle vilja ha att göra med en sådan gud. Det Gud ville bli var en gud av sann kärlek gentemot mänskligheten. (278-197, 24.5.1996)

Konceptet att Gud är domens Herre existerar inte inom Gud. Om han skulle nära iden att få sin hämnd skulle Guds ideala värld inte kunna bildas. Därför existerar inte konceptet om dom genom

bokstavlig eld för Gud. Eftersom fiendens koncept är främmande för Gud reser Gud upp Abel för att få Kain att ge upp genom naturliga medel, inte genom våld. (233-228, 1.8.1992)

Till och med i den här världen, om huvuddomaren utfärdar dödsstraff fem gånger har han fruktansvärda mar- drömmar på nätterna. Om Gud skulle utfärda en dom över miljoner och mil- jarder människor och skicka dem alla till helvetet, skulle dessa andar i helve- tet hålla sig lugna? De skulle jaga den- ne gud. Hur fruktansvärda skulle Guds drömmar vara då? Det skulle faktiskt inte vara så, men det jag just sade verkar vettigt. (221-224, 23.10.1991)

Idealism kan inte finnas på en plats där Gud som är överallt närvarande och allsmäktig utfärdar domar som Han vill och sänder kristna till himlen och dem som inte tror till helvetet. Det som är idealet måste ha universell giltighet. Det måste vara lika på vilken plats och vid vilken tid som helst, i det förflutna, i nuet eller i framtiden. Anledningen till att vi kan säga att vattnet i en sjö är ide- alt med sina oföränderliga attribut, är för att det alltid fyller ut de djupa plat- serna medan dess yta alltid förblir hori- sontal. Där finns ingen förändring. När förändring sker, blir det dualism eller ”trippelism”. (219-39, 25.8.1991)

Gud kan inte förstöra någon. Gud skapade med idealet om kärlek. Gud, som önskar praktisera kärlekens ide- al, kan inte utföra det med sin järnstav.

Gud kan inte göra det. Varför inte? Det är för att han skapade idealet om kär- lek. Därför, även om det idealet inte har blivit förverkligat, kan Gud inte slå. Om Gud skulle slå och efterlämna tradi- tionen och vanan att slå skulle det inte finnas någon möjlighet att rädda detta. Nuförtiden finns det en term som heter ”vanemässig”, eller hur? Ur det perspek- tivet måste Gud, som är absolut, kunna ge absolut upplysning, också utan att slå. (213-11, 13.1.1991)

Alltigenom i historien har Guds stra- tegi i hans kamp varit den att bli slagen först, och att sedan ta tillbaka det som tillhör honom. Gud kan inte slå först. Om man skulle motargumentera att Gud kan slå först så skulle det vara logiskt att Gud har fastslagit reglerna för att kunna döma. Om vi säger att Gud har ansvaret att döma mellan gott och ont, så skul- le logiken uppstå att Gud har koncep- tet om gott och ont inom sig själv. Detta skulle leda till dualism. Därför kan Gud inte slå. (242-108, 1.1.1993)

När man fråga kristna, vad gör Gud, kan man få svaret: ”Han sitter på sin tron och sänder onda människor till helvetet och goda människor till himlen.” Är det vad Gud gör? Ni skulle försöka leka domare i fem år vid Högsta Domstolen. Skulle ni kunna göra det? Föreställ er att utfärda en dom över era barn eller uttala dödsstraff över er egen hustru eller mor. Skulle ni kunna sova efter att ha dömt er egen mor och far till döden? Vem skulle kunna befria er från smärtan i ert plå- gade hjärta? Varken en nation eller hela

världen skulle kunna ta bort den. Det är en motsägelse i sig själv att följa och vörda Gud som fridens och fredens mästare och att samtidigt ha en så ensidig syn som försätter Gud i en så eländig ställning. Den stilen måste kristendomen göra sig av med. (204-100, 1.7.1990)

Ni kanske inte känner till den andliga världen så bra men när ni kommer dit, blir Gud inte rättvisans domare som säger: ”Pang! Gå iväg till helvetet med dig!” Det kommer aldrig att hända. Hur kan Gud bli sådan? Skulle Gud, mänsklighetens Fader, godhetens högste monark, ha skapat helvetet för att sända människor dit? Människor som talar om förutbestämelse och liknande är tokiga. Hur väl tror ni att jag känner den andliga världen? Jag vet allting, till och med Jesu hemligheter. Därför knäckte jag hemligheterna i bibeln och skapade ett logiskt tankesystem baserad på en undangömd biblisk verklighet som ingen hittills har känt till. Vem är i sanningen betydelsefull lärare? Är det inte just personen som är så oerhört förföljd och ändå står här framför er? (201-273, 29.4.1990)

Föräldrarna kan inte vara lyckliga när deras älskade barn blir sjukt. Om Gud inte känner smärta i sitt hjärta över den omständigheten att människorna som har blivit till en orsak för nationell ruin och faller rakt ned i helvetet, utan istället trivs med att säga, oj! Du fick verkligen vad du förtjänade och nu skall du straffas, då borde en sådan gud slås ned av blixten.

Eftersom vår Gud är en ideal gud som representerar föräldrapositionen, sitter han inte bara stilla och tittar på dessa omständigheter. När vi tänker på föräldrars dolda hjärta, som skulle sätta sig över sin nations lagar för att rädda sina egna barn så vet vi att det är likadant för Gud.

Skulle det inte vara för Satan så kunde Gud förlåta mänskligheten och rädda den. Oavsett sin egen längtan, eftersom Gud inte kan undgå Satans anklagelser är han med oerhörd sorg tvingad att acceptera dessa anklagelser. Vem kan förstå Guds svåra och smärtsamma läge? Vi bör befria Gud ur denna situation. För att göra det måste det finnas sådana söner och döttrar som kan konfrontera Satan och rädda dem som är i helvetet. Utan att göra det är det omöjligt. (210-218, 23.12.1990)

Som om det inte vore svårt nog att släpa på en tom vagn, Gud måste dra mänskligheten i motsatt riktning. Det är inte någon smidig väg. Han drar oss baklänges. Eftersom Gud måste gå i motsatt riktning, drar han oss baklänges. Religiösa människor av idag kan inte ens drömma om att Gud kunde göra sådant.

Inom buddhism och kristendomen föreställer man sig Gud överallt närvarande och allsmäktig och fri att ta liv och ge liv, och att Gud kan utfärda domar genom att ge straff och välsignelser. De kunde inte ha mera fel! När det gäller detta så välkomnar *Unification Church* läror av en högre dimension bland religionerna. Utan tvivel är det en

religion som arbetar med att finna lösningar. Sådillvida är det en religion av en högre grad. Aldrig någonsin har det bland religionerna funnits en, annat än *Unification Church*, som är beslutet att befria Gud. (233-270, 2.8.1992)

Kristna av idag säger att Gud existerar som Herre och rättfärdig domare som uttalar dom över orättfärdiga. Men, skulle en sådan gud må bra? Har någon bland er varit domare tidigare? När de avrättar en dömd brottsling måste också domaren vara närvarande. Det finns ingen människa mer ömkansvärd än en domare. Skulle ni vilja vara chefsdomare? Hur skulle ni vilja arbeta för ert levebröd? Som chefsdomare? Hur många dagar kommer ni att klara av att leva inom en domstolsmiljö, trots att ni blir en man med auktoritet som får alla ärenden att fungera smidigt, precis som ni önskar och på er order? Efter en månad med det livet skulle ni vägra att fortsätta. Ni skulle vara sjuk av det.

Också god mat blir motbjudande om man måste äta samma rätt varje dag. Till och med lukten från gasen ni släppte efter maten skulle bli värre. Människor är ämnade att leva med varierande omständigheter, högt och lågt, fram och bak och höger och vänster. (199-327, 21.2.1990)

Om du skulle fråga Gud: ”Vad vill du göra med ditt liv?” Jag är verkligen den som har frågat Gud och fått ett svar. Han är ingen domare. Gud är varken försvarsadvokaten eller den allmänne åklagaren. Han skulle svara: ”Vad finns

det att fråga om? Jag önskar att leva hänryckt av kärlek.” Guds svar skulle vara enkelt. Vad ville Gud vara hänryckt av? Han ville leva djupt rörd av kärlek. När du är hänryckt av kärlek, går dina ögon i en och samma riktning, din näsa, fylld med en doft styr i samma riktning, dina läppar, som du brukar prata med skulle riktas mot den platsen, och dina öron, som du brukar lyssna med skulle rikta in sig mot samma plats, – allt skulle gå mot en och samma plats. Vad är det för ett stimulerande beståndsdelar som får våra sinnen att bli fullständigt förenade? Det är kärleken. (199-266, 20.2.1990)

Idag säger kristna, Gud är ett överallt närvarande och allvetande väsen och domaren som sitter på sin tron som rättfärdighetens herre och domare, som dömer alla människor. Men skulle du tycka om att vara domare? Om du tjänar som domare i tio år, kommer du att bli sjuk och dö, eller åtminstone kommer du att bli allvarligt sjuk. Blir du inte sjuk är du en bluff. Ibland utfärdar domare dödsstraff, och ändå kan deras dom inte vara absolut rätt. Det finns många olika sätt att se på en situation, ändå avgör deras dom om någon skall leva eller dö. Det här är ett allvarligt problem. I ljuset av den universella lagen kan lagar inte vara absoluta. Därför skulle en vanlig människa bli sjuk efter att ha varit domare i tio år. (198-285, 5.2.1990)

På kristet sätt att se skulle vi säga: ”Gud sitter på sin tron i himlen som den rättvise domaren. Han dömer goda och onda människor och sänder de goda till

himlen och de onda till helvetet. Det är Guds hobby i livet!” Amen eller inte? En domare är tvungen att göra det, men efter att ha utfärdat domar kan chefsdomaren inte sova om nätterna. Han lider, oberoende av om hans beslut var rätt eller fel. Det finns bara en domare. Om det är så vi är, och om vi återspeglar Gud, skulle Gud vara glad att vara domare eller skulle han avsky det? (197-145, 13.1.1990)

Kristna människor har inte vetat att Gud är en Gud av smärta och en Gud av sorg. Existerar Gud som Helig Konung och Domens Herre? Vad finns där för honom att önska som skulle få honom att vilja vara Domens Herre? På grund av Fallet tvingas Gud att handla som en domare. Ändå vet ingen hur detta ska lösas. Inte ens i religiösa kretsar finns det någon som vet det. Det enda stället där man vet det är *Unification Church*. (196-172, 1.1.1990)

6.2 Sanna Föräldrar utfärdar domar baserat på den styrande lagen om kärlek

Vad i hela världen är en frälsare? Vad är syftet med hans ankomst? Han kommer inte som en politisk ledare. Varför skulle en frälsare komma? Kristna av idag säger att när Herren kommer, kommer de alla att lyftas upp i himlen, och de som blir kvar på jorden kommer att dömas. Det kommer inte att hända. Det är inte verkligheten. De säger att han kommer för att döma, men frälsaren utfärdar inte någon dom. Han kommer

som Guds son och också som mänsklighetens Förälder.

Skulle en människa som kommer som mänsklighetens Förälder, med ett föräldrahjärta, flytta undan sina söner och döttrar – som stönar av smärta och befinner sig på dödens brant – och säga, ”Hallå där, gå till helvetet”? Till och med föräldrar i den fallna världen skulle kvävas av smärta och sorg över att se sina barn dö i ett sådant eländigt tillstånd. Deras hjärtan skulle tvinga dem till att göra vad som helst för att rädda sina barn, till och med om de skulle förlora sitt eget liv. Om det är hur föräldrar i den fallna världen är, hur mycket mera skulle det inte vara så för Frälsaren, när han kommer med den ursprunglige Förälderns hjärta? Det skulle vara otänkbart. Är det inte sant? (222-150, 3.11.1991)

Människor citerar bibeln och säger: ”Så älskade Gud världen att han gav sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall förgås utan ha evigt liv.” Det sägs att så älskade Gud världen. Jesus kom för att rädda hela världen, inte bara för att rädda kristenheten. Skall han komma för att döma på Yttersta dagen? Då skulle påståendet ”så älskade Gud världen” vara fel. Älskar Jesus bara kristna? De vet inte att Gud alltid har kärlek. Vi måste lära dem det för att få dem att ångra och byta inställning. Bort med samfundsnationalisterna! (210-110, 1.12.1990)

Kristna kyrkor idag påstår att Gud utfärdar domar och annat. Men, om Gud skulle vara fri att göra vad han vill,

skulle det inte vara nödvändigt att dröja med domen på detta sätt tills nu. Han skulle ha utfört domen direkt efter Fallet. Det finns ingen princip som tillåter Gud att etablera sitt ideal om kärlek på ett fundament som har vunnits genom utfärdandet av domar. (210-61, 1.12.1990)

Var ligger misstaget i de kristna kyrkornas filosofi idag? Det är att kalla Gud rättfärdighetens domare. Om du tar på dig rollen som domare i fem år, kommer du att börja bli böjd. Varför? För att du inte kan stå rakt. Det visste inte kristna. De har bara aktat Gud som Gud av makt och allvetande. De trodde att de kunde göra vad som helst om de blev ett med Gud. Därifrån fick de teorin som rättfärdigar att döda en annan människa. Eftersom västvärldens kultur av idag har kristendomen som grund, har den kultiverat maktens filosofi. Därigenom är västvärldens civilisation förknippad med blodiga konflikter. (208-248, 20.11.1990)

Gud dömer inte människor direkt. När det gäller att utfärda domar och göra sig av med onda människor på jorden så vill Gud inte göra det själv. Han tillåter Satan att göra det. (204-60, 1.7.1990)

När Gud måste utfärda en dom över denna värld och någon säger, "Snälla Gud, vänta lite. Se på det här, det är någonting mycket intressant", och Gud svarar: "Vad är det?" Och om den människan sedan säger, "Det är min handflata. Se hur vackra linjerna i min handflata är. Jag gör det jag gör för att mina linjer är mycket vackrare än dina", vad

säger Gud då? Skulle inte hans vrede skingras medan han jämför linjer i sin hand med den människans linjer?

Om den personen säger, "Gud, kommer du att hugga av min hand? Kommer du att döma mig, skulle Gud skratta och svara: "Ha, ha! Din skälm, din skälm!" Trots att den personen kanske är ful känner Gud sig road. Förstår ni vad det är jag vill säga? Det bör finnas båda aspekter, den positiva och den negativa. För att bli ett mästararbete måste din karaktär utvecklar en multidimensionell struktur. Allting måste göra det. Först när någon förenar dessa aspekter av plus och minus kan han eller hon bli en människa med en avrundad karaktär.

Hur arg Gud än må vara, istället för att säga till honom, Gud gör inte detta, är det bättre att säga, Gud, titta på det här, här borta. När Gud då frågar varför, skulle du kunna säga, – Den örnen hackar på kycklingen. Gud skulle troligen säga, – Låt kycklingen bli fångad. Men då kunde du säga, – Gud, du är precis som örnen! Då skulle Gud sitta fast, – Hallå, din lymmel, vad är det du säger! Jag... Då skulle Gud inte kunna säga någonting mera, förutom, – Hmm... (202-219, 24.5.1990)

Om du frågar Gud skulle Han inte säga att Han vill vara en rättvis Domens Herre. Gud utfärdar inte någon dom. Sådana ord är för dem som inte känner till den andliga världen. När du läser kristna prästers predikningar verkar de så ologiska. De känner verkligen inte till den andliga världen.

Kommer de att gå till himlen med sådana tankar? Gå dit själva och se vad som händer. De kommer alla att bli uppätta av kråkor och örnar. De är mer onda än världsligt folk. Jag kan inte umgås med sådana människor. Om en hund skäller och du skäller tillsammans med den så blir du hund, du också. Så vad då? Jag har ingenting att göra med dem. Man borde tycka synd om dem. Så senare, när de svälter, skulle jag fundera på att ge dem någonting att äta. (201-286, 29.4.1990)

Mänskligheten som helhet måste vakna upp. Ledarens lära från *Unification Church* är den sanning som kommer att rädda världen. Det är orden om sann kärlek och liv som hela mänskligheten behöver för all evighet. När Återkomstens Herre kommer för att rädda världen borde han inte döma mänskligheten med sin järnstav. Genom att slå människor skulle han inte ens kunna få en enda människa till fullständig underkastelse.

En moders hand är knotig och böjd som ryggen på en padda på grund av allt arbete hon haft med sitt barn. Moderns offrande kärlek har kraften att få sitt olydiga barn att vända om och få honom/henne att ångra sig. Det kan inte hända genom att använda käppen. Utan sann kärlek skulle det vara omöjligt till och med för Gud som är den store Kungen över alla, och som fritt kan styra över himmel och jord som Han vill, att förena himlen och jorden. Svårigheter utgör inget problem för sann kärlek. Sann kärlek har styrkan att fortsätta till

och med efter det att du har slutat ditt liv. (201-139, 30.4.1990)

Kärlek kan smälta fienden. Kärleken har kraften att få till och med det mest olydiga barn att bli en vördnadsfull son eller dotter. Bara kärleken har kraften att få dem som har kallats förrädare att ge upp och bli en lojal tjänare. Det är möjligt. Därför har människor sedan urminnes tider längtat efter att leva med band av kärlek, egalt hur en människas yttre är. Vem lärde er att säga "Amen"? Jag har patent på Amen. (195-70, 5.11.1989)

Den presbyterianska läran går ut på att Gud blev rättvisans domare, att han förutbestämmer människors öde och sedan räddar dem. Finns det någon som helst logik i detta? Jag har funnit att Gud inte alls är sådan. Om Gud hade förutbestämt människor redan från födseln till att gå till himlen respektive till helvetet, vad skulle det vara för en gud av godhet? Det skulle inte vara logiskt. Det finns ingen sanning som strider mot vanlig logik. Se vad som händer en huvuddomare som utfärdar dödsstraffet och dömer fem människor till döden. Han skulle behöva en medicinsk kontroll varenda gång. Republiken Koreas lagar är olik lagarna i Nordkorea. Är man dömd till döden här kan man bli patriot i norr. När ni funderar över principerna för himmel och jord och rättfärdighetens lag, tror ni att en domare skulle känna sig bekväm? (200-192, 25.2.1990)

Bara genom användandet av makt skulle enandet av himlen och jorden

vara omöjligt, till och med för Gud som är domens store konung och som fritt kan styra himmel och jord som han vill. Det skulle inte kunna ske med pengar, kunskap eller auktoritet. Kärleken är det ända som kan göra det möjligt. (200-173, 25.2.1990)

Gud kan inte utfärda en dom över djävulen. Varför hade Gud att göra med Satan i bibelns bok om Jobb, trots det faktum att Satan hade följt efter Gud och försökt ta kontrollen? Gud var tvungen att förhandla med honom.

Satan brukade säga: ”Såvida du inte smälter mig med din kärlek, såvida du inte sätter den ursprungliga standarden efter att ha smält mig med kärlek, kan du inte styra mig. Är inte det ditt sätt? Du förväntas att dominera över mig efter att ha vunnit vägen av absolut kärlek – utöver alla komplicerade sätt av den principiella kärleken. Eftersom du inte har nått den punkten, kan du inte råda över mig. Om du vill råda över mig, om du vill få mig att underkasta mig, måste du göra det baserat på den standard som motsvarar Vägen. Jag skulle ge upp inför individen och på den individuella nivån, inför familjen på familjenivån, till släkten på släktnivån och inför folket på den nationella nivån. Men det kommer inte att hända såvida inte du, Gud, sätter standarden, eller hur?” Gud kan inte ta ett enda steg och skulle sitta fast. Det här bör ni känna till. (188-228, 26.2.1989)

Här i världen är det så, att om någon frågar, ”vad vill du bli”, kan svaret vara: ”Jag vill bli domare i Högsta Domsto-

len.” Är det inte så med er också? Alla tycker väl om en domare, eller hur? En kristen synpunkt är att Gud är himlens och jordens store Herre, att Han också är Domaren som skiljer gott från ont, sänder goda människor till himlen, onda till helvetet och styr himmel och jord med rättfärdighetens lag som grund. Skulle ni tycka om en sådan domare? Om Han hade sänt miljarder människor i historien och framtill idag till helvetet, skulle Gud då känna sig lugn i sinnet? Det skulle aldrig kunna vara så.

Alltså, det är inte Guds ambition att sitta på sin tron och utöva sin auktoritet som rättfärdighetens domare. Gud hatar sådant. (201-21, 28.2.1990)

Du känner dig själv bättre än Gud känner dig. Därför behöver vi ingen herre som står till doms. Vi behöver faktiskt inte någon dömande gud. Ditt samvete vet bäst. I ljuset av denna fundamentala regel kommer den grad, till vilken du har bidragit till syftet att bringa befrielse, att bli jämfört med den befriande standarden. Du skulle själv veta om du är trovärdig eller en bluff. Skulle du veta det, eller inte? Om du inte vet det finns det inget hopp. Om du inte vet det, måste du gå till den allmänna kyrkogården, man skulle få lov att slänga dig i soptunnan eller driva ut dig på en flotte i Stilla Oceanen. Det är någonting tufft att ta itu med. Du kan skilja mellan gott och ont. Till och med genom att säga ett enda ord, skulle du veta vad som är fel. Din blick skulle veta vad som är fel, ljudet du hör, känslan du rör med, allt skulle veta vad som är fel.

När du kommer till den andliga världen kommer allt detta att uppenbaras. Så fort du lyfter ditt huvud kommer allting angående din person att visa sig. Din själs spegel, ditt sinnes ljus, skulle direkt framträda. Det skulle inte behövas någon förklaring. Det är så, eftersom du inte känner till den andliga världen. Eftersom jag vet detta, är jag lugn till och med när människorna i världen förbannar mig. Jag har fortsatt rätt ända tills nu och gjort saker som människor anser som dumma. (201-270, 29.4.1990)

I vår värld finns det tjänare till tjänare; det finns tjänare, adopterade barn och barn från älskarinnor. Världen är grumlig. Det måste bli ordning. Hur skall vi finna ordning? Det är bara möjligt genom kärlek. Religionerna som har ärvt och fortsatt på kärlekens traditionella väg skulle bli globala religioner. Sådana religioner som går emot kärlekens väg och de människor som inte följer denna kärlek, kommer att bli dömda av historien, som de representanter som har ansvar för sin tidsålder i historien.

Vad är det som kommer att uttala domen över världen? Det kommer att vara kärlekens tradition. Traditionen att älska himlen och jorden; traditionen att älska världen; traditionen att älska nationen; traditionen att älska samhället; traditionen att älska ens föräldrar, ens hustru/man, ens bröder och systrar och traditionen att älska sig själv. (192-75, 2.7.1989)

Gud är domaren och Jesus är som ett juridiskt ombud. Ändå har det aldrig

funnits någon allmän åklagare på himlens sida. Hittills har djävulen varit den anklagande. En försvarare, en domare och ett juridiskt ombud på den himmelska sidan bör träda fram. Ur det perspektivet, måste *Unification Church*, som är utrustat med allt, en gång för alla göra sig av med Satan, med humanism, oanständighet och förstörelselusta. Det är trossystemet i *Unification Church*. (192-49, 2.7.1989)

Det finns ingenting som Gud längtar efter mer än kärlek. Vem skulle vara den störste fienden i de Yttersta dagarna? Vad står som nummer ett när det gäller att förtjäna den? I de Yttersta dagarna kommer egenkärlek att nämnas först bland allt som kommer under domen. När det gäller lärda och vetenskapsmän kommer den vetenskapliga medvetenheten och deras önskan att studera bli grunden för dom. Det som du tycker mest om kommer att utgöra basen för din dom. För en människa som tycker mest om pengar – någon som offrar allt för att samla på sig pengar – kommer detta att bli ett villkor för hans/hennes dom. När det gäller en kvinna kommer någonting som hon tycker om enligt alla hennes attribut och specifika natur att ligga till grund när hon skall dömas. (170-92, 8.11.1987)

Trots att jag har blivit kritiserad, tänker jag inte på det. Inte ens att jag har blivit piskad är kvar i mitt minne. Jag har upplevt många sådana omständigheter, men jag söker inte efter att fälla en dom på grund av sådana händelser. Jag

fortsätter på samma väg med kärlek, för att smälta någonting som är ännu bättre. Därför tror jag att Gud tycker om mig. Jag skulle också längta efter en sådan människa. Jag tycker inte om folk som gör någonting och sedan söker kompensation för det. Finns det någon som skulle fråga efter kompensation från mig? Visa ert ansikte och tala till mig. (148-556, 4.10.1986)

Om ni inte ångrar er måste ni få rättfärdighetens dom. Det finns ingen som kan bestå inför kärlekens styrande lag. Den gången kommer jag att vara ert juridiska ombud; min familj och släkt kommer att vara era juridiska ombud; alla ledare från *Unification Church* kommer att vara era juridiska ombud – till och med Gud skulle vara ert juridiska ombud. Först när hela kompetensen av ombud överstiger kompetensen i åklagarens sfär kan ni registreras som människor i godhetens himmelska kungadöme. Någonting mindre, och ni kommer inte att kunna registrera er. (147-331, 1.10.1986)

Också jag följer den himmelska lagen. Därför måste du gå den här vägen utan ett ord. Den dagen som du går denna väg utan ett ord, kommer fördelen med att vara tillsammans med mig på den vägen att ges till dig. Men, om du bygger ditt eget hus och skapar ditt eget område på den vägen, på ett egoistiskt sätt, kommer du att bli anklagad och dömd. Precis som människor som har sänts till fängelset för att de har brutit mot en viss paragraf i lagen. På samma

sätt, om du bryter mot vissa lagar, kommer du inte att vara fri att gå den vägen. (147-317, 1.10.1986)

Även om vi tillsammans upplever undergång, gå inte förrädarens väg! Skulle det hända oss, kommer vi ändå att vara i en bra position i den andliga världen. Om du inte har varit en förrädare kan du alltid blomstra inom gruppen av människor som inte har varit förrädare. Å andra sidan, förrädare kan inte lyckas. Det skulle alltid finnas någonting som skulle blockera din väg. Du skulle inte ha styrkan att smälta det och gå vidare. Sådan är vägen för en nations förrädare. Om du förråder ditt land, trots att du har fattat ett beslut att följa vägen för det allmänna bästa, kommer du alltid att bli dömd och knuffad genom ditt ansvar för detta allmänna bästa eller större goda. Det skulle inte finnas någon väg att undkomma det. (144-254, 25.4.1986)

Medan världen rör sig mot bildandet av en nation, måste du skriva i detalj ditt livs tidigare kurs och gå igenom domstolens rättssalar. Utan att underkastas en undersökning kan du inte avancera till positionen för Välsignelsen på nationsnivå. Vägen till Välsignelsen på världsnivå återstår fortfarande. Välsignelsen som har givits i *Unification Church* är en kyrkans välsignelse. De kommer från *Unification*-familjen, från de välsignade barnen och från välsignade föräldrar. Jag tänker på att det kommer att utvecklas mot en på världsnivå i linje med en speciell gudomlig ordning. Du måste förstå det här ordentligt.

Ni odågor här, som har tagit emot Välsignelsen, ni bör verkligen ordna upp era handlingar! Om ni åsidosätter Principerna och lever på ert eget sätt, tror ni då att den principydiga världen – Guds viljas värld – skulle vilja ha att göra med er? Aldrig. Om det vore möjligt skulle jag inte behöva gå igenom sådana svårigheter. (137-259, 3.1.1986)

Ni kommer att dömas av en järnspira genom Guds kärlek, Guds liv och Guds linje. Det kommer en sådan tid. Messias kommer vid den tidpunkten. Vet ni hurdan människa Messias och Frälsaren är? Han kommer för att söka efter den ursprungliga kärlekens ordning och efter Guds ursprungliga palats för evigt liv, kärlek och linje. Ni bör förstå att han är den, som kommer att bygga grunden för lyckan, och sfären av kärleksfullt ledarskap i familjen och släkten som är förbundna med honom, och utöver det, i klanen, nationen och världen. (209-40, 25.11.1990)

Vad är Guds familj för något? Sann kärlek, som står i Guds position, kommer att passa i familjen när den tas till grund, och skulle passa var som helst även om den flyttas och placeras någon annanstans. Till och med om ett barnbarn klättrar på sin farfars axlar kommer det inte att bli dömt efter familjens lag. Och inte heller om sonsonen tar bort farfaderns täcke, och lämnar så farfadern sovande hopkrupen i ett hörn, kommer sonsonen att bli bannat som ett olydigt barn. Allting skulle vara helt i sin ordning där det finns sann kärlek. (209-102, 7.11.1990)

Ni får åberopa Sanna Föräldrars namn, men har ni någonsin stöttat Sanna Föräldrar? Ni kan stå i en position av vördnad först om ni kan vara uppe på natten senare än jag. Ni kan stå i den positionen först om ni offrar mer än jag. I efterföljelse till mig har ni alla blivit som parasiter. Ordet parasit passar väl in på er. Ni hycklare! Det finns många som ni i *Unification Church*. Nu måste denna situation rensas upp.

Eftersom jag känner bitterhet över den sekulära världen, tänker jag rensa ut de i *Unification Church* som bara leker och lever bekvämt. Innan jag dömer världen kommer jag att börja med att döma dessa människor. Lever de inte upp till min lära måste de köras iväg. (260-80, 11.4.1994)

Det finns ingenting som denna sataniska värld har att erbjuda för att bygga himmelriket. Allt detta måste brännas upp. Därför har jag gjort Heligt salt för att helga dessa ting så att de kan användas igen. Den fallna världen måste också brännas upp. Den måste bli dömd genom eld. Människor måste skapas av min hand. Jag kommer att investera mitt hjärta för att rädda dem så att jag kan föra dem till himlen.

Hittills har jag aldrig utgjutit en annan människas blod med min hand. Skulle den dagen någonsin komma då jag måste lyfta min hand mot någon skulle det bli en fruktansvärd dag. Ni bör hålla detta i minnet så att sådana konsekvenser inte skall behöva hända. Förstår ni? Problemet kommer att bli större den dagen jag ser blod. Så fungerar den fun-

damentala regeln. Det är därför som jag till och med försöker att rädda Kim Ill-sung. (210-73, 1.12.1990)

Jag har funderat på hur många människor som skulle bli kvar om jag drack alkohol, satt här och kissade, frågade varför de var här och jagade bort dem. Varför skrattar ni? Det är ett slags dom som kan hända var och en i himlen och på jorden.

För att finna den sanna kvinnan som kan dela sann kärlek, om jag blev halvtokig tog av mig kläderna och kissade rakt ut, hur många skulle stanna kvar, undrar jag. Varför? Ni vet inte hur fruktansvärd den vägen var som jag tog. Det vet ni inte. Inte ens min egen mor vet. Inte ens Sanna Mor här känner till det. Därför gråter många spiritistiska damer floder av tårar av medlidande med mig. Om jag inte skulle berätta det här, vem skulle känna till det då? Ni vet inte hur allvarliga problemen var som jag konfronterades med, och hur mycket jag var tvungen att kämpa med ande och kropp. (210-81, 1.12.1990)

6.3 Personlig synd kommer att dömas av klanen i himmelrikets familjedomstol

Era föräldrar är domarna vid domstolen. Det bör ni känna till. I era familjer spelar troligen modern försvarsadvokatens roll. När syskon gör något fel, spelar de alla åklagaren. Om ett syskon säger, det var verkligen min syster som började, inte jag, brukade modern tyst lyssna och säga, det är bra. Du har hand-

lat rätt. Eller hon säger, du har gjort fel, din syster har rätt. Därför är modern som en advokat. Vem är åklagaren när bröder och systrar bråkar? Den äldre systemen eller den äldre brodern blir åklagaren. Ni bör veta att det finns domare och åklagare i ert hem. Ni, unga människor, har ni någonsin tänkt på det? (147-303, 25.5.1986)

Bli inte en make som för skam över sin hustru. Din hustru är Guds speciella sändebud. Dina barn är Guds speciella sändebud. De är speciella sändebud som din närmaste hjälp, som vakar över dig och fostrar dig att gå den rätta vägen. Var inte en far som känner skam inför barnen. Mata inte dessa speciella sändebud från himlen med stulet gods. Kan du komma nära himlen efter att ha svindlat? Kan du vörda dina förfäder?

Då skulle dina förfäder ögonblickligen döma dig när du kommer till den andliga världen. Gud fäller ingen dom. Dina förfäder uttalar domen och drar dig slutligen till en allmän rättegång på världs nivå. Om dina förfäder inte anger dig och drar dig inför rätten, kan de själva inte bli goda människor. Så är det. Med denna styrande lag i bakgrunden, är vår levnadskurs, under vilken vi måste upprätta en bas av hopp för framtiden och välkomnar sådana dagar, verkligen någonting allvarligt. (163-33, 18.4.1987)

I framtidens ideala tid kommer det inte att behövas domstolar för rättvisan. Vår levnadskurs i den här världen utgör grunden och är en förberedelsekurs för det eviga livet i nästa värld. Om därför

någon ibland dina släktingar begår ett fel, kommer hela släkten att ta hand om den personen. Vem är huvuddomaren? Om hustrun begår ett fel blir maken domaren. Om barnet gör något fel blir fadern domaren. De ges ledning genom den allmänna lagen och deras släkt tar hand om det. (197-359, 20.1.1990)

När du kommer till den andra världen, vem kommer att döma dig? Dina förfäder kommer att ge dig domen. I framtiden kommer det inte längre att finnas domstolar i nationen. Släktingarna kommer att fälla ett domslut. Personerna som har rollen av chefsdomare kommer att vara dina föräldrar. Den person som står dig närmast kommer att inta den positionen. I Edens lustgård, vem utfärdade domen över Adam och Eva när de hade handlat fel? Gjorde inte Gud det? Var det inte fadern som gjorde det? Så görs det eftersom det är någonting skamfullt för dina släktingar. Vem är åklagaren? Det är den människan som älskar dig mest. När maken gör något fel är det hustrun som anklagar honom. (198-367, 11.2.1990)

Vem fäller domen? Den person som älskar dig mest kommer att döma dig. Vem dömde Adam och Eva? Adam var Evas äldre bror. De blev fiender. Vem dömde dem till fiendskap? Adam dömde Eva och Eva dömde Adam. Det kommer en sådan tid. (199-119, 16.2.1990)

Ni bör känna till att uppgiften att sätta den lag som kan reglera himlen och jorden och vårt öde ligger framför oss på

vägen. När den lagen är grundlagd kommer det inte att finnas förlåtelse för dem som har levt som de ville. Er egen släkt kommer att vara centrum och kommer att handskas med er. Ni kommer inte att stå inför en domstol. Till exempel, om någon från klanen Moon i Koreas åtta provinser har begått något fel, kommer familjeöverhuvudet för klanen Moon i alla Koreas åtta provinser att döma den personen i överensstämmelse med lagarna för klanen Moon. Det kommer inte att finnas någon nåd. (206-140, 3.10.1990)

Vem kommer att stå till doms över människornas synd från och med nu? Naturligtvis kommer de att utfärdas i den andliga världen, men människorna omkring dig kommer att fälla domen. Om du gör fel i den här världen, dömer inte dina grannar dig därefter? Om en by gör ett misstag kommer landets folk att döma den byn. Om människorna i ett samhälle gör fel, kommer invånarna i det länet att döma det samhället. Länet kommer att dömas av nationen och över nationen kommer världen att fälla en dom. Därför är detta system det som möter den reguljära standarden. (208-12, 13.11.1990)

Gud är Adam och Evas fader, inte sant? Men när Adam och Eva syndade, vem dömde dem? Vem dömde dem efter det? Din egen partner kommer att vara närmast att döma dig. Maken kommer att döma sin hustru och hustrun bör fälla domen över sin make. Vem dömde Adam och Eva sedan? Det var deras barn. Allting rör sig på det här sättet

enligt kärlekens källa. Om du syndar kommer dina närmaste att tycka mest illa om dig. Dina barn kommer att tycka illa om dig, din make kommer att tycka illa om dig, din hustru kommer att tycka illa om dig och dina föräldrar kommer att tycka illa om dig.

Trots allt detta, om du gör någonting för att bedra dina föräldrar, bedra din partner och bedra dina barn, kan du inte kalla dem din far, mor, make/maka och barn i himlens och jordens närvaro. Om det finns sådana män och kvinnor här, bör ni köra bort varandra. (215-278, 21.2.1991)

Det kommer en tid av dom, för familjerna i *Unification Church*. Var och en kommer att ha gått över Jordanfloden, men ni kommer fortfarande att stå på den andra sidan, oförmögna att komma över floden; precis som Moses, som inte kunde komma in i landet Israel utan måste se på det från berget Pisgah. Det kommer att vara likadant för era familjer. Det är därför som jag varnar er. (228-20, 1.3.1992)

I framtiden kommer man inte att behöva någon polis. Ni kommer inte att behöva fängelser. De som är ansvariga för släkten kommer att samlas och fälla domar över familjen i polisens och domarens ställe. De får inte gå emot byns lagar, annars kommer problem att uppstå. (242-148, 1.1.1992)

Skulle inte Gud ha en exemplarisk modell som bestämmer hur ett fullkomligt barn, syskon, par och förälder

bör vara? Först när denna modell existerar på jorden kan den bli standard för evig dom. Systemet som skulle inordna människor och bestämmas deras position som kvalificerade människor av första, andra eller tredje rang i himmelriket skulle kunna upprättas efter denna modell. Skulle det inte finnas någonting sådant. Det måste säkert finnas. Skapelsens ideal är förverkligat och fullbordat genom en sådan modell som kärlekspartner på jorden. Det var därför som Gud skapade sina barn. (245-209, 7.3.1993)

I framtiden, om det finns en brottsling i en särskild släkt, kommer han att tas omhand av släktens ledare. Släktmessias kommer att bli huvuddomaren i Guds ställe. Händer det ett missöde i er släkt kommer blixten att slå ned. Det faktum att er släkt har frambringat en sådan fruktansvärd person skulle föra skam med sig till ert familjenamn. Själva byn får inte bli som vår nation, och skakas av ruin. Hela släkten måste förenas för att skydda sig. Om en dålig gren skulle visa sig i den yngre generationen skulle folk fånga in dem och säga, – Ni oduglingar!, och straffa dem hårt. Senare blir det ändå farfadern som blir chefsdomaren, fadern blir åklagaren och den äldre brodern bör bli advokaten.

För att uppenbara himlens och jordens stora princip bör fadern bli åklagaren och den äldre brodern bör bli det juridiska ombudet. De skulle få lov att utfärda en allmän dom utan nåd över lagöverträdaren och säga: ”För att

avslöja himlens och jordens storartade princip för dig: du kan inte längre stanna i vår släkt, trots att du är av vår familjs kött och blod.” Om detta tillämpas, kommer det inte längre att behövas någon polismakt eller någon armé. (252-296, 1.1.1994)

Det kommer inte att finnas några poliser i framtiden. När man begår ett brott kommer familjen att ha absolut auktoritet och lösa det hela. Modern och fadern kommer att ta ansvar. Om maken gör ett misstag kommer hustrun att döma honom. Den människan bör dömas av dem som står henne/honom närmast. Varför? Eftersom partnerna i sann kärlek bör ta hand om resterna efter falsk kärlek, måste människorna som står dig närmast döma dig. (264-223, 3.11.1994)

Vad är synd? Synd uppstår från de privata delarna. Det är också på den privata nivån som någon försvinner. Det samma gäller för ondskan. När privata ärenden efterjagas utöver en viss punkt, visar sig den situationen som ond. Privata ärenden har en viss begränsning. Går de utöver den begränsningen blir de onda, och de förleder människor till att begå synd och ruinera sig.

Vilken position kan då välsignas för evigt med godhet och välgång? Var finns den position som kan undvika fara, synd och ondska? Det är den offentliga positionen. När du äter måste du äta med en offentlig hållning. När du arbetar måste du klara det i en offentlig position. När du talar, måste du klara situationen

med offentlig ord. På det sättet skall du leva ditt liv och förbinda alla aspekter med det allmänna. Den människa som lever på detta sätt kan inte gå till helvetet, inte ens om hon/han försökte. (31-164, 24.5.1970)

För dem som lever efter himlens principer finns det ett sinne som avvärjer förstörelse från dem och skyddar dem. Eftersom ett sådant ursprungligt sinne lag existerar i Gud har också människor ett sådant ursprungligt sinnelag. Det är inte en lag gjord av människor.

Kan du säga, – Samvete! Jag är som jag är? Handlar ditt samvete bara för att du befaller det och säger, – Hör du, samvete! Du skulle vara på det här sättet, eftersom jag tycker det! Vi vet inte var vårt samvetes bud kommer ifrån, men det kommer från någonstans utanför oss själva. När vi märker hur en sådan känsla faktiskt styr oss, kan vi se att det sker kring frågan om offentligt och privat. (31-241, 4.6.1970)

Anta att de som syndar mycket skulle sändas till Nordpolen. En sådan tid kan komma. Varför skulle vi föda sådana människor? De skulle leva utanför barnafödandet. De skulle hållas inom bestämda gränsområden under några år. De skulle överleva genom att äta vadhelst de kunde hitta. Efter att ha överlevt några år kunde de komma tillbaka. Det skulle kunna komma en sådan tid av isolering. Vare sig de skulle dö i den världen eller överleva kunde de göra detsamma. Om de önskade att äta tigrar, så vad då? Om de ville bygga ett hus av is och

leva i det eller inte, det spelar ingen roll vilket som. Det kunde komma en sådan tid av isolering. Sätter vi inte patienter med smittande sjukdomar i karantän? De skulle vara fullständigt avskilda på sådant sätt. Därför betonar vi som förebyggande medicin att inte begå någon synd. (202-280, 25.5.1990)

KAPITEL TRE

Sanna Föräldrar och den andliga världen

Sektion 1 Sanna Föräldrars auktoritet och mission

1.1 Sanna Föräldrar är Guds inkarnation

Eftersom Gud inte har någon fysisk form är han osynlig till och med i den andliga världen. Följaktligen är det Guds vilja att bli en förälder med en fysisk kropp. Genom att Gud blir förälder med en fysisk form, blir det okroppsliga och det kroppsliga ett. Detta symboliserar att de båda världarna, den fysiska och den andliga världen, blir ett. Gud skapade Adam och Eva för att han skulle kunna anta en fysisk form, men det är möjligt bara genom kärlek. Bara med kärlekens närvarande kommer Gud att vinna en kropp som återspeglar hans image.

När Adam och Eva uppnår fullkomlighet som Guds fysiska kropp, kan Gud bo i deras hjärtan och genom dem råda över den fysiska och den andliga världen. Så grundas Guds rike. Det är ett kärlekens rike. Ande och kött är ämnade att förenas bara genom kärlek; de kan inte förenas genom några andra medel. (143-93, 16.3.1986)

Guds intention var långt större än att åstadkomma ett vertikalt förhål-

lande av kärlek mellan honom själv och människorna. Han sökte också att föra kärlekens horisontala relation mellan Adam och Eva till att bära frukt genom fullkommandet av deras vertikala kärleksrelation med Honom. Ögonblicket av fullbordan av idealet för Guds kärlek upprättas när Gud, som den interne föräldern, uppnår fullkomlig enhet med Adam och Eva som de externa föräldrarna. Gud, den okroppslige föräldern, blir den evige föräldern i den kroppsliga världen genom att ta på sig Adam och Evas form. Adam och Eva i sin tur blir de sanna föräldrarna och sanna förfäderna till hela mänskligheten. (135-10, 20.8.1985)

När man och kvinna, var och en uppfyllt av Guds kärlek i sinne och kropp, gifter sig, vems äktenskap blir det? Det är äktenskapet av en man och hans hustru, och det är också Guds äktenskap. Det här är en häpnadsväckande sak att säga. Många kristna skulle svimma av överraskning och säga, Reverend Moon är verkligen en kättare som säger sådana ord! Men vem är kättaren här? Gå själva till den andliga världen och se vem som verkligen är kättersk. (248-284, 3.10.1993)

Vilka var Adam och Eva ursprungligen? De var Guds äldste son och dot-

ter. Gud är den allsmäktige konungen, som har skapat hela kosmos. Adam och Eva är denne konungs barn. Konungens son och dotter måste förenas kring Guds kärlek som det Absoluta Varat och stå på en nivå av enighet med Gud. Det är Adam och Evas position. Med andra ord, Adam och Eva skulle bli kungen och drottningen i det himmelska kungadömet på jorden och i den andliga världen.

Guds form är inte synlig ens i den andliga världen. Gud är osynlig. Vilket var Guds syfte för skapelsen? Gud önskade att ta form. Hans syfte var att anta en egen fysisk form. (250-37, 11.10.1993)

Eftersom Gud som är osynlig inte har någon fysisk kropp, är Sanna Föräldrar hans inkarnation. Sanna Föräldrar är föräldrarna på de olika nivåerna av individ, familj, ätt, samhälle, och nation. I framtiden kommer Gud att visa sig i den andliga världen i form av Sanna Föräldrars gestalt. (98-224, 1.8.1978)

Detta är den största lärdomen i *Unification Church*. Folk har trott att jag skulle vara tillintetgjord och försvinna fullständigt. Men, jag lever fortfarande och talar ut starkt nu. Jag kan tala ut övertygad och med hög röst, eftersom jag har en antenn som tillåter mig att se, höra och veta allting. Till och med Gud tycker om att se, om jag rekommenderar någonting innan han ger sitt samtycke. Gud observerar om jag har belägg för något eller inte, och om jag har, kommer han att säga, "okay". Har jag det inte kommer Gud att säga, "nej". Det

är lätt för mig att säga det nu, men var snälla och tänk på hur svårt det var att göra detta möjligt. I framtiden kommer den andliga världen att vara helt i mina händer och den fysiska världen kommer slutligen att bli en dal, omgiven av berg. (134-17, 1.1.1985)

Den naturliga världen är fylld av sanning. Jag är en expert på den andliga världen. Ni kanske känner till lite om den. Ni får nog lov att vänta till det tjugoförsta, tjuogoandra eller t.o.m. till det trettionde århundradet för att portarna till himmelriket i den andliga världen skall öppnas, eftersom de inte kommer att öppnas utan mig. Med mina åstadkommanden som grundare kommer jag att bestå i evighet som den person, som logiskt förklarade och systematiskt uppenbarade alla detaljer om den andliga världen, och som möjliggjorde att portarna till det himmelriket öppnades. (203-324, 28.6.1990)

Den andliga världen måste förenas. En människa som inte kan ordna upp den andliga världen kan inte förena denna värld. Den andliga världen är roten till himmelsk lycka. Hur kan en människa som inte kan skapa ordning i den andliga världen införliva några resultat på jorden och ena den här världen? Därför måste den andliga världen förenas före enandet av den fysiska världen. (191-204, 24.6.1989)

Kommer det att finnas ett kungligt palats i himlens kungarike? Vad slags kung skulle finnas där? Skulle kungen

vara en kung för en demokrati? Efter-
som den andliga världen är baserad på
sann kärlek, kommer den andliga världens
konung – när han väl utgör centrum –
att vara det för evigt. Därför måste de
högsta och de lägsta platserna anses
som en och helheten ses som en odelad
sfär. (167-123, 1.7.1987)

1.2 Härskaren över himmel och jord är universums axel

I den andliga världen skulle Adam
och Eva bli kung och drottning över
familjen och släkten, kung och drottning
över samhällen och nationen, och kung
och drottning i världen och i kosmos.
Följaktligen skulle de i den andliga
världen vara Guds representanter. Efter-
som Gud saknar en kropp är han osynlig
och – även i den andra världen – kan
Gud inte bli sedd. Men Gud längtar efter
fysisk form, därför skapade han alla ting
i världen med substans. Den formlöse
guden skapade allt för att uppfylla sin
längta att relatera till varelser med fysisk
form. Adam och Eva skulle därför efter
sin fullkomlighet ha blivit Guds kropp.
(242-166, 1.1.1993)

Med början av sin familj skulle
Adam ha kunnat bli ledare för sin fram-
tida släkt, kung över Adams kungarike,
och konungarnas konung i den här världen.
Det skulle ha varit en värld som var
förenad med Guds ställföreträdare. Var-
för skapade Gud Adam och Eva? Hans
syfte med att skapa Adam var att genom
Adams efterkommande på jorden låta
ett folk växa upp som skulle tillhöra det

himmelska kungadömet. Den andliga
världen är en vertikal värld och man kan
inte föda barn där.

Vertikala saker står på en punkt men
täcker inte någon yta. Adam och Eva
skulle röra sig i alla 360 grader runt den
vertikala axeln och bilda en gränslös
domän där ett otaligt antal barn – som
hade fötts ur denna längtan efter gränslöst
utrymme – skulle bli invånarna i det
himmelska kungariket. När det hände
kunde Gud bli det kungarikets Konung.
Gud skulle bli konungen. Han ville ha
människor som kunde bli ett med
honom i kroppen, vilket tillät honom att
anta fysisk gestalt. Adam och Eva skulle
vara den kroppen.

Om Adam inte hade fallit, vem skulle
han ha blivit? I den andliga världen skulle
han ha blivit Gud. Han skulle ha blivit
Herren med en kroppslig form i den
andliga världen. Gud är osynlig till och
med i den andliga världen. Varför skapade
han människorna? Eftersom detta
universum har en påtaglig form skapade
Gud människorna, så att han kunde stå
i en position där han kunde leda universum
genom Adam och Eva som skapel-
sens substantiella herrar.

Gud styr inte den fysiska världen,
eftersom Han är utan form till och med
i den andliga världen. Genom att få en
kropp kunde Gud bli Kungen i fysisk
form och råda över sina barn och ättlingar
som föddes till den fysiska världen.
Därför skapade Gud människor i fysisk
form.

Vems ansikte var ämnat att bli den
kungens ansikte? Det var Adams ansikte.
Eftersom Gud skapade en kung,

behövde han en drottning. Vem skulle vara den drottningen? Eva skulle ha blivit den drottningen. De båda skulle ha blivit mänsklighetens anfäder både på jorden och i den andliga världen. (199-144, 16.2.1990)

När du kommer till den andliga världen kommer jag att regera där över allting. Det kommer dock inte att vara jag utan Gud. Jag är Guds kropp. Sinnet och kroppen är ett, därför kommer sinnet alltid att vara där kroppen är, eller hur? Det skulle vara trevligt att tala mera djupt om detta, men jag kan inte förklara mer för er, eftersom några här skulle få en chock och svimma. De skulle vara helt utslagna. De skulle säga, är det här verkligen möjligt?

Det finns många förvånande verkligheter i vår värld. Gud existerar inte på en avlägsen plats. Ni kanske har varit omedvetna om att han är nära, på en plats där sådana saker är fullt möjliga. (273-243, 29.10.1995)

I den andliga världen är Gud osynlig. Gud skapade Adam och Eva så att han kunde ta hand om skapelsens påtagliga värld och för att deras efterkommande senare kunde göra det. Gud önskar sig fysisk form. Genom anta Adams och Evas form kunde Gud återvända till den andliga världen och uppfylla föräldrarnas roll och vara centrum för hela skapelsen. När Sanna Föräldrar går till den andliga världen kommer Gud att vara i deras hjärtan och de kommer att vara en kropp med honom. Hela den andliga världen och denna jord kommer att för-

enas. Gud skulle gå in i Sanna Föräldrars hjärta och Sanna Föräldrar skulle vara i Gud. Det är detsamma som förhållandet mellan vår ande och kropp. På grund av denna princip är er familj på jorden – trots att den är mindre – frukten av enheten mellan Sanna Föräldrars familj – den centrala familjen i den andliga världen – och Gud. (248-52, 28.4.1996)

Hade Adam och Eva inte fallit utan istället mognat och fullföljt sin del av ansvaret, skulle himmelriket ha blivit upprättat både i den fysiska och i den andliga världen och skapat en enda värld, baserad på kärlek – sann kärlek. Vilken dag skulle slutligen ha varit både den första och den sista dagen? Den dagen skulle ha varit Sanna Föräldrars Dag.

Termen Sanna Föräldrar betyder Gud som vertikal förälder och Sanna Föräldrar som horisontala föräldrar. Gud representerar som vertikal förälder den andliga världen och Sanna Föräldrar representerar som horisontala föräldrar den fysiska världen, de är förenade till ett. Dessa världar är förenade genom sann kärlek. Det innersta väsendet av dessa båda världar är Sanna Föräldrar. Ni behöver vara medvetna om att inom Sanna Föräldrar finns vertikala föräldrar och horisontala föräldrar. (248-50, 28.4.1996)

1.3 Vi går till himlen genom Sanna Föräldrar

Universums centrum är Sanna Föräldrar i ande och kött. Med den ursprungliga källan som grund

utvecklas nord, syd, öst och väst samt familj, släkt, samhälle, nation och värld. Det är universums ursprung. Den andliga världen breder ut sig runt detta centrum. Vid en 90 graders vinkel vrider den sig runt 360 grader. På den grundvalen rör sig universum framåt. (147-111, 31.8.1986)

Orden i Principerna är en uppteckning av de segerrika slag jag har utkämpat för att upptäcka allt om den andliga världen. Jag konfronterade dessa frågor sedan min ungdom. Jag säger inte någonting vagt eller dunkelt. Inte ens Lee Sang-hun satte fullkomlig tilltro till mig under sin levnadstid. När jag sade, Sanna Föräldrar har ansvaret att gripa den andliga världen med sin högra hand och ta tag i jorden med sin vänstra och byta dem med varandra, ifrågasatte han vad jag menade. (302-156, 13.6.1999)

Om jag nu skulle säga till Gud: Gud, jag är så trött på att se på den här fallna världen och på den andliga världen; jag önskar att du skapade en ny och bättre värld, så skulle detta vara möjligt. Problemet är att Satan ännu inte har blivit befriad. Jag vill driva Satan till en bottenlös avgrund. Jag vill inte se hans skugga; jag vill inte ens höra ett sus av honom. Men till och med efter att ha befriat honom finns det fortfarande problem som måste tas omhand. (302-257, 14.6.1999)

Ni förstår inte den andliga världen, eller gör ni? Jag är expert på den andliga världen. Troligen kommer mitt namn,

Sun Myung Moon, att finnas kvar i historien som grundaren som logiskt lärde ut och uppenbarade den andliga världens systematiska detaljer för att öppna portarna till himmelriket. Känner ni till betydelsen av *won-jo* (grundare)? Det är inte det *won-jo* som betyder hjälp eller stöd till behövande. Det består av de kinesiska tecknen för won – ursprunglig – och jo – förfäder.

Ni alla kallar mig Sann Förälder, men jag tycker mer än någon annan illa om orden ”Sanna Föräldrar”. De är skrämmande ord. När du själv en gång blir en sann förälder måste du leda en sann familj. När dina släktingar eller hela ätten ansluter sig till den familjen måste du leda en sann släkt. Du skulle behöva leda världen på ett systematiskt sätt. När detta expanderar till hela mänskligheten i båda världarna, den andliga och den fysiska, måste du ha förmågan att leda dem. Detta är otroligt. Jag känner till allt det där. (203-324, 28.6.1990)

När den ursprunglige Sanne Föräldern kommer, kan Gud som vertikalt väsen och människor som horisontala varelser för första gången skapa en 90 graders vinkel. Den Sanne Föräldern kommer för att utbilda oss, så att vi kan skapa denna 90 graders vinkel. Om ni går till den andliga världen och ser att mina ord är felaktiga, kan ni komma till mig och hugga huvudet av mig.

När den Sanne Föräldern kommer, kan horisontalt och vertikalt rättas för att skapa en 90 graders vinkel. Den Sanne Föräldern visar hur man bildar denna vinkel. Ni bör vara absolut lydiga till

denna undervisning. Ni måste ta tag i och slå er kropp för att skapa detta vinkelräta förhållande. (201-165, 30.3.1990)

Sanna Föräldrar är den fundamentala basen för universal sann kärlek. När en sådan Sann Förälder framträder, kommer hela skapelsen att vända sitt ansikte till honom, precis som alla träd och plantor på bergen och i dalarna hälsa den uppgående solen på morgonen. Alla skapelsens ting är som löven och grenarna. Allt i den andliga världen ser på Gud. På samma sätt, när jag kommer till Korea riktar alla medlemmarna i *Unification Church* automatiskt sin uppmärksamhet på mig i Korea. (202-360, 27.5.1990)

Om du vill få en doktorsgrad måste du gå till den professor som är din handledare och till och med tvätta hans bakdel åt honom. Om han sparkar dig i byxbaken måste du säga, – Å, tack så mycket. Först efter det kommer du att få hans underskrift. Utan att göra det kommer han inte att ge dig sin signatur. Du kanske vill säga: jag ser mycket bättre ut. Jag har bättre näsa, vackrare ansikte och en bättre resning. Om vi skulle brottas, skulle jag vinna. Jag kan äta mer än han kan. Jag kan slå honom i vilken tävling som helst. Jag är bättre än han på ett dussintals, ja hundratals saker. Ändå tror han att han kan neka mig doktorsgraden bara för att det är några få saker jag inte kan! Men ingenting av det här skulle hjälpa dig. Det kan vara precis så att jag har den särskilda auktoriteten att ge detta slag av underskrift för att göra

det möjligt för dig att gå in i den andliga världen. (134-17, 1.1.1985)

Hur kunde människorna, som hade ett så ädelt värde, större än himlen och jorden, komma så djupt ned? Det var på grund av Fallet. För att befria mänskligheten från detta måste ni gå igenom mig. För att känna till denna princip måste ni gå genom mig. Hur framgångsrika än världens lärda är, när de går till den andliga världen kan de bara inträda med en passersedel som bär Reverend Moons signatur. (280-169, 24.11.1996)

Är det helt normalt att den andliga världen samarbetar med mig? Nu måste jag i alla fall vara mera sträng mot den andliga världen och i alla andra frågor. När jag känner dömande känslor, kan jag vara fruktad. När jag känner att jag vill döma är jag utan nåd. Jag kommer att sopa bort all historisk gottgörelse, många gånger om. Det finns inget sätt att trösta Gud som har sett blod spillas under historiens gång. Min idé är att få slut på detta genom mina tårar. (207-175, 9.11.1990)

I den andliga världen är all uppmärksamhet riktad på Sanna Föräldrar, och bara på Sanna Föräldrar. De är källan till liv och kärlek, medvetandets och hela skapelsens ursprung. Utan att gå igenom dem kan du inte växa. (256-28, 12.3.1994)

Jag behövs i den andliga världen lika mycket som på jorden. Ett palats av kärlek skulle byggas i den andliga världen

genom människor som har levt med kärlek på jorden, men det fanns inga sådana människor. Inte ens Gud och människor i den andliga världen kan bygga kärlekens palats. Sanna Föräldrar måste bygga det. Det börjar med dem. Även om det redan skulle finnas ett palats i det andliga kungariket, kunde bara den andliga världen bosätta sig där om Sanna Föräldrar skulle inträda och utropa, – Här skall vi ha ett palats. Den andliga världen behöver mig absolut på grund av att det ansvaret fortfarande måste uppfyllas. (205-255, 9.9.1990)

Jag kommer inte vara här i all evighet. Jag är den som föddes under denna tvåhundra års period i historien som bara kommer att hända en gång i evigheten. Jag fanns inte för hundra år sedan och jag kommer inte att finnas här igen i framtiden. Jag är inte någon som kan födas när som helst. Det finns ett oändligt värde i att ni kan lära hemligheter direkt från mig under denna period. Om ni går till den andliga världen efter att ha praktiserat detta, kommer ni med säkerhet att gå till himlen. Det framtida kungariket väntar på er. Himmelsriket har hittills varit tomt. Ursprungligen skulle Sanna Föräldrar gå in i himlen, men de kom inte. (249-327, 11.10.1993)

Som grundaren till *Unification Church* är jag stolt över att känna Gud. Jag känner honom djupare än han är känd i den andliga världen. Trots att det lever så många människor på jorden idag älskar Gud mig mest, eftersom jag förstår Hans hjärta. (146-333, 10.8.1986)

Religiösa människor, som i hela sitt liv har legat på knä och bett under tårar är osäkra på om de kommer att möta Jesus och få hans ledning. Men genom att komma hit och höra mina ord är ni en del av en historisk händelse. (146-335, 10.8.1986)

Jag upptäckte inte sanningen angående återupprättelse, död eller den andliga världen utan ansträngning. Jag bad oupphörligen i sjutton timmar utan att äta något. Mina böner brukade vanligtvis vara i tio eller tolv timmar. Därför blev mina knän så hårda. Jag kan förbinda mig ögonblickligen med Gud till och med utan att be en lång tid, eftersom han är nära mig. Ni kan fortfarande se att det finns spår av förhårdnader på mina knän. (250-317, 15.10.1993)

När jag bad brukade jag gråta så mycket att mina bomullsbyxor var genomdränkta av tårar, till och med mitt i vintern. Men, hur har ni behandlat Principerna som jag fann med så mycket arbete? När ni kommer och upptäcker denna verklighet i den andliga världen, hur kommer ni att närma er mig? Till och med Sanna Mor skulle vara försiktig att ha att göra med mig. Det finns många saker som ni inte vet. Den dagen ni vet måste ni gå denna väg tillsammans med mig. Bara när du går vägen genom djup sorg med ett kärleksfullt hjärta kan din död accepteras som en himmelsk död. Så kan du övervinna döden. Det är en sfär där döden inte ingriper. (253-325, 30.1.1994)

Ni som känner att ni har förlorat på att känna mig, lyft upp händerna. De som känner så är tjuvar. Vem är förloraren? Är det jag som är förloraren, eller ni? I hela mitt liv har jag stått på förlorarnas sida. Ändå har jag aldrig funderat på att vända om. Istället säger jag er, ge vidare det som är värdefullt till era efterkommande. Jag uppmuntra er alla att bli mödrar och fäder som kan representera mig och som vördas motsvarande av era barn. Såvida ni inte åstadkommer det kommer ni igen att behöva lägga gottgörelsebetingelser för allting som jag har skänkt er. När ni en gång kommer till den andliga världen kommer ni att tillfångatas ögonblickligen. Det finns ingen förlåtelse. (252-263, 1.1.1994)

Orden Sanna Föräldrar är häpnadsväckande ord. De ibland er som kan kommunicera med den andliga världen bör försöka fråga i bön: ”Gud, står Reverend Moon på ett högt andligt plan, som du?” Svaret kommer att vara att jag är på samma höga plan. Eftersom jag säger detta kommer jag oundvikligen att kallas kättare. (266-249, 1.1.1995)

I den religiösa vägens sfär måste du till och med erkännas av Gud när du kommer till den andliga världen. Varför är det så? Du kommer att förstå allt när du studerar Principerna. Det är mycket svårt. Någon måste gräva sig ned i allt detta och skapa systematisk förståelse. Eftersom jag är en sådan outtröttlig och grundlig människa har jag lagt upp ett sådant system. Den andliga världen är så vidsträckt att den inte kan greppas. Om

du skapar ett plagg genom att fullständigt reda ut en väska med lump, och vet hur man väver ett tyg och syr en kunglig mantel som en monark kan bära, så gör det och gå in. Då skulle du kunna få Gud att säga: ”Jämfört med alla tider i historien är du ändå bättre än jag.” (203-296, 27.6.1990)

Om du investerar hela ditt liv i sann kärlek och går vidare till den andliga världen, kan du möta mig så fort du säger ”Fader”, var du än är. Du kan möta mig genast. Det finns ingenting att oroa sig för. När du tonar in mot kärlekens hjärta kommer du att förlänas rätten att delta, stå i samma position och leva tillsammans med mig. När du kallar mig kommer jag att möta dig på en gång. Så underbart det skulle vara! Jag skulle visa upp sådana människor för hela den andliga världen. Det finns stjärnor gjorda av diamanter och stjärnor av guld. Med min speciella auktoritet kanske jag ger en till dig. Jag har den speciella auktoriteten. (229-164, 11.4.1992)

Förstår ni vad jag säger, era oduglingar? Genom att säga förolämpande saker som det här upprättar jag ett villkor för er förlåtelse. Några av er kanske säger, – Reverend Moon, hur kan ni banna oss så där? Det är första gången som jag träffar er och jag kan inte tro på någonting ni säger om ni förolämpar mig på det här sättet. Men jag bannar er för att kunna förlåta er när den tiden kommer. På det här sättet kommer människor – när de kommer till den andliga världen – kanske att säga, – Eftersom ni

svor och skällde på mig kunde jag inte tro på *Unification Church*. Det är då förståeligt. Jag säger förolämpande saker till folk för att bygga en plattform där de kan förlåtas i den andliga världen. Men när jag förbannar dem ger det dem ingen smärta i hjärtat. De går bara hem igen. De kanske säger, tänk så förfärligt, men de kommer att ha glömt det när de kommer hem. På det viset arbetar sinnet. Förstår ni nu? De bland er som säger att ni förstår, lyft på händerna. Nu har ni fattat! (283-211, 12.4.1997)

Gud kommer inte att stå i skuld till någon. Han ger tillbaka tiotusentals. Därför, trots att jag gick i fängelse som en eländig individ har den tiden nu kommit då territoriet i min ägo utvidgas utanför nationen, världen, och bortanför himmel och jord. Tiden har också kommit då jag skall finna en förenad ställning mellan den andliga världen och den fysiska världen. Min auktoritet är så betydelsefull eftersom den börjar i denna privilegierade tid då jag kan skänka modellen för ett förenat fundament för en Adam-familj till alla himlens och jordens människor. Den är allöverstigande och allt genomträngande. Den omspanner och täcker allt, utan undantag. Efter det väntar konklusionen – att skrida fram mot en epok av fullständig auktoritet och kraft – på mig i den värld som skall komma. (284-113, 16.4.1997)

Kosmos består av två världar, den andliga och den fysiska världen. Gud kan bara befrias efter att alla portar i den andliga världen har blivit öppnade och

alla de andar som finns kvar i helvetet och i mittsfären har blivit befriade. Först vid den tidpunkten kan hela mänskligheten leva tillsammans harmoniskt i en tidsålder av fred och välgång. Det är vägen för *Unification Church* att gå, och den kommer att fortsätta till den dag då Gud är befriad. Den vägen är en oerhörd verklighet. Det är inte bara en vag idé.

(249-248, 10.10.1993)

För närvarande har den andliga världen inte någon form. Den vinner form genom Sanna Föräldrar. När Valsignalen har eklaterats för den andliga världen och slutligen för världen av kärlekens överhöghet – det betyder det förenade kungadömet av himmel och jord – så kan Gud ha herravälde över den andliga världen i form av Förälder, till och med utan att jag är där. Den andliga världen väntar på att detta skall hända. Allt som har varit delat väntar nu på att bli förenat. Man väntar på att jag fort ska komma till den andliga världen.

När jag väl har fulländat mitt arbete på jorden kommer mitt arbete i den andiga världen att ta vid. Jag kommer att stå som kungen för den andliga världen. Som kung på jorden kommer jag att automatiskt bli kung över den andliga världen och beträda landet som är det ursprungliga hemland som bekräftar Principerna och lagen. (295-202, 28.8.1998)

Min önskan är, att bland religionsgrundarna bli typexemplet för en grundare som lever för sann kärlek. Skulle ni inte välkomna det? Ni känner inte den andliga världen. Personen som talar här

är expert på den andliga världen. Efter-
som jag mycket klart vet vad som hän-
der efter döden, förmörkas inte min
vision, hur mycket än de som är invol-
verade i världens affärer må skråla emot
mig. Varför? Det är för att jag ser bak-
om, till den andra världen, och lever i
rytm med den.

Därför måste i framtiden andliga
medier från hela världen, oberoende av
sin tro, komma till mig och bli utbildade.
Det har aldrig funnits en enda männis-
ka som har känt till himlens djupgåen-
de hemligheter. Slutligen, den personen
som står här framför er kom i denna tid
och kungjorde dessa Guds hemligheter.
Denna kunskap har blivit ett bibliotek
med krönikor som inte ens fanns i den
andliga världens museum. När talrika
goda andar kommer och själva upptäcker
dessa sanningar, och lär sina ättlingar
på jorden genom drömmar och uppen-
barelsen, kommer denna kunskap att
fylla biblioteken på jorden. Det jag säger
här idag kan inte hittas på något biblio-
tek. (200-173, 25.2.1990)

Ni bör inse att jag som fann Guds
hjärtas värld inte är någon bluff. Allt
som ni hör från mig kan inte bli funnen
någonstans i världen. Mina läror kan
man inte hitta på något bibliotek vare sig
här på jorden eller i den andliga världen.
Det är första gången, den absolut första
händelsen, att dessa sanningar har bli-
vit kända! Dessa är sanningens nya ord.
De kan inte hittas någon annanstans på
jorden eller i den andliga världen. De var
inlåsta i skattkammaren och kunde inte
tas ut tidigare, inte av Gud och inte av

någon människa i den andliga världen
eller på jorden. (303-59, 4.7.1999)

Till och med det faktum att ni såg mig
på jorden kommer att vara någonting ni
kan vara stolta över när ni kommer till
den andliga världen. Ni kan säga, – Jag
var nära Sanne Far. Vi kan se på växter-
nas liv att en plantas alla skott vänder sig
mot solljuset. På samma sätt vänder sig
er ursprungliga natur mot kärlekens sol-
ljus. Gud är kärlekens sol. Det är så det
är i den andliga världen. (142-312, 13.3.1986)

Vilket är den slutliga konklusionen?
Det är Adams fullkommande. Vad är det
med Adams fullkomlighet? Adam miss-
lyckades att fullgöra sin del av ansvaret.
Vad är denna del av ansvar? Det är att
etablera hörnstenen och den traditio-
nella standarden för himmelska famil-
jers värld, alltså hörnstenen för famil-
jen, släkten, samhället, nationen och det
himmelska kungadömet på jorden och
i den andliga världen. Den hörnstenen
blev besudlad. Den måste renas. Därför
behöver jag rensa upp den andliga och
den fysiska världen och åstadkomma
många andra saker. (302-241, 14.6.1999)

Sektion 2 Sanna Föräldrar och byggandet av himmelriket

2.1 Guds godkännande sigill behövs för att bli Sanna Föräldrar

Vad måste någon göra för att bli
Återkomstens herre? Man måste gå till
den andliga världen, avslöja principer-
na som rör alla religioners förhållanden

centrerade på Jesus, tydliggöra allt om himlen och jorden och deras lagar samt få den andliga världens medgivande. Man måste proklamera dessa saker på jorden. Det är något som inte ens har varit känt i den andliga världen. Bara Gud och Satan har känt till detta. Efter att jag hade proklamerat alla dessa saker i den andliga världen väckte det tungt motstånd där. En tid av kaos i fyrtio dagar uppstod i den världen. Satan gjorde motstånd genom att skapa en betingelse att förneka Gud. Som resultat av det blev den andliga världen delad, med den ena halvan emot mig. Slutligen måste denna kaotiska situation lösas baserad på vad Gud beslutade vara sant. Därför leder Sanna Föräldrar den andliga världen till total underkastelse, får Guds sigill av godkännande och kommer ned till jorden. (236-323, 9.11.1992)

För att skapa en förenad himmel och jord, måste den andliga världen förenas först. Förfäderna i den andliga världen sade, – Reverend Moon, ni är en kättare, ni är en förrädare! Senare sade till och med Gud, – Ja, kasta ut honom! Sådana är gottgörelsens lagar. Eftersom Adam och Eva övergav Gud måste Gud också överge dem, villkorligt. Medan jag utstod sådan övergivenhet måste jag vinna acceptans, återupprätta Guds stöd för mig, återvinna himlen åt mig och få Guds sigill på hans godkännande. Under den perioden var Gud tvungen att vara emot mig när någon anklagade mig, men senare ...allt...

Min karaktär är sådan att när jag en gång har börjat någonting slutför jag det.

Jag ger inte upp tills jag dör. Eftersom jag vet tydligt vad denna princip handlar om, är jag säker på mig själv. Därför tillbakavisade jag öppet dessa andliga attacker. Hur kunde Jesus, Konfucius eller andra ledare känna till sådana principer? Slutligen ställde de bara negativa frågor eftersom det jag sade inte motsvarade doktrinen de hade lärt. De insisterade på sina egna synpunkter.

Jag slogs mot hela den andliga världen i fyrtiotre dagar. På den fyrtionde dagen sade till och med Gud, – Reverend Moon, din odåga! Varför har du kommit hit och ställt till med kaos i denna fridfulla himmelska värld? Din tjuv! Alla höll med Gud. Men ändå gav jag inte upp. (282-168, 11.3.1997)

För att bli Återkomstens herre var jag tvungen att gå till den andliga världen och återvända med Guds sigill för godkännande. När jag kom till den andliga världen utvecklades en strid som tog fyrtiotre dagar. Alla, från helvetets botten till himlens högsta topp, sa, – Reverend Moon är en kättare! Jag fick ta hand om det, med början på den lägsta platsen och ända upp till helgonen på högsta nivå. Jag fick argumentera med dem i Guds närvaro och gå igenom en avgörande strid om vem som var rättfärdighetens herre. Vad var problemet den gången? Det gällde den befläckade linjen hos alla människor i den andliga världen och om de kände till att de måste byta den.

Vad gällde den andra övervägningen? Det rörde sig om överföringen av äganderätten till alla materiella ting. Jag

fastslog att människor som under sin levnad hade någon äganderätt var förräddare mot himmelriket. Oberoende av hur stora religionsgrundarna var, de fick ta den här domen. Jag stod fast i kampen och utmanade dem full av övertygelse. Jag frågade, vem det var som var kättare.

Eftersom ett stort kaos skulle bryta ut i den andliga världen var Gud tvungen att fatta ett beslut som domare. Men till och med Gud var emot mig. Han sade, – Reverend Moon är en kättare, som ni alla säger. Varför sade Gud så? Adam svek Gud. I överensstämmelse med lagarna för återupprättelse genom gottgörelse måste en människa som representerar den fullkomlige Adam möta en situation av att bli sviken, till och med av Gud själv. Först då kunde murarna som hade rests i Guds hjärta brytas ned. På detta sätt lämnade mig totalt ensam – och till och med Gud stod på motsatta sidan. Men, den andliga världen kunde inte lämnas som den var, i ett enda kaos. Gud måste fatta det avgörande beslutet. Han proklamerade: ”Utbytandet av linjen, överföringen av äganderätten och transformationen av hjärtats sfär som Reverend Moon talar om är sanna.” Sedan måste jag återvända hit, till den här världen, efter att ha fått ta emot Guds sigill som en segerrik mästare. (264-50, 9.10.1994)

Innan allting kan lösas i den fysiska världen måste den andliga världen först ordnas upp. När jag, efter att ha upptäckt sanningens ord, krävde, att så här bör den andliga världen vara, gick

Satan emot mig och till och med Gud stod emot mig. Eftersom mänskligheten övergav Gud måste Gud överge mänskligheten. Detta är lagen om återupprättelse genom gottgörelse. Därför uppstod en fyrtio dagars strid i den andliga världen. De fyra stora helgonen skrek alla, – Reverend Moon är en kättare.

Alla de religiösa ledarna i den andliga världen kom emot mig. Det var en fientlig samling och en offensiv och defensiv argumentering i Guds närvaro för att fastställa vem som hade rätt. I fyrtio dagar var hela den andliga världen i uppror. De ställde till med totalt tumult och skrek, – Reverend Moon är en kättare! Till slut skrek de alla unisont, – Den andliga världen kommer att bli helt störd. Jaga ut honom! Hur som helst, jag framhårdade, till och med gentemot Gud, att detta var den enda vägen och att om inte allt gjordes följdriktigt skulle det inte finnas något sätt att bringa en logisk ordning till hela världen. Jag pekade på att Konfucius inte kände till Guds karaktär. Han kände inte Gud som en personlig Gud. Konfucius talade om himlen, men mycket obestämt. I en strid i ämnet skulle han bli utslagen.

Jag ställde frågan till Jesus, – Varför talade du inte ut om vissa frågor som gällde din återkomst? Jesus blev häpen.

Kristna människor tror att tusenårsriket kommer att upprättas i skyn, men de kommer tydligt att förstå att det är fel när de går till den andliga världen. När jag ställde sökande frågor till de kristna samfundsgrundarna kunde de inte öppna munnen. Efteråt ropade jag på Gud, – Fäll du ett domslut vem som har rätt.

Till slut fastslog Gud, – Reverend Moon har rätt! (259-320, 24.4.1994)

Efter att ha kommit in i den andliga världen behandlades jag med förakt i fyrtiotre dagar, till och med från de lägsta sfärerna. De frågade mig vem jag trodde att jag var. De kallade mig slav, gamla fru Paks släkting, en bluff, och alla kätterskans anstiftare. Slutligen mötte jag de stora religiösa ledarna och utvalda människorna. Till sist talade jag med de fyra stora helgonen. De var alla emot mig. De kom emot mig och ropade, – Den odågan, barn till en förrädare, ta och döda honom! De fick till och med stöd av Gud. Det gällde öga för öga och tand för tand. I fyrtio dagar gick hela den andliga världen emot mig. Jag kunde inte retirera och kämpade i fyrtiotre dagar, ända till slutet – och till och med Gud var emot mig. Kunde jag ha dragit mig tillbaka? Skulle det inte ha hänt någonting fruktansvärt om jag hade gett upp? Slutligen fick jag till och med Gud att ge efter. Då ropade Gud till människorna i den andliga världen: – ”Hör upp!” Sedan fastslog han: – ”Jag har kommit till ett beslut i den här striden i den andliga världen.” Det vittne som hade rätt i varje avseende är Sun Myung Moon! Gud sade åt mig att vända mig om och framlägga min bevisföring. Alla höll då med om att mina ord var sanna. Då ropade Gud, – ”Hör upp!” Och han vittnade själv för mig, till hela den andliga världen. Och därmed var jag färdig med den andliga världen, inte sant? Jag fick ta emot Guds sigill, Hans godkännande, och kom till jorden. (295-293, 24.9.1998)

För att förena den här världen måste ni gå till den andliga världen och förena den först. Hur skall ni lyckas med det? Ni skulle inte bli välkomnade. Om ni går till den andliga världen och säger, Principernas väg borde uppenbaras på det här sättet, skulle Satan och Gud förstå, men de skulle inte ge något svar.

Det var första gången för alla religionsledare att höra dessa saker. De frågade efter meningen med utbytandet av linjen, med överföringen av äganderätten och omvandlingen av kärlekens sfär. Till och med Jesus frågade mig om detta varje dag. Alla helgon stod emot mig. Således blev det ett stort kaos under fyrtiotre dagar i den andliga världen. De ropade: – Kasta ut den där Reverend Moon, alla kätterskans anstiftare! Vad skulle ha hänt ifall de hade jagat mig ut på detta sätt? *Unification Church* skulle inte ha kommit till. Därför var jag tvungen att knuffa mig framåt i fyrtiotre dagar mitt i denna intensiva förföljelse.

På den typen av situation är jag expert. Jag är expert på att skilja mellan rätt och fel. Därför vet jag genast vem som är för Satan och vem som är för Gud. När jag såg på allting där visste jag, att det var fel. Därför beslutade jag att fortsätta. Till slut blev till och med Gud mera desperat. Den andliga världen befann sig i kaos. Jag ensam rörde upp hela den andliga världen och skapade en tumultartad situation. Eftersom Gud är Domens herre var han tvungen att ta ansvar. Situationen var den att hela den andliga världen hade dragit fram mig i förgrunden och anklagade mig inför Gud.

Därför var Gud tvungen att komma med rättvisan och ett domslut. För att få slut på denna strid måste Han klargöra vad som var rätt och fel. Det fanns en fullständig splittrad opinion. Jag var ensam och hela den andliga världen var emot mig. Till och med Gud hade stått emot mig. De ropade, – Den där killen är så ond! Vem är det som vågar säga sådana saker? Eftersom Adam föll genom att gå emot Gud måste Gud motarbeta mig.

Måste inte föräldrar smiska sina barn ibland? Om ett barn gör någonting dåligt, kanske barnets far eller mor smiskar det, tillrättavisar barnet och förlåter senare. På samma sätt ledde Gud mig slutligen fram och fattade beslutet. Han ropade, – Se här framme! Och sedan deklarerade han: Hittills har det funnits många argument för och emot Reverend Moons ord, men hans argument är absolut riktiga. (273-67, 21.10.1995)

Det finns olika attityder och egenheter i *Unification Church*. Vissa personer går till och med så långt att de påstår att de är messias. Några säger, Reverend Moon är Johannes döparen och jag är Jesus. Jag blev inte automatiskt den jag är. Jag var tvungen att gå till den andliga världen och komma tillbaka med Guds sigill och godkännande. Eftersom jag har förenat den andliga världen, stöder hela världen mig. Jag fick ordning på den andliga världen, som befann sig i kaos. Hittills har både buddister och konfucianister alla skapat sina egna domäner och inhägnader, vilket har lett till många fraktioner. Jag fick dem alla att se

i en riktning, inte två. När den andliga världen väl var förenad, kom jag till den här jorden med auktoriteten och övertygelsen att gå i en enda riktning.

Det finns många riktningar i den här världen. Om det finns fem miljarder människor finns det fem miljarder olika riktningar. Jag sammanför dem alla till en riktning och ett syfte.

Trots att den sataniska världen motarbetar mig, ja, till och med försöker döda mig, och alla slags saker pågår, kommer den gradvis tillsammans och i en riktning. Den rör sig i en och samma riktning. Nu säger människor, – Fredsstiftaren av världsfred är Reverend Moon. Därför ägnar man mig en hel del intresse.

När jag väl hade ordnat upp hela kaoset i den andliga världen måste jag förena riktningarna av alla de förvirrande saker som finns på jorden. Därför sammanför jag världens politiker, de bästa vetenskapsmän, journalister, ekonomer och andra berömda människor. Tror ni att de respekterar mig? De testade mig allihop och uppskattade mig på sina egna olika sätt. Eftersom jag skapade ordning utav kaos i den andliga världen kan jag nu se det läget i vilket vi kan få ordning ur kaoset på jorden. Hur är det? Jag vet vad som händer när man går ett steg längre än det som ligger direkt framför ögonen.

Jag är säker på att ingen av er som har samlats här är någon dumbom. Smarta som ni är, tror ni att världen ligger i er hand när ni ser på denna situation, tror ni inte det? Det finns bara en uppsättning av Sanna Föräldrar, i all evighet.

Det finns inga andra. Av den anledning-
en måste hela den andliga världen lydigt
följa och allting på jorden måste under-
kasta sig. Det finns inte två uppsättningar,
utan en. Den slutliga destinationen är
Sanna Föräldrar. (259-320, 24.4.1994)

Många typer av religioner har utvecklats.
Eftersom människors kulturella bakgrund
är olika, var detta oundvikligt. Det finns
fem miljarder människor som står utanför
den kristna kultursfären. Går alla människor
till helvete om de inte tror på Jesus? Nej.
Kristna säger annat eftersom de inte vet.
Om ni går till den andliga världen, finner
ni att både Konfucius och Jesus är vänner.
Buddha och Mohammed är vänner. Berömda
helgon från kristendomen och höga munkar
från buddism är alla vänner. En ridå är det
enda som finns emellan dem; de tillhör alla
Guds ätt. Denna ridå måste öppnas vitt.
När religionerna förenas kommer denna
ridå att tas ner och alla kommer att glädjas
som en familj. Vi väntar på den dagen i
den andliga världen.

Jag gick igenom så många strider på
grund av människors ignorans angående
religionernas historiska bakgrund. Därför
bör alla ledare från varje religiös orden
samt grundarna av religioner mötas
tillsammans med historiska ledare och
ångra all historisk bitterhet. Den människa
som får dem att ångra är den Sanna
föräldern. (232-20, 1.7.1992)

Vad är en värnadsfull son? Med det
menas en son som ägnar sitt liv med kärlek
åt att bistå sina föräldrar. Vad är då

en lojal undersåte eller patriot? Vi kallar
en människa lojal undersåte eller patriot
när hans karaktär är grundad i kärlek
och han offrar sig själv och ger sitt liv
för sin kung, som representerar Gud.
Ett helgon är den som lever för världens
människors skull. Det är en person som
beslutar att ge sitt liv genom att älska
alla människor, fränsett olikheterna i
deras kulturella bakgrund, nationella
begränsningar eller ras. Ett helgon försöker
att leda människor på en väg att älska
andra, inte bara för stunden utan för
evigt. För att föra detta ett steg längre,
vad är en gudomlig son eller dotter?
Gudomliga söner och döttrar är de som
kan offra sina liv baserad på kärlek, inte
bara för den här världen, utan till och
med för den eviga andliga världen och
för Gud. Allting har sin rot i kärleken.
(143-151, 17.3.1986)

Ni kommer att känna igen den sanna
naturen hos grundaren av *Unification
Church* om ni går till den andliga världen.
Välsignade jag inte alla religionsgrundarna?
Jag välsignade dem. Därför sänder de
mig alla sin tacksamhet – enligt breven
från Lee Sang-hun i den andliga världen.
Ni, som har tagit emot Välsignelsen under
ert liv på jorden, står i en högre position
än alla de miljoner och miljarder människor
som återuppbyggdes i den andliga världen
eller till och med högre än religionsgrundarna.
Hittills har ni levt era liv alltför obekymrade.
Ni måste vara medvetna om det. Jag kanske
ser ut att leva utan tanke, men vart jag
än går och var jag än sitter, vad jag
än gör på vilken plats som

helst, följer jag Guds lag, renar området och sätter mig ned. Jag gör det genom att följa himlens lag. Lever ni inte alla ert liv rätt ovarsamt? (304-50, 5.9.1999)

2.2 Att bygga himmelriket och enandet av den fysiska och den andliga världen

För att en nation skall bildas bör den ha sin egen regering. Den måste ha sitt eget folk och den bör förfoga över sitt eget territorium. Utifrån det perspektivet vem skulle vara ägaren när det gäller att bygga himmelriket på jorden? Vem skulle bli regenten? Säkert skulle Gud vara regent. Men vilka skulle vara folket i himmelriket? Det skulle hela mänskligheten vara. Och var skulle territoriet finnas? Det skulle vara hela jorden. (96-14, 1.1.1978)

Vad skulle Gud ha gjort för Adam och Eva om de inte hade fallit? Gud skulle ha vigt dem genom Välsignelsen. De skulle sedan ha fött barn och bildat en familj som skulle ge glädje till Gud och de skulle ha utvidgat den familjen till att bli en ätt och ett folk. För att ta det ett steg längre, vilken filosofi skulle ligga till grund i den världen? Det skulle vara en värld baserad på *Godism* och på den filosofi som var baserad på Adam. Principerna i den världen skulle vara den Adam-centrerade filosofin. Både synen på universum, kosmos och livet skulle vara baserad på den filosofin. Mänsklighetens alla fem raser skulle utgöra en färgglad värld och människorna skulle vara lyckliga med det. Eftersom hudfärg

beror på omgivningen skulle människorna vara lyckliga att se de olika hudfärgerna från flera raser. Hur blev då alla dessa nationers språk olika? Gud åtskilde dessa språk från varandra på grund av våra första förfäders Fall. (156-202, 25.5.1966)

Ni bör leva era liv på jorden och tänka att ni måste ta på er missionen att bilda Guds nation. Med andra ord, bli en lojal undersåte och patriot som kan bringa befrielse till hemlandet. Alternativt kan du föreställa dig att du hade fått order som himlens hemliga sändebud att komma till den här onda världen och bringa befrielse. Ni skall veta att utan att göra det skulle ni vara oförmögna att få dignitet och ära som den himmelska nationens medborgare, som kommer att finnas i framtiden. (50-255, 7.11.1971)

Vi vet att vi har kommit till en punkt, där vi inte på ett sant sätt kan bygga en fredlig värld eller en förenad värld bara genom mänsklig ansträngning, genom vår kraft, vår vishet, kultur eller någonting annat. Ur detta perspektiv, vad är den centrala frågan när det gäller att lösa världens problem? Det är viktigare än någonting annat att ge en tydlig förklaring angående Guds existens. (56-131, 14.5.1972)

Välsignelsen till äktenskap och evigt liv börjar med utgångspunkt från Sanna Föräldrar. Det måste vara Sanna Föräldrar. Sanna Föräldrar måste lösa detta kolossala ärende och åstadkomma enandet av den andliga och den fysiska

världen samt förenandet av jorden. Hela världen som har stått emot mig, kommer att byta riktning och följa oss istället. Utan att gå till Gud och få hans sigill på ett medgivande, skulle det inte vara möjligt att förena den andliga världen och den fysiska världen. Oberoende av hur mycket denna värld står emot mig, den kan inte blockera vägen som jag slår in på. Den tiden kommer, då änglarnas värld och den andliga världen kommer att mobiliseras, tillsammans med våra förfäder. Genom att använda Satans taktik kommer de att ge mardrömmar till dem som känner motvilja att följa mig. De kommer att hålla deras händer nere och pressa deras nackar. (290-172, 18.2.1998)

Jag har redan upprättat sfären av befrielse för den andliga världen. Nu initierar jag en rörelse för att likställa jorden och den andliga världen. Våren håller på att komma. Våren kommer till den andliga världen och tilljorden. Nu är det vår i den andliga världen, men vintern hålla på att ta slut på jorden. Här på jorden har sommaren gått för länge sedan, vintern håller på att lämna oss och vårens årstid nalkas, som kommer att ge näring åt naturens ideal för evig lycka, tillgodogöra sig allt och ge ny livskraft. Därigenom kommer fredens tidsålder till jorden. Vad är det som grundaren till *Unification Church* numera helt har adopterat? Ordet fred ingår i allting med början i namnet Familjefederationen för Världsfred och Enighet. (301-288, 5.5.1999)

Det är okej att de andliga och fysiska världarna kan stiga, gå ned eller gå till

höger eller vänster i sin relation. Oberoende av hur mycket de påverkar varandra framåt och bakåt, eller åt höger och vänster, eftersom de båda världarna har samma värde i sfären av kärlek, av kosmisk kärlek, vilken nu börjar fullkomna de båda världarna. Vi kalla detta för himmelriket på jorden och i den andliga världen. Det är sfären för alltings befrielse. Förstår ni, vad det är jag säger? (301-236, 2.5.1999)

Tiden har kommit för de människor som har levt i det förgångna och som nu finns i den andliga världen, och för dem som för närvarande lever på jorden, och för framtida generationer att samarbeta för befrielsen av vårt hemland. Många människor kommer att uppleva att deras förfäder kommer och tvingar dem under hot att gå med i *Unification Church*. Detta har inte skett genom min styrka. Gud, änglavärlden, och våra förfäder har alla förenats i att driva den här världen i ett hörn. I denna hörna kommer ingen att kunna lösa familjeproblemen. När den här nationen erkänner det anmärkningsvärda faktum att jag ensam har – och utövar – full auktoritet, som en stråle av hopp, som fundament för denna nation och hemland, kommer det att bli en oöverbärlig nation i hela universum. (290-172, 18.2.1998)

Fram tills nu har den andliga världen, i position av den äldre brodern, våldfört sig på hela världen. Nu har tiden kommit för den äldre brodern att stödja jorden. Därigenom kommer Abels domän på jorden inte längre vara utnyttjad

som den har varit. Den andliga världen kan inte längre lura och driva jorden i sin egen riktning. Den kan inte avvika från sin riktning. När det gäller de fyra riktningarna av norr, syd, öst och väst har öst inte kunnat invaderas; men den andliga världen kunde gå fram och tillbaka mellan väst, syd och norr och utöva sitt inflytande på jorden. På grund av det fortsatte man på jorden att bringa många andliga offer. Men nu kommer detta att vara löst. Jorden och den andliga världen kommer att närma sig ett stadium av enighet. (208-85, 17.11.1990)

Det finns inget annat sätt än genom mina läror att lösa de olika fundamentala problemen av jaget som har uppstått historien igenom. Det kommer aldrig att finnas ett annat sätt. Ni kan gå till den andliga världen och se om jag ljuger. Jag lär er dessa saker inte för att jag vet dem utan för att jag har uppnått dem och vunnit seger över dem. Ert samvete vet detta.

Därför betyder det faktum att jag har utropat Sanna Föräldrar och det Fullbordade Testamentets Tidsålder, att jag har uppnått dessa saker. Jag konfronterade Satan och fick honom att underkasta sig. Satan kan inte visa sig i den värld jag visualiserar och är på väg till. Det betyder likställighet på en plan nivå: individen, familjen, ätten, samhället, nationen, och till och med kosmos och himlen i den andliga världen. När jag utjämnar allting och förbinder det med varandra, blir det himmelriket på jorden. Människor och deras ätt som lever i himmelriket på jorden kommer

att överföras intakt till himmelriket i den andliga världen. Himmelriket är ens födelseort. (256-24, 12.3.1994)

Dr. Lee Sang-hun kallades till den andliga världen eftersom hans tid hade kommit. Han gick vidare till den världen enligt försynens vilja för att rapportera den världens hela verklighet till jorden.

För att lära känna hela den andliga världen måste du kunna ta emot Guds instruktioner och bli inympad på honom. Allt detta skulle ha blivit systematiskt ordnat, men hittills är den andliga världen inte kunnat nå den standarden. I konsekvens av det har oräkneliga religioner framträtt för att presentera den andliga världen. Men de presenterade bara en del av bilden, därför undervisades människorna bara baserat på innehållet i dessa religioner. De kunde inte begripa hela verkligheten och naturen av den världen.

Nu, eftersom vi har inträtt i det Fulländade Testamentets Tidsålder, kan med Guds tillåtelse alla aspekter av den andliga världen förklaras för människorna på jorden. Därför bör du förstå den andliga världens verklighet. (295-120, 19.8.1998)

Har den andliga världen blivit perfekt? Den är fortfarande långt ifrån fulländning. Det hierarkiska systemet i den världen var ursprungligen sådant att hela den andliga sfären skulle ha varit förbunden och kretsat kring Gud, Sanna Föräldrar, och de Sanna barnen, men detta har ännu inte uppnåtts. Inte heller har det hänt på jorden. När denna

hierarki är upprättad på jorden kommer den andliga världen automatiskt att följa efter.

Med andra ord, den andliga världen skall vara ett hierarkiskt system baserat på Sanna Föräldrar och den icke-fallne Adams tankesystem, inriktat på Gud. Men så är det inte ännu. Hittills var den andliga hierarkins centrum ockuperad och splittrad i den buddistiska gruppen baserad på buddism, den konfucianska gruppen baserad på konfucianism, den muslimska gruppen baserad på islam, och andra. Därför har hela den andliga världen – och till och med dessa religiösa grupper – hoppats på etablerandet av Sanna Föräldrars ideologi, ideologin från Adam, som inte stod i relation till Fallet.

Den andliga världen måste ta till sig en gemensam, förenad riktning. Således har gränserna mellan alla religioner försvunnit eftersom Sanna Föräldrars arbete på jorden har nått en världsomfattande nivå. Resultaten från integrationsrörelsen kommer automatiskt att manifesteras på jorden, i överensstämmelse med förändringarna i den andliga världen. När *Unification Church* når en världsomfattande nivå kommer hela det andliga folket från den andliga världen inte längre att finnas där. Det blir så, eftersom de måste uppfylla sitt syfte på jorden och sedan återvända till den andliga världen. Därför kommer de alla ned till orden och arbetar.

Hoppet för miljarder människor i den andliga världen är att medlemmar av *Unification Church* i hela världen skall bli förtrupp och röra sig framåt: –

Go! Go! Go! Alltså, om vi skapar och erbjuder en förenad värld till den andliga världen, kommer båda världar under Guds herravälde. Dessa två förenade världar kommer att bestå i evighet i Sanna Föräldrars namn. (161-222, 15.2.1987)

Från och med nu kommer vi att inträda en era då nationer och folk kan komma samman som grupper. Nationer, ätter och familjer på jorden kommer att samlas för att skapa en förenad värld. På det sättet kommer världen snabbt att transformeras. Satan kommer att gå till dem som går emot detta och skarpt ta itu med dem. Fram till vår tid har Satan försökt att medföra människor till helvetet men nu leder han dem till himlen. Satan samarbetar i detta syfte och försöker till och med att bringa våra förfäder till himlen. Eftersom det har blivit en befriad domän närmar vi oss nu snabbt eran för globalisering. (298-221, 8.1.1999)

Tror ni, att jag har förmågan att rensa upp den andliga och den fysiska världen och fullborda det ideala himmelriket på jorden och i den andliga världen? Tror ni att jag inte kan göra det? Tror ni att det är möjligt eller omöjligt? En tidsålder har kommit, då jag med full auktoritet och kapacitet kan utöva krafter som är allt överskridande och överallt verkande. Alla organisationer på nationsnivå och världs nivå kommer att bli helt vanliga.

Den sataniska världen som har ägt allt överskridande och överallt verkande krafter har blivit fullständigt oförmögen inför Guds auktoritet. Vi har flyttat in

i en era av Guds fullständiga auktoritet och makt. Sanna Föräldrar är de som har gjort detta möjligt. Det börjar med Sanna Föräldrar. (293-325, 7.6.1998)

När alla i den andliga världen har mobiliserats kommer många goda ting att hända på jorden. Det kommer att ske många händelser där man omfamnar varandra. Det kommer att vara ett jublande folk, och de som hade sprungit bort och förbannat *Unification Church* kommer att slå i marken och ångerfullt säga, – Hur kan detta vara möjligt! (302-71, 18.5.1999)

Sektion 3 Sanna Föräldrar och den sanna kärlekens arbete

3.1 Sanna Föräldrar och välsignelsen av helgon och mördare

Har inte jag förlåtit helgonen och till och med mördarna? Kan jag då eller kan jag inte förlåta mina egna barns synder? Stalin och Hitler dödade miljontals människor. Jag förlät och välsignade till och med dessa demoners demoner. Om jag inte hade kunnat göra det skulle jag inte ha kunnat öppna helvetets portar. Var det bra att jag gjorde det? Buddister som lever på jorden ropar, – Gode Gud! Han tog vår Buddha och gifte bort honom! Hur kunde han göra det? Medan andra säger, – Å kära nå'n, han gjorde en vigsel för Jesus! När ni kommer till den andliga världen kommer ni att se att dessa ledare alla är i paradiset. De befinner sig i mittsfären av den andliga världen.

Jag frågade dessa religiösa ledare i den andliga världen, – Vad är det ni vill? Då bönföll de mig, – Det är vad du önskar. Därför är vår önskan enkel. Vi skulle vilja att du välsignade oss. Så jag frågade dem, – Vad kommer att hända om jag välsignar er? Och de svarade, – Helvetets portar kommer att öppnas. Eftersom det för närvarande inte finns något sätt att nå himlen kommer vi att ha styrkan och övertygelsen att göra vårt bästa tio gånger mer för att omvända den här världen och föra den mot enighet, och till och med leda helgonen!

Om ni kan fatta ett så övertygande beslut och själva vända om så helt, så kan även nidingar som har motarbetat Gud – när de kommer till den andliga världen – reformeras till exemplariska lojala tjänare som Gud kan använda. Precis som Gud uppfostrade Paulus, som så starkt hade förföljt de kristna, till att bli en av Guds mest lojale tjänare. (299-26, 1.2.1999)

Jag har befriat helgonen och mördarna i överensstämmelse med vissa principer. Era äkta män, som stod emot *Unification Church*, och till och med de som kom till helvetet, kan därför komma och bli befriade och välsignade av mig om ni längtar efter att föra dem till Sanna Föräldrar. Eftersom det fanns en sådan princip för att föra samman helgon och mördare, händer sådana saker nu. Genom det bör en förenad domän kunna skapas för en Välsignelse mellan den andliga och fysiska världen, och då skulle till och med alla gå igenom Tredagarsceremonin. Därför befriar jag – och

till och med välsignar jag – nu människor som inte har levt länge på jorden, eller som dog utan att de blev gifta, och alla dem som är äldre än sexton år.

Genom att öppna helvetets portar och ge Välsignelsen till alla dem som gick till den andliga världen, har Guds auktoritet över hans linje blivit erkänd. På grund av det måste Satan fullständigt retirera. Detta är en revolution. Det har bland alla revolutioner aldrig funnits en liknande. Jag har skapat omgivningen där alla de som dog på grund av Fallet kan gå in i himlen. Genom att skapa alla de fundament som gav alla dem som dog utan att bli gifta – ända sedan Adam och Eva föll – möjligheten att gå in i och leva i himlen, och genom att skapa en omgivning som gjorde det möjligt för alla våra förfäder att inträda i en sfär i den andliga världen inom domänen för Välsignelsen, har jag skapat en autostrada som leder till himlen. Jag har återupprättat alla dessa fundament genom gottgörelse. (300-305, 11.4.1999)

Om jag inte kände till den andliga världen skulle jag inte ha kunnat gå denna väg. Fadern i den andliga världen är min fader. Därför känner jag till den andliga världens hemligheter mer än någon annan. När jag som flykting under Koreakriget blev hungrig, mobiliserade jag förfäderna i den andliga världen. De brukade få människor till att förbereda en måltid för förbipasserande på gatan och genom det kunde jag många gånger få något att äta. Det finns många berättelser som den här som kan låta som lögn. Därför brukar

jag inte tala om dem. Varför skulle en intelligent människa som jag, som har studerat vetenskap, berätta sådana otroliga historier? Ni skulle tro även sådana ologiska, otroliga berättelser om de kom från mig, eller hur? (299-46, 1.2.1999)

Den fallna mänskligheten lever inte i de himmelrike som Gud har skapat. Himlen är en plats där bara fullkomliga Välsignade familjer kan leva. Det är en himmelsk omgivning, där Adam och Eva var ämnade att leva efter att ha uppnått fullkomlighet. Därför kan Gud i kraft av sin absoluta auktoritet fritt göra som han vill med den världen, från de minsta till de största sakerna i materien. Genom att ta emot Välsignelsen åstadkommer vi den sanna Välsignelsens kosmiska expansion och uppryckandet av roten till Satans linje. Vi förstör den fallna linjen. Därför kommer alla ätter på jorden att kunna gå till himlen genom Välsignelsen år 2000, när jag har nått åldern av åttio år.

Precis som i Exodus i bibeln kommer en mobilisering på jorden att ta sin början. Så som Moses lämnade Egypten när han var åttio år gammal, kommer jag med början från den tidpunkten att vara de sanna familjernas Sanne Föräldrar och Kung på jorden. (300-305, 11.4.1999)

Jag har ännu inte tillkännagivit skapandet av en global autostrada. Jag avslöjade tydligt vart vi måste gå och öppnade sedan upp alla vägar. Jag nedsteg till och med till de lägsta sfärerna i den andliga världen och öppnade helvetets portar. Jag gav Välsignelsen till och med till

mördare. För att återropa ord från Dr. Lee Sang-hun: när han grät ensam och bad, kom Guds sändebud till honom och kallade honom att återvända till himlen. Gud frågade honom, är du ledsen, eftersom han klagade och kved. Då berättade Gud för honom att alla måste bli räddade, och Guds fråga var, – Vad tänker du göra åt detta? Och Gud fortsatte, – Dina barn måste blomstra.

På samma sätt, eftersom alla människor är Guds barn, måste de leva i välgång. För att öppna upp vägen för alla att leva på det sättet, sade Gud åt Dr. Lee att han måste ta ansvaret, eftersom Gud inte kunde göra det själv. Allt detta finns presenterat i boken *Life in the Spirit World and on Earth*. Varför bad Gud Dr. Lee att ta ansvar? Eftersom människor som har dött och gått vidare till den andliga världen efter att ha motarbetat *Unification Church*, ville Gud att han skulle rapportera detta till mig, så att jag kunde befria dem. Jag har gråtit många tårar över detta.

Dr. Lee undrade: – Gud, hur kommer det sig att du måste fråga en människa som mig? Hur kunde det komma så långt? Av den anledningen vände jag mellan den 13 och 15 maj förra året allting i den andliga världen uppochner och förklarade att jag skulle ta ansvar. Man kan tala om att ha mod! ”Jag kommer att ta ansvar och utföra det här.” Genom att säga detta gav jag Välsignelsen till de människorna. (301-156, 25.4.1999)

Eftersom den förste Adam, den andre Adam och till och med den tredje Föräldern misslyckats, har allt har gott-

gjorts och befriats genom en betingelse som motsvarar en ökenvandring; kan tidsåldern för Välsignelsen av den fjärde Adams domän bli Tidsåldern för himmelrikets ankomst på jorden. Allt det här måste göras logiskt; det kan inte göras slumpmässigt. Oavsett om det är den andliga världen eller jordiska världen, när vi utvärderar centrerat på resultatbaserad standard, som jag klarlagt i Principerna, så måste vänster och höger hand vara perfekt i linje med varandra. Först då kan det bli ett klappande ljud, eller hur? Det är kärlek som förenar dem.

Den fysiska och den andliga världen, som var delade i Abel och Kain, kan slutligen bli ett genom broderskaps band, Sanna Föräldrars kärlek och genom sin förbindelse med den sanna linjen. Därför, när människor dör kommer de att dö tillsammans med samma välsignelse; när de lever, kommer de att leva tillsammans med samma välsignelse. Det är inte frågan om att de som vill dö kommer att leva och de som vill leva kommer att dö.

När Sanna Föräldrar är här kommer de som vill leva att leva. De som vill leva med Sanna Föräldrar. Utan Sanna Föräldrar måste alla göra det motsatta. Paradoxalt kan man inte finna Sanna Föräldrars väg eller platsen där man är nära dem, utan att söka döden. Den andliga världen måste befrias och också jorden måste befrias. Sedan tiden för Adam och Eva har det aldrig funnits en människa som har kunnat dra ut den stora spik som drivits in i Guds hjärta. De goda förfäderna hela historien igenom var

alla tvungna att spilla sitt blod. Deras kval förlöstes inte. (301-166, 25.4.1999)

När jag blir 80 år kommer en tidsålder att ta sin början då himmel och jord kommer tillsammans i enighet. Med 80 år kommer jag att fullständigt ha befriat allt på jorden och i den andliga världen inom min generation. Den andliga världen och jorden i enighet, man och hustru förenade, och familjen förenad, kommer de alla tillsammans att gå in i himmelriket. Man och hustru måste inträda i himlen tillsammans, de kan inte gå in ensamma. Jag har öppnat portarna till både helvetet och himlen. Alla kommer att gå fram i tur och ordning.

Dina förfäder kommer att stå på rad för att bli din eskort.

Tidigare skulle demonerna ha grävt en grop enligt sin egen önskan och hindrat dig från att lämna den i tiotusentals år. De brukade använda dina förfäder till springpojkar. Nu har jag fullständigt avskaffat allt sådant. Det förefaller överkligt, men det kommer att bli så. Ni kan vänta och se. Varför? Jag vet allt som gäller den andliga världens framtida verklighet. Om jag inte gör dessa saker kommer jag att anklagas av kommande generationer. (300-74, 21.2.1999)

3.2 Utjämningen av den andliga och den fysiska världen genom den kosmiska expansionen av den sanna Välsignelsen

Vad sker efter den kosmiska expansionen av den sanna Välsignelsen? Det är dra ut Satans linje från roten. Det bety-

der att skära av roten. Eftersom mänskligheten gick till helvete genom att ingå ett felaktigt äktenskap måste Sanna Föräldrar viga människor och reda upp detta igen. För att återupprätta genom gottgörelse ärkeängels akt i den andiga världen – att älska Eva på jorden och ge upphov till Fallet – kommer familjen i ärkeängels position i den andliga världen ner till jorden, för att stödja familjen som står i Adam och Evas position. Därigenom kommer dessa familjer till platserna där era familjer finns och initiera en rörelse som avlägsnar Satan. Detta är Principernas syn. Först då kan saker och ting placeras logiskt i proper ordning.

Nu återstår uppgiften att få kärlekens dörrar att öppna sig så att trolovade mellan de båda världarna kan älskar varandra. Även om din make har dött kan du leva med honom på jorden. En del par lever på detta sätt till och med nu. Av den anledningen förlät jag och erbjöd Välsignelsen till sådana män som hade motarbetat *Unification Church*.

För några dagar sedan, precis innan vi höll Välsignelseceremonin för 400 miljoner par, och innan jag reste till Amerika, fick jag människor som hade fått den andliga Välsignelsen att gå igenom sin Tredagarsceremoni. Efter den ceremonin gav jag marschorder i full skala till familjer i den andliga världen. Så vad finns det kvar att göra? Det finns miljarder människor som väntar på att bli välsignade; speciellt de avlidna själarna som aldrig har varit gifta, som föddes på jorden och växte upp i den andliga världen. Eftersom jag har öppnat vägen har jag välsignat 1.6 miljarder par, vilket är

fyra gånger så mycket som de 400 miljoner par som jag välsignade för ett par dagar sedan. (301-171, 25.4.1999)

Jag har aldrig tänkt skryta medan jag går Guds viljas väg. Jag har gjort många saker som är världsomfattande, men det finns fortfarande mycket att göra. Det är så jag är. Uppgiften med den andliga världen återstår fortfarande. Om någonting har blivit gjort på jorden måste vi reda upp det på jorden.

Jag har öppnat vägen till välsignelse för dem som har levt ensamma och dött ensamma, män och kvinnor som var älskade av sina föräldrar men inte kunde bli gifta, och babys som dog efter födseln. Dessa baby'n växte upp i den andliga världen. De förblir inte som de var. Mödrarnas hjärtan, som grät av sorg för de nyfödda, tillåter dem att växa i den andliga världen. Det ligger inget fel i att föräldrar sörjer över sina barns död. Era avlidna partner växer faktiskt i den andliga världen. Om hustrun uppskattar sin avlidne make i sitt hjärta och sörjer honom, är det till fördel för honom. (301-187, 26.4.1999)

Det har inte funnits en enda människa ibland alla dem som är född på jorden som var född från sanna föräldrar. Det finns inget sätt att gå in i himlen för dem som är födda utan att ha fått Sanna Föräldrars linje – Sanne Fars och Sanna Mors. När vi beaktar Guds ideal för skapelsen, är himlen den plats dit människor leds efter att ha tagit emot Sanna Föräldrars linje, bistått dem som himmelrikets herre på jorden och i den

andliga världen, levt med Sanna Föräldrar inom sfären för deras släkt och ätt – baserat på sann kärlek – och som genom äktenskap lämnar efter sig välsignade ättlingar. I konsekvens till det kan de, som inte har haft en djup erfarenhet av kärlek inom sfären av den himmelska kungliga familjen, inte beträda himlen. (250-49, 11.10.1993)

Jag har fullgjort mitt ansvar. Vad mer finns det för mig att göra? Jag har genom den förenade sfären i den andliga världen välsignat människor lika där, och jag har till och med räddat mina fiender. Det finns ingen bas av något slag på vilken Satan kan anklaga mig. Nu finns det ingen mer gottgörelse. (272-121, 30.8.1995)

Jag måste likställa den andliga världen. Vad för slag av människor har levt på jorden och gått vidare till den andliga världen? Det var sådana som levde i självcentrerade kärleksförhållanden; de män och kvinnor som hade en affär och levde livet som de ville. Finns det inte många äktenskapsbryterskor ibland kvinnor som har varit otrogna? De kommer att sluta på helvetets botten. I dessa tider upprättar många gifta par ett kontrakt eller äktenskapsförord. Är ni medvetna om det? De vill inte föda barn. De vill inte bilda familj.

Det är som i ärkeänglarnas tidsålder. Kan människor utan en baby känna föräldrakärlek? Skulle de veta hur man älskar barn? De kan aldrig lära sig att älska genom att upprätta ett kontrakt. De är bara en grupp vandrare, och i den andliga världen kommer de bara att

driva omkring. De har ingen bas som gör det möjligt för dem att slå sig ner. Så tacksamma sådana människor skulle vara om de kunde bli gifta genom mig! (301-63, 16.4.1999)

Vad är den andliga världen? Den andliga världen är ärkeängelnas värld och jorden är Adams värld. Sonens värld och tjänarens värld är olika. Borde då den andliga världen arbeta hårdare eller skulle människorna på jorden arbeta hårdare? Tidigare hade vi 40 000 Välsignade familjer. De var omkring 40 000, kanske 5 000 fler. Nu finns det fler än 400 miljoner par. Därför borde varje familj finna två ogifta personer, en man och en kvinna, och föra dem som kandidater till Välsignelsen. Också i den andiga världen bör detta göras.

Andarna i den andliga världen är alla Adams ättlingar. Men på grund av Fallet har ärkeängelnas linje gått vidare till den andliga världen. Det är något som absolut inte borde ha hänt. Den andliga världen skulle inte ha blivit lämnad som den är med en karaktär av Kain-typ spridd omkring. De bör få ta emot Välsignelsen. Genom att ta emot Välsignelsen jämföras dessa båda världar.

Av den anledningen har jag samlat alla de andar som har dött utan att vara gifta och välsignat dem. Alla andar från babyn som har dött efter födseln håller också på att växa. Jag välsignar alla dem som var över sexton år och som gick till den andliga världen ogifta. Deras antal kommer att röra sig om miljarder. Därför håller jag en Välsignelseceremoni för dem nu. (301-209, 1.5.1999)

När tidvattnet går ut, flyter dåliga saker med. När vattnet kommer in, kommer de saker som sist förts bort nu in först. Det är som att återupprätta genom gottgörelse. När de naturliga cyklerna skapar högvatten och fullmåne samtidigt, är vi fångade i mitten av vad som måste jämkas samman och förenas av kraften från äkta kärlek. När detta fenomen sprids ut lika mycket inom en generation, så kan Satan helt drivas ut genom Välsignelsen av människor med olika läggningar.

De falska föräldrarna drivs bort och folk kommer att bli ett med Sanna föräldrar. Eftersom detta händer nu, utvecklas avskaffandet av helvetet och välsignelsen av förfäder i andliga världen. Redan nu, välsignas miljarder andar. Våra förfäder är de som leder andliga världen till himlen. Ättlingarnas familjer på jorden förenar andligt positionerna av far och son som bygger på sann kärlek. Familjebasen inom sann kärlek är startpunkten för att förena Östern och Västerlandet. (300-224, 14.3.1999)

Välsignelsen betyder att ärva det fundament som ansluter till Guds linje av sant liv. De människor som har ärvt Guds linje genom Välsignelsen existerar i båda världar, den andliga och den fysiska. Därmed kan Gud råda fritt över dem. Därför kan Gud fritt och med sin fulla auktoritet knuffa arbetet med återskapelsen och återupprättelsen framåt utan gottgörelsebetingelser. Frågan är därför om du har övertygelsen att upprätthålla din position i relation till detta. När du resolut förenar dig med standar-

den för absolut tro, absolut kärlek, och absolut lydnad kan en rak väg snabbt öppnas upp som utjämnar allting i världen. (300-303, 11.4.1999)

Det är barnet som gör fadern till kärlekens ägare; hustrun är den som gör maken till kärlekens ägare, och det yngre syskonet är den som gör det äldre syskonet till kärlekens ägare. Å andra sidan, utan en förälder, utan en make, utan en äldre broder, kan varken barnet, hustrun eller det yngre syskonet bli kärlekens ägare.

För att bli en ägare till sann kärlek måste du upphöja dina familjemedlemmar högre än dig själv och leva för deras skull. Därför skall den individuella enigheten mellan sinne och kropp, familjens enighet mellan paret och syskonen, och förenandet av nationen bildas för att fullborda kärlekens domän, som är den ideala modellen för relationernas åtta steg. För att säga det med andra ord: genom att upprätta traditionen av oföränderlig sann kärlek genom de olika epokerna av tid – i moderlivet, barndomen, syskonskap, ungdomen, trolovningen, föräldrar, sanna far/morföräldrar, och sann kung och drottning – kommer modellen för sann kärlek, relationen av sanna föräldrar och sant barn, att vara fullbordad.

Den ideala familjen och nationen finns således där föräldrar och barn, man och hustru, och förbrödrade nationer längtar efter att bli ägare som modellerna för de åtta stegen som grundar sig på sann kärlek. Den eviga globala jämlikheten börjar därifrån. Himmelriket

på jorden börjar, och himmelriket i den andliga världen etableras sedan automatiskt. (300-303, 11.4.1999)

3.3 Sann kärlek befriar helvetet på jorden och i den andliga världen

Den andliga och den fysiska världen måste jämföras, till och med helvetet. Den vägen måste banas ända fram till grundvalarna för fredsriket för att bryta ner helvetes portar och öppna himlens portar. Gud kommer då att kunna förflytta sig fritt på jorden och i den andliga världen. Sorgens skattkammare, som är helvetet, har Gud ingen användning för. Allt det där måste rivas ned. Ingen känner till det.

Vad är det då som jag har gjort? Ända ner till helvetet har jag rivit ner alla ting som har blockerat den fysiska och den andliga världen... Jag måste skapa en autostrada. Jag måste göra en utjämning. Det gäller inte bara för jorden. Hela den andliga världen måste utjämnas. Familjen, slakten, samhället, nationen, världen och kosmos måste planas ut. Hur är det möjligt? Det kan ske genom att en man och en kvinna bildar en familj... (302-226, 14.6.1999)

Eftersom den andliga Välsignelsen numera är en möjlighet, kan jag ge Välsignelsen så mycket jag vill. Jag måste ge Välsignelsen till alla, utan undantag. Jag måste göra det, så att det innan jag lämnar jorden inte ska finnas någon kvar i den andliga världen som inte har blivit välsignad. Tidigare var det inte möjligt, men nu kan det göras där.

Människor som har fått Välsignelsen måste uppfylla jorden och den andliga världen innan jag går dit. Om det inte sker, kommer alla fallna blodslinjer som såddes av Adam fram till vår tid, inte att ha utrotats. Vilket är årets motto? Det är ”Den kosmiska expansionen av den sanna Välsignelsen och utrotandet av Satans linje”. Alla i den andliga världen måste få Välsignelsen. Det måste avslutas innan jag dör. Jag måste städa upp den andliga världen innan jag går dit. Har du någonsin funderat på att utrota Satans linje? Jag har redan ordnat upp den andliga världen.

Ni kanske inte vet, men jag gör allt det arbetet. Jag har nått den nivå som tillåter till och med den andliga världen och alla förfäder att bli välsignade efter att ha blivit befriade. Genom att befria dem som har dött som barn eller som har gått vidare till den andliga världen utan att vara gifta, är det nu möjligt för alla dem att gå in i Välsignelsens domän.

Genom att uppnå detta kommer Satans rot att avlägsnas. Därför gav jag instruktioner för tjugo dagar sedan – innan jag återvände till Amerika – så att till och med människorna i den andliga världen kunde gå igenom sin Tredagarsceremoni, precis som vi gör här på jorden. Det är komplicerat. Det är likadant som det är på jorden. Eftersom unga människor har välsignats här ger jag Välsignelsen till ogifta män och kvinnor i den andliga världen på samma sätt. (301-212, 1.5.1999)

Eftersom jag har välsignat alla, inklusive småbarn, kommer hela den andliga

världen att... Vad är Välsignelsen i termer av Principerna? Det är varje människas del av ansvar. Vårt ansvar är att ta emot Välsignelsen. Om människorna hade uppfyllt sin del av ansvaret, skulle de ha stått som Guds fullkomliga söner och döttrar. De skulle ha tagit herravälde över änglavärlden. Av den anledningen kommer själva mottagandet av Välsignelsen att förändra vår familjs registreringsidentitet. Till exempel, när en korean får medborgarskap i USA, styrs han sedan av Amerikas lagar. En sådan värld har ännu inte visat sig.

För att tydliggöra detta jämsätter jag den andliga och den fysiska världen och återställer till sin rätta plats, den förstfödde sonen av den förstfödde sonen, som en individ och i stammen. Rätten för den förstfödde sonen av den förstfödde sonen på en nivå för individ, släkt, samhälle, nation, värld och kosmos – den andliga världen borde följa den vägen. Detta vänder nu detta åt rätt håll. (301-189, 26.4.1999)

Människor som befinner sig på den sanna kärlekens väg kan inte skiljas från varandra. De är i balans. Eftersom kärleken alltid är jämn försvinner den inte bara för att er son har dött. Han går till den andliga världen och växer med samma kvalitet av förhållande. Till och med när barn dör medan de fortfarande är spädbarn, kommer de ändå att växa i den andliga världen. Människor har inte känt till detta, men nu måste *Unification Church* vara medveten om det. I framtiden, om du har ett barn som går till den andliga världen, utan att ha begått fal-

let, kommer det att återvända för att leva med dig i anden.

Eftersom jag tillät en Tre dagars ceremoni för de välsignade människorna i den andliga världen, kan de som tror på *Unification Church* och dör från och med nu komma till jorden och leva med sin make eller maka. Andliga människor har inte tillåtits tidigare att komma till jorden i ett välsignat förhållande. Jag har sagt att "Comfort Välsignelsen" inte skulle ges till dem som är över 49 år. Vi har inte hållit fast vid detta hittills. Jag har givit "Comfort Välsignelsen". Men från och med nu är den för dem som är under 50 år gamla. Jag säger er nu att inte ge "Comfort Välsignelsen" till dem över 49 år. Varför säger jag detta? Jag säger det eftersom jag har tillåtit de välsignade människorna i den andliga världen att göra en Tre dagars ceremoni. (301-189, 26.4.1999)

Herren kommer vid Återkomsten att substantiellt, snarare än betingelsemässigt, ta hand om återupprättelsen genom gottgörelse. Det är för att jag har gått igenom sådana strider... Precis som jag har kämpat i den andliga världen för att komma med seger till jorden, måste jag återupprätta den substantiella sfären genom gottgörelse, baserad på denna andliga seger. Därför skulle den kristna kultursfären accepterad mig och förenats med mig vid det här laget. Om kristenheten hade accepterad mig hade jag inte lidit så mycket förföljelse. Jag skulle genast ha funnit och uppfostrat ett antal människor som var förberedda av Gud. Bruden är en.

Det finns inga kortsiktiga jordiska lösningar på komplexa andliga problem. Om vi inte skulle gå igenom återupprättelsens substantiella kurs skulle vi behöva upprepa den i en världsomfattande skala för att nå utöver den nationella nivån. Välsignelsen består av en Välsignelse på kyrkans nivå, en Välsignelse på nationell nivå och en Välsignelse på världsnivå. Jag måste fullborda detta eftersom jag annars skulle bli anklagad när jag kom till den andliga världen. Skulle det vara fallet kan det ta tusentals år att lösa situationen. Om det inte vore uppnått skulle ni inte kunna delta i aktiviteter när ni kommer till den andliga världen. Ni skulle alla få hållas i ett väntrum. Därför måste ni förstå hur viktigt jordelivet är.

Farfaderns position måste bli barnbarnets position, faderns ställning måste bli sonens ställning och sonens ställning måste bli faderns. Positionerna kommer att bytas om. Därför blir – med Återkomstens Herre som centrum – Adam den förste fadern, Jesus blir den andre fadern och Återkomstens Herre blir den tredje fadern. Nu har Återkomstens Herre gottgjort den förste och den andre faderns misstag och har stigit upp till fullkomlighetssteget... sönerna och döttrarna från dessa tre kategorier barn lever inte bara i den här världen utan de lever också i den andliga världen. (236-330, 9.11.1992)

Ni ser alla på mig medan jag är i den här världen, men vad kommer ni att göra när jag har gått till den andliga världen? Från och med nu, vart kom-

mer *Unification Church* framtida generationer att gå? De kommer att försöka följa min historiska kurs exakt. Israels stammar var tvungna att följa Jakobs väg; Israeliterna måste följa Mose väg, och de kristna fick lov att följa Jesu väg. På samma sätt kommer i den här tiden medlemmarna i *Unification Church* att följa den väg som jag har banat. De bör gå denna väg. Om de inte gör det kommer de inte att vara fria att korsa de stora oceanerna som flyttfåglar och förbinda Syd- och Nordpolen. Ni måste kunna flyga. (142-168, 9.3.1986)

Den här gången har jag matchat par genom att använda fotografier av kvinnor som jag aldrig har sett personligen. I matchningsprocessen insåg jag att det inte fanns tillräckligt med koreanska kvinnor. Därför tog jag ut några foton från ett album av tusen manliga kandidater och matchade dem med japanska kvinnor, och sa till dem, – ”Här är din make!” Inte ens då sade de japanska kvinnorna, – Hur kan du matcha oss utan att ens titta? De lever nu med personen från den bilden. Så underbart det är! Det är därför som *Unification Church* kan reda upp den här världen. Det är en anmärkningsvärd sak.

Människor som jag kommer inte alltid att komma till denna värld. Det har aldrig funnits en människa som jag tidigare, inte heller kommer det att finnas i framtiden. Det händer bara en gång, och den tidpunkten är nu, att jag lever på jorden, att jag lever i denna fysiska värld. Tänk på det faktum att ni blev gifta genom en sådan människa. Ni kan

känna er stolta över detta i den andliga världen och säga, – Jag blev välsignad av Far. (165-90, 20.5.1987)

Hittills har det varit så att, om din älskade hustru hade gått till den andliga världen har du varit åtskild från henne. När du kommer dit, går du till en nivå enligt din egen andliga standard. När du kommer till den världen kan du trycka på en knapp på något som liknar en videoapparat och allt som du har gjort i ditt liv kommer att visas. Allting är inspelat. Ditt nummer kommer att ropas upp och personen som ska föra bort dig kan redan vara där och vänta. Sedan kommer du att gå till din plats. Till och med om det fanns tio människor i en familj, kommer de alla att separeras eftersom deras andliga standard är helt olika. De kan inte mötas. Den situationen har nu lösts.

Om något tagit emot Välsignelsen och den personen på jorden, älskar några människor som är i andliga världen, kan vi välsigna dem. Det var så som jag välsignade Dae-mo nim, och välsignade Dae-hyung nim. Jag välsignade också Choong-mo nim. Jag välsignade människor i den andliga världen. Den vägen kommer att öppnas. Först då är det möjligt att befria helvetet. Och först då kan vi etablera en global standard att ha återorganiserat himlen – Edens ursprungliga värld, obefläckad av Fallet – som en direkt väg för att inträda i himlen. Och först då kan den standarden etableras på den världsomfattande nivån och sträcka sig utöver alla individer och familjer på jorden.

Efter att ha avslutat återorganiseringen av den andliga världen som en direkt väg för inträdet i himlen, kommer sfären för förenandet av himmelriket på jorden äga rum och tidsåldern då Gud kan befrias kommer att anlända. (283-146, 8.4.1997)

Sanna Föräldrar ger Välsignelsen i den fysiska världen överskridande ras- och religionsgränser. Genom att ansluta till det kan en domän för befrielse av individen, familjen, ätten, samhället och nationen upprättas på jorden. Den befriade domänen har inte skapats i den andliga världen. Eftersom basis att ansluta till världen för himlens kärlek och kosmisk kärlek existerar på jorden, kan de båda världarna, den andliga och den fysiska, förenas kring Sanna Föräldrar. Det kommer att eliminera all skuld och fullkomna Välsignelsen av individ, familj, ätt, samhälle, nation och värld och till och med Välsignelsen av kosmos.

Genom att skapa en förenad och harmonisk sfär av Välsignade familjer i den andliga och den fysiska världen, kan fundamentet för himlens ideal, baserat på den icke-fallne Adam grundläggas. Det ger alla familjer historien igenom samma värde. Genom manifestationen av himmelriket på jorden och i den andliga världen kan Gud komma ned och bo på det fundamentet. Gud är den vertikale Föräldern. Sanna Föräldrar är de horisontala Föräldrar som kan likställa jorden. Därför utropades på Chil Pal Jeol-dagen Sfären av Kosmisk Sabbat för Föräldrarna av Himmel och Jord, och en

ny tidsålder tog sin början. Dessutom, från och med dagen 9.9. Jeol, går vi in i en ny era. (303-257, 9.9.1999)

Nu, när 9.9. Jeol ligger som grund, bör ni alla ge ett fullständigt offer för gottgörelse. Det totala gottgörelseoffret gäller ceremonin för befrielsen från bitterhet. En befrielseceremoni måste hållas. Ni måste ta bort Guds bitterhet och Gud befria honom. Och inte bara det; ni måste befria hela kosmos. Det fullständiga gottgörelseoffret kommer också att kunna befria er själva. (298-59, 1.1.1999)

Nu har inträtt i befrielsens tidsålder, men ni känner inte till hur mycket universum sjunger och lovprisar medan fokus ligger på vår jord. Ni vet inte hur glada de är över den här dagen. Från detta års början och till dess slut finns det en atmosfär av fest.

Nu kommer himmelsk lycka att följa och assistera oss i allt vi försöker göra. Vi brukade anstränga oss stort för att fånga himmelsk lycka, men nu kommer den att finnas omkring oss och hjälpa oss. Det betyder att den tid har kommit, då Gud och den andliga världen mobiliserar talrika förfäder och oräkneliga goda andliga personer till att hjälpa människorna på jorden. Vi kan etablera en befriad sfär. Förvandlingens tidevarv har kommit. (298-228, 8.1.1999)

Nu bör era familjer bli ideala familjer som följer Sanna Föräldrar och Gud direkt och blir Sanna Föräldrars ställföreträdare. I och med att ni alla blir familjer som representerar den förste, andre

och tredje Adam – personen från Gamla Testamentets Tidsålder, Messias som kom i Nya Testamentets tidsålder, och Messias som kom efter det Fullbordade Testamentets Tidsålder – har ni kommit för att bistå Gud, och därigenom gjort det möjligt för hela mänskligheten att gå direkt till himlen. Därigenom går vi in i eran av Välsignelser för befrielsens av den fjärde Adams sfär. (298-224, 8.1.1999)

Duscha alla nationer med heligt vin! Skulle inte alla leva upp efter att ha druckit Heligt vin? Den fallna världens befrielse måste påskyndas. Ge Heligt vin till och med till skapelsen. Då kommer allting att komma tillbaka till Guds sida. Nu kommer jag att använda ett flygplan och därifrån bespruta hela jorden med Heligt vin. Även om jag inte kan nå alla, kommer jag att sprida ut det till huvudstäderna och be för dem. Ni måste inse hur fruktansvärda Sanna Föräldrars böner är. Om jag ber för en nations förstörelse kommer den att bli förstörd. Det skulle vara oundvikligt. (298-232, 8.1.1999)

3.4 Registrering för himlen och Välsignade familjers andliga sfär

3.4.1 Vad som fordras för registrering

Fram till idag har ingen blivit registrerad i det himmelska kungadömet. Himmelriket hade ingen nation. Det hade vare sig en familj eller en nation. När ni kommer till den andliga världen kommer era föräldrar och, om det finns tio personer i er familj, alla tio familje-

medlemmarna att bli skilda åt. Men nu och framöver kommer det inte längre att vara på det sättet. Ni måste förstå att ursprungligen, om människorna inte hade fallit, hade himlen varit en plats dit man går in tillsammans med sin mor, far och hela ätten.

Om era far- och morföräldrar, ni som ett par, och era barn, blir en enhet med sann kärlek som grundval och ärver Guds sanna kärlek som lever för andra, så kommer till och med Gud vara absolut lyhörd inför detta. I en värld som strävar efter att leva för andra, en värld som rör sig i överensstämmelse med den kärlek som följer traditionen att leva för andra, skulle grunden för fred med all säkerhet byggas, till och med om den motsatte sig att bli byggd. (210-354, 27.12.1990)

De medlemmar som registrerar sig centererade kring Sanna Föräldrar kommer i framtiden att vara förfäderna i sin släktlinje. De kommer att vara förfäderna i den andliga världen och deras registrering kommer att huvudsakligen att organiseras med fokus på släkten och människorna i mittströmmen, och på alla människor i familjens sidolinjer. Därför måste ni registrera er. Registrering sker inte bara utan vidare.

Ni bör fullborda välsignelsen av 160 eller 180 familjer. De som misslyckas att göra det kommer att bli lämnade utanför. Den tiden är förbi då man kunde hävda att man tillhör de 36 Välsignade paren, eller vilka par ni nu må tillhöra. Eftersom vi har kommit till tidsepoken för likställighet är frågan nu, vem som först kommer att uppfylla det nämnda

antalet välsignade familjer. I *Unification Church* har ni fördelar av att ha många människor i er släkt och ätt. (296-247, 11.8.1997)

Sedan blodslinjen har blivit utbytt, kan ni inte ansluta er och bli registrerade till Guds nation utan att byta er linje. Gud är linjens ägare. Eftersom människorna, som ärvde den fallna linjen, var involverade i att stjäla och stympa Guds äganderätt, kan ordning bara återvinnas genom att ansluta till Guds linje i kraft av hans kärlek. Därför måste ni byta er linje. Blodslinjen blev utbytt genom kärleksförhållandet vid Fallet. Eftersom den linjen blev uppochner vänd, finns det ingen väg på vilken vi kan återvända till Gud utan att byta blodslinjen. (258-287, 20.3.1994)

När det gäller Välsignelsen så behöver ni gå igenom en Välsignelse på kyrkans nivå, Välsignelsen på nationsnivå, och Välsignelsen på världsnivå. Först när ni kommer till den andliga världen och där går igenom ceremonin för den Eviga Välsignelsen, kan det öppna sig en väg för återvändande till den ursprungliga världen. Att bara säga att ni kommer att ta emot Välsignelsen från *Unification Church*, eller att ni får Välsignelsen snabbt, bekvämt och i tysthet utan min vetskap, kommer inte att fungera. Ni måste gå igenom Välsignelsen på nationsnivå. Där kommer hela er historia att avslöjas. Sedan måste ni gå igenom Välsignelsen på världsnivå.

Först måste Sanna Föräldrar gå till himlen och gå igenom de stora insläppsk-

och registreringsceremonierna och fullborda organisationen av de tolv stammarna samt inta sin position och sätta sig. Och först när de sitter på sin tron i den andra världen med Gud som medelpunkt kan alla de människor i ordningsföljd inta sina positioner och platser. (185-36, 1.1.1989)

Ni måste byta ut er linje, er äganderätt och ert hjärtas sfär. Hjärtats sfär betyder ätten. Den måste bytas ut. Därför måste ätten återupprättas. Jesus kom för att återupprätta nationen men misslyckades med att vara registrerad. Han kunde inte skapa en släktkrönika. Detta måste återupprättas genom gottgörelse. Därför tillät inte *Unification Church* välsignade medlemmar att börja sitt familjeliv förrän de hade passerat 33 års ålder. Numera är det 30 år.

Ni har kommit till en punkt då ni kan leva tillsammans vid trettioårsåldern, den ålder Jesus uppnådde innan han lämnade sitt föräldrahem. När dagen för förenandet av Nord- och Sydkorea kommer kan vi helt överge denna lidandets väg. Följaktligen inkluderar Välsignelsen på kyrkonivå Välsignelsen för tiden av Koreas återförening, och Välsignelsen för tidsåldern av världens enande. Ni kan avancera till positionen av befrielse först efter att ha gått igenom dessa tre stora Välsignelser. (252-140, 14.11.1993)

Utan en nation kan ni inte registreras. Ni kan registreras på kyrkonivå men inte på nationsnivå. Genom återföreningen av Nord- och Sydkorea kan vi inträda i registreringens tidsepok.

Eftersom den tiden kommer, säger jag åt er att snabbt återupprätta 160 familjer på en grundval av släktmessias. När det är uppnått, och när återföreningen av Nord- och Sydkorea händer, kommer jag att registreras som den första generationen och bli den förste anfadern. De människor som registreras efter det är sådana som i tur och ordning har välsignat 160 familjer. Den ordningsföljd som är avgörande för att bli en förfader beror på tidpunkten för er registrering. Om fler än 1600 människor sitter härinne och om alla dessa hade fått Välsignelsen, skulle det vara en skillnad på fler än 1600 generationer. (256-332, 14.3.1994)

I framtiden måste hela världen registreras och bli inkluderad i de tolv stammarna. När det händer måste ni nedteckna hela ert liv i detalj, allting från den tidpunkt då ni blev medlem i *Unification Church* och fram till denna dag. Ni måste nedteckna allting, allt som ni har gjort i kyrkan, om det så bara var att ha stulit en näsduk. Om detta inte stämmer överens med dataanteckningarna i den andliga världen kommer du inte att kunna gå till himlen. (212-56, 1.1.1991)

Du kommer att vara varmt välkomnad till himlens kungarike, inom den kungliga familjens sfär av hjärta. Det finns inga stela backar eller murar där. Det är som ett öppet plan. Alla kommer att välkomna dig. Det ansluter till en värld av oavbruten, evig kärlek. Du kommer att stå som ägare på den platsen, likaså hela din ätt. Du kommer att vara registrerad och inträda i det him-

melska kungarike genom att bära världet av den andliga sfär i vilken hela din återupprättade ätt är församlad. Ska du inte gå och registrera dig? Som släktens ledare av slutförd befrielse, som messias, och som föräldrar, låt oss dra varandra in, så att du kan registreras på nytt och inträda i himlens kungarike. (218-358, 22.8.1991)

Ni kommer att märka om jag har rätt eller inte när ni kommer till den andliga världen. Kvinnorna kommer att mobiliseras enligt mina instruktioner. Jag gör inte detta för att leda dem in på en felaktig väg. Jag gör det för att registrera dem i himmelriket. Sedan, när jag registrerar deras barn, kommer också deras män att bli registrerade. Därigenom kan dessa familjer överstiga den ursprungliga bergstoppen och övervinna den 38 breddgraden. Inom Guds viljas förenade värld kommer familjen att välsignas på nytt och börja från himlens ursprungliga standard, som inte har någon som helst relation till Fallet. Därigenom föder de himmelrikets syndfria människor och går på en väg som leder direkt till himlen. Jag har banat den vägen fram till ett stadium där Messias inte längre är nödvändig. Jag försöker leda människorna till den platsen, men om de inte handlar här i denna värld, kommer de att gå under. (230-250, 8.5.1992)

Ni måste registreras. Vart går vi för att bli registrerade? Du kan inte undfly din bestämmelse att återvända till det ursprungliga hemlandet. Om du misslyckas att göra det under ditt fysiska liv,

kommer du att gå till den andliga världen och flytta runt i cirklar i all evighet. Det kommer inte att finnas något sätt att bli fri från den fallna sfärens kontroll som måste övervinnas med tårar och klagan. Därför har jag förklarat det så i detalj, i förhoppning om att ni kommer att ta den direkta vägen. Var snälla och glöm inte vad jag har sagt och rista in det i era hjärtan. Jag ber, för att ni skall kunna ärva rätten till kungadömet som ger er möjlighet att gå igenom himlens portar för segrare, och att ni lyckas ta er fram till detta arv. Jag ber också att ni kommer att bli sådana människor som kan upprätta sin permanenta adress i himlen, det ursprungliga hemlandet, och vara registrerade där. De som vill göra så, lyft båda händer och avge ert löfte. (177-351, 22.5.1988)

3.4.2 Den andliga världens förenade sfär inkluderar en mittsfär och ett fängelse

Par som har blivit välsignade på jorden kommer att vara tillsammans även när de går till den eviga andliga världen. Hur många par och barn från den här världen det än må finnas, alla kommer de att bli skingrade och skilda åt i den andliga världen. De kommer att bli skilda åt och kommer inte att veta var den andre har tagit vägen. Det kommer att vara svårt för dem att mötas. Utan ett ömsesidigt förhållande kan de inte träffas. De är alla separerade i den andliga världen i överensstämmelse med deras andliga status. Det är exceptionellt. Om en hel familj kan förenas med kärlek

som medelpunkt, kan de vara tillsammans i den andliga världen. Är detta någonting glädjande eller olyckligt? (250-334, 15.10.1993)

När du går till den andliga världen kommer ingen att säga till dig att gå till helvetet. Du kommer att gå dit av dig själv. Du går till den plats som passar din egen nivå. Till och med inom *Unification Church*, trots att målet är att sträva efter samma sfär, vart du går kommer att bero på din andliga status. Vad är det då som är annorlunda med Välsignade familjer? Medlemmarna i en Välsignad familj kan inte skiljas från varandra hur mycket de än försöker. När du går vidare till den andliga världen, om din hustru misslyckades med att uppfylla sitt ansvar, måste du ta en del av ansvaret och bringa befrielse till henne. Trots att bara hustrun har gjort fel, skulle båda bli anklagade. Även om maken hade gjort fel skulle båda anklagas och även om barnen hade handlat fel skulle alla ställas till svars. (242-108, 1.1.1993)

I den andliga världens himmelska sfär är platserna där människor stannar bestämda i överensstämmelse med deras rang. Har de väl kommit dit går de igenom en lång utbildningsperiod. Den världen tillhör inte den fallna sfären. Den tillhör Guds Principers sfär. Om en nations invånare begår en synd kommer den att betraktas som en synd begått av folket från den nationen. Har det skett en kränkning av den himmelska lagen genom en medborgare i den himmelska nationen, kommer förbrytaren att

behandlas enligt den himmelska lagen. Alla överträdelser i nationen måste behandlas genom en dom som ska stöda helhetens syfte... Från och med nu kommer paradiset att skapas i himlen. Ni kommer att få vänta där. Där kommer den andliga världens mittsfär att skapas. Helvetet kommer att skapas där. Också ett fängelse kommer att inrättas. När ni förstår detta kommer ni att veta helt tydligt vart ni kommer att gå. Ni tvingas att veta. Visste ni det här eller inte? Jag undervisar er sanningen. (295-135, 19.8.1998)

De som blev välsignade men missade att ta del i registreringen är precis som Adams familj, som föll. När ni kommer till den andliga världen kommer ett fängelse att inrättas på den himmelska sidan. Den andliga världens mittsfär kommer att bildas. Det kommer att skapas ett paradiset för Välsignade familjer. Lee Sang-huns vittnesbörd i dessa dagar har blivit representativa för den andliga världen. Till och med i mittsfären måste de som har syndat gå omkring med namnskyltar på sig som visar deras jordiska synder. De måste bekräftas i överensstämmelse med hur mycket de har avvikit från en nittio graders vinkel. Inga undantag kommer att göras. Avvikelsen måste bli korrigerad med tvång om nödvändigt. Ojämna delar borde klippas bort eller och göras smidiga. Om inte det sker, måste dessa personer isoleras på platser som Nord- och Sydpolen. Det kommer en sådan tid. Ni kommer att märka det i framtiden. Den andliga världen fungerar på det sättet. (300-158, 3.3.1999)

De 36 Välsignade par som har gått till den andliga världen finns på en ärorik plats. Talade inte Lee Sang-hun om den andliga världens alla realiteter? De 36 Välsignade paren står i en ärorik position. Men om de har gjort något fel, kommer de att gå omkring klädda i trasor som avslöjar detta. Helvetet kunde skapas där, likaså den andliga världens mittsfär. När den sataniska världen i framtiden är uttraderad...

Denna mittsfär finns i himlen, men det är inte helt himlen; andar kommer att vara inlåsta i fängelset där. En helveteslik nation existerar inte långt därifrån, bara inom en dagsresas avstånd. Människor på jorden är vana att relatera till tid indelad i timmar, men att färdas till en strålande plats från den mittersta sfären kommer att ta ett år. (299-315, 21.2.1999)

Alla dessa människor i helvetet bör ta emot befrielsens fördelar – att ha en familj och att kunna se sina barn igen. När de församlar sina barnbarn och går in genom himlens portar, bör de inträda i samma position som Adams familj när den var obefläckad av Fallet. Eftersom detta är en sfär som har flyttats undan från den sataniska världens territorium och från Satans anklagelser, kommer återupprättelse inom denna sfär snabbt till stånd.

Har jag inte sagt att Lee Sang-hun står i den högsta positionen ibland Välsignade familjer i den andliga världen? Den högsta positionen kommer att vara modellen för den andliga värld som kommer att skapas nu och framöver.

Det är modellen för den andliga världen. Det kommer att finnas en himmel och det kommer att finnas ett paradiset för familjer. Den andliga världens mittsfär för familjer och helvetet för familjer kommer att skapas. Det är en tid då alla skuggor som återstår i ditt samvete från ditt närvarande liv kommer att bli tydligt synliga i klart dagsljus. Ursäkerheter kommer inte att fungera. Har jag sagt att det finns ett fängelse där? Där finns ett fängelse. Till och med när Välsignade familjer går in i den andliga världen eller i himlen, kommer det att finnas en rangordning där några familjer kommer närmare Gud och Sanna Föräldrar. (295-300, 24.9.1998)

Sektion 4 Den Sanna Familjen och den andliga världens arbete

4.1 Heung-jin nim och upprättandet av förstfödslovet i den andliga världen

I och med att min son Heung-jin gick till den andliga världen, kom Abel och de änglar som var fullständigt skilda åt som jorden och den andliga världen, nära varandra som tvillingar. När de blev ett kunde föräldrarna mobiliseras på den grundvalen. Detta är Unification Principernas synsätt.

Heung-jin är en son av typen Abel. Denne son gick till den andliga världen på grundval av gottgörelsebetingelser för sfären av Guds herravälde i överensstämmelse med Principerna, som hade grundlagts genom Sanna Föräldrars kärlek. Heung-jin gick till den andliga

världen efter att Guds direkta herravälde var upprättat genom segern över Satans herravälde. Av den anledningen vann han status av sonen som gick till den andliga världen med kvalifikationen av fullkomlighet, för första gången sedan Fallet. Om människorna inte hade fallit skulle ursprungligen de som gick vidare till den andliga världen ha varit kvalificerade som ägare, eller arvingar, genom upprättandet av en familj som hade kärleken som sitt centrum. I en sådan familj skulle sfärerna för direkt herravälde och herraväldet baserat på resultat genom Principerna ha varit förenade, centrerade på sfären av Sanna Föräldrars hjärta.

Det är en Principernas regel att man inte kan nå sfären för direkt herravälde utan rätt kvalifikation. (131-52, 1.4.1984)

Jag höll Unification Ceremony innan Heung-jin dog. Jag förberedde allt för detta och gav doktorn tillåtelse att ta bort syrgasmasken. På detta sätt sände jag honom efter att ha banat vägen för honom. I vår värld brukar människor säga att jag var tokig som gjorde något sådant medan min son var döende. Jag offrade honom till himlen. I denna tredsidiga historiska era offrade jag honom för mänsklighetens skull, för Koreas folk och *Unification Church*, för världens skull och för den andliga världens skull. Precis som Jesus återkom efter att ha uppstigit till himlen kommer liknande saker att hända. Därigenom är Heung-jin, sedd ur den andliga världens synvinkel, den återvändande Herren. Han är den andliga världens frälssare. Heung-jin var den som var sänd

av Sanna Föräldrar som kärlekens Messias. Eftersom Heung-jin assisterar Föräldrarna på jorden, håller återupprättelsens tidevarv och en förenad värld på att komma till jorden. Därför har tiden kommit för den andra generationen att nu ta emot Välsignelsen. Förstår ni vad det är jag säger? (225-86, 2.1.1992)

Hur utförs Unification Ceremony? Den kan inte uppnås genom att ta tag i vilket slumpvalt utvalt föremål som helst. Jag utförde denna ceremoni för Heung-jin genom att hålla i hans könsdel. Bara genom att hålla Unification Ceremony av kärlek till sin son som höll på att dö genom att uppfylla kärlekens syfte, kunde han direkt anslutas till Jesus. Inte ens Sanna Mor visste någonting om detta. Genom att utföra Unification Ceremony för honom när han var döende, övervar vi allt som låg under djävulens vakande öga.

Det handlar inte om att gråta. Problemet rörde sig inte om att en son dog eller om att gråta. Frågan gällde vad en familj som är älskad av Gud är för något. I den situationen, när alla kände bitter smärta, var jag tvungen att driva bort allt detta och som far bana väg för min son att gå vidare. (212-93, 2.1.1991)

Eftersom jag sände Heung-jin som ett levande offer har han blivit till en bro. Han är bron från den andliga världen som är grundad på kärleken, med sin familj som står bakom honom. Därigenom måste till och med Jesus följa Heung-jin. Vet ni inte att Jesus måste gå över bron av en familj? Slutligen var

Heung-jin den ende som gick till den andliga världen som ett segerrikt offer efter att ha varit älskad av Sanna Föräldrar på denna jord som Sanna Föräldrars son. Därför kan han härskas med Himlens fulla auktoritet. (280-281, 2.1.1997)

Heung-jin förenades med den andliga världen och länkade den till Sanna Föräldrars familj genom kyskheten vid hans död som tonåring och älskad son Sanna Föräldrar. Han blir den förste sonen och äldre brodern i den andliga världen.

I konsekvens av detta har Sanna Föräldrars kärlekssfär expanderad till den andliga världen. Därför kan kristna i den andliga världen som inte kunde upprätta en förbindelse till jorden, och likaså alla från andra religioner, nu göra det genom Heung-jin...

Jesus bör bistå Heung-jin som den äldre brodern. Då kan Jesus anknyta till jorden. Genom dessa händelsers utveckling kommer den andliga supporten i världen snabbt att öka på grund av andars återvändande till jorden, och som ett resultat av detta kommer den sataniska världen att börja krympa. Den kommer att närma sig en snabb tillbakagång.

Gränserna mellan den andliga och den fysiska världen som skapades efter Fallet kommer alla att avlägsnas. Genom Heung-jins uppståndelse är jorden förbunden med den andliga världen på grundval av sfären för Sanna Föräldrars kärlek. Därför har hindren mellan jorden och den andliga världen krympt och vi har gått in i en epok då de båda värld-

darna kommunicerar med varandra.
(225-86, 2.1.1992)

Hur kommer i den här tidsåldern de adopterade barnens sfär byta plats med sfären för barnen från den direkta linjen? Heung-jin har ett viktigt ansvar i det avseendet. Han måste ordna upp den andliga världen innan den tiden kommer. Hittills har Jesus och alla de som har gått vidare till den andliga världen inte haft någon relation till Sanna Föräldrar genom linjen. De har inte varit förbundna med Sanna Föräldrar i kött och blod. Inte heller har de kunnat upprätta ett förhållande till Sanna Föräldrars kärlek. Därigenom har alla de som har gått vidare till den andra världen varit som ensamma, ogifta män och kvinnor; också Jesus själv. De måste nu komma ner till jorden och upprätta en sådan relation till Sanna Föräldrars kärlek. (225-85, 2.1.1992)

Välsignade jag inte Heung-jin till äktenskap? Eftersom han står i position av Överbefälhavare över familjerna i den andliga världen, måste han vara välsignad till äktenskap. Alla står under honom. Och centrerad kring Dae-mo nim och Choong-mo nim i den andliga världen... När människor går vidare till den andliga världen måste de få Välsignelsen från Dae-mo nim. Många religioner och trossamfund som islam, katolicism och protestantism, måste bli nära förenade... Då kommer en stor omflyttning att äga rum. De kan bara förbindas med varandra genom Sanna Föräldrar på jorden. För att de skall ske måste de

bli hängivna söner, patrioter och helgon. Sådan är traditionen. (292-226, 17.4.1998)

Vid den här tidpunkten har jag givit Jesu familj och Heung-jins familj möjligheten att leva i ett och samma hus. Heung-jin och Jesus bör leva i samma hus. Jesu adopterade son bör anförtrors till Heung-jin. Gud kan inte göra detta. Sanna Föräldrar måste göra det. Sanna Föräldrar måste göra det Gud inte kan göra. Låter inte Gud i bibeln Adam ge namn åt allt? Förstår ni? (292-327, 27.4.1998)

Jag måste nu bege mig till Cheongpyeong och ta väl hand om Jesu familj, låta honom knyta broderskapets band med Heung-jin, och välsigna alla kristna apostlar. *Unification Church* står i Abels position och kristenheten står i Kains position. Hur kan de förenas? Sedd ur ett andligt och fysiskt perspektiv måste jag ena allting. Heung-jin, det sanna barnet, står på Abels sida och är den äldste sonen. Äldste son på Kains sida är Jesus. Jag håller på att sammanlänka jordens värld med den andliga världen och välsignar medlemmar från *Unification Church* och de kristna kyrkorna alla på samma gång.

Jag välsignar också vita och färgade människor med varandra, så att de i framtiden kommer att ha ättlingar av blandad hudfärg. Då kommer det inte längre att bli någon konflikt. Vem kommer att lösa Amerikas stora rasproblem? Vem kommer att göra slut på den konflikten? Det här är någonting som ingen i Amerika kan göra, inte heller någon institution. Inte ens de religiösa

organisationerna kan lösa detta. Det är bara möjligt genom mig. (202-312, 27.4.1998)

Jag utropade enandet av den fysiska och den andliga världen för folket i Amerika, som står som nation i en ställning av äldste son i den kristna kultursfären. Heung-jin och Jesus har blivit ett... Heung-jin, som är fullkomligt hängiven Sanna Föräldrar, som representerar *Unification Church*, och Jesus som representerar kristenheten, står i ett subjekt-objekt förhållande till varandra. Den senare är i Kains position. De som har motarbetat *Unification Church* har nu givit upp och står i en ställning av yngre broder, och den tidigare yngre brodern står nu i position av äldre broder. De människor som nu står i en position av yngre broder gör det för att Heung-jin och *Unification Church* är ett...

Den äldre sonens rätt tillhör inte bara Amerika. Enighet kommer på basis av människor som följer Sanna Föräldrar, *Unification Church*, Heung-jin och medlemmarna i *Unification Church*. Efter det att enighet har grundlagts mellan sådana människor och *Unification Church*, intar de positionen av att ha förstfödsrätten. Genom att både i den andliga världen och på jorden vara i position av förste son förenar de dessa båda världar, fulländar himmelriket på jorden och går in i den förenade sfären. Amen! (293-79, 24.5.1998)

För den andliga världen var dagen då de tog emot Heung-jin den glädjerkaste dagen i historien. Heung-jin öppnade portarna till den andliga världen

som kärlekens Messias och öppnade en förebildlig martyrs väg på jorden. Det är därför som medlemmarna i *Unification Church* bör älska Heung-jin. (130-201, 15.1.1984)

I följd av detta kan Heung-jin låta den yngre sonens område ärva välsignelserna och lyckan från den äldste sonens domän. Satan har försökt att förhindra detta genom att plundra arvet men Heung-jin, som nu står i den äldste sonens territorium gav alla välsignelser han hade till jorden. Därför kan den förbindelsen göras. Heung-jin har outhärligen ansträngt sig att överlämna allt detta trots att den sataniska världen har försökt förhindra det. (131-52, 1.4.1984)

Eftersom Heung-jin befinner sig i den andliga världen bör han ta ansvar att bli till ett skyddande staket och utbildade och träna människor att göra beslutsamma ansträngningar för att avlägsna sin skam för saker de misslyckades att utföra på jorden. Sanna Föräldrar är inte bara ett tomt skal. De rör sig framåt med absolut auktoritet i relation till den andliga världen. Därför kan jag välsigna människor i den andliga världen. Sedan Föräldrarnas faktiska auktoritet existerar i den andliga världen kan jag ge den förenade Välsignelsen till jorden och den andliga världen, så att människor som är välsignade ska kunna gå till himmelriket. Himmelriket är tomt. För att beslagta det måste Välsignelsen först ges på jorden. Utan Välsignelsen på jorden kan inga Välsignelser göras i den andliga världen. (304-306, 12.11.1999)

Jag ska nu bygga upp ett empiriskt auditorium för utbildning, också i den andliga världen. Jag kommer att lära ut traditionerna från de olika världsreligionerna och trosåskådningarna. Där bör också undervisas i världens anslutande filosofier. Unification Thought bör läras ut. Jag behöver skapa ett sådant slag av utbildningsdepartement... Den andliga världen är okunnig i sådana ting eftersom den är fullständigt delad och åtskild. Vi måste lära dem att Gud är vår Förälder och utbilda dem att bilda en ideal familj genom att bli hans älskade söner och döttrar. (300-314, 15.4.1999)

Med födelsen av Shin-choon i min familj finns det nu fyrtio familjemedlemmar hos mig. De är exakt fyrtio. Talet fyrtio har blivit fullbordat. Därför blev hans namn Shin-choon. Vad betyder Shin-choon? I hans namn betyder det kinesiska tecknet för shin ”tro” snarare än ”ny”. När det gäller tro har våren kommit till *Unification Church*. Det är fallet när vi ser på gottgörelsens tal och allting annat.

Det kommer att finnas många söner och döttrar i min familj i framtiden. Många barnbarn kommer att födas. Hur många barn har jag? Är det tolv? Jag hade tretton, men Hye-jin dog åtta dagar efter sin födsel. I framtiden bör också Heung-jin adoptera ett barn.

Borde ni praktisera födelsekontroll? I den sataniska världen måste människor göra det men Välsignade familjer bör inte använda sig av födelsekontroll. Hur som helst, om din kropp är skadad och du tror att du inte kan föda

barn som du är, bör du inte göra det. (213-189, 20.1.1991)

Sanna Föräldrars familj, som representerar hela den historiska sfären av vunnen seger, uppnådde denna position för att de gick igenom en historia av rening intill roten. Om Hye-jin offrades för att blodslinjen från den fallna kvinnan i Edens lustgård skulle klippas av, representerar Hye-jin det Gamla Testamentets tidsålder. De har olika mödrar. Hye-jin tillhör alltså Gamla Testamentets tidsålder och Heung-jin representerar Nya Testamentets tidsålder. Precis som Jesus var han inte gift. Men eftersom han blev välsignad till äktenskap efteråt, är jorden förbunden med den andliga världen. Välsignelsen förbinder också kristendomens fullbordade fysiska fundament med arbetet att grundlägga den andliga fullkomligheten av dem inom kristenheten, som inte har välsignats. Välsignelsen på familjenivå har anslutits till den andliga världen. (304-304, 12.11.1999)

4.2 Guds Försyn för Cheongpyeong och befrielseceremonin för förfäderna

Varför går ni till Cheongpyeong Training Centre? Ni måste rensa bort allting som andligen håller er intrasslad. Ni bör befria alla era förfäder där. Ni måste undersökas och får certifikat, och uppnå sådana saker. Heung-jin arbetar i Cheongpyeong. Heung-jin är den högste äldste sonen i den andliga världen. Vems yngre broder är Heung-jin? Heung-jins

äldre broder är Hyo-jin. Men Heung-jin står i den äldre broderns position gentemot Hyo-jin och är den högste äldre brodern i den andliga världen. Där bör alla och envar vörda honom som kung. (299-309, 21.2.1999)

Nu går vi in i nationens era. Ni bör ställa om er fokus i detta syfte. Jag ger nu Befrielsevälsignelsen till den andliga världen. Det kommer att vara Välsignelser för upp till 120 generationer förfäder. Tidigare var det fyra generationer. Hur nära skulle fyra generationer vara räknat i släkten? Det skulle inkludera släktingar upp till åtta grenar bort. När detta sedan görs för sju generationer skulle det innefatta till och med ännu fler. För en familj som har många barn skulle det röra sig om hundratals, till och med tusentals förfädersfamiljer. Det kommer att ges Välsignelser för fyra generationer och sedan för sju generationer. När sju generationer är välsignade går det utöver familjesläktingar. För 120 generationer skulle det nå tvärs över hela världen. Eftersom vi gör detta i Cheongpyong, bör alla Välsignade familjer tävla med varandra i att befria sina förfäder, och de har ansvar att öppna dörren till Välsignelsen för dem. (299-307, 21.2.1999)

Har i alla deltagit i befrielseceremonin för föfäderna? Ni måste först befria sju generationer. Först efter att ha befriat sju kan ni fortsätta och gå vidare ända till att fullgöra 120 generationers befrielse. Med dessa föfäder i fokus kan allting klaras ut och 120 generationer kan välsignas tillsammans. Därigenom kan

alla vara välsignade. Nå, skulle helvetets murar då ha brutits ner eller inte? Paradiset, där Jesus uppehåller sig, och mittsfären av den andliga världen, har skapats på grund av Fallet. Också den andliga världen är uppbyggd enligt det överensstämmande systemet om parrelationer. Utan att utföra dessa saker kommer jag att befinna mig i en svår situation när jag kommer dit. Jag får inte tillåta att detta händer. När den andliga världen har ordnats upp kan situationen på jorden mycket snabbt få en lösning. (301-205, 26.4.1999)

Jag säger åt er att komma till Cheongpyeong och bli tränad så att ni kan befria 120 generationer av era föfäder. När jag gav instruktioner att befria fyra generationer, blev det tumult i Cheongpyeong. Sedan sa jag åt dem att fortsätta till sju generationer och de åstadkom det. Nu säger jag att ni bör sträcka er så långt som till 120 generationer tillbaka, och de tänker: "Å, hjälp!" Hur kan ni säga "Å, hjälp!"?

Jag beordrade Heung-jin och Dae-mo nim att vara villiga att utföra desperata saker för föfädernas Välsignelse. Jag har sagt till dem att bli heliga offer. Därför, när ni befriar 120 generationer kommer ni att ropa på dem att komma.

När Adam slutligen inträder i himmelriket, tror ni att han skulle må bra om han hörde parens gråt från den andliga världens mittsfär och gråten från människorna i helvetet? De bör inte finnas där, eller hur? Det följer inte Principerna. Därför befriar jag dem. Jag proklamerade 4.4. Jeol i Kodiak, Alaska

och jag utropade den kosmiska 4.4. Jeol vid Punta del Este den 8 januari. (300-96, 1.3.1999)

Förutom Dae-mo nim finns Choong-mo nim och min äldre bror Dae-hyung nim. Om jag ger befallningen kan min familj gå vart som helst och utföra det som Dae-mo nim har gjort. Trots att Heung-jin inte har utbildats av Dae-mo nim, leder han henne. Jag har många barn och tillsammans med mina barnbarn är de nu fler än fyrtio. Ändå kan ingen förbereda något för dem, ta emot dem och bistå dem. Känner ni er eller känner ni er inte bekymrade över detta? Eftersom jag ibland skojar tar ni alltid lätt på mina ord, men detta är allvar! (298-165, 1.1.1999)

Kim Hyo-nam! Ni måste bygga upp ett träningscenter som Cheongpyeong på varje kontinent. Ni bör åka på en turné till de sex kontinenter en gång varannan månad och skapa nya avdelningar. Närhelst ni måste samla människor på en plats som Cheongpyeong kostar det massor för deltagarna. Det ska inte behövas. Genom att starta lokala center på sex kontinenter kan ni gå dit och utföra ceremonier för flera tusen människor på en och samma gång. Det kommer att reducera kostnaderna, engagera den andliga världen för den Helige Andens verk och till och med nå ut till det afrikanska folket.

Skapa en plats som Cheongpyeong på alla sex kontinenter. Ni bör få varje nation att grunda en lokal avdelning inom de sex kontinenterna för att ska-

pa balanserad utrustning för andlig träning i hela världen. Missa ni att göra det kommer jag att driva ut er från Cheongpyeong. Hoon-mo nim bör själv sluta att göra detta arbete i Cheongpyeong. Anförtro det till någon annan och resa till Europa och andra kontinenter. Heung-jin, Dae-mo nim och Choong-mo nim kommer alla att gå tillsammans, och efter att ha arbetat där i tre månader kan en lokal avdelning skapas. I framtiden kommer många människor att kommunicera med den andliga världen. (294-197, 14.6.1998)

Sektion 5 Livets slutliga önskan

Ju mer förföljda ni är, till desto mer ideal och hög plats kommer ni att gå. När ni anländer dit kommer ni att bli en ärad invånare av himlen. Gud kommer att se på er och säga, – Detta är min älskade son! Era fem sinnesorgan kommer att vara hänförda av Guds kärlek. Hela universum kommer att buga sig inför er och ge er sitt lov. En sådan värld väntar er, när det gäller ett att bli ett helgon. Det är vårt slutliga hopp. Förstår ni? (294-96, 14.6.1998)

Jag kämpade inte tillbaka. Jag stod ut och stod ut till slutet, och jag höll en ödmjuk attityd medan jag gick. Genom att överleva så, såg jag att denna väg gav mig möjlighet att nå den högsta positionen – den position där jag kunde få arvsrätten från Gud utan att kämpa tillbaka. På detta sätt försvann jag inte. Istället grep jag den segerrika position av ledare i världen som hade för avsikt

att förstöra mig. Jag skapade en omgivning där jag kunde välkomnas utöver nationen och världen. Jag utförde alla de uppgifter som skänkte utjämning till jorden och den andliga världen. Amen!

(302-207, 13.6.1999)

Den tiden är förbi då jag måste offra mitt kött och blod för att tjäna Korea. Med nationen som grund håller saker och ting nu på att falla på plats. Jag har visat er exemplet, nu borde ni säga, ”Innan jag dör kommer jag att arbeta till och med hårdare än Sanne Far och lämna efter mig någonting värdefullt när jag dör”. Utan att leva med den inställningen kan ni inte gå i Sanna Föräldrars fotspår i den himmelska världen. Eftersom ni har fått arvsrätten bör ni kunna influera er familjs omgivning i er egen nation, även om det bara är en skugga av Föräldrarnas exempel. Om du missar att bli stammen bör du bli en gren. Missar du att bli en gren, bör du bli ett löv. Du tillhör trädet. Du kan ansluta till den andliga världen omkring dig.

(267-279, 20.1.1995)

När jag på nätterna sov med knutna nävar brukade min hand bli stel; så vid ett tillfälle tog Gud min hand, bredde ut den och sa åt mig att inte göra så. Då fann jag att problem brukade lösa sig. Vad finns det att oroa sig för om någon tror på en sådan Gud? Det finns många sådana under och händelser bakom arbetet i *Unification Church*.

Dr. Lee Sang-huns vittnesbörd från den andliga världen är ingenting. Jag känner till sådana saker. Världen kan-

ske inte tror det, men jag vet mycket sådant. Jag inte bara tror det, jag vet det. Människor betvivlar sådana saker, men eftersom de tvivlar får de ingen hjälp från den andliga världen. När de själva kommer dit kommer de att vara tacksamma mot mig. Till och med Lee Sang-hun trodde att han skulle få lida i den andliga världen för att han trodde på *Unification Church*. Ändå arbetar han från den högsta positionen där. Han kunde aldrig drömma om en sådan förvånande verklighet. Men, han kan naturligtvis inte ständigt le. Han måste fortfarande ta hand om allvarliga situationer. Om ni inte tror det, lägg en kniv bredvid er och be med beslutsamhet att ni vill dö om ni somnar till Ni måste ägna er åt det slags desperat bön. Det kan inte göras halvhjärtat. (302-270, 17.6.1999)

Jag är en ovanlig person. När jag kommer ihåg någonting glömmar jag det sedan aldrig. Det är någonting som oroar mig. Ni känner inte till allt... Jag har ännu inte blivit senil. Trots att jag är en gammal man med mina åttio år, är jag smart och har fortfarande mina infall. Ni bör tänka på mig som på en gammal man som till och med en dator skulle komma och respektfullt buga sig inför. När jag lägger någonting på minnet glömmar jag det aldrig. Jag kommer att minnas det till och med efter att ha gått till den andliga världen. Finns det någonting som ni har gjort fel på jorden, bör ni lösa det. (298-129, 1.1.1999)

Sedan sextioalet har jag regelbundet bestigit berg och jagat. Sedan 1963 har

jag gjort förberedelser för olika marina projekt för att uppfylla hela mitt ansvar för nationen, och för att nå utöver djurriket. Jag måste ta herravälde över både sjö och land. Jag brukade göra offerriter för att återvinna de ockuperade platserna.

Det finns ingen förutom Sanna Föräldrar som kan upprätta ett sådant band av kärlek till Kain, ett band som bevisar ens kärlek – genom Abels heliga offer. Ingen annan kan göra det. Medlemmarna i *Unification Church* kan inte göra det.

Allting som har varit delat på grund av de falska föräldrarna måste förenas genom Sanna Föräldrar. Därför arbetade jag i alla väder, snö eller regn, med fokus på havet... Till alla de människor i den andliga världen som har offrat sina liv på sjön kan befrielse komma. Också till dem som har levt i helvetet på jorden. Det är av samma anledning som jag gav Välsignelsen för dem som har dött på havet. Så allvarlig jag var när jag fastslog den betydelsefulla termen "Sann Gud"! Förstår ni vad jag säger? (298-19, 31.12.1998)

Jag tänker överlämna positionen av kung till er, ovetande renhjärtade människor, som inte kan förstå alla de strider jag har fått utkämpa. Jag kommer att gå fritt och med lätt hjärta till den andliga världen utan något bagage. Eftersom en bättre värld, den himmelska andliga världen, är förberedd och längtar efter mig, vad finns det då som jag skulle behöva ta med mig från jorden? (299-239, 17.2.1999)

I det stora hela är allting gjort. Jag har lärt er allt. Nu är jag utled på att vara uttröttad, plågad och tillbakavisad av denna komplicerade värld. Jag har blivit utmattad av detta. Så nu kommer jag att leva tio år med att stirra på en tall på en lugn plats, och tio år med att stirra på ett berg. Med det skall jag förbereda mig att gå till den andliga världen. Jag måste ordna upp alla de komplicerade sakerna i den andliga världen. Jag måste ordna upp alla de komplicerade sakerna i den andliga världen. (296-286, 10.11.1999)

Eftersom jag fick lov att öppna vägen för hela mänskligheten blev jag till och med vän med dömda brottslingar. Jag bar handbojor tillsammans med tjuvar, åt måltider tillsammans med dem och tröstade dem. För ett tag sedan åkte jag till och med till Las Vegas för att be för dem som hölls inlåsta i fängelset där. Anledningen till att jag köpte hotellet *New Yorker* var att rensa ut Satans värsta håla från New York och bygga upp en ny omgivning. Jag var tvungen att gå ditt personligen, mingla med dem som fanns där, och trösta dem. Först då kunde jag öppna en väg till och med för dessa utdömda människor med sina olika omständigheter i den sataniska världen. Genom att bana den vägen på jorden kan hindren i den andliga världen tas ner och världen kan förenas. Därför har jag givit den rasöverskridande Välsignelsen till svarta och vita. Jag kommer att köpa hus för dem. På det sättet gör jag saker som aldrig har gjorts i världen. (91-160, 6.2.1977)

Jag blir upprörd när jag tänker på hur jag har behandlats av denna nation. Många människor i *Unification Church* betraktar mig som en käpp som har använts och slängts av en gammal man. De funderar på att använda mig till att peta hål i dyngan med. Gå till den andliga världen och se vad som händer. De vet inte vilka olyckor som väntar på dem där. Deras tårar av sorg kommer inte att upphöra eftersom de kommer att hysa stor sorg under miljoner av år inför sina stora förfäders domstolar. Eftersom jag vet detta har jag kommit så här långt. (263-221, 4.10.1994)

Någon kanske kommer på natten och strör gift på dem som sover i fred. Det befäklar vägen för miljontals år framöver. Därför sätter jag mitt liv på spel och lever som om jag satt på en nåldyna. Jag har aldrig suttit eller sovit med ett lugnt sinne. Jag har sovit hopkrupen på sidan. Mina lemmar kan inte peka mot himlen förrän jag har uppfyllt min mission. På det sättet har jag levt mitt liv. (247-81, 21.4.1993)

Ni har alla slips på er, men jag är mera vardagligt klädd. Jag är beredd att gå ut när som helst. Jag ligger redan före alla andra. Hemma tar jag av mina sockor och går omkring barfota. Jag försöker att leva utan kläder så mycket som möjligt. Att praktisera sådant kan spara pengar som kan användas för hungrande människor. Det har blivit en vana, och numera besvärar det mig att bära sockor. Jag har kalkylerat hur många veckor det finns i mitt liv

och hur mycket jag skulle kunna spara. Vid tiden för min bortgång – om det då har blivit flera tusen dollar – kommer jag att göra en deposition och använda utfallet för att hjälpa de behövande i Afrika. Jag funderar på att inrätta en stiftelse innan jag lämnar jorden. (279-308, 22.9.1996)

Vilket är Guds ursprungliga ideal för skapelsen? Det är att bygga himmelriket i den andliga världen och på jorden i Sanna Föräldrars namn. Himmelriket kan bara skapas genom Sanna Föräldrar. Ställer vi idag frågan till kristna människor, hur det kommer sig att Guds enfödde Son befinner sig i Paradiset snarare än i himmelriket, kan de inte svara. Himmelriket kan etableras bara genom fullkommandet av Sanna Föräldrar och på kärlekens fundament. Ingen kan utföra missionen att förena himmelriket i den andliga världen utom Sanna Föräldrar. (131-182, 1.5.1984)

Hela mitt liv igenom har jag brottats i en kamp på liv och död. I den här världen kan pinsamma saker undvikas, men denna uppgift kan inte kringgå. Den kan inte utföras med bara fysisk styrka eller grovt våld.

När man inte lever i överensstämmelse med principer och lagar, är det oundvikligt att pilar kommer haglande ur alla fyra riktningar. Den kampen är svårare än skapandet av himmel och jord. Ni skulle inte kunna föreställa er ens i era drömmar hur jag har upprättat de andliga grundvalarna genom att offra gottgörelsebetingelser medan allt detta

pågick. Dessa fundament representerar en kosmisk seger för att nå omvandlingens punkt. (35-167, 13.10.1970)

Jag har övervunnit döden hundratals gånger för att finna denna väg. Jag är den som har fått Gud att gråta vid hundratals tillfällen. Historien igenom har ingen någonsin älskat Gud så mycket som jag. Därför kommer jag aldrig att duka under, hur mycket än världen kommer att försöka göra sig av med mig – eftersom Gud beskyddar mig. Ni kan också gå in i den sanningens sfär som jag undervisar om; och Gud kommer att beskydda även er. (279-256, 15.9.1996)

Lev med en fräsch pionjäranda och du kommer inte att bli gammal. Av naturen kommer jag inte att dö liggande på rygg. Tills jag dör kommer jag alltid vara i rörelse. Jag kommer att röra på mig, om jag så måste krypa. Det har varit ett ständigt lidande. Den största förödmjukelsen för mig vore att bli mycket gammal och behöva hjälp och omsorg av människor omkring mig. Eftersom jag känner till den andliga världen, hur fri kommer jag inte att vara när jag har lagt ned min kropp!

I framtiden, om du har ett tankesystem som omspannar oceanen – vattnet – kommer du att kunna råda över världen. Vatten är den viktigaste naturtillgången. Därför, innan jag lämnar jorden måste jag initiera arbetet på detta vidsträckta område. Jag tror att om jag har undervisat och talat om allting kommer framtida generationer att fullfölja det. (276-296, 10.3.1996)

Det strider mot hela min natur att gå till den andliga världen och bara sitta på en tron och ge order... När jag kommer dit kommer jag att bli som en tapper soldat bana väg i en högre dimension av Guds hjärtas värld. En sådan värld ligger långt utanför de människors föreställningsförmåga som lever i den andliga världen och har ännu inte har blivit funnen och tagen i anspråk. (276-75, 4.2.1996)

En spiritualist grät ymnigt efter att ha bett över om jag var sann eller en bluff. Han grät så bittert utan att kunna hejda sig. Han grät en dag, två dagar, – varje dag. Varför var det så? Att lära känna mig betyder att känna det hjärta som gråter bittert. Utan det kan man inte känna mig. Vem kan känna till de omständigheter då jag gråter av sorg, medan jag omfamnar den bittra historiska plågan från tusentals år, när jag hör någon säga någonting om mitt liv? Om jag inte hade känt Gud skulle jag inte ha blivit baktalad på det sättet. Det var på grund av mitt ”brott” att känna Gud alltför väl... Så sorgligt det är för Gud som bara kan sätta sin tilltro till mig! I tjugo år var jag tvungen att återupprätta genom gottgörelse den tilltrasslade historien från tvåusen år tillbaka. (137-183, 1.1.1986)

Vilket kommer att vara mitt största hopp när jag går till den andliga världen? Jag kommer att från det innersta djupet av hjärtats sfär ropa efter den Himmelske Fader som jag har upplevt vid min längtans och kärleks högsta klimax. Jag

längtar efter den standard i vilken jag får Faderns kärlek. (282-311, 7.4.1997)

Gud och mänskligheten var tvungna att skiljas under tårar. Så, efter att Gud har gråtit högt, omfamnar han sin gråtande son och säger, ”Är inte det här vad du har längtat efter”? Jag vet att bara genom att givande och tagande av välsignelsens ord kan den eviga segerrika överhögheten av Sanna Föräldrar skänkas. Det är en allvarlig fråga. Jag offerar hela mitt liv för den dagen. (288-153, 27.11.1997)

Vad kommer jag att kunna offra till Gud när jag kommer till den andliga världen? Jag är bekymrad över detta. Jag har arbetat för nationen och världen som Gud längtar efter, och jag har levt för att uppfostra de nya generationer som kommer att grunda framtidens ideala samhälle och den ideala världen. Jag har älskat dem som Gud älskar dem.

Det skulle vara naturligt för mig att fortsätta på detta sätt också när jag kommer till den andliga världen. Det kommer att vara en exakt förlängning av mitt liv, varken mer eller mindre. Jag fortsätter att göra det arbetet. Eftersom Gud bygger upp sitt Rike kommer jag att vara nära honom och göra färdigt det arbetet tillsammans med Gud. Därför kan Gud med stolthet säga, ”Min nation är din nation... Med absolut oföränderlig kärlek förblev du trofast efter att ha lärt känna mig. Med min kärlek stod du fast igenom vinande storm, till och med när du var i fängelse och led förakt, och trots att du motarbetades av

individer, familjer, samhällen, nationer, världen, och hela den andliga sfären. Med samma oföränderliga attityd som jag själv har följde du den kärleken och det idealet. Därför är den nation som du har grundat min nation. Det som du har återupprättat för mänsklighetens skull är sannerligen min nation.” (205-212, 2.9.1990)

Vilket är mitt enda hopp? Hur kommer Gud att behandla mig när jag går in i den andliga världen? När jag kommer inför Gud kommer han att sitta på sin tron. Men han kommer att hoppa ner genast, trots att han är den Högste. Han kommer att omfamna mig och kyssa mig för mina arbeten och säga, ”Må eviga välsignelser vara med dig!”

Min önskan är att uppleva den dagen. Jag kan inte dö – även om jag ville – utan att lämna dessa verk bakom mig på jorden. Ni måste förstå att sådana är Sanna Föräldrars omständigheter. (264-64, 9.10.1994)

När familjen är räddad är det dags att rädda nationen. Efter nationen måste världen och kosmos räddas. Senare måste till och med Gud befrias. Till och med Satan och Gud måste bli befriade. Detta har ännu inte gjorts. Jag måste nå den punkten. Om jag skulle gå till den andliga världen utan att ha fullgjort detta ansvar, skulle jag behöva leva med skammen att inte ha uppfyllt mitt ansvar, som en brottsling. Jag riskerar mitt liv. Jag håller på att befria alla dem som lever i den andliga världen. Efter att ha befriat dem kommer jag inte

att säga, ”Jag befriade er, så nu måste ni leva för mig!”.

När det gäller dem som är i den andliga världen, lär jag dem att leva för Gud, att komma och till och med trampa på mig för att leva för världens skull. Det är hjärtat hos en hängiven son och en patriot. Jaget kan inte bli medelpunkten.

(301-187, 26.4.1999)

I och med att Adam misslyckades i sitt ansvar skapades en väg som leder till helvetets dalar. Ingen vet hur eländig återupprättelsens väg var, hur svårt det var att vända på denna situation och återskapa en väg för livet, medan det gällde att smälta förödmjukelser, förföljelse och ett hjärta fyllt av bit-

ter sorg. Bara Gud känner till dessa saker.

När spiritualister ber över vem Reverend Moon är, kan Guds hjärta bara svara i tårar. Närhelst jag hör detta kan jag bara säga, – Far, det betydde ingenting... Hur många tårar kommer Han inte då att gråta av tacksamhet! Eftersom jag har levt med ett sådant hjärta och visat världen dessa saker, kunde Gud befrias ur sin fångenskap. Ni måste alla vara medvetna om detta. Mitt mål i livet var att återuppliva Himmelske Faders hjärta, så att när jag kommer till den andliga världen Han skulle vilja välkomna mig med stor glädje som den, som har tiotusentals gånger större värde än Adam. (302-250, 14.6.1999)

