

BOK SJU

# ETIKETT OCH CEREMONIER





# Innehåll

## Kapitel 1 Vägledning för att följa och tjäna Gud

<b>Sektion 1 Att följa och tjäna Gud i vårt liv</b> .....	1009
1.1 Gud och människor står i samma relation till varandra som en förälder till sitt barn .....	1009
1.2 Att leva ett liv i odelad harmoni .....	1011
<b>Sektion 2 Vårt förhållningssätt när vi tjänar Gud</b> .....	1013
2.1 Att skapa ett himmelskt liv genom att tjäna Gud .....	1013
2.2 Att bryta mot de himmelska lagarna misshagar Gud .....	1015
<b>Sektion 3 Sanne Fars sätt att tjäna och följa Gud</b> .....	1016
3.1 Uppriktighet berör himlen .....	1016
3.2 En vördnadsfull sons väg .....	1018

## Kapitel 2 Vägledning för att tjäna och följa Sanna Föräldrar

<b>Sektion 1 Sanna Föräldrar är medelpunkten för Välsignade familjer</b> .....	1022
1.1 Att bli Sanna Föräldrars söner och döttrar .....	1022
1.2 Vår hängivenhet när vi tjänar och följer Sanna Föräldrar .....	1023
<b>Sektion 2 Låt oss älska och vara stolta över Sanna Föräldrar</b> .....	1026
2.1 Sanna Föräldrar är mänsklighetens hopp .....	1026
2.2 Hedra Sanna Föräldrars foto i varje hem .....	1028
<b>Sektion 3 Det sätt på vilket vi följer och tjänar Sanna Föräldrar</b> .....	1030
3.1 Lagen i tidsåldern för rättfärdighet genom att tjäna är den högsta lagen .....	1030
3.2 Etik och moral ger värde till mänskligheten .....	1032

## Kapitel 3 Gudstjänst och etikett i vårt kyrkliga liv

<b>Sektion 1 Rätt förståelse av kyrkan</b> .....	1034
1.1 Kyrkan förenar mänsklig karaktär med Ordet .....	1034
1.2 Kyrkan är en förlängning av familjen .....	1035
<b>Sektion 2 Gudstjänsten är den högsta ceremonin där vi visar vördnad inför Gud</b> .....	1038
2.1 Gudstjänsttid är en tid att möta Gud .....	1038
2.2 Tidiga morgon- och kvällsandakter och nattvak .....	1040
<b>Sektion 3 En kyrkoledares uppträdande</b> .....	1042
3.1 En ledare för kyrkan måste praktisera ett offentligt liv .....	1042
3.2 Vägledning av medlemmar genom kärlek och ärlighet .....	1045
3.3 Relationen mellan man och kvinna och offentliga pengar fordrar strikt disciplin .....	1047
<b>Sektion 4 Predikan måste förmedla nåd och inspiration</b> .....	1049
4.1 Övning i att ge predikan .....	1049
4.2 Sanna Fars predikan .....	1051
<b>Sektion 5 Att ge donationer i enlighet med den himmelska lagen</b> .....	1052
5.1 Att ge tionde .....	1052
5.2 Tiondet i vårt dagliga liv .....	1056
5.3 En fond för gottgörelse .....	1057

<b>Sektion 6 Gud accepterar böner för det offentliga syftet</b> .....	1058
6.1 Hälsningar kräver protokoll .....	1058
6.2 Att be i Sanna Föräldrars namn .....	1061
<b>Sektion 7 Att vittna är att söka efter sann kärlek</b> .....	1061
7.1 Att vittna är att mångfaldiga mig själv .....	1061
7.2 Utbildning och sju dagars fasta .....	1065
<b>Sektion 8 Gottgörelse, tjänande och ett liv av hängivenhet</b> .....	1065
8.1 Gottgörelsens väg .....	1065
8.2 Tjänande och hängivenhet .....	1067
<b>Sektion 9 Regler och etikett bland medlemmar</b> .....	1070
9.1 Medlemmar relaterar genom himmelsk kärlek .....	1070
9.2 Kain – Abelrelationer mellan medlemmar .....	1071
9.3 Definitionen av Kain och Abel .....	1072
<b>Sektion 10 Sociala relationer</b> .....	1075
10.1 Människor borde inte behandlas nonchalant .....	1075
10.2 Sociala relationer .....	1076
<b>Kapitel 4 Traditioner och daglig etikett för välsignade familjer</b>	
<b>Sektion 1 Daglig etikett för välsignade familjer</b> .....	1079
1.1 Inrättandet av korrekta familjeregler och vanor .....	1079
1.2 Familjelivet .....	1081
<b>Sektion 2 Exemplariskt familjeliv i tro</b> .....	1082
2.1 Ett familjeliv i tro fostrar barnen .....	1082
2.2 Ett Liv i bön .....	1084
2.3 Välsignade familjer är de äldre i släkten .....	1085
<b>Sektion 3 Att leva ett liv med sann kärlek</b> .....	1087
3.1 Att leva för andras skull .....	1087
3.2 Människor som lever för andra blir ett centrum .....	1089
<b>Sektion 4 Föräldrar måste etablera kärlekens lag</b> .....	1090
4.1 Föräldrar är närmare än vänner .....	1090
4.2 Traditionerna förs vidare genom föräldrarna .....	1092
<b>Sektion 5 Ett passande uppförande mellan äkta makar</b> .....	1093
5.1 Äkta makar tillhör varandra för livet .....	1093
5.2 Äkta makar är samförstådda vänner i tro .....	1095
<b>Sektion 6 Att fostra barn i tro</b> .....	1097
6.1 Föräldrar skall lära sina barn himlens lag .....	1097
6.2 Betydelsen av trosutbildning .....	1099
<b>Sektion 7 Syskonkärlek</b> .....	1100
<b>Sektion 8 Sparsamhet, flit och ett enkelt familjeliv</b> .....	1102
8.1 Ett enkelt liv .....	1102
8.2 Sparsamhet .....	1102
<b>Sektion 9 Förhållningssätt i det dagliga livet</b> .....	1105
9.1 Kläder .....	1105
9.2 Ansiktsuttryck .....	1105

Innehåll	1007
9.3 Hårvård .....	1106
9.4 Nagelvård .....	1106
9.5 Hur man ska gå .....	1106
9.6 Hållning när man sitter .....	1107
9.7 Att sova .....	1107
9.8 Hälsa .....	1107
9.9 Tal .....	1107
<b>Sektion 10 Lära om renhet</b> .....	1108
10.1 Att strikt följa Guds bud i tonåren .....	1108
10.2 Himlens barn .....	1110
<b>Sektion 11 Lära om renhet</b> .....	1111
11.1 Heligt salt .....	1111
11.2 Heliga ljus .....	1112
11.2.1 Shimjungljus .....	1112
11.2.2 Födelseljus .....	1113
11.2.3 Ae Cheon-ljus (Guds kärleks ljus) .....	1113
11.2.4 Tongil-ljus, (Unification-ljus) .....	1114
<b>Sektion 12 Ritualer i Välsignade familjers liv</b> .....	1115
12.1 Löftesceremonin .....	1115
12.2 Familjegudstjänst .....	1115
12.3 Hoondokhwae .....	1116
12.4 Familjelöftet .....	1117
<b>Sektion 13 Ritualer för Välsignade familjer ärvda från våra fäder</b> .....	1117
13.1 Lagar för förfädernas tillbedjan var ursprungligen en del av den himmelska lagen .....	1117
<b>Sektion 14 Välsignade familjers ceremonier</b> .....	1120
14.1 Födelse .....	1120
14.2 Välsignelsen .....	1121
14.3 Seunghwa-ceremonin .....	1122
<b>Sektion 15 Vår inställning vid firande av Heliga dagar</b> .....	1124
15.1 Betydelsen av Heliga dagar .....	1124
15.2 Ceremoniella dräkter .....	1125



## KAPITEL ETT

# Vägledning för att följa och tjäna Gud

### Sektion 1 Att följa och tjäna Gud i vårt liv

#### 1.1 Gud och människor står i samma relation till varandra som en förälder till sitt barn

Av alla gemenskapsband är normen för samvaro mellan föräldrar och barn densamma som mellan Gud och människor. Kärlek, som kommer från detta band, kan inte upplösas av någon människas auktoritet och är evig, oföränderlig och unik. Denna kärleks auktoritet är också absolut. Av det skälet skall alla böja sina huvuden för dig, när du träder fram med denna auktoritet. När du rör dig med den kärlekens auktoritet måste hela universum följa dig. Detta är en absolut regel i universum, stark som järn. (7-105, 26.7.1959)

Vi måste bilda familjer, där Gud och mänskligheten förenas, där Gud står i relation till oss genom sin kärlek och blir ett med människor. Gud såg sådana familjer som sitt ideal och önskade vid tiden för skapelsen, att de skulle ha sin styrka i en sann och stor kärlek. Om våra förfäder hade bildat dessa familjer, skulle vi alla, i dag, gå in i Guds rike, precis som vi är utan att

behöva oroa oss för himmel eller helvete. (275-54, 31.10.1995)

Var finns den högsta formen av samvaro, där en far och en son kan mötas? Det är i hjärtat, där deras kärlek, liv och ideal möts och smälter samman i en punkt. Sedan blir kärlek, liv och ideal ett. Där dessa möts, är Gud kärlek och där är också vi. Gud är liv och det är också vi. Gud är fullkomlig och det är också vi. Den första samhörigheten och den första platsen för enhet, som kan avgöra detta, måste vara, där relationen mellan föräldrar och barn skapas. Detta faktum kan ingen förneka. (69-78, 20.10.1973)

Vad grundar du ditt uttalande på, som säger, ”Far och son är en och samma kropp”? Kärleken kan inte utestängas från detta. Kärlek, liv och härkomst i rätt nedstigande led är sammanlänkade med enheten far och son. Dessa tre faktorer är nödvändiga. När vi talar om att ”far och son är ett”, så måste alltid kärlek, liv och härkomst i rätt nedstigande led vara sammanlänkade. (197-234, 19.1.1990)

Det finns inget behov av en muntlig överenskommelse i förhållandet mellan en förälder och ett barn, eller en relation

mellan föräldrar och barn, som har skapats genom skriftlig överenskommelse.

När du uttrycker dina tankar, uttrycker din hängivenhet och lever för din himmelska Faders skull, kan du till och med uthärda den största smärta. När du gör detta för att segra, kan du återupprätta en relation med Gud, likt den mellan förälder och barn. (2-234, 2.6.1957)

Hur önskar du mest, att du kan ta emot Guds kärlek? Det är i egenskap av son. Det är i egenskap av dotter. Gud har himmelska känslor. Vi människor har mänskliga känslor. Den plats där himmelska och mänskliga känslor smälter samman, är den enda plats, som Gud, den absoluta Guden, längtar efter och som också människor längtar efter. Med andra ord är det den plats, där vi kan dela kärlek som söner och döttrar gentemot en förälder. (39-9, 9.1.1971)

Ursprungligen skulle både Adam och Eva i största glädje ha uppvisat sin högsta livskraft och sin största energi och till och med uttryckt kraften i hela den fullkomliga skapelsen. På en sådan plats skall kärlekens blommor slå ut. I denna gudomliga blomsterprakt skulle kärlekens väldoft och skönhet ha flödat över och spridits ut i hela universum. Gud har drömt om en sådan kärlek där han skulle kunna se in i dessa blommor, känna deras doft och bli hänförd. (104-44, 28.3.1979)

När Gud och Adam blir ett och båda är helt uppfyllda av kärlek kan Adam bli Gud. När Adam blir fullständigt ett med

Gud genom kärlek, bor Gud i Adam. Bibeln säger: ”Vet du inte att du är Guds tempel och att Guds Ande bor i dig?” Vi är Guds tempel. (54-139, 22.3.1972)

Du skall veta att Gud finns nära dig och bryr sig om var och en av er, mer än någon annan gör. Människor tror att kärleken, som de upplever i sin egen familj är den största i den här världen. Men du skall veta att Guds kärlek är större och djupare än den kärleken. Den är djupare och större än någon mänsklig kärlek i den här världen. Du borde känna dig omsluten av Guds kärlek och kunna kalla Honom ”Fader”. Ni borde bli sådana sanna söner och döttrar, som på djupet upplever Guds hjärta och som säger: ”Jag känner vår himmelske Faders sorg.” Om ni kan bli sådana söner och döttrar och äga Himmelriket, där ni kan möta och tjäna Gud, så skulle ingen kunna ta det Himmelriket ifrån er. (2-234, 2.6.1957)

Enligt logiken kan man säga, att när far och son samverkar i kärlek, kan faderns ägodelar tillfalla sonen. Likaså blir makens tillhörigheter hustruns ägodelar. Arvsrätten garanteras för evigt, när den har sin styrka i kärleken. Om du har blivit en son eller en dotter som har skapat ett kärlekens band som objektspartner till Guds sanna kärlek, så blir din kropp uppfylld av Gud. Hans kärlek blir din kärlek och allt han har skapat blir ditt och tillfaller dig. Därför har ni inom er, var och en av er, fortfarande en längtan efter att den ursprungliga naturen skall härska i universum. Detta var



Guds gåva, som han delade lika mellan alla i hela mänskligheten. Det är en gåva, som ger er auktoritet att äga universum som Guds söner och döttrar. (199-346, 21.2.1990)

## 1.2 Att leva ett liv i odelad harmoni

I alla religioner lär man människor att inte behandla andra vårdslöst och utan omtanke. Du skall inte se på människor, lyssna eller tala till dem på ett vårdslöst sätt. Det betyder att ni borde göra allting – se, lyssna, tala, känna och älska i Gud. Ni bör inte göra det med fokus på er själva. (66-231, 13.5.1973)

När ni är lyckliga som människor som lever nära Gud, skall ni fråga er, hur lycklig har ni gjort Gud? Har ni levt nära Gud med en tacksamhet som är större än känslan ni har, då ni får äta, då ni är hungriga? Ni borde alltid känna tacksamhet mot Gud, när ni äter eller är vackert klädda, till och med, när ni är ledsna eller möter svårigheter. Därför borde ni lämna efter er ett intryck av allt gott, som kan bli ihågkommet i Guds medvetande. (17-291, 15.2.1967)

Mitt medvetande, min intuition och till och med mina känslorgan, allt tillhör vår Himmelske Fader. Vi måste ha det synsättet, att det ni känner är med Guds kärlek. Ni borde inte göra någonting bara av er egen kärlek. (8-294, 14.2.1960)

Alla människor är skapade att bli ett med Gud i sitt hjärta. Gud som Fader

och människor som barnen är sammanlänkade genom hjärtat (55-163, 7.5.1972)

Vad vi säger, ser och känner och förnimmer genom våra känslor måste helt vara ett med Gud. (53-239, 29.2.1972)

Ni borde leva i Guds och Sanna Föräldrars närhet och tjäna dem. Detta borde tydligt märkas när ni talar och när ni rör er. Ni borde leva ert liv och helga det i det gudomligas närhet, både när ni sover och när ni är vakna. Om ni tänker så 24 timmar om dygnet, kan satan inte nå dig, eller ha någon makt över dig. (161-231, 15.2.1987)

Uttala dina första ord till Himlen, när du har stigit upp ur sängen på morgonen.

När du går ut ur ditt hem, borde du ta det första steget med din högra fot för att tillägna Himlen ditt första steg. Med sådana vanor kommer ditt liv att bli ett liv i Guds närhet. Med det synsättet borde ni bevara ett livsmönster med sådana principer och attityder i det dagliga livet. (17-296, 15.2.1967)

Så snart vi har stigit upp på morgonen skall alla våra känslor och handlingar förenas i en rak linje under hela dagen, riktade mot ett enda mål. Vi kan inte förneka, att om vi tappar denna fokus, så kan vi inte vara sammanlänkade med Guds vilja. (57-231, 4.6.1972)

Himlen är den plats där du kan känna stolthet över ditt liv i Guds närhet och i Hans tjänst. Vem kan då gå in i Guds

rike? Det är inte en plats för dem, som väntar sig att få välsignelse, bara därför att de trodde på Gud. Himlen är till för dem, som bereder sitt hjärta för att möta Gud och bli använd i Hans tjänst. Det är en plats för dem, som lämnar ett liv i Guds tjänst bakom sig och med glädje går vidare, även om de skulle dö under tiden. Återuppståndelsen väntar där. (8-304, 14.2.1960)

Nu måste vi tre bli ett – Gud, Sanna Föräldrar och du. Vi måste fungera i samklang och samförstånd. Eftersom detta är en fråga om liv och död, måste alla tre förenas på en punkt där de kommer samman. Platsen för återuppståndelsen finns just där. Det är en punkt där föreningen äger rum och blir till ett enda hjärta. Och därför måste du leva ett liv som är ett med Guds vilja. (31-321, 7.6.1970)

Varför ser och lyssnar du till allting under dygnets 24 timmar? Det gör vi av hänsyn till Gud. Vi måste se och lyssna till Gud och till och med känna för Hans skull. Även om vi lever på jorden måste vi vara sammanlänkade med livet i den himmelska världen och leva därefter. (35-284, 25.10.1970)

De som inte längtar efter Gud varje dag, kan inte leva i Hans närhet. Ni borde alltid längta efter att tjäna Honom och känna Hans djupa kärlek, när ni längtar efter någon. Men när det närmar sig midnatt och du tänker, ”Det är redan midnatt. Det är dags att gå till sängs!”, så väcks Guds omtanke. Det finns inget begrepp för dag och natt i Guds rike.

Natten ger oss inga svårigheter, när vi lever i och omsluter allt med ett öppet hjärta. (17-293, 15.2.1967)

Ursprungligen skulle vi som regel leva, tänka och älska för vår egen skull, efter det att vi hade blivit fullkomligt ett med Gud. Det måste du verkligen förstå det, även om du skulle leva, tänka och älska och vara ett med Gud. Detta är principen (92-166, 3.4.1977)

Den omfattningen i din hängivelse att möta Fadern och skapa nära band till Honom, blir din största tillgång (50-288, 8.11.1971)

OBS! Ni borde bli söner och döttrar som, från tårarnas dal kan få ett svar, när ni ropar på Honom. Ni borde bli det folk som, när ni ropar Fader från tårarnas dal, får svaret: ”Ja! Jag är här”. När du ropar på Honom, ”Fader!”, från en plats av genomträngande smärta och blöder och svettas, skall Han svara: ”Jag har övervunnit lidandet, och det kan du också.” När du ropar på Honom i dödens närhet, skall Han svara: ”Jag är här. Var lugn!” Frågan är, hur mycket du närmar dig Gud, hur mycket du ber om Hans råd och hur mycket du lever med Honom i sådana situationer. Sedan spelar det ingen roll hur intensivt du än ropar på Honom, från en plats med en ära som är självcentrerad eftersom vår Himmelske Fader ännu inte har sett Sin härlighets dag. (11-102, 12.2.1961)

För vem äter du när du säger: ”Jag är hungrig! O, jag är så hungrig! Ge mig

mat, mat, mat!” Du skall känna att du äter för Gud.

Varför skulle du känna att du äter för Gud? Om du har blivit Guds heliga tempel, borde du tänka som Guds heliga tempel: ”När jag är hungrig, säger Gud inom mig åt mig att äta.” Om du äter så, blir den måltiden helig. Maten blir helig. (92-166, 3.4.1977)

## Sektion 2 Vårt förhållningssätt när vi tjänar Gud

### 2.1 Att skapa ett himmelskt liv genom att tjäna Gud

Gud är inte någon inbillning eller en Gud som föreställer något, inte heller är Han en abstrakt Gud. Han leder oss i vårt dagliga liv. Han är alltid med oss i alla omständigheter och situationer. Han tar inte bara emot vår närvaro utan lever med oss genom att dela sin kärlek med oss. Det låter som en dröm. (168-111, 13.9.1987)

Om vi inte skapar en utgångspunkt, där Gud kan nå vårt medvetande och där vi människor blir fullständigt ett med Gud, finns det inget sätt att tillintetgöra djävulens värld. Ur den synpunkten kan vi förstå att den här tiden är det närvarons tidsålder och frälsningens tidsålder genom rättfärdiggörelse genom att leva i Guds närhet och tjäna Gud. Vi blir räddade genom att tjäna i Guds närvaro. Gud är inte en Gud som är långt borta, uppe i himlen långt borta från oss. Vi skall tjäna Gud genom att vara mästare i våra dagliga liv. (144-274, 25.4.1986)

Hur många gånger om dagen är du medveten om Guds existens? Hur många gånger under dygnets 24 timmar känner du Guds närhet? Hur kan människor, som har bestämt sig för att bli räddade genom att leva i Guds närvaro, tjäna Gud bara en eller två timmar om dagen? Gud är någonting du är mer i desperat behov av än till och med luft. Gud är någonting du är i mer desperat behov av än till och med vatten. Gud är mer värdefull än dina måltider. Men känner du verkligen så? (33-230, 16.8.1970)

Från och med nu borde ni leva ett liv i tjänst hos Gud. Fram tills nu har ett liv i tro givit frälsning genom tro, men från och med nu får ni frälsning genom att leva i Guds närvaro och tjäna honom. Om mänskligheten inte hade fallit, skulle vi ursprungligen ha följt vår normala väg genom att leva i Guds närhet och tjäna Honom När ni lever i Guds närhet ska ni tjäna Honom helhjärtat i ert dagliga liv. (150-213, 15.4.1961)

Vi måste tjäna och följa Gud. Fastän vi har välkomnat hoppets Himmelrike, har vi inte välkomnat det Himmelrike som bygger på att tjäna och följa. Med andra ord har vi inte varit medvetna om i våra dagliga liv att Gud är vårt subjekt, vår partner. (6-226, 17.5.1959)

Varför lyssnar vi och lär oss detta och lever ett liv i Guds närhet och tjänst? Vad är syftet med vårt 6 000-åriga lidande? Det är för att kunna förstå Guds omständigheter och villkor vad som fordras för

att något skall ske och har betydelse i olika sammanhang.

Vi ska förstå Hans hjärta precis som bibeln har visat. Syftet är att förstå att Gud skapar ett förhållande till etniska folk och nationer och samordnar dem. På samma sätt gör han med sitt förhållande med individer. Han gör detta med en förälders hjärta. Han är vår Fader som har blivit sårad, trampad på, förkastad och sliten i stycken. (8-252, 17.1.1960)

Det Fullbordade testamentets tidsålder är kärlekens tidevarv. Följaktligen har vi tillåtelse att gifta oss. I religionens historia tillät inte högre religioner giftermål, eftersom äktenskaplig kärlek inte var heligförklarad förrän nu. (96-117, 2.1.1978)

Eftersom Gud är universums centrum, när du vandrar nära Gud, kommer du att vilja bli styrd och ledd av Honom under tiotusentals år och till och med längre. Det är så vi skall vara i Guds närhet. Följaktligen finns det ingen högre lycka. Vi hade inte kunnat drömma om att mänskligheten idag skulle kunna bli ledd på ett sådant sätt. (77-328, 30.4.1975)

Varför söker vi rättfärdiggörelse genom tro, rättfärdiggörelse genom allt slags gott arbete och rättfärdiggörelse genom att leva i Guds närvaro och delta i den? Utan att möta en rättvis dom och bli pånyttfödd kan vi inte skilja mellan gott och ont. Den onda världen och världen av godhet skulle inte kunna skiljas åt. Vad är rättfärdighe-

tens måttstock? Det är Gud. Det Gud tror och tänker, hur Han arbetar och vad Han ägnar uppmärksamhet åt och vårdar är rättfärdighetens måttstock. Varför är det så? Satan kan inte anklaga rättfärdiga människor som liknar Gud genom att återspegla hans kvaliteter. Om ni skapar en omgivning där Guds tro, kärleksfulla, gärningar och livskvalité lever genom er då kan Satan inte komma tillbaka och hindra. Även om ni befinner er inom det sataniska maktområdet, om en rättfärdig livskvalitet skapas, som gör det möjligt för dig att vara med Gud i en sådan omgivning, kommer Satan att dra sig tillbaka därifrån. (161-218, 15.2.1987)

Att tjäna och följa Gud i det Fullbordade testamentets tidsålder är inte det enda som återstår efter det Gamla testamentets tidsålder, som består i gärningar och det Nya testamentets tidsålder av tro, har förflutit. Till och med i det fullbordade testamentets tidsålder behöver vi förrätta gärningar, visa tro och vi behöver också leva ett liv där vi följer och tjänar Gud. Stadierna i vår tillblivelse som människa är då kroppen skapas, växer och fullbordas. Dessa kan inte tas ifrån oss. (161-218, 15.2.1987)

*Unification Church* förklarar att frälsning sker genom att tjäna och följa Gud. Det innebär rättfärdigande genom att tjäna och följa; med andra ord frälsning genom att tjäna och följa. När män köper en kostym för varje säsong, så borde de också göra det åt Gud. Men eftersom han inte har någon kropp, borde de

istället ge en offertgåva i form av pengar, tillsammans med sin hängivenhet. Varje säsong borde de ge en donation för kyrkans skull, och med ett tårfyllt hjärta som söker att tjäna och följa, vare sig någon ser det eller inte. Om de kan göra så, skall denna hängivenhet samlas i Förbundsarken. Detta sätt att leva skall vara verkligt och komma till uttryck, inte bara finnas som ett begrepp. (48-328, 26.9.1971)

Varför skall vi tjäna och följa Gud i vårt liv? För att ta emot Guds kärlek. (78-30, 1.5.1975)

Fram tills nu har ett liv i tro räddat oss från synd och död genom vår tro, men från och med nu får du frälsning genom att tjäna och följa Gud. Ursprungligen var det så att om mänskligheten inte hade fallit skulle vi ha följt den väg som var avsedd från oss genom att tjäna och följa Gud. Vad är det för nytta med enbart tro? Ni kan fullfölja allting genom att under ert liv tjäna och följa Gud. När ni följer och tjänar Honom, ska ni tjäna Honom och följa Honom genom era dagliga gärningar och av hela ert hjärta. (150-213, 15.4.1961)

Det problem vi möter nu är hur vi kan skapa en ny tradition, byggd på att tjäna och följa, och på den nivå som Gud vill ha, hos individen, familjen, kyrkan, denna nation och dess folk. (38-12, 1.1.1971)

Tidsåldern för *Unification Church* är föräldrarnas tidsålder. Vi banar väg så att Gud kan komma och vara närvaran-

de på jorden. Det är därför det betyder något att säga att vi blir räddade genom att tjäna och följa Honom vid Hans ankomst. Det är så historien utvecklas. (177-157, 17.5.1988)

För att komma in i Guds närvaro, och tjäna och följa Honom, måste Du, genom ditt hjärtas kvalitet kunna trösta en Gud full av sorg och att uppleva tillsammans med Honom Hans smärta då Han har gett allt. Återupprättelsens principer uppenbarar detta och lär oss hur vi kan, fastställa de villkor av gottgörelse, som behövs inför Gud. (17-245, 29.1.1967)

Ni bör leva ert liv genom att tjäna och följa Gud. Varför skall vi då tjäna och följa Gud i vårt liv? För att ta emot Guds kärlek. Av denna anledning bör ni tjäna Gud först. Ni ska tjäna och följa Honom. (78-30, 1.5.1975)

## 2.2 Att bryta mot de himmelska lagarna misshagar Gud

Det finns lagar hur man skall uppträda i Guds närhet. Det misshagar Honom då dessa lagar bryts. (17-287, 15.2.1967)

Ni måste veta hur ni skall lyda Guds lagar i ert dagliga liv. Gud är beroende av att ni verkligen lyder det himmelska sättet och följer Hans utvägar. Det räcker inte att känna till Guds vägar, utan ni måste leva på det himmelska sättet. Ni måste bli ett med himlens kärlek så att ni förstår det himmelska sättet att leva. (1-337, 30.12.1956)

Den som alltid kan urskilja om Gud är lycklig eller ledsen kan inte bli en ond människa. En sådan person kunde inte gå emot himlens lagar även om han försökte. En sådan man skulle aldrig ge efter inför frestelsen från en vacker kvinna. Han skulle inte bli indragen i en sådan situation. (40-297, 7.2.1971)

Varför är det så idag att många olyckliga unga män och kvinnor flyr i från sina familjer? Det är därför kärlekens himmelska lag gick förlorad. Av det skälet måste himmelens och jordens Föräldrar framträda, de föräldrar som bereder plats för Gud i sin familj. (21-155, 17.11.1968)

Det får inte finnas något klagomål från den objektpartner, som existerar och lever för sin subjektpartner. Att beklaga sig skulle vara överilat och leda till misslyckande. Därför är klagomål inte tillåtet i ett liv av tro. Ni skall bara vara tacksamma. Därför att Himlen alltid kommer att vara subjekt, kan det inte finnas några regler eller levnadssätt som leder bort från detta faktum.

Den himmelska lagen träder i kraft när vi tydligt följer denna ordning. Därför måste Gud stå i en position som det absoluta subjektet i förhållandet mellan subjekt och objekt. Den person som ignorerar detta subjekt, kan inte bli Guds objekt. Om du strävar efter att bli det absoluta objektet inför det absoluta subjektet, så blir du absolut ett med den andre. Därför är allting som du ser, hör och känner, till och med kärleksrelationerna i din familj, till för Gud, som står

som subjekt till dig som är Hans objekt. Allting fungerar så. En sådan familj kommer aldrig att gå förlorad. (58-310, 25.6.1972)

Vad är det som varar till tidens ände? Det är Gud plus människan, Gud och människan, Gud och människans liv, och Gud och människans syn på dagligt liv. På samma sätt är det Gud och människans syn på livet, Gud och människans syn på världen. Dessa är inte bara en vag förståelse av Gud utan dessa synsätt representerar ett evigt band med Honom. Ingenting kan skilja dem åt. Alltsedan Gud och människorna skildes åt, fastän de aldrig skulle ha skiljts åt,

måste de nå en högre position än de hade. På en sådan plats skulle de träda fram och begära en global scen, det dagliga livets skådeplats, där Gud och människorna är ett. (65-127, 5.11.1972)

Ni måste leva med Gud för att segerrikt bygga upp herravälde. Följaktligen kan ni bygga upp ett segerrikt fundament bara genom att ha en absolut övertygelse och genom att leva ett liv förenade med Gud och i Hans tjänst. Detta är återupprättelsens väg. (14-247, 1.1.1965)

## Sektion 3 Sanne Fars sätt att tjäna och följa Gud

### 3.1 Uppriktighet berör himlen

Vad innebär det för dig att tjäna med hela ditt hjärta, med hela din själ och hela din hängivenhet? Det betyder att offra sitt liv. Finns det någonting större

än det? Att hänge sig åt och helga sitt liv av hela sitt hjärta, betyder att ge upp sitt gamla liv. Att tjäna med hela sitt medvetande och hängivenhet betyder att ge upp sitt liv. Finns det inte ett ordspråk som säger ”uppriktighet berör himlen”? Finns det någon gräns för uppriktigheten, något slut på vår hängivenhet? Satsa ditt liv och erbjud din hängivenhet. Gud skall erkänna denna persons värde som är redo att viga sitt liv och erbjuda ett liv i hängivenhet. (38-242, 8.1.1971)

Jag säger inte att Du skall tvinga dig själv att ge upp ditt liv om du inte vill. Jag säger att du med glädje skall göra det. Skulle Gud vilja att du ger upp ditt liv om du känner dig djupt olycklig att göra det, eller skulle Han verkligen tycka om du blev berusad av kärlek och inte visste om du ville leva eller dö eller dansade av glädje över att ge ditt liv i tjänst åt Gud? Vilket skulle du föredra? (48-114, 5.9.1971)

När jag brukade be, liggande på knä på golvet torkade aldrig mina tårar. Jag hade till och med förhårdnader på mina knän. I Korea finns det ett ordspråk som säger ”ett torn som var byggt med mycket omsorg kommer aldrig att rasa”. Vi måste vara hängivna Gud. Vi måste nå det medvetandetillstånd där det värker i vårt hjärta så till den grad att vi blir galna av kärlek och längtan efter Gud. Om Gud kunde leva på jorden skulle han ha besökt den platsen tusen gånger om dagen, Men eftersom när det inte finns någon sådan plats, har Gud inget annat val än att skicka mig eftersom situationen är sådan, kan ni inte göra något

annat än att älska mig. Kan ni helt enkelt älska mig så lätt? I mitt fall var det så att alla mina kläder ibland blev fullständigt genomvåta av tårar, då jag bad. Kan ni tänka er hur desperat jag var! Vid många tillfällen bad jag så intensivt till Gud att få ett svar, som om jag begravnade bladet av en dolk i bordsskivan (60-212, 17.8.1972)

Låt oss säga att det fanns en diamantgruva. Vad skulle du göra om det fanns en sådan plats som bara du kände till? Du kanske till och med måste offra den tid du vill vara med din familj för att skaffa dig en sådan plats. Det skulle inte vara någon synd att offra samvaron med din hustru för att rädda många andra familjer. Det skulle inte heller vara en synd att offra samvaron med sina barn för att rädda oräkneliga barn i landet. Hur som helst skulle du nog inte offra dem för att tillfredställa dina egna intressen. Sättet att rädda nationen och ett folk är den diamantgruvan. Det är vägen till liv för många människor överallt i hela världen. I det fallet skulle det inte ses som en synd ur ett historiskt perspektiv att offra hustru och barn. Det kan tyckas fel att offra hustru och barn för att rädda nationen och världen. Men tvärtom är det där som du kommer att finna ett överflöd av rikedomar, som hela världen kan lovorda. (21-314, 8.12.1968)

Vad du än gör, om du äter, dricker, sitter, eller står, eller vem du än har kontakt med så kommer du att lyckas, om du visar att du har ett kärleksfullt hjärta inför Sanna Föräldrar och Gud. Det händer inte om man har kunskaper eller



vetenskaplig utbildning. Skall du leva i Guds närvaro och säga, ”jag har en doktorsgrad”? Det finns inget behov av det inför Gud. Hur kan vi dra till oss Guds kärlek? Det finns bara en väg: ”Uppriktighet bevekar himlen.” Det finns ingen annan väg. (78-38, 1.5.1975)

Mitt motto i livet har alltid varit ”Jag är Guds talesman”. Från och med i dag ber jag att ni alla blir Himlens talesmän. Bli Guds representanter och Hans ställföreträdare vidare hoppas jag att ni kan bli någon som kan satsa sitt liv för Gud. (9-7, 13.3.1960)

I mötet med de stora historiska Yttersta Dagarna vad mera kan vi begära än att bli trovärdiga objektspartner inför en ensam Gud vilkens position är en som man omöjligt har kunnat känna tillit till. Inte ens döden kommer att oroa oss. Även om vårt kött omvandlas till vatten och flyter bort eller blir pulveriserat och sprids ut i luften, hur kan vi då vara missnöjda eller känna oss kränkta? Det har alltid funnits många liv helt utan värde, som slutar på samma sätt som gris eller hund. (62-140, 17.9.1972)

Ni borde inte klaga. Det finns inget utrymme för klagomål. Ni borde inte tänka på er själva. Tänk på Gud med hjärtat fyllt av dessa tankar: ”Om jag klagar, vad mycket smärta det skulle ge Sanna Föräldrar! Jag förstår hur de lever, tänker och känner. Om den stunden kommer då jag kan ärva deras tro, uppfattning och handlingsmönster, moral och goda uppträdande så skall jag ärva

detta och medan jag följer deras föredömen så skall det ge dem tröst”.

Om ni har det sinnelaget och gråter, så skall Gud vara med er, det är ingen tvekan om det. Ni borde gråta inför Gud och för Sanna Föräldrar, för deras skull. Ni skall veta att detta är altaret i *Unification Church*. Detta är vad som menas med att tjäna och följa Gud, i *Unification Church*. (114-281, 20.10.1981)

Eftersom du sa att du lever med Guds kärlek, vad skulle ditt livsmål vara nu? Du måste leva ett liv i Guds närhet och tjäna Honom med ett hjärta fyllt av kärlek. Även om du böjer dig ner inför en näsduk eller vilken sak som helst med det sinnelaget så skulle det inte räknas som avgudadyrkan. Vad kan vara drivkraften hos en människa, som böjer sitt huvud med ett hjärta fyllt av kärlek? Om du bugar dig djupt med ett kärleksfullt hjärta som höjer sig över din egen härlighet, skall inte ens Satan anklaga dig eller hindra dig. Det finns ingenting som kan kallas avgudabild när ni går framåt med ett himmelskt hjärta. (9-174, 8.5.1960)

### 3.2 En vördnadsfull sons väg

Även om jag måste falla ihop av hunger och trötthet, tänkte jag på hur jag skulle kunna gå vidare på vägen. Genom att veta hur mycket oro och omsorg Gud hade om mig och hur jag skulle kunna ta detta kors på mina axlar, om det behövdes utefter vägen. Ändå förbereder ni er inte för att gå den vägen. Även om ni nu vet att ni kommer att bli räddade genom



att tjäna och följa Gud, ser ni fortfarande på mig med en respektlös blick. Ni borde inte fortsätta att tänka så. (13-233, 22.3.1964)

Ni borde leva era liv på ett sådant sätt att om ni inte känner till vad jag gör, så skulle ni inte kunna sova, utan ni skulle springa ut och fråga mig, till och med mitt i natten. Det är därför jag har sagt att frälsning kommer genom att följa Gud, och vara i Hans tjänst. Jag lever alltid med den attityden gentemot Gud. Detta lämnar inte mina tankar ens för en sekund. (21-68, 9.9.1968)

Under rättfärdiggörelsens tid, då vi befrias från skuld och förklaras rättfärdiga genom att tjäna och följa Gud, måste ni alla skapa ett felfritt centrum och gå framåt i den riktningen. På den plats där du möter Gud finns lagen. När du bryter mot den lagen, väcker det Guds missnöje. Med föräldrar som djupt älskar sina barn, kan bara ett ord från barnet vara nog för att djupt såra föräldrarnas hjärtan. På samma sätt kan Gud bli djupt sårad av människor, eftersom Han älskar mänskligheten så mycket. Om du gör till och med det minsta lilla misstag kan det väcka hans vrede. Han blir djupt sårad och sorgsen. Av den orsaken har jag alltid en djup längtan att vara en källa till glädje för Gud. (17-287, 15.2.1967)

Vill du inte gå till den person som tänker på dig? Så är det också för Gud. Sättet att nå Gud är att tänka på Honom mer än på någon annan. Gud uppsöker

dem som tänker på att helga sina liv och ge det till Honom. (128-172, 12.6.1983)

Jag vet inte hur många gånger jag bad så intensivt att kläderna blev genomvåta. Jag vet inte hur många gånger jag bönade och bad inför Gud, som hade jag en kniv i min hand med udden mot magen. Jag vet inte hur många tusentals gånger jag fattat ett beslut inför Gud med det allvar man känner när man korsar dödens väg. (19-19, 5.11.1967)

För mänskligheten är det första budordet att älska Gud. Så skall du älska Gud i hela ditt liv eller tillfälligt? Skall du älska Gud i hela ditt liv eller inte? Du borde älska Gud till och med om du träffas av blixten och dör. Du måste älska Gud med ditt liv. Om du älskar honom med ditt liv kan du sedan, till din död, göra vad som helst. (37-25, 22.12.1970)

Var lever du just nu? Lever du i samklang med mig dag och natt, närhelst och varhelst du går? Fram tills nu har jag inte klarat mig helt själv. Jag har levt med Gud och gått i samma riktning som Han, i Hans fotspår och fullständigt satsat mitt liv. (31-320, 7.6.1970)

Jag fattar beslut i viktiga frågor i mitt dagliga liv genom att be till Gud. Jag gör det inte obetänkt i förbigående eller av en slump. (43-33, 18.4.1971)

Man måste vara lite enfaldig för att följa denna väg. Om man ser på det på ett särskilt sätt har lojala subjekt varit

ganska dåraktiga människor. De kan tyckas vara något enfaldiga. De hade samma karaktär som en björn. Man måste vara trögtänkt på något sätt så att man helt enkelt skulle säga om ens arm hade blivit avskuren: ”O, den är inte tillräckligt avskuren. Var snäll och skär bort lite mer.” Om björnar eller vildsvin blir skjutna eller saktar farten på grund av sitt sår kommer de att gnaga av den sårade kroppsdelen och springa sin väg. Det sista de tänker på är död och det första som kommer upp i deras medvetande är såret som saktar farten för dem. Ni måste ha den här sortens enfald. Patrioterna och hjältarna var lite enfaldiga. Ni måste vara lite enfaldiga. (26-143, 19.10.1969)

Vi måste befria Gud. Med den sanna Gudens auktoritet skulle våra första förfäder tjäna och följa Gud i en fullkomlig värld där Han skulle kunna leva med dem under lovsång i en obegränsad salighet. Eftersom vi nu känner till att Gud blev olycklig på grund av oss så måste vi på motsvarande sätt befria Honom med våra egna händer. Detta är ett fantastiskt erbjudande. Det är oerhört glädjande nyheter för Gud att få höra sådana saker från religiöst håll. Det är det största av alla glädjebudskap. När vi tänker efter så var det Gud som grundade buddhismen. Han var också den som grundade konfucianismen. Han var den som grundade den islamiska tron. Och det var Gud som grundade kristendomen. Alla religioner borde sträcka fram sina händer och välkomna Honom. (176-242, 11.5.1988)

Jag har erfarit svårigheter för Guds viljas skull fram till denna dag. Också nu färdas jag denna väg. De som inte har varit nära mig känner mig inte väl. Samma minut jag öppnar mina ögon efter sömnen går jag ner på knä och ber. Varför lever jag på det här sättet? Det är därför att mina älskade barn som är utspridda över hela världen är beroende av mig och litar på mig då de ber till Gud. Även fast jag inte kan erbjuda någon andakt tillsammans med dem, skulle jag då inte hålla samma tid som de i alla fall? Eftersom jag är omedveten om detta när jag sover så förlåter till och med Gud mig. När ett barn somnar av trötthet på den utsatta tiden, så ber Gud i hans ställe på samma sätt som en far vakar över sitt barn. (26-138, 19.10.1969)

Vad för slags människa är jag? Jag är en person med en enda talang. Jag är en människa som bara går rakt fram vad som än händer. En del frågar varför jag alltid gör saker som det talas illa om i stället för att tyst gå runt på det andra sättet. Det är därför att motstånd och svårigheter endast kan övervinnas genom att man får motstånd från många människor. Men ni tänker ta en omväg eller hur? Varför måste vi dra oss bort från allting i den sekulariserade världen? Det är därför att vi inte kan gå rakt fram om vi hålls tillbaka av vår kärlek till våra fysiska föräldrar. Eftersom Gud har gått rakt emot oss, måste också vi gå rakt fram. (97-257, 19.3.1978)

Eftersom jag visste att Gud var så ensam och isolerad har jag gått framåt

genom att veta att min mission fram till den dag jag dör är att uppfylla om så bara en del av Guds vilja och önskan. Att vidga fundamentet på åtminstone ett område och samla dem som kan leva för Gud. Det är därför jag föddes som Guds son och därför att jag kände mig ansvarig att göra Hans vilja som jag har hållit ut ända tills nu med kärlek. Även om jag var förföljd och slagen uthärdade jag allt utan att hämnas. Även då jag kämpade mig fram stapplande och kravlande tänkte jag alltid på hur jag skulle skapa denna tradition och uppfattning och efterlämna den till världen.

(82-47, 30.12.1975)

Människorna borde inte vara stolta över att synas eller märkas. Om någon upphöjer sig själv till den position, kommer han att falla. Men även om människor inte upphöjer dig till den positionen, så kommer du med säkerhet lyckas, om Himlen har upphöjt dig. (155-242, 31.10.1965)

Vad gör Sanna Föräldrar? Genom att vinna varje strid, när de det innersta av Guds hjärta för att befria Hans bittra smärta och skapa segrers rike på jorden. Vi borde alla vara tacksamma över att sådana Sanna Föräldrar har framträtt.

(235-21, 24.8.1992)

Hur allvarligt har ni följt vägen till Guds vilja? Jag har följt den vägen genom hela mitt liv. Inte ens min hustru och mina barn vet detta. Bara Gud kände till min situation. Det var en enslig väg som denne ensamme man måste följa, okänd av alla. Jag har åstadkommit sådana förvånansvärda insatser tack vare Guds hjälp och med detta har jag kommit med fundamentala resultat i dagens samhälle. Jag har blivit en kontroversiell person som har presenterat ett nytt sätt att tänka i denna avtynande demokratiska värld. Jag har blivit sådan jag är inte därför att jag gjort allt så bra utan för att Gud varit med mig. (82-45, 30.12.1975)

## KAPITEL TVÅ

# Vägledning för att tjäna och följa Sanna Föräldrar

### Sektion 1 Sanna Föräldrar är medelpunkten för Välsignade familjer

#### 1.1 Att bli Sanna Föräldrars söner och döttrar

Från och med nu måste ni leva med Sanna Föräldrar. Sanna Föräldrar har samma position som mor- och farföräldrarna. De har också positionen som din mor och far som lever med dig och du har på detta sätt kommer att ha positionen som det äldsta barnet. Det här är en ny och annorlunda tidsålder. Vi bör inse att tre generationer på detta sätt kommer att leva tillsammans. Du måste leva med den känslan i ditt hjärta att Gud är med dig och att Sanna Föräldrar är med dig som dina egna föräldrar. Vi har nu gått in i en tidsålder då vi inte kan tänka oss att Gud inte är där, eller att Han är död. (131-97, 16.4.1984)

Allt du gör är Sanna Föräldrar delaktiga i och har medansvar för. Du måste rådfråga dem då du fattar beslut, diskutera omständigheter och försöka att lösa problem med dem. (44-173, 6.5.1971)

Du kan inte bara äta god mat och ha snygga kläder på dig. Först måste

erbjuda Gud det bästa. När du går tänk att du går tillsammans med Far på din höra sida och Mor på din vänstra. (24-181, 4.8.1969)

Vad skall du göra för att ta emot Föräldrarnas kärlek? Du måste älska allting som är älskat av Föräldrarna. Bara då kan du få ta emot kärlek från dem. Om en son vill bli älskad av sina Föräldrar inom familjen behöver han förstå att han bara kan ta emot kärlek från dem då han älskar allting som är deras. Om någon vill få kärlek utan att göra det här är han inte bättre än en tjuv. Om ett barn kräver allting som hans föräldrar uppskattar bara därför att han har lust att göra det så kan han inte få ta emot hela deras kärlek. (133-26, 1.7.1984)

Du skall inte leva som du vill utan enligt mina ord, och följa den väg som jag går. Du skall ärva traditionen i *Unification Church*. Du förväntas att göra som jag gör. Jag har övergivit min familj och mina föräldrar för att gå denna väg. Det är vad du också måste göra. Du måste vara lydiga när du vandrar denna väg. (49-214, 10.10.1971)

Sanna Föräldrar och du skapar en enhet i er relation till varandra. Den

relationen borde aldrig någonsin i evighet förändras. (55-173, 7.5.1972)

Detta har jag gett till mänskligheten genom mitt blod och svett. Därför skall ni utföra samma arbete som jag. Jag vill känna stolthet inför er. Låt oss avlägga ett löfte att ta ansvar och utföra allt detta. (11-164, 20.7.1961)

Eftersom satan satte sig upp mot Gud och förstörde den väg som definierats av himlens och jordens lagar, måste ni stå i ärkeängeln position, som stöder, beskyddar och försvarar Gud. Ni måste anlägga en väg av lojalitet och trofasthet mot himlen. Sedan kan en ny väg till återställelse av den ursprungliga gudomliga planen öppnas. Det är därför jag sätter er i första ledet. (25-203, 4.10.1969)

Eftersom Adam skiljdes från Gud under tårar, oförmögen att känna vad Gud kände i sitt hjärta måste det bli en återförening i tårar. Våra tårar måste befria förbittringen hos Kain och Abel som skildes åt under tårar. Det finns inget annat sätt att återförenas. Över hela världen finns det till och med vuxna män som gråter därför att de behöver träffa mig. Men finns det några sådana människor här? Ni hemska människor! För länge sedan var alla så. I kyrkans tidigare period var alla sådana på det sättet. Eftersom kvinnor kom till *Unification Church* och följde mig, klagade deras män att deras hustru inte kom till dem. Å andra sidan klagade kvinnor att deras män inte kom till dem, eftersom män anslöt sig till mig! Det måste

vara så. Om män vill träffa mig, så skulle de också gråta. De som inte kan gråta kan inte komma in i himmelriket, inte ens Guds rike upprättas genom rörelsen kring *Unification Church*. (31-332, 7.6.1970)

Ni borde gråta i längtan efter Sanna Föräldrar som är i en position där de kan upplev Guds verklighet. Ni borde alltid vilja träffa Sanna Föräldrar. Ni borde ha en önskan att tjäna sanna föräldrar, till och med bara genom att förbereda en skål med ris eller ge dem ett glas vatten. Ni borde alltid ha ett sådant uppriktigt hjärta. Ert hjärta skulle flöda över av tårar. Om ni känner på det sättet och om ni i ert hjärta förenar er med mig och till och med andas med mig, kommer ni att förstå kvaliteterna i min karaktär, mitt förflutna och de komplicerade omständigheterna under mina tidigare år, det som utgör orsakerna till dessa kvaliteter. Ni kommer också att kunna ärva och ta emot detta. (38-75, 1.1.1971)

## 1.2 Vår hängivenhet när vi tjänar och följer Sanna Föräldrar

Den fallna människans väg till Gud har varit olika beroende på tiden i historien. I Gamla Testamentets tidsålder kunde människor frambära offer; i Nya testamentets tidsålder kunde de tro på Jesus, Guds Son; i det Uppfyllda testamentets tidsålder kan människor leva med och följa Sanna Föräldrar. (20-340, 20.7.1968)

Adam och Eva föll bort från Gud i Edens Lustgård. Eftersom de levde i

syndens rike var det omöjligt för dem att leva ett liv i total närvaro och tjänande. Människor som inte har någon erfarenhet av att leva nära Gud kan inte komma in i Guds rike. Även om ni har levt ert liv inom den fallna blodslinjen så har ni betalat gottgörelse under återuppriktelsen och ni har tjänat Sanna Föräldrar fysiskt på jorden. Inte ens Adam och Eva kunde leva nära dem. Att ha kunnat tjäna Gud under er livstid gör er berättigade att komma in i Himmelriket. Himmelrikets medborgarskap har alltså givits er. (150-233, 15.4.1961)

Ni kunde inte bli ett troget barn till alla ting i skapelsen, som ni skulle älska. Ni kunde inte bli trogna söner och döttrar inför era föräldrar som gav liv till er, och ni kunde inte heller bli trogna söner och döttrar till Gud och den andliga världen. Men i utbyte mot att följa och tjäna Sanna Föräldrar blev det givet till er att bli trogna söner och döttrar till Gud. Av den orsaken måste ni orubbligt följa mig. (105-112, 30.9.1979)

Fjärran ifrån betraktas och behandlas Sanna Föräldrar som nationens kung och drottning, men på nära håll är de föräldrar. Det är vad de är. (150-235, 15.4.1961)

Hur djupt och seriöst har Ni bett för mig? Hur mycket har ni verkligen velat träffa mig? Om ni verkligen önskade att få se mig och bad djupt och allvarligt och desperat längtade efter mig, så skulle det inte vara för att bara få se mig fysiskt. (23-52, 11.5.1969)

Innan ni äter borde ni tänka, ”Far, efter dig!”. (11-218, 26.8.1961)

När tiden och timmen är inne för att möta Sanne Far, vad vill ni göra och hur skulle ni visa en sons eller dotters vördnad? Ni borde tänka igenom med vilken attityd ni vill möta Sanne Far. (17-293, 15.2.1967)

Ni bör förbereda ett bönerum och sätta ett foto på mig där och buga inför det tusen och även tiotusen gånger. Förut så var det så, att medlemmar från andliga grupper som till exempel Heo Ho-Bin, som förberedde att ta emot Messias vid hans återkomst, bugade tretusen gånger varje dag. Ni borde pröva det någon gång. När de tillverkade kläder, sydde de varje klädesplagg för hand. Att göra det på symaskin skulle visa respektlöshet. Trots denna hängivenhet var det fortfarande inte tillräckligt. (179-77, 22.7.1988)

När ni ser er själva i spegeln, skulle ni fråga er hur många tårar era ögon har fällt i längtan efter att få möta Sanna Föräldrar. Hur mycket har ni skrikit ut och gråtit för att lindra Sanna Föräldrars sorg? Hur mycket har ni arbetat med era händer för att utgjuta blod för Sanna Föräldrars land, och hur mycket har era kroppar arbetat tills ni har stupat för att lägga den grund som Sanna Föräldrar söker efter. Om ni söker efter den vägen medan ni känner i era hjärtan, ”jag är bedrövad över att inte ha kunnat göra dessa saker!”, kommer det att bli en väg av lycksalighet. En lycklig människa är en person, som upp-

rättar en relation till Himlen på den vägen. Ingen kan dominera en sådan människa. Den enda som kan påverka den människan är Föräldern. Den enda som kan röra vid den människans hjärta är Föräldern. Den som enda som kan göra den människan lycklig är Föräldern. Och en son eller dotter som är en sådan människa är den enda som kan göra Föräldrarna lyckliga. Föräldrarnas önskningar är för sonen eller dotterns skull istället för föräldrarna själva. (78-35, 1.5.1975)

Hur måste du tänka för att leva ett sådant liv i Guds närhet? Du borde tänka dig att du är ett med Gud och ett med Sanna Föräldrar. Om allt i ditt liv är i samklang med Gud, borde du tänka dig att allting tillhör Gud och Sanna Föräldrar och allt som tillhör Sanna Föräldrar tillhör Sanna Föräldrars kungarrike och sedan dig. Eftersom även det här huset, den här nationen, den här världen och universum tillhör Sanna Föräldrar, kommer ni till den slutsatsen att allting tillhör även er eftersom ni är Sanna Föräldrars söner och döttrar. (161-231, 15.2.1987)

En gång gjorde en medlem riskakor som innehöll gråboört till mig. Han hade lindat in dem för att de inte skulle bli dammiga och smutsiga och tog dem med sig till högkvarteret. När han öppnade paketen inför mig, hade riskakorna blivit skämda. Även om de var för dåliga att äta, var dessa riskakor värda hundra miljoner i guld. Mitt hjärta känns nära en sådan människa. (33-113, 9.8.1970)

Ibland kan kärlek se dumt och galet ut eller hur? När du verkligen älskar någon bekommer det dig inte att andra tittar på dig. Om du inte misstycker, så har din kärlek ändå begränsningar. Hur dum och galen kärlek verkar vara, när du är i den situationen och inte bryr dig om hur du betraktas av andra! En dag kom en annan gammal man med en knippa rötter från blåklockor, som han hade grävt upp från ett berg på andra sidan och gav till mig med tårfyllda ögon. Sådana saker blir ett bra underlag för att befria en sådan person när han går till den andliga världen. (33-113, 9.8.1970)

När jag talar om mina svårigheter och motgångar borde ni tänka på dem som om de vore era egna, som om ni kunde känna likadant – era hjärtan borde värka och känna djup förtvivlan, och i tårar skulle ni känna djup smärta och ilska. Mitt lidande är det råmaterial som du kan använda för att känna på samma sätt. (34-101, 29.8.1970)

Säg inte att ni känner mig. Jag känner bara Principerna. Jag känner bara de som är förankrade i Principerna och lagarna. (10-249, 21.10.1960)

Vad skulle hända om jag besökte ert hem varje dag under tre månader? Ni skulle börja misstycka och säga, ”O nej, inte nu igen!”. De som tänker annorlunda sträck upp era händer. Jag har verkligen mycket att säga, om både det ena och det andra. Tror ni att det är kvävande eller uppfriskande för mig att känna till allt

detta? Det är därför som jag använder uttrycket, ”detta är kvävande”.

Ni har inte ens den blekaste aning hur ni ska bibehålla er värdighet och uppföra er. Därför måste jag utbilda er i dessa saker. (26-299, 10.11.1969)

Mitt livs historia kommer inte att skrivas under min livstid. Men, kommer den att skrivas efter min död? Om det sedan skulle komma fram att jag hade gjort något opassande sett ur Principernas synvinkel, skulle jag vara illa ute.

Frågan är om jag har eller inte har levtt ett principiellt liv som kan stödjas av Principerna. Om någonting var mycket fel i mitt liv, kunde jag förlora allting, som jag hade uppnått. Därför är en ledares position så fruktansvärt svår. (33-167, 11.8.1970)

## Sektion 2 Låt oss älska och vara stolta över Sanna Föräldrar

### 2.1 Sanna Föräldrar är mänsklighetens hopp

Vilka är Sanna Föräldrar som *Unification Church* talar om? Om Adam och Eva inte hade fallit hade Gud blivit den vertikala formen av kärlek och Adam och Eva skulle ha blivit Gud förkroppsligad. Det skulle ha varit som om de vore Guds kött, som om Gud hade märg och ben, och Adam och Eva vore köttet. Gud skulle ha uppnått en förening mellan ande och kropp genom Adam och Eva. Gud är ämnad att bli den andlige föräldern i position som subjekt och Adam och Eva de synbara

föräldrarna i positionen som objekt. De osynliga och synliga föräldrarna måste bli ett genom kärlek, och då kommer vi att ha syn- och gripbara föräldrar och tjäna och leva med den ”inre” föräldern i hjärtat. Med kärlekens förening mellan Gud och Adam och Eva kan Sanna Föräldrar, den fullkomliga mannen och kvinnan, uppenbara sig. Fullkomliga mänskliga varelser kan inte existera utan enighet i kärlek. (184-71, 13.11.1988)

Men vad behöver Sanna Föräldrar göra? De måste återupprätta den falska blodslinjen som är ursprunget till den sataniska världen och vrida livet, som har separerats från Guds ideal, i rätt riktning och på ett lämpligt sätt åter öppna vägen för kärleken, som gått fel väg. Bibeln säger att de som söker döden kommer att leva och de som söker livet kommer att dö. Varför är den paradoxen nödvändig? Det är för att den sataniska världen måste försvinna. (169-37, 4.10.1987)

Är ni Sanna Föräldrars sanna söner och döttrar? När vi talar om sanna barn, vad tänker du på då? Det är den sanna blodslinjen. Naturligtvis så bildas en relation genom sann kärlek, men den verkliga förbindelsen är genom den sanna blodslinjen. Det är därför de, som är anknutna till den sanna blodslinjen, tar efter modern och fadern. Liknar ni mig?

Era ögon är blå medan mina ögon är svarta och våra hårfärger är olika. Jag är Asiat och mitt ansikte är platt. När ni tar efter Sanna Föräldrar behöver ni bara



efterlikna de mest viktiga delarna. Med de väsentligaste delarna menar jag, att kunna vinna över Satan och älska Gud absolut. Det är allt ni behöver ärva från mig. Sedan kan ni dominera och kontrollera Satan. (170-237, 21.11.1987)

Hur mycket behöver ni älska mig? Detta för oss tillbaka till det verkliga problemet. Ni ska inte älska mig från en position som har anknytningar till den sataniska världen och är besmittad med den världens kärlek. Ni borde vara på en högre nivå. Ni måste älska Far mer än ni älskar era föräldrar, era fruar och barn, som föddes i den sataniska världen. Därför säger Jesus i Bibeln: ”Den som älskar sin fader och sin moder mer än mig är inte värdig mig, och han som älskar sina söner och döttrar mer än mig är inte mig värdig.” Han kommer fram till den slutsatsen i allting. Senare säger han också: ”Tag upp ditt kors och följ mig.” Han säger att ni ska ta upp era egna kors. Att ta korset på sig innebär att övervinna den kraft som drar er i motsatt riktning. Det är där som ni måste utgjuta tårar i sorg och smärta. (178-97, 1.6.1988)

Vad står Sanna Föräldrar för? De är symbolen för det hopp som alla har. De är mänsklighetens absoluta hopp. De är historiens goda frukt, centrum för den nuvarande tidsåldern och ett centrum för denna världens nationer bestående av de fem miljarder människor som lever idag. De är startpunkten från vilken vi kan knyta an till den ideala världen i framtiden. (35-237, 19.10.1970)

Vad är det alla människors önskar och längtar efter idag? Innan de upprättade en nation och hela världen, skulle de vilja välkomna Sanna Föräldrar. Vilka skulle våra ättlingar i framtiden vilja härstamma från? Er framtids söner och döttrar skulle inte vilja bli födda från er fallna blodslinje. De vill bli födda genom Sanna Föräldrars blodslinje. Det är därför som Sanna Föräldrar blir startpunkten för en ny framtid. (35-237, 19.10.1970)

Vad är Guds hopp i dag? Gud hoppas att kunna göra sig Själv synlig i den här tiden i de sista dagarna. Han hoppas därför att kunna uppenbara sig som en varelse med ett helt och fullkomligt hjärta och som en vertikalt återupprättad fullkomlig individ, med andra ord, som Messias. Därför måste en centralgestalt som fastställer positionen som den fullkomlige Adam och den fullkomliga Eva uppenbara sig. I det Fullbordade testamentets tidsålder kommer Gud att framträda inför mänskligheten personifierad i Sanna Föräldrar. Det är därför som *Unification Church* har en sådan stor makt, som inte kan kontrolleras av någon politisk auktoritet. *Unification Church* har en rikedom av samlade erfarenheter på det område där vi direkt kan se och djupt erfara den levande Guden. (God's Will - 279)

Mänsklighetens längtan och hopp är att få möta Sanna Föräldrar.

Även när ni går dödens väg önskar ni att få möta Sanna Föräldrar. Även om Ni förlorar hela er historia, alla tidigare tidsåldrar och alla era efterföljare

skulle ni, om ni mötte Sanna Föräldrar, återfå er historia, alla de gamla tiderna och framtiden. Ni måste förstå att detta är det sanna värdet av Sanna Föräldrar. (35-237, 19.10.1970)

När ni tänker på Sanna Föräldrar så inser ni att de regerar hela historien och att de upprättar en startpunkt från vilken vi kan återgå till en ideal värld.

Sanna Föräldrar bestämmer den inre positionen för hjärtats relationer och genom detta kan vi dominera Satan. Genom detta kan Satan, som kontrollerar den yttre, fysiska världen, besegras och det centrum, där vi kan befria Gud från Hans ängslan och ångest, kan slutligen upprättas. Av den anledningen måste ni först av allt vara tacksamma för den förunderliga välsignelsen att kunna leva med Sanna Föräldrar och följa deras instruktioner. (43-144, 29.4.1971)

När ni förenar er fullständigt med Sanna Föräldrar kan nationen, slakten och familjen få nytt liv igen. Sanna Föräldrar har den verkliga standard som sammanbinder värdet av himlens och jordens salighet. Skulle ni vilja byta ut Sanna Föräldrar mot alla pengar i världen? Skulle ni byta ut Sanna Föräldrar mot era liv?

Saker och ting är annorlunda jämfört med tidigare. Vart ni än åker måste ni åka till Korea för att tjäna Sanna Föräldrar. Era söner och döttrar och era efterföljare i tusentals eller tiotusentals generationer måste göra samma sak. Därför är *Unification Church* så unik. (30-237, 23.3.1970)

Vad är höjdpunkten för allting? Det är när alla och allting möter Sanna Föräldrar. Ankomsten av mänsklighetens Sanna Föräldrar är historiens hopp, nationens hopp och hoppet för en högre makts omsorg om världen och människorna.

Tiden när Sanna Föräldrar uppenbarar sig är händelsernas totala höjdpunkt, som kommer att inträffa endast en gång i historien. Det har aldrig tidigare hänt och kommer aldrig mer att hända. Sett ur den eviga världens perspektiv är en människas livstid inte längre än ett andetag. (51-354, 5.12.1971)

## 2.2 Hedra Sanna Föräldrars foto i varje hem

Från och med nu är det bra för er, om ni bär med er ett foto av mig Det kommer att beskydda er, så att ni kan vara på den säkra sidan, att kunna stå emot vilka svårigheter ni än möter.

Moses ledde israeliterna bort från Faraos i Egypten och visade vägen till Kanaan genom mirakel och ansträngningar. Vid den tiden blev alla förstfödda barn av Egyptisk härkomst angripna av pesten, medan israeliterna undkom denna farsot genom att smeta lammblood på sina dörrpostor. På det sättet kommer den andliga världen att vaka över och beskydda er. (130-290, 7.2.1984)

Sanne Far är mycket berömd. Alla känner till att jag är en patriot, som lever för nationen. Och mer än så, hela universum bugar sig i erkännande inför det som jag har uppnått. Om människor

kommer och säger: ”Eftersom vi har satt upp Sanna Föräldrars bild i vårt hem, kan min fru och jag inte vara osams framför fotot.” De säger åt sina barn: ”Ni borde aldrig göra sådana saker inför Reverend Moon.” Vad är det för fel med det?

För att ni vördar det fotot mer än era föräldrars, kommer era förfäder också att vörda Sanna Föräldrar som sina förfäder. Det kommer att bli ett altare dit förfäderna kan komma och tjäna, vårda och delta i hemmet och dess göromål.

På grund av det så har vägen för att erhålla himmelsk välsignelse öppnats. Då, även efter att ni har somnat in, kommer förfäderna efter klockan tre på morgonen att skrämman iväg alla onda andar från er familjs omgivning. (219-91, 25.8.1991)

När Israeliterna skulle lämna Egypten, kunde de undvika pestsmittan för sina förstfödda barn genom att smeta lammblood på sina dörrposter. På samma sätt kan ni vara beskyddade om ni bär mitt foto med er. Andliga världen kan uppfatta fotot även om det finns i er ficka. Denna lilla betingelse har samma effekt som israeliternas blod på sina dörrposter. (132-190, 1.6.1984)

Medlemmar har haft erfarenhet av att mitt leende har verkat lika mystiskt som Mona Lisas. De flesta av er har haft den erfarenheten att min mystiska gestalt, som ser annorlunda ut på hundratusentals olika sätt, har lett den andliga världen till att samarbeta med er. Alla i den andliga världen känner mig väl. Är de glada över att se min bild eller inte?

Med hjälp av fotot är era förfäder och ni förbundna med varandra. Ni kan förstå att detta är en mycket värdefull sak. (132-190, 1.6.1984)

Nu har kännedomen om mig gått bortom de nationella gränserna. Jag har hört att många statsmän från olika platser har min bild på väggen i deras kontor och visar respekt inför det.

Har ni satt upp min bild på era väggar i era rum, Dr. Yoon Se-won? Gör ni en bugning inför fotot varje dag? Kysser ni det varje dag?

Ni borde kyssa det passionerat. Det är inte oartigt av er att göra det. Genom att kyssa det som en motsvarighet till Guds kärlek, ges andarna, som omger er, rätt att delta i ert arbete och dra nytta av det och få uppbyggelse. Gud skulle inte säga nej till det. Han skulle säga, ”det är rätt!”. Eller hur, Dr. Yoon? (171-239, 1.1.1988)

När ni placerar Sanna Föräldrars bild i ert rum tillsammans med *Unification Churchs* flagga kommer ni under Guds herravälde. Jag försöker få er att tillhöra Guds rike. Det finns många som har blivit träffade av blixten när de skändat flaggan. Det är mycket mirakulöst. En del utvecklade sjuklighet i sina händer därför att de pekade finger åt mig. De kunde bara tillfriskna efter att ha knäppt sina händer i bön och ångrat sig i flera dagar. Sådana fenomen har inträffat, eller hur? Varför?

När himmelsk lycka kommer, kan den inte blockeras av en individs öde. Det är ett oföränderligt öde. När Moses

höll sitt svärd upplyft kunde alla som tittade på svärdet överleva. Ni kommer att leva så länge som ni ser upp till *Unification Churchs* flagga och bugar inför den varje gång ni kommer och går. Varje gång som ni lämnar ert hem eller kommer hem skall ni buga inför min bild. (219-91, 25.8.1991)

När ni sätter upp *Unification Churchs* flagga är det ett tecken för de medlemmar, som kommer och går in i ert hem och vilar om de är trötta eller är hungriga och äter lunch innan de går igen. Därför bör ni alltid förbereda er på att ta emot gäster. Å Sanna Föräldrars vägnar borde ni göra sådana förberedelser.

Om Sanna Föräldrar kanske inte kan komma, borde ni förbereda för era gäster, som om de vore Sanna Föräldrar. Att handla på det sättet leder till idén om likställdhet till den högsta nivån av himmelsk standard. Av den orsaken borde ni ta emot era gäster, som om de vore Gud och Sanna Föräldrar. En sådan människa kommer med all säkerhet att bli rikt välsignad. (169-220, 31.10.1987)

## Sektion 3 Det sätt på vilket vi följer och tjänar Sanna Föräldrar

### 3.1 Lagen i tidsåldern för rättfärdighet genom att tjäna är den högsta lagen

Ert uppträdande, det sätt ni sitter på – allting måste överensstämma med den himmelska lagen. Även det sätt på vilket ni hälsar på mig ska bli standardiserat. Skulle det inte finnas ett protokoll

för hur ni hälsar på mig? Skulle inte det upprättas?

Det finns sådana regler även i samhället – borde inte vi också ha sådana regler? (66-267, 16.5.1973)

Fram till denna dag har människors etik betytt att föräldrar ska älska sina barn och barnen ska älska sina föräldrar, och att det ska finnas en distinktion mellan man och hustru. I mänsklighetens historia har dessa värden intill denna dag, blivit överförda som en hörnsten för de tre fundamentala principerna och de fem disciplinerna av moral. Men det verkar som om situationen håller på att förändras. I dag så förändras traditioner, seder och normer. Någoting andligt genomborrar och underminerar våra dagliga och sociala omgivningar. Vi kallar en sådan tid för de sista dagarna. Om Messias kommer, måste han lösa alla dessa problem. (11-19, 11.12.1960)

Borde det inte finnas nya lagar för att rätta till våra fallna vanor? Ni måste förstå att det finns oräkneliga legala procedurer som väntar på oss i framtiden. Ni måste passera genom dessa. (66-299, 16.5.1973)

Enligt Koreansk tradition närhelst en person tar emot någoting från någon som är äldre, skall man ta emot gåvan med båda händerna. Det betyder att bara när ens händer är helt i nivå med varandra kan man ta emot kärlek från den äldre personen. Vad som än tas emot skall komma från det vertikala till det horisontala genom en nittio graders vin-

kel. Det sägs att en människas tankar är Himlens tankar. Alla regler för hur man uppför sig borde vara på ett horisontellt plan, eftersom de skapades genom dessa ömsesidiga relationer i enlighet med vårt samvete. (171-236, 1.1.1988)

Enligt orientaliskt tankesätt; när människor går längs vägen, går den äldre personen före. Varför? Det är för att den äldre personen var den, som först föddes. Det är på det sättet vi försöker skapa ordning i våra förhållanden. Personen som föddes senare borde stå bakom. Högre och lägre, framför och bakom, ovanför och under, alla dessa förhållningssätt borde inta sin rätta plats. Detta synsätt borde man inte ändra på. Det är evigt och oföränderligt. (168-252, 27.9.1978)

Det är morgonmöten varje dag mellan en nations kung och hans undersåtar. I en koreansk familj hälsar barnen först på sina föräldrar, när föräldrarna stiger upp på morgonen. Är inte det en del av den Koreanska traditionen? För att kunna gottgöra den fallna historien, borde ni etablera den finaste uppsättning av lagar, inbegripet lagarna om vördnad och trohet till sina föräldrar. Även för en nation borde lagar upprättas, som är överlägsna den högsta existerande standarden. (31-275, 4.6.1970)

I det Koreanska samhället under den treåriga sorgperioden efter det att föräldrarna har gått hädan, offrar barnen måltider till de avlidna föräldrarnas andar varje morgon och kväll. Även när de går utanför hemmet eller kom-

mer hem igen så hälsar de inför sina föräldrars altare. Finns det inte sådana traditioner i det Koreanska samhället? Ni måste göra ännu bättre än så. Det som ni gör nu, uppfyller det precis, de himmelska formaliteterna, sett ur Guds synvinkel och Hans vilja? Det gör det inte, långt ifrån. (31-275, 7.6.1970)

Det snabbaste sättet att upprätta en himmelsk tradition i en familj, är att göra det under min livstid. Ursprungligen förmodades du bada varje morgon för att göra dig ren och gå 10 *ri* för att offra bugningar inför mig. Utan att etablera en sådan tradition kommer vägen för era efterkommande att bli blockerad. (21-88, 3.11.1968)

Bland kyrkans medlemmar säger en del att de kan gå till en biograf och se filmer, eftersom jag också gör det. De förstår ingenting. Förr satt jag ofta längst fram i en biograf. Det är nu inte något problem, eftersom jag gick igenom så mycket träning och skaffade mig själv en sådan disciplin och kontroll, att det inte spelar någon roll vart jag går, jag är inte frestad eller låter mig domineras av dessa platser.

Ändå finns det de som säger att de vill göra precis det som jag gör. När jag åkte ned, ut på landet, klagade en person på att jag pratade på ett vardagligt sätt... Det finns sådana slags dumma medlemmar. För att kunna nå dit att använda ett informellt språk, tjänade jag och bugade respektfullt inför unga barn och framför Gud. Min livsstil var att tjäna dem. Sedan jag lärt känna Guds vilja så känner

människor sig så obekväma när jag talar till dem på ett respektfullt sätt att de inte ens kan respondera med ansiktet upprätt. Föreställ er hur märkligt det skulle vara om jag hade behandlat er på ett sådant artigt sätt. (57-277, 4.6.1972)

### 3.2 Etik och moral ger värde till mänskligheten

Idag är de flesta lagar i den här världen grundade på Romersk lag. Moraliskt beteende är mer baserat på samvete än på lagen. Samvete är baserat på godhet. Samvetets standard är godhetens standard. När ni går bort från godheten och gör fel, försöker samvetet att korrigera misstaget.

Om människor försökte skapa universella, sociala system i enlighet med samvetet, skulle man ändå behöva lagar. Vad grundar sig moral på? Den har sitt ursprung i den himmelska lagen. (33-44, 2.8.1970)

Etik är utformat på basis av kärlekens känslor, eller hur? I relationer mellan familjemedlemmar är tanken på moral, ordning, sociala system och så vidare baserade på djupa känslor. Människor uttrycker sin respekt för den, som kan visa djupa känslor i en långvarig eller bestående kärlek. Ni borde känna till detta. Den motivation som ligger bakom införandet av etik ligger i kärlekens känsla. Etik börjar från den stund då föräldrarna älskar sina barn. Sanna mänskliga relationer är upprättade, när barnen älskar sina föräldrar. (64-124, 29.10.1972)

Alla behöver och älskar föräldrar. Alla vill träffa dem och vara med dem. Men varför? Av vilken orsak? Det är ålderskillnaden som leder till en relation, som är över- eller underordnad efter ett speciellt mönster. Därför borde människor visa hänsyn, vördnad och plikttrogenhet gentemot sina föräldrar. När det gäller allt, som har med etik och moral att göra, borde vi stå i en position, som är över- och underordnat. I vissa avseenden borde du, för att vara en lojal och trogen son, visa respekt och ödmjukhet och längta efter att möta dina föräldrar. Detta är en god relation mellan föräldrar och barn. (112-251, 19.4.1981)

Människor är värdefulla på grund av mänsklig moral och etik. Moral utgör grunden för relationer bland människor. Mänsklig moral har ingen betydelse i förhållande till en person, den tillämpas när det finns två eller fler människor. Social etik kommer från familjen, som är formad genom äktenskapet mellan en man och en kvinna. Etik ger råd och lagar för mänskliga relationer. (136-208, 29.12.1985)

Det måste komma fram, att det finns ett system med vertikal ordning i samklang med den himmelska lagen, som är formad efter skapelsens principer för solen, månen och stjärnorna i universum. Detta system av vertikal ordning finns inom familjen som mor- och farföräldrar, föräldrar och barn. Den horisontella ordningen mellan bröder och systrar är skapad, och en motsvarande

känsla av värden och normer uppstår samtidigt. (122-304, 25.11.1982)

Vi måste etablera en ny tradition som höjer sig över raser och nationer. Vi måste säkerställa grunden för den traditionen i enlighet med Guds önskinningar, snarare än våra egna. Det betyder att ni inte skall hålla fast vid era egna vanor, gamla traditioner eller nytill-

komna trender. Ni borde veta att vårt sätt är totalt annorlunda. När ni observerar naturen i världen, kommer ni att upptäcka att allting existerar i harmoni. Allting är naturligt, i harmoni och utan egendomligheter. Allting är gjort för att bli attraktivt och att vara en stimulerande kraft. Om någonting inte är omtyckt, drar det inte till sig uppmärksamhet. (66-299, 16.5.1973)

## KAPITEL TRE

# Gudstjänst och etikett i vårt kyrkliga liv

## Sektion 1 Rätt förståelse av kyrkan

### 1.1 Kyrkan förenar mänsklig karaktär med Ordet

Syftet med en kyrka är att finna och upprätta Guds nation. Det är inte att finna och grunda en kyrka. Guds ursprungliga ideal för skapelsen var att bygga en värld med en nation som utgångspunkt. Det innebär att kyrkans mål är att finna den nationen. (149-48, 2.11.1986)

I framtiden kommer kyrkans roll att försvinna. Kyrkan är inte det som mänskligheten längtar efter. Kyrkan behövs under återupprättelsens process, inom tidsperioden för den fallna världen, men då en ny tidsålder anländer, kommer kyrkans era att försvinna. Av den orsaken gör vi inte enbart kyrkoaktiviteter i *Unification Church*. Under kyrkans namn anpassar vi oss till samhället, reformerar det och initierar en rörelse för att rena samhället. Pionjärernas mission är att göra det som inte kan bli utfört av människor, som enbart lever inom gränserna för sin egen kultur, samhälle och värld. Ni måste själva gå den vägen som pionjär. (28-222, 11.1.1970)

Kyrkan utgör den bas, som länkar samman det förgångna, nuvarande och framtiden. Därför agerar den som en medlare och genom den kan betingelser för gottgörelse upprättas. Det är en plats där Ordet, en ädel karaktär och hjärtats goda egenskaper kan förenas. (The Way of the Spiritual Leader - 238)

Kyrkan är en helig plats som förenar himlen och jorden. Den är porten till världen, som gör det möjligt för människor att påverka varandra och skapa en anda av samarbete i sina relationer. Den är en andlig stöttepelare för nationens hälsa och välstånd. Som källan till det andliga livet ger kyrkan oss kraft i vårt dagliga liv. (The Way of the Spiritual Leader - 238)

Innan ni är lojal mot er familj, borde ni vara lojala mot kyrkan. Innan ni är lojala mot samhället borde ni vara lojala mot kyrkan. Kyrkan står i en position som subjektspartner och familjen och samhället som objektspartner. Var står då de visa människorna? De står i positionen som en subjektspartner. Det finns bara en subjektspostion. Objekt kan vara i vilken som helst av de fyra riktningarna – norr, söder, öster och väster eller någonstans runt 360 grader, men det finns bara ett centrum. Det befinner



sig inom ett absolut område. Det kan inte finnas två. Kan det finnas två centrum? Om centrum förflyttar sig kommer det att försvinna. (25-125, 30.9.1969)

Kristna påstår med bestämdhet att den allomfattande, allsmäktige, nådige och älskande Guden vill förlåta oss, även om vi begår synder tiotusen gånger. Sedan, så snart de lämnar kyrkan börjar de strida och gräla. Kyrkan är inte en plats man kommer till för att ångra sig efter att ha begått en synd. Om Gud är en varelse som så lätt kan förlåta så många synder, kvarstår frågan hur det kommer sig att Gud inte kunde förlåta den enda synd, som begicks av satan i Edens lustgård? Vad tror du? Om det hade funnits möjlighet för satan att bli förlåten på ett så lättvindigt sätt, skulle han ha ångrat sig. Han skulle under tårar ha ångrat sig tusentals gånger. (19-161, 1.1.1968)

Om kyrkan skulle dela sig i två delar och två till fyra delar och sedan tre gånger på det sättet, så skulle Gud lämna kyrkan. Det är så, de himmelska principerna är. I stället kommer människor att samlas som familjer. Den med bibehållen värdighet kommer att samla sina familjer. De vill inte gå till kyrkan. De kommer att falla på knä och be i sina familjer. Det är bara att vänta och se, om det kommer att hända. (9-266, 5.6.1960)

Vad är målet för *Unification Church*? Det är att skapa en omgivning där människor kan dansa tillsammans med Gud och Messias här på jorden och där till och med satan kan få välsignelse. Det

är målet för *Unification Church*. Hur stort är inte det! Det är *Unification Church*. Människor av världen säger att *Unification Church* är på det och det viset, kättersk och så vidare, men vi bryr oss inte om att ens fnysa åt dem. Heliga människor går bara vidare på sin väg, medan grannskapets hundar skäller. Det är så vi ser det. (80-285, 2.11.1975)

I denna tidsålder, i de Sista Dagarna, måste *Unification Church* undervisa i svaren till följande frågor: ”Vad är Guds önskan? Vad är mänsklighetens önskan? Vad är Guds kärlek? Vad är mänsklighetens situation? Vad är Guds hjärta? Vad är mänsklighetens hjärta?” *Unification Church* har kommit för att göra detta. Den måste undervisa om den sortens värld. Om den kan det och lär ut detta till ettusen människor och till tiotusen, så kan världen, även om den inte vill det, inte annat än att förena alla människor. (1-209, 15.12.1962)

## 1.2 Kyrkan är en förlängning av familjen

De som säger att de går till kyrkan för någon annans skull, sin älskade sons eller dotters skull eller sin hustrus skull, kommer aldrig att kunna fortsätta vidare. De borde gå till kyrkan för Guds skull. Ni borde gå till kyrkan för att tjäna Gud, vara nära Honom som er egen Gud och finna Guds kärlek som er egen kärlek. (8-162, 6.12.1959)

En offentlig kyrka är betydligt värdefullare än ert eget hem. (15-271, 24.10.1965)

Ni kan nå Himmelriket genom kyrkan. Familjen måste passera genom kyrkan. Kyrkan utgör själva fundamentet för familjen för att vinna seger, en plats där familjens lagar utvecklar sig, en plats där hedersamma karaktärer uppmärksammas. Kyrkan är en träningsplats för Himmelriket. (The Way of the Spiritual Leader - 238)

En del säger att de måste vittna till dem som ser bra ut och till unga, men det är absurt. Kyrkan skall vara en förlängning av familjen. Där borde finnas mor- och farföräldrar, mostrar och morbröder lika mycket som fastrar och farbröder och unga människor. Om det finns enbart ungdomar i *Unification Church* så skulle det vara sjukt. Det måste snabbt rättas till. Ni borde veta hur ni skall möta era äldre. Era mor- och farföräldrar representerar Gud, era mödrar och fäder är era föräldrar och med er och era barn blir det allt som allt fyra steg. Era far- och morföräldrar, era föräldrar och ni själva utgör tre steg.

Våra liv är sådana att vi inte kan bryta oss loss från detta öde.

Far- och morföräldrar, föräldrar och barn blir tillsammans tre steg. För att göra tre steg behöver ni dra fyra linjer. Det bildar talet sju. Ni kan inte ha tre steg utan att sammanbinda dessa fyra linjer. Om ni inte förenar dem, kommer helt slumpvis var och ens vägar att korsas. För att kunna ha tre steg måste de vara sammanlänkade. (70-149, 9.2.1974)

I kyrkans värld kan den som inte står i en position som erkänns av Gud, inte

leda sitt liv och representera Gud i sitt sociala liv. Frågan är därför huruvida vi är de människor som kan uppmärksammas av Gud inom våra liv i kyrkan. När vi ser attityden hos medlemmarna vid tiden för kyrkans möten, kan vi se att de inte är seriösa. På grund av att era åsikter om kyrkans offentliga möten är vaga så är förståelsen om den riktning, som Guds vilja tar också vag. Då du inte förstår exakt i vilken inre position du borde stå, har du inte heller en klar yttre standard. (22-36, 19.1.1969)

Om ni tittar på vissa människor ser ni att de gör bra ifrån sig i kyrkans liv men inte så bra i det sociala livet. Men å andra sidan ser ni andra som är duktiga i det sociala livet men inte så bra i kyrkans liv. De som fungerar bra i det sociala livet men inte i kyrkans liv äger inte den viktiga inre karaktären och egenskaperna att nå resultat och bära frukt. Bland dem som gör bra ifrån sig i kyrkan men inte i det sociala livet och de som är duktiga i det sociala livet men inte i kyrkans verksamheter, är de som gör bättre ifrån sig i kyrkan. De som är utrustade med denna viktiga faktor att nå resultat, kan fortsätta framåt med hopp inför morgondagen, men de som inte är det kan inte bära frukt. (36-20, 8.11.1970)

Ni borde finna och uppnå en standard som gör det möjligt för er att bevisa att ni är Guds barn genom er blodslinje, genom sanningen, genom era liv och genom ert arbete.

Utan att göra det, även om man går i kyrkan och engagerar sig i sitt trosliv,

är det inte bättre än en springpojkes liv.  
(3-40, 15.9.1957)

Tänk er att relationerna mellan familjen, kyrkan och samhället är som en triangel. Ska ert fokus vara på familjen? På kyrkan? Eller skulle det vara inriktat på samhället för er egen karriär? Tänk över det. För vem skulle Gud ha mer medkänsla? Att tänka på kyrkan betyder att älska människor, som Gud gör. Det betyder också att rädda människor (ge frälsning). (42-169, 4.3.1971)

För att kunna bli en människa med karaktär behövs systematisk träning.

Ni måste göra och uppleva gruppaktiviteter i kyrkan. Med andra ord frågan är om ni kan klara er igenom ett holistiskt, ideologiskt system eller inte? Kyrkan borde vara den porten, som ni kan gå igenom. (9-8, 13.3.1960)

Om ni jämför alla era sociala vanor fram tills nu med hela ert liv i kyrkan, så är livet i kyrkan mer andligt. I vilken utsträckning har ni upprättat en värdestandard i ert andliga liv? En del säger att de går sin egen väg centrerad på Guds vilja och tror godtyckligt att: ”Det som jag gör nu kommer att bli Guds vilja.” Tror ni att Gud kan bo i en sådan människa? (22-38, 19.1.1969)

Om en person som är emot *Unification Church*, kommer och äter en måltid i kyrkan, skall ni ändå kunna klara av att ta farväl av honom eller henne med ett leende. När ni tar hand om någon skall ni aldrig vara snåla när

det gäller maten. Även om det kommer någon som inte är medlem, skall ni kunna erbjuda mat, avvisa aldrig någon. Jag säger det här för jag vet att människor har kommit hit från åtta provinser i Korea och vare sig de är medlemmar eller inte har de delat med sig av sin mat till oss. (37-329, 1.1.1971)

Människor tycker mest om bebisar och ogillar far- och morföräldrar, som oftast står närmare döden. De befinner sig vid änden av två motsatta poler. Himmelska aktiviteter kommer att vinna över båda sidor. Ni borde sträva efter att bli ett med barnen. Ni borde också få mor- och farföräldrar, med sina käppar, att komma för att spendera tid och äta tillsammans med er. Om ni kan göra det, vart ni än går, kommer ni att lyckas. Om ni kan bli vänner med far- och morföräldrar så till den grad att de blir toki-ga i er kommer de, i stället för att sova i sina fina hus med vackra trädgårdar och träbelagda golv, till kyrkogården för att sova där. Då kommer den platsen eller organisationen med sådana hjälpsamma människor i regel att ha framgång. (60-158, 17.8.1972)

Om mormor kommer och frågar, ”Är ledaren för kyrkan här?”, och du tittar på henne och svarar, ”Nej han är inte här,” är du illa ute. Vänta bara och se vad som händer när hon frågar, ”Vart har han gått?”, och du svarar, ”Mormor, varför frågar du? Vi har inte nån användning för en gammal mormor.” Gud kommer att skälla ut dig och säga, ”Du duger ingenting till! Var kommer du ifrån?”

Att avvisa åldersdigna far- och morföräldrar är detsamma som att avvisa din mamma och pappa. Det är därför som du bara kan räknas som en tillgiven son, då du hjälper och stöttar dina gamla föräldrar och dina far- och morföräldrar. (56-38, 10.5.1972)

## Sektion 2 Gudstjänsten är den högsta ceremonin där vi visar vördnad inför Gud

### 2.1 Gudstjänsttid är en tid att möta Gud

Vad är syftet med att ägna uppmärksamhet åt sabbaten och hålla den helig? Det är för att rädda mänskligheten och finna en nation som Gud önskar. Orsaken till att kristenheten har helgat och uppmärksammat sabbaten var för att höja sig själv och inrikta sina ansträngningar på frälsningen som det heliga slutmålet. Syftet med vårt iakttagande av sabbaten är att gå vidare på vår väg till frälsning. Dessutom är det för att öka vikten av målet för världens frälsning och att söka nationen och världen för Guds frälsningsplan. Ni borde veta att detta är en högre dimension av den önskan som Gud har. (69-240, 30.12.1973)

Gudstjänsttiden är tiden för offrande. Ni borde betala gottgörelse för ert tidigare liv inför Gud. Därför är tiden för gudstjänsten en tid utan frihet. (11-163, 24.6.1961)

Gudstjänsttiden blockerar framryckningen för satans hela auktoritet och är

en tid för att lova Himmelske Far att ni vill ge tillbaka ära och seger till Honom. (6-263, 7.6.1959)

Gudstjänsttiden är mer allvarlig, än när ni möter er fiende i strid. (9-296, 12.6.1960)

Den tiden, då ni kommer tidigt till gudstjänsten, skall ägnas åt Gud. Värdet av den tiden kan inte bytas ut eller köpas för guld. Gudstjänsttiden är ett offer till Gud. Men att komma sent till Gudstjänsten är att stjäla från Gud.

Ni borde alltid komma i tid till gudstjänsten. Genom att göra det kan ni stå inför Gud med värdighet. Då kan ni komma närmare himlen med ett mer öppet hjärta än i går. Men om ni kommer sent, även om ni ber, kommer ni att sitta där och blinka och undra, ”Vad ska Far tala om nu?”. När jag ser er sitta på det viset, ser ni obeskrivligt ynkliga ut. (36-125, 22.11.1970)

När ni söker Gud, kan ni gå till kyrkan utan att ha er heliga dräkt på er? Jag talar inte om den yttre dräkten. Jag talar om hjärtats heliga beklädnad. För er som har samlats här, om inspirationen väller upp inombords i era hjärtan genom gudstjänsten och sångerna, kommer Himlen att arbeta tillsammans med er.

När de fallna förfäderna blev utvisade från Edens Lustgård grät de när de gick därifrån. Ni borde kunna gråta med tårar av glädje på ett sådant sätt att ni kan möta Gud med ett leende i era ansikten. Men de som inte har gråtit

över Guds smärta kan inte gråta med tårar av glädje. (9-296, 12.6.1960)

Ni borde förbereda er inför gudstjänsten, med ett ivrigt hjärta, tre dagar innan. Ni borde gå in genom porten till kyrkan medan ni ber passionerat för alla människors lycka så att de kan bli ett med betydelsen av uppståndelsen och livet. Ni borde komma till gudstjänsten med ett hjärta som är fullt av känslor för Gud. Ändå är det inte tillräckligt. I stället är ni fräckare än en kringresande försäljare. (20-284, 7.7.1968)

Inför söndagens gudstjänst borde ni göra er rena genom att bada, buga er djupt inför Gud och gå till den heliga platsen för att be. Även om det inte kommer någon borde ni förbereda er i hjärtat, som gör det möjligt för Gud att se med blida ögon på er hemort och arbeta tillsammans med er. Ni är aldrig ensamma när ni ber med tårar inför Gud. Gud är med er och ni kommer aldrig att vara ensamma. Efter att ha gjort absolut allt i mer än tre år, om ingen i ert område är återupprättad kommer det området att försvinna. (17-293, 15.2.1967)

När ni kommer till gudstjänsten, i stället för att komma tankspridda, borde ni investera hela ert osynliga hjärta och hängivet offra i mer än två dagar. Ju längre ni gör det desto mer kommer det att lysa om er. Av den anledningen – ju större ert hjärta är desto mer kommer Himlen att beskydda er.

Om hustrun tänker, med sina osynliga tankar, på sin make hela dagen och

sedan ler, med hennes synliga ansikte, kommer ett ljus av salighet att lysa igenom. Det leende ansiktet har en underbar kraft som hennes man dras till. Det följer samma logik. (228-84, 15.3.1992)

I framtiden kommer meddelanden under gudstjänsten att ges i form av rapporter hellre än en predikan. Familjerna borde rapportera om saker som de är stolta över. Hela familjen måste komma tillsammans och delta i gudstjänsten. Rapporterna från framgångsrika familjer kommer att tjäna som exempel för de familjer som är mindre framgångsrika och genom att följa deras exempel kan de ledas till framgång. På det sättet kommer Himmelriket att byggas. Utan att bygga Himmelriket i familjen kan inte Himmelriket upprättas. (23-62, 11.5.1969)

Först av allt borde ni vara mycket noggranna i ert kyrkliga liv. För att kunna vara det borde ni strikt följa den officiella tiden för gudstjänster. Ni borde vara ett gott exempel genom att delta på de officiella gudstjänsttiderna. (31-269, 4.6.1970)

Ni måste vara noga med att hålla era löften att följa och tjäna Gud. Hur skall någon som inte håller sitt löfte kunna hedras. En sådan person skulle tappa bort sig på vägen. Från och med nu ska jag vägleda er allteftersom ni går framåt. Om ni inte tycker om det, så kan ni gå. Vi får se vem som går under. (11-133, 26.3.1961)

Ni borde vara ett gott exempel genom att närvara vid gudstjänsterna och de officiella kyrkomötena. När ni kommer

till gudstjänsten skall man och hustru komma tillsammans på ett älskvärt sett så att barnen vill följa dem för att de avundas sina föräldrars kärlek. Ni borde komma till kyrkan före klockan tio för att förbereda söndagens gudstjänst. (21-87, 3.11.1968)

Gudstjänsten är en tid för att kämpa mot satan. Det är en kraftmätning. Hur kan ni sova under den tiden? Om det finns en sådan person borde ni skaka liv i och väcka honom eller henne, precis som Jesus sade till Petrus, ”Gå bort satan...!” och stöta till honom i sidan. Det är kärlek. Jag tillåter inte att någon sover under gudstjänsttid. (15-121, 3.10.1965)

Är det rätt att människor som firar gudstjänst inte kommer i tid? Sådana människor borde skämmas så mycket att de inte kan visa ansiktet. De borde känna att de är de största syndarna av alla. De måste verkligen lova att vara i tid hädanefter och vara mycket mer hängivna än andra i framtiden. Hur kan ni be, ”O, i Himlens höjd!”, när ni inte ens kan komma i tid! Er hängivenhet är inte till för att andra skall iaktta. Om ni är ivriga att tillbe i kyrkan, borde ni promenera dit hellre än att åka bil. Ni borde inte komma hit bara för att be. I stället borde ni be innan ni kommer och sedan komma hit och be till och med ännu mer uppriktigt. Det är så ni borde fira gudstjänst. (42-235, 14.3.1971)

Himlen får kontakt med dem, som ärligt längtar efter Gud. Gud besöker inte

var och en på ett slumpartat sätt. Därför borde ni absolut åtminstone vara i tid. Men från och med nu, om ni inte kommer i tid, kommer jag att stå här framme och få er att skämmas. (11-133, 26.3.1961)

Jag borde låsa dörrarna när gudstjänsten har börjat. Jag vill inte stå och prata med folk som kommer för sent. Jag samlar människor här och talar i två eller tre timmar för att höja er till en viss standard. Bara då kan jag ha den standarden kvar i mitt hjärta, som jag uppnådde medan jag bad med beslutsamhet inför Gud. (11-132, 26.3.1961)

Tiden är mycket dyrbarare än någonting annat när man kommer inför Gud. Om ni inte kan vara i tid kommer ni att misslyckas. Om ni inte lyckas med att kontakta Gud på rätt tid kommer ni att misslyckas. Gud kräver en omgivning som är helgad och ett absolut rent hjärta, men ni kan inte ens komma i tid, och när ni är sena, sitter ni längst bak och sjunger lovsånger, Gud vill inte ha en sådan lovsång. (11-132, 26.3.1961)

Ni måste hålla de officiella tiderna för gudstjänster. Då kommer ni verkligen att ha framgång. (31-268, 4.6.1970)

## 2.2 Tidiga morgon- och kvällsandakter och nattvak

Inrikta er på kvällsandakterna. (10-249, 12.10.1960)

Ni borde hålla nattvak i kyrkan på lördagsnatten. (17-347, 11.5.1967)

Från och med nu kommer många samlingar att hållas på natten. Det är för att vi måste skingra och göra slut på mörkrets makter. För att kunna göra det måste ni ha ett seriöst och uppriktigt hjärta. (11-247, 1.11.1961)

Vittna och för hit människor till kvällsandakterna. Om ni inte gör det, så kommer kyrkans värdighet inte att bestå. Ni borde vara där innan den som leder andakten kommer. (10-250, 21.10.1960)

En del kommer kanske att säga; ”vi borde få sova så länge vi vill, som andra, äta oss mätta och sedan komma hit och sitta bekvämt och delta i gudstjänsten. Varför hålls den så tidigt? Varför har vi tidiga morgongudstjänster?”. Det är för att vi måste vara annorlunda än andra. Ni ska inte vara som andra religiösa grupper eller religiösa människor. Vi måste vara annorlunda. (84-194, 29.2.1976)

Jag vill sätta denna tradition att samla er klockan tre på morgonen för ett år eller så utan att låta er sova. Det är inte bra för människor att bli lata, inte heller att bli bekväma. Man kan inte växa till sig i en bekväm värld. Därför spelar det ingen roll om vilken nation det än handlar, om den går igenom ett nytt uppvaknande och ändå kvarstår som självisk och självriktad, kommer den nationen att gå under. (51-280, 28.11.1971)

Även om ni skulle arbeta under dagen så måste andlig verksamhet göras på natten också. Det är mera effektivt nattetid. Det är också effektivt att

undervisa tidigt på morgonen. Ni borde inspirera nya gäster andligt, så mycket att gästen beslutar att smita hemifrån och röja undan alla hinder. Ni borde bli sådana. Hur kan man få resultat utan motivation? Om ni inte har kunnat göra det, borde ni från och med nu arbeta hårdare och göra bättre ifrån er. Ni måste göra det möjligt att komma fram med någonting kreativt. (97-196, 15.3.1978)

Försök att förmedla Ordet till efter midnatt, tills ni kan höra den första tuppens galande. Hur mystiskt är inte det! Försök att förmedla Ordet medan ni lyssnar på grannskapets hundar, som skäller i den tysta, stilla natten. Ni kommer att känna er som om ni har fått ett genombrott på en ny väg i livet i sökandet efter det glädjestrålade solljuset. Ni kommer att känna er som en kapten på ett skepp, som på nytt beslutat sig för att finna fyren. Ni kommer att få en känsla av värde, känna er stolt och majestätisk, som om ni var ensam i världen helt fylld av all sorts mystik. För att kunna ha denna hjärtats förankring, borde ni ge vägledning under natten. Det är nödvändigt att utföra sådana aktiviteter under natten eller vid gryningen. (29-196, 28.2.1970)

Natten, den djupa natten har en stark mystisk egenskap. Därför kan ni erfara Guds nåd starkare under ett kvällsmöte än under dagen. Orsaken är att under dagtid är alla era sinnen skingrade och diffusa. Med andra ord syn, hörsel och alla andra sinnen, som vi förnimmer igenom, blir lätt störda.



Men på natten är det tvärtom, de blir mer skärpta. På natten blir allting fokuserat på mig och omsluter mig och i en sådan atmosfär kan jag befinna mig naturligt. Därför är det lättare för mig att arbeta på natten tillsammans med Gud, när Han ger av sin nåd. Gud kan också arbeta lättare. (29-196, 28.2.1970)

När ni vaknar upp tidigt på morgonen borde ni be, att ert liv kan bli ett förkroppsligande av tacksamhet inför Himmelske Far. Ni borde besluta er för att bli ett förkroppsligande av Guds hopp, i en trädgård full av blommor om våren, som Himmelske Far kan odla och använda i Sin plan för återupprättelsen.

På eftermiddagen, som är som sommaren, borde ni besluta er vid arbetet att kunna utveckla er själva ytterligare, då ni växer för att bli en värdefull varelse i vilken Gud kan bo. När det blir kväll, som är som höstens mognad, då skall ni vara beslutsamma och bedja till Gud att ni kan bli ett offer inför honom. Och under natten, som kan jämföras med vintern, borde ni be att ni kommer att skapa en innerlig relation med Gud, som mellan far och son, och bli en person som inser sitt fulla värde. Om det finns en sådan människa, som vänder alla 365 dagarna på året till segerrika dagar och till tacksamhet, då kommer den personen känna att en relation av givande och tagande med Gud verkligen är det mest värdiga livet. (29-340, 14.3.1970)

Orsaken till att ni inte märker hur tiden passerar förbi är för att ni är berusade av Guds kärlek. Det var vanligt under

de tidiga dagarna i kyrkan att jag stannade uppe hela natten och talade och lyssnade till medlemmarna. (97-307, 26.3.1978)

Jag säger er, att ni aldrig borde räkna ut den tid ni sover och tänka, ”Eftersom jag inte sov tillräckligt igår är det bäst att jag tar igen det idag”. Det är så ni gör, eller hur? Det är samma sak när ni tänker, ”Eftersom jag fastar på söndag morgon så är det bäst att jag äter mer på lördagskvällen”. Det är tvärtom, det är bättre för dig att inte fasta eftersom om du äter mer till middag på kvällen innan du fastar, så kommer du att bli hungriigare. Efteråt har din mage blivit uttänjd av en stor middagsmåltid och sedan är den tom nästa morgon och du känner dig ännu hungrigare, och sedan då? (44-161, 6.5.1971)

## Sektion 3 En kyrkoledares uppträdande

### 3.1 En ledare för kyrkan måste praktisera ett offentligt liv

Den person som är ledare för mer än tusen människor har bedömts och blivit beviljad av den andliga världen. (18-223, 9.6.1967)

Man sätter inte igång som ledare med självförtroende. Jag har heller aldrig själv sett mig, som en som är säker. Jag insåg att innan jag tyckte om mig själv måste jag tycka om Gud och tycka om den, som Gud sökte. Min strävan var hur jag kan äga den sortens hjärta. Om jag besitter ett sådant hjärta finns det



ingenting som är omöjligt. Ni måste ha ett sådant tänkesätt för att kunna göra andra människor lyckligare och trösta den som sörjer. (70-170, 9.2.1974)

Den gode herden säger inte, att han är den gode herden. Han omfamnar alltid Guds vilja i tysthet och hela universum i sitt hjärta och går ut, han urskuldar sig aldrig. (3-210, 1.11.1957)

Efter att ha arbetat hårt för det offentliga kanske ni somnar utan att inse hur trötta ni är, och ändå kan ni vakna upp nästa morgon fullständigt utvilade. Från denna erfarenhet förstår ni, ”O, det här är principernas sätt att leva!”. Men om ni tänker, ”Jag sov ju bara tre och en halv timme i natt. Därför borde jag sova i åtminstone sex timmar”, kommer hela kroppen att känna som om den väger tusen eller tiotusen kilo och du känner smärta i hela kroppen. Det är därför jag säger åt er att inte ha sådana tankar. (44-160, 6.5.1971)

En ledare skall inte vara den första att lägga sig, hur trött han eller hon än må vara, utan lägga sig sist, bara efter det att alla andra har lagt sig. Ledaren skall också vara den sista att avsluta sin bön. Även i sitt troslov skall han eller hon uppoffra sig utan mat, kläder eller skydd. Sådan är en ledares ställning. En ledare som lever på det sättet kommer inte att gå under. (33-169, 11.8.1970)

Jag saknar ord inför en hängiven person. Som ledare för *Unification Church* tänker jag på vem av de två som är bätt-

re, jag tänker inte på vem som ser bra ut, men ser snarare på vilken inställning de har. Med andra ord ser jag om deras sinne är orienterat mot det offentliga eller mot det personliga. (31-260, 4.6.1970)

Till och med när ni tar ert första steg på morgonen, borde ni tänka på om det är för eller emot det offentliga syftet. Och när ni går till sängs efter allt arbete under dagen borde ni reflektera över om dagen hade använts för det offentliga eller det egna personliga. Dessutom när ni ser tillbaka på de sista tolv månaderna av era liv eller hela livet, borde ni tänka igenom om ni har levt ett offentligt liv eller bara inriktat er på er själva.

En person som är i det offentliga livet är beklagensvärd. Men vad händer om någon gör sitt allra bästa och begår ett misstag när han eller hon följer Guds vilja och tusen års meriter går förlorade? Med ett sådant allvarligt hjärta, lever den personen. (46-55, 18.7.1971)

Vi kan inte driva omkring dag för dag allt eftersom månaderna går. Om vi inte är fokuserade på att förbereda oss inför den nya dagens framsteg, kommer vi att bli ett byte för gamarna här i vildmarken. (135-279, 15.12.1985)

Vi är historiens pionjärer. En pionjär måste bryta igenom svåra omgivningar och gå framåt med en förberedd attityd mot en hoppfull morgondag. (The Way of the Spiritual Leader - 63)

Så snart ni tar på er ansvaret, så blir nästa steg att slåss och kämpa. Ni måste

gå igenom en kamp på liv eller död. I det slaget skulle ni lägga en grund för att få minst tre människor, som är emot er, att naturligt ödmjuka sig, under er livstid. (14-13, 19.4.1964)

Ni måste först ha ideologisk kunskap och sedan tro på att det går. Om era tankar och tro inte kommer upp till en viss nivå, kan ni inte ha anspråk på dem och de kan lätt bli tagna ifrån er av någon annan. Det fundament som jag har uppnått och den grund, som har rötter som är säkert rotade, kan aldrig bli frantagna annat än genom att använda en styrka och tro som är större än de. (19-39, 24.12.1967)

Vilket sorts hjärta måste ni ha innan ni tar på er ett ansvar? Ni måste ha en beslutsamhet att vilja förändra era liv om ni inte kan uppfylla ansvaret. I det fallet kommer en lösning, att visa sig, som löser själva kärnan av problemet (19-142, 1.1.1968)

När ni kan säga, ”Jag har gjort allt jag kunde, allt som stod i mänsklig makt; dag och natt har jag offrat mitt hela hjärta och min yttersta hängivenhet” och Gud kan se att du slutar ditt verk efter att ha gjort allt du kunde, så kommer Gud att belöna dig, för mer än vad du åstadkommit, även om du inte kunnat uppfylla din mission. Ni måste känna till detta. (56-33, 10.5.1972)

En ledare för kyrkan är som en överstepräst i den regionen. Ni måste be för människor även om ni lider sömnbrist.

Eftersom du måste göra uppoffringar för att rädda människor är du tvungen att uppoffra dig fullständigt. När ett offer bärs fram måste översteprästen och Gud bli ett för att det skall bli något gensvar. (9-80, 12.4.1960)

Vem måste leda och ta ansvar för en gudstjänst? Det måste översteprästen göra. Det är inte rätt om en gäst tar ansvaret för gudstjänsten. Av den orsaken kan ni inte utvecklas om ni inte tar en formell samling på allvar. (17-293, 15.2.1967)

Det är en himmelsk lag för deltagare att buga inför offergåvorna. Gud kommer ner till altaret och medlar. Gud kommer att hjälpa bara när du ger av all din kärlek, kraft och ansträngning och när du talar mer uppriktigt än du någonsin gjort i ditt liv. (60-347, 18.8.1972)

Gåvorna skall ges under allvar och med beslutsamhet. Kan välsignelse ges till dem som går i graven efter ett liv i bekvämlighet, frosseri, skratt och dans? Endast gräset skulle växa på sådana människors gravar. Men på de gravar där de som dog utgjutit blod för nationen kommer blommor att blomma så länge den nationen finns kvar. (46-347, 17.8.1971)

Det är inte lätt att vara lärare i *Unification Church*. Det är oerhört svårt. Det känns på samma sätt, som att bära en fängelseuniform och gå mot en avrättningskammare, och ändå går jag den vägen. Ni förstår troligen inte, för ni har aldrig befunnit er i ett fängelse.

Jag bor i ett välmöblerat, stort hus, men jag behöver det inte. Jag har blivit tränad i att leva i en hydda. Jag kan lika gärna leva där. Jag har tränat mig själv till att bli den bästa arbetaren, jag kan ta av mig min kavaj och arbeta på ett bygge. Om det fanns någon i fångelset, som Gud älskade, så skulle jag träna mitt hjärta att hålla kvar honom, att inneha fullständig dominans över omgivningen och bli en vän som han kunde gråta tillsammans med. (85-43, 2.3.1976)

### 3.2 Vägledning av medlemmar genom kärlek och ärlighet

Ni borde känna samma längtande hjärta för medlemmar som ni kände för er första kärlek. (The Way of the Spiritual Leader - 290)

Ni borde stanna uppe hela natten och ivrigt anstränga er för att leda medlemmar. Om ni kan göra den ansträngningen i tre dagar kommer de att känna närhet till er och känna tacksamhet, som kommer att vara livet ut. Om ni vittnar med stark beslutsamhet och känner att tiden är för kort och blir oroliga när era gäster skall gå, eftersom det är sent, då kommer den andliga världen att samarbeta med er. (23-249, 5.1969)

Ni måste först vara absolut hängivna Guds vilja för att kunna förmedla den till andra. (23-249, 5.1969)

Ni bör gå igenom obeskrivliga svårigheter för att fostra medlemmar, precis som jag har gjort. Om ni har en gäst sent

på kvällen skulle ni knäböja och be om himlens välsignelse för den människan. För gäster som kommer under dagen skall ni bjuda in dem till vardagsrummet och ta emot dem med större värme, än ni skulle göra om de vore era egna släktingar. Ni måste skapa en familjetradition där ni kan säga, "Vårt hem är verkligen ett hem."

Om ni skapar en sådan familjetradition, vem skulle dessa människor leva för? Skulle människor med en sådan tradition, där man varmt välkomnar andra, låta sin ledare för kyrkan svälta? De som låter sin ledare svälta och ändå ber om välsignelser borde få sina munnar fyllda med sand. (60-308, 18.8.1972)

Även när ni talar natten igenom skall ni göra det intressant. När ni talar efter midnatt till två eller tre på morgonen och tänker, "Jag önskar att de skulle gå. Jag skulle behöva sova", skulle alla springa sin väg. Även om klockan är tre eller fyra på morgonen borde du tänka, "Jag hoppas verkligen att de inte går. Jag önskar att tiden stod still." När de återvänder hem efter att ha upplevt detta, kommer deras ande att inse hur viktigt det var. De kommer att känna sig ledsna och meddetsamma efter de har ätit, vill de komma tillbaka. Jag har arbetat på det här sättet. (56-51, 10.5.1972)

När vi än möter någon får vi inte tänka att det här är slutet på allting. Speciellt om vi möter någon som är inriktad på Gud får vi aldrig glömma den relationen. Även om den personen slutar att komma till kyrkan, skall ni inte klippa

av kontakten eller tänka illa om honom eller henne. Även om den personen faller bort får du aldrig överge den kontakt som du hade. (42-162, 4.3.1971)

Därför skall ni aldrig misströsta om en medlem försvinner. När en medlem faller bort inträffar ett mycket intressant fenomen. En person, som har en liknande karaktär, tal och även sättet att gå, kommer att bli medlem i kyrkan. Från varje aspekt liknar den nya personen förvånansvärt mycket den medlem som försvann men är ändå mycket bättre än den förra. När ni ser ett sådant fenomen kan ni förstå att uppriktig ansträngning och bön aldrig går förlorat. Detta är ett absolut faktum. (42-162, 4.3.1971)

Om det är någonting som är dåligt, försök inte att bli av med det på en gång. Även om någonting är dåligt borde ni ta itu med det och ha flexibilitet och kapacitet att finna någon form av tillvägagångssätt, som kan förbättra det hela, under tiden som ni håller kvar de dåliga aspekterna. Om en person är avstängd på grund av ett misstag som begicks för ett år sedan finns det risk att hon eller han dör andligen fullständigt. Men om personen i fråga får vara kvar i ett, två eller tre år i tron att misstaget betraktas som sekundärt, då efter den tiden, kan det finnas en väg tillbaka att få nytt liv. (72-313, 14.7.1974)

Om ni älskar medlemmar som just har anslutit sig, så kan de snabbt lägga betingelser för gottgörelse. Anledningen till att kyrkan inte har kunnat få fram-

gångar är för att detta inte har gjorts. Det är orsaken till varför Gud sade att vi skall älska varandra och leva i harmoni. (18-40, 15.5.1967)

Under de tidiga åren i vår kyrka, när jag vägledde och uppfostrade medlemmar i Korea, sov jag inte på natten. Jag undervisade en person i taget. När jag gav ett föredrag till en person föreställde jag mig att jag gjorde det till en publik på ett hundra eller ett tusen personer. Jag tänkte att just den personen kunde avgöra livet för tusen eller även tiotusen människor. Om du vill att en person skall följa dig, vilka dina direktiv än må vara, måste du investera dig själv fullständigt för att skapa en sådan motivation för den personen. (96-284, 13.2.1978)

Hur många medlemmar med hjärtan fulla av längtan har ni mött? Jag har mött talrika sådana människor. De reser från jordens ände för att buga inför mig. Varför är det så? Det är för att jag redan har kastat en kärlekens lina, förbunden i hjärtat, till jordens ände, och för att jag redan har sänt en elektrisk ström igenom den, som de vet i vilken riktning de måste gå. Det är så det borde vara. (171-30, 5.12.1987)

För att kunna bli en ledare måste ni verkligen stå i en läkares position. Om en sjuk persons andliga situation börjar förvärras måste ni anstränga er för att bota den personens hjärta medan ni gråter dag och natt omedveten om tid. Det är att vara en andlig ledare. Hur många

nätter har du stannat uppe och försökt rädda liv? Hur upptagen har du varit i att rädda liv? Om sådana gärningar går upp till den andliga världen med dig, då kommer du att vara föremål för lovord och du kommer att bli ett exempel på god karaktär. (69-165, 31.10.1973)

### 3.3 Relationen mellan man och kvinna och offentliga pengar fordrar strikt disciplin

Från och med nu kommer det inte att finnas någon förlåtelse för problem med relationer mellan män och kvinnor. Nämn inte ens förlåtelse, Gud vill inte ha att göra med det. Vad handlade syndafallet om? Hände det inte på grund av att människor misslyckades att kontrollera sig själva sexuellt? De största problemen människor har är mat, kläder, tak över huvudet, sexuella begär och överdriven längtan efter materiella saker; dessa problem är de grundläggande orsakerna till synd. De som misslyckas med att kontrollera detta kommer inte att bli ledare. (194-87, 17.10.1989)

Den största fienden är problemet som finns i förhållandet mellan man och kvinna. Genom det blev världen förstörd, himlens och jordens lagar bröts. Jag säger i klarhet att de som inte är säkra över det här borde inte delta i Välsignelsen. Om du erhåller Välsignelsen och orsakar katastrof och går till den andliga världen, vill jag inte ha någonting med dig att göra. Det kommer inte att vara mitt ansvar. Om du åker dit en gång, finns det ingen återvändo. Du får

bita ihop tänderna och aldrig avvika. (120-220, 16.10.1982)

Från och med nu måste ni vara extremt uppmärksamma vad gäller relationen mellan män och kvinnor. De som har utbytt ord med det motsatta könet och uttryckt att de tycker om varandra, kan aldrig bli ledare. Det får aldrig tillåtas att hända. (67-55, 20.5.1973)

Ni måste vara klara över relationer mellan män och kvinnor. Ledare skall strikt följa denna princip. Om de inte gör det kommer de att bli missförstådda. Det finns inget sätt de kan ursäktas på. Det kommer aldrig att finnas något sätt för er om ni upptäcks med det problemet. (66-226, 12.5.1973)

Problemen med förhållandet mellan män och kvinnor har alltid varit anknutna till religionen. Andliga grupper har alltid konfronterats med problemen mellan män och kvinnors relationer. Varför är det så? Det är för att när Eva föll, hade hon att göra med sin man Adam och ärkeängeln. Därför, i de Sista Dagarna, är kvinnor förutbestämda att skilja mellan gott och ont i sitt förhållande till två män. När en man går med i en religion och disciplinerar sig, kommer vid det sista krönet en vacker kvinna att uppenbara sig inför honom och fresta honom. Om han faller till föga för henne kommer han att falla från en klippa ned i en ofantlig avgrund. (138-286, 24.1.1986)

Ni kyrkans ledare uppfostrar era egna barn. Ni borde inte göra någonting

som går emot ert samvete, inte heller använda offentliga pengar slarvigt. Det vore faktiskt bättre att svälta. Om ni svälter kommer himlen och jorden att känna sympati för er. Det finns inte en själ som inte skulle känna sympati när de ser människor gå omkring hungriga. När barnen svälter måste de få mat.

Det ligger i människans natur att ha medlidande för dem som är nära döden. Av den orsaken är en mördare garanterad att få en sista önskan innan avrättningen. Det är därför jag tror att vi borde ha medkänsla för dem, som befinner sig i sorg och svårigheter. (60-162, 17.8.1972)

Även bland ledare i *Unification Church* finns det de som kanske missköter offentliga pengar eller materiella saker. De kanske blir frestade att använda offentliga pengar för att kunna ta hand om sina barn av sympati för dem. Att missköta pengar är att trampa på andra människors hjärtan. Det är liktydigt med att förse era barn med gift. Det är ingen tvekan om det. Det blir en betingelse, som den sataniska världen kan anklaga dessa ledare igenom. Vad kan vi göra med offentliga pengar? Hur skall saker och ting tas om hand och beslutas om? I framtiden måste ledarna i *Unification Church* reformera. (46-95, 25.7.1971)

De mest skräckinjagande lagarna, bland lagar i den andliga världen, är de som har att göra med förskingring av offentliga tillgångar och otrevligt bemötande mot en person som befinner sig i offentlig ställning. Dessa är de mest

skrämmande lagarna. När en ledare eller en person, som är utsända av Gud, behandlas ovänligt kommer nationen och världen bli dömda. (96-154, 3.1.1978)

Ni borde inte vara ovarsamma med materiella saker i ert dagliga liv, ni borde vara aktsamma hur ni hanterar offentliga pengar. Bara för att ni blev promoverade till en högre befattning så ger det er inte rätten att behandla er personal godtyckligt. Om ni missköter offentliga pengar kommer den himmelska konstitutionen att döma er. Efter er promovering kanske ni möter era fienders barn på den plats ni träder in i. Om ni skickar bort dem till misär och död kommer ni att vara illa ute. (196-235, 1.1.1990)

När jag använder offentliga medel gör jag det med hänsyn till helheten. (19-266, 19.2.1968)

Från och med nu måste ni vara noggranna i att skilja mellan offentliga och privata angelägenheter. Offentliga pengar är gift om de släpps lös av satan. Om ni slarvar med offentliga pengar kommer ni att ruineras. Offentliga pengar orsakar alla slags problem. Det är på det viset som opålitligt (bedrägligt) tjänstefolk uppstår. De får sina nationer på fall och till och med säljer sin nation. (33-172, 11.8.1970)

Jag kan inte godtyckligt använda de pengar som jag har fått in genom blod och svett. Den dagen jag gör det, kommer mina släktingar att tas ifrån mig åtta gånger och mina förfäder kommer

att anklagas. Detta är fruktansvärt. Jag ser det som pengar som Gud har förseglat. Civila tjänstemän blir bestraffade om de förskingrar nationens pengar. Men Guds vrede kommer att vara över dem som otillbörligt använder himlens tillgångar som Han har satt Sitt sigill på.

## Sektion 4 Predikan måste förmedla nåd och inspiration

### 4.1 Övning i att ge predikan

En predikan måste ges med samma känsla av intensitet som en kvinna som föder barn. Ni måste fokusera all er uppmärksamhet där. När ni står framför podiet måste ni känna på samma sätt som en gravid kvinna på väg till förlossningssalen. Om ni når den nivån behöver ni ingen förberedelse. Innehållet i predikan är inte det avgörande. Frågan är om ert hjärta har nått den nivån. (96-168, 3.1.1978)

Under gudstjänsttiden skapas en gräns som avgör vilka som går till himlen eller helvetet. Om någon kommer till kyrkan och tänker, ”Jag har alltid undrat över *Unification Church*, låt oss se hur det är!”, men är sedan besviken över predikan och säger, ”vad var det för slags predikan?”. Det är detsamma som att skära halsen av den människan. Att ge en predikan är ett mycket allvarligt tillfälle, ännu mer allvarligt än när en domare avkunnar dom i rätten. (96-169, 3.1.1978)

Den svåraste uppgiften för en människa är att tala inför andra. När ni står

inför dem och talar, ägnar alla uppmärksamhet åt er. Alla lyssnar eller kritiserar eller dömer för sig själva. Det är därför det är mycket svårt för vem som helst att tala inför många människor. (39-150, 10.1.1971)

Kyrkoledare måste alltid göra tillägg till sina predikningar och ge medlemmarna vad de än behöver eller som kan vara till hjälp för dem. (56-12, 10.5.1972)

Utan att ha haft djupa erfarenheter, kan inte andliga ledare utföra sitt arbete. De kan förbereda sina föredrag genom att hänvisa till böcker och ge sina predikningar baserade på böcker, men finns Gud i dessa böcker? Det gör Han inte. Gud existerar som en gudomlig ande och era predikningar kommer inte att vara effektiva om ni inte knyter an till Hans ande. (76-151, 2.2.1975)

När ni ger en predikan, om medlemmarna vet att ni redan predikat med den titeln förut, kommer de inte att tycka om det. Det är liknande den önskan som människor har att känna årstidernas växlingar. Människor är inte alltid lyckliga bara för att det är morgon. Det finns dagar då man är deprimerad även när det finns få bekymmer.

Fastän det är en sådan där underbar, livgivande dag, kan ni fortfarande känna er nere. Vad gör ni då för att komma över det? Om det inte finns någon impuls som snabbt kan ge en förändring, gå och hitta en ännu mer deprimerande plats. Genom att gå till en sådan plats och sätta sig själv i en omgivning



som är motsatsen till er egen, kommer ni att finna stimulans. Genom att skapa och lägga till ett nytt stimuli till ert nuvarande tillstånd kan ni snabbt komma över er situation. Om ni inte kan finna lösningar och klara vardagslivet, kan ni inte ge vägledning på ett andligt plan till andra.

Ni behöver ge någonting nytt. Ni måste kunna inspirera dem på något sätt. Om det behövs, komplettera detta med böner. Misslyckas det fortfarande måste ni sätta ert liv på spel för att göra skillnad. (30-126, 21.3.1970)

Om ni ger en dåligt förberedd predikan och ingen får någon inspiration från den, även om ni ger all er styrka och kraft och det är fortfarande inget resultat, måste ni komma tillbaka och offra en viss tid för att jämra er ångerfullt. Det är skamligt. Ni måste känna er skamsna. Det är på det sättet ni utvecklar er själva. (96-168, 3.1.1978)

När ni äter ris på morgonen, äter ni nytt ris, eller hur? Det måste vara en fräsch smak. På samma sätt måste ni ge ut nya saker. Från en andlig synvinkel skulle ni lägga till någonting nytt, som ett hälsotillskott och tillsätta doft och smak. Ni skulle behöva blanda kryddor för att ge en ny smak, sur, salt eller till och med en bitter smak. (75-176, 2.1.1975)

Om ni har hållit en predikan i en timme utan att ha givit någon inspiration måste ni ångra er i tre timmar. Det borde vara uppenbart för er. Om ni ger en fattigt framförd predikan och ni inte

inspirerar dem måste ni ångra er tre gånger den tidsperioden.

För vilken livsform det än må vara, måste den få vatten och omsorg. Men om ni inte ger den något vatten och istället tar bort vattnet och välter omkull den planterade jorden, blir ni ansvariga för det. Även efter att åhörarna har gått måste du välsigna dem och be för dem inriktad på den dagens tal. (160-194, 12.5.1969)

På söndag kanske ni vill säga, ”Var i från Bibeln ska vi läsa? Brist ut i en hymn! Brist ut i en Helig sång!”. Gör inte det. Det är inte vad ni borde göra. Välj era ord baserat på er kunskap om människor, använd det verkliga livet som en resurs och visa sambandet mellan dem och likvärdiga stycken i Bibeln. Ge en intressant predikan, som jämför personliga erfarenheter med innehållet från Bibeln. Då kommer den som lyssnar att fullständigt svepas iväg i tankarna. När de hör om sina egna erfarenheter kommer de att tycka om det. Försök inte att göra det genom att titta i en bok. Böcker kommer också från människor. Ni vet att människor själva är de ursprungliga böckerna. (46-284, 17.8.1971)

Kyrkans ledare måste gå igenom många svårigheter. De måste gå igenom mycket träning i livet. De behöver vara med om ett liv som en fattig arbetare, en tiggare, en toppchef, även någon med högsta auktoritet. Med alla dessa erfarenheter, i en sådan offentlig ställning, kommer dina vittnesbörd att bli mer verkliga. (160-194, 12.5.1969)



## 4.2 Sanna Fars predikan

Jag använder mer tid i bön för medlemmarna än i bön för själva predikningarna. Jag ber med stort allvar: ”Himmelske Far! Vad måste jag göra för att fostra dessa människor? Är det, det här eller det där?” Sedan håller jag min predikan och låter mitt sinne leda mig. (9-81, 12.4.1960)

Det har aldrig funnits någon gång då jag förberedde en predikan; förberedelsen kom genom det dagliga livet. När jag talar om livserfarenheter är det helt omöjligt att inte vidröra allas hjärtan. (16-345, 14.10.1966)

En gång var jag tvungen att gräva en tunnel vid Hamheung. Vi blev så hungriga medan vi arbetade att jag inte kunde lyfta det redskap, som jag höll i handen. Vi var på gränsen till kollaps. När vi hörde ”Nu är det lunch”, kan ni inte föreställa er hur underbart det lät i våra öron och känslan i det ögonblicket att kunna äta efter att ha arbetat med hackor och spadar. O, detta ris! Jag har haft oräkneliga sådana erfarenheter som kan tjäna som råmaterial till levande historier. (30-152, 21.3.1970)

Dessa eländiga situationer på återupprättelsens väg är inte någonting, som knäcker mig utan saker, som kommer att prisas i historien. Alltså måste jag fortsätta intill den dag då jag kan samla alla Guds gömda skatter. Jag skulle kunna tala i en timme om vilket ämne som helst. Men om jag talade i bara tio minu-

ter om detta ämne och om erfarenheterna av detta lidande skulle uppenbaras till världens folk, skulle alla utbrista i tårar. Var kan vi finna ett ämne för predikan som är bättre än det? (30-152, 21.3.1970)

Om ni har en mycket nära relation med Gud skall ni inte oroa er att ni inte förberedde för er predikan. Ni behöver också den sortens erfarenhet. Även när jag möter känt folk, och måste tala upp till tio gånger per dag, måste jag tala om olika saker varje gång. Men förbereder jag mig inför var och en? De gångerna måste mitt hjärta fullständigt ha medvetenheten av att det är ett offer. Då finns inget ”jag” Det finns ingen föreställning om min existens. Det finns ingen mening i att ha ägodelar. Himlen är med oss när vi befinner oss i ett tillstånd av absolut hängivenhet. (60-348, 18.8.1972)

Ni måste alltid vara medvetna om vilken riktning jag tar. Om ni håller jämna steg med mig blir det, det mest effektiva för era predikningar. Det blir en motivation för er att kunna ge inspiration.

Problemet är att försöka finna ut varför jag gör en viss sak. För att kunna möta den nivå som finns i mitt hjärta måste ni lyfta upp era hjärtan och tänka på hur ni vill gå i mitt ställe och representera mig. Om ni alla rör er, samstämda, som ett objekt till mig, då kommer rikedomerna från himlen. (60-349, 18.8.1972)

När ni håller predikan på söndagen måste ni vara allvarlig. Om jag vore i ert ställe skulle jag inte gå och sova. Hur kan någon sova? Att ge en predikan är som

att ge en injektion för att kunna rädda andra människors liv. Det är som att ge en föryngringsspruta. Vi behöver ge medlemmar läkarbehandling och medicin till värdet av en veckas behandling och föryngringssprutor. Ni måste leda, med utgångspunkt från den allvarliga ställning, som en läkare, som ger en spruta till sin patient som är på gränsen till att dö. Därför när ni står framför podiet, är det som att gå till en avrättning. (75-176, 2.1.1975)

Ni borde svettas när ni predikar. Svetten borde rinna nerför ryggraden. Det måste göras under svett och tårar. Det är en järnhård regel. (160-194, 12.5.1969)

Det finns ingen anledning att vara oroliga för era predikningar. Det finns över tvåhundra band med predikningar som jag har givit under min livstid. När ni blir intervjuade i den andliga världen, kommer ni då att säga, ”Jag har aldrig sett eller läst dem”? Jag kommer inte ens att översätta dem till engelska. Det är allvarligt om ni går till den andliga världen utan att ha läst dem. Det är ett allvarligt problem om inte ledare läser dem. (173-76, 3.1.1988)

## Sektion 5 Att ge donationer i enlighet med den himmelska lagen

### 5.1 Att ge tionde

Ni måste vara strikta med offentliga medel. Ni måste vara noggranna när ni ger ert tionde. Ni bör ge en tiondel av

hela er inkomst till Gud, utan misstag. (11-218, 26.8.1961)

Genom att ge en tiondel av era materiella tillgångar till Gud, kan ni etablera ett fundament som är likvärdigt med att ha offrat allt ni äger och har. Även om ni inte offrar allting till Gud utan bara ger delar av det, men gör det av hela ert hjärta och hela er själ, så möjliggör detta att resten kan inräknas som helgad. En människa som ger tionde kommer aldrig att gå under. Allteftersom tiden går kommer hennes förråd att fyllas på med mer materiell välsignelse. (31-239, 4.6.1970)

Ni kommer aldrig att svälta om ni ger tionde med en inställning av seriös hängivenhet. Som en regel följer att era efterkommande aldrig behöver lida begär efter materiella ting. Satsa er hängivenhet genom att ge tionde, detta är fromhetens djupaste innebörd. Att bara ge på ett mediokert oseriöst sätt är meningslöst. Ett heligt offer är något som ni ger istället för ert liv. Därför borde ni offra det som är allra viktigast i era liv. (63-338, 22.10.1972)

För att göra en speciell betingelse av gottgörelse fordras materiella ting. Däri ligger orsaken till att vi förväntas offra till himlen. Talet nio är talet för den fallna världen; talet tio är talet som representerar himlens värld och på samma sätt är det talet som överskuggar talet nio. (10-217, 14.10.1960)

Bland Israels tolv stammar måste familjer från elva stammar ge tiondet

av allt till det altare som förvaltades av Levi stam. Från och med idag kan ni inte anses vara medlemmar om ni inte ger tionde. Ni måste donera tre tiondelar av er inkomst, en tiondel för nationen, en tiondel för världen och en tiondel för kyrkan. Det är absolut nödvändigt att i vårt dagliga liv ge tiondet när vi ska följa denna väg. Ni får inte anse er inkomst vara er egen eller använda den som er egen. Anledningen till detta är att talet nio – tre gånger tre är nio – hittills har kontrollerats av Satan.

Om talet nio återlämnas och kontrolleras av Gud på jorden, där Satan har varit mästarten, kan Gud dominera över det talet. På det sättet kan Gud återupprätta talet tio. Om ni verkligen tror på Gud och tar med er talet nio till honom, samt alla era ägodelar inom sfären för talet nio, kan dessa separeras från Satans sfär. Det är på det sättet som termen ”att ge sitt tionde” kom till. (150-218, 15.4.1961)

Vi som följer försynens väg för återupprättelse borde vara fast beslutna att inte bara fullgöra betingelsen att ge en tiondel av vår inkomst, utan att till och med ge tre tiondelar. En tiondel av inkomsten borde ges som ett offer till er nation, den andra tiondelen till människorna i världen. Detta måste ges i enlighet med försynens väg för återupprättelse. Den sista tredjedelen borde offras till himmelriket. Människor som har givits ett ansvar av himlen borde aldrig nonchalera betingelsen för tiondet. Samtidigt måste ni möta alla plikter för värnadsfulla söner och döttrar. (150-218, 15.4.1961)

När ni ger en donation borde ni inte ge de pengar som blivit kvar efter att ha inhandlat något att äta. Dessa pengar är orena. Och dessutom skulle Gud inte kunna vara närvarande när en donation görs med växelpengar från tidigare inköp på torget eller i affären. (48-86, 5.9.1971)

Ni ska aldrig använda det som är överblivet till ett heligt offer. Rester är orena. En människa med en gudomlig inre natur skulle genast upptäcka det. Därför försöker jag att hindra er från att gå till orena platser. (30-133, 21.3.1970)

I framtiden borde allting tillhöra världen. Och på samma gång bör allt tillhöra universums Gud, de kosmiska Sanna Föräldrarna och de globala Sanna Barnen. Vi är ansvariga att återupprätta allting till en sådan position. Ni måste ha en genomgripande förståelse av detta. (23-336, 15.6.1969)

Att ge en donation för er kyrkas uppehälle efter att ha betalat era egna utgifter låter väldigt sunt, men det är dåligt. Att ge en offergåva till Gud måste ha högsta prioritet i livet, innan ni ens tänker på ert eget liv. Tanken att ni offrar en procent av er inkomst kan lätt leda till en ovana att sätta ert eget liv i första rummet och Gud i andra hand. Om Gud kommer först i andra hand för er, kommer Han så småningom att hamna på sista plats i er inställning. Tror ni inte att det kommer att bli på det sättet? (96-101, 2.1.1978)

När ni i söndagsgudstjänsten ger en offergåva och era barn säger till er,

”Mamma, pappa får jag en slant att ge som offertgåva” skulle ni då dra fram en gammal skrynklig sedel och säga ”här, det här är till din söndagsskola.” Är då Gud en tiggare? Är kyrkans ledare också en tiggare? Varken kyrkan eller prästen borde bli behandlade på det sättet. Ni bör ge av själva kärnan av era tillgångar. Förbered er med ett uppriktigt hjärta och håll er gåva ordenligt bevarad tills tiden är inne då donationen ska ges.

I sådana fall då ni skörde sädeslag, ska en tiondel av allt ni skördar avskiljas och förvaras på en särskild plats. Sedan, någon gång under året, ska era barn och släktingar samlas och ödmjukt och med kärleksfulla hjärtan offra den gåvan. (125-188, 20.3.1983)

Be aldrig att få tillbaka pengar ni har donerat. Det är inte passande. Det enda som har betydelse är om pengarna blir använda för ett högre syfte av en ansvarig person. De får inte användas för ett lägre syfte. Däremot behöver de inte användas för er alla. (125-188, 20.3.1983)

Gud är universums Skapare som den överallt närvarande och allvetande varelsen. Tror ni att Gud med en sådan dignitet skulle bli glad om några medlemmar i kyrkan donerade pengar som om de gav allmosor till en tiggare? Skulle Gud säga, ”Å, välsignade är de som ger en sådan gåva till mig. Ni är en så älskvärd, religiös grupp människor!”? Hur skulle Gud kunna behålla ansiktet inför Satan! Om en kollektkorg räcktes runt i kyrkan som en tiggares hatt, med kyr-

kans symbol, skulle Gud då vara lycklig, eller inte? (96-101, 2.1.1978)

Ni ger donationer till mig, men jag får dem aldrig. Min policy är att inte ta emot dem. Vad gjorde ni för att få dessa pengar, innan ni lämnade en donation? Om jag inte vet det och kan stå i en position där jag inte behöver skämmas för gåvan, kan jag inte ta emot den. Eftersom jag har denna inställning är det Guds önskan att ge mer och mer. (51-276, 28.11.1971)

Ni måste tydligt inse att när ni handskas med tionden och andra donationer som har givits med ett älskande hjärta, kommer ni att bli dömda om ni inte uppmärksammar gåvornas värde. Även en konung kan komma på fall om han misslyckas i att regera som kung, med andra ord om han har behandlat en person illa som är hängiven sin Gud. Behandlar han den människan illa, kommer han att bli bedömd som en förräddare gentemot himlen. Av den anledningen behandlar jag aldrig en människa nonchalant som har offrat med ett älskande hjärta. (18-143, 4.6.1967)

Om du värderar dina egna tillhörigheter mer än de offentliga så kränker du den himmelska lagen. Om ni värderar er personliga integritet högre än den allmänna integriteten, strider detta mot den himmelska förordningen. (51-291, 28.11.1971)

Vad skulle du i dag kalla sättet att samla in donationer i de flesta kristna

kyrkorna? Man låter kollektlåven gå runt för gåvorna. Tar vi i *Unification Church* emot donationer på det sättet? Samlar ni in gåvor genom att använda ett finmaskigt nät eller en sil? Innan människor går sin väg, bör ni placera donationsbössor vid ingången. Människorna kommer då att donera som en hängiven handling och uttrycka sin tacksamhet för att ha fått ta emot Guds nåd. De som inte vill ge kommer att undvika dessa bössor. Himlen vill inte ha sådana tanklöst givna pengar. Det måste vara pengar givna med kärlek. Ni ska inte bara donera pengar som ni just råkat finna i era föräldrars fickor. En donation skall förberedas och behållas hos er i tre dagar för att bli helgad, sedan ska ni ge den. Hur kan ni ens tänka på att donera en summa som inte ens är värt mer än en lunch? Ni borde offra ert livs hela tillgångar... (166-319, 14.6.1987)

Ni borde alltid offra det första av allt till Gud. Rena saker borde offras inför Gud. Gud kommer inte att kunna vara hos er om ni inte offrar någonting rent. Alla era dagliga vanor borde utföras på det sättet. (30-133, 21.3.1970)

Ni måste offra någonting rent, i vilket er absoluta hängivenhet har investerats som tionde. Detta är en ren offergåva. Heliga offer måste bestå av någonting rent. Om ni måste offra er egen son, vilket slags son bör han då vara för er? Skulle han vara en son som ni hatar? Ett hopplöst barn? Sådana söner borde inte offras som ett offer till Guds syfte.

Ni måste offra den absolut mest älskade sonen. Varför är det så? Det är för att en offergåva är någonting som ställföreträdere er själva. (48-85, 5.9.1971)

Vad ni måste förstå är att saker som ni har ägt tills nu, era tillhörigheter, egentligen inte är era egna, ni är bara tillfälliga förvaltare av dem.

Det som ni tar väl hand om borde offras till Gud genom Sanna Föräldrar. Om inte dessa tillhörigheter genomgår processen att tillhöra Sanna Föräldrar och Gud kan de inte tillhöra er. Detta måste ni klart förstå. (23-334, 15.6.1969)

Från Principernas standard på Guds plan för återupprättelse, kan vi se att alla ting i skapelsen först skulle tillhöra mänsklighetens första förfäder. Naturligtvis tillhör de Gud, men när vi ser på normen i välsignelsen som Gud gav till mänskligheten så kan vi förstå att alla ting skulle ha tillhört mänsklighetens första förfäder. De skulle ha tillhört föräldrar som ägde godhetens karaktär, obefläckade av syndafallet. (23-330, 15.6.1969)

Syndafallet uppstod ur begäret att äga, att ha någonting för sig själv. Även när Gud och Messias kommer, såvida ni fortsätter med detta begär att äga materiella ting, kommer ni att hamna på Satans sida.

Därför måste ni följa lydnadens väg. Men ändå, om och om igen dyker dessa kroniska problem som ett arvegods från den fallna världen upp inom oss. Vad skulle du göra om du blev ombedd

att använda dina ägodelar för Guds sak? Jag har inte ens i mina drömmar tänkt eller sagt att de saker jag har förtjänat verkligen tillhör mig. (107-207, 1.5.1980)

En av de centrala punkterna i vår lära är den filosofiska inställningen att: det som är mitt är ditt och det som är ditt tillhör nationen, det som tillhör nationen tillhör världen, det som tillhör världen tillhör Gud, – och det som tillhör Gud är till för mig. Först kommer den materiella välsignelsens era, därefter följer eran för välsignelse till mänskligheten, och därefter inträffar eran för hjärtats välsignelse centrerad på Gud. (12-55, 7.10.1962)

Vi känner inte till hur mycket tingen i skapelsen har bidragit till återupprättelsen av mänskligheten. Men ändå, om skapelsens ting och människan misslyckas att bli ett kan de inte komma till Fadern. (23-326, 15.6.1969)

## 5.2 Tiondet i vårt dagliga liv

När det gäller tiondet i vår kyrkas verksamhet gäller att tio familjer tillsammans ska lämna understöd åt en kyrkans ledare. I annat fall har ni ingen rätt att bli innevånare i Himmelsriket. Tio personer måste stödja en person som tillhör himlen.

Tiondet hänvisar till alla aspekter av livet. Även i skolan borde ett klassrum av tio användas för mindre bemedlade skolbarn för att ge dem fri undervisning. Men från och med nu ska ni inte bara ge tiondet i materiella ting

utan också av er tid. Det handlar inte längre bara om materiella aspekter som tidigare. Om ni är tio medlemmar i er familj så borde en familjemedlem erbjudas som ett offer för en offentlig mission i hela familjens ställe. Ni måste hålla en sådan standard. I framtiden ska *Unification Church* medlemmar aldrig undvika tionde. De som inte ger tiondet kommer inte att betraktas som kyrkans medlemmar.

Tiondet är en plikt, en himmelsk plikt. (150-218, 15.4.1961)

Eftersom söndagen är en dag för tiondet tillhör inte den dagen oss personligen. Det är en dag då vi behöver underordna oss i enlighet med Guds bud. Att använda den dagen, som tillhör Gud, på ett sätt som behagar oss själva, är en synd. Ett av era barn borde offras för Gud.

Om ni inte gör det, måste ni undervisa någon annans barn för Gud. Om ni inte kan det, måste ni fostra och utbilda någon annans barn som vore det ert eget, och ge sedan detta barn som ett offer till Gud.

Till och med när ni äter en skål med nudlar borde ni inte äta ensam. Om ni skäms för att äta ensam som en person som lever med Himmelske Far, borde ni skapa en situation av att vara med Himmelske Far genom att säga, ”Jag är ledsen att jag äter ensam inför Gud som är med mig.” Ni måste leva med ett hjärta att alltid se till föräldrarna först.

När ni köper kläder ska ni inte göra det för er själva. På det här sättet ska ni alltid leva. (150-218, 15.4.1961)

## 5.2 En fond för gottgörelse

Hur kommer fallna människor att gottgöra sin synd att ha mördat föräldrarna och barnen och förlorat skapelsens alla ting? Pengarna, som Judas tog emot efter att ha sålt Jesus, användes för att köpa ett stycke land för begravningen av lösdrivare. Sålunda måste vi använda pengarna från en gottgörelsefond för att förbereda ett hus där kyrkans medlemmar kan komma samman och bo. Från början skulle vi ha köpt ett högkvarter. Eftersom de tolv lärjungarna övergav Jesus borde ni donera 12 000 *won* på fyra år. Ni borde offra era dyrbara pengar att användas som en fond för gottgörelse. Genom att offra donationer till denna gottgörelsens fond betalar ni gottgörelse för synden att ha mördat fadern och Abel. För barnen betyder det att betala priset för faderns och broderns blod. Från och med denna dag borde ni tillföra medel till den fonden och bygga ett heligt palats. (14-69, 12.5.1964)

Ni bör göra en hängiven ansträngning att bidra till denna gottgörelsens fond. Ni måste offra till den utan att hjälp, genom att anstränga er hängivet och avstå från det ni tycker om att äta och klär er med. Denna gottgörelsefond borde bli en tradition som alla era efterkommande måste följa. När detta är fullgjort kommer nationens framgångar tillbaka. Kanske det inte är synligt utifrån, men en källa hålla på att koka i en bottenlös grop och den har den enorma kraften att explodera närhelst där finns en öppning.

Vi borde kunna ta på oss ansvaret som överstepräster och förrättare av ceremonier genom att offra denna heliga ritual, andra ovetandes. (14-97, 14.6.1964)

Jesus, som kom som den sanne fadern, blev utdriven från denna värld och Guds försyn blev blockerad i alla riktningar på grund av en enda människas avvikande beteende. Som en betingelse för gottgörelse av detta måste en viss summa motsvarande talet tre återges till Gud under en period av fyra år, vilket representerar det verkliga värdet för förräderiet emot Jesus. Fyra år motsvarar de fyra väderstrecken norr, söder, öster och väster. I Korea har medlemmar donerat 12 000 *won* under en betalningsbetingelse av tretusen *won* för varje år under en period av fyra år. (22-188, 2.2.1969)

Vi måste befria himlen och jorden från deras bittra sorg och bryta ner alla befästningar som har byggts upp på denna jord. Sedan bör vi bygga ett huvudkvarter för dessa andliga ledare som offrades när de banade väg. Denna gottgörelsefond är till för att gottgöra allt på världsnivå. Ni bör donera de pengar ni har samlat in genom att utgjuta blod, svett och tårar för denna fond. Ni ska inte betala från pengarna ni har på banken. (14-97, 14.6.1964)

Herren har lagt historiens gottgörelsebetingelser och gått denna väg genom att ge sitt blod. Det är på det sättet han har befriat himlen och jorden från bitterhet. Men barnen har ännu inte släppt



denna bittra sorg. Därför är denna gottgörelsefond en betingelse att fullgöra detta. Föräldrarna har varit segerrika, men barnen har blivit invaderade. Därför borde ni på de segerrika föräldrarnas fundament släppa den bitterhet som uppstod när föräldrarna såldes ut. Stora språng i historiens utveckling kommer bara att ske när ni offerar till gottgörelsefonden. Trots att barnen må ha välkomnat Föräldrarna och nu äger himmel och jord, måste de frigöra den bittra sorgen, dränkt i blod genom Sanna Föräldrars tårar. (14-97, 14.6.1964)

Medlemmarna måste ta egna initiativ för att ge donationer till gottgörelsefonden. En ny Guds plan kan bara börja när ni har vunnit seger genom att skapa ett fundament för att gottgöra den bittra sorg som är dränkt i blod, svett och tårar.

På grundvalen av denna nations folk måste ni bryta igenom de omöjliga omständigheterna på nationell nivå. Jag önskar för Koreas folks skull att de kan betraktas som den mest sorgfyllda rasen. Endast när de är i den absolut mest miserabla situationen kan gottgörelse betalas utan att det kostar ett pris. Det är anledningen till att vi lägger gottgörelsebetingelser för folket. (14-73, 23.5.1964)

Gottgörelsefonden är den mest dyrbara fond av alla. Det kommer att finnas många historier som aldrig blir berättade i processen av förberedelserna för denna fond. Ni måste förvänta er många svåra omständigheter. (14-69, 12.5.1964)

## Sektion 6 Gud accepterar böner för det offentliga syftet

### 6.1 Hälsningar kräver protokoll

En människa av tro måste be för det offentliga syftet och för helhetens bästa. (28-271, 8.2.1970)

Till och med när jag satt fångslad i arbetslägret i Heungnam, mitt i allt eländet där, glömde jag aldrig att varje dag innan läggdags be för kyrkans medlemmar.

Jag fortsatte att be också för dem som hade fallit bort ifrån kyrkan. Då hände det att personen ifråga uppenbarade sig andligt inför mig och talade ångeryllt under tårar. Han var så sorgsen i sitt erkännande att han på grund av sin svaghet i köttet måste lämna mig och säga adjö. I dessa sorgliga omständigheter kunde jag inte hjälpa att jag kände sorg för honom. Trots att denna person lämnade oss på ett sådant sätt måste jag fortsätta att be för honom. Varför?

Eftersom den personen lämnade oss utan att ha uppfyllt sitt ansvar måste jag be för honom tills hans ersättare kommer.

Så länge ett sådant fundament av hängivenhet existerar, även om en medlem faller bort och lämnar kyrkan, kommer Gud med all säkerhet att sända en rättfärdig människa som ersättare. (42-163, 4.3.1971)

Även när jag hade torterats till en absolut värsta gräns, där jag hostade upp blod och kollapsade, bad jag: ”Käre



Himmelske Fader, utgjut inte tårar över mitt blod. Detta kommer att vara ett ont blod och alla tårar kommer att bli dränkta i klagan och bitterhet. Jag önskar inte att Himlen skall tycka synd om mig.” Därför bad jag inte för mig själv ens när jag åkte in i fängelset. I ljuset av hjärtats värld är det så här man måste göra. (26-20, 14.10.1969)

Existerar det inte ett passande sätt hur man hälsar bland människorna? Även i en bön borde ni vara medvetna om detta. (The Way of God's Will)

Om ni går in i en helgad andlig atmosfär känner ni att ni först måste be för Gud. Därefter måste ni också be för Jesus; först därefter kan ni förstå historiens hjärta. Sedan måste ni be för de talrika kristna människor som sedan skapelsen av himmel och jord har kämpat för försynens fantastiska gudomliga vilja.

I fotspåren av de oräkneliga människor och profeter sedan Adam och Evas syndafall måste ni be, ”Herre, tillåt mig att bli det offer som kan lösa alla dess sorger”. När detta är fullgjort kan ni be för era älskade barn och sedan, sist, en bön för er själva. Det sättet motsvarar Himlens lag. (7-328, 18.10.1959)

Ni måste utgjuta tårar som tränger in i djupet av era hjärtan och sinnen, som kan smälta ner själva benmärgen, och sedan ska ni kalla fram en efter en i en uppgörelse. Ni borde komma in i ett sinnestillstånd där ni kan ha ett givande och tagande med Gud med en sådan lyd-

nad i sinnet att Gud gråter när ni gråter och ni gråter när Gud gråter. Vad som än händer borde ni kunna göra så. Gör så, ni måste be. Ni behöver en rot och den roten är bönen. (31-290, 4.6.1970)

När ni offrar er hängivenhet måste ni inta en position av absolut tro. Ni borde gå in i ett tillstånd av absolut tro på Gud och Hans vilja. Gud samarbetar med er endast när ni intar en sådan position.

När ni ber ska ni inte dumt tveka om era böner kommer att bli besvarade eller inte. Ni ska hellre be och säga: ”Fader, jag är den enda som är kvar, och utan mig kommer den här nationen och världen att försvinna. O Himmelske Fader, jag är den ende kvar ensam i detta engagemang för det fundament, som du har slitit för i sextusen år. Är jag inte den ende som står din vilja nära, vilken absolut kommer att uppfyllas av Dig? Även om min position som sådan är viktig så har jag inte förberett mig själv ännu. Men Du har givit mig detta uppdrag.

Därför kommer jag att förbereda mig med de betingelser och fundament som kommer att göra det möjligt för mig att följa det uppdraget, och jag vill ställföreträda hela detta folk. Är inte det här din försyn för återupprättelse?” Bön behövs till och med för att för kunna uppfylla mål. (31-290, 4.6.1970)

När ni ber, ska ni alltid börja be för nationen och därefter för världen; sedan ska ni be för Guds befrielse. Tror ni att Gud är i en bekväm situation? Ändå, utan att känna till vad de borde göra och hur världens öde håller på att förändras,

är det många människor som ber just detta, ”O Herre, jag ber Dig att sända mig till Himlen”. (14-65, 3.5.1964)

Som en ledare måste ni känna till hur man följer denna väsentliga väg i Principerna. Därför måste ni be. Be på djupet av ert hjärta över er relation med Gud och tänk på hur mycket Gud älskar er. Ni måste också be för och investera er i era medlemmar och reflektera över hur djup relationen är som ni har med dem. Ni måste be tills varje relation blir smidig och fungerar mjukt. (70-171, 9.2.1974)

Människor som har en religiös tro för sin egen fördels skull kommer att överge Gud så snart de har fått välsignelser från Gud. Det är så för att själva välsignelserna är deras mål. Efter ett tag kommer dessa människor att falla bort. Ni måste be från en annan synvinkel, där man söker att finna Guds vilja och önsknings. Sedan måste vi be till Gud att Han kan ge välsignelser till hela världen. (127-27, 1.5.1983)

För att ge läraren möjlighet att verkligen vara en lärare måste ni uppfylla ert ansvar. Även när ni ber inför Gud måste ni skapa en atmosfär i vilken ni kan be öppet, ”Fader, dina söner och döttrar har kommit, barnen som Du har väntat på att få möta har kommit”. (11-132, 26.3.1961)

Vare sig någon observerar er eller inte, måste ni göra ert arbete. Vi måste verkligen kunna hålla det löften vi ger

till Gud. Endast när ni ber för helheten natt och dag kan det bli en levande bön. Sedan förändras innehållet och subjektet för den bönen, och ni utvecklas. Ni måste känna till vilken tid vi lever i. Ni måste förstå till fullo att ni måste ta med dessa gömda aspekter av livet i ert böneliv. (104-111, 15.4.1979)

Därför tycker jag om naturen och uppskattar tiden för avskildhet. Jag uppskattar verkligen nattens lugn. Men jag talar inte om sådant. Ändå, skulle inte jag ha sådana intressen? De är inte uppenbara eftersom jag inte visar dem. Ni ska veta, en sådan grundläggande bakgrund av livets rikedom skapas inte utan börens väg. (104-111, 15.4.1979)

Välsignelser existerar inte någon annanstans. Välsignelser kommer i enlighet med ert hjärtas status. För vad ber ni och visar hängivenhet? Om en person som precis har bett helt hängivet ser ett gråtande barn och sedan sparkar med foten åt barnet, kommer hela hans hem med all säkerhet att falla i ruiner. Om ni hade en vacker och målande bön måste ni hantera omgivningen med ett mjukt och vackert hjärta. I en position som återspeglar era böners standard bör ni alltid ha en själshållning att kunna frambära frukten av er bön.

Kommer dagens kristna att nå Himmelriket genom att gå till gudstjänsterna och sjunga lovsånger? Absolut inte! Skulle de komma in i Himmelriket om de börjar slåss, utbyter okväden och gör alla slags saker efter att ha kommit tillbaka från kyrkan? (233-210, 1.8.1992)

## 6.2 Att be i Sanna Föräldrars namn

När ni ber, ber ni i Sanna Föräldrars namn. Vad är föräldrar? Tänk inte på dessa ord riktade till mig själv och Sanna Mor, utan hellre på Sanna Föräldrars nivå som en mor och en far som kan omfamna världen på en högre nivå, och som verkligen kan älska alla människor som en förenad mänsklighet, genom att överskrida rasrelaterade eller nationella känslor. Det är därför jag skälv också ber i Sanna Föräldrars namn. (33-143, 11.8.1970)

Tiden att be i Jesu namn är nu förbi. Vår tid är inte en era för frälsning genom ett namn. Det är en era för en påtaglig frälsning. Kristna ber i Jesu namn. Men Sanne Far ber inte på det sättet. Vi behöver Jesus, inte hans namn. Även om det finns några tusentals ord för "Fader" så är den substantiella avbilden en enda, eller hur? Borde vi sålunda komma till Himmelriket med hjälp av Jesu påtagliga förkroppsligande eller bara med hjälp av hans namn? (13-63, 16.10.1963)

*Unification Church* ber inte i Jesu namn. De som helt nyligen har blivit medlemmar av *Unification Church* kanske tänker, "Vad? Vad är Sanna Föräldrar? Varför ska man be i Sanna Föräldrars namn?" Känner ni till betydelsen av Sanna Föräldrar? Sanna Föräldrar är de förfäder som inte gick igenom syndafallet i Edens Lustgård, och som vi kan vara stolta över i evighet mitt i Guds härlighet.

Eftersom mänsklighetens första förfäder föll, måste nya förfäder framträ-

da. Och eftersom Gud genom sin försyn också arbetar centrerad på de nya förfäderna, ber vi i dessa förfäders namn. Det är helt logiskt. Vi borde inte be genom bara en människa, Jesus, utan vi borde be genom Jesus och den Helige Ande. Eftersom Jesus är den andlige fadern och den Helige Ande är den andliga modern, kan den fallna mänskligheten inte träda in i Himmelriket utan att gå genom en relation med föräldrar. (20-268, 7.7.1968)

I *Unification Church* ber vi inte i Jesu namn. Vi söker efter föräldrar. Vi kallar sådana föräldrar för Sanna Föräldrar. Vi måste återupprätta allting. Eftersom människor inte har känt till att allt måste bli återupprättas måste ni rätta till hörnstenen. Om ni tillåter denna att förbli ur position och lever innanför det... När stormen kommer, kommer allt att förgöras. (48-228, 19.9.1971)

## Sektion 7 Att vittna är att söka efter sann kärlek

### 7.1 Att vittna är att mångfaldiga mig själv

Vad betyder det att vittna? Det är att visa vägen. Det är att visa vägen tillbaka till Gud. Hur stort är inte det! Om ni frågar ert ursprungliga sinne, "Vart är du på väg?", skulle ert inre svara, "Åh! Genom denna världen måste jag återvända till Himmelriket." Så hur stort är inte det arbete som öppnar denna väg! Att ta emot förföljelse, att få ta emot det ena efter det andra... Ni

måste återvända till himlen genom den här världen. (117-102, 14.2.1982)

Om någon kan besegra ondskan genom att offra sitt liv, så kommer Guds kärlek till den personen. Det är formeln. Det är som vikten på en balansvåg, om en sida går ner så går den andra sidan upp. Om ni eliminerar mer ont kommer det goda att stiga fram. Ju mer ondska ni eliminerar, så kommer det goda att utvecklas. Om det onda ökar kommer det goda att reduceras. Gud kan ge kärlek till den grad som ni kan eliminera ondska. Därför förväntar sig Gud att ni älskar Honom mer än allt annat. Orsaken till dessa förväntningar är att ju mer ni älskar Honom ju mera kan ni ta emot av Hans kärlek. Med andra ord, eftersom ni älskar Gud kan ni bli älskade av Honom. (40-243, 6.2.1971)

Vi ska just välkomna våren, men vad är då att vittna? Vad försöker ni att uppnå genom att vittna? Det är en förberedelse för att kunna ta emot sommaren. Vi försöker att skapa grunden för bättre dagar när grenarnas knoppar spricker ut och löven växer täta, så att blommorna kan blomma och frukterna kan födas.

Men hur är det med *Unification Church* då? Vad skulle hända om ni sa, ”Eftersom jag har vittnat under tre år så kan jag åka hem nu och ta det lugnt”? Men hur skulle det se ut? Även när ansträngningarna bär frukt, om ni inte har livskraften att gå förbi det så kommer den kalla nordanvinden att blåsa stark och ni börjar vissna och krympa. (159-18, 1.3.1968)

Syftet med att vittna är att skapa mitt andra jag. (18-186, 6.6.1967)

Även om en dag av livet i den här tidsåldern kan verka kort, så kommer en dag av vittnande att länkas till evigheten. Varenda en av våra ansträngningar, på ett sådant fundament, i principernas anda, kommer att länkas till helhetens syfte och till evigheten. Det kommer inte att försvinna utan att bevaras för evigheten. (152-219, 15.5.1963)

Ni kommer att känna glädje när ni vittnar. Å andra sidan om ni inte vittnar kommer inte glädjen. Jag arbetar också med detta eftersom jag känner en stor smärta om jag inte gör det. När jag vittnar känner jag stor glädje även när jag blir förföljd. (19-22, 5.11.1967)

När ni får en levande upplevelse av att Gud lever, så kommer ni att vilja gå ut och vittna även när människor ber er att inte göra det. Att vittna skapar något nytt. Om ni har tio personer framför er och ni är involverade i en ärlig och djup konversation kommer dessa tio personer att bli nya människor. Därefter borde ni gå till kyrkan och be och se vad som händer. När dessa personer sedan gör framsteg kommer ni också att utvecklas. Ni kommer att stiga uppåt. (30-148, 21.3.1970)

När ni kommer till den andliga världen så är det enda ni kan vara stolta över, era resultat från att vittna. I andliga världen kan inte era jordiska rikedomar vara något att vara stolt över. Ni kommer inte heller att kunna skryta om hur

mycket makt ni hade i den fysiska världen. Det enda att vara stolt över är hur många liv ni har räddat. Frågan är hur många människor, eller utöver er släkt, hur många raser ni anslutit till nytt liv. Det kommer att vara era tillgångar, det är era enda tillgångar. (30-148, 21.3.1970)

Eftersom den andliga världen är fullt utrustad med allting så kommer ni inte att sakna någonting. Om där skulle finnas någonting ni skulle sakna skulle det vara en sann människa. Av den orsaken kan dessa meriterade helgon som har stort bidragit att utvecklat sanna människor, naturligt bli sanna söner och döttrar i den himmelska världen. Därför är vittna det enda man kan vara stolt över. (30-148, 21.3.1970)

Har ni någonsin jämrat er och bett en hel natt för en ny gästs skull? Har ni någonsin jämrat er mer sorgfullt än när er far eller er mor dog eller er älskade make eller maka? Om ni inte har det så måste ni försöka. Ni borde jämra er genom sömnlösa nätter. Om ni kan rädda ett enda liv så finns det ingenting som ni skulle tveka att offra. Pengar, kläder och hem är det inte ens fråga om. Ni måste vara besatta av att älska människor. (34-270, 13.9.1970)

När ni kommer till kyrkan ska ni ta med era föräldrar och alla era familjemedlemmar. Ni borde ta mer er äldre bror, er äldre syster och därefter alla andra. Hur mycket blod och tårar har ni utgjutit för vittnandets skull till era föräldrar, era kusiner, era svägrar och svä-

gerskor och era avlägsna släktingar? Har ni någonsin kämpat hårt och bett med en oerhörd hängivenhet, att få vägleda en människas liv? Detta är frågan.

Ni måste bli centrum för den omgivning ni befinner er i. Ni måste förstå att var och en av er måste bli centrum. (41-90, 13.2.1971)

När ni vittnar måste ni lära er om människors psykologi. Ni borde kunna säga om en person tycker om någonting bara genom se deras uttryck och sättet de talar och går på. Ni måste kunna lista ut en metod genom vilken ni kan bedöma en människas känslor. (42-174, 4.3.1971)

Säg inte till mig att ni inte kan gå ut och vittna p.g.a. att ni saknar pengar. Kom Jesus med några pengar? Har Gud fört återupprättelsens historia framåt genom pengar? Han gjorde det med sitt liv, Han gjorde det med sitt blod. Därför är Kristendomens historia gottgörelsens historia genom blod. Det gjordes med blod och liv. Det gjordes inte med pengar. Om ni går framåt med denna inställning så kommer Gud att hjälpa er. (154-210, 17.7.1964)

Ni ska inte ta med er pengar när ni går ut och vittnar utan istället ha kärlekens hjärta med er. (27-267, 19.12.1969)

När ni går ut och vittnar borde ni inte gå ut helt oförberedda. Frågan är hur hängivna ni är i hjärtat när ni går ut. Om det ser ut som det ska ta en vecka, en månad eller ett år eller t.o.m. två till tre år att kunna nå resultat, så måste ni göra

en medveten ansträngning under den tiden. Oavsett regn eller snö eller när ni äter, är vaken eller sover, när ni kommer eller går, vilar eller håller på med några aktiviteter måste ni ge allting med ett oförändrat hjärta till den människan. Om ni ger ut fullständigt kommer det att fullständigt återlämnas till er. Detta är Principen. (42-228, 14.3.1971)

Frågan om att älska Gud och människor är hur mycket vi har gett ut av oss själva. Detta kommer att lysa igenom i en mognare karaktär i den andliga världen och bli ett härlighetens fundament. (42-228, 14.3.1971)

Har ni någonsin stannat uppe hela natten för att vittna? Jag har stannat uppe ett oräkneligt antal nätter. I andliga världen kommer man att fråga er hur många nätter har ni varit uppe för att vittna. Ni borde uttömma er själva i vittnande. (10-252, 21.10.1960)

När man fiskar med nät måste man kasta ut sänkena för näten en lite bit längre för att fånga en fisk till. Eftersom vi är som sänkena har vi sträckt ut våra hjärtan lite längre bort för att försöka fånga in en eller flera människor till himlens sida från Satans område. (12-19, 4.7.1962)

Ni måste utbilda och fostra människor tills de själva kan vittna till andra människor. Om detta uppfylls kommer ni inte att förlora ens en enda människa från alla ni har vittnat till. (29-196, 28.2.1970)

Försök att se hur mycket Gud kommer att hjälpa er när ni investerar er själva i att vittna. Om ni inte vittnar till era anhöriga och nära vänner medan ni lever här på jorden kommer ni inte att kunna undfly deras anklagelser i den andliga världen. (18-134, 30.5.1967)

Att vittna borde skötas som en affärsverksamhet. Vad jag menar är att ni borde göra det effektivt. Förr i tiden, var ni än vittnade så gjorde ni inte många förberedelser. Men nu borde ni vara fullt förberedda. Ni borde vara hängivna när ni går ut och vittnar. Ni måste vara annorlunda mot tidigare. (102-45, 19.11.1978)

Ni måste forska i filosofin, ”en levande människa.” Ni måste alltid tänka på hur ni kan guida en människa till mig eller till er själva. Ni borde tänka på olika sätt att dra till er människor. Där finns bara ett sätt som gäller den här saken och jag känner till den metoden. Det är den andliga vägen att tjäna andra. Det är människors grundnatur att dras mot någonting som kan ge dem några fördelar. (52-276, 3.1.1972)

För att ni skall kunna vittna och finna människor måste ni vara beredda på att gå till platser som är som våren, sommaren, hösten och vinterårstiderna och utgjuta blod, svett och tårar. Ni borde säga till er själva, ”Jag vill älska människor som är som våren, sommaren, hösten och vintern, som är som alla fyra årstiderna. Jag vill också älska vintersäsongens människor, de ryska människorna.” Endast efter det kan ni älska

er hustru. Detta är en återupprättelsens process. (96-152, 3.1.1978)

Ni borde inte känna er ensamma eller ledsna bara för att någon inte gav mycket uppmärksamhet till era ord, även efter ni har utgjutit hela ert hjärta i en människa. Principerna i den Himmelska lagen är att ni aldrig förlorar er investering. De som förstår det kommer att få ta emot välsignelse. De kommer aldrig att bli ledsna eller ensamma. Mycket snart kommer den tiden när vårvindarna börjar blåsa.

Å andra sidan, för de som inte kunde ta emot ert hjärtas ansträngningar kommer en höstvind att blåsa. Den säger till dem att deras tid har kommit. (42-174, 4.3.1971)

## 7.2 Utbildning och sju dagars fasta

I *Unification Church* har vi utbildning på 2 dagar, 7 dagar och en 40-dagars utbildning. Regeln är att inom sex månader ska ni ta emot en utbildning på 70 dagar. Detta är Ordet och Lagen. Genom att göra det kan ni känna till andan i *Unification Church*.

De som går genom 120 dagars utbildning kommer att bli kärnmedlemmar som kan etablera värdigheten och det goda ryktet hos *Unification Church*. Eftersom utbildning systematiseras från 2 dagar upp till 120-dagarsnivån, är den densamma oberoende var ni befinner dig i världen. (78-188, 8.5.1975)

Under de Yttersta Dagarna måste ni gå igenom domens tre steg. Dessa är

sanningens dom, karaktärens dom och hjärtats dom. Här är doktrinen detsamma som sanningen. Genom att gå igenom tre steg, dessa tre domar, får ni auktoritet att vara i den position där ni kan bygga en relation med Sanna Föräldrar. (26-289, 10.11.1969)

När ni går till andliga världen, om ni inte har fastat under sju dagar kommer ni inte att bli registrerade i den andliga världen. Varför? Eftersom Gud har slitit under sextusen år under återupprättelsens väg så borde ni kunna fasta och tänka på Hans hårda arbete. Därför har vi en sjudagars fasta i *Unification Church*. Den finns inte där för att få er att lida utan för att hjälpa er att lägga ett fundament att rusta kroppen för att vara i himlens frontlinje.

Ni måste vara hård mot er kropp. Ni borde säga: "Denna kropp, min fiende, du stora fläskklump! Ont blod flyter genom dig." Ni borde säga så med en attityd som om ni skulle sticka kniven i er. Men vi kan vara tacksamma för Jesus som blev huggen i vårt ställe. Vad efterlämnade Jesus till oss? Han gav oss sitt kött och blod. Ni måste bli de människor som kan representera Jesus. (17-182, 18.12.1956)

## Sektion 8 Gottgörelse, tjänande och ett liv av hängivenhet

### 8.1 Gottgörelsens väg

Medlemmarna i dagens *Unification Church* tycker inte om gottgörelsens väg. Det betyder att de inte tycker om



återupprättelsen. Det finns ingenting som heter ”Jag tycker om återupprättelse, men jag tycker inte om gottgörelse”! Så vad kommer först? Är det återupprättelsen eller gottgörelsen som kommer först? Ni tycker om återupprättelsen men inte gottgörelsen. Men för Gud är det tvärt om. Vilken sida står ni på? Står ni på Guds sida eller på Satans sida? Ni måste vara helt medvetna om detta. Ni tycker om återupprättelse. Men Guds sida kan inte bara tycka om återupprättelse. Endast efter att ha gått igenom gottgörelse kan återupprättelse ske.

(116-127, 27.12.1981)

Om människor förstod den sanna betydelsen av ordet gottgörelse så skulle de tycka mest om den. Utan gottgörelse kan det inte bli någon välsignelse. Gottgörelsen är den ovärderliga guldklimpen i *Unification Church*. Det är ett fantastiskt ord som kan möta döden, offra allting och övervinna alla svårigheter.

(97-71, 26.2.1978)

När man jämför delen av ansvar med gottgörelse så är den ena på den högra sidan och den andra på den vänstra sida och en är som det högra benet och det andra som det vänstra benet. De är som ett par ben. Ni måste förstå att utveckling framåt är omöjlig utan att ansvar och återupprättelse genom gottgörelse förenas. Har ni tänkt på detta? Ni tycker inte om gottgörelse, eller hur? Ni tycker inte om Gud och återupprättelsen, alltihop, eller hur? Men från och med nu måste ni ha klart för er att om ni glömmar att äta, och glömmar att sova och

till och med om ni glömmar att tänka på den person som ni älskar, får ni aldrig glömma detta, och detta måste vara klart för er. Det är så allvarligt det är.

Gud var tvungen att gå igenom allt detta. Sanna Far måste gå igenom detta och hela världen måste gå igenom detta. Om inte det sker kommer det inte att vara tillräckligt. Ni vill få allt detta gratis, eller hur? Hur kan ni bli professor eller en läkare utan att göra någonting? Ni måste gå igenom en hel massa utbildning för att få läkarlicens eller för att bli en läkare. Hur kan ni göra det utan att betala vad det kostar? Ni klarar inte detta test om ni bara är en bluff. (124-106, 30.1.1983)

Gottgörelsebetingelser måste läggas av er själva. Någon annan kan inte ersätta er. Syndafallet betyder ett förlorat herravälde. För återupprättelsens syfte, oavsett vem som kommer i vägen, måste ni ha tilltro till er själva och gå igenom det med en handlingskraftig attityd. Det spelar ingen roll vilken väg andra går. Ni måste vara koncentrerade på att gå denna väg. Ni har ingen tid att lyssna till vad andra säger. På natten finns det ingen tid att sova och på dagen finns det ingen tid att sitta ner bekvämt och äta en måltid. Utan att ha ett så seriöst hjärta i er kärlek så kan ni inte gå återupprättelsens väg. (22-211, 4.2.1969)

För att en sjuk människa att kunna bli frisk igen måste han eller hon ta mediciner även om det smakar bittert. När vi ser på mediciner så ser vi att verkningfulla mediciner smakar bittert. Bittra



mediciner är de verkliga medicinerna. Att etablera gottgörelse fundament är som att inta bitter medicin. Det är svårt att göra. Men utan att ha etablerat en betingelse för gottgörelse kan ni inte bli återupprättade. (92-254, 18.4.1977)

Himlen är den plats där man tjänar Gud som ett absolut centrum och skapar en kärleksrelation genom Honom. För att ordentligt kunna skapa detta himmelska ursprung har Gud styrt återupprättelsens försyn. Om ni är högfärdiga kan det aldrig genomföras. (92-255, 18.4.1977)

Vägen till frälsning är återupprättelsens väg genom gottgörelse. Gottgörelse betyder att ta den motsatta vägen från syndafallet. Det betyder att gå åt det motsatta hållet. (167-98, 30.6.1987)

## 8.2 Tjänande och hängivenhet

Hur kan vägen till sann kärlek byggas? Den kan byggas genom hängivenhet, tjänande och offrande. Det betyder att detta är vägen för återskapande. Ni måste göra offer på denna återskapandets väg. En sådan väg av gottgörelse blir en väg av tjänande. Ni måste gå offrandets väg. Bara när vi går längs gottgörelsens väg kan vi stå på Guds sida. Detta är ett absolut faktum. Därför måste ni gå gottgörelsens väg. (146-294, 20.7.1986)

Vilken sida är subjekt och vilken sida är objekt? Vem är i positionen att följa och vem är i positionen att leda?

Gud känner väl till svaret, det är den som står på Guds sida. När Gud ser ner på denna världen så ser Han två sidor i ständig kamp emot varandra. Han känner redan till svaret på frågan, "Vilken sida är Guds sida?" och säger skrattande, "människorna på min sida är de som står i positionen av att ständigt offra sig, hängivet och tjänande. De som står på denna sida kämpar för rättvisan och de människorna kommer jag att välja." De som är i centrum offrar sig och tjänar alltid. (147-98, 31.8.1986)

I *Unification Church* undervisar vi om den Himmelska lagen som dikterar att vi blev födda för andras skull och att vi måste följa vägen som leder till att leva för andras skull. (133-16, 1.7.1984)

Formeln för hur man går till himlen är enkel. Allt som krävs är att älska himlen och jorden. Men för det krävs svårigheter. Det har inte funnits en enda människa som genuint har arbetat för denna Guds försyn. (11-70, 22.1.1961)

Människor som följer det godas väg möter alltid svårigheter. Därför undervisar vi om offrandets väg. Att säga "leva för andra" betyder att offra i motsats till att vinna fördelar. Det är en handling av att investera sig själv. Att investera sig själv betyder att ni borde investera till full kapacitet och till och med vara beredd att offra ert eget liv. (78-61, 4.5.1975)

Vad är målet för *Unification Church*? Det är att lära oss leva för andras skull.

Gud existerar för Sitt objekts kärlek. När vi lever för andra på samma sätt som Gud, så kan vi leva för hela världen, även om hela mänskliga rasen skulle vara emot oss. Genom att veta detta kämpar *Unification Church* vidare. (77-302, 25.4.1975)

Satan kan aldrig komma till en människa som med värme ger till gäster och offerar sin omsorg och stödjer andra människor. Ni måste känna till detta. (37-329, 1.1.1971)

För att kunna fostra er till en person som kan ta emot Guds kärlek och kärleken till mänskligheten så kommer det att krävas offer från er, att ni går igenom svårigheter, att bli någon som kan bidra med att bära svårigheter och visa upp kärlekens frukter som representerar världen. Ni måste känna till att vi är den sortens rörelse. Målsättningen för *Unification Church* är att fostra människor som kan ta emot Guds och mänsklighetens kärlek. (82-53, 31.12.1975)

Om ni är beslutsamma att offra er själva för världen, så kommer ingen skam att komma över er, även om ni ser ut som en tiggare. Även om dessa i *Unification Church* äter bröd eller endast riskakor och vatten, om de kan smacka med sina läppar och med tacksamhet säga, "Åh, det kalla vattnet denna morgon är mer underbart än en festmåltid." Då kommer hela universum att ropa efter dem. Om ni står i en sådan position för universums skull så kommer universum att följa er, eftersom det

är på en lägre nivå än ni är och eftersom det saknar ett subjekt. (61-223, 31.8.1972)

Förr i tiden, var det väl så att det var besvärliga tider när människor använde en ox för att plöja åkern? Man slog oxen där bak lite då och då och skrek, "ditt ruttna kräk, varför uppför du dig så illa? Jag har fostrat dig från de tidiga åren men ändå uppträder du illa!". Istället borde ni säga till djuret, "hör här, jag är mycket ledsen att du har blivit så utnyttjad på detta sätt efter att ha genomgått en lång vinter utan aktivitet och med dålig föda". Om ni är mera tålmodiga än den oxen kommer himlen att uppmärksamma er och vilja hålla sig nära intill er.

Istället för att vara smart och vinka med ena handen för att tillfälligt ta den lätta vägen ut, borde ni ha tålmod med ett rent hjärta och invänta välsignelsen. Endast när ni lever ett välsignat liv med ett välsignat sinne kommer välsignelserna till er. (127-89, 5.5.1983)

Världen går emot sitt slutliga mål med ett högre syfte genom gottgörelsens process. När ni tänker på hur lycklig Gud blir borde ni ta emot Honom grundligt och känna Hans hjärta även genom den smärta och de sår ni har i era hjärtan, när ni ser era familjer svälta eller dö. När den dagen kommer, skall ni kunna bära vilket kors som än kommer. Då borde ni kunna be till det korset och lova att vara de första att gå vägen av lidande. Ni bör investera, investera igen och sedan glömma. (229-237, 12.4.1992)

Under ert liv i tro, har ni en explosiv och stimulerande kraft i centrum av era hjärtan som skulle röra sig ostört för Guds viljas värld? När ni har den sortens hjärta så är det oundvikligen så att Gud är med er. Å andra sidan om ni inte har den kraften är det oundvikligt att Gud är avskild ifrån er. (32-21, 14.6.1970)

Ända från historiens början, har alla de religioner som följt Guds vilja, måst förneka sig själva och utropa, ”Offra och tjäna andra!”. Vi har inte förstått varför förrän nu. Det är därför att den ursprungliga världen är vår ursprungliga hemort där vi lever för andra. För att kunna komma till den världen måste vi ha den nödvändiga förberedelsen och utbildningen.

Således kan vi förstå att ju högre en religion är och ju mera den understryker offrande och tjänande så kan vi upptäcka det faktum att Gud utför Sin vilja genom en historisk väg under olika historiska perioder. Genom detta kan vi förstå att Gud existerar. (77-270, 14.4.1975)

När ert hjärta utgjuter kärlek för mänskligheten, och ni har sinnet att dela era liv obegränsat med mänskligheten, så står det klart att ni tillhör himlen. Om ni slutar som en varelse med självcentrerad kärlek och stolt med självcentrerade värderingar så borde ni känna till att det är oundvikligt att Gud redan lämnar er. En sådan människa kommer inte till himlen. Den människan kommer att vara begränsad genom sin egen självcentrering. (32-21, 14.6.1970)

Ni känner inte Guds och Satans taktik så väl. Abels metod är att vara den som först blir attackerad och som sedan tar tillbaka allting. Men först ser det ut som om Satan vunnit, eftersom han attackerar först. Men i slutänden måste han lämna tillbaka allting efter att ha lagt till en del av sin ursprungliga godhet som finns i honom. Även om den onda sidan tillfälligt vinner över andra, kommer den inte att segra. Istället kommer till och med de ”ursprungliga goda delarna” inom det onda att bli överförda.

Med andra ord, Guds sätt att arbeta är som om Han gör riskakor och sedan skänker dem för att sedan när Han får dem tillbaka, se dem förbättrade med bönor lagda på ytan. För en kort period blommar det onda och står i positionen att slå mot det goda, men det betyder inte att Himlen kommer att gå bakåt. (56-85, 14.5.1972)

I varje ögonblick måste ni vara beslutsamma intill desperation. Ni får inte meningslöst förlora den möjlighet som Gud har sökt efter. Detta har oersättligt värde, mer än en tusenårig historia. Att förlora detta skulle vara fruktansvärt. Ni måste lova att aldrig förlora denna möjlighet, även om ni skulle förlora hela världen och allt som ni funnit.

Ni måste gå vidare och offra all möjlig hängivenhet och återigen genast ge ett beslutsamt löfte att skänka ett segerrikt resultat genom denna möjlighet, även om ert liv skulle behöva offras. (26-141, 19.10.1969)

## Sektion 9 Regler och etikett bland medlemmar

### 9.1 Medlemmar relaterar genom himmelsk kärlek

Vi kallar våra medlemmar i *Unification Church* för familjemedlemmar. Medlemmar borde ha en närhet till varandra som bröder och systrar och vara födda genom samma föräldrahjärta. Bara då kan vi bli medlemmar. Vi borde ha en relation som bröder med samma föräldrar. Vi borde direkt ärva föräldrarnas livsstil, vanor och traditioner. Därefter borde vi skapa en familj som Gud kan känna sig nöjd med. Bara då kan vi bli medlemmar. (155-211, 30.10.1965)

I dag är vi samlade här, hand i hand. Unga och gamla, män och kvinnor som brukade vara vilt främmande för varandra är nu samlade tillsammans. Vi har ärvt samma släktlinje med samma hjärta som Gud. Eftersom vi började med att vara heliga så borde vi också nå resultat värdiga den positionen. (67-325, 22.7.1973)

Ni borde veta att relationen mellan oss har varit tredimensionell. Det är inte någonting baserat på en ideologi som existerade tidigare i historien. Det är baserat på Guds hjärta och Hans skapelseideal, det började baserat på den ursprungliga karaktärens standard. Detta är kärnan i alla relationer och borde därför betraktas som absolut. (49-206, 10.10.1971)

Vi är samlade här för att skapa nya relationer. Därför är de som samlats

här inte era fysiska syskon. Människor som inte är syskon borde komma tillsammans och skapa starkare relationer än med sina fysiska syskon. Det här är annorlunda. Relationerna till de som inte är era syskon borde styra relationen mellan er och era fysiska syskon. Om inte detta sker så kan man inte säga att era hem har en andlig anknytning till er. Egentligen kan ni inte direkt påverka detta. Därför borde vi behandla våra bröder och systrar i kyrkan med mera omsorg. (49-209, 10.10.1971)

När ni har med medlemmar att göra, bör ni vara noga med att inte skada dem eller säga saker som skulle avskräcka dem i deras tros liv. (18-43, 17.5.1967)

Ni borde ha sympati med andra medlemmar som har svårigheter och möter svårigheter under speciella omständigheter, som om ni själva mötte dessa svårigheter. (25-291, 5.10.1969)

Jag kan inte tolerera sådant som att någon kritiserar och avsiktligt attackerar andra medlemmar. Om vi önskar att kunna älska världen, var borde vi då börja älska? Vi borde börja älska genom att älska varandra. Vi har samlats här från norr, söder, öster och väster under samma omständigheter, och vi borde därför älska varandra. Det borde vara fullständigt omöjligt att leva om vi inte kan se eller möta varandra. Eftersom vi är sammanlänkade med sådana band så är *Unification Church* stolta att ha någonting som den onda världen inte har. Om vi förlorar dessa band är vi ingenting. (49-62, 3.10.1971)

Vi är underbara människor. Vi är underbara människor som går vägen framåt mot ett stolt liv som världen utanför avundas oss, himlen och jorden avundas och alla helgon och änglar i den andliga världen avundas. Vi är människor som Gud inte kan överge. Vi har en bakgrund och ett innehåll för vilket Gud inte bara lovordar oss, utan också kommer och säger till oss att Han älskar oss. (171-29, 5.12.1987)

Om här finns någon som har goda förfäder kommer dessa förfäder att aktivt samarbeta med honom eller henne. Ni står i en sådan position. Den andliga världen kommer att vara evigt lyckliga om ni som är i en sådan position kämpar med upprymdhet och god teknik och hela tiden segrar vart än ni går. Onda andar viker ifrån er med förvåning även innan de ens visar sig. Det fungerar på det sättet. Så dessa förfäder vill följa och tjäna er som om de tjänade en kung. Ni borde känna sådana känslor. (14-21, 19.4.1964)

Skulle det vara okej för denna påtagliga frukt utvecklad under sextusen år, att falla utan att ha blivit mogen, som en frukt som faller från ett träd? Skulle det vara okej att oroas över att vinden kanske skulle blåsa och behöva säga, ”Oh nej, det ser ut som om jag kanske faller. Om vinden viner lite hårdare, kommer jag att falla. Sanne Far skaka mig inte, låt mig bara vara stilla.” Det finns en del människor här som dessa. Men å andra sidan finns det de som säger, ”även om Sanne Far tar en yxa och skakar grenarna hur Han vill, så kommer min stjälk

aldrig att falla innan den blir avklippt”. Vilken sidan står ni på? Är ni den som oroas när vinden börjar blåsa? Eller tillhör ni den gruppen som inte faller även om ni blir skakade? (46-155, 13.8.1971)

Vad är syftet med att ni är här i dag? Ni kom inte hit för att lösa några yttre problem. Ni kom hit för att klargöra fundamentala problem för mänskligheten, att stå framför den Absoluta varelsen och att bli uppmärksam och bekräftad av den Absoluta varelsen. (11-224, 20.9.1961)

## 9.2 Kain – Abelrelationer mellan medlemmar

När vi betraktar medlemmarna i *Unification Church* och frågar oss vem som är Kain och vem som är Abel, så är på det horisontella planet de som gick med tidigare Abel, medan på det vertikala, de som gick med nyligen är Abel. I den vertikala och horisontala relationen måste den horisontella vara uppmärksam på den vertikala och inte tvärtom. Det är så det kommer att bli. (49-214, 10.10.1971)

Vari ligger hemligheten i att bli en Abelfigur? Det är att skydda traditionen. Den som inte ens motsätter sig att möta döden kan bli en Abel. Ni måste förstå detta. Jesus sade sig vara det unga lammet, eller hur? Även om ni genomborras får ni inte protestera. (49-214, 10.10.1971)

Abel måste älska Kain. Han måste vinna honom naturligt genom kärlek. Han måste stå i positionen att älska

honom med tårar och blod. Han måste ge den högsta kärleken. Annars kan Kain inte mjukas upp och återupprättelsen kan inte uppnås. Vi måste göra detta för den kristna kyrkans skull, den koreanska republikens och Nordkoreas skull. Detta är orsaken till att jag ber för Nordkorea just nu. (34-283, 13.9.1970)

Vad måste Abel göra? Han måste återupprätta tre generationer. Först måste Kain återupprättas. Därefter måste föräldrarna bli återupprättade. Sedan måste Gud bli befriad. Detta är de tre stora missionerna. Med andra ord, utan den sataniska världens frigörelse, så kan inte föräldrarna visa sig. Utan föräldrarnas frigörelse så kan inte Gud befrias. Det är Abels mission att ta ansvar för befrielse inom dessa tre områden. (58-68, 6.6.1972)

Inom kyrkan borde ni lära er hur ni kan urskilja vem som är Abel och vem som är Kain. Om där finns två människor är alltid en Abel och en som är Kain. Om där finns tre människor tillsammans kan en vara Abelperson och en kan vara Kain och en den tredje kan vara antingen Kain eller en Abelperson. Ni borde kunna klart kunna urskilja den mest centrala Abel eller Kain. (3-206, 1.11.1957)

Kain och Abel borde inte vara oense eller separerade från varandra. En sida är den högra sidan medan den andra är den vänstra. Därför borde var och en söka efter och tjäna sin Abelperson, med tron att min Gud är er Gud och att han älskar mig lika mycket som er. Var och

en borde göra sitt för att undvika Kainpositionen. Om ni misslyckas att bli en sådan person borde ni helt klart förstå att ni när som helst kan fångas under Himlens dom. (3-206, 1.11.1957)

Var bestäms positionerna av Kain och Abel? Kain och Abels positioner kommer inte att bestämmas på någon trevlig och bekväm plats. Varför behöver vi Kain och Abel? De behövs för att kunna återupprätta genom gottgörelse. Vad måste vi göra för att genomföra återupprättelsen genom gottgörelse? Vi måste bli ett lidande offer. (34-91, 29.8.1970)

Var beslutar Gud vem som är Abelperson? Han gör valet på en plats där inte Satan kan anklaga. Det är den position där enighet med Gud är uppnådd. Men det är inte en glädjefull position, utan en plats av stor sorg och svårighet. Med andra ord, i den position där man är villig att dö i den mest miserabla situation, där kan ni bli ett med Gud. (34-51, 29.8.1970)

### 9.3 Definitionen av Kain och Abel

Bland dagens medlemmar i *Unification Church*, finns det de som är tokiga och som säger, ”hör här, jag är en Abel eftersom jag gick med tidigare och de som gick med senare är Kain, så ni borde tjäna mig!” Vad är Abel för slags människa? Abel är den som lever i enlighet med Guds vilja. Den mer offentligt inriktade är Abel.

Vem är Kain? Han står på Satans sida. Satan börjar från själviska tankar.

Abel börjar inte med att tänka på sig själv utan på Gud. Ni borde förstå detta.

(58-68, 6.6.1972)

Även bland de som gick med tidigare, är den som tillfredställer sin egen girighet, en Kain. Den som först tänker på sig själv är en Kain. Det är principerna som jag använder när jag har med människor att göra. Det spelar ingen roll hur länge man har varit medlem i kyrkan, om någon lever själviskt ignorerar jag fullständigt den personen. Jag kan inte göra någonting åt det nu, men när den tiden kommer ska jag säga till den personen att packa ihop sina saker och lämna oss. Ni är inte en Abel bara för att ni har gått med tidigare. Den som tänker på sin personliga agenda först, är en Kain och den som tänker mera på det allmänna och himlen än sig själv, är en Abel. (58-68, 6.6.1972)

I valet av den broderliga ordningen bland de tidiga medlemmarna i *Unification Church*, så står de första i Abelposition men är också samtidigt Kain och den som gick med senare är i Kains position men är också Abel samtidigt. (24-348, 14.9.1969)

Från Principernas perspektiv är Abel i centrum. Gud måste gå in i centrums mitt. Men har ni blivit en Abelperson? För att bli en Abelperson måste ni kunna lyda. Ni måste underordna er Gud och bli ett med Honom. För att kunna bli ett med Gud måste ni göra allt som Gud begär av er. Även om ni gjorde nittionio av ett hundra saker, men misslyckas att

göra den sista, kan ni inte bli en Abelperson. (34-46, 20.8.1970)

Bland medlemmarna i *Unification Church* kan man fråga sig vem som är Kain? De som lyfter sina huvuden högt och styr runt med människor är alla en Kain. Vem är då en Abel? Den som strävar efter att uppfylla sitt ansvar, är Abel.

Ursprungligen är de som blev medlemmar tidigare av Kain-typ, men de håller ändå sina huvuden högt och försöker vara Abelpersoner. De gräver sina egna gravar. Det spelar ingen roll hur mycket de försöker. Jag kan inte använda dem om de inte börja leva i enlighet med Principernas regler. (49-214, 10.10.1971)

Vilka slags människor är Abel och Kain? I korthet utifrån Principernas synpunkt så är Kain någon som sätter sin egen person före andra, Abel är den människa som tar till sig andras oro även om han eller hon har sina egna att oroa sig för. Det är skillnaden. (62-189, 25.9.1972)

För att kunna fastställa vilken människa som är Kain och vem som är Abel, kan man säga att Abel blir slagen och den som slår är Kain. Låt oss ta ett exempel och säga där är två söner inför sina föräldrar och åldersskillnaden mellan dessa två är ganska stor. Den äldre brodern kanske agerar i stället för sina föräldrar för att ge råd eller av andra orsaker. Hur som helst, om han slår den yngre, som är oskyldig, kommer föräldrarna att stå på den yngre sonens sida hellre än på den äldre sonens sida. Människor



förstår inte att detta är kriterierna för att bedöma vad som är gott och ont i dagens samhälle. Den som kritiserar och slår andra, blir alltid en Kainperson. (56-85, 14.5.1972)

Bland medlemmarna i *Unification Church* är det så att, om någon hånar någon som arbetar hårt och visar stor hängivenhet för kyrkans sak, och säger, ”Varför är han så speciell?”, då blir den personen en Kainperson. Ni måste förstå detta. Det är så här som Kain och Abel skiljer sig ifrån varandra. Den som blir kritiserad och skadas utan att ha begått någon synd är alltid en Abelperson medan den som kritiserar och slår andra, blir alltid en Kainperson. (56-85, 17.5.1972)

Även när ni talar så är det den som uttalar ord som är fördelaktiga är Abel, och den som uttalar ord som skadar andra är en Kain. När ni stöder någon annan, ger ni fördelar till honom. Men när ni gör någonting av egoistiska orsaker är det detsamma som att skada den personen. Av denna orsak är den offentliga positionen den plats som har syftet att tjäna och ge fördelar till andra och den privata positionen är den plats där någon lever för sin egen skull. På detta sätt, med det offentliga och det privata som utgångspunkt, skiljer man Abel från Kain och gott från ont.. Ni måste förstå detta. (56-85, 14.5.1972)

Abel är den som lever mer för andra. Bland medlemmarna i *Unification Church*, finns det de som tror att de är

Abel eftersom de blev medlemmar tidigare, men även om de gick med först och ändå inte är offentligt inriktade, är de ändå en Kain person. De är helt säkert en Kain. Kain föddes först men eftersom han var mindre benägen att leva för det offentliga syftet än vad Abel var, måste han följa Abel.

Det kanske finns de bland medlemmarna i *Unification Church* som insisterar, ”eftersom jag gick med först så är jag en Abel”. Men det är ändå så att, den som inte kan leva mer för det allmänna syftet än den som gick med senare, är en Kain. Abelpersoner är de som står mer i den offentliga positionen. (31-165, 24.5.1970)

Ni kommer på ett naturligt sätt att beundra mig eftersom jag har offrat mitt liv och offrat mer för det offentliga syftet än för min egen skull och investerat med en sådan kvalitet och kvantitet av råmaterial som ni inte är medvetna om. Detta är Principerna och den himmelska lyckan. (64-81, 24.10.1972)

Återupprättelsen av det globala Himmelriket kan inte förverkligas om inte fundamentet för Abels fullkommande på individuell nivå, familjenivå, släkt-nivå, nationsnivå och världsnivå kan länkas samman. Vi som förstår detta måste överföra dessa principer till vårt dagliga liv, oavsett om det är dag eller natt, och för att kunna utveckla vidare dessa fundamentala principer, måste vi fortsätta framåt med full fart, utan att vila. Vi kan säga att detta slags människa är en Guds person. Förstår ni? (64-81, 24.10.1972)



## Sektion 10 Sociala relationer

### 10.1 Människor borde inte behandlas nonchalant

Ni borde inte behandla människor nonchalant. Därför, fram till 1970, när någon som var hungrig, kom till huvudkvarteret lät jag dem få ett mål mat innan de gick sin väg. Det är vår plikt som människor att ge mat till de hungrande. Även när ni får ett gratis mål mat, så skulle det vara rätt att dela med sig till andra. Om någon som har tillräckligt med ris, skulle slå mot en hungrig människa, som frågade efter något att äta, så skulle det hushållet inte finnas kvar länge. (56-17, 10.5.1972)

En gång för länge sedan mötte jag en man som såg mycket beklagansvärd ut så jag ville hjälpa honom genom att ge honom allt jag hade. Om ni är generösa med att vilja ge och hjälpa någon så kommer Gud att vilja lovorda er. Det är bra att vara generös för ett högre syfte än för sin egen vinnings skull och för att förbättra människors liv i framtiden, även om livet för tillfället är miserabelt. (42-168, 4.3.1971)

Men ni borde inte alltid bara ge ut en massa gratis mat. Ni borde samtidigt investera i den offentliga attityden. Detta kommer att ge välsignelse. Ingen tycker illa om en person som ger ut mat och som har ett offentligt sinne samtidigt. (56-37, 10.5.1972)

Ni borde inte ignorera människor. Brukar man inte säga att en mask kom-

mer att vrida sig om man ställer sig på den? Så är det absolut. När en människa dör och har bitterhet och bittra känslor gentemot någon annan, så kommer den som orsakat bitterheten, inte att leva länge. (56-38, 10.5.1972)

Man ska inte handskas med människor på ett otillfredsställande sätt. Återuppståndelsens arbete sker inte på ett obligatoriskt sätt. Det måste vara spännande. Ni måste stanna uppe hela natten utan att ens tänka att på det är natt. Ni upptäcker Himlens värde bara när ni når den punkt där ni kan säga, ”denna plats där jag nu är, är verkligen himlen.” Är det inte så? Även med träd, om de inte är fullständigt inympade så kan de inte växa fast. (75-177, 2.1.1975)

Jag försöker alltid välkomna de som kommer, även om det betyder att vi måste svälta. Om de har nått en viss andlig nivå, låt säga etthundra, så kommer vi att bli slagna och dömda om vi behandlar dem mindre än så. I dessa situationer borde ni behandla sådana människor två, tre, fyra, till och med tio gånger bättre än vad de är värda. Ni kommer aldrig att bli ruinerade genom att göra så. Gud kommer att bli djupt imponerad och säga, ”Denna medmänniska är bättre än Himlen!” (56-38, 10.5.1972)

En hund går in på gården även till finare hus för att göra sina behov där. Om sedan husägaren klagat, ”O, du smutsiga lilla hund! Varför kommer du in till vårt hus för att bajsa på vår gård?”. Då jagar han bort sina välsignelser. Han

borde i stället ha sagt, ”kom in och gör dina behov.” (60-158, 1.8.1972)

Jag säger inte att vi inte ska bråka och argumentera. Om båda parter skall kunna dra fördelar så måste vi kämpa. Men vi ska inte kämpa så att ena sidan går under. Vi kämpar för att utbilda och föra människor till vår sida och inte för att skapa fiender. (104-33, 25.3.1979)

Ni måste ge med ett föräldrahjärta. Ni ska inte ge centrerat på er själva eller era egna önskningar. Eftersom Sanne Far har gjort på detta sätt så måste ni också göra så. (11-268, 14.12.1961)

När ni uppträder kärleksfullt emot andra människor så ska ni inte vara snåla. Ni borde inte tänka på hur mycket ni har investerat. Utan att ni vill ge ännu mer... När ni därför har någonting gott att äta och gömmer er för att äta det ensam, så är ni en ledare som snart kommer att förlora er position. Om ni har något att äta borde ni inte äta det utan spara det. Ni borde önska att få ge det till någon även om ni inte själv kan äta det och tänka på era medlemmar eftersom ni inte kan äta det ensam. Det är den sortens människa som ni borde bli. Ni måste bli ledare som har odlat denna sorts föräldrahjärta. (70-166, 9.2.1974)

När ni ger någonting, hur bör ni ge det? Ni ska aldrig ge rester. Om ni ger rester från er egen måltid kommer människan att känna sig upprörd och spotta ut det. Om ni t.ex. ger en riskaka, och

ni tar lång tid på er att välja ut den och sedan väljer en annan så är det mer förödmjukande än om ni inte gav någonting alls. När ni ger något till andra och där finns fem kakor, ska ni aldrig tveka inför att ge bort hälften av dem. Då kommer människor att känna tacksamhet till er. Men om ni är tveksamma och småsinta så kommer människor att döma er även efter de själva står i skuld till er. Av den orsaken, när ni ger någonting borde ni göra så tillsammans med Gud och med ett föräldrahjärta. (60-170, 17.8.1972)

## 10.2 Sociala relationer

Idag visar inte människor tillräcklig uppmärksamhet till varandra. I horisontala relationer är det ovanligt med människor som visar respekt för varandra med utgångspunkt på den horisontella relationen. Oavsett kön eller ålder, har alla attityden av att vara irriterade på varandra. Om ni behandlar människor som något irriterande kommer ni aldrig att kunna gå den himmelska vägen. (25-29, 5.10.1969)

Jag anser att livet för religiösa människor borde vara ett där de blir förenade med Gud och står inför skapelsen och denna världen som representanter för Guds kärlek och expanderar och sammanbinder de horisontella relationerna till hela omgivningen med kärlekens standard som bas. Detta borde vara förenat och etablerat i era liv. För att kunna göra så, bör ni etablera relationer till andra människor med Guds hjärta. (82-275, 1.2.1976)

När människor möts är det som bollar som kolliderar med varandra på ett biljardbord, eller hur? Det här är mycket intressant. Våra möten med människor liknar detta. Ni får en känsla att när ni möter någon, dras ni till varandra som en och samma människa och sedan stöts ni bort igen. När ni sparkar en fotboll så känns det bra att bollen går fram och tillbaka och upp och ner i alla möjliga riktningar? Så är det också i de mänskliga relationerna. (91-81, 30.1.1977)

Frågan om hur stort värde vi har som människor, är helt beroende på nivån av den investering vi gör med alla våra fem sinnen i livet och kärleken. Därför kan vi inte hjälpa att fråga oss själva om vi har etablerat relationer och levt ett socialt liv med vitalitet och ett djupt kärleksfullt hjärta. Ni borde veta att om ni inte står i en sådan position, så är ni i ett tillstånd av att stanna upp eller gå bakåt. (32-19, 14.6.1970)

Gud behöver inte bara den koreanska republiken för Sin återupprättelse. Han behöver alla människor i hela världen. Av den orsaken är Gud djupt bekymrad över människorna. Tills nu har detta varit det viktigaste målet i Guds frälsningsarbete. Eftersom vi är en grupp människor som är samlade för att uppnå detta mål, måste vi stå i samma position som Gud och ha samma grad av omsorg mot alla människor. (25-291, 5.10.1969)

Ni ska inte vara giriga när ni relaterar till andra människor. (33-143, 11.8.1970)

För att kunna bli god, ska ni aldrig tänka att ni inte har något att göra med andra människors ondska. Ni borde lida för dem och be för dem genom hela natten och gråta för dem och leva fast beslutet att offra och göra bot för deras obetalda synder. En sådan människa kommer helt säkert att bli deras centralperson. (34-130, 30.8.1970)

En god människa måste veta hur man älskar barn, unga människor och de äldre. Om människor är i positionen av förvaltare i förhållande till naturen så kommer människor att älska våren, sommaren, hösten och vintern. (72-100, 26.5.1974)

Ni borde visa kärlek och respekt till de äldre mer än till de unga. Det är helt i sin ordning att bara möta unga människor, men ni borde speciellt ge kärlek och ha sympati för de äldre som inte kan arbeta längre, är svaga och behöver omsorg. Men jag kan inte se någon sådan trend i dagens samhälle. (25-289, 5.10.1969)

När ni älskar andra, borde ni inte bara älska de unga; ni borde älska de unga, de äldre och hela mänskligheten. När jag på dagens ungdom kan jag se att de undviker att vara tillsammans med äldre, men så borde det inte vara. De borde älska de äldre likaväl som de yngre. (25-289, 5.10.1969)

Vi borde älska människor. Vi måste älska människor och vår längtan efter dem borde vara starkare än någon

annans. Vi är samlade med Guds vilja i centrum snarare än den mänskliga viljan. Därför kommer vi helt säkert att fortsätta vara kärlekens frukt över hela världen.

När trädens grönska täcker bergen är det svårt att skilja ett pinjetråd från ett annat träd. Men det blir uppenbart när det blir höst och vinter. Om ni kan finna ett grönt träd på vintern, så ger det hopp inom er, när man ser ett bland de andra träden med endast stammar och grenar. Detta är symboliskt för att en ny relation håller på att etableras. (25-287, 5.10.1967)

Det första budordet lyder; ”Du ska älska din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och din ande. Det andra budet lyder; Du skall älska din nästa så som dig själv.” Det första budordet säger att

du ska älska din Gud och det andra säger att du ska älska din nästa som betyder hela mänskligheten. Ni ska älska hela mänskligheten; de är era bröder och er nästa. (136-139, 22.12.1985)

Arrogans är er fiende. Arrogans och envishet är Satans natur och karaktär. Istället för att vara arrogant och envis borde ni vara försynta och harmoniska. Ni borde bli en person som kan skapa harmoni och vänskap; en som kan harmonisera med alla. Allting börjar flöda utifrån detta. Någonting större kan inte komma ut om människor eller saker inte kan förenas. Detta är vad som händer när där inte finns någon harmoni. Svartsjuka och avund är andra egenskaper från Satan, men för oss är arrogans och envishet oförlåtliga. (37-132, 23.12.1970)

## KAPITEL FYRA

# Traditioner och daglig etikett för välsignade familjer

## Sektion 1 Daglig etikett för välsignade familjer

### 1.1 Inrättandet av korrekta familjeregler och vanor

Vi har levt och talat omdömeslöst, men från och med nu borde vi grunda regler i våra familjer. Föräldrar borde inte slå sina barn av ilska med en käpp eller uttala nedsättande ord till dem. Nu måste allting rättas till. Våra ord, attityder och sättet vi lever på borde ha samma inriktning, centrerat på Gud. (28-252, 22.1.1970)

Era familjer borde inte vara slavar under gamla vanor. Familjen är startpunkten för grundandet av de fyra positionernas grundval.

Här krävs det en förenad familj. Familjen borde rätta sig efter den ursprungliga standard som Gud önska- de. (21-76, 20.10.1968)

För att den förste sonens familj skall kunna växa, måste familjemedlemmarna acceptera och ständigt utöva de etablerade familjereglerna och den etikett som kommer från deras förfäder. Människor med attityden: ”De där reglerna har inget med mig att göra” kan inte bli

avkomma i en sådan familj. En sådan person kan inte bli arvtagare till en sådan familj även om han är född som den äldste sonen. (21-252, 24.11.1968)

Hur skall vi kunna bevara den rena släktlinjen som vi ärvt från Gud? Hur kan vi bevara den rena släktlinjen istället för den fallna släktlinjen?

Vi måste vårda den andra generationen. Det är mycket svårt att bli ren i denna fallna värld. De första förfäderna föll trots att de var i den obefläckade Edens lustgård. Trots deras lidanden så borde välsignade föräldrar som är födda i den fallna världen utforma en obefläckad omgivning för sina välsignade barn. Det är min önskan att så snabbt som möjligt förbereda en sådan omgivning åt den andra generationen. Oberoende av vilka uppoffringar det må innebära. Vi måste skynda oss. (God's Will - 550)

För att ni skall kunna bli befriade från den syndfulla världen skall ni inte tänka att ni är koreanska medborgare. I stället för att tänka att ni är koreaner borde ni ha föreställningen, ”Jag är en människa av Gud, en medborgare i himlen och en himmelsk person”. Ni borde leva era liv som om ni vässar en dolk för att hänsynslöst skära

ut den syndfulla natur som genomsyrar den fallna världens vanor och bruk, inkluderat dess språk, kläder, skor och kosmetik. Denna sorts hängivenhet i livet kan frigöra er från den syndfulla världen. Det finns inget sätt att underordna sig den syndfulla världen om vi inte uppnår seger över den profana världens historia, vanor och dåliga traditioner som våldför sig på omgivningen. Ni måste befrias från sådana dåliga yttre villkor om ni vill bli sanna människor som återupprättar en sann nation och kommer till Himmelriket. (97-327, 1.4.1978)

Er familj borde inte bli världsliga eller slavar under vanor. Ni skall inte tänka, ”Saker och ting blir bättre i framtiden även om det är fruktansvärt nu”.

Ni borde vara felfria i nuet; tillvaron just nu är problemet. När det förgångna och det nuvarande är fulländat kommer framtiden att bli fulländad. Genom att inte ha haft en enda fullkomlig dag i Edens lustgård, lider vi fortfarande av Syndafallets konsekvenser.

Det ideala tillståndet är när det förgångna, nutida, och framtida kan bli förenade till ett. Ni borde vara kapabla att offra det nuvarande. Guds önskan är att bygga den eviga språngbrådan på jorden. Detta är den historiska punkten av syntes. (21-77, 20.10.1968)

Orsaken till israeliternas undergång, efter att de hade gått in i Kanaans land, var att de införlivades i den dåvarande miljön och tog till sig dess vanor. De mötte sin undergång eftersom deras

mentala fokus baserade sig på ett liv av ätande och lyx. Israelerna gifte sig till och med, med de ursprungliga invånarna så länge som de var från rika familjer. De eftertraktade makt och var förtjusta i vetenskap.

De gick under eftersom de införlivade sig med den kananeiska kulturen och övergav sitt andliga liv som de utvalda, till hedningarna. (144-134, 12.4.1986)

Kroniska vanor är djupt sittande onda vanor. Efter att ni har gift er och fortsätter att leva ett liv av vanor från den fallna världen, medan ni fostrar era barn, kommer de vanorna att bli en del av era kroppar. Ni finner inte längre tid för bön eller ger speciella offergåvor i en sådan omgivning. Det finns ingen tid för bön när barnen har oljud för sig bredvid er. (30-125, 21.3.1970)

Från och med nu ska vi klippa av det som är nödvändigt att klippa av och dela vad som måste delas. Ni borde inte göra det som passar er själva bäst. *Unification Church* måste etablera himmelriket. Därför borde den återuppräta familjen hellre än individen. De som inte kan bli exemplariska inom sin familj kommer att bli utsatta av internationell kritik över hela himlen och jorden. (30-230, 23.3.1970)

Välsignelsen är dyrbar endast då ni uppfyllt ert ansvar. Män borde inte använda sina knytnävar och kvinnor borde inte förbanna. De borde inte svära på det fallna sättet. Det borde vara någonting annorlunda med er. Famil-

jen är som en mikrokyrka. Den borde bli himlens företrädare, en familj som Gud skulle vilja besöka. Åtminstone tre familjer borde leva tillsammans.

Det jag speciellt vill säga idag är först och främst att våra familjer borde vara de som alla människor kan komma till. Harmoni bland människor är det absolut viktigaste. För det andra borde himmelska familjer skapa solidaritet mellan varandra. Sist men inte minst borde ni vara fullständigt förenade med andra välsignade familjer i er välsignade trenighet. (15-270, 24.10.1965)

Vår fokus ligger inte på individen utan på familjerna. Hur som helst försöker vi inte lösa allting endast baserat på familjerna. I stället borde vi dra samman allt till familjen. Således är inte de ansträngningar som gjordes tidigare inte tillräckliga, medan man utvecklar sitt enskilda andliga liv. Till detta skall ni också lägga era egna beslut och lösningar för att utveckla er själva mycket mer än ni gjort tidigare. På ett ögonblick kan ett liv av utmanande ondska lätt lämna en utmattad och få en att dra sig tillbaka. När man har en familj borde man arbeta mycket hårdare än då man var ensamstående.

Familjen är i den centrala positionen. Vi kan inte undvika verkligheten. Ni borde etablera relationerna framåt och bakåt, vänster och höger, toppen och botten i era familjer. Det kommer inte att fungera att ha den tro som existerade i det förflutna. Den sortens ensidiga attityd i tron som ni hade förr kommer inte att fungera. (27-85, 26.11.1969)

Välsignade familjer borde etablera en familjetradition och skapa en uppförandekod för familjen. Ni borde också skapa en standard i hur att utbilda era barn och skapa uppföranderegler för familjen. Om föräldrarna inte har gjort detta, kommer de inte att kunna försvara sig när de gör misstag och deras barn kommer att pressa dem hårt i sina anklagelser. (21-87, 3.11.1968)

## 1.2 Familjelivet

Det måste finnas klara linjer för hur livet för individer och familjer borde levas. (24-29, 22.6.1969)

Det vaga sätt att leva på som ni tidigare har praktiserat måste förändras till en meningsfull livsstil. (18-178, 4.6.1967)

När vi i tysthet offrar allting för Guds skull kommer Han att beskydda oss. Gud kommer med säkerhet att vara vid vår sida. (88-231, 20.9.1976)

Er familj borde vara en familj av kärlek och ni bör bli offentlighetsinriktade män och hustrur, eller föräldrar, centrerade på Guds kärlek. Var inte en man och hustru eller förälder som eftersöker personliga fördelar och som lever endast för er egen räkning. (111-257, 22.2.1981)

När föräldrarna gör seriösa ansträngningar för att inte avvika från den himmelska vägen kommer inte heller barnen att vara olydiga emot er. (27-88, 26.11.1969)



Familjen måste återupprättas. Det finns ingen större handling än att vittna om detta. Man och hustru borde gå upp tidigt om morgnarna och med tårar i ögonen be medan de håller sina barns händer. Om de gör så kommer deras barn att längta efter föräldrarna när de har gått och sjunga för dem medan de väntar på deras återvändo. (21-88, 3.11.1968)

När ni var ensamma uppfylldes allting när ni bad. Om det däremot finns någon som kämpar mot er i familjen, skall ni försöka genomlida detta tills ni har nått den ursprungliga standarden. När ni är ensam är ni som en ensam vagn i ett tåg och familjen är som ett lokomotiv. Det är enkelt att återupprätta en individs misstag. Men om det görs misstag i en familj kan allt ruineras. (27-86, 26.11.1969)

Den familj där barnen kan säga, ”pappa vi älskar dig! Mamma vi älskar dig! Vi gillar verkligen när ni älskar varandra!”, blir en avkopplande plats för alla. (30-282, 4.4.1970)

I en familj måste det finnas ett fundament där sonen entusiastiskt kan svara när pappan ber sonen att komma. Emellertid även om ni har barn, vad har det för mening utan en nation? Det har inte någon betydelse att vara först eller i vilken som helst annan position som en familj om vi inte kan bygga en nation. (29-73, 24.2.1970)

Välsignade familjer är en manifestation för allas hopp. Om de misslyck-

as med att fullborda sina givna plikter kommer de att bli familjer av hopplöshet. (21-87, 3.11.1968)

## Sektion 2 Exemplariskt familjeliv i tro

### 2.1 Ett familjeliv i tro fostrar barnen

Fundera på det här. Hur många människor kommer innan söndagsgudstjänsten och hjälper till att förbereda den? Många kommer just när gudstjänsten strax skall börja och efter att de Heliga sångerna har sjungits. Hur kan vi kalla dessa människor anhängare av Guds vilja? Det spelar ingen roll vilka bra ursäkter de har. De lever tyvärr bara ett egenyttigt privatliv, absolut inte ett liv för helheten. Där kan vi inte hoppas på någonting eller vänta oss från dessa människor. Därför måste ni söka efter en frisk och ren förståelse av Guds vilja och gå framåt med en vilja att bli samvetsgranna i det offentliga livet och vara goda förebilder i privatlivet. (31-271, 4.6.1970)

Alla välsignade familjer, utan åtskillnad, borde komma innan gudstjänsten börjar och skapa en andaktsfull atmosfär, för alla de sorters människor som möter upp, så att också de kan få uppleva denna atmosfär. Om ni lägger ett hjärtats fundament för att stödja den som predikar innan han anländer för att ge sin predikan, kommer talaren att bli stimulerad av den välkommande atmosfären som han kan avläsa i medlemmarnas ansikten. Det är anta-

let sådana medlemmar som bestämmer hur kyrkan utvecklas. (31-271, 4.6.1970)

Ni borde fira offentliga högtider och händelser i vår kyrka som en del i era liv och mobilisera er själva. Familjer som inte gör det misslyckas som välsignade familjer. (31-276, 4.6.1970)

Välsignade familjer måste utbilda sina barn, i hur man ger offergåvor på sabbatsdagen till Gud, genom att visa dem ett exemplariskt liv av hängivet offrande, från tidiga morgonen för att förbereda för gudstjänsten. Men i verkligheten gör de vad de själva vill göra. De ber inte eller offrar hängivet eller studerar Principerna eller ens försöker vittna i sitt trosliv. Om söndagens gudstjänst börjar klockan 10.30 borde de åka till kyrkan klockan 9.30 eller klockan 10. I stället för att göra det är det en del som åker hemifrån sent och rusar in till sina platser mitt i gudstjänsten. Sådana familjer kommer att bli anklagade. Som föräldrar, vad som än händer och hur mycket de än fostrar sina barn, kommer de inte att influeras av undervisningen. (32-269, 4.6.1970)

Föräldrarna måste vara förebilder i sitt liv i tro. I familjen borde de visa sina barn hur föräldrar brinner för att utöva alla aspekter av troslivet som inkluderar böneliv och familjeandakter. De borde hjälpa barnen att uppmärksamma hur viktig tiden för Löftet är. De borde inte bara hålla en andakt med Löftet en speciell tid men som föräldrar borde de också undervisa barnen om Guds vilja. (31-269, 4.6.1970)

Välsignade familjer borde vara exemplariska förebilder i sina liv för att kunna vara nära Himlen. De borde ge donationer, göra Löftet och vittna. (35-312, 30.10.1970)

Söndagen är en dag att dela med sig till de andra medlemmarna vad ni har planerat och sparat under veckan, som kan ge dem glädje. På söndagen kan ni äta speciellt förberedd mat tillsammans och alla borde visa uppskattning för sin äkta hälft. (21-88, 3.11.1968)

Ni kan inte förvänta er att era barn kommer att växa upp bra om ni inte ens håller morgonlöftet eller andaktsstunder och går till söndagsgudstjänsten. Därför borde ni etablera de fyra positionernas grundval centrerad på Sanna Föräldrar. För att kunna fostra sina efterkommande väl måste föräldrarna leva korrekt. (21-87, 3.11.1968)

Välsignade familjer borde alltid vara exempel på hur man deltar i söndagsgudstjänsterna och officiella möten i kyrkan. (21-87, 3.11.1968)

Varthelst familjen går på besök borde medlemmarna först gå till den Heliga platsen, d.v.s. till *Holy Ground* eller till kyrkan. Om de inte kan det borde de åtminstone lägga en betingelse för att ha gjort så.

Var och en av er är individer, men ändå borde ni tänka på att ni är mer än det. Ni borde var och en stå i positionen som den första förfadern. (17-86, 26.11.1966)

Alla familjer skall göra i ordning en liten vit kudde, förbereda en plats som är ren och fin där man kan sitta på den kudden och offra en djup och innerligt hängiven bön till Gud. (17-87, 26.11.1966)

Närhelst ni är vaken, sover, äter eller vilar, vadhelst ni ser eller gör skall alla aktiviteter vara centrerade på Guds vilja. (73-61, 29.7.1974)

Ni ska offra all er hängivenhet när ni vittnar till era föräldrar. Det finns ingen större glädje än att ta emot himlens välsignelser med dem, i Guds närvaro, och skapa en beskyddande sfär som en Välsignad Familj. (16-329, 31.7.1966)

## 2.2 Ett Liv i bön

Ni måste be. När ni bestämmer den tid ni ska be, borde ni be i den tidiga morgontimmen, på morgonen, vid lunch, på kvällen och sedan också vid elva eller tolv på natten. När ni lever ett sådant böneliv under många år, borde ni veta vilka tidpunkter som är bäst för er att be. När ni känner till detta bör ni hängivet offra er bön till Gud vid de tidpunkter som är rätt för er.

Om det är möjligt skall ni be tillsammans med någon annan som har en hög andlig standard. På det sättet kan ni ta emot nåd genom den personen. Om er man har en högre standard i sitt böneliv än du och om han lever ett exemplariskt liv i tro kan också du ta emot den kärleken och standarden tack vare honom. Efter att ha tagit emot kärleken på det sättet kommer du att betrakta din man

som den vackraste mannen i världen. Och omvänt om mannen tar emot kärlek genom sin fru kommer han att kunna betrakta sin fru som den vackraste i världen för honom.

Hon kommer att framstå som den vackraste kvinnan i världen.

Så här borde äkta makar ha det. Det betyder att när ni är vakna måste ni se på varandra och viska till varandra under natten. Det är inget som kommer att rasera ert förhållande utan i stället ge välgång. (31-288, 4.6.1970)

Hur många timmar om dagen tillbringar ni med att äta varje dag? Är det nästan en och en halv timme? Ni spenderar alltså ungefär en och en halv timme varje dag med att äta. För andligt arbete måste ni investera mer än den tid ni äter. Jag har kommit underfund med detta faktum under mina åtskilliga år av liv i tro. (70-171, 9.2.1974)

Böner blir alltid besvarade. Genom bönen tar vi emot energi och visas framtida mål av hur problemen kan lösas upp. Ni kommer att undervisas: ”i den situationen, gör så här, och i det slags arbetet, gör så där”. Ni kan uppnå stora saker genom att känna till bönens kraft. Endast genom bönen kan ni bana väg på detta sätt. Ni måste förstå att bön är viktigare än att äta era måltider. (104-111, 15.4.1979)

Allteftersom vi förstår mer och mer att den andliga väg vi måste följa kräver ett genombrott, kommer vi att känna på ett eller annat sätt att detta är omöj-

ligt, med enbart vår egen styrka. Därför måste vi förstå att en människa i tro måste be. (71-275, 5.5.1974)

Be. Bönen är ditt hjärtas förråd. Om ni inte har tid borde ni åtminstone be medan ni gör ert arbete. (27-89, 26.11.1969)

Ni borde be medan ni klarar av tvätten eller går gatan fram. Ni borde ständigt fylla upp ert lager av böner. Det borde aldrig stå tomt. (27-87, 26.11.1969)

Utan att leva ett liv i ständig bön kan ni inte gå Guds viljas väg. Tänk inte på pengar i ert dagliga liv, ni borde alltid tänka på Guds vilja först. (27-88, 26.11.1969)

Har ni blivit Guds barn som kan ta emot Hans stöd? Om ni önskar att förbättra detta borde ni alltid vara med Honom och bli en person som tillåter Gud att vara hos er. En liten valp som lämnar sin moders famn och går ut på egen hand kan inte åtnjuta sin moders beskydd. (100-104, 8.10.1978)

### 2.3 Välsignade familjer är de äldre i släkten

Precis som jag instruerade de 430 välsignade paren 1968, borde ni också bli en messias för er släkt. Ni måste uppfylla denna mission. De 36 paren från Kimsläkten borde t.ex. bli organiserade centrerade på medlemmar från Kimfamiljerna som redan har tagit emot Välsignelsen precis som de 36 paren som är organiserade i kyrkan omkring mig. Om det är för svårt att etablera 36 par

borde ni åtminstone bli förfäder till 12 par. Sedan borde ni bli förfäder eller släktfamiljer och organisera er släkt i 12 olika grenar. När ni har klarat det kommer hela er släkt att vilja vara inkluderad i dessa tolv släktgrenar från er direkta blodslinje. (31-276, 4.6.1970)

Välsignade familjer idag är mycket viktiga eftersom de är den nya traditionens förfäder. Ni borde bli som en mesiansk familj för er släkt och etablera en tradition. (21-87, 3.11.1968)

Från och med nu skall släktena framträda centrerade på den Välsignade Familjen. Därför borde ni uppfylla er mission som en släkthemias. Kyrkan kommer från och med nu att vara centrerad på de äldre i släkten. Alla Välsignade familjer är de äldsta i sin släkt. (23-62, 11.5.1969)

Eftersom grunden för en ny familj och släkt har blivit etablerad har ni gått in i det mest historiska, underbara sfär av andlig kärlek, i vilken ni kan återuppätta er släkt. Så nu har tiden kommit för er att vittna till era föräldrar, bröder, och systrar. Historiens syfte med återuppättelsen är att återuppätta familjen. Hur mycket fortare skulle de inte gå att återuppätta sin egen familj än några andra familjer! Det måste kännas som en dröm för er att få höra mig säga att ni, under min livstid, ska vittna till era föräldrar och till era syskon. (67-253, 1.7.1973)

Ni kan nu skapa en grundval för er släkt under er livstid. Hur underbart är

inte detta! Ni borde vara tacksamma för att känna till det. Ändå, om ni inte kan uppfylla det ansvaret kommer era familjer ändå att hållas ansvariga för det. I detta avseende, naturligtvis, så är ansvaret för familjen väldigt viktigt, men nu borde familjerna ta på sig missionen som släktens messias. (31-280, 4.6.1970)

Så snart ni fastnar där kommer helvetets plats inte vara möjlig att fly ifrån. Ändå känner ni inte desperation över att era föräldrar och släktingar kanske hamnar i helvetet. Ni tänker bara slött, ”Låt det vara som det är”. Men kan ni tänka er att era älskade föräldrar verkligen skulle komma till helvetet! Om de skulle åka in i fängelse här i den fysiska världen skulle ni göra allt som krävs för få dem fria. Det är bara mänsklig kärlek. Som söner och döttrar sammanlänkade med den himmelska kärleken, vad skall ni göra för era föräldrar, släktingar, bröder och systrar som måste åka i fängelse för all evighet? (34-266, 13.9.1970)

I Välsignade familjer står mannen som en fysisk representant för Jesus och kvinnan står som den fysiska representanten för den Heliga Ande. Därför borde de Välsignade familjerna arbeta vidare för att rädda det koreanska folket utan dröjsmål, på samma sätt som Jesus och den Heliga Anden gjorde för Israel. Dessa välsignade familjer kan börja sin mission som släktens messias. (21-284, 1.12.1968)

Ni har ansvaret att nå landet Israel med era familjer. Precis som de tolv

stammarna av Israel skulle gå sitt anvisade område i landet, så är ni på väg emot att ta era familjer som kan representera era släkter och finna landet som är ert arv för er släkt. (35-302, 30.10.1970)

Varför skickade jag ut er som er släkts messias? Tidigare skickades Jesus till denna världen den vertikala vägen från den andliga världen. Idag är Sanne Far i Guds position, som en representant för Himlen, och skickar tusentals messianska familjer, som kan representera sina släkter, ut till världen. Nu kan vi inte gå under. Jag proklamerade begreppet *släktmessias* klockan 2.30 på eftermiddagen den 3:e januari 1989. (185-238, 8.1.1989)

Ni måste känna till att släktens messias är den förtrupp som guidar sin släkt till dess historiska hemstad under sin livstid. Ni är förtruppen precis som Moses var, under uttåget ur Egypten. Det är ingen blind hängivenhet. Moses kände inte till vissa saker men jag vet allting i en logisk och detaljerad bild. Ni måste återvända till er hemstad men kan inte återvända utan att ha funnit er Kain. (102-264, 14.1.1979)

Varför måste ni uppfylla ansvaret av att vara släktmessias? Den första orsaken till det är att ni måste rädda era föräldrar. Era föräldrar står i positionen som den förste Adam och ni själva står i positionen som den andre Adam. Ni måste fullgöra Adams mission genom återupprättelse och återskapa era föräldrar. Den andra orsaken är att ni behöver en

hemstad. Genom att uppfylla ansvaret som messias för er släkt, kommer ni att kunna ha er egen hemstad. Den yttersta orsaken är också att uppfylla er del av ansvaret som en släktmessias, är fullkommandet av Adams familj. I klartext måste ni utbilda er släkt. (244-211, 7.2.1993)

För att en individ skall kunna etablera sig och slå sig ned på en plats behöver han en familj. *Unification Church* har kämpat för att etablera familjer. På samma sätt kan inte en familj rota sig utan en släkt. Er släkt tjänar som ett staket som skyddar era familjer från stormens vindar och andra faror. Utan att skapa ett sådant område som kan tjäna sitt syfte, kan ni inte existera i en harmonisk familj.

För att kunna göra allt detta måste ni bli en släktens äldste inför era släktingar. Om ni blir en släktens äldste, även om det blir krig och släktingar kommer från olika byar för att gå ut till frontlinjen och slåss, kan släktens äldste bara ge ett kommando. Sedan kan han vila! Jag säger er att ni skall uppfylla rollen som släktmessias. Sedan kan ni gå vidare och uppfylla rollen som nationens messias. I framtiden blir det så att om ni går ut i världen och vittnar så uppfyller ni rollen som en nationell messias. (56-311, 18.5.1972)

Om ni har namnet Kim borde ni uppfylla missionen som en messias för Kimsläkten. Ni borde tänka ”Jag är en messias” som representerar Kimsläkten om ni är en Kim eller representerar Parksläkten och känner ansvar för att bygga den himmelska nationen representerande

den släkten. Ni måste tänka att ni är en frälsare som återupprättar Kimsläkten. För att kunna göra det måste ni uppfylla ansvaret av att vara överstepräst för hela Kimsläkten. (155-265, 31.10.1965)

Vad är då det yttersta målet? Vilka är metoderna för att hitta en lösning? Vad måste vi göra för att uppnå fördelar genom att bryta ner alla gamla murar och göra det möjligt att lösa mänskliga problem? Vi måste bli vår släkts messias. När detta är fullgjort kommer det inte att finnas något kvar som kan vara en betingelse för individer, familjer, släkter, nationer eller andra människor i världen att anklaga Sanna Föräldrar. (89-110, 19.3.1989)

## Sektion 3 Att leva ett liv med sann kärlek

### 3.1 Att leva för andras skull

Vilket slags varelse är denne Gud som skapade detta universum och dess lagar? Han är den som står i den representativa positionen av att ha levt för andras skull mer än någon annan. Detta är Gud. För att därför kunna möta Honom måste ni leva för andra. Även om Han är den store kunskapens Konung, ber Han er inte att ni skall komma till Honom med kunskaper. Gud är också den störste konungen av makt och ändå frågar Han inte efter att ni kommer med makt. Han är också mästaren och den store Konungen av auktoritet, pengar och materiella ting, men Hans önskan är inte att människor samlar på sig av dessa. Om

ni lever för andra kommer dessa saker till er. (133-16, 1.7.1984)

Med hänsyn till skapelseprocessen att ge och återigen ge för andras skull är detsamma som för Gud att förbruka Sig själv i skapelseprocessen. Att investera sig själv är en handling av att skapa sitt andra jag; det är detsamma som att Gud investerar Sig själv för skapelsen. Återskapelsen följer återupprättelsens väg genom gottgörelse; gottgörelsen sker genom återskapelse. Därför kan återskapelse bara ske när ni investerar er själva. Av denna orsak är det logiskt att säga att offer är oundvikligt. (82-240, 31.1.1976)

Gud är ingen diktator. Gud har också investerat för mänsklighetens skull. Gud existerar för mänsklighetens skull. Av denna orsak har så många försökt att följa Honom under tusen genom tusentals år. Ända sedan universum och alla existerande varelser kom under den himmelska lagen av att leva för andra, så måste mänskligheten, för att den skall kunna upprätthålla sin existentiella position, leva för andra. Att leva för andra går bortom Öst eller Väst och bortom det förgångna och det som existerar nu. (187-89, 6.1.1989)

Vi måste vara helt på det klara med att bara leva för sin egen skull, drar till sig det onda, men att leva för helheten skapar utveckling. När ni lever för helhetens skull kommer alla dörrar öppnas för er. Dörrarna för individen, för familjen, för släkten, för ett folk, för världen kommer att stå vidöppna. Allting kommer att öppna sig och välkomna er.

Att leva för andras skull är en universell sanning som ni behöver för att kunna etablera det sanna sättet att leva. Det är en princip som kan appliceras överallt och är oföränderlig i all evighet. Eftersom det överskrider det förgångna, nutiden och framtiden, borde man alltid leva för andras skull. Om Gud framträder inför Jesus, Mohammed eller helgon som Konfucius och Buddha och frågar vad de tänker om denna sanning, kommer de då att svara att detta är sant eller falskt? Det är en universell princip och lag för mänskligheten att leva sina liv denna sanna vägen. (133-16, 1.7.1984)

Vilka uppnådda mål kan vi lämna efter oss till historien, som vår tradition?

Bara dessa uppnådda mål som uppnåtts genom ett altruistiskt liv i en uppoffrande anda, har överlevt i dagens värld. Sådana människor har blivit ihågkomna som helgon, historiska personer och patrioter. Endast med en sådan anda av uppoffrande kan vår tradition ärvas. Därför borde ni veta att endast genom att leva ett liv av uppoffringar, kan ni lämna efter er ett värdigt arv. (82-239, 31.1.1976)

Guds kärlek omfattar inte bara kärleken till tingen, skapelsen eller mänskligheten utan alla människor som tidigare levit, i nutiden och i framtiden. Därför arbetar Gud för att befria även den andliga världens människor som har hamnat i helvetet. Mänskligheten måste gå sanningens, livets och kärlekens väg. Det spelar ingen roll hur stora ni än är, om ni inte har ett fundament av att leva



för andra kommer ingenting att följa er. Den som å andra sida lever för andras skull kommer naturligtvis att bli ett subjekt. Han kommer att bli en människa med ett sant liv. (133-30, 1.7.1984)

Orsaken att Sanna Föräldrars idéer komma att träda fram under det tjugoförsta århundradet som en ledande riktning är att de står emot ”modellen att leva för sig själv” och proklamerar istället filosofin ”att leva för andra” som jag har upptäckt. Från en logisk synvinkel är det oundvikligt att världen kommer att gå i den senare riktningen. Därför är det enda hoppet *Unification Church*. Tiotusentals år efter det tjugoförsta århundradet kommer världen att följa den ideala vägen, att leva för andra hellre än att leva för sig själv. Människor kommer inte att följa eller ens tycka om tankesättet: att tänka eller leva för sin egen skull. (169-88, 25.10.1987)

Hur är förening möjligt? Hur kommer jag att skapa enighet? Genom fysisk aggression? Genom styrka? Med pengar, makt eller med kunskap? Allting måste lösas från det ideala sättet att leva för andra baserat på kärlek. Slutsatsen är enkel eller hur? Genom att leva för andra centrerad på sann kärlek kommer den sataniska världen att omskapas som en himmelsk värld. Det är en logisk slutsats. (182-134, 16.10.1988)

### 3.2 Människor som lever för andra blir ett centrum

Säger ni *Unificationists* att ni vill äta och leva väl, eller att ni vill leva i svå-

righeter? Ska vi leva väl eller i svårigheter? Men för vem? För Reverend Moon i *Unification Church*? Vi skall leva för Gud. Det är endast genom denna väg som vi kan smälta Guds hjärta. (42-52, 19.2.1971)

Det sätt vi kan vinna över någon är inte genom konflikt utan genom att bry sig om den personen först, utifrån en föräldrposition. Genom att göra så kommer ni att lyckas. Om ni bryr er om honom under tre år kommer han med all sannolikhet att lyssna till er. Det är så här det mänskliga sinnet fungerar. Han kommer att öppna alla sina dörrar till sitt hem inkluderande sitt sovrum och välkomna er med orden: ”du kan komma till mitt hus när som helst”. Ni måste förstå att ett sådant osjälviskt agerande är i enlighet med den ursprungliga universums principer och kommer att röra den ursprungliga människans sinne. (103-139, 18.2.1979)

Vilken sorts position upprätthåller Gud och föräldrarna? Det är den position i vilken ni tar hand om andra först. Gud tänker alltid på er först innan ni själva gör det. Föräldrarna tänker på er innan ni själva gör det. Det är därför de är större och står i subjektets position. När två av er lever tillsammans måste ni ha en attityd, ”Jag borde göra allt det som det är meningen att han skall göra”. Det är den sortens mänskliga karaktär som Gud har. Den personen är centrum. Den person som lever för andras skull blir helt säkert ett centrum. (103-139, 18.2.1979)

Om min partner älskade mig och levde för min skull och bekymrade sig själv över små saker, så skulle jag vilja ge tillbaka mer än det. Detta skulle ständigt expandera. Med den sortens expansion och efter att en viss tid förflutit – exempelvis om det fortsätter så för resten av era liv – så kommer detta uppoffrande sätt att leva, sträcka sig långt bortom nationen och världen, Himmelriket och den eviga andliga världen. (119-326, 26.9.1982)

Varför tycker alltid människor om saker på en högre nivå? Det är eftersom de kan kopplas samman med olika saker på en högre nivå. Varför tycker man inte om lägre platser? Det är för att människor ofta blir begränsade på lägre platser, långt ifrån större och vidare relationer. Den mest värdefulla människan, av mänskliga varelser, är den som försöker att kopplas samman med de högre idealen, perspektiven och frågorna. Utifrån detta kan vi förstå att en sådan person är en värdefull person. (129-308, 1.12.1983)

Ni måste bli mera altruistiska. Vad betyder det? Den som är mest altruistisk kommer att bli ledaren. Utav tio personer så är den som kommer att bli centrum, den som lever och älskar mest för andras skull. Alla dessa människor kommer att söka sig upp till honom eller henne. För det mesta tror människor att det inte är så bra att leva för andra. Ändå är det den verkliga vägen till att nå till centrum, att uppnå äganderätt och kunna ta emot allting. Detta är en universell princip. Av den anledningen borde

ni förstå konceptet att leva för andras skull. Det är inte någonting dåligt som ger förluster. Det finns ingen bättre affär än denna. (132-276, 20.6.1984)

## Sektion 4 Föräldrar måste etablera kärlekens lag

### 4.1 Föräldrar är närmare än vänner

Föräldrarna finns till för sina barn. Om föräldrarna lever för sin egen skull, skulle ordet förälder mista sin betydelse. Från och med nu borde moraliska principer utformas centrerat på Principerna i *Unification Church*. Hur bör föräldrar leva? Föräldrar, som ger sina barn liv, borde leva för dessa barns skull. Det är den första paragrafen för de moraliska principerna. Det behövs ingen förklaring till det. Att leva för sitt barns skull är inte någonting olyckligt utan någonting lyckligt och glädjefyllt. (62-214, 25.9.1972)

Inga föräldrar lär sina barn att göra fel saker. Men ändå är det möjligt för en lärare att undervisa sina elever att göra fel. Om läraren är i en fiendeposition kanske han lär ut saker som förstör. Det finns två sorters lärare och två sorters bröder. Men där finns bara en sorts förälder. Även onda föräldrar lär sina barn att göra goda saker. (28-85, 4.1.1970)

Vem tillhör ni? Ni hör både till era föräldrar och till ert barn. Vem hör då föräldrarna till? De tillhör gemensamt både barnet och Gud. Därför tillhör ni först Gud och därefter hör ni till ert barn. Efter det tillhör ni er själv. När ni

når till det steget kommer ni att bli fullkomnade.

Det är därför de moraliska principerna att visa respekt för sina föräldrar kvarstår i människans liv. Uttryckssättet att ”visa respekt för sina föräldrar och älska sina barn” är taget från dessa principer. En människa utan föräldrar är föräldralös. Endast när ni har erfarenhet av att ta emot föräldrakärlek och kärlek från era barn kan ni skilja på er position i fyra horisontella riktningar och upp och ner. (18-209, 8.6.1967)

Era barn borde kunna säga, ”våra föräldrar är de bästa i världen”. Människor från hela världen kommer att besöka Korea i sökandet efter exemplariska familjer. Ni borde då ha någonting att visa upp och säga till dem då. (21-87, 3.11.1968)

En pappa borde vara den bästa vännen av alla vänner. När en pappa kommer borde hans son hoppa upp i hans famn för att få vara med honom, även om han överger sina vänner. En far borde också vara en bättre lärare än en lärare. Tänk er att en far borde betraktas som bättre än en president, den bästa och den andra bästa endast efter Gud. Barnen borde tänka på sin far som sin bästa vän och lärare som de aldrig skulle vilja byta ut mot andra vänner och eller lärare. Söner borde kunna säga att jag överger hellre min älskade hustru än att jag överger min far. (57-282, 4.6.1972)

Jag känner alltid en stor ömhet över att se ett barns sovande ansikte när jag

kommer hem. Det är inte lätt att vara en god förälder. Genom detta planteras automatiskt en tanke i barnets sinne. ”Jag kommer också att älska mina söner och mina döttrar som min far älskar mig.” De borde kunna förstå att deras pappa är den bästa i hela världen. (97-310, 26.3.1978)

Alla vill ha en fin son. De kanske frågar hur de skulle fostra ett barn att bli riktigt bra. Föräldrar måste fortsätta genom hela livet att utbilda sina barn. De måste vara mycket hängivna. När föräldrarna lämnar över sitt hushåll till barnen som de har uppfostrat med absolut hängivenhet eller ser sina barn som sina representanter, så har de en gemensam önskan att få sina barn att tänka och agera likadant och följa deras väg. (24-257, 24.8.1969)

Föräldrarna lider av oro för sina barn så mycket att de kunde smälta ner sina ben och ändå inte känna någon smärta. Varför? Eftersom de älskar sina barn så mycket. Håller de reda på hur mycket det kostar efter att ha gett bort sitt kött och blod? De gör inte det. I stället känner de sig frustrerade att inte kunna ge sina barn allting. (39-334, 16.1.1971)

Föräldrarnas kärlek till sina barn kommer inte bara från deras dagliga liv och relationer med varandra. Det är en kärlek som kommer från deras allra innersta, från märg och ben. Föräldrar har ett kärleksfullt sinne för sina barn som aldrig kan glömmas eller skäras av. Därför älskar föräldrar sina barn så

länge de själva lever. När föräldrarna erfar att deras liv är sammanlänkat med sina barn, kommer en naturlig känsla av kärlek till barnen att utvecklas. Föräldrar kan inte hjälpa att de älskar sina barn och inte bara för att de medvetet vill älska dem eftersom de är deras egna, utan eftersom livskraften länkar dem till sina barn djupare än den sortens medvetenhet.

Vi känner detta som en absolut verklighet i vårt dagliga liv som familjer. (32-15, 14.6.1970)

Mannen i familjen, borde alltid ta ansvar för alla konflikter som uppstår där. Han måste inneha den centrala auktoritetspositionen i familjen. (21-87, 3.11.1968)

## 4.2 Traditionerna förs vidare genom föräldrarna

Jag är inte oroad över att lämna efter mig namnet *Unification Church*, men hur jag ska kunna lämna efter mig människor som har ärvt Sanna Föräldrars tradition. Därför har jag ständigt fortsatt att utbilda dem om det viktiga med tradition. (35-115, 4.10.1970)

Om man ser framåt, vad betyder det att leva gott i framtiden? Att leva gott spelar ingen roll. Vi måste ta ansvar för att utbilda våra efterföljare. Vi måste lämna goda exempel för dem. Tills nu har vi alla, inkluderat mig själv, varit tvungna att gå en miserabel väg. Som flyktingar som inte ens har haft någon plats där vi har kunnat stanna upp när

vi gick genom vildmarkens ogenomträngliga väg. Men från och med denna dag måste vi börja bosätta oss och för att kunna göra det, måste vi först vara segerrika. Om vi inte är segerrika så som israeliterna var när de drev ut de sju stammarna ur Kanaans land så kan vi inte bosätta oss. Vi borde uppnå seger i denna hårda kamp genom att fokusera på denna nation. (77-251, 13.4.1975)

Ni borde utbilda era barn genom att undervisa dem att bli som sina föräldrar. Det finns ingen skam i att ni inte åt tillräckligt och i att ni bar dåliga kläder medan ni vittnade. Det kommer i sig att bli ett utbildningsmaterial för era efterkommande som inte kan utbytas ens mot miljontals dollar. (83-259, 8.2.1976)

Lidande är underbart, därför borde ni skapa en tradition som kommer att göra alla era efterföljare stolta under många generationer framåt. (14-92, 12.6.1964)

Det stora problemet är hur de tre generationerna, från våra Välsignade Familjers barn, kan leva med mig. Om tre generationer tillsammans förtjänar meriter kan de bli meriterade subjekt i den andliga världen. Har ni någonsin tänkt på detta? Ni borde omfamna era barn och allvarligt hänge er själva åt att fostra era barn med detta i tankarna. (51-269, 28.11.1971)

Ni bör lämna efter er en tradition av goda och respektabla barn. Ni bör lämna efter er starka, modiga och värdiga efterkommande. Om ni kan göra det kommer

er nation inte att gå under, även om det vore dess öde. Nya välgörare kommer att framträda i svåra tider och en ny segers fana kommer att vikas ut när den goda traditionen upprätthålls. Den ska finnas kvar och föra med sig glädje inte bara för koreanerna utan för hela mänskligheten. Om vi inte kan göra det, kommer det inte att finnas något offer att visa upp inför himlen. (99-329, 1.10.1978)

Fram till den punkten då de skall dö, bör föräldrarna underordna sig himlens tradition. För vilket syfte existerar familjen? Även om den existerar för sina barn först och främst, så borde familjen tjäna Gud och nationen. I slutändan så är det den väg som era barn kan dra nytta av. Endast då kan era barn uppnå Guds lycka och världens och nationens lycka. Följaktligen kommer era dyrbara barn födda efter er välsignelse att genomgå lidande och ni borde inte inordna er efter dem utan istället efter Guds, världens och nationens lycka. (21-87, 3.11.1968)

Ni borde bli en familj som lever för världen och evigheten och inte bara för er egen generations skull. Er familj måste bredda kärlekens grund, samla mänsklighetens hjärtan, tända ett ljus och bränna rökelse för att uppväcka Guds hjälp och bli en familj som kan leva i harmoni med himlen och jorden och mänskligheten. Om ni blir en sådan familj, så kommer Gud att beskydda er från problem och olyckor. Gud kommer att behålla er familj som huvudsådden. (100-306, 22.10.1978)

## Sektion 5 Ett passande uppförande mellan äkta makar

### 5.1 Äkta makar tillhör varandra för livet

När ni har gift er, kan ni inte göra precis som ni själva vill. När ni en gång har ingått äktenskap och har familj, måste ni följa familjens förutbestämda väg, till och med till priset av ert liv. (120-225, 17.10.1982)

Från kärlekens allra första ögonblick blir ni ett, inte längre två. Så snart ni blir ett par kan ni inte uppföra er som en individ utan ni bör gemensamt ta ansvar för allting. (253-211, 23.1.1994)

Om ni skulle förstöra er själva, så är det en sak. Men en familj borde inte kunna förstöras. Hustrun är den som behövs mest i hela världen för sin make och maken är den som behövs mest i världen för sin hustru. Ni borde bli varandras promenadkäpp, vän och ge råd till varandra. (27-87, 26.11.1969)

En hustru borde inte tycka, att hon uppfyller sitt ansvar bara genom att laga en måltid, när hennes man kommer hem från sitt arbete. Det allra viktigaste är, att hon sitter ner vid middagen och delar förtroliga ord och tankar om kärlek. Om hon tröstar sin make efter en dags hårt arbete, med den kärleken och den rösten som hon hade vid deras första möte, kommer hans trötthet bara att rinna av honom och deras kärlek kommer att djupna. (Tongil Segye - februari 1982)

Det idealiska är att en kvinnas röst låter mjukare och mer ömsint än den vanliga mansrösten. Hennes röst borde vara som en kärleksviskning. (Sabo, 39-5)

Även om jag är nästan 70 år nu, så förbereder Mor all min utrustning med hela sitt hjärta, när jag vill åka ut på havet. Hon förbereder till och med all proviant som behövs i fall jag måste stanna över natten och hon ber för mig att jag skall kunna lyckas med fisket och hela resan ut mot havet. Vilken underbar och vacker hustru hon är! (Tongil Segye - november 1986)

När en make går till sängs, direkt efter dagens hårda arbete, och snarkar ljudligt, utan att ha ätit någon middag eller ens sagt ett ord, borde hans snarkningar dämpas av hans hustrus snyftningar som kommer djupt inifrån hennes bröst. Min önskan är, att kunna se den sorters familj. Om jag kan finna en sådan familj, kommer mina lidanden att vara helt onödiga. De sextusen åren av Guds uppoffringar kommer att ta slut. Ni borde vara medvetna om det. (35-192, 13.10.1970)

När maken reser till sin avtalade uppgift i ett bestämt område, borde hans hustru inte ha lust att säga: "Vi ses senare. Jag är så trött. Jag måste gå och lägga mig och sova nu." Ända tills hennes make kommer tillbaka från sin rundresa, borde hennes hjärta göra samma ansträngningar som han gör. Barnen borde också vänta med uppriktiga hjär-

tan tills deras föräldrar kommer tillbaka. (30-82, 17.3.1970)

Hustrun borde stödja sin man och göra honom framgångsrik. Hon borde vara hans största supporter. (21-79, 20.10.1968)

Om en make säger åt sin hustru att inte lägga sig i hans affärer borde hon inte ingripa då? En hustru kan stå i en likvärdig position som sin man. Om hennes man inte är närvarande, borde hustrun kunna ta hans plats. (31-210, 31.5.1970)

Ni trodde kanske att det skulle bli fantastiskt, så fort ni hade fått en man. Men, där finns svåra stunder också. Ni skall inte förvänta er, att allt bara skulle vara bra. Kan du bada i solen 24 timmar om dygnet? Ni behöver natten också. Är det inte en regel att det högre följs av det lägre? (30-143, 21.3.1970)

En hustru borde inte vara ledsen för att hon har ett fattigt hushåll, eller för att hon inte har några fina kläder. Det är inte så, att er man inte känner ert hjärta. Djup kärlek och ovärderliga rikedomar, mer värda än diamanter är gömda i hans hjärta, som har medlidande med henne och visar förståelse. (141-26, 16.2.1986)

Jag vill råda alla hustrur att väcka sina män när de sover genom att tillrättavisa dem med orden: "Hur kan du sova så mycket?" (12-89, 11.11.1962)

En liten dos av tröst och välbefinnande kommer omedelbart att skingra en kvinnas vrede. (203-155, 24.6.1990)

Äkta makar borde inte ge sig in i småaktiga motsättningar, där de börjar anklaga varandra för att inte älska tillräckligt mycket eller för att inte ge tillräckligt mycket uppmärksamhet mot varandra. Även när ni grälar bör ni göra det för Guds viljas skull. (21-87, 3.11.1968)

På er hustrus födelsedag borde ni bjuda in kvinnor i grannskapet och dansa och sjunga och visa hur mycket ni älskar er hustru. (127-95, 5.5.1983)

Ni kan säga, bara genom att lyssna till er hustru, eller andra i er familj, om de har haft en bra eller dålig dag. Så snart er hustru kommer in, kan ni fråga henne: "Varför är du så upprörd?" Då vet hon inte vad hon skall säga, eftersom hennes man redan vet allting utan att ens ha sett henne. Ni borde kunna bedöma på det sättet. När ni ber för någon av omsorg för den människan kommer ni att börja förstå sådana här saker. (42-174, 4.3.1971)

Även om en kärleksfull make starkt skulle ogilla något, eller svära, kan det bli en stimulans för deras kärlek. Ett ord från en make, som inte känner kärlek kan förstöra, när de orden skär i hennes kropp. Men om det finns kärlek, så skulle allt vara uthärdligt vid en sträng tillrättavisning. Men utan kärlek kommer allting att vara avskyvärt. (83-177, 8.2.1976)

## 5.2 Äkta makar är samförstådda vänner i tro

När ni arbetar i ett jordbrukssamhälle, ska ni inte arbeta ensamma. En

man och en hustru ska tillsammans gå igenom och redogöra inför dagens schema inför Gud, innan de går till arbetet och sedan avge rapport till Gud när de kommer tillbaka från arbetet och sedan äta middag tillsammans. Ni måste veta hur strikt en Gudcenterad standard i livet reglerar all aktivitet. Där finns regler för familjelivet för både kvinnor och män. Den väg ni borde ta, är att ordna de stora himmelska reglerna enligt något genomtänkt system och sedan följa dem. Ni måste följa denna väg. Om ni inte skulle göra det, kommer ert liv att förlora sin mening. (31-276, 4.6.1970)

När ni går, skall män ta sina första steg med den högra foten först och kvinnor skall börja gå med vänster fot först. När helst de sitter ner, är regeln, att män sitter på den östra sidan och kvinnor på den västra sidan. Det finns alltid ett visst sätt att göra saker och ting på, även när man dukar ett bord, eller hänger upp kläder. (26-241, 4.11.1969)

Män borde alltid se på kvinnor uppifrån och ner för kvinnans skull och kvinnor borde alltid se nerifrån och upp för männens skull. Kvinnor bör inte titta uppströms på rinnande vatten, utan bör titta nedströms. En kvinna som tittar uppströms är en sådan kvinna som brukar vara otrogen. Vanligtvis borde kvinnor förbereda en plats åt sin man, där han kan sitta. När man använder ett sidobord, använder männen höger sida och kvinnor den vänstra. Om männen använder den översta hyllan borde kvinnor använda den lägre. T ex borde



kvinnan inte placera sin kjol eller underkläder på makens kavaj eller tröja. En kvinna borde aldrig placera sina kläder över sin mans kläder. (Sabo, 39-5)

En ledares hustru borde inte kritisera sin man, när han är på väg till sitt arbete på morgonen. Känslorna som mannen bär med sig i sitt hjärta under resten av dagen kommer att vara som vågor. De kommer att vara mycket störande. Hans oroliga hjärta kan påverka hela världen. Om kvinnan tänker kritisera, borde hon spara det till natten och alla problemen blir lösta under natten. Män går ut på morgonen för att kämpa och vinna seger och hustrun till en sådan man borde vakna tidigt och betjäna honom väl. (27-88, 26.11.1969)

Ni borde be en bön av tacksamhet, även när ni blir strängt tillsagd för någon överträdelses skull av er make och ni säger: "Hur kan jag vänta mig att min man aldrig skulle tillrättvisa mig? Tack!" Om den ena partnern i en parrelation är tveksam och osäker bör den andra partnern vara hjärtlig och uppmuntrande och visa medkänsla och värme och ge goda råd. (21-87, 3.11.1968)

Kvinnor bör alltid vara vackra, även om hon behöver använda make up och parfym. En hustru borde inte vara sin man skyldig något emotionellt och hon borde alltid bry sig om sin mans kropp och kläder. När en make ser trött ut, när han har kommit hem från sitt arbete, borde hustrun förbereda vatten, så att han kan tvätta sitt ansikte och borsta

sina tänder, tvätta sina fötter och kamma sitt hår. En kvinnas leende är familjens blomma. För att klara av att skapa en harmonisk familj, måste hustrun vara en första klassens skådespelerska i både komedi och tragedi. Hon borde helt kunna fånga sin mans uppmärksamhet alla dygnets timmar, vare sig han är ledsen eller glad. (27-88, 26.11.1969)

En kvinna bör kunna byta sina kläder åtminstone var tredje dag. Hon borde också tvätta sitt hår lika ofta. Hon borde alltid le. Ett leende är en blomma, som speglar hennes inre. Håll alltid era blommor blommande och sprid deras doft. En kvinna borde fråga sin man om sin frisyr och make up. Om ni inte kan glädja er man genom ert ansiktsuttryck och yttre, borde ni göra det genom era intressen även om ni måste mobilisera alla era kunskaper om konst och musik. Ni kan forska i kvinnopsykologi genom att läsa tidningar och förklara för honom om litteratur, efter att ha läst åtskilliga böcker. Låt er make leva som ett barn, omfamnat och insvept i er kjol. (27-88, 26.11.1969)

När en man och hustru möts, bör de vara tillsammans, hålla varandras händer, oavsett om de går mot livet eller döden. Eftersom ni ska gå tillsammans, ska ni göra det med stil. (27-89, 26.11.1969)

Efter att ha ingått äktenskap, kan ni inte göra som ni vill. I vilken riktning borde ni gå, när ni har gift er? Ni skall ta Guds kärlek i er vård och ledas av den. Människor är födda till män och kvinnor för kärlekens skull. Kärlek kan bära

frukt, när en man och hans hustru blir ett. Ni förkroppsligar Guds kärlek, som är har delats i två, som Guds dubbla karaktärer. Och i enlighet med dessa två delade förkroppsligade former skall ni bilda en harmonisk förening, där båda borde söka Guds kärlek. (144-132, 12.4.1986)

När Välsignade Familjer omfamnar och älskar sina barn, måste de utan tvivel veta syftet med deras barns födelse. De föddes för Guds skull, i ett känslomässigt förhållande till Gud. De föddes genom relationen och släktskapen med Gud. Även om du delar hemligheter med din älskade make eller älskade hustru, så är den relationen inte er egen. Ni möttes utmed den offentliga vägen genom att följa en himmelsk princip. Gud gick emellan för att skapa ert möte. Om ni, på grund av ett sådant sammanhang, skulle känna er olyckliga och eländiga, så kommer också Gud att sörja på samma sätt. (67-291, 22.7.1973)

Genom att lägga en grund för en familj, kan hustrun tona in och finjustera sin själsliga läggning och förmåga och sin karaktär, med sin mans andliga medvetande, kommer hon att bli välsignad. Om mannen kan göra likadant, kommer han också att bli välsignad! Om barnen kan förenas och samverka, kommer också de att bli välsignade. Vi är nu inne i tiden för familjens befrielse och skydd. (12-261, 22.5.1963)

Kvinnor bör gå kvinnors väg som svar på gudomlig lag. Du bör kunna dö, om din make ber dig att dö med honom.

Även om ni dör, kommer ni att leva tillsammans i andevärlden. Det kommer att finnas en väg till befrielse, så länge ni ser er makes anvisningar som absoluta och är lydiga mot hans befallning och föreskrifter. Sett ur moralens, etikens och dygdens synpunkt, kommer det alltid att finnas en väg till befrielse för dem, som förblir absolut lydiga mot de tre fundamentala principerna och fem moraliska discipliner i mänskliga relationer, även om de kanske befinner sig i den onda, fallna sfären. (26-265, 9.11.1969)

## Sektion 6 Att fostra barn i tro

### 6.1 Föräldrar skall lära sina barn himlens lag

Vad skall ni lära era barn? För att era barn skall ärva traditionen, måste ni utbilda dem och leva ett föredömligt offentligt liv. Människor var ursprungligen avsedda att bli utbildade av sina föräldrar. De ska inte få uppfostran, undervisning och bildning bara från skolan. Speciellt utbildning för att ärva traditionen kan inte undervisas i skolorna. (111-256, 22.2.1981)

Barnen upptäcker alla sina värden och värderingar genom föräldrarna. Vilka kommer de att likna då de växer upp i en familj? De liknar sina föräldrar. Vem kommer de att följa? De kommer att följa sina föräldrar. Det är så det är. (24-133, 20.7.1969)

Välsignade familjer borde skapa en familjetradition och skapa en kod för

hur man skall uppträda. Ni borde också skapa ett mönster för hur ni skall uppfostra era barn och regler för hur familjen skall uppträda. Om föräldrarna inte har gjort det, har de ingenting att säga då de begår ett misstag och deras barn pressar dem hårt. (21-87, 3.11.1968)

För att uppfostra barnen borde föräldrarna först leva som de lär, enligt sin undervisning. Föräldrarna borde vara förebilder i sin lojalitet mot Guds vilja. De borde stå i positionen där barnen ser på dem med sådan respekt att de inte kan säga ett ord emot vad föräldrarna än säger. Om det inte är så kommer barnen inte att följa dem. Med hänsyn till kyrkans liv kommer barnen att observera sina föräldrar och jämföra deras sätt att uppträda med vad de förstår av Guds vilja och Principen. När barnen ser att deras föräldrar försumma kyrkans ansvarstagande och inte lever efter huvudkvarterets direktiv, medan de samtidigt förväntar sig att deras barn skall leva enligt Principens sätt att leva, då kommer de säkert att vara sarkastiska mot sina föräldrar. (31-268, 4.6.1970)

Allting som föräldrarna gör borde uppmuntra deras barn att följa den sanna i *Unification Church*. Det är så det borde vara. Föräldrar måste också följa denna väg. De borde gå först den kursen och bara då kan de undervisa och utbilda sina barn. Om föräldrarna försöker att utbilda sina barn i någonting som de inte själva har gjort, går de emot det himmelska sättet. Jag undervisar er om allt som jag först har erfarenhet av

och skapat ett segerrikt fundament. Om ni inte kan tro det, be till Gud för att förstå om jag talar sanning eller inte. (23-322, 8.6.1969)

När ni ber, skall ni be Gud att hjälpa era barn att följa er och göra det ni gör. Ni måste först bli förebild. Sedan kan era barn nå en sådan position. Om ni står i den positionen först, skall Gud leda era barn i samma riktning. Om ni inte går i den riktningen kommer ni att bli anklagad när ni kommit in i andevärlden. (13-103, 1.11.1963)

När ni uppfostrar era barn borde ni säga åt dem att bli som sina föräldrar. (38-292, 8.1.1971)

Barnen lär sig sina föräldrars hjärta. (30-87, 17.3.1970)

När ni undervisar barn hur de skall leva, borde ni lära dem om vilken väg de borde följa för att bli stora människor, i stället för att bara säga åt dem att vara på ett speciellt sätt. En far är ansvarig som far och en äldre bror och en äldre syster skall vara ansvariga som äldre bror och äldre syster. Med andra ord skall ni veta hur ni förfinar och övar en attityd, som gör det möjligt för dig att följa en sann mans och en sann kvinnas väg och följa den Himmelska vägen. Endast efter att lydigt ha följt denna väg kan bli medborgare i Guds nation. (68-331, 5.8.1973)

Ordet ”far” är ett fruktat ord. Om ni inte är en ”sann” far, kan ni inte ge vård och beskydd, eller ge liv åt era barn.

Genom att ge av ert hjärteblod kan ni inte utföra någon gärning eller uttrycka någon godhet så att ni kan ge era barn vad de behöver. När era barn gör någonting fel, borde ni leda dem på den rätta vägen och gråta och be för deras välsignelse. Bara då kan föräldrarna vara fria. I framtiden ska ni som föräldrar omfamna era barn och följa den himmelska lagen. Ni ska aldrig gråta inför era barn även om era levnadsförhållande är mycket svåra och ni lever ett hårt liv. (23-182, 18.5.1969)

När barn utbildas måste föräldrarna tänka på hur de tar hand om sina barn så att de kan bli människor som kan uppfylla missionen för Guds vilja. De bör tänka på samma sätt när de tar hand om en bebis. (12-134, 25.1.1963)

Barn måste vara aktsamma i allt vad de gör, även om de är uppfostrade i ett hem som har en bra standard. Med andra ord, även om barnen är uppväxta i ett bra hem måste de vara försiktiga i allt. Varje steg som tas, varje ord som sägs, varje handling som övervägs måste vara aktsam. Etikett är komplext. Förnäma familjer har många användbara utbildningsresurser för sina barn. De samlar sina uppväxande barn och undervisar dem hur man hanterar vuxna, syskon och föräldrar. (42-17, 19.2.1971)

## 6.2 Betydelsen av trosutbildning

Trosutbildning är viktigare än skolutbildning. Mina tankar är fokuserade på den himmelska viljan, men era tan-

kar är individualistiska. Kreativ kraft utvecklas inom de som har tro och som agerar. (Sabo, 42-12)

Barn i välsignade familjer bör uppfostras att bli människor av karaktär genom hjärtats utbildning. De bör uppfostras att bli stolta utvalda människor genom normutbildning och kunna bidra till Guds viljas framsteg genom att helt uttrycka, hundra procent, sin gudagivna talang genom utbildningsprogram. (133-282, 3.11.1984)

Varför känner du dig trött när du studerar? Det är eftersom du studerar för dig själv. Tänk istället att överlevande för 30 miljoner Koreaner hänger på en sida eller en mening som är framför dig. Studera med den inställningen att genom att addera ett ord till din vokabulär kommer detta att rädda dessa trettio miljoner och förlusten av ett ord kommer att döma samma antal människor till undergång. På detta sätt bidrar detta allvar till mer hängivenhet.

Det är inte på grund av att ditt minne brister. Du glömmer aldrig vad som händer i extremt seriösa ögonblick, gör du? Studera med risk för ditt liv. Du kan känna ditt hjärta slå när du är seriös. I sådana allvarliga ögonblick, kan du glömma vad du har beslutat dig för att göra? Att glömma är bara en gradskilnad. (35-38, 27.9.1970)

När jag var student, tog jag hand om mig själv. Tigrar låter sina ungar att uppleva hårda provningar och hård disciplin för att uppfostra dem att

bli bergets kungar genom att utveckla deras vilda natur. Järn blir starkare om det hettas upp. Denna princip ska man också beakta vid utbildning av barn.

(35-38, 27.9.1970)

Även om föräldrar inte fritt kan ge barn materiella förmåner på grund av deras svåra förhållanden, borde de tjäna sina barn med ett innerligt älskande hjärta. Då kommer barnen att stå i tacksamhet till föräldrarna. Det är därför de flesta trogna söner kommer från fattiga familjer. Eftersom föräldrarna efterlämnade en sådan tradition, anstränger sig barnen att inte stå i skuld till sina föräldrar. När de gör så, känner föräldrarna glädje. (77-38, 30.3.1075)

## Sektion 7 Syskonkärlek

Vad händer om ett par endast har en son eller en dotter? Sonen behöver en äldre syster och en äldre bror, eller hur? Dottern behöver också en äldre bror och en äldre syster. De behöver också en yngre bror och yngre syster. Om de inte har syskon av båda könen kommer de att känna sig ledsna. Gud beskyddar familjer som har yngre bröder och systrar och äldre bröder och systrar som är fullständigt förenade. Den blir ett fundament för en släkt, ett folk och en nation.

Äldre bröder och äldre systrar representerar öst och väst, yngre bröder och systrar representerar norr och söder. När dessa blir fulländade blir de tredimensionella. Detta är kärlekens lag. När kärlekens lag är etablerad är fredens rot skapad. (20-40, 31.3.1968)

Föräldrar önskar att sina barn skall älska varandra mer än de älskar föräldrarna. Om ni inte har möjlighet och ta hand om era föräldrar och säger, ”Mamma, du måste vänta. Jag ska ta hand om min yngre bror först.” Då kommer era föräldrar att svara, ”Min son, han kommer minsann att växa upp till att bli en bra man”. Visst är det så? (78-41, 1.5.1975)

Den som är villig att älska sin bror, till och med, mer än sina föräldrar kommer att leva för evigt i Himmelen. De som inte kan älska son broder som de älskar sina föräldrar, är inte inkluderad på denna plats. Innebörden i denna princip är enkel, när man förstår den. Medlemmar kunde inte älska varandra eftersom de inte kände till detta förrän nu. Frågan är om våra medlemmar kan förena sig. Om ni befinner er i en situation där ni inte kan uppfylla er plikt som ett vördnadsfullt barn gentemot Sanna Föräldrar, ska ni offra de ni ville ge till dem, till medlemmarna i stället. Då kan Himlen acceptera detta offer som någonting större än eran hängivenhet till Sanna Föräldrar. En sådan person kommer sannerligen att bli välsignad. (78-41, 1.5.1975)

Vägen till Himlen står öppen för dem som älskar medlemmarna på samma sätt som ni älskar Gud. Ni försöker att följa mig, med samma hjärta borde ni sträva efter att vara tillsammans med era syskon. Från detta kan vi dra slutsatsen att den som undervisar på djupaste, snabbaste och bästa sättet, hur man kommer till Himlen, är inte Gud eller

jag utan era syskon. Den som kan utöva en högre kärlek än föräldrakärlek och romantisk kärlek blir kärlekens högsta subjekt, som sedan söker sitt objekt. (66-125, 18.4.1973)

Det är inte trevligt när ett yngre syskon i en familj gör någonting fel, och de andra syskonen stödjer honom och föräldrarna älskar honom? Föräldrarna säger, ”han är vår framtida Gud”. Varför är det så? Det är som när ni knyter an till Guds kärlek. Ni måste veta att en familj, med en typ av kärlek där de äldre syskonen älskar de yngre som en mor och där moderna visar kärlek när hon tar hand om fadern, kommer Gud att vilja vara med och barnen kommer att bli Guds representanter i framtiden. (184-63, 13.11.1988)

Vilka är syskonen? De är kompanjoner i samma slags kärlek, de är kumpaner som delar samma föräldrakärlek. Om det är så, kan de då slåss med varandra? Det kan de inte. När ni höjer eran högra hand är det er fars hand och när ni höjer den vänstra handen är det er moders hand. Eran högra fot är er fars fot. När jag frågade min dotter Sun-jin, ”Vems fötter är dessa?”, svarade hon att den högra foten är hennes fars och den vänstra är hennes mors. Hon hade verkligen helt rätt. Varför är det så? Det var gjort så på grund av kärlek. (106-80, 9.12.1979)

En äldre bror kan älska sin yngre syster och den yngre system kan älska sin äldre bror, men deras kärlek ska inte

bara inbegripa dem. De ska alltid involvera sina föräldrar, så att de kan älska varandra med referens till det faktum att de var båda formade under sina föräldrars inflytande. De ska vara syskon som är förenade på fundamentet som består av enigheten mellan föräldrarna och barnen. Endast då kan de utvecklas tillsammans allteftersom de växer upp. De kan fortsätta att utvecklas på det sättet genom hela grundskolan. (236-11, 2.11.1992)

Hur mycket ni än reser, så kommer ni inte att finna någon kärlek som syskonkärlek, kärleken mellan syskon födda av samma föräldrar. Har ni någon närmare till er än era egna syskon? Andra kanske kommer nära, men med tiden försvinner de. (228-199, 3.4.1992)

Om det finns många barn i en familj, måste kanske två av dem dela tallrik när de äter. Då ska de inte bråka med varandra och klaga på att det bara finns en tallrik. Hur svårt livet än är med många syskon, så kommer alla att må bra om ni har ett kärleksfullt hjärta, och avstår från er egen måltid till förmån för er äldre syster eller yngre bror, även om det betyder att ni måste hoppa över en måltid. (112-195, 12.4.1981)

Ett lands befolkning och hela mänskligheten växer fram från bröder och systrar.

Syskon representerar framsida och baksida. När det tvådimensionella får kött och blod, skapas en sfär. Syskon skapar denna sfär allteftersom de utvecklas

och blir till medborgare av en nation. Broderskärlek leder till kärlek till världen. En familj som frambringar många syskon är som en modell för hur man tar till sig hela mänskligheten, och skapar då det ideala både i Himmelriket på jorden och i den andliga världen. Syskonen blir fler och fler. (235-268, 11.10.1991)

## Sektion 8 Sparsamhet, flit och ett enkelt familjeliv

### 8.1 Ett enkelt liv

Visst finner man lyckan genom att leva och arbeta för andras skull utav kärlek? Hustrun lever för sin make, barnen lever för sina föräldrar och föräldrarna, far- och morföräldrarna och barnbarnen lever för familjen. När alla familjemedlemmar strävar efter att skapa någonting för hela familjen, istället för sin egen skull, och när farfadern, fadern, modern och även barnen är sparsamma när det gäller sina personliga utgifter, då kommer den familjen att blomstra. Ett sådant kärleks bo kan expandera på grund av att de sparar för att skapa något stort för helheten. När den sortens familj sprider sig i samhället kan idealet uppfyllas. Men det kan inte ske om man är centrerad på sig själv och sina egna tillhörigheter. (167-214, 19.7.1987)

Rätten till ägandeskap måste lämnas tillbaka till Gud. Därför har jag ingenting. Eftersom känner till detta, så lever jag ett enkelt liv. Tiden kommer när en familj kan gå varsomhelst och leva, och bara ha med sig en enkel väska. Det finns

sanning i bibelversen som lyder: ”Det är enklare för en kamel att gå igenom ett nålsöga än för en rik man att komma till Himmelriket.” (229-65, 9.4.1992)

Hur skapar man en solid ekonomisk grund? Man måste först och främst leva enkelt. Därför säger jag till er att vara sparsamma. Men hur mycket jag än säger detta är det fortfarande inte så. Även i en miljö där vi kan fritt kunde ge och ta materiella saker, kan vi kanske bli bortjagade om vi inte kan uppfylla vårt ansvar. I så fall kommer *Unification Church* kanske att behöva gå igenom en andra omgång av prövningar. (24-101, 13.7.1969)

Våra missionärer är tränade till att inte behöva lyxen i den västerländska livsstilen. Det är på grund av att vi har en ny kultur som kallas för ”sovsäcks-kulturen”. Vart än våra unga reser känner de sig inte disorienterade. Ni kommer att upptäcka att *Unification Church* missionärer inte har någon lyxig möb- lering och de har bara de enklaste hus- hållssakerna. (130-280, 7.2.1984)

### 8.2 Sparsamhet

Ni måste alltid vara ett bra föredöme. Att ständigt äta god mat och leva ett gott liv, i överflöd, kan aldrig vara ett gott exempel. Ni måste veta att ett föredöm- ligt liv kommer ur måttlighet och att bara spendera vad som är absolut nöd- vändigt. På söndagarna är jag tvungen att ha kostym, men på andra tider går jag utan en slips så ofta jag kan. När



jag är hemma har jag inte på mig kavaj utan bara enkla tröjor. Tänk vad mycket alla slipsar, i det västerländska samhället, kostar. Om man lägger till slipsnålar också, hur mycket kostar inte de? Tänk er två män, den ena tänker på världen och lever hela sitt liv utan slips och den andre lever hela sitt liv med slips utan en tanke på världen. Vilken av de två tror ni står närmare Gud, när de går till den andliga världen?

När man fastar inser man hur mycket tid man har. Man förstår hur mycket tid det tar att äta tre mål om dagen. Hur mycket mental koncentration man slösar, genom att bara tänka på vad man skall ha, om man ständigt går fram och tillbaka och öppnar kylskåpet för att ta ett äpple eller kanske dricka något, som en kola? Det är viktigt att vänja sig vid att bara äta vid måltiderna. Om ni gör så blir ni inte sjuka utan blir snarare friskare.

Jag stöder inte idén man ska ta ett bad varje dag. Det är inte bra för hälsan. Jag har gjort det till en regel att bada en gång var tredje dag. Jag tar bara ett bad när jag måste, som när jag har svettats mycket. Hur mycket vatten förbrukar vi genom att bada varje dag? Det är inte bra för hälsan. Ni kanske tycker, ”Men Far det här är barbariskt,” men det är okej. I Edens lustgård, var Gud, Adam och Eva, alla barbarer. Hade de några toaletter, som vi har, på den tiden? Tror ni de hade toalettpapper? De hade ingenting. Därför ska ni vara tacksamma för alla dessa saker, och man kan rädda världen även om man lever så här. (131-283, 4.5.1984)

När ni äter skall ni göra det annorlunda än ni gjort förut. Även när ni går på toaletten skall ni göra det med en annan attityd än tidigare. Om ni åker tåg, och använder toaletten, så finns det toalettpapper där. Ni använder antagligen massor med toalettpapper. Och tänker: ”Det är ingen som ser så det är okej”. Ni skall inte använda det slösaktigt bara för att det tillhör någon annan. Ni bör använda det sparsamt och bara ta en gång. Ni måste förbättra er attityd.

(57-179, 31.5.1972)

Även när ni äter och är mycket hungriga borde ni inte fylla tallriken helt. Ni borde utveckla en standard, av att vara nöjda med att fylla tre femtedelar av tallriken. Bara så är ni en vis människa. Ni måste veta hur man är sparsam i allt. Ni måste spara maximalt, och sedan hitta var minimigränsen för att överleva ligger. Om ni investerar er själva i att leva nära minimum, i åtminstone tre månader, så kommer ni att hitta nivån för det absoluta minimum som behövs för att överleva. Låt oss se hur det går.

(57-197, 31.5.1972)

Ni måste hitta vägar att spara, till och med en 50-öring, för Guds vilja och återupprättelsen av denna nation. Jag tycker att vi ska bana väg till att bli ännu försiktigare när det gäller vår ekonomi.

(77-31, 23.3.1975)

Jag funderar på att utmana er till att leva på mindre pengar från och med nu. Jag kanske försöker få er att ge upp saker som läsk. Jag såg er alla komma in

i kafeteria utan skänka en tanke på vad ni åt. Ni åt som grisar. Det ligger inget extremt i att vara sparsam. Ni borde vara återhållsamma i vad ni har på er, i vad ni äter och i hela sättet ni lever på. (96-134, 3.1.1978)

Våra medlemmar borde använda dyra slipsar. Jag säger inte detta för att jag bryr mig om vad andra tycker och tänka. Om möjligt ska vi vara måttfulla med sådana saker. Om vi lever så, kan en revolution i rådighet komma ut ur det. Detta är absolut nödvändigt i Amerika. (94-195, 1.9.1977)

En del människor säger att jag är millionär eftersom jag har så mycket pengar, men jag har utgjutit blod och tårar oavbrutet 24 timmar om dagen för att kunna spara även 50 öre. Jag har fördelat pengarna, som ackumulerats på detta sätt, över hela världen. Jag har inte ens ett papper i min privata ägo. Jag har inte ens ett registrerat sigill. Ingen ska använda dessa pengar, som jag har sparat så noggsamt, på eget bevåg. Gud arbetar tillsammans med mig. Förstår ni? (101-161, 29.10.1978)

Jag gör det som andra inte kan göra genom att leva behärskat – avstår från sömn, vila och mat där andra skulle ha sovit, vilat och ätit. Det har alltid varit mitt riktmärke. (103-241, 1.3.1979)

Vad är det vi försöker uppnå genom detta, att använda pengar så sparsamt och lida på detta sätt? Vi försöker skapa någonting bra för den kommande

generationen. Därför strävar vi efter en ideologi som kan generera ett fundament, som vi kan vara stolta över, inför hela världen. Efter 10, 100 eller 1 000 år från uppkomsten av en sådan ideologi, kommer den Koreanska Republiken, med säkerhet, att vara en nation som respekteras av hela världen. Syftet med min lära, är att vägleda människor enligt dessa principer. Även om detta verkar var det värsta sättet att förhålla sig på när möter svårigheter, så kommer endast detta tankesätt att överleva för evigt. Det är därför jag har stakat ut denna väg. (109-104, 26.10.1980)

När vi säger, ”Spara pengar!” så menar vi det offentliga syftet för att spara och inte det personliga syftet, vi sparar för en nation och inte för att samla på oss välstånd. Vi sparar inte för att bli rika. Vi gör det för att spara till vår nation. Orsaken till att jag säger, ”Amerika ni måste leva måttligt och spara”, är för att rädda världen. Amerika får in mest skatt i hela världen. Om Amerika hade samlat in en massa skatt för världen, så skulle landet ha blivit respekterat av världen. Om det bara är för det amerikanska folket, så borde folket konfrontera regeringen och hela världen skulle ha varit med dem.

Jag menar att den amerikanska livsstilen och kulturen kan ruinera världen. Därför kan jag säga till världen, ”även om jag möter motstånd, så är min väg den rimliga och den rätta vägen.” Så det är med allting jag hör, säger och gör. (111-256, 22.2.1981)

## Sektion 9 Förhållningssätt i det dagliga livet

### 9.1 Kläder

Även era kläder måste hängas enligt Principerna. Ni skall hänga mäns kläder på den högra sidan och kvinnors kläder på den vänstra sidan av garderoben. När ni lägger kläder i en byrålåda, skall ni lägga mäns kläder på toppen och en kvinnas kläder på botten, det är ett principiellt riktigt sätt. Ni behöver alla träning på sådant här. Ni hör om dessa regler för första gången, eller hur? Ni måste göra saker på detta sätt. Vad händer om ni lägger mäns kläder på botten och kvinnors kläder på toppen? Det bryter mot Principerna. (131-283, 3.5.1984)

När ni tar av er kläderna skall ni ta av er byxorna först och sedan lägga kavajen ovanpå byxorna. Ni skall inte ta av er kavajen först. Ni måste veta hur ni placerar saker och ting runt er för att skapa ett principiellt rätt sätt att leva. En mans skor skall vara placerade på den högra sidan och kvinnans på den vänstra. Även om ni lever i ett litet hus med bara ett skoställ, med två hyllor, ska ni ställa mannens skor på den översta hyllan och kvinnans på den understa.

Ni måste veta precis hur ni ska placera allting för att följa Principernas väg. (131-283, 3.5.1984)

När ni kvinnor tar på er kläder, vad tar ni på er först? Tar ni på kläderna på överkroppen först eller på underkroppen först? För en kvinna är det rätt att

sätta på sig kläderna på underkroppen först. Det är rätt enligt Principerna att alltid börja klä sig på underkroppen först. Även om det okej för männen är att ibland sätta på sig på överkroppen först, så gäller grundregeln också för män. Det är det Principiella sättet. Ni måste känna alla dessa saker och få ordning på er livsstil. Ni skall veta att Principerna även är en livsfilosofi. (131-283, 3.5.1984)

### 9.2 Ansiktsuttryck

Ditt ansikte är som det är. Men vad kan man göra med sina ansiktsuttryck? Man måste anpassa sina vanor. Om ens tänder pekar snett inåt bör man undvika att skratta ofta. Varför är det så? Om kvinnor har sådana tänder, ser det ut som huggormständer. Därför bör kvinnor med sådana tänder skratta med öppen mun, så lite som möjligt. (131-283, 3.5.1984)

Kvinnor bör inte skratta högt. Kvinnor är som blommor. När blommor slår ut, gör de det utan att ge ifrån sig ljud. De blommor inte helt plötsligt, blomman slår ut diskret. Sådana kvinnor är vackra, inte de som skrattar högljutt. Västerländska människor skrattar högt. Män kan göra så, men inte kvinnor. Det känns taktlöst. Det är inte attraktivt. Även om du är en västerländsk kvinna, bör du inte skratta högt. (131-283, 3.5.1984)

Människornas skratt är en besynnerlig sak. Vissa människor flinar när de ler. Vad händer när man skrattar?

Allting blir runt. När en gammal man skrattar, ”ha, ha, ha”, fortsätter inte hans läppar att böjas uppåt, utan i stället går de neråt, ”he, he, he”. Varför böjs läpparna nedåt? Tycker ni inte att det är konstigt? De borde böjas uppåt när man skrattar. Varför böjs läpparna nedåt? För att ska bli runt. Om man ler vänligt böjs munnen bara lite grand. Men om du skrattar ”ha, ha, ha”, blir munnen verkligen rund. Det är därför som det inte finns några onda människor bland dem som ler brett. Jag pratar inte bara om ansiktsläsning. Är det inte intressant? (173-242, 21.2.1988)

När du skrattar, skrattar dina ögon på ett sätt och din näsa på ett annat eller skrattar de tillsammans? Om människor kniper ihop sina läppar när deras ögon och näsa skrattar betyder det att de är fattiga. När ens näsa inte rör sig när man skrattar, betyder det att man får få barn och ättlingar. När ens ögon inte skrattar när man skrattar, finns det brister i förmåga till empati och medkännande. Man måste le brett och skratta med hela ansiktet. (96-232, 22.1.1978)

### 9.3 Hårvård

Män ska kamma sitt hår lika noggrant som kvinnor gör. De ska vara lika noga med sin bena som kvinnor är när de sminkar sig. I västvärlden såväl som i österlandet, har män benan på vänster sida. Det är västerländsk stil att ha benan till vänster. Det är bra att ha mer hår på höger sida än på vänster. Även kvinnor bör tänka på detta. (131-283, 3.5.1984)

### 9.4 Nagelvård

När jag kom till västvärlden var jag rädd för att möta kvinnor. Jag kände stor oro bara genom att titta på deras naglar. Mina naglar är alltid kortklippa. Det är nödvändigt. Om de växer, har jag som vana att klippa naglarna på både händer och fötter. De kvinnor som har långa naglar, är de som inte arbetar. Hur kan de skriva maskin med sådana naglar? När jag ser kvinnor med långa naglar så tror jag att de är arbetskygga. (131-283, 3.5.1984)

När kvinnor tar av sig sina strumpor bör deras tånaglar inte vara långa. Västerländska kvinnor måste få ont av sina långa tånaglar. Det måste vara smärtsamt för dem att gå i höga klackar. (131-283, 3.5.1984)

### 9.5 Hur man ska gå

Man måste gå på rätt sätt. Ens hållning måste vara balanserad när man går. Man måste alltid tänka på om man har bra hållning eller inte. Man måste gå försiktigt. Man ska inte gå hur som helst. När man står måste man vara i balans. Det är nödvändigt. (131-283, 3.5.1984)

Kvinnor ska inte ha krokig rygg. Det samma gäller för män. Kvinnor som sover i en säng, kan få dålig hållning vilket inte är bra. Hållningen måste vara korrekt från topp till tå. Därför måste man öva att sitta rakt. Det gäller för män också. Kvinnor måste dra in bakde-

len när de sitter. Om ni inte gör det kommer ryggen att bli krokig. Det är viktigt hur man går, och vilken hållning man har. (131-283, 3.5.1984)

### 9.6 Hållning när man sitter

Enligt asiatisk tradition ska inte en kvinna luta sig bakåt, mot ryggstödet när hon sitter, medan män får göra det. Det är för att kvinnor har en bred höft. De känns bekvämt när de sitter naturligt. Män har smalare höft och större överkropp. När kvinnor sitter och lutar sig mot något, kan det orsaka problem för deras barn. Om de är gravida kan det skapa problem. (131-283, 3.5.1984)

### 9.7 Att sova

Hur brukar västerländska människor sova? Sover ni på rygg eller på sidan? Ni måste ha en god nattsömn. Att sova ska vara fridfullt. En man med en stor kroppshyddda kan snarka men, kvinnor bör inte snarka. En kvinna bör snarka väldigt lågt annars blir det problem. Om nacken är böjd blir snarkljudet högre. Är det inte så? Så ni måste ha er kudde så här för att hålla upp hakan. Det är nödvändigt. (131-283, 3.5.1984)

Om en kvinna går och lägger sig när hennes man sover så ska hon lägga sig mycket försiktigt, gå runt honom i stället för att klättra över. Om mannen har somnat ska hon vara försiktig. Hon måste lägga sig tyst. (131-283, 3.5.1984)

### 9.8 Hälsa

Hälsan är mycket viktig. Även om ni är förkylda, bör ni känna er friska. Det är viktigt att öva på att ha ett ansiktsuttryck som inte avslöjar något till andra. Även om ni har en förkylning ska ni inte se sjuk ut, eller ni ska inte verka oroliga när ni har svårigheter. När en man ser orolig ut, ska ni fråga vad som står på och erbjuda stöd, med glatt ansiktsuttryck. (131-283, 3.5.1984)

### 9.9 Tal

Det finns ett talesätt i öst; när en kvinnas röst hörs genom väggar, kommer hemmet att gå under. Mäns röster är vanligtvis kraftiga och kan höras genom väggar. Men kvinnor talar tyst. Så är det vanligtvis. Om en kvinnas röst hörs genom väggar, så är det emot dessa principer. Därför går man under om man lever med en sådan kvinna.

Om man lyssnar till en kvinnas röst, kan man genast att veta hur hennes liv kommer att se ut, om hon kommer att få ett lyckligt liv eller eländigt, om hon blir älskad eller inte. En kvinnas röst är mycket viktig. Ni har nog aldrig tänkt på det här, eller hur? (131-283, 4.5.1984)

Man bör aldrig agera slarvigt, i vare sig ord eller handling. Ni måste utvecklas till att ta positionen som Guds son och dotter, och ni måste tala och agera som Guds son och dotter. (91-89, 30.1.1977)

Ni borde absolut aldrig använda ord som inte kommer från hjärtat. Absolut

inte, annars kommer ni att bli anklagade av den Himmelska lagen. (91-97, 30.1.1977)

Man kan välja ord helt spontant, men om man gör ett misstag när man väljer sina ord, kan detta påverka en under ett år. Om man missbrukar ett enda ord, kan man på en sekund hamna i en situation, där man måste betala priset för detta under ett helt år. (43-111, 25.4.1971)

Ord som framförs ur kärlek, även om det är ett svärord, kommer bara att blomma och utvecklas. Allting, inklusive hela universum, kommer att jubla över dessa ord. (91-91, 30.1.1977)

## Sektion 10 Lära om renhet

### 10.1 Att strikt följa Guds bud i tonåren

När ni kommer i puberteten öppnas era ögon för det motsatta könet och alla era tankar koncentreras på det, eller hur? Alla cellers energi fokuserar på det. (108-233, 16.10.1980)

När vi studerar unga människor som är i tonåren, kan vi se hur flickorna blinkar med sina ögon, bär färgstarka kläder och går omkring och drar ihop sin bakdel. Om den ser stor ut, så är det en tragedi och de försöker undvika skammen genom att försöka få den se mindre ut.

Under tonåren kan människor använda all sin visdom och alla sina fysiska attribut, till 100 procent. Alla celler fungerar till 100 procent, endast i

ungdomen kan de att verka fullt ut. Varför bär flickor vackra och färgglada kläder? De är som färgglada kärlekssignaler. (144-202, 24.4.1986)

Det blåser många konstiga vindar i världen nuförtiden. *Unification Church* medlemmar får aldrig låta sig svepas med i sådana trender. Den sortens ungdomstid är inte; *Sa Choon Gi* (思春期), "tiden för att tänka på våren", utan det är; *Sa Choon Gi* (死春期), "tiden för vårens död". Vilken vill ni välja, karaktären för *Sa* som betyder "tänka", eller karaktären för *Sa* som betyder "död"? (57-159, 31.5.1972)

Gick Jesus genom tonårstiden eller inte? Fick inte Jesus också gå igenom tonåren? Vilken sorts tonårstid hade han? Den om "tänker på våren" eller den om "vårens död"? Han hade aldrig den sortens uppväxt då han visslade på flickor. Han gick igenom tonårstiden med attityden av "att tänka på våren". (57-159, 31.5.1972)

Först och främst måste ni gå igenom tonårstiden på rätt sätt. Om ni vill leva, innehåller er tonårstid karaktären "att tänka" (思春期). Om ni vill dö, så innehåller er tonårstid karaktären "död" (死春期). Om ni på alvar önskar att övervinna den tonårstiden som innehåller karaktären av död, skall ni vända den upp och ner. Om ni vänder den 180 grader, så omformas tonårstiden som innehåller karaktären för död (死), till tonårstiden som innehåller karaktären för tänkande (思). Genom att Jesus

kunna betvinga tonårstiden präglad av "död", så kunde Han gå vidare från tonåren till en period som präglas av en brud och en brudgum. Detta var som en vardag med hopp om ett nytt liv. Det är vad kristendomens historia om en brud och en brudgum handlar om. (57-159, 31.5.1972)

Vad var fallet? Det var misslyckandet av att ta emot våren, centrerad på Gud. När våren kommer, kommer då vördnadsfulla söner och döttrar att njuta av den årstiden för sig själva? De är pliktrogna söner och döttrar om de säger till sina föräldrar, "Mamma och Pappa det är vår, låt oss gå ut tillsammans och njuta av dagen!", det finns en del som säger, "Mamma och Pappa även om det är vår är det bäst att ta en tupplur." Sedan när föräldrarna sover, går de ut själva för att sjunga och dansa. Kan de ses som lojala och vördnadsfulla söner? Inte nog med att de inte visar vördnad, de förtjänar att bli straffade också. Tycker ni inte det? (57-159, 31.5.1972)

Vad var fallet? Ur Guds perspektiv är det början på ett tonårsliv som innehåller den kinesiska karaktären för död (死春期). Historien började med det äkta tonårslivets död.

Därför kommer våren till dem som riskerar sina liv. En ny tidsålder är på väg. Kristendomens historia har gått igenom detta upp till i dag. (57-159, 31.5.1972)

Nuförtiden säger människor att tonårstiden är viktig. Varför är det så? Där finns plus och minus överallt. De tappar

helt kontrollen och vill gå ut varsomhelst. När de gör det förstör de sig själva, såväl som hela samhället.

Eftersom tonåren är en tid av förändring, brukar de säga, "Ahh!" till de som säger något till dem. Eftersom det är en tid av omvandling, vill de springa omkring helt utan mål. Därför måste de följa en väg enligt Principerna medan de fortfarande är medvetna om situationen. Ni måste nu ställa i ordning allt, så att det blir rätt, det spelar ingen roll hur svårt det än är att kontrollera dem, så måste ni göra det. När man jämför gott och ont, vad är då det onda? Det onda är det destruktiva. Det finns inget beskydd mot det onda. (118-196, 1.6.1982)

Vare sig du är man eller kvinna så är tonåren en farlig tid. (124-120, 1.2.1983)

Om ni väljer fel plats att sitta på, i tonåren, kan ni förstöra hela ert liv. Men om ni gör ett klokt val kan ni leva i framgång livet ut. Detta kan hända. (50-270, 8.11.1971)

Nu för tiden går många unga människor emot sina föräldrar och förstör familjen. Eftersom detta förstör ordningen, som beskrivs i den Himmelska lagen, så är det ondska. På grund av detta börjar familjer att falla sönder, samhällen, nationer och även hela mänskligheten blir fördärvad. Ni kan inte förneka att detta är ondska.

Under tonåren kanske ni vill försöka leva som om ni är med i en spännande film. Ungdomarna frågar, vad är det för fel med det? Det är fel eftersom



oansvarigt beteende leder till förstörelse av omvärlden. Så det är helt avgörande att sanktionera sådana aktiviteter på rätt sätt. När ni har utvecklat ert intellekt och fått erfarenheter i samhället, och kan kontrollera er själva i alla situationer, då först är ni fria att göra så, men inte under tonåren. (117-184, 1.3.1982)

Tycker ni om blomknoppar som just ska till att slå ut, eller tycker ni om blommor som redan står i blom? Jag tycker om blommor som har slagit ut. Är ni sådana som skall slå ut i blom? När ni gör det skall ni blomma till er fulla potential. Var inte bunden av någon annan när ni blomma ut, utan gör det efter era egna förhoppningar. Det betyder att ni skall växa på ett naturligt sätt, gå igenom tonåren naturligt och blomma i en naturlig omgivning för att sedan ta emot den man, som ni önskar älska. Ni får inte krossas innan ni blomma. Var inte sådana blommor vars blad redan har ramlat av och vilkas pollen har skakats loss. Det är samma för män. Män skall också blomma fullt ut. (47-88, 19.8.1971)

Som knoppar har ni ännu inte blommat. Bli inte ondskefulla på samma sätt som de som skriver kärleksbrev och har olovliga kärleksrelationer. Ni borde blomstra naturligt. När Gud ser på er borde han kunna säga "Oh, du har blommat rent och naturligt. Eftersom Jag kan känna blomdoften kan Jag säga att ni är oskuld." Då kan Gud känna så mycket hopp. Vill Gud ha någonting rent eller någonting skadat? Och ni då? Vill ni ha någonting rent eller någonting

skadat? Även fallna människor vill ha någonting rent. Skulle Gud inte värdera det ännu mer?

Av den orsaken hoppas jag att ni kan blomma ut till fullo, med ett rent hjärta och bli människor av stort värde som kan gå bortom dagens fallna värld, utan att fastna i sorgens dal. (47-88, 19.8.1971)

## 10.2 Himlens barn

Vi måste bli Himmelske Fars söner och döttrar. Vi måste verkligen bli barn som bär på Hans blodslinje. Vi måste skapa en relation av enhet, där vår Himmelske Fars hjärta är fast förankrat i vårt hjärta, och där Himmelske Fars hjärta är fast sammanlänkat via Hans aorta till vår aorta och vårt eget hjärta. Den väg som Far går är måste också vara våran väg, Himmelske Fars situation måste vara våran situation och Himmelske Fars vilja måste vara vår vilja. (27-270, 21.12.1969)

Tänk på det. Som en ung person som närmar sig tjugo år, var skall ni ta ert rena och heliga hjärta. Som en inslagen gåva? Ni borde ta det till altaret där Himlen kommer att bli som lyckligast och ge glädje till Gud. Det heliga fundamentet där Gud kan föra samman män och kvinnor av ren kärlek som ni, är var brud och brudgum skall mötas. Ändå, känner ni inte till dess värde. (64-84, 24.10.1972)

Din kropp är mycket värdefull. Fläcka inte ner kroppen utan uppfyll er plikt som ett förordnadsfullt barn. Ni måste ta ansvar för att undvika Satans

värld märkt av död, med en kropp som är godkänd av Gud. Det är det högsta målet och den standard som människor måste ha. I enlighet med Skapelsens Principer kan ni inte annat än hjälpa att vara på det sättet. (15-202, 9.10.1965)

Eftersom, inför Gud, ert blod inte är rent och obefläckat, måste ni vara totalt lydaktiga och ödmjuka för att kunna förändra det. Men om ni är egensinniga måste ni lära er att vara lydaktiga, även om det innebär att ni måste bli tillrättvisade. Det skulle betyda att ni blir undervisade av Guds kärlek. Detta är *Unification Church*. Det är därför som *Unification Church* kommer att bli centralt för alla religioner. (33-332, 23.8.1970)

Nu måste vi skapa ett frö till en ren blodslinje. Om man öppnar ett frö ser man embryot eller kärnan i mitten. I mitten av embryot är Guds kärlek. Om ni skulle öppna ert skallben, vad hittar ni då i mitten? Det skulle vara Guds kärlek. I mitten av fröet finns det som kan bli ursprunget till en rot, nämligen Guds kärlek. Det börjar från Guds kärlek. Har du någonsin sagt ”Jag har Guds kärlek. Även om jag inte ser så bra ut, och inte är särskilt lång, så flödar Guds kärlek i mitt hjärta”? (33-332, 23.8.1970)

Livet på jorden är så värdefullt. Det är speciellt viktigt för unga människor, att bevara sin oskuld. En ren och lydig kropp och själ, är vad som krävs för att bli genuint vördnadsfulla söner och döttrar till era föräldrar. (15-201, 9.10.1965)

Ni måste stå inför Gud med ett oföränderligt hjärta likt det hjärtat ni hade i den första kärleken. (129-149, 9.10.1983)

Ni måste känna till att människor som går till den nästa världen och som bevarat sin trofasthet till deras första kärlek, kan nå den högsta positionen i Himmelriket. (129-135, 9.10.1983)

De på jorden som kan gå till Himlen är de som har levt sitt liv fokuserade på sin första kärlek, genom att ge upp allting, och riskera sitt liv, för sin första kärlek. Därför måste ni göra bra ifrån er, i ert förhållande med första kärleken. (128-85, 5.6.1983)

## Sektion 11 Ett liv av helgande

### 11.1 Heligt salt

Heligt salt framställdes och användes för första gången den 16 mars 1960 (enligt månkalendern) vid Sanna Föräldrars Heliga Bröllop. Sedan den dagen har familjer börjat använda heligt salt för att rena och heligförklara de inköpta tingen i sitt dagliga liv och i sin omgivning.

Heligt salt är som jäst. När ni köper saker, bör ni som regel heligförklara dem med heligt salt och när ni kommer tillbaka hem borde ni helga er själva genom att beströ ert huvud med heligt salt vid dörren. (9-78, 11.4.1960)

Det som har gjorts okränkbart med heligt salt, skall inte ges bort till den

sataniska världen. Men om ni inte kan undvika det, bör ni ge det tillbaka med den vänstra handen. (9-78, 11.4.1960)

När ni använder heligt salt skall ni be ”I Faderns, Sonen och den Helige Andes namn, för Sanna Föräldrar och mig själv” och sedan strö heligt salt i formen av ett kors med samma ordningsföljd som i norr, söder, öster och väster. (9-78, 11.4.1960)

Som regel gäller, att när ni måste sälja eller överlåta en fast egendom, som är heligförklarad med heligt salt, måste ni göra det stegvis efter det att ni fått överenskommelsen godkänt. (9-78, 11.4.1960)

Våra medlemmar borde gradvis ta mer och mer land i besittning genom att rena och heliggöra området de har flyttat in i. (9-78, 11.4.1960)

När ni besöker en plats, strör ni då först heligt salt på den plats, där ni sätter er? Om ni inte gör det, borde ni skapa förutsättningar inom er genom att blåsa tre gånger: ”www, www, www” innan ni sätter er. När ni får syn på en vacker man i den sataniska världen, skall ni blåsa bort honom, i stället för att tänka: ”Jag skulle vilja leva med den mannen.” Även om han skulle hålla er hand, skall ni strö heligt salt och inom er blåsa tre gånger: ”pff, pff, pff”. Ni bör strö heligt salt tre gånger. (170-233, 21.11.1987)

Våra kyrkomedlemmar borde välsigna allting. I de flesta fall är användandet av heligt salt för att hålla saker heliga

inte något problem, när vi äter ris eller nudlar eller dricker vatten, vad skall vi då göra med heligt salt? Så vad skall vi göra från och med nu? Vi bör göra det som Jesus lärde efter sin uppståndelse, vilket är att ta emot Helig Ande genom att andas på människor och ting. Det är detsamma, som när Gud gav nytt liv åt människan genom att blåsa in liv i Adams näsborrar.

Koreanska seder är häpnadsväckande. Då koreaner dricker vatten, blåser de först på det. Innan de sätter sig, blåser de på platsen, där de skall sitta. Gud måste ha satt det naturliga medvetandet i rörelse hos dessa människor, så att det kunde bli en av deras vanor. Detta hände inte av en tillfällighet.

Därför är det så, att vi, i våra hjärtan, alltid skall rena och heligförklara våra liv på det här sättet. För att kunna rena och erkänna heligheten i ett långt historiskt skede på sextusen år, har detta definierats i tre steg, formande, tillväxt och avslutning i fullständighet bör ni blåsa tre gånger innan ni äter. Vart ni än går, till och med när ni går till badrummet, bör ni göra samma sak Ni skall göra det vart ni än går. (150-222, 15.4.1961)

## 11.2 Heliga ljus

### 11.2.1 Shimjungljus

Shimjungljus skapades den femte januari 1961 och gavs till Välsignade Familjer. Shimjungsljusen symboliserar sanna föräldrar och används därför då vi ber, för att trösta Guds hjärta och för att åtaga oss att uppfylla Guds vilja.

När Adam hade fallit, hade han förlorat källan till sitt sanna liv och kärleken, Shimjung (hjärta). Männskligheten har fortsatt att svika Dig i sitt innersta väsen, i sina känslor, i sin kärlek, i sin medkänsla och i sitt samvete och sitt mod. På grund av detta misslyckande måste ni börja engagera er i att återupprätta fallna människor. Genom att hålla Ditt hårda arbete i ditt medvetande har var och en av oss levt med hoppet att stiga till den återupprättade Adams position. Hjälp oss att bli stärkta i vårt beslut att återupprätta allting.

Närhelst dessa Shimjungsljus är tända ber jag, att flammen skall ge tröst åt Ditt hjärta och påminna Dig om vårt löfte att fullfölja Din vilja. När än vi tänder ljusen och ber en bön hoppas vi att vi stärks ännu mer i vår beslutsamhet i denna återupprättelsens tid.

### 11.2.2 Födelseljus

Traditionen att tända ljus när ett barn föds härstammar från tiden då Ye-jin nim föddes (Sanna Föräldrars första dotter). När de 36 välsignade paren började sitt äktenskapliga liv, donerade Sanne Far ett födelseljus till varje familj.

Nu skulle jag vilja föra vidare till varje familj, traditionen av födelseljus som Sanna Föräldrar donerade till de 36 paren. Födelseljuset, som jag har nu, skall användas som symbol för födelseljuset som Sanna Föräldrar ursprungligen använde. Låt dessa familjer ta emot födelseljuset och vårda det med samma hjärta. Jag ber i Ditt namn och med Din ära att då detta ljus brinner, medan ett

barn föds, skall det göra den andliga atmosfären helig och fullständigt hindra Satan från att närma sig.

### 11.2.3 Ae Cheon-ljus (Guds kärleks ljus)

Sanna Föräldrar skapade Ae Cheon-ljus den 16 maj 1984, och donerade dem till Välsignade Par den 20 maj. Ae Cheon-ljus uttrycker kärlek till mänskligheten och används i par.

Ett ljus offerar sig själv för att ge ut ljus. På det sättet symboliseras behovet av att offra för att förena mänskligheten inför Gud. Det är varken ljuset eller vecken som tänder lågan. Då ljuset och vecken samverkar, tänds elden och sprider ljus. På samma sätt som subjekt- och objektpartners, man och hustru offerar för varandra. Till förmån för ett högre syfte symboliserar detta ljus som strålar ut. Satan kan inte existera på den platsen. (132-104, 20.5.1984)

Vi måste vara fullständigt ett med området kring det enade hjärtat kring Ae Cheon-ljuset. Då kommer allting att placeras i ordning. (132-107, 27.5.1984)

Älskade Gud! Segertecknet utmärker beteckningen på dagen från kärleken från Gud (Ae-Cheon II) som är representerat av detta odödliga ljus. Låt Sanna Föräldrars kärlek och Guds kärlek vara med detta ljus. Låt frid ha sin boning där detta ljus skiner och inom familjen som förenas med detta ljus. Låt det knyts samman med Din kärleks sfär för att hindra de ondas makter och

alla former av orättvisa. Låt oss bli ett heligt ljus av heder som avvärjer källan till disharmoni. Skänk din kärlek. Speciellt ber vi att Du och Sanna Föräldrar skall vara med var och en och alla platser där människor ber sina böner. Vi ber att Du skall komma med Din ofelbara makt och skydda hela den andliga världen och den fysiska världen. Låt Din härlighet vara med Ae Cheonljuset, som får liv från denna tid och framöver, så att det kan fortsätta genom historien för evigt. Välsigna det, så att det kan fortsätta tills himlen är fullkomlig. Detta ber jag och förklarar för sant i Sanna Föräldrars namn. Amen. (132-105, 20.5.1984)

#### 11.2.4 Tongil-ljus, (Unification-ljus)

Det förenande ljuset har sitt ursprung från de 120 dagarnas bönebetingelser, som Sanna Mor och Sanna Barn offrade från femte september 1995, fram till den andra januari 1996. Under den tiden bad de varje natt vid midnatt med ett Unification-ljus.

Sanne Far skall göra en turné för att tala till människor runt om i Amerika från den femte september och jag har redan talat i Japan. Innan jag for hemifrån samlade jag barnen, som var där och samtalade med dem "Far skall åka ut i offentligheten för att tala till det amerikanska folket för att dra mänskligheten närmare Gud igen. Därför skall vi också fortsätta vår andakt tillsammans". Alla höll med utan ett ord av invändning. Alla barnen lever åtskilda på grund av sina studier, men helt

oberoende av vilken omgivning de är i, tänder de ett ljus klockan tolv på natten och ber. Vi beslöt att göra en 120-dagars betingelse fram till den andra januari nästa år. (True Mother's speech - 1995)

Jag har tagit med mig ett ljus idag. Jag vill donera det till er. När ni har tagit emot detta ljus skulle ni alla bli stolta söner och döttrar inför Sanna Föräldrar och barn, som kan bära frukt på jorden. Genom att göra det hoppas jag att komma in i himmelriket tillsammans med er alla. Jag ber er att bredda ut grundvalen för era andaktsövningar och böner idag, så att det kan bli en tillbedjan tillsammans med barnen i Sanna Föräldrars familj. Även om ni kanske har svårigheter så ber jag er att ni tar ert fulla ansvar, med öppet hjärta tar del i den här betingelsen. Även om detta ljus är ett enda, så består det av tre olika ljus. Sanna BarnsKärlek finns i detta ljus. (Family - november 1995)

Låt oss visa vår lojalitet och ett hjärta fyllt av kärlek efter att i tanken ha förenats med det Förenande ljuset, och med ett hjärta som brinner med en låga, som skall vara i all evighet. Låt detta bli en tid då vi överlämnar oss själva och lovar att ge av vårt oföränderliga kärleks hjärta tills hela mänskligheten är renad av dessa lågor. Käre Fader, uppmuntra och beskydda oss, så att vi genom hela livet kan leva på det sättet. Ännu en gång ber vi om dina välsignelser, så att vi kan bli ett stort folk, som kan ge ett högtidligt löfte att erbjuda våra liv för att uppfylla vår loja-

litet mot Dig. Detta ber vi i Sanna Föräldrars namn. Amen.

## Sektion 12 Ritualer i Välsignade familjers liv

### 12.1 Löftesceremonin

Första dagen i varje månad bör man och hustru i varje familj göra en full bugning tillsammans klockan fem på morgonen, vända mot kyrkans huvudkvarter. Detta bör göras i en glädjefylld atmosfär. Ni bör också göra det klockan fem på morgonen på söndagarna. Ni bör redogöra för allting i ert dagliga liv under veckan. Söndagen bör vara en dag av glädje, som ni längtar efter. (11-104, 1.11.1963)

Löftesceremonin bör inte göras enbart på söndagsmorgnarna. Vi borde göra den ceremonin varje dag, när ni stiger upp på morgonen, borde ni först genomföra löftesceremonin med ansiktet vänt mot kyrkans huvudkvarter. Det är en offentlig ceremoni. Men om vi ger Löftet varje dag kan det få motsatt effekt, så vi gör det som en betingelse bara på söndagsmorgnarna och på morgonen den första dagen i varje månad. Idealet vore om vi kunde göra det varje dag. (31-274, 4.6.1970)

Ni bör stå i rät linje mot Gud, åtminstone under morgonens Löftesceremoni. Det är en verkligt allvarlig timma. Ni borde ångra om ni kommer bara en sekund för sent. Ni bör också förbereda några karameller som helig

mat, som ni skulle göra inför den Heliga Nattvarden och dela med era barn. (27-85, 26.11.1969)

Ni kan inte förvänta er att barnen skall växa upp och bli bra människor då ni inte ens strikt observerar Löftesceremonin, Gudshängivna andaktsövningar och söndagsgudstjänster. Ni bör upprätta en grund med fyra positioner med Sanna Föräldrar i centrum. För att fostra goda efterkommande bör föräldrarna handla rätt och klokt. (21-87, 27.10.1968)

### 12.2 Familjegudstjänst

Föräldrar bör föregå med gott exempel i sitt troende liv. I sin familj, i sina böner eller i familjens gemensamma tillbedjan bör de visa sina barn ett liv av tro, som är exemplariskt på alla sätt. De bör hjälpa barnen att förstå betydelsen av tid för Löftet. Det är inte nog att bara hålla Löftetsgudstjänst under den timman. Som föräldrar bör de lära sina barn om Guds vilja. (31-266, 4.6.1970)

Ni bör fortsätta att utvidga verksamhetsområdet, som kan göra det möjligt för hela er släkt att vara med i familjens gudstjänster på alla platser. (236-72, 2.11.1992)

Om ni deltar i kyrkans samlingar eller inte, kommer att bli en kärnfråga. Om ni fullföljer ert ansvar i kyrkans aktiviteter eller inte, kommer att bli en kärnfråga. Om ni blir en god förebild som förälder inför era barn, kommer att bli en kärnfråga. (31-268, 4.6.1970)

### 12.3 Hoondokhwae

Hoondokhwae borde göras åtminstone av mannen och hustrun i alla Välsignade Familjer. De borde göra det en timma varje morgon om de inte kan göra det på morgonen, borde de göra det på kvällen innan de går och lägger sig, även om klockan är tolv eller ett på natten. Jag gör det. Då jag åkte på min rundresa i Sydamerika den här gången höll jag Hoondokhwae även om jag var utmattad. Jag kan inte, hoppa över det ens för en dag. Förstår ni? Ni borde läsa Blessed Family and the Ideal Kingdom. Den boken lär allting om den Familjen och om det fullkomliga kungliga riket i himmelen. Jag har banat en väg och lagt en segerrik grund genom mina strider för detta ändamål. Genom att bygga en sådan rak väg bör ni alla bli bilarna och bensinen. Ni bör köra den bilen i fullaste fart. (288-41, 31.10.1997)

Ni bör göra Hoondokhwae när ni än har tid. När ni är ensamma och till och med när ni går avsidet för att uträtta vad ni behöver bör gå åt sidan och vila er. Ni borde föra bok över hur många timmar ni har läst. Ni borde ha boken i er ficka och alltid göra Hoondokhwae.

Skriv ordet Hoondok (訓讀) igen. Det har tecknet *eon* (言) som betyder ”ord” och vad är det? Det har tecknet för flod (川). Vad händer då ”ord” står bredvid ”flod”? Guds ord möter en rak ström. När ni ser på detta tecken ”flod” (川), betyder det formation, tillväxt och fulländning.

Tecknet *dok* (讀) består av tecknet *eon* (言) som betyder ”ord” och *mae* (賣) som betyder ”till salu”. Detta betyder att ordet måste säljas. Det skulle vara en katastrof att behålla det för sig själv. Om ni inte säljer det, borde ni ge bort det. Om ni lagrar tillhörigheter och låter dem förstöras så kommer det att straffa sig. (289-295, 1.2.1998)

Ni skall inte bara läsa The Families Way of God’s Will och Divine Principle, utan andra böcker som Blessed Families and The Ideal Kingdom. De viktigaste orden i mina tal fram tills nu, är protokoll över segrar i mina konfrontationer och strider mot den sataniska världen. Därför borde ni läsa alla.

Eftersom de innehåller alla detaljer av kampen i det förgångna och i det nuvarande, är de Sanna Föräldrars historiska dokument. För att Unification family skall kunna förena sig med Sanna Föräldrar, måste ni samlas kring dessa berättelser och ta dem till er. Ni, er familj och er släkt fram till den sjunde generationen bör ta del av detta innehåll. Horisontellt bör de 160 och de 180 familjerna vara fullständigt förenade för att skapa grundförutsättningen för att sakligt och sanningsenligt föra ut dessa ord och göra dem begripliga på jorden.

Orden jag talar är inte mina egna ord. De är ord från Gud, som talar genom mig. Var än och när än ni hör dessa ord skall ert hjärta bevakas och väckas. När era hjärtan blir berörda på djupet kommer en stor genomgripande förändring plötsligt att äga rum i era



kroppar. Dessa ord har den kraften.  
(288-16, 31.10.1977)

Hoondokhwae är mitt sätt att låta alla skattekistor, fulla av rikedomar, gå vidare. Jag har samlat dessa dyrbarheter under mitt liv under obeskrivliga, svåra omständigheter, som jag gick igenom för nationens skull. Jag ger det till alla, var och en, utan åtskillnad. Jag har också sagt att det inte borde översättas. Ni borde själva översätta det, men inte förrän ni har tillkännagivit det för den här nationen. Kom ihåg det! Förstår ni? (290-29, 2.2.1992)

## 12.4 Familjelöftet

Människor är ursprungligen födda ur ett samband, in i en överenskommelse som binder dem samman med innehållet i mitt högtidliga vänskapslöfte i Löftet. Därför borde människor leva och dö inom gränserna för detta löfte. Ni borde kunna läsa texten i detta löfte, utan att ha någon känsla av skam. (11-164, 20.7.1961)

Ni bör alla hålla en Löftesceremoni på söndagarna tillsammans med er familj. Det är en oberoende förklaring av dem, som blivit välsignade. Satan kan inte angripa den familjen. Det är därför ni läser upp texten i Löftet. Vad ni uttrycker i Löftet, är ett tillkännagivande, att ni inte har någon gemenskap med den sataniska världen. Det är en ceremoni, som befriar er från skuld i allt ni gjorde under den gångna veckan. Det är därför det är ett problem att inte ta del av den. (210-280, 25.12.1990)

## Sektion 13 Ritualer för Välsignade familjer ärvda från våra fäder

### 13.1 Lagar för förfädernas tillbedjan var ursprungligen en del av den himmelska lagen

För länge sedan, då familjer till lojala undersåtar tog emot någonting gott, erbjöd man det först som ett offer till nationens kung. Det var en livsregel av lojalitet i Korea. Ur det perspektivet återspeglar koreansk hövishet och artighet någonting viktigt för himlen, vilket man inte kan finna i någon annan nation. Anhängarna till konfucianismen följer Konfucianismens lära. Där finns många traditionella regler för, hur man skall uppträda, föreskrivet av Konfucius lära och som ligger nära den himmelska lagen. Ni borde be era efterföljare, att utföra en offerrit för er i framtiden. Hittills har inte levnadsföreskrifterna och reglerna för hur man håller en begravning blivit upprättade, där principen kommer i centrum. När en gång tillvägagångssättet har fastställt för framtiden, så borde ni följa det.

Ni borde utveckla och skydda vitaliteten i livet, för att överleva och växa, oberoende av vilken sorts storm, som kommer över er och besegra svårigheter och hinder i er omgivning och finna fast mark under fötterna och vara förankrade i vissheten att Gud alltid är med er i varje situation. Om ni blir sådana, blir det inget problem för Gud att bestämma sina lagar. Men om ni inte

utvecklas enligt det mönstret, kommer det att bli problematiskt. (31-292, 4.6.1970)

Vad skall ni göra på er hemort? Först och främst, måste ni, hängivet, ta hand om era förfäders gravar. Den koreanska seden är att hedra dem och visa dem respekt. Om ni inte har kunnat ta fullt ansvar som äldste sonen i huvudfamiljen på er hemort, borde ni resa en gravsten, plantera träd på denna ödsliga mark, som era far- och morföräldrar älskade och göra byn exemplariskt ren och vacker, så att alla berg och strömmar i er hembygd kan lovsjunga er. Om ni kan göra det, hur skulle ni känna er då? När ni har gjort det, skulle ni inte då bli förnämst i er hemstad? Förr i tiden innebar det att vara en huvudperson i en grupp någonting dåligt, men nu betyder det, att ni blir kung och hövding, den förnämste och den mest framstående i att göra goda gärningar. (219-148, 29.8.1991)

Ni är alla historiska reinkarnationer, som bär era förfäders ansikten. Hur lång är den historien? Den är känd för att vara hundratusentals år gammal. Den långa historiens väg var avsedd att slutligen skapa en människa, dig själv. För att skapa en enda sådan människa t ex från familjen Kim, kom och gick otaliga förfäder. Därför är vi den mänskliga historiens avkomma. (46-154, 13.8.1971)

Ni måste leva ett sådant liv, som ni inte behöver skämmas över inför era förfäder. Ni måste älska nationen mer än era förfäder gjorde. Kärleken är sådan,

att om ni ger etthundra procent, så får ni 120 procent tillbaka. Ju mer ni ger ut sann kärlek, desto mera växer den. Detta faktum vänder historiens lopp. (179-93, 22.7.1988)

Om era mor- och farföräldrar är avlidna, borde ni besöka deras gravar, och ni borde visa er respekt för dem, som om Gud var begravd i den graven. Den dagen skall ni visa ånger för att ni inte har besökt era far- och morföräldrar under er livstid. (220-349, 20.10.1991)

Era förfäder kommer på årsdagen av sin död. Förbered ett offerbord och håll sedan en minnesgudstjänst för dem. Om ni gör det i ett rum som har Sanna Föräldrars bild skulle det inte vara någon synd att buga sig inför era förfäder.

Det är inte någon synd att förbereda ett offerbord med mat och hålla en minnesstund för era förfäder. (212-100, 2.1.1991)

*Unification Church* tillåter seden att hedra sina förfäder. Vi borde föra den traditionen vidare. I framtiden kommer detta att göras på rakt motsatt sätt mot vad som görs enligt den sekulariserade traditionen och genomföras med Sanna Föräldrar som medelpunkt. Det är inte en sekulariserad tradition från en sekulariserad värld. Om vi lever i närheten av den Himmelska Föräldern. Guds rike och förfäderna, kan en kunglig domän framträda, där vi i evighet, kan tjäna ett område, som tillhör släktens Messias-roll, som en del av huvudlinjen i släktledet, som kan lämna efter sig att tillbe och tjäna efterkommande genera-

tioner. Det kommer att bli en nation, där ni kan vara nära Konungen och sjunga lovsånger för den eviga regeringstidens fred och blomstring. Ni, er mor, er far, er familj och släkt kan komma direkt till himlen endast efter att ha levat i en sådan nation. (220-221, 19.10.1991)

Ni borde uppskatta värdet i det utvalda folkets rätt och dess blodslinje. Det utvalda folkets rätt är den förstföddes rätt. Nationen Korea har den äldsta sonens position. Syftet med det koreanska folket blir att vara ett folk, som älskar sin härstamning i syfte att föra släktlinjen vidare. Det är inte fel att hedra och ära sina förfäder och att årligen hålla minnesstunder, den dag då de lämnade oss. Den tiden kommer, då vi skall vörda våra förfäder mer, än de gör som tillhör Konfucianismen. (226-277, 9.2.1992)

Är det rätt att *Unification Church* erbjuder riter för våra förfäder? Det är befriande för oss! Från och med nu, är ni tillåtna att utföra riter för era förfäder. Tidigare ville inte Gud, att vi skulle hålla dessa ceremonier för våra förfäder. Koreansk lag att hedra förfäderna är den himmelska lagen. Koreaner är ett unikt folkslag i världen. Bara i Korea utövas ritualer för att hedra förfäderna på det här sättet. (240-94, 11.12.1992)

På dagen för minnesfesten bestämmer den förstfödde sonen till den äldste sonen tidpunkten för gudstjänsten. Det är därför den kan hållas klockan fem på morgonen, även om den tidigare hölls klockan ett. Beroende på omständighe-

terna, kan tiden ändras igen från klockan fem till klockan sju på morgonen och till och med någon gång under dagen. Den person som beslutar detta, är inte din far eller morfader eller någon släkting som har avlidit utan den förstfödde sonen. Offerbordet kan presenteras av far- och morföräldrarna, som är avlidna, endast om de kommer på den utsatta tiden som är bestämd av den äldste sonens förstfödde. Om far- och morföräldrarna inte tycker om den tiden kommer de inte att betjänas. Jordan är vårt centrum. Det är samma logik som när Jesus ”Vad som är löst på jorden är löst i himmelen”. Det är därför de två blir ett. (231-168, 2.6.1992)

När ni utför ceremonier för förfäderna, skall den äldste sonens förstfödde stå vid huvudändan av graven, före till och med sin farbror, sin kusin, sin syssling och till och med före sin fars farbror och sin mors morbror. I vördnad för förfäderna i den traditionella koreanska kulturen är den förstfödde sonen främst. Följaktligen kan vi se att det är en ras, som lägger vikt vid den äldste sonens rätt. (197-340, 20.1.1990)

Om ni var vänliga och goda mot era föräldrar, behöver ni inte utföra några ceremonier för dem efter deras död. Ni skall bara placera bilden av dem framför er och fira minnet av den dagen, som om er moder och fader var levande. Vilka gränslinjer finns det i den andliga världen? I stället för att gå till gravplatsen kan ni vara nära era föräldrar i ert hus, som om de levde och ni kan ha en

fest och fira minnet av dem. Även om ni inte går till deras gravar, är det ändå en fest.

Ni borde göra en gravplats för era föräldrar på en kulle nära ert hem. Begraver ni inte de döda på en kyrkogård i västvärlden? Ni borde inte uppträda vanvördigt inför era föräldrars gravar. Er avlidna mor och far skulle tillrättavisa er. Om ni gör någonting, som avviker från äkta kärlek, skall era förfäder förebrå er. (206-294, 14.10.1990)

Det ligger något i kristendomens förbud att utföra ceremonier för sina förfäder. Dessa ceremonier borde utföras för Gud och hela mänsklighetens Sanne Förälder. Förfäderna i andevärlden borde ursprungligen ha betjänats av oss. Men på grund av syndafallet har detta varit otillåtet fram till denna dag. I återupprättelsens tid, borde ni vara nära era förfäder från och med nu, därför att ni mottagit välsignelsen. (223-210, 10.11.1991)

## Sektion 14 Välsignade familjers ceremonier

### 14.1 Födelse

Era älskade söner och döttrar är onekligen dyrbara. De är himlens och jordens rikedomar, klenoder som ni varken kan köpa eller byta för en hel värld. Så dyrbara är de för Gud och även för deras föräldrar.

Skulle någon vilja byta ut sina barn emot någonting annat i den här världen? Barn är en dyrbar gåva. (165-100, 20.5.1987)

Spädbarn har något av mystik över sig. Om du tänker på dem, är det häpnadsväckande och intressanta. Vi vill nästan fråga: ”Hallå där! Hur har du kommit till världen?” Försök att tänka hur outgrundligt barnet är. Om du skulle försöka att skapa en människa som den där lilla människan, skulle du kunna lyckas med det? Du skulle inte kunna göra det på tusen år. (118-289, 20.6.1982)

Kommer du ihåg hur svårt det var då du kom ut ur din moders sköte? Varför lät Gud födelsen bli sådan? Vad lätt det skulle vara, om det vore lika lätt att föda som att tala, lika lätt som att äta god mat eller känna doften av parfym eller öppna munnen och skratta ”Ha ha ha”. Varför är det inte lika lätt att föda? Att föda får oss att svettas i situationer på gränsen mellan liv och död. Varför gjordes det så? Varför? Det är för att ni skall uppleva strålande, lysande kärlek. (107-43, 20.1.1980)

I ett sådant tillstånd, nära döden då dina ögon tränger ur sina hålor, när allting tycks vara förstört och himmel och jord är i kaos, och ett barn skriker för första gången efter födelsen så öppnas dina ögon och blir vidöppna. All smärta försvinner på ett ögonblick. Eftersom du födde under så svåra förhållanden, så var din kärlek större än den svårighet du upplevde och du säger: ”Aigoo!”. Förstår du vad det betyder? (107-43, 20.1.1980)

Ni borde hålla en ceremoni tillägnad himlen, på den sjunde dagen efter födseln för döttrar och på den åttonde dagen för söner. (11-82, 2.2.1961)

## 14.2 Välsignelsen

Ni har inte kunnat skapa ett varaktigt, fullkomligt band till Sanna Föräldrar. Alltså gör Välsignelsen det möjligt för er att skapa detta band. (23-232, 15.6.1969)

Välsignelsen handlar om att bli ett med Gud. När ni blir ett med Gud, får ni allt. Ni får allt som tillhör Gud, subjektets partner (Tongil Segye - november 1982)

Vad är Välsignelsen för ett festligt tillfälle? Vad betyder den? Den är den absolut bästa platsen i hela världen att vara på. Med vem bör du bygga upp en relation på platsen där Välsignelsen ges? Du kan inte bli fullkomlig på egen hand, du blir fullkomlig genom Sanna Föräldrars kärlek. Då ett barn har fötts ur sina föräldrars sköte, oberoende om det är ett vackert barn eller inte, så tar barnet efter sina föräldrar. På samma sätt undervisas medlemmarna i *Unification Church* om Sanna Föräldrars sätt att vara och leva. För dig, är det den största Välsignelsen. Välsignelsernas Välsignelse. (35-236, 19.10.1970)

Att ge Välsignelsen uttrycker, att låta Himlens hela makt gå vidare genom oss. (17-328, 16.4.1967)

Välsignelsen är det dyrbaraste i himlen och på jorden. Samtidigt är det något skrämmande. Om välsignade makar tänker på andra förutom sin äkta hälft, så kränker de varandra emotionellt. (13-67, 17.10.1963)

Goda förfäder, territorium och en nation skall uppstå från dig. Därför skall du som mottagit Välsignelsen, alltid tänka på himlen och jorden från det ögonblick då du öppnar ögonen. Välsignelsen är till för, att ni skall dela välsignelser med andra. Du behöver förvandla din släktlinje, som blev vanhelgad genom syndafallet. Utan att uppfylla detta, kan du inte ta bort det ursprungliga brottet mot Guds vilja, kan ni inte nå den nivån där ni kan ta emot Välsignelsen som sanna barn. Det är så principen fungerar, The Holy Wine, ceremoni är en ceremoni, som förvandlar släktlinjer och utplånar den ursprungliga synden, som vi ärvde genom syndafallet. Med andra ord är det en ceremoni, då vi byter kött och blod. (35-210, 30.10.1970)

Det heliga vinet innehåller beståndsdelar från allt i skapelsen, som inte kan kritiseras av Satan. Efter att ha druckit det heliga vinet och blivit ett med Sanna Föräldrar, och du gör något som vanhelgar din kropp, kommer du att vara sämre än Satan själv. Satan vanhelgade och kränkte avslutningen på uppväxtperioden, men om någon, som har mottagit Välsignelsen begår en synd, vanhelgar han den verkliga, äkta kärnan och styrkan i Gud, det största och viktigaste på fullkomlighetens nivå av fullbordans stadium och kan därför aldrig bli förlåten. Det är verkligen en skrämmande tanke. (God's Will - 543)

En bröllopsceremoni är ingenting annat än kärlekens gåva till eftervärlden.

Bröllopsceremoni är en förbundsceremoni, som säger åt er att leva på ett sådant sätt, att ni blir föräldrar i stället för Guds kärlek, under den gudomliga kärlekens beskydd, på samma sätt som era föräldrar levde. (96-236, 22.1.1978)

Jag tar fullständigt och evigt ansvar för den som har tagit emot Välsignelsen, också i andevärlden. Jag skall gå direkt före och visa vägen och leda dem. Välsignelsen skapar en evig gemenskap och är ett åtagande mellan Sanna Föräldrar och de som tar emot den. (God's Will - 533)

Om ni avviker efter att ha tagit emot Välsignelsen, kommer det oundvikligt att finnas ett villkor för gottgörelse. Det kommer säkert att finnas där. Det finns ingen förlåtelse. På det sättet ger *Unification Church* anledning till fruktan och respekt. Det är så principen fungerar. (God's Will - 27)

Jag har gjort det möjligt för er att införa gottgörelsens villkor för att ta emot denna nya Välsignelse och skapa en ny familj och jag har försökt att ta ansvar för er tunga börda. Men om ni överträder den himmelska lagen till och med efter det att jag tog ansvar, gör det till den värsta synden, som överförs på dussintals generationer. (22-211, 4.2.1969)

Vad är skillnaden i värde mellan en person som har gått igenom *The Course of the Blessing* och de många människor som redan har gått vidare till andevärlden? Med trons standard räknat, kan det inte finnas någon jämförelse.

Om du sviker denna himmelska välvilja kommer Satan att anklaga dig. Årkeängeln blev Satan på utvecklingsstadiet, men om ni faller på fullbordans stadium, skall Satan döma er. (God's Will - 59)

### 14.3 Seunghwa-ceremonin

Människor idag vet inte vad det innebär att dö. Det är inte någon sorglig händelse. Ni borde se döden som en övergång över kärlekens bro från en lägre dimension till en värld med högre dimension. Därför kallar inte *Unification Church* det för död utan Seunghwa. Det är att höja sig till en högre dimension. Detta är bara möjligt genom kärlek. (137-316, 5.1.1986)

Om människor inte hade fallit, skulle döden ha varit en lycklig händelse. Det är därför jag har lärt medlemmar i *Unification Church*, att de inte bör hälsa döden med sorg. Därför kallas den Seunghwa. (199-353, 21.2.1990)

En begravning i *Unification Church* kallas för Seunghwa-ceremoni. En död människas ande kommer att klaga, om han ser människor klamra sig fast vid hans döda kropp och gråta. Han skulle säga: "Dessa människors okunnighet är ett rep som binder mig och hindrar mig att gå den väg jag skall gå!" Eftersom vi känner till detta, kallar vi en begravning för Seunghwa Ceremony. Seunghwa betyder ett heligt uppstigande till himlen. Ni måste driva på den döda till den andliga världen med kärlekens kraft.

Håll inte tillbaka utan driv dem framåt.  
(199-130, 16.2.1990)

Seunghwa-ceremonin började med Heungjin eller hur? Vad betyder kärleken seger i uttrycket ”Day of the Victory of Love” (Kärlekens segerdag) Det betyder seger över döden. Om det hade varit någon annan hade modern vridit sig av smärta, gråtit och sörjt från djupast av sin själ, men Sanna Mor skulle inte ens fälla en endaste tår. Vi måste hålla denna ceremoni inom tre dagar. Jag måste förklara att döden övervunnits på så sätt kom Seunghwaceremonin att hållas i *Unification Church*. Det är som en ceremoni som går bortom döden till andra sidan om döden fram mot glädje. De som går igenom Seunghwaceremonin kan lätt gå bortom alla dalar i den andliga världen. Naturligtvis kommer det att bli några som misslyckas och fastnar mitt emellan. Ni måste veta det. Seunghwaceremonin började med Heungjin (212-96, 2.1.1991)

Heung-jins färd upp till himlen rev ner dödens murar. Därför kallas den för Seunghwaceremonin. Döden bör inte föra med sig nedslagenhet och förtvivlan. Den är inte ett fränfalle från livet utan ett språng in i en ny värld. Av det skälet bör medlemmar i *Unification Church* inte vara rädda för döden. Döden kommer enligt tingens naturliga ordning och är enbart en process, då vi går vidare till en bättre värld. (196-270, 2.1.1990)

Jag grät inte ens, när min son Heungjin gick bort. Vår avfärd till den andliga

världen är inte en sorglig händelse. Ni borde höja den himmelska fanan under trumpetstötar, som signalerar en strålande underbar återkomst till ert hemland. Det här är den väg som låter er stolt komma in i er hemort där nationen och hela mänskligheten, skall välkomna er med jubel och uppmuntran. Det är inte någon sorglig händelse. Vi faller inga tårar i *Unification Church*, Vad kallar vi det? Seunghwaceremonin (227-260, 14.2.1992)

Även om min svärmor gick bort, kallar vi det inte för begravning i *Unification Church*. Vad kallar vi det? En Seunghwa-ceremoni! Vi kallar det Seunghwa-stadiet, den verkliga andliga världen, den oändliga världen efter att ha levat i den horisontella, jordiska, timliga världen. Om du gråter högt i den sataniska världen kommer onda andar till dig, men onda andar kan inte hitta vägen till en Seunghwa-ceremoni (195-160, 15.11.1989)

Vad kallar vi begravningar i *Unification Church*? Vad är en Seunghwa-ceremoni? Det betyder att vi förvandlas och går upp till ett högre stadium. Jag grät inte när min mormor Hong dog. Jag grät inte, därför att jag var upptagen med att bereda vägen för att hon skulle stiga högre. Var annars kan ni se en sons större kärlek än denna? (196-55, 24.12.1989)

I *Unification Church* håller vi inte begravningar på det här sättet efter en människas död. I stället har vi en Seunghwa-ceremoni. Vi lever våra liv och vet



vart vi är på väg. Finns det något i den här världen att vara rädd för? Finns det något i Universum att vara rädd för? Från den här världen fylld av synd och kaos, borde vi formas av ett autonomt centrum, som bildar en rak linje med himlens och jordens moraliska finhetsgrad, renhet, kvalitet också gå in i en upprätt position, inom Guds kärleks rike. Varför måste vi gå in i en vertikal position? Det är därför, att det inte blir några skuggor i relation till Guds kärlek. Allt är fulländat! Följaktligen kommer hela omgivningen att rotera kring den vertikala axeln. Då en kvinna förenar sig med en man och är helhjärtat inriktad på honom, uppstår en sfär av stor och djup glädje, salighet, överallt runt omkring den mannen och den kvinnan. (198-124, 25.1.1990)

## Sektion 15 Vår inställning vid firande av Heliga dagar

### 15.1 Betydelsen av Heliga dagar

Ert hjärta borde längta efter heliga dagar. Endast genom att skapa en sådan tradition, kan ni bygga upp ett sådant liv av tradition för era efterföljande. Heliga dagar borde firas i glädje, medan man delar allt med varandra i himmelsk glädje. Denna dag är baserat på familjen och är en dag då vi inför himlens lag.

Ni borde veta att festdagar, som har förekommit i den här världen hela tiden under historiens gång efter syndafallet inte var något, som gav Gud glädje. Det var dagar som glädde Satan. Dagar som firar minnet av en nations självständig-

het eller firar något internationellt evenemang har alla firats i det fallnas rike. (92-259, 18.4.1977)

Från principiell synpunkt, den dag som firas och det hopp som människor har längtat efter mest, är inte då de föddes eller dagen då de gifte sig, eller dagen då du, som medborgare som förlorat sin nation, får den tillbaka, eller till och med nationaldagen. Ni bör känna till den största dagen av hopp, den dagen som mänskligheten verkligen väntar på, det är Guds Dag och Sanna Föräldrars dag. Den djupaste längtan har varit att få etablera en sådan dag på jorden. Så snart som Guds Dag och Sanna Föräldrars Dag har etablerats, leder detta naturligt till Barnens Dag och Alla Tings Dag. (92-252, 18.4.1977)

Ingen levande människa på jorden fram tills nu har sett Guds Dag, Sanna Föräldrars Dag, Sanna Barns Dag eller Alla Tings Dag. Året har 365 dagar. Ni borde klart förstå, att de absolut viktigaste av dessa 365 dagarna, är just de dagarna jag har räknat upp, som har framkommit i den providentiella historien. Ni borde känna till att dessa dagar är de kungligaste av dagar och om ett sådant år som det hade existerat skulle det de vara det kungligaste av alla år. (92-252, 18.4.1977)

De heliga dagarna och högtidsdagar som vi observerar i *Unification Church* är providentiella dagar av seger som erhållits efter blodiga strider emot den sataniska världen. Eftersom dessa dagar

firas till åminnelse av en absolut seger, bör ni fira dessa dagar med ett hjärta av tacksamhet och ödmjukhet till Gud och Sanna Föräldrar.

## 15.2 Ceremoniella dräkter

Jag kommer att gå till den högsta positionen, till den himmelska tronen, men inte alla här kommer att kunna följa med mig. Eftersom ni tagit emot ett dyrbart ting som välsignelsen så står dörren öppen för er. Men alla har inte de passande ceremoniella dräkterna att bära. Även om ni har blivit bjudna till en fest kan ni inte närvara om ni inte har passande kläder, eller hur? Om ni hade tillfrågats att bli marskalk vid ett bröllop kan ni då komma klädd som om ni

just avslutat arbetet på en bondgård? Ni måste klä er lämpligt innan ni går. Bara då kommer ni att vara kvalificerade att välkomnas in till den omgivningen. Om inte, blir ni utkastade. Man kommer att skrika till er, ”Gå ut härifrån, ni kan inte någonting!”

Jag måste säga att inte alla kan komma hit. Ni kan inte bara komma hit oföberedda. På samma sätt måste ni komma klädd i en Helig Dräkt. (212-226, 6.1.1991)

Ett personligt offer representerar livet och tron hos en människa som gör offret. När ni köper saker för att offras, försök inte få det billigt utan betala istället lite mer. Ni bör göra samma sak när ni köper material för att göra en Helig Dräkt. (37-279, 30.12.1970)

