

BOK TOLV

**GUDS PLAN FÖR  
STILLAHAVSREGIONEN**





# Innehåll

## Kapitel 1 Det tjugoförsta århundradet är havets tidsålder

<b>Sektion 1 Havet är en värdefull resurs inför mänsklighetens framtid</b> .....	1837
1.1 Havet är lösningen på världens hungerproblem .....	1837
1.2 Obegränsade tillgångar genom utveckling av havets resurser .....	1842
1.3 Framtiden kommer att vara vattnets tidsålder .....	1844
1.4 Havet kommer att bli den enda energikällan .....	1849
1.5 Länder vid haven kommer att leda utvecklingen .....	1849
<b>Sektion 2 Guds plan för havet genomförs av Sanna Föräldrar</b> .....	1851
2.1 Guds plan för havet med fokus på Nordamerika .....	1851
2.1.1 Den marina industrin i Amerika .....	1851
2.1.2 Seilos distributionsorganisation .....	1857
2.1.3 Alaskas marina industri .....	1858
2.1.4 Fiskodlingsindustri .....	1866
2.1.5 Ocean Church och utbildning på havet .....	1869
2.2 Guds plan för havet med fokus på Sydamerika .....	1872
2.2.1 Uppförandet av Jardim, det nya Eden .....	1872
2.2.2 Pantanalns heliga mark .....	1878
2.2.3 Djurens museum .....	1884
2.3 Guds plan för havet med fokus på Korea .....	1886
2.3.1 Heavenly Victory – den himmelska segerns båt .....	1886
2.3.2 Ilheung Marine .....	1887
2.3.3 Skeppsvarv .....	1887
2.3.4 Utvecklingen av Jejudo till en internationell fiskemetropol .....	1890
<b>Sektion 3 Vi kan lära oss mycket från havet</b> .....	1895
3.1 Liksom havet, borde vi leva i samspel med hela universum .....	1895
3.2 Livet i havet är förundrande vackert och mystiskt .....	1898
3.3 Naturens kraft finns i havet .....	1900

## Kapitel 2 Havets turist- och fritidsnäring

<b>Sektion 1 Utvecklingen av havets fritidsnäring</b> .....	1906
1.1 Jakt och Fiske är två grenar av fritidsnäringen .....	1906
1.2 One Hope – en osänkbar båt .....	1908
1.3 Framtidens fritidsnäring kommer att fokusera på fiske .....	1910
1.3.1 Havsfiskets glädje och spänning .....	1910
1.3.2 Huvudpunkterna för havsfiske .....	1914
1.3.3 Ni kommer inte att dö av hunger om ni lär er att fiska .....	1919
1.3.4 Havsfiske är ett tankespel .....	1921
<b>Sektion 2 Människan och hobbylivet</b> .....	1927
2.1 Framtiden är fritidslivets tidsålder .....	1927
2.2 Fritidsnäringen, en genväg till världsfred .....	1928
2.3 Vi måste förbereda för fritidsnäringens tidsålder .....	1930

## Kapitel 3 Stillahavsregionens tidsålder och bildandet av Island Nations Federation

<b>Sektion 1 Stillahavsregionens tidsålder</b> .....	1934
1.1 Varför infinner sig Stilla havets tidsålder nu? .....	1934
1.2 Huvudnationerna i Stilla havets tidsålder är Korea och Japan .....	1942
<b>Sektion 2 Bildandet av Federation of Island Nations for World Peace</b> .....	1947
2.1 Bakgrunden till bildandet av Federation of Island Nations for World Peace .....	1947
2.2 Huvuddragen vid invigningsmötet .....	1949
2.3 Sanna Föräldrars öppningstal vid invigningen .....	1950
<b>Sektion 3 Guds plan för havsområdena med Hawaii i fokus</b> .....	1953
3.1 Japan och Hawaii .....	1953
3.2 Orsaken till att Hawaii är i fokus i Guds plan för havsområdena .....	1954

## Kapitel 4 Guds plan för kulturerna runt havet

<b>Sektion 1 Historien om mänsklighetens kultur och trenderna i dess utveckling</b> .....	1957
1.1 Kulturernas utveckling i världshistorien .....	1957
1.2 Orsaken till att Israel, Rom och Storbritannien misslyckades .....	1959
1.3 Amerika är det tjugonde århundradets Romarrike .....	1963
<b>Sektion 2 Öcivilisationernas betydelse</b> .....	1967
2.1 Storbritannien, den främsta önationen .....	1967
2.2 Skillnaden mellan brittisk och japansk civilisation .....	1969
<b>Sektion 3 Japans mission som Evanation</b> .....	1972
3.1 Japan är Evanationen .....	1972
3.2 Anledningen till att välja Japan som Evanation .....	1975
3.3 Japans mission som modernation .....	1981

## Kapitel 5 Världens civilisationer når full mognad på en halvö

<b>Sektion 1 Halvöarnas kulturer och Korea</b> .....	1988
1.1 Världscivilisationens utveckling .....	1988
1.2 Uppgiften för halvöarnas kultur ur Principernas perspektiv .....	1990
<b>Sektion 2 Den koreanska halvöns mission enligt Guds plan</b> .....	1995
2.1 Den koreanska halvön är ett mikrokosmos av världen .....	1995
2.2 En förenad kultursfär med den koreanska halvön i centrum .....	1997
2.3 Återföreningen av den koreanska halvön visar mönstret för världens återförening .....	2002
2.4 Utvecklingen av Guds plan för återupprättelsen av Adams nation .....	2005
2.4.1 Guds plan med fokus på Japan, USA och Tyskland .....	2005
2.4.2 Guds plan för återupprättelse genom gottgörelse vid tiden för andra världskriget .....	2008
2.4.3 Guds plan för Adamnationen, Evanationen och ärkeängelnationer .....	2011
2.5 Vi måste söka vårt hemland .....	2013
2.5.1 Befrielsen av vårt hemland är hela mänsklighetens hopp .....	2013
2.5.2 Låt oss lägga en hörnsten till ett nytt hemland .....	2016

## KAPITEL ETT

# Det tjugoförsta århundradet är havets tidsålder

### Sektion 1 Havet är en värdefull resurs inför mänsklighetens framtid

#### 1.1 Havet är lösningen på världens hungerproblem

I framtiden måste vi skapa en världsomfattande grundval. Så här tänker jag: mer än två tredjedelar av jordens yta, cirka 70 procent, är hav. Vad skulle vi göra om våra landproducerade matresurser försvann helt? Vi skulle vara nödsakade att vända oss till havet för att fånga och skörda vår mat där. Vi kommer inte att ha något annat val än att hitta en lösning baserad på havets resurser för att säkra människans överlevnad. Av den anledningen är den logiska slutsatsen den, att nationer med tillgång till stora havsområden från och med nu kommer att ha ett försprång, särskilt vad gäller den marinrelaterade industrin. Nationer med mindre havsområden kan få det svårare. (88-179, 10.8.1976)

I framtiden blir det nödvändigt att industriellt utveckla resurserna i världens hav. Helt klart kommer utvecklingen och kultivering av havets resurser att utgöra en väg och metod för att få

slut på svälten som plågar mänskligheten. (193-324, 10.1989)

Resurserna inför mänsklighetens framtid finns i havet. De tillgångar som finns på land har börjat sina och kommer så småningom att ta slut. Om några få år kommer de att vara uttömda. Utmaningen blir då, att förstå hur vi kan utvinna havets undangömda tillgångar. Mänskligheten måste i framtiden forska inom områden som utvecklingen av tundraplattorna. Det är världens framtid, och där ligger för närvarande mitt största intresse. Matresurserna kommer inte att räcka till längre än femtio år framåt. Inom några få decennier kommer den verkligheten att slå oss rakt i ansiktet. Vi måste förbereda oss inför den tiden. Det är orsaken till att jag lägger så stor betoning på våra projekt i Alaska. (236-22, 2.11.1992)

Amerikanerna har inte riktigt fattat att det finns ett överflöd av havsbaserade matresurser. De har verkligen inga som helst idéer om kvantiteten fisk som simmar omkring i haven. De flesta människorna tycker om att äta kött, men nötkreaturens naturliga motvilja mot döden får deras blod att koagulera när de slaktas. Därför äter människor

kött som innehåller en mängd gifter och andra negativa element. (261-313, 24.7.1994)

Råmaterialen som vi kan få från torra land är begränsade medan de som kommer från havet är obegränsade. En fiskhona kan lägga många miljoner ägg. Det är ur den aspekten som råmaterialet är obegränsat. Om dessa ägg kan födas upp på konstgjord väg, är det möjligt att utnyttja dem till hundra procent. Genom att anpassa uppfödningssprocessen korrekt samt genom tillsatser av andra råmaterial, är det möjligt att utveckla nästan obegränsade tillgångar råmaterial från havet. Detta är endast möjligt i haven, och det är därför Reverend Moon från *Unification Church* tänker på frågor som rör havet. (207-208, 11.11.1990)

Varje år dör 20 miljoner människor av svält. Det är 60 000 människor per dag. Kommer den amerikanske presidenten att vara redo att ta ansvar för detta? Kommer Gorbachev i Sovjetunionen att ta ansvar för det? Vem kommer att ta ansvaret? Vem i hela världen kommer att ta på sig ansvaret för att lösa detta? Sanna Föräldrar och deras barn tar ansvaret för det. Av den orsaken är allt vårt arbete med havet någonting jag har planerat och förberett under de senaste tjugo åren. (217-314, 12.6.1991)

De primära resurserna i havet är obegränsade. En fiskhona lägger miljoner ägg. Normalt äts dessa ägg upp av andra fiskar och djur i havet. Om de kan skyddas av människan, kommer denna resurs att vara obegränsad och alltid till-

gänglig. Det är nu även möjligt att sammankoppla bergen med havet genom ett slags rörsystem och bygga högt belägna reservoarer ovanför våra städer, där mängder av fisk kan födas upp. Som jag ser det, erbjuder havet den enda möjligheten för mänskligheten att lösa matförsörjningsproblemen. Det är därför jag har investerat två miljarder dollar under de senaste 20 åren för att utveckla detta område. (228-218, 3.4.1992)

Det här är också orsaken till att jag har arbetat inom havet och fiskeindustrin. Havet har obegränsade möjligheter. Om små fiskyngel stannar i öppna havet, kommer de flesta att ätas upp av större fiskar. Men om vi odlar fisk kan upp till 90 procent av ynglen överleva. Detta blir en obegränsad resurs. Den enda möjligheten att lösa framtidens matförsörjning, är genom fiskodling. (229-156, 11.4.1992)

Laxen lever i havet men simmar upp till sötvatten för att fortplanta sig, eller hur? Vad vi behöver göra är att anlägga fiskodlingar och odla sötvattenfiskar i saltvatten och saltvattenfiskar i sötvatten. Vet ni varför? Vi kan inte fånga och eliminera parasiter en i taget. För att kunna ta död på dem för vi över fiskar från havsvatten till sötvatten. Efter en månad kommer alla parasiterna att vara döda. Det här är enkelt att göra. Om vi byter ut dem varannan vecka, kan vi sen göra det så ofta vi vill. Det är fullt möjligt att kontrollera denna process. Vi växlar bara mellan sötvattenfiskar och saltvattenfiskar. Det här är anledningen till att

ni inte kan jämföra resultaten ni får med resultaten från en landfarm eller ranch, där man är beroende av land för produktionen. Med andra ord kommer vi i framtiden att ha tillgång till outtömliga resurser. (226-342, 9.2.1992)

Genom att använda fisk som basföda, kan vi ha tillgång till obegränsade resurser och producera så mycket mat vi vill ha. I framtiden kommer inte fiskodling att ske endast i havet. Havsvatten kommer att pumpas upp till landområden via rörsystem, på samma sätt som oljan pumpas hundratals mil i Alaska. Även med stora avstånd som hundratals kilometer är det möjligt att pumpa havsvatten upp genom pipelines, göra saltvattenreservoarer, och odla upp stora kvantiteter fisk. Mängden fiskyngel är bokstavligen obegränsad. Genom att odla stora kvantiteter fisk kan vi tillhandahålla enorma matförråd. Om vi skapar en havsvattenreservoar för varje by eller samhälle, kan var och en i det samhället få tillräckligt med föda. (294-175, 14.6.1998)

I framtiden blir det möjligt att flytta vatten från haven hundratals mil för att kunna använda till fiskkultivering. Vi har kommit till den tiden nu. På det här sättet kan vi också transportera levande fisk, och det behövs inte heller mycket folk till att göra det. Vi kan bygga lokaler för fiskodlingen, och arbeta ut ett helt automatiskt system, där det räcker med att bara trycka på rätt knapp för att mata fisken eller för att sortera ut dem i storleksordning, för att sedan lasta dem på

långtradare och leverera dem, färdiga att ätas. Den tiden kommer. (217-314, 12.6.1991)

Vi kan få tiofaldigt högre förtjänst genom att kultivera havsindustrin, än genom att föda upp nötkreatur, på stora rancher och farmer, för att sälja dem eller mjölken. Eftersom vi lever i den tiden vi lever i nu, kan vi förflytta havsvatten var som helst. Människligheten har nu kommit till en tidpunkt när det är möjligt att transportera havsvatten tusentals mil genom att bygga och använda PVC pipelines. En sådan metod är inte kostnadskrävande. Det är fullt möjligt att konstruera en kultiveringsanläggning i bergsområden i kontinentala regioner, föra upp vatten från Stilla havet och där föda upp vilken fiskart som helst. Man kan konstruera byggnader tio eller tjugovåningar höga, odla fisk där; man behöver inte ens anställa personal att se efter fisken. Man kan automatiskt föda upp fisken genom ett fjärrstyrt system. Med enkel knapptryckning kan man automatiskt ge föda till fisken, avskilja vuxna fiskar från de mindre fiskarna och skicka dem genom pipelinen till ett annat odlingsområde. (206-348, 14.10.1990)

Genom att få en insikt i hur dyra fisksorter som tonfisk, bass, lax, plattfiskar och flundror fungerar under olika säsonger, kan man sedan fånga dem året runt. När man undersöker fångsten under säsongerna och lär sig förstå hur fisken flyttar genom haven, kan den fiskas upp under varje månad på året, vilket ger fiskesamhällena en större inkomst. Den här gången fångade vi

54 plattfiskar och flundror. Jag fångade omkring hälften av dem och de andra 10 personerna fångade resten. Jag är här för att undervisa er i hemligheten bakom detta, så att också ni kan göra det. Det är på det här området som vi finner den globala ekonomiska grunden, som i framtiden ska utvisa om havsindustrin överlever eller om den ska kollapsa. Det är så jag ser det. Kommer ni att behandla detta som en lek eller som någon sorts hobby? Eftersom jag har lärt er att fiska blir det hela mycket roligt. Ni måste hålla med om att jag har rätt, eller hur? Det finns ingen annan förnuftig slutsats att dra. (128-226, 27.6.1983)

Om man jämför landlevande var-  
elser med havslevande varelser, vilken  
grupp är då störst till antalet? Det finns  
ungefär fyra miljarder människor som  
lever på jorden och det finns hundra-  
tals miljarder havslevande varelser. Och  
exakt hur ser haven ut? Vattnet från Stil-  
la havet i öster rör sig mot Atlanten och  
vattnet från Atlanten rör sig mot Nord-  
sjön så att alla de fem stora oceanerna är  
sammankopplade. Landytan vi lever på  
är också sammankopplad. Men medan  
landytan är sammankopplad tvådimen-  
sionellt är världshaven sammankoppla-  
de tredimensionellt. Stilla havets vatten  
rör sig mot Atlanten och mot Medelha-  
vet, egentligen mot alla håll och stränder.  
Vi kan sammanfatta, att allting är sam-  
mankopplat som en helhet som rör sig  
med en levande energi. (128-246, 28.8.1983)

I USA driver jag marin industri på  
världsnivå. Vårt varv, där vi tillver-

kar fiskebåtar, är berömt. Tiden när  
mänskligheten livnär sig på landbase-  
rade resurser, kommer att försvinna. En  
ny tidsålder kommer och vi måste ta en  
ledande ställning i världen så behöver vi  
också en ledande position i hanterandet  
av världshavens resurser, genom tekno-  
logiska kunskaper. Havet är grundlägg-  
ande en obegränsad resurs av råma-  
terial. Tiden kommer, då vi inte enbart  
fångar fisk för föda. Vi måste utveckla  
kultiveringen av havet, till jordbruk och  
havsodling. (126-201, 19.4.1983)

Jag är mer än sjuttio år gammal men  
jag åker fortfarande till Alaska och fors-  
kar på Kungslaxen. Kungslaxen är en  
speciell art i laxfamiljen, och det finns  
fem olika sorter. Denna lax är den bästa  
sortens fisk. Den dör genast efter att ha  
lagt sina ägg. Gud har designat det så,  
för att deras efterkommande ska över-  
leva. Men nu har vi kunskapen till att  
få fiskar att producera ägg under kon-  
trollerade former och de behöver därför  
inte dö. Om vi kan förändra situationen  
så att all lax kan simma uppströms var-  
je år och lägga sina ägg utan att dö, så  
kommer laxen att bli den primära mat-  
resursen för mänskligheten. Lax är en  
bekvämt matresurs, det finns ingenting  
likt den, inte ens tonfisken kan jämföras  
med laxen. Kungslaxen smakar så gott.  
(233-50, 20.7.1992)

Numera fokuserar jag min upp-  
märksamhet på laxen och funderar på  
hur man kunde lösa mänsklighetens  
framtida matproblem. Tonfisk simmar  
mycket fort, om man föder upp dem och



släpper dem i havet så är det redan efter två månader omöjligt att fånga dem. Den ungefärliga simhastigheten för en tonfisk är 35 km i timmen men denna fisk kan även öka hastigheten upp till 100 km i timmen. Tonfisken är havets snabbaste fiskart. Den är så fantastisk och så vacker. När den simmar lägger den ryggen rakt neråt, viker sedan in den jäms med kroppen, och blir som en torped. Tonfisken rör sig genom alla fem världshaven. När vi kan uppnå en obegränsad romläggning från tonfisken och sedan släppa de befruktade äggen i havet, kan vi lösa både matproblemet och problemet med miljöförstöringen. Det är därför jag vill utveckla detta område. (126-201, 19.4.1983)

Ni vet att en tredjedel av jorden är landyta och två tredjedelar av jorden är hav, eller hur? Människan kan äta nästan allting som lever i havet. Vi kan äta nästan alla sorters växter i havet. I kontrast till detta kan vi inte äta alla sorters gräs eller frukten från alla träd på jordytan. Havet innehåller nästan allting som landområdena har. Där finns havskor, sjöhästar, sjölejon och havstigrar och även sjöormar. Och hur är det med alla olika fiskarter? Allmänt talat, tycker vita människor om att äta kött från djur som lever på land, men de ryggar tillbaka från fisk eftersom de inte tycker om lukten. På sistone har dock amerikanerna börjat säga ”ok, fisk är riktigt gott! Det är bättre än biff eller skinka, fisken har alla de rätta proteinerna.” De är attraherade av naturligt mat nu och vill äta fisk för att kunna leva längre. Det visar bara på hur

rikt havet är; det finns hälsa i havet. Ni kvinnor skulle till och med kunna fånga en enstaka tonfisk och leva på den i över ett år! (108-214, 5.10.1980)

En familj kan försörja sig genom att odla fisk. En fiskodling på endast 200 *pyung* kan livnära en hel familj. Genom att odla fisk kan en familj skaffa sig en bra mat tillgång. Fisk är dessutom mycket näringsrik mat. Fiskprotein är överlägset annan näring på många sätt. Med fisk kan det globala matproblemet lösas. Det tar mindre än tio minuter från det att fisk som nyss simmade och plaskade i havet har malts till fiskpulver, när den väl har kommit till våra fiskfabriker. Temperaturskillnaden mellan havet och fiskebåtarna gör att förruttnelseprocessen börjar tio minuter efter fångsttillfället. Det är därför vi använder teknologi som gör det möjligt att påbörja proteinproduktionen inom några minuter. Fiskpulvret vi producerar har ett protein av mycket hög kvalitet. Det innehåller mellan 86 – 94 procent protein; detta är kvaliteten av högsta klass. Genom att reducera procentsatsen pulver i processen, kan obegränsade mängder fisk och djurfoder produceras och användas för odling av mera fisk i syfte att producera mera mat till människan. (294-175, 14.6.1998)

Havet är en skattkista som innehåller två tredjedelar av världens råmaterial. Tror ni inte det? Finns det diamantgruvor i havet? Det finns dubbelt så mycket diamanter i havet som det finns på land. Med tanke på mitt arbete med att fullfölja Guds vilja och Hans

plan för återupprättelse uppskattar jag att det finns dubbelt så mycket diamanter i havet som på land. Dessutom finner vi i havet sjögräs och fisk, och allt detta kan användas till mat. Havsbottens areal som är täckt av sjögräs är nästan dubbelt så stort som all sammantagen yta land; och tillgången på fisk är i det närmaste obegränsad. När jag funderar på allt detta, förvånas ni då över att jag är intresserad av fisk? Vem som än funderar på dessa saker kommer att bli mer intresserad av havet än av land. Vi behöver alltså fånga fisk, transportera den, och sälja den. Det är därför vi söker etablera en ledande ställning inom varje del av transportsektorn – på land, på havet och i luften. (89-28, 3.10.1976)

Från och med nu kommer betydelsen av de landbaserade resurserna att minska. En ny tidsålder börjar; en era, där världen kommer att ledas av dem som tar hand om havets resurser på en global nivå, av dem som har teknologin, och av dem som har en ledande ställning i den marina världen. Det är vad havet är, huvudkällan till obegränsade resurser. Tiden då vi bara fångade fisk för att äta är förbi. Därför behöver vi utveckla fiskodling och andra typer av projekt i havet. (126-201, 19.4.1983)

## 1.2 Obegränsade tillgångar genom utveckling av havets resurser

Ni måste inse att havet är en skattkista med anmärkningsvärda och obegränsade tillgångar. (128-254, 28.8.1983)

Man kan inte göra annat än älska havet. Vi måste bana väg där. Vi har inte råd att ignorera havet; området som havet täcker är mer än två gånger så stort som landytan. Vem tror ni kommer att utveckla resurserna som kan hittas på havsbottarna? Vi kan hitta olja, det svarta guld, på land. Men havet är två gånger större, så vi kan förvänta oss att finna två gånger mera olja från havet. Vi måste börja med den utvecklingen nu. Det är därför jag råder medlemmarna i *Unification Church* att flytta till kustområdena så snart man kan, även om man måste sälja sitt hus för att kunna göra det. En del kustområden kan vara billiga. Det finns många öar som man kan äga själv. Ifall man skulle etablera en bas för havsindustrin, skulle hundratals båtar kunna dras dit. Om en nationell forskningsstation byggs upp, kan man ta ut avgifter på fisken som kommer igenom forskningsstationen och på så sätt bygga upp ett sätt att försörja sin familj på. (294-172, 14.6.1998)

De flesta naturskatterna som finns på planeten Jorden, kan vi hitta på havets botten. Jag är mycket intresserad av den delen av vår jord. Jag vill inte att andra ska komma före. Alla skatter på havets botten kan grävas upp. Kvantiteterna är enorma. Vi har utvecklat teknologier med tunnlar så att även hundratals kilometer tunnlar kan löpa under havsbotten från vilken ö och i vilken riktning vi önskar. Vem kommer att bli havets mätare? (263-18, 16.8.1994)

”Vi behöver skapa gruvor under havet.” Det är vad jag har tänkt på. Om

ni inte kan göra det, kommer jag att stå i frontlinjen och göra det själv. Jag kan ta er dit och vi kan gräva gruvorna tillsammans. (119-256, 13.9.1982)

Står man på stranden, ser havet mycket enkelt ut men i realiteten är dess sammansättning mycket komplex. Vidare, i termer av resurser, är havet betydligt mera rikt än land. Havet är i själva verket en plats med obegränsade skatter. Alla dyrbara saker som människor tycker om kan finnas gömda i oceanen. Så vad tror ni kan vara nödvändigt för att bli havets mästare? Tänk på hur Amerika utvecklades, och hur många människor som gav sig in på alla möjliga slags äventyr för att finna värdefulla mineraler, i västra Amerika. På den tiden fanns det många modiga äventyrare, som kunde inmuta sitt ägandeskap. Om ni inte utmanar era begränsningar på samma sätt under era äventyr kan ni inte bli ägare till värdefulla skatter. Ända till nu har människor kämpat för att vinna herravälde över rutterna runt världshaven, men man har inte kämpat för att få äganderätten över de ting som existerar under havsytan. (128-246, 28.8.1983)

Vem kommer att ha kontrollen över haven i framtiden? Om en stor katastrof skulle inträffa kan nya landområden resa sig mitt ute i havet, medan land som för närvarande ligger torrt kan sjunka ned i havet. Om ett landområde av Amerikas storlek skulle dyka upp mitt i Stilla havet, vem skulle ha äganderätten till ett sådant land? Ingen människa kan säga att något sådant inte är möjligt.

Ingen vet när något sådant skulle kunna inträffa. Det finns också vulkaner på havets botten. Om det funnes någon som kunde saga, ”allt utanför tvåhundra sjömil utanför vilken kust som helst tillhör mig,” vore det inget problem, men det finns ingen sådan människa. Hur som helst, det kommer säkerligen en sådan tid. Det kommer en dag då människor kommer att träta över rätten till haven. När så sker måste de människor som gör anspråk till havet ha en stark pionjärande. Det finns inget annat sätt att få äga rätten till haven. (128-246, 28.8.1983)

Då det är trångt om utrymmet på jorden, kommer människor snart att bygga fler skepp och ge sig ut till havs. I en inte alltför avlägsen framtid kommer människor att bo både på och i haven. Så vad behöver vi göra på havet? Män från *Unification Church* bör finnas vid varje hamn och viktig kust. Om vi kan vara närvarande i alla dessa områden kommer vi att kunna påverka och vägleda alla världens kulturer. Våra män bör samlans i kustområden. Vi bör finnas, och bo, på världens alla kuster och bli en kraft att räkna med där. (116-326, 2.1.1982)

Framtidens ledare för världen måste förstå hur man bevarar och skyddar haven. Den tiden kommer, då mänskligheten kommer att investera all sin kraft, sin kulturella identitet, sina traditioner och sina nationella tillgångar på att utveckla all rikedom som finns på havsbotten. En nyckelfråga är, vem kommer att vara vägledande i denna process. Jag frågar mig själv som grundare av

*Unification Church*, och som Sann Förälder med ansvar för mänsklighetens historia, vilken sorts grundval kommer jag att skapa för framtidens *Unification Church*? Tyngdpunkten kommer inte att vara i stora städerna utan utmed kusterna. Jag gör saker i kustområdena som ingen annan har tänkt på. USA har tagit sin hand ifrån den marina industrin men jag fortsätter att utveckla den. Eftersom jag vet exakt vart världen är på väg och hur saker och ting kommer att gå, investerar jag enorma summor pengar även i projekt som är svåra och där mycket pengar går förlorade. Även om jag inte kan bygga en stor motorväg mot framtiden, kan jag åtminstone hugga ut en smal stig som andra kan följa efter på. Det är därför jag är ute ensam och tränar på havet. (220-11, 13.10.1991)

När vi lärt oss en färdighet måste vi lära oss en till och sedan en tredje, fjärde, femte, och så vidare. Vi måste alltid vara beslutsamma för att lära oss mer och mer. Det är formeln för framgång. Allting är organiserat efter olika scheman. Den som känner till flest formler vinner kampen. När jag fiskar gör jag det bättre än de flesta andra eftersom jag vet var fisken finns. Jag har stor erfarenhet i detta område. Vi förlorar till dem som har mer erfarenhet än vi. Jag har inget som oroar mig vart jag än åker. Jag kan gå vart som helst ensam, utan någon oro. Om fisket inte är bra kan jag göra det bra. Men för att kunna ha den tillförsikten måste man ha en massa erfarenheter. I framtiden när intresset börjar fokuseras på oceanerna, kommer de som inte

har det intresset att halka efter dem som har det, och de kan komma att förlora allt. (146-251, 1.7.1986)

### 1.3 Framtiden kommer att vara vattnets tidsålder

Jag förbereder för framtidens värld. Jag gör det inte bara för att jag älskar havet. Det är svårt att vara vid havet. I början när jag kom tillbaka efter en veckas bortavaro värkte hela kroppen. Ändå tänkte jag ”Här finns så mycket att göra. Jag borde bara gå vidare utan att klaga över min ålder. Jag borde vara som en unghäst som sveper över Himalaya.” Hur kan jag ha tid att vila?

Förstår ni varför jag är så intresserad av havet? Det är för att havet är nyckeln till att öppna vägen till fred för mänskligheten i framtiden. Det är också nyckeln till lycka och framgång. Hur kan havet ge välmående? Är en god middag, eller att få tre mål mat om dagen, att leva i välstånd? Vad betyder det att leva i välstånd? Det är att äta hälsosam mat, leva ett hälsosamt liv och att leva med god hälsa genom livet. Det är också att uppfylla ens förhoppningar och drömmar med hela världen som arena. Har jag inte lagt alla grunder för att detta ska kunna hända? (189-295, 17.6.1989)

Frågan är vem som kan ta ledningen i havets värld i framtiden. Nu är det luftens och rymdens tidsålder. Det kommer att bli detsamma med havet i framtiden. De människor som är äventyrliga nog att erövra havet och ta chanser, kommer att gå rakt in i havets tidsålder.

En utvandring till havet kommer att ske. Nu har vi kommit in i en tid då det snart kommer att vara möjligt att leva en månad, av syre som tillhandahålls genom en speciell dräkt.

Kommer ni att själv kunna laga till era måltider när det händer? För att kunna ha ett bra och bekvämt liv måste man kunna förbereda en läcker fiskrätt. Man måste ha med sig tillräckligt mycket för att klara sig under ett halvår. Kommer ni att ta med vatten och stark rödpepparpasta eller en kruka med *kimchi*? Det här kommer att bli verklighet i framtiden. (189-291, 17.6.1989)

Allt kommer att göras maskinellt. Det kommer inte att finnas nånting för människor att göra. Med en knapptryckning blir det lätt att åka tvärs över oceanen till någon destination. Det kommer att vara precis som ett flygplan. Allt man behöver göra är att sätta på sin dator, sedan kommer den att följa kursen som redan är utritad. Du kan lugnt ta en tupplur, lägga dig ner för att sova på natten eller till och med bråka lite med din fru. Båten kommer att segla mot destinationen med mer precision än när den är kontrollerad av en människa. Ingen behöver manövrera båten eftersom den elektroniska utrustningen kommer att kunna göra det helt perfekt, utan problem. Du kan i stället stirra mot botten i det underbara havet och säga, ”fantastiskt, se på all fisk! Där är en haj. En haj passerade just förbi” och sedan bara fortsätta glida fram, medan du noga granskar allt stort och smått i detalj. (192-150, 3.7.1989)

Hur känner du i ditt hjärta? Skulle du inte vilja gå ner till havets botten eller upp till toppen av ett högt berg eller resa fritt genom universum? Där finns inga gränser. Jag är säker på att det inte finns en enda *Unification Church* medlem som inte tror på existensen av den andliga världen. Tror ni att den finns eller vet ni att den finns? Ni vet det och erfar det. Det är därför ni inte kan förneka det. (225-138, 12.1.1992)

I framtiden kommer vi att kunna leva i havet. Det är därför jag har initierat forskning på en ubåt för fem personer. Skulle inte det vara passande? När vinden inte blåser, kommer havets lugna vågor att få dig att känna dig som en är eller som havets mästare. Du kan inte ana hur mystiskt det känns och vilken underbar känsla det inger.

Tänk hur det skulle vara om man och hustru, kunde stå på ubåten och se ut över ett spegelblankt hav. De skulle stå där och drömma om sitt kärleksnäste, medan de planerade sin framtid tillsammans. Det skulle inte vara något problem. Även om det skulle börja storma kunde de gå ner trettio meter under vattnet till säkerhet. Den tiden kommer, när vi fritt kan leva under vattnet. Därför behöver vi inte oro oss över att Korea är så litet. (233-52, 20.7.1992)

Människor kan vara fria att gå vart som helst. Om de vill åka ut till havet eller gå upp på bergen så kan de göra det helt fritt utan nationella begränsningar. De kan ju bo under vattnet om de vill. Den tiden kommer när vi kan

bygga ubåtar och leva fritt under vattnet genom den vetenskapliga utvecklingen. I annat fall kommer mänskligheten inte att ha någonstans att leva. En ubåt sjunker genom att fylla tankarna med vatten tills den blir tung nog att gå ner. Med en knapptryckning kan man kontrollera inflödet och utflödet av vatten, därmed sjunka eller stiga i vattnet. Därför kan vi leva i vattnet. Det finns ingen bättre plats i himlen eller på jorden än det som ligger djupare än tio meter. Skulle vindarna ha någon betydelse trettio meter ner? En verklig rofylld värld uppensbarar sig, ett undervattensrike.

Om man stiger upp till ytan, kan man möta oändliga problem med massor av vindar som ändras. I luften och atmosfären förändras allt snabbt, och det kan plötsligt börja regna. Det är därför jag tycker att det vore idealiskt att leva nere i oceanen. (262-272, 1.8.1994)

Eftersom alla vill leva på en trevlig plats har jag initierat forskning i undervattensbåtar. Var finns den underbaraste platsen? Är lägenheter ett bra sätt att bo? Hur skulle ni vilja leva djupt nere, mitt i havet? Ni skulle behöva en undervattensbåt för att kunna leva så. Med en knapptryckning kan ni förflytta er till en helt ny plats. Det kommer inte att finnas något behov av luftkonditionering. Det kommer att finnas alla sorters exotiska fiskar som dansar i alla dess färger och vackra scenerier med myriader av färger som passerar revy inför era ögon. Ingenting kommer att vara ouppnåeligt. Ni kan åka vart som helst, dag eller natt. Tänk på hur bekvämt ett sådant liv

kunde vara. Skulle ni inte vilja leva på en sådan plats innan ni går till den andliga världen? Skulle inte det vara underbart? Jag gör det här för er alla. Jag gör det inte bara för mig själv. Jag gör det för alla, för var och en. Det är därför vi gör den här forskningen. Jag vill göra det möjligt att kunna leva i havet utan att vara en börda för någon. (217-212, 1.6.1991)

Om ni uppskattar havet kommer ni att finna många saker som är mer intressanta än de nöjen som finns på land. Därför försöker jag utveckla en ubåt. En sådan tidsålder kommer helt säkert i framtiden. Alla kommer att kunna ha en yacht och ha möjlighet att segla tvärs över haven. Det kommer också att vara möjligt att göra undervattensresor. Hur fantastiskt kommer inte det att bli! Vi kommer att gå framåt emot en tidsålder när vi kan röra oss fritt i vattnet och leva med fiskar, hajar och valar. Jag tror att om jag iordningställer det kommer vi att kunna göra anspråk på de ekonomiska rättigheterna i den världen. (95-225, 4.12.1977)

Vart kommer folk att åka? De kommer att åka till bergen för att undersöka naturen. Ändå kommer det att bli tråkigt att leva bara i bergsområdena. Därför vill människorna ta sig till havet. Människorna borde i framtiden ta sig till havet och kanske leva där. Jag har redan frågat vetenskapsmän från de olika vetenskapsområdena om att genomföra forskning på ubåtar och deras arbete är nästan klart nu. De säger att även om det stormar på ytan så känner

man inget av det när man är nere på 30 meters djup i havet, det är helt lugnt där. Det spelar ingen roll hur hårt det blåser och stormar på ytan, för det finns inte några störningar på 30 meters djup. Längre ned än 30 meter finns ingen vind och inga vågor. Så snart du trycker på knappen för att dyka ner till 30 eller 100 meter kommer du genast att kunna njuta av bilderna i havet genom att använda ett periskop. (236-309, 9.11.1992)

Vilken sorts tidsålder kommer att visa sig i framtiden? Varför vill man spendera timmar i ett flygplan? I stället kan vi bygga en massiv stålkoloss i mitten av Stilla havet och bygga hotell där. Hur många olika funktioner har en helikopter? Man kan flyga vart som helst genom att trycka på en knapp. Men att flyga blir långtråkigt redan efter tre timmar. Så vi kommer att flyga en eller två timmar och sedan stanna på ett marint hotell. Det kommer att vara fantastiskt. Vi kommer att bygga ett hotell i Stilla havet. Sedan kommer det bara att ta några få timmar att komma dit, ta en lunch eller gå ombord på en båt med familjen, eller även gå och fiska. Vilket underbart liv! (203-57, 14.6.1990)

Eftersom havet har obegränsade resurser, borde vi förbereda för en framtid med att bygga båtar runt om i världen. I Frankrike, Tyskland och i ett dussintals andra nationer för att vara redo när beställningarna kommer in. Sedan borde vi konstruera båtar för djuphavs-forskning för att säkerställa att vi kan få en ledande ställning och för att säkra

en ekonomisk styrka i en global tidsålder. Bara genom att göra förberedelser i flera dussintals nationer runt om i världen, kan vi försäkra oss om en ledande position på detta område. Kan ni tänka er det! Tror ni att det är möjligt? (95-225, 4.12.1977)

Jag har också designat och byggt de bästa båtarna i världen. Jag kommer också att bygga ubåtar som kan ta fem personer och åka vart som helst under havet. I framtiden kommer vi att kunna leva under vatten. Det är därför jag gör det. Jag vill att våra *Unification Church* medlemmar ska leva i välstånd. (210-39, 30.11.1990)

Var kan vi finna rent vatten? Havsvattnet är fullständigt nedsmutsat. Men Nordpolen har snö som är 800 meter djupt. Det är färskt vatten som ackumulerades för tusentals år sedan. Det vattnet är inte nedsmutsat utan rent även efter tusentals år. Detsamma gäller för Sydpolen. Men om vi bygger en kulturell stad som New York under isen, tror ni då att många människor vill komma och se den, eller inte? Det kommer faktiskt att kunna göras. Känner du dig inte exalterad av att bara tänka på det? Om vi bygger en tunnel i isen kommer den inte att kollapsa, utan kommer att bestå i tiotusen år. Genom att spraya kallt vatten på insidan en gång om året kommer isen att förbli frusen och också vara stabil. (302-99, 1.6.1999)

Den tiden har kommit då vi kan odla under isen. Förstår ni vad det betyder?

Blommor kan blomma. Om ni åker till Alaska kan ni se de höga berg som är täckta med ständig snö och gräset som växer i de centrala regionerna. Vid kusten växer blommor och människor går och fiskar. Ni kanske inte känner till hur vacker och bedårande naturen är där. Det är så vackert med rent vatten och ren luft, det är en perfekt ekologiskt balanserad miljö. Om ni någon gång besöker det här området på en semester och får njuta av det, kommer ni att vilja stanna där och aldrig åka därifrån. Orsaken till att jag är så exalterad själv och undersöker alla dessa projekt är för att allt detta är möjligt. (220-13, 13.10.1991)

När väteenergin är utvecklad i framtiden, kommer bristen på elektricitet inte längre att vara något problem. Den tiden kommer, när en underjordisk stad kommer att byggas i de kalla områdena av Sibirien och det kommer att bli en trivsamt stad att leva i. (194-95, 17.10.1989)

Om den sibiriska tundran och de nordamerikanska tundraslätterna blir utvecklade i framtiden, borde också Alaska bli påverkat. Den första personen som på riktigt kan leva och bo i den istäckta världen vid Nordpolen kommer att ha inflytande i världen. De som behärskar haven kommer att regera världen. Det är därför jag har startat upp så många marina industrier och har ett så djupt intresse för Nordpolen. (219-96, 29.8.1991)

Himalaya är sammankopplad till Stilla havet längs en ändlös rad av höga

och låga bergskedjor som även fortsätter under ytan. Stilla havet innehåller många farliga hajar som av japanerna kallas för *sa-me*, och många andra farliga varelser. Därför är det självklart ett livsfarligt projekt att simma tvärs över Stilla havet. En uppgift som ingen människa i historien någonsin har försökt sig på. Man måste vara medveten om omgivningen för att på ett säkert sätt realisera en besvärlig och farlig livsväg. Om man gör det kan man nå ända till andra sidan jordklotet. Det är mänsklighetens livsväg. (205-86, 7.7.1990)

Någonting som är djupt intar en central ställning. Någonting som är högt intar också en central position. Djupa platser är inte synliga. Kan man se ner till havets botten? De djupaste platserna är på botten av havet, eller hur? Även om hela skapelsen försökte ignorera Mount Everest, skulle den inte kunna undvika att se berget från morgon till kväll. Man betraktar det och undrar, om det ska börja regna eller om vädret ska bli fint. Om det är molnigt och mörkt på toppen försöker man förutspå om detta år kommer att ge en bra skörd eller inte. Hur som helst, djupa platser är inte synliga. Man kan inte se saker som ligger djupt. Orsaken till det är att de är täckta av vatten.

Det är inte dåligt att vara djupt nere. Djupet är omgivet av gåtor. Kvinnan är ett mysterium. Det är därför som män är så intresserade av kvinnor. Män söker sig till kvinnor för att de känner att de är gåtfulla och outgrundliga. (205-136, 12.8.1990)



## 1.4 Havet kommer att bli den enda energikällan

Havets resurser är så enorma i jämförelse med de landbaserade. I framtiden kommer vi inte att använda olja, kol eller elektricitet. Det finns en begränsning till vad elektriciteten kan göra. Därför kommer havet att bli den enda energikällan. Detta kommer att grundas på utvecklingen av väteenergi. (94-130, 30.7.1977)

I framtiden kommer vetenskapen att skapa möjligheter till produktion av obegränsade mängder mat. Orsaken till att det inte är möjligt nu, beror på att kostnaden på bränsle är så hög. Men när väteenergin är utvecklad kommer vi att ha obegränsad tillgång till energi. Vi kommer till och med att ha för mycket energi. Vi kommer att få fram så mycket mat som vi behöver, så mycket att vi inte ens vet vad vi ska göra med all maten. Det kommer att vara tråkigt att äta all maten ensam, så vi kommer att kunna bjuda in människor från gatan och säga ”kom och dela maten med mig och låt oss samtala en stund”. Men eftersom vi inte vet när den tiden kommer, måste vi skapa förutsättningar för den nu. Vi måste skapa de rätta förutsättningarna. Sedan kommer våra barn och barnbarn att kunna leva ett behagligt liv. (141-223, 22.2.1986)

Om vi missköter haven kommer detta att leda till krig. Då kan eventuellt en vätebomb släppas som kan förgöra jorden helt. Det är därför kyrkomedlem-

marna bör bo runt kusterna, inte längre än tjugo kilometer in på land. Om vi gör det kommer hela världen att vara i vår famn. (303-155, 17.8.1999)

En gång var det någon som sade ”I framtiden, när väte är omvandlat till energi, kommer världen snabbt att bli rik. Men om denna oerhörda mängd energi kommer i fel händer kan den förgöra hela världen. Den enda människa som kan förhindra detta är Reverend Moon, så vi borde anförtro honom denna uppgift” (184-222, 1.1.1989)

## 1.5 Länder vid haven kommer att leda utvecklingen

Vi måste ha en ledande roll på haven i framtiden. Jag kommer att plocka upp guld, silver och andra skatter ur havet med mina egna händer. Jag har insett att vi måste bygga många tunnlar. Därför kom jag på vägtunnelprojektet. Om jag kan skapa en passage under havet med en dörr, så vore det kul att öppna dörren och kanske fånga en fisk? Vore det inte underbart om vi direkt kunde få fram olja till båtarna från havsbotten via pipelines? Hur fantastiskt vore det inte om vi kunde producera olja från pipelines genom att bara trycka på en knapp? Om du är en ledare, borde du då inte skapa planer för att vi ska kunna leva så i framtiden? Men hur kan vi producera luft i havet? Hur mycket syre finns det i vatten? Syre kan man producera från vattnet. Vad är andelen syre i havsvattnet? Hur kan allt det användas? Det här är inget problem. Det är därför

tiden snart kommer, då havets rike kan etableras. (116-326, 2.1.1982)

Mina första fyrtio år var en tid av prövningar och vedermödor inriktad på norra hemisfärens utvecklade länder, och den var fokuserad på land och inte på havet. Under de senaste tjugo åren har jag däremot fokuserat på havet, och på att förbereda inför havets tidsålder, speciellt i Sydamerika. Jag har banat väg för resan in i havets tidsålder, för länderna i den tropiska zonen. Denna tjuugoårs betingelse, eller vandring, har varit en väg fylld av vedermödor. (277-131, 7.4.1996)

Globalt sett kan man säga att om någon är beslutsam att utveckla havet i framtiden kommer den personen att få en ledande position. Vatten är det viktigaste. Därför, innan jag går till den andliga världen måste jag initiera projekt för att ge verktyg till att utveckla stora vattenområden. I enlighet med det måste jag ihärdigt ge många instruktioner. Om jag talar om detta ämne, så vet jag att framtida generationer kommer att kunna genomföra det. (276-296, 10.3.1996)

Vem äger havet? Havet kommer i framtiden att vara guld värd. Det kommer att vara mer värdefullt än Myeongdong, shoppingdistriktet i Seoul. Vi måste bli inflytelserika i havsregionerna. Jag tror att den som kan förvärva vattnet inom en radie av tre kilometer härifrån, kommer att ha en ledande ställning. Jag tror att en sådan tid kommer. (300-192, 3.3.1999)

Jag menar att vi måste bli havets ledare. Vem tillhör havet? Det tillhör Gud och Sanna Föräldrar, och sedan er. Det tillhör er. Om ni kunde säga att det tillhör er skulle ni då inte tycka om det ännu mer? Havet och floderna styr livet i denna värld. Haven genererar molnen som ger regnet. Därför finns det liv. (289-181, 1.1.1998)

Unga människor borde utveckla sitt intresse för havet. Någon måste komma fram ibland er som kan ta ansvar för havsprojekten. Orsaken till att jag åker ut på Atlanten för att stanna där i tjugofyra timmar är för att etablera en historia att ha älskat havet. Sjömän som arbetar till havs, brukar vanligtvis komma tillbaka efter sex månader, eller upp till ett år senare. Därför tycker de flesta kvinnor inte om sjömän. Den globala trenden är därför att antalet sjömän har minskat. Vi måste därför bli starka inom den marina affärssfären. Kvinnorna i *Unification Church* kommer inte att klaga även om deras män går till sjöss och inte kommer tillbaka på ett halvår, eller hur? Det är därför vi i framtiden borde bli en ledande kraft i skeppsindustrin. Den tid kommer när ni kommer att koncentrera era ansträngningar mer på havet än på land. Därför har jag ett sådant intresse för havet och därför borde ni också ha det. (73-142, 16.8.1974)

Jag satsar mycket i forskningen på ubåtar. Jag har ett stort intresse för hela universum. Men ändå, som internationell religiös ledare och idealistisk filosof i ett modernt samhälle, någon som över-

skrider nationer men som ändå har ett världsomfattande fundament och större makt än någon i något land, varför ägnar jag intresse åt havet? Det är för att jag tror att det ända sättet att lösa hungersproblemen i framtiden är genom havet. (217-219, 1.6.1991)

Ni tror kanske att saltvattensfiskar inte kan leva i sötvatten och sötvattensfiskar inte kan leva i havet. Men så är inte fallet. Laxen lever i havet och ändå simmar den upp till färskvatten för att lägga sina ägg. Laxen kan fullständigt förändra sig själv inom loppet av tre veckor eller till och med inom tio dagar. Låter det här som en saga eller som någonting verkligt? Kommer datorer i framtiden att vara så små att de får plats i din ficka, eller inte? Vi närmar oss en sådan värld. Skulle du vilja bli en havens mästare eller en mästare på land? Vilket skulle du vilja bli? (217-227, 1.6.1991)

Vi borde ta oss till Nordpolen och starta med gruvdrift för att bryta diamanter och guld från så långt ner i havet som Sydpolen. Vi borde gå ner till en undervattensåder med diamanter och gräva upp allt. Både män som kvinnor bör göra det. Om ni mitt i allt detta kan gå och engagera er i sann kärlek, om ni kan dyka ner till havets djupa vatten och älska där, det kanske är svårt att nå dit, men det skulle vara en underbar kärlek. Ni kanske skulle få en svår chock eller lida av andra svårigheter, men ni skulle ha gått en lång väg för att söka den perfekta, ideala kärleken. Om ni kunde älska där, skulle det då inte ta andan ur

er? Skulle ni inte vilja åka ner till havsbotten och älska där? Alla kommer så småningom att dö. Om ni kunde leva på havsbotten och älska där, skulle ni dö lyckliga. (299-186, 15.2.1999)

Jag har varit intresserad av havet i hela mitt liv. Havets tid kommer. Av den anledningen måste vi ha ett stort intresse för havet. Efter det kan vi vara intresserade av de landbaserade kontinenterna. (12-117, 1962)

Den marina industrin har en lysande framtid. Jag har ett klart och färdigt koncept inom det området. Det är därför jag förkunnar inför mänskligheten, att människor borde åka till havet för sin egen skull. (128-211, 26.6.1983)

## Sektion 2 Guds plan för havet genomförs av Sanna Föräldrar

### 2.1 Guds plan för havet med fokus på Nordamerika

#### 2.1.1 Den marina industrin i Amerika

Om Amerika ska bli framgångsrikt, måste man skapa en trend där unga människor kan ta sig ut till havet. När det händer, kommer en ny framtidsvision att utvecklas i nationen. När den tiden kommer blir ni föregångare som startar fabriker över hela landet. När det händer kommer andra fabriker att slå igen. Fabriker som bara har haft som mål att berika enskilda individer kommer att gå under. Vi kommer att leda fabriker som

har som mål att verka för hela nationens bästa. Vi kommer att samarbeta för att tjäna hela världen. Med nationens stöd kan vår verksamhet blomstra. (128-230, 27.6.1983)

Många sjöfartsstäder har problem. Om deras unga män går till sjöss i flera månader utan att komma hem, kommer deras fruar att springa omkring, för att till slut ha en kärleksaffär på sidan om och ge sig av med alla sina tillhörigheter. Därför vill inga män gå till havs. Av den anledningen är vissa kuststäder helt nedgångna. Om jag hade pengar skulle jag åka från kust till kust och köpa upp alla skeppsvarv. Skulle inte det vara bra? (123-13, 1.12.1982)

Just nu går industrin i Amerika bra. De har alla ett bra läge. Det sista utvecklade området är den marina industrin. Den har större grundresurser än industrin som är inriktad på landprodukter; tyvärr ligger den dock helt öde. Tänk hur oändliga havets resurser är. Människor som arbetar med havet är de som kan få del av alla de gömda resurser som finns i havet. En tredjedel av jordens yta är land och de andra tredjedelarna är hav. Med andra ord är två tredjedelar av jordens resurser gömda i havet. Vilken rörelse kan utveckla planer för den marina industrin, samtidigt som man planerar för havets tidsålder? Det borde vara en religiös organisation med ett globalt fundament, eller någon annan typ av global ideologisk organisation. Jag tror att det bara kan komma från dessa två typer. (119-230, 13.9.1982)

Om kuststäder förfaller och blir nedgångna, kommer även ekonomin i resten av landet att gå ner. Amerika har resurser för att ge stöd åt sina städer med marin industri. Eftersom detta inte händer har den amerikanska regeringen hamnat i ett läge då de måste vidta nödåtgärder. Ledarna i dessa samhällen söker unga människor, men de kan inte hitta några, så vi måste ta ansvar. Man behöver unga par med en filosofi som förhindrar fruarna att lämna sina familjer. Endast *Unification Church* medlemmar kan hantera dessa omständigheter. På så sätt kommer vi att kunna bosätta oss i dessa städer och börja utveckla verksamheten. Inom tre till fem år kommer 50 personer att kunna tillverka båtar med hjälp av stöd från staten. 50 människor på 30 platser, det blir 1 500. Eller hur?

Jag beräknar att det runt om i Amerika finns 3 000 hamnar. 50 människor på 3 000 hamnar skulle kunna bli 150 000 människor, eller hur? Då skulle vi helt kunna ta hand om de amerikanska vattenen. Om vi kalkylerar med två miljoner dollar per person, hur mycket skulle det kunna bli? Det skulle bli 300 miljarder dollar. (119-235, 13.9.1982)

Jag kommer att organisera ett antal enastående människor som är intresserade av havet och låta dem få fiskebåtar. Femtio unga män och kvinnor kommer att samlas till ett center och engageras i en grundorganisation för utbildning i att relatera till havet, och så kommer vi att arbeta för att samla ihop människor. I Amerika är tendensen att flytta ut från dessa områden på grund av de fat-

tiga förhållandena där. De lokala ledarna tillsammans med inflytelserika personer har en önskan att förhindra att detta händer. Så snart jag kommer dit, ska jag genast sätta igång med dessa planer och jag ska skapa stödföreningar centrerade på de lokala ledarna. Så det är därför som detta inte är ett problem. Sexhundrausen dollar här kommer att ges ut under stödföreningarnas namn och med garantier från dem och andra berörda parter. Därför kommer det att fortsätta för evigt om jag undervisar ledarna hur man fångar fisk som är värt fyrahundra dollar. (108-219, 5.10.1980)

Namnen på våra båtar är "New Hope" och de är väl kända som tonfiskfångare längs med den amerikanska östkusten, och vida omtalade även i Sydamerika. Orsaken till att jag gör detta är att finna personal som kan bidra till att utveckla den marina industrin. När jag åkte och fiskade i 24 timmar så bad jag unga människor att komma ombord på båten men de ville inte lyssna utan gick sin väg. Men efter att jag fick tid att tala med dem över en tid av fyra, fem, även sju år, så har de ändrat inställning och nu vill även kvinnorna bli sjökaptener. Jag har skapat en atmosfär som gör det möjligt för att det ska hända. Samtidigt har jag skapat båtbyggerier och tränat dem i att sälja båtarna. Jag satte upp butiker åt dem och lärde dem hur man säljer genom att använda trailer.

Under ett år har jag lärt dem att tillverka nät och bygga båtar, fånga fisk och också sälja fisken. Jag har startat restauranger med mat från havet och under

en tid av sju år lade jag ett fundament centrerat på alla dessa ting. Nu har vi kommit till det steget när vi kan skapa spektakulära produkter inom den marina industrin. När allt detta har kommit igång i full skala kommer stora kapital att genereras. (110-202, 17.11.1980)

De av er som tycker om att vara på båtar, räck upp en hand. Utan er kommer inte Amerika längre att lyckas med havet. Det kommer inte att ha någon framgång med havet. Amerika kommer inte att ha några framgångar vare sig på eller i havet. Det spelar ingen roll hur högt Amerika skriker, landet kommer att få dra sig tillbaka. Det är oundvikligt. Man måste ta sig till havet även om man tycker att det verkar vara svårt. Man måste gå ut på havet och genomkorsa det. Ni måste inse att bara så kan ni skänka hopp åt havet. (132-304, 26.6.1984)

När männen går ut med fiskebåtarna stannar de ute till havs i två till sex månader. Men om de fortsätter med en sådan livsstil kommer deras fruar gå på disco för att dansa och vänsterprassla. De kommer att samla ihop sina tillhörigheter och rymma sin kos. Åttio procent av dem skulle placera sina barn på barnhem spridda åt alla håll. Vilka skulle vilja gå till havs då? Även om man åker till havs och fångar fisk så har man inte möjlighet att sälja fångsten. Amerikaner äter inte fisk som är fångad i havet. Så om man startar en marin industri kommer man att gå under av sina ansträngningar. Trots det finns det ingen annan väg för oss att ta. Jag tror också, att det inte

finns någon väg att ekonomiskt stödja vårt framtida arbete för världen utan att först gå in i den marina industrin och därigenom skapa en framgångsrik grundval. (110-200, 17.11.1980)

Den marina transportindustrin och fiskeindustrin är lovande industrier i Amerika. Därför köpte jag en båt för tre år sedan. På den tiden visste jag att jag måste börja detta arbete inom tre år. Under dessa tre år kan man säga att vi gjorde en komplett undersökning av östkusten, inklusive havsvattnen nära New York, där vi letade upp områden där det fanns rikligt med fisk. (88-246, 20.9.1976)

I framtiden kommer jag att förhandla med den politiska ledningen att få skapa fiskfarmer.

Vi kan skapa vilken typ av fiskfarm som helst enligt vårt önskemål, antingen i havet eller i sötvatten. Vi kan göra vad som helst. Vi kan föda upp krabbor eller olika sorters fiskar även mitt under tidvattenflödena nära New York. Men vi behöver göra mer undersökningar av detta. Hur ansenlig skulle den affären bli? Tänk er hur enorm den affären kan bli. (88-179, 10.8.1976)

Kvinnor tycker inte om sjömän, eller hur? Orsaken till att jag går in i den marina industrin är att just nu är den industrin helt i förstörd i Amerika. Hur kan det vara så? När männen går till sjöss med sina båtar stannar de inte ute bara en eller två veckor utan det blir för en eller två månader. Så alla deras fruar har någon "affär" som till slut mynnar

ut i skilsmässa. Efter några gånger ute på det vilda havet har därför de flesta unga amerikaner tröttnat på livet till sjöss.

Inte ens människor med mycket pengar kommer någonsin att investera i fiskeindustrin. Därför måste medlemmarna i *Unification Church* investera i denna industri; våra ungdomar har gjort detta för att rädda Amerika. Kan män och kvinnor i *Unification Church* skilja sig? De kan aldrig skilja sig. Ni borde inte tänka på att skilja er, i stället träna er och gå ut i en båt tillsammans. (88-250, 20.9.1976)

Om inte jag är involverad kommer Amerikas fiskeindustri aldrig att utvecklas. Därför vet jag att jag i den bemärkelsen bidrar stort till Amerikas välgång. För närvarande förhandlar jag om att köpa en båt på nästan fyra tusen ton. Det finns bara ett fartyg av den sorten i världen. (88-326, 3.10.1976)

För några dagar sedan åkte jag till Barrytown där vi fångade tusentals karp. Sex sköldpaddor kom också fram när vi tömde dammen. När vi släppte en stor sköldpadda och karpn som vi hade fångat till friheten i Hudson River, funderade jag över följande fråga: Enligt den grundläggande principen att man är född genom kärlek och måste dö för kärleken, är det då bättre att leva eller att dö för de människor man älskar? Och jag sa till fisken, "På ett sätt har ni offerats. Men i framtiden kommer ert offer att bidra till utvecklingen av Amerikas marina produktindustrier, och genom

er kommer medlemmarna i *Unification Church* att visa större lojalitet gentemot Gud. Och ni kommer att bli den kärlekens kraft, energin och det kött som ger dem möjlighet att älska mänskligheten ännu mera. Trots att ni föddes som fisk älskar jag er som en del av mitt kött och sinne, som i sin tur också kan älska amerikanerna som vore de mina egna barn och mer än vilken amerikan som helst. Har ni något emot det?” Jag talade om för karpnen att bli blodet och köttet av en älskad son, ett offer för sönerna, dottrarna och det amerikanska folkets kött och blod. (93-189, 29.5.1977)

Andra människor kanske skulle säga, ”Reverend Moon, hur kan en religiös ledare umgås med fiskare och vara ute i båtar och engagera sig i den marina industrin? Det är ju vad en mycket enkel person skulle göra. ”Jag vet, men vi gör det inte det här för någon liten sak. Om var och en av er kan ta ansvar för en viktig hamn i Afrika efter att ha tränats på detta sätt, kan en global grundval skapas med utgångspunkt från dessa platser. Grunden ska läggas i femtio länder. (94-107, 29.7.1977)

Eftersom jag är säker på att det finns oerhörda resurser i havet, kommer jag att utveckla havsindustrin runt om i världen. Vi bör förbereda oss att göra detta i Frankrike, Tyskland och i ett dussintal andra nationer när ordern är given. Vi ska bygga fiskebåtar, ubåtar och fritidsbåtar, som behövs i den globala eran för att snabbt ta en ledande ställning i världen och få en avgörande ekonomisk

position på detta område. Vi behöver förbereda detta i många länder. Endast då kan vi bli ledande på detta område. Kan ni föreställa er det, och tror ni att det är möjligt? Därför vill jag att alla medlemmar i *Unification Church* ska lära sig någonting i detta ämne. (95-225, 4.12.1977)

Hittills har fiskare arbetat i mer än åtta timmar per dag, men nu kan ni höra dem säga att de inte vill arbeta längre än åtta timmar. Det kommer att bli ett fullständigt kaos. Kommer den marina produktindustrin i Amerika att ha en möjlighet att överleva, eller inte? Det är, som om Pärleporten öppnades. Ni ska veta, att det är som när portarna till guldskattekammarerna öppnas med en gyllene nyckel. Därför ska damerna som utexamineras från vårt teologiska universitet hålla i minnet, att de, när de går i bröllopstankar, mycket väl kan bli gifta med en kapten. (96-313, 13.2.1978)

Den marina industrin i Amerika har nått till en punkt där den inte kan överleva utan oss. En omfattande och oändlig tillgång av resurser ropar efter oss. Därför kommer vi att använda det som vår ekonomiska bas i vår globala strävan. (105-328, 28.10.1979)

Om en afrikan går på restaurang så frågar han efter en fiskart som han känner till. Om restaurangen inte har den speciella fisken så kanske kunden går. Därför skapar jag nu en industri som kan förse restaurangerna med fisk som är fångad i alla de stora haven. Eftersom

amerikanerna bara arbetar åtta timmar per dag, stänger de sina affärer klockan fem. Men vi kommer att hålla våra dör-rar öppna tjugofyra timmar om dyg-net. Så om någon restaurang har blivit utan varor kan vi erbjuda dem det som behövs. Därför kommer vi aldrig att bli överkörda. Ni ska veta att alla i den marina industrin kommer att uppmärksamma mitt namn. (146-253, 1.7.1986)

Våra medlemmar tycker inte om Ocean Church. Om jag ber dem att börja i den marina industrin springer de alla iväg. Därför är min plan att snabbt etablera tusen japanska restauranger över hela Amerika. Det är min plan nu. Min nästa plan är att etablera 535 grenar av Ocean Church. Vi måste göra förberedelser för dessa båda planer redan nu. (147-25, 20.8.1986)

Jag tänker mig att så snart våra marina produkter utvecklats i alla USA:s stater ska vi bygga lägenhetskomplex. När vi har byggt dem kommer jag att ordna så att folk från fyra nationer – Japan, Korea, Amerika och Tyskland kan leva tillsammans i gemensamma hushåll. De kan arbeta på olika ställen men de ska komma hem och äta tillsammans och även göra andra saker för att få utbildning i att leva tillsammans som en familj. De som inte klarar en examen i det levnadssättet kommer inte att komma in i Himmelriket på jorden i framtiden. De kommer inte att ha behörighet till Himmelriket. Därför gör jag detta nu, för att kunna skapa en grund för ett sådant liv. (147-27, 20.8.1986)

Varför är jag involverad i den marina industrin? Det enda sättet att lösa mänsklighetens matförsörjningsproblem är att odla fisk. I framtiden kommer det att finnas byggnader med hundratals våningar, vid havet. Med ett tryck på en knapp kommer vem som helst att kunna odla fisk. Även om ni bara äger hundra *pyung*, kommer ert hushåll ha inkomst nog för att alla barnen kan gå på universitet och ni ändå kan leva ett bekvämt liv. Vi lever i en tid då forskningen utvecklas i snabb takt. Därför har vi möjlighet att pumpa in havsvatten från ett avstånd som är tio, hundra eller till och med tusen mil bort. Vi kan bygga anläggningar för fiskodling i bergsområdena, så många som behövs. Utan att odla fisk kan man inte lösa mänsklighetens matproblem. Därför är jag så allvarlig på denna punkt. (191-81, 24.6.1989)

Unga modiga medlemmar i *Unification Church* måste någon gång uppleva äventyret att vara på en fiskebåt som åker långt ut på havet. Jag är övertygad om att erfarenheten från den marina industrin blir en bra träning. Ni måste göra det eftersom jag ber er. Inte ens en utexaminerad student från det fina Tokio Universitetet ska smita från det ansvaret. (192-159, 3.7.1989)

Jag sitter med resultaten från tjugofem års aktiviteter i syfte att rädda människorna som svälter ihjäl. Det finns en outtömlig tillgång råmaterial i den marina produktindustrin. Människorna i Amerika har nu tillförsikt i Reverend Moon. Hittills har jag lagt en världsomfattan-



de grund i att tillverka allting, från fiskenät till båtar. Jag vet att den marina produktindustrin nu har kommit till ett steg där den inte längre kan tillbakavisas. (266-120, 22.12.1994)

De ibland er som har varit till vår ranch i Texas, räck upp en hand. Amerikanerna har alla varit där förut. Ska jag bjuda in er också? Jag funderar på jakt på vaktel, fasan och hjortar där. Där finns också ett stort antal kalkoner. Till och med djur som vildsvin, varg och tiger. Ni borde lära er att jaga och känna ansvar för ranchen. Från och med nu bör ni börja med att kultivera mark, så att ni kan skapa er egen ranch och klara av den. (253-114, 9.1.1994)

I framtiden kommer fiskeindustrin att ha en fantastisk utveckling. Därför utbildar vi människor på 30 olika orter, var och en med tio båtar. Jag vill gärna utvidga det till hela 300 platser. Jag kommer att arrangera så att vi kan fiska i varje by som vi åker till. I framtiden kommer jag att hålla fiskekurser runt om i världen. Jag kommer att skapa en turistrutt genom Europa, med början i Frankrike. Jag behöver experter på fiske som kan förverkliga detta. Dessa människor kommer att köra båtarna och fungera som turistguider. Det här rör sig om stora affärer. Sköter vi det rätt så kan vi leda affärsverksamhet på internationell nivå tillsammans med våra inflytelserika gäster. När man skapar en global verksamhet bortom de nationella gränserna så kommer resurser att strömma till. (122-82, 31.10.1982)

### 2.1.2 Seilos distributionsorganisation

Jag har planerat två olika huvudprojekt i Amerika. Det ena är den marina industrin och det andra är försäljningsorganisationen Seilo. Ni är förmodligen inte medvetna om det, men det var ganska upprörda känslor inom delar av den marina industrin när våra medlemmar övertog den. Ni bör vara medvetna om det. (131-250, 4.5.1984)

För oss är den stora utmaningen att få upp för våra försäljningssiffror. Om vi kan organisera den marina industrin genom Seilo – en global maskinförsäljningsorganisation, så kan vi få en inflytelserik ställning i Amerika och den fria världen. När vi bygger en ekonomisk grund inom detta område, förbereder vi samtidigt *Washington Times* och tidskriften *Insight* med målet att säkra en global mediabas. Genom dessa media skapar vi ett verktyg för att påverka världen. Lyckligtvis har Amerika enorma resurser i den marina industrin. Men den saknar intressenter. Det är fantastiskt att vi har rest oss till en punkt där Reverend Moon och *Unification Church* har bedömts som de enda som för närvarande kan bli den ledande kraften. Jag strävar efter att etablera Seilo organisationen i alla femtio stater för att ta en ledande roll i försäljning genom att expandera vår marknad, baserad på vetenskap och teknologi. Seilo organisationen har gått bortom nationella gränser. Hittills har det aldrig funnits någon mässa eller

marknad som har nått utanför landets gränser. (135-97, 30.9.1985)

Er uppgift är nu att lägga en ekonomisk grund i Amerika. Mitt initiativ är att sprida Seilo genom hela nationen och att skapa en global bas inom den marina industrin. Vi står nu inför den påtagliga frågan hur vi kan förverkliga allt detta. Det avgör det hela. Om maskinindustrin är det centrala i den västerländska civilisationen i dag, så saknar den marina industrin samma pondus och tyngd. Därför ska vi investera i den marina industrin och i utvecklingen av Seilo. Där måste vi satsa för att återskapa fundamentet, även om kyrkan får lida för det. Seilo blir en bas för den globala försäljningsorganisationen och för den amerikanska marina industrin. Det är alltså en rimlig slutledning att vi måste sporra oss i våra ansträngningar på just det området. (135-99, 30.9.1985)

Så snart vi tar ledningen på det teknologiska området i Amerika såväl som inom den marina industrin genom Seilo organisationen, kommer vi att få inflytande inom den amerikanska ekonomin. Det är därför jag organiserar en sammanslutning för att förena Sydamerika. Då skulle USA stå inför en besvärlig situation. Jag var tvungen att utstå fyrtio år av lidande för att kunna öppna nya vägar, och detta kommer att sätta spår i historien och visa sig vara den väg som måste tas av förutseende ledare. Jag övervann och genomgick detta för att det är viktigt att etablera en tradition. Om jag har etablerat en

vertikal tradition måste ni förstå att ni har ett ansvar att etablera en horisontal tradition. Ni måste planera för en snabb tillväxt för Seilo i framtiden. (135-106, 30.9.1985)

Ni bör inte tänka, vad har den marina produktindustrin med Seilo att göra? I framtiden kan personalen från Seilo bli placerad inom någon av de marina produktindustrierna, och de som arbetar där kan placeras i Seilo. Jag kan byta ut dem mot varandra när jag finner för gott att göra det. Ni bör vara medvetna om det. Därför kan vi dra slutsatsen att vi bör ha samma kontor. Vad nytta gör två kontor när vi inte ha pengarna? Jag säger nu, kombinera allt med varandra. Det behövs inte så många avdelningschefer heller. Vi bör skapa en organisation som kan få universum att bli aktiv på en enda chefs kommando. (135-102, 30.9.1985)

### 2.1.3 Alaskas marina industri

Amerika är omgärdad av havet på tre sidor och har tre av de fyra största fiskeområdena i världen. Det finns fyra stora fiskeområden i världen när vi inkluderar Norge. Områdena från Mexiko till Alaska och från Gloucester till Kanada är alla del av de tre stora fiskeområdena i världen. Det betyder att nästan all fisk i världen kan hittas inom dessa områden. Men det är inte många som kan fånga den fisken. Mynigheterna har lagt beslag på ett område om tvåhundra sjömil ut från kusten men det har blivit som ingenmansland. (110-200, 17.11.1980)

Centrerad på havet är Alaska anslutet till allt. Det är i Alaska som alla havets tillgångar, som fisk och råmaterial, är koncentrerade. Åttio procent av världens marina tillgångar kommer från Amerika, varav fisket i Alaska står för 70 procent. Alaska är de marina resursernas centrum. Den enda plats där det finns en liknande mängd resurser är tundran. (236-22, 2.11.1992)

Sist jag var i Alaska, såg vi ett enormt stim mörkfärgade karpar. Det var sextio *miles* långt och tio *miles* brett, och jag vet inte hur djupt. Tänk på det. När man möter en sådan syn, och man vet att det inte finns någon ägare – det finns ingen ägare! Jag upptäckte denna enorma rikedom som simmar omkring i våra stora hav. Därför måste ni i framtiden bli ägarna. (131-263, 4.5.1984)

Hur mycket har vi tillfört den marina industrin? Allt som vi har tillverkat med våra egna händer, inklusive motorerna i båtarna kan nå den högsta kvaliteten. Ni bör vara medvetna om detta anmärkningsvärda faktum. När vi fiskade i Alaska noterade vi i en dator var de flesta fiskarna hade fångats. Med den datainformationen kan vi när som helst navigera dit genom att trycka på en knapp. Sätter vi in en disk i datorn och trycker på en tangent, kan vi fortfarande efter tio år hitta rätt destination. På så sätt kan vi alltid fiska upp mängder med fisk. Vi kommer att kunna äga en enorm tillgång av datainformation över världens fem hav – information som fiskare håller strikt hemligt och lär ut till

sina söner som ett arv. Och allt detta bara genom att trycka på en tangent. Om vi noterar sådana huvudpositioner på de fem haven kan vi fortlöpande ha säsongsfiske i bestämda områden. Enkelt uttryckt, detta kan bli enorma vinster för den marina industrin. (135-106, 30.9.1985)

Jag har investerat 13 miljoner dollar i en fabrik i Alaska. Jag planerar att köpa Gloucester varvet på Ostkusten. Har vi inte också ett skeppsbyggeri i Södern, i Alabama? Vi äger alla möjliga baser. De flesta av er har väl kanske aldrig haft något intresse för båtar eller havet, eller har ni? Jag har förberett allt under de sista tio åren. (119-239, 13.9.1982)

Vi behöver bygga processindustrifabriker i västra, södra och östra regionen av Alaska och ta hand om alla aspekter i den affärsverksamheten. Även om fångsterna är stora har vi inte kapacitet att ta emot dem. Därför bygger jag fabriker för tillverkning av fiskmjöl. Varför behöver vi tillverka fiskmjöl? Det är en lösning på lagringsproblemet. Hur väl en viss sorts fisk än smakar, efter åtta månader är den inte god längre. Till och med djupfryst fisk måste spolås i vatten igen efter åtta månader. Även om det finns ett istäcke runt fisken, sipprar luften igenom isen på grund av temperaturskillnaderna. När luft tränger in, går fiskens arom ut genom isen. Hela fiskbeståndet måste då sänkas ned i vatten igen, frysas om och lagras på nytt. Men det bör man inte göra. Om man tar ut fisken och fryser om den några gånger

kan man inte bibehålla en jämn temperatur, varför hela produkten måste kasseras. (122-80, 31.10.1982)

Jag har funderat över hur man kan ta hand om räkfångsten. Man kan tillverka räkmjöl. Räkor lever bara ett år. Gud skapade dem till fiskmat; men de räkor som inte äts upp dör. Varje år flyter massor av döda räkor omkring i havet. Detta har direkt anknytning till föroreningsproblemen. Hur kan vi lösa det här? Efter många år av studier har jag beslutat att producera räkmjöl. (273-50, 21.10.1995)

Tjugo miljoner människor svälter ihjäl varje år. Under de sista tjugo åren har jag studerat den marina industrin för att kunna lösa matproblemen i världen. Den primära lösningen på problemet är fiskmjöl som har höga halter av protein och andra näringsämnen som inte kan fås från något djur som lever på land. Genom att omvandla fisken till mjöl blir det bekvämt att både lagra och transportera. Om vi producerar ett ton fiskmjöl kan vi utvidga detta till mellan trettio och femtio gånger den ursprungliga mängden. 98 procent av detta är protein. Industrieländerna borde ha löst hungerproblemet, men har inte haft förmågan att göra det. (296-228, 10.11.1998)

Vi kommer aldrig att kunna veta med säkerhet hur många fiskarter det finns. Det finns en sådan enorm variation. När jag insåg detta, tänkte jag att det inte är något problem att fånga en hel båtlast med fisk på en enda dag. Vi kan hyra in människor för detta. Därför bad

jag några individer att bedriva forskning på hur vi ska producera fiskmjöl, för att sedan kunna sälja det. (267-18, 27.12.1994)

Från och med nu kommer vi att tillverka fiskmjöl och smaksätta det så att det kan användas till att göra bröd. Vi kan framställa vad som helst. Vi kan baka mycket gott bröd. Att äta fisk är mycket bättre än att äta kött; fisken är hälsosam för kroppen. Det här är ett utvecklat territorium, det enda som Amerika inte har något fast grepp om; därför bör vi själva ta hand om det. Jag är säker på att detta gebit är i hög grad lovande. Jag kommer att förbereda finansieringen men frågan är hur man kan få folk att vara motiverade. (88-179, 10.8.1976)

Från Kanada till Sovjetunionen, från Amerika till Japan och Tyskland finns det ett stort intresse för vad vi håller på med nu. Ursprungligen var det bara 20 procent av den fångade fisken som verkligen äts av människor. Resten bara kastades bort. Allt som kastats bort kan vi göra till fiskmjöl som är ett näringsrikt tillskott. Jag vill skicka detta mjöl till utvecklingsländerna. Det ryktet har börjat spridas och människor i utvecklingsländerna har man nu ett stort intresse för *Unification Church*. (295-110, 18.8.1998)

Den japanska regeringen tror att deras nation behöver marina tillgångar. Termen ”marina tillgångar” betyder fisk. Alltså vill Amerika sälja fisken som är bearbetad i Alaska och japanerna vill köpa fisken. Men de har ingen fisk. Därför planerar jag att fånga fisken i Ame-

rika och leverera den till Japan. USA:s regering förhandlar med japanerna, och japanerna förhandlar med USA:s regering. Japan behöver fisken från Amerika och Amerika behöver den japanska teknologin. Det är därför de talar om ömsesidig investering. (146-249, 1.7.1986)

Nordamerikas mest kända marina produktindustri finns i Alaska. Världens fyra största fiskevatten finns i Alaska, längs Amerikas och Kanadas norra Atlantkust, i Mexikanska golfen, och i Norges fjordar. Av de fyra största fiskevattnen i världen har alltså Nordamerika tre, och av dessa tre är Alaska den mest betydande. (167-132, 11.7.1987)

I framtiden kommer kanske Sovjetunionen att protestera, och Japan och Tyskland kan möjligtvis bildar en allians. Detta är en skärningspunkt som i framtiden kan skapa politiska problem internationellt. Även om USA har tillgång till kustvattensterritorier 200 sjömil ut, har man ändå inte kapacitet att skörda de marina produkterna i havsområdena. De flesta amerikaner äter sällan fisk. Några bland er som sitter här har kanske vistats i ett annat land någon gång. I många andra länder äter människor bara vissa havsprodukter, t.ex. hummer, lax, forell, och hälleflundra – som vi ska fiska idag. De flesta av dessa arter kommer från de kalla vattnen i Norra Ishavet. Därför har de mycket kött och smakar utmärkt. Denna fiskart tycker amerikanerna om. Var någonstans samlas dessa fiskar? Deras naturliga livsmiljö är runt Alaska. (167-132, 11.7.1987)

När Jesus sa till Petrus att han skulle bli människofiskare, menade han att fisken var en symbol för människor. Om vi fångar mycket fisk och därmed blir vägledande i havsregionerna kan vi också bli ledande i de landbaserade områdena. Detta är Guds plan. Om vi går i bränschen i Alaska innebär det att vi kan få en ledande position på haven. Åttiofem procent av inkomsterna från världens marina industrier kommer från Alaska. Fem procent kommer från Atlanten och de slutliga tio procenten kommer från Stilla havet.

I Alaska finns det mycket lax. Ni känner till laxen, eller hur? Det finns fem laxarter. En är rosa, en annan är röd. Det finns många sorter. Om man släpper ut lax i sötvatten efter att deras fiskyngel kläcks simmar de ut till havet. De simmar tusentals mil genom de fem stora haven. Efter fyra år är laxen gammal nog att lägga ägg. De blir mogna honor och mogna hannar, och när tid är inne kommer de för att lägga sina ägg, men var finner de sin sanna kärlekspartner? De är bundna som genom en pakt att söka sig tillbaka till sina födelseplatser och där hitta sin älskade partner. De följer denna naturlag. Vem etablerade den lagen? Gjorde laxen det? Det är en gåta.

Om man studerar laxen i Alaska, finner man att de lägger sina ägg i juli och skickar sedan ut sina yngel till havet. Under en fyraårsperiod simmar dessa fiskar tusentals mil för att sedan hitta tillbaka till sin födelseplats. Till dags dato kan man inte vetenskapligt förklara detta fenomen. Man har forskat noggrant i det men inte funnit något svar.

Kommer laxen tillbaka för att de har någon antenn eller radar? Den unga laxen återvänder till sin födelseplats efter fyra år för att lägga sina ägg och sedan dö. Deras kött blir till mat åt de små ynglen så att det kan växa. Det finns ett talesätt att människan är skapelsens krona. Men, se på människorna. De vet inte ens hur de ska återvända till sin födelsestad; de vet inte hur man ska gå tillbaka dit.

En gång när jag såg en lax tänkte jag att den är precis som medlemmarna i *Unification Church*. Våra medlemmar är de människor som återkommer till sina uppväxtstäder. Parsystemet är en del av det gudomliga. Han- och honlaxen bildar inte par under sina första fyra till sex år i havet. Men när tiden kommer för parning, simmar hanen först upp emot strömmen och honan följer honom där de möts för första gången. Sedan samlas hanar och honor i stort antal och formar par likt en matchningsceremoni på samma sätt som vi gör i *Unification Church*. Det som är ett sant mysterium är att hanar och honor ser precis likadana ut ute i havet, även om de skiftar lite i storlek. Men så snart de hittat sin partner, ändras hanens utseende inom två veckor på ett sådant anmärkningsvärt sätt att man kan undra över om en sådan förvandling verkligen är möjlig.

När de simmar tillsammans motströms för att para sig, ser hanlaxen ut som ett lejon. Den får en mycket skrämmande syn och dess läppar trutar framåt. Dess huvud och rygg putar ut precis som på ett lejon. Till och med en lax går igenom en sådan extrem förvandling för att kunna lämna efter sig artens bäs-

ta avkomma. Men hur hittar de sedan sin födelseplats efter att ha simmat runt i oceanerna i tusentals mil? Upp till denna dag har detta varit ett fullständigt mysterium. Hur kan dessa unga fiskar, som inte är större än femton centimeter, redan efter sex månader bege sig till havet för att sedan växa sig stora och hitta tillbaka till sin födelseplats? Och när tiden är inne, vet de att det är dags att ha småbarn. (259-198, 10.4.1994)

Laxen simmar runt helt fritt i havet och sedan matchas en hane och en hona för att leva för varandra. Detta är en förebild för kärlek mellan paren i *Unification Church*. Det är på samma sätt som kärleken hos Sanna Föräldrar. Paren i *Unification Church* borde vara ännu bättre än laxparen. Det finns så mycket där som människor kan lära från laxparen, det är som en scen ur en film. Laxen försäkrar sig om sin avkommas fortlevnad genom att låta sin kropp bli mat åt de nyfödda. På detta sätt är laxen en bra representant för djurinstinktens värld. (295-115, 18.8.1998)

Nordamerika har de tre största fiskevattnen i världen. De är havet runt Alaska, havet från Nobaska Point upp till Kanada i Atlanten och Mexikanska golfen. Ni anar inte hur stora de marina tillgångarna är i dessa områden. Om ni kände till det skulle ni verkligen vara förvånade. En guldåder sinar efter några generationers grävande, men havens resurser är eviga och de har ingen ägare. Därför har jag gjort upp en tjugoårig plan och har nu investerat i 15 års

tid i den marina industrin. Människor i den marina industrin håller demonstrationer och skriker ut ”Reverend Moon är en kättare!” och ”Ut med Reverend Moon!”. Men det spelar ingen roll eftersom nyckelordet här är kompetens. (191-73, 24.6.1989)

De fyra största fiskeområdena i världen kan man finna i Mexikanska golfen och de norska fjordarna samt i vattnen utanför Alaska och den nordamerikanska östkusten. När jag åker ut till havs får jag alltid fisk. Det finns inga fiskarter jag inte har fångat. Jag har fångat alla olika sorters fisk i Stilla havet, Atlanten och Medelhavet. Jag har till och med fått upp fisk i Alaska. Jag har tagit positionen som ägare. Jag har fångat fisk med mina bara händer iklädd shorts. Om jag skulle tala till världens fiskare i 30 minuter, skulle de vilja bjuda mig till sina hem och ge mig ett fint rum och god mat, och de skulle säga, ”Åk inte hem! Stanna här och bo med oss! Bo hos oss ett helt år!” Jag kunde bli deras vän och få göra vad som helst bara genom att vara tillsammans med dem i en båt i fyra dagar. (203-35, 14.6.1990)

Amerika har 75 procent av fiskfångsten i världen och 85 procent av Amerikas fångst kommer från Alaska. Alaska är med andra ord ett ymnighetshorn av marina resurser. Men vem kommer att ha äganderätt och tillgång till detta territorium? Att bli ägare över detta område betyder att få kontroll över den marinbaserade industrin. Alaska är fundamentet där detta är möjligt, men miljön är tuff.

Om omständigheterna var bättre skulle medelklassen ta hand om allting. Men omständigheterna är sådana att båtar kan gå förlorade och människor kan dö. Ni måste förebereda er för sådana stora svårigheter. (205-319, 1.10.1990)

Det finns perioder i Alaska då det blåser hårt och då vågorna kan bli upp till tio meter. I sådana förhållanden fortsatte jag att gå ut med båten. Många människor beundrade detta, speciellt de som var ansvariga på sambandscentralen för marinpolisen. Vid ett tillfälle hade man utfärdat en varning mot att gå ut till havs. Om man då går ut för långt kommer sjöpolisen efter och bråkar genom att säga att man måste åka tillbaka till hamnen.

Även om våra båtar är små är de mycket följsamma i vågorna. Därför blev polisen mycket förvånad. De trodde oss inte när vi förklarade att vår båt inte kunde sjunka. Men till slut övertygade vi dem. Så nu när vi går ut i stormväder, säger de bara, ”De är den sortens människor bara”. Eftersom den här träningen är något som liknar militär utbildning är den grundläggande idén att man måste gå ut även i regn och starka vindar, även med litet tanke på sitt eget liv. Det är så det är. (205-319, 1.10.1990)

Amerika tar upp 75 procent av världens samlade fiskfångst och 85 procent av Amerikas fångst kommer från Alaska. Alaska låter på koreanska som ”*a-las-seum-ni-ka*” vilket betyder ”förstår du?” När vi koreaner säger så, frågar vi i själva verket, ”Visste du att Alaska är en

farlig plats där vindarna är starka och där vi ofta ser döden i vitögat”? (206-93, 3.10.1990)

Varför söker sig fisken till de kalla regionerna i Alaska? När fisk som lever i varma regioner, söker sig till kalla vatten, kan vi bevittna ett harmoniskt fenomen av yin och yang. Fiskar försöker få sina avkommor där subjekt och objekt kommer tillsammans i harmoni. Det är därför de flyttar så långt. Vidare kan man säga att färskvattenfiskar inte kan fortplanta sig när de mognat utan att de får i sig saltvatten. Så är det med kungskrabban. För att kunna fortplanta sig efter mognad, kommer plus och minus tillsammans i harmoni. Det är det här arbetet jag håller på med. (207-82, 1.11.1990)

Till denna dag har jag varit vid frontlinjen, dag och natt, i Alaska och på många andra platser, för att etablera en tradition av enighet. Det finns inget sätt för mänskligheten att kunna återbetala sitt underskott till Sanna Föräldrar. Mänskligheten är därför för evigt i position att närvara och följa. (220-268, 20.10.1991)

Många sorters fisk samlas i Alaskas vatten på grund av att kalla och varma havsströmmar möts där. Fisken samlas där för att lägga sina ägg. Det är därför detta område är berömt. Att åka dit och fiska där är sannerligen fantastiskt. Det är ett faktum att koreaner, och då i synnerhet välutbildade koreaner, åker till Alaska för att fiska. (167-132, 11.7.1987)

Om Alaska kan attrahera turister, kommer det att bli ett världsberömt turistmål. Var det inte en väldigt varm sommar i Korea i år? Hade haft pengar kunde ni ha åkt till Alaska. Det är omkring sex timmars flygresa härifrån till Alaska. Ifall det är motvind kan det ta sju timmar. Om du sover på planet på kvällen och är framme på morgonen kommer du att ha vunnit en dags extra för aktiviteter.

Reser du från Korea på fredagsnatten, fiskar på lördag och söndag och tar sedan ett plan tillbaka på kvällen, kan du vara tillbaka på jobbet igen på måndag morgon. Var än man går i Alaska och tittar mot ett avlägset berg kan man se att bergstoppen är täckt av snö. Nedanför de snötäckta bergen finns gröna fält fulla av blommor. Om man går ytterligare ner från blomsterfälten kommer man till det blåa havet och havet är som en underbar lagun där man kan fiska. Kan man tänka sig en mer förtrollande plats? Området är omringat av höga berg som liknar en kuliss. Träden i Alaska används i tillverkningen av tangentbord för pianon. De växer raka och mycket tätt. Och i skogen finns det många arter av blommor som är mycket ovanliga. Mest hittar man dem nära sjöarna.

Där finns också många djur, även hjortar. Många djur lever nära strandområdena. Då det inte finns tillräckligt med mat måste de dricka mycket vatten. På vintern överlever djuren genom att äta sjögräs då det inte finns annat att äta på grund av all snö. (264-98, 9.10.1994)



När man åker till Alaska måste man bära långa kalsonger gjorda av päls eftersom det är kallt även i april. Här i närheten finns det snö på bergen. Men där finns ett oräkneligt antal fiskar i havet. Om man kastar ut sin fiskelina kommer man att bli helt exalterad. Den som har erfarit detta kommer tillbaka, även om man blivit bortmotad. Så snart man har den stimulerande fiskeerfarenheten kommer man aldrig att glömma den spänningen.

Alaska är också en bra plats att leva på. Där finns alla bekvämligheter tillgängliga till ditt förfogande. Terrängen i Alaska och kustområdena erbjuder helt spektakulära vyer. Två tredjedelar av landet är snötäckta berg. De flesta människorna lever i de gröna dalområdena. Oceanen är blå och örnar flyger runt i skyn. (262-280, 1.8.1994)

Det tar åtta timmar att flyga från Alaska till Moskva, sex timmar till London och tio timmar till New York City. Därför är Alaska ett viktigt nav för transporter. I framtiden kommer det inte vara några problem att odla nyttoväxter på Alaskas slätter. Redan nu odlar man tropiska växter som t.ex. bananer i växthus. De kommer inte till Alaska från tropiska områden. (236-22, 2.11.1992)

Tänk hur det skulle vara om alla ätbara produkter var producerade i Alaska. Alaska är flera gånger större till ytan än Korea. Det är flera gånger större än Kalifornien. Kalifornien är en av de största staterna i USA. Med

andra ord, Alaska är enormt stort. Ett obegränsat förråd av råvaror kan man finna här. Ägare till denna plats är varken Sovjetunionen eller USA. Båda länderna visar lite intresse för Alaska. De har skapat en ekonomisk röra med sina egna ekonomiska och administrativa problem. De har inte en tanke på förädlingen av råvaror. I framtiden kommer fokus att ligga på kontrollen över råvarorna. Jag förbereder för den dagen. (236-22, 2.11.1992)

Därför är det viktigt att kontrollera Norra Polarområdet. Att kontrollera Nordpolen är detsamma som att dominera världen. Är inte det utmärkande för en pol? Så snart man tar initiativet till att kontrollera Nordpolen så kommer kontrollen av Sydpolen automatiskt. (253-299, 30.1.1884)

Har ni hört om ”The Alaskan spirit”? Vad är det? Det är att gå upp klockan fem på morgonen, äta frukost och sedan dra ut till havs, komma tillbaka tolv och till och med ett eller två på natten. Ni får inte komma tillbaka om ni inte har uppfyllt ert ansvar. Ni måste ta ert ansvar under utbildningen. Därför kommer ni inte att bara titta på när andra människor fångar fisk. Jag utbildar människor till att kunna fiska själva och jag formar dem till ledare som kan gå var som helst i världen. Vem som helst kan inte fånga fisk, man måste gå professionellt tillväga. Fisk i stora mängder kan man bara fånga med kunskaper och efter många erfarenheter. (263-10, 16.8.1994)

### 2.1.4 Fiskodlingsindustri

Ifall det finns en forskare från något marint institut i området, eller om några studier har utförts på fisken i dessa vatten, bör ni utföra tester för att se om dessa studieresultat var exakta, sedan bör ni föra bok över alla fakta ni kommer fram till. Överallt dit ni kommer bör ni inspektera vattnen längs landets kust, samla ihop folk och göra upp planer för fisket.

I de stater som har kust till havet ska ni mäta vattnets djup och temperatur, bedriva studier angående arterna som finns i de aktuella fiskeområdena, och sedan föra en bok över vad man funnit. Jag köper båtar åt er så att ni kan genomföra detta. Alla tjugofyra stater som gränsar till havet borde föra bok över sitt fiskevatten. Om er stat inte ligger i angränsning till havet bör ni koncentrera er på statens insjöar. Sedan kommer jag att guida varenda en till att kunna odla fisk. (94-109, 29.7.1977)

Förra gången jag for till Florida åkte jag till *Everglades*, där finns stora våtmarksområden med förekomst av alligatorer. Jag hoppas att få göra ett avtal om att anlägga en fiskodling där. Jag kan bygga upp en fiskodling för saltvattensfisk och för sötvattensfisk. Jag kan bygga vilken sorts fiskodling som helst. Allting är möjligt. I framtiden kan torra stränder nära New York också bli omvandlade till att odla krabbor eller vilka sorters fiskar som helst. Men studier måste göras på detta. Tänk på hur omfattande denna affärsidé kan bli. Djurfoder kan

tillverkas från fiskben. Torrfoder kan göras från småfisk. Tänk er att jobba i varje land i ett globalt nätverk. Bygger vi sedan också en konservindustri, kan det bli en god affärsverksamhet. (88-179, 10.8.1976)

Eftersom det finns relativt få berg i stora delar av Sydamerika kan vi ta en ledande roll i att leta efter vatten. Brunnar bör bara borrar i de områden där man stöter på vatten. Man kommer inte att kunna finna vatten någon annanstans, hur mycket man än gräver. Därför kan man göra sig ett levebröd på att sälja vattnet. Man kan få fram så mycket vatten man behöver genom att bortdunsta saltet från havsvatten. Med vetenskapens hjälp kan man nu även gräva tunnlar och bygga anläggningar för fiskodling tio- och även hundratals mil från havet. Vi kan uppföra byggnader som är högre än World Trade Center i New York. I Pantanal kan vi odla fisk i byggnader som är lämpliga för respektive fiskart. Efter att ha fört in alla uppgifter i en dator kan en kund genom en enkel knapptryckning välja ut fisken han vill äta till lunch. Vi skapar en plats där människor kan äta en färsk fiskrätt av skivad rå fisk som kan serveras direkt. (302-99, 1.6.1999)

Det finns många enormt stora sjöar i världen. Bara i Alaska finns det tre miljoner sjöar som är större än tjugotusen *pyung*. Om fisk kan odlas i dessa sjöar kan man försörja tvåhundra eller även trehundra hushåll. Hur många hushåll kan få mat om det är tre miljoner sjöar?

Två gånger tre är sex – så det blir sexhundra miljoner. Därför, om vi också kunde bygga fiskodlingar i Afrikas sjöar skulle vi kunna förse 650 miljoner människor med mat och på så sätt lätta på problemen med matbristen där. Fisk är mycket bättre mat än kött. Fisk är lättsmält och lätt för kroppen att ta upp. Därför kommer det nog en tid när man inte längre vill äta kött även om man blir tillsagd att göra det. (271-39, 15.8.1995)

Hur många sjöar finns det i Argentina, Brasilien och Uruguay i Sydamerika? Där finns tio miljoner sjöar. Om det finns tre miljoner sjöar i Alaska, så måste det finnas tio miljoner i Sydamerika. Det finns inget stort behov av vatten där. Säkrar vi ett område om flera hundra *pyung*, fyller det med vatten och föder upp ett antal olika fiskarter, kan människor lätt dra sin näring från dem. Kan vi skapa en människotillverkad sjö, lära folk den rätta metoden och få dem att klara av den så kunde de försörja sig själva. Matproblemen kunde då finna en lösning. Den ekonomiska situationen kan förbättras i regioner som förfogar över både vatten och land. Därför måste ni intressera er för havet och genomgå träning i att fiska. (289-50, 30.12.1997)

Varför är jag intresserad av tonfisk? En tonfisk kan lägga två miljoner ägg. Men i realiteten kläcks endast 0.8 procent av dessa ägg. Varför är det så? När tonfisken lägger ägg äter små fiskar upp äggen. Därför tänker jag mig att bygga en fiskodling för enbart tonfisk. Om vi hittar teknologin hur man fångar upp 100

procent av dess ägg kommer mänsklighetens matproblem att vara löst omedelbart. (119-63, 3.7.1982)

Ni skulle kunna numrera fisken som ni vill, ni skulle t ex kunna en fiskart för "fisk nr 1". Då skulle dessa siffror bilda ett globalt numreringssystem. Någon fiskart kunde kallas "fisk nummer hundra-si-och-så". Om det finns en fiskart som ni tycker speciellt mycket om, kan ni ringa och beställa den efter sitt nummer. Ni kan tala om att ni ska komma till fiskfarmen vid den och den tiden och be dem förbereda fisken med det och det numret åt er. Allt ni sedan behöver är en fiskkniv, en *sashimi*-kniv. Då kan ni laga till en *sashimi* med denna speciella fisk och få er ett gått mål. Det kommer säkert en sådan tid. (274-109, 29.10.1995)

Jag vet att i framtiden kommer det ligga stora affärer i att anlägga sjöar runt om i världen för fiskodling som sedan kan förse människor med fisk. Det är därför jag förbereder för det nu. Av denna orsak skapar jag fiskodlingar. Då kan människor fiskar under alla årets tolv månader. (207-122, 1.11.1990)

Om människor odlar fisk för sin mathållning i stället för att bygga stora rancher, kommer det inte att vara något problem att mätta ett enskilt hushåll med avkastningen från ett stycke land om bara femtio *pyung*. Ni kan dra upp så mycket havsvatten ni vill till toppen av ett högt berg. Finns det inte tillräckligt kan ni sätta till något saltvatten för att

justera salthalten. Ni kan göra det som ni vill. Sätter ni upp en fiskfarm i bergen och har någon person som kan ta hand om den, kan ni föda upp tillräckligt med fisk för mat åt hundratals och miljontals människor. Därför kom jag denna gång till Amerika och gick ut till havs. Medan jag körde hit och dit med båten letade jag efter goda fiskarter och fångade dem för att använda dem i odlingssyfte. (189-290, 17.6.1989)

Om det inte finns någon fisk dit du går och fiskar, så måste du anlägga en fiskodling för att få fram fisk. Tiden är inne när vi kan odla fisk, transportera den vart som helst och sedan fiska den. Om ni bygger en fiskfarm någonstans med rätt klimat och temperatur och odlar fisk, så kan ni ta dit vilken fiskart som helst, var som helst ifrån, och placera fisken där människor kan fiska den. Ni kan transportera den i en båt, släpper ut den i havet och fiska upp den senare igen. Den tid kommer när man kan jaga – även tiger. Man kan föda upp vargar och släppa dem i ett jaktområde och sedan jaga dem. Man kan gå på jakt efter björn. Man kan också föda upp andra djur för framtida jakt. (275-104, 3.11.1995)

Jag kommer att driva en fiskfarm. Anledningen till att japanerna kan förbereda råa fiskmåltider nu är för att jag lärde upp dem. Det var min idé. Teknologin av filter som cirkulera vatten i en tank under lång tid härstammar från våra studier. Varför behöver vi en fiskfarm? Det är för att människorna tycker om att tillaga levande fisk. Det räcker

inte att tillgodose kraven bara genom att fånga fisken i havet. Vi kan naturligtvis leverera levande fisk från fisket, men vi måste också distribuera levande fisk efter att ha odlad den själva. Jag planerar en fiskodling i varje land. Därför har jag gett bort "One Hope" båtar så att många människor kan utbildas i fiske, men jag är inte säker på att alla gör det. Om de gör det kommer de i framtiden att överleva genom att sälja trettio till fyrtio båtar. Det här är internationellt. För tio år sedan var det många som efterfrågade att få köpa "One Hope" båtar.

Marinkåren beställde sjuttio två båtar, men jag ville inte sälja dem. Och varför ville jag inte det? Ni anar inte hur fantastiska dessa båtar är. Eftersom ryktet nu har spridits, känner alla till att dessa båtar är de bästa tänkbara för fiske. Därför vill alla köpa dem. Så nu tänker jag ge mig ut på den offentliga marknaden för att sälja båtarna. De som nu fiskar vet hur bra båtarna är, därför vill många köpa dem. Det är verkligen en underbar båt. (207-120, 1.11.1990)

Är det inte så, att det finns 150 000 utexaminerade studenter som går arbetslösa? Därför är jag i den marina industrin och skapar fiskodlingar. Jag gör det också i Spanien. Vi har fångat tonfisk där och odlar den. I januari ska vi sälja dem. Det genererar goda pengar. Jag är som en trollkarl som kan göra vad som helst. (209-317, 30.11.1990)

Från om med nu kommer jag att omvandla värdelös mark till odlingsbar mark för att rädda dem som svälter. Allt

jag behöver är land och vatten. På platser med vatten kommer jag att bygga fiskfarmer och odla fisk och på land kommer jag att odla fem olika slags säd. Västerlänningarna har aldrig undervisat afrikanerna i hur man skapar odlingar, varför nationerna där inte har kunnat blomstra. Detta måste gottgöras. (246-82, 23.3.1993)

Jag har byggt upp fiskodlingar för denna världs miljontals människor som håller på att svälta ihjäl. Jag är den som representerar hela mänskligheten, den som kan lösa problemen med förstörelsen av ozonlagret som orsakats av nedsmutsningen. Jag måste gå framåt för att ta ansvar för alla dessa områden.

Om inte jag kan göra det måste ni gå och utgjuta svett och tårar. Ni måste också visa beslutsvilja att gå i mina fotspår. Principernas väg är att följa mig längs den stigen. Ni kan inte hoppa över mina fotspår. Även ättlingarna i kommande generationer måste följa Principernas väg på exakt samma sätt. Det är gottgörelsens väg. (246-202, 16.4.1993)

### 2.1.5 Ocean Church och utbildning på havet

*Unification Church* är en global rörelse med mig som lärare och ledare. Även om jag är korean har många från väst upptäckt att mitt arbete inte är någon ting bara för Korea, utan för hela världen. Med mod och dristighet skapar jag ett globalt samfund även när vi möter förföljelse både på land och till havs. I den betydelsen gjorde jag en fruktans-

värd deklARATION när jag kom ut med namnet Ocean Church, efter att ha byggt upp detta system på religionens grund snarare än på en allmän filosofi. Men vad kommer jag nu att göra med Ocean Church? Det handlar inte bara om att åka ut på havet för att utbildas. Syftet är att utveckla ett herravälde över havet och ge havet vår kärlek. Men syftet är inte att bara dominera det. Jag vill ge nytt liv åt havet i enlighet med Skaparens intentioner och göra havet till den centrala skådeplats som kan föra världens länder närmare varandra. (128-249, 28.8.1983)

Män går ombord på båtar och ge sig i kast med vågorna. De flesta kvinnor skulle inte göra detta. Det är så fantastiskt! Därför trivs jag på båtarna. Jag går ombord och lär er dessa fakta. Jag har axlat ansvaret att i framtiden bana väg på havet. Eftersom ni tycker om mig och följer mig kan ni därför inte annat än att älska dessa båtar. Så är det i livet.

Hur mycket väger en tonfisk? Den väger över 500 kilo. Det finns massor av tonfisk som väger över 500 kilo. En normalstor tonfisk väger åtta gånger mer än en människa som väger 70. Tänk er det. Det finns ingen bättre affär än att fånga en jättestor tonfisk. Hur skulle det kännas att fånga en sådan tonfisk som ni kan leva på i flera år. Om man äter ett halvt kilo tonfisk per dag så tar det tre år att äta upp den. (119-63, 3.7.1982)

Eftersom världen börja bli överbefolkad måste vi bygga båtar och åka ut till havs. Inom en inte alltför avläg-

sen tid kommer vi att ha en värld där människor lever på havet. Vad ska vi göra i havet? Alla manliga medlemmar i *Unification Church* bör leva i havsregionerna. Så snart vi har befolkat dessa områden kan vi ha en betydande inverkan på alla kulturer i världen. *Unification Church*s män måste bosätta sig i kustområdena runt om i världen. (116-326, 2.1.1982)

Genom att det finns obegränsade tillgångar i haven längs Amerikas kust uppmuntrar *U. S. Maritime Administration* (Sjöfartsverket) till utveckling av dessa resurser. Men det är ju så få människor som tycker om att leva på havet. Av den orsaken har regeringen utvecklat en plan som skulle innebära att en individ får tillgång till ett två miljoner dollars 120 tons fiskefartyg om de uppfyller två krav: att betala tio procent av priset och arbeta på båten under två och ett halvt år. Som ni förstår, ett 120 tons fartyg är enormt stort.

Av just den orsaken utvecklar jag resurserna i den marina industrin i trehundra hamnar. Jag har speciellt formgivit och tillverkat båtar. Jag har designat och tillverkat små fiskebåtar och även en mycket vacker båt som passar för fiskeutbildning. För att lära upp människor i fiske later jag bygga en flotta om tio båtar som sammanlänkas med en stor båt till ett skeppslag. Det betyder att en människa går ut med elva båtar under sitt befäl. Jag har tillkännagivit att jag skulle ge en trettio tusen dollars båt till de fem kaptener som bildar ett sådant skeppslag. Sedan kan vi sälja till och

med dessa mindre båtar för trettio tusen dollar vardera. För närvarande planerar jag också för fiskestädernas utveckling. (110-202, 17.11.1980)

Jag håller på att utveckla en plan för att hitta och utbilda sextio studenter till var och en av de trettio platser som jag valde ut häromdagen. Så snart är detta klart kommer jag att expandera till trehundra platser. Jag kommer att välja ut studenter som utexamineras från vår teologiska fakultet och ge dem ansvaret att utveckla *Ocean Church*. Denna sorts kyrkor har aldrig tidigare existerat i hela historien. Under namnet *Ocean Church* ska de gå ombord och hålla söndagsgudstjänster. Jag förbereder nu att sätta i gång detta program. Vad kommer att ske så snart det kommer i gång? Våra medlemmar behöver bara gå ombord på våra båtar i två år. Eftersom vi har stora båtar kommer medlemmarna att turas om att gå ut med dem.

Med stöd från stadens borgmästare och kustbevakningens överbefäl kan nationen tillverka så många båtar som vi behöver. Jag kan lätt betala tioprocent av den summan. När det blir förverkligat kommer vi att ha tusentals båtar. För att kunna genomföra detta och expandera grundvalen, förbereder jag dessa saker i Europa och till och med i Japan med planer för en internationell marknadsföringsorganisation i denna mission. Jag förbereder nu för detta fantastiska uppdrag. (110-204, 17.11.1980)

När ni arbetar i er hemkyrkomission så är nu de trehundra båtarna era ”hem-

kyrkobåtar”. Om er väg i en hamnstad blir svår, fråga bara, ”Vid vilken brygga ligger *One Hope*?”. Alla människor där skulle känna till det. Alla människor längs Amerikas kuster skulle veta. Vi kommer att samlas, sjunga och be. Vi kommer att be till och med medan vi äter lunch. (108-217, 5.10.1980)

Vi har trettio räkträlare i Latinamerika och fem båtar ytterligare för att fånga tonfisk. Därför planerar jag att våra medlemmar ska börja med en havsutbildning i 18 månader. Ledarna i *Unification Church* måste delta två söndagar om året i aktiviteter kring Ocean Church. Det finns faktiskt inga kyrkoleddare när det kommer till Ocean Church eftersom jag ska se till att alla deltar. Därför ska jag tillkännage en order: ”Åk till den platsen och fiska!” Ni kommer inte att veta på förhand när ni ska åka. (119-256, 13.9.1982)

Jag har gått upp klockan fem på morgnarna och åkt ut på havet och varit ute till elva på kvällen från april i år tills nu. En del säger ”en gammal man i sjuttioårsåldern åker ut och fiskar alla dagar medan de unga springer iväg, gömmer sig för att få lite sömn!” När jag hör det tänker jag ”jag begår en allvarlig synd. Varför vill jag att dessa ungdomar ska lida så mycket?” Men jag kräver det för att de, om de kan övervinna detta och hålla ut och inte falla för frestelser, kan nå världens topp. (223-280, 12.11.1991)

Jag utbildar er. Hur många kan hålla min takt? Att fiska är ett hårt arbe-

te. Det finns inget tyngre arbete än detta. Man måste stå och fiska hela dagen lång och kan inte tillåta sig att sitta ner på 10 dagar. Och innan du ens märker det, är klockan 12 på natten. I Alaska är det ännu ljusst vid midnatt. Klockan ett på morgonen är det fortfarande ljusst. Hur många timmar har gått om du stiger upp klockan fem på morgonen och stannar uppe till klockan tolv på natten? Du kommer att fiska i nitton timmar. (231-308, 21.6.1992)

Kustlinjen är gränsen mellan land och hav. Havet måste nu förbindas med land och landet måste likaså förbindas med havet. Gränsen, där landets syfte och havets syfte går in i varandra kan bara finnas längs kustlinjen. I framtiden, när behovet av både land och hav är fastställda, kommer kustlinjen att vara det viktigaste. Jag är säker på att det kommer en tid då marken längs ett lands kust kommer att betingar en mycket högre köpeskilling än någon annan bit mark inåt landet. (128-249, 28.8.1983)

Varför involverar jag mig i den marina industrin? Varför tillverkar jag båtar i Alabama? Om teologistudenterna inte vill komma till Ocean Church, kommer jag att befördra kvinnorna till kaptener så kan de örfila männen och säga ”era slöfockar! Hur kan ni som män inte klara detta när jag, en kvinna, kan klara det?” Om männen inte vill gå ombord kommer jag att se till att kvinnorna bli kaptener och gör detta jobb. (116-326, 2.1.1982)

## 2.2 Guds plan för havet med fokus på Sydamerika

### 2.2.1 Uppförandet av Jardim, det nya Eden

Hur obekvämt är det för er att åka till Jardim? Ni måste längta efter att komma till Jardim även om det i jämförelse med andra platser är en plats ni aldrig vill komma till igen. Ni måste få tårar i ögonen av längtan att åka dit. Ni borde längta efter den platsen när ni ser upp mot månen. Ni borde längta efter den platsen när ni ser upp mot solen. Ni bör betrakta alla livsformer i skapelsen, allt som finns under solens omsorg, och visa era allra innersta känslor. Ni bör avlägsna från ert hjärta allt som kan hindra er från att erbjuda heliga offer inför Guds smärtfyllda hjärta. Jardim är det ursprungliga Eden, där skapelsen sammanstrålar som ett universums museum.

Därför kan man säga att Jardim är ett centralt område för hela skapelsen. Ni måste åka till Jardim där den ursprungliga skapelsen finns och utgjuta blod, svett och tårar under åtminstone tre år. Ni måste arbeta under tre år för frigörelsen av hemlandet. Ni måste arbeta i vatten, eftersom vattnet representerar världen, och ni måste bygga Himmelriket mitt i vattnet. Ni måste också bygga det som Sanna Föräldrar har byggt. (303-157, 17.8.1999)

Vi måste så snabbt återupprätta och ta hand om skapelsen som sönderfallit på grund av syndafallet. Och vidare måste vi sprida kunskap om arter utro-

tats. Därför behöver vi ett museum för fåglar. Det finns mer än 1 500 fågelarter. Vi borde skapa speciella fågelmuseer och museer för insekter. Så snart vi har skapat sådana museer kommer människor att vilja besöka Jardim som ett utbildningscenter för barn, eftersom det är där som museerna har uppstått i överensstämmelse med Guds plan. Vi ska utveckla Jardim och skapa en omgivning där Gud kan finna glädje att få återse sin skapelse. Det betyder att Jardim är Eden. Många människor har sagt att när Herren återkommer, kommer han att först ses på den platsen. (294-56, 10.6.1998)

Vad betyder namnet Jardim? Det kan betyda "gå till platsen för syndafallet". Det heter Jardim, därför att Satan invaderade positionen för våra första förfäder. Till våra förfäder som hade fallit i Edens Lustgård säger Satan. "*Panatal*" som betyder, "Jag säljer er." Satan säljer oss och säger "*Salobra* – försök rädda dem". *Salobra* betyder, "återupprätta". Det är betydelsen av vad dessa ord föreslår på koreanska. (294-56, 10.6.1998)

Den finaste floden i Brasilien har lergult vatten. Den lergula floden kallas för The Golden River; floden med klart vatten däremot kallas för The Silver River. Vi har köpt land vid deltaområdet där dessa två floder möts och där vi bygger vår Jardim-bas. (285-136, 21.4.1997)

Det vore fint att bygga en fiskodling där. Det finns mycket spännande saker i Paraguay på grund av att där finns ett



överskott på elektricitet; och genom att kontrollera sjöarnas temperatur kan fisk från landets södra vatten odlas i norr. Om man kan kontrollera temperaturen i fiskeområdenas norra område här i Miranda, runt Jardim, kommer man att få hit folk från både syd och nord för att titta på fisken.

Om ni, som lever i den södra regionen, säger, ”Jag tycker bara om Alaska”, är ni en bluff. Ni måste säga att ni tycker både om Alaska och om de södra områdena om ni vill klara testet. Om någon kan följa mitt direktiv att leva i Alaska på morgonen, och sedan i Sydamerika på kvällen, och går med på att leva på detta sätt hela livet, kan han bli ägaren som kan regera över hela Alaska och över den sydliga delen av världen. Gud längtar efter att möta en sådan människa. (276-77, 4.2.1996)

Det finns bara en plats som Iguazú-fallen. Som turistmål står det inte efter något annat. Man kan simma i fallen. Där finns svärdfisk och många andra sorters fiskar. Fisken nappar alltid, och om du ger dem mat hoppar de rätt in i dina fisknät. När barn kommer dit brukar de föra ett väldigt liv, och de kräver att få vara kvar där. Människor från närbelägna områden undrar, ”Varför är Reverend Moon intresserad av Jardim?”, men när de besöker oss brukar de säga ”Wow! Det är ju som himmelen här. Den politiska ledningen var inte medveten om det, de kanske tror Reverend Moon ville beröva dem landet.” Därför är staten nu tvingad att hjälpa mig. (279-198, 4.8.1996)

Vi föder upp många arter av papegojor på vår Jardim farm. Papegojor kan leva naturligt med människor. Strutsar kommer ofta till oss eftersom vi ger dem mat. De har blivit så vana vid oss nu, att de inte springer sin väg när någon närmar sig med mat. Låt oss skapa en värld där Adam kan mingla tillsammans med resten av skapelsen, precis som vid den tiden när Gud lyckligt beskådade Sin skapelse. Det är det arbete jag utför nu. (278-103, 1.5.1996)

Jag älskar vatten, vatten är källan till allt liv. Vatten omfamnar och absorberar allt. Det finns två floder i Jardim, Mirandafloden och Platafloden, de är som yin och yang. Vattnet i Platafloden är klart emedan vattnet i Mirandafloden är lerigt. I vanliga fall brukar människor gå sin väg när vattnet är lerigt, men igår såg jag en klar ström vatten dras in i en virvel, helt utan motstånd. Med värdighet förenades det klara vattnet med det leriga och bytte färg. Vartefter dagarna går återfår dock floden styrkan att vinna tillbaka sin färg och rena sig själv medan den fortsätta att flyta fram. (276-140, 18.2.1996)

Det spelar ingen roll hur smutsigt än vattnet är så hittar det alltid rätt nivå. Vi människor bör också veta hur vi kan balansera oss till rätt nivå. Att jag kommer hit betyder inte att jag har någon speciell relation till Brasilien. Människorna som bor och lever här representerar fem olika raser. De är av mitt ursprung – mina yngre bröder och systrar. Jag möter dem igen efter att ha lev

skild från dem i sextusen år. Därför välkomnar de mig naturligt och med glädje trots att vi inte delar samma språk, vanor och sedvänjor. (276-90, 4.2.1996)

Den här platsen kommer i framtiden att värderas högt. Pantanal är nu en värdefull plats, därför har jag kommit hit. Det är anledningen till att jag tycker att vi borde köpa land här, både i Salobra och i Jardim. Pantanal kan förbinda oss med detta område. Därför ska vi köpa land här, i både Salobra och Jardim. Pantanal kan förena oss med detta område. Vi gränsar till Pantanal. (293-263, 1.6.1998)

I framtiden kommer det här området att bli en turistattraktion som kommer att bli vida känt för sin vetenskapliga skönhets skull. Jag har kommit fram till vad som kan föra samman både den andliga och den fysiska världen. Det är den plats där land och vatten möts. Det är intressant att det finns gräs på vattnet. Här, där land och vatten möts, fattar jag alla beslut och avancerar vi Guds plan. (293-272, 2.6.1998)

*Unification Church* kungjorde Jardim Deklarationen. Jag har tillkännagivit en andra fyrtyoårs betingelse. Vi ska återupprätta Eden, vilket betyder att vi har återvänt till Eden. Vi måste återgå till Eden för att etablera en standard för Guds absoluta tro, absoluta kärlek, och absoluta lydnad. Därför har jag tillkännagivit en standard av absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad här i Jardim. Genom att göra så, kan jag ta hand

om hela världen och hela skapelsen som den var före syndafallet – skapad på grundvalen av absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad – och få tillgång till skapelsen inom samma sfär. Därför tränar jag människor i Jardim.

I Jardim har Välsignade par uppnått den vertikala standarden men har inte lyckats nå den horisontala standarden. Därför måste vi från och med nu etablera familjer som har den horisontala standarden att kunna leva tillsammans med Gud. För att möjliggöra detta har jag byggt ett utbildningscenter för idealfamiljer, med världsfred som mål, och jag har där på nytt utbildat familjer som tidigare har fått Välsignelsen. Jag var tvungen att utbilda dessa familjer igen i Principernas innehåll för att göra det möjligt att förena sig med Guds absoluta ärofyllda familj. Det är familjeutbildningen som äger rum här i Jardim. (294-319, 9.8.1998)

Om vi vill ha lågstadie-, högstadie- samt gymnasieskolor i Jardim behöver vi åtta klassrum. Jag har utvecklat ett program för att bygga en grundskola och en gymnasieskola som kan inhysa tolv klassrum. Jag lägger en grund för att tvåtusen människor ska kunna komma till Jardim när som helst, och leva där. Med blod och svett förbereder jag utbildningen med undervisningssalen i fokus. Jag förbereder för att bygga en grundskola, en gymnasieskola och högskola samt ett universitet, och jag börjar med grundskolan. Det finns trettio-tre städer runt Jardim och de flesta har grund- och gymnasieskolor.

Just nu arbetar jag med alla förberedelserna här i Jardim's högkvarter för att sätta upp ett system för dessa skolor. Syftet är att utbilda de smarta människorna här på landsbygden och att sedan i framtiden sprida utbildningen till hela nationen. Hela 2 500 människor kan inhysas här samtidigt. Därför bygger vi just nu ett auditorium som kan rymma 10 000 människor. Det kommer att bli nyckeln för trettio tre städer i detta område, att kunna komma tillsammans i harmoni. Den brasilianska regeringen kan inte genomföra detta. (281-295, 9.3.1997)

Utbildningsplanen går ut på att ge utbildning i marina industrin, skogsbruk, odling och även i tillverkning. Eftersom jag har hela planen klar, ska jag ordna så att varje stad kan fungera som en huvudort, och expandera samma modell som byggts i Jardim för att skapa ett universitet, centrerad på högskolor enligt samma system. Det här är väldigt intressant.

Uruguay har haft 33 oberoende ledare. Det fanns 33 patrioter som var närvarande vid *March First Independence Movement of Korea*. Syd- och Nordamerika har 33 nationer. Ett intressant faktum är att det finns 33 städer i samma stat där Jardim är ligger. Det stämmer överens med Guds försyn att allting har sammanförts centrerat på dessa 33 patrioter och nu faller på plats så fullständigt. I Jardim finns det en profetia som säger "en person från öster kommer att bygga sitt center i Jardim. Om den personen blir vida känd så är denne man Messias." Indianerna känner redan till

detta. De känner till att en korean kommer till Jardim och initierar en rörelse för att reformera allting, inkluderande ideologin, och att denna person är Messias. Det finns tecken på att alla indianer kommer att dras till detta. (281-297, 9.3.1997)

Jag känner att Gud verkligen existerar. Manseirörelsen som kämpade för Koreas frihet hade 33 ledare. Uruguay är belägen precis på motsatta sidan av jorden som Korea. Uruguays frihetsrörelse hade 33 ledare. Syd- och Nordamerika har 33 nationer. Jag arbetar nu i Jardim. I det området finns det 33 städer. Det är verkligen gåtfullt. Det är verkligen märkvärdigt att det finns 33 stora städer i detta område. (281-245, 14.2.1997)

Jag har genomskött ett område med en radie av 200 kilometer från Jardim för att se vilka sorters fiskar som finns i området. Jag har undersökt området medan stickmyggorna bet mig. Har jag gjort det för pengarnas skull? Har jag gjort det för berömmelsens skull? Har jag gjort det med politiska motiv? Nej, jag gjorde det för att rädda döende människor. De är mina bröder. Om jag inte skulle tänka på detta sätt, vem kan då rädda mänskligheten? Var det någon politiker eller nation som någonsin tänkte på det? Med denna grundval kommer vi att ta upp alla råvaror och exportera dem. Jag ska göra det som befolkningen vill ha gjort. Om de behöver en fabrik så ska jag bygga den. Om det finns någonting som de behöver ska jag förse dem med det. Jag är den som

har dessa möjligheter att göra sådana ting. (276-196, 19.2.1996)

Så snart vi har 400 kvadratkilometer land i Jardim ska jag bygga en fiskmjölsfabrik här. Frankrike, Italien, Tyskland, Amerika, Japan och andra industriländer har lett forskningen på denna näringskälla, men de misslyckades med att åstadkomma det vi nu så framgångsrikt har utvecklat. Hela världen kommer att tillverka fiskpulver och bana väg för att distribuera mat. Eftersom transportereringen utgör ett problem säger vi till FN och Röda Korset, "Låt oss rädda världens svältande människor tillsammans!". I odlingsområdena inom 400 kilometer i Jardim, har vi planterat bönor, majs, manioka och andra grödor. Allt som är skördat mals till mjöl och successivt ska vi öka mängden tjuugo gånger för att kunna rädda svältande människor.

Var kan vi fånga fisk? Var kan vi tillverka fiskmjöl? Det finns många floder här. Vi kan skapa en sjö här för att fånga fisk. Vi ska köpa allt detta för de behövande människornas skull. Kan detta bli verklighet i Jardim eller inte? (276-194, 19.2.1996)

Konfliktdrabbade människor i tredje världen vet att jag går igenom svårigheter för att rädda dem. Det är vida känt och alla vet att jag tillverkar fiskmjöl. De vet att jag har en fiskodling i Jardim och att jag förbereder byggnation av en fiskmjölsfabrik. I framtiden kan hela mänskligheten bli medlemmar i *Unification Church*. När ni tänker på det, tror ni att

dessa människor vill komma till Jardim eller inte? Alla kommer de att vilja besöka de platser där jag har varit eller där jag har lämnat mitt namn. Alla dessa platser har blivit helgad mark. Världens alla folk kommer att sjunga lovsånger över att jag genomgått svårigheter för att rädda mänskligheten genom att odla fisk. Alla människor kommer att skynda sig och deras rop på att bygga Himmlandet på jorden kommer att ge eko i hela världen. (277-142, 7.4.1996)

Brasilien och Uruguay har obegränsade resurser som möjliggör att människor där kan ha sina egna rancher och vara självförsörjande. Jag har tänkt på att utbilda folk som sedan skulle sysselsätta sig med farmning i Afrika, genom att anlägga en modell farm, plantera träd och liknande. För att kunna göra det planerar jag att ge dem 300 kor när de återvänder till sina hem så att de kan få en farm från sin regering. De kommer att tävla mot varandra i 160 nationer. De kan ta med sig alla ungdjuren härifrån som de har fött upp här. Om man spenderar alla sina pengar tar de slut. Investerar man dem däremot i kreatur, kommer de att ge avkastning. Många av er har levt hårda liv men nu kan ni bli ägare till en ranch i världsklass. Ni kan också bli engagerade i marina industrier och fiske.

En global plattform är förberedd för er där ni kan gå vart som helst i världen och bli lyckosamma. (266-139, 22.12.1994)

När vi först kom hit kostade marken 700 000 dollar per hektar. De gav oss

700 kor för 700 000 dollar inklusive farmen. Paraguay är ett sådant ställe. Alla föder upp kycklingar där. Traktorer och annan nödvändig utrustning för djurhållning inkluderades. Jag kommer att ge dem vägledning hur man skapar en bra samhälllig struktur. Säljer man sitt land och donerar pengarna för att hjälpa till att köpa mera land, kommer i framtiden allt att komma tillbaka till en själv. Allt kommer att utvecklas till någonting bra så att ingen ska behöva dö av hunger. På farmen kan man ha en förskola, en grundskola och ett gymnasium, och till och med ett universitet. Ja sannerligen, människor av alla hudfärger kommer att leva tillsammans. Om vi utvecklar närområdet kommer andra att bli inspirerade att vara samarbetspartners. Är ni intresserade? Sedan kommer det att bli fantastiskt eftersom människor kommer att kunna fiska och jaga där. Jag förbereder någonting globalt här. (266-139, 22.12.1994)

På den vidsträckta gräsmarken kommer ni att kunna finna oräkneliga frukt-sorter, fåglar och djur. När man slänger ut fiskereven kan man fånga massor av fisk varhelst det finns vatten. Till exempel, om en kvinna håller på och tillreder middagen och finner att hon inte har tillräckligt med råvaror kan hon själv gå ut genom baddörren som vetter mot floden och fånga fisken hon behöver. Brasilien är ett sådant ställe. Det finns inga liknande länder i världen. Det är den enda plats där du kan slänga ut dina nät och fånga en väska full av fisk. (267-59, 27.12.1994)

I framtiden kommer ni att kunna skapa en fiskodling och samtidigt ha en jaktmark och även en ranch. På våren kommer massor av fisk simmandes upp för floderna. Mirandafloden är i närheten, och jag kommer att gräva en kanal från den. Då kommer den floden att täcka ett område lika stort som tio floder tillsammans. Om vi kan dämna upp floden på våren när fisken har simmat upp och därmed förhindra dem att simma tillbaka, kan vi ha ett fiske året runt. Då kommer det att bli ett världsberömt ställe där man kan föda upp fisk och generera fiskeplatser där man kan fiska alla årstider. Det som intresserar mig är Pantanalsjön, som har 3 600 olika fiskarter. Jag borde fånga dessa fiskar, odla dem i en fiskfarm och skapa 3 600 fiskeplatser. Jag vill utveckla en metod att föda upp dessa fiskar, som sedan kan expandera till andra platser i världen. (270-55, 4.5.1995)

Många tycker att USA är toppen medan Sydamerika är oglamoröst. Jag valde att åka till det minst populära bergsdistriktet i Brasilien. Jag åkte till en plats som heter Jardim, där jag umgicks med fåglar, ormar och fiskar och blev uppäten av myggor. En grundare av en världsreligion som går runt i dessa marker barfota! Om ni skulle ha sett mig då, skulle ni förmodligen ha sagt: ”Det här kan inte vara grundaren och ledaren av *Unification Church*.” Jag lever ett sådant liv, så att människor tror att jag är en genuin farmare eller fiskare. På ett och ett halvt år här lyftes hela det amerikanska projektet som har tagit 24 år att utveckla. (293-293, 7.6.1998)

Jag har skapat Bridgeport Universitetet och Sun Moon Universitetet. Och nu vill jag bygga ett universitet i Sydamerika på samma gång som förskolor, grund- och gymnasieskolor byggs i Jardim. Jag förbereder noga så att alla människor klarar universitetsutbildningen. Några andra universitet behövs inte i hela världen. Varför skulle man gå någon annanstans? Andra universitet är som växthus som förstör moralen i samhället. De är som baser för Guds fiender, någonting som liknar Satans armébasier och säten för onskans makt. De utvidgar sitt inflytande därifrån. Vi måste förgöra dessa influenser. De proklamerar att Gud är död. (303-231, 31.8.1999)

### 2.2.2 Pantanalns heliga mark

Pantanalns våtmarker är dubbelt så stora i yta som hela Japan. Det finns 3 600 fiskarter i Pantanalns våtmarker. Frågan är, hur många sjöar och flöden finns det i världen som har liknande vattentemperatur och omständigheter. Jag undersöker detta för att skapa platser där vi kan odla fisk. Sedan kan det göras globalt också. (271-39, 15.8.1995)

I Pantanal finns det många platser där naturen är helt orörd och är som den var när Gud först skapade den. På andra platser kunde många arter inte överleva och har blivit utrotade. Men området runt Pantanal och Amazonas dalar har kunnat bevaras orörda. (296-20, 1.10.1998)

Här existerar naturen och en skapelsens mikrokosmos ligger orörd, som när

den först skapades av Gud. Varför kom jag hit? Jag är inte den enda som kom hit. Gud kom med mig och älskar hela skapelsen som har lidit genom historien. På Noas tid dömdes inte fisken. Jag kom hit till Pantanal för att öppna en väg för skapelsen att återvända via gottgörelse genom att skapa en länk med fisken som undgick syndafloden. Vi måste älska allting som skapades av Gud. Jag har ansvaret att skydda det. Vi borde inte utrota arter och göra skapelsen mindre än den var när Gud skapade. (300-266, 24.3.1999)

I Pantanal finns en mängd olika växtarter och 3 600 olika fiskarter. I Amazonfloden finns det 3 000 arter av fisk men i Pantanal finns 3 600 arter. Tänk, att det finns så många fisksorter. Det finns oräkneliga skapelser där, växter, sädeslag och träd. Gud skapade inte allt detta som en trollkarl, som ett *Hong-Gil-dong*-trick, där saker och ting blir till när man uttalar en order till det. Gud hade en plan och skapade dessa ting så att hela deras struktur var i harmoni med naturlagarna och klimatet. (291-164, 11.3.1998)

Pantanal kan vara som ett museum för djuren och växterna som de ursprungligen skapades av Gud. Jag vill etablera en internationell rörelse för att skydda och bevara Guds skapelse. Vill ni, eller vill ni inte samarbeta med mig?

Mänskligheten föll på grund av Eva. Därför gav jag uppdrag till de japanska s.k. nationsmessias att ta ledningen i Pantanalns aktiviteter. Är det någonting att vara tacksam för eller bitter över?

En mor gör vad som helst för sitt barn. Ni måste hjälpa till att odla plantor och djur. Om Japan kan sammankoppla sin blodslinje till denna värld, då kommer den automatiskt att tillhöra Japan.

(304-255, 8.11.1999)

I Amazonas dalar och i Pantanal finns det 3 600 fiskarter. Hela naturen där har behållit sin ursprungliga karaktär så som Gud skapade i Amazonas och Paraguayflodens dalar. Jag kommer att bygga en fiskodling här. Ni som är intresserade av fiskodling kan komma hit även om ni inte är ombedda att komma. Eftersom vi har ett tidningsförlag, sprider jag nyheten internationellt att vi har en fiskodling som odlar 3 600 fisksorter. Om vi skulle säga, ”Vi föder upp 36 fiskarter, men det antalet kommer snart att öka till 360 arter och om ett par år kommer vi att kunna ha 3 600 fiskesorter”, tror ni sedan att det kommer människor som är intresserade av fisk att komma till vår odling, eller inte?

(292-24, 27.3.1998)

Ni kan inte ens drömma om hur mycket fisk det finns i Pantanal. Om du kastar någonting i vattnet försvinner det blixtnsabbt. Även någonting som är smutsigt äts upp av fiskarna snabbt. Där simmar många arter tillsammans och varje art lever på olika sorters föda. När de äter rensar de vattnet oförtruttet. De lever inte bara för sin egen skull utan skapar ordning i omgivningen och renar omgivningen genom att leva och hjälpa varandra. Det här är naturens kooperativa system. I Pantanal finns det

också en växt som kallas för vattenhyacint. Om man undersöker baksidan av dess blad kommer man att finna många insekter som äter på den. Om möjligheten ges äter insekterna alla bladen men där finns en fisk som äter dessa insekter och på det sätter överlever plantan.

(293-283, 17.6.1998)

Surubi är en bottenlevande fisk som ser ut som en kattfisk. Boga tycker om rinnande vatten och dorado är en fisk som lever på platser där vattnet forsar starkt. Bogan försvinner så snart du har slängt ut linan och betet. Svärdfisken sväljer sällan kroken men äter snabbt upp betet. Om man vill fånga surubin måste man fiska på natten. (293-232, 26.5.1998)

En del fiskar är vegetarianer. Svärdfisken är modig – varhelst den simmar. När den nappar har den ett ljud som låter som ”kiik”. När fem personer fiskar från samma båt och kastar ut sina linor, om då ett spö rör sig är det svårt att se vilken lina det gäller. Männen frågar då ivrigt, ”Vems är det?”. De ser på sina spön och en förklarar med förtjusning, ”Hallå, det är min!”. Det brukar hända tre, fyra, ja även sex gånger. Det är en härlig upplevelse. Ljuset från kvällsolen och fiskens guldfärgade fjäll tillsammans med den underbara utsikten kan inte fullt ut uppskattas utan glädjen av att fånga en svärdfisk. Det är en glädjefylld syn som alla borde få uppleva åtminstone en gång i sitt liv. Det ligger i människans natur att personligen vilja ha en sådan förstahands upplevelse.

(293-232, 26.5.1998)

Pantanal är ett område där land, vatten och växter lever tillsammans på utsökt vis. Varelsor från skapelsens första början har överlevt i Amazonas dalar. De har lyckats leva vidare genom att få leva opåverkade sedan skapelsens början. Därför är Pantanal världens Heliga mark. (294-56, 10.6.1998)

Det finns så mycket för er att se i Pantanal när ni åker dit. Pacufisken äter unga alligatorer. När de äter den säger de inte, ”Hej, har du smuts i din mage”. När en pacu äter insekter tror du, den rensar bort mänskliga ekskrement eller hunddynga som finns på insektens vingar eller äter den som den är? De människor som inte vet hur man sväljer saker hela kan inte ena världen. Du måste känna till hur det är att svälja saker i sin helhet. Man måste äta både goda och dåliga saker. Är det inte så att fallna människor undviker att äta dåliga saker och äter bara de goda sakerna? Kärleken är inte på det sättet. Kärlek tar in och smälter ner även helvetet. (295-186, 28.8.1998)

De stora fiskarna i Pantanal sväljer de små. De små fiskarna har ekskrementer, urin, inre organ och fjäll, men de större fiskarna bara sväljer allt tillsammans. De sväljer huvudet, stjärten och alla illaluktande delarna. Är inte en människa som kan svälja saker i sin helhet en prins av den fria sfärens värld? Det är så som jag ser det. (295-220, 28.8.1998)

Ni bör åka till Pantanal och svälja allting helt! Svälj allt helt! Ni bör åka till

fiskvärlden och svälja den i sin helhet. Därför undervisar jag er hur man ska svälja saker hela i detta land. Ni bör inte bli svaga människor som inte kan fördra eller svälja sin släkt, sin familj, sina förfäder och sina avlägsna släktingar i sin helhet. Ni måste bli starka människor. (295-237, 28.8.1998)

Om ni reser till Pantanal på sommaren kommer ni att märka att fisken sväljer vilken annan fisk som helst som bara är aningen mindre än den själv. Till och med en torsk från dessa vatten brukar sluka en mindre babyhaj utan tvekan. Också ni kan svälja och smälta allt som är mindre än ni själva; är det inte fantastiskt? Om den större arten bara svalde den mindre skulle denna protestera hos Gud: ”Gud, varför är det bara vi som bli uppättna?” När Gud skapade allt mellan himmel och jord var Hans intention att de större kunde svälja de mindre, helt oberoende arten. Därför, om ni är de större, kan ni ta upp och smälta de mindre, och ingen kommer därför att klaga. (296-90, 3.11.1998)

Pantanal är en värld av relationer där grunden är att svälja den andre i sin helhet. Pantanal betyder ”att sälja sig själv helt och hållet”. Det spelar ingen roll om det är i ett högre syfte. Pantanalandan är därför att svälja både det goda och det dåliga och smälta det för att kunna ha inflytande på den egna överlevnaden under uppväxten. Var det inte också Guds vilja att svälja både ondskans värld och godhetens värld? (296-305, 18.11.1998)



Gud kommer att återupprätta mäskligheten tillbaka till tiden före syndafallet. Gud måste ta hand om alla fiender för att kunna återupprätta Adams värld i dess fullkomlighet före syndafallet. Det fanns inga fiender i den världen. Alla var som bröder och hade bara konceptet att vara en familj. Det handlar om att svälja varandra. I fiskens värld i Pantanal så sväljer större fiskar de små fiskarna utan tvekan om det skulle var rent eller smutsig. De sväljer exkrementerna från de inre organen och allting annat. (297-170, 19.11.1998)

Pantanals ideologi är att svälja någonting oavsett om det är nersmetat med dynga eller maskar. Brukar du ta bort maskar och borsta bort smutsen innan du äter något? Om du skulle göra det skulle det inte finnas något kvar att äta och du skulle vara tvungen att ge dig av. Även om du sväljer gift i stället för exkrementer skulle din kropp ta upp det och även om din kropp skulle dö borde du ha attityden att kunna smälta giftet. Den attityden är fantastisk och nedbrytningsprocessen är stark. Även om du tar in gift som är starkt nog att döda en insekt eller om det du äter är fisk som ätit gift ska du tänka, ”jag kan även bryta ner gift.”

Det är vad jag gör just nu, med fokus på Pantanal. I Adams ideala sfär finner vi Gud, som är Messias för kosmos, och Återkomstens Herre, som är världens Messias. Där finner vi också messias på nationsnivå, s.k. nationsmessias, som är ett slags Abel-kung i en nation, vidare släktmessias, som är en messias

för sin släkt, och familjemessias som är en Abel-typ kung för en familj. Alla dessa tillhör den ideala Adam-sfären. Om någon i denna Abel-sfär skulle bli sjuk, t.ex. om släktmessias skulle bli sjuk, kan han ersättas av messias på familjenivå. Likaså, om nationsmessias blir sjuk, kan även han ersättas. Om världens Messias insjuknar, kan också där någon annan träda i hans ställe. Gud blir inte sjuk, men allting bör vara förberett för att någon kan ersätta Honom. Bara så kan en partners sfär etableras, där en cirkulationsrörelse mellan subjekt och objekt kan äga rum. (296-92, 3.11.1998)

Jag tycker mycket om Pantanal eftersom så många sorters fiskar lever där. En viktig sak som jag har lärt mig i Pantanal är att allting, varje liten sak kan sväljas. En stor alligator kan svälja en hel människa. Men i Paraguay det finns en femton meter lång orm som kan svälja en hel alligator. Där finns en orm som kan svälja en människa lika lätt som vi kan plocka upp bönor med ätpinna. Ormar av olika storlekar lever i området och sväljer sina offer hela. En fiskkan svälja en liten valom den är mindre än fisken själv. Om något kommer i dess mun så sväljer fisken det. Är inte det fantastiskt? Jag tror också att jag själv måste bli expert på att svälja allt som kommer i min mun. Det är vad jag har lärt mig. Ni måste kunna svälja allt om ni vill leva här. Kvinnor som städar bort damm eller borstar bort smuts har svårt att leva här. (301-154, 25.4.1999)

En person kan leva i Pantanal på bara en tiondel, en hundradel eller en

tiotusendel av en japans inkomst. Människor från en önation har blivit välsignade med denna skapelse. Jag bevarar Pantanal för Japans skull. Japanerna är inte medvetna om detta eller hur? Jag älskar skapelsen för att befria den från sin klagan och misär. I Bibeln står det att hela skapelsen har lidit under svår smärta. Skapelsens klagan är också mänsklighetens lidande. Vad betyder detta? Det finns inget som är mer beklagansvärt än det faktum att mänskligheten inte kunde ta emot Välsignelsen centre-rad på Gud. (295-199, 28.8.1998)

Vi måste nedmontera den sortens civilisation som representeras av New York och Washington DC. Vi måste återgå till det mer ursprungliga och återvända till naturen. Därför återvände jag till naturen och till Pantanal. Jag lever med ständig kärlek till naturen. Det storslag-na havet är rent, så rent! Där finns rent vatten och ren luft. Naturen här är ren, hur bra är inte det! (295-277, 8.9.1998)

Från den första dagen jag kände till Guds vilja har jag älskat den andliga världen och mänskligheten. Att älska mänskligheten betyder att man måste älska den mer än man älskar sin egen familj och sin nation. Ni måste älska mänskligheten och sedan älska skapelsen. Ni måste älska allting på denna jord och älska allt i havet. Det är en återskapelseprocess. Från Guds kärlek måste vi vara sammankopplade med mänskligheten. Från mänsklighetens kärlek måste vi vara sammankopplade med jorden och genom att göra så sammankopplas

med vattnet. Därför ger jag av hela min själ i Pantanal. (296-17, 1.10.1998)

Jag kan aldrig glömma Pantanal. På denna plats tog jag emot Guds begäran med hänvisning till Maria Parks familj genom Dr Lee Sang-hun i den andliga världen. Hur djupt skakad och ledsen Gud måste ha varit. När ni tänker på denna situation borde ert inre skakas om. (296-43, 11.10.1998)

Vad har vi åstadkommit här i Pantanal? Jag har kallat *Unification Church*s medlemmar och människor från Nord- och Sydkorea att åka dit. Alla Välsignade familjer måste åka till Pantanal. Det är en order. Många har mycket att säga om att man inte har några pengar. Har man inga pengar till en flygbiljett så borde man vandra hit. Om fadern är sjuk borde frun och sonen gå med honom på ryggen. När de väl kommer dit efter att ha gått igenom sådana svårigheter och lidande, kommer de att säga, "Å nej, vi är ruinerade!". Kommer de att säga, "Å, vi är döda! Det vore bättre om vi var döda!"? Snart därefter kommer de att säga, "Låt oss gå dit i alla fall". I sådant fall, så svårt som det är att komma någonstans, och till och med om vägen hem är ännu svårare, kommer de att på något sätt finna styrkan att ta sig hem igen. Men de som avskyr att gå överhuvud taget kommer med all säkerhet att bli eftersläntare när de kommer hem. Detta är logiskt. (299-190, 15.2.1999)

För att sammanfatta, Pantanal's inflytande kommer att bli en stor fråga

i världshistorien. Frågan är, hur vi ska kunna genomföra detta här på jorden. Världen kan bli ett slagfält, en farlig plats där mänskligheten kan sjunka ned i förstörelse om man tar fel riktning. Vi måste göra någonting för att till varje pris förhindra detta. Därför utbildade jag nationsmessias under tiden i Pantanal i syftet att göra det här känt i förväg i deras nationer. Inom den närmaste framtiden borde alla nationsmessias bli miljöaktivister och ställa upp en vaktpost på 180 platser med utnyttjande av rallyn och allt jag har förberett. Sedan måste de påverka volontärer och universitetens rektorer i varje land världen över som är intresserade av miljön. Om dessa är aktiva kan röra vid deras hjärtan, likaså kan vi beveka valda agenter i nationen och viktiga personer i varje departement. (300-182, 3.3.1999)

Pantalans vattenvärld är kopplad till fiskmjöl. Tills nu kunde människorna inte tillaga tillräckligt med mat från den fisk de fångade. Men nu, grundat på de studier jag har initierat i Alaska, kan vi göra bra fiskmjöl. England, Japan, Sovjetunionen och andra framstående nationer som Tyskland tävlade i studier på hur man förvandla fiskpuder till mat, men de misslyckades alla. Alla gav de upp. (300-185, 3.3.1999)

För Korea och Japan ligger Pantanal på den motsatta sidan av jorden. Pantanal är jordens ände. Men den ursprungliga Heliga marken, den Heliga markens grundval, och segerns Heliga mark finns alla här. Det är någonting oerhört. Den

ursprungliga Heliga marken är etablerad i vårt hotell i Pantanal. Om det finns vatten eller inte är inget problem. Ett palats kommer att byggas där på vattenet. (304-110, 10.9.1999)

När marken i Pantanal är vigd till Helig mark måste alla medlemmar i *Unification Church* bege sig dit och ta med sig sina familjer. Ni måste komma dit med alla era släktingar, eftersom detta är startpunkten för vägen mot Himlen. Ni bör ta med er era släktingar och beveka era förfäder att lägga dagen för er Välsignelse i *Unification Church* på minnet. I Himlens närvaro bör ni sedan erbjuda er hängivenhet, tills era kommande ättlingar, era förfäder i Himlen och er nations folk är anslutna till Himlens välsignelse genom er. Detta är Välsignade familjers plikt som måste uppfyllas tills Himmelriket har förverkligats på jorden. Med detta för ögonen måste ni ännu en gång kritiskt omvärdera ert levnadssätt. Gör ni inte det kan ni inte träda in i Himmelriket på jorden. Sanna Föräldrar måste ta ansvar för allting. (302-250, 14.6.1999)

Pantanal utgör fokus – platsen för själva fundamentet. Den är det ursprungliga landet. Därför måste varje familj i *Unification Church* besöka denna plats en gång vart fjärde år. De borde förbereda sig för en stor immigration. Turisterna har redan ökat i antal tre, fyra gånger om. På grund av Pantanal Rally, har denna plats blivit internationellt berömd. Effekterna av det kommer att bli enorma om vi genomför detta

rally två till tre gånger till. Om vi köper land, vilket jag har planerat för nästa år, kommer det att öka i värde åtminstone tio gånger om. Och då kommer Japans gottgörelse att öka. (303-344, 9.9.1999)

Mänskligheten måste förbereda en Helig mark som kan lovprisas i all evighet i världen även om man måste genomgå ändlöst lidande. Om det händer kommer resultatet av deras bemödanden att visa sig. Så saken handlar om vem, eller vilka, som kommer att bli de första att börja göra vad som behövs. Ska det börja med fadern eller med modern? När fadern reser sig upp, kommer han att gå runt till moderns sida eller blir det modern som reser sig och går runt till fadern? Modern går runt fadern. Som en nation måste Japan bevara den Heliga marken och upphöja dess namn. Därför tar Japans nationsmessias över ansvaret för Pantanal. (304-110, 10.9.1999)

Jag kämpade emot moskiterna i Pantanal så till den grad att hela min kropp har blivit ärrad av moskitbetten. I moskiternas värld säger man "vilka har smakat på Sanna Föräldrars blod? Kom genast hit!" Därför samlas moskiterna mest på mig. När jag släpper ner kroken i vattnet, så hugger den största fisken först. Sedan kommer många andra fiskar. Det är så märkligt, till och med Gud undrar över detta mysterium. (278-97, 1.5.1996)

### 2.2.3 Djurens museum

Mänskligheten har ansvar för att skydda arterna, som skapades av Gud,

från utrotning. Hur många arter har inte människan utrotat? Det finns 3 600 fiskarter i Pantanal. Jag har byggt en fiskodling där. Jag kan kopiera den när som helst på andra platser runt om i världen som har liknande miljö så att arterna där aldrig blir utrotade. Jag har fokuset på dessa ting och jag ska nu påbörja detta stora projekt. (300-88, 1.3.1999)

Om nu jag har anlagt fiskodlingar för 3 600 fiskarter och era barn studerar varje art, skulle vi så småningom ha 3 600 människor med doktorsgrad. Ni bör alltså vara tacksamma att jag har förberett en väg för era efterkommande att lyckas på I livet. Skulle var och en av dem skriva en doktorsavhandling så skulle vi ha 3 600 forskare med doktorsgrad. Borde ni oförtrutet fortsätta att stödja detta arbete, eller inte? Varför borde ni det? Det är för att få en insikt I hur mycket Gud har älskat sin mångfaldiga skapelse när Han skapade varje art. (279-39, 9.6.1996)

Jag kommer att bygga ett museum och ställa ut varenda typ av skapelsen där. Jag kommer att förbereda varje art för sig för att ställas ut. Jag kommer också att skapa en farm för havets frukter, där man kan känna sig som om befinner sig mitt i naturen bara genom att titta på allt. Jag kommer att börja arbetet med att skapa museer i varje stad som en symbol för att vi älskar djuren. Då kommer de städerna med de flesta arterna bli internationellt kända turistorter. Jag kommer också att samla ihop många

växtarter och olika träd som kan visas på en skärm. (295-38, 16.8.1998)

Skulle ni inte vara intresserade om tusentals olika slags fiskar simmade omkring under er båt? Det finns 3 600 arter enbart i Pantanal. Ifall man konstruerade byggnader för att farma 3 600 olika arter, skulle inte människorna från hela världen komma då och besöka detta slags museum? Det skulle bli en ström av människor, inklusive studenter från grundskolorna. (295-38, 16.8.1998)

I Amazonas dalar och i Pantanalens landområden finns det inte mindre än 3 600 fiskarter. Hela skapelsen i sin ursprungliga form, som den var när den skapades av Gud. Det är som det var i Amazonas dalar och i Paraguays floddalar. Centrerat på dessa 3 600 fiskarter skapar jag fiskodlingar. De som är intresserade av fisk kommer att komma hit även om ingen bett dem att komma. (292-24, 27.3.1998)

Vattentemperaturen varierar beroende på höjdnivåerna. Fisken i havet varierar också på grund av olika vattentemperaturer. Därför är det så i floderna att fisken går till de områden som har samma temperatur som där den lever, och de stannar där för att lägga sina ägg. Även om området är olika i öst, syd och norr, ifall det inte finns någon skillnad i temperaturerna kan lever samma typ av fisk leva i alla områden, varigenom en stor mångfald skapas. Det är anledningen till förekomsten av otaliga arter fisk i dessa vatten.

I Paraguay, som är i mitten av kontinenten, finns en flod som flyter vertikalt ned genom hela Sydamerika. Den är sjuttio meter djup, på sina ställen till och med hundra meter djup. Därför kan alla sorters transportfartyg och stora båtar gå uppströms. Mindre floder med ett överflöd av fiskar är alla kopplade till huvudfloden. Vi kan bygga frysanläggningar på sådana platser och där förvara all fisk vi fångar. Vi behöver elektricitet. Där finns obegränsad tillgång till elektricitet. (267-267, 20.1.1995)

Om fisken fångas helt ohämmat skulle den försvinna. Därför måste vi odla den också. Jag har tänkt mig att bygga ett zoo med djur från Pantanal och Amazonas floddalar i Sydamerika. En plats måste ordnas där man föder upp insekter. Då kan man ringa i en klocka och fåglar som vill fånga insekterna kan komma för att snappa åt sig maten. Fåglarna håller på att dö ut för att det inte finns nog med insekter. Man måste få fram stadsliknande ställen där insekter, fåglar, och djur kan födas upp. (292-24, 27.3.1998)

Argentina, Brasilien, och Sydamerika i sin helhet har många berg. Eftersom vattnet i bergslandskapen är rent kan man föda upp djur och odla växter där. Vissa berg löper ut i högslätter på 1 300 meters höjd. Det gör, att man kan föda upp alla slags djur där och även odla fisk. Jag är verkligen intresserad av det området. Vi kommer att fånga alla de 3 600 arterna, bygga en utställningshall

för att visa upp dem och ta mycket hög inträdesavgift. Vi kommer att skapa ett museum som kommer att bli ett populärt turistmål. Människor med intresse för fisk kommer säkert dit för att se de 3 600 arterna. (276-201, 19.2.1996)

Det finns 3 600 fiskarter i Pantanal. Finns det ens 36 fiskarter i Korea? Korea är ingen match för Pantanal. I framtiden kommer fiskodlingar högre än höghus i en storstad att byggas för att odla dessa 3 600 fiskarter. Tänk att kunna kontrollera temperaturen för varje fiskart med en dator; fiskarna som lever i havet, de som lever i sötvatten, och de som lever i de arktiska regionerna samt sådana som lever i de tropiska områdena. Vi kunde föda upp 3 600 arter från precis hela världen i en och samma byggnad och att använda sig av byggnader i en stad skulle inte vålla något problem. (296-188, 9.11.1998)

Det kommer att vara helt underbart att få träna dessa människor som kommer hit för att leva mitt i denna natur. För att bygga en stad som kan anslutas till modern civilisation och stadsliv, kommer jag att bygga ett museum och ställa ut 3600 insektsarter i detta stor-slagna område. Alla insektsforskare bör komma till denna plats. Jag kommer också att bygga en fiskodling som kan föda upp 3600 fiskarter och ett zoo för fåglar och en botanisk trädgård. Därefter kommer jag att anlägga en park för människor – det kommer att vara en djurpark, men för människor att ströva omkring i. (288-75, 31.10.1997)

## 2.3 Guds plan för havet med fokus på Korea

### 2.3.1 Heavenly Victory – den himmelska segerns båt

Från 1960-talet började jag intressera mig för havet. Jag har engagerat mig i havsindustrin i tjugotvå år. Under 1963 formgav jag och byggde båten Himlens Seger. Jag fick Eu Hyo-min och Eu Hyo-young att arbeta vid havet så att den båten skulle kunna färdas på alla de fem haven, men de tyckte inte om havet. (276-314, 10.3.1996)

Båten Himlens Seger tillverkades 1963. Men Eu Hyo-young tyckte inte om båtar, vatten eller vågor. När det stormar, borde man kunna njuta av att kämpa mot vågor stora som hus. Han borde ha blivit en man som kunde finna värde i det han gör, även om han måste dö. Men han sade att han var rädd och att han inte tyckte om havet. Om vi hade flyttat till Alaska på den tiden kunde vi ha utvecklats snabbare internationellt. (291-276, 17.3.1998)

Med ett hjärta att tjäna andra har jag levt för Gud, mänskligheten, världen och hela skapelsen. Har jag inte befriat skapelsen? Därför lever jag för havets skull. 1960 fanns det inte ett berg jag inte hade bestigit. 1963 designade jag båten Himlens Seger. Vem i hela världen skulle döpa sin båt till Himlens Seger? Det fanns en orsak bakom det. Till denna dag har jag tillverkat båtar för att etablera standarden för Himmelrikets seger. Jag byggde

båtar innan jag kom till Amerika. Jag började tillverka båtar redan 1963 och har kört båtar sedan dess. Jag har varit involverad med båtar i tjugofyra år. Jag har styrt båtar från morgon till midnatt. Ibland har jag varit ute till klockan tre på morgonen. (294-54, 10.6.1998)

I Korea byggde jag en båt som jag döpte till Himlens Seger. Vilken seger? Himlens seger förstås, det är Himlen som har vunnit segern, eftersom Guds vilja har kunnat uppfyllas. Jag har uppfyllt Guds vilja sedan länge. Jag har tillverkat båtar av modell Himlens Seger och talat om att inta havets värld. En medlem, Eu Hyo-young, sa ständigt ”båtar, båtar!”. Så jag tillverkade en till honom men han gillade inte att vara ombord på båtar, kanske för att han var för gammal. Han sade ”Far, jag kan inte åka ut på havet när vågorna går så höga”. Hur kan en fiskare tänka så? Han måste gå ut på havet till sin död. (294-175, 14.6.1998)

### 2.3.2 Ilheung Marine

Är inte ni kyrkoledare? *Unification Churchs* familjer delar samma öde. *Unification Church* betyder en kyrka där allting är förenat. Om ni har ett företag borde det kallas för Företaget *Unification Church*. *Unification Industries* skulle betyda Industrikyrka. I går kom jag tillbaka från Jejudo där jag besökte företaget Ilheung Marine Industrier. Jag sa till företagets VD: ”du måste skapa en Ilheung Marine Kyrka. Som en kyrka borde du förbereda dig på att tjäna alla kvinnliga dykare i Jejudo mer

så än du skulle göra med din egen mor eller fru.” (178-131, 1.6.1988)

Jag har byggt ett varv i Jejudo, men många trodde att det aldrig skulle löna sig. Så jag flyttade varvet till Mokpo, men där sa man också, ”det där kommer inte att bli lönsamt”. Huvudkontoret för Ilheung Marinindustri borde flyttas från Jejudo till Seoul. Så fungerar det i världen. När Himlen försöker att ge en välsignelse och mottagaren inte är redo att ta emot den, då flyttar Himlen vidare. (178-155, 1.6.1988)

Tills nu har jag investerat miljarder i att bygga upp, utveckla och inspirera Ilheung Marine Industrier. (184-156, 27.12.1988)

Ilheung Marine Industrier är i Korea. Jag har utbildat omkring 110 000 japanska och koreanska kvinnor och låtit dem genomgå systerskaps ceremonier. Nu har vi vårt folk som personal på alla nivåer. Därför har jag utsett fem vicepresidenter, representanter från Gyenongsang Provinsen, från Jeolla Provinsen, från Chungcheong Provinsen, från Seoul och representanter från Gyeonggi Provinsen. De är alla kvinnor. (262-247, 1.8.1994)

### 2.3.3 Skeppsvarv

Människor i Mokpo är olyckliga. Jag känner sorg för människorna i Jeolla Provinsen. De måste få känna sig bättre. Eftersom nationen inte visat förståelse för Jeolla Provinsen och övergett

området, tänkte jag av medkänsla för människorna bygga ett skeppsvarv i Mokpo. Men det skulle ta för lång tid, så jag köpte ett varv istället. Det rapporterades att detta var det största skeppsvarvet i Mokpo så jag åkte dit för att se hur stort det var. Jag har även rest runt i Amerika för att med egna ögon titta på skeppsvarv. I Mokpo erbjöd de ett pris för varvet på 1,8 miljarder, men priset kom ner till 1,3 miljarder för att sedan komma ner till 800 miljoner. Jag är bra på att förhandla mig till ett bra pris när jag ska köpa. Jag är ganska så hårdnackad när jag vill köpa någonting. (173-139, 14.2.1988)

Jag har grundat ett skeppsbyggeri i Mokpo, inte bara för pengars skull utan för att visa människor hur man bygger bra båtar. Eftersom detta är första gången så protesterar folk som vanligt. De må stå emot oss, men vi måste bygga bra båtar och skapa ett monopol för båtar i Koreanska Havet och i Busan. När det sker kommer människor att flockas till Mokpo. Då kommer jag att ta ett steg i taget. Trots den nuvarande situationen måste vi stå på och gå vidare, det är så jag förordar att vi ska göra. Då kommer vi aldrig att ruineras. Vi kommer aldrig att bli ruinerade, det spelar ingen roll hur hårt människor än ber för detta vid sina altaren. Himlens kärlek ska beskydda oss. (180-133, 5.10.1988)

Alla hoppas på att få välgång men ni måste förbereda er för att kunna ta emot en välsignelse. En välsignelse kommer att dra förbi dem som inte är för-

beredda. Jag hade hoppats att provinsregeringen skulle genomföra sin plan. Om folket i Seongsanpo hade gjort det snabbt, skulle jag ha byggt ett fryslägningsföretag och även byggt dem en 8 000 ton eller 10 000 tons båt. Men provinsregeringen stöttade inte köpet av landområdet. Folket där gjorde en rad olika saker för att försvåra försäljningen av sin mark, de kollaborerade för att kunna sälja till ett uppblåst pris. (188-9, 16.2.1989)

Så snart man börjar fånga fisk behövs båtar till att transportera den. Detta leder oss till varvsindustrin. Vi måste även tillverka oljetankers som väger hundratusentals ton för att transportera olja från Mellan Östern. Om vi hoppas på att bli ett globalt skeppsvarv, bör vi förbereda oss för allt, från den absoluta början. Jag har teknologin som möjliggör för oss att bygga vad som helst, bara vi har ritningarna på det. Därnäst, om vi planerar fiske, behöver vi nät. Vi är redan tränade i att kunna tillverka nät och göra nästan vad som helst. (262-243, 1.8.1994)

Vi kommer att ha människor som med goda resultat kan undervisa vid vårt skeppsvarv i Mokpo. Vårt varv i Mokpo är ett fungerande skeppsvarv, men vi ska även undervisa folk i teknologin hur man bygger oljetankers och båtar för den kemiska industrin med användning av stål och andra material. Med sådan teknologi bör vi bygga fabriker i framstående länder på alla sex kontinenter, bland annat Afrika. (276-30, 2.1.1996)



Jag kan vara en skrämmande person. När jag kommer till ett skeppsbyggeri kan jag lätt upptäcka det som människorna där försökt dölja. När Paul Werner var chef för varvet – Master Marine Shipyard, fick han för sig att han var någonting verkligt speciellt. Jag stack hål på detta genom att avslöja brister som var undangömda. Jag kan vara den mest fruktade läraren i sådana situationer. Jag gav instruktioner för hur de ska designa båtarna. Jag gav även instruktioner över hela layouten för skapandet av ett tidningsföretag i Amerika och vann första platsen i Amerikas tävling för dagstidningsföretag. Det är hur snabb jag är. Tänk inte på mig som ni gjorde förr i tiden. Eftersom jag har det där speciella, har jag lagt ett fundament som ingen regering i den sataniska världen någonsin kunde ha gjort. (276-103, 4.2.1996)

Närhelst jag besöker ett varv, kan jag analysera hur båtarna är byggda och då genast upptäcka vad som eventuellt har gått fel. Jag ger order och säger, ”varför gör ni på det här sättet”? Människorna på vårt varv i Alabama är alltid ängsliga när jag besöker dem. Jag upptäcker alltid allting som de har försökt att gömma undan. Därför kallar en del människor mig för en fantom. Det är den sortens människa jag är. (287-232, 4.10.1997)

Om någon är ledare för en affärsverksamhet, står denna person i subjektsposition och måste skapa sin objektpartner och utveckla honom. På ett varv bör chefen och hans anställda bli ett, som

subjekt och objekt partners. Syftet med att bli ett med sina anställda är att ge nytt liv åt nationen eller en kontinent som till exempel Sydamerika, eller till och med hela världen. (287-291, 16.10.1997)

Jag var ombord på en båt varje dag i tjugofem år eftersom jag måste upphöja den marina industrin med mina egna händer. Även idag har jag varit på skeppsvarvet Okpo. Jag åkte dit och undersökte varvet, för att kunna besluta om att köpa det, eller om det är bättre att gå vidare till Nordkorea och bygga ett större skeppsbyggeri i deltaområdet som ligger i Manchuriet och Sovjetunionen. Jag ensam har tänkt på dessa saker. Endast så kan nordkoreanerna räddas. (290-210, 24.2.1998)

Vi måste snabbt tillverka våra egna båtar. Vi borde tillverka dem på Mokpo skeppsvarv, för att sedan fiska och använda en haspel och en lina med många krokare. Båtar som är gjorda för den här typen av spöfiske bör vara relativt snabba. Detta för att man ska kunna ta sig tillräckligt långt ut till havs på cirka en och en halv timma. One Hope båtarna som vi nu producerar kan inte sjunka. Sex personer kan åka vart som helst i en sådan. Man kan även överleva en tyfon i den, bara ankarlinan håller inte är skadad. En tyfon är inget problem, större båtar kanske sjunker men våra båtar gör det inte. Genom att jag utvecklat denna båt har jag lagt ett globalt fundament bland tunafiskare. Vi måste använda våra båtar och gå överallt. (291-279, 17.3.1998)

Från början hade jag planer på att ta hand om Japan och Kina härifrån. Båtarna från Kina kom hit till Korea, på grund av att jag skapat en serviceverkstad på vårt varv här. Jag sade åt dem att låta reparera skadade båtar här till självkostnadspris. Jag bad dem också att guida Japanerna till de fiskeplatser jag har prickat ut på Jigwido. I framtiden kommer höga tjänstemän att flyga in till den här platsen. Jag har byggt en flygplats i Moseulpo så att plan från Kina och Japan fritt kan komma och gå. Det är ett privat flygfält för plan från Kina, Sovjetunionen och Japan, men det är inte tillgängligt för andra nationer. (291-303, 18.3.1998)

### 2.3.4 Utvecklingen av Jejudo till en internationell fiskemetropol

Jag har varit intresserad av Jejudo i tio år. Jejudo är ett militärt fäste och det kommer att bli en mycket viktig plats för Asien i framtiden. Turismens utveckling där är ett problem, men när det gäller Koreas framtid är Jejudos havsregion mycket viktig. (126-157, 19.4.1983)

Värdet av Jejudo blev uppmärksammat för länge sedan av General Chiang Kai-shek. Han menade att han kunde dominera hela Asien om han hade fått en flottbas på denna ö. Militärstrategiskt är ön mycket viktig. Om vi beaktar Jejudos läge kan man tänka sig att ön i framtiden kan fungera som en internationell frihandelszon liknande Hong Kong. När det råder en fri finansiell marknad skulle det lätt kunna bli en bas för olika

spionaktivitet; också i den meningen är Jejudo en viktig militärstrategisk plats. Mot denna bakgrund kan man förstå utmaningarna med att göra business i Jejudo. Det här är orsakerna till att skapa en plattform för affärsverksamhet där, och ni borde börja med fiskeindustrin. (126-311, 30.4.1983)

Jejudo kommer att bli ett viktigt naturligt centrum för Asien, som en havets inkörspport till Korea. Ön är belägen så att Stilla havet kan nås genom Östra Kinesiska sjön och Östra havet (Japanska sjön). Därför är den viktig militärstrategiskt. Vattnen i hamnen av Moseulpo är djupa nog för att hysa en militärbas av global betydelse. (126-311, 30.4.1983)

Jag har besökt alla världens hörn men det finns ingen bättre plats än Korea. När det gäller klimatet och skönheten av bergen och sjöarna är Korea verkligen en nation som inte är av denna världen. På den franska landsbygden såg jag landskap som liknade det koreanska men bortsett från det området är Frankrike helt olikt Korea. Bergen i Korea har nått en mogen ålder och är vackra som blomknoppar. I andra delar av världen, som till exempel i Japan, är bergen mer i sin ungdom och är därför lite mer skrovliga. Genom att betrakta detaljer och hela kompositionen alla bergen, kan man se att Korea är ett vackert land. Det är också en halvö, omgiven av havet på tre sidor. Korea är välsignat med sådana vackra miljöer och landskap. (169-136, 29.10.1987)

Om man vandrar upp till Mount Halla på en klar dag, har man en otrolig utsikt från dess topp. Från den utsiktsplatsen inspireras man till att utforska hela området, men det finns inga guideböcker som beskriver detta område. Det finns små möjligheter att själv ta sig runt på bergen eller att ta sig ut och segla på havet runt omkring. Som bäst kan man resa runt på ön i bil, men det är relativt tråkigt. Därför behöver Jejudo en spårvagn. Någon borde bygga en sådan anläggning. (126-313, 30.4.1983)

Vi borde vara stolta över Mount Halla och Jejudo. Jag kan se framför mig en marinbas där, och ett flygfält i mitten av Mount Halla. Ett plan som flyger härifrån till Jejudo kan söka av i alla riktningar. Ett hangarfartyg kunde positionera sig i vattnen nära Jejudo. Vad sägs om att bygga tunnlar från alla fyra sidorna på berget. Dessa tunnlar, med ett system av hissar kunde ta emot många flygplan. Bränsle depåer kan konstrueras inne i bergen. Allt är möjligt. (291-282, 17.3.1988)

Det kinesiska tecknet *je* (濟) i Jejudo betyder "att korsa" eller "ändra riktning". Det betyder att det är en plats där man ska förändra sig och bli en sann ägare. Jejudo anses traditionellt som ett samhälle för präster. Ön som heter Jigwido är intressant. Den är som en pelare flera hundra meter lång, som har blivit nerkörd i havet för att skapa en fiskeplats. Jigwido kunde sammanbindas med fastlandet genom en glasliknande biltunnel. Tunneln kunde konstrueras

under havsbotten för att på så sätt stabiliseras. Sådant är möjligt nu. Vi behöver inget mer än Jejudo, vi kan fiska, spela golf, jaga och njuta av ett casino. Vi borde också skapa ett shoppingcenter för att sälja våra produkter. Där måste finnas intressanta saker att göra. Det vore roligt att få människor upp i bergen i en linbana eller en spårvagn, hellre det än i en helikopter. Vi kan utforska vattnen runt ön i snabba motorbåtar. Allt är möjligt, och Japan ligger bara en timmes flygresa härifrån. (291-246, 15.3.1998)

Vad skulle människor vilja göra efter att ha bestigit Mount Halla och seglat omkring i vattnen runt ön? De skulle vilja fiska! Om människor hade möjlighet att fiska i vattnen kring Jejudo så skulle de naturligtvis göra det. Många känner till att Jejudo är berömd för sin rikedom på klippor och kvinnor, men den största resursen är fisken. Jag skulle vilja få tillstånd att bygga platser som möjliggör fiske runt hela Jejudo området. Jigwido området håller nu på att utvecklas, men alla sju av de omgivande öarna måste också utvecklas. I framtiden måste myndigheterna begränsa fisket i vattnen inom en radie av tre timmars båtresa från Jejudo. Även om turisterna ska få fiska där, bör nätfiske förbjudas. Juridiskt är det möjligt att lösa det. (126-313, 30.4.1983)

Tala inte illa om Jejudo bara för att fiskarna där är små. Tror ni inte att de kan vara lika goda som fiskarna i Alaska? Jag åt rå fisk från Jejudo en gång. Ni känner väl till hur man då strimlar

fisken i små bitar, eller hur? När vi försökte skära upp dem, upptäckte vi att fiskarnas ben är extremt hårda. Det är inte förvånande eftersom fisken lever omkring grunda klippor. Om de inte hade hårda ben skulle de brytas sönder. Men fiskarna var mycket goda. (222-277, 3.11.1991)

Hur tyckte ni det var att åka runt Jigwido? Jejudo är den plats i Korea där man kan fiska hela vintern. Jejudo är en del av en vulkanisk bergskedja med klippiga strukturer, därför ger den bra skydd för många små fiskar och skaldjur. Det är bättre att fiska där med fiskespö än med nät. Jejudo är berömd för sitt fiskbestånd och är därför mycket välkänd i Japan. (253-95, 9.1.1994)

Eftersom cirka 3 300 människor av Jejudos befolkning är beroende av fiskeindustrin, finns där ett stort antal butiker för marina varor. Det finns tiotusentals sportaffärer i hela Korea. Deras primära marknad är människor i den övre medelklassen. Butikerna som fokuserar på hobbyindustrin har den övre medelklassen som målgrupp. Skjutvapen säljs också i affärer som tillhör hobbysektorn.

Linorna som används inom fisket är förbrukningsartiklar. Eftersom de bara håller i ungefär ett år, behövs många tillverkare som producera dem. Efterfrågan skapar en fantastisk industri. Om fabriker var etablerade i Afrika där arbetskraften är billig, kunde de ge många människor en möjlighet att försörja sig. Jag tänker på sådana saker när

jag kommer till Jejudo och därför tänker jag arrangera fiske- och jaktävlingar i den nionde och den tionde månaden. Dessa turneringar hålls i syfte att skapa världsfred. (252-215, 30.12.1993)

Laxen är väl den enda riktigt förstklassiga fisken i Alaska, men i Jejudos vatten däremot finns det massor av andra sorters bra fiskar. Eftersom variationen på fisken är stor, varierar också intresset för viken typ av fisk man vill fånga. En intressant art som finns i dessa vatten är en liten bläckfisk med ett förhållandevis stort huvud. Det finns också möjligheter till jakt på Jejudo. Ön har alltså stora möjligheter till olika fritids- eller upplevelseverksamhet. Jejudo har potentialen att utveckla turistsektorn, speciellt med fokus på sportfiske från båt. I stället för att resa hela vägen till Kodiak eller Alaska för att fiska, kan folk åka till Jejudo. Japanerna älskar att fiska i Jejudo området. Det är en bra plats som kan attrahera turisterna. (253-95, 9.1.1994)

På Jejudo äter folk en sorts fisk som kallas för jari. Vet ni något om jarin? Sist jag var på Jejudo såg jag någon som just hade fångat en jari. Han höll upp den i stjärten för att sedan doppa den i stark pepparsås och helt skoningslöst stoppa den i munnen... Folk var förvånade och sa, ”Titta den där mannen äter fisken rå, och utan att rensa den”. Ändå blev han inte sjuk. Fiskar äter vad de kan smälta. Ifall en människa äter en rå, orensad fisk som har rätt sammansättning blir hon inte sjuk. Om en person tycker fisken smakar gott, varför skulle han då bli

sjuk? Han tycker att det är gott, och får därigenom i sig bra näringsämnen som kan mogna som kimchi i magen. En person kan hålla sig frisk genom att äta rätt typ av rå fisk. (218-89, 2.7.1991)

Jejudo ligger som om det varit en liten del av fastlandet som har ramlat av. Unga fiskmåsar kommer och lägger sina ägg där. De kommer till Jejudo för att släppa sin avföring och för att häcka där, eftersom det är en lättillgänglig och bekväm plats för dem. Måsarna får sina ungar på öarna, eller hur? Alla typer av havsdjur får sina ungar på öar. Fyrfotad djur måste komma upp på land för att föröka sig. Gör inte sköldpaddor så till exempel? Så är det för allting som lever i havet, bortsett från fiskarna naturligtvis. Fiskarna har inga yttre sexuella organ. En del fiskar har dock en sorts fläck man kan se. Fiskarna samlas på rad där hanar och honor befruktar varandra, men alla däggdjuren i havet måste upp på land för att föröka sig. Därför är Jejudo viktigt. (291-308, 18.3.1998)

Mount Baekdu och Mount Halla kan liknas vid man och hustru, de två är som äkta makar. Mount Baekdu är som en man och Mount Halla är som en hustru. Mount Halla representerar den kvinnliga delen eftersom det berget reser sig mitt i havet. Har ni någonsin hört att människorna på Jejudo skulle sakna mat? De har alltid sjögräs eller annat från havet att äta. Det är Jejudo, platsen där människor offerar speciella riter. När man går längs stranden en tidig morgon kan man se ett stort antal portioner av

ris och äpplen. Kvinnorna går ut med sina barn och offerar vitt ris och äpplen. Om du går ut en tidig morgon kommer du att finna massor av olika mat. Offerriter ska göras utan att andra ser, därför görs det tidigt på morgonen. (284-247, 18.4.1997)

Skulle det göra någonting, om man omvandlade havet till land för att på så sätt rädda nationen? Varför är Mount Halla så viktigt? Ni måste rädda nationen även om det betyder att ni måste sälja Mount Halla, eller hur? Skulle det betyda att Mount Halla skulle försvinna? De skulle ju fortfarande ligga där i havet. Eftersom berget har funnits där i tiotusentals år, kan ni skapa en minnestavla där människor säger, ”Det är alla människors önskan att Mount Halla jämnas av till en plåt”, och sedan bygga en plats där alla människor skulle vilja samlas, gemene man och kungar tillsammans. Presidenter och andra dignitärer skulle alla flockas dit. Mount Halla är egentligen inte så speciellt. Om ni åker till Sydamerika inser ni att Mount Halla verkligen inte är så säreget. (291-255, 15.3.1998)

Sist jag var på Jejudo uttryckte jag att, ”jag skulle vilja donera två tigerpar”. Men en del argumenterade då emot: ”nej det skulle bara orsaka problem.”

Även om tigrarna skulle orsaka vissa problem skulle de få vara fria att klättra upp till toppen på Mount Halla och där ryta som bara tigrar gör. Rytandet skulle då blanda sig med ljudet från havets vågor. Skulle ni gilla det eller skulle ni

säga, ”Jag hatar oljudet från vågorna, men älskar lugnet i bergen”? Det är inte rätt. Om vågorna växer sig höga bör det finnas ett rytande från bergen för att balansera det hela. Jag talar om harmoni mellan himmel och jord. (145-280, 25.5.1986)

Vad skulle hända med Jejudo om det i framtiden blev en populär plats för turister? Nu är det mest brudpar som besöker Jejudo. Om vi marknadsför Jejudo bra, kommer folk att säga, ”I det här varma och sköna vädret kan vi inte bara åka till hotellet”. Det här livet är vad alla drömer om. Till och med nygifta kan ha kul och fiska ute på havet. Vi skulle kunna ta hand om turisterna mycket bra på alla sätt. Vi kan ta hand om allt som behövs till fisket och även ta hand om mathållningen. Vi skulle kunna erbjuda allt de behöver. (126-316, 30.4.1983)

Jag kommer att skapa bra möjligheter för jakt och fiske på Jejudo och jag kommer också att träna er i både jakt och fiske. När ni sen kommer hit, ska ni ta med er hundra personer från varje nation. Om medlemstalet för *Tourism and Fishing Association for World Peace* gradvis ökar på detta sätt, kan medlemmarna bidra ekonomiskt genom att betala en månatlig avgift, och därigenom hjälpa till att uppnå målen. Alla inom det högre samhällsskiktet ska kunna klara det.

Från om med nu borde ni satsa på det här och påverka människorna i alla länder till att göra sådant här varje år, så att de kan sedan kan åka till Afrika och

hjälpa till där. Det borde finnas jakt- och fiskemöjligheter i varje land. Vi borde skapa fiskodlingar och speciella revir för jakt och djurvård för att där fånga djur och fiskar, för att sedan kunna släppa dem fria igen i samma område. Ni borde göra allt detta möjligt på olika platser för olika årstider. (253-109, 9.1.1994)

Klimatet i Jejudo är mycket fördelaktigt. Det går knappt att fiska i Alaska nu på vintern men på Jejudo skulle det vara precis lagom att fiska nu. Ni måste organisera och förbereda tvåhundra människor som kan åka och fiska under alla fyra årstider på året. Det skulle bli för komplicerat om det skulle bli för många. När ni återvänder hem idag, bör ni genast sätta i gång och förbereda tvåhundra personer. Man kan ta femtio personer i en buss. Om vår organisation kan åstadkomma detta, kunde vi skapa ett program där man på kvällen introducerar våra internationella aktiviteter eller bara pratar om fisket i området. Vi skulle kunna diskutera viktiga globala frågor, och därigenom bidra till att hitta lösningar till politiska, diplomatiska och ekonomiska problem i världen. Vi har mer än nog material för att utbilda dem. Vi kommer att ha en kampanj för att utöka vårt medlemskap genom att erbjuda folk en högre utbildning och därmed fånga deras intresse för *Unification Church*. Om det kunde göras skulle de bli medlemmar inom tre år. (252-214, 30.12.1993)

Under de sista två årtiondena, har jag grundat många organisationer runt

om i världen. Alla dessa organisationer har ordet fred i sina namn, exempelvis *Professors World Peace Academy*, *Peace Summit Club*, *Newspaper Association for Peace*, *Religious Federation for Peace* och *Women's Federation for Peace*. Förra gången jag var i Jejudo grundade jag ett fiske- och jaktförbund. De är kända som Fiskeförbundet för världsfred och Jaktförbundet för världsfred. De har alla ordet "fred" gemensamt. (259-146, 2.4.1994)

### Sektion 3 Vi kan lära oss mycket från havet

#### 3.1 Liksom havet, borde vi leva i samspel med hela universum

När man åker till havet kan man lära sig många saker. Det genomgår förändringar flera gånger om dagen. Där finns ett ordspråk som säger "en människas tankar förändras från morgon till kväll" men havet förändras inte bara på morgonen och kvällen, det förändras varje timme. Även under en fin dag, om man går till ett speciellt område skulle vågorna bli låga. Men om man går till ett annat område, skulle vinden blåsa. Det skulle inte vara en hård vind men en annan känsla. Precis som människors ansikten är annorlunda, så är också vattnet och bergen. Även klimatet förändras beroende på höjden av berget. Havet visar skönhet av alla sorter och former. (263-18, 16.8.1994)

Jag njuter av naturen och jag älskar havet. Ni anar inte hur mystiskt havet är. Vattendroppar är som pärlor. Varje

droppe glittrar som om den skulle säga stolt, "Vi tillhör Reverend Moon. Vattnet har ett större värde än diamanter." Varför skulle vattnet skryta på det sättet? Det skulle säga, "Utan mig skulle livet inte ha kunnat formas i detta universum. Eftersom jag existerar kan höga och låga ting bli nivellerade". Inser ni hur ojämnt havet är? Ändå ger det en god känsla eftersom vattnet utjämnar allt. Havet ger ifrån sig ett blått skimmer som man inte kan tröttna på ens om man skulle titta på det i tusentals eller tiotusentals år. Blått är tröstens färg.

Varför skapade Gud den blåa färgen? Man blir inte utmattad, spelar ingen roll hur länge man än stirrar på den blåa färgen. Det är färgen för tröst. Så är det genom hela skapelsen. Himlen är blå och havet är blått. Så idealiskt! Så snart du är omgiven av Guds kärlek, blir allting, inklusive människor och naturen, dina vänner.

Så snart man lär känna naturens karaktär så upptäcker man att den aldrig förändras. Men människans natur skiftar i alla sorters former och modeller. I dag är den på ett sätt och på ett annat till imorgon. Därför finns det ett ordspråk som säger "En människas tankar förändras morgon och kväll, men bergens landskap förändras aldrig". En människas tankar förändras från morgon till kväll. Vad är det då för mening med människorna? De är inte ens lika goda som djuren. (177-274, 20.5.1988)

Havet omfamnar universum. Havets vatten avdunstar, samlas till moln, och sprids ut över alla fyra väderstreck.

Vattnet är ett fantastiskt element. Det vilar aldrig. Det borde vara helt uttrötat från att röra sig runt i tio tusentals år. Jag älskar havet. Det finns ingen motsvarighet i naturen i övrigt. Om det är högt är det högt. Om det är lågt är det lågt. Befinner sig vattnet på en höglänt plats kommer naturen utan protest att förse de låga ställen med vatten. Eftersom jag har lärt från naturen, ger också jag utan invändningar. När jag åker till andra länder och finner människor som har mindre än jag har, öppnar jag mina förråd och dela med mig av allt mitt ris, även om mina tillgångar blir uttömda. Det är för att jämna ut tingen. Allt detta lärde jag mig av vattnet. Därför tycker jag om vatten. (300-141, 2.3.1999)

Vad skulle hända om himlen, havet, växterna och allting annat skulle vara blått? Då skulle vi kvävas. Tänk er att allting var gult eller i er favoritfärg. Ni skulle genast tröttna på det. Även om ni skulle göra om det till en annan färg skulle ni snart tröttna på det. Grön är en annan färg för tröst. Varför älskar människor den gröna färgen? Hela den existerande världen är i harmoni med den gröna färgen. Därför finns det många färger i jorden. Jordens färg är vanligtvis nära till den gröna. Därför är det logiskt att säga att vi, som skapades ur jorden, skulle tycka om den gröna färgen. Så kanske du tänker. Eftersom Gud känner till det, så skapade Han himlen och havet blått. Allting skapades i harmoni med färgen grön, centrerat på mänskligheten. Hur underbart är inte det! (119-168, 18.7.1982)

När havet ligger blankt, är det mystiskt och har makten att dra till sig människor som en intagande vacker kvinna, likt en drottning av mystik. Havet kan lysa som silver men det tar också färgen av jade. Andra gånger tar havet andra skepnader. När en svag bris sveper över ytan, tar skönheten av krusningen andan av mig. Hur bra än en flicka dansar, kommer inte hennes skönhet ens i närheten av detta. För att kunna se henne dansa måste du se henne dansa på en scen som är alldeles för liten.

Å andra sidan kan oceanens scen spridas ut till oändlighet. Vet ni, hur oändlig oceanens scen är? Oceanen kan vara som en vacker kvinna som dansar runt, men så snart den blir arg kan den vara mer skrämmande än en tiger eller ett lejon som kommer rusande mot er i vildmarken. Tänk er det. När vågorna är tio meter höga och kommer rusande emot en kan inte ens ett skrik från en mås ha en chans. Oceanen ryter, ”Hur bra du än sjunger, vilken bra aktör du än är på din scen, så står du dig slätt inför de majestätiska vågorna”. Havets kraft är imponerande.

En racerbåt glider lätt genom havet när vattnet är lugnt. Men när höga vågor reser sig är det omöjligt att röra sig framåt. Man bara sitter still, håller i skoten och skakar sitt huvud, kämpar emot vågorna som kommer. Man har ingen makt över dem. (128-249, 28.8.1983)

Naturens kraft är stor. Därför kan människor, som älskar havet, inte vara arroganta. Havet har den sortens storhet. Om du öppnar en dörr till havet



och tittar in kommer du att finna alla sorters fiskar som lever där, från guldfärgade fiskar till fiskar som är gula och blåa och även fiskar helt utan färg, genomskinliga. När man jämför land med havet, vilket är vackrast? Land, med sin rikedom av fåglar, blommor och fjärilar, är vackert men begränsat. Blommorna kan inte förflytta sig. I jämförelse med de genomgående vackra djuren i havet som dansar runt i underbara, sköna färger så kan man tycka att skönheten på land är en aning tråkig. Så vad är vackrare, land eller havet? Havet är vackrare. Varför skapade Gud detta som kallas vatten? Man kan säga att vatten är en speciell nöjesanordning för Gud att glädjas åt. Han dolde dess djup och har inte öppnat det för publik. När man observerar skapelsen på det sättet, kan man dra slutsatsen att Gud förmodligen har mer intresse för havet än för land.

Människor som tänker på framtiden har ett större intresse för havet än för landet. Gud intresserar sig för den framtida ideala familj som ännu inte har förverkligats. Istället för att fokusera Sitt intresse på saker som har uppdragats på jorden under historien så är det helt oundvikligt att Gud visar intresse för den marina värld som fokuserar på framtiden. Det skulle vare en god anledning. Med det perspektivet kunde vi säga att människor som tänker på havet är människor som kan förutse framtiden, och de är i ökande. (128-249, 28.8.1983)

Den frihetskänsla man har när man sitter i en fiskebåt är bortom all beskriv-

ning. Skulle ni klara av att ta ett steg i den situationen? Man har bara ett litet utrymme att röra sig på och laga sin mat. Skulle ni kunna gå till en teater eller gå ut för att möta era vänner? Ni kan inte ens lyssna till musik eftersom det kräver tystnad. Därför måste ni titta ut över havet och tala med havet och himlen. Det är den absolut största känslan att vara ensam på havet, en plats där havet och himlen blir ett. Jag åker ständigt ut på havet och upplever andlighet på alla sätt. Om jag stannar hemma hela dagen, blir jag distraherad och tänker på världens missionärer, kyrkoproblem och andra saker, men bara vagt och i fragment. Men när jag åker ut på havet kan jag tänka mera koncentrerat. På grund av det älskar jag havet väldigt mycket. Jag tror det var därför att uttrycket "sättet att fiska" kom till. (79-270, 1.9.1975)

Tänk på ett gift par som har en intim relation mitt ute på ett lugnt hav. Skulle havet klaga på det, "Ni är inte bra, ni tar död på mig"? Stim av fiskar skulle komma simmande och vifta på sina stjärtar och kolla på spektaklet. Hela skapelsen längtar efter den sortens kärlek. Allting i naturen skulle ropa ut, "Kom hit kom till oss!" och längta efter människor som älskar där. Vi borde ha hjärta att förstå och känna det. Om mästaren går upp på toppen av ett berg som är täckt med snö och älskar där, skulle naturen bli lycklig och säga, "Vår käre mästare älskar på ett sådant vackert sätt"! Det är vad skapelsen vill och längtar efter. (235-277, 11.10.1992)

### 3.2 Livet i havet är förvånande vackert och mystiskt

Black Current, som kommer ner mellan Japan och Korea har färdats mer än fyra tusen miles i Stilla havet. Den cirkulerar över fyra tusen miles på ett år och strömmarnas krafter får de fem stora oceanerna att vara i rörelse. Atlanten och Stilla havet är länkade med varandra genom dessa strömmar. (227-129, 11.2.1992)

Hur stor en flod än är så rinner den ner mot havet och när flodvattnet väl kommit dit så mixas det med havsvattnet. Vet ni vad Black Current är för något? Black Current är en stark havsström som följer en tusen mils väg i Stilla Havet. På grund av denna starka ström rör sig alla havsströmmar i de fem stora världshaven. Endast vatten som följer dessa strömmar och cirkulerar har kvalité att bli havsvatten. Så är det också med det mäskliga livet. (220-201, 19.10.1991)

Alla floder stora som små mynnar ut i de stora haven. När de väl kommit dit blandas sötvattnet med havets vatten. Black Current flyter i Stilla havet och cirkulerar på grund av månens gravitationskrafter. Eftersom Black Current cirkulerar på det sättet, är alla fem haven i rörelse. Den agerar som en stötspelare i hela havssystemet. När orenheter och annat hamnar i havsvattnet blandas det ut för att bli ett. Det är syftet med havet. Även om en större flod konstant fylls på med vatten under tusentals år, så har havet kraften att absorbera allt och ändå ha rum kvar att ge. Havet är så stort för

det står oförändrat vad som än hamnar i det. (210-200, 23.12.1990)

När molnen har färdats tvärs över Stilla havet från Japan till USA, säger de då: ”Vi gillar inte de amerikanska molnen”? Vattnet från Japan färdas över Stilla havet på grund av Black Current. När detta vattnet närmar sig USA:s kust säger inte vattnet: ”Usch, här är det amerikanskt vatten”? Black Current rinner tusentals mil i Stilla havet. Den gör ingen skillnad mellan länderna den flyter förbi. Finns det alltid naturliga gränser mellan länder? Nej, det är människan som skapat gränser. Allting som går emot naturens lagar kommer att bräckas. (268-26, 7.2.1995)

I en värld fylld av kärlek har man tillgång till alla platser. Skulle Stilla havet tänka, ”jag är Stilla havet, vattnet från Asien är för nedsmutsat. Jag tror inte jag tycker om det”?

Oavsett var vattnet kommer ifrån så blandas det i havet. Om havet stöter på nedsmutsat vatten så blandas det upp och smutsen bryts ner. Hur allvarligt nedsmutsad Stilla havet än blev, och även om hela mänskligheten skulle försvinna så skulle ändå havets vatten vara lika blått som alltid. Även om det skulle genomgå bakslag och kärva tider skulle ändå inte havets vatten förlora sin blåa färg. På samma sätt kommer kärlekens sanna innehåll och kraft alltid att vara blå. (214-273, 3.2.1991)

*Unification Church* måste bli huvudflödet i världen på samma sätt som Black Current genom sin 4 000 miles långa väg

påverkar alla fem världshavens flöde. För att generera livsenergi till världen från universum, måste en resurs skapas som kan nå till de djupaste av platser. På så sätt måste vi rena och hela världen. (275-32, 30.10.1995)

Ni kan inte föreställa er hur skrämmande och otäcka vågorna och vinden är när stormarna ryter. Men jag tror att även den starkaste vind har en mission att fylla. Utan vindar skulle det inte finnas några vågor på havet, och som en konsekvens av det skulle inte fiskarna överleva. Vinden blåser för att syresätta havet. När stormen och vågorna rullar över er bör ni smaka på havet och säga, ”Du har inte förlorat din fina smak” Havet är salt. Jag har inte heller förlorat min sälta. Om jag tänker på det sätet blir inte vågorna otrevliga. Ni förstår kanske inte hur mycket filosofi man kan finna i havet. Människor som har levt hela sitt liv på land kommer att få det svårt när de försöker delta olika fulländade aktiviteter i den andliga världen. I den andliga världen kan man rida på valar och simma fritt med fiskar. Men om ni inte tycker om havet kan ni inte göra sådana saker. (119-252, 13.9.1982)

När ni är ute på havet kommer ni att frukta de svåra stormarna. Vågorna är vildsinta och helt rasande. Ändå spelar det ingen roll, hur vildsinta de än är kan de tyglas när kärlekens kraft sätter segel. (110-102, 9.11.1980)

Havet borde aldrig stå stilla. Vattnet blir aldrig dåligt när det är i rörelse. Även

vatten som hålls i en skål skulle bevaras för evighet om det skulle vara i rörelse. Om det är i rörelse kommer det inte att bli dåligt. När fiskefartyg går ut till havs kan de ha ett färskvattenförråd som ska räcka upp till ett och ett halvt år. På grund av vågornas rörelse skvalpar vattnet runt i tankarna och bevarar sin fräschhet. Vattnet blir inte dåligt när det är i rörelse men om det slutar att röra sig så ruttnar det snabbt. Är inte vatten unikt? Vatten är sannerligen unikt. (296-200, 9.11.1998)

Om man åker ut för att fiska till havs på ett fiskefartyg måste man ha fulla förråd av dricksvatten med. Man kan behöva dricka ur samma vattenförråd under ett och ett halvt år eftersom det inte går att dricka saltvatten. Om vatten är i rörelse förstörs det inte. Vatten måste vara i rörelse. På samma sätt måste Guds Ord vara i rörelse. (291-88, 5.3.1998)

Varför strömmar vatten? Det rör sig för att uppnå jämvikt. När vatten rinner söker det sig mot jämvikt och därför söker sig vattnet i floder mot havet (263-91, 21.8.1994)

Vattnet söker sig alltid mot jämvikt. Det är dess karaktäristisk. Hur starka vågorna än är så är havet alltid i jämvikt. Människor strävar efter att nå ut mot horisonten men eftersom vi inte kan gå på vatten tar vi båten till hjälp. Mänskligheten behöver en horisontell linje att relatera till. (263-90, 21.8.1994)

Kärlek är precis som luft och vatten. Om det finns ett vakuum så kom-

mer luften att använda alla sina krafter för att fylla tomrummet. Om en paddel rör sig genom vattnet så rusar havsvattnet fram för att fylla tomrummet efter paddeln. Kärlek vill också fylla ett tomrum.

Luft, vatten och kärlek gör allt för att jämna ut nivån. (264-316, 20.11.1994)

När vi åker ut till havs så kan vi observera vatten på många olika sätt. Vattnet cirkulerar, dimmorna formar sig i gryningen ovanför vattnet. Vattnet dunstar, stiger och blir till moln som sedan är i rörelse runt jorden. Vad skulle hända om det inte fanns något vatten kvar haven? Alla skulle bli som galna och ingenting kunde överleva. Reflektera verkligen över vattnets betydelse. (263-78, 21.8.1994)

Som ni känner till så har jag åkt ut på havet, närhelst jag har haft möjlighet. Väl ute till havs har jag blivit plågad och testad på olika sätt. Jag tror att anledningen till att jag fått gå igenom så mycket ute på havet är för att det ska lugna mitt sinne och förbereda mig för de prövningar och bataljer som mitt liv sett. Även när jag varit utan sömn och helt utmattad, har jag behållit min tankeförmåga och försökt vara alert genom att sätta en egen hög standard. Jag har ansträngt mig för att inte gå i olika riktningar, bort från den horisontella linjen. (73-270, 29.9.1974)

Luften är alltid i rörelse. Har inte vattnet också varit i rörelse i tiotusentals år?

Havet arbetar på samma sätt som luften. Se på havet. Hur utmattat vattnet måste vara! Ändå tänker aldrig havet någonsin på hur trött det är. Detta är formeln för överlevnad. (207-18, 21.10.1990)

Vi kan slå fast att människor som inte känner till havets sfär är begränsade i sin lyckokänsla. Om det finns en Skapelsens Herre, så njuter han av människors lovord och uppskattning, baserat på kunskap, både för det mystiska havet och för den otroliga skönheten som finns på land. Vi kan säga att han inte skulle godkänna uppskattning ur bara ett perspektiv. (128-256, 28.8.1983)

Man måste vara mycket tacksam gentemot Skaparen om man begrundar att havet, landet och allting annat skapades endast för människan, till att vägleda och undervisa henne. (128-259, 28.8.1983)

När du skådar havet ska du inte se på det endast som ett hav. Du måste tänka på det som en gåva från Himmelske Far. En stor omvälvning kan börja från det ögonblicket du börjar tänka om och uppleva allting som en del av återskapelsen. Stora segrar kan växa fram från denna insikt. (112-306, 25.4.1981)

### 3.3 Naturens kraft finns i havet

Jag tycker om saker som är stimulerande. Jag gör genombrott på ställen där det sker stora förändringar. Ur den aspekten är havet mera passande än landet. Ibland blåser det på havet. Andra stunder är havet helt lugnt. Havet är

alltid föränderligt med antingen tilltagande eller vikande vindar. Det är därför det är bättre att färdas på havet än på land. När man går på land förändras inte morgonens planer under dagens gång. Man kan gå framåt på ett värdigt sätt, man kan gå upprätt utan att använda sina händer. Men så är det inte på havet. Även om du önskar gå i en speciell riktning, så kan du tvingas att ta en helt annan rutt gång på gång. Det är så mycket som förändras hela tiden på havet, man får uppleva många inspirerande och stimulerande förändringar. När havet är lugnt och stilla, så överträffar denna stillhet vad man kan uppleva på land. Det är så rofyllt att det kan skapa förundran hos betraktaren. Havets vatten kan se ut som glas. Det är tillfället då havet är så vackert att man vill röra det och dricka det. Havet är i ständig förändring. Men ändå måste man fortsätta med bestämdhet på sin kurs. Utan den attityden kan man inte utträta stora ting. (79-270, 1.9.1975)

När man tittar på havets botten, kan man upptäcka fiskar som ser ut som stora valar och hälleflundror, men man kan också se fisk som ser ut som en havskatt som hänger ihop med botten. Den här typen av havskatt har ett huvud som är större än dess kropp och den har en stor mun. Den nafsar efter på allt som flyter förbi, större saker och små djur, även ruttna saker. Den här fisken sväljer allt helt. På så sätt bidrar den ständigt till reningsprocessen.

Det finns 3 600 arter av fisk som lever i Pantanal. Det är 3 600 sorters fisk! Och

de äter alla olika saker. Alla dessa fiskar är mixade tillsammans i vattnet och de städar träget i det. Fiskarnas ätande är som ett ständigt pågående reningsarbete. All denna fisk lever inte bara för sin egen skull, utan också för att skapa ordning i sin närmiljö, genom att hjälpa varandra att rena den. Det är som ett naturligt kooperativt system, som renar havets vatten. Havet ska inte bara vara salt. Det måste finnas fisk som äter smutsiga saker. Vad kunde vi göra med fiskexkrementer? Där finns varelser som bara äter dynga. (293-283, 7.6.1998)

Men fiskarna är inte det enda som renar havet. Havsfåglar som vildgås och fiskmåsar tar också hand om en del av rengöringsprocessen. De söker oförtröttligt av stora områden, sökandes efter mat. Om de upptäcker någonting som ligger och flyter under ytan dyker de efter det och äter upp det.

Om vinden skulle säga, "Hej molnen, det finns en varm plats som håller på att torka upp. Låt oss åka dit" sedan kan den kalla havsluften ta sig dit. Vinden för med sig molnet som släpper ner vatten när det sveper förbi. Begrunda hur detta universum är skapat som ett system av avancerad samexistens. Om det inte hade funnits någon vind skulle det skapa problem? Man skulle kunna säga samma sak om kokt ris, bröd och annat vi behöver. Vattenånga stiger upp från havet och blir till moln som följer vinden. Ner regnet sedan faller ger det den fuktighet som krävs för liv. Fukten i luften och vattnet är båda involverade i processer för att skapa kokt ris och bröd.

Begrunda hur mycket slit och möda som var involverat i de här processerna och hur värdefulla dessa saker är. Hela universum är involverad alla dessa processer. Universum är rörelse och skapar samverkan för att frambringa kokt ris eller bröd. En bit bröd är inte så lätt att skapa om man betänker hela processen. (293-285, 7.6.1998)

Var i havet tror ni att vattnet är saltast? På de djupaste platserna eller på de grunda? Det är på de djupaste platserna, på grund av att ju saltare det är, desto högre densitet har vattnet och blir till följd av det tyngre. Därför är det hög salthalt där det är som djupast. Om vi använder saltvattensallegorin, var skulle det finaste palatset finnas i den gudomliga nationen? Det skulle vara på botten av havet. Palatset skulle bli funnet där, nere på botten.

Ni måste förstå konceptet som jag beskriver. Vad jag försöker att berätta är att den högsta platsen i Himlen kan man finna i den djupaste delen av havet, där det är den högsta salthalten. Den renaste människan kan å andra sidan bli funnen på en topp. Gud kan hittas där den mest samvetsgranna människan är, – en människa med det ädlaste hjärtat som vill tjäna världen och helheten. (244-178, 7.2.1993)

Rent vatten som flyter i flodfåran kan inte undvika att bli förorenat av smutsvatten genom att säga, ”Jag vill inte beblanda mig med er”! Så är det i naturen. Alla relationer i harmoni har en gåtfullhet i sig. När där finns någonting

smutsigt, kommer vattnet att omfamna det, även om det förstör den rena helheten. Vatten absorberar och assimilerar allt omkring sig, och när vattnet fortsätter att rinna kommer smutsen att sjunka och vattnet blir renare mot ytan. Vattnet renas när det strömmar genom haven. Historiens gång flyter fram på ett liknande sätt som vattnet. (218-292, 22.8.1991)

Hur starka havsströmmarna än är så sover fisken i havet. Medan fisken sover, rör sig fenorna så att fisken rör sig mot strömmen för att bibehålla sin position. Är inte det intressant? Det är som att sova medan alla blodådrorna är aktiva. Fisken själv sover medan den upprätthåller sina kroppsliga funktioner på samma sätt som blodet som flyter i vårt blodomlopp när vi sover. I ljuset av den kunskapen, vem blir då ägare och står på en högre nivå? Den som investerar och tjänar andra mer blir ägare. (220-282, 20.10.1991)

Även om vågorna i havet är vildsinta så måste dess rörelse följa huvudströmmen. Genom att förena sig med huvudströmningarna kan den överkomma allt motstånd och alla trakasserier från hela världen. När Gud är huvudfåran och är centrerad på huvudrörelsen som en fulländad subjektspartner, kan Hans objektspartner inte skadas, eftersom denne är skyddad genom relationen mellan subjektet och objektet. (249-164, 10.10.1993)

När du simmar skulle du då ropa, ”Hallå, jag är törstig. Ge mig en Cola eller en McCol”? Om du är i vattnet en

hel dag kan du klara dig utan att dricka ens ett glas vatten, eftersom dina celler absorberar vatten. Sist jag höll tal, talade jag i sexton och en halv timme. Man kan kanske undra, ”hur kan han klara sig igenom utan att ens gå på toaletten”? Men allt som borde komma ut som urin går istället ut som svett. Det frigörs genom avdunstning på grund av värmen och kommer ut som svett.

På samma sätt, man behöver inte ta med något att dricka när man är vid havet en hel dag. Om du blir törstig är det bara att simma runt som en val under en timme eller två. (217-206, 1.6.1991)

Havet är alltid i rörelse. Vinden blåser så att havet kan utvecklas och leva vidare. Tyfoner bildas där vågorna kan bli upp till tio meter höga. Detta gör att havet syresätts. Hur överlever fiskarna tyfoner? Vi kan tänka, ”fiskarna djupt ner i havet är jättenöjda att en tyfon blåser. Även om vi har det besvärligt här uppe så borde vi försöka njuta, därför att fiskarna där nere njuter av det!” (262-289, 1.8.1994)

Vatten är livets förfader. Ska vi älska vattnet istället för Gud? Vi bör älska havet med detta i åtanke. I natursköna områden bör det finnas både vatten och skog. Vatten skapar harmoni. Jag menar, att älska vattnet är som att älska hela skapelsen, det är en grundläggande tanke. När man älskar vatten, älskar man då sjövattnet eller havsvattnet? Skulle ni kunna vara ute på havet varje dag? Om man är på havet, när vinden blåser och vågorna går höga, virvlar blodet runt

och blir aldrig dåligt. Blodet blir renat. Det är sant. Därför är människor som alltid är ute på havet oftast vid god hälsa.

(262-289, 1.8.1994)

Jag får ingen lön. Jag lever av mina egna ansträngningar och tillgångar. Varthelst jag åker i denna världen, kan jag alltid överleva. Även om jag skulle tas med en helikopter till djupaste Afrika, där det varken finns människor eller djur. När jag vistades i bergen lärde jag mig hur man överlever av bergen, och när jag åkte till havs lärde jag mig att överleva av havet. Därför går jag till en tiggares nivå för att kunna skapa himmelriket. Även om ni inte skulle följa mig hela vägen, så är jag tränad på ett sådant sätta att jag kunde uppfylla Guds vilja även genom en grupp tiggare. Skulle ni gå ner till en tiggares nivå om jag bad er att göra så nu? Om ni vill gå dit, behöver ni träning för att klara det.

(109-152, 1.11.1980)

Ni kanske vill hålla fast vid era tillhörigheter och leva ett bekvämt liv, men till denna dag har jag alltid varit en pionjär. Jag har banat en väg och stått vid frontlinjen. Nyligen har vårt företag färdigställt en båt. Om där inte redan funnits en kapten skulle jag personligen ta med mig er alla ut på havet med mig.

”Vinden kanske blåser och vågorna må tornar sig höga, men kan de blockera vägen för denne man? Här försöker jag lösa matproblemet för Himlen och mänskligheten skull och föra sant liv vidare till framtidens generationer.” Det är vad jag tror på. Är inte

det karakteristiskt för en stor man? Jag tycker om den sortens människa. Filmer som produceras här kommer att finnas kvar, och historiens alla stormar kommer bedarra på den här platsen.

Skulle inte det vara den största av alla gåtor? Det är en väg fylld med både tragedi och komedi som alla stora män skulle söka efter. Från den grunden kan vi ta ett stort steg framåt bortom denna värld. Hoppet kommer att växa bland många unga människor som vill åka ut på havet. Detta är källan till stora visioner och drömmar om hur havets värld kommer att se ut i framtiden. Det är helt underbart. (109-152, 1.11.1980)

Jag åker ut på havet med stor passion och problem skulle uppstå, om jag skulle förlora den passionen. Det passionerade hjärtat måste upprätthållas. Hängivenhet måste vara i tiotusentals år. Om jag var hängiven åt komfort skulle ingen betingelse för gottgörelse kunna etableras. Därför måste jag ge mig ut på havet. Idag måste bli bättre än gårdagen och morgondagen måste bli bättre än idag. Vattnet från sjöar samlas i Atlanten och fortsätter sedan mot Stilla havet. Om jag fortsätter att offra min hängivenhet ända till den dag jag har räddat alla människor från att svälta ihjäl, så tror jag att Guds vilja kan etableras på jorden, även om jag själv skulle dö. (279-308, 22.9.1996)

Man skulle aldrig tro att denne mörkhyade man, som ser ut som en fiskare från Hudsonfloden, skulle göra dessa stora saker? Varför gör jag det? Det är

för att befria de tjugo miljoner människor som håller på att svälta ihjäl. Glöm inte den svett och de tårar ni offrat vid Hudsonfloden.

Där finns någonting som andas och tänker genom de fem stora haven och sex kontinenterna. Det är något osynligt, som röstens ljudvågor eller som elektriska vågor. Detta något kan leda mot en väg till befrielse av framtidens mänsklighet genom en förstäelse av fiskens värld. Så länge som det finns land och hav behöver människor inte svälta. Med min lära och teori vi rädda människor från svält. (247-21, 21.4.1993)

Det är fascinerande att iaktta och analysera allt som är skapat av Gud genom Hans absoluta kärlek. Intressant nog är allt skapat på ett sätt, att det alltid ska finnas tillräckligt av det som är nödvändigt för familjers dagliga leverne i det framtida himmelrikets välfärd. Till och med rinnande vatten existerar för att assistera i himlens och jordens funktion. Havets vatten avdunstar och cirkulerar vidare för att ge liv åt hela skapelsen. Allting existerar i en atmosfär av samverkan and hjälper till att uppfylla mänsklighetens ideal genom samarbete istället för att orsaka konflikter. Gud vill använda jorden som en scen, där Han kan dana sina barn till att gå vidare mot Himmelriket på jorden. (284-47, 15.4.1997)

En värld helt i motsats till den tidigare världen har nu kommit, som morgonen som följer natten. Den tiden är nu här, då våren har kommit till *Unification*



*Church* medan den sataniska världen går mot sin kväll och sin natt. I den sataniska världen finns inte längre något hopp. Det är en mörk värld av förtvivlan, en värld tom på hopp. Människor trodde att det inte fanns något hopp för *Unification Church*, men efter en tids gryning kommer nu en ny morgon, som leder till en tid av klarhet och skärpa. Det kommer att bli ett Reverend Sun Myung Moons rike för sanning. Jag har ett bra namn. Den kinesiska karaktären för Sun (鮮) är en kombination av den kinesiska karak-

tären för ”fisk” (魚) och ”lamm” (羊), som förenar land och hav. Den kinesiska karaktären för Myung (明) symboliserar solen, månen och universum. Den kinesiska karaktären för Moon (文) när den skrivs snabbt ser ut som, och är relaterad till, den kinesiska karaktären för ”Fader” (父). Om det skulle finnas ett tecken som beskriver ”den Sanne Fadern” borde det också likna detta tecken. Jag har inte tänkt på det förut, utan det kom till mig just medan jag förklarade det här för er. (261-64, 22.5.1994)

## KAPITEL TVÅ

# Havets turist- och fritidsnäring

### Sektion 1 Utvecklingen av havets fritidsnäring

#### 1.1 Jakt och Fiske är två grenar av fritidsnäringen

Fritidsnäringen kommer att utvecklas, och växa, i framtiden. Detta på grund av att spännande rekreativsmöjligheter är nödvändiga för att minska stressen hos människor som lever i städerna. Hur kan man lindra sin stress? De tre bästa sätten är genom jakt, ridning och fiske. Men det finns många begränsningar när det gäller jakt och ridning; endast människor ur en speciell samhällsklass kan till exempel ägna sig åt ridning. Det kostar mycket pengar att rida och det är inte alla som kan få njuta av detta. Likaså är det mest människor som befinner sig runt fyrtioårsåldern som kan jaga. Är de väl över femtio, blir jakten för stressig för dem – dessutom är det bara en specifik grupp människor som är roade av jakt. Men fiske är någonting man kan utöva från sin ungdom ända tills man dör. Jag kan se framför mig hur fritidsfisket kan bli en världsomfattande verksamhet i framtiden. (207-122, 1.11.1990)

Vad är hobbyindustrin för något? Den tillgodoser intressen som spel på

kasino, olika lagsporter, jakt och fiske. Jag utvecklar en verksamhet för dessa intressen. Den som når en ledande position inom hobbyindustrin kommer att ha en viktig inverkan på världen. Den personen kommer att få stort inflytande. Under flera decennier har vi därför förberett allt detta för mänskligheten. Jag tänker inte sälja fisken vi fångar. Det är bara en hobby. Vi kan ändå äta och leva. Eftersom fisket är en hobby kan ni släppa tillbaka de små fiskarna, och endast äta de stora. När ni äter dem ska ni inte äta ensamma. Ni måste dela fångsten med andra. Detta är vad en hobby är. En sådan tidsepok kommer snart. (252-295, 1.1.1994)

I Kanada har regeringen bett oss att snabbt expandera jakten på hjort, och man har erbjudit finansiellt stöd. De är mycket kloka. Tänk på det, allt detta kommer att tillföra landet enorma inkomster. Det bästa sättet att behandla ”moderna” sjukdomar, är att bli av med sin stress, och det finns inget bättre sätt att lösa detta på än att jaga och fiska, vilket uppmuntras av fritidsnäringen. Människor som jagar har stort mod. Veklingar kan inte jaga. På det hela taget är människor som jagar personer som kämpar väl, och de kan bli generaler.

Eftersom bredden på deras aktiviteter är stor, kommer de att tjäna stora pengar i sin verksamhet, men också spendera mycket pengar när de spenderar. (210-196, 29.8.1991)

Det mesta fisket äger rum under sommaren, inte under vintern. Frågan är hur man kan upprätthålla fisket under årets alla fyra årstider. Jag planerar att ta hit folk från Kodiak, Alaska, som kan undersöka detta. Eftersom fisket äger rum under sommaren och jakten under hösten och vintern, kan människor ha glädje av dessa olika alternativ hela året. För att vi ska ha tillräckligt med tid att expandera turistindustrin, är delen som består av fiske och jakt absolut nödvändig. Jakten styrs av att det är kallt och fisket görs när det är varmt eller hett, därför utvidgar dessa båda sporter hobbyverksamhetens fotfäste. Antingen det är vinter eller sommar, kan ni ägna er åt dessa fritidsintressen året runt. Då kan förmögna människor njuta av sin hobby under hela året. (270-300, 7.1995)

Fiske och jakt är fritidssysselsättningar. De utgör en speciell hobby för rika människor. Därför måste vi utveckla fritidsnäringen och skapa en turistorganisation. (269-49, 6.4.1995)

Bland hobbyssysslorna har ni jakten och fisket och andra aktiviteter som involverar viss motion. Sedan finns det olika äventyrsaktiviteter, ofta med höga hastigheter, som bilracing och flyg med sportplan. Ifall det skulle ordnas en luftshow i Sydamerika där flera tusen plan

flyger utan att kollidera, skulle människor från hela världen komma och samlas där. Om vi tänker att planen, i en sådan show, flyger rakt ner mot marken från en höjd på tiotusen meter, och tio meter från marken, ändrar planet plötsligt kurs och flyger rakt uppåt igen. De som tittar på detta kommer automatiskt att bli av med sin stress! Detta är en helt ny värld av äventyr som öppnar sig framför våra ögon. (276-184, 19.2.1996)

När ni fiskar för första gången kanske det inte faller er i smaken. Men efter att ha fiskat några gånger kommer ni gradvis att uppleva charmen mer och mer. Det är samma sak med jakt, när ni först börjar med att fånga en liten fågel och sedan, när det blir intressant, bli ni frestade att fånga större byten, och sedan ännu större byten. Snart kommer ni att köpa större vapen och så småningom ännu större. Där finns inga gränser. Ni kan inte hjälpa det och kommer att fortsätta högre och högre. Allt detta har att göra med det mänskliga livet. Så det finns en möjlighet att denna verksamhet kommer att utvecklas över hela världen.

Jag hoppas att olika länders ambassadörer önskar komma på besök några gånger per år. På det sättet, genom dessa ambassadörer, kommer ni att kunna ge föreläsningar och undervisa alla människor från den nationen. Ni kan hålla banketter för att samla människor som vill gå ut och fiska och jaga. Ni kan också organisera klubbar, starta upp affärsverksamhet eller andra aktiviteter med människor från era egna länder, som

tillfälligt befinner sig i det här landet.  
(253-116, 14.1.1994)

Ridning är i viss mån begränsad, och människor som är relativt gamla kan inte jaga. Men fisket omfattar alla åldrar. I den meningen är fisket obegränsat. Får vi bara ut människorna på havet, så när man väl är där räknas till och med en liten fångad fisk som fiskelycka. Med det perspektivet kan fiskeresorna utvecklas helt obegränsade från och med nu. Den bästa platsen för den aktiviteten är i Alaska. (205-319, 1.10.1990)

När jag nu har anförtrott er alla länder i världen, kan jag gå vidare in i eran, då jag kan njuta av fiske, jakt, sång och dans – utan att dricka – tillsammans med hela världens högsta ledare; jag har distribuerat båtar till 160 länder och gör förberedelser för att utveckla den globala hobbyindustrin genom dessa människor. Jag skulle vilja bygga andelslägenheter och skapa en organisation genom vilken människor kan bo tillsammans, dock inte i separata hus, och ta med alla äldre människor till parker runt om i världen, och undervisa dem.

Jag skulle vilja bygga båtar, anlägga jaktmarker och även flygfält samt bygga hotell. Min tanke är att leda världen genom dessa fritidsindustrier. I det syftet grundar jag ett flygplansföretag. Ni kan flyga vart som helst med små och mellanstora flygplan. Från och med nu planerar jag att skapa ett världsomfattande nätverk för sightseeing genom att anlägga flygplatser också på orter ute på landsbygden.

Jag kommer att introducera småflygplan som ett populärt, globalt transportmedel. Just nu skapar jag ett flygplansföretag med planer på att också bygga flygplatser i 160 länder. Jag har besökt alla turistorter dit stora flygplan går. Därför planerar jag att anlägga sjöar och jaktmarker på dessa platser. (275-183, 8.12.1995)

Turistnäringen borde sammanföra människor från både de mellersta och de övre samhällsskikten. Människor som åker på längre resor tillhör vanligtvis ett högre samhällsskikt än medelklassen. Därför ska vi skapa många jaktmarker i affärssyfte och därefter områden för uppfödning av fiskar världen över. Det är den typen av affärer vi bör ägna oss åt. (262-256, 1.8.1994)

Det skulle vara mycket trevligt att skapa rekreationsfaciliteter genom att bygga vattenvägar hela vägen ut till Atlanten och anlägga jaktmarker och fiskeområden. I länder där det finns land och vatten kommer jag att undervisa människor, hur man undviker svält. (246-89, 23.3.1993)

## 1.2 One Hope – en osänkbar båt

Namnet ”One Hope” betyder att det för första gången finns hopp för havet. Tidigare åkte alla båtar, som var längre än 30 eller 40 fot, som stolta lyxfartyg. Ändå är våra båtar mindre och betydligt snabbare. När våra båtar lade ut brukade människor göra sig lustiga över att de var så små. De brukade säga, ”Det är far-

ligt, människor kommer att dö!”. Varför skulle vi dö? Men de känner inte till att ”One Hope” är båtar som inte kan sjunka. (270-64, 4.5.1995)

När man skapar en relation till havet, är den viktigaste aspekten att ha en båt som ligger bra i vattnet. Ser man framåt ur världens synvinkel, så måste våra företag bygga båtar som är mera uppskattade än båtar som byggs av andra företag. De ska förverkliga en tradition av kvalitet. (262-243, 1.8.1994)

Vad kan ni göra med små båtar? De kommer att användas för fiske. För det mesta är människor intresserade av fiske, men dock inte fiske med nät. I framtiden kommer det inte längre att finnas något intresse av att fånga fisk med nät och inte heller att köra stora båtar. Av den anledningen byggde jag vår båt *New Hope*. Jag har ritat en båt som kan köras på floder lika väl som på sjön. Nu är *New Hope* berömd från fisket och för guidade turer. Det är inte bara en båt som kan gå ut på havet, utan är lätt att transportera till vilken plats som helst genom att använda en trailer och bil. (262-240, 1.8.1994)

Om ni önskar ta den här båten härifrån till Florida kan ni lätt ta den på en trailer. På vattnet tar det ett par dagar att köra den till Florida härifrån, men ni kan komma dit på en dag med bil. Det tar omkring fyra dagar från västkusten till ostkusten med bil, men en månad om man åker på havet. Båten byggdes för att glida över vågorna, att klara av

två typer av vågor. Därför byggdes den längre än 28 fot lång. Båten är utformad så eftersom den inte skulle gå bra i vattnet om den vore mindre. Baserad på denna 28-fots båt har vi också byggt båtar som är 38 fot, 52 fot, 98 fot och 108 fot långa. Båten som är 108 fot lång går bra i hög sjö, som runt Alaska, och är perfekt för fiske när man använder trål. (262-240, 1.8.1994)

När man befinner sig på en båt ute till havs måste man känna till sin exakta position och hålla rak kurs mot den tänkta destinationen. Behärskar man inte de olika systemen, kan båten inte arbeta på rätt sätt, speciellt om man kämpar sig igenom dimma. Det är svårt! Det finns ungefär tio olika instrument för det syftet. Jag hade beställt en studie för att skapa ett system som kan göra alla dessa tio olika instrumentens uppgifter.

Nu är den utvecklande grundforskningen klar, och vi kan börja tillverkningen av ett instrument med ett system som bland annat kan visa var strömmarna är och i vilken riktning de går, visa vattendjupet, och till och med visa fiskarnas rörelse. Vårt nya system har tillverkats genom en kombination av olika instrument, länkade till ett datasystem.

När nyheten om detta läckte ut blev det en tävlan mellan många nationer, som alla ville tillverka ett sådant instrument och använda sina fabriker för oss. Men vi vidhåller att vårt eget folk ska göra det.

Att känna till vattendjupet och fiskens rörelser är viktiga saker. Det som

är mystiskt med havet är att det är svårt att återkomma till en plats där man tidigare har fått mycket fisk med trål. Vilken kurs måste man hålla när man fiskar med trål, för att kunna fånga massor av fisk? Tre båtar kan fånga ett stort antal fiskar även när de bara ligger tio meter ifrån varandra, om det finns en stor koncentration av fisk på den specifika platsen. Men eftersom det är svårt att hitta tillbaka till en sådan plats för att fånga fisk igen, har jag utvecklat ett system som kan visa vägen till samma plats. Systemet kan automatiskt släppa ned trålen i vattnet så snart den specifika platsen har visat sig i datorn. Detta är verkligen anmärkningsvärt. (134-237, 20.7.1985)

Jag har byggt en sådant grundval med mina egna händer. Jag kan konstruera vilken sorts båt som helst, närhelst jag behöver det. För närvarande styr jag forskningen till att bygga små undervattensbåtar. Just nu i talande stund sker den forskningen i Norge och Japan. Jag planerar att konstruera små familjebåtar så vi kan leva på olika djup i havsvattnet. Jag ska bygga speciella områden i mitten av havet där vi kan leva. (190-100, 18.6.1989)

Vi kommer att ha minibussfamiljer, ubåtsfamiljer och rymdskeppsfamiljer. Vi kommer att kunna leva här en vecka, sedan leva i havet en vecka, och sedan gå någon annanstans igen. Jag har den bästa teknologin tillgänglig. Jag kan tillverka en minibuss och en ubåt och snart ett rymdskepp. (276-218, 14.2.1996)

### 1.3 Framtidens fritidsnäring kommer att fokusera på fiske

#### 1.3.1 Havsfiskets glädje och spänning

Mitt i havet kan man finna svärdfisken och den gulfnade tonfisken. Var och en av dem väger omkring 300 pound, vilket är omkring 150 kilo. Detta är en och en halv gång min egen vikt. Eftersom så stora och tunga fiskar simmar i stim, om ni har fångad en, kan ni fånga hundratals av dem. Dessa stim kan bli offer för hajattacker. Så snart en haj attackerar så sprider sig blodet i vattnet och alla hajar i området samlas och två tredjedelar av fiskarna kan bli hajmat. Det är verkligen chockerande. Vid en sådan hajattack blir situationen genast hopplös för sjömännen ombord, som hade hoppats på och förväntat sig en stor fångst. (192-152, 3.7.1989)

När en stor fisk är på kroken kan ni känna dess starka vibrationer från djupt därnere i vattnet. Människorna på båten slår på båten och frambringar dessa ljud, ”bom, bom, bom, bom”, vilket kan jämföras med att slå mot ert huvud med en hammare. Hur många vredgade vågor har fiskarna genomlidit, de har gått igenom alla sorters svårigheter under årtionden i havet? Vi kan lätt tänka oss vad de har gått igenom eftersom de har lyckats överleva i dessa svåra omständigheter.

Ni ska aldrig klampa omkring och föra oväsen i båten, eftersom fisken, på grund av dessa dunsar och vibrationer

redan vet hur många meter bort människorna är. (221-84, 23.10.1991)

Att fånga tonfisk är inte som att fiska, det är mera likt att jaga på havet. Ni hör uttrycket ”jaga på havet” för första gången, eller hur? Att fånga en tonfisk är svårare än att döda en stor ko. En tonfisk väger mer än ett tusen pound. En tonfisk kan väga femhundra, sexhundra eller sjuhundra kilo, det är mer än en tjur. Det är spännande att fånga en sådan fisk! Vi tömmer den på allt blod eftersom fisken förstörs om det sparas en lång tid efter det att fisken blivit fångad, och på ett ögonblick blir vattnet till ett hav av blod. Vid det ögonblicket kan jag inte hjälpa att tänka, ”O, vad jag är obarmhärtig!”. Närhelst jag känner på det sättet tänker jag ”Gud tillåter människorna att lida eftersom de är heliga offer för mänsklighetens befrielse”. Jag känner mig bättre sedan jag sagt mig detta: ”Ja, dessa fiskar fångades från naturen och jag har aldrig investerat mig själv i att föda upp dem, men från och med nu kommer jag att föda upp fisk och ge dem som ett offer.” Detta är varför jag genomför alla projekten med fiskeodlingar och marina industriprodukter. (219-196, 29.8.1991)

En del fiskar är så enormt stora att två människor kan skymmas av dem, även om de står tätt tillsammans. Det är häpnadsväckande att se hur en sådan stor fisk kan fångas, och dras till båten, med en millimeter tunn fiskelina. Det är som att dra upp en stor tjur med en sådan lina. Denna tunna fiskelina är helt enkelt fantastisk. Skulle inte ni kvinnor

vilja titta på vid fisket bara en gång, även om ni inte kan fiska? (224-211, 24.11.1991)

Igår fångade jag en svart fisk, ni kan inte ana hur stark denna fisk var. Denna fantastiska fisk hade till och med spräckt upp ett skaldjur och ätit det. När man fiskar efter svart fisk så kräver det absolut koncentration. Ni känner till krabbor, eller hur? När jag spräcker en krabba och sätter den som bete på kroken kommer en svart fisk och bara äter den. Den kommer, äter, och simmar snabbt iväg. Det är mirakulöst. När det finns många krokar med bete i vattnet kommer denna svartfisk och äter upp betena utan att ni ens märker det. (217-208, 1.6.1991)

Petrus var fiskare, eller hur? Är ni då inte alla ättlingar till en fiskare? Ni borde alla känna till havet. Ni kom hela vägen till Alaska för att fånga, var det inte det ni gjorde? Hälleflundran är en fisk som ligger på sin mage på havsbotten och uppträder som en kung. Den äter och lever liggandes på sin mage och den ser ut som en mossig sten, som lever på havets botten med ögon som sticker ut som antenner. Eftersom den ligger platt på botten och har en viss lukt, tenderar små fiskar att samlas omkring den. När dessa fiskar samlas, vrider hälleflundran på kroppen och sväljer dem.

Hälleflundra äter och lever liggandes på sin mage. Det är som Satan. Det är ”kung” Satan. Den tänker, ”Vem på jorden vågar röra mig!”. Även om hälleflundran är fångad på en fiskelina så fortsätter den att säga, ”Vem på jorden är det som rör mig!”. Men sedan, efter

att ha varit lugn för en stund, tänker hälleflundran, ”Å nej, jag har problem!”. Alaskas hälleflundra har blivit träffad av blixten av Reverend Moon. Ingen annan i Kodiak har fångat en tyngre hälleflundra än åttio pound. Men sedan jag dök upp på dessa vatten har hälleflundror om tvåhundra och trehundra pund blivit fångade. (206-274, 14.10.1990)

Orsaken till att en del människor tycker att fiske är spännande är att de får se blod. De känner att det är avstressande att se blod. Det är samma sak med jakten. Annars tänker de, hur kan vi som moderna människor minska stressen? Att se blod är chockerande. Vet ni varför de gamla Romarna var så grymma? De tyckte om att stressa av genom att se blodet från de brutalt mördade människorna. De kände hur cellerna i deras kropp hoppade när de såg blod och detta tog helt bort deras stress. Män som inte känner till hur man fiskar eller jagar är mera feminina i sin karaktär. (203-57, 14.6.1990)

Människor som lever i ett modernt samhälle samlar på sig lager av stress. Hur kan man bli av med stress? Det räcker inte med att tala om det. Ni behöver spänning! En del människor tycker att ingenting fungerar så bra som att se blod. De säger att så fort de ser blod flyta kan inte stressen vara kvar. All stress bara tynar bort. Det är likadant med sport eller jakt. En tonfisk är mycket större än en ox, och blodet sprutar när tonfisken är harpunerad och sen ser ni hur vattnet färgas rött.

Just då i det ögonblicket blir man som en melankolisk poet. Om kvinnor ser en sådan syn, kanske de svimmar, eller yttrar utmattat, ”Oh, gode Gud! Ooh...!” Så hemskt är det. Och där finns inget utrymme för att bygga upp stress, den är totalt borta. Så stor effekt har det på en. (192-152, 3.7.1989)

Eftersom många japaner reser mycket så verkar turistindustrin i Amerika bra just nu. Ni kan åka ut och fiska året runt där. Bland alla sätt att fiska, är det mest intressanta att fiska med rulle och lina med flera krokar.

När man använder den metoden kan fiskelinan fara så långt ut som 60 *miles* vilket är samma distans som från Seoul till Cheonan. Havet kan vara allt från 500 meter djupt till över 1000 meter djupt. På de djupt har vattnet en färg som bläck. Eftersom fiskelinan går ut cirka 60 *miles*, är det magnifikt när en fisk tar betet. Bland hajarna är en del så stora att de kan svälja en hel människa utan svårigheter. Svärdfisken är också tre till fyra meter lång. Dessa hajar kan svälja en svärdfisk, förutom huvuddelen. Det är som ett krig där ute. Så snart en haj möter en sådan fisk, så sväljer hajar fisken utan att hälsa först och simmar sedan omkring som om den vore en prins. (192-152, 3.7.1989)

Nu borde vi åka till Nordpolen och fiska från isen. Den enda återstående uppdraget är att stå på isen och fånga sjölejon. Om ni åker till Australien kan ni se någonting som kallas för ”Den svarta Marion” som väger ca 3 000



pound. Om man jämför med mig som väger tvåhundra pound så är den svar- ta Marion femton gånger tyngre än jag. Ett sådant djur existerar, som är femton gånger tyngre än jag är, tre tusen pund! Nu kan även valar fångas, om vi börjar fiska val. Men när vi fångade en sådan stor fisk så släppte jag den, eftersom fis- kelinan nästan gick av. Om jag hade fångat en så stor fisk skulle jag ha pla- cerat den på ett museum. För att fånga den, tror jag att man skulle få kämpa med den i minst fem timmar, på grund av fiskens ofattbara styrka. Men jag lät den gå och tänkte, ”Nej, vad ska jag göra med den fisken efter att jag har fångat den, jag kan ju inte ens använda den?”. Så, jag har fångat allting som jag har önskat. (222-227, 3.11.1991)

Som ni kanske sett i fotoalbumet så är den här bilden när vi fångade en häl- leflundra. Det finns jättestor tonfisk och blåfenad tonfisk i Gloucester, en hamn nära Boston. Mitt rekord är en fisk som vägde 1 272 pound. Den var över arton fot lång, det är mer än fem meter. Den som jag just har fångat var omkring 14.9 fot, vilket är större än en ox. En stor tiger väger sjuhundra pund och en ox väger omkring tusen pound. Så den fis- ken var större än en ox. Många männis- kor fångar fisk som väger cirka tvåhund- ra pound, men mitt rekord är omkring sex gånger den storleken. Är inte fiske en fantastisk sport? Det är mer fascine- rande än att vinna en seger som general under andra världskriget. En riktig man som försöker fiska är som en sann prins, och så snart han fått smak på fiske, blir

han så beslutsam att fiska att han till och med är beredd att sälja sin fru! Men ni kommer aldrig att känna så för fiske om ni inte försöker er på det. (167-7, 11.7.1987)

Det finns en vacker fisk som heter *striped bass*. Den smakar bättre än ton- fisken. Den är mycket söt när den serve- ras rå. Köttet har spänst och är söt i sma- ken. Japanerna säger att *toro* (den delen av tonfiskens mage där det mesta av fet- tet sitter) är det bästa. Men när de har smakat *striped bass* vill alla ha den. Mor tycker inte om sushi, som först känns som om man tuggar ormkött. Den hal- kar ur munnen när man tuggar det och så är det med ormkött också. Men efter att ha smakat *striped bass* har Mor sagt, ”*Sashimi! Sashimi! Striped bass sashi- mi...*” När jag säger till henne att göra sig klar att åka ut och fiska så säger hon, ”O verkligen?” och hon följer mig, när hon vet att vi ska fiska *striped bass*. Därför är det så intressant. Det är av den orsaken fiske är så spännande och spektakulärt. (192-152, 3.7.1989)

Vilken fisk som helst kan ätas rå. Det kanske är otrevligt om det finns blod kvar, men ni kommer inte att behöva någon sås, som chilipepparpasta, när ni sitter ner och äter fisken efter den har blivit rengjord och uppskuren. Det är så enkelt, tillräckligt näringsrik och myck- et god att äta. Det är som att äta levande celler, inte döda celler. Ni svaljer den väl- smakande råa fisken och vilar sedan på båten under en dag. Ni behöver inte oroa er för diarré. Men om man inte äter den råa fisken kanske man får diarré. Jag vill

visa på ett underbart sätt att leva, men ni känner inte till detta. (189-291, 17.6.1989)

### 1.3.2 Huvudpunkterna för havsfiske

Det är intressant att se alla olika fiskar i havet. Där finns små fiskar i de grunda vattnen i havets utkant och så snart vattnet blir djupare kan vi hitta de stora fiskarna. De minsta fiskarna blir uppätta av de lite större fiskarna och de lite större fiskarna blir uppätta av de ännu större fiskarna och så fortsätter cykeln att upprepa sig. Det är intressant att alla ungar ser likadana ut, vare sig de är babyvalar eller babytonfisk. Baby *Alaska pollack* och babytonfisk ser likadana ut. (262-286, 20.11.1994)

Jag åker ofta ut på havet. Det finns obegränsade rikedomar i havet. I havet finns en speciell hackordning. Det är intressant att observera detta. Är det inte så att alla varelser lever för andra? Alla lever för andra i en sammanhängande relation. Oordning uppstår om de större fiskarna inte äter de mindre fiskarna. Havet skulle då bli fullt av fisk. Eftersom de stora fiskarna äter upp de små fiskarna så råder det balans i havet. (198-232, 3.2.1990)

När man ser all denna fisk i havet som alla äter upp de små fiskarna, hur kan det vara Guds kärlek? För dessa fiskar är idealet att tjäna människorna och bli absorberade in i de mänskliga cellerna där de kan ta emot Guds kärlek. På grund av detta blir mineralerna absorberade i växterna. De blir absorberade

i de mänskliga cellerna där de kan ta emot Guds kärlek. Växterna är absorberade av djuren och högre djurarter är absorberade av människorna. Alla dessa varelser som är fina och välsmakande hoppas på att bli absorberade av människan. De bästa cellerna absorberas av sin ägare i en förhoppning om att bli länkade till, och få återvända till, det ursprungliga kärlekspalatset och förverkligas som Guds söner och döttrar, genom att vara den påtagliga kroppen av kärlek. (199-333, 21.2.1990)

Ju djupare vattnet är, desto flera nivåer finns det i havet. Det finns stora temperaturskillnader också. Arterna skiftar ständigt beroende på temperaturförändringarna, även om det bara skiljer en eller två grader. Alla känner inte till det, men världens fisk söker igenom de fem haven, på jakt efter det rätta temperaturlagret, ibland kan det bara skilja på en grad. Det är ett mysterium. Även om där skulle vara ett obegränsat antal fiskar igår, som om halva oceanen var vatten och andra halvan av fiskar, så kan det vara så att inte en enda finns kvar idag om ni skulle åka tillbaka dit. Detta har att göra med temperaturskillnaderna. Fisken kan försvinna helt om vattentemperaturen förändras, om så bara med en halv grad. För människan betyder en eller två graders skillnad ingenting, men för fisken spelar det en stor roll.

Människan kan leva i den arktiska regionen, i tropikerna och i den tempererade regionen. Men för djuren är det en helt annan sak. Finns det lejon i Kor-

ea? Nej, lejon kan man finna i Afrika, i Korea finns det tigrar, inte lejon. (200-261, 26.2.1990)

Sättet på vilket en fisk hugger på ett bete, skiljer sig i enlighet med dess karaktär. Om det finns ettusen olika familjer av fisk så finns det ettusen sätt för fiskarna att hugga på. När ni åker till en ny plats för att fiska, så måste ni analysera på vilket sätt som fisken hugger på där, om ni fångar en, två, eller tre olika fiskarter så hugger de olika. Det är sunt förnuft. När fisken hugger på ena sättet och ni drar i fiskelinan på ett annat sätt så kommer inte fisken att låta sig fångas. En fisk kan lösgöra sig själv och simma iväg så ofta som den vill, eftersom fiskelinan går enligt fiskespöet. När en fisk hugger på ett sätt, borde ni dra åt i motsatt riktning. Man måste rycka så här om fisken simmar framåt och dra åt andra hållet om den simmar till vänster. De flesta nybörjare drar alltid på samma sätt, men det är inte rätt. Man fångar fisken snabbare om man drar åt det motsatta hållet. Det tar inte lång tid att fånga en fisk.

När ni åker ut på havet för att fiska, ska ni inte åka till ett havsområde som endast har en horisont, utan land eller klippor. Ni bör, helt säkert, åka till ett område som har klippor. Man kan fånga mer fisk nära klippor, där de gömmer sig. Klipporna har också insekter på sig vilka fisken tycker om att äta. När ni observerar vattnets rörelse, så är det i vågorna den mesta fisken finns. När där finns vågor på tre till fyra meter kommer ni att finna mycket fisk på dessa ställen.

Ni måste åka till sådana ställen för att få fisk. (268-307, 3.4.1995)

Det flesta människor tänker att vem som helst kan få fisk bara genom att slänga i en krok i vattnet. Men så är det inte. Olika fiskar är aktiva vid olika vattentemperaturer. Den ideala temperaturen skiljer sig mellan de större och de mindre fiskarna. Under sommartiden är vattnet varmare nära vattenytan. Det är därför de små fiskarna lever nära vattenytan. Fisken rör sig i enlighet med vattnets temperatur. Fisken tycker inte om att simma hur som helst i alla riktningar. De försöker alltid att röra sig i sidled. Ni måste känna till sådana fakta för att kunna fiska. Ni måste ha kännedom om sådana ting, som var fisken samlas och var man kan fiska lax. Ni måste bli professionella. Därför är studier nödvändiga. Ni kan inte fiska om ni inte blir proffsiga på fiske. När jag fiskar så vet jag den exakta vattentemperaturen. Jag vet redan vilken sorts fisk som kan finnas i vilka temperaturer. När man släpper fiskelinan ett par gånger, så är fisken redan där för att röra vid betet. Så om jag vevar upp krokarna fort så kommer fisken upp, och om de dras upp sakta så tenderar de att sjunka ner. Medan man sakta vevar upp krokarna måste ni känna till hur snabbt vattnet strömmar på ytan. Med vattentemperaturen som vi har i dag så vet jag på vilken nivå kungslaxen kommer till. Vanligtvis stannar laxen kvar på botten. Varför? De kan finna massor av mat där. Krabbor och andra små djur finns på havsbotten, därför tycker laxen om att samlas där.

Det spelar ingen roll hur många gånger man har fått fisk i Alaska, man måste lära sig på nytt närhelst man åker till en ny plats. Ni vet kanske inte hur spännande detta kan vara? När människor kommer och går, till olika områden, kan de dela med sig av sina kunskaper om fisket. Nya Zeeländarna måste lära sig när de kommer till Kodiak. Även om de kanske är utmärkta fiskare i Nya Zeeland, så fungerar det inte på samma sätt i Kodiak. Eftersom de måste lära på nytt igen när de kommer till Kodiak, kan de mingla med folk och skapa en skön harmoni. Det finns många olika sätt att fiska på, bland olika etniska grupper och i olika miljöer. Vart ni än kommer för att fiska kommer ni att upptäcka många olika miljöer. (252-206, 30.12.1993)

Här är någonting intressant. Havet kryllar av fisk när ingen båt är ute på grund av hårt väder. Vanligtvis, i normalt väder, kommer människor ut och spelar hög musik, gör en massa ljud ”dunka dunka”, oljud som skapar kaos. Djuren i havet kan känna vibrationerna som om de skulle bli slagna med någon typ av klubba. Men ändå, mitt i en tyfon, under ytan är det lugnt och tyst. Därför samlas valarna för att hoppa runt och ge en show. Det var en historisk dag. Jag tror att jag har ett foto på det någonstans. Där fanns stora, små och ännu mindre. Valarna hoppade upp och lämnade stjärtfenan nere i vattnet på grund av sin enorma storlek. Deras stjärtfenor lämnade aldrig vattnet, så de föll rakt bakåt ner i vattnet liggandes platt medan de surfade på vågorna. Ni vet inte hur

lyckliga valarna är när de uppträder. Så jag tänkte, ”Är valar verkligen så där lyckliga när det är blåsigt?”. Om jag får se dem uppträda en eller två gånger till, så kan jag dra slutsatsen att ”Ja, det är del!”. (233-306, 2.8.1992)

Man åker inte ut på havet bara för att fiska. ”*The spirit of Alaska is the spirit of salmon.*” Inställningen i Alaska är som laxens. Laxen återvänder alltid till platsen för sin födelse och simmar därför 4 000-5 000 miles tvärs över havet för att leka. Det är samma princip om vi ser på mänsklighetens väg av återupprättelse. Ni måste veta hur man går tillbaka; hur långt ifrån er hemstad ni än har färdats. Det finns inget fiske som är så spännande som laxfiske. De är så starka. När andra fiskar har fastnat på kroken tar det bara några vevtag på rullen tills ni ser fisken ovan vattenytan, men med laxen får man veva tio varv.

Det är svårt, som att försöka fånga en person som besitter den himmelska traditionen. Laxen hoppar tills den dör, ända till slutet. Kroken ramlar i regel ur efter att laxen har hoppat tre gånger. Det är traditionen i Alaska. Havet symboliserar dödens värld, den sataniska världen, och fisken symboliserar folket. Den modigaste av alla fiskar är laxen.

Jag åkte ut på havet en dag, och trots att vädret var rätt stormigt var det många båtar ute. När tonfisksäsongen börjar och jag ger mig ut, har jag ingen bra känsla gentemot de femhundra båtar som samlas därute. Jag tänker, ”Det skulle vara skönt om jag kunde fiska ensam för en gångs skull”, men en sådan dag har ald-

rig kommit. En dag var det stormvarning och jag tänkte ge mig ut. Alla sa åt mig att inte gå ut. Men jag sa till kaptenen, ”Lyssna på mig! Vi kommer inte att dö.” Så vi gick ut på min order. Fiskeområdet ligger långt ut till havs. Eftersom det tar lite över två timmar att nå dit måste vi ge oss iväg vid ettiden på morgonen. Vi måste åka omkring ett för att vara där vid fyratiden. På grund av den hårda vinden och andra omständigheter tog det dubbelt så lång tid än vanligt; därför la vi ut vid midnatt.

Jag har haft så många svåra utmaningar i mitt liv. En människa kan inte köpa dessa erfarenheter, inte ens för en oerhörd summa pengar. Eftersom vädret var så dåligt fanns det inga båtar ute. När jag kastade ut fiskelinan högg ett antal fiskar så fort kroken hamnade i vattnet. Trodde ni att det skulle hända? I vanliga fall hugger många av dem, på många olika båtars bete, men eftersom vår båt var den enda den morgonen, så kom alla dessa hungriga fiskar, som kan söka mat på ett avstånd av upp till fyra kilometer, rusande för att hugga på mitt bete. Därför högg de alla så fort jag kastade ut fiskekrokarna. Jag brydde mig inte om stormen. Jag fortsatte att svettas. Det tog fyra timmar att nå dit, och fyra timmar att fiska. (233-306, 2.8.1992)

Människor som vi, vet redan när vi åker ut var vi kan hitta fisken. De flesta fiskar har en benägenhet att leta efter mat på morgonen och kvällen. Sedan, vid lunchtiden när de ätit, är de inte igång. Fiskestället bör inte vara för djupt. En del bör vara lite djupare och en annan

bör vara grund. Fisken tenderar att fly till djupa platser för att gömma sig. Men även om de inte jagar mat så kommer de ut och simmar omkring lite slött och roar sig där det är lite grundare. Så är det under den sena morgonen. Men på eftermiddagen när fisken börjar äta igen säger jag till mig själv: ”Jag vet exakt vilken sorts fisk som finns här, bara genom att titta på platsen.” (221-82, 23.10.1991)

Ni måste veta till hur många fot under vattenytan som kroken ska vara. Fisken står en fot ovanför botten eftersom det är bästa stället för att hitta mat. Eftersom de äter för att leva kan de inte flytta även två fot från matkällan. När det blir fiskesäsong är det dessa fiskar som är utspridda längs botten. Närhelst ni försöker fånga dem kan ni lätt göra det. När ni känner dem runt er krok och när det känns som de provsmakar på betet måste ni rycka hastigt bakåt med spöet. Det är rätt teknik.

Tonfisken brukade leva fritt som den främsta fisken i havets värld, därför hugger den inte på små beten. Men ändå måste ni få dem på kroken. Detta är vad ni måste forska i. (221-81, 23.10.1991)

Ni måste gå till den absolut djupaste delen av havet för att kunna landa stora fiskar. Bland fiskar är det de små som hoppar ur vattnet.

Stora fiskar hoppar inte. De tänker: ”Varför skulle vi hoppa?” Det är dessa fiskar som hugger när vi kastar i fiskelinan. Om betet sprider sin lukt och är ungefär en hands längd från botten kommer fisken att närma sig i en mäktig

fart. Fisken använder ju sina fenor att simma med. Därför måste ni lämna ett litet utrymme på ca en hands längd för de ska kunna röra sig horisontellt utan att fastna. När ni släpper ner kroken efter att ha beräknat efter detta kommer ni med säkerhet få napp.

Den sista fisken som jag drog upp vägde 15 pound och var 30 inches lång. Det var den största laxen vi tagit tills nu. Vi hängde upp den, för att visas som ett slutnummer. Den var så stark att vi borde ha landat den med håv. Ändå var det svårt att se fisken på grund av att det var skymning. Fisken var så modig. Den kunde ha smitit från håven eftersom bara två tredjedelar av kroppen var i nätet, med huvudet hängande utanför. Om man gör något fel i det ögonblicket kan nätet i håven slitas sönder. (205-322, 1.10.1990)

Där finns många olika sorters fiskelinor, de som är många miles långa, några som bara är några få miles, och en del bara några inches långa, och så vidare. När man fiskar har man många linor vattnet. En del fisk hugger omedelbart när en lina läggs ut, fast den inte är särskilt lång. Men det blir en enda röra om man börjar dra in den. Om fiskelinorna är långt utlagda, och är långt från båten kan vi fastslå att havet är djupt. Om ni är en riktig fiskare ska ni inte bry er om när små fiskar hugger på kroken. Ni måste tänka: ”Ni fiskar hugger, fortsätt att samlas runt mitt bete.” En stor fisk kommer från miles bort. Ni måste landa en som kommit så långväga.

Jag är en ganska bra fiskare. Jag har fiskat dag och natt i över fyrtio dagar. Den typen fisk som jag vill ha, får man inte på det första försökt. Man måste vänta tills den största fisken hugger och säga, ”Hugg på den, kom nu min lilla mört”. Det finns sådana som kommer och går. De brukar säga: ”O, vad det ser gott ut. Fiskaren här måste vara galen”.

(152-32, 3.3.1963)

Att jaga är barbariskt, man skjuter djuret efter att ha lurat på en strategisk plats, och att skjuta på någonting som flyger är inte korrekt. Men att fiska är något annat. Fisken kommer själv och hugger på ert bete. Därför är det okej att fånga dem. Ni kan fiska från fem års ålder och till er sista dag. En hundra-årig mormor och morfar kan glädja sig åt fiske genom att bara slänga i en fiskelina från sina sängar. Även om man har vunnit mästartiteln i en fisketävling, och det spelar ingen roll om man är berömd, om man åker till ett nytt ställe så kräver den platsen sitt unika sätt att fånga fisk på. Just därför går det inte att bara följa sitt eget sätt att fiska på, utan man måste anpassa sig till platsen, om man ska få någon fisk. Eftersom man måste lära sig sättet för just den platsen man är på, så lär man sig alltid något nytt och man har alltid något att lära ut vart man åker. Vem som helst kan bli läraren, såväl som eleven. Detta är jämlikhet. Beroende på platsen, kan det vara skillnad på vilket bete som fungerar, även om man fiskar efter samma sorts fisk. Därför måste man lära sig allt när man åker till nya platser. Alla natio-

ner är olika. Därför, på grund av alla dessa stora skillnader, finns det många olika hobbyn. (252-206, 30.12.1993)

### 1.3.3 Ni kommer inte att dö av hunger om ni lär er att fiska

Vet ni hur man bedriver jordbruk? Jag vet hur man sköter ett jordbruk. Jag måste lära er det också. Medlemmarna i *Unification Church* måste känna till tre saker; hur man bedriver jordbruk, hur man jagar och hur man fiskar. Även om ni skulle komma ensam till en by i Afrika, så ska det inte ta mer än en vecka för er att lägga en grund, till att leva där, genom att förse byborna med mat. Om ni förser dem med mat under ett år kommer de, från och med då, ge mat åt er. (262-256, 1.8.1994)

Det finns många djur i tropikerna, så jakt och fiske är därför viktig för medlemmarna i *Unification Church*. Varför? Ni måste lära människor hur man fiskar, och hur man överlever genom att jaga, för att rädda de som håller på att svälta ihjäl. Det är därför som Reverend Moon kan hålla huvudet högt trots att han har sett blod från fiskar och andra djur.

För länge sedan dödade överstepräster djuren som heliga offer. Anledningen till att jag dödar djur är för att göra medlemmarna i *Unification Church* till överstepräster. Detta är ett gudomligt uppdrag. Vi kan organisera en grupp som reser till Afrika, för att hjälpa till, när de lärt sig jakt och fiske. Jag borde sända ut fiske- och jaktmissionärer till Afrika för att hjälpa till, och

sprida denna kunskap över hela världen. Därför, vart vi än går, har vi en möjlighet att rädda människor genom jakt och fiske. (262-255, 1.8.1994)

Det kommer en tid då tusentals och även tiotusentals familjer kan leva från tillgångarna från en enda sjö. Fiskarna är alla våra, bara vi vet hur man fiskar. Vem skall fiska? Kvinnorna ska göra det. Varför? Det är för att kvinnorna har stora vadderade höfter. De är bekväma. Detta gör att de kan sitta under långa stunder. Män känner smärta redan efter att ha suttit i tre timmar. Därför, om en kvinna drar upp tre fiskar kan hon ge föda åt tre barn, och om hon fångar fyra kan hon ge mat åt pappan också. När hon går till en bra plats för fiske, kan hon fånga tio fiskar, ja, kanske till och med ett par dussin fiskar, på en timme.

Om det finns hundra familjer i en by. Om de bildar grupper på hundra kvinnor och bestämmer sig för att få hundra eller tvåhundra fiskar, så skulle det inte vara något problem. Jag kommer att mobilisera ett litet antal människor. Det är inte nödvändigt att mobilisera alla människor. Vi kan alstra tillräckligt med föda åt dem, genom att varje månad mobilisera en liten grupp till att fiska en gång i månaden. (262-251, 1.8.1994)

Att fiska är lätt. Kvinnorna i Afrikas innerområde har alla nålar. De gör fiskerkrokar genom att hetta upp nålarna på lågan från ett ljus. Jag har själv fiskat så, förr i tiden. Man behöver inte köpa fiskelinor heller, det finns massor av andra nylonlinor. Fiskelinorna behöver inte

vara silketrådar, som man använde sig av förr. En liten blyklump kan användas som ett sänke och en hirsstjälk kan användas som flöte. Så genom att sätta ett bete på kroken, och använda er hand som ett fiskespö, kan ni fånga vilken mängd fisk som helst. Det finns obegränsade mängder fisk. Eftersom fisken finns överallt, är det inga problem.

Men det är ett problem att fruarna inte vet hur man fiskar. Det finns ingen ledare som kan undervisa i detta. Därför kan jag inte låta bli att fiska och jaga. Jag kan grunda en förening i varje by, och förena människorna där till att jaga, och sedan distribuera bytet för att ge mat till byborna. Det är ingen som har undervisat i dessa färdigheter. (263-45, 16.8.1994)

Människorna i Afrika, och tredje världen, som svälter, dör för att de inte känner till hur man fiskar. Om modern kan fiska kommer de inte svälta ihjäl. Det finns floder och sjöar överallt. Där finns ett obegränsat antal fiskar. Därför måste vi undervisa människor i hur man fångar och odlar fisk. Jag har redan startat dessa projekt. Så länge det finns linor kan man fiska. Nålar finns överallt. Ni kan fiska hur mycket fisk som helst genom att tända ett ljus, värma upp nålarna och böja dem. Bete finns det också överallt. En människa kan ge mat till tio barn på en dag. Även om människorna lever i en bra omgivning, så är deras liv utblottat eftersom det inte har någon vägleder dem. (262-100, 23.7.1994)

Ni måste ha en bra känsla för affärer. Ni borde rädda de tjugo millioner

människor som nu dör varje år. Ni måste säkerställa att människor inte dör av hunger, genom att undervisa dem i hur man brukar jorden, och hur man föder upp fisk. Varför ska de svälta ihjäl om deras fruar och barn kan fiska? Varför dö när där finns vatten och massor av fisk? Det är därför vi fiskar. Ni måste lära dem hur man fiskar.

Ni måste också undervisa dem i hur man jagar. Många djur som alligatorer finns där i mängder. Därför finns organisationen *Sightseeing and Hunting Association for World Peace*, för att skapa en fredlig värld. Varför gör vi ett sådant arbete? I tjugo år har jag förlorat pengar, men jag har skapat en grund. Sanna Föräldrar måste ta ansvar för alla människor på jorden som dör av svält. Vi kan inte ge upp, för alla människor i världen är våra bröder och systrar. Kan ni tänka er tjugo millioner människor blir medlemmar i *Unification Church* varje år?

Genom att ta initiativet till att utvidga detta till att bli världsomfattande, kan ni då tänka er hur många människor som skulle räddas? Jag ber er, att så snart som möjligt lära er hur man odlar fisk. Varför måste ni göra det? Ni måste göra det för alla människor som svälter ihjäl. Lär er därför dessa färdigheter här, och återvänd sedan till era hemländer. (253-109, 9.1.1994)

Barnen kommer inte att behöva svälta ihjäl så länge deras mödrar kan fiska. Har vi inte en massa vatten, fisk och andra djur i mängder? Det finns sjöar överallt. Om en person fångar en stor fisk så kan den räcka till mat i en hel



vecka. Om en människa fångar en alligator kan en familj leva på den under en hel månad. En flodhäst kan bli till föda för ett helt år om man torkar köttet. Efter det kan ni leva på jakt. Jag grundade *Sightseeing and Hunting Association for World Peace* samt *Fishing Association for World Peace*. Jag kommer att anordna fisketävlingar och samla amerikanska kvinnor som inte har någonting att göra, och undervisa dem i allt om fiske. Om ni undervisar de mödrar som håller på att dö av hunger, kommer de inte att svälta ihjäl, vart de än går i livet. Allt de behöver är vatten och land. De kan kultivera jorden och odla. De vita människorna har inte lärt dem denna färdighet. De har bara exploaterat deras land utan att ens lära dem hur man odlar.

Det är därför de blev nedstuckna och utvisade. Våra missionärer är annorlunda än andra. Alla välkomnar dem. Varför är det så? Det är för att de lever för andra. Av den anledningen har vi byggt farmen i Texas, och anlagt ett fiskeområde, och håller nu på att utbilda och träna människor i hur man kultiverar jorden och odlar. Vi kan fånga tio och till och med hundra vildsvin under en dag, bara vi sätter upp fällor. (254-305, 6.2.1994)

Om kvinnorna som lever i Tredje världen kände till hur man fiskar, om de åtminstone kände till hur man lägger ut en fiskelina med flera krokar, så skulle de aldrig dö av svält. Där finns ett oändligt antal fiskar i sjöarna och floderna. Människor dör av svält eftersom ingen lär ut sådana saker till dem. Om varje by hade ett vapen så kunde de jaga och

rädda livet på dem som håller på att dö av hunger. Jag startar nu utbildningar på detta, runt om i världen. Om ett område har vatten kan jag undervisa i hur man föder upp fisk, och om en del områden har land kan jag undervisa dem i hur man kultiverar och odlar. Därför har jag just nu förberett en farm i Texas som en plats för utbildning. Vi måste skicka dit människor för att odla. Den vite mannen har aldrig undervisat afrikanerna i hur man odlar. (255-70, 5.3.1994)

Om ni går upp i bergen kan ni se att det finns mycket som man kan äta. Även harar överlever i bergen, så varför kan inte människor leva där? När ni åker ut i glesbygden finns det sjöar och floder. Men trots att där finns mängder av fisk i sjöarna och i floderna, vet ni inte hur man fångar och äter dem. Jag försöker lära er allt detta. Det är också helt rätt för er att jaga när det är jaktsäsong. Vet ni hur man använder ett gevär? Ni kan leva på jakten också. Ni kan överleva under ett helt år om ni fångar en enda björn. Varför ska vi inte inleda vidare forskning på detta område? (132-214, 1.6.1984)

### 1.3.4 Havsfiske är ett tankespel

Jag tänker en hel del när jag är ute och fiskar, eller varhelst jag befinner mig. En människa som har fiskat under en lång tid tänker tio gånger medan han vevar tio varv på sin fiskerulle och tänker etthundra gånger för varje gång han vevar hundra varv. Därför, om ni tänker hundra tankar medan ni bara vevar tio varv på er fiskerulle, kan ni gå långt i

den här världen. När jag åker ut till ett fiskeområde kan jag ta reda om det är sand på sjöbotten där eller inte, bara genom att åka fram och tillbaka en stund. Experter känner till detta. När ni kopplar på ett sänke och drar det längs botten så låter det ”dunk, dunk, dunk” om det hamnar på sand, men det kan dras lättare och jämnare längst en lerig botten. (221-84, 23.10.1991)

I allmänhet brukar inte folk fiska med bara ett fiskespö. De flesta fiskare sätter upp två fiskespön nära varandra. Orsaken till det är att dessa spön symboliserar den fulländade mannen och den fulländade kvinnan, med andra ord fullkomliga partners, subjekt och objekt. (228-260, 5.7.1992)

Att jaga är en aktivitet för er fysiska hälsa och fisket är till för er psykiska hälsa. Man passar på att reflektera över sitt liv, och man tänker väldigt mycket under tiden man sitter och fiskar. Det är fantastiskt att man verkligen kan få ha sådan tid. Ni kan analysera ert förflutna och planera för framtiden. Det kan vara den absolut viktigaste tiden för er. Ni kan lugnt sitta och reflektera för över er själva med värdighet. Det är absolut nödvändigt. Detta kallas i Östern för den andliga delen av fisket. Fiskbarnen kommer tillsammans med fiskmamman när honan hugger på kroken och fångas. När man observerar en sådan händelse tänker man på sitt egna liv, ”Jag ska aldrig fånga denna fisk!”. Människor tenderar att tänka på sina egna söner och döttrar och sina anhöriga. Efter att ha fiskat

under ett par år kommer ni att vilja släppa fisken, och sätta åt sidan alla tankar på att äta fisken som just fångats. Det är den sanna andliga vägen. Önskan att äta fisken försvinner. (252-208, 30.12.1993)

När man åker ut på en båt för att fiska, så föredrar de flesta människor en dag när både vädret och deras känslotillstånd är bra. Det är deras generella tänkemönster. Men för att kunna vara en speciell person, måste man åka och fiska när det regnar och åskan mullrar. Utan erfarenheten av fiske i hållande regn kommer ni aldrig att lära er hur omgivningen förändras, om skillnader i vattnet runt omkring er, och om hur fisken påverkas av vattnets rörelse på grund av det kraftiga regnet. (276-69, 4.2.1996)

En ny värld håller på att växa fram ur historien. Ni kan därför inte peka på mig och säga att jag har fel. Jag skäms inte.

Jag talar medan jag tittar på fisken. När jag sitter och fiskar hela dagen säger jag till fisken, ”Ni har aldrig sett någon som jag, eller hur? Det är inte mitt huvudsyfte att fånga er. Genom att föra er fiskar till en fiskeodling kan vi befria mänskligheten från sin brist på mat. Är inte detta det ursprungliga syftet med att ni skapades? Om så är fallet, kan inte människor som äter ert kött anses begå en ond handling.” (247-32, 21.4.1993)

Ifall jag säger medan jag fiskar, ”Jag är ägaren, ni kan alla komma” så kommer alla fiskarna simmande emot mig. Sedan ger jag dem mat. Det är därför jag

alltid fångar mer fisk än alla andra runt omkring mig. De andra tänker: ”Detta är underligt. Jag kan inte förstå hur han gör det.”

Det här är vad som händer när ni har en vertikal inriktning på Gud. Min ande har en otroligt kraftigt strålande aura. Om ni utstrålar ett normalt ljus, så kommer ett speciellt ljus från mig. Fisken attraheras av det ljuset. Det är därför de simmar in oavsett hur mycket jag säger till dem att inte komma. (248-35, 1993)

När jag fiskar släpper jag alltid den första fisken jag fångar. Jag släpper den fri med Guds hjärta som gjorde den fri efter att ha skapat den.

Jag har heller aldrig ätit någon av de fiskar som jag har fångat. Ändå kan jag inte tillåta fisken att dö en naturlig död när det finns tjugo miljoner av Guds söner och döttrar som svälter ihjäl. Ni måste tänka att ni vill rädda dessa tjugo miljoner söner och döttrar till Gud genom att fånga fisk. Eftersom detta är i linje med principerna för skapelsen av djuren och alla andra levande varelser och organismer, måste fisken vara tacksam. När vi har fisketävlingar hugger fisken oftast på mina krokarna och inte så ofta på de andras. Det beror på det sana hjärtat, uppriktigheten. Fisken kommer frivilligt till er om ni säger till dem, ”Eftersom Gud inte kan dyka i det vattentemuseum som Han har skapat, kan ni väl vara så snälla och komma upp ur vattnet, bara för den här gången och ge Gud chansen att känna glädjen av att släppa er fria igen genom mig.” (276-146, 18.2.1996)

Att försöka fiska medan ni driver omkring i en båt på det blåa havet kan jämföras med Guds plan för återupprättelse och frälsning. Fisken representerar den fallna människan. Om ni förbereder allting, använda ett gott bete och fästa det med en stadig lina på ett bra fiskespö, så borde ni kunna fånga många fiskar. Men ni kommer inte att kunna fånga en enda fisk om ni har dåliga kunskaper, om linan är svag och betet är ruttet och om fiskespöet är värdelöst. Det gör detsamma vad det är. Att leva på den här jorden är som att fiska. Om ni vill bli lyckosamma i den här världen måste ni sätta er själva i positionen av ett fiskespö och sätta fast en bra fiskelina och ett bra bete, bara då kan ni fiska effektivt. Fisken låter sig inte fångas så lätt. Ni skördar när alla förutsättningar för det, är samordnade. Utan att samordna alla omständigheter kan ni inte ta in skörden. (277-16, 17.3.1966)

När ni åker ut att fiska med Reverend Moon tänker ni att fisken ofta hugger på min krok, eller hur? När vi fiskar ser allting ut som mitt objekt. Det fulländade subjektet förverkligar det fulländade objektet. Tanken borde vara ”fisken måste hugga här” när vi fiskar. Det är så som de Gudomliga Principerna fungerar. Så snart jag sätter ner krokarna i vattnet kommer fiskarna till mig som objektpartners av fulländat värde. Detta är annorlunda från sättet som människor normalt berör och hanterar ett fiskespö. (262-300, 1.8.1983)

När man fiskar från en båt så sitter man still hela dagen. Ni tar till och

med hand om toalettbestyren där. När ni behöver kissa tar ni ett kärl och säger, ”Jag ska gå och kissa nu, så titta bort nu!”. Sedan vänder ni er bort och kissar. Ni äter och kissar hela dagen helt ensam. Jag har gjort så under tjugofyra år. Det är mycket bekvämt om man använder en burk. Finns det någon som skulle göra sig rolig över det, när människor själva kan bada nakna i havet och ha allt möjligt för sig där? Djuren kanske tittar på er och skrattar, men endast några få människor är därute. Hur som helst, fåglar och djur och alla ting är i samma situation, så vem skulle säga någonting? Att urinera är en naturlig företeelse. Därför behöver man inte bli generad. Även damerna kan urinera där, inte genom att sitta ner utan genom att stå upp som männen. (303-118, 8.8.1999)

När vi fiskade i Alaska kom kustbevakning och berömde oss med stor aktning efter att ha sett oss fiska tidig varje morgon. De frågade, ”Hur kan ni människor leva så här?” De sade också att vi fiskade som om vi låg i hårdträning. Därför är jag bäst på att fiska, eller hur? Med början från mörten och sedan hela skalan upp, finns det ingen fisk jag inte har fiskat. Om någon ber mig att fånga val skulle jag kunna fånga ett par av dem på en och samma dag. Finns det någon fisk som jag inte har fångat ännu, om vi börjar med tonfisk? Det finns ingen fisk som jag inte har fångat medan jag fiskat längs med Amerikas ost- och västkust, i Stilla havet och i Medelhavet. Genom detta har jag lärt känna havets alla olika sidor. (211-62, 28.12.1990)

När ni ser en stor tall borde ni kunna fråga, ”Vad tänker du om mig idag, eftersom du känner till alla förföljelserna av mig och har sett mig bli sparkad?”. På samma sätt, när du ser på forna dagars skådeplatser, där dina vänner har blivit förskjutna, måste du ta till dig den platsen med kärlek, som om det var din vän. Och när du står vid ett vattendrag och dina ursprungliga intentioner var att inte glömma allt det som har hänt där, så måste du vara villig att simma och fånga fisk i den. Då är du vattendragets ägare. Ni kan fiska och jaga och äta med inställningen, i hjärtat, att ni genom gottgörelse kommer att återupprätta Adam, som varken kunde bli den förste att gå ner i floden som representant för konungadömet eller fiska i Edens lustgård. Med den sortens tankar borde ni lämna efter er rapporten över ert liv, där ni har jagat harar och fasaner i bergen, med ett sådant hjärta, och tjänat era föräldrar i tillgivenhet, och offrat dessa djur som ett heligt offer inför Gud och använd dem till mat och som ingredienser i livet. (22-13, 20.10.1991)

Fram till i dag har jag övervunnit allting från denna fientliga värld. Så det finns ingenting som jag inte känner till. Och det finns inte någonting som jag inte kan göra. Jag kan göra precis vad som helst. Om jag skulle åka till landsbygdens bondgårdar skulle jag bli kung bland bönder. Jag vet mycket väl hur man kultiverar en särskild typ av mark. När jag åker ut på havet är jag kungen bland fiskare, jag är redan berömd för ”Reverend Moons system” ett sätt att

fånga tonfisk. Vidare, jag kan vara fotografen som tar bilder när alla människor hurrar och ropar segerrikt, och jag kan vara kocken när jag går in i ett kök där man lagar mat. Det är så ägaren är, är det inte så? En ägare är ansvarig för att se efter allting. Ni får inte glömma det faktum att Sanna Föräldrar har arbetat bakom scenen i många aktiviteter.

(229-67, 9.4.1992)

Allting kan enas om det har sann kärlek. Djurens värld, växternas värld och även giftiga ormar, alla beskyddar de mig. När jag åker ut och fiskar så säger jag, "Kära fiskar! Jag fångar er inte för min egen skull. Jag fångar er för Guds räkning som utgjuter tårar med ett hjärta som väntar på att få ge mat till fattiga människor, i den här världen, som dör av hunger. Jag fiskar inte för min egen skull men för kommande generationers skull, och för alla människors skull, därför måste ni förlåta mig!" Det är därför jag alltid släpper den första fisken som jag fångar. Jag släpper den fri som ett heligt offer.

Så snart fisken tagit emot min kärlek, försöker den offra sitt liv för mig. Därför, när tolv människor går ombord på båten fångar jag själv en tredjedel av hela fångsten. Så fisken känner igen mig och säger, "Fortsätt att hugga men bara på Reverend Moons krok". (278-105, 1.5.1996)

Människorna i världen tänker på Reverend Moon som en mystisk man, eller hur? Det är för att jag är bra på att säga mystiska saker, jag gör också mys-

tiska saker. Även om jag är grundaren av *Unification Church* så är jag alla fiskares kung när jag åker med båten för att fiska. Folk kanske säger, "Vad kan grundaren av *Unification Church* veta?". Men när de iakttar mig på plats, så blir till och med de som har fiskat i tio eller tjugo år imponerade och fulla av beundran. Jag är också skicklig i att odla, när jag åker till farmen. De flesta forskare ser sig själva som gåtfulla människor, men när de möter mig kommer de att känna att jag är mera gåtfull än de. Vad är det som gör Reverend Moon mystisk? Det är den sanna kärleken från Gud som gör mig mystisk. (205-140, 12.8.1990)

Jag är absolut övertygad om att man bara bör äta tre måltider per dag. Jag äter inte efterrätter. Jag äter dem inte även om de står på bordet eftersom jag tänker på de fattiga människorna. Likadant är det med mina kläder, jag bär inte gärna slips. Jag skulle vilja samla in alla pengar som människor spenderar på slipsar och använda dem för att rädda världen.

Jag använder aldrig mer än två ark toalettpapper när jag går på toaletten. Om det är möjligt använder jag bara ett ark toalettpapper. Från Principernas synvinkel är det en synd att slösa. Från tiden för vår födelse blev vi försedda med en viss uppsättning saker som vi får använda. Det är en synd att använda mer än den mängden. Innan vi lämnar den här världen måste vi bibehålla några av våra resurser till dem som kommer efter oss. I annat fall kommer våra efterkommande att arva ett underskott på grund av vårt slöseri. Finns det någon

som undervisar om detta nu för tiden? Innan ni får formell utbildning är era första lärare de Gudomliga Principerna, naturen och havet. (193-104, 31.8.1989)

Jag känner väl till alla ätbara växter som växer vilt i bergen. Jag vet vad varje planta är, vilka som kan tillagas och vilka som är farliga. Jag är också kunnig när det gäller giftiga svampar. Därför vet jag hur man kan överleva i bergen och även hur man kan fiska om jag åker till havet. Så länge det finns fisk i vattnet kan jag bygga ett hus i närheten och leva där helt ensam. Fisk är gott när man äter den färsk med bara lite salt. Det är sant. Jag har förberett mig själv för att kunna leva var som helst helt ensam. (233-260, 1.8.1992)

Ingen av er känner till att jag har kommit så här långt, genom att helt ensam gå igenom alla svårigheter jag mött i Amerika. Ni känner inte till alla de svårigheter som jag lagt bakom mig. Att åka ut på havet varje dag är bara en del av det. Det finns ingenting som jag inte har gjort. Från vetenskapsmännens värld till kulturens, konstens, och utbildningens värld, och så vidare, det finns ingenting som jag inte har prövat på. Jag har varit involverad i världens ideologier också. Baserat på den standarden tränas och arbetar ni här. Varför håller jag på fram och tillbaka med alla dessa aktiviteter? Inte ens de människor som har följt mig i nästan fyrtio år känner till vilken sorts människa jag är. Varje dag med mig blir en ny erfarenhet. Ni får inte döma mig från er egen synvinkel. Även om ni är helt säkra på er egen position, borde ni

inte säga någonting förrän världen är återupprättad. (193-104, 31.8.1989)

Jag tycker inte om att vara ensam. Jag vill inte vara för mig själv. Om jag arbetar på havet vill jag vara med en fiskare, den bästa fiskare. När jag är i bergen vill jag vara med den bästa bergsklättraren. När jag går till en brottningsmatch vill jag vara med brottare. Och när jag är på en plats där man dricker vill jag vara med, även om jag bara skulle andas in aromerna eftersom borde finnas en annan människa som också känner dem. Man kan inte vara ensam. Det är nödvändigt att ha vänner och kollegor. Det jag säger är att jag inte tycker om att vara ensam. Det finns ett ordspråk som säger att fåglar med fjädrar flockas tillsammans, eller hur? Oavsett hur bra jag är kan jag inte leva ensam eftersom det skulle vara långsamt. (147-312, 1.10.1986)

Att gifta sig betyder att man finner sin ägare. När en man och en kvinna är fästa vid varandra och undrar var deras kärlek kom ifrån, så borde de känna till att kärleken kom direkt från Gud. När ett par kommer tillsammans kommer kärleken rakt ner. Även blodet som går upp till huvudet måste cirkulera neråt, eller hur? Det går hela vägen ner till fötterna. Vad skulle hända ifall ni försökte stoppa blodflödet från att nå ut i täspetsarna och fingertopparna, eftersom de är så smutsiga och luktar som en bonde? Utan detta blod skulle ni dö. Detta illustrerar principen för himlen och jorden. Människorna som är på högre platser borde flytta ner till de lägre platserna

och de som befinner sig på de lägre platserna bord gå upp till de högre platserna. Av den anledningen kommer jag, efter att framgångsrikt ha uppfyllt hela Guds vilja, gå ner till ett lågt, främmande hörn på landsbygden och leva i avskildhet, fiska och vistas med vänner, med bönderna och fiskarna. Det är det jag tränar för just nu. (221-342, 27.10.1991)

Gud är lycklig även om Han bli släpad av ett fiskespö gjord av kärlek. Det är där kärlekens konst börjar utformas. Både komedi och tragedi kommer till genom kärlek. En varierande kultur av kärlek kommer att skapas. Skulle ni inte vilja gå i spetsen för nationellt oberoende i skapandet av en sådan värld? (195-273, 10.12.1989)

Vad är motsvarigheten till det bästa betet? Det är kärleken. Vilket slags bete kan fånga människor? Det är kärleken. Med vilket bete kan man fånga både historien och Gud? Om det fanns ett bete som kunde fånga Gud, skulle ni genast vilja iordningställa det, inte sant? Det är kärlekens bete. Ifall det fanns ett bete som kunde fånga historien och himlen och jorden likaså, vad skulle det vara? Jag säger er, det är kärleken. (145-227, 11.5.1986)

## Sektion 2 Människan och hobbylivet

### 2.1 Framtiden är fritidslivets tidsålder

I framtiden kommer födelsen av en ny internationell ekonomisk organisation och en ny ordning att tillföra värl-

den en fantastisk utveckling. Därför kommer människor att ha tillräckligt välstånd och ledig tid, att kunna njuta av fritiden. Som ett resultat av det kommer mänskligheten att lära sig förstå naturens storhet. För detta ger vi uppskattning till Gud när vi försöker överbrygga de etniska och nationella olikheterna. Efter det är jag helt säker på att den ideala världen ska komma och att vi kan njuta och glädjas över det sanna livet, ett liv i kärlek och omsorg för varandra. (115-117, 10.11.1981)

Framtidens affärsområde kommer att vara fritidsnäringen. Tidsåldern för de teknologiska företagen blir en tid då människor inte arbetar, på grund av den automatiserade teknologin. En sådan tid ska komma. Även nu är det på det sättet. En maskin arbetar så snart en människa trycker på en knapp. Det kommer en tid när bara tre, fyra maskiner kan producera, dag och natt, alla produkterna i en fabrik, där tidigare tusentals människor arbetade. Men vilket affärsområde kommer att växa? Det kommer att vara företagsamhet som tillverkar saker för underhållning och mode, vilka båda faller under kategorin fritidsnäringen. (191-73, 24.6.1989)

I framtiden kommer det att finnas en bra möjlighet för er att bygga upp ett bra ekonomiskt fundament. Industriålderns tredje epok kommer att vara en tid då fritidsnäringen kommer fram. Turist- och fritidsnäringen kommer absolut utvecklas. Människor som reser till Mount Keumgang kommer först att

göra en rundtur av Korea, där de kommer att besöka till exempel Busan eller Jeju Island, för att sedan åka till Mount Keumgang. Det är ingen idé att åka någon annanstans efter att ha varit vid Mount Keumgang. Ni kan ta en rundtur efter det, men den skulle inte var spännande nog, så snart ni kommit till nästa plats skulle ni bli besvikna. För att attrahera turister, fundera på att resa runt med dem, med början från Busan vidare till Jeju Island och sedan till Mount Baek-du. (225-176, 20.1.1992)

Den tiden har passerat när en verkställande direktör för ett företag bara arbetar vid sitt skrivbord på kontoret. Genom att datorns tidsålder är här, kan ni arbeta var som helst, i och utanför landet, som man gör på många japanska kontor som använder kommunikationssatelliter. Den tiden är här. Tiden har kommit som möjliggör VD:n att ge order, ”Chefen skulle göra det, och vice VD:n ska göra det och någon annan ska göra det” och så vidare, medan VD:n själv fiskar från en båt och njuter av rå fisk. Vi går nu in i en framtid då en person i ansvarsställning, för ett företag, kan bedriva sina affärer under hela året utan att komma till sitt kontor. Han kan driva företaget från en annan plats, i frihet, där han kan njuta av sin hobby och bli av med sin stress. (191-76, 24.6.1989)

För att kunna njuta av sina respektive hobbyn borde man och hustru och kanske hela familjen, resa runt i världen med bil. Det är en ny livsstil att få njuta av sina fritidsintressen med familjen.

Är inte det vad kvinnor alltid har klagat över, att de inte kan åka tillsammans med sina män när dessa reser runt?  
(252-296, 1.1.1994)

Fritidsnäringen kan hjälpa människor att känna Guds glädje gentemot skapelsen. Därför utvecklar jag detta genom att förena allt som är nödvändigt i förberedelserna för ett stödsystem – ett stort forskningslaboratorium med ett testområde för jordbruk, för den marina industrin och för jakt och fiske. Detta system borde sammanföra jordbrukarna som lever nära naturen, med dem som lever långt från naturen, för att kunna utveckla och utbilda dem. Människorna i städerna kan stödja genom att tillhandahålla den bästa forskningen och teknologin. Därför utvecklar jag affärsverksamheterna för fritidsintressen, medan jag njuter av många hobbyn.  
(279-58, 9.6.1996)

Ett liv av fritid! Det är den sortens liv som Gud tycker om. Era fritidsintressen är sammanlänkade till skapelsen. Så många olika fritidssysselsättningar väntar på mig. Jag tröttnar aldrig. Genom att njuta av den ena hobbyn efter den andra kommer jag automatiskt närmare till Guds värld. Detta är det bästa liv som en människa kan hoppas på. (279-60, 9.6.1996)

## 2.2 Fritidsnäringen, en genväg till världsfred

Alla måste glädjas åt fritidsaktiviteter. Faktum är att Gud inte skapade



motvilligt. Han frambringade skapelsen så att Han kunde få uppleva glädje, spänning och förtjusning. Vi måste också uppleva Guds läge vid tiden för skapelsen. En fritidssysselsättning ska man inte ha bara för att någon säger åt en att ha det. En hobby ska utföras för att vi har lust till den. Även utan sömn njuter man av att ägna sig åt sin hobby. Varför ska pengar eller andra omständigheter vara involverade i det? Alla dessa saker, vår fritid, vår hobbyverksamhet, forskningen inom hobbynäringen och så vidare, allt det skulle vara inriktat på Gud. Endast då kan dessa ting tillhöra Gud och bli använda regelbundet av Guds älskade söner och döttrar. I annat fall blir de Satans ägodelar. Jag gör inte detta för pengar, utan jag investerar i stället en hel del pengar för att kunna utveckla dessa idéer. (281-263, 9.3.1997)

När ni är över sextio år gammal borde ni åka tillbaka till er hemstad eller landsbygd och förbereda er på att gå vidare till andliga världen genom att utveckla landskapet. Det finns mycket av förberedelser för att gå till den andliga världen. Ni ska investera er själva med hängivenhet och, som jag har gjort, åka till er hembygd och uppfylla ert ansvar genom att leda det samhället. Genom att göra så kan ni uppfylla själva syftet med hobbyindustrin och med själva fritiden själv. Ni kommer att bli en omtänksam, varmhjärtad person som kan ärva den högre nivån i den andliga världen och ni kan få ut mycket av er tid där. (289-193, 2.1.1988)

Vi måste utveckla hobbyindustrin från och med nu. Det är inte fritidsindustrin, det är hobbyindustrin. Normalt känner vi till fritidsindustrin som något som skapats av människor för att de ska kunna tjäna pengar från dessa. Både fisket och jakten kan härledas till tankar om vinst och andra kommersiella intressen. Det är skillnad från att bara ha en hobby. Hobbyindustrin kan spridas till de små byarna där människor kan roa sig under alla fyra säsongerna.

Varje individ har olika uppgifter. Det finns människor som arbetar på fabriker, på företag och så vidare. De har olika sorters arbeten och vi kan skapa från 100 till 360 grupper med hänseende till de olika arbetsplatserna. På så sätt skulle olika grupper kunna göra dessa arbeten varje dag. Det kan göras. Ifall det planeras på detta sätt och kan fortsätta så hela året, skulle vi inte förlora några pengar. Det kommer att röra sig om en förtjänst på omkring 50 procent. Därför finns det inget bättre än nöjesindustrin. (252-201, 30.12.1993)

Hobbyverksamheten skiljer sig från fritidsindustrin. Fritidsindustrin har profit som syfte, medan hobbyverksamheten sätter hobbyn i fokus. Människor skulle säga, ”endast de som har pengar kan göra så. Hur kan någon utan pengar njuta av en hobby”? Men det är inte sant. Nuförtiden kan alla glädjas åt att åka på semester, eller hur? Ni kan njuta av en semester en eller två gånger om året.

Så, förstår ni nu vad jag menar med hobbyindustri. Jag anser; att vara först

att skapa en sådan världsomfattande organisation är en genväg till fred på alla områden, inklusive den internationella penningmarknaden och humanresurserna. Det är därför jag har förberett denna plan för havet under 20 år. I april nästa år kommer det att bli precis 20 år. Och samtidigt med hobbyindustrin tänker jag på jordbruket som en hobby. Om människor har för mycket ledig tid är det också ett problem. Därför ska vi uppmuntra människor att skapa ett markområde på ca 200 *pyung* och odla, så att de kan leva på sin hobby. (252-210, 30.12.1993)

Vårt arbete i det Fullbordade Testamentets tidsålder är att mobilisera ett stort antal människor. Vi behöver ett enormt antal människor. Vilken industri kan bäst föra samman alla människor i världen, överskrida nationella gränser och nå bortom kulturella bakgrunder? Det är naturligtvis nödvändigt med kyrkans olika aktiviteter, men den industri som kan länka samman människor och använda sig av båda lokala och internationella aktiviteter samtidigt, är hobbyindustrin. (252-211, 30.12.1993)

### 2.3 Vi måste förbereda för fritidsnäringens tidsålder

Jag har helt nyligen börjat använda termen, ”hobbyindustri”. Den drivs inte för att vinna ekonomiska fördelar. (252-295, 1.1.1994)

Tiden för urbanisering kommer snart att upphöra och människor kom-

mer att spridas ut i världen. Hobbyindustrin är det ända sättet att påverka detta. Vi måste utveckla hobbyindustrin. Nu tillkännager jag affärsverksamheter för hobbyn. Människan är skapad för att leva med fokus på sina fritidsintressen. (253-15, 1.1.1994)

Kasino, sport, jakt och fiske är alla inkluderade i hobbyns affärsverksamheter. Deltagarna ägnade sig åt allt detta vid *World Culture and Sports Festival*, eller hur? (253-111, 9.1.1994)

Vi öppnar upp turistbusiness över hela världen. Jag förbereder en världsomfattande affärsverksamhet nu. Etablerandet av vårt amerikanska bussföretag *Go Tours* var en nödvändig länk i förberedelserna för detta. Från och med nu ska affärerna med turistresor utvecklas internationellt. Jag har gett det namnet *Hobby Business* (262-247, 1.8.1994)

I framtiden tror jag att förhållandena kommer att bli sådana, att alla kommer att åka med våra båtar till internationella turistattraktioner. Hur kommer jag att genomföra detta? Vi kommer att kunna locka turisterna till vilket land som helst, och guida dessa människor som har gott om pengar, eftersom vi har en internationell organisation. Alla de här människorna måste resa. De måste åka på semester under semestersäsongen. Så vi ska kalla dessa affärer för ”hobbyindustri”. Det är vår hobby. Vad jag säger är, låt oss resa runt på sightseeing medan vi tar med oss och levererar varor. (262-247, 1.8.1994)

Vi skapar turistområden. Om vi har de nödvändiga landområdena kan vi skapa trädgårdsanläggningar och fiskeområden. Vi ska se till att ingen slänger sina cigarettfimpar, tomma burkar och annat skräp där, utan håller områdena rena och gör dem till platser fria från miljöförstöring. Vi ska skapa områden där turisterna kan åka runt och samtidigt njuta av sina fritidsintressen. Vi ska skapa turistområden så underbart vackra att den som en gång har sett dem önskar genast att komma tillbaka och besöka dem igen. Om vi bygger en sådan plats kan alla fem miljarder människor runt om i världen besöka den, och till och med tävla om att få komma dit. (3.10.1997)

Fram till denna dag har vi någonsin tagit semester i *Unification Church*? Alla dessa välutrustade platser som jag har förberett, som fiskeoråden, jaktmarker och simbassänger, kommer från och med nu att användas. Jag har lagt ett fundament för er att ha semester, i varma områden när det är kallt, och i kallare områden när det är för varmt. Den tiden har kommit nu för oss att göra det. Detta är vad vi kallar hobbyindustrin. Jag har tagit mig upp till denna position genom att gå igenom mycket förföljelse men ni kommer inte att bli förföljda.

Så om ni åker till Sydamerika där jag redan har förberett ett fundament, om ni tar ansvar för det, kan ni ta med er hela er släkt dit och utbilda dem. Alla familjerna i det landet, samt förfäderna i den andliga världen, kan förenas base-

rat på detta fundament för er släkt och stam. (266-135, 22.12.1994)

Jag planerar platser i Alaska och Texas och försöker skapa fiskeområden och jaktmarker i 160 länder. Fiske och jakt är fritidsintressen. Det är hobbyn för överklassen, för människor som lever gott. Därför lanserar jag hobbyindustrin. Jag ska själv leda allt genom att skapa en turistorganisation. (269-49, 6.4.1995)

Jag kommer att sammanlänka de olika platserna i den globala turistindustrin, för att skapa en värld i vilken alla folk kan vara i harmoni med varandra. Om man kan påverka människorna, kan man påverka världen. Därför, i stället för att leva inom en snäv cirkel av relationer, bör ni bli mästare i den diplomatiska världen och kunna relatera till prominenta personer. (275-106, 3.11.1995)

Alla människor borde ha en hobby. I framtiden kommer människorna inte att ha några matproblem. Skulle ni då ägna er tid åt att kämpa med varandra? Alla behöver ha lite roligt. Ni borde åka med en båt på floden och bli vän med fiskarna genom att dyka ned i deras vattenvärld. Ni måste göra dessa aktiviteter. Det är därför jag skapade uttrycket hobbyindustri nu.

*Unification Church* tillåter inte människor att spela på kasino, därför ska vi organisera en grupp. I en månad, där vi ska åka runt och besöka all affärsverksamhet som gäller hobbyn, behöver vi bara ägna två dagar åt att besöka kasinon. Vi ska stanna och titta på ett

kasino. Alla unga människor blir som galna när de spelar i ett kasino, men det är också en aspekt av hobbyindustrin. Så därför när människor har förlorat tiotusentals dollar, borde trettio procent ges tillbaka till dem.

Jag har gjort en del förfrågningar kring kriminella kretsar som kontrollerar kasinon i Las Vegas och Atlantic City. Om en människa förlorar hundratusen dollar kommer vi att distribuera lotter värda trettio procent av den summan. Men sedan måste de som har deltagit i kasinospelet under mer än tre timmar komma på en timmes ideologisk utbildning. Historiskt anses kasinon som någonting ont, ändå måste vi kunna säga att Sanna Föräldrar har vänt dem till ett instrument som kan spela på andras drömmar. Kasinon måste bli en del av hobbyindustrin. De som inte lär sig något kommer att fortsätta spela även om de skulle hugga av sig fingrarna. De kommer ändå att fortsätta spela och använda sina fingerstumpar även efter beslutet att aldrig spela mera. (276-184, 19.2.1996)

Den akademiska utbildningen representerar själen medan den fysiska utbildningen representerar kroppen. Därför genom *World University Association for World Peace* kommer riktningen i framtida styras mot fulländad kärlek, den himmelska perfekta kärleken som har Sanna Föräldrar som den grundläggande modellen. För det syftet startar jag hobbyindustrin. I framtiden måste vi leva för att njuta av roliga aktiviteter, så den perfekta

familjens värld har nu blivit hobbyindustrins värld.

Allting är en hobby. Om ni åker till en ny plats, bergen, klipporna och träden, alla är de olika. De är alla mycket intressanta. Men för vem skapades allt detta? Gud som är ägaren, skapade för att kunna omfamna allting. Gud skapade en idealisk omgivning där hans söner och döttrar kan leva var som helst. (277-27, 17.3.1996)

Jag har talat om hobbyindustrin. Hela världen idag är en värld av vetenskap, där genom den bästa teknologin, människor håller igång världen. Av den orsaken tar människor en allvarlig titt på tillverkningsprocesserna, kallar det hobbyindustri, medan jag kallar det ”hobby-liv”. Förstår ni? Det finns alla sorters lustfyllda fritidssysselsättningar – för ögonen, för näsan, för munnen, för öronen, för ert inre att beröras, för er kropp, för er tankevärld, för er kärlek och så vidare... (278-95, 17.3.1996)

Nybyggets sfär gäller inte bara havet, land borde också vara knutet till det. Nu går jag till bergen. Jag kommer att finna en plats med vacker omgivning. Vad ska jag göra när jag kommer dit? Jag kan inte bara, gå dit. Jag ska skapa ett djurreseptat. Jag ska inte döda djuren i det vilda, utan i stället ska jag föda upp dem. Jag ska sammanlänka allt detta till hobbyindustrin. Detta är någonting som kommer att bli Guds sons; blod, kropp och skelett. Den fallna människan är som en tjuv som tar allting för sitt eget blod, ben och huds skull. För att sätta stopp för

detta, förbereder jag hobbyindustrin för att kunna förenas med den ursprungliga kärleken i överensstämmelse med historiens högsta vändpunkt, som är genomförandet av Välsignelsen för 3,6 miljoner par. (286-141, 9.8.1997)

Genom partners i subjekt- och objektposition uppstår glädje, skönhet, och kostbarhet, och värdet inom konsten kommer att leva vidare. Det är därför hobbyindustrin är utåtriktad. Familjerna är inte hobbies, de borde vara nöje. Med ordet *jae-mi* (roligt) menar jag inte en människa som ”lever i Amerika” (*jae-mi*, liknande ljud). Alla tycker om Amerika men i det här fallet har inte *jae-mi* den betydelsen. Våra föräldrar lever i ett varmt, komfortabelt hem som är bättre än hemmen i Amerika. Ni nynnar när ni är lyckliga, eller hur? Tror ni att ni bara kommer att nynna hemma hos era föräldrar? (296-127, 3.11.1998)

Vi kan leva för glädjes skull. En hobby ger förutsättningar för att man ska kunna känna glädje, och att ha roligt är någonting som kan slå rot i den ideala kärleken mellan subjekt och objekt partner. Kan ni ha roligt på egen hand, helt ensam? Om ni kan det så är ni knäppa. Det måste finnas ett subjekt av kärlek. Allting är i förhållande med varandra i kärlekens sfär, eftersom Gud har skapat alla ting för att ge bränsle till kärlekens subjekt, som är större än universum, det

fulländade. Det är därför ni måste älska allting. (298-234, 8.1.1999)

Det är inte nödvändigt att äta grödor som har blivit förgiftad genom miljöförstöring. Jag ska skapa en omgivning i vilken den enskilda människan kan leva på sina egna odlingar. Om ni har fem familjemedlemmar kan ni själva odla, och äta den mat ni har skördat. Köp inte från andra platser. Ni bör odla grönsaker, och till och med det ris ni vill äta. *Unification Church* är ledande i detta, det finns ingen anledning till oro angående *Uruguay Round*-avtalet. I annat fall kommer världen att gå under på grund av miljöförstöring. (252-295, 1.1.1994)

Från och med nu kommer det största frågan i världen att vara; vem som är leder turistindustrin. Den tiden ska komma. Distributionskanalerna i ekonomin kommer att vara fast etablerade inom andra industriområden. Emellertid rör sig distributionskanalerna för turistindustrin snabbt och de är i rörelse hela tiden. Deras expansionspotential är enorm på grund av cirkulationen, och det finns inga platser som står utanför. För att skapa detta fundament förbereder jag att bygga andelslägenheter i Suanbo och Bugok. Allting är planerat för en lång framtid. I alla fall finns det ingen annan i detta rum som har ett sådant futuristiskt sätt att tänka. (225-176, 20.1.1992)

## KAPITEL TRE

# Stillahavsregionens tidsålder och bildandet av Island Nations Federation

## Sektion 1 Stillahavsregionens tidsålder

### 1.1 Varför infinner sig Stilla havets tidsålder nu?

Denna tidsålder kallas för Stillahavsregionens tidsålder. Oavsett vad USA säger och oavsett vad de som gör anspråk på europeisk överhöghet säger, så har handelsområdet runt Stilla havet överträffat Europa och det fortsätter att utvecklas. Med hänsyn till alla perspektiv så kan USA inte bortse ifrån Stillahavsregionen. Asiaterna är det folkslag som är bra på att göra affärer. Är det inte så att amerikanerna använder sina pengar slarvigt? Asiaterna gör det inte. Om ni någonsin tar hand om en kines som avlidit, kommer ni alltid hitta pengar på denne. (174-205, 1.3.1988)

Världens civilisationer utvecklas som i en cirkel runt klotet. Med andra ord så rörde sig civilisationen från det kontinentala Egypten till halvöarnas kulturer som Rom och Grekland och sedan till önationer som Storbritannien och nådde därefter det kontinentala USA. Den kontinentala kulturen rör sig nu västerut rakt över Stilla havet, går genom önationen Japan och kulmi-

nerar slutligen på den koreanska halvön för att sedan sammanlänkas med resten av Asien. Det kulturella stärks här på en hög nivå och kommer att skapa en ny värld. Som en önation var Japan det första landet i Asien som införlivade västvärldens kultur.

Det kommer nu att bli halvönationernas tidsålder. Den koreanska halvön är platsen där den asiatiska och den västerländska kulturen blir ett. Som historikern Oswald Spengler underströk, har kulturers uppgång och fall ägt rum i likhet med de fyra årstidernas växlingar. Tiden för den atlantiska kulturen har nu gått förbi och vi börjar gå in i tiden för Stillahavskulturerna. (115-171, 10.11.1981)

Kristendomen hade ansvaret att sprida den andliga frälsningen till världen. Men om den inte absorberar den fysiska grunden kommer inte kristendomen att ha någon grund att stå på. I dag talar människor världen över om att Stilla havets tidsålder är här. Varför är det så? Det är för att historiens ursprung ligger i den regionen.

Eftersom Jesu kropp förlorades, har Amerika – som representerar den andliga kristendomen – den historiska missionen att korsa Stilla havet och återvän-

da till Asien. Följden blir att en sådan tid oundvikligen måste komma. Ni måste komma till klar insikt om att den ursprungliga orsaken ligger här. (224-306, 22.12.1991)

I vilken riktning ska Amerika gå? Det borde röra sig mot Asien. Det borde söka sig till den asiatiska kontinenten där Jesu kropp förlorades. Stilla havets tidsålder kommer. Men varför kommer tidsåldern för den asiatiska Stillahavskulturen? Inte heller forskarna vet detta. Det kan inte lösas utan *Reverend Moons* principer. Amerika kommer att bli tvungen att söka sig mot Asien. Just nu har Amerika bara en andlig standard. Men för att kunna använda sig av kroppen måste landet återvända till Asien. (225-30, 1.1.1992)

Eftersom Jesu kropp gick förlorad, försvann fundamentet och Jesus förlorade sin plattform i Asien. Därför gick den materiella kulturen i motsatt riktning. Den drogs den andra vägen till Rom. Den materiella kulturen borde ha rört sig emot väster från Asien, men istället kom den tillbaka den andra vägen från väster. Den rättade sig efter vägen för gottgörelse och måste gå den vägen, med mycken blodspillan och lidande. På det sättet gick den västerländska kulturen runt i en cirkel centrerad på Rom och passerade sedan England och USA, för att igen återvända till Stillahavskulturen, eftersom det var i Asien som Jesus förlorade sin kropp. Anden och kroppen blev åtskilda där. Därför gick den västerländska kulturen, den materialistiska

kulturen, den andra vägen i en cirkel för att återvända till Asien. (249-132, 8.10.1993)

Vi är inne i en tidsålder i vilken hela perioden från Gamla Testamentets tidsålder till "brudens sfär" – centrerat på England, USA och Frankrike – i det Nya Testamentets tidsålder kan bli återupprättad genom gottgörelse. Följaktligen kunde världen ha blivit förenad efter andra världskriget. Av den anledningen kan Stilla havets tidsålder komma efter det att modern och sönerna, Kain och Abel, blir ett och går till Asien tillsammans. Eftersom Jesus förlorade sin kropp i Asien måste ett globalt politiskt område förenas centrerad på Asien. Därför kommer nu Asiens tidsålder att framträda. (243-296, 28.1.1993)

Den västerländska kulturen, den orientaliska kulturen, den asiatiska kulturen och Stillahavskulturen har framträtt i världen. Men Stillahavskulturen är långt bort från Amerika. Därför åkte *Reverend Moon* till USA och förberedde att stanna där. Nu måste jag komma till Asien, förena öst och väst och åka till Indien och också till Sibirien. Jag måste åka till dessa två länder. (231-60, 31.5.1992)

Var kommer Herren att först uppenbara sig? Han måste komma från Asien; eftersom Jesus förlorade sin fysiska kropp i Asien, måste han återfinna den i Asien. Varför kommer nu Stilla havets tidsålder? Den fysiska kroppen som Jesus förlorade återvänder i tidsåldern för de förenade kultursfärerna i Asien. När alla dessa angelägenheter är

lösta på detta sätt kommer historien att vara avgjord på ett propert sätt. (232-25, 1.7.1992)

Japan stod i en position av Eva och var Evanationen på den sataniska sidan. Därför kunde Evanationen på den sataniska sidan dela och hålla kvar alla de välsignelser som var avsedda för Evanationen på den himmelska sidan. Kristendomen kunde inte lyckas på grund av Jesu död, den gick sålunda en omvänd väg till Europa istället och passerade Rom och England. På det sättet har kristendomen gått den motsatta vägen. Den halvö som motsvarar Rom är den koreanska halvön, havet och ön som överensstämmer med Medelhavet är Japan, kontinenten som motsvarar Europa är den asiatiska kontinenten. De återvänder till sina respektive positioner efter att ha bildat en hel cirkel. Tiden har kommit för de två ändarna – början och slutet – att mötas. Därför säger forskare och politiker att tiden för Stilla havets tidsålder är inne. (251-144, 17.10.1993)

Varför måste andra världskriget inträffa? Det var för att återupprätta Jesu förlorade kropp. Det förenade området förlorades på grund av att Återkomstens Herre drevs bort. Det är anledningen till att USA nu återvänder genom Stilla-havskulturen och söker sig till den asiatiska regionen, vilken förlorade både Jesu kropp och den förenade världen. Tiden kommer nu allt närmare när USA kommer för att söka sig till Asien från den motsatta riktningen. Ni borde känna till att det är därför Stilla havets tids-

ålder kommer nu. Detta sker i enlighet med det faktum att världen måste förenas centrerad på idealet om Herrens återkomst, genom att i Asien återupptäcka Jesu kropp, som gick förlorad i Asien. Genom att gå igenom den processen är Stilla-havskulturens era tvungen att framträda. Det gäller att återupptäcka kroppen och göra den hel. Herren har vid sin återkomst redan fundamentet för att ta emot detta, centrerat på både anden och kroppen. Det är därför den kulturella sfären kan bli sammanlänkad på det inre och på det yttre planet, baserad på kriteriet för enighet, där objekt-partnern står inför subjekt-partnern. Genom denna process kan en förenad värld skapas centrerad på Sanna Föräldrar. (267-176, 5.1.1995)

Stilla havets tidsålder anländer eftersom västvärlden och den asiatiska kulturen måste återupptäcka faderns förlorade kropp. Jesus kom som Fadern, men den faderns kropp blev dödad. Vi måste återupprätta den kroppen och förena den med arvet från den andliga frälsningen inom den kristna sfären. Det är därför Herren kommer till östern. I relation till den kommande Herren är den koreanska halvön en motsvarighet till den italienska. Hittills har Italien aldrig blivit förstörd. I över två tusen år har landet överlevt som en stark nation. Det beror på att Italien är den kommande Herrens motpart. Baserad på den standarden återvänder Herren i Stilla havets tidsålder centrerad på den koreanska halvön. Han återkommer till det väldiga Asien via den koreanska halvön.



Om den koreanska halvön symboliserar det manliga könsorganet så symboliserar Japan det kvinnliga. De är förutbestämda att bli ett. Tiden för en förenad värld är inne när de är förenade. Det är därför som Korea kallas Adamnationen och Japan för Evanationen. (251-147, 17.10.1993)

I framtiden kommer världskulturen helt säkert att återvända till Asien. Tiden för Stilla havets tidsålder närmar sig. Idag har framstående forskare, som studerar samhällsvetenskap, och även naturforskarna förutspått att Stilla havets tidsålder måste komma, och att därigenom historiens trend kommer att bestämmas. Varför måste det bli på det sättet? Borde inte jag känna till orsakens rot? Har jag inte undervisat nu i över 40 år om att eran för Stilla havskulturen kommer? Men ingen känner till i vilken nation den kommer att framträda. Jag är den ende som vet. Det är mannen som heter *Reverend Moon* som känner till allt detta och tror att Republiken Korea måste ta ledningen. (207-281, 11.11.1990)

Vid vilken tid borde den västerländska och den orientaliska kulturen förenas? När de två förenas, var ska denna förening äga rum? De kommer inte att förenas på en önation. De kommer att länkas samman på en halvö. Ur den synvinkeln är Korea som en halvönation i den mest speciella situationen i Asien. När ni tänker på Koreas placering så kan ni se att landet är omgivet av Sovjetunionen, Kommunistkina, Japan och även USA. Tar man i beaktande Stilla havets

kust så kan Korea betraktas sammankopplat med USA också. Alla forskare säger att historien nu kommer att röra sig framåt emot tiden för Stilla havskulturens sfär. Forskare som studerar inom områden för politik, ekonomi och historia försäkrar att en sådan tid kommer. I USA ser man på det som obestridligt.

Vilken nation kommer att ta den ledande rollen? Ska det bli Japan? Ska det bli Kina? Japan och Kina är fiender. De var fiender för 40 år sedan. Korea och Japan är också fiender. De är alla fiender. Japan kämpade emot Kina, emot Sovjetunionen och ockuperade även Korea. Alla betraktar Japan som en fiende. Hon var en Evanation på den sataniska sidan som kunde ersätta Storbritannien. (196-162, 1.1.1990)

Den västerländska och den asiatiska kulturen kan inte bli direkt sammanlänkade. Ni bör känna till att västvärldens civilisation har förlorat sin riktning och går in i ett skymningsmörker efter att solen har gått ner. De kommer att gå under, såvida de inte tackar *Reverend Moon* för att han sammanlänkar väst med den orientaliska kulturen som är som ett strålende solljus på en ny morgon. Västvärlden, som styr mot undergång, har en kulturell bakgrund av att flyta i riktning Atlanten. Ni bör känna till det häpnadsväckande faktum, att denna kultur nu genom *Reverend Moon* kan bli ansluten till Guds plan genom en ny asiatisk kultur.

Fram till i dag har västerlänningar bara opponerat sig emot mig, utan någon som helst kunskap om dessa

fakta. Genom *Reverend Moon* kan de relatera till Guds plan. De har vänt sig till en värld där de nu ännu en gång kan acceptera Guds plan. Guds plan kommer ytterligare en gång att börja expandera. (120-199, 15.10.1982)

*Unification Church* är den tredje sonen. *Unification Church* föddes egentligen som den värdefullaste sonen av dem alla. Den kristna kulturen är nu det enda som kan smälta den västerländska kulturen till en förenad substans och skapa harmoni i Europa och Nord- och Sydamerika. Men, västvärldens kristna kultur håller på att korsa över till Asien. I vilken nation kommer då Asien att rätta sig efter Guds ansträngningar och skapa enighet och ordning genom kristna idéer? Japan dyrkar en grupp av olika gudar. Kina och Sovjetunionen är kommunistiska. Korea kvarstår ensam inom den inhägnade kristenheten, även om de olika kyrkosamfundet är i konflikt med varandra. Även om det inte kan bli planterat som ett frö till ett träd kan det användas som ved.

Med andra ord, ifall det bland Asiens många länder finns en nation vars hela befolkning kan acceptera den kristna kulturens bakgrund och även behålla en mottaglig attityd medan Stilla-havskulturen närmar sig framför deras ögon, så kan den nationen naturligtvis bara vara Korea. Japan, Kina eller Sovjetunionen kan inte uppfylla den rollen. (222-134, 28.10.1991)

I en anda av "göra det eller dö" organiserade jag *International Conferen-*

*ce for the Unity of the Sciences (ICUS)* och *Professors World Peace Academy (PWPA)*. Med dessa organisationer i ledningen kan man gå vart som helst. Hade jag inte mobiliserat USA vid den tiden skulle dess ledare aldrig ha känt till, vilken riktning kinesiska toppledare skulle slå in på under de närmaste 20 åren. Det var helt uppenbart att kommunismen skulle förändras, men amerikanerna kände inte till i vilken riktning den förändringen skulle ske. De trodde mig inte, trots att jag berättade det för dem. Därför samlade jag militärstrateger och andra samhällsplanerare, där tjugo personer som representerade den fria världen och tjugo personer som representerade Kina kom tillsammans, och genomförde ett seminarium under titeln "En undersökning av Sovjetunionens framtida utlandspolitik gentemot Kina och Stilla-havskusten". Jag var den som försåg USA med deras framtida strategiska material. (204-257, 11.7.1990)

Vi befinner oss nu i en era för Stilla-havscivilisationen. Och samtidigt leder detta till rymdens era. Hela världens vattentillgångar blandas med vattnet i Stilla havet. Floderna och vattnen från Atlanten och även vattnen från Medelhavet förenar sig alla med Stilla havet. Det finns en havsström som kallas för *Black Current*, som är omkring fyra, fem tusen *miles* lång. När den cirkulerar påverkas alla de fem världshaven.

Därför måste vi, när Stilla havets tidsålder kommer, alla bli ett. Sedan kan vi utforska den yttre rymden. Om inte människorna förenas kommer man

till och med att slåss om äganderätten till solen. Vår sol är omkring 1,3 miljoner gånger större än jorden. Hur skulle människan, som inte ens är större än en liten prick, kunna göra anspråk på denna enorma skapelse? Universum skulle utbrista i gapskratt. En förenad värld måste förverkligas i tiden för Stillahavskulturen. Därför måste allting revideras. I USA fungerar inte demokratin, och inte heller kommunismen fungerar. Därför måste huvudideologin, känd som *Godism* komma fram i denna tid. (207-46, 28.10.1990)

Ett förenat universum på den himmelska sidan måste skapas, centrerat på modern på den himmelska sidan, parallellt med Kain och Abel på den himmelska sidan. Vad är detta förenade universum? Det är en värld utan Satan. När ni tänker på Edens lustgård så blev dess standard söndertrasad av syndafallet. Adam och Eva, som är i positionen av de fallna föräldrarna, måste på nytt förenas med fadern. De borde gå runt i världen, återvända under eran för Stillahavskulturen och förena sig där med fadern. Sedan måste de arva det nya blodet. När de blir ett, efter att ha fått det nya livet och den nya blodslinjen genom den nya kärleken, kommer det förenade universum att vara bildat för första gången. (200-292, 30.11.1990)

Eran för Stillahavskulturen kommer nu. Adamnationen och Evanationen samt nationerna för ärkeänglarna borde lägga ett principiellt fundament vid den tiden. De måste bli ett. I kraften av San-

na Föräldrars anseende, som kommer direkt från det ursprungliga Eden, kan vi gå raka vägen till Himmelen. Jag har etablerat en befriad sfär, en ursprunglig måttstock, genom vilken vi kan gå in i Himmelriket, baserad på ärkeängeln kärlek, Guds kärlek och Sanna Föräldrars kärlek. Därför har tiden kommit för oss att gå in i Himmelriket på den nationella nivån. Följaktligen kan Himmelriket på jorden och Himmelriket i den andliga världen förverkligas. (211-204, 30.12.1990)

Genom enandet av Nord- och Sydkorea kommer gapet mellan de rika och de fattiga människorna i öst och i väst att få sin lösning och den västerländska kulturen och den orientaliska kulturen kommer att förenas. Ursprungligen var östern ett centrum för den andliga kulturen. Därför uppstod alla religioner i öster. När religiösa sfärer börjar blomstra måste materiella ägodelar kastas bort. Ni måste ge upp allting, även ert hem och er nation. Men den materiella världen kan inte kastas bort. Därför har den fångats upp från det andra hållet.

Som ett resultat av det blev det västerlänningarna som utvecklade en materiell kultur. Den europeiska makten hade kunskaper, och när de upptäckte nya länder ockuperade de dessa och gjorde anspråk på dem. Genom kunskap kunde de alla expandera sina domäner. I öst däremot gav människorna upp alla sina pengar. Men enighet öppnar sig när den andliga standarden och den materiella standarden blir ett. Den materiella

civilisationen söker sig till Asien. Ur det uppstår en tid i vilken västerlandets civilisation och den orientaliska civilisationen förenas i Stillahavsregionen, och en era anländer som leder till en ny värld. Det är tidsåldern för Stillahavskulturen. (212-138, 2.1.1991)

En majoritet av vetenskapsmän runt om i världen har kommit till slutsatsen att Stilla havets tidsålder är historiens väg som leder rakt mot Guds ursprungliga vertikala värld. Vad är det vi letar efter? Vi letar efter sann kärlek. Om den kärleken är etablerad kommer världen inte att gå under. *Reverend Moon*, som representerar östern, kom till Amerika för att utbilda människor, så att de tryggt och säkert kan korsa Stilla havet utan att drunkna. Ni bör känna till att detta är syftet för *Unification Church* i västvärlden. Endast *Unification Church* kan nå det eviga och ursprungliga hemlandet där Stillahavskulturen, som inbegriper både den vertikala och den horisontala kärleken, utvecklas och fulländas. (216-206, 31.3.1991)

I processen av att gå framåt mot en förenad värld kommer en Stillahavskultur att uppstå på den asiatiska kontinenten, byggd på den västerländska kulturen och den österländska kulturen. Europa kommer nu att bli ett. Ur den synvinkeln, vad kommer att vara den underliggande kulturella strömningen? Det kommer inte att vara Englands, Tysklands eller Frankrikes historia. Det kulturella fundamentet utgörs av hela den kristna kultursfären. (218-362, 22.8.1991)

Den väldiga amerikanska och västerländska sfären kommer att återupprätta Jesu kropp, därefter kommer denna sfär att förenas och återvända till Stilla havet. Måttstocken för en nation som skall vägleda världen, centrerad på Jesus, måste etableras i Asien, som är en andlig civilisation. Det är vad jag har förberett tills nu. Grundandet av *Interreligious Federation for World Peace* har medfört ordning i den kristna kultursfären, baserad på österländsk kultur. Denna organisation kan förnya och förena substansen i den kristna kulturen i framtiden. Den har knutit samman vissa dolda relationer i världen. (218-364, 22.8.1991)

För att kunna återupprätta den romerska kulturens misslyckande genom gottgörelse, skapar jag en global halvökultur och funderar också på att skapa ett historiskt romerskt konungarrike, baserat på lag, som återvänder till Gud. Det här kommer till Stillahavskulturen. Mot slutet av denna månad samlar jag de religiösa sfärerna från öst och väst. Det har aldrig tidigare hänt i historien, eller hur? *International Conference on the Unity of the Sciences, Professors World Peace Academy (PWPA), World Media Association, Interreligious Federation for World Peace* samt *Federation for World Peace* är alla organisationer som kommer att ta hand om alla befintliga separationer och konflikter mellan kropp och själ, så att varje nation kan komma tillsammans i en idealt förenat sfär. Detta är underbart. Allt detta har gjorts möjligt på grund av Guds existens. (218-379, 22.8.1991)

De flesta intellektuella tror att framtiden hör till Stillahavskulturens sfär och att Asien kommer att spela en ledande roll. Vad ska Asien göra för att spela en sådan ledande roll? De omgivande nationerna borde komma samman i en harmonisk relation. Korea till exempel är omgiven av Japan, Kina, Sovjetunionen och USA i sitt territorium. Denna lilla nation har en stor geopolitisk betydelse och dessa fyra stormakter är starka rivaler och kan inte låta Korea vara. Jag har arbetat hårt tills nu för att föra samman nationer med olika traditioner, sammanlänka, assimilera och forma dem till en kärna bortom nationsgränser. Därför har vi kommit till det läget att USA, som leder den fria världen, inte kan ignorera oss. Vi har kommit till det steget där inte heller Japan kan ignorera mannen som heter *Reverend Moon*. Detsamma gäller för Sovjetunionen och Kina. (222-29, 27.10.1991)

När vi nu möter den förestående ankomsten av Stillahavskulturen, finns det något land bland Asiens alla länder som har en kristen bakgrund och som har en öppen attityd? Det är inte Japan, Kina eller Sovjetunionen. Det kan endast vara Korea. Av de fem miljarder människor i världen är mer än 3,2 miljarder, eller tre femtedelar, asiater. Korea har utmärkt sig genom historien som ett kungarike där religioner har frodats och utvecklats. Så har det varit med budismen, konfucianismen och kristendomen. (221-196, 24.10.1991)

Jag försöker verka för en Stillahavskultur som för samman kristendomen

och många andra religioner centrerad på Korea. Den demokratiska världen och den kommunistiska världen får komma om de önskar. Jag grundade *Women's Federation for World Peace* och *Interreligious Federation for World Peace* inför förberedelserna för detta. Glöm inte, att om man förenar kropp och själ som är i konflikt med varandra, möjliggör detta att vi kan förena hela den historiska vägen där själen varit i konflikt med individen själv. (221-195, 24.10.1991)

Fundera på följande, de färgade rasernas kulturella historia är lång, medan bakgrunden till kulturella insatser från den vita rasens sida är kort. Den vita rasen är kusiner till isbjörnarna, som kommer från nordpolen. De äter kött medan de tittar på blod. Blodsutgjutelse kom alltid tillsammans med de vita människorna. Varthelst de åkte spillde de blod. Men de som lever i jordbrukskulturer är annorlunda. Därför är slutet nära för det vita samhället. Ni borde vara medvetna om detta. Vart ska de gå nu? Borde de inte gå till Asien?

Uttrycker inte de intellektuella i Amerika att tiden för Stillahavskulturen är i antågande? Tiden för Stillahavskulturen kommer centrerad på den gula rasen. Varför är det så att Japan och Korea har upplevt en så snabb tillväxt? Det är för att Gud är med dem. Från dessa länder kommer också *Reverend Moon* att nå framgång. Därför har jag planterat ett centralt koncept att Stillahavskulturen behövs. Jag har inplanterat detta i hela världen. Vål där, kan det inte tas bort av någon. (205-261, 9.9.1990)

Många människor säger att framtiden kommer att höra den gula rasen till, eller ”den gula faran”. Stillahavskulturens sfär hänvisar till Asien. På ett eller annat sätt är det hur mänskligheten kommer att se ut i framtiden. Genom våra stora vigslar kommer två tredjedelar av den mänskliga befolkningen att höra till den gula rasen och den sista tredjedelen kommer att bestå av människor med en blandad rasbakgrund. Därför kommer världen från och med nu att gå mot den gula rasens epok. Jag säger inte detta för att jag tillhör den gula rasen, jag säger det för att det är så Principerna fungerar. (244-135, 1.2.1993)

## 1.2 Huvudnationerna i Stilla havets tidsålder är Korea och Japan

Stillahavskulturen är i antågande nu. När kriserna oundvikligen kommer i USA, Japan, Korea, Kina och Ryssland så kommer de länder, som är oförberedda på denna kultur och dess rötter, att bli efter. Jag är mannen som har gjort förberedelser för detta medan jag har stått på frontlinjen. Därför har jag fört samman Japan, USA, Kina och Sovjetunionen. Det ger oss hopp att tänka att de stora sakerna, som har utträttats tillsammans hand i hand av *Reverend Moon* och amerikanerna, kommer att bli ett underlag för USA och världen i framtiden att kunna gå mot en gemensam försyn inom Stillahavskulturen. Ni bör inte tycka illa om detta. Så snart detta är bemästrat kommer det att bli mycket bra för västvärlden och USA. (202-264, 24.5.1990)

Eftersom det idag är personer här från Sovjetunionen, skulle jag vilja ge er ett gott råd. Det kommer att finnas många problem om Sovjetunionen fortsätter att utveckla sitt ekonomiska system med fokus på Tyskland och Västeuropa. Ni borde ha i åtanke att ta itu med USA först och sedan skapa en relation med Europa. Om ni ger prioritet åt Europa och skapar en relation med henne, kommer ett stort krig och andra komplexa problem att uppstå i den närmaste framtiden i den europeiska regionen och också i Stillahavskustens regioner i Asien. För att kunna förhindra detta borde ledarna i Sovjetunionen fokusera sin ekonomiska policy på USA, för att sedan gå framåt och göra en gemensam sak med Europa. Om de ignorerar detta råd kommer problemen att bli gigantiska. (210-143, 18.12.1990)

Stillahavskulturen kommer nu att ge sig tillkänna. Det är vad forskare talar om i Västvärlden. Japan som en önation kan inte hantera detta. Är det Japan eller Kina? Kina tillhör Tredje världen och är mindre utvecklat. Eftersom jag vet detta har jag lett Guds plan på detta sätt. Korea och Japan blev utvalda som Adam och Eva. Det är därför som de är sammanlänkade med kontinenten. Kina tillhör ärkeängeln's område, vare sig de inser det eller inte. Finns det inte många män i Kina? De är ärkeänglar. Var det inte så, i det förflutna, att kvinnors fötter snördes ihop, på grund av att det inte fanns så många kvinnor? Var det inte så, att Kina kallades för den ”Blå draken”? Draken är ärkeängeln. (194-347, 30.10.1989)

Eftersom de allierade makterna England, USA och Frankrike tillhör den kristna kultursfären erbjöd de stort beskydd till ett land som Korea. Om kriget i Stilla havet hade förlängts i ytterligare fyra dagar skulle tvåhundra tusen kristna blivit slaktade. Det hände inte, eftersom Gud älskar Korea. Fällades en enda bomb i Korea under andra världskriget? I kaoset under krigets sista månader lämnades Japan i ruiner. I Korea fällades inte en enda bomb. Varför? Det var för att himlen och jorden beskyddade det koreanska folket. Eftersom Amerika tillhör den kristna kultursfären beskyddade man Korea. (240-217, 13.12.1992)

På detta sätt går Stillahavskulturen mot en förening av Asien och världen. Därför kommer allting som gått förlorat att bli återupprättat genom gottgörelse. Är inte det precis vad som sker nu? Eftersom Amerika står i positionen av ärkeängel på den himmelska sidan, måste tre ärkeänglar på den sataniska sidan komma under amerikansk kontroll. Därför är missionen för Evanationen så viktig.

Vilken mission kvarstår för Evanationen? Hon borde förbli trogen och stanna i sin mans närhet, och inte vara för utåtriktad i sin personlighet. Ingenting som en kvinna har existerat för henne själv. Japans tillgångar borde användas för Asiens skull. De borde användas till utvecklingen av Mellanöstern och även för Europa. (250-292, 15.10.1993)

Vi går nu framåt från tiden för den atlantiska kultursfären till tiden för Stil-

lahavskulturens sfär. Sovjetunionen och USA har närmare samröre som hjälper dem att bli de ledande krafterna för den här tiden. De har båda tagit prominenta roller. Men för att nu kunna ta den ledande rollen i världen måste de smältas samman med, eller tillägna sig, Asien. I annat fall kan de inte vara ledande i den funktionen. Den asiatiska populationen är nära 3 miljarder av världens 5 miljarder människor. Asien har över tre femtedelar av världens befolkning. Därför kan ett tankesystem, där asiaterna inte ingår, inte bli världsledande. (173-219, 18.2.1988)

I Asien lever 3 miljarder människor. Vi lever nu i tiden för Stillahavskulturens sfär. En sådan tid har kommit. Historien har passerat en flodkultur, utvecklats vidare genom Medelhavets kultur och har sedan kommit fram till den atlantiska kultursfären. Nu går vi in i tiden när vi kan ta språnget in i rymdens kultursfär, centrerat på Stillahavskulturens sfär. Hur vi ska fortsätta att sammanlänka alla dessa är en fråga för världens politiker att utforska, men de kommer inte att finna något svar. Jag har samlat prominenta politiker från världens alla hörn till oräkneliga internationella konferenser. Deras enda konklusion är att det är bara *Reverend Moons* ideologi som ger hopp för denna tid – och inte USA, Frankrike, England eller ens Sovjetunionen. (174-48, 23.2.1988)

Innevånarna i detta globala samhälle har blivit som nära grannar. Genom att vi närmar oss tiden för den asiatiska

Stillahavseran, kommer en värld att närma sig, där människor inte kan låta bli att leva i harmoni och där de går bortom både hudfärg och kulturell bakgrund. Den himmelska försynen driver människan mot en tid av harmoni, där människorna måste sluta fred, även med sina fiender, för att kunna överleva.

Det koreanska folket borde vara det folk som visar vägen in i en ny tidsålder, genom att leva med de rätta värderingarna inbäddade i ett starkt trossystem centrerat på Gud. Vi borde alla gå bortom våra små egenintressen. Med ett klart och tydligt perspektiv på internationella relationer borde vi uttrycka en samlad styrka för hela nationen, och ta en ledande roll i den asiatiska Stillahavseran. (193-322, 12.10.1989)

Som tur är, lever 3,2 miljarder människor i Asien. Sovjetunionen är en nation av vita människor, som är i en ofördelaktig situation på grund av sitt kalla klimat. Ändå är Sovjetunionen nu i den positionen att de överträffar det kommunistiska Kina ur alla aspekter, inklusive på de militära och det politiska områdena. Därför har Sovjetunionen planer på att sluka Japan till varje pris. Så snart Sovjetunionen gör så, kommer de att tro att de har fått initiativet i sin konfrontation med USA, centrerat på Stilla havet. (121-16, 21.10.1982)

Från en geopolitisk synvinkel är Japan en önation. Långsiktigt kan inte önationerna leva i isolering. Det är därför som Japan behöver etablera kontakter med kontinenter. Just nu försöker Japan

skapa kontakter med den amerikanska kontinenten tvärs över Stilla havet.

Dessa två nationer var fiender för 40 år sedan under andra världskriget. Det unika med dessa människor är att de har kämpat emot varandra som fiender. Men i vilken riktning kommer Japan att gå? Borde landet gå tvärs över Stilla havet och bli buret på Amerikas rygg, eller borde hon sammanlänkas med den asiatiska kontinenten? Om Japan skulle sammanlänkas med något, vad borde hon bli sammanlänkad med? Detta är frågan. Eftersom den kortaste vägen skulle vara att gå igenom den koreanska halvön så borde Japan inte sammanlänkas med Sibirien eller med Kommunistkina. Japan kan inte gå till Kommunistkina och sammansmälta med kaoset där. Japan kan inte hantera de 1,2 miljarder människor som lever i det kommunistiska Kina. Japan är också oförmögen att hantera Sovjetunionen som är den ledande nationen i den väldiga kommunistiska världen. I det perspektivet har Japan inga andra alternativ än att gå samman med Korea, centrerad på Förenta Staterna. (177-14, 15.5.1988)

Stillahavskulturen är en förberedande kultur som etablerats för att skapa en möjlighet till inflytande för den kommande Gudscentrerade ideologin från den Sanne Fadern. En förenande kulturell sfär måste utvecklas för att överbrygga motsättningar mellan kulturer. Därför kommer en språklig, kulturell och nationell enighet att utvecklas, centrerad på Sanna Föräldrars kultur. En sådan tid kommer att växa fram. Det-



ta kommer att bli mer och mer uppenbart på den koreanska halvön. (193-225, 4.10.1989)

I de amerikanska kretsarna inom ekonomi och filosofi säger man: "USA är slut som den ledande makten i Stillahavsområdet. Vi måste gå österut. Men på vilket sätt"? Dessa människor inser inte att de måste hålla fast vid *Reverend Moons* svans. Så snart de har förstått detta kommer allt att bli fulländat. (195-258, 1.12.1989)

Korea är den avgörande punkten till att skapa sfären av en förenad nation. Korea är Adamnationen. Blodslinjen, som möjliggör för er att ärva ägarens ursprungliga natur som länkar samman kärleken, livet och blodslinjen och som utgör området för den ideala skapelsen, börjar från Adamnationen.

Var någonstans ska modernationen, den äldste sonens nation och nationen för den andre sonen uppnå enhet? De kommer att korsa Stilla havet till Korea, Adamnationen. Det händer när Korea blir befriat från Japan. (198-232, 3.2.1990)

Bland alla asiatiska länder finns ett land som kan acceptera den kristna kulturens fundament och bevara en mottaglig attityd till Stillahavskulturen. Det kan inte vara Japan, Kina eller Sovjetunionen utan endast Korea. Ha hopp! Mer än tre femtedelar av mänskligheten lever i Asien som också är religionernas födelseplats. Korea har blivit ett kungarike som burit frukt från dessa religioner. (222-232, 27.10.1991)

Tiden för Stillahavskulturen öppnar sig centrerad på den koreanska halvön. Japan är exakt som en kvinnas sköte. Dessa två måste bli ett. Det är därför som Japan måste återupprätta, genom gottgörelse, alla de misstag gjorda av kristendomen och Storbritannien. Miss-tagen gjorda av Vatikanen måste också övervinnas centrerad på den koreanska halvön. Vatikanens ideal, kristendomens ideal och det kungliga palatset för Herrens återkomst måste alla skapas. Eftersom Jesu kropp gick förlorad i Asien, måste den kristna kultursfären sammanföras både andligt och fysiskt i Asien för att skapa en förenad kulturell sfär. (226-134, 2.2.1992)

Korea är Adamnationen och Japan är Evanationen. Ärkeängelnationerna är de omkringliggande länderna USA, Kina och Sovjetunionen. Detta är hur Gud väljer.

Styrde inte Japan över Korea? Också Kina försökte ockupera Korea. Landet som kontrollerar Korea kontrollerar Stilla havet. Tiden för Stillahavskulturens sfär kommer. Har inte de flesta intellektuella uttryckt detta den senaste tiden? Därför har Sovjetunionen, Kina och USA försökt att ockupera Korea. (234-110, 4.8.1992)

Människorna i världen känner inte till att Korea har nått en position där landet kan styra de fyra nationerna. Gud, *Reverend Moon* och medlemmarna i *Unification Church* är de enda som vet detta. Vi är tacksamma för denna fantastiska insikt! Ifråga om framtiden

uttrycker många av världens vetenskapsmän, ekonomer och samhällsvetare att eran för Stillahavsområdet kultur är i antågande. Världen kommer att få insikt om att *Reverend Moon* har skapat grunden för Stillahavskulturen och rycker framåt efter att ha etablerat den som ett ideologiskt fundament! Amen! På så sätt kommer solen att gå upp och föra med sig en helt ny morgon till världen. (239-274, 6.12.1992)

Förenandet av Nord- och Sydkorea kommer inte att äga rum genom Kim Il-sung utan genom *Reverend Moon*. Stillahavskulturen startas genom att föra samman Evanationerna, Adamnationerna och nationerna i ärkeängels position. Det är oundvikligt för Stillahavskulturen att bli etablerad på det sättet, eftersom Jesu kropp förlorades i Asien, varför standarden av en förenad värld måste bli återupprättad i Asien. Det är därför som Stillahavskulturen har börjat diskuteras runt om i världen. Världen kommer att bli förenad genom enighet mellan Adam, Eva och de tre ärkeänglarna. Det är så Guds plan utvecklas. (250-290, 15.10.1993)

Centrerad på Asien är den koreanska halvön som ett manligt könsorgan medan Japan är som det kvinnliga könsorganet. Centrerat på Stillahavskulturen bildas punkten där de stora landmassorna av Amerika, Kina och Sovjetunionen kan sammankopplas med världens alla sex kontinenter. Detta skapar Stillahavsområdet kultur. Vad är Stillahavskulturen baserad på? Kina och Japan

tycks vara centrat i denna tid. Men så är inte fallet. Republiken Korea, den koreanska halvön, kommer oundvikligen att bli centrat. Från en topografisk synvinkel är den koreanska halvön – som skärningspunkt mellan hellenismen och den hebreiska kulturen – platsen, där den globala demokratin och globala kommunismen samt materialismen och teismen konfronteras med varandra. Detta är platsen, där förkroppsligandet av den onde sanne föräldern och de goda Sanna Föräldrarna, Kim Il Sung och jag själv, konfronteras, där vi båda försöker att smälta den andre. Den koreanska halvön är historiens slutgiltiga bestämmelseort. Den centrala platsen för denna förening är halvön, som tar formen av ett manligt könsorgan på kontinenten. Detta kan famna hela Stilla havet. (213-223, 21.1.1991)

I Asien representerar den koreanska halvön kontinentens könsorgan, det manliga könsorganet. Den japanska övärlden har Hokkaido som sitt huvud. Ögruppen nedanför ser ut som en kvinna med sina ben särade. Därför är Japan en Evanation. Centrat för den japanska handeln är lokaliserad till Shimonoseki och Shikoku. Den västerländska kulturen spreds via Shimonosekis segelled, med Stilla havet som bakgrund. Det var sjövägen för att importera en kultur, där en kvinna delar sina ben och inleder en relation. Men, med jorden som bakgrund förenar jag Stillahavsområdets kultur med den amerikanska kulturen på den koreanska halvön, centrerad på den himmelska kulturen. (295-223, 28.8.1998)

## Sektion 2 Bildandet av Federation of Island Nations for World Peace

### 2.1 Bakgrunden till bildandet av Federation of Island Nations for World Peace

Vi borde gå vägen till att återupp-  
rätta en nation. När vi återupprättar en  
nation behöver vi inte nationen som heter  
Japan. För att återupprätta en nation  
måste vi se bortom nationen. Det måste  
vare en nation under FN:s beskydd. Men  
eftersom FN inte lyssnar på mig, har jag  
grundat *Federation of Island Nations for  
World Peace*.

Denna sammanslutning är ett FN  
av Abel-typ. Sedan grundade jag *Fede-  
ration for Peninsula Nations for World  
Peace*. Dessutom grundade jag *Fede-  
ration for the Continental Nations for  
World Peace*. (282-185, 12.3.1997)

Jag måste lämna Korea och finna en  
plats på den globala arenan. Om jag inte  
kan bli en Messias för nationen, måste  
jag gå bortom detta genom att stå i posi-  
tionen av en global Messias. Så snart  
som tolv nationer är etablerade, kom-  
mer allting att bli fullgjort. Det är därför  
jag lade grunden till *Federation of Island  
Nations for World Peace*, *Federation for  
Peninsula Nations for World Peace* och  
*Federation for the Continental Nations  
for World Peace*. Jag bad er att förhandla  
med FN genom att använda dessa orga-  
nisationer.

Jag försöker att få dessa fyra organi-  
sationer – *Women's Federation for World*

*Peace, Youth Federation for World Peace,  
Student Federation for World Peace* samt  
*Interreligious Federation for World Peace*  
– uppmärksammade av FN. Om det inte  
fungerar kommer jag att skapa ett nytt  
FN. FN har inte längre en ägare. Sanna  
Föräldradsagen borde firas där, och även  
FN:s generalsekreterare Kofi Annan.  
Hela den inre och den yttre betingelsen  
för detta har genomförts. Alla känner  
till att så är fallet. (282-269, 7.4.1997)

Jag grundade *Federation of Island  
Nations for World Peace*, *Federation for  
Peninsula Nations for World Peace* och  
*Federation for the Continental Nations  
for World Peace*, eftersom tiden nu är  
inne för återupprättelsen av konunga-  
dömet. Vi kan överge den nordame-  
rikanska kontinenten. Men Asien och  
Sydamerika kan bli sammanbundna  
som Kain och Abel. En sådan tid kom-  
mer snart. Guds plan för den nationella  
nivån övergår nu till planen för den glo-  
bala nivån. Så snart ett centrum har eta-  
blerats kommer världen att vridas 360  
grader. Den har fullmakten att fritt välja  
bland 360 nationer. (283-38, 8.4.1997)

Eftersom FN inte kunde uppfylla  
sitt ansvar skapade jag *Federation of  
Island Nations for World Peace* och  
*Federation for Peninsula Nations for  
World Peace*. Jag måste skapa ett För-  
enta Nationernas Förbund av Abel-typ,  
koncentrerad på religiösa människor.  
FN av idag representerar kroppen.  
Kroppen symboliserar den sataniska  
sidan. Någon typ av andligt FN exis-  
terar inte. Kropp och ande måste bli

ett. Det är därför ett FN av Abel-typ måste skapas. (285-282, 15.6.1997)

Det finns så många nationer i en position av Eva, s.k. Evanationer. För att förhindra Japans nedgång grundade jag *Federation of Island Nations for World Peace*, *Federation for Peninsula Nations for World Peace* och *Federation for the Continental Nations for World Peace*. För att rädda Japan måste jag förtöja henne i väl. Detta för att inte skeppet ska sjunka. (286-312, 13.8.1997)

Om allt som jag har lagt fram kommer till förverkligande, kommer jag att lägga grunden till ett nytt FN, ett FN av Abel-typ. Därför har jag skapat *Federation of Island Nations for World Peace*, *Federation for Peninsula Nations for World Peace* och *Federation for the Continental Nations for World Peace*. (288-204, 28.11.1997)

Jag har nu lagt grunden till *Federation of Island Nations for World Peace*, *Federation for Peninsula Nations for World Peace* och *Federation for the Continental Nations for World Peace*. Hur många utvecklingsländer finns det i världen? Länderna med industrialiserade ekonomier är idag endast de i G7 eller G8 gruppen (om man räknar Ryssland). Det finns endast några få nationer som har förmågan att påverka världen ekonomiskt. Därför är detta inget problem. Tiden har kommit när vi kan dra samman dessa nationer. (288-206, 28.11.1997)

En tid av stor migration står för dörren. Det borde ske centrerat på FN. Om

FN inte följer mina anvisningar kommer jag att skapa ett FN av Abel-typ. Därför har jag grundat *Federation of Island Nations for World Peace*, *Federation for Peninsula Nations for World Peace* och *Federation for the Continental Nations for World Peace*. Flera nationers presidenter har sagt till mig, "Reverend Moon, en ideal värld kan inte förverkligas om vi inte skapar en fulländad världsfamilj snabbt, är inte det er lära och det som Gud också vill?".

Vi uppmuntrar en rörelse för integration centrerad på FN:s generalsekretärer. Om jag kallar sexton representanter från FN:s församling, kommer de alla omedelbart. Familjefederationen kommer att bjuda in FN:s generalsekretärer till att delta i ett sådant möte, och det blir ett steg som leder till en ny fred. (289-55, 30.12.1997)

Saken gäller en sammansmältning av österländsk och västerländsk medicin. Jag planerar att genomföra denna fusion. Jag ska också bygga ett nytt utbildningscenter för FN. Jag har gjort alla nödvändiga förberedelser. Vi kommer också att grunda *Federation of Island Nations for World Peace*. På grund av att Japan kommer att gå under, skapade vi *Federation of Island Nations for World Peace*, *Federation for Peninsula Nations for World Peace* och sedan också *Federation for the Continental Nations for World Peace* för att ersätta Japan. (289-167, 1.1.1998)

Filippinerna är en önation som står i position av Evanation till USA. Bland

Evanationerna ligger Japan i spetsen. Japan formar en treenighet med Taiwan och Filippinerna. Genom att ha Taiwan och Filippinerna som globala Evanationer kan vi påverka mänskligheten centrerad på önationerna. Jag har gjort alla nödvändiga förberedelser för att detta kan ske. Jag har knutit samman allt via *Federation of Island Nations for World Peace*, *Federation of Peninsula Nations for World Peace* och *Federation for the Continental Nations for World Peace*. Jag kommer att ge FN ett förslag i september. (291-240, 15.3.1998)

Ifall en mor saknas, kan man hitta en ersättare. Om jag påstår, ”Att det ansvar som Japan inte kunde uppfylla – en moders uppgift att med ekonomiska medel ge mat till världens befolkning – måste fullföljas och uppfyllas av era döttrar,” så måste detta ansvar uppfyllas. Vilka länder borde snabbt bli återupprättade? Taiwan, Filippinerna och Kanada borde snabbt bli återupprättade, före Japan. Om Japan misslyckas är det dessa tre nationer som borde lyfta upp Japan. Därför har vi grundat *Federation of Island Nations for World Peace*, *Federation of Peninsula Nations for World Peace* och *Federation for the Continental Nations for World Peace*, medan vi också etablerar en grund för att skapa ett nytt FN. (293-161, 26.5.1998)

I Kodiak, Alaska förbereder man att välkomna mig. Jag har segrat i en skrämmande kamp på Filippinerna. Den fejden borde ha genomförts av Japan. Men i stället genomfördes den där. Japan är

ett konungariket av önationer med nära sju tusen öar. Det skulle ta 40 år bara att besöka varje ö var annan dag. Siffran 40 är samma antal som nationerna som i *Federation of Island Nations for World Peace*. Jag kan byta ut Japan och ersätta det med Filippinerna i dess ställe.

Detsamma gäller för Taiwan. Taiwan är Kinas Evanation. Filippinerna är USA:s Evanation. Före andra världskriget var Filippinerna ockuperat av USA. Det var ockuperat och delat av Japan och USA. (295-209, 28.8.1998)

Den sista chansen för FN har nu kommit. Om FN avvisar mina förslag kommer jag att vända mig bort ifrån FN och skapa ett FN av Abel-typ. Jag har grundat *Federation of Island Nations for World Peace*, *Federation of Peninsular Nations for World Peace* och *Federation for the Continental Nations for World Peace*. Folk säger, ”Lita inte på FN, låt oss skapa ett FN av Abel-typ!”. Vilken sida tror ni då att världen väljer att följa? Syftet med detta är att utbilda ungdomar och familjer. (299-273, 18.2.1999)

## 2.2 Huvuddragen vid invigningsmötet

Invigningsmötet för *Federation of Island Nations for World Peace* hölls från den 16 juni till den 18 juni 1996, på Keio Plaza Interkontinental Hotel i Tokyo, Japan. Deltagarna kom från 52 nationer, 27 kom från Asien och Oceanien inklusive Australien och Japan, 5 kom från Afrika, 5 från Europa inklusive Storbritannien och Medelhavsregionen samt

15 från Nord- och Sydamerika inklusive Kanada och Karibiska öarna. I kongressen deltog den f.d. kanadensiska premiärministern Brian Mulroney, cirka hundra andra f.d. statsöverhuvuden samt över 900 dignitärer från Japan.

### 2.3 Sanna Föräldrars öppningstal vid invigningen

Vi kan se på kulturutvecklingen i mänsklighetens historia att de antika kulturerna som uppstod vid floddalarna sedan gick vidare till Medelhavsområdet, inklusive Grekland, Rom och den Iberiska halvön. Sedan fortsatte utvecklingen på den europeiska kontinenten i Tyskland och Frankrike och bar frukt som judisk-kristen kultur i form av den atlantiska kulturen centrerad på Storbritannien, en önation. Senare utvecklades kulturen vidare genom den nordamerikanska kontinenten och idag har vi en epok runt Stilla havet centrerat på Japan, en önation. Detta representerar utvidgningen av den judisk-kristna kulturen till Asien.

När vi uppmärksammar dessa strömningar i kulturutvecklingen i ljuset av Guds försyn, så kan vi se att den önation, som ligger i centrum av den Himmelska lyckan idag, är Japan. På slutet av det tjugoförsta århundradet har Japan kommit att stå i centrum av Guds plan. Därför kan Japans uppgång och utveckling inte förklaras på annat sätt än att se på hennes relation till Guds judisk-kristna försyn. Om Japan har en roll i Guds plan borde intresset riktas till den särskilda mission som Japan bär på. Målet

med Guds plan är att förverkliga världsfreden. Världsfreden är mänsklighetens viktigaste förhoppning.

Det kan inte finnas något större hopp för mänskligheten än att önationerna runt om i världen kommer samman här och engagerar sig i en sammanslutning av nationer för att skapa världsfred. Det är med dessa förväntningar och ideal som jag etablerade *Federation of Island Nations for World Peace*. Jag kan inte annat än hoppas att förverkligandet av världsfreden kommer att ske när önationerna över hela världen ärver den Himmelska lyckan som av Gud blev given till Japan och som formar en grupp av nationer, hän-givna i sin kollektiva vilja att förverkliga världsfreden.

Vad är karaktäristiskt för önationerna? Jordens yta består av land och hav. Vetenskapen i dag förklarar att den första och allra enklaste livsformen uppkom i havet. Detta säger oss att havet har en roll av moder som bär och när livet. På så sätt kan man betrakta havet som en symbol för det feminina och landet för det maskulina. Därför kan det sägas att öarnas placeringar i havet symboliserar kvinnan och att de kontinentala nationerna och halvöarnas nationer symboliserar män. Från ett andligt perspektiv kan man säga att önationerna har en speciell karaktär av kvinna med objektivitet, tillförlitlighet, fostrande, uthållighet och receptivitet. De kontinentala nationerna å andra sidan kan ses som manliga, med sådana attribut som företagsamhet, skapande och försörjande.

Följer denna jämförelse, så är positionen som en önation ska spela likvärdig med kvinnans position i samhället. När kvinnan gifter sig, är traditionen att hon helhjärtat ska älska och bistå sin man. Genom att ta emot kärlek från sin partner och ge liv till barnen, kan kvinnan i kraft av denna dynamiska relation lysa och blomstra. Som mödrar har kvinnorna det viktiga ansvaret att ge näring till sina barn och fostra dem och utbilda dem. På samma sätt kan vi säga att önationerna har en liknande roll att spela.

När andra världskriget tog slut 1945, befann sig världens kristenhet vid en extremt viktig punkt i fråga om Guds plan i frälsningens historia. De kristna nationerna som Storbritannien, Förenta Staterna och Frankrike var i central position av Guds försyn vid den tiden. Under det första och det andra världskriget kämpade dessa tre kristna nationer i spetsen för de allierade nationerna för demokrati.

Det var Guds önskan att dessa tre viktiga kristna nationer samlades i sina ansträngningar att verkställa Guds kärlek och tjäna mänskligheten i en offrande och tjänande anda, för att förverkliga världsfred, utan att gräla om egensinnade nationalistiska idéer.

I slutet av andra världskriget såg man möjligheten att åstadkomma en bestående fred genom att etablera Förenta Nationerna. Men verkligheten blev inte så, utan istället expanderade kommunismen med ett antal konflikter som följde, vilket medförde en andlig och moralisk nedgång för de kristna nationerna.

Mänskligheten, som har genomgått det kalla kriget mellan Förenta Staterna och Sovjetunionen under mer än 40 år, har genomlidit en andlig vildmarksvandring som har fortsatt fram till i dag.

Jag för min del har jag rest runt i världen för att visa på Guds ideal och Hans försyn, för att förverkliga en världsfred som grundar sig på Guds ursprungliga plan. Tills nu har jag etablerat många internationella organisationer. Men vägen är lång och där kvarstår en hel del arbete för oss alla att göra. Vad är Guds ideal? Vi förstår utan att säga det, att Guds ursprungliga ideal är att förverkliga en fridfull värld. I en sådan värld finns inga splittringar eller konflikter. Det är en värld fylld av enighet, harmoni och glädje. Den största och snabbaste vägen till att uppnå detta är genom sann kärlek. Sann kärlek är ett element för enande och ursprunget till glädje och lycka. Det är därför jag säger att förutsättningen för fred är sann kärlek.

Orsaken till att mänskligheten fortfarande inte kan skapa sann fred är att den är omedveten om sann kärlek. Varför? Svaret är, som det står i Bibeln, att mänskligheten har skilts ifrån Gud.

Eftersom människans första förfäder Adam och Eva föll, bildades den första familjen utan Guds välsignelse. Ända sedan dess har freden varit frånvarande från denna värld. I dess ställe har splittringar, konflikter och strider regerat världen. Kampen mellan kropp och själ hos individer, konflikter mellan man och hustru på familjenivå och kampen mellan samhällen har accepterats som en normal företeelse.

Det är min absoluta övertygelse att alla mänsklighetens problem orsakades av den förlorade grunden av sann kärlek. Mänsklighetens fall betydde förlusten av sann kärlek. Följaktligen kom Jesus som den sanna kärlekens Konung för att återupprätta den kärlek som Adam och Eva hade förlorat. Likaså sker Herrens återkomst för att återupprätta sann kärlek. Det är den logiska slutsatsen ur försynens synvinkel för frälsning.

Mitt liv fram till i dag, med all min strävan för världsfred, har varit koncentrerat på hur mänskligheten kan återupprätta sann kärlek. När vi ser på den moraliska degraderingen i världen, kan vi begrunda hur otroligt djup Guds sorg måste vara. När jag betraktar nedgången av världen, bryts mitt hjärta sönder och tårarna rinner. Ungdomarnas själar är sargade på grund av den s.k. sexuella frigörelsen. Den är onskans produkt på samma sätt som horet i Sodom och Gomorra. Den största sorg Gud har, är att se hur mänskligheten går fram på denna väg av total förödelse.

Den mänskliga historien börjar med en tragedi, känt som syndafallet, mellan Adam och Eva. Det är ett faktum att vi alla måste axla ansvaret för denna händelse och lösa detta problem. När vi studerar Bibeln och läser att Eva var den första som syndade och därmed startade en historia av synd, kan vi förstå att historien kräver att en tidsperiod måste komma i människans historia, då kvinnan måste leda vägen för att gottgöra Evas synd. Vi kan se i de ideologiska trenderna under 1900-talet, exempelvis kvinnörelsen för sann fri-

görelse, att kvinnorna har ställt upp för världsfredens skull. Eftersom jag vet att det är i linje med Guds plan grundade jag i april 1992 tillsammans med min hustru *Women's Federation for World Peace*.

Kvinnornas era kom under 1990-talet och är nu en global strömning som kommer att fortsätta långt in i det tjugoförsta århundradet. Vi kan säga att kärlek och samverkan tillika med beslutsamhet och harmoni kommer att fullfölja sitt historiska bidrag till världsfreden. Denna kvinnornas globala era innebär att önationernas tidsålder kommer att ha kvinnlig karaktär. Kvinnornas era och önationernas era är med andra ord sammanlänkade. Tidsåldern, när kvinnorna står upp för världsfred, är också tiden när önationerna ska stå upp för ett globalt samarbete. Nu finns möjligheten för alla önationer att uppfylla sin lysande historiska mission att förverkliga världsfred. Kan det finnas någon mer fantastisk mission än denna?

När *Federation of Island Nations for World Peace* har börjat verka och spridas genom kraften av hängivenhet och tjänande, kommer hoppets ljus att lysa klart inför mänsklighetens framtid. Slutligen måste önationerna oundvikligen söka sig mot kontinenten. Detta är baserat på samma princip som den att en kvinna söker efter ett kärleksfullt förhållande till en man. Det kan kallas för grundförutsättningen för önationernas överlevnad. Dessa nationers olika aktiviteter för världsfred kommer oundvikligen att påverka de kontinentala nationerna på ett positivt sätt. När de goda



effekterna som skapats av önationernas ansträngningar för världsfred sprids till de kontinentala områdena, kommer detta att innebära ett stort steg mot förverkligandet av världsfred.

Vi har en stark önskan om att 2000-talet ska bli ett nytt millennium som öppnar upp som en morgon för Himmelriket på jorden som mänskligheten har väntat så länge på. Jag är övertygad om att organisationer som *Interreligious Federation for World Peace*, *Women's Federation for World Peace*, *Youth Federation for World Peace* och *Students Federation for World Peace* kommer alla att fylla de avgörande rollerna för fred och harmoni tillsammans med *Federation of Island Nations for World's Peace*.

Slutligen kommer alla dessa organisationer att ge resultat i *Family Federation for World Peace and Unification*. Detta för att den avgörande grunden för fred är familjen och det inte finns någon annan väg att etablera en global enighet än att återuppbygga familjen som institution.

Genom att systematiskt utbilda ungdomar, baserat på ett ideal som överbryggar raser, nationer och religioner, kommer *Family Federation for World Peace and Unification* att kunna fullända en idealisk familj och uppnå den historiska bragden – en världsfamilj – i vilken människor från alla världens hörn gläder sig åt sann och varaktig fred. *Federation of Island Nations for World Peace* kommer att göra en stor insats i förverkligandet av *Family Federation for World Peace and Unification*. (Önationernas roll under det 21 århundradet, 16 juni 1996 Japan)

## Sektion 3 Guds plan för havsområdena med Hawaii i fokus

### 3.1 Japan och Hawaii

Från historien vet vi att amerikanerna grundade sin nation genom en migration från öst till väst medan de byggde en ny kultur. Med basen på Hawaii säkrade USA ett fäste, varifrån de kunde utöva inflytande över Stilla-havsområdet. (79-72, 1.6.1975)

Orsaken till att Japan attackerade Pearl Harbor på Hawaii, var att Japan kom till insikt om att det inte kunde försvara sin position i varken Kina eller Korea utan att slå ut USA som fanns i bakgrunden. Ni bör vara medvetna om detta. Ni måste veta att Japan attackerade Pearl Harbor för att kunna hålla sina positioner i Korea och Kina. USA:s historiker har inte förstått detta. Jag är säker på att så var fallet. (111-313, 9.3.1981)

Var det inte så, att det lilla landet Japan muckade gräl och startade därigenom det stora asiatiska kriget? Känner ni till varför Japan attackerade Hawaii? Japanska studenter utomlands behandlades inte som människor. Så de tänkte: ”Vänta ni bara. Vänta bara i tio år, eller tjugo år. Vi ska ta er!” Och senare slog de till. Eftersom de tänkte på det sättet, hjälpte Gud dem på vägen.

Studenterna, som hade studerat under tio år, tänkte hela tiden, ”jag kommer att slå er”. Och de studenter som studerat i

20 år, tänkte hela tiden, ”jag kommer att trampa på er”. (293-292, 7.6.1998)

Japanerna tog beslutet att attackera USA, eller hur? Därför slog de till på Pearl Harbor. Denna aspekt har inte beskrivits i amerikanska eller japanska historieböcker. Från ett perspektiv utifrån Guds plan måste ni förstå hur Japans olagliga beslut kom till. Detta är ett absolut faktum. Japan tog inte lättvindigt ett olagligt beslut, de tyckte sig ha en giltig orsak att attackera USA i Pearl Harbor. Missionärerna, vad gjorde de vid detta tillfälle? De styrde de politiska aspekterna. (111-153, 10.2.1981)

Amerika var indianernas land eller hur? När jag åkte till Hawaii tänkte jag; ”Wow, jag har aldrig sett en sådan plats i världen förut!” Trettio procent av människorna där är japaner och endast tjugonio procent är vita. Det är därför som de säger att de vita är förtryckta där. När jag hörde sådana kommentarer så kände jag mig inte alltför dålig. Om jag hade sagt, ”Hör upp ni japaner, denna gottgörelse är betalning för det motstånd jag fick stå ut med i Amerika”, så effektivt de skulle ha sett på det hela då. Men sedan insåg jag att de skulle förvisa alla vita människor därifrån, så jag tänkte, ”det här duger inte”. Jag drog slutsatsen: ”om jag viger samman dessa familjers barn, som utgör trettio procent av populationen, med barnen till familjerna som tillhör de tjugonio procenten av populationen, så kommer de att bli fullständigt förenade”. Jag insåg också hur enkel Guds plan för återupprättelse skulle bli,

om allting skulle föras över till Amerika. Därför bygger jag upp celler för verksamheter; bland annat köper jag båtar och gör olika förberedelser för att leva på Hawaii. Jag tänker åka till Hawaii. Tro mig, Stillahavsområdets tid och kultur är i antågande. (216-275, 7.4.1991)

### 3.2 Orsaken till att Hawaii är i fokus i Guds plan för havsområdena

Vill ni inte åka till Hawaii? Jag har köpt mark där för att kunna bygga en Himmelsk by. Jag har byggt hus och fraktat båtar till öarna. Är inte det bra! Det regnar inte mycket på Hawaii under årets fyra säsonger. Därför finns det ingen bättre plats i världen för fiske. Vår, sommar, höst och vinter, allt existerar i harmoni i en och samma dal. På ena sidan regnar det varje dag med åska och blixtar som slår ner, men på andra sidan ön regnar det aldrig på hela året. Jag visste att en sådan plats väntade på mig. Det är därför jag har ett utbildningsprogram om detta. (221-60, 20.10.1991)

Jag arbetar för att få våra amerikanska medlemmar att bosätta sig på Hawaii. Jag har byggt ett hus nu för *Japanese Women's Federation for World Peace*. Om jag bara ringer ett samtal till de japanska fruarna kommer de att erbjuda pengar för att hjälpa och de kommer att företa sig alla möjliga slags spännande aktiviteter. I linje med detta kan vi skapa en struktur för att utbilda människor. De kommer att välkomna oss och lovordar mina fantastiska idéer om att göra Hawaii till ett fotfäste för Gud, för att

stiga ned och vistas där. Amen! (221-60, 30.10.1991)

Platsen som Jesus kom till som Mesias var också Asien. Vi måste återerövra kroppen Jesus förlorade för ett förenat Asien. Med den segerrika andliga sfären, och genom den kristna kulturen, är det vår uppgift att förena Asien, som är den nya fysiska domänen. När den västerländska kulturen kommer till Asien måste det ske på basis av en blandad och harmonisk kultur, som ligger halvvägs i Stilla havet. Det är därför som Stillahavskulturens era närmar sig. Den västerländska kulturen kommer att bli ett, med Stillahavskulturen som sitt centrum. Det som kommer att ge bekymmer här är Hawaii. (79-72, 1.6.1975)

Som ni alla känner till från Amerikas historia, grundades nationen genom människornas migration från öst till väst, vilket gav upphov till en ny kultur. På det sättet befastes en bas för att kunna påverka Stillahavsområdet med Hawaii som centrum. (79-72, 1.6.1975)

USA består av femtio stater. Är inte Hawaii en av dessa stater? I Hawaii är människorna från fastlandet i minoritet. Majoriteten består av människor av andra raser. Det är anledningen till att det finns många fall där människor som kommit till Hawaii inte stannar så länge, utan återvänder till fastlandet. De har olika dispyter och med ett sådant beteende kan de inte stanna länge. Det är därför jag åkte till Hawaii och byggde upp min bas där, för att försona dessa

människor och föra dem tillbaka till varandra. Jag har den makten och auktoriteten. Jag har också kunskaperna och de finansiella resurserna. (217-243, 2.6.1991)

Hawaii låter på koreanska som frasen ”kom tillbaka efter att ni har gjort det (*hae-wa-ra*)”. Det liknar också det koreanska ordet för Eva (*hae-wa*) vilket betyder ”kom tillbaka efter att ni har gjort ert arbete”. Om ni uttalar det långsamt så låter det som ”Hawaii” som har blivit ett område där det finns utbyte mellan den västerländska kulturen och den österländska kulturen. Jag trodde att Hawaii var en del av Förenta staterna men nu börjar det bli mer av ett japanskt land. *Reverend Moon* utbildar just nu människor där för att kunna förena dem med varandra. Vem kommer att utbildas dem? En virvelvind måste komma. Centrerad på Hawaii arbetar jag nu på att skapa en global sfär av inflytande. (229-298, 13.4.1992)

Är det inte så att Stillahavskulturen kommer? Det är därför som jag startade *The Pacific Rim Development Company*. USA är med och Australien likaså, samt Söderhavsöarna och hela Stillahavsregionen. Efter det sade jag: ”Låt oss få amerikanerna att skämmas när de ser vårt hårda arbete!” Och nu gör jag detta arbete. Jag kom hit efter att ha givit den ordern. Därför behöver de japanska kvinnorna här inte vara underlägsna de gifta kvinnorna på Hawaii. Ni ska kunna säga; ”Traditionen kommer att skapas på kontinenten. Eftersom vi, era andligen äldre, skapade denna tradition,

måste ni följa oss!” Och sedan ska ni få dem att svara, ”Ja”! De borde inte sätta sig emot er. (216-275, 7.4.1991)

Om jag säger att jag ska åka till Hawaii på en båt så måste ni följa mig dit. Utan en nation finns det ingen annan väg.

Dag och natt har jag sökt efter en nation för Gud. Guds nation är planeten jorden. Ni måste bli dess medborgare här, för att kunna gå in i Himmelriket. Om ni inte kan bli medborgare nu, kommer ni på er dödsdag att övergå till den andra världen och få vänta där. (128-113, 5.6.1983)

## KAPITEL FYRA

# Guds plan för kulturerna runt havet

### Sektion 1 Historien om mänsklighetens kultur och trenderna i dess utveckling

#### 1.1 Kulturernas utveckling i världshistorien

När vi betraktar hur historien utvecklats ser vi att den egyptiska civilisationen, som var den första mänskliga civilisationen, var en flodkultur byggd vid Nilen. Med andra ord så var Nilen den egyptiska civilisationens vagga. Hur utvecklades den egyptiska civilisationen? Egyptierna var nyfikna på vad som fanns på andra sidan floden. De ville korsa floden för att upptäcka vad som fanns på den andra sidan. Deras längtan, var den andliga drivkraften bakom utvecklingen av den egyptiska civilisationen. Medelhavets civilisation utvecklades efter att tidsåldern för flodcivilisationerna var passé. Det mänskliga samhällets utveckling har drivits av en brinnande längtan efter den "andra" världen. Ni måste känna till att denna längtan, efter den andra världen, har producerat revolutioner. (5-43, 14.12.1958)

När vi begrundar civilisationens utvecklingslinje kan vi se att de äldsta kulturerna var tropiska civilisatio-

ner och att de nuvarande kulturerna är tempererade civilisationer. På så sätt går denna utvecklingslinje i motsatt riktning mot Guds ursprungliga plan. De ursprungliga kulturerna var tropiska civilisationer och de nuvarande tillhör den tempererade zonen. Trots detta faktum kommer inte den tempererade zonens kultur att återgå till vårens civilisation utan den har istället rört sig mot hösten. Det är därför den kalla zonens civilisation, centrerad på kommunismen, invaderar och passerar här. (49-324, 24.10.1971)

Med tanke på hur utvecklingen har skett i civilisationer kan vi se att en viss process är nödvändig för att de ska manifesteras sig i en speciell form. Det måste oundvikligen finnas en årstid genom vilken civilisationen kan utvecklas. Vi kan se att civilisationer går igenom årstider som sommar och höst och sedan genom en vintersäsong för att kunna utvecklas till en civilisation som har ett universellt inflytande, som kan liknas vid våren. (66-186, 6.5.1973)

Om vi förutsätter att Gud existerar, vilka är då de saker han kanske skulle tycka om? Han skulle naturligtvis tycka om alla fyra årstider. När det

gäller människor skulle Gud tycka om alla åldersperioder från barndomen och ungdomen till vuxenlivet och ålderdomen. Om vi studerar människor ser vi att det finns vita, svarta, gula och röda människor – människor av alla raser. Vilken sort människa skulle Gud tycka om? Han skulle tycka om vita människor, svarta människor, gula människor, och röda människor. Eftersom alla relationer bidrar till världens utveckling, utvecklas historien tillsammans med kulturerna. (72-100, 26.5.1974)

Guds önskan är att förverkliga en förenad värld och en ideal värld, en värld under en vilja, genom att föra samman olika kulturers utveckling. För att skapa en drivkraft i världshistorien, för att för första gången, kunna sammanlänka den västerländska och österländska kulturen, tog Amerika, som den världsledande demokratiska nationen, fullt ansvar i Asien. Men efter att detta skett, drog sig Amerika ur Asien, utan att fullfölja sitt ansvar, i och med Vietnamkriget. Som ett resultat av detta blev Guds plan, för hur historien skulle utvecklas, allvarligt skadad. (78-208, 25.5.1975)

Vilken sorts kulturepok kommer framtiden att bevittna? En tidsålder av kultur hänförande till våren är i antågande. Om mänskligheten inte hade fallit skulle civilisationen ha börjat med vårens årstid. På grund av syndafallet började den med sommaren. Vårens civilisation skulle ha varat för all framtid. Varför kan inte sommarens civilisation bestå i allt framtid? Ni måste

känna till att all harmoni som behövs för att kunna bära frukt uppkommer under våren, inte under sommaren. Fröet utvecklas under vårsäsongen. Detta förklarar varför alla civilisationer i den fallna världen hittills har gått förbi som civilisationer utan frön. De kan aldrig röra sig i en riktning emot livet. Därför har aldrig vårens civilisation framträtt efter vintersäsongens civilisation. (107-298, 8.6.1980)

När vi tänker på hur civilisationer har utvecklats genom mänsklighetens historia kan vi se hur de tidiga kontinentala civilisationerna har vuxit fram runt floddalarna och växlat över till halvöarnas civilisationer som Grekland, Rom och den Iberiska halvön. Efter halvöarnas civilisation kom ökulturen med Storbritannien i centrum och denna öcivilisation fortsatte sedan genom den kontinentala civilisationen centrerad på Amerika, för att återvända till Japan en öcivilisation. Nu måste civilisationens vallfärd ge upphov till frukt i Korea, som är en halvökultur. Detta är Guds plan. (279-208, 20.8.1996)

Tendensen för världens civilisation kommer att utvecklas medan den flyttar i cirklar runt jordklotet. Med andra ord, civilisationen rörde sig från den kontinentala egyptiska kulturen till halvöarnas kulturer av Rom och Grekland, sedan till Storbritanniens ökultur och nådde den kontinentala civilisationen av Amerika. Den kontinentala civilisationen rör sig mot väst och korsar Stilla havet, går genom ökulturen på Japan och

kulminerar slutligen i en halvökultur i Korea för att sammanlänkas med Asien. Den kultur som befästs här är djupgående och kommer att leda till en ny värld. (115-171, 10.11.1981)

## 1.2 Orsaken till att Israel, Rom och Storbritannien misslyckades

De globala kulturerna föddes på halvöar. Den mest representativa av dessa platser är Rom. Medelhavet ser ut som en äktenskaplig relation mellan en man och en kvinna. Det är därför som Rom, även efter två tusen år, fortfarande har en position som en central världsmakt. Särskilt den *romerska rätten* används i stor omfattning. Detta förklarar uttrycket "civilisationen kommer från Rom". Förändring av världen borde ha inletts från Rom, men Rom kunde inte uppfylla den missionen. (229-69, 9.4.1992)

Om vi studerar land och öar, ser vi att halvöarna liknar manliga könsorgan. Civilisationerna har alltid utvecklats på halvöarna: Iberiska halvön, Grekland och Italien är alla halvöar. Varför har inte den italienska kulturens sfär försvunnit efter två tusen år? Medelhavet ser ut som en kvinnas moderliv. Det har ockuperats av Italien. Därför kunde Italien överleva ända tills idag, även efter att kontinuerligt ha varit tvungen att övervinna alla sorters bedrävelser och olyckor genom historien. Om Italien hade försvunnit, skulle återupprättelsen av mänsklighetens historia och frälsning genom befrielse inte ha varit möjlig. (222-48, 27.10.1991)

Italien, Vatikanens högberg, har till denna dag varit i positionen av en man. Tyskland är inte i centrum, inte heller Frankrike eller Storbritannien. Italiens kultur har en mer än tvåtusen års historia. Lagen är oförändrad. Varför är det så? Italien representerar mannen medan Medelhavet representerar kvinnan. Jag talar om den ursprungliga standarden. Det är som en plats där en man och en kvinna kan älska med varandra. Italien är som ett manligt könsorgan och Medelhavet är som ett kvinnligt könsorgan. Dessa två går ihop. Eftersom Vatikanen i väst inte kunde etablera en standard som kunde förena världen, så kommer detta tillbaka till Östern. (219-85, 25.8.1991)

Vad är Sanna Föräldrars mission efter att de har framträtt? De kommer att utplåna Satans kärlek från denna döda värld som är utan Guds kärlek och inympa hela mänskligheten tillbaka till en värld av liv, genom Guds kärlek. Ni måste veta att Gud har varit involverad i ett krig för att möjliggöra en sådan här återupprättelse. Den judiska nationen där Jesus föddes gränsar till Medelhavet. Afrika, Israel och Grekland omger den italienska halvön. Guds försyn skulle ursprungligen ha genomförts centrerad på den asiatiska kontinenten. I öst etablerades hinduismen och buddhismen. I Kina etablerade Gud konfucianismen och i områdena runt floden Eufrat – som Syrien och Irak – skapade Gud *Zoroastrianismen* och andra liknande religiösa kretsar. Inom denna triangel försökte Gud förena världen centrerad på judaismen. Men på grund

av att Israel misslyckats med att förena sina tolv stammar tog Romarriket, som representerar den sataniska världen, över Israel. Alla stammarna i Mellanöstern idag tillhör de tolv stammarna som fanns redan under Mose tid. De kunde inte förenas. (215-251, 20.2.1991)

Vad har jag tidigare sagt angående vad den viktigaste punkten är, kring vilken historien utvecklas? Det är könsorganet. En halvö som tillhör en kontinent ser ut som ett manligt könsorgan. Det är därför som en plats som ser ut som ett manligt könsorgan blir födelseplatsen, och slutstationen, för världens kulturer. Från den synvinkeln kan den italienska halvön betecknas som ett manligt könsorgan och Medelhavet representerar en kvinnas livmoder. Ser det inte exakt ut som könsorganen hos en kvinna? Medelhavet är historiskt, den första platsen där det uppkom en kultur som var baserad på Guds plan, angående kultur.

Romarrikets storhet kan inte förnekas. Romersk rätt och kultur utövar även idag ett oerhört inflytande på historien. Detta beror på att den italienska halvön ser ut som ett manligt könsorgan och Medelhavet som en kvinnas könsorgan och dessa två är ett. Därför är detta den centrala plats som sammanlänkar både Asien och den afrikanska kontinenten med den europeiska kontinenten. (213-223, 21.1.1991)

Medelhavet är som en kvinnas moderliv. Israel ligger nära den italienska halvön där könsorganet, det kvinnliga, kan bli vidrörd. Det är verkligen

mycket ovanligt. Den nation som ligger i den djupaste delen av kvinnans moderliv är Israel. Det är där Herren föddes. Det är där roten till livet blev till som sedan blev till ett problem. Denna livets rot borde spåra sina steg bakåt och skapa en global domän och sedan gå igenom Medelhavet, centrerad på halvön, vidare tvärs över Atlanten och Stilla havet för att genomföra världens förening centrerat på en halvös kultursfär. Ursprungligen borde allting ha blivit förenat centrerat på Italien. (191-107, 24.6.1989)

Rom och Israel är i en öst-väst relation medan Grekland och Egypten är i en relation mellan nord och syd. Är det inte så det är med den judiska nationen? När man ser på detta med den judiska nationen i fokus, kan man se att alla dessa nationer är lokaliserade runt Medelhavet. Det är på grund av att Asien skulle ha blivit centrat ifall hela Medelhavsområdet hade blivit förenat med Rom i centrum. En fullkomlig värld skulle ha bildats, centrerad på Asien. Om så hade skett skulle en förening mellan öst och väst ha genomförts. En förening av kulturer i öst och väst skulle ha ägt rum. Men det blev ingen förening. Istället gick den västerut runt världen i en cirkel, för att återvända i riktning mot en förenad sfär av öst och väst. Detta var den historiska banan för kristendomen. (189-72, 19.3.1989)

Geografiskt sett är Medelhavet mellan Rom och den judiska nationen. Man måste korsa Medelhavet. Jesus var i en position där han kunde ha undvikit



döden på olika sätt om han hade försökt. Vid den tiden hade det israeliska folket blivit förtryckt av olika nationer under fyra hundra år. Därför var det en tid när patriotism kunde ha förenat dem. Det var en tid där de – om de hade förstått det historiska ögonblicket – kunde ha revolterat mot det romerska imperiet. Vid den tiden hade de politiska systemen i Rom nått sin kulmen och Rom var på väg utför. De kunde inte längre kontrollera den judiska nationen som de ville. Eftersom den historiska bakgrunden var sådan, skulle en social revolt onekligen kunnat genomföras, i den judiska nationen, om det judiska folket hade förenats runt Jesus. (153-236, 3.1.1964)

Eftersom Romarriket formade en kultursfär runt Medelhavet hade detta rike en grund för att regera världen. Om Israel hade förenats med Rom och om en global grundval hade skapats, skulle världen ha blivit förenad i en enda kristen kultur centrerad på Jesus. Det kunde fullständigt ha manifesterats i det förenade fundamentet. Eftersom Israel var inlemmad i denna stora nation skulle både Rom och resten av världen ha kommit med. Men detta gick förlostat. Israel blev en lydnation till Rom. I dag är Republiken Korea i en liknande position. (37-45, 22.12.1970)

Ifall judendomen och det israeliska folket hade förenats, hade inte Romarriket varit något hinder. Om de hade gått samman för att etablera en nation och skapat enhet med Rom och om Romarriket, runt Medelhavet, hade kommit

under Jesu kommando, så hade en förenad värld skapats. På det fundamentet ville Gud återupprätta hela världen och etablera det ideala himmelriket på jorden centrerad på Jesus. Men Guds vilja kom inte till stånd. Sedan blev till sist den globala sfären för det andra Israel etablerat, detta efter att människorna i tusentals år fått betala med sina liv. Men kristendomen, som representerade det andra Israel, hade ingen nation på jorden så som judendomen hade. Det andra Israel tvingades lida, av förföljelse, vart de än vände sig i världen under två tusen års tid, för att kunna gottgöra för att ha avvisat Jesus. I den bemärkelsen finns det ingen förlåtelse under gottgörelsens orubbliga lag. (35-170, 13.10.1970)

Eftersom Romarriket etablerades som en Kainnation som representerade den sataniska världen, kunde det skapa en bas för att utöva sitt globala styre från sin kulturella sfär i Medelhavet. Guds vilja var att återupprätta, genom gottgörelse, nationerna och världen och etablera det himmelrike Han önskade, genom att stärka Israel som en Abelnation och få det att övervinna Romarriket som var i position av Kain. Detta försök har upprepats efter två tusen år, och idag står Amerika i Roms position. Men, var det bra att Jesus blev dödad? (22-295, 4.5.1969)

Ursprungligen ville Gud ha en förenad värld centrerad på Asien. Men vem var det som tog bort den välsignelsen efter att Jesus blev dödad under judaismen? Romarriket stal den. För att åter-

upprätta detta måste Gud gå runt runt världen, centrerad på Rom, för att återvända till Asien. Varför? Det var för att Rom tog alla välsignelser. Rom tog alla välsignelser som judaismen skulle ha fått. Det är den vägen som leder från Rom, byggd på den italienska halvön, till Storbritannien och tvärs över Stilla havet till Asien. På det sättet kunde Gud genom andra världskriget etablera sin kontroll över hela det asiatiska området. Han hade kontroll över allting. (92-175, 3.4.1977)

Ursprungligen, om Jesus inte hade blivit dödad, skulle han ha börjat sin mission från den asiatiska kontinenten. Han skulle ha förenats med den kontinenten och triumferat där. Istället gick denna kontinent förlorad och kristendomen tog dess plats, baserad på påvens auktoritet centrerad på den italienska halvön och Medelhavet. Men sedan, vart skulle kristendomen ha gått? Önationen skulle vara nästa anhalt, efter att från kontinenten ha passerat genom halvönationen. Den måste gå till önationen. Så kristendomen borde ha gått framåt centrerad på den Atlantiska kulturen och den italienska halvön. Den Atlantiska kulturen motsvarar Medelhavskulturen. Eftersom påven i Rom, i Medelhavskulturens sfär, inte kunde uppfylla sitt ansvar, blev kristendomen delad till katolicism och protestantism och Medelhavskulturens sfär spreds i världen ända till i dag. Slutligen skapades den Atlantiska kultursfären med en relation till Amerika centrerad på Storbritannien. (188-305, 1.3.1989)

Den grekiska och den romerska kulturen, som hade sin grund i Medelhavskulturen, kom att kallas för hellenism, vilken tog formen av en religion med människor i centrum. Judendomen, baserad på monoteism, kom in på scenen, och initierade och vann en avgörande kamp i Rom. Detta utformade den kristna världen centrerad på påven under medeltiden. Med den normen utvecklades kristendomen sedan över världen, genom att använda sig av en önationens kultur, med England som dess bas, som hade protestantismen som grund. Kristendomen utvecklades snabbt genom att skapa ett internationellt högkvarter för missionsarbete. På detta fundament, av Guds vilja, färdades civilisationen gradvis runt världen från Medelhavskulturen till England och den Atlantiska kultursfären, för att sedan gå vidare från den amerikanska kultursfären till Stillahavskulturens sfär, där den kunde beröra Japan som var i en ställning som motsvarade Storbritannien. (78-309, 10.6.1975)

Jesus kom till Asien och försökte förena världen, men hans lära jagades bort, till Rom. Hans ord drevs ut ur landet, till halvön och sedan från halvön till en önation och spreds sedan ut därifrån för att söka en global ställning. Därför återvände Jesu lära baserad på den protestantiska kulturens sfär på den amerikanska kontinenten. Den katolska kulturens sfär hade vuxit, men fick opposition direkt från Gud då de, på nytt, hade börjat med missionsarbete i den protestantiska kultursfären.

Storbritannien och Amerika ledde missionsarbetet. Efter att det brittiska missionsarbetet etablerat Amerika, som en protestantisk och oberoende nation, flyttade Guds plan dit. Genom att komma tillbaka kunde man ha uppnått återupprättelse, genom gottgörelse inom Stillahavskulturens sfär, men det misslyckades. Världen borde ha förenats centrerad på påvens auktoritet i Rom och den italienska halvön, eftersom fundamentet för detta, i den kontinentala domänen, var förberett. Men varför blev Guds vilja inte etablerad vid den tiden? Det var för att Vatikanen i Rom saknade ett bredare perspektiv. Centrerad på kristendomen borde Vatikanen ha tjänat världen även på bekostnad av Rom, Vatikanen och kristendomen själv. De kände inte till att de fanns till för världens skull. De hade en annan förståelse. (204-159, 8.7.1990)

Judendom hade en nation i det utvalda folket av Israel. Ändå hade man bara nått en andlig frälsning, genom Jesu kropps död. Kristendomen måste komma till insikt om varför det är så. Jesus dödades för att han inte hade en nation. Himmelriket borde ha blivit etablerat i Asien men istället svängdes kristendomen i riktning mot humanismen, det hellenistiska tankesystemet, till en solgud. Den kristna sfären kom tillbaka till Rom för att sedan återvända till Stilla havet. Nu har tidsåldern för Stillahavskulturens sfär kommit. Historien utvecklas inte slumpvis. Allt detta måste åskådliggöras. Endast då kan alla, som någonsin har levt, alla våra förfäder i den andliga världen bli befriade. Sanna

Föräldrar har nu gett sig tillkänna och de lär ut alla dessa saker för att kunna få till stånd en befrielse. (283-206, 12.4.1997)

Hur skedde syndafallet? Eva föll först och fick sedan Adam att falla. Eva förenade sig med Ärkeängeln och frestade Adam att falla. I enlighet med återupprättelsens väg, inledde England, som den kvinnliga nationen, att dominera världen under tiden av drottning Elisabeth I. Guds vilja blev inte accepterad under hennes regeringstid. Det som började genom drottningen fortsatte genom drottningen och ledde även till fördärv genom drottningen. Är inte England en önation mitt i havet? Kontinenten representerar mannen och önationen representerar kvinnan. Har inte människorna på önationerna alltid en längtan till kontinenten – precis som när en kvinna längtar efter en man? Det förklarar varför England ses som en kvinnlig nation. En Adamnation borde framkomma från denna kvinnliga nation. Adam förgjordes av en kvinna. På samma sätt, genom en kvinna – England – ska Adam bli återupprättad. Den Adamnationen är Amerika. Därför måste England komma under sin sons styre. Borde inte modern komma under sin sons styre? I den positionen blev Amerika välsignad och fick frambringa den kristna civilisationens frukter. (81-245, 28.12.1975)

### 1.3 Amerika är det tjugonde århundradets Romarrike

På den europeiska kontinenten kallades Amerika den Nya världen. De för-

sta människorna som flyttade till denna nya värld, med hopp i sina hjärtan, var ett Gudsälskande folk som åkte dit för att finna religionsfrihet. Det var människor som fullständigt hade förlorat hoppet under de gamla regimernas tyranni. De gick ombord på ett litet skepp som hette Mayflower, med en stark beslutssamhet att nå till en plats där de kunde tjäna Gud som de ville, även om det innebar att de kunde förlora sina liv på den Atlantiska oceanen. Efter femtiosju dagar av skräckfylld resa på havet, nådde de Amerika och de kom till ett område som sedan dess kallas för New England. Det var Pilgrimsfäderna och Amerikas förfäder. (100-246, 19.10.1978)

Från ett historiskt perspektiv av kristendomens tvåtusenåriga historia, så tog protestanterna i Väst det protestantismiska systemet till hjälp för att söka efter en ideal nation baserad på gudstro, där de fritt kunde utöva sin religion. De korsade Atlanten och etablerade ett folk med många olika ursprung. Den oberoende protestantiska stat som representerar detta blandade folk är Amerika. Det liknar Vatikanen i Rom, centrerad på katolicismen, i det förflutna. Amerika var en ny dimension av Vatikanen i Rom, men centrerad på protestantismen. Det är vad Amerika är. Amerika har en sådan roll. Gud har arbetat under sextusen år. Frågan är nu, hur man kan föra allt detta till ett vackert slut. Det här är verkligen en mycket stark längtan som Gud och Jesus, som representerar kristendomen, har haft genom historien. Det är min mission

att uppfylla detta. Det är så jag ser det. (81-279, 29.12.1975)

Amerika skapades av människor som korsade Atlanten på jakt efter religionsfrihet, för att skaka av sig förföljelsens pilar. Jag ser att landets djupgående principer är grundade på puritanismens sedelärande tro. Det var på detta sätt Gud kallade världens folk till detta land, för att sedan ge materiella välsignelser till denna nation. Det kommer en tid i framtiden när Satan kommer att attackera ekonomin, baserad på infrastrukturen. Därför har Gud, i förberedelse på detta, tilldelat enorma ekonomiska och materiella tillgångar för Amerika och dess medborgare kan leva med en högre levnadsstandard än något annat folk. Centrerad på den kristna kultursfären, har ingen annan nation givits större makt och inflytande än Amerika. (53-315, 5.3.1972)

Vad orsakade Romarrikets fall? Gud försökte rädda världen, men romarna var mycket stolta över sig själva och såg sig över alla andra. Rom skulle försökt uppnå en förenad värld genom att ge av sig själva, som heligt offer inför den kommande Herren, men Rom ville bara gå i en riktning. Gud ville dock att det skulle vara en tvåvägs gata. Det är anledningen till att den kristna revolutionen skedde mot Rom.

Protestantismen växte fram baserad på en ny struktur. Denna trosriktning blev kraftigt attackerad, men ett nytt och skört skott växte fram i en omgivning av opposition och förföljelse. Var det inte

så att de kristna puritanerna åkte över till Amerika för att plantera denna sköra planta? De protestantiska seloterna från Europa, korsade Atlanten. Dessa puritaner åkte inte dit för att få ett lättare liv. De åkte över Atlanten, med risk för sina liv, för att kunna utöva sin tro. Från denna avgörande punkt, från deras beslutsamhet att se döden i vitögat, började Guds plan att utvecklas. Puritanerna kom för protestantismens skull och efter tvåhundra år etablerades en oberoende protestantisk stat. Detta är Amerikas historia. Det fanns ingen katolsk president före Kennedy. På 1960-talet skulle vänster- och högerfalangen förenas med fokus på Förenta Nationerna. President Kennedy fick möjligheten eftersom det var en tid då fram och bak, och toppen och botten skulle bli ett. (229-295, 13.4.1992)

Protestanterna skilde sig från Vatikanen i Rom på grund av sin djupa längtan efter Guds nya värld. Framför allt puritanerna, i England, hävdade att England inte passade för en Guds värld utan gav sig av till den nya världen, under svår förföljelse.

Den nya världen de kom till var den amerikanska kontinenten. Vid den här tiden var det många katoliker som vände sig bort från Vatikanen i Rom. I sin önskan att följa Gud gick de protestantiska *Pilgrim Fathers* ombord på skeppet *Mayflower*, och trots stora svårigheter seglade de över Atlanten för att nå Amerika. Senare började många andra människor från olika europeiska länder att samlas i Amerika. Britter och fransmän och senare människor från Tyskland,

som skulle bli en fiende senare, många andra människor från Europa korsade Atlanten för att bosätta sig i Amerika. Efter att de kommit dit kämpade de mot indianerna och fortsatte att expandera sitt territorium västerut. (215-199, 17.2.1991)

Under den katolska eran blev protestanterna förföljda av den katolska kyrkan, därför reste de över Atlanten. När vi studerar ert hemlands grundprinciper kan vi se att era förfäder korsade Atlanten med risk för sina liv. Därför, när de kom fram till detta land för att skapa en nation, försökte de att bygga ett idealisk konungarike efter Guds önskan, en värld under hans vilja. Men vad har nu hänt med dessa ideal som fanns när nationen grundades? De har blivit en del av liberalismen och därför nämns inte längre tron på Bibelns ord om skapelsen. Istället hävdar de att evolutionsteorin är korrekt. Ni bör känna till att vi lever under den kristna kultursfärens sista skälvande timmar, där kyrkans överhöghet kommer att upphävas.

Era förfäder levde i en tid när de var tvungna att vara fast beslutna att ta en mycket svår väg, som att åka tvärs över Atlanten, riskera sina liv i ett krig för sin självständighet och också slåss mot indianerna. De riskerade sina liv när de korsade Atlanten och de offrade sina liv under frihetskriget. Ni måste veta att de inledde allt med en fast beslutsamhet att ge sina liv åt Gud. När era förfäder åkte över Atlanten hade de ingen ledare. De följde bara Gud. Trots att er armé var svag under frihetskriget följde de Gud och kämpade på. Ni måste veta

att de följde Gud som sin kapten, de bad och utgöt tårar tillsammans med himlen. (131-315, 19.5.1984)

Nord- och Sydamerika tillhör den kristna kultursfären. Katolicismen och protestantismen är som syskon. När Amerika, så som nationen är nu, kommer till Asien, tror de asiatiska folken att Amerika har korsat Stilla havet utan att tänka på sitt syskon, för att stjäla från avlägsna länder. De brukar inte tro att Amerika kom för att hjälpa. Det är så som de flesta asiater ser på amerikanerna som kommer till Asien. De tänker, ”vilken sorts hjälp kan de ge till oss, som inte ens kan samsas med sina bröder utan istället slåss med dem och överger dem?”. De brukar tro att amerikanerna hade kommit för att stjäla från dem. Gud säger, ”ni amerikaner måste verkligen skärpa er”. När de korsar Stilla havet för att komma till Asien kommer de att finna små frön av fientlighet där. Japan är en ekonomisk stormakt och Kina är en stormakt när det gäller befolkning och Sovjetunionen är en ideologisk stormakt. För att kunna tillfredsställa dessa nationer måste ni föra med er någonting som är större. Men vad exakt kan Förenta staterna komma med? Det är därför man tror att amerikanerna har kommit för att stjäla från dem. (272-138, 1.10.1995)

Förenta staternas närmaste syskon är de andra nationerna i Nordamerika och alla nationer i Sydamerika. Den ena kontinenten är övervägande katolsk och den andra är övervägande protestantisk. Om man bortser från det, vad än Ameri-

ka försöker göra med Asien, så var Japan en gång Amerikas fiende. Kina och Sovjetunionen är också Amerikas fiender. De ser inte Amerika som en granne som tillhör Stillahavssfären, är också Amerikas fiender. De ser inte Amerika som en granne som tillhör Stillahavssfären. De tänker att Amerika är ett främmande land. Det spelar ingen roll hur hårt Amerika anstränger sig för att etablera vänskapliga band med andra länder, om ett problem uppstår med Japan kommer allting att falla sönder. Detta är mycket oklokt. Med tanke på framtiden borde Amerika gå hand i hand med resten av Nord- och Sydamerika och tillsammans omfamna Japan. De måste omfamna Asien. (272-186, 5.10.1995)

När konflikt bröt ut mellan Europas protestanter och katoliker, så åkte olika grupperingar av troende protestanter över Atlanten för att bosätta sig i Nordamerika och de grundade så småningom en självständig protestantisk nation. Gud byggde den nationen. Som ett resultat av detta tog Amerika till sig allt väsentligt från Europa, under tvåhundra år. Amerika har förvärvat allting genom sitt förhållande till trons kärna, och till Stillahavsregionen bär hon nu fram frukterna av tvåtusen års historia, byggd på den kvinnliga och den kristna kultursfären under tvåhundra år. (228-222, 3.4.1992)

Satan motarbetade föreningen mellan USA och Japan och försökte att sätta stopp för ett förenande av Asien. Satan är en yttlig varelse som är besatt av ekonomiska problem. Med sina egna

ekonomiska problem i tankarna, intar Amerika en försiktig hållning med handelsregler som syftar till att hindra Japan från att komma in på den Amerikanska marknaden. På så sätt bromsar Amerika utvecklingen i Stillahavsområdet, och då speciellt i Japan, Korea, Malaysia, Taiwan och Indien. Ni måste veta att vid denna kritiska tidpunkt, under de sista dagarna, närmar sig Amerika en punkt där landet kan begå ett mycket allvarligt misstag. (135-128, 4.10.1985)

## Sektion 2 Öcivilisationernas betydelse

### 2.1 Storbritannien, den främsta önationen

Tidiga kulturer uppkom på kontinenterna. Mänsklighetens civilisation utvecklades från Nilens flodbädd i Egypten, vidare över till halvöarna och det etablerades en kultursfär i Medelhavet på Grekland och på den italienska halvön. Civilisationen spreds vidare från halvön till en ö, vilket skapade den Atlantiska kulturens sfär centrerad på Storbritannien, som är en önation. Sedan gick önationens kultur i Storbritannien över Atlanten och etablerade en mirakulöst modern civilisation på den amerikanska kontinenten, och på så sätt skapa en sfär med Stillahavskulturen. Historiens flöde har inte stannat där.

Jag vet att Guds vilja är att denna civilisation går vidare över Stilla havet för att blomstra som en ny ökultur i Japan, en önation som är jämförbar med Storbritannien. Den ska sedan etablera sig här

på den koreanska halvön som motsvarar den italienska halvön, en integrerad mänsklig civilisation jämförbar med det antika Rom. Detta kommer att bli en ny förenad kultursfär, jämte den asiatiska kontinenten, som kommer att leda mot en värld i harmoni. (78-254, 7.6.1975)

Gud flyttade världens kultursfär från den västra kontinenten genom Medelhavet centrerad på Nilen, via Rom och sedan till Storbritannien för att forma den kontinentala civilisationen i Amerika och därefter till Stillahavsregionens kultursfär. För att kunna åstadkomma detta, måste Gud föra samman önationerna, varefter Gud behövde en halvönation. Med andra ord, Gud behövde en halvönation som motsvarade Rom, som hade påverkat kultursfären runt Medelhavet. Ni måste veta att denna halvö är Korea. Den slutliga frukten av den västerländska civilisationen tillsammans med den slutliga frukten av Asiens civilisation ska komma till full mognad på den koreanska halvön, för att presenteras som ett offer till Gud. (79-75, 1.6.1975)

Eftersom det judiska folket inte kunde uppfylla sitt ansvar, slutade Guds plan för kontinenten – att kontrollera världen centrerat på den italienska halvön – i ett misslyckande. Gud försökte göra samma sak centrerat på Storbritannien, som önation kultur, men även det slutade i ett misslyckande. Sedan blev det den amerikanska kontinentens tur att utföra denna mission, genom att gå i motsatt riktning. Det måste ske genom gottgörelse. Gottgörelsen måste betalas

centrerat på önationerna och även centrerat på halvöarnas nationer. Utan att göra så kan inte missionen gå vidare till kontinenten. (80-255, 24.10.1975)

Centrum för Guds försyn flyttades från Rom, Italien och den iberiska halvön och rörde sig vidare från öcivilisationen till den kontinentala civilisationen. Det som började på den asiatiska kontinenten centrerat på Jesus gick vidare till halvöarna, via öarna och återvände till kontinenten. Den romerska halvön misslyckades; önationen Storbritannien misslyckades; och Amerika misslyckades. Allting har slutat i ett misslyckande. Vad ska vi göra åt detta? (227-67, 10.2.1992)

När ni ser på hur kulturerna utvecklats i mänsklighetens historia, kommer ni att upptäcka att den ursprungliga kontinentala civilisation, som uppkom i floddalarna, rörde sig mot halvöarnas kulturer, till Grekland, Rom och den Iberiska halvön. Halvöarnas civilisation rörde sig mot ölandets civilisation, centrerat på Storbritannien, och ölandets civilisation gick vidare igenom den kontinentala civilisationen centrerat på Amerika för att sedan återvända till önationens civilisation i Japan. Med utgångspunkt från Guds plan ser vi nu att kulturernas utveckling kommer att kulminera och bära frukt i halvökuluren i Korea. (279-208, 20.8.1996)

Man kan säga att Amerika föddes ur Storbritannien och är därför som hennes son. Men Amerika, som är som en

son, dominerar Storbritannien. Detta signalerar slutet för västvärlden. Det är så som jag ser det. Därför måste tre länder, Amerika, Storbritannien som den främsta ömakten och Frankrike som en ärkeängelnation, komma samman. Då skulle havens ledare, Storbritannien, tillsammans med Amerika, dra till sig ärkeängelnation för att ta rodret och kontrollera landet. Ni måste förstå att detta var orsaken till andra världskriget. Adams nation, och inte Evas nation, måste kontrollera Evannationen och ärkeängelnas nation. Endast då kan Guds försyn verkligen röra sig framåt för att ta kontinenten i besittning.

När England och Frankrike kom samman för att bli ett, centrerat på Amerika, skulle de ha gått mot kontinenten. Andra världskriget bröt ut för att ta kontroll över kontinenten. Ni måste vara medvetna om det faktum att ett fundament lades under andra världskriget som gav möjlighet åt den vinnande sidan, centrerat på Amerika, Storbritannien och Frankrike, att kontrollera hela världen. (119-241, 13.9.1982)

Återupprättelsen uppfylls när tre människor och nationer som har varit åtskilda blir som ett. Detta är ur Principernas synvinkel. Denna teori kan appliceras varsomhelst. Var finns Adams nation i fråga om Europa? För hela den fria världen är det Amerika. Varför? För att landet föddes ur England. England blomstrade under drottningens tid. På 1500-talet under drottning Elisabeth I:s regeringstid byggde England hamnstäder och började kontrollera världens



alla hav, vilket ledde till koloniseringen av Amerika.

Hur fick Storbritannien rätten till kontrollen över världens hav? Storbritannien, en sjönation, var Evanationen. Eftersom landet var en kvinnlig nation och en önation, öppnades den upp och fick kontrollen över världens hav. Det var så Amerika blev hennes koloni. Amerika är som en son till Storbritannien, Eva borde vara den som föder fram en perfekt make. I annat fall kan inte en fulländad make bli född. (119-241, 13.9.1982)

## 2.2 Skillnaden mellan brittisk och japansk civilisation

Det tjugonde århundradets demokratiska system hade sitt ursprung i England. Som ni alla känner till, stärkte drottning Elisabeth I av England sin policy angående haven, vilket så småningom ledde till att ett antal platser i världen, speciellt i Asien och Afrika, ockuperades. Gud influerade henne till att göra detta. Eftersom England är en önation hade landet fått mycket träning genom vikingarnas många invasioner. Engelsmännen var alltid i ett läge att kunna bli attackerade. Därför tränade de intensivt för att öka sin skicklighet på haven, mer än något annat folk gjorde. Vid den tiden var Spanien och Portugal mycket starkare sjönationer. Men drottning Elisabeth I utvecklade sin flotta till en ännu högre nivå, mellan åren 1593-1603. (80-139, 21.10.1975)

Som önation riskerade alltid England att attackerades av vikingarna från Norge,

Danmark och Sverige. Därför var engelsmännen intresserade av havet och tränade sig i sjöförsvaret. England var i en situation där hon inte kunde överleva om hon inte hade kontrollen över havet. Därför stärkte England, under drottning Elisabeth I tid, sin policy angående försvaret till havs. Detta var helt i enlighet med Guds plan. Storbritannien tog kontrollen över Nordamerika. Storbritannien etablerade en taktik att utåt låtsas vara ytterst civiliserade gentemot Spanien, men de bedrog dem på det inre planet. Känner vi inte till detta genom att studera historien? Spanien erövrade Sydamerika. Därför, för att hindra Spanien från att ta över Nordamerika också, stärkte Storbritannien sin policy och sina riktlinjer angående haven. (80-292, 2.11.1975)

Storbritannien är ett litet land men kunde skryta med att solen aldrig går ner över hennes kolonier. England hade ärvt piratandan från Rom, att gå ut på havet, stjäla och ockupera överallt. När vi kopplar detta till Guds plan ser vi att Gud använder det brittiska folket, eftersom hans plan är att använda en taktik som snabbt kan realisera en frälsning för världen. Men det brittiska folket liegrade sig aldrig med den planen utan föll bort i en självcentrerad inriktning. Det är därför Storbritannien är så isolerat idag. (99-150, 17.9.1978)

England kunde skapa ett globalt imperium eftersom landet var Romarrikets arvtagare. Innan England var ockuperad av Rom, badade dess folk inte ordentligt mer än en gång om året. Är

inte det barbariskt? De kunde inte bada eftersom det var isande kallt. Det engelska folket är alla ättlingar till pirater. Skulle de haft tid att bada? England övertog Roms kultur och utvidgade sin globala maktsfär genom haven. Gud gjorde så att de kunde dominera världen. ”Du, önation, erövra världen!” Det var Guds vilja. (110-41, 8.11.1980)

Gud härskar över haven såväl som landet. Symboliskt måste allting passa in. Det är därför vi har haft *Sisterhood Bridge* ceremonier. I framtiden kommer Japan att röra sig mot kontinenten och ta allting med sig. Vad Japan vill göra nu är att skicka åtminstone femtio miljoner människor till andra länder genom en emigrations policy. Vissa tror att om Japan inte tar sådana steg, kommer landet att få stora problem om femtio eller hundra år. (259-92, 27.3.1994)

I dag befinner vi oss i en annan situation än vid tiden när Jesus kom till det israeliska folket som Messias. Situationen är också annorlunda från Romarikets tid och även från det Brittiska imperiets tid. Guds försyn ledde till det Brittiska imperiet i och med att Henry VIII struntade i straffet, som Vatikanen i Rom ville ge honom, för att han skilt sig. Han etablerade då den *anglikanska kyrkan* under sitt eget styre. Vid den tiden ändrades fokus för Guds försyn från den italienska halvön, där den korrupta Vatikanen i Rom gick emot Guds vilja, till önationen England som hade fått nytt liv genom den anglikanska kyrkan.

I och med Englands guldålder, under drottning Elisabeths regering, blev grunden lagd för England att regera de fem haven och de sex kontinenterna genom utvidgningen av dess territorium genom en expansionistisk policy, som spreds över vattenvägarna, i enlighet med Guds vilja. På det sättet var England generöst välsignat av Gud. Även Amerika kom under det Brittiska imperiets styre. Det Brittiska imperiets framgångar kom på grund av förnyelsen av den anglikanska kyrkan, den blev den drivande kraften i spridningen av den protestantiska rörelsen som konfronterade Vatikanen överallt i Europa. (215-199, 17.2.1991)

Vilken dålig nation England var! Hon blev ett fäste för pirater. Är det inte så? En gång dominerade de världen. Men berodde inte det på att de attackerade och ockuperade andra länder med hjälp av pistoler och knivar från sina skepp? De var ett gäng pirater. Ändå stöttade Gud dem och lät dem fortsätta. På så sätt skapade de en religiös sfär av inflytande. Därför gick de inte under. I annat fall skulle de med säkerhet ha gått under. (207-240, 11.11.1990)

Drottning Elisabeth I stödde protestantismen. Genom de 33 artiklarna i Westminsters stadga lade Drottning Elisabeth I en grund till att uppta kalvinismen och därigenom etablera en policy för att härska över haven. Därmed förhindrades Spanien att störa hennes dominans på haven. Allt detta var i linje med Guds vilja. (81-238, 28.12.1975)

Vad uppnådde drottning Elisabeth I av England under sin nästan 50 åriga regeringstid från 1558-1603? Hon utvecklade sjölederna. Hon insåg att hon inte kunde få herravälde över världen utan att inneha hegemoni över haven. Gud utbildade England mer än någon annan nation. (80-242, 24.10.1975)

Gud spred den kristna tron genom att ett etablera missionens högkvarter i Storbritannien, som vid den tiden var en nation som kunde expandera över hela världen med havens hjälp. Storbritannien själv var inte medveten om värdet av Guds vilja. Ändå, eftersom England var i stånd att utöka sina kolonier, understödde kristendomens ideologi det brittiska styret på dessa platser. (78-309, 10.6.1975)

Storbritannien är modernationen. Varför är den i en moders position? Om kontinenten är symbolen för mannen, så är öarna – havets nationer – symbolen för kvinnan. Öarna har alltid längtat efter kontinenten. De ropar, ”när ska jag gå? När ska du komma?”. På samma sätt borde en liknande nation framträda här i Fjärran Östern, i Asien, som en avspiegling av England. Om något kommer fram i väst borde något liknande komma fram i öst. Det landet är Japan. (189-93, 19.3.1989)

Japan är en Evanation på den sataniska sidan. Evanationen på den sataniska sidan återoppar samma välsignelser som Evanationen på den himmelska sidan. Kristendomen lyckades inte gå till

Asien och gick i stället i motsatt riktning till Europa genom Rom och passerade vidare till Storbritannien. På så sätt har den gått den andra vägen. Halvön som motsvarar Rom är den koreanska halvön; havet och ön vilka motsvarar Medelhavet är Japan; och kontinenten som motsvarar Europa är den asiatiska kontinenten. Kristendomen kommer tillbaka efter att ha fullgjort en cirkel. Tiden har kommit för dessa två att mötas. Därför säger forskare och politiker att tiden för Stillhavskulturen är i antågande. (251-144, 17.10.1993)

Japan är inte olikt Storbritannien. Hon är en direkt efterträdare till den brittiska civilisationen. Amerika efterträdde den brittiska civilisationen och samtidigt efterträdde också Japan Storbritanniens civilisation, i Asien. (80-14, 1.10.1975)

Japan korresponderar till Storbritannien, den japanska kulturen efterträdde den brittiska. Den japanska civilisationen skapades genom att alla element av den kristna kulturen avlägsnades och man endast behöll dess kärna. Det är en satanisk nation. När kristendomen gick till väst, vem dominerade hela den västerländska kultursfären? Satan hade kontrollen. Därför, när vi ser på Japan som har accepterat den västerländska kulturen, kan vi se att det korresponderar till Storbritannien. Kör de inte på vänster sida i Japan? Japans guldålder varade i 120 år. De 120 åren började med Meiji-reformationen 1868 och nådde sitt slut 1988. (188-309, 1.3.1989)

Jag valde Japan och Tyskland. Jag ersatte Storbritannien med Japan. Den japanska civilisationen är en kopia av den brittiska. Japans administration efterliknar det brittiska systemet, de tog även idéer från den tyska armén. Det är historiska fakta, och det förklarar också varför japaner gillar briter och varför de kör på vänster sida. För omkring 120 år sedan, under Meiji-reformen, importerade Japan hela den brittiska kulturen. Därför har jag placerat Japan i centrum av Guds plan på grund av att Storbritannien, Amerika och Frankrike inte uppfyllde sitt ansvar. Alla som en gång misslyckas i försynens historia används inte igen. (213-100, 16.1.1991)

Storbritannien står i en Evaposition, som önation. En önation längtar efter land. Det är precis som en kvinna. Amerika är i positionen av en man, som är född av Eva. Är det inte så? Frankrike är en fiendenation eftersom de stred mot Storbritannien. I Guds närvaro borde dessa tre nationer bli ett, centrerat på den kristna kultursfären.

Vem är på den sataniska sidan? Japan är det. Hennes civilisation innehåller allting Satan tog från Gud. Hon står därför i positionen att ha tagit hela den brittiska kulturen som var på den himmelska sidan. Hon har stulit från Storbritannien. Därför kör bilarna i Japan också på den vänstra sidan. (200-299, 26.2.1990)

Japan kopierade Storbritannien. Landet är en imitation av den västerländska kulturen. Landet lånade de romerska

lagarna, kopierade Tysklands armé, och följde den brittiska kulturen. Är det inte därför som bilarna kör på den vänstra sidan i Japan? Landet kopierade Storbritannien. Satan imiterar alltid allt från den himmelska sidan. Det är därför som den japanska kulturen är en kopierad kultur. De kopierade ett land välsignat av Gud, och använde sig av dess kunskaper. Japan tog saker från den utvecklade världen. Det skedde inte på grund av Gud. Jag har tillåtit Japan att återvända till positionen av en Evanation, på den himmelska sidan. Detta var inte för Japans egen skull. I den meningen så fortsätter historien enligt gottgörelsens principer. (249-132, 8.10.1993)

## Sektion 3 Japans mission som Evanation

### 3.1 Japan är Evanationen

Hur uppfylls Guds försyn? Den kommer att vara uppfylld när Adam och Eva är fulländade och de tre ärkeänglarna som omger dem, blir ett. Vad som skett nu, är att USA, Kina och Sovjetunionen har blivit de tre ärkeänglarna.

Adam är Korea och Eva är Japan, detta gäller fortfarande. I den ursprungliga världen skulle Adam och Eva och de tre ärkeänglarna ha blivit ett. Men änglavärlden och Eva förenades med varandra och utestängde Adam. De tre ärkeänglarna och Eva blev ett och utestlöt Adam från det ursprungliga Eden.

För att gottgöra detta borde Japan, USA och Tyskland ha blivit ett efter andra världskriget men detta skedde

inte. Det är därför det behöver gottgöras igen, vid denna tid. I Asien är Japan och Korea fiender. Dessa fiendenationer måste bli ett. (201-232, 22.4.1990)

Jag är i ställningen att kunna återta Korea och Japan centrerad på Adamnationen och Evanationen. När återuppriktelsens tid är inne, måste de bli återupprättade centrerade på Eva. Därför håller Evanationen Japan hela den ekonomiska makten. Konsekvensen av det blir att Amerika behöver Japan, Kina behöver Japan och Korea behöver Japan likaså. Dessa länder krigar med varandra i en tävling om att bli den förste att attrahera Japan. Jag känner till detta och det är därför jag länkat dem samman genom giftermål och på det sättet har jag absolut knutit samman Korea och Japan. Amerika, Kina och Sovjetunionen opponerade sig inte mot den föreningen. (201-232, 22.4.1990)

Jag har fått Japan att bli ett med Amerika, med Kina och med Sovjetunionen. Härnäst måste jag utbilda Amerika, Japan och Korea efter att de blivit fullständigt som ett. Som Evanation, måste Japan dra Kain och Abel till sin famn och sköta om dem. Landet måste uppfylla sin roll genom att sköta om dessa tvillingar. Japan måste förse dem med all sin mjölk, allt sitt blod och allt sitt kött. Man kan säga att landet ger sitt liv. Det innebär att länka samman sant liv, sann kärlek och sann blodslinje. Det är vad Japan gör. Vad planerar jag nu ur denna försyns perspektiv? När jag kom hit gav jag instruktioner om att genom-

föra en insamling på 300 millioner dollar. (201-232, 22.4.1990)

Nu får ni inte tänka på framgång eller på mål som är centrerade på er själva. Orsaken till att jag kräver framgång för Japan är för att uppnå framgång för hela världen. Om ni, av alla människor, kan stå tillsammans och bära den himmelska missionen att återupprätta Japan, skulle vi inte ens behöva tjugo år till. Det kommer att bli nödvändigt att fortsätta med oegennyttigt offer för att kunna uppfylla den här missionen. Att hembära offer ska inte göras från dess egna subjektiva synpunkt. För att klara det, ska man vara fast beslutsam och centrerad på Gud. Det är en mission, att framföra offer. För att det ska bli ett vinnande offer måste ni absolut vända er bort från ert egna subjektiva perspektiv. (15-84, 29.9.1965)

Ni måste bli hjältar som kan ta ansvar för de absolut svåraste platserna i Tokio. Vidare måste ni ta den svåraste positionen i hela japanska *Unification Church* och bli människor som vill ta ansvar för svåra arbetsuppgifter. Om inte, kommer Japan att hamna i det svåraste läget bland alla nationer.

Vi måste gå framåt utan att vila i 10, eller till och med 100, år framåt för att kunna uppnå våra mål. Om vi misslyckas uppnå dem under vår generation så måste vi ändå absolut uppnå dem genom att våra ansträngningar förs vidare till den andra eller tredje generationen. När den globala vågen sveper in, kommer den nationella framgången att bero

på antalet människor som hoppar ner i vågorna. (15-84, 29.9.1965)

Medlemmar i *Unification Church* måste tänka på vad medlemmarna i japanska och koreanska *Unification Church* måste göra för att gå bortom de historiska och nationella känslorna som ännu kvarstår mellan dessa båda länder och för att skapa en hjärtlighet som mellan två bröder. Detta är den absolut viktigaste uppgiften. Om ni låter nationella frågor om Japan eller Korea skapa konflikter i era tankar, kan ni inte skapa Guds nya land i enlighet med hans önskan. Ur den synvinkeln borde de koreanska och de japanska medlemmarna bli ett, och vara ense om målet att återupp-  
rätta en ny nation och fortsätta framåt, tills de har återupprättat den nation som Gud har sökt. Det är den världsvida missionen för *Unification Church* medlemmar. (40-123, 30.1.1971)

När Korea och Japan, den koreanska *Unification Church* och den japanska *Unification Church*, blir ett och återupp-  
rättar nationen, kommer denna tradition – att förena två människor – att stå som modell för alla andra nationer för all framtid. Från och med nu måste japanska och koreanska *Unification Church* medlemmar på något sätt lyckas med denna mission, att etablera denna tradition, på Guds sida, som en obefläckad och sann tradition. (40-123, 30.1.1971)

Jag älskar det japanska folket mer än någon annan i Japan. Jag har engagerat mig i Japans och Kinas framtid. Jag har

oroat mig för hur Amerika och Tyskland ska utvecklas. Jag inte någon som bara älskar det koreanska folket för att jag är född i Korea. Även det japanska folket behöver min styrka. Därför tror jag att det japanska folket också måste bli upp-  
lyfta till en standard, där de kan älska mig som de skulle älska Gud.

Om inte Gud står i en position där han kan bli älskad mer än vad en japansk förälder blir, kan inte Gud bli delaktig i någon familj i den nationen. Gud måste stå på en högre position. Motsatta poler attraheras av varandra. Vi måste föra ut sådana aktiviteter. Messias är absolut nödvändig. Speciellt om det japanska folket är de första att komma tillsammans för att skapa ett fotfäste, så att alla världens människor kan ta emot Messias. Den dagen kommer, då Japan kommer att lovprisas i himmelriket. Det spelar ingen roll, vad som än krävs måste vi lämna den onda suveräniteten bakom oss och försäkra oss om att Himlens goda blodslinje är allt som blir kvar. (55-97, 23.4.1972)

I Amerika, och i andra länder i världen, ger jag instruktioner till att Japan ska fullständigt ta ut sig själv. Jag leder också samarbetsprojekt med Japan. Detta kommer att stödja Japan. Under tre år måste ni visa ett innerligt hjärta till att föra samman alla ting i skapelsen, den påtagliga kroppen och hjärtat, till att bli ett. Om inte Japan skapar ett fundament till att återupprätta segern som jag, som kommer från Adamnationen, grundlade, kommer det inte att finnas något villkor för att Japan ska kunna säga att

landet uppfyllt sin mission som en Evanation. På nationell nivå är arbetet med att gottgöra att Jesus inte kunde möta sin Eva under sin treårskurs, [...] det måste också bli uppfyllt av *Unification Church* i Japan. (55-170, 7.5.1972)

Med tanke på Japans titel – Evanation – måste Eva ge sitt bröst till sina söner Kain och Abel. Hon måste ge föda och näring till dem. På så sätt måste Eva manifesteras sin kärlek gentemot fadern, och fadern måste visa en innerlig kärlek att med hela sitt hjärta älska Gud. Hon måste stå i positionen att älska Gud med en större intensitet än hon älskar sin son eller dotter. Genom denna metodiska förbindelse kan hon ta emot faderns spermier, frön till en baby, för att sedan engagera sig i processen att ge pånyttfödelse. Men man kan inte födas på nytt efter att ha blivit fullvuxen. Därför måste man bli inympad. (122-44, 31.10.1982)

### 3.2 Anledningen till att välja Japan som Evanation

Det är ett mysterium att Reverend Moon från Korea väljer Japan till att bli Evanationen. Det finns många vetenskapsmän i Japan som respekterar Reverend Moon. Berömda vetenskapsmän, på till exempel Tokyos universitet, har frågat mig, ”varför är Japan Evanationen? Detta gör oss inte glada”. Jag sade till dem att vänta några år och se om det blir verklighet eller inte. (255-244, 11.3.1994)

Det finns ingen regel som bestämmer att Japan måste bli utvalt som Eva-

nation. Eftersom Satan hade tagit det absolut värdefullaste, hade Gud inget annat val än att ta Satan runt halsen och brottas, för att ta ifrån honom det som tillhörde Gud och återupprätta det till dess ursprungliga status. Det är gottgörelsens väg. Gottgörelsen tar motsatta vägen. Det är därför som ordningen är; Gud, Abel, Kain, Eva, Adam och Satan. Om mänskligheten inte hade fallit skulle ordningen ha varit uppifrån och ned. Men eftersom allt detta gick förlorat och för att Satan dominerade allting hade Gud inget annat val än att gå upp en annan väg centrerad på Abel. (246-192, 16.4.1993)

Sådana omständigheter skapades eftersom den kristna kulturfären efter andra världskriget inte kunde uppfylla sitt ansvar. Men vem ska ta ansvaret för det? Jag måste ta det ansvaret på grund av de problem som Gud fick gå igenom, medan han förberedde vägen för mig. Därför väljer jag Japan som låg i ruiner när hon blev en Evanation. Orsaken till att Japan kunde bli en global ekonomisk stormakt på bara fyrtio år, är inte för att Japan är bäst på något sätt. Det var för att hon blev vald som en Evanation. För att Eva blev basen för att återupprätta hela skapelsen, som gått förlorat, fick Japan ekonomisk makt, globalt sett. Det är på samma vis med Tyskland och Amerika. (242-212, 1.1.1993)

Satan hade i sitt grepp vad Gud älskade mest; Storbritannien, USA och Frankrike. Dessa länder kom att stå i den lägsta positionen, som tjänarna till

tjänare, i den sataniska världen. Eftersom jag inte kunde överge dessa nationer hade jag inget annat val än att återupp-rätta dem. Jag var tvungen att gå och finna svansen på djävulen, Satan, som spelade rollen som ledaren som opponerade sig mot Himlens väg och konungariket. Eftersom Satan hade huvudet i sitt grepp måste jag söka på den absoluta botten. Därför åkte jag till ödemarken och valde Japan, som Satan älskade mest, till att bli Evanationen. Det fanns ingen annan väg. (242-201, 1.1.1993)

Jag representerar det himmelska konungariket och jag representerar Adams nation som står som Guds representant. Om jag står i en sådan position så måste jag söka representanten för Evas nation. Jag måste hitta en nation som kunde visa upp absolut lydnad. Vilken blev det? Det var Japan som tog den platsen efter Storbritannien. Eftersom Satan hade tagit det som Gud älskade, tar jag bort det som Satan älskar mest. Det är Japan och Tyskland. (195-205, 15.11.1989)

Eftersom Satan hade tagit Storbritannien så fanns där inget annat val annat än att ta Evanationen, som Satan älskade mest. Återuppställningen måste ske genom gottgörelse. Precis som Gud tog Abraham, den äldste sonen till en tillverkare av avgudabilder, som Satan älskade mest, så togs Japan som en ersättare för Storbritannien, och Amerika togs som en ersättare för Abel. Vem valde deras positioner? Det var inte Gud utan jag. Eftersom jag hade placerat dem i sina positioner måste jag återbygga dem. Eftersom

jag valde Japan, måste jag göra henne till den Evanation som Storbritannien inte kunde bli. Det är därför som dessa fyra nationer som tidigare var ärkefiender – här ingår även Tyskland och Frankrike – måste förenas till ett. Modern och fadern måste bli ett. Sonen och modern måste bli ett och den äldre brodern och den yngre brodern måste bli ett. (191-122, 24.6.1989)

I framtiden kommer Japan, inte Amerika eller Tyskland, att ha den största ekonomiska makten. Varför? Eftersom Japan är Evanationen. Det är därför som Amerika, ärkeängelnationen, bör följa Japan. Tyskland är Ärkeängeln och samtidigt Kain på den sataniska sidan. Tyskland måste också komma under Japans inflytande. Därför kommer alla världens pengar att dras till Japan i framtiden. (204-289, 11.7.1990)

Om jag inte hade utnämnt Japan till Evanationen skulle Japan ha blivit helt utslaget. Är de inte ett folk som tror på ett antal halvskumma andar och även tillber huvudet från fisken *Pollack* från Alaska? I den kristna traditionen, som tror på den ende Guden, faller tron på ett antal olika gudar till och med under Satan. Ändå väljer jag Japan att bli en Evanation. Det är resultatet av Guds standard ifråga om återuppställningen och kärleken. I annat fall skulle japanerna ha blivit ett olyckligt folk. Så är det med Tyskland och Japan. Är det inte underligt? Hur kunde dessa folk, som orsakat så mycket elände för mänskligheten, bli välsignade igen inom en så kort



tidsperiod, och därmed bli föremål för alla människors avundsjuka? Man kan inte besvara den frågan utan att känna till min lära. Inte ens det japanska folket känner till detta. (190-238, 19.6.1989)

Ifråga om det andra världskriget var Japan Evanationen i Asien. Japan var nationen på den sataniska sidan. Yaoyorozunokami och andra gudar, har ingenting att göra med den ende Guden. De är ett folk som även dyrkar huvudet från pollackfisken från Alaska. Kallar de det inte för *yaoyorozu* eller ”många till antal”? De är ett folk på den sataniska sidan och Evanationen på den sataniska sidan. Vem är Amaterasu-omikami, den gudomliga modern till Japan? Hon är en kvinna. Det är därför som Japan är Evanationen. Hon representerar Evanationen på den sataniska sidan.

Satan insåg att Evanationen var det första steget i Asien, dit frukterna av den västerländska civilisationen kan återvända, till sfären för Guds försyn. Satan visste att de kommer tillbaka från öarna – från England. Japan ärvde allting från England. Japan ärvde från den västerländska civilisationen och från Amerika. Ärvde hon inte från två ställen? Den nuvarande problematiska ekonomiska situationen har fullständigt ärvts från Amerika. Detta hände direkt efter andra världskriget. Före denna tid var Japan och Amerika fiender. Den sataniska sidan, är fullt medveten om detta. (188-168, 19.2.1989)

Om Korea ska kunna räddas måste det finnas en Evanation för Adamnatio-

nen. Vem kan bli en Evanation? Eftersom kristenheten satte sig emot Guds vilja, kunde Storbritannien inte bli Evanationen. Därför måste Gud välja den fiendenation som var den mest älskade av Satan. Satan hade ett bra grepp om Amerika. Japan motsvarar slutet av svansen. Eftersom Satan hade fått inflytande över den kristna kultursfären, och eftersom den kristna kultursfären på den sataniska sidan förhindrade den himmelska sidan från att förvärva något, fanns där inget annat val än att välja Japan som Evanation. Hon var precis som Storbritannien.

Även om jag inte har någon nation, måste jag som representant för Korea – Adamnationen, som är landet för Herrens återkomst – och som individ gå framåt med Evanationen under min ledning. Evanationen Japan är en onation, precis som Storbritannien. Jag kan inte återvända till Korea utan att ha etablerat en grund för att återvinna det som gick förlorat i Amerika, genom att göra Amerika till Abelnation och Tyskland till Kainnation och organisera dessa fyra nationer, så att de kan presenteras för Himlen. (188-151, 19.2.1989)

Japan kunde ackumulera pengar i hela världen för att kunna återupprätta vad Eva hade förlorat. Dessa pengar är inte endast till för Japan. Japan kan bli helt förstört om landet inte investerar för världen genom hela Asien. Detta år utgör en gräns. Jag gör jag dessa saker eftersom jag inte vill att Japan, som står och väger, ska bli helt nedslaget. Pengar flyter in till Korea, inte för att jag behö-

ver dem, det är för Japans skull. Det finns 2,400 miljarder som ligger och skräpar i Japan utan att någon spenderar dem. De vet inte hur man ska använda dessa pengar. Japan känner bara till hur man tjänar pengar. Landet vet inte hur man ska använda dem. Eftersom Japan är en kvinna borde hon tillverka en handväska och spara alla sina pengar där. Sedan skulle hon gifta sig och dela allting med sin man? Det är som det är, på grund av att Japan är den konkreta Evanationen. (183-83, 29.10.1988)

Innan Japan valdes till Evanation, var det inte så att de japanska kvinnorna var de som fick genomgå de värsta svårigheter i världen? Genom historien blev de japanska kvinnorna våldtagna och slagna av män, och de var tvungna att visa absolut lydnad och fick inte ens friheten att få ha en bekväm kroppshållning. Det var miserabelt, speciellt för krigarhustrurna. De var så erbarmligt olyckliga att det inte finns ord att uttrycka det. Solgudinnan Amaterasu-omikami från Japan, en symbol för Japan, anspelar också på Eva. Var Omikami en kvinna eller en man? Det är därför denna nation är feminin i både kropp och själ. Japanska människor ser bara allting från den ena sidan. Kvinnor tittar bara på den ena sidan. När de gifter sig, har de inte några tankar på andra män än sina äkta män. Deras ögon, näsa, öron, läppar och antenn pekar mot sina män. (183-25, 29.10.1998)

Amerika som måste följa Japan, Evanationen, får inte förlora henne. Förlo-

rade inte Evanationen all äganderätt på grund av de ofördelaktiga handelsvillkoren? Amerika kom och hade med sig all materiell egendom i världen. Detta går via Abel, Kain, Eva, modern och fadern för att på så sätt återvända till Gud. (182-228, 23.10.1988)

Västvärlden är ärkeängeln. Eftersom ärkeängeln tog det som tillhörde Eva på den himmelska sidan, så har Japan, som representerar Asiens kultursfär, tagit tillbaka alla produkter från den västerländska kulturen. (168-69, 1.9.1987)

Om jag inte hade valt Japan som Evanation skulle landet inte ha blivit den sortens nation. Landet skulle ha blivit till en ynkelig nation. Om den kristna kultursfären hade accepterat mig, skulle Storbritannien ha blivit Evanationen. Adamnationen är Korea. I Europa skulle Storbritannien ha blivit Evanationen, Frankrike ärkeängelnationen och Tyskland Adamnationen; de skulle automatiskt bli förenade till ett. Dessa nationer lydde inte och avvisade Gud. Men glöm inte att Gud tog det som var mest älskat av fienden, Evanationen, och tog också Tyskland, som representerar mannen, för att återetablera sin vilja genom att skapa Adamnationen, Evanationen och ärkeängelnationen centrerad på *Unification Church*. Därför är Japan inte välsignat för sin egen skull, utan för världens skull, för *Unification Church* skull och för Koreas skull. Om Japan inte använder dessa välsignelser för förenandet av Korea kommer Japan att bli förstört. (186-116, 29.1.1989)

Jag funderar på att sammanföra de bästa av världens intellektuella i Japan. Både vänsterideologier och högerideologier kommer att förtvina i Japan.

Amerika är representanten för den religiösa sfären med andligheten i centrum, men den andligheten saknas numera helt. Sovjetunionen försökte skapa en perfekt materialistisk värld, men den materiella världen har blivit fullständigt tom. Så motsatserna har skett. Gud fick det att hända på det sättet.

Evanationen har ansvaret för att ge näring inom de områden där det materiella och det andliga livet förfaller. Det yttre, för kroppens skull och det inre, för själens skull. Modern borde sammanlänka dessa två. Hon bör återuppliva Amerika och Sovjetunionen. (201-219, 19.4.1990)

Det finns ingen som äger den koreanska sociala och politiska scenen idag. Det finns ingen ägare i den sataniska världen. Amerika har ingen ägare och Sovjetunionen har heller ingen ägare. Det finns ingen ägare i vare sig den kommunistiska världen, i Kina eller i Japan. Vem är ägaren? Där borde inte finnas många ägare. Det finns bara en. Därför, efter att Eva förenar sig med Adam, bör dessa två bli vertikalt allierade med Gud, och ärkeängeln måste bli horisontalt förenad centrerad på Adam. Ur detta perspektiv är jag Adam och de tre ärkeänglarnas nationer, som representerar hela världens nationer, är Amerika, Kina och Sovjetunionen. Och i återupprättelsens sfär är Japan landet

med mest pengar. Hon är Evanationen. Pengarna som Evanationen har i sin ägo tillhör inte henne. Ändå försöker Japan att leva bekvämt med sin stora rikedom, för sin egen skull. Detta är fel. (200-338, 27.2.1990)

I den sista tiden, som Bibeln talar om, kommer en period då återupprättelse av äganderätten kommer att ske. Följaktligen måste världen bli förenad centrerad på *Unification Church*. Därför talar *Unification Church* om Adamnationen, Evanationen och ärkeänglarnas nation. Eftersom Tyskland tillhör den demokratiska världen så är hon Abel inom den sataniska sfären. Dagens Amerika är Abel, på den himmelska sidan. Eftersom Japan är Evanationen så tillhör hon Adamnationen. Världen rör sig nu in mot en ekonomisk sfär av dessa tre nationerna, Tyskland, Amerika och Japan. Denna ekonomiska sfär går sedan genom Amerika och därefter genom Japan, för att slutligen nå till Korea. (182-150, 16.10.1988)

Vid tiden för Adam och Evas Fall var det en kvinna centrerad på Adam och tre ärkeänglar. Det var som fyra män runt en kvinna. Japan är Evanationen som är i exakt samma situation. Korea är Adamnationen medan Sovjetunionen, Kina och Amerika är de tre ärkeänglarna. Som Evanation var Japan helt naken och gjorde inget annat än att tjäna pengar under fyrtio år. Hon var bara intresserad av att tjäna pengar. Hon startade kriget och bara tjänade pengar. (259-249, 10.4.1994)

Japan är Evanationen. Det är en nation som dyrkar en kvinnlig gudinna på den sataniska sidan. Är inte Amaterasu-omikami en gudinna? Denna kvinnliga gudinna, som representerar fyra tusen år av historia, styrde Asien under fyrtio år fram till Herrens återkomst. Eftersom Japan var tvunget att bygga upp ett försvar för att förhindra många bekymmer, kom de att dominera Asien under 120 år. (197-267, 19.1.1990)

Adam och Eva måste bli ett. Är inte Adams nation den äldre brodern och Evanationen är hans yngre syster? Detta är en vertikal relation, men horisontalt är de i en äktenskaplig relation. Horisontalt har de en äktenskaplig relation men vertikalt har de en syskonrelation. Det är så det är. (181-310, 3.10.1988)

Som en invaderande och ockuperande nation, spillde Japan många oskyldiga människors blod i Korea och Kina. Hur kan en nation som dödade så många människor bli helt befriad och bli den framgångsrika nation som den är i dag, på bara fyrtio år sedan kriget? Det är på grund av att jag valde Japan till att bli Evanationen. Japan står i positionen av en världsvid Evanation, som en ersättare för Storbritannien. (256-270, 14.3.1994)

Eva borde omfamna – och ge mat till – Kain och Abel och få dem att förenas så att de inte kämpar mot varandra, och sedan borde Eva presentera dem som Guds barn inför Sanna Föräldrar och Gud. Förutom det, skulle det inte fin-

nas något ansvar för Eva att bära. Det är därför hon fick denna mission. Alla ekonomiska ting som gick förlorade på grund av Eva, måste återupprättas av Eva. Det är därför, vid denna tid av utbyte mellan Asien och resten av världen, som jag har valt Japan till att bli Evanationen. Hon ska ärva den traditionella kulturen från Storbritannien och alla de fördelar som Storbritannien som Evanation och önation hade, centrerad på den kristna kultursfären, och som gjorde att Storbritannien kunde dominera världen. Jag undervisar om dessa saker för att kristenheten ska kunna välkomna Abel och ärva föräldrarnas måttstock och tradition. Ni måste förstå att detta är vägen som de japanska och koreanska medlemmarna måste gå i den här tiden. (146-34, 1.6.1986)

Varför är Japan Evanationen? Efter det andra världskriget kunde Storbritannien inte uppfylla sin mission som Evanation och blev invaderad av Satan. Därför var den svagaste Eva på den andra sidan återtagen tillsammans med Tyskland, den onda nationen vid den tiden. Dessa nationer var helt förstörda och låg i aska. De hade absolut ingenting. Herren var vid sin återkomst tvungen att återföra dem till ordningen igen, och genom gottgörelse återupprätta nivån för en förenad värld, som etablerades av Storbritannien, Amerika och Frankrike genom segern i det andra världskriget. I annat fall hade inte den nya historien kunnat sättas på rätt kurs. Det är detta som jag har gjort under fyrtio år. (251-147, 17.10.1993)

### 3.3 Japans mission som modernation

Eftersom Japan valdes till att bli Evanation måste hon ge liv till Kain och Abel igen. Därför finns det två typer av koreanska invånare i Japan. De är de nordkoreanska och de sydkoreanska, de är som Kain och Abel. Nordkoreas och Sydkoreas invånare är i konflikt på samma sätt som Kain och Abel var. De måste bli ett. Eftersom jag har valt Japan till Evanation så är hennes ansvar för denna situation ofrånkomlig. Utan att lösa det kan inte Japan bli Evanationen. Hon måste få dessa två söner förenade i sitt moderliv. Eva måste dra båda den vänstersinnade och den högersinnade världen till sin famn. (244-326, 1.3.1993)

Japans läge var precis som det Britiska imperiets, eftersom Japan har fått missionen att vara Evanation. På de brittiska öarna är protestanter och katoliker fortfarande i konflikt med varandra. Det är konflikter på Irland och i Skottland. Dessa konflikter måste lösas. Japan måste vara i precis samma position som Storbritannien, annars kan hon inte bli Evanationen.

Därför är människorna i Japan uppdelade i två grupper, två olika barn. *Jochongryeon* som stöder Nordkorea, och *Mindan* som stöder Sydkorea. De är heterogena tvillingar i Japans moderliv, som är Evanationens moderliv. Japans regering och folk har inte tyckt om denna fråga. För att kunna uppfylla sin mission som Evanation, måste Japan ge liv till dem och få dem att bli ett. Jag instru-

erar er till att organisera aktiviteter som fokuserar på att förena Jochongryeon och Mindan i Japan eftersom detta ligger i tiden.

Som kvinna måste Japan älska Jochongryeon och Mindan. De enda som känner till detta i Japan är våra medlemmar i *Unification Church*. Det spelar ingen roll vilka svårigheter som kan uppstå men utan att kungöra förenandet av Jochongryeon och Mindan, utan att återupprätta Kain och Abel och göra dem till goda bröder med ett sinne, kan inte Japan uppfylla Evas mission.

Eva kan återvända till Adams nation genom att de förenas helt. När modern som är ett med sina barn förenas med fadern, kommer Kain och Abel på den globala nivån, som är den demokratiska världen och den kommunistiska världen, att komma i harmoni. Men detta beror på Korea och Japan. De är som Rebecca och Tamar. Var det inte så att deras tvillingar slogs redan inne i moderlivet? Utan att föda dem och få dem att bli ett kan inte Evas mission bli uppfylld.

Oavsett hur svårt det är, måste de japanska kvinnorna vinna över de 600 000 koreaner – samma antal människor som Israels folk – som bor i Japan. Därför borde ni inte besvära er med att vittna till det japanska folket. Ni borde först och främst ge liv åt tvillingarna i ert moderliv och framgångsrikt göra dem till ett. När ni kan göra det – när Jochongryeon och Mindan blir ett och förenas med mig – kan Japan föras till ordningen som en Evanation. (255-159, 10.3.1994)

Evanationen kan inte bestå utan att göra Jochongryeon och Mindan till ett. När de alla välkomnar mig med öppna armar kan de bli ett med mig. Därför måste Adam och Eva bli ett. Om Sydkorea och Nordkorea, som är de påtagliga enheterna av syd och nord, kan förenas genom en förening mellan Jochongryeon och Mindan så kan de falska föräldrarna i Nordkorea villkorligt omvandlas till sanna föräldrarna i Sydkorea. Så om Eva egenhändigt kan ta till sig detta mål och sedan överföra den traditionen till den koreanska halvön, kommer ett förnande mellan Korea och Japan att bli uppfyllt. (228-233, 3.4.1992)

Modern måste omfamna både högersinnade och vänstersinnade barn. Japan är Evanationen. Vart borde Japan, som är ersättare för Storbritannien, gå med en man och en kvinna i sin famn? Hon borde gå till den ursprungliga nationen och etablera en förutsättning som möjliggör en pånyttfödelse genom den fader och moder som är Föräldrar till alla människor. De borde födas genom modern efter att ha blivit omgärdade av moderns kärlek. (226-134, 2.2.1992)

Där finns tre ärkeänglar centrerade på Adam och Eva. Sovjetunionen är ärkeängeln på den sataniska sidan, Kina är Asiens ärkeängel och Amerika är kristendomens ärkeängel på den himmelska sidan. Dessa tre stridande ärkeänglar har för första gången blivit ett och är förenade. Dessa sex väsen – Gud, Adam och Eva och de tre ärkeänglarna, som började som individer centrerade

på Adam och Eva – borde bli vertikalt förenade och bli ett med varandra.

Den koreanska halvön är delad i två delar, syd och nord. Detta symboliserar en delning av världen. Jag måste nu samla alla krafter för en återförening, göra en rundtur och återvända. Vem är det som delade detta land i nord och syd? Det var Japan. Det är därför som det ekonomiska understödet till en återförening av Nord- och Sydkorea måste komma från Japan. För att detta ska kunna ske, måste vi utbilda och mobilisera hela det japanska folket. Jag är den enda som kan göra det, och det är det som jag gör. Varifrån måste medlen till en återförening av Nord- och Sydkorea komma? De måste komma från Japan. (226-134, 2.2.1992)

Det är bra för en kvinna att gifta in sig i en familj och bli älskad av dem. Men å andra sidan måste hon föda söner och döttrar. Hon måste lösa alla ekonomiska problem och sköta saker som har med utbildning inom familjen att göra, hon måste skapa en sfär där hjärtas lag råder. Omtraditionensomärvtfrånföräldrarna i många generationer inte är den rätta, så måste den ändras till den ursprungliga – en hjärtats sfär där hjärtats lag råder. Detta måste undervisas om. Glöm inte att de kvinnor som representerar Evanationen, med andra ord Japan, har denna mission. Det är därför som extraordinära aktiviteter har presterats centrerad på de japanska kvinnorna. Det har skett så miserabla saker i historien, kvinnor har gråtit, blivit sparkade av män eller slagna av sina föräldrar. Nu måste

detta lidande ske på gatorna. På det sättet finns det ingen plats för lättnad eller vila i deras inre liv. Så är situationen även idag. Finns det inte många kvinnor i Japan? Därför blir Välsignelsen en svår fråga den här gången. Så ni måste vittna och hitta tre människor var, och åtminstone en av dem måste vara en man som är äldre än ni. (228-167, 27.3.1992)

Japan var det land som delade den koreanska halvön i nord och syd. Av den orsaken borde Japan gå till källan och påverka den. Det är därför jag förenar vänstersinnade och högersinnade till att återvända till brudgummens position. Jag måste komma tillbaka och till och med omvända Kim Il-sung. Vänstersinnade och högersinnade är som söner. Efter att ha återupprättat den äldste sonens rätt för att sedan kunna återupprätta rätten för föräldrarna, har jag också involverat Kim Il-sung. Så snart ett förenat land skapas här på den koreanska halvön, kommer den västerländska demokratin och den asiatiska kulturen, vänster och höger, att bli ett. De blir ett på grund av att kommunismen kommer att försvinna helt. (228-233, 3.4.1992)

Ni borde skapa en miljö där ni snabbt kan uppfylla Evanations mission genom att investera allting ni har, med ett hjärta av ånger, medan ni tänker på Japan. Japan är i en position där hon måste återvända, och tillåta Nord- och Syd Korea att gå före. Utan att göra så kan inte Japan återvända till platsen där fadern bor. Tillsammans med mig måste Japan skapa en förenad frontlinje. Den japan-

ska regeringen vet ingenting om denna mission. Japan kunde ackumulera så mycket pengar eftersom de ska användas för Asiens skull, genom mig. (229-154, 11.4.1992)

Förr var Japan en fiende till många nationer i Asien. Inte sedan Japan hade Manchuriet, och andra länder i Asien, har hon haft en bas att landa på. Som ockupationsmakt styrde Japan med järnhand för fyrtio år sedan. Människor som var med då, vittnar om dessa grymheter. Eftersom människorna fortfarande kommer ihåg hur det var, så hatar länderna i Asien att japanerna nu försöker komma iland. Men om Japan placerar Reverend Moon och *Unification Church* i tåten kan hon gå vart som helst i Asien. Det är vägen som Japan borde ta i framtiden. Det finns inte någon annan väg. Ensam är Japan ingenting. (229-154, 11.4.1992)

Japan måste uppfylla sin mission som Eva, för att kunna bli Evanationen. Vem ska föra samman högersinnade och vänstersinnade? Jesu brud, och hustru, måste omfamna dem. Ursprungligen skulle den judiska nationen och judaismen förena sig med Jesus, men de kunde inte uppfylla sin mission. Därför måste nu brudens kyrka och brudens nation ta hand om dem.

Israel och judendomen trodde, att när Herren kom till dem, så skulle de trampa över världen och bli nummer ett och stå i den högsta positionen. De trodde fel. Utifrån Guds försyn, så skulle de som en kvinnlig religion ha tagit emot

den äkta mannen och uppfyllt sin himmelska mission genom att ta hand om Rom, och ge näring till Rom. De skulle ha gjort det tillsammans, som ett par. Men i stället tänkte de att när Messias, Herren, kommer så ska han krossa Rom på ett ögonblick, och göra det till sitt land och härska över det. Men de tänkte fel. Det är på samma sätt med Japan. Eftersom Japan nu är Evanationen, måste hon omfamna både vänstersinnade och högersinnade. Japan borde ha det inom sig, inte bara till det yttre utan även på det inre planet. Detta är Evanationens karaktäristisk. (237-200, 17.11.1992)

Blodslinjen och äganderätten måste konverteras till Guds sida. Japan ärvde Satans äganderätt. Adam måste bli mästaren som ligger före Satan. Innan Adam blir mästaren måste Gud bli ägaren. Men ännu har inte Gud blivit ägaren. Adam har inte blivit ägare. För att kunna återskapa äganderätten som Eva förlorade, måste hon gå ut i världen och ställa allt till rätta. Därför måste äganderätten återvända till Guds sida. För att äganderätten ska kunna återlämnas kan den inte överföras till mig direkt. Den måste ges genom mina barn och genom Mor. Det måste göras i omvänd ordning, det är så det måste ske i återupprättelsens skede. (229-154, 11.4.1992)

När en kvinna gifter in sig i en familj går hon inte dit tomhänt. En kvinna går dit efter att ha samlat ihop sina ägodelar. En familj som sänder sin dotter till giftermål, hoppas att föräldrarna och hela familjen i det andra hushållet har

en önskan att utvidga äganderätten till att omfatta även bruden, eftersom hon kommer in i deras hushåll och blir beroende av dem. Det är likadant för familjer i *Unification Church* som sänder sina döttrar till giftermål i Himmelriket. Slakten hoppas då att äganderätten är i händerna på ättens evige och rättmätige ägare, och att den vilar på ett stabilt fundament som inte kan orsaka bittra känslor. Det är samma mål som de själva också har. Det finns ingen tvekan om det.

För att Japan ska uppfylla sin mission som Evanation måste hon skapa en ny tradition och en ny relation till kvinnorna i Korea. I annat fall finns det ingen väg för Japan, som Evanation, att sammanlänkas med Koreas ”Eva”. Mors *Proclamation Rally for the Liberation of Women* den 10 april möjliggjorde detta.

Japanska kvinnor och koreanska kvinnor är som Kain och Abel, centerade på Mor. Från positionen att ha återupprättat den äldste sonens rätt står koreanska kvinnor som den äldre systemen. Men ändå, i återupprättelsens väg är de som Abel. Därför måste de japanska kvinnorna vara absolut lydiga till de koreanska kvinnorna, även om de går igenom svårigheter. Det är frigörelsens sfär för den sataniska världen. Därför måste japanska kvinnor bli goda förebilder i *Unification Church* och etablera en tradition som gör det möjligt att vara goda exempel för de kvinnor som kommer till oss senare. I annat fall kan de inte uppfylla sin mission som Evanation i de sista dagarna. (230-281, 8.5.1992)



Japans mission är Evanationens mission. Eftersom Eva symboliserar modern, måste Japan ta hand om, och smälta ner, kommunismen även om hon till det yttre är en demokrati. Av den orsaken tillägnade Gud Japan ekonomiska förmåner i världen. På grund av Syndafallet, centrerat på Eva, föll samtidigt sfären för barnets hjärta och hela skapelsen till den sataniska världen. Det är därför Evas mission att ta hand om barnen och hela skapelsen med Guds hjärta och föra dem tillbaka till Gud. Men Eva har inte Guds hjärtesfär. Den finns hos den fulländade Adam som kommer som Herren. Följden blir att de måste bli ett, Adamnationen och Evanation. (237-188, 17.11.1992)

Ni vet nu vilken mission Eva har, eller hur? Ni har missionen att förena Nord- och Sydkorea. Tills nu fanns det ingen människa som kände till Japans mission, nämligen att förena Nord- och Sydkorea genom att offra sig själv ekonomiskt. (237-214, 17.11.1992)

Detta är min slutsats. Japan måste smälta sina fiender och fullständigt förändra blodslinjen, äganderätten och hjärtats sfär, för att kunna uppfylla sin mission som Evanation utan skam. Med familjen i fokus, måste ni ha en högre standard än *House of Unification for World Peace*, för att kunna ta hand om hela världen inför Gud. Ni får inte glömma att ni är ödesbestämda för denna, enda, mission. Så ni måste vara väl förberedda. Evanationen måste uppfylla sin mission när det gäller ekono-

miska frågor. Eftersom ni alla har hört vad jag har sagt, måste ni nu agera. Jag har tydligt förklarat hur ni kan uppnå detta, baserat på en solid teori. Därför måste ni göra det. Jag hoppas att ni alla tar ansvar och visar vägen. (237-255, 17.11.1992)

Japan borde stå på den återupprättade Adams sida och hjälpa till att rena den fallne Adam. Men i de politiska kretsarna i Japan tänker man i stället bara på de ekonomiska fördelarna som man kan få genom handel med Nordkorea. Det är en absurd tanke. Japan kommer att möta sin undergång om hon inte investerar sin ekonomi i förenandet av Nord- och Sydkorea. Om Japan misslyckas med att uppfylla sin mission som Evanation kommer hon att försvinna utan ett spår.

Det är därför som ni djärva soldater från *Unification Church* måste uppfylla ert ansvar, oavsett vilka offer som måste göras. Ni måste helt ge uttömma er själva för förenandet av Nord- och Sydkorea, även om ni måste överge er familj, eller om er släkt faller samman. Det är missionen för de tappra soldaterna från *Unification Church*. Det är inte min mission. (240-156, 11.12.1992)

Om den kristna kultursfären, som är bruden, hade blivit ett med mig efter andra världskriget så hade den här vägen av gottgörelse aldrig behövts. Följaktligen skulle aldrig Nord- och Sydkorea ha separerat. Jag har segrat genom att fullständigt ge till Mor hela den seger som jag uppnådde som man. Detta, för att

jag måste gottgöra den kristna kultursfärens misslyckande, ett misslyckande som ägde rum för fyrtiosju år sedan. Det orsakades av att Evanationen inte uppfyllde sin dåvarande mission, att ta emot brudgummen. Därför är alla koreanska och japanska kvinnor involverade med Mor, som är Eva. (240-156, 11.12.1992)

Japan har en mission som Evanation. Japans tillgångar är därför inte till för det japanska folket. Japan har titeln Evanation, för att hon ska kunna återupprätta Jesu sfär substantiellt, i Asien, centrerat på Adams nation. Evanationen måste återupprätta Jesu kropp. (249-137, 8.10.1993)

Vid Syndafallets vändpunkt kommer en kvinna att längta efter två män. Hon kommer att längta efter ärkeängeln istället för Adam. Historien placerade ärkeängeln som den äkta mannen och förfadern, därför måste de japanska kvinnorna, som står i positionen Evanation, följa och längta efter mig mer än någon annan, och bli ett genom mig. De ska bli den yngre systemen. Eftersom den yngre systemen föll, så räddar jag den yngre systemen och tränar henne till att bli fästmö och framtida hustru. På det sättet är min mission, att utbilda dem till att bli mor, mormor/farmor och drottning. (304-227, 8.11.1999)

Ur försynens perspektiv är Japan och Korea en nation. Japanerna borde lära sig koreanska. Det är Guds försyn. Från en geopolitisk synvinkel är Korea som Italien (Romarriket). Italien misslyckades i

sina försök att förena världen centrerat på kungariket. Konsekvensen blev att den koreanska halvön blev utvald, som ersättning för Italien, och att Jesu kropp som gick förlorad måste förenas på denna plats. Därför, centrerat på fulländningen av den historiska globala kristna kultursfären, måste en total förening av kropp och själ uppnås tillsammans med *Unification Church*. Genom att gå framåt på det här sättet, och gå mot en världscivilisation från ett enat Asien, kommer vi in i Stillahavskulturens tidsålder för första gången. (227-340, 16.2.1992)

Hur kunde Japan bli en så framgångsrik nation? Satan visste vad som skulle ske på vägen att uppfylla Guds vilja. Eftersom Satan visste att Guds plan skulle återkomma till den koreanska halvön under de sista dagarna, gjorde han fruktansvärda saker mot det koreanska folket under fyrtio år.

Därför såg han till att brutalt mörda drottning Min, kejsarinnan av Chosundynastin. Satan ockuperade fullständigt Korea. Det var därför som Japan proklamerade ”Japan-Korea-enighet”! De ville understryka att Japan och Korea var en nation. Eftersom Satan visste att Guds försyn skulle utvecklas med den koreanska halvön i centrum, så lade han beslag på halvön och försökte svälja hela nationen, genom att använda en strategi där den koreanska halvön skulle komma att ligga under japanskt styre i fyrtio år. (229-25, 9.4.1992)

Varför blev Japan så välsignat ekonomiskt? Det var på grund av att landet

tog emot stöd från olika länder runtom i världen. På den globala nivån förlorade Eva landet, folket och kärleken. För att Japan som Evanationen ska kunna återupprätta detta, måste hon komma i ett läge, där hon har en ekonomi i världsklass. Detta är hur principen för återupprättelse visar sig konkret. Jag har placerat Japan i täten eftersom Japan ska uppfylla missionen som är given till henne. Då borde de även vara på en högre nivå än alla andra i fråga om hjärta. Så måste det japanska folkets hjärta utvecklas. (62-324, 26.9.1972)

## KAPITEL FEM

# Världens civilisationer når full mognad på en halvö

### Sektion 1 Halvöarnas kulturer och Korea

#### 1.1 Världscivilisationens utveckling

Alla de forna kulturerna har växt fram från kontinenter. Den mänskliga kulturen som framträdde vid Nilen i Egypten ändrade så småningom riktning till halvöarna kring Medelhavet och gav upphov till en Medelhavets kultursfär i Grekland och på den italienska halvön. Halvöarnas kultur förflyttades sedan till önationerna, varigenom den Atlantiska kultursfären bildades med Storbritannien i centrum, sålunda en önation. Slutligen korsade den brittiska ökulturen Atlanten och etablerade miraklet av den moderna kulturen på den amerikanska kontinenten och därnäst i Stillaavsregionen. (78-254, 7.6.1975)

Ärkeängels kultursfär hade sitt ursprung i Nilens kultur som hade etablerats i Egypten. Den ändrade sedan kurs mot den grekiska halvön och bildade en sfär runt Medelhavet som kulminerade i den romerska kulturen. Varför behövde kulturens utveckling dras i riktning mot den västerländska sfären? Det var oundvikligt på grund av syndafallet. (79-72, 1.6.1975)

Födelseplatsen för kulturen måste ligga i en halvös region som har fyra distinkta årstider. En sådan region brukade finnas. Vad är en halvös region? Land symboliserar mannen, därigenom symboliserar det Himlen, och vatten symboliserar kvinnan, som i sin tur symboliseras av havet. Halvöarna förbinder dessa två med varandra. Så fungerar alla principer för himmel och jord. I den bemärkelsen bidrog den italienska halvön till världens kultur. Detta var den första anhalten för de tidigare kulturerna. Ni bör vara medvetna om att denna halvös högkultur centrerad på Rom, en region med en integrerad kultur, hade uppstått med auktoritet från den tidiga historien. Den hade också passerat den egyptiska kulturen och den grekiska kulturen för att så småningom täcka ett vittomspännande område. (107-300, 8.6.1980)

Som en önation var Japan den första i Asien att assimilera den västerländska kulturen. Nu är tiden inne för halvöarnas kulturer. Den koreanska halvön ligger i skärningspunkten där den ursprungliga österländska och den västerländska kulturen blir ett. Som historikern Oswald Spengler (1880-1936) pekade ut, så inträffar civilisationernas uppgång och fall som förändringarna av de fyra

årstiderna under ett år. Den atlantiska eran har nu närmast sig sitt slut och eran för StillaHavsregionens kultur har börjat glida in. (115-171, 10.11.1981)

Vad slags för människor är koreanerna? De är det folk som borde ärva kulturfärernas globala historia som genom gottgörelse kan återupprätta kulturen baserad på den italienska halvön. Korea är en sådan region. Återföreningen mellan Nord- och Sydkorea är likvärdig föreningen av den demokratiska världen och den kommunistiska världen. Och ytterligare, Koreas självständighet är en återupprättelse av det israeliska folkets misslyckande. Detta är den dolt bakomliggande anledningen till att Israel och Korea båda återfick sina nationer år 1948. (139-109, 28.1.1986)

I dagens Asien är det endast Korea som kan absorbera de globala kulturerna och religionerna från öst och väst, och dessutom på kortast möjliga tid. Korea har accepterat dem alla från konfucianismen, buddhismen till kristendomen. Under den korta tiden av fyrtio år upptog Korea olika aspekter ur den västerländska civilisationen och lät dem bära frukt. En frukt är någonting som liknar ett frö. Halvökulturen kan endast ligga till grund för glädje när den höjer sig till kärlekens värld som helst ska etableras genom att en rot utvecklas som kan rädda hela världen. I annat fall ödeläggs världen. (179-122, 1.8.1988)

Har jag inte tidigare talat om halvöarnas kultur? Sade jag inte då att halv-

öarnas kultur utvecklades som en dubbel kultur och att den koreanska halvön skulle komma i åtanke närhelst ett vulkanutbrott sker i Japan? Det är därför som jag har sagt åt er att tillverka båtar. Har ni byggt dem ännu? Det kanske händer. Av den orsaken borde japanerna och amerikanerna inte bli för arroganta. Uppträder de arrogant på var sin sida av Stilla havet kommer Gud inte att skona någon av dem, varken Amerika eller Japan. Både Amerika och Japan kommer att bli drabbade. Jag ber inte för att detta ska hända, men det finns anledning att anta att en sådan situation oundvikligen kan hända om Japan skulle misslyckas. Det är ett välgrundat uttalande med tanke på den historiska domen mellan ont och gott. (198-237, 3.2.1990)

Världen skulle ha förenats centrerat på påven i Rom, halvöns kultur. Men sedan Vatikanen inte kunde uppfylla sitt ansvar flyttades Guds plan vidare till att gälla de brittiska öarna. När detta skeende återvänder i en cirkelrörelse måste det komma genom Japan, en önation. Japan ärvde den brittiska kultursfären. Därför varade den japanska blomstringstiden i 120 år, från 1868 till 1988. Denna 120-årsperiod omfattade erorna Meiji, Tasho och Showa som är en precis motsvarighet till den 120-åriga regeringsperioden av Kung Saul, Kung David och Kung Salomon. År 1989 dog Kejsar Hirohito, eller hur? Det hade då gått exakt 120 år. Under den tiden har Japan fullständigt ärvt den brittiska kultursfären. Säger man inte i den västerländska litteraturen,

”När det gäller drama måste det vara från Storbritannien”? Modern forskning och industriell civilisation började i Storbritannien men dess frukter stals av Tyskland. Det var oundvikligt eftersom Tyskland var på den sataniska sidan. (199-78, 15.2.1990)

På grund av att Adam och Eva föll har gottgörelse betalats under hela historien i miljoner av år. Gottgörelse betalades i form av blodutgjutelse. Idag måste Reverend Moon återupprätta allt till dess ursprungliga status före människans fall och nå bortom vår egen tidsålder genom att fullständigt blottlägga det historiska förloppets logiska bakgrund. Detta kräver att allting vävs samman som har slitits isär och allt som har stuckits hål på ska lappas ihop. Av den anledningen måste Adam och Eva och de tre ärkeänglarna bli återupprättade, centrerat på Gud. Guds plan kommer sedan att överföras på Korea för att där nå full mognad. Korea och Japan måste göra detta. Halvöns och ölandets misslyckande – den italienska halvöns och Storbritanniens misslyckande – måste återupprättas genom gottgörelse. Halvöarnas kultur centrerad på Påvestaten i Rom regrade över världen. För att gottgöra detta vidareutvecklades Guds plan igen, denna gång centrerad på Amerika. Eftersom Jesus dödades i Asien måste hans döda kropp återupprättas för att hjälpa till att möjliggöra befrielsen av alla folk medan trumpettens ljud om idealet av Himmelriket på jorden ekar utöver hela Asien. (207-270, 11.11.1990)

Därnäst måste Guds plan utvecklas vidare genom den koreanska halvön. Det är därför halvöarna måste betala gottgörelse. Som vid tiden för Påvestaten i Rom går vi nu in i en epok av halvöarnas kultur centrerad på *Unification Church* som representerar alla överhögheter i världen. Någoting som liknar Vatikanen kommer att framträda för att gottgöra alla kulturers och religioners historia. Det är anledningen till att demokratin kom till, som håller stånd mot kommunismen. Konfrontationen växte fram mellan dessa två, med kommunismen på den sataniska sidan och demokratin på den himmelska sidan. (225-30, 1.1.1992)

Om den koreanska halvön symboliserar ett manligt könsorgan så symboliserar Japans övärld det kvinnliga könsorganet. Dessa två måste bli ett. Tiden för en enad värld framträder när dessa två är förenade. Därför kallas den koreanska nationen för en Adamnation medan Japan är en Evanation, Adam- och Evanation är termer för de nationer som representerar Adams respektive Evas position. (251-147, 17.10.1993)

## 1.2 Uppgiften för halvöarnas kultur ur Principernas perspektiv

Historien som helhet är verkligen intressant. När ni tänker på födelseplatsen för en kultur kommer ni att upptäcka att bukter och halvöar – där land möter hav – blev till vaggor för kulturer. När ni tänker på födelseplatsen för de gamla kulturerna som de grekiska och

italienska kulturerna, som är av samma kännemärke, kommer ni att märka att de var närbelägna till ett stort hav, en halvö eller en flod. Det är ett historiskt faktum att civilisationernas utveckling började från sådana platser. Varför är det så? Det är för att sådana platser är sammansmältande punkter. Vi kan generellt förstå att allting skapades genom harmonin i att komma tillsammans. (95-23, 11.9.1977)

När vi betraktar kulturernas födel-  
seplatser från en geografisk synvinkel ser vi att de utvecklades baserad på klimatförhållandena under världshistoriens gång. Vilken sorts platser är de mest ideala? Vi kan dra slutsatsen att den ideala placeringen är den som har fyra årstider och sammanlänkar havet till land. I klimatiska termer borde det röra sig om en region med fyra distinkta årstider. Det bör vara en halvö och samtidigt en region där fyra säsonger är klart olika varandra. Vad är en halvöregion? Landet symboliserar himlen och vattnet symboliserar havet. Halvön sammanlänkar dessa två. Det är realiteten av världen. Så fungerar alla principer för himlen och jorden. I den betydelsen har den italienska halvön, som är en halvöregion, bidragit till världskulturen. Detta var de forna kulturernas första stora skådeplats. Ni borde vara medvetna om att denna halvökultur var centrerad på Rom, en region med en integrerad kultur som hade vuxit fram med auktoriteten från den gångna tidsålderns historia. Den hade också passerat genom den egyptiska kulturen och den grekiska kultu-

ren för att täcka ett vittomspännande fält. (107-300, 8.6.1980)

Vi känner till att halvöarnas nationer, som var omgivna av havet, ligger där de framstående kulturernas historia blomstrade. Många religiösa trosuppfattningar och ideologier växte fram bland halvöarnas nationer och blev vägledande för mänsklighetens andliga sfär. Detta inkluderar den grekiska filosofin som började på Balkanhalvön och den kristna kulturen som blomstrade på den italienska halvön, den hinduiska kulturens filosofi i Indien och den Islamiska kulturen från arabiska halvön, den buddhistiska kulturen som bar frukt bland Sydostasiens halvöar, navigationskonsten som utvecklades från den iberiska halvön samt den nordiska kulturen från den skandinaviska halvön. På det sättet kan vi se att från halvöarnas nationer framväxte den största influensen av världens kulturella historia. (279-208, 20.8.1996)

Jorden består av land och hav. Vi kan se att havet har spelat en moderlig roll som började med födelsen av de absolut enklaste livsformerna. Havet symboliserar femininitet eftersom det ger näring och omfamnar livet medan land kan sägas symbolisera maskulinitet. Av den orsaken är önationerna som ligger i havet länder som representerar kvinnan och halvöarnas nationer som angränsar till de kontinentala nationerna representerar mannen. Speciellt halvöarnas nationer har en närhet och ett mod som kommer från ett liv av förberedelse emot fiender både från kontinenten och från

havet. Vidare, genom att inneha denna pionjäranda, äventyrlighet och inställningen av framåtanda utvecklade människorna från halvöarnas nationer briljanta kulturer som spreds ut i världen. (279-208, 20.8.1996)

Jorden vi lever på är delad i land och hav. Geografiskt sätt är halvöarna placerade mellan dessa två i en mellanposition, sammanlänkade kontinenterna med havet. Ända sedan uråldrig tid har halvöarna alltid varit signifikanta för utformningen av kulturerna. Grekland och Rom var gamla blomstrande kulturer som också var lokaliserade på halvöar. Spaniens och Portugals kulturer utvecklades på den iberiska halvön. Men i dag måste dessa kulturer expandera ut till världen och föra fram en ny kultur i öst och i väst. Den koreanska halvön i Asien är platsen för denna kultur att komma fram. (115-171, 10.11.1981)

Storbritannien är Evannationen och Amerika är en Abelnationen; Frankrike är ärkeängelnationen, där termerna Abelnation och ärkeängelnation betyder nationer som representerar Abel och ärkeängeln positioner. Modern bör omfamna sonen och söka efter dessa nationer. Efter att det som var förlorat har Abelnationen blivit återfunnet på detta sätt, och efter detta mönster måste nu fadern bli funnen på nytt. Vi söker efter Adamnationen, eftersom Adams nation är nationen för Herrens återkomst, den är den koreanska halvön. Varför blev det den koreanska halvön? Den är som den italienska halvön. Det

som gick förlorat i väst centrerat på den italienska halvön måste bli funnet i öst. Av den orsaken blir den koreanska halvön en global angelägenhet. Den koreanska halvön är gränslinjen mellan liv och död. Korea blev delad i Nord- och Sydkorea och mellan kommunismen och demokratin, med Kim Il-sung i norr och Sun Myung Moon i söder. Detta är en realitet. Kallar man inte Kim Il-sung, i den norra delen, för "Fader"? Kallar inte folket i söder mig för "Fader" eller "Sann Förälder"? Vem kommer att förlösa denna situation? Presidenten kan inte lösa detta problem, så detta vilar i mina händer. (201-52, 28.2.1990)

Belägen på Medelhavet var Rom en stark statsmakt som njöt av en tusenårig historia. Det är intressant att Rom har bevarats till denna dag utan att ha dött ut. Medelhavet och Rom är som en union mellan en kvinna och en man, en union mellan konvex och konkav. Den koreanska halvön är omgiven av Japan i en sådan position, centrerad på Stillahavsregionens kultur på en global nivå. Det är en exakt motsvarighet. Placeringen är inte likadan för Indonesien eller Singapore. I Asien är det endast Korea. Av den anledningen utgör dessa tre nationer i nordöstra Asien huvudfrågan. Om man tar dessa tre nationer vinner man Asien. (259-249, 10.4.1994)

I vilken position är den koreanska halvön? Den innehar samma position som Rom. Det är samma position som Vatikanen i Rom. Och sedan, vilken sorts nation är Korea? Det är ämnat



att bli en nation som kan harmonisera alla religioner och mänskligheten tillsammans genom tiderna i enlighet med Guds vilja och också bära ansvaret av att bygga en förenad värld och ett förenat Himmelrike. Varför? För att tiden för den slutliga destinationen för civilisationen nu närmar sig, en kultur som kan representera Påvens område som influerar världen centrerad på Vatikanen i Rom och den italienska halvön.

När Nordkorea och Sydkorea är förenade baserad på en enhetlig bakgrund, står Korea i positionen att influera alla religioner och världens människor. Endast då kan en harmonisk religiös sfär att manifesteras av sig självt, som bekräftar Guds vilja som valde Israel. Vid den tidpunkten kommer ett harmoniskt folk och nation att bli etablerat, i samstämmighet med Guds vilja. (168-312, 1.10.1987)

Rom har som en enskild stat burit på sin oberoende tradition. På samma manér är den koreanska halvön i samma position i Asien som den romerska. Även om Korea är inklämd mellan starka nationer har landet inte dött, utan överlevt till denna dag. Ändå kan vi för första gången i historien bevittna en delad nation i Nord- och Sydkorea. Naturligtvis fanns det en tid när tre konungariket existerade men på grund av de globala trenderna och involveringen av världens nationer blev Korea delat i nord och syd för första gången. Varför kämpar Nord- och Sydkorea emot varandra? Ande och kropp delades på en halvö centrerad på Jesus. För att kunna

återupprätta denna delning av ande och kropp, genom gottgörelse, måste de förenas igen på en halvö. Därför, från en geopolitisk synvinkel kan vi se att Herren måste uppenbara sig i Korea. (195-197, 5.11.1989)

Vart ska nu Japan gå tillbaka till? Landet borde återvända till en plats som liknar den romerska halvön. Sedan måste Japan sammanlänkas med kontinenten. Punkten i fokus är den koreanska halvön som möjliggör en sammanlänkning. Det är inte halvöarna i Indokina eller Malaysia och inte heller Singapore. Det finns bara en i Fjärran Östern-regionen och det kan endast vara den koreanska halvön. (204-161, 8.7.1990)

Korea är en Adarnation och Japan är en Evanation. Varför är Japan en Evanation? Japan är en önation. En ö längtar alltid efter land. Symboliserar inte oceanen en kvinna? Sålunda symboliserar önationerna en kvinna. En sådan relation är formad centrerad på den koreanska halvön och Japan. Och där finns nationer i positionen av de tre ärkeänglarna. Den asiatiska ärkeängeln är Kina, den västerländsk-kristna ärkeängeln på den himmelska sidan är Amerika, och den onda ärkeängeln är Sovjetunionen. Dessa är de tre ärkeänglarna. (207-270, 11.11.1990)

Stillahavskulturens era kommer att utveckla sig på den koreanska halvön. Japan är exakt som en kvinnas livmoder. Dessa två måste bli ett. Det är därför som Japan måste återupprätta genom

gottgörelse alla de misstag som gjordes av kristenheten och Storbritannien. Vatikanens misslyckande i Rom måste övervinnas med den koreanska övärlden som ett centrum. Det romerska vaticanska idealet, det kristna idealet och det kungliga palatset för Återkomstens Herre borde bli etablerat. Eftersom Jesu kropp gick förlorad i Asien måste den kristna kultursfären kombineras både andligt och fysiskt i Asien för att skapa en förenad kultursfär. (226-134, 2.2.1992)

Om den koreanska halvön är Adamnationen så är Japan en Evanation. Varför är Korea Adamnationen? Geografiskt sett ser den koreanska halvön ut som ett manligt könsorgan. Samma kan sägas om Rom. Medelhavet är som det kvinnliga könsorganet och Italien är som det manliga könsorganet. Därför måste dessa två bli ett. Kulturen kan aldrig lämna detta område. När en enskild kultur slår rot kan den inte skiljas eftersom den står i samma position som att ha stått på kärlekens fundament. När ni tänker på allting från en geopolitisk aspekt så liknar Medelhavet mycket föreningen mellan en man och en kvinna. (235-80, 29.8.1992)

Den globala civilisationen utvecklas medan den rör sig i en cirkel runt jordgloben. Med andra ord, civilisationen rör sig från den egyptiska kontinentala kulturen till de romerska och grekiska halvöarnas kulturer, via onationen Storbritannien och sedan till den kontinentala amerikanska kulturen. Den kontinentala kulturen rör sig nu västerut, korsar över Stilla havet som passe-

rar genom den japanska ökulturen och kulminerar slutligen i kulturen på den koreanska halvön för att sammanlänkas med Asien. Den kultur som är befäst här är av högsta rang och kommer att skapa en ny värld. (115-171, 10.11.1981)

Det historiska flödet kommer inte att stanna upp på den nordamerikanska kontinenten. Jag är fullt medveten om Guds planer, att få denna kultur att korsra Stilla havet och blomma som en ny ökultur i Japan, en onation jämförbart med Storbritannien. Kulturen kommer att etableras här på den koreanska halvön som motsvarar den italienska halvön. Det kommer att bli en vittomfattande kultur som kan jämföras med den romerska kulturen i den gamla historien, fullt kapabel att skapa en enad värld, och bilda en förenad kultursfär som gränsar till den asiatiska kontinenten. (78-254, 7.6.1975)

I Stilla havet skulle en invasion av den koreanska halvön vara en händelse av stor vikt. Det är därför som den japanska arkipelagen på detta sätt beskyddar halvön. Med andra ord är kvinnan som köttet och mannen är som skelettet. Köttet och skelettet utgör tillsammans en kropp. Om de är två, kommer de att vara skilda väsen. För att uppnå någonting med kärleken i centrum behövs båda. Det spelar ingen roll hur många Adam det finns, utan en Eva kan det inte fungera. På samma sätt borde dessa två samarbeta som ett globalt par och bära frukten av en kosmisk kärlek. (183-164, 31.10.1988)

Orsaken till att Japan är välsignad är för att hon är en Evanation. Eva föll bort från Gud och allting gick förlorat. Det måste återupprättas med början av de materiella tingen. Japan har blivit given en materiell välsignelse i världen så vart borde landet gå hädanefter? Det borde gå till det kinesiska fastlandet, genom att passera den koreanska halvön. Det borde gå till det ofantliga kinesiska fastlandet. Ursprungligen, när Jesus framträdde var Kina och Indien båda religiösa nationer med högtstående kulturer. Det romerska imperiet formade en treenighet när Jesus kom. Om den judiska nationen och det arabiska området i Mellanöstern hade blivit ett, skulle de naturligt ha länkats samman med Indien. I termer av raser så tillhör det indiska folket den europeiska linjen. Asien skulle ha länkats samman med den indiska och sedan skulle Indien ha sammanlänkats med Kina genom Burma. Om dessa sfärer hade kombinerats med Kinas religiösa kultur och assimilerat Rom på den globala domänen så hade ett förenat Himmelrike kunnat bli skapat på jorden. (135-317, 15.12.1985)

Japan är en ö som reser sig ur havet medan Korea är sammanlänkat till kontinenten. Större kontinenter blir till den primära hemstaden enligt Guds önskan. Öarna kan ses som en andra hemstad. Öarna längtar alltid efter fastlandet. Ni borde vara medvetna om dessa ting och känna till om hur man etablerar banden med större hemstäder, och inte endast här i Korea utan också i Kina, Sovjetunionen och på hela kontinenten. Genom

att göra så borde vi skapa en värld som gör att Gud kan stanna på den här jorden, i vår hemstad, och säga, ”Detta är verkligen den ideala platsen att leva på tillsammans med hela mänskligheten”. De människor som är beslutsamma till att leva ett sådant liv kan leva i befrielsens sfär så snart de övergår till den andliga världen. Nationella gränser kommer att försvinna. (209-19, 24.11.1990)

Tills nu har den moderna civilisationen löpt parallellt med Roms auktoritet och representerat en historia av 1 200 år centrerad på Rom. På samma sätt kommer en evig kultursfär att bli utformad, centrerad på den koreanska halvön i Asien, och gå vidare över världen i det nya millenniet. Vi måste lägga verkliga gottgörelsebetingelser. Detta är den koreanska halvön. (168-67, 1.9.1987)

## Sektion 2 Den koreanska halvöns mission enligt Guds plan

### 2.1 Den koreanska halvön är ett mikrokosmos av världen

På den koreanska halvön är den koreanska republiken destinerad att kämpa och triumfera över kommunismen. När detta händer kommer den koreanska republiken att spela en aktiv roll i världen. Om den däremot blir besegrad av kommunismen kommer Republiken Korea att försvinna utan ett spår. Vietnamkriget är ett första exempel på vilket tragiskt öde som väntar er efter att ha blivit besegrad. Nordkorea representerar ondskan medan Republiken Korea

representerar det goda. Djävulen kontrollerar Nordkorea medan Gud ställer sig på den koreanska republikens sida. På det sättet kommer den koreanska halvön att bli en region där det goda och det onda möts i den skarpaste konfrontationen i världen. Hela världens ondska kommer att dö när det goda kör över och övervinner det onda på denna arena. Genom sin plan och sitt arbete i historien har Gud ivrigt väntat på det koreanska folket och de fria människorna i världen att förenas och uppnå en fullständig seger. (129-331, 14.12.1983)

Med en kulturell härkomst och med en lång historia som spänner över femtusen år, har det koreanska folket från tidig ålder lett ett rikt andligt liv med en utvecklad tradition att vörda Himlen. Våra förfäder accepterade buddhismen och konfucianismen och förde fram en strålande kultur. Även om den historiska spridningen av kristendomen har varit kort, har Korea blivit en brännande kristen nation som representerar världen både i fakta och till namnet. Vidare har många huvudreligioner smält samman till en andlig kultur bland människor. Att ha många olika religioner samexisterande är en unik aspekt av vår kultur, som har gett en god påverkan på kulturen i sin helhet och skapat harmoni. Med hänsyn till den ursprungliga naturen hos det koreanska folket, med sitt arv av sträng tradition av vördnad emot Himlen, tror jag inte att den kommunistiska ateismen kommer att slå rot på den koreanska halvön. Ifall Gud finns är jag övertygad om att Han genom det

koreanska folket skulle visa världen ett exempel på hur man vinner över kommunismen. (130-13, 18.12.1983)

Det koreanska folkets vedermödor är del av Guds plan och har en signifikant betydelse långt bortom nationen. Gud väntar otåligt på att denna ras ska kunna övervinna dessa bedrävelser. Världshistoriens trådar kan sägas löpa samman på den koreanska halvön. Det är platsen där öst, väst, nord och syd möts, och där konfrontationen mellan det andliga och det materiella blir kompakt och kaotisk. Malströmmen på denna halvö är jämförbar med de konvulsioner en kvinna går igenom när hon föder fram ett nytt liv, framtiden, ur sitt sköte.

Svårigheterna som det koreanska folket och nationen nu konfronteras med kan inte lösas skilt från Guds vilja och plan. Jag tror att de kan lösas i en relation med världen snarare än av Korea på egen hand. Det koreanska folket borde vakna upp inför Guds vilja och övervinna svårigheterna, genom att följa den som blev sänd av Gud med syfte att visa vägen på världens andliga område. (135-238, 11.12.1985)

I enlighet med denna tid i historien, har de mäktiga omgivande nationerna, som har ett intresse i den koreanska halvön, förts samman genom *Unification Church*. Så är det med Sovjetunionen, USA, Japan och Kina. De har alla samlats och i framtiden kan denna grupp av nationer bli användbar. En fanbärare för den kristna kulturen som kan sammanlänka världen med Guds vilja borde ha

framträtt på denna plats och initierat en rörelse för att förena kristenheten. Det var min intention att vinna över världen och kristenheten inom sju år. (135-317, 15.12.1985)

## 2.2 En förenad kultursfär med den koreanska halvön i centrum

Alla kulturer blev ett och centreredes på Rom. Korea är idag precis i en liknande situation. Rom kommer att bli återuppförd på den koreanska halvön. Därför kan man inte lösa denna globala fråga utan att länkas samman med Korea, Japan och USA. Det är där vi är just nu. (166-294, 14.6.1987)

Ni borde alla älska Korea. Guds syfte att lyfta upp Korea måste bli uppfyllt och Korea borde bli vårt hemland. I framtiden borde hela den koreanska halvön bli helgad mark. Borde vi inte återta Liaotungs halvö i Manchuriet som brukade vara koreanskt territorium? Det israeliska folket sålde Jesus och därefter återtog de sin nation. Tror ni att jag som lever med titeln Återkomstens Herre inte skulle kunna återta vårt ursprungliga land? Även om Sovjetunionen skulle stå i min väg skulle jag pressa mig rakt igenom dem. Jag tror att vi borde ge oss in i förhandlingar för att återfå delar av vårt ursprungliga land som tillhörde oss under den tidiga Sung-dynastin och som togs av Sovjetunionen. (168-49, 30.8.1987)

Nordkorea ligger trettio mil norr om denna plats. Demokrati och klassisk liberalism är i konfrontation med

Nordkoreas och Kim Il-sungs kommunistregim. Det är det absolut mest slutna samhället i världen. I detta delade territorium bejakar en sida Gud, medan den andra sidan tar en exakt motsatt ståndpunkt och förnekar Guds existens. Det finns ingen annan plats än den koreanska halvön som mera klart och tydligt manifesterar skillnaderna mellan dessa två världar som är på motsatta poler. Den koreanska halvön är en sammanfattning av hela världen där det finns en konflikt mellan frihet och diktatur, mellan gott och ont, och mellan demokrati och kommunism. (168-234, 21.9.1987)

När ni observerar de nationer som omger Korea idag och tänker på världens situation, så kan ni lägga märke till att det skulle vara ogynnsamt för de mäktiga nationerna om det skulle bryta ut ett krig på den koreanska halvön. I synnerhet det kommunistiska Kina behöver en pånyttfödelse för att kunna stimulera till en utveckling av sin vetenskap och teknologi och sluta sig till ledet av industriländer. Men om Nordkorea skulle invadera Sydkorea skulle det skapa betydande problem för Kina.

Det kommunistiska Kina funderar på att associera sig med Korea från och med nu. Jag är fullt medveten om detta. Varför inte med Japan? Eftersom Japan invaderade Kina tidigare under detta århundrade, så tror Kina att Japan kommer att invadera deras ekonomi. Med tanke på denna situation där det kommunistiska Kina söker närma sig Korea är en invasion av Sydkorea genom Nordkorea inte någonting som Kina skulle

tolerera. Men Japan då? Likaså vill inte heller japanerna detta. De vill också ha ett utbyte med Korea. (170-212, 15.11.1987)

Den kinesiska folkmängden är omkring 1,2 miljarder. Det finns 240 miljoner människor i United States och 270 miljoner i Sovjetunionen. Många högutvecklade och blomstrande nationer leder världen. Jämfört med dem, hur eländigt har inte Korea varit tills nu. Korea var en svag och olycklig nation på gränsen till förtvivlan. Men under sin femtusenåriga historia ägde Korea den största delen av det enorma land som är dagens Kina. Det koreanska folket tycker inte om att vara oense. Koreanerna är ett fredsälskande folk. Finns det inte ett historiskt dokument över en Balhae-stam? Har den än så länge inte blivit en fråga för akademiska kretsar? De kallades Dongifolket och sägs ha flutit in till den koreanska halvön. De var människor som uttröttade på livet på det kinesiska fastlandets ofruktbara mark, där många stammar stred mot varandra, sökte tillflykt till den koreanska halvön genom att ta sig över floderna Tumen och Yalu. (172-279, 24.1.1988)

Som representanter för dygdigt folk från förr, hjälper ni till vid återföreandet av Nord- och Sydkorea, att organisera släkter, människor och nationer centrerade på den ideala familjens fundament som ni har längtat efter. Därför bör ni vara medvetna om det fantastiska faktum, att på den dag då frihetens blomma slår ut kommer en stolt tid i historien till den koreanska halvön! Det kommer

att bli en tid då förenandets flagga kommer att resas högre än Himalayas högsta topp i samtliga nationer. Om ni inte är medvetna om detta, så kommer mina samlade gärningar att plåga och döma er. Vad kommer att plåga er? Den bittra ångern fångad i tårar av blod, som har vuxit samman bortom dödens dalar och sammansmält som en kristall med historiens landvinningar här. Det är det som kommer att döma er (173-115, 7.2.1988)

Ur en geopolitisk synvinkel är Japan en önation. Till slut kan önationerna inte leva i isolering. Därför behöver Japan upprätta band med kontinenten. Just nu har Japan täta band med den amerikanska kontinenten över Stilla havet. För fyrtio år sedan, under andra världskriget var dessa två nationer fiender. Det unika med dessa människor är att de har kämpat emot varandra som fiender. Men vart kommer Japan att gå? Borde hon korsa Stilla havet och bli buren på Amerikas axlar eller borde hon länkas samman med kontinenten? Detta är den stora frågan. Den kortaste rutten är att gå över den koreanska halvön. Japan borde inte länkas samman via Sibirien eller direkt med Kommunistkina. Japan kan inte gå in i Kommunistkina och absorbera kaoset där. Landet kan inte assimilera 1,2 miljarder människor i Kommunistkina. Japan kan heller inte assimilera Sovjetunionen som är en ledande nation i en stor kommunistisk värld. Från den synvinkeln är Japan i en situation där hon inte har någon annan möjlighet än att gå samman med Korea, centrerad på USA. (177-14, 15.5.1988)

Som ni säkert alla känner till började det rysk-japanska kriget på grund av den koreanska halvön. Samma gäller för sino-japanska kriget. Om ni ser på upphovet till det stora asiatiska kriget i modern tid, kommer ni att upptäcka att det började från en incident som växte fram vid Marco Polo Bron. Orsaken till omvälvningen i Asien under modern tid kan bli funnen endast i Korea som var händelsernas centrala punkt. Kina behövde också Korea. Korea är placerad på en mycket intressant plats, eftertraktad av både Japan och Sovjetunionen. Japan har ingen möjlighet att sprida sin politiska domän till världen utan att först länkas samman med kontinenten.

Om, Nordkorea, uppbackat av Sovjetunionen, skulle insistera på gemensamma val för Nord- och Sydkorea, och om då Sydkorea skulle svara genom att åberopa ett avskaffande av den 38:e breddgraden, så skulle Sovjetunionen naturligtvis bli nöjd! Vad behöver Sovjetunionen? De behöver den koreanska halvön som ett fäste mot Stilla havet. Om Sovjetunionen kan ockupera den koreanska halvön så kan de ta stryptag på Japan och skulle också ha Kina inom skotthåll. (178-12, 27.5.1988)

Nu har vi gått in i den fas då jag kan återfå nationen. Det är därför som det regerande partiet inte är ägaren och inte heller är oppositionspartiet det. Omgiven av fyra mäktiga nationer är den koreanska halvön marginaliserad av dessa fyra mästare. *Unification Church* är centrum av denna nation. Var jag inte den första att kräva en återförening av Nord-

och Sydkorea? Vi kräver en återförening av Nord- och Sydkorea. Vi kräver ett skapande av en förenad regering för Nord- och Sydkorea. Med tanke på det så krävs det en möjlighet att absorbera dessa fyra starka nationer om man ska kunna bidra till ett återförenande av Nord- och Sydkorea. Hittills har jag arbetat på detta i Amerika och Japan och även i Kommunistkina och Sovjetunionen. Vi går nu in i den tiden när de kan bli ett genom att jag lyfter den vikt som varit fäst vid marken. (178-231, 4.6.1988)

När vi talar om den energi som pulserar på den koreanska halvön så är den kopplad till Koreas öde och framtid. Den är sammankopplad med den himmelska lyckan och även till nationens öde. Vad är ett nationellt öde? Jag anser det vara bestämmelsen för en nation och riktningen som nationen tar. Den riktning som Korea tar för sin överlevnad kommer att möjliggöra för Republiken Korea att utvecklas när dess puls vibrerar med vigör och dess vilja är förenad. Den koreanska republiken borde skapa en enad värld genom att förenas med den himmelska lyckan och världens puls och genom att dra till sig den himmelska lyckans stöd, till framgång. (178-265, 8.6.1988)

Kommunismen kommer att kollapsa. Också den demokratiska världen kommer att kollapsa. Den demokratiska världen är baserad på humanismen, och den kommunistiska världen är baserad på materialism. Båda har de drivit bort Gud. Vatikanen i Rom försökte att ena

världen centrerad på teismen och att etablerade ett idealt konungavälde. Men på grund av deras misstag har Guds plan kommit tillbaka hit och de måste betala genom gottgörelse. Gottgörelse måste betalas i Storbritannien centrerad på kontinenten, och Vatikanens misstag i Rom på den italienska halvön måste föras till Asien och återupprättas där. Konsekvensen blir att en halvö i Asien lik den av Italien borde bli återupprättad. Det är den koreanska halvön. (188-315, 1.3.1989)

Eftersom Påvestolen på den italienska halvön inte kunde genomföra en förenad värld så måste återförenandet komma genom en halvö. Satan visste att den koreanska halvön skulle bli platsen för ett kommande återförenande. Därför, för att gottgörelsen av fyra tusen år måste kunna genomföras, inträdde Japan vid denna tidpunkt och härskade över Korea i fyrtio år. Ni måste inse att landet som levde under detta styre i fyrtio år är den ideala nationen där den återvändande Herren i positionen av Adam kunde framträda. Den logiska grunden för Herrens återkomst till den koreanska halvön kan förstås genom att observera trenden av utvecklingen genom historien och med tanke på Principen för återupprättelse genom gottgörelse. Vilket land borde Storbritannien, Amerika och Frankrike söka efter genom sina gemensamma ansträngningar? De borde söka Adams nation. De borde söka sig till Adamnationen. De borde söka sig till fadernationen. De måste söka efter fadern. De måste söka fadersnationen.

De måste söka sig till Adams nation. (189-93, 19.3.1989)

Detta är inte mina egna personliga tankar. Det är synsättet enligt De Gudomliga Principerna. Enandet av den koreanska halvön kommer att ske. Korea bör omfamna Eva och de ska bli ett. Endast då kommer ärkeängeln att fullständigt ge sig hän åt Adam och Eva. Detta är Principernas synvinkel. (189-104, 19.3.1989)

Stillahavsregionens kultur är den förberedda kulturen att skapa en influerande sfär som stiger fram för en fadercentrerad ideologi. Det är här den förenade kultursfären stiger fram och gör slut på en enkel konsoliderad kultur. Konsekvensen blir ett förenande av språk, kulturer och nationer centrerat på en huvudkultur. En sådan tid har nu kommit. Detta kommer att påbörjas och fortgå på den koreanska halvön. (193-225, 4.10.1989)

Korea är i ett mycket delikat läge geopolitiskt sett. Ända sedan långt bakåt i tiden har Korea betalat ett historiskt offer eftersom landet har en så viktig placering för de starka nationerna att expandera sitt inflytande. Vårt hemland kunde uppleva hela raden av svårigheter under den polariserade tiden mellan öst och väst. Bara för att vi har gått in i en pluralistisk tid av harmoni, betyder inte detta att våra nationella intressen är säkrade eller att de nationella problemen är lösta. De fyra starka nationerna som omger Korea, med andra ord USA, Japan, Sovjetunionen och Kina är



sammanflätade med varandra även om var och en har sina egna intressen och egen oro för den koreanska halvön. Ur en synvinkel utifrån Guds plan, urskiljer jag Koreas situation som en sammanfattning av världen och historien. Av den anledningen är alla historiska situationer och dagens globala problem förknippade direkt eller indirekt med den koreanska halvön. Det gör att Korea är en sammanfattning av världens problem. Följaktligen har lösningen för de globala problemen en oskiljaktig relation till lösningen på de koreanska problemen. (193-317, 12.10.1989)

Om modern står vid västra änden kommer fadern inte att uppenbara sig från väst. Om kvinnan är på västra sidan så måste mannen vara på den östra sidan. Frasen "Fjärran Östern" är signifikativ i det ljuset. Den koreanska halvön är där man och kvinna är sammanlänkade. Om landet symboliserar en man så symboliserar havet en kvinna.

Av den orsaken så längtar alltid människorna på öarna efter land. När de åker till havs för att söka sig till land kommer de alltid till halvöarna. Därför är det så att även om tusen år har passerat så fortsätter den italienska halvön att kunna utöva makt som ett centra för den globala kristna kultursfären, baserad på sina traditionella förhållanden. På samma sätt intar halvöarna en framträdande roll, på andra sidan, i Fjärran Östern. (196-162, 1.1.1990)

Vart ska Japan återvända till nu? Hon borde återvända till en liknande

plats som den romerska halvön. Genom att göra så borde hon anslutas till kontinenten. Den fokuserande punkten som möjliggör för henne att göra så är den koreanska halvön. Det är inte halvöarna i Indokina eller Malaysias eller ens Singapore. Det finns bara en enda Fjärran Östern region och det kan bara vara den koreanska halvön. Historien av denna halvö borde vara liknande den av den israeliska nationen. Detta för att kristendomen är en förlängning av judaismen. Som en enskild etnisk grupp med en lång historia, skulle Korea genomgå svårigheter och utgjuta mycket av sitt blod. De skulle vara ett rättskaffens folk. Hur mycket blod har inte utgjutits genom tidsåldrarna på grund av svekfulla människor? Det är så här det har varit under fem eller sexhundra år under Chosundynastin. Siffran sex måste gottgöras. Eftersom det var en sådan tidsålder så har blod utgjutits från många goda människor under den tiden. (204-161, 8.7.1990)

Under fyrtio år har jag gått vägen av *Unification Churchs* miserabla öde men jag har inte dött. Varför? Det är för att jag kände till att detta är den sortens standard av familjen som jag önskar, den standarden en nation borde ha i enlighet med min önskan, den standarden som jag önskar att världen borde ha, och den standarden som Gud, som jag längtar efter, skulle ha. Jag visste att det jag önskade, också var vad Gud önskade och längtade efter. Därför, om ni ger och ger och fortsätter att ge, kommer det ni har givit att röra sig i en cirkel och kommer med all säkerhet att slå sig ned, cen-

trerad kring en viss axel, där platsen för avgörandet av världshistorien kan börja. Om det är möjligt så är min önskan för det avgörandet, centrerad på den trettio-åttonde breddgraden på den koreanska halvön. Vidare så tänker jag fastställa detta baserat på min hemstad och marscherar därför nu emot hemlandlandet. (208-226, 18.11.1990)

Jag har kämpat på detta slagfält som uppstod på gränsen mellan Nord- och Sydkorea medan jag längtade efter dagen för Koreas självständighet. För att den koreanska halvön ska kunna födas som ett nytt älskat barn måste denna nation möta ett tragiskt öde av delning i en position där landet måste gå igenom svårigheter. Som för ett barns födelse, där Nord- och Sydkorea möts och där nationen blir en utvecklad bas att representera den demokratiska och den kommunistiska världen.

Vem borde axla ansvaret för detta? Det måste axlas av det koreanska folket. Det koreanska folket måste bära detta ansvar, men det borde inte vara en grupp som är ignorant inför vägen som Korea borde ta i framtiden. Annars skulle denna tragedi riskera att bli övervunnen genom den koreanska traditionella historien. Där har funnits många eftertänksamma människor och patrioter som försökt att lösa denna tragiska situation. Men faktum kvarstår, de har inte kunnat göra det, och det betyder att denna miserabla situation på den koreanska halvön inte har varit någonting som enbart mänskliga ansträngningar kunde lösa. Eftersom jag kände till det-

ta, som den som är medveten om historien enligt Guds plan på den koreanska halvön vägleds av den himmelska viljan, hade jag inget annat val än att förbereda mig på att gå rakt fram på en banbrytars väg. (211-135, 30.12.1990)

Sydkorea och Japan borde arbeta tillsammans för att ta ledningen till en återförening av Nord- och Sydkorea genom att influera Nordkorea. I annat fall kommer den koreanska halvön och Japan inte kunna förenas. (212-140, 2.1.1991)

### 2.3 Återföreningen av den koreanska halvön visar mönstret för världens återförening

En återförening måste uppnås centrerad på Sydkorea. Därefter, centrerad på koreanska halvön, borde vi förena Japan som Evanationen och också förena Kina medan vi förenar Sovjetunionen med USA. Jag har redan lagt alla fundament för att kunna uppnå det målet. Jag har gjort allt. Jag har kommit till den här nationen och har gjort vad som är nödvändigt med att lägga alla fundament i den yttre Kainvärlden. För att kunna lägga fundamentet i den politiska och ekonomiska världen har jag spenderat pengar och arbetat för dessa människor ända tills nu. Snart kommer ni att se att färre och färre människor opponerar sig emot Reverend Moon och *Unification Church*. En del människor i etablerade kyrkor opponerar sig emot oss. Men de känner mig nu som en människa som vill förena Nord- och Sydkorea! (214-306, 3.2.1991)

Den koreanska halvön är delad i två, nord och syd. Detta symboliserar delningen av världen. Jag måste nu dra samman återföreningens välsignelse och göra en cirkel och återvända. Vem är den som delade detta land i nord och syd? Det var Japan. Därför måste medel för en återförening av Nord- och Sydkorea tillskjutas av Japan. För att göra de måste vi utbilda och mobilisera hela det japanska folket. Jag är den enda personen som kan uppfylla detta. Det är det jag gör. Var borde medlen för återföreningen av Nord- och Sydkorea komma från? Japan borde tillskjuta dessa medel.

(236-134, 2.2.1992)

Med tanke på återupprättelse genom gottgörelse har Japan tagit på sig vad Storbritannien misslyckandes att göra och därmed stå i positionen att influera Asien och hela världen med sin ekonomiska överlägsenhet. Om Japan misslyckas här så betyder det slutet. Eftersom Sanne Far inte var välkommen, förlorades kontinenten, halvön och ön. För att kunna gottgöra det misstaget måste Guds plan återvända till kontinenten och ta tillbaka detta genom gottgörelse. Kontinenten i det här fallet är Amerika, ön är Japan och halvön är Korea. Därför kommer Guds plan tillbaka till kontinenten. (227-67, 10.2.1992)

Adams fiende är Eva och Evas fiende är Adam. Adams fiende är hans moder och hans fader och Kains fiende är hans moder och hans fader. Dessa bröder Abel och Kain är gemensamma fiender. De är alla fiender. Den koreanska halv-

ön är platsen där dessa fiender kämpar sinsemellan för att finna sina positioner. Den koreanska halvön är var den slutliga historien ska komma till sin ändpunkt. I termer av den kulturella historien är det den slutliga punkten för ett avgörande mellan kommunismen och demokratin. Är inte detta just fallet med nord och syd? Kim Il-sung i nord är i positionen av fadern som har återvänt representerande den kommunistiska världen. Och Reverend Moon är Sanna Förälder i positionen av Fadern som har återvänt representerande den demokratiska världen centrerad på kristendomen. Två föräldrar har framträtt.

Tills nu var den koreanska halvön i ett sådant läge i Asien, att denne inte kunde bli lämnad i fred av Amerika, Kina eller Sovjetunionen. Japan är som Eva innan giftermålet och har blivit en sann vacker kvinna klädd i vackra färger. Därför vill Sovjetunionen, Kina och USA ta henne med sig. Det är precis på samma sätt som när ängeln föll. (228-231, 3.4.1992)

Gud älskar den koreanska halvön. Han älskar inte bara Sydkorea. Eftersom Nordkorea inte kunde stå i en sådan position måste vi nu rädda Nordkorea. På samma sätt som Jakob räddade Esau, precis som när Jakob offrade alla sina ägodelar som han hade förberett i 21 år, under motgångar, för att kunna ärva Esaus förstfödsrätt från den äldste sonen. Så har också jag ansvaret att bana väg genom att sätta Nordkoreas folk i förgrunden och ge mat till dem, för att rädda dem. För att kunna göra så borde

regeringen i Kainpositionen bli ett med Reverend Moon som står i positionen av Abel. (228-235, 3.4.1992)

Jag var den som räddade Kim Il-sung från döden. Vi är bröder, som tvillingar. Är vi inte tvillingar på den koreanska halvön? Det är därför vi inte borde döda varandra utan istället rädda varandra. Var inte Esau och Jakob bröder? Efter 21 år återvände Jakob och offrade allting han hade till sin äldre bror. Esau var inte glad att lämna över sina välsignade rättigheter som äldre bror, men genom att ge sin förstfödslopp från positionen av en bror blev Israels konungaskap etablerat. Reverend Moon som tillhör konungaskapet för det tredje Israel, måste förena nationerna i Asien genom att återförena Nord- och Sydkorea på den koreanska halvön. Nord och syd är som Kain och Abel. Följaktligen, eftersom Jesu kropp förlorades i Asien borde den bli inympad i Nord- och Sydkorea. (228-239, 3.4.1992)

Ni borde förstå att den koreanska halvön, som är delad i en demokratisk del och en kommunistisk del, är världens centrum, och att återföreningen av Nord- och Sydkorea är nyckeln till världsfreden och en enad värld. Till denna dag har jag med hängivelse ägnat hela mitt jag och mina ansträngningar åt denna uppgift i alla delar av världen. Förra året i november 1991 besökte jag Nordkorea och förhandlade med Kim Il-sung i detta syfte. Nu närmar sig dagen då världens alla religioner kommer att förenas. Dagen för återföreningen av Nord- och

Sydkorea på den koreanska halvön kommer närmare. (229-80, 10.4.1992)

Den koreanska halvön har varit delad i nord och syd i fyrtio år. Av de två platser i världen idag med den högsta risken för början av ett tredje världskrig är Israel i Mellanöstern den ena, den andra är den koreanska halvön. De är i konflikt på grund av sin religiösa bakgrund. Kim Il-sungs *Juche* ideologi är som en religion centrerad på Satan. Det är en fullständig satanisk religion och diktatur styrd på ett sätt som inte går att beskriva med ord. Reverend Moons *Unification Church* har den enda religionen som kan förena världen. (229-125, 11.4.1992)

Världen står nu inför religiösa problem i Israel i Mellanöstern och inför problemen mellan Nord- och Sydkorea på den koreanska halvön som är baserade på konflikten mellan demokrati och kommunism. Där är därför som – ifall ett tredje världskrig skulle bryta ut med anledning av en sammanstötning mellan dessa med en religiös eller ideologisk orsak – skulle mänskligheten drabbas av fullständig förödelse. Vi står inför en sådan fara. Vem kommer att ta ledningen i att ge världen fred? (229-125, 11.4.1992)

När Adam och Eva förenas kan en förening mellan Kain och Abel börja. När det händer kommer en ny ideal början att ske i Asien centrerad på Korea och Japan. Föreningen av Asien och västvärlden, enandet av öst och väst och enandet av nord och syd kommer

att uppnås. Detta handlar inte om nord och syd på den koreanska halvön. Det står för de kulturella skillnaderna mellan öst och väst och det gäller skillnaden i ekonomiska förutsättningar mellan nord och syd. Det är därför en världsvid förening inte är något problem. (230-292, 8.5.1992)

Hade denna nation stöttat mig för fyrtio år sedan, skulle den ha blivit ett palats för den äldste sonens förstföds-  
lorätt och skulle ha lett världen. Den skulle ha blivit en nation men den äldste sonens förstföds-  
lorätt. Landet kunde ha blivit den etablerade nationen i sfären av ett tredje Israel. Eftersom detta inte skedde blev nationen delad i två delar. Precis som Israel var delat och hade konflikter mellan dynastierna i nord och syd, blev nu den koreanska halvön delad. Eftersom detta nu har kommit tillbaka igen borde vi göra omständigheterna gynnsamma för ett återförenande centrerat på Reverend Moon. Men detta har inte hänt ännu, så det finns ingen återförening i detta nu. (230-346, 10.5.1992)

Den koreanska halvön blev delad i nord och syd, inte på grund av att vårt folk ville det utan på grund av influenser från omgivande starka nationer som inkluderar USA, Sovjetunionen, Kina och Japan. Följaktligen kommer ett återförenande av Nord- och Sydkorea inte bara koma till oss för att vi sitter här på den koreanska halvön och önskar en återförening. Vi måste förändra den existerande situationen där USA, Sovjetunionen, Kina och Japan har ledande roller

i den internationella ordningen och håller vår nation delad. Med andra ord borde vi utveckla en aktiv framförhållning till vårt folks inflytande, för att påverka de supermakter som är Koreas grannar, så att de kan samarbeta i återföreningen av den koreanska halvön istället för att motverka den. (231-8, 11.5.1992)

## 2.4 Utvecklingen av Guds plan för återuppriktelsen av Adams nation

### 2.4.1 Guds plan med fokus på Japan, USA och Tyskland

Eva som hade tagit emot dödens säd borde komma fram och omfamna sina två söner, Kain och Abel, centrerad på Adam för att kunna ta emot livets säd. Ni måste skörda vad ni har sått. Som en Evanation borde Storbritannien, en önation, under andra världskriget ha omfamnat Frankrike som ärkeängel genom att ge livet till Amerika, en Abel-typ son. Storbritannien borde ha omfamnat Kain och Abel. Motsvarigheten till detta är Japan, också en önation. Som en Evanation omfamnade Japan Tyskland och Italien. Det är samma situation.

Hitler i Tyskland trodde på förgörelse av kristendomen. Hitlers ideologi var att förgöra allting som var andligt och ideologiskt, på grundval av hans egen tro på överhöghet av den ariska rasen. Italien, som velade fram och tillbaka, var i positionen av ärkeängel. Tyskland och Italien stod i positionen som två söner inför den sataniska och onda modern. Andra världskriget var ett krig för att rensa upp detta på världsnivå. Efter att det sått

på det sättet, skulle agnarna separeras på hösten. Andra världskriget klippte bort allt sådant och förenade allting i en kristen kultursfär under kungaväldet av ägaren. (207-269, 11.11.1990)

Före Adam och Evas syndafall fanns där Gud och de tre ärkeänglarna centrerade på Adam och Eva. Angående Adam så borde Eva ha följt honom, i samma grad som de tre ärkeänglarna också skulle ha följt Adam. Idealet var att få Eva och de tre ärkeänglarna att träda in i Himlen efter att ha blivit ett med Gud, centrerat på Adam. Det är därför som jag, som ställföreträdande Adam, nu influerar Japan som är en Evanation, USA, Kina och Sovjetunionen. Sålunda har vi återvänt till positionen att ta emot de tre ärkeänglarna och Evas sfär. (199-84, 15.2.1990)

Korea är Adams nation och Japan är Evanationen. Varför är Japan en Evanation? Japan är en önation. En önation längtar alltid efter land. Det är därför en önation symboliserar en kvinna. Detta kan man förstå baserat på den koreanska halvön och Japan. Det finns också nationer i positionen av de tre ärkeänglarna. Den asiatiska ärkeängeln är Kina, den kristna ärkeängeln i väst på Himlens sida är Amerika, och Sovjetunionen är den onde ärkeängeln. Dessa är de tre ärkeänglarna. (207-270, 11.11.1990)

Storbritannien är en Evanation. Jag har sagt att Eva misslyckades i Adams familj. Därefter misslyckades Kain och Abel. Eftersom Kain och Abel misslycka-

des att förena sig, föll de. Storbritannien, i form av en global nation, är frukten av återupprättelsen av Evas misslyckande. Storbritannien är en önation. Önationerna längtar alltid efter land. Detta symboliserar Eva som modern. Amerika är ett land född av en Evanation centrerad på den anglosaxiska rasen. Därför är den Abel. Frankrike är ärkeängeln. Även om Frankrike var fienden som gick emot Storbritannien och Amerika, kommer en förening att ske under de Sista dagarna centrerad på de allierade nationerna Storbritannien, USA och Frankrike. (277-34, 24.3.1996)

Upp till idag består mitt arbete i Amerika av att återupprätta Adam- och Evanationerna och sedan Kain- och Abelnationerna. Eftersom Adam föll och sådde ett ont frö måste detta bli återupprättat genom gottgörelse på den globala standarden för nationen. Korea är en Adamnation, Japan är en Evanation som återupprättar förstfödslovet för den äldste sonen och återupprättar suveräniteten. Tyskland var en Kain-typ nation på den sataniska sidan och Japan stod i positionen av Eva. Därför är nu Tyskland en Kain-typ nation på den himmelska sidan.

Dessa fyra nationer borde etablera traditionen av en nation på den globala scenen. Platsen för den scenen är Amerika. Japanerna, tyskarna, koreanerna och amerikanerna borde bli ett centrerade på Reverend Moon i Amerika. Amerika leder idag den fria världen i den kristna kultursfären. Men Amerika håller på att bryta ihop. Denna Abel-typ nation hål-

ler på att kollapsa. Om inte jag återupp-  
rättar dessa ting så kommer det inte att  
finnas någon plats för Adam och Eva-  
nationerna att stå på. Även om jag är i  
positionen av en Adamnation så åker jag  
till Amerika för att rädda landet, efter-  
som landet står inför en kollaps. Jag tar  
med mig koreanerna och japanerna för  
att utbilda amerikanerna och för att få  
dem att förena sig med Tyskland. De är  
alla fiendenationer. Alla dessa länder är  
fiender. (141-224, 22.2.1986)

Jag etablerade Korea som en Adam  
nation och Japan som en Evanation. Efter  
att ha kommit till USA ska jag möta dem  
alla. Under tolv år fram tills nu har jag  
engagerat mig i en rörelse för att förena  
Adam och Eva på ett fundament av en  
enighet mellan Kain och Abel och kato-  
licismen och protestantismen. (143-132,  
17.3.1986)

Efter att Evanationen och Adamna-  
tionen har uppfyllt allting kommer turen  
till ärkeänglarnas nationer. Där finns  
tre stora ärkeänglar, Kina som är Asiens  
ärkeängel, USA som är den västerländ-  
ska ärkeängeln av den kristna kulturs-  
fären, och Sovjetunionen är en ärke-  
ängel på den sataniska sidan. När de tre  
ärkeänglarna tar emot det ursprungliga  
arvet av att förenas med Gud och Adam-  
och Evanationen. Kommer de rätta posi-  
tionerna av Gud, Adam och Eva, och de  
tre ärkeänglarna i Edens lustgård på det  
individuella planet, före fallet, slutligen  
bli återupprättade genom gottgörelse  
på den internationella nivån. När San-  
na Föräldrar är utnämnda där, kommer

den ondes makt och influens att försvin-  
na på alla de platser där Sanna Föräld-  
rars namn existerar. Eftersom den tiden  
nu har kommit proklamerar jag Sanna  
Föräldrar till världen. Historien har flutit  
fram på det sättet. Dessa ord är inte  
mina egna ord. (209-297, 30.11.1990)

Från försynens synvinkel är USA en  
förrådsförvaltare, inte en ägare. Lan-  
det har allting, ett magasin av kunskap,  
militärmakt, material och vetenskap  
och teknologi. Landet är inte ägaren  
utan förvaltaren. Därför borde Ame-  
rika distribuera allt detta för världen.  
Men Amerika bråkar en hel del för att  
få behålla allt det för sig själv. Himlen  
kontrollerar detta förråd. Detta förråd  
ska nu flyttas till Asien.

Nu har Japan tagit över allt detta. Är  
det inte så? Japan är en Evanation. Där-  
för måste Japan bli ett med ärkeänglarna  
för att täcka upp allt som gick förlorat.  
Eva gör detta för Adam. Efter att ha gjort  
det, vart borde Japan gå? Nationen borde  
återvända till Adam. Amerika kommer  
att dö nu om det överger Korea. Carter  
förlorade presidentskapet eftersom han  
gjorde precis det. Tror ni att detta hände  
bara av en slump? Jag gör allt detta ur  
ett perspektiv från Guds plan. Ni kan-  
ske blir besvikna på att Amerika är en  
ärkeängelnation, men det är vad kris-  
tenheten är. Det är relativt. När Herren  
återvänder, är det då inte hans folk som  
fokuserar på Evanationen? Det är det  
som den kristna kultursfären är. Den  
finns där för att skapa en sfär för bru-  
den. Alla andra nationer är ärkeänglar.  
(210-185, 19.12.1990)

### 2.4.2 Guds plan för återupprättelse genom gottgörelse vid tiden för andra världskriget

Storbritannien var Evanationen och USA var sonen som föddes av Eva. Frankrike var fienden. Dessa tre kallades ”De allierade nationerna”. Axelmakterna inkluderade Evanationen Japan, en önation. Det var samma sak på den sataniska sidan. Centrerad på önationen Japan, var Tyskland den onde sonen på den sataniska sidan. Efter första världskriget såg Tyskland att Japan under det stora Asienkriget snabbt hade ockuperat Nordvietnam som var franskt territorium. Japan ockuperade också Singapore under en kort tid. Sedan Japan enkelt vann över sin egen fiende så trodde Tyskland att landet skulle kunna dominera världen om det blev ett med Japan. Därför etablerade Tyskland en trenationers allians med Japan och Italien. Eftersom Italien var ärkeängeln svajade denne fram och tillbaka. (228-222, 3.4.1992)

Baserad på dessa nationer som var fast beslutna att förgöra kristenheten, måste nationer etableras som representanter för Storbritannien som var den ursprungliga Evanationen, som representant för Amerika som var den ursprungliga Abel nationen, och som representant för Frankrike som var den ursprungliga Kain nationen. Eftersom Satan hade tagit dessa nationer som representerade den kristna kultursfären, valde Gud Japan som Eva och placerade Amerika i Adams position. Då Satan hade ockuperat Storbritannien vilket

motsvarade huvudet som Gud favoriserade så var Gud tvungen till att ta Japan som motsvarade svansen. Efter det tog Gud tag i Amerikas svans och sedan i Tysklands svans. Genom att göra så återskapade Gud modellen för Evanationen, Kainnationen och Abelnation. Detta branta berg är nu besegrat genom att gottgöra fyra tusen år, genom en period av fyrtio år. Utan att detta gjordes skulle världen gå under. (238-225, 3.4.1992)

Storbritannien var nationen som representerade Evanationen centrerad på kristendomen. Frankrike representerar Kain och Amerika representerar Abel. Amerika är som en son, född från Storbritannien. Sedan denna säd såddes ut genom världen kommer en global nation att bära dess frukt. Endast när vi bär frukt på det sättet kan de som kämpade på den himmelska sidan bli återupprättade. Av den anledningen var USA en Abelnation och Frankrike var Kainnationen centrerad på Storbritannien. Dessa tre nationer blev ett för att bilda allierade nationer. Satans sida var på den motsatta sidan. Japan var en Evanation på den sataniska sidan. Är inte Amaterasu-oomikami, en gudinna? Centrerad på detta var Tyskland en Abelnation på den sataniska sidan. De tyska nazisterna mördade över sex miljoner judar under kriget. Där fanns också intentioner att massakrera alla kristna och förgöra världen. (228-282, 5.7.1992)

Japan var Evanationen på den sataniska sidan. Hitler som var Tysklands diktator skapade en tre nationers allians



med Italien, Japan och Tyskland. Hitlers ultimata mål var att förgöra Frankrike och Storbritannien. Japan invaderade, och snabbt körde över, Vietnam som ju var franskt territorium och därefter erövrade Singapore som var brittiskt territorium. När Tyskland såg detta trodde de sig kunna uppnå seger i Asien om de utformade en allians med Japan. Om landet kunde vinna genom att forma en allians på det sättet trodde sig Tyskland kunna komma i en dominerande ställning. Eftersom Japan var en havsnation och inte en kontinental nation så trodde Tyskland, att även om Japan skulle vinna så måste hon följa Tyskland som var den ledande makten på kontinenten. (257-100, 13.3.1994)

Också på den sataniska sidan organiserades en uppstramning liknande den av de allierade nationerna. Av dessa tre nationer, Japan, Tyskland och Italien, formades Axelmakterna. I denna allians var Japan en Evanation. I Orienten var det ”kvinnan” som initierade kriget i syfte att förena hela Östern. Och vad hände i väst? Tyskland symboliserar kroppen. Tyskland försökte att förena och ockupera hela västvärlden. Man kan se att Japan initierade ett krig och Tyskland förde också krig, Italien däremot var som ett bihang som följde dem runt. (235-49, 28.8.1992)

Under andra världskriget kämpade de allierade nationerna Storbritannien, USA och Frankrike emot axelmakterna Japan, Tyskland och Italien. Detta handlade om att skörda vad som sätts i Edens

lustgård. Det här var modern och Kain och Abel. I Guds plan var dessa delade i två grupper, i det inre och yttre. Det är därför som dessa sidor har vuxit för att bli en inre och en yttre Evanation, den inre och den yttre Kainnationen och den inre och den yttre Abel nationen. Detta bildade högerflygeln och vänsterflygeln. (239-262, 6.12.1992)

Gud väljer inte att använda någonting två gånger för att uppnå sin vilja. Om Amerika skulle bli bortlyft skulle kultursfärerna av *Unification Church* och kristendomen och *Unification Church* och judaismen separeras från varandra. Det är därför som jag motvilligt väljer Amerika. Orsaken till att jag måste gå och kämpa i Amerika, är för att jag valde Amerika, och för att kunna ordna upp dess misslyckande tog jag med mig Japan, en Evanation. Adams synd, som såddes, bar frukt i världen. Allt detta måste skoningslöst kastas bort. Ursprungligen fanns där Gud, Adam och Eva och de tre ärkeänglarna. Med tanke på detta är Korea en Adamnation och Japan en Evanation. Det är därför som vi har kulturöverskridande ”blandade” äktenskap. Adam och Eva gifte sig på eget bevåg. Som en konsekvens av det skapades en värld av död. Men nästa generation av det koreanska och det japanska folket måste komma samman i giftermål som blandar olika kulturer. Låt regeringen gå emot oss om de vill. (197-269, 19.1.1990)

Om Amerika hade gett upp skulle den fria världen och den kristna kultu-

ren fullständigt ha försvunnit. Jag var den som valde att få Amerika att stå i positionen av Abel igen. Det var inte Gud. Så snart man gör ett misstag så betyder det slutet. Men eftersom detta var de föregående föräldrarnas misstag som begicks, som sedan återlöstes genom Abel, har jag valt Amerika till att vara i Abels position och Japan till att vara en Evanation i Storbritanniens ställe. Jag har också fångat upp Tyskland, en fiende nation som var på den sataniska sidan och mest älskad av den galne Satan, för att placera landet i Frankrikes ställe. (204-288, 11.7.1990)

Två typer av människor utsågs till att bli placerade på den sataniska sidan eller den himmelska sidan. Andra världskriget uppstod genom en konfrontation mellan en Evanation och en Adamnation och en ärkeängelnation på den sataniska sidan.

Efter att den sataniska sidan hade gett med sig kom Amerika att representera den kristna kultursfären baserad på protestantismen. Om Amerika hade förenat sig med den koreanska *Unification Church* och med Reverend Moon skulle landet inte ha blivit vad det är i dag. Kommunismen skulle inte ha vuxit till. Det är därför som Amerika kommer att dö om det släpper Korea. Av den orsaken har jag fostrat Japan till att bli en Evanation och Amerika som opponerade sig emot *Unification Church* att bli en ärkeängels nation. Detta skedde inte för Amerika själv eller för Japan själv. Det skedde på grund av mig. (204-164, 8.7.1990)

I sju år efter Koreas oberoende ansträngde jag mig att uppfylla mitt ansvar att förena kristenheten. Den store man som kan stå stolt på historien har nu blivit en gammal man på sjuttio år och har återvänt genom att gå igenom en fyrtioårig väg av gottgörelse. Det är därför Amerika är ärkeängeln som står på den himmelska sidan sedan Adamnationen och Evanationen har förenats, medan Kommunistkina står som Asiens ärkeängel och Sovjetunionen som det kommunistiska partiets ärkeängel. När dessa tre ärkeänglar som har stått emot Guds vilja förs till en naturlig underkastelse, och när de ställer sig i leden bakom Korea, kommer tiden för fredens Konungarrike att vara mogen. Detta kommer att bli den tid då Satans blodslinje kan dras upp med rötterna ut från vår värld och ersättas med blodslinjen av den himmelska nationen. (197-271, 19.1.1990)

Föreningen mellan Kina, Amerika och Sovjetunionen centrerad på mig är som förenandet mellan tre änglar centrerade på Adam och Eva i Edens lustgård. När detta sker kommer Guds plan att bli fullständigt uppfyllt. Vad som har satts i den omgivningen kommer att växa på den globala nivån och borde bli bortrensad och återupprättad genom gottgörelse. Därför är Korea en Adamnation och Japan en Evanation och de omgivande länderna är de tre ländernas ärkeänglar. Det är precis så som det är.

De tre ärkeänglarna är centrerade på Gud, Adam och Eva. Dessa tre stora ärkeänglar korresponderar till länder

som Kina, Amerika och Sovjetunionen. De kommer inte längre att gå emot den himmelska sidan. De har alla tre blivit sammanlänkade centrerade på mig. (207-327, 11.11.1990)

Det var tre ärkeänglar runt Gud, Adam och Eva. På samma sätt borde en Adamnation etableras, centrerad på Gud. Allting som har sätts på den individuella nivån måste bära frukt på den nationella nivån och på den globala nivån för att det ska bli fullbordat. Det är därför som Gud, en Adamnation, en Evanation och de tre ärkeänglarna finns på deras sida. Det betyder att Korea och Japan är Adam- respektive Evanationer och de tre ärkeänglarna är – Asiens ärkeängel, den kristna ärkeängeln på himlens sida och Satans ärkeängel på den globala nivån. Dessa tre ärkeänglar kommer samman för att röva bort Eva. Om Adam och Eva förleds igen så blir det döden för världen. Om detta skulle hända så blir det helt klart slutet för världen. (208-332, 21.11.1990)

Med fullständig fullmakt, given av världen, skulle den kommande Herren sammanlänka alla dessa fundament för att styra himlen och jorden och skapa en värld centrerad på ett förenat konungadöme. Detta var Guds vilja, men på grund av att Amerika, som representerar den kristna kultursfären, gick emot Reverend Moon och *Unification Church*, blev detta helt överfört till Satans sfär. Ur denna situation, med två tomma händer, har jag kunnat komma fram. Jag kunde guida Japan, den nedtryckta Evanatio-

nen på Satans sida och likaså Amerika. (242-124, 1.1.1993)

### 2.4.3 Guds plan för Adamnationen, Evanationen och ärkeängelnationer

Frågan är hur man, ur försynens synvinkel, kan föra samman Adams, Evas, och ärkeängelnas nationer för att bli som en nation. Detta betyder att, från och med nu måste koreaner, japaner, amerikaner och tyskar alla leva under samma tak. Ni måste förbereda er på detta om ni ska kunna gå till Himmelriket. Tror ni att tyskar, amerikaner, koreaner och japaner kommer att leva åtskilda i Himmelriket? De tillhör en nation. Ändå är de åtskilda i den andliga världen. Om meningen är att de ska vara förenade med varandra, måste detta kunna göras här på jorden. De måste alla komma tillsammans innan de går vidare till den andliga världen. Detta är nyckel. (173-71, 3.1.1988)

Om Jesus inte hade dött skulle han ha omfamnat Kina och Indien som om de hade varit hans egna två söner. Dessa två nationer borde ha uppträtt på det sättet. Israel, en modernation, borde ha förenat sig med Jesus som Kain och Abel, centrerad på Indien och Kina från en position där de kunde ha tagit emot brudgummen Herren Jesus, som Adam, så att Messias kunde ha etablerat en suverän stat som en Adamnation. Israels folk gjorde inte det. De accepterade inte Messias, och Guds plan gick vidare till västvärlden åt det motsatta hållet. Eftersom Guds plan gick till Rom, på en

halvö, ska den sedan återvända till en önation. (188-309, 1.3.1989)

Religionens ansvar är att lägga ett historiskt fundament för att ta emot modern. Det ska ske på en världsomfattande nivå. Jag tror att Gud inte kunde tänka sig något annat än detta, för Återkomsten, som skulle möjliggöra för hela världen att förenas, centrerad på de olika religiösa sfärerna. Tiden för detta var perioden under andra världskriget. Det är därför Gud måste fostra en Evanation, en Adamnation, och Kain- och Abelnationer. Guds vilja för dessa nationer var att bistå den Sanne Fadern, som kommer som Adam, och arbeta hårt för att länka världens olika ledare till honom, i syfte att skapa en förenad nation. Historien borde ses från detta perspektiv. (193-189, 4.10.1989)

*Unification Church* är basen för en ovanlig uppsättning av fyra kulturer. Med andra ord, hon överskrider de fyra kulturerna av Adams nation, Evas nation, ärkeängelnas nation och Kain och Abels nationer, som är som fiender. Alla dessa nationer har mycket olika bakgrund och står i konflikt med varandra. Ändå, i denna svåra situation planerar jag att använda dem som ett fundament för traditioner och som en startbana. Förstår ni hur skrämmande detta är? Ni måste inse hur stort detta faktum är.

Ni kanske tänker att det är svårt att göra detta till en startpunkt men ni måste känna till att det är traditionens grundval som vi, *Unification Church*,

kan vara mer stolta över, än någonting annat. (129-234, 6.11.1983)

Det misstag av Adam och Eva och ärkeängeln som såddes i början, bör gottgöras på den nationella nivån som en frukt under skördetiden, centrerad på Adams nation, Evas nation och ärkeängelnas nation. Det ska komma tillbaka efter att ha gått runt i en cirkel. Om Storbritannien, USA och Frankrike hade blivit ett, centrerade på Reverend Moon, så skulle Korea ha blivit en Adamnation. Korea som Adamnation centrerad på den himmelska nationens suveränitet, en vertikal nation som skulle ha visat vägen, med Storbritannien som Evanation och Amerika som den äldste sonen. Som Abel skulle då Amerika ha tagit ledningen över världen och vidareutvecklat det globala herraväldet. Amerika, som stod i positionen av Abel, skulle slutligen ha säkerställt sitt ledarskap över världens nationer. Alla andra nationer skulle vara i positionen av Kain och vara tvingade att följa Amerika. Därför skulle alla problem kunna lösas om Herren kommer på en grundval av en kristen kultursfär som, i rätt tid, skapar en globalisering av återupprättelsen av den äldste sonens förstfödsrätt, och sedan sammanlänkar detta till fundamentet för moder – barnsamarbetet. (184-252, 1.1.1989)

Efter att ha kommit till Amerika har Reverend Moon fört den västerländska kulturens globala trend till strömningarna i Asien. Fram till denna punkt har Asien blivit bestulet men nu kan hon dra tillbaka allting. Japan är den första

som Asien kan håva in. Japan blev väl-signad som en Evanation men hon borde komma och söka efter Adams nation. På grund av Evas fall har skapelsen och all dess auktoritet blivit stulen av den sataniska världen. I denna tid av upprättelse, har nu den globala tidvattenströmmen vänt. Storbritannien kallades en gång för ”Imperiet på vilket solen aldrig går ned”. På samma sätt är idag hela den ekonomiska rätten och auktoriteten koncentrerade till Asien, centrerad på Japan. Dessa saker kommer sedan att gå från Japan och passera genom Korea, för att finna sin plats på kontinenten. (184-274, 1.1.1989)

## 2.5 Vi måste söka vårt hemland

### 2.5.1 Befrielsen av vårt hemland är hela mänsklighetens hopp

Hur skulle saker och ting ha blivit och sett ut om Adam och Eva, våra ursprungliga förfäder, inte hade fallit? I den första mänskliga familjen skulle Adam ha blivit patriarken. Samtidigt skulle han ha blivit klanens överhuvud. Han skulle också ha varit sin nations representant, som konung. Då hade denna värld varit förenad under en och samma ideologi. Alla andra värdelösa och onyttiga ideologier ska kastas bort. Sådana ideologier har vuxit fram under olika tider och gjort världen förvirrad. Vi borde dra ur dem med rötterna.

Den enda ideologin som vi verkligen behöver känna till är den som är centrerad på Adam. Det enda språket, traditionerna, sättet att leva, regeringssystem-

men eller den enda kulturen borde vara de som kommer från Adam. Faktum är att allting i denna värld borde vara i enlighet med det ideologiska systemet från Adams nation. Denna ideologi är *Godism* eftersom vi måste bli ett med Gud, med hans föräldrahjärta. (20-123, 1.5.1968)

Vad hade Gud planerat för Adam och Eva om de inte hade fallit? Gud skulle ha låtit dem gifta sig i ett heligt äktenskap med hans välsignelse och Han skulle ha fått dem att föda söner och döttrar i vilka Gud kunde ha tagit glädje. Adams välsignade familj skulle ha blivit till en källa till största glädje för Gud och skulle helt naturligt har expanderat till en släkt och sedan en nation. Så snart den nationen hade expanderat vidare skulle den ha format en värld baserad på en sammanvävd Guds-centrerad och Adam-centrerad ideologi.

En Adam-centrerad ideologi skulle ha blivit den ledande ideologin för världen, lika väl som en gemensam förståelse av universum, kosmos och även livet självt. Det skulle ha blivit underbart med fem raser, alla med olika hudfärger, som levde tillsammans i en sådan himmelsk värld. Hudfärgerna är ju ändå bara är en återspeglning av vår omgivning och att ha människor med olika hudfärger är en naturlig och fin sak. Men hur fick dessa människor olika språk? Gud skilde våra tidiga förfäder åt på grund av syndafallet. (156-202, 25.5.1966)

Det ska inte finnas några nationella gränser i en värld skapad av Gud. Det

ska inte finnas någon rasdiskriminering mellan svarta och vita. Det kan inte finnas någon orsak för en konflikt, därför att endast godhet kan ta överhanden i den sådana värld. Men vi kan se att vår värld idag består av delade nationer separerade genom artificiella gränser.

Vi ser inte bara rasdiskriminering utan även inom familjerna förekommer disharmoni och oenighet mellan man och hustru och mellan föräldrar och barn. De människor som besitter godhet tvingas kämpa mot sådana som är onda. Med tanke på världens nuvarande situation kan vi lätt förstå att den kommande Herren måste förena världen och göra den till en plats utan rasdiskrimineringar och utan barriärer mellan nationerna. Han måste återförena alla brustna familjer och etablera ett kungarike av fred i den här världen, där medan vi talar just nu, godheten är i ständig konflikt med det onda. (53-72, 9.2.1972)

Hur skulle det ideala Himmelriket se ut? Det skulle vara en plats där människor över hela världen skulle leva som *Unification Church* medlemmar. Detta är konungariket på jorden. Konungariket på jorden skulle vara där varje person tar till sig och accepterar vårt sätt att leva. Hur skulle den världen se ut? Det skulle vara en värld där alla, var och en, skulle leva och bo tillsammans med Gud och där ingen skulle hävda att Gud inte existerade eller ha tvivel om Gud. Det skulle vara en värld, där alla skulle förenas tillsammans under Gud som vår Himmelske Fader. Där skulle inte finnas någon frestelse från Satan

eftersom Satan inte skulle finnas där. Världens skulle styras genom Gud, den skulle vara Himmelriket på jorden där Han skulle vistas och bo med oss. (79-304, 21.9.1975)

Det finns ingen tvekan om att Guds Himmelrike är en plats styrd i enlighet med Guds vilja. Den är styrd genom hans barns suveränitet, som direkta arvingar, som är centrerade på Honom och följer styret utgett av Honom. På en sådan plats kan varken demokrati eller kommunism existera. Så snart Himmelriket är etablerat, finnas det där för evigt. Om man tar allt detta i beräkning kan man inte hjälpa att tänka annat än att detta är i sanning beklagligt att vi inte är medborgare i ett sådant Himmelrike. Ni borde klaga högt över att ni inte är medborgare i en sådan nation. Vi borde faktiskt alla sörja över att vi inte har en sådan oföränderlig suveränitet. (72-292, 1.9.1974)

Var skulle förverkligandet av Guds ideala Himmelrike, det vill säga, återupprättelsen av hemlandet först äga rum? Det kommer att börja med en individ som tror på att älska sina fiender. Därför, så länge Gud kvarstår i sin existens, kommer kristendomen, den första religionen som gick ut med budskapet att eliminera nationella gränser, att överskrida varje gräns och kultur. Eftersom kristendomen lär ut att man ska omfamna sina fiender genom kraften i kärlekens dygd, kan den inte bli annat än den mest vittspridda religionen i världen. När ni sår bönfrön, skörda ni bönor. När ni sår frön av röda

böner kommer ni att skörda röda böner. När ni sår frön av röda blommor kommer röda blommor att slå ut. På samma sätt, om Satan, som tar hämnd på sina fiender, sår ondskans frön, så kommer onda träd, som tar hämnd på sina fiender, att växa upp på den platsen. Om å andra sidan en person som älskar sina fiender sår frön, godhetens frön, kommer träd av godhet, som vill älska sina fiender, att växa upp därifrån. Sådan är naturens lag. (107-18, 21.2.1980)

Vilken sorts plats skulle den ursprungliga nationen vara? Det skulle inte vara en plats där ondskan bor. I stället skulle det vara en evig och föräntad värld, centrerad på överflödande ursprunglig kärlek. Människorna skulle vara fullständigt fria från ondskan och de skulle sjunga av lycka för evigt och alltid. Har det funnits någon som levt på en sådan plats? Inte en endaste människa har levt och bott där. Även om många människor har efterstävät en sådan nation, genom historien, har en sådan värld ännu inte skapats på jorden. Där här funnits många som kunde beskriva den världen med ord men inte en enda av dem har någonsin lyckats etablera den. (18-102, 28.5.1967)

Vi måste gå bortom alla kulturella begränsningar som skapats av människor i de fem raserna, och återforma dessa kulturer till en enda kultursfär. Med andra ord så måste vi etablera en ideal värld styrd av ett familjesystem, ett socialt system, ett nationellt system och även andra samhällsinstitutioner som

alla är baserade på *Godism*. Denna process kan också ses som den fulländade Adam-centrerade ideologin. Det är inte kommunism eller demokrati utan en Adam-centrerad ideologi. Denna ideologi är vägen som leder oss till *Godism*. Ideologin är som är som en promenadkåpp, som hjälper och stöder oss att fullfölja detta speciella syfte. Ideologin i sig själv är inte vad vi är ute efter. En ideologi är som en nödvändig process som vi behöver gå igenom för att uppnå vårt syfte, så ideologier förändras. Idag anses USA vara den största beskyddaren av de demokratiska principerna. Det kommer dock en tid när Amerika kommer att fördärvas på grund av pengar, och dess folk kommer då inte längre bry sig om demokrati. Den nuvarande situationen i Korea reflekterar också detta. Även om demokratin i sig själv är ett bra system, är många koreaner idag upptagna med intrigerande, och att tala illa om andra, på grund av pengar. Man slåss mot varandra för att gripa makten. Kan det sägas vara en demokrati? Detta sker på grund av den privilegierade klassens dåliga ledarskap. (21-156, 17.11.1968)

Vi måste förena Syd- och Nordkorea och få bort gapet mellan rika och fattiga som finns i dessa länder. Vi måste förena kulturerna från öst och väst. Vi måste få slut på diskriminering på grund av ras eller kultur och bli människor som kan omfamna alla typer av människor. Och hur ska vi komma till enighet? Världen har berövats den sanna, absoluta kärleken. Så snart vi är säkert etablerade, genom den kärleken, här på jorden kom-

mer open av motstånd emot *Unification Church* att nödgas försvinna. Alla människor i världen, oavsett kön och ålder, kommer att vilja vara med, som en kropp, under denna tjocka filt av kärlek, även alla andar i den andliga världen kommer att vilja bli insvepta i denna filt av kärlek. Det är därför förenandet av himlen och jorden inte bara är ord utan någonting som kommer att fullgöras. (195-122, 5.11.1989)

När ni verkligen inser att Gud absolut existerar, kan ni inte göra annat än att följa hans vilja. Men vad är då hans vilja? Den är att skapa en ideal värld genom att omvandla människorna av denna värld till att bli hans älskade söner och döttrar och denna jord till att bli hans älskade domän, och föra allt detta tillsammans i en suverän nation. (56-192, 14.5.1972)

Varje människa, oavsett vem det än må vara, måste få leva i sin egen nation. Detta är ett absolut villkor som hela mänskligheten måste uppfylla. Var och en, utan undantag, måste leva ett meningsfullt liv, fyllt av hopp för en sådan nation och ett sådant rättmätigt mål. Varje människa behöver ha en utopisk vision i sitt hjärta och sedan sträva efter detta ultimata mål, och leva för sin nation genom att skapa lagar av rättfärdighet och följa dessa.

Har ni en Guds nation? Eftersom ni inte har någon sådan nation måste ni etablera en eller hur? Hur skulle den nationen se ut? Det skulle vara en ideal nation, en förenad nation. Det skulle vara en nation där alla, var och en,

kan gå in i. Ingen skall vara exkluderad från ansvaret att bygga en sådan nation. Familjer, släkter, nationer och världen måste samarbeta för att etablera den. Det är så som individer, familjer, släkter, nationer och hela världen kan bli förenad. (18-213, 8.6.1967)

Om man pratar generellt så betyder *globalism* att se världen som en nation där hela mänskligheten är medborgare med samma nationalitet. Men den *globalism* som *Unification Church* visar på, är till för att överskrida alla gränser från familjenivå och framåt. Det är en *globalism* för hela mänskligheten för att kunna skapa en värld under Gud som en förälder och med hela mänskligheten som bröder och systrar. Hur fascinerande är inte vår *globalism*! (98-254, 3.8.1978)

### 2.5.2 Låt oss lägga en hörnsten till ett nytt hemland

Vi har nått den punkt där vi vet att det är meningslöst att försöka etablera en fredlig och förenad värld, i ordets rätta betydelse, enbart genom människans makt, kunskap, kultur eller andra inre mänskliga värden. Om vi har detta i åtanke, vad är då det centrala problemet som vi står inför för att finna lösningen till frågan om en världskultur? Före allting annat måste vi klargöra om Gud existerar eller inte?

När alla människor är medvetna om det faktum att Gud existerar, kommer de följaktligen att klart förstå vart åt hans vilja strävar. Så snart detta blir en realitet kommer världen, vi lever i, att bli



den ideala världen av enighet och fred.  
(56-131, 14.5.1972)

*Unification Church* är annorlunda från andra kyrkor. Den lär oss att älska våra bröder och systrar, vårt folk och vår nation så som vi skulle älska vår mor och far. Vi borde vara beredda på att lämna vår mor och far om det är nödvändigt för att älska vår nation. Vidare måste vi vara beredda på att överge vår nation för att älska världen. Vidare borde vi vara villiga att avstå ifrån världen för att kunna älska Gud. Detta är huvudriktningen i *Unification Church* ideologin: att söka kärlekens väg, den väg som offrar det som är litet och nära till oss för det som är stort och avlägset. (100-80, 8.10.1978)

Skulle ni hellre vara en fosterlandsvän än en världsmedborgare? Religionen handlar inte bara om en förenad värld. Den följer också en doktrin som inte bara strävar efter det goda i mänskligheten utan också efter det goda hos Gud. Kommunismen och demokratin å andra sidan strävar båda bara efter det goda för människan. Så vilken doktrin skulle vara bättre, den som strävar efter det goda för både Gud och människan eller den som bara traktar efter det goda för människan själv? Vilken av dessa två doktriner är bättre, den för både Gud och människan eller doktrinen som bara är för tjänarna och utelämnar deras herre? Religionen är god för att den söker efter det goda för Gud också. (41-44, 12.2.1971)

Vilket tankesystem kommer att kvarstå till slutet? Det systemet som undervi-

sar oss i hur vi kan älska världen mer än vår egen nation och ras, samt lär oss att älska Gud över allting annat, kommer att bli en ideologi, en väg att följa, som kvarstår till slutet. Den avgörande frågan för oss är hur vi ska kunna följa den doktrin, som kan ge oss en världsomfattande rörelse, där ras inte spelar någon som helst roll, som går bortom nationsgränserna och som finner en plats där Gud fritt kan älska människorna och få dem att utöva en rasblind kärlek. (53-24, 4.2.1972)

Den ideologi som kommer att visa vägen för världen in i framtiden kommer att vara en ideologi som undervisar oss i hur vi kan rädda världen, även om det betyder att vi offrar vår egen nation. När ett land följer en sådan lära kommer en nation och ett folk centrerat på en sådan rörelse att framträda. En ny värld av hopp kommer att bli förverkligad som leder till etablerandet av en förenad och ideal värld. Människor med begränsande nationella och historiska vyer och som misslyckas att gå bortom traditionella gränser, kan inte ärva Guds ideala värld. (51-44, 4.11.1971)

Den gula rasen är som den förste sonen, den svarta rasen är som den andre sonen och den vita rasen är som den tredje sonen. Oenighet och strider mellan dessa raser kan upphöra och enighet kan uppnås genom *Unification Thought* som har sitt ursprung i Korea. På så sätt kan ett idealt hemland centrerat på Gud bli etablerat. Därifrån kommer världen att förändras till en värld av fred, enhet

och seger. Så kommer Himmelriket på jorden att byggas och samtidigt kommer vi förenas med Gud. Vi har behov av att Gud som kommer ner till jorden. Vi behöver närma oss Honom som subjektet av Himmelriket och sedan etablera ett förenat Himmelrike på jorden och i andliga världen. Ni måste förstå att denna mission kommer att uppfyllas av *Unification Church* medlemmar. På ett sådant fundament borde vi slutligen bli ett med Föräldern och kunna leva fredligt i Himmelriket. (79-83, 1.6.1975)

Vad är *Unification Church*? Vart är den på väg med både höger- och vänsterflygeln i sin famn? Den visar vägen för oss, hur vi säkert kan gå igenom denna värld fylld av kamp och svårigheter för att gå in i en värld av lycka, en värld av utopi. Denna väg är inte en jämn väg. Det betyder att *Unification Church* måste vara utrustad med ett logiskt system som kan ta ansvar för alla de fel och galenskaperna som orsakats av olika ideologiska system. Samtidigt måste *Unification Church* också kunna ta dessa ideologier i sin famn och röra dem horisontalt emot ett enande. Den borde också sträva efter en transcendent form av existens baserad på en andlig medvetenhet som även kan flytta dessa ideologier vertikalt, centrerad på religion.

*Unification Church* borde ha en kapacitet att systematiskt analysera alla ideologier, både från det mänskliga perspektivet som humanismen och materialismen eller det teocentriska perspektivet, det förflutna och det nuvarande, och integrera allt till ett. Samtidigt borde

våra medlemmar i *Unification Church* förkroppsliga den teologin som införlivar andlig realitet och erfarenhet och som sammanlänkar alla religioners överskridande sfärer ur ett vertikalt perspektiv. (162-102, 30.3.1987)

Vad är karaktären på den nation som ni längtar efter? En sådan himmelsk nation är på alla sätt olik de nationerna som ni lever i idag. Ni kommer att vara tvungen att säga adjö till dessa nationer en dag. Om ni är bundna till dem måste ni inse att ni är bundna till syndfullhet. Ni känner i djupet av era hjärtan att ni föddes som avkomlingar till de fallna människor, som inte var relaterade till den ursprungliga godhet som skulle ha tillåtit nationens vilja nämligen att bli länkad till Guds vilja. (37-217, 27.12.1970)

Utan en nation kan det inte finnas något medborgarskap. Utan en nation kan det inte finnas någon grund på vilken ni kan bli registrerade. Vi behöver skapa en nation för Gud och bli registrerade på nytt. Vi behöver etablera Guds Himmelrike på jorden och, som medborgare som älskar Himmelriket och dess människor, leva på jorden tillsammans med våra släkter och familjemedlemmar som segerrika söner och döttrar som har arvt den sanna blodslinjen av godhetens Föräldrar. Bara efter att ha gjort detta kan vi träda in i Himmelriket i den andliga världen. Detta är De Gudomliga Principernas lära. (58-145, 22.5.1972)

Så snart vi har etablerat Guds nation kommer vi att kunna skåda de

traditioner vi kommer att ge vidare till våra efterlevande i tusentals generationer framåt. Vi kommer att se de ansträngningar som vi gjort genom utgjutet blod och svett. Vi kommer att se Guds monument som firar hans seger och alla de avtryck av härlighet på jorden, för evigt. Utan en nation kommer allt vårt arbete att vara förgäves. Korset, kulturen och institutionerna från dagens kristenhet, allt som har nedärvts från de tidiga dagarna, borde kastas i floden eller brännas till aska, om de inte kan skapa en nation som Gud önskar. Kristna borde förstå att de är hånade och förlöjligade av Satan. Därför borde ni inse att det verkligt viktiga just nu är att bygga en Guds nation. (55-339, 9.5.1972)

Ni behöver ta emot kärlek från Sanna Föräldrar och Gud. Men ni kan inte utan vidare bara ta emot Guds kärlek utan Guds nation. Ursprungligen fanns det bara en individ, Adam, men han skulle ha varit nationens början. Endast när vi har en nation som är bättre än den sataniska nationen, från den fallna världen, kan vi ta emot kärlek från Gud. Just nu tar vi emot kärlek från Gud genom ombud. Tills nu har vi inte varit förmögna att ta emot kärlek direkt från Gud. Även om vi kan ta emot kärlek från Sanna Föräldrar måste vi etablera en nation innan vi kan ta emot kärlek direkt från Gud. Satan och hans fallna nationer existerar ännu så vi måste klättra högt ovanför Satans värld. (90-116, 21.10.1976)

Hemlandet som vi behöver återfå på jorden är inte en nu existerande nation

med en specifik historia och tradition. Den är ett fullständigt annorlunda väsen än andra nationer. För att vi ska kunna ärva en sådan nation, som står på en totalt annorlunda nivå än andra nationer, måste vi bli medborgare som har ett subjekts natur och som är rotfast i ideologin. Denna subjektsideologi måste vara i samklang med Skaparens absoluta ideologi. Det Högsta Väsendet längtar efter bildandet av hans egen nation. Där blir medborgarna förenade i enighet, centrerade på nationens suveränitet. Därför måste nationen formast utifrån ett sådant medborgarskap. (49-93, 9.10.1971)

För att en nation ska kunna etableras måste där finnas en suveränitet, ett territorium och medborgarskap. Detsamma gäller för Guds Himmelrike. Föräldrarna representerar suveräniteten, sanna söner och döttrar representerar invånarna, och konungadömet representerar territoriet. Ingen av dessa kan utelämnas. Det är en orubblig lag. (35-279, 25.10.1970)

För att grunda en nation måste det finnas land, medborgare och en suveränitet. Vad är suveränitet? I grunden betyder det att forma en relation till Gud. Därför borde nationens ledare, efter det att medborgarna gått och lagt sig, upprätta en förbindelse med Gud och sköta statsangelägenheterna. På detta sätt måste ledaren vara ett med sitt folk. När han är förenad med dem, måste han sedan förstå att allt som finns till hans förfogande är för nationens bästa

och inte för hans egen nyttas skull. Då kommer hans nation att blomstra. (30-88, 17.3.1970)

Oavsett hur stor en nation är, ska den likna en människas struktur och uppbyggnad. Detta på grund av att Gud tycker om allting som är i hans avbild. Därför ska en ideal nation likna mänskligheten. Den skulle efterlikna den ideala människan i Himlen och jorden. (26-183, 25.10.1969)

Ni borde leva varje dag med visionen att ni reser fram och tillbaka som en Guds budbärare som tar del i detta storslagna arbete, i dagens onda värld. Ni borde tänka att ni tilldelats denna mission, för att bli en lojal medborgare som eftersöker Guds nation för att återupprätta hemlandet. Om ni inte lyckas med detta kommer ni inte att bli godkända som värdiga medborgare i den Himmelska nationen som skall komma. (50-254, 7.11.1971)