

BOK TRETTON

ÅTERUPPRÄTTELSEN AV  
SANNA GUDS HEMLAND





# Innehåll

## Kapitel 1 Återupprättelsen av sanna Guds hemland

Sektion 1 Det hemland som den Sanne Guden längtar efter .....	2025
Sektion 2 Vi måste hitta vårt hemland .....	2028
Sektion 3 Fanbärare för återupprättandet av vårt hemland .....	2031
Sektion 4 Soldater för vårt hemlands befrielse .....	2033
Sektion 5 Återupprättelse av vårt hemland genom sann kärlek .....	2036
Sektion 6 Vår övertygelse och inställning vid återupprättandet av vårt hemland .....	2039

## Kapitel 2 Hemkyrka, en andlig grund för Guds arbete

Sektion 1 Vad är hemkyrka? .....	2041
Sektion 2 Början på hemkyrkans verksamhet .....	2045
Sektion 3 Utveckling av aktiviteter i vår hemkyrka .....	2048
3.1 De villkor som måste uppfyllas av släktmessias .....	2048
3.2 Besöka hem, volontärarbete och utbildning .....	2051
Sektion 4 Fullborda hemkyrkans mission genom 360 hushåll .....	2055
4.1 Betydelsen av talet 360 .....	2055
4.2 Hemkyrka är den plats där Guds plan slutligen blir förverkligad .....	2057

## Kapitel 3 Nödvändigheten av *Tong Ban Gyeokpa* (genombrott i närområdet)

Sektion 1 Anledningen till att vi återigen gör aktiviteter för <i>Tong Ban Gyeokpa</i> .....	2060
Sektion 2 Vårt närområde är den sista utposten för seger och nederlag .....	2064
Sektion 3 <i>Tong ban</i> -rörelsen är vår strategi för att förena Nord- och Sydkorea .....	2068
Sektion 4 Genombrott i <i>Tong-ban</i> måste ske med familjen i centrum .....	2073
Sektion 5 Organisatorisk expansion av <i>Tong-ban</i> -aktiviteter .....	2078
5.1 Organisatorisk expansion med inriktning på människor med högt socialt anseende .....	2078
5.2 Organisatorisk expansion genom lokalt volontärarbete .....	2082
5.3 Organisatorisk expansion genom stärkt utbildning .....	2083
5.4 Guds plan med inriktning på den andra generationen och <i>Professors' and Students' Federation for Unification</i> .....	2087
5.5 Aktiviteter för släktmessias och aktiviteter för genombrott i <i>Tong-ban</i> .....	2090
Sektion 6 Enighetsrörelsen och kvinnans roll .....	2095

## Kapitel 4 Var aktiv som messias för din släkt

Sektion 1 Nu är tiden inne att förena nord, syd, öst och väst .....	2100
Sektion 2 Betydelsen av proklamationen av släktmessias .....	2106
Sektion 3 Anledningen till att ge ut ansvar för att vara släktmessias .....	2107
Sektion 4 Låt oss plantera vårt sanna hjärta i det ursprungliga hemlandet .....	2113

<b>Sektion 5 Vår uppgift under denna tidsperiod</b> .....	2115
5.1 Låt oss bära vittnesbörd om Sanna Föräldrar .....	2115
5.2 Låt oss visa vördnad inför Sanna Föräldrars fotografi i varje familj .....	2116
5.3 Låt oss hålla väckelsemöten för vår stam .....	2118
5.4 Organisera <i>hoondokhwae</i> .....	2121

## Kapitel 5 Vår inställning till att börja om på nytt

<b>Sektion 1 Beslutsamhet inför en ny början</b> .....	2123
<b>Sektion 2 Inställningen till att ärva Sanna Föräldrars tradition</b> .....	2124
<b>Sektion 3 Att ingjuta sann kärlek</b> .....	2129
<b>Sektion 4 Sprid kärlek i din hemort och låt kärleken växa och få djupa rötter</b> ....	2131
<b>Sektion 5 Att samarbeta med den andliga världen och vår övertygelse</b> .....	2132
<b>Sektion 6 Vår ursprungliga hemort och hur vi kan komma in i Guds rike</b> .....	2137
6.1 Hemort är en värld från den ursprungliga skapelsen .....	2137
6.2 Att inregistrera sig i Guds rike .....	2140

## Kapitel 6 Sanna Föräldrars handbok i syfte att återförena Korea och världen

<b>Sektion 1 Världens återförening och återföreningen mellan Nord- och Sydkorea skapad genom sann kärlek</b> .....	2146
<b>Sektion 2 Kosmos är vår hemort och vårt hemland</b> .....	2156
<b>Sektion 3 Alla vill ha sann kärlek</b> .....	2164
<b>Sektion 4 Amerikas och mänsklighetens väg i den yttersta tiden</b> .....	2171
<b>Sektion 5 Levnadssätt för Guds prinsar och prinsessor</b> .....	2179

## KAPITEL ETT

# Återupprättelsen av sanna Guds hemland

### Sektion 1 Det hemland som den Sanne Guden längtar efter

Jesus kom för att upprätta den sanne Gudens hemland. Profeter och patrioter genom historien har också verkat för att bygga detta hemland. För att kunna upprätta himmelriket, måste en fullkomlig man komma. Denne man måste bli erkänd i himlen och på jorden, etablera en familj, skaffa barn och sedan upprätta en stam, ett folk och en nation. Han måste gottgöra förhållandet mellan Kain och Abel, inympa dem på sig själv, och bygga ett hemland under Guds heravälde i den fysiska världen. Profeter och patrioter i det förflutna har strävat efter detta resultat. Men de hade inte förmågan att bygga det åstundade himmelriket på jorden där individer, familjer, stammar, folk och nationer från hela världen kan vara förenade. Därför måste vi finna en ny väg framåt och överge den väg som mänskligheten hittills har vandrat. (15-278, 30.10.1965)

Vad hade hänt om de ursprungliga mänskliga förfäderna, Adam och Eva, inte hade fallit? I Adams familj, skulle Adam ha blivit ledare för sin stam. Samtidigt skulle han också ha blivit ledare för sitt folk. Dessutom skulle Adam,

som representant för sin nation, ha blivit kung. Alltså skulle världen ha enats under en filosofi centrerad på Adam. Alla triviala och värdelösa filosofier och doktriner skulle ha kastats åt sidan. Den myriad av doktriner som har skapat så stor förvirring i världen måste blottställas, genomskådas och elimineras. Mänsklighetens tankesystem borde ha baserats på Adam. Vårt språk borde också ha varit Adams språk, vår kultur borde ha varit Adams kultur, vår tradition borde ha varit Adams tradition, vår livsstil skulle ha varit Adams livsstil och våra förvaltningssystem borde ha grundat sig på Adam. Allt borde ha utvecklats från det tankesystem som föddes i Adams nation. Den filosofi som grundar sig på den sanna Adam är ”Gudism”. Varje individ måste bli ett med Gud, centrerad på hans hjärta. Detta är vad vi kallar Gudism. (20-123, 1.5.1968)

Den plats vi längtar till är himmelriket. Alla vill leva i himmelriket. Finns det gränser i himmelriket? Använder man två språk i himlen? Existerar rasåtskillnad? Svaret på dessa frågor är nej. Hur ser då himmelriket ut? Alla människor föddes i Guds famn; från Guds synvinkel är vi alltså Guds söner och döttrar, bröder och systrar i Guds familj.

Från Himlens perspektiv är vi ett folk, alla är medborgare i Himmelriket på jorden. (66-281, 16.5.1973)

Vårt mål är att bygga upp en enad värld och en nation under Gud – en nation med en suveränitet, ett folk, ett land och en kultur som är ansluten till Guds släktlinje genom de Sanna Föräldrarna. I denna nation kommer var och en som är fast beslutet att bli Guds arvinge att upprätta ett rike av kärlek och uppfylla det bibliska idealet att ”älska sin fiende”. (God’s Will - 697)

Den värld Gud skapade kan inte ha nationella gränser eller problem mellan raser. Det skulle inte finnas något behov av kampen mellan gott och ont. Men i den värld vi lever i idag, finns det gränser som skiljer nationer från varandra och problem mellan människor av olika raser. Hinder och delningar uppstår även inom varje familj mellan man och hustru, mellan föräldrar och barn och mellan syskon. Det är strider mellan goda människor och onda människor. Mot bakgrund av situationen i världen idag, kommer den återvändande Herrens uppgift vara att skapa en värld som överskrider rasproblem och bildar en nation utan gränser. Han måste föräna alla splittrade familjer och skapa ett rike av fred i denna värld där gott och ont kämpar. (53-72, 9.2.1972)

Var finns våra förfäders ursprungliga hemland? Hur skapas det? Det är logiskt att detta hemland etableras med en specifik nation som grund. Men om

vi ber att få veta var mänsklighetens hemland finns som Gud har sökt efter, måste svaret bli – hela denna planet. Jorden är det hemland mänskligheten har längtat efter. Många av våra förfäder i tidigare generationer har gått en uppoffrande väg. Men vad var det de önskade och bad himlen om? De ropade, ”Ge oss idag det hemland vi längtat efter”!

Genom att upprätta en nation under Gud kan vi etablera det Himmelrike på jorden som håller godhet över allt annat, som utrotar ondskan och dömer dess ledare, Satan, som hittills har varit Himlens fiende. Ni måste förstå att detta varit våra förfäders önskan, de som bidragit så mycket till att sätta Guds planer i verket, deras önskan likaväl som Guds och Jesu önskan. (155-321, 1.11.1965)

Varken Amerika eller Korea är det hemland vi söker. Var det än är, måste det finnas ett land som omfattar en familj, en stam, och ett folk. Under sex tusen års historia har Gud följt otaliga nationer, längtat efter och sökt efter ett land som skulle kunna upprättas som en himmelsk nation på jorden. Gud har sökt efter Himlens lojala undersåttar, goda män och kvinnor. Vi måste organisera om familjer, folk och nationer så att de har Gud som centrum. Låt oss inte glömma att vi är kallade att få till stånd befrielsens dag, att återupprätta vårt hemland. Religiösa människors uppdrag har varit att skapa ett hemland, men de följer ofta fortfarande sin egen själviska önskan om personlig frälsning. (15-280, 30.10.1965)

*Unification Church* har satt standarden för en individ, ett folk och en nation. Nu måste vi mobilisera alla människor i varje nation i världen. Vi måste sträva efter frihetens dag, efter jämlikhet och lycka, liksom efter dagen för återupprättandet av vårt hemland. Vi måste oundvikligen gå denna väg, även om det är svårt. Detta är min utgångspunkt och den standard som Gud vill se. Det var den standard Jesus försökte fastställa fram till sin död.

Vi kommer att lida när vi går vidare med att återupprätta vårt hemland. Enighetskyrkans medlemmar kommer att stå i förgrunden. Den tid kommer då alla kommer att säga att det inte kan ske utan medlemmarna i *Unification Church*, men alla måste fortfarande arbeta hårt i tre år. Vi måste upprätta den rätta traditionen och utgjuta blod, svett och tårar tills alla människor kan ärva allt från oss. Ni måste ha klart för er att offer av gottgörelse fortfarande behövs. (15-280, 30.10.1965)

Gud är en eländig Gud, en ensam Gud, och en utsägligt sorgsen Gud. Guds glädje kommer att börja när vi blivit fanbärare för Guds befrielse. Hans glädje börjar när vi kämpar som soldater i frontlinjen och, även om vi blöder och faller ner av blodförlust, fortsätter under övertygelsen att vi kämpar tills vi kollapsar tillsammans. När leden av de tappra soldater som kämpar för att återupprätta vårt hemland och förena världen gradvis börjar öka, då kan Gud börja känna glädje. (64-286, 12.11.1972)

Vet ni hur långt återupprättelsen kommit vid denna tidpunkt? Det första målet är att lägga den grund på vilken vi kan återupprätta Guds hemland, himlens nation, och låta Guds rike på jorden komma. Detta måste göras även om ni måste offra den tid ni skulle vilja tillbringa med er familj och släktingar. Även om ni slutar som flyktingar, måste detta uppfyllas. (300-309, 11.4.1999)

Vi måste upprätta ett land under Guds välde. Det är dags för er, som personer med äkta auktoritet, hängivna Gud och som arbetar med de Sanna Föräldrarna för att erbjuda den ekonomiska grund som krävs för återupprättandet av vårt hemland på jorden, den nation som också kommer att förena världen. Jag skulle inte hjälpa er, antingen som grupp eller som individer med pengar från min egen plånbok. Vi måste följa himlens vilja. Korea måste ansvara för Korea, Japan måste ansvara för Japan och Amerika för Amerika. Enligt Guds plan är dessa tre länder en enhet. De är föräldrarnas och den äldsta sonens länder. (303-157, 17.8.1999)

Vi måste använda alla krafter för att skapa ett enhetligt språk. Ni läser om allt som de Sanna Föräldrarna åstadkommit, men att läsa detta i översättning är en skam. Det kommer att bli er skam i andevärlden. När ni går till andliga världen, måste ni kanske betala gottgörelse för tusentals eller tiotusentals år. Det är så stort detta problem är. Även om Guds hemland har återupprättats, kommer människor som inte kan gå igenom

detta hinder inte att ha någon väg som låter dem återvända till sin hemstad. De kommer inte att ha något uppehållstillstånd som ger dem möjlighet att vistas i sitt hemland som registrerade medborgare. Detta är ett allvarligt problem. (303-157, 17.8.1999)

## Sektion 2 Vi måste hitta vårt hemland

Vi längtar efter Guds nation, eftersom den är en plats för kärlek. Det är en plats där, i stället för tillfällig kärlek, evig kärlek som överskrider tid och rum existerar för alltid. Det är också en plats där du kan resa dig och bli erkänd till 100 procent av ditt värde. Det är den plats där du är för evigt lycklig. Det är därför alla människor längtar efter den himmelska nationen. (25-284, 5.10.1969)

Om ni inte återupprättar en nation på jorden under er livstid, så kan ni inte värderas som en person som tillhör den himmelska nationen när ni går till den andliga världen. Ni bör inte gå till den andliga världen förrän ni uppnått påtagliga resultat inom sfären för Guds heravälde på jorden. Detta är skapelsens ursprungliga standard. (40-131, 30.1.1971)

Målet för vår tro är att bli medborgare i Guds land. Om ni inte blir medborgare i Guds land, finns ingen möjlighet för er att som söner och döttrar fritt ta emot upphöjelse och kärlek från den nationens folk och alla ting i skapelsen. En person utan ett land är alltid föremål för attack. Han befinner sig i en olycklig

situation. Han kan ofta känna sig hopplös efter att ha lidit en oförrätt. Därför frågar vi oss: Var kan vi finna det land som Gud strävat efter? Vilken är den nation där Gud kan få fotfäste? Det är frågan. (55-79, 23.4.1972)

Det blod och den svett vi utgjuter för dessa människor och detta land är först och främst för upprättandet av Guds eviga kungarike. Det är för att skapa det välsignade land som våra efterkommande kan prisa i tusentals år och generationer framöver. (14-193, 3.10.1964)

Guds land är det land där Hans omedelbara ättlingar kan ta emot himlens ledning och å Hans vägnar, styra enligt Guds konungliga makt. Där skulle varken finnas kommunism eller demokrati. När den väl är etablerad, kommer den nationen att finnas kvar för alltid. Tänker vi på en sådan nation måste vi känna förtvivlan över att inte vara medborgare i ett sådant land. Vi måste djupt beklaga att inte vara personer som lever i en sådan nation. Vi måste sörja över att vi inte har en sådan oföränderlig suveränitet. (72-292, 1.9.1974)

För att skapa furstendömen, nationer och territorier, har människan upprättat suveräna nationer. Kom ihåg att i denna process har många människor dött, många människor offrats, många nationer fallit, och makten har växlat händer många gånger. Tror ni inte att alla som för himlens räkning gjort sådana uppoffringar, och alla bedrövade människor i andevärlden som har offrat sina liv för



himlens vilja, strävade efter att upprätta en sådan nation och värld en dag? (72-292, 1.9.1974)

Gud skickade sin älskade son och dotter till jorden för att upprätta en absolut nation, men hittills har Han inte kunnat lägga grunden för att återupprätta en nation. Detta har misslyckats varje gång. Alltså, har Guds arbete genom historiens gång varit att skicka sitt folk till jorden för att förvalta, befrämja och utföra detta arbete. (30-10, 14.3.1970)

Det är sorgligt att vara medborgare i ett land utan suveränitet. Jesus var mycket bekymrad över den här punkten. Han sa till människor att inte oroas för var deras mat, dryck eller kläder skulle komma från, att detta är de frågor som de ogudaktiga alltid oroar sig över. Han sa, ”er Fader i himlen vet att ni behöver alla dessa saker. Istället, framför allt annat, bekymra er om hans rike och om det han behöver, så ska Han ge er alla dessa andra saker”. Sa Jesus, rädda din son först, eller rädda nationen först? Han bad oss att rädda den nation som Gud söker. (34-337, 20.9.1970)

Jesus väntar i paradiset. Paradiset är ett väntrum för att komma till himlen. Jesus kunde inte etablera en suverän nation inför Gud, en nation som hade makt att kommunicera direkt mellan himmel och jord. Således saknade han denna grund att stå inför Gud. Ni måste förstå att detta är orsaken Jesus inte kunde stå inför den himmelska tronen. Dessutom, kan ingen komma till him-

len ensam. Himlen var ursprungligen avsedd som den plats dit Adam och Eva, om de inte hade fallit, skulle ha kommit för att leva tillsammans, som en familj, med sina söner och döttrar. Om man inte kommer till himlen som en familj, kan man inte komma dit. (56-201, 14.5.1972)

Fram tills nu, hur kan det komma sig att det varit så svårt för religiösa människor att bevara sina liv? Det är för att det inte funnits någon familj, samhälle eller nation att hjälpa religiösa människor. De har varit ett folk utan nation. Om de haft en nation, och även om de mött motstånd hos en annan stam, hade de fortfarande haft beskydd under sin nation. Varför har religiösa människor varit tvungna att gå denna väg av förföljelse och blodiga uppoffringar varhelst de uppehållit sig? Det är för att de inte haft någon nation. Om det bara hade funnits en nation med en suverän ledare som hade stått upp för dem och ropat: ”Hör, ni oduglingar! Detta är rätt väg!” Då skulle folket ha svarat ”Ja, herre!”. Men det har aldrig funnits någon sådan nation, det är därför som dessa problem har uppstått. De har varit ett folk utan nation. (56-159, 14.5.1972)

Utan en nation, oavsett hur god eller lycklig din familj är, kan onda människor förstöra den. Därför behöver vi hitta en nation. Religiösa människor har inte förstått detta. Vi måste hitta en godhetens nation. Detta är religionens syfte. (57-260, 4.6.1972)

Om du inte har något land, så har du ingen nationalitet. Utan en nation, finns det ingen grund för folkbokföring. När vi enats som ett folk, måste vi göra om vår folkbokföring. Vi behöver upprätta Guds folk på jorden. Då måste vi som landets segerrika söner och döttrar, som medborgare som älskar sitt land och dess folk, och som har ärvt sin släktlinje av godhetens föräldrar, leva tillsammans med omsorg om våra familjer och klaner. På så sätt kan vi komma in himlen i den andliga världen. Detta är Principernas väg. (58-145, 22.5.1972)

Endast genom en nation kan alla våra ansträngningar, för vilka vi utgjutit blod och svett, och vår tradition, för första gången lämnas vidare till våra efterkommande i tusentals generationer framöver. Ett monument som hyllar Himlens ansträngningar och all dess härlighet kommer att uppföras på denna jord. Men om ingen sådan nation etableras, kommer alla våra ansträngningar att vara förgäves. Om det land som Gud eftersträvat inte uppenbarar sig, då kommer den kristna världen och alla civilisationer att skickas ner i floden eller brännas upp. Ni måste förstå att de då alla har dukat under för Satans skenverk. Så ni måste förstå att det viktiga här är en nation. (55-339, 9.5.1972)

Det hemland vi ska finna är inte en av de befintliga nationerna, som redan har sina etablerade traditioner och kulturer. Den nation vi söker är av en helt annan dimension. För att vara kvalificerade att ärva en sådan nation, måste vi

anamma den ideologi som möjliggör för oss att på rätt sätt ta på oss en subjektiv roll. Tanken bakom en sådan subjektbaserad ideologi är att den måste vara helt anpassad efter Skaparens absoluta idéer. Gud önskar i sitt fulländade väsen, en nation vars medborgare vill förena sig under dess suveränitet. Varje medborgare behöver ha dessa egenskaper och förmågan att förkroppsliga nationens form och skepnad. (49-93, 9.10.1971)

För att bilda en nation måste det finnas ett territorium, ett folk och en suveränitet. Vad är suveränitet? Det är att skapa en relation med den ursprungliga Guden. Även när nationens folk sover, måste nationens ledning förena sig med Gud och sedan utföra arbetet att styra nationen. Den suveräna ledaren måste helt förena sig med medborgarna i nationen. Genom att bli ett med sitt folk, kan den suveräna ledaren inte längre tänka på det som är för hans egen skull, utan måste i stället se till det som är till gagn för nationen. När så sker, kommer nationen att frodas och blomstra. (30-88, 17.3.1970)

Att bilda en himmelsk nation, precis som vilken nation som helst, kräver suveränitet, ett folk och territorium. Föräldrar representerar landets suveränitet, deras söner och döttrar representerar folket, och nationen i sig representerar territoriet. Det är en absolut princip att alla dessa element måste vara närvarande. (35-279, 25.10.1970)

För att upprätta en nation måste det finnas suveränitet. Därför, när Guds

nation på jorden förverkligas, måste man ställa frågan vem som är ägare till himlen och som är suverän härskare? Utan tvivel, är Gud den suveräna härskaren. Vilka utgör nationens folk? Alla människor är inkluderade. Vilket är nationens territorium? Hela planeten jorden utgör territoriet. (96-15, 1.1.1978)

Alla era förehavanden bör vara för att söka denna nation, att bli en lojal patriot och grundare av denna nation, för att återupprätta vårt hemland. Hela er inriktning bör vara att axla ett sådant uppdrag. Ni måste känna att ni har fått instruktioner, som Himlens hemliga sändebud, att komma till den onda världen i dag för att uppfylla detta uppdrag. Ni måste förstå att utan att göra detta, kommer ni inte att kunna skapa prestige eller värdighet som medborgare i den nation vi eftersträvar. (50-255, 7.11.1971)

Tror ni att Satan, som har orsakat fördörelse för Gud under sex tusen år bara kommer att säga, ”vad är det som händer? Jag håller visst på att förlora greppet,” svänga runt, böja sitt huvud och gå hem? Ni tycker förmodligen att det är slöseri att kasta ut en gammal rengöringstrasa, eller hur? Ni skulle förmodligen vända på den och kontrollera om den luktar innan ni kastar ut den. Satan kommer inte att lättvindigt dra sig tillbaka. Han kommer att envist kämpa in i det sista. Det är därför vi måste vara fokuserade på det som är centralt. Om jag, Reverend Moon från *Unification Church*, avviker från det centrala, kommer jag att gå under. Om ni inte går i

rätt riktning, kan ingen utveckling ske. (57-276, 4.6.1972)

Enighetskyrkans representanter måste gå ut barfota, om så krävs, för att skapa ett hemland. Era överblivna medel räcker inte för att rädda denna nation. Ni kan inte rädda denna nation genom att fokusera på vad ni ska äta, vilka kläder ni vill bära och vilken bil ni ska köra. I *Unification Church* bestämmer vi oss för att göra vårt pionjärbete, barfota och med våra bara händer. Sådant är det arbete vår kyrka gör. (14-201, 7.10.1964)

### Sektion 3 Fanbärare för återupprättandet av vårt hemland

När ni alla, för att uppfylla ert ansvar, lovar att bli de nya fanbärarna för denna tretusen *ri* stora halvö, kommer vi att kunna omfamna Korea. Därför, om dina ögon skiner som ljusklot, måste detta ljus fokuseras på det nya, strålande hemlandet. Ni måste bli modiga soldater och använda er talang och styrka för att återupprätta hemlandet. Dessutom måste ni alla veta hur man ska gå framåt med värdighet, med övertygelsen om att ni är en helig person, som tar ansvar för att återupprätta hemlandet.

Ni måste bli individer som kan etablera detta hemland, bringa ära till och leva inneslutna i detta hemland och vara beredda att dö för ert hemland. Tills nu, har ingen funnits som kunde stå inför Himlen och ta ansvar. Detta är ett allvarligt ansvar som kan uppfyllas endast en gång, vid ett speciellt

tillfälle i historien. Man kan inte förhålla sig lättsinnigt till detta ansvar. När du hör något en gång, kan du tänka på tio saker som skiljer sig från det du hört. Men du måste gå framåt, ta det du hört och jämföra med de övriga tio sakerna. För att himmelsk välsignelse ska kunna ges, måste ni ha tillräcklig övertygelse för att inte bli berörda, även om ni står ansikte mot ansikte med ren förnedring tusentals gånger, eller om ni dör hundra gånger om. Går ni vidare med sådan övertygelse, kommer Gud att beskydda er väg.

Anledningen till att jag säger detta är att varje gång i mitt liv jag ställts inför en sådan situation, har jag upplevt att Gud inte övergivit mig. Så han kommer helt säkert att skydda er också. Som en central person med uppdrag att återupprätta vårt hemland, oavsett om du är utsedd att arbeta i en provins eller bara en liten by, måste du bestämma dig för att aldrig ge upp, för det finns ingen annan än du som kan utföra detta uppdrag.

Du får aldrig svika din plikt, du måste uppfylla det ansvar som förenar dig med himlens befallning. Du kan inte vara framgångsrik om du håller dig på bivägarna. Du måste fullgöra detta även om du inte kan sova, även om du inte kan äta och även om du blir förföljd. Om du dör, måste du dö förvissad om ditt inre beslut. När var och en av er bestämt sig för att fullgöra ert uppdrag på detta beslutsamma sätt, kommer de stigar ni måste ta att öppna sig framför er. Annars kommer världen att bli en värld av mörker snarare än den värld av ljus och hopp som jag tror på, som jag

räknar med att få se, och för vilken jag danat er alla. (29-50, 16.2.1970)

När vi känner, med vårt hjärta fyllt av tårar, att vi är en del av historien och de händelser som är förknippade med Guds försyn, kan vi inte annat än förnimma Guds tårifyllda hjärta och plågas av Guds lidande. Då, genom vår uppriktiga hängivenhet, känner vi oss nödsakade att gå mot slagfältet, fast beslutna att kämpa för att återupprätta vårt hemland och lägga grunden för världens befrielse med våra egna händer. Min önskan är att ni blir sådana människor, ett folk som söker det hemland fyllt av hopp som vi måste finna. (36-200, 29.11.1970)

Om ni alla inte kan hålla ut, intill döden om nödvändigt, inte nog med att ni inte kommer att kunna ta emot frälsning själva, men Korea kommer att ställas inför ruin. Om alla medborgare i Korea går under, vad gör ni då? Er önskan borde vara att färdas till offerplatsen. Genom ert offer, kommer en källa till en ny och explosiv kraft att välla fram som kan binda samman människor. Som sanna män och kvinnor, måste ni gå denna väg med beslutsamhet och ropa, "Låt oss gå! Låt oss kämpa in i döden!" Denna väg är det enda sättet att uppnå vårt mål. Längs denna väg kommer ni att bli himlens söner och döttrar som kommer att utföra Guds vilja. Ett monument kommer att uppföras till er ära. Tror ni inte att det kommer att finnas en son som kan smälta samman hela Guds hjärta, kött och blod? Tror ni

inte att Himlens innersta vilja att återupprätta vårt hemland kommer att spira därifrån? (49-110, 9.10.1971)

Om vi tillsammans når denna plats och passerar det högsta tårfyllda krönet tillsammans, kommer vi inte att förgås. Gud kastar inte bort sådana människor. Vårt hemland, fyllt av hopp, vilket vi kommer att återvinna, kommer att välkomna sådana människor.

När ni alla blir fanbärare för vårt hemland, blir den nya världshistoriens pionjärer och träder fram som de tapp-ra soldater som återupprättar vårt hemland, tror ni inte att ni då förtjänar evigt beröm? Detta är en mycket allvarlig insikt. (49-112, 9.10.1971)

Dagens anhängare av *Unification Church* måste vara mer fast och fullkomligt eniga med mig än vad kärnmedlemmarna i det kommunistiska partiet är förenade med Kim Il-sung. Om ni inte kan uppnå denna nivå av enighet med mig, kommer ni inte att kunna utföra Guds vilja att återupprätta den nation Gud söker. (50-215, 7.11.1971)

Kvinnor måste leda vägen. Detta är anledningen till att jag nu instruerar alla välsignade fruar i Sydkorea att gå till fronten. De har redan mobiliserats. Eftersom Korea är den nation som fungerar som högkvarter, har alla äldre välsignade familjer i Korea skickats till fronten. Så alla kvinnor i *Unification Church* i hela världen borde följa deras exempel och gå till frontlinjen! Amen. (170-241, 21.11.1987)

## Sektion 4 Soldater för vårt hemlands befrielse

Vad måste ni alla besluta er för att göra? Ni måste besluta er för att möta den dag då vårt hemland återupprättas. Folket i Korea firar 15 augusti som sin Självständighetsdag, den dag då befrielsen kom. Många små och ödmjuka folk har firat sina nationers självständighet sedan det andra världskriget. Men när kommer den dag då vi kan fira återupprättandet och befrielsen av himmelen och jorden, Guds hemland? Har ni tänkt på det? Den dagen måste komma. (155-223, 30.10.1965)

I slutet av den japanska ockupationen, kämpade jag tillsammans med en underjordisk motståndsrörelse för att återställa självständigheten i mitt hemland Korea. Även nu är minnet av detta färskt. Jag hade nått den punkt då jag kräcktes blod och var nära kollaps och jag kämpade och tänkte, ”i Guds namn måste jag bringa det japanska imperiet på fall”. Gud var med mig då. När jag besökte Nordkorea var det samma sak. Jag kastades i fängelse, men i den situationen gick jag framåt i Guds namn. När jag kastades i fängelse i Guds namn, följde Gud följt mig dit. (166-159, 5.6.1987)

Vi kan dra slutsatsen att alla människor, och de nationer som vägleder dem, vid någon punkt står inför en situation då de måste förneka den värld de lever i. Därför måste alla folk och nationer på jorden oundvikligen passera över det krön vi har framför oss tillsammans. Ni

måste förstå att om man behåller traditioner från det förflutna, kan inte det sanna, ideala hemland som Gud längtar efter återupprättas. (172-9, 3.1.1988)

När vi förstår att återupprättandet av Guds hemland finns mitt framför våra ögon, när vi förstår det fantastiska faktum att grunden för återupprättandet av Guds hemland är Korea, kommer koreanerna då att kunna sova på natten? Kan de fortsätta att bara äta och leka, göra som de vill? Även om ni bad dem att inte göra någonting, skulle de investera sina liv, dag ut och dag in. Det är ingen tvekan om att Sydkorea skulle känna ett nationellt ansvar för att nå detta mål, även om de måste investera sina barn och sina fruar, liksom hela sin varelse och hela Sydkorea. Om detta inträffar, kommer då Nord- och Sydkorea att återförenas eller inte? Ni måste förstå detta. (172-41, 3.1.1988)

Så var finner vi grunden till detta? I din omedelbara omgivning. Om människor i grannskapet frågar dig, ”har du återupprättat vårt hemland?”, kan du svara, ”ja, det har jag. Jag har sett det ursprungliga hemland som Gud älskar, och jag har sett det hemland som flera generationer av våra förfäder har älskat. Jag har sett den plats som generationer av våra förfäder har velat se. Därför är jag en återupprättad människa som hör till Guds hemland, det som har kärlek i sin kärna. Jag är en återupprättad människa, kommen av mina föräldrar och många generationer som alla har längtat efter att se sitt hemland återupprättat.

Som en återupprättad varelse representerar jag alla de människor i denna värld som också har längtat efter att återupprätta vårt hemland.” Du måste visa upp denna sorts stolthet. (173-184, 14.2.1988)

Hittills har *Unification Church* inte byggt en enda byggnad. Varför har jag inte byggt någon byggnad även om jag kunde ha gjort det? När vår kyrka ämnade bygga sitt högkvarter i Yoidoområdet i Seoul, förnekade regeringen oss tillstånd. Ska vi bygga en liten regional kyrka om vi inte ens kan bygga en central kyrka? Vi måste ha som utgångspunkt att bygga ett tempel där vi kan tjäna den ende Guden, så att vi kan ta ansvar för att återupprätta självständighet för vårt hemland och återupprätta alla dess medborgare. Medlemmar av *Unification movement* bör inte leva i överflöd. (174-172, 28.2.1988)

Räknat från Sanna föräldradagen, måste vi varje dag tillkännage vårt hemlands befrielse, och alla nationer under himlen bör bli ett med denna tradition. Vi måste utkämpa denna typ av kamp. Det är detta som gått förlorat. Detta är Satans lockbete. Vem har lagt grunden till allt detta? Alla, oavsett om han är Satan eller någon annan, måste säga, ”Reverend Moon är den störste!” Som kärlekens centralgestalt, som fått liv från Himlen, har jag i Faderns och den kärleksfulle Frälsarens hemland kunnat ärva Guds släktled och framträder här som det sanna olivträdet. På denna grund har *Unification Church* formats, att vägleda våra medlemmar. Med dessa

medlemmar som utgångspunkt har jag arbetat med att skära bort de etablerade kyrkornas doktrin och inympa deras medlemmar på det sanna olivträdet. Men de protesterar högljutt. De är högljudda, eftersom deras rot håller på att skäras bort, eller hur? Men om vi inte gör det, kommer de att förgås. (191-263, 25.6.1989)

När japaner söker hämnd, investerar de hela sitt liv åt att hämnas sin mor eller en av sina bröder eller systrar. Mot bakgrund av detta, hur stor är inte den bitter sorg en nations kung och folk känner när de går lidandets väg medan deras hemland återupprättas! Gud, när han iakttar dessa lidande människor som är okunniga om det som händer, lider ännu mer. (200-68, 23.2.1990)

Allting tillhör Gud, och ändå stals allt med hjälp av falsk kärlek. Därför måste allt återlämnas till Gud. Men dessa saker kan inte gå tillbaka utan vidare. För att återställa allt i sitt ursprungliga tillstånd måste gottgörelse betalas. Vem kan åta sig den uppgiften? I tusentals år har detta gjorts genom religionen. Så nu måste kristendomen i Amerika skydda Korea, Adams nation. Genom att arbeta tillsammans med Storbritannien, Frankrike, Japan, Tyskland och Italien, måste de åstadkomma vårt hemlands återupprättelse. De måste skapa en fadernation och måste därför visa absolut lydnad. På detta sätt kan alla bli inympade på det sanna olivträdet. (200-301, 26.2.1990)

Den väg som Sanna Mor går bör absolut inte vara så svår som min. Motstånd

från män innebär inget problem för mig på min stig som den Sanna Fadern, men det skall inte finnas några kvinnor som motsätter sig Sanna Mor på hennes väg. Alla kvinnor måste stödja Sanna Mor under hennes vandring. De måste bilda en bro över vilken Sanna Mor kvickt kan gå för att återupprätta vårt hemlands självständighet, befria himmel och jord, och befria Gud. (222-279, 3.11.1991)

Alla ni medlemmar här har övergett era länder för att komma hit. Ni kastade bort era egna hemländer. Varför? Ni gjorde det för det hemland som Gud ursprungligen önskade, och för återupprättandet av detta hemland. Oavsett hur fantastiskt Amerika är, om Amerika inte lyssnar på mig, kommer landet att förgås. Jag kanske fäller en dogmatisk dom, men den som säger detta är inte bara en tillfällig gäst som gör några kommentarer. Jag säger detta på grund av allt jag åstadkommit. Jag är ingen skrävlare. Jag kom hit efter att ha fullbordat allt. (233-330, 2.8.1992)

Tiden är inne för människor från det förflutna, människor i nutid, framtidens människor och även de som har dött och gått till andevärlden att samarbeta för att återupprätta vårt hemland. Därför kommer många människors förfäder ned till dem. Om dessa utvalda ättlingar inte svarar på kallelsen från *Unification Church*, orsakar dem deras förfäder sjukdom och problem, samtidigt som de ger dem botemedel och lösningar. Detta sker inte genom min makt. Gud och förfäder blir ett, äng-

lar och förfäder blir ett. De driver den jordiska världen in i ett hörn där ingen kan hantera dess problem – i synnerhet familjeproblem. Bara jag har full befogenhet att arbeta på detta sätt. När folket i denna nation välkomnar detta häpnadsväckande faktum som en höjdpunkt av hopp och en grund för sin nation och sitt hemland, då kommer denna nation att bli en oövervinnelig nation under himlen. (290-172, 18.2.1998)

## Sektion 5 Återupprättelse av vårt hemland genom sann kärlek

Hur betydelsefulla är inte de kvinnor i historien som gått i frontlinjen som frihetskämpar i kampen för att återupprätta ett hemland som kan tjäna som ett himmelskt rike! I framtiden kommer dessa kvinnor att bli prisade. Kvinnor har förbannats så mycket genom historien på grund av en enda kvinnas fall, Evas! Men nu, i återupprättelsens tidsålder, står kvinnor längst fram i ledet för att återupprätta vårt hemland. Om de kan lägga en segerrik grund, hur mycket lovord kommer då inte deras arbete att få! Vill ni vinna med vapenmakt? Om sådana kvinnor framträder, tror ni att onda manliga soldater kommer att vilja ta emot sann kärlek från dessa kvinnor? Det skulle de säkert inte. Så hur ska ni vinna över den sortens människor? Hur måste vi vinna? Med vad vill ni vinna? Ni måste alla tänka på er själva som drottningar. Kim Il-sung är den onda kungen, och ni är alla goda drottningar. Därför måste ni uppåta hela ert lands potential och offra den, utan några argu-

ment, till den onde kungen. Då kan man styra allt till rätta. Genom vad? Genom kärlek! (170-241, 21.11.1987)

Vad Gud älskar mest är kärlekens kultur. Behöver Gud pengar, makt eller kunskap? För att bygga ett fint hus måste du ha tegel, en dörr och mycket annat. Men det viktigaste är symmetri och skönhet i byggandet, för att göra huset fulländat. När det gäller människor, är Guds högsta önskan inte att de har massor av pengar eller att de blir lärda. Som det står i Bibeln, det första budordet är: ”Älska din Gud med hela ditt hjärta, hela ditt sinne, och hela din själ.” Det andra är att ”Älska din medmänniska som dig själv”. Detta är häpnadsväckande ord. (143-273, 20.3.1986)

Med principen om syndafallet kan vi lösa mänsklighetens och världens problem. Vi kan inte rätta till mänsklighetens problem utan att förstå principen om syndafallet. Nu ser vi de sista, desperata fenomenen under de yttersta dagarna, när Satan sviker himlen och drar med sig historien. Detta är Satans strategi för att orsaka förstörelse och ruin för mänskligheten. Om vi inte rensar upp, kommer problemen i historien inte att kunna lösas. Om historien inte får sin förklaring, kan den inte komma till ro. Låt oss gå tillbaka till vår teologi, Gudism, och överväga den alternativa lösning som är Guds skapelse och ideal. Låt oss gå tillbaka till ideologin om sann kärlek. Detta är inte för er skull, utan av hänsyn till andra. Ni måste skapa ett partnerskap i kärlek. Om detta inte upp-



nås, då finns det inget sätt att få kontroll.  
(219-266, 11.10.1991)

Amerikanska kvinnor är som drottningar av godhet. I alla de nuvarande familjerna i Amerika, är kvinnorna som drottningar. Närhelst de vill, säger de till sin make, ”Gör det här! Gör så!” Gud tränar de amerikanska kvinnorna. De har mycket pengar, en massa smycken och stor makt. De har mycket pengar. ”Money” låter som det koreanska ordet för många. Om ni lägger era smycken, era hus, och hälften av marken i Amerika på Kim Il-sungs axlar, skulle han vara nöjd för resten av livet. Om ni bara gav halva Amerika, skulle han vara nöjd. Tror ni inte det? Där borta, är folk hungriga och svälter ihjäl. Det är fullständigt bedrövligt. Så om ni skulle stödja dem ekonomiskt, skulle de snart ändra sig. Därför, om de amerikanska systrarna går i täten och säger, ”Låt oss inte slåss. Är ni hungriga? Vi kommer att skicka något att äta. Vi skickar bilar också. Vi skickar allt ni vill ha.” Om ni ger dem så mycket som möjligt, kommer befrielsen helt naturligt. Om de amerikanska kvinnorna ger alla sina pengar till Kim Il-sung, tror du att han kommer att vilja slåss mot er? Efter det, fortsätt genom att försöka skicka mat och kläder genom Kina. Om ni föder dem och hjälper dem att leva precis som amerikaner, så kommer de inte slåss mot er. Vad ska då anhängarna av *Unification Church* göra? Eftersom vi själva lider och svälter, låt den attityd och det handlings sätt vi har gentemot nordkoreanerna vara uppoffrande, för deras skull. Sedan, när

nordkoreanerna förstår detta, tror ni att de då kommer att vilja döda medlemmarna i *Unification Church* med knivar och skjutvapen? (170-241, 21.11.1987)

Människan är en enda familj. Genom sann kärlek är vi alla sammanlänkade som en familj, som jag sade tidigare i dag. Mänskligheten är som ett träd. Alla era familjer bor tillsammans med andra familjer. Där finns spädbarn, små barn, tonåringar, vuxna och äldre. En sådan familj fungerar som centrum och som förebild för fostran och ansluter till den stora globala och universella familjen. I denna finns det fyra typer av människor som har fått sin fostran i kärlek – en förlängning av din familj, de som du har en relation med: din farfar, din mor och far, din äldre bror och syster, och slutligen du själv. Om du är uppfostrad på det sättet i din familj, kan du inympas på den globala familjen. Du måste ge av din egen familj för att kunna ansluta till den globala familjen. Du måste investera för att uppnå ett högre syfte. Sådan är principen om återupprättelse, principen om återskapande.

Ett subjekt och ett objekt strävar efter att bli kopplade till ett objekt på högre nivå. Baserat på det förhållandet, bör de bli partners som subjekt och objekt och skapa enighet. Det har samma innebörd. Detta är den tidsålder då mänskligheten blir en enda stor familj. Baserat på den träning du fått i familjen, bör du älska det som är på en högre nivå, till och med mer än din familj. Om du ger och glömmer att du gett, och kan älska mer, så kommer du, oavsett var du är, att bli

ägare. Eftersom din stam är på en högre nivå än din familj, älska din stam mer än din familj. Eftersom en folkgrupp inom en nation är på en högre nivå än en stam, älska denna folkgrupp mer än du älskar din stam. Eftersom en nation är större än ett folk, älska nationen mer än du älskar ett folk.

På så sätt kan du investera i etapper, ge mer för varje steg och sedan glömma vad du givit, för att nå högre nivåer med idén att ge mer för varje nivå. Det är samma sak när du flyttar från ett land till ett annat. När du flyttar från nationell till global nivå, måste du investera och erbjuda mer uppriktig hängivenhet än du gav till nationen.

När de av er som bodde i Korea kom till Uruguay, kom ni från ena änden av jordklotet till den andra. Så ni måste älska denna nation mer än er egen. Om ni kan finna det i era hjärtan att älska en nation mer än er egen familj och till och med mer än ert hemland, kommer enighet att förverkligas, även i era drömmar. Nationella gränser kommer att försvinna. Nu kommer jorden att uppleva en tidsålder när ett enat hemland kan breda ut sig, centrerat på sann kärlek. Om ni har en sådan filosofi kan ni nå hur långt som helst. Först kommer den period då alla språk förenas. Sedan kommer den period då mänskligheten blir en enda stor familj. Allt detta uppnås endast med sann kärlek i centrum. (289-208, 2.1.1998)

Eftersom världen också kommer att följa samma mönster för återupprättelse som vårt hemland, kan vi etablera en

värld med förenade folk genom att skapa en nation som rör sig i en riktning. Detta är Adams kultur, eller hur? Det är den sanna kärlekens kultur. Din födelse är ett resultat av kärlek. Om en man säger att han föddes för sin egen skull, då kan han inte anamma sann kärlek alls. Eftersom sann kärlek försöker omfamna allt, ända till slutet, måste den ge utan begränsning och glömma vad den har gett. Det är anledningen till att universum kommer till dig för att ta emot din omfamning.

I den himmelska världen i framtiden, kommer man inte längre att leva på en månadslön. Som par måste ni betala fullständig gottgörelse. I alla tider i historien, har hela skapelsens regel varit absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. På grund av kärlek, behöver du också tro och lydnad. På grund av kärlek. Till och med hela universums Gud lyder oändlig kärlek. Så som Gud ger och sedan glömmet, så ger vi också och glömmet sedan vad vi har givit. Detta är lydnad.

Absolut tro grundar sig på absolut kärlek. För att uppnå kärlek, behöver du absolut lydnad. Ända intill döden, behöver du kärlek. Även om du dör hundra gånger om, behöver du kärlek, så du måste söka den rätta vägen till kärleken. Att dö och komma till den andliga världen betyder därför inte död utan ett sätt att söka Guds kärlek. Det är inte död. Det är vägen till Guds kärlek. Gud skapade denna väg till döden på grund av kärlek. Om ditt hjärta och sinne inte kan nå denna högre nivå, då kan du inte återupprätta kärlek. (296-50, 11.10.1998)

## Sektion 6 Vår övertygelse och inställning vid återupprättandet av vårt hemland

Vi har nu trätt in i en ny tidsålder. Vilken inställning och attityd bör vi ha? Övertygelsen att återupprätta självständighet för vårt hemland – mer än någonting annat – borde bränna i vårt bröst. Med andra ord, ni borde bli fanbärare för att bygga det hemland Gud otåligt har väntat på de senaste sextusen åren. Ni bör känna stolthet över att vara pionjärer i den specialstyrka som sänts ut i striden för att återerövra förlorat territorium och ta ansvar för detta fantastiska uppdrag.

Många människor som har kommit och gått, ville ha detta uppdrag och hade hopp om att se det förverkligat. Även om de ville det, kunde de inte få det. Detta är ett speciellt uppdrag som kan göras endast en gång, vid denna tid i historien. Det kräver en speciell känsla av allvar och ansvar. Att äta, sova, vardagsbekymmer, varje del av din livsstil måste existera för inrättandet av detta nya hemland.

Hur länge tror ni att Gud otåligt har väntat på er, för att ni, som hemliga agenter som skickats av Gud, skulle kunna stiga fram och utföra detta uppdrag med beslutsamhet och mod?

Hittills har vi drivits bort. Himlens vilja har aldrig någonsin haft en chans att blomstra eller ens få fotfäste i någon nation. Vi måste uppfylla Guds vilja att skapa ett hemland. Tills nu, har detta inte skett en enda gång. Men nu kan vi etablera ett sådant hemland. I detta

hemland kommer det att finnas suveränitet, territorium och ett folk. Dessutom binder detta folks släktlinje dem samman som ett enat folk i en nation, vilket ger dem en historia som andra folk inte kan ha. Vi måste utföra vårt uppdrag som sändebud för att återupprätta självständighet till ett sådant hemland. Ju snabbare detta uppdrag slutförs, desto snabbare kan vi lägga grunden för att återupprätta vårt hemland. Att betala ett pris genom vårt lidande idag förkortar väntetiden till den dag då återupprättandet av vårt hemland blir verklighet. Därför bör ni gå vidare med beslutsamhet för att fullfölja ert uppdrag som himlens sändebud. Annars kommer vi inte att kunna erfara den världsomfattande välsignelse och himmelska lycka som Gud kan ge oss i denna tidsålder. (29-40, 16.2.1970)

Ni måste lämna ett vittnesbörd till era ättlingar som säger, ”Gud är vår Gud. Vi är hans söner och döttrar. Vi har levt hittills för att återupprätta vårt hemland. Även om världen jagar oss och kör ut oss, kommer vi inte att förgås, och vi kommer att se belöningens dag innan vi dör. Även om jag dör och inte kan uppnå detta kommer ni att se den dagen före er död!” Detta är exakt hur Israeliterna tänkte. (18-231, 11.6.1967)

Vi måste nu placera Sydkorea främst i vår strävan att göra Guds vilja, vi måste återupprätta det hemland Gud önskat. Vi måste återupprätta ett nytt hemland för mänskligheten. Ur detta perspektiv, om vi lugnt analyserar hur vi kan

genomföra vårt ansvar, kan vi inte låta bli att reflektera över innebörden av våra liv och vår inställning fram tills idag.

(29-35, 16.2.1970)

Vilken typ av varelse är Gud? Gud är de hemliga sändebudens konung, överbefälhavaren som framträder i den sataniska världen för att återupprätta sitt hemland. Men, har det skett en enda gång under de senaste sextusen åren

att Gud har kunnat säga, ”Jag är Gud. Detta är den sanning jag kan lära ut till er.”? Nej, det har det inte. Trots det har Gud arbetat hårt för att lära oss genom våra samveten och skapa en relation till oss. De sextusen år av återupprättelsens historia som passerat, har varit Guds ansträngning att lägga en grund i våra hjärtan och att vägleda oss mot en fri värld som kan existera i enighet med Honom. (29-48, 16.2.1970)

## KAPITEL TVÅ

# Hemkyrka, en andlig grund för Guds arbete

### Sektion 1 Vad är hemkyrka?

Ni har hört frasen ”hemkyrka,” eller hur? Vi säger *Gajeong Gyohae* på koreanska. Tidigare, även om ni kände till hemkyrka, fanns det inget sätt för er att få ett sådant uppdrag. Hur kan det komma sig? Tiden var inte inne. Med hänsyn till de betingelser som gjorts och den gottgörelse som betalats historiskt sätt, så har inte Gud, Satan och den person som företräder historien godkänt hemkyrkans verksamhet. Av detta skäl hade Gud inte kunnat ta emot ditt offer, även om du hade sagt: ”Jag offerar helt och fullt, och på en global nivå, mitt arbete med hemkyrkan.” Inte heller hade Satan kunnat godkänna det. (100-146, 9.10.1978)

Men nu arbetar *Unification Church* med hemkyrka över hela världen. För att fallna människor ska kunna komma till himlen måste de leva ett självuppförande liv, till en början för att återupprätta individen, sedan för att återupprätta hela världen, precis som jag gjort. Ni kan helt enkelt följa den väg jag förberett för er. Jag har skapat en väg för er att färdas på. Ni kan göra betingelser och betala gottgörelse genom att ta den väg som jag har stakat ut. Den betingelse ni

måste göra är att arbeta med hemkyrka, med fokus på 360 hem.

Det är ett häpnadsväckande faktum att ni alla kan få en mission att arbeta med hemkyrka i år. Att arbeta med hemkyrka är nödvändigt för alla människor. Det gör det möjligt för dem att kasta ifrån sig syndafallets bojar. Om vi inte kan uppfylla hemkyrkans mål under vår livstid, kommer vi att behöva fortsätta att investera oss själva i dess mål även efter vi dör. *Unification Church* måste skapa en segerrik värld av frukterna från en misslyckad historia. Det är dags att upprätta en himmelsk värld. Denna värld börjar med omvandlingen av individen och utvecklas sedan med omvandling på högre nivåer som stam och ras. Vår hemkyrka inrättades för att ta en ledande roll i att slutföra detta arbete. Om du älskar 360 hem i Kains värld mer än du älskar dina egna söner och döttrar kommer du att kunna gå in i den himmelska världen.

Gud har gått en väg av obeskrivligt lidande under tusentals år, och har arbetat med att fastställa villkor och betingelser för seger. Men på sju år, kan vi nå denna seger genom att arbeta med 360 hem. Den grund som hemkyrkan utgör finns rakt framför näsan på er, så ni kan inte undvika den. Genom

hemkyrkoöverksamhet, kommer ni att uppleva många former av historiska händelser. Målet med vår hemkyrka är Guds ideala värld. När alla dagens människor accepterar kravet att uppfylla hemkyrkans mission, kommer de att infria hoppet om himmelriket på jorden, utan att misslyckas.

Gör verksamheten i din hemkyrka, baserat på de 360 hem som ingår där, till ett heligt offer åt Gud och hjälp medlemmarna i dessa hushåll att förstå Guds vilja. En person som praktiserar och slutför sin mission i hemkyrkan, centrerat på 360 hem, kommer att bli en sann son eller dotter till Gud på den individuella nivån, och en Messias för sin ätt. Han eller hon kommer att förverkliga Guds skapelses ideal.

Jag har uppfyllt alla villkor för att återupprätta hundratals nationer. Genom att uppfylla den standard som har hjärtat i centrum, har jag länkat samman himmel och jord, tagit bort barriären mellan dem. Ni kan uppfylla de villkor som behövs för gottgörelse, baserat på en mindre modell av världen – er hemkyrka. Från och med nu måste ni lägga en grund ni kan bygga vidare på, så ni inte blockeras av de hinder som finns mellan himmel och jord. Vilken är denna grund? Er hemkyrka är denna grund. (105-270, 26.10.1979)

Hittills har de Sanna Föräldrarna betalat gottgörelse så att alla människor skulle kunna utvecklas från individuell nivå, vidare genom sin familj, stam, ras, nation och så småningom till världsnivå, för att sedan kunna gå till Gud.

De Sanna Föräldrarna har gjort detta inför all världens människor, som deras representanter. Eftersom jag gjort detta och vunnit den representativa segern, kan ni ärva denna seger till hundra procent. Och baserat på min seger, kan ni gå framåt och uppnå er egen seger, inom loppet av sju år.

Ni kan uppnå vad jag har åstadkommit, tack vare mitt liv på den globala scenen. Ni behöver dock göra era egna offer, skaffa er eget fotfäste, men i mindre skala, en mindre modell av världen. Ni måste veta att det är detta som är hemkyrka, *Gajeong Gyohae*. Förstår ni? (109-184, 1.11.1980)

*Unification Church* kan nu fastställa hemkyrkans inriktning för första gången i historien. Ni måste förstå hur viktigt detta är för Gud och för alla människor. Jag har lyckats på global nivå, så ni måste tro att ni kan lyckas med hemkyrka, som är fokuserad på ett mindre antal av 360 hem. Ni bör medverka i hemkyrkoaktiviteter så att ni kan lära ut kärlek och sanning i Guds ställe. Genom hemkyrka, måste ni lära ut Guds, vår Himnellske Faders, kärlek och sanning.

Var kan ni möta Gud? Jag mötte Gud mitt i striden där jag utgjutit blod och tårar för alla nationer. Jag mötte Gud när jag etablerade fotfäste för seger, med den grund av gottgörelse i centrum som lagts på global nivå. Ni måste alla ärva de Sanna Föräldrarnas segrar och uppfylla de villkor som gör att ni kan göra anspråk på att ha uppnått den globala nivån, trots att ni egentligen inte nått dit. Vilket är detta villkor? Hemkyr-

ka är det villkor som måste uppfyllas.  
(109-184, 1.11.1980)

Hemkyrka är den plats där familjer kan börja bli befriade på internationell nivå. Det är den plats vi kan förklara som utgångspunkt för den ideala kärlek och det ideala liv som skulle ha tillhört Adam och Eva om de inte fallit. För att uppfylla detta har jag inrättat det uppdrag som innebär att man blir messias för sin ätt – släktmessias. Jesus kom för att finna sin familj, inte sant? Ni har alla hört talas om hemkyrka, eller hur? Kains stam och Abels stam måste bli ett. På tal om Jesus så borde Josefs stam och Johannes döparens stam ha blivit ett och bildat en familj. Familjer måste inrättas på detta sätt. Om så är fallet, kan Satan inte invadera. Genom alla de stammar som omfamnas av sin släktmessias och genom Jesus, kan den familj som misslyckades i Israel slutligen bli återupprättad till sin ursprungliga standard, den standard de skulle ha haft om de inte fallit. (235-111, 29.8.1992)

När är målet med hemkyrka uppnått? Målet med hemkyrka är uppnått när ni kan ta ansvar för att reformera Adams kultur och ta på er rollen som ledare för att skapa en ny kultur. När ni lyckas med det kan ni bli Adams sanna ättlingar. Vad är då viktigast, vad är i centrum? I centrum finner vi hjärtats standard. Hur ska då vårt hjärta vara? Ditt hjärta ska inte säga till Gud: ”Jag föll. Jag är inte ett återupprättat barn”. Gud borde kunna se på dig och säga: ”Mitt barn som jag älskar!” Gud borde

inte få höra folk säga dåliga saker om dig som ”Titta, vilken nolla. Han gick med i *Unification Church*, och nu fladdrar han bara omkring, utan mål, som en fjäril.”  
(110-54, 8.11.1980)

Vår kyrka har ännu inte etablerat en grund för himlen på global nivå. Därför måste jag organisera vår hemkyrka att kunna sätta segrers stämpel på världen. Inom fyrtio år kommer jag att uppfylla alla villkor för gottgörelse som krävs för att helt och med auktoritet kunna göra anspråk på äganderätten, med Guds kärlek i centrum. När vi med beslutsamhet kan säga ”jag är segerrik” på ett sätt som både Gud och Satan kan erkänna, kan de Sanna Föräldrarna ger er allt, för er att ärva. De gör detta som kärleksfulla Föräldrar som testamenterar äganderätten till kärlekens seger till er. Ni kan ärva på detta sätt tack vare Sanna Föräldrars grundval. Annars skulle ni inte kunna få detta arv. (137-301, 3.1.1986)

När du går till din hemkyrka ska du vara glad om folk svär åt dig och behandlar dig med förakt. Om du behandlas illa, finns det en anledning. Det är för att du ska kunna bringa räddning till din hustru och till dina barn. Du måste gråta oavbrutet hela natten, och hålla om din hustru och dina barn. Du måste ropa ut, ”Vad är det som händer? Varför är de emot oss på det här sättet?” Att fälla tårar är inte ömkligt. Ni måste gråta mer än de som sörjer allra mest här i världen. Gråt enträget för att himlens standard ska segra. Då blir din hemkyrka en oas dit himlens välsignelser kan

flöda. Folkets sympati blir väckt och, genom att bli ett med dig, kommer de att närma sig oss. (181-286, 3.10.1988)

Vilken skatt skulle jag vilja lämna efter mig till *Unification Church*? Vår hemkyrka är den skatt jag lämnar kvar åt er efter att ha gått uppoffrandets väg hela mitt liv. Vad sa jag att den skatt är som jag kan lämna efter mig till medlemmarna av *Unification Church*? Ni får möjlighet att på ett värdigt sätt ärva den kraft som finns i *Unification Church*, från himlen och jorden, eller från Gud och Satan. Det är denna skatt jag talar om. Om vår hemkyrka når fullkomlighet, kommer då termen *Unification Church* att existera? Kommer då Guds plan för återupprättelse att finnas? Kanske kommer dessa termer att finnas i en hemkyrka som ännu inte är fullkomnad, någonstans långt borta. Men i den hemkyrka som jag skapat, finns det ingen religion och ingen frälsningsplan. Det är den plats där himmelens människor bor. (108-334, 19.10.1980)

Ni måste veta att den tidsålder har kommit då ni kan arbeta i stället för de Sanna Föräldrarna. Vad ni måste göra som mina representanter är att kopiera det jag gjort. Men ni kan inte resa runt hela världen och göra de saker jag har gjort på global nivå. Ni måste göra det på en liknande plats, fast på ett mindre altare. Ni kan göra dessa saker på en mindre scen. Ni kan göra alla de saker som jag åstadkommit genom att utföra religiösa ceremonier runt om i världen, och göra det på ett mindre altare som

representerar hela världens befolkning. Eftersom ni behöver påtagliga resultat av återupprättelse genom handling, skapade jag vår hemkyrka. (115-82, 4.11.1981)

Ni måste ärva allt som jag har återupprättat men först måste ni skapa ett fotfäste. Ni har ingen plats där ni kan frambära er offergåva till Gud. Om ni vill överföra alla offer från alla segerrika altare över hela världen måste ni förbereda ert eget altare i förväg. Så var är den plats där ni kan överföra dessa offer? Det är denna plats vi kallar hemkyrka! Förstår ni?

Hemkyrka är den plats där du kan pressa dig själv att slutföra det som Adam inte förmått slutföra. Detta innebär att du måste ut i världen och sedan återvända. Du beger dig ut i världen och går igenom villkor för gottgörelse, men i mindre skala. Du kan ärva min välsignelse genom att offra på ett altare i mindre skala. Du måste först bygga ett altare och sedan flytta offret från det större altaret till ditt mindre altare. Ett altare är en plats där man offrar blodspillan. Vad är hemkyrka? En ”kyrka” betyder fortfarande att man uppför ett altare där man utgjuter blod. Ni har genomgått svårigheter på global nivå men på ert lilla altare, för att kunna ärva det altare jag har uppfört.

Hur mycket har Gud lidit? Hur mycket har Jesus lidit, och hur mycket har jag lidit? Genom allt detta lidande och denna möda, innehar jag segerns altare. Jag vill överlämna det till dig. Hemkyrka betyder att du uppför ett altare och kan ta över dessa saker. (122-119, 1.11.1982)



Vad är vår hemkyrkas utgångspunkt? Det börjar från toppen av korset i Getsemane. Det är så jag ser det. Förstår ni vad det betyder? För att vara mer exakt, hemkyrka startar från Golgatas topp. När Jesus dog på Golgata, fanns det inte en enda person som hade medlidande med honom. Jag skulle vara glad om, just i det ögonblick jag skulle dö, det fanns en grundval och en omgivning av många människor som visade mig medlidande. Om jag skulle dö, skulle ni inte springa iväg, som Petrus gjorde. Ni skulle säga, "Låt mig dö istället". När jag tänker på det faktum att det finns sådana medlemmar på denna jord, känner jag att den skamliga historiska traditionen har återupprättats. (103-214, 25.2.1979)

Ni har kommit hit i avsikt att följa mig, men ni lyssnar mer på er själva och tänker, "Jag hatar hemkyrkan. Jag kommer bara att gå dit Sanne Far går." Ni ska inte agera så. Även om din far är president, kan du inte arva hans saker utan att göra något. För att du ska bli president måste du lägga en grund som gör det möjligt för dig att bli president. Även om du föds som kronprins i en nation, för att bli kung måste du lära dig alla regler och förordningar som gör det möjligt för dig att vara kung. Du måste göra dessa saker.

Därför ska ni inte bara tala vackra ord, utan nu i det sista skedet av mänsklighetens historia, följa de Sanna Föräldrarnas ord. Då skall Gud ge dig sitt sigill som tecken på godkännande och säga "Du är mitt trofasta barn" och skicka dig till himlen som ett barn troget det him-

melska riket. Detta är Guds otroliga kärlek! Vad kallas en sådan grundval? Den kallas hemkyrka.

Vill du komma till himmelriket som ett trofast barn eller som en person som skapar problem för samhället? Ni vill komma dit som trofasta söner och döttrar, eller hur? Det går inte att bli erkänd som en tjänande son eller dotter utan att gå via hemkyrkan. Himmelriket är den plats dit de trofasta barnen kommer. Även om du kallas för en son, om du är en bråkmakare kan du inte komma in. Du kan komma till himlen bara som ett trofast barn; därför har vi hemkyrka så att du kan bli erkänd som ett vördnadsfullt, tjänande barn. (122-84, 1.11.1982)

Den tid när jag drar med mig ledarna *Unification Church* är borta. Nu är det dags att expandera horisontellt. När ni sprider familjeidealen till er egen stam och ätt, kommer världen att återupprättas på ett naturligt sätt. Det verktyg med vilket vi kan bredda och utöka vår stam, är vad vi, inom *Unification Church* kallar, "hemkyrka". Det är den tribunal där slutgiltiga beslut fattas och sätts i verket. (137-287, 3.1.1986)

## Sektion 2 Början på hemkyrkans verksamhet

Markera detta datum, den 12 november 1978, för idag instruerar jag dig att gå till din hemkyrkas område i egenkap av Messias. Vad innebär det? De av er, som är beredda att gå ut och göra det, räck upp era händer. Från och med nu

är det er uppgift. Ni måste förstå att ni inte kan komma tillbaka förrän ni uppnått målet med hemkyrka. Ni kan inte komma tillbaka tills ni dör. Ni kan inte ens komma tillbaka andligen. (101-340, 12.11.1978)

När Jesus dog och steg upp till himlen, gav han Petrus nycklarna till himmelriket. Reverend Moon ger er nyckeln till himmelriket medan han fortfarande är vid liv. Jag kommer inte att ge dem till er så att ni kan frälsa enskilda personer, utan jag ger er de nycklar som kan rädda hela släktled. Jag är inte en person som frälsar individer.

Ni håller på att bli messias. Att vara messias inom er hemkyrka är inte bara någon meningslös teori. Det är inrättat så på jorden att man går till andevärlden precis som man är. De insatser som var och en av er gör, avgör vem som kan gräva upp mest diamanter från universums diamantergruva. Medlemmarna i *Unification Church* är de som gräver ut universums diamantergruva. Vi gör det genom vår hemkyrka. Det finns svårigheter, men frågan är vem som kan gräva upp mest diamanter. (102-217, 31.12.1978)

Fram tills nu, har religionen fokuserat på att rädda individer. Människor frågade hur de kunde nå frälsning för sig själva, med utgångspunkt från den individuella frälsningsmodellen. Vi inriktar oss inte på individuell frälsning. Vi arbetar för att rädda hela släktled. Tack vare dig, kan hela din släkt ta emot frälsning och dina 360 hem kan ta emot frälsning.

Ingen har gjort den här typen av arbete i religionernas historia eller i världshistorien. Detta är enda gången som denna händelse har inträffat. Har religion någonsin lärt ut när man ska gifta sig, och när det är dags att leva med sina föräldrar? Har det funnits några sådana regler, tills nu? Det är första gången. Det vi kallar "hemkyrka" har en liknande framtid. En fantastisk tidsålder har kommit, där vi har fått oss till skänks en grund varifrån vi kan rädda allt och blomstra tillsammans. Dessa tre stora, världsomfattande etapper kommer att minskas genom vår hemkyrka. (102-217, 31.12.1978)

Det faktum att jag har kunnat avdela 360 hem att ge till var och en av er, gör detta till en historisk dag av hopp och en slutpunkt som religioner har längtat efter. Detta är den grund som vår hemkyrka ger. Det är också slutpunkten i Guds plan för återupprättelse. Hemkyrkan är utgångspunkten för den fullständiga förintelsen av Satans grundval som han har säkrat genom den sataniska världen. Om jag inte kunnat deklarerat hemkyrkans början, skulle historien gått ett dystert öde till mötes. Den mission som vår hemkyrka innebär, är en gränslös välsignelse för er. Under historiens gång, har det funnits många kungar, många otroligt rika människor, många akademiker och intellektuella, och många berömda personer, men dessa saker är oviktiga.

Ni bör alla tänka, "Även om jag är en enkel person, utan värde, kan jag ärva min hemkyrka från Sanna Far under

min livstid”. Ni måste förstå att detta är någonting fantastiskt. (109-203, 1.11.1980)

Ni måste finna de Sanna föräldrarna, och samtidigt måste ni finna änglavärlden, den sataniska världen och Gud. Allt bestäms här. Ni kan åka till Japan eller England, men vart ni än går, måste ni alla gå hemkyrkans väg, *Gajeong Gyohae*. Vad menas med hemkyrka? Det är ett himmelrike bestående av hem, en familjernas himmel. Följaktligen måste vart och ett av dessa 360 hem lägga en grund genom att tjäna er som varande messias, och sanna föräldrar. Det faktum att ni har harmoniserat dessa hem och offrat dem till Gud betyder att ni har ärvt den position där ni står som segrare över Satans hela grundval och över hans motstånd i hela världen. (99-262, 25.9.1978)

*Unification Church* måste verka genom hemkyrkan. Genom arbete i vår hemkyrka, bör vi förena Kains stam. Om Kains stam blir förenad, men vi underlåter att skapa en domän för Abels stam, finns det ingen grund på vilken man kan tjäna de Sanna Föräldrarna. Det finns då inget himmelrike för stammen. När vi lagt grunden för en stam, kan den ansluta sig till en ras. Om en ras ansluter sig till och centrerar sig på en stam, kommer nationen att börja röra sig i vertikal riktning. De är alla ansluta till varandra. (137-178, 1.1.1986)

För att frälsa era släktingar och er familj, bör ni först älska de fem miljarder människor eller så, som finns utspridda

över den sataniska världen. Efter det kan ni frälsa dem. Det är därför som systemet med hemkyrka inte får försvinna. (212-60, 1.1.1991)

Gud står i Abels position till hela världen. Därför offrar Han allt som står honom nära i den sataniska världen, och ger sin kärlek till Kain. När Kain älskar Guds söner och döttrar, kan Abel kan göra anspråk på rollen som den äldsta sonen. På så sätt kan Gud älska dem båda. Han kan älska dem och välsigna dem. Ni måste förstå denna princip klart och tydligt. Ni måste förstå denna formel för att kunna fullborda målet med vår hemkyrka, annars kommer ni inte att uppnå det. (116-291, 2.1.1982)

När vi säger *Holy Spirit Association for Unification*, vad menas med *Holy Spirit*, den Helige Ande? Vi hänvisar nu till den ursprungliga världen, innan syndafallet. Det är en rörelse som kan etablera en ursprunglig värld i enighet. Kristendomen kommer inte att vara den rörelse som kommer att etablera den ursprungliga världen. Det har varit på det här sättet de senaste trettioåren. Idag kan vi gå över till en ny värld där det inte finns någon kristendom. Religion i sig, kommer att försvinna. Vad kommer vi att kallas? Vi kommer att kallas för hemkyrka. Endast hemkyrka kommer att finnas kvar, som en familj med de Sanna Föräldrarna i centrum. Ett löv bildar en familj med andra löv, eller hur? När detta löv kommer tillsammans med två andra löv, bildar dessa en familj om tre, och fem löv blir en familj på fem. Detta

är en sorts familj. Vad är den centrerad på? Den är centrerad på rot och skott. Om Gud är roten, då är människor skotten. Om aktiviteten i familjen är harmonisk, centrerad på rötter och skott, kommer det trädet att växa för evigt. (145-150, 1.5.1986)

I framtiden kommer människor som går med *Unification Church* inte att vara så eländiga som jag är. Det är Guds hopp. Det är inte bra för er att vara så eländiga som Reverend Moon är. Det vore underbart om det fanns en plats, som representerade världen, där man kunde samla Reverend Moons lidande och övervinna detta eländiga öde. Hur underbart skulle inte det vara? Detta är Guds vilja, min önskan, och även er önskan. En sådan vision är målet i Guds plan och vårt livslånga mål. För att nå dit, har vi inrättat hemkyrkan. På koreanska, säger vi *Gajeong Gyohae*. (108-331, 19.10.1980)

Hemkyrka är nödvändig för att uppfylla de villkor av gottgörelse som behövs för att infria mina förhoppningar och Adams och Jesu förhoppningar. (114-255, 20.10.1981)

Du lever endast en kort tid. Livet är för kort. När du står inför problemet, huruvida du kan lyckas innan du dör, bör du tänka så här, ”Om du kan förlänga mitt liv, bara lite till, ska jag göra mitt allra bästa”. Ni borde tänka så, men ni ser bara ut som åskådare. Det är därför jag vill att ni ska jobba med hemkyrka. Begreppet hemkyrka kommer att räcka hela livet ut. (107-52, 20.1.1980)

Vilken grundval behövs och vilka villkor måste uppfyllas för att man ska kunna ansluta sig till världen? Hemkyrkan utgör denna grundval. Dina 360 familjer måste öppna sin dörr 360 grader i alla riktningar – nord, syd, öst och väst – vilket representerar jorden. Om ni inte uppnår detta kommer ni att få problem när ni går till den andliga världen. (137-111, 24.12.1985)

Från och med nu kommer jag att avbryta eller upplösa alla organisationer som hindrar vår hemkyrka. Hemkyrka som rörelse är högsta prioritet. Efter det, kommer allt annat arbete; det har endast en kompletterande roll. Därför vill jag utropa att *Unification Church*, och alla människor som följer *Unification Church*, kan vidarebefordra denna tradition. (107-127, 15.4.1980)

## Sektion 3 Utveckling av aktiviteter i vår hemkyrka

### 3.1 De villkor som måste uppfyllas av släktmessias

Tills nu har religionerna inriktat sig på individuell frälsning. Målet i *Unification Church* däremot, är att frälsa ett helt släktled. Vi strävar efter att frälsa hela släktled.

Istället för att säga ”jag kommer till himlen när jag dör,” låt oss förvärva en gruppbiljett medan vi lever, så att hela vårt släktled kan komma till himlen. Ni måste förstå att det är det som är meningen med hemkyrka. (101-261, 1.11.1978)

Vad menas med släktmessias? Den position som en släktmessias innehar, har större betydelse än Jesu position, eftersom han inte hade möjlighet att bli släktmessias. Om ni inte kan uppfylla denna mission, är ni inte kvalificerade att bli en dotter eller son till de Sanna Föräldrarna i denna epok när allt ska slutföras. På vår hemkyrkas altare kan du gottgöra alla oförrätter som dina föräldrar begått. Vi kan kombinera allt i hela världshistorien med allt från Gamla och Nya Testamentet till att vara skapelsens utformningssteg och tillväxtsteg, och offra dem som ett brännoffer. Förstår ni? Om ni kan uppfylla detta och vara segerrika, kan ni erhålla visum att komma och gå som ni vill, i denna världen och den himmelska världen. (122-127, 1.11.1982)

Har era familjer tagit på sig rollen som Abels familj? Ni känner till det ansvar som Abel hade, eller hur? Abels ansvar är att frälsa Kain. Varför? Om Abel inte räddar Kain, kan de inte nå sina föräldrar. Vad menas med hemkyrka, som vi sysslar med i *Unification Church*? Det är den del av Guds plan som innefattar återupprättelse av ditt eget släkte, sedan du har återupprättat Kains släktled. Har ni gjort ansträngningar för att återupprätta Kains släktled? Om Abels och Kains släktled inte blir ett, kan de inte utvecklas till en högre nivå och bli en ras. Det finns ingen möjlighet för dem att nå denna nivå. Sådan är principen. (145-21, 30.4.1986)

I dagens *Unification Church*, är vår hemkyrka ett förverkligande, på en läg-

re nivå, av gottgörelse och försoning på global nivå. Kan ni förstå det? Hemkyrka heter *Gajeong Gyohae* på koreanska, eller hur? Genom att utveckla den till en kyrka baserad på släktled... I Korea finns det många olika efternamn, inte sant? Om grupper med varierande efternamn samlas, leder det till att en etnisk kyrka bildas, vilket i sin tur leder till en nationell kyrka. När missionen med hemkyrka inleds, med *Unification Church* som centrum, kan en kyrka framträda på släktnivå och så småningom på nationell nivå. (142-84, 1.3.1986)

För att bli erkänd som en Välsignad Familj, med era släktingar som centrum, måste ni passera den nivå där Kains och Abels släktled är. Jesus kunde inte förena Zacharias och Josefs familjer. Det innebär att det judiska folket och den judiska religionen inte kunde passera Kains och Abels nivå, på ett nationellt plan. Kristendomens öde är att under historiens gång åstadkomma detta. Din familj kommer att bli välsignad när du lagt en grund genom att återupprätta Kain och Abel. Eftersom detta är Principernas väg, har jag bett er att uppnå detta mål med vår hemkyrka som centrum. Men, har ni verkligen arbetat ihärdigt med hemkyrka? (181-279, 3.10.1988)

Vad menas med hemkyrka? Den är din klan och stam. Den utgör basen för en släktmessias. Vad menas med bas för släktmessias? Sett med Jesus som utgångspunkt, var Josefs och Zacharias familjer denna bas. Jesus död berodde på Zacharias familj. Jesus kunde inte

uppnå enighet baserat på Josefs familj. Han kunde inte heller uppnå enighet baserat på Zacharias familj. Ni känner väl till Zacharias familj? Det var Johannes döparens familj. De var bröder. De kom från olika moderliv, men de var bröder. (115-82, 4.11.1981)

Vår hemkyrkas anda är sådan att den, med ett leende, kan smälta för tvivlans jämmer och klagan. *Gajeong* betyder hem och *Gyohae* betyder kyrka, eller hur? Det betyder att när ni åker tillbaka, bör ni bege er till er hemstad. Ni måste återvända till er mor och far. Ni måste återvända till er mor och far och utföra ert arbete i er hemkyrka. (105-339, 28.10.1979)

Detta kommer inte att ta tjugo år. Vid denna tidpunkt kan ni åstadkomma uppgifter omedelbart. Så, istället för fyrtio nationer, kan ni arbeta med fyra nationer som representerar norr, söder, öst och väst. Ni måste bege er till fyra olika nationer, utgjuta blod och svett i hårt arbete, och visa er hängivenhet inför Gud. Ni måste uppleva fyra olika nationer. Om ni inte gör det, kan ni som amerikaner inte nå bortom det amerikanska tankesättet.

Därför, vare sig det är i Östern eller vilken plats som helst, långt borta, ska ni bege er bort, så långt det går, norrut, söderut, österut och västerut. Förstår ni vad jag menar? Vita människors andar har väntat otåligt tills nu på att komma ned till jorden. De andar som levtt gott och samvetsenligt, väntar också otåligt. För att kunna göra det, måste de ankny-

ta till sin familj och sina släktingar. Det är därför som systemet med hemkyrka (*Gajeong Gyohae Jo-jik*) håller på att utvecklas. Genom hemkyrka, kan andar från mer än 120 nationer i hela världen lägga en grund för att fritt kunna arbeta med människor på jorden. De kan använda sin erfarenhet och kunskap inom sina respektive områden. Därför är hemkyrka en absolut nödvändighet.

I Amerika är det möjligt att finna människor med ursprung blandat från 120 nationer i världen bland era 360 hem. Hemkyrka kommer att vara olika i varje nation. Ni kommer att hitta alla sorters människor; en del är svarta, en del stolta och arroganta som de från England, eller envisa som tyskar. Alla sorters människor kommer att finnas där. Jag ber er att tänka på det här sättet. Det kommer till och med att finnas individualistiska människor, som amerikaner. (162-110, 30.3.1987)

*Unification Church* har sedan 1978 fört fram idén att vi ska kunna ärva traditionen. Vilken tradition syftar det på? Vi måste ärva Guds tradition, Guds hjärta som verkar för återupprättelse. Var och en av er måste ärva den sortens hjärta som jag utvecklat under de sextio år jag gått den här vägen. Ett sätt att ta emot det är genom hemkyrka. Den rörelse som kan ta emot det är hemkyrkans rörelse.

Om ni inte har någon hemkyrka, så kommer ni inte att kunna följa mig senare, när ni kommer till himmelriket. I framtiden, om det finns 240 000 hemkyrkor i världen, så låter vi dem ta hand

om världens alla människor. Kyrkan kommer att försvinna helt. Koreaner befinner sig i en sådan situation att de kan dra fördel av att bli tilldelade ledarskap av hemkyrkorna. Eftersom vi fortfarande måste etablera hemkyrka över hela världen, måste en massmigration äga rum. För att kunna ta emot en mission inom hemkyrkan, måste vi flytta härifrån till Afrika. Vi går nu in i en tid av migration över hela världen. (114-163, 18.10.1981)

Om ni tittar i Principerna, finns det ett avsnitt där om de historiska parallellerna, eller hur? Om ni tittar i det kapitlet, kan ni läsa om talet fyrtio. Istället för 4 000 år, var det 400 år. Istället för 400 år, var det 40 år. Istället för 40 år, var det 40 dagar. Där finns också talet 7 vilket vi använder varje vecka och som är det centrala talet för återupprättelsen. När vi tänker på detta, förstår vi att vi måste upprätta och uppfylla de villkor som är nödvändiga för gottgörelse, genom att bana vår egen väg genom livet. Om ni gör en aktivitet under 40 dagar, en gång om året under tre år, så blir det 120 dagar. Det är nu 120 år sedan den japanska Meiji-reformationen. Kung Saul, kung David och kung Salomo regerade sammanlagt under 120 år. Tidsperioder är viktiga för att nå upp, över ett krön. Därför ska ni göra en speciell aktivitet centrerat på en 3-årsperiod. Ni ska utveckla era aktiviteter under fyrtio dagar under det att ni fastar. Tidigare har vi gått ut för att göra våra aktiviteter, men nu måste vi bege oss hem till våra hemorter för att arbeta.

Detta är vad jag ber er att göra inom er hemkyrka. (167-239, 19.7.1987)

Vad har jag instruerat er att göra nu? Jag ber er att snappa upp den andra generationen och återupprätta era hemorter. Samla ihop dem och återvänd till era hemorter. Ni beger er till er hemort, tillsammans med den andra generationen, som representerar den doktrin om hemkyrka som finns i *Unification Church*. En person ska snappa upp 10 eller 20 unga människor som är beredda att dö om det behövs, och att leva om det behövs. Tillsammans kan de ta tag i ett samhälle, arbeta 24 timmar om dygnet med alla slags aktiviteter. Då ska invånarna där inte opponera sig. Föräldrarna kommer inte att opponera sig. Världen håller långsamt på att ändra sig till en miljö där det inte går att opponera sig mot Reverend Moon. Världen kommer att säga, ”det är bra”! Allt kommer att förändra sig på ett ögonblick. (175-25, 6.4.1988)

### 3.2 Besöka hem, volontärarbete och utbildning

Vår hemkyrka har gjort många aktiviteter under många år och har inte försvunnit. Hemkyrkans fundament är Kains fundament och din egen familjs fundament är Abels fundament. Om du tjänar hemkyrkans fundament och utgjuter blod, svett och tårar, kommer din familj automatiskt att ändra sig. Om du återvänder till dina släktingar efter det att du vittnat till bara 100 människor genom hemkyrkans aktiviteter, kommer de att välkomna dig som en

hjälteson. Hela grannskapet kan ändra sig samma kväll. De kommer att kunna se hur du kämpat. Därför bör ni tilldela ett område med 360 hem till varje person. (210-337, 27.12.1990)

Folk som gjorde som de ville, som sa att det var de som bestämde, kommer att få böja sina huvuden gentemot dem som de föraktfullt behandlat illa. När så sker, tror du inte att dina släktingar kommer att uppskatta det? Samma sak, när du beger dig till din hemort och blir ledare för 360 män och deras hustrur, totalt 720 människor. Behövs något mer? Ni borde bjuda in era släktingar till en fest och dela ut presenter till dem från en lastbil. Om ni gör det, kan ni få alla med er hur enkelt som helst, på en kväll.

Varför säger jag detta? Med dina egna gärningar som utgångspunkt, kommer du att vittna till och få med dig hundra människor, ettusen människor eller tiotusen människor? Om ni alla säger att ni får med er tiotusen människor så finns det inte tillräckligt mycket folk. Det är också ett problem. Ni måste vara medvetna om andra, runtomkring er, och måste, när ni arbetar, lämna lite åt andra också. Om ni bara gör allting klart med en gång så fungerar det inte. Ni måste göra allting i jämn takt. Ge ut saker, lite i taget. Förstår ni? (237-305, 17.11.1992)

Från den 3:e till den 9:e juli, gav jag ut ett fotografi av mig och *Unification Churchs* flagga till 73 000 lokala ledare från byar och små stadsdelar. Har de haft någon effekt, eller inte? Det har gått fjorton år sedan jag proklamerade början på

vår hemkyrka. Jag har sagt att ni måste finna 360 hushåll åt himlen. Om ni inte kunnat förverkliga hemkyrkans mål så bör ni nu återvända till er hemort. Om där finns 360 hushåll, kan det tänkas att presidenten kan bo där, eller inrikesministern, eller utrikesministern, eller diplomater, akademiker, lärare eller kanske tjänare eller slavar.

När ni beger er till en by, finns där alltid mer än man först ser. Folk i byn kommer att säga till era föräldrar, ”Detta är en ädel man från er släkt. Han är en messias som har frälst oss”! När det händer, kommer då din mor och far och bybefolkningen att se på i stum beundran eller kommer de att böja sina huvuden och följa er? (237-305, 17.11.1992)

Alla medlemmar i Enighetskyrkan bör köpa trettio exemplar av de Gudomliga Principerna, låna ut en bok varje dag och få tillbaka en bok varje dag. Om du lånar ut varje bok i en vecka, kan du dela ut dem till 120 hem. Tänk på vad som händer om 120 hushåll läser den boken. När ni delar ut dem, kan ni försiktigt ge en liten introduktion om innehållet. Ni kan låna dem videoband när de läst klart boken. Ni borde göra den sortens aktiviteter på gräsrotsnivå för att nå framgång. Gör det var ni än lever i framtiden och fortsatt samtidigt med era aktiviteter i er hemkyrka.

Om ni arbetar på det sättet så kommer alla, när ni ger en lektion om Skapelsens Principer, att ta med sin bok och lyssna på Skapelsens Principer. Med boken som utgångspunkt kan ni lära ut innehållet, på ett enkelt, grundläggande



sätt. På så sätt kan alla, med boken som utgångspunkt, följa med i er lektion. (240-46, 11.12.1992)

Upplever ni opposition när ni gör arbete i er hemkyrka? Även om någon säger, ”Jag behöver inte din hjälp, jag behöver inte dig,” så besöker du dem ofta. Även när de ber dig att inte komma, tar du en kvast och sopar rent på deras gård. Om det snöar så skottar du bort snön. Du gör allting. Om regnvatten samlas i hängrännorna så gör du rent i hängrännorna. Om mannen i hus hållet klagar och säger, ”hördu, jag har ju sagt att jag inte tycker om det där! Varför fortsätter du med allt det där?” Om han försöker slåss med dig, kommer byborna att försvara dig och säga till honom, ”vad är det med dig”? Sådant har hänt många gånger. Är inte det här en fantastisk krigsstrategi? Sådant händer, eller hur? Hur kan det komma sig? (105-191, 21.10.1979)

Jag skulle vilja nämna en sak till. Om du återvänder och jobbar för ett företag i framtiden, när klockan slår fem så lämnar alla företaget. Du måste ha din hemkyrka, *Gajeong Gyohae*, i ordning, med din arbetsplats som utgångspunkt. Med dessa olika aktiviteter som grund, etablerar du din klan med andliga söner och döttrar. Med dessa regler som bas, kan du gå vidare. När du uppfostrar andra, växer du själv. Du behöver träna människor. (173-335, 21.2.1988)

Vilka blir först med att tjäna Sanna Mor och Sanna Far, i denna historiska

tidsperiod, genom att etablera 360 hus-håll i sitt hemkyrkoområde? Kommer vi att etablera den sortens hemkyrka i Korea, Amerika, Japan och England? Ni, allihop, borde säga, ”Koreas hemkyrka är nummer ett”! Ni har långa ben och går såhär, men koreaner går med tårna utåt. När ni går, eftersom ni är långa, så går ni såhär. Ni har runda ögon, så ni tittar åt alla håll när ni går. Koreaner är korta, med små ögon, så de går framåt med blicken fokuserad bara åt ett håll. Tror ni ändå att ni kan besegra dem? Är ni säkra på det? (106-277, 1.1.1980)

Från och med nu måste ni visa kärlek genom er familj och attackera den sataniska världen. Ni måste få ihop er familj och attackera den här ruttna, sataniska världen. Ni måste sparka ut de djuriska, ruttna familjerna från den fria världen. Ni måste krossa dem. Om ni gör det kommer de, medan de går under, inte att ropa, ”äh, nej, jag går under”. Istället kommer de att säga, ”äh, fantastiskt, vad underbart!”. Den tiden är inne. Det är därför som jag bett er att bygga upp en hemkyrkorörelse som kan beröra en familj, en klan och ett folk på samma gång. Om vi kan göra klart det här och städa upp, kan vi påverka hela världen. Om vi kan uppfylla detta, då kommer den tidsperiod då jag kan etablera himmelriket. (99-187, 18.9.1978)

Ni måste bli ett i ert hjärta med de Sanna Föräldrarna. På sju år, kan ni åstadkomma allt som jag övervunnit under hela min livstid, genom att investera mitt sorgtyngda hjärta för att rädda

världen. Det kommer inte att ta sju år. Även om oppositionen är kraftig, kan allt göras klart på sju år. Om ni investerar allt, precis som jag gjort, kan ni nå målet med vår hemkyrka på sju år. Vad menas med det? Det betyder att världens alla problem kan lösas på sju år. Om våra medlemmar i *Unification Church* spred ut sig över hela världen, och om var och en arbetar med 360 hushåll, så blir det en lätt uppgift. Investera därför ert hjärta, på allvar, så att allt kan falla på plats. (122-117, 1.11.1982)

Om vi uppskattar Koreas befolkning till omkring 40 miljoner, och organiserar vår hemkyrka så vi kan nå dem alla, hur många hushåll måste vi då räkna med? Ungefär 6 miljoner? Åtta miljoner blir det om räknar fem personer per hushåll! Om vi har 8 miljoner hushåll och varje medlem tar ansvar för 360 hushåll så blir det tjugotvåusen. Om vi har 22 000 medlemmar har vi vårt system för hemkyrkan klart. Det är inte så svårt. Om ni börjar vittna, som ledare inom hemkyrkan, så kommer hemkyrkan att sprida sig genom första, andra och tredje generationerna till först ettusen, tvåtusen och så småningom tusentals människor. (143-118, 16.3.1986)

Det nationella systemet för *Victory Over Communism* har organiserats, så ni kan ta det med er hem och utbilda människor. Kommer Reverend Moon att besöka ert hem för att utbilda er? Det överlåter jag till andra. Den här strategin anknyter till systemet för vår hemkyrka. När hemkyrkans system väl är på plats

bör ni, eftersom ni har fått er tilldelat 360 hushåll, först arbeta med 10 till 20 hushåll i grannskapet. Sedan ger ni var och en av dessa familjer i uppgift att arbeta med 15 hushåll till. Genom att arbeta tillsammans kan vi fördubbla eller tredubbla vår insats. (143-327, 21.3.1986)

Uppgiften för medlemmarna i *Unification Church* är att lyckas med hemkyrkan. Eftersom detta är vårt mål, måste ni utbilda alla i ert område, dag och natt. Utbilda hela grannskapet, era 360 hushåll, genom de Gudomliga Principerna, *Victory Over Communism* och *Unification Thought*. Kyrkans alla läromedel är färdiga, så ni måste hämta ut dem snarast och sätta igång med aktiviteter i er hemkyrka.

Ni måste utbilda människor i städerna och i era grannområden genom möten om *Victory Over Communism* varje månad. De fyra positionerna inom varje familj måste bli ett med de Sanna Föräldrarnas familj. Även om hela universum och världen opponerar sig mot er, måste ni förbli förenade. När två uppsättningar av de fyra positionernas grundval länkas samman med kärlek, är detta början till himmelriket på det nationella planet. Därför måste vi göra detta arbete. (145-353, 1.6.1986)

Hemkyrkan är den plats där vi kan göra upp våra förehavanden och nå förlikning. Det är den plats där jag kan sammanföra allt som jag kämpat för de senaste 40 åren och nå ett avgörande. Därför kan ni säga till er ledare i kyrkan, ”jag kan inte komma till andakten

idag för att jag är upptagen med hemkyrkan”. Om du säger det så att du kan jobba hårdare med hemkyrkan, kan din pastor inte säga att du var frånvarande från andakten. Vid denna tidpunkt är vår hemkyrka högsta prioritet.

Om ni undrar vilken sorts kyrka er hemkyrka ska vara i framtiden, är svaret att er hemkyrka ska vara till för er släkt. Vårt mål är inte hemkyrka i sig, utan att utveckla en kyrka för vår släkt och klan. Om ni sammanför dessa kyrkor kommer alla klaner av Kim och Park att på ett naturligt sätt bilda en ras. Om alla med namnet Kim, Park och Moon kan lägga en grund för att återupprätta sin stam, kommer en nation att bildas som en naturlig utveckling av det. Så kommer att ske. Det börjar som en släktkyrka, utvecklas till en kyrka för ett folk, vidare till en nationell kyrka, till en global kyrka och till en kyrka på universell nivå. Det är så det hänger ihop. (141-221, 22.2.1986)

En släktmessias måste kunna omfamna Kain och Abels två klaner, måste omfamna Kains familj och sin egen familj. Jesus skulle ha omfamnat Josefs familj och Zacharias familj. På samma sätt som Jesu död var ett resultat av oenighet mellan dessa två familjer, behöver vi hemkyrka och släktkyrka idag. Det är alltid på samma sätt. Jesus var ämnad att stå på en grund av enighet mellan Josefs familj och Zacharias familj. Att tjäna sin släktmessias och sin nationella messias, leder till återupprättelse. Hemkyrka är den grund ni som släktmessias behöver skapa i den Kain-

lika världen och den Abel-lika kyrkan utgörs av er familj och era släktingar. Ni måste förena dessa två. Endast när ni uppnått detta är er mission som släktmessias över. Det bör inte vara något problem att uppnå fullständig enighet med er släkt. Tiden är inne, då även på ett yttre plan, alla problem försvinner. (210-181, 19.12.1990)

Vi lever nu i en global epok. Tidigare, levde vi i en nationell epok men nu befinner vi oss i en global tidsålder. Den nationella epoken har, med Jesus i centrum, återupprättats genom gottgörelse och blivit befriad. Vi har nu nått en tidsålder utan förföljelse och ni har blivit messias för er släkt, baserat på en global nivå. Vad menas med släktmessias? Är det inte samma som hemkyrka? Om ni etablerar er hemkyrka blir det fantastiskt att vara messias för sin släkt! Från och med nu ska ni samla alla era andliga barn och fostra dem. De är era nära släktingar, er familj. Genom att bli ett med era andliga barn och genom att återupprätta vad det innebär att vara messias för sin släkt, får ni också hjälp från andra släkter i den andliga världen. På så sätt växer en enad front fram. (198-365, 11.2.1990)

## Sektion 4 Fullborda hemkyrkans mission genom 360 hushåll

### 4.1 Betydelsen av talet 360

Vad menas med hemkyrka? Vad är *Gajeong Gyohae*? När enighet uppnåtts inom vår hemkyrka och nationella

gränser och åtskillnad genom social struktur övergivits, kan alla olika perioder som ingått i Guds plan bli återupprättade. Varför vill vi göra det? Trettiosex är lika med tre gånger tolv, eller hur? De finns tolv himmelska lagar, och tolv pärlportar till himmelriket. På samma sätt är det med talet 36 i de 36 välsignade paren. De anknyter till de tre tillväxtstegen, Gamla testamentet, Nya testamentet och det Fullbordade testamentet. Så har skett för att förlösa himlens väg. (105-337, 28.10.1979)

Hemkyrkan är ett altare för era 360 hushåll. Innebörden av dessa 360 hushåll är att de symboliserar ett speciellt tal. Detta tal återfinns i principerna och har inom sig alla signifikanta tal. Talet 360 är en utökning av talet 36. De har därför samma betydelse. Talet 36 är lika med tre gånger tolv, och tolv i sin tur är resultatet av 4 multiplicerat med 3.

Inneboende i talet 360 finns därför alla de signifikanta talen 3, 4, 12, 36, 120 och 360. Gamla testamentet, Nya testamentet och det Fullbordade testamentet representeras vart och ett av talet 12. Talet 36 representerar därför hela historien. Talet 360 symboliserar begreppet tre dimensioner, betecknar de fyra väderstrecken nord, syd, öst och väst samt inkluderar begreppet tre dimensioner med utgångspunkt från 360 grader. Det innefattar de fyra årstiderna, vår, sommar, höst och vinter samt årets 12 månader. Det inkluderar även 120 nationer. Återupprättelsen av talet 360, representerar därför inte bara världens återupprättelse, utan hänför sig även

till fullbordandet av historisk gottgörelse. Men, viktigast av allt, det betecknar hela den historia och skapelse som Gud förlorade.

Du måste först välja ut ett område med 360 hushåll som din hemkyrka. Om du inte bestämmer dig för detta område som utgör altaret för de 360 hushållen i din hemkyrka, går den principiella betydelsen förlorad, och det altare som utgör ett villkor för att den andliga världen ska kunna återvända till jorden, kan inte förverkligas. Det är därför viktigt att välja ut 360 hushåll först. Om du inte först, innan någonting annat, fastställer de 360 hushåll som utgör ditt altare, kan du inte lägga grunden för hemkyrkans betydelse. För att framgångsrikt kunna offra på ditt altare med 360 hushåll, måste du utgjuta blod, svett och tårar. Om du är segerrik och fullständigt återupprättar 360 hushåll, kommer jag att låta dig ära äran av alla mina framgångar.

Med andra ord, detta är det villkor som behöver uppfyllas för att ni ska kunna ära min position, den position från vilken Guds innersta önskan om återupprättelse kan helas genom att betala gottgörelse. Det arbete vi gör med hemkyrka och 360 hushåll motsvarar den Kain-lik änglavärlden. Om ni lyckas med 360 hushåll från den Kain-lik änglavärlden i er hemkyrka, kommer er egen Abel-lik släkt att återupprättas automatiskt. Om ni bär vittnesbörd till dessa 360 hushåll i er hemkyrka, kommer ni att bli släktmessias för den Kain-lik änglavärlden. När så skett, kommer er egen släkt att välkomna er, och ni kan

bli en Abel-lik messias för era släktled. Med denna jords bästa för våra ögon, måste vi upprätta vår hemkyrka, vart vi än beger oss. Vi måste skapa en rörelse baserad på hemkyrka med 360 hus-håll. Det är en klan, en väldigt speciell klan. Om vi inte befriar denna klan, kan inte en sådan speciell klan förverkligas. Ursprungligen skulle vi ha åstadkommit detta efter det att den tredje sjuårsperioden fullbordats. Men ni gör detta medan denna tredje sjuårsperiod fortfarande utspelar sig. Det kanske verkar som en saga för er men det är ett faktum. (105-158, 14.10.1979)

#### 4.2 Hemkyrka är den plats där Guds plan slutligen blir förverkligad

Det faktum att jag har kunnat tillkännage en sådan händelse är ett gigantiskt steg framåt för Guds plan. Om ni är framgångsrika med er hemkyrka, vad för det med sig, för er del? När detta inträffar, blir ni messias. Ni blir messias för er släkt och med det som utgångspunkt blir ni de som får möta folket och blir ansvariga för att frälsa dem.

Hur när ni fullkomlighet? Ni har alla föräldrar, barn, och saker från skapelsen. Hemkyrkan är den plats där ni kan utveckla dessa saker. På grund av syndafallet, förlorade Adam dessa tre ting. Vi måste återfinna dessa tre ting och offra dem till Gud. Vi måste finna det som gått förlorat och återbörda det genom de Sanna Föräldrarna till Gud. Vi måste gå igenom Gud. Vi måste finna det som förlorats, offra dem till Gud och ärva dem igen från Honom, i våra föräldrars

ställe. Ni bör veta att om ni offerar allt till Gud, kommer ert hus att byggas och er värld att förverkligas. Grunden till detta är er hemkyrka. Den är ett offer. Den är ett altare, den plats på vilken ni lägger fram era tre offer. (101-338, 12.11.1978)

Hemkyrka är en plats för förverkligande! Vad är hemkyrka? Hemkyrka, med Reverend Moon som centralperson, är ett resultat av att ha gått igenom en historia av förföljelse och att få ta emot ett erkännande som fullständiga segrare och mästare. Enighetskyrkan har gått den väg som behövs för att återupprätta historisk gottgörelse. Detta är världens standard när det gäller återupprättelse på alla nivåer; individ, familj, folk, nation, och kosmos. I er hemkyrka kan ni slå er ned och vara fria från alla villkor av gottgörelse för första gången. (123-170, 1.1.1983)

Om vi låter Amerika gå förlorat, eller hela jorden, men vi håller fast vid sann kärlek, då blir Gud din, himlen blir din. Till och med jorden blir din automatiskt. Är detta en riktig slutsats, eller inte? Vad är ni då oroliga för? Även om ni säger, ”Jag hatar verkligen hemkyrka,” så är det bara lite oväsen. Med sann kärlek är det så att ju svårare något är, desto mer värdefullt är det. (104-151, 29.4.1979)

Det är en välsignelse att arbeta hårt i hemkyrkan under ert jordeliv. Livet är kort. (142-297, 13.3.1986)

Det finns något inom *Unification Church* som är absolut nödvändigt och

det är vår hemkyrka. Innan det fanns någon hemkyrka hade vi de Sanna Föräldrarna. Ända sedan hemkyrkans början, har fullbordandet av dess mål varit högsta prioritet. Bara när ni uppfyller detta, kan de Sanna Föräldrarna bli era Sanna Föräldrar, kan de Sanna Föräldrarnas värld bli er värld, kan de Sanna Föräldrarnas himmelrike bli ert himmelrike och kan de Sanna Föräldrarnas kärlek förmedlas till er och bli er kärlek. (122-132, 1.11.1982)

Om det inte finns någon hemkyrka kan vi inte bygga himmelriket. Om det inte finns någon hemkyrka kan vi inte åstadkomma någonting. Hemkyrka är himmelrikets fundament. Vad för sorts plats är himmelriket? Himmelriket är en plats för vila, lycka och en plats där kärlek och fred råder. (106-265, 1.1.1980)

Kristna talar om frälsning, men utanför *Unification Church* finns ingen sann frälsning med evig kärlek som sitt centrum. Därför har jag berett vägen för er så att ni kan återgå till era hemstäder, så att ni kan återvända och tillkännage er som messias för er släkt. Hur länge har jag instruerat er på det sättet? För den sakens skull måste ni reda ut Kains och Abels förhållande. När talade jag först om hemkyrka? Det har gått sju år. Har ni åstadkommit det ni lovade? Det måste bli gjort, även om orkaner kommer, även om ert ben eller huvud blir avhugget. (218-21, 1.7.1991)

En person som tar på sig missionen att arbeta med hemkyrka är som den

siste maratonlöparen i historien. Han är som en löpare i det sista maratonloppet. Föreställ er en maratonlöpare som representerar sin nation och som dryper av svett. Jämför de här två fallen. En löpare som deltar tänker, ”Jag borde försöka springa utan att svettas. Kanske det är bäst att jag springer lite lagom bara, utan att anstränga mig. Jag kan använda en fläkt och dricka lite läsk.” Men den andra löparen uttömmer alla sina krafter genom hela loppet och faller död ned, dränkt i svett. På vilket sätt är de olika? Gud är osynlig och stöder sin kämpe, men hela den sataniska världen opponerar sig och ropar, ”hördu, hoppas du kollapsar! Hoppas du ram-lar! Dumskalle, stanna och ät lite! Din idiot, varför stannar du inte och vilar lite!”. Är den andliga världen synlig? Kan vi se Gud? Mitt upp i allt som händer blir löparen påhejad och uppmuntrad att fortsätta men han kan inte höra det. Å andra sidan finns den sataniska sidan som motarbetar löparen och säger, ”kom igen nu, tror du verkligen att det finns någon Gud? Din dåre, ät lite innan du springer! Vila lite! Var inte dum, hoppa in i en bil istället! Vad är det för mening med att fortsätta? Vad håller du på med?”. Men, under hela loppet, tills löparen går över mållinjen och vinner, kan inte ens Satan ingripa. (108-205, 5.10.1980)

När jag återvänder borde jag bli välkomnad av hela nationen. Tiden är inne när jag borde bli välkomnad. Eftersom nationen inte har kunnat göra det, håller jag dessa män ansvariga. För fjorton

år sedan, beordrade jag er att fullgöra hemkyrkoarbetet. Finns här någon som har gjort det? Det har tagit fjorton år. Jag har talat om hemkyrka sedan 1978 och det har redan gått sju år sedan vi började *tong ban gyeokpa* (genombrott på lokal nivå), men ni har alla misslyckats. Kyrkan existerar för nationens skull och hela världens. Men ni har bara tagit hand om era familjer och er själva och skjutit kyrkan i bakgrunden och utom synhåll, eller hur? (234-160, 10.8.1992)

Vi ska starta ett sällskap på toppnivå och anordna möten med ledare från hela världen. Bush från Amerika, Gor-

bagev från Ryssland, Deng Xiaoping från Kina som lärde upp Jiang Ze-min... och andra. Ni har alla varit som en grupp tiggare och levt ett bekymmerslöst och oansvarigt liv tills nu. Ni måste tända en eld för att sätta fart på ledarna och få dem att reagera. Om ni hade gjort det, hade jag inte behövt göra detta. Ni måste fostra människorna, även om ni måste göra det ensamma. Förstår ni? Livsstilen att bara sitta och lida ute i ödemarken håller inte längre. Vi måste avancera. Vi måste föra tillsammans de grupper som förtalar varandra och som intrigerar mot varandra och få dem att underkasta sig. (221-133, 23.10.1991)

## KAPITEL TRE

# Nödvändigheten av *Tong Ban Gyeokpa* (genombrott i närområdet)

### Sektion 1 Anledningen till att vi återigen gör aktiviteter för *Tong Ban Gyeokpa*

Varför gör ni inte era aktiviteter för att nå ett genombrott i ert närområde, nära ert hem (*tong ban gyeokpa*)? Det är ju så ni bör leva. Baserat på sådana aktiviteter bör ni återvända till era hemorter och ta ansvar för alla län och städer där ni varit aktiva hittills och sedan utveckla aktiviteter i ert närområde. Eftersom det är enda sättet att gå framåt, bör ni bege er till era hemorter och vara aktiva där. Det duger inte att sova, äta och slösa bort tiden nu, såsom ni har gjort tidigare.

I framtiden bör ni mobilisera invånarna i ert län och jordbrukarna i ert område och hålla stormöten. Jag har observerat att en del människor försöker väcka uppmärksamhet genom att hålla möten i fabriker, men eftersom företaget slumpvis kan avskeda de som deltar, återvänder mötesivrarna till sina hemorter med oförrättat värv. Och om ni samlar ihop jordbrukarna, kommer de att orsaka ett liv utan ände. Förstår ni? (181-150, 5.9.1988)

För att ni ska kunna genomföra aktiviteter i *tong ban* och nå ett genom-

brott, centrerat på er släkt, ska ni hålla väckelsemöten för att träna och mobilisera folk. Ni måste handla snabbt nu. Genomför era aktiviteter snabbt och se vilket resultat ni får.

På så sätt, om ni kan nå ett genombrott i åtminstone tre närområden inom en stad, kan ni få med er hela staden. På liknande sätt, om ni kan påverka en hel stad, kan ni få inflytande över ett helt län. Om ni kan ha effekt på ett helt län, kan det öppna upp möjligheter att nå en hel landsdel. Om vi inte arbetar på detta sätt, är det omöjligt att nå ett genombrott i våra närområden. Detta är mycket angeläget. (184-325, 2.1.1989)

Det har gått fyra år sedan jag bad er att utveckla era egna lokala *tong* och *ban* aktiviteter. Ni oduglingar! Behöver jag ge er pengar? Ni säger att ni älskar ert land, måste jag ändå fortsätta ge er pengar? Jag har sponsrat er genom att sälja mitt blod, mitt land och mitt hem.

Jag har tjänat mitt land, offrat min fru och mina barn, alla mina bröder och systrar och mina släktingar. Om Enighetsskyrkans medlemmar som följer och efterliknar den himmelska traditionen, inte vet åt vilket håll de ska gå och glömmar hur de bör uppföra sig, så drar de med sig sitt land i ruin. Jag förväntar



mig att se en del av er kollapsa framför mig. (185-63, 1.1.1989)

De av er som säger att de kommer att bli ledare för ett politiskt parti, ni antar att det politiska partiet hör till er, eller hur? Ni tror att Republiken Korea hör till er, eller hur? Om inte jag hjälper till att ena Nord- och Sydkorea, kommer allt att kollapsa. Därför måste vi få ett genombrott på lokal nivå. Förstår ni? Om ni lever för er hemstads skull, tror ni då inte att ni kommer att bli framgångsrika på den lokala nivån, som representanter för er släkt? Ni kommer att få total framgång. Inte ens den här sataniska världen kommer att vålla något problem. När vi talar om genombrott i närområdet, så är det detta vi talar om. (185-128, 3.1.1989)

Jag måste åstadkomma frigörelse under min livstid, och därigenom befria himmel och jord. Under den kommande treårsperioden, måste vi flytta fram våra positioner, när det gäller att förena Nord- och Sydkorea, och uttrycka vår beslutsamhet. För att uppnå detta mål, måste vi omfamna de 40 miljoner människorna i detta land. Vi försöker inte att ta över ledarskapet av de politiska partierna. Vi försöker att bli fäder och mödrar, bröder och systrar åt dessa människor. Vi kallar denna kampanjstrategi, rörelsen för genombrott i närområdet. För att uppnå detta, måste vi ha hjärta och sinne som Gud själv. (197-104, 7.1.1990)

Under de kommande tre åren, ska ni bara se till jorden, och glömma himlen. Ni måste vara villiga att gå till helvetets

djupaste botten och, genom att engagera er i aktiviteter i närområdet såsom jag bett er, få varje familj att känna Guds kärlek. Hur kommer det sig att familjer är blockerade? Det är för att de inte uppfyller sitt ansvar. Ni måste riva denna mur genom återuppbyggelse som innebär att ni betalar gottgörelse. Ni måste byta ut er blodslinje. Ni måste trimma ned alla människor och inympa dem. På detta sätt, ska ni ta på er uppgifter och aktiviteter som kan iscensättas över hela landet. (197-109, 7.1.1990)

Alla beslut vilar på mig. Jag ska sortera ut de ruttna äpplena. Det är därför vi behöver en rörelse för genombrott i närområdet. Det är på det sättet vi kan få äganderätt. Om ni inte gör det, kan ni inte ens vara en tjänare. Det är så här vi kan nå ifatt Kim Il-sung, och det sätt på vilket vi kan rädda vår nation. I dessa dagar är Kommunistpartiet verksamt på det lokala planet. Dessa lokala områden borde organiseras av mig. Det hjälper inte med någon känd universitetsprofessor, att vara universitetsprofessor räcker inte.

Ni måste därför fokusera ert sinne. Ni måste ligga steget före alla patrioter i Republiken Korea, och steget före alla patrioter i Nordkorea. När vi väl organiserat en rörelse för genombrott i närområdet, kommer Kim Il-sung att försvinna. Tror ni inte det? Är inte arbetarna och jordbrukarna de som är i vårt närområde? Det är de som är fattiga. Det är därför som jag har sagt, ”spendera inte era pengar på ert kyrkcenter! Använd pengarna till saker i ert

närområde istället”. Om ni handlar på det viset, kommer ingen att opponera sig mot er, ens om ni bli president. Förstår ni? (198-348, 11.2.1990)

Vad menas med återupprättelse? Vart är det vi ska återvända till? Hur högt jag än når, bland alla platser under himmelen, måste jag förr eller senare komma ned, enligt lagen om hur allting rör sig i cirklar. Längst ned i cirkeln finns familjen. Det är här vi finner genombrott i närområdet. Vad menas med detta? Det betyder att vi måste återupprätta allt som blivit invaderat; kulturellt, genom vår släktlinje, och genom alla familjers livsstil i den sataniska världen. Det var så termen ”genombrott i närområdet” kom till. (204-118, 1.7.1990)

Som en del av era aktiviteter för genombrott i närområdet, bör ni hålla väckelsemöten. Då kan ni lägga en vertikal grund. Den här rörelsen på lokal nivå är horisontell. Därför, om er familj kan etablera en exakt 90-graders vinkel, då kan er familj ropa out och säga att min mor och far, är en sann mor och en sann far, och min son och dotter är en sann son och en sann dotter. Då upphör den sataniska sfären i denna jordvärld. Eftersom allt började inom familjen, måste allt också återupprättas inom familjen. Meningen med rörelsen för genombrott i närområdet är att återupprätta den sataniska världens släktlinje. Meningen är att återupprätta den sataniska världens familjer och att absorbera alla tankesätt. Detta är det slutgiltiga stadiet. (208-344, 21.11.1990)

Vi försöker nå ett genombrott i vårt närområde. Jag har klättrat upp från syndafallet vilket tog plats i familjen, och utökat det upp till världsnivå, och har lagt en fullständig grund för familjens återupprättelse. Låt oss därför gå ut och besöka alla familjer i Korea och rätta till alla relationer byggda på kärlek från Satans sida, som har varit djupt rotad i dessa familjer. Det är detta vi kallar framgång. Här kan vi få en uppfattning om kamp. Begreppet ”genombrott” betyder här att fullständigt tillintetgöra alla spår av djävulen. Vi måste återupprätta dessa saker. Därför kommer enighet automatiskt att uppstå från det ögonblick vi tjänar Gud, som en ny familj. (209-232, 29.11.1990)

Den aktivitet för genombrott i närområdet, som jag tänker föreslå idag, med utgångspunkt på staden Seoul, är att ni frambringar söner och döttrar till sanna föräldrar på familjenivå. Ni ska frambringa par som kan upprätthålla sanna föräldrars kärlek inom familjen. Sedan måste ni återuppliva en enad värld, en enad nation, en enad släkt, vilka gick förlorade. Detta ska ske centrerat kring mor-och farföräldrar, fäder och mödrar, äkta män och hustrur, och söner och döttrar som skulle ha kommit till genom Guds kärlek – de som Gud har velat se under alla dessa år. När så skett, måste ni deklarerat att världen har blivit en plats där ni kan älska och omfamna människorna i världen som era egna söner och döttrar. Endast när detta uppfyllts kan jordens befrielse inledas. Därför rör sig nu denna onda värld,

denna mörkrets värld, tillbaka, i reträtt, och en ny, ljusets värld danas. När jag sökte öppna denna port, drev mig himmelen att underkasta mig förföljelse för världens skull och för nationens skull. Är inte alla presidenter i världen, skyldiga mig något? De som opponerat sig mot mig, kommer nu att självmant att underkasta sig. (210-42, 30.11.1990)

Vi måste bryta igenom i våra närområden. Vi måste uppfylla det som Gud åstundat genom historien. Det som gått fel, med början i familjen, måste återställas i familjen. Den himmelska nationen måste skapas utifrån en nation. För att förverkligas måste det ske genom en sann man och en sann kvinna. Det kommer att ske genom en familj som står i opposition mot den sataniska världen. Det är därför alla är emot *Unification Church*. De är till och med emot orden ”Sanna Föräldrar”. Men vad har det funnits för sorts föräldrar hittills? Är det inte motsatsen till sanna föräldrar? Säger jag till er att de föräldrar som födde fram er är falska föräldrar? Från Guds synvinkel är det korrekt. Det är också korrekt från Satans synvinkel. Därför, om vi framhåller de Sanna Föräldrarna så retirerar Satan. Hur kan det komma sig? Därför att Gud upprätthåller deras betydelse så att Satan retirerar. Ja, saker och ting håller på att ändra sig. (210-91, 1.12.1990)

Ni måste så livets säd. Med yttersta allvar ska ni gräva upp jorden och jämna till den. Sedan ska ni på den sprida livets säd. Om tio eller tjugo år blir detta en

grogrund för er och en dag märker ni att något har börjat växa. Ni kan så småningom skörda frukten av era ansträngningar och kan träda in i den himmelska nationen. Ni kommer att kunna nå den högsta positionen i detta land, närmast Gud! Amen. Det är därför vi måste nå ett genombrott i vårt närområde. (210-98, 1.12.1990)

Varför måste vi nå ett genombrott i vårt närområde? Till vilken punkt måste återupprättelsens historia återvända från den fallna världen? Den måste återvända genom den port som utgörs av de Sanna Föräldrarna. Det som kom genom syndafallets port och förökade sig, måste vända om och återvända till utgångspunkten i Edens lustgård, genom de Sanna Föräldrarnas port. Vilken är den grupp som vänder om och tar sig tillbaka? Det är medlemmarna i *Unification Church*. När ni vänder om och beger er tillbaka, behöver ni inte saker från ert gångna liv. Vi måste noggrant rengöra allt som Satan sölat ned och få det att skina som kristall. Ert sinne och er kropp måste vara fyllda av sann kärlek, ren som destillerat vatten. Ni ska bli människor som med förtröstan kan säga att ni är de som ärvt sann kärlek och att ni kommer att bli prinsar och prinsessor i den himmelska nation som kommer att framträda på jorden. (211-129, 29.12.1990)

I frasen ”genombrott i närområdet”, är det koreanska ordet för genombrott *gyeokpa*, vilket är ett ord som används i strid. Vad för slags strid talar vi om här? Vår ansträngning är att få bort alla

dåliga beteendemönster i denna sataniska värld. Om vi kan utplåna dessa dåliga vanor och istället helt och fullt etablera himlens tillvägagångssätt och vanor, kommer Himmelriket, med sann kärlek i centrum, att fulländas! Amen. De elitsoldater som hjälpte till att deklarerar början på en ny historia, sådana elitsoldater och äldre bröder och systor, är de kämpar som kan åstadkomma ett genombrott i vårt närområde. (213-53, 13.1.1991)

## Sektion 2 Vårt närområde är den sista utposten för seger och nederlag

Varför måste vi få till ett genombrott nu i vårt närområde? Syndafallet ägde rum i familjen, inte någonstans i omgivningarna. Förstår ni? Det är *tong* och *ban* (närsamhället och närområdet). I centrum för närområdet finns familjen; vi måste nå ett genombrott i familjen.

Mödrar och fäder måste ha absolut tro på Gud, och Gud måste älska sönerna och döttrarna lika mycket som mödrarna och fäderna gör. Ni måste älska era släktingar i ert närområde och er nation från en position bunden till och centrerad på de tre sorters kärlek som kommer från Gud – barns vördnadsfulla kärlek, föräldrakärlek och äktenskaplig kärlek. Med detta som utgångspunkt kan riktlinjerna för enighet dras upp. Förstår ni? (173-178, 14.2.1989)

Det som gäller nu är att nå ett genombrott i närområdet. Jesus kunde inte, under sin livstid, etablera sig på familje-

eller släktnivå. Men idag, med utgångspunkt från familjerna i Enighetskyrkan som etablerar sig på släktnivå, kan befrielse ske på släktnivå över hela världen, från alla fyra väderstrecken. Jag ser detta som det villkor som kan sprida befrielse av den lokala nivån, närområdet, över hela världen. Ni måste veta att det är därför jag instruerar er idag och ber att ni åtar er detta. (166-259, 7.6.1987)

Det allra viktigaste är var vi väljer att rota oss. Den plats där våra rötter ska få fäste är inte inom den organisation som finns i en provins. Under provinsnivå hittar vi län, och under län finns städer och byar, men dessa har blivit lätta mål så det är här vi kan se att Satan har etablerat sin tillfälliga vistelse. Därför måste ni gräva ned era rötter i ert närområde och lokala samhälle. Ni bör känna till detta från Principerna. Det är på grund av detta som *Unification Church* måste sätta upp genombrott i närområdet som sitt enda mål. Det finns bara ett mål för återupprättelse. Männkligheten har bara ett mål när det gäller att nå fullkomlighet, vare sig det inträffat i det förflutna eller inträffar under vår tid eller i framtiden. Det börjar med individuell fullkomlighet. På samma sätt måste vi, för att uppnå enighet, lägga en fast grund i vårt närområde. (171-299, 2.1.1988)

Anledningen till att det inte går bra nu för Republiken Korea är att man inte utbildar sina medborgare med organisationer inom *tong* och *ban* som centrum. Man har försökt på olika sätt men man har inte nått ens till länsnivå. Allt har

bara gått fram och tillbaka ute i landet, de beslutsfattande har etablerat organisationer, men har bara lyckats göra av med statens pengar. Det är inte så det ska gå till. Alla investeringar bör göras genom de lokala ledarna, på så sätt kan vi lyckas. På detta sätt måste vi beskydda familjen. Vi behöver verkligen beskydda familjen. För att kunna rädda nationen, måste vi beskydda nationens byggstenar och sedan föröka dessa byggstenar eller celler. Dessa celler bör beväpna sig med ett tankesystem och med beslutsamhet att vara eniga med grannbyn och med varandra under det att de utvecklas. Sådan beslutsamhet och ansträngning är av största betydelse. På så sätt bör ni länkas samman. (165-50, 19.5.1987)

Den rörelse för genombrott i närområdet som vi bygger upp har inget politiskt syfte, men representerar vår ansträngning att etablera ett tankesystem och en struktur som ska finnas tillgängliga när Nord- och Sydkorea förenas. Det kommunistiska partiet är mycket strukturerat så låt oss förbereda oss så vi kan matcha dem. (Unification of North and South Korea - 664)

Detta är ett viktigt sista hinder. I hela mitt liv har jag bett att vi ska få med oss *tong* och *ban* med fokus på distrikt och små städer. Endast genom att göra det, kan vi helt koppla grepp på den sataniska världen. Vi försöker inte ta över någonting stort, som regeringsbyggnaden i Seoul eller i någon annan stad. Vi försöker påverka *tong* och *ban*, centrerat på de olika distrikten och sedan assimilera

*tong* och *ban* med de små städerna i centrum. Sedan kommer allt annat att bli inkluderat. Från de mest betydande ned till de allra enklaste personerna, oavsett klass, är alla inkluderade i våra aktiviteter i närområdet. Därför bör ledare ute i distrikten och de regionala kyrkorna inte fokusera på de högre nivåerna utan på ledarna i *tong* och *ban*. Era aktiviteter i *tong* och *ban* ska äga rum med distriktet som utgångspunkt. (167-10, 14.6.1987)

Tills nu, har ingen administrativ auktoritet i Republiken Korea haft erfarenhet av att genomföra sina direktiv angående politik eller utbildning centrerat på *tong* och *ban*. Utbildning har inte skett på nationell nivå och utan att kunna få fram sin ideologi. Man har bara kunnat samla ihop en del borgmästare eller ansvariga på länsnivå och en och annan ledare på lokal nivå. Den huvudsakliga målgruppen för ideologisk utbildning har inte varit ledare för *tong* och *ban*. Därför finns inga rötter. Det är som ett stycke drivved. (165-224, 27.5.1987)

Det första problemet är att nå fram till ledarna av *tong* och *ban*. Nästa uppgift är ett genombrott på by- och småstadsnivå. När vi lyckas med det, är vi perfekt organiserade. (165-19, 19.5.1987)

Det sätt på vilket vi kan integrera vårt grannskap med de intelligande samhällena, kommer att avgöra vår rörelses framgång eller misslyckande. Hela problemet rör sig om de enskilda hemmen. Hur kan folk mobiliseras i valtider? Att fokusera på städer eller borgmästare

fungerar inte. Att arbeta med fokus på ansvariga på länsnivå kommer inte att fungera. Det handlar om att ha en organisation som får med sig närområdet, centrerat på ledarna för *tong* och *ban*.

(165-17, 19.5.1987)

Är det lätt eller svårt att tänka sig detta, centrerat på ledarna för *tong* och *ban*? Om ni bygger upp strukturen, blir det då lätt eller svårt? Det är därför jag säger åt er att ha självförtroende. Det här är något som vem som helst, även ett barn, kan göra utan problem. Det är helt enkelt inget problem. Om ni bara kan organisera ledarna för *tong* och *ban* så kommer det inte att ta lång tid. (165-323, 27.5.1987)

Även om ni inte kan kämpa med mig vid frontlinjen, måste ni ändå ta er över floderna av tårar och bosätta er med *tong* och *ban* i centrum. Vi måste övervinna detta sorgliga öde, detta fallna öde. Kan vi inte det, kommer inte himlen att samarbeta med oss. Himlen kan inte följa oss då. Himlen lämnar oss. (166-172, 5.6.1987)

Under den tid det tar att genomföra denna aktivitet kan ni förvänta er att slita ut flera par skor. För att kunna nå ledarna av *tong* och *ban*, måste ni gå till fots. Att köra bil duger inte. Även om ni sliter ut flera par skor, arbeta till fots. Se vad som händer om ni svettas och knackar dörr tre eller fyra gånger per dag. För det mesta har ni bara knackat på en gång, eller hur? Om ni går till *tong* och *ban* och ger flera lektioner varje dag så att ni blir våta av svett, måste

ni duscha. Pröva! Pröva och se om ni då inte får himlens hjälp och om ni då inte känner inspirationens eld inom er. Pröva och se om jag talar sanning, eller inte.

(167-40, 14.6.1987)

Centrerade på mig, måste ni gå ut och vara del av det garde som når genombrott i alla *tong* och *ban*, och som alla skiner med samma ljus. Även om ni inte kan skina klarare än de andra, kan i alla fall ert ljus skina med samma färg. Är det acceptabelt om ert ljus skiner rött när det borde vara blått? Gult ljus skulle också vara fel. Allas ljus ska skina i samma nyans. (167-40, 14.6.1987)

De punkter som jag instruerar er att fokusera på, är mycket klara. De har att göra med genombrott, att nå fram till ledarna inom *tong* och *ban* i Syd Korea. Endast när en medlem av kyrkan blir ledare för en *tong* och *ban*, kommer medlemmarna av kyrkan att bli en grupp, ihågkommen av himlen. (166-253, 7.6.1987)

Vårt mål är enkelt, eller hur? Vi måste göra åtminstone en medlem till ledare för en *tong* och *ban*, det spelar ingen roll hur, även om vi måste skrika och föra oväsen. Efter det kommer alla aktiviteter att arrangeras på den nivån. Till och med universitetsstudier deltar i detta. (165-305, 27.5.1987)

Det är helt ok om vi tar tag i familje frågan ordentligt. Alla människor har väl band till en familj? Om vi dominerar familjen så kommer medlemmarna

av parlamentet, ministrar, viceministrar och till och med presidenten att bli dominerade, allesamman. Ni borde bli ledare allihop, för *tong* och *ban*. Håller ni inte med om det? Om parlamentsledamöterna, viktiga statsmän i landet, ministrar och till och med stabsmedlemmar i militären blir mobiliserade genom *tong* och *ban* så kommer allt att bli fullbordat. Då kan vi arbeta utan kamp. Förstår ni? (167-21, 14.6.1987)

För oss, är det inte frågan om regeringen. Det vi försöker göra är att finna en nation. Vår målsättning är att ta tag i *tong* och *ban*. Lyckas vi med det, löser sig problemet med att finna en nation automatiskt. (167-24, 14.6.1987)

Vad är det vi måste göra nu? Inom det Nordkoreanska systemet, kan de inte lyckas på *tong* och *ban*-nivå. Hur många underjordiska operationer Nordkorea än utför, kan de inte ta sig igenom, ned till *tong* och *ban*-nivå. Dess underrättelseorganisationer är organiserade genom sin administration, men kan inte bryta igenom på *tong* och *ban*-nivå. När väl rörelsen når ett genombrott kommer alla att bli påverkade. Allt kommer att rasa samman. Underrättelsetjänsten och hela spioneriverksamheten kommer att påverkas. Detta betyder att vi gör vad Nordkorea inte kan. När kommunistpartiet går överstyr, bör vi ha detta system på plats och bara ödmjuka oss. Då borde Sydkoreas hela befolkning på 40 miljoner bege sig till Nordkorea med massor av presenter och få till stånd ett resultat på samma sätt som när Jakob

fick Esau att underkasta sig. Om vi tar alla de ägodelar vi har samlat ihop under 21 år till Nordkorea och säger, ”Varsågod, äldre broder, allt detta är ditt,” och därpå ger bort alltihop, kommer Nordkorea att underkasta sig fullständigt. (172-97, 9.1.1988)

Vad bör vi göra nu, med utgångspunkt från Medborgarfederationen? Det enda som återstår är ett genombrott på *tong* och *ban*-nivå. Vi håller nu på att organisera en rörelse för ett sådant genombrott. Vi organiserar strukturen för de centraliserade områdena, provinser, län och småstäder. Allt rör sig kring småstäderna. Om ni tittar med utgångspunkt från *tong* och *ban*, så är nationens struktur som en stor cirkel. Provinsens struktur är nästa cirkel och nästa cirkel utgörs av länets struktur. Nästa cirkel är småstadens struktur. Om man tittar med utgångspunkt från *ban* så är *tong* nästa cirkel. Återupprättelsen går framåt med början från individens återupprättelse till familjens, klanens, folkets, nationens och så småningom hela världens återupprättelse. På samma sätt, om vi ser på det sätt allt är strukturerat, ser vi att varje nation har sin nationella organisation som liknar Medborgarfederationens. Där finns provinsens organisation likaväl som länets, småstadens, byns, närsamhällets och närområdets (*Tong-ban*). Så ser Koreas nationella struktur ut just nu. Vad representerar då närområdet (*ban*)? Det representerar naturligtvis närsamhället men det har två syften. Det omedelbara syftet är för sin egen skull, sedan existerar det

för ett högre syfte, för nationens skull. När *tong* och *ban*, de lokala samhällena och närområdena förenas, leder det till att nationen förenas. Den är strukture-rad på samma sätt som den mänskliga kroppen. (171-299, 2.1.1988)

Vi behöver först struktur, sedan enighet och till sist behöver vi handling. Dessa tre element behövs för att kunna påverka världen med Korea som utgångspunkt. Vi måste, när vi befinner oss i en välorganiserad struktur, ansluta oss till 100 % i alla riktningar. Ni måste också etablera denna standard och bli vägledande för att kunna uppfylla er centrala mission. Ni måste fastställa er position inom den organiserade strukturen. Om ni inte har en position, finns det ingen plats för er att sätta er ned. Ni kan fortsätta framåt endast efter det att er position har fastställts. Ni kan se hur er position tar form, baserat på era ansträngningar. Att fastställa sin position är en viktig del av att stärka organisationen. (15-191, 9.10.1965)

### Sektion 3 *Tong ban*-rörelsen är vår strategi för att förena Nord- och Sydkorea

Vår position är den att vi måste förena världen med Korea som utgångspunkt. Vad behöver då hända här i Korea? Vi måste återupprätta den äldste sonens förstfödsrätt. Det koreanska folket säger, ”låt oss fortsätta framåt och förena Korea, med Reverend Moon i centrum”. Det är den bild folk har av oss. Inte ens presidenten skulle oppone-

ra sig, utan samarbeta med oss. Sett med Kain och Abels förhållande i blickfånget så bör ni lyssna till vad jag säger från och med nu.

Dessutom, eftersom tre politiska grupper nu håller på att bildas, kommer människor, den dag vi når ett genombrott i *tong* och *ban* (närsamhälle och närområde), och får kontroll där, att bönfalla oss och säga, ”åh Herre, rädda mig”. Visst är jag vishetens konung? Frågan är bara hur vi kan leva så väl att vi kan åstadkomma detta utan att kollapsa när vi blir fördömda. (199-87, 15.2.1990)

Vi ska göra *tong* och *ban*-aktiviteter. Vi ska med våra egna händer gräva fram och oskadliggöra de underjordiska spionerna. Vi ska kasta ut kommunisterna. Vi ska hitta och spåra upp de som kommunicerar med och upprättar samband på nätterna med Nordkorea. Vi kommer från och med nu gradvis att öka vår insats i de här förehavandena. Vi kommer att färdigställa vår rörelse för genombrott i *tong ban* genom att införliva en mer frenetisk anda och energi än några av Kim Il-Sungs specialtrupper. När vi uppnår det, kommer Kim Il-sung att dö, eller så uppstår något annat problem. Kim Il-sung borde inte dö förrän vi till fullo har organiserat Enighetskyrkan. Förstår ni? (199-140, 16.2.1990)

Har ni någonsin hoppat över lunch, ens en enda gång, som stöd föreningen av Nord- och Sydkorea? Varför har ni kommit hit? För att nå ett genombrott i *tong* och *ban*-aktiviteterna. Om ett enat politiskt val i Nord- och Sydkorea (ini-



tierat av Nord, utan att vi är förberedda), föreslås och förverkligas så faller den himmelska nationen hjälplöst ihop. Vet ni vilken tidsålder som kommer nu? Ni måste känna till detta. (200-156, 24.2.1990)

När jag reser runt och gör den sortens arbete och jag kommer till Korea, ska jag då uppmuntra er att leva ett behagligt liv? Vad ska jag göra? Om koreanerna inte kan arbeta ordentligt borde de bli utkastade. I juli i år, bör alla medlemmar av Enighetskyrkan vittna i fyrtio dagar. Den här tidsperioden sattes ursprungligen upp 1956 som den tidsperiod som krävs för att träna människor så att de kan ärva den riktiga pionjärandan. Gör vi detta varje år, nuförtiden? Efter att ha grupperat alla längs med nationsgränsen vid den 38:e breddgraden, ska jag låta dem spela Heliga sånger på signalhorn, i riktning mot Pyongyang. Jag ska använda högtalare så vi kan höras ända till Pyongyang. På samma sätt, måste vi alla blåsa i våra signalhorn och förebygga kommunismens fall. Vi har många resurser att tillgå för att göra det, eller hur? Vi måste göra rent hus. Eftersom ni inte har lyckats med ett genombrott i *tong ban* ska ni skickas iväg för utvärdering. Ert arbete ska utvärderas! Amen. Ni ska skickas iväg! Amen. (201-316, 29.4.1990)

Enighetskyrkan gör aktiviteter för genombrott i *tong ban*, eller hur? Sedan den första början av återupprättelsens historia, har jag gått från att lägga en grund på den individuella nivån, vilken Satan invaderade först, och sedan fortsatt att lägga en grund på varje nivå:

familj, stam, folk, nation och ända upp till världsnivå. Jag måste segra över Amerika och kommunisterna, sedan vända om och komma tillbaka. Jag kom tillbaka men Korea opponerade sig mot mig, eller hur? Nu går det inte bra för landet. Folk konkurrerar med varandra i försök att bli president. Låt dem slåss över att bli president. Jag går den långa vägen, följer naturlagarna, omgiven av himmelskt beskydd och återvänder så till nationen. Det är så jag återvänder. Medan nationen förlorar sitt folk kan Reverend Moon från Enighetskyrkan påverka alla medborgare i Korea. (202-243, 24.5.1990)

När Israels folk lämnade Egypten för att återupprätta Kanaans välsignade land, gick de till sina stammedlemmar flera gånger och talade om för dem vilken väg de skulle gå. De sa till dem att de måste befria den sataniska världen. Nu har vi inlett den tidsperioden så vi måste också befria människorna. Det är en sådan tradition vi måste upprätta. (202-304, 25.5.1990)

Ni får inte hoppa över ett enda hus. Det är nu en sådan tidsperiod. Därför har jag myntat uttrycket genombrott i *tong ban*. Tills den dagen gryr, måste ni vandra dag och natt för att kunna nå fram till ännu ett hus, och glömma bort all trötthet. Ni måste gå norrut, söderut, västerut och österut, och fullgöra en full cirkel i era resor, åtminstone tre gånger. Jag säger åt er att gå ut och besöka varje hus till och med mer än tre gånger. När ni nu återvänder, vad ska ni göra då? Ni

måste sträva att uppnå ett genombrott i era aktiviteter, med mer iver än Nordkorea. Bara på detta sätt kan vi rycka upp rötterna.

Det Nationella rådet för studenter, Kristna jordbrukares förening och Katolska jordbrukares förening är så ivriga att demonstrera, eller hur? Jobbar ni hårdare än så, några av er, i era aktiviteter för genombrott i *tong ban*? Ni måste arbeta hårdare än de gör. (202-304, 25.5.1990)

Ni måste åstadkomma en förening mellan Nord- och Sydkorea genom att omfamna den mest eländiga och deprimerade familjen i hela Korea och lyfta upp och uppfostra den. Var börjar enighet? Den börjar inte med toppmöten mellan presidenten och Kim Il-sung. Vi måste därför göra dessa aktiviteter för ett genombrott på *tong ban*-nivå. Termen ”genombrott i *tong ban*” betyder att vinna över *tong* och *ban*. *Tong* och *ban* är organisationer som bara ser till sitt eget bästa. Mödrarna och fäderna ser också bara till sitt eget bästa. Äkta män och barn är del av en värld där man bara ser till sitt eget bästa. Satan gömmer sig här, så vi måste kuva honom. (204-53, 29.6.1990)

Borde inte ert land vara förenat? Det är anledningen till att vi förbereder en omröstning för enighet mellan Nord- och Sydkorea. Därför måste vi nå ett genombrott på *tong* och *ban*-nivå. Vi måste hitta en nation för att kunna återupprätta världen. Var måste vi börja? Vi måste göra det, med Korea som utgångspunkt. För länge sedan, precis i

början, började jag från toppen och jobbade med *Kyungmoo-dae* (det tidigare presidentkansliet) och expanderade till sådana platser som *Ewha*-universitetet för kvinnor och *Yonsei*-universitetet. Men på grund av att jag inte kunde nå en plats i toppen, så kom jag ned. Om man inte kan nå toppen så måste man gå allra längst ned. Satan vet det. Satan visste att jag inte kunde nå en position högst upp och att jag skulle komma allra längst ned, så han attackerade mig och försökte hindra mig från att komma ned. Det var därför jag nämnde bildandet av ett nytt parti. (204-182, 8.7.1990)

Vi har kommit till den avgörande tidsperiod då aktiviteter för *tong* och *ban* är centrala och då vi måste återvända till våra hemorter. Min äldre bror visste att Korea skulle befrias den femtonde augusti. Den äldre brodern var helt trogen mitt ord. Jag hade ingen möjlighet att säga ens ett enda ord om Principerna till min äldre bror, mor eller far. Jag har gett mer kärlek till er än till min egen mor och far. Hela mitt liv har jag levt för hela Enighetskyrkans skull och utgjutit tårar av blod. Jag fortsätter framåt och fullbordar alla nivåer: individ, familj, stam, folk, nation och värld. Om jag inte fullbordar varje nivå, kommer inte Satan att försvagas. Därför begav jag mig till Amerika och genomgick alla sorters svårigheter. Nu förbereder jag mig att rädda Sovjetunionen. Jag har nu uppnått allting och återvänder till mitt hemland för att starta aktiviteter för genombrott i *tong ban* (203-252, 26.6.1990)

När ni är involverade i era aktiviteter för genombrott i *tong ban*, måste ni få stöd av 12 familjer. När ni beger er till ett distrikt, måste ni få stöd av 12 lokala samhällen och när ni går till ett lokalt samhälle bör ni föra samman 12 områden i grannskapet. Det finns tolv steg. För det mesta är det väl så att städer, län och stadsdelar varit samstämmiga med oss? Det finns ingen, inklusive ledare av organisationer, som inte respekterar Reverend Moon, eller hur? Ni är också respekterade, eller hur? Vi har blivit inflytelserika, är det inte så? Så, ni är inflytelserika, men är ni centrala personer för detta inflytande? Vi är de enda som kan vinna över kommunisterna, eller hur? Det betyder att vi, som inflytelserika personer, blivit centralgestalter. (204-245, 11.7.1990)

Genom våra aktiviteter för genombrott i *tong ban*, kommer de spioner som infiltrerar Sydkorea att automatiskt bli avslöjade. Tror ni inte det? Den som rullar runt en gång, exponerar allt under kjolarna. (204-321, 11.7.1990)

Jag har, mitt under all förföljelse, fört samman medlemmar av Enighetskyrkan som är som en grupp slitna tiggare och på egen hand gjort de förberedelser som kunnat stoppa varje tänkbar attack från kommunisterna. Stående på en fast ideologisk grund, har jag skapat ett värdesystem som håller sig i jämförelse med kommunisterna på nationell nivå. Därför har jag förespråklat arbete för genombrott i *tong ban* under de senaste fem åren. Trots det, vilka av er

förstod verkligen dess värde och förstod vilken tidsålder vi befinner oss i? Och vilka av er har ansträngt er att försvara detta med ert sinne och er kropp som sköld och tagit ansvar på ett påtagligt sätt? Jag är den ende som gjort det. (207-292, 11.11.1990)

Enighetskyrkan måste nu göra sig redo att, från Abels position, få till stånd en förening av Nord- och Sydkorea. Men Enighetskyrkan är inte helt förberedd ännu. Vad menas med genombrott i *tong ban*? Det betyder att vi måste kasta omkull allt med utgångspunkt på familjerna i landet Sydkorea. Varför det? På grund av att syndafallet började i familjen, måste vi ändra människors tankesätt med början i familjen. Men, innan Gud kan hitta de yttre omständigheter som behövs för att åstadkomma detta så använder sig den externa världen, på Satans sida, av all sin energi för att motarbeta Gud. Tills nu, har de politiska krafterna, från det Liberala partiet vidare till tidsperioden med det Republikanska partiet till det Demokratiska partiet och Rättvisepartiet, alla motarbetat Enighetskyrkans försök att organisera sig och sprida sig på landsbygden. De har motarbetat vår kyrkas försök att slå ned sina bopålar. (207-330, 11.11.1990)

Vad är anledningen till att jag under de senaste fem åren sagt åt er att genomföra era aktiviteter för genombrott i *tong ban*? Det var så att vi kunde förbereda oss för den här tiden och den tiden har kommit nu och kommer aldrig igen. Vad mer kan Kim Il-sung göra? Även

om de amerikanska trupperna inte drar sig tillbaka från Korea, kommer han att föreslå ett val. Det blir slutet. Har Sydkorea ett motförslag eller en alternativ plan? Har en grund lagts för att beskydda landet från detta? De två delarna av Korea slåss bara mot varandra och sprider dynga omkring sig och skapar oredda. De har sådan diarré att deras inälvor håller på att gå sönder. Men de har inget botemedel, eller hur? Sådana här saker ska man städa upp med en skyffel men det är inte meningen att vi ska göra det. Det måste göras av medborgarna i det här landet. Vi måste lära dem hur det ska göras. Eller också, så får de följa oss... Det är den enda möjliga vägen. Om nu inte Kain och Abel kan förenas så är det omöjligt att fortsätta framåt. Nu vet ni klart och tydligt hur det är. (207-334, 11.11.1990)

Trots att jag blivit kränkt på alla möjliga vis, har jag inte fallit ihop. Tvärtom, arbetar jag med optimism för att få all världens familjer att efterlikna de värdefulla, framgångsrika familjerna i *tong ban*. När jag uppnått den positionen kommer djävulen inte att kunna komma i närheten av mig eller att lämna sitt märke. Var är Kim Il-sung? Var finns de kommunister som var aktiva i underjordiska rörelser? Allt kommer att städas upp. (210-45, 30.11.1990)

Från och med nu måste ni arbeta för genombrott i *tong ban* i tio år. Genombrott i *tong ban* betyder att dominera familjen i Nord-och Sydkorea. Tills nu har Gud, genom historien, strött sin nåd

över jorden. Han har hoppats att det ska bära frukt men så har inte skett. Naturligtvis har Guds nåd spritts genom den religiösa sfären vilket möjliggjort att dess välsignelse spritts över världen. Men nu är tiden inne att skörda dess frukt. (210-273, 25.12.1990)

Vilken är den aktivitet för genombrott i *tong ban* som vi är sysselsatta med? Det är att förena Nord- och Sydkorea. I Guds och Sanna Föräldrars namn, måste vi då offra till Gud, Republiken Korea, som varande alla folks återuppriktade hemland. Här är demokrati och kommunism ett. Om vi ser på sanna föräldrar och falska föräldrar så är de inte fiender från Guds synvinkel. Det är inte bra om Kim Il-sung dör. Nu håller vår grupp möte med Kim Il-sung. Inte ens den Nationella säkerhetstjänsten känner till detta. Mina åtgärder kanske står i strid med anti-kommunistisk lag. Jag har genomfört många sådana aktiviteter i det förflutna. Jag gjorde det samma i Japan, Amerika och även i Sovjetunionen. Jag har investerat i alla dessa länder. (211-127, 29.12.1990)

Vi måste få bort alla kommunistiska baser i Sydkorea genom våra aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Förstår ni? Vart går tidens strömningar först? Det är inte bra om ni går till distriktet. Ni måste gå till familjen. Ni måste fylla upp familjen, sedan närsamhället, sedan distriktet och länet. När så Seoul är helt fullt, när hela Republiken Korea är fylld, först då kan vi fylla Blå huset. När det är dags att dö, bör presidenten

vara den som dör sist. De som önskar att presidenten dör före dem är uslingar. När någon blir president, ska ni respektera och tjäna honom. (211-211, 30.12.1990)

Vi måste inta en ledande position i de fem provinserna och 10 miljoner människorna i Nordkorea och knyta dem till vår kyrka. Om dessa människor, tillsammans med de 40 miljoner invånarna i Sydkorea, lyssnar på mig så är det möjligt att förena de kristna och Nord- och Sydkoreas befolkningar. Ni bör därför veta att en snabb, effektiv rörelse för genombrott i *tong ban*, betyder en genväg i planerna att förena Nord- och Sydkorea. Ingen annan väg leder till målet. (211-356, 1.1.1991)

Om vi bara, vid den här tidpunkten, kan nå ett genombrott på *tong ban*-nivå, vad kommer Kim Il-sung att göra då? Jag lovade Gud, ”jag ska ta hand om kommunisterna med mina egna händer!”. Och jag har tagit hand om dem, fullständigt. Det enda som återstår är Kim Il-sung, men han kan inte lyckas ens om han invaderar Sydkorea. Hans enda chans att överleva är att hålla val. Även om han förlorar valet, tror ni att folk kommer att försöka fånga in honom och döda honom? Om han vill överleva, är det enda sättet. Vi måste aktivt jobba för det. (213-152, 16.1.1991)

Vi närmar oss slutet och jag ser fram emot 1992. Har ni alla gått samman i treenigheter, centrerade på mig? De som är organiserade med sitt distrikt, närområde och samhälle i centrum är

del av en treenighet och de som är centrerade på mig är en del av de fyra positionernas grundval. Ingen är chef. Vi fokuserar på *tong ban* (lokalt samhälle och närområde). Distrikten och småstäderna är spelplanen för våra aktiviteter. Var finns nationen? Om vi planerar med nationen som utgångspunkt så kollapsar nationen. Om provinsen kollapsar så gör nationen det också. Om länet kollapsar så gör nationen det också. Det säkraste är att gå ut till närområdet och de små samhällena.

Om den Nordkoreanska regimen skulle ockupera något plats, var skulle det vara? Skulle de ockupera distrikt eller småstäder? De finner ingen mening i att ockupera distrikt eller *tong* och *ban*. De skulle ockupera regeringsbyggnaden, provinserna och länen. De skulle inte ens bry sig om småstäderna. Tror ni inte det? För länge sedan, kom då Kim Il-sungs grupper till småstäderna för att slåss? Gick de inte bara förbi städerna men tog ändå kontroll över allting? Småstäderna är de platser som är säkra. (215-91, 6.2.1991)

#### Sektion 4 Genombrott i *Tong-ban* måste ske med familjen i centrum

Ni bör göra videospelningar om Sanna Föräldrar och genom presidenten för vår kyrka hålla ett konvent i de 12 regionerna, ända ned på bynivå, där man proklamerar Sanna Föräldrar. Anledningen till att göra detta är att familjen ligger till grund för återupprättelse genom gottgörelse. Vi tänker inte

i första hand på distrikten. Distrikt är inte det samma som familjer. Eftersom vi börjar med familjen och sedan eskaleras till stam och ras, så utgör grupper av familjer en grund för återupprättelse av stammen. Det som vi kallar genombrott i *tong ban* (lokalt samhälle och närområde) binder därför samman världens öde med nationens, nationens öde med en stams öde, stammens öde med familjen och familjens öde med individens öde. (205-334, 2.10.1990)

Det som vi kallar genombrott i *tong ban* är familjens grundval. Vi måste åstadkomma detta! Det finns ingen annan utväg. Är inte familjens grundval den plats som frambringar de mest dyrbara skotten på Republiken Koreas träd? Söner och döttrar! Håller ni inte med om det? Det är där som en nations nya plantor skjuter skott. Det bör vara den plats där den himmelska nationens knoppar växer fram. Det är den plats era söner och döttrar kommer ifrån, eller hur? Är inte era söner och döttrar invånare i den himmelska nationen? Denna planet är den enda plats där Guds folk föds och växer fram. Inga människor lever på andra stjärnor eller planeter. (205-357, 2.10.1990)

När jag märkte att en del medlemmar i Enighetskyrkan var intresserade av en politisk karriär, skrek jag ilsket till dem, ”Vad i all världen gör ni”? Vad kunde inte ha hänt om en av er försökte nå en politisk position? Jag hörde till och med att det Republikanska partiet sökte efter att nominera ett tiotal personer. Det sätt

på vilket vi kan påverka är inte genom att styra regeringen utan har sitt ursprung i familjen. 30 miljoner människors uppriktiga ansträngningar och glöd måste rota sig i alla familjer. Det är därför vi måste bryta igenom på *tong ban*-nivå. Distrikten och städerna måste sänka sig ned till de lokala samhällena och byarna och de lokala samhällena och byarna måste sänka sig ned till hemmet och närområdet. Av den anledningen utgörs basen för alla Enighetskyrkans aktiviteter av det individuella hemmet. Vi måste plantera ett frö där, från vilket en kärlek, starkare än din fars och mors kärlek, kan spira. Där växer ett nytt skott fram, inriktat på de ättlingar vars hjärta är som framtidens föräldrars, större än ditt eget hjärta. Detta nya skott kommer att planteras i den sfär som tillhör familjen, tillsammans med Guds eget hjärta. (208-160, 17.11.1990)

Eftersom vi måste arbeta för genombrott i *tong ban*, måste ni återvända till era hem. Adam och Eva började som en man och en kvinna och vanhelgade positionen som son och dotter. För att ta kontroll över denna situation måste vi återvända till familjen. Ni ska söka upp er stam och era släktingar och rena dem genom era ansträngningar, blod, svett och tårar. Rena dem inte med vatten. Först när ni renar dem genom att utgjuta blod, svett och tårar, kan ni bli framgångsrika. Om ni inte träder in i ett hem och investerar ert blod, er svett och era tårar, kan inte återupprättelse äga rum. Det är den väg jag måste gå. (208-172, 17.11.1990)

Det är genombrott i *Tong-ban*. Vad menas med genombrott i *tong ban*? Det är den plats där Gud kan möta den far Han längtat efter att se. Vår insats måste vara att återvända till familjen. Vår insats ligger i att skapa de mödrar och fäder som Gud har längtat efter och de söner och döttrar Han åstundat. Vår insats är att skapa de fastrar och morbröder som Gud längtat efter. Detta är min önskan. Detta är Guds önskan. Vems önskan är detta? Denna önskan ligger hos den som har överinseende över allt och som skapade himmel och jord. Vem tar på sig och vem tar itu med arbetet att åstadkomma denna varelses önskan? Är ni alla, i era hem, den sorts föräldrar som Gud vill se? Detta är problemet. Termen, genombrott i *tong ban*, är inte bara en flyktig fras. Det faktum att Adam och Eva inte förmådde bli en sann far och en sann mor, såsom Gud velat se, har orsakat Gud stor smärta. Var någonstans gick det fel? Det hände i familjen. Ni bör därför känna att ni måste hela denna bittra smärta inom er egen familj. Först när denna smärta helats, kan befrielsen sprida sig till himmel och jord. (209-44, 25.11.1990)

Vad bör vi ägna oss åt nu? Vi bör göra aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Eftersom Gud förlorat familjen och eftersom Korea utgör grund för himmelriket, mellan himmel och jord, och eftersom Korea är det ursprungliga hemland där jag föddes, måste jag återvända till min hemort, Korea. Himmelens och jordens hopp och Skaparens hopp är att en familj ska springa fram som kan bli

ett löv, en gren, en familj som kan tjäna som det ursprung som kan omsluta morfäder och farmödrar, fäder och mödrar, par och barn som önskar finna den familj som kan öppna ådern mellan himmel och jord. På grund av detta och eftersom vi måste hitta det som förlorats inom familjen och plantera det på nytt, har jag förespråkade genombrott i *tong ban* under de senaste fem åren. När allt detta är klart behöver vi inte oro oss för vem som blir president i framtiden. Den tid kommer då vi kan handla enligt vårt hjärtas önskan. (209-108, 27.11.1990)

Aktiviteter för genombrott i *tong ban* är en genväg till befrielse av Nord- och Sydkorea. När ni går och letar, från familj till familj, bör ni kunna utgjuta tårar från hjärtat, på samma sätt som ni skulle gråta och hålla fast vid en förlorad mor eller far, kusiner eller släktingar i Nordkorea, när ni träffar dem. När ett sådant hjärtligt förhållande skapar livsvillkor som kan åtfölja Gud, kan genom er en sådan familj födas, en sådan kärleksfull familj som Gud vill finna. Ni måste veta att Jag gör detta arbete för att jag förstår att befrielsens dag, som omges av glädjeryck, närmar sig framför ögonen på mig. Alla ni som samlats här måste ha som mission att vara Guds hjärtas budbärare efter att ha gått igenom ett förhållande som sanna bröder och systrar och efter att ha blivit sändebud som önskar bilda kärleksfulla familjer, sådana som Gud letat efter. Ni behöver förkroppsliga de äldre bröder som kan göra det, de äldre systrar som kan göra det, de fastrar, morbröder,

mödrar, fäder, mor- och farföräldrar som kan utföra en sådan mission och föra in familjen under himlens inflytande. Mitt meddelande idag till er alla som kommer att bli Guds representanter genom att investera er kropp och genom att vara ansvariga för distrikten, för ert närområde och samhällen, *tong ban*, är att utgå från Seoul och lägga en familjegrund på vilken ni kan välkomna och tjäna Gud. Låt oss lova att göra detta! (209-111, 27.11.1990)

Hur dyrbar är familjen? Familjen representerar nationen. Familjen representerar världen. Därför, på denna 3,000-ri halvö som utgör Korea, måste ni älska de gamla som om de vore era egna far- och morföräldrar och ni ska älska dem såsom Gud vill älska dem. Allt folket, som är som era föräldrar, ska ni älska såsom Gud vill älska en mor och far. Som en person som förkroppsligar guds kärlek, ska ni visa kärlek mot alla kvinnor som representerar er hustru, såsom Gud vill älska ett äkta par. Ni ska älska alla de människor som är som er son eller dotter, bror eller syster, på det sätt som Gud vill älska dem. Med inriktning på denna sorts kärleksideal, ska ni ta denna hjärtats och sinnets standard som Gud har letat efter och investera den för hela världens skull. Sedan ska ni investera på nytt.

När ni gör det, blir ni genom arv den son eller dotter som kan utföra Guds arbete i Hans ställe och ni blir en frihetskämpe i processen att skapa en nation och en värld. Nu när ni förstår detta faktum klart och tydligt, måste ni alla åter-

vända till era hem och få alla där med er. Detta är innebörden av genombrott i *tong ban*. Ni måste förändra familjen. Detta är er plikt. (209-172, 28.11.1990)

Vad innebär aktiviteter för genombrott i *tong ban*? Det innebär att gå ut och söka ert hem. Trots att jag innehar, fullt ut, seger på en världsomfattande nivå, frågar jag mig var kan jag placera denna gåva. Inte i nationen. Innan jag ger den till nationen måste jag placera den och plantera den i familjen. Det var där allting gick förlorat. Vi måste sprida dessa frön i familjen. Vi ska inte sprida dem till nationens folk. Därför säger jag, "Genombrott i *tong ban*, förlikning i familjen!". Det är inte samma sak som förlikning av kommunisterna. Genom att göra detta kan allt som höll på att föra nationen till ruinens brant, allt som hittills lett mot helvetet, nu återlämnas till himlen. En sådan tidsålder är på väg. Härifrån har jag slagit till mot den sataniska världen. Den dag vi lyckas ändra på detta kommer återföreningen av Nord- och Sydkorea att ske automatiskt. Vi kommer att stå förenade framför en positiv kraft. Den andliga världen kommer att mobiliseras och allt kommer att svepas bort. (209-307, 30.11.1990)

När jag gick in Nordkorea och sedan återvände tre år senare, kommer jag ihåg att det tog mig över fem år att skaka av mig de vanor jag skaffat mig i Nordkorea. Med tanke på det, bör vi veta att om vi inte sörjer och ångrar oss och vrider oss i förtvivlan, kan vi inte göra oss av med de vanor vi tillägnat oss från his-



torien av den sataniska världens tradition. När jag säger vrida er i förtvivlan, menar jag inte att det är något som ni gör i er ensamhet, utan att ni går ut på slagfältet som ni blivit ombedda officiellt och vrider er i förtvivlan under det att ni utför era aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Om ni gör detta, ska ni veta att den här processen kommer att förkortas avsevärt. Ni måste bli förståndiga söner och döttrar som beredvilligt möter denna uppgift och går denna väg. (213-56, 13.1.1991)

Det handlar om aktiviteter för *tong ban*. Det är anledningen till att, om ni inte frambringar seger med utgångspunkt på familjen, kommer det inte att lyckas. Ekonomiska problem, politiska problem, kulturella problem, religiösa problem, ideologiska problem, allt bör lösas i familjen, annars kommer saker och ting inte att gå väl. (213-341, 21.1.1991)

Jag har skapat ett företag som heter *Happy Mind*, som på koreanska heter *Haeng bok eui Ma-eum*. Det är ett företag jag har utvecklat och investerat i under sju år. Vad sysslar detta företag med? Det är en organisation inom vår hemkyrka. Den här organisationen bör knytas till våra aktiviteter för genombrott i *tong ban* och kommer att arbeta för att vinna över familjerna. När vi kan vinna över dem till vår sida blir allting möjligt. Det finns ingen bättre grund för att mobilisera massorna. (213-299, 21.1.1991)

Nu utvecklar sig en stor kamp i Enighetsskyrkan. Genombrott i *tong ban*! För

att finna det som förlorades av Adam och Eva i familjen, måste vi återvända till familjen. Ni måste återvända till era familjemedlemmar och ändra deras inriktning 180 grader. Ni måste vända dem 180 grader. (214-69, 1.2.1991)

De rötter som Adam och Eva satte i jorden gav upphov till en ond familj och expanderade till en ond stam, ett ont folk, en ond nation och en ond värld. Därför måste vi plantera om dessa rötter. Detta är teorin bakom *tong ban*, genombrott i det lokala samhället och närområdet som vi arbetar för nu i Korea. (214-237, 2.2.1991)

Vilken tidsålder är det nu? Tiden är inne för förlikning av familjen genom aktiviteter i *tong ban*. Detta är den anvisning jag ger. Detta arbete är viktigt och avgör liv och död. Det är den kamp som avgör om vi vinner eller förlorar allt under himmelen. (218-34, 1.7.1991)

Vi går framåt med våra aktiviteter i *tong ban* och rör oss genom olika nivåer, med början i länet, till provinsen och till nationen. Adam och Eva bedrog, därför måste allt som bedragits återföras till sin ursprungliga position. (233-121, 31.7.1992)

För att kunna genomföra aktiviteter i *tong ban*, har jag anvisat er att arbeta genom hemkyrka de senaste fjorton åren. Jag nämnde *tong ban*-aktiviteter för fem år sedan. Vad var det för något? Jag ropade ut betydelsen av genombrott i *tong ban*, som ni jobbar med idag. Vart

måste rötterna gå? De måste gå ned i familjen. Världens länder har i dagsläget inte kunnat nå ner till familjen. De har försökt, men har inte ens kunnat nå ner till de mindre samhällena. Hur långt ned måste då vi, som medlemmar av Enighetskyrkan kunna gå? Vi måste nå så långt ned som till närområdet, *ban*. (238-323, 22.11.1992)

Med början i familjen, måste vi tjäna nationen. Detta är rörelsen för genombrott på gräsrotsnivå, *tong ban*. Det är därför jag ber er att gå in i *tong* och *ban* (lokalt samhälle och närområde). Ni måste leda de möten som hålls i närområdet. Vi måste gräva ned våra rötter i varje familj genom att arbeta genom närområdets möten. (238-334, 22.11.1992)

Jag har förordat en rörelse som lägger grunden för fred i familjen. Dessa saker måste också läras ut på det sättet.

Genom de möten som hålls i närområdet för aktiviteter i *tong ban*, bör ni fostra människor att ta hand om sina far- och morföräldrar som de skulle tjäna Gud, att ta hand om sin mor och far som de skulle tjäna en kung och drottning och att fostra de unga att bli prinsar och prinsessor. När ni väl inskräpt en sådan filosofi, har den sataniska världen ingenstans att ta vägen. Då är kopplingen gjord direkt till himlen. (238-336, 22.11.1992)

Guds plan för återupprättelse måste återvända till familjen. Den kommer inte att lyckas om den inte återvänder till familjen. Om den bara når till kla-

nen så kommer det inte att fungera. Den måste återvända till familjen. Adam och Evas fall ägde rum i familjen. Adam och Evas söner och döttrar föddes i familjen, så om vi inte når ned till familjenivån, kommer det inte att fungera. Om vi inte gör det, kan vi inte återvända till ursprunget. (207-181, 9.11.1990)

## Sektion 5 Organisatorisk expansion av *Tong-ban*-aktiviteter

### 5.1 Organisatorisk expansion med inriktning på människor med högt socialt anseende

Vi måste nu fullgöra våra aktiviteter i *tong ban* (lokalt samhälle och närområde). Vi måste inrikta oss på dem som opponerar sig mot oss och få dem att ångra sig till varje pris, och sedan få dem över på vår sida. Ni bör överväga detta mer allvarligt än valkampanjen och fullfölja denna uppgift. Förstår ni? Vi går nu in i en tid av beslutsam kamp. (208-70, 15.11.1990)

Vi borde få med vännerna till dem som åkte till Amerika för att genomgå träning, eller de som gick med på att vara här, eller folk från olika grupper, att komma till en konferens. När vi skickar tre personer var till olika samhällen så kan ni utöka er grupp med tre personer som är rekommenderade av det samhället. Om det finns folk kvar efter de tre första skickats ut, kan var och en av dessa bilda en grupp med tre andra personer som rekommenderats av sitt

samhälle. Dessa kan då bilda grupper på fyra personer. Den första gruppen på tre personer behöver inte vara exakt tre personer. Ju större antal, desto snabbare kan genombrott ske i *tong ban* och samhällen, med en sådan inriktning. Om ni därför organiserar era arbetsgrupper snabbt, kan ni stödja ert lokala samhälle. Om ni sedan kan fullfölja och lägga en grund med inriktning på städer och distrikt så blir ni de som är ansvariga för att koordinera de olika distrikten och städerna i det omgivande området. De som verkligen fullföljer sitt ansvar kommer att bli centralgestalter för ett antal distrikt och städer. (207-391, 11.11.1990)

Vad har egentligen Republiken Korea åstadkommit tills nu? Politikerna har gjort det omöjligt för mig att nå så djupt ned som till familjens grundnivå. Hur många år har gått redan? Har det inte gått fem år sedan vi började aktiviteter för *tong ban*? Detta är det sjätte året. Vi måste få till fullständig ändring i familjen, först då kan nationen återupplivas. Lösningen ligger inte i städer och distrikt. Alla som har förmåga bör besöka familjer och återupprätta dem. (206-358, 14.10.1990)

I framtiden bör de som inte har någon förmåga sluta med kyrkoarbete och bli branschföreståndare, *McCol* läskedrycksförsäljare eller något sådant. Jag ska personligen se till att det blir så. När 1992 gått till ända ska jag verkligen organisera allting. Vid den tidpunkten kommer åttahundra nya ledare för vår kyrka att framträda. De av er som

utexamineras från *Sunghwa University*, förstår ni? Minst femhundra personer kommer att klara det. Vad ska jag göra med dessa människor? Jag ska skicka ut dem till era län i norr, söder, öst och väst. Anledningen till att jag inte gjort det än är att jag förhindrats av satans representanter. Annars skulle jag gjort det redan för arton år sedan. Även om ni alla gör era aktiviteter för genombrott i *tong ban*, återstår något. Om saker och ting utvecklats på det sättet, hade vi inte behövt oroa oss för Republiken Korea. (206-356, 14.10.1990)

De människor som vi behöver använda mest och få ut mest av är de som åkte till Amerika för att tränas. Det finns många sådana människor. Frågan är, hur organiserar vi dessa människor att vara på nyckelposter av stor betydelse? Vi behöver kalla in alla dessa människor och placera dem i ledarposition inom *tong* och *ban*, så att vi kan fullgöra aktiviteter för genombrott i *tong ban*. De har alla hus, eller hur? Vi borde göra dem alla till ledare av *ri*, *tong* och *ban* (byar, lokala samhällen och närområden). (207-373, 11.11.1990)

Nästa gång vi har val så kommer det inte att fungera, om inta jag har en hand med i spelet. Hur kommer det att se ut i framtiden? Jag kommer inte att skapa ett parti. Genom aktiviteter för genombrott i *tong ban*, med inriktning på att förena Nord- och Sydkorea, kommer jag att avlägsna de personer som orsakar misstro och som förstör nationen inifrån, en bit i taget. På samma sätt,

om en person blir den sorts människa som nationen behöver, kommer jag att stödja den personen. De som slåss om detta och bråkar, får jag se till att rätta till. Bör jag göra så eller inte? Ni måste leva så att ni kan se en nation värdig att kallas en nation, och ni bör dö för att se en nationalförsamling värdig att kallas en nationalförsamling, en som kommer att ta hand om nationen. Därför kan inte Kim Il-sung tillåtas göra hur som helst. Vi måste därför avancera snabbt, och låta aktiviteterna för genombrott i *tong ban*, slå rot. Bara för en liten stund sedan, hur många människor sa vi att vi skulle finna? Så fort ni återvänder, ska ni finna tolv människor och hålla ett fast grepp om dem. Dessa tolv människor ska i sin tur finna tolv människor var och hålla hårt i dem. Om vi bara gör det, kommer vi att hålla samtliga 73 000 små byar i detta land i vår famn. (204-310, 11.7.1990)

Om man sätter ihop en stor grupp så blir skadan större. Enighetskyrkan var inte i fara, för folk trodde inte att den hade någon betydelse. Förstår ni vad jag menar? De människor vi tog till Amerika för utbildning har inget samband, från topp till mitten till botten. Därför försöker vi koppla ihop dessa människor under den här konferensen. Om vi lyckas med det, kommer era aktiviteter för genombrott i er *tong ban* inte att vara något problem. Ni måste känna till detta. (203-185, 24.6.1990)

Om ni iakttar era föräldrar så härstammar ni från samma källa av kärlek,

liv och släkt. Det betyder att ni liknar era föräldrar, eller hur?

När ni tänker på kommunisterna i Nordkorea, blir ni inte ursinniga och känner samma avsky som inför de dagar då det är regn och snöslask? Ni bör känna på samma sätt. Ni måste förstå detta och sedan lägga ned all er kraft och energi på era aktiviteter för genombrott i *tong ban*.

När jag återvänder i sommar, planerar jag att hålla möte med alla styrande i länen, alla som behövs. I framtiden när vi uppnått självstyre i varje lokalt område, kommer ingen att kunna bli del av styret i provins eller län utan att jag är involverad. (202-119, 6.5.1990)

Kommer ni eller kommer ni inte att utföra era aktiviteter för genombrott i *tong ban*? För vilket syfte kommer ni att utföra dem? Det är inte för min skull. Det är för era söner och döttrar och fäder och mödrar, de som ni älskar. Enighet mellan Nord- och Sydkorea är inte bara er önskan. Det är också era söners och döttrars, er hustrus och er mors och fars önskan. Det är en längtan som vi alla delar och som var och en av oss måste ta ansvar för. De som säger att de inte kommer att ta ansvar för detta är förrädare till nationen. (200-213, 25.2.1990)

Vill ni att jag ska förse er med pengar medan ni gör era aktiviteter för genombrott i *tong ban* eller vill ni försörja er själva medan ni arbetar? Vem är mest patriotisk? Är det den som när han arbetar får pengar och en månadslön eller den som anstränger sig av kärlek medan

han lider av hunger och kyla utan uppskattning? Svara mig! Det är den senare, eller hur? Nu när ni har förstått det, var så snälla och arbeta hårt med era aktiviteter för genombrott i *tong ban*. (200-213, 25.2.1990)

Jag har flera medlemmar av den japanska Nationalförsamlingen som arbetar med mig. Det är samma sak här. Det finns ungefär 180 personer som är knutna till mig. Om jag var oärlig, kunde jag redan ha missbrukat dessa kontakter fullständigt, för egen vinning. Jag vill inte ha någonting med sådant att göra.

En del säger, ”titta på Reverend Moon! Nu håller han på med någon idé om genombrott i *tong ban*! Det är som om han ville omsluta Republiken Korea med ett stort fisknät och sedan, med ett ryck i nätet, sno åt sig all fisken och sluka den. Det är så han kommer att försöka bli president”. Är det sant? (199-300, 21.2.1990)

Vad gör vi om dagarna? Vittnar på gatan! Sedan aktiviteter i *tong ban*! Ska vi försöka bli klara under juni månad, snabbt? Vi bör organisera distriktsledarna, ledarna i det lokala samhället och närområdet och sedan snabbt genomföra vårt fyradagars seminarium. När det är klart bör ni gå ut direkt igen och göra en runda till. Det kommer att vara bra för dem som gör bra ifrån sig. De som inte gör så bra ifrån sig, som inte får något resultat, kommer att falla bort. Målet är 120 personer. Detta är återupprättelse av stammen. Därför bör ni handla snabbt

och fokusera på att skapa en kyrka i distrikten. Vi måste skapa 3600 kyrkor mycket snabbt. (198-50, 20.1.1990)

När det gäller våra aktiviteter för genombrott i *tong ban* är systematisering av strukturen mycket viktig. (171-297, 2.1.1988)

Det vi måste göra först, vid den här tidpunkten, är att genomföra våra aktiviteter för genombrott på universitetsnivå med inriktning på professorer och *Professors' and Students' Federation for Unification*. Problemet nu är hur universitetet kan avancera tillsammans, på rätt kurs, centrerade på denna organisation. Nästa fråga gäller en social rörelse för gemene man. Vi måste samla ledare i samhället, tjänstemän i lokal politisk ledning, administration och politiska partier i området. På så sätt kan lärarna knyta samman de ledande personerna i sitt lokala samhälle och studenterna kan knyta samman de unga människorna. Sen kan vi genomföra konferenser. Genom att ha konferenser i de större städerna kan vi bryta igenom på lokal nivå. Detta kallas aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Det yttersta slagfältet är dessa lokala samhällen och närområden. Vårt mål är att fullända utbildningen av de lokala ledarna. (166-16, 26.5.1987)

Formuleringen aktiviteter för genombrott i *tong ban*, betyder att få de politiska partierna att rycka upp sig och att få de personer som styr landet att ta sig samman och anstränga sig mer. (213-91, 14.1.1991)

Om folk inte lyssnar, måste ni vara beredda att göra vad som behövs. Ni måste säga, ”låt oss rädda vårt land! Varför gör ni då ingenting?”. I framtiden kommer jag att tvingas avlägsna de personer som går åt fel håll. Hur då? Med vår rörelse för *tong-ban gyeogpa* som grund kan vi få allt att samverka med inriktning på valet. Förstår ni vad jag försöker säga? (207-375, 11.11.1990)

Anledningen till att jag sagt åt er under många år att ni måste göra aktiviteter för genombrott i *tong ban* var för att kunna använda det under en viss tidsperiod. Jag såg att den tiden nalkades. Vad skulle ha hänt om inte mina egna förhävanden var inriktade på att förbereda inför denna tidsperiod? Vad tror ni? Någoting hemskt skulle ha hänt, tror ni inte det? Vi hade närapå en allvarlig situation utvecklas. Så, ni bör alla vara medvetna om att ni är förberedda och utvalda och bör fortsättningsvis tänka, ”även om en tyfon kommer, även om en jordbävning kommer, även om en vulkan får ett utbrott, så står mina rötter fast”. Ni ska vara som järnpelarna i en pansarklädd bastion. Det är så vi ska gå framåt. Då kommer den andliga världen att samarbeta med er och människors hjärtan kommer helt naturligt att söka sig till er. (207-375, 11.11.1990)

## 5.2 Organisatorisk expansion genom lokalt volontärarbete

Det finns fortfarande några slag att utkämpa. Vet ni vad jag har för instruktioner den här gången? Ni känner väl till

termen, aktiviteter för genombrott i *tong ban*? Det har bara gått sex år sedan vi började 1984. Aktiviteter för genombrott i *tong-ban*; detta är den sista huvudsakliga punkten. Den dag vi slutför detta kommer till och med politiker att samlas kring oss.

Om folk inte lyssnar till det jag föreslår så kommer, från och med nu, saker och ting inte att fungera. Demokratien har fullständigt misslyckats. Demokratien kan inte leda världen. Jag introducerar ett nytt tankesätt. Det är en filosofi centrerad på Kosmos! Tiden är inne då jag behöver instruera folk hur nationens ledare ska väljas. (199-75, 15.2.1990)

Vad är vårt mål? Det är att nå ett genombrott på *tong ban*-nivå. Vi borde kunna kontrollera allting. Därför borde en person som är ansvarig för ett distrikt kunna stå näst intill de styrande i distriktet. Ni måste alla kunna stå skuldra vid skuldra med dem som styr i samhällen och närområden. I framtiden planerar jag också att organisera på samma sätt i Nordkorea. Detta gäller speciellt för Seoul. (198-45, 20.1.1990)

Genom organisationen inom hemkyrkan är genombrott i *tong ban* möjligt, och i framtiden blir det också möjligt att skapa en konsumentorganisation. En ekonomisk sammanslutning kommer också att etableras. Våra medlemmar i Enighetskyrkan kommer absolut inte att behöva gå hungriga. Om vi kommer igång och rör på oss kan vi dela ut tvåhundra tidningar på en timme. Istället för att sova tidigt på morgonen, där

det är kvalmigt och kvavt, vore det väl bättre att göra något sådant? Föreställ er själva som en prins eller kunglig rådsmedlem som går sin rond och säger till världen, ”Sov ni bara!” Skulle inte det kännas bra? (186-177, 1.2.1989)

Från och med nu måste Republiken Korea föra fram sina aktiviteter för genombrott i *tong ban* som förberedelse inför valet. Genombrott i *tong-ban*. Eftersom allt gick förlorat i familjen under återupprättelsens historia, kommer jag att höja mig med familjerna som grund och sedan nå ut över hela denna 3,000-ri stora halvö. Det är inte med nationen som grund jag kan höja mig. En del folk säger, ”Den där Reverend Moon försöker bli president”. Men så är inte fallet. (203-363, 28.6.1990)

Låt oss lova varandra en sak. Detta är ett möte för ledare inom *Unification of North and South Korea*, eller hur? Vad har Reverend Moon från Enighetskyrkan gjort? Ni har endast fått fostran på det vertikala planet. Hur kan det komma sig? På grund av den förföljelse som varit så svår att ni hittills inte vetat vare sig ut eller in. Nu när allting är över, måste vi länka oss samman horisontalt och arbeta med aktiviteter för genombrott i *tong ban*, och sedan, med inriktning på distrikt och småstäder, skapa en solidarisk rörelse. (198-124, 25.1.1990)

Vad har jag betonat de senaste fem åren? Vad menas med aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Jag har också glömt. Ni vet väl vad *tong* och *ban* (lokalt

samhälle och närområde) är för något, eller hur? För att fira min sjuttioårsdag, höll vi konferenser upp till distriktsnivå, i alla 3600 distrikt den här gången. Nu måste vi utbilda 10 till 15 gånger så många, från ungefär 36 000 till 50 000 *tong* som finns i Korea. Vi måste utbilda *tong*. När det är klart finns det 310 000 *ban*. Vi måste utbilda de 310 000 *ban*. (200-318, 26.2.1990)

### 5.3 Organisatorisk expansion genom stärkt utbildning

Vi måste bryta igenom på *tong ban*-nivå. Det börjar i familjen. Ni bör besöka folk så ofta att hundar som i början skällde på er för att de inte tyckte om er närvaro börjar vifta på svansen när de ser er. Dessa hundar ska hjälpa er att öppna de dörrar i ert närområde som varit stängda för er tidigare. Ni måste gå denna väg, natt och dag. Ni måste genomföra aktiviteter för genombrott i *tong ban* genom att springa tills era fötter får blåsor och tillryggalägga tusentals eller tiotusentals mil. (210-386, 27.12.1990)

Ni måste hålla väckelsemöten i de stora städerna och utöka organisationens struktur. Ni måste nå genombrott på lokal nivå och skapa organisationer. (193-23, 15.7.1989)

Vi måste göra aktiviteter för genombrott i *tong ban*, förstår ni? I er egen by, om ni indelar folk efter klantillhörighet och ni har etthundra hushåll, hur många *ban* (närområden) blir det? Bara genom att gå ned på *ban*-nivå kan ni påverka

herr Lee, från Lee-klanen, eller herr Pak, från Pak-klanen. På det här sättet kan ni påverka alla i området. Eftersom det var i familjen som sådden inte gick rätt till och som ledde till familjens sönderfall, är det i familjen som vi måste skörda resultaten och skapa en himmelsk familj som kan blomstra. Ert öde hänger på om ni kan uppfylla detta. Låt oss se till att den här frågan blir avslutad. (210-291, 25.12.1990)

Det finns ingen anledning att ha en lång utbildningstid. En vecka bör räcka. Om ni utbildar varje grupp människor veckovis med fokus på *tong* och *ban* (lokalt samhälle och närområde), så kan vi fullgöra vårt arbete. Vad bör ni då göra för att detta ska kunna hända? Om ni bara kan skicka de människor som behövs från distrikten, era närsamhällen och närområden till ett fyrtiodagarsseminarium, så bör det vara tillräckligt. Efter det, med hjälp av de människorna, kan ni samla invånarna i ett motagningsrum och fortsätta att ge lektioner, en vecka åt gången. Ni kan träffas efter att ha ätit middag och samlas både dag och kväll. När ni träffas, gör ni upp ett schema och beroende på hur många som samlats, utbildar dem och får dem att fullgöra den betingelse som seminariet utgör. Om ni gör detta, kommer ert arbete att vara genomfört och aktiviteterna för genombrott i *tong ban* avklarade. På detta sätt kan vi klargöra våra normer. (212-240, 6.1.1991)

Begreppet ”aktiviteter för genombrott i *tong ban*” (lokalt samhälle och

närområde) härrör sig från det faktum att det finns, i genomsnitt, 25 *tong* i varje distrikt. Dessa 25 *tong* har i sin tur 250 *ban* inom sina gränser. Vi kan räkna med att det finns ungefär trehundra människor i varje *tong*. Om ni inriktar er på vikten av innehållet i ett sjudagarsseminarium bör ni lära ut hela innehållet i ett sådant seminarium genom att läsa Principerna under två tjugodagarsperioder, totalt fyrtio dagar. Låt dem studera och göra ett prov. De som har minst 50 % rätt ska ni utnämna till ledare av *tong* och *ban*. Det här är väl första gången ni hör något sådant, eller hur? Allt detta har jag sagt förut. Om ni gör detta, kommer ert jobb att vara klart. När detta arbete är genomfört i Sydkorea kommer de spioner och agenter som invaderat landet att avslöjas och jagas ut. Då har Kim Il-sung inget annat val än att ge upp när det gäller Sydkorea. (213-148, 16.1.1991)

Nuförtiden organiserar vi oss i Korea för att bedriva aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Därför klagar en del folk i underrättelsetjänsten och säger, ”Förut brukade ni arrangera stormöten på upp till 2 400 eller 2 700 olika platser på en enda dag. Varför är ni så osynliga nu?”. Nu är tiden inne att uppfostra era söner och döttrar. Vi bör behålla detta för oss själva. Vi måste nu utbilda människor i det tysta. Detta är innebörden av att bryta igenom på *tong ban*-nivå. Ni måste hålla möten som är mer än bara vanliga möten med grannarna i närområdet. Om ni t.ex. samlar trettio människor på ett ställe och gör likadant på



fem olika platser så har ni samlat 150 människor sammanlagt. När ni väl har dem alla på ett ställe kan ni tala om för dem, ”Eftersom alla ni, 150 människor, har blivit kallade hit och eftersom vi alla vill se Nord- och Sydkorea förenas, låt oss utse någon bland era fäder, mödrar och släktingar att leda detta arbete”. Antalet människor bör då vara uppe i över 300. Jag har redan instruerat er att hålla konferenser i distrikt och samhällen med inriktning på dessa 300 människor. (214-167, 2.2.1991)

Genom att mobilisera den administrativa personalens fruar, kan vi sätta dem i ledarposition i *dong*, *tong* och *ban* (distrikt, lokala samhällen och närområden). Detta kommer att resultera i att vi får två uppsättningar ledare i varje område. Först ska vi utbilda dem, sedan kan vi organisera dem. Om *ban*-ledarna blir eniga och alla *tong*-ledare blir eniga horisontellt och med regeringen i centrum så kommer alla 40 miljoner sydkoreaner att stödja oss, alla på en gång. När regeringen väl inser det kommer de att säga att Reverend Moon lyckades med det som de inte själva kunde åstadkomma och kommer att försöka stoppa mig till varje pris! Men då är det för sent. De har ingen ideologi. Därför har de inget annat val än att tro på oss. Vid det laget kommer vi att leda nationen. Ni kan därför ha verkligt självförtroende. (214-330, 7.2.1991)

Var ska ni utföra era aktiviteter för *tong ban*? Det bör göras inom *The Holy Spirit Association*. Vad är innebörden

av vad jag sagt idag? De Välsignade familjerna måste återupprätta den äldste sonens förstfödsrätt, föräldrarnas position och positionen som konung, med familjens grundval i centrum. För att åstadkomma det måste ni ge lektioner om de Gudomliga principerna såväl som lektioner om *VOC (Victory Over Communism)*. I framtiden, om en Välsignad familj blir ansvarig för ett distrikt, bör den familjen använda sig av *VOC*-organisationen. Från början var den svåraste frågan hur vi kunde få de som är verksamma inom *VOC*-organisationen att bli medlemmar i kyrkan. Ni förstår, den organisationen är stor. Om de som är anslutna till den blev medlemmar skulle inte antalet regionala ledare från Enighetskyrkan vara ett problem. Antalet medlemmar i kyrkan skulle inte vara ett problem. (218-105, 2.7.1991)

Om vi inte skyndar oss kommer vi inte att kunna göra förberedelser för ett förenat val i Nord- och Sydkorea. Från och med nu och 6 månader framåt kommer vi att hålla nationella stormöten för att förbereda ett förenat val i Nord- och Sydkorea. Nu är det dags att få vårt folk i rätt position. Vi ska placera ut våra representanter och börja ge lektioner. Det är detta som är aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Nu är det verkligen dags att ta tag i *tong* och *ban* (lokala samhällen och närområden) och presentera våra lektioner. Om ni inte gör det kommer ni verkligen inte att lyckas. Ni måste göra detta för att kunna leva. (207-364, 11.11.1990)

Våra aktiviteter för genombrott i *tong ban* måste göras med familjens grundval i centrum. Med Sanna Föräldrars ord som utgångspunkt, måste ni, framförallt ni som har som uppgift att proklamera de Sanna föräldrarna, inspirera människor att knyta an till våra aktiviteter och fortsätta framåt. Den här gången ska jag skicka ut alla medlemmar och låta dem göra och visa videoband för folket. Mellan dessa visningar ska vi ha folk som får återge vad de såg och hörde. Det kommer att fungera bara ni prövar. Ni måste ge djupt rörande vittnesbörd till alla och det innehållet ska användas framöver i våra ansträngningar att förena Nord- och Sydkorea. Från en andlig synvinkel har Sydkorea sinnets position, medan Nordkorea är som kroppen. Kroppen motsätter sig sinnet. Detta händer eftersom kroppen hör till Satans domän. (205-334, 2.10.1990)

Försök bara att denna gång följa mina instruktioner att arbeta med aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Det kommer inte att ta lång tid. Pröva nu detta en gång, snälla ni, att under sju månader springa tills era fötter får blåsor och ni är färdiga att dö. Det kommer inte ens att kosta pengar. Från och med nu kommer jag inte att be er komma hit. Jag kommer att besöka er i era hemstäder. Det vore trevligt om jag kunde komma och hälsa på er alla men enbart i Seoul finns det 3 300 *dong*, 12 000 *tong* och 120 000 *ban*. Eftersom det finns så många kan jag inte åka till dem alla men jag kommer att åka till dem som jag får rekommendation att åka till. Ni bör alla arbeta

hårt i era *tong ban*-aktiviteter och om ni etablerar en familj som representerar en klan som Gud kan vara stolt över, kommer ni automatiskt att få ta mot välsignelse. Från denna utgångspunkt kan befrielsen etablera starkt fäste och frihetens fana kommer att vaja. (209-48, 25.11.1990)

Seoul har problem nuförtiden. Alla skulle ursprungligen återvända till sina hemorter. Under de närmaste sex månaderna planerar jag att skapa organisationer som hjälper er att bli framgångsrika på *tong ban*-nivå, när ni återvänder hem. Om det finns inflytelserika personer, som generaler från armén som tillhör etablerade kyrkor och stödjer ledarna där, ska jag försöka organisera så att dessa personer kan skickas till sina hemorter. I Seoul är det så jag ska hantera situationen. De kommer inte att ha några som helst problem att leda andra om de bara tillgodogör sig ett 40-dagars seminarium. Dessa generaler kommenterade hela regementen förut. Tack vare det finns ingen som kan matcha deras ledarskap över en organisation eller deras förmåga att leda människor. (198-41, 20.1.1990)

I kärlekens värld, har du en speciell rättighet som gör att du kan göra Gud till din egen partner, ditt objekt. Vare sig du är stor eller liten är det onekligen så.

När du svettas blod ute på fältet, mitt uppe i dina aktiviteter för genombrott i *tong ban*, när du lägger grunden för och skapar en smältdegel som svämmar över med kärlek, när du uppfyllt

av din mission och i position som ägare frågar Gud, ”Skulle du någonsin vilja komma hit?”. Tror du då att Han skulle säga, ”Försvinn! Bort härifrån!”. Istället skulle Han säga, ”Visa mig vägen!”. Sedan skulle Han fråga, ”Var vill du att jag ska sitta?”. Han kan inte bara sätta sig där Han har lust. Så fungerar världens principer.

Den Gud som skapade ordning i världen känner till verkligheten i den värld han skapat. Han vet därför var Han ska sitta och var Han ska stå. I Korea har vi ett uttryck som gäller den som inte har vanligt folkvett. Vi säger så här om en sådan person, ”Vet han ens hur han ska sitta eller stå?”. Så säger vi, eller hur? Likadant är det med Gud. (208-211, 18.11.1990)

#### 5.4 Guds plan med inriktning på den andra generationen och *Professors' and Students' Federation for Unification*

Vi bör organisera en nationell konferens med alla unga personer som utexaminerats från ansedda gymnasier och sedan bör vi i varje provins välja en person bland dessa studenter som kan ta ansvar för lokala organisationer. Om vi kan välja ut ansvariga för varje provins, län, småstad, lokalt samhälle och närområde så har vi en grund på vilken vi kan utföra våra aktiviteter för genombrott i *tong ban*. De som gått i en ansedd skola på högstadiet och gymnasiet ansluter sig oftast till dem som går på och utexamineras från ansedda universitet som *Seoul National University* och *Korea Universi-*

*ty*. Som ett resultat av det bildas automatiskt en nationell organisation för dem som utexaminerats från dessa ansedda universitet. (214-339, 7.2.1991)

Ursprungligen, när jag åkte iväg för att tala i Amerika, sa jag till dem att, under denna tidsperiod då vi gör aktiviteter för genombrott i *tong ban*, bör de inrikta sig på lärare och tala enskilt till varje lärare på gymnasiet och även i grundskolan. Allt detta är del av strategin att knyta an till studenternas föräldrar. Det är anledningen till att vi skapat organisationen *VOCochCitizensFederation* och andra liknande organisationer. Ni skulle ha satt dessa i verket. Genom att inte göra detta har kommunisterna kunnat löpa amok och göra vad de velat och lämnat efter sig död och förintelse överallt. Jag har fått kämpat ensam mot detta, eller hur? (207-169, 9.11.1990)

Vi ska länka samman professorer, gymnasie- och grundskolelärare med våra aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Om de ansluter sig är vårt arbete slutfört. Fastän de etablerade kyrkorna opponerar sig genom att föra fram vissa teorier om det förflutna, medför inte detta något problem. Vi ska ta oss över det hindret fullständigt. Även från vår nuvarande position kan vi klara av hela situationen, till och med kommunisterna. (205-297, 1.10.1990)

När vi gjort det, ska vi mobilisera alla professorer knutna till denna aktivitet för genombrott i *tong ban*... förresten, det är väl inga svårigheter att

skaffa information om deras hemort eller annan information? Vi bör välja ut etthundra skolor i hemorter att använda som bas för att fördela dessa professorer och sedan bjuda in ledare för hemkyrkan att komma dit. Professorerna kan till och med få bjuda dem på middag. Om vi inte bildar en organisation på detta sätt och genomför aktiviteter för genombrott i *tong ban* i distrikten, småstäderna, de lokala samhällena och närområdena för att stoppa kommunisterna, kommer vi att möta stora problem med att bli överkörda av kommunisterna. (187-21, 7.2.1989)

CARP måste spela en avgörande roll i våra aktiviteter för genombrott i *tong ban*. När våra grundskoleelever och gymnasie studenter i framtiden blir universitets studerande, behöver de vinna över den yngre generationen till vår sida. (198-7, 20.1.1990)

Vi måste nu titta allvarligt på hur CARP arbetar. Ni tar väl alla ansvar för ert arbete med aktiviteter för genombrott i *tong ban* och för att utbilda människor, eller hur? Denna strategi är tvåfaldig eftersom de som utexaminerats från universitet har tagit ett steg framåt som en enhet för dessa aktiviteter. De måste få helhjärtat stöd. Vi behöver därför etablera ett tidningsförlag. Vi måste skynda oss. (181-156, 5.9.1988)

Jag ska berätta något som hände nyligen. Vi etablerade *Citizens Federation for the Unification of North and South Korea*. Vi har flyttat fram våra positioner

och initierat arbete med aktiviteter för genombrott i *tong ban* över hela landet. En gång samlade vi några mindre ledare för småstäder och distrikt, tillsammans med en polismästare, några lokala poliser och några arroganta och stöddiga universitets studenter. Dessutom var där några professorer som var ledare för samhällets kommittéer. Vi hade utsett alla de professorerna att arbeta med att rädda vår nation. Jag vände mig till de journalister som var närvarande och frågade, ”Kommer ni att delta i dessa ansträngningar att rädda era hemorter, eller inte? Var snälla och svara! Kommer ni att göra det?”. Ni måste hjälpa till att rädda vår nation. Hur går det med att rädda världen? Om en nations folk är berett att till och med sälja sin egen nation för att rädda världen så kommer dessa människor att bli anfäder till hela världen. (179-202, 12.8.1988)

Vi behöver nationen och vi behöver världen. Det finns inget självklart sätt att finna dessa. När vi tittar på detta faktum, måste ni professorer också fastställa idealet i kärlekens domän, med vertikal kärlek som centrum och genom att knyta an till den horisontella kärlekens domän vid exakt 90 graders vinkel. Det finns ingen möjlighet att undvika denna universella och ursprungliga uppgift. Det betyder att ni måste lyssna på vad jag säger. Om ni inte gör det kommer ni inte att vara på rätt spår. Om ni befinner er på rätt spår, vart är ni då på väg? Ni beger er då till familjen. Därför, när vi talar om aktiviteter för genombrott i *tong ban*, talar vi om att återvända till

familjen och att räta upp er och ställa in er så att ni är på rätt spår. Eftersom ni alla är Reverend Moons söner och döttrar, har jag ovillkorligt gett er allt jag förberett på världsnivå, från hjärtats domän, den domän där vi deltar och ärver, till den domän där vi innehar jämlik ställning. Ni måste därför återvända till era hemorter och plantera era rötter. Om ni bara planterar era rötter och står upp helt vertikalt, så kommer ni, genom mig, att upphöjas till en ärofylld segerposition där ni kan ärva den domän på världsnivå där ni kan delta i allt tillsammans med mig. Detta är logiskt. Sanna föräldrar är absoluta. Därför har alla religioner kommit fram till att messias absolut måste komma. (176-124, 3.5.1988)

Vare sig ni arbetar i *Citizens Federation*, *VOC* eller i *Unification Church* gäller samma sak, den plats där ni ska arbeta är inte på kontoret. Gå och gör era aktiviteter för genombrott i *tong ban* först och kämpa hårt när det behövs. Ni borde tävla för att se vem som kan gå in och påverka närområdet mest, vem som kan gå ut i samhället och få flest folk att bli aktivister för att befria Nordkorea, och vem som kan inspirera flest familjer att följa anvisningarna från de regionala ledarna som styrs av kommitténs ordförande. Om jag inte sagt detta till er så här öppet, inför alla, hade allt fallit samman. Ni professorer tänkte inte ens på detta. Vet ni hur mycket jag tänkt på dessa saker? Så min slutsats är att alla professorer här borde bli ledare för *tong* och *ban* (loka-

la samhällen och närområden), oavsett om de ligger i provinser, län eller städer. Jag säger alltså att alla professorer ska packa sina väskor och bege sig hem till sina familjer.

Patriotismens rötter måste planteras i familjen, inte på kontoren i städerna och ute i länen utan i familjen. Så... har ni följt mitt tillkännagivande att alla ska arbeta med aktiviteter för genombrott i *tong ban*? Har ni gjort bra ifrån er eller inte? Ni här, professorn, har ni gjort bra ifrån er? Hur ofta har ni vandrat genom natten, beslutsam att nå ett genombrott på lokal nivå? Det är det som är problemet. Om ert hjärta inte är mer fyllt av sorg när ni tänker på er nation än det var när er far gick bort, kan ni inte rädda nationen. Om ni inte känner mer sorg och smärta i ert hjärta än när er egen mor eller era släktingar går bort, då kommer inte återföreningen av Nord- och Sydkorea att hända. Det är så jag ser på saken.

När ni professorer går in i människors hem ska ni ta tag i deras händer och med gråten i halsen vädja till dem att tillsammans arbeta för enighet mellan Nord- och Sydkorea. Denna enkla vädjan skulle ha mycket mer tyngd än tusen ord yttrade av en lärd person som bara passerar förbi. Det är anledningen till att jag bildat *Professors and Students Federation for Unification* och anslutit de professorer som är villiga att rädda närområdena tillsammans med sina studenter. När de så förenats, ska de sammankalla alla närområdets söner och döttrar. Så lyder mina anvisningar. (176-112, 3.5.1988)

## 5.5 Aktiviteter för släktmessias och aktiviteter för genombrott i *Tong-ban*

Vi måste återvända till vår ursprungliga hemort! Detta är grundat på Principerna. Hur kan detta förnekas? Det är den logiska slutledningen. De som inte håller med, räck upp en hand. Kan ni förneka detta? Det finns ingen väg, förutom lydnad och underkastelse. Det är därför vi gör det i Korea vid den här tidpunkten. Genom att återvända till er hemort, måste ni fullborda den grundval för nationen som bygger på den grund som utgörs av att fullgöra aktiviteter för genombrott i *tong ban*, i ert område. Detta görs genom att börja i varje familj och fostra och leda dem genom utformningssteget, tillväxtsteget och fulländningssteget.

Familjen utgör utformningssteget medan *tong och ban* (lokalt samhälle och närområde) motsvarar tillväxtsteget för klanen och nationen representerar fulländningssteget. Dessa tre delar måste länkas samman i familjen. Om ni inte kopplar samman dessa delar i familjen kan de inte heller länkas samman på klannivå. De kan då heller inte knyts samman till nationen och inte till världen. (218-184, 28.7.1991)

Varför arbetar vi med aktiviteter för genombrott i *tong ban*? Orsaken till att regeringen har motarbetat mig hittills är att de var oroliga att det skulle skapa problem för regeringen om jag lyckades nå fram ända ned till familjenivån. Den position jag måste ta tag i är inte

regeringens position. Inom regeringen finns ingen grund för fred. Denna grund utgörs inte heller av Republiken Korea. Var finns den då? Den finns i familjen – i Adam och Evas familj. Syndafallet ägde rum med familjen som utgångspunkt så vi måste ta tag i familjen och ställa allt till rätta där. På grund av falska föräldrar, bragtes familjen till sönderfall, så Sanna föräldrar måste komma och rätta till familjen. (203-252, 26.6.1990)

Från och med nu kommer vi att bilda organisationer och sedan strukturella allting för att fullgöra våra aktiviteter för genombrott i *tong ban* med inriktning på 3 600 städer och samhällen. De av er som arbetar här på huvudkontoret behöver också ha detta klart för er. I framtiden kommer jag att tillrättvisa de som kommer till andakten här, medan deras hemort är någon annanstans. Varför kommer jag att göra det? Jag har gett er anvisning att bege er till era hemorter, vilket inom den religiösa världen kan betraktas som en värdefull gåva. Så, varför ger ni er inte av? (197-207, 14.1.1990)

Om ni nu utför er mission som släktmessias, kommer Republiken Korea att befrias automatiskt. Det är så därför att släktmessias hör samman med aktiviteterna för genombrott i *tong ban*. När vi fullgör våra aktiviteter för genombrott i *tong ban*, med inriktning på vår klan, kommer det inte längre att finnas några kommunister. Korea har därför, på individuell nivå, frigjort sig från den domän där Satan kan komma med sina

falska anklagelser. Jag har lagt en påtaglig grundval upp till och med den nationella nivån, med Amerika som centrum. Till denna nationella grundval som jag tar med från Amerika, kommer jag att inympa en möjlighet för Republiken Korea att gå bortom nationen, ut till världen. Med begreppet släktmessias som centrum, kan alla Koreas 40 miljoner människor länkas samman. När så alla dessa saker blir ett, finns inget utrymme för Satans falska anklagelser inom era familjer. Vi har passerat den position där Satan kunde anklaga oss på individuell nivå, och vi har passerat den position där Satan kunde anklaga oss som familj eller stam. Om dessa stammar kan ansluta sig till varandra, kommer ett folk att ta form. (188-315, 1.3.1989)

Om vi åstadkommer en grund på stamnivå, kommer ett folk automatiskt att bildas. Detta är dessutom relaterat till aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Genombrott i *tong ban* utvecklas från stammens domän. Om ni arbetar i en by, är en by inom stammens domän. Om ni talar om byar, *tong ban*, så är de alla inom denna domän, stammens domän. Ni bör veta att detta är anledningen till att jag talat om genombrott i *tong ban*. Om ni nu blir släktmessias för er stam, tror ni då att era aktiviteter för genombrott i *tong ban* kommer att bli slutförda? Det kommer de med säkerhet att bli.

Hur ska ni då alla agera nu? Tiden är inne då ni djupt måste förstå Reverend Moon, som har vandrat varje lidandets väg och har slitit hårt hela sitt liv och som

gråtit oräkneliga tårar för er hemort, era föräldrar, syskon och släktingar. Era släktingar avlägsnades i tårar från Edens Lustgård och spriddes åt alla håll. De återvände så småningom till sina regioner, vilka så när blivit förstörda av stridigheter och Satans ockupation.

Ni måste därför få kontroll över alla nationer och med den enda kärleken som centrum, kan vi, genom att en familj representerar varje nation, mötas igen i tårar. Om vi på detta sätt kan resa befrielsens fana, kan varje nation återvända för evigt, baserat på detta. (187-173, 5.2.1989)

Termen *tong ban gyeokpa* betyder inte förstörelse. En del människor kanske tittar på den termen och frågar, ”Varför säger vi *gyeokpa*? Vi borde kalla det '*tong ban* assimilation', '*tong ban* befrielse' eller något sådant”. En del skulle kanske säga så men vi måste ändå omstörta och bryta ned saker och ting. Hur kan det komma sig? På grund av att falsk kärlek, falskt liv och falsk härstamning fortfarande existerar och är fullständigt själviska. Det är detta vi måste omstörta och bryta ned. Det är därför det är sagt att den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv skall finna det. Dina egna familjemedlemmar kan bli dina fiender. Det är ett som är säkert. Om du säger att du ska gå den här vägen kanske din mor och far kallar dig galen. (203-252, 26.6.1990)

Ni måste förstå vikten av aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Med familjenivån som utgångspunkt, måste ni

återvända till den domän där Sanna Föräldrarnas hjärta finns och ändra ert tankesätt 180 grader. (204-320, 11.7.1990)

De saker jag säger är inte min egendom. De hör till alla människor, till himlen och jorden. Jag har ärvt Faderns tradition genom kärlek och genom att följa i Hans fotspår. Jag måste också på samma sätt skicka detta vidare till er alla, utan förbehåll, i Sanna Föräldrars namn. Genom att ge detta till er, ger jag er också mitt kött och blod och min hängivenhet.

Om ni följer detta exempel med ett uppriktigt hjärta och visar samma hängivenhet mot er hustru, era söner och döttrar och gentemot era byar, lokala samhällen och närområden så kommer era aktiviteter för genombrott i *tong ban* att fullgöras. (199-374, 21.2.1990)

Adam och Eva kunde inte börja i familjen. På grund av det måste nu släktmessias slutligen lösa konflikten i familjen. Det är därför som vi här i Korea har börjat med aktiviteter för genombrott i *tong ban*. För att nå förlikning i familjen här i Korea, bör varje familj nu hänga upp en bild av mig och sätta upp kyrkflaggan i sitt hem. Meningen med det är att fullständigt skilja den sataniska världen från den himmelska.

För första gången blir så Sanna Föräldrars porträtt hedrat i familjen. (218-124, 14.7.1991)

Nu har jag, med avseende på våra aktiviteter för genombrott i *tong ban*, skapat organisationer inom byar och

närsamhällen. Vi har delat ut flaggor och foton av Sanna Föräldrar till ungefär åttiotusen familjer. Så, från den 3:e till 9:e juli, utfärdade jag en proklamation om Sanna Föräldrar, Frälsaren, Messias och Återkomstens herre. Vem är Återkomstens herre? Det är Sanna Föräldrar. Vem är Messias? Messias är Återkomstens herre. (238-336, 22.11.1992)

Om du inte blir en källa som exploderar med energi från det ursprungliga hjärtat, kan du inte klättra upp till bergets topp. Då kan du inte klättra över Himalayas berg. Vad behöver du göra? Du måste ta till kärlekens kraft och inte bry dig om ifall du lever eller dör. Som motgrepp samlar världen utanför länder och går emot oss. Jag måste möta denna malström av opposition och ta ansvar för att besegra den. Jag kämpar ensam. Även efter det att jag begett mig till Amerika, fortsatte jag denna kamp. Bryt igenom på egen hand! Det är det som genombrott i *tong ban* handlar om, eller hur? (214-114, 1.2.1991)

I den tidsperiod då Nord- och Sydorea förenas så är det första vi måste göra, aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Vi förespråkar aktiviteter för genombrott i *tong ban*, eller hur? Under dessa aktiviteter, ska ni ge folk en bild av mig som de kan hänga upp och sedan lära dem min ideologi. Ni måste undervisa dem om vem de Sanna föräldrarna är. (212-138, 2.1.1991)

Jag har bett alla att återvända till sin hemort, eller hur? Jag kom också



till Republiken Korea och vann över alla toppledare. Vi har nått det stadium då folk, när de hör namnet Reverend Moon nämnas, så säger de, ”Den mannen är en patriot!”. Även när ni kontaktar framträdande personer i samhället och frågar dem, ”Vi ska hålla en nationell konferens för att förbereda ett enat val i Nord- och Sydkorea. Kommer ni att stödja oss eller motarbeta oss?”. De kommer att svara, ”Varför skulle vi motarbeta er? Naturligtvis ger vi vårt stöd!”. Det är den bekräftelse vi får i våra förberedelser. Hittills har ingen gett oss någon sådan bekräftelse. Om de opponerar sig mot mig, kommer jag att visa min styrka lite och få bort dem från sin position. Om jag ingriper så kommer allt att ebba ut, oavsett hur obevekliga argument de har eller hur högljutt de protesterar. Nu när ni vet det, måste ni alla bryta igenom i era aktiviteter på *tong* och *ban*-nivå. (213-51, 13.1.1991)

Genombrott i *tong ban*, betyder inte att hota och skrämma folk med vapen och knivar. Om ni jobbar dag och natt med ord av kärlek och praktiserar kärlek så kommer även de äldre som bara sitter och röker och dricker och gör allt möjligt annat dåligt att säga, ”Min son och dotter borde följa den personens exempel”. När de sagt det, kommer de att hylla Enighetskyrkan och sedan kommer demonerna inom dem, som tycker om att dricka, att lämna dem. Om de äldre ser att folk som brukade bråka med varandra blir med i Enighetskyrkan och då slutar bråka, kommer de att tänka, ”Våra barn borde också bli som medlemmarna

i Enighetskyrkan...” Om detta händer, kommer alla demoner inom dem att försvinna. Förstår ni vad jag menar? (212-100, 2.1.1991)

Om ni stadgar er och finner er plats i familjen, kommer saker och ting att ändra sig, 180 grader. Därför ber jag er igen, fast jag sa åt er för bara några dagar sedan, att sätta upp bilder med Sanna Föräldrar. Det är vid denna punkt ni blir ett med de Sanna Föräldrarnas anvisningar, så ni kan leva precis som människorna som såg ormen som Moses höll upp på en stav. Detta är precis vad som menas.

Folk som ser på Enighetskyrkans flagga och svär över den kommer senare att få problem med ögonen och allt möjligt kommer att hända dem. Anledningen till att det inte hänt ännu, är att ni inte höjt era flaggor med tillräcklig hängivenhet. Dessutom, när ni sätter upp Sanna Föräldrars bild och ni kan förbereda er med ett hängivet hjärta, så kommer folk som pekar finger i förakt att få sitt finger böjt. Allt möjligt konstigt kan hända. Det är för att ni inte investerat hela ert hjärta i hängivenhet som det inte blivit så. (218-72, 2.7.1991)

För att kunna göra aktiviteter för genombrott i *tong ban* måste vi gå vidare under det att vi söker efter familjen. Adam och Eva förlorade allting med början i familjen vilket blev upprinnelsen till förlust av både nationen och hela världen. Jag har nu betalat gottgörelse ända upp på världsnivå och jag omfamnar familjerna i Republiken Korea och

arbetar för att ändra deras inriktning. Eftersom jag gör denna insats, behövs en filosofi.

Jag har därför proklamerat den Sanna föräldrarnas, den Sanna lärarens och den Sanna innehavarens Princip. Vad för slags person är den Sanna föräldern som har proklamerat detta? Från en position liknande Guds position, eftersom Gud är en Sann förälder, undervisar jag er nu så att ni kan hålla evenemang som gör det möjligt för er att ärva den domän som omfattar hela världen. Denna världsomfattande domän gör det möjligt för er att bli en sann lärare och en sann innehavare med utgångspunkt från den position det innebär att bli sanna föräldrar här på jorden. (204-125, 1.7.1990)

Om vi bara kan slutföra organiseringen av våra aktiviteter för genombrott i *tong ban*, om varje hushåll sätter upp kyrkans flagga och om det finns familjer som inte har något emot om tre medlemmar från Enighetskyrkan besöker dem varje dag, så kommer alla att kunna ta emot frälsning. Därför tillåter jag er att stå i skuld. Jag låter er stå i skuld så att ni inte ska opponera er mot mig. Ni står alla i skuld till mig, eller hur? Jag tog er till Amerika och utbildade er. Jag kallas den Sanna föräldern men ni kan inte bestrida detta faktum därför att ni står i skuld till mig. Allt som åstadkommit och all lärdom jag initierat har varit till gagn för både den andliga och den fysiska domänen. Vem opponerar sig mot mig? När jag säger, ”blås i trumpet och slå på trumma”, så borde världen blåsa i trumpet och slå

på trumma. Vi har kommit till det stadiet.

Detta är anledningen till att jag kunnat proklamera de Sanna föräldrarna och bli välkommen av er, Jag har nått toppen på den värld som Satan använt som sin spelplan, och kan nu stå på dess topp. Tiden är inne då jag kan återvända till Korea och länka samman denna värld med den himmelska nationen och sedan hålla en ceremoni för att proklamera och fastställa suveränitet. Förstår ni? Därför driver jag på kraftigt. Om jag ger er all min uppmärksamhet kan ni inte säga någonting. Jag kommer inte att slå er med knuten näve. Tiden kommer då när jag kan vinna över människor med enbart tankekraft. (200-346, 27.2.1990)

Genombrott i *tong ban* är nu en rörelse som återvänder till Korea och till familjen. Med nationen som utgångspunkt, om vi vänder åter till *tong* och *ban* och börjar därifrån med att organisera och förena dessa grupper så kommer allt att kunna genomföras.

Det tre stadierna i tillväxtperioden utgörs av utformning, tillväxt och fulländning. Med dig själv som utgångspunkt har du vertikalt sett din familj och din *tong* och *ban*. Horisontalt sett har du dig själv, din far och din farfar. På detta sätt skapar du en mall för de tre tillväxstadierna: utformning, tillväxt och fulländning. Du går så in i den vändpunkt som utgörs av din familj.

När detta inträffar, vad har er inriktning varit för att komma så långt? Genom att återvända med *head-wing* som tanke-system och *Godism* i cen-

trum, tillsammans med Sanna föräldrars kärlek, kommer Satan inte att ha någon grund att anklaga er i framtiden.

(213-254, 21.1.1991)

## Sektion 6 Enighetsrörelsen och kvinnans roll

Jag är smart, eller hur? Som kan få alla dessa kvinnor som levde bekvämt och istället låta dem göra något som kallas aktiviteter för genombrott i *tong ban...* till vilken nytta? Och vad har det med er att göra? Vem kommer att uppskatta deras arbete? Det är faktiskt så att genom att göra detta kommer dessa koreanska kvinnor att etablera historia som kan bli tradition när det gäller kvinnors befrielse. Det här blir ett hjälpmedel i träningen.

Ni bör veta att de ord jag lärt ut och betydelsen av era handlingar kommer att bli de traditionella hjälpmedel för träning i framtiden som kommer att påverka världens kvinnor! Amen.

Vem kan hjälpa till med den här sortens träning? En person som sover komfortabelt åtta timmar varje natt, äter tre gånger om dagen och som finner en sval, skön plats i skuggan under dagens heta timmar, kan inte göra det. Det ni gör, svettas blod i den stekheta solen, drypande av svett, det är det som kommer att leva kvar i historien. Ju mer miserabel situationen är, desto mer utgör det underlag för att skriva historia. Om ni alla fick berättat för er om min tid i fängelse, skulle ni gråta ända in i benmärgen. Därför kan jag inte berätta om det för er. Om jag öste ur mig vad som hände

vid den tiden, skulle alla gråta och jämra sig hejdlöst. Hur mycket hände inte där? Hur många historier kunde jag inte berätta för er om den platsen? Jag kan inte avslöja dessa ting för er. (233-262,

1.8.1992)

Jag har inte gett en enda slant. Det är inte bra om jag ger pengar. Om jag bidrar med pengarna så blockeras i framtiden den väg som nationen måste gå. Det logiska är att pengar borde komma från nationen till folket. Den sortens nation existerar inte. Därför, oavsett hur svårt det är, måste medlemmarna av Enighetskyrkan arbeta för nationen, även om de måste sälja sin svett och sitt blod; även om de måste skära bort och sälja sitt eget kött och sina ben, måste de arbeta för nationen.

Ni arbetade när jag inte bidrog med pengar så nu går vi in i det stadium då våra aktiviteter för genombrott i *tong ban* kan fullgöras. Har ni gjort väl ifrån er, eller inte? Sedan man talat om för mig för en tid sedan, hur det går för medlemmarna i Enighetskyrkan och hur jobbigt de har det, har jag kommit till Seoul för att ställa allt tillrätta. Jag kan inte besöka varje plats i nationen, så jag har kommit till Seoul som representerar hela landet, eftersom det är dess centrum. Jag talade med Sanna mor om detta och hon kände likadant, så nu reser hon runt. (233-179, 1.8.1992)

Ni måste lyssna noga till mina ord idag, göra er av med era skulder och bli nya människor. Vad har jag bett er göra? För att återigen kunna etablera systemet

för genombrott i *tong ban*, genom kvinnorna den här gången, eftersom männen misslyckades, har jag nu organiserat folk med inriktning på byar och lokala samhällen. Våra aktiviteter för genombrott i *tong ban* avstannade helt, inför mina ögon, så kvinnorna i Enighetskyrkan borde inte sova på nätterna, borde inte äta och borde inte roa er med någonting innan ni gjort detta arbete. Ni måste förstå att detta är er plikt som ni fått från himlen! De av er som är redo att göra detta, sträck upp era händer. (233-52, 20.7.1992)

På samma sätt som jag stannat uppe på nätterna och uppoffrat mig genom hela mitt liv, så måste ni också göra. Genom era aktiviteter för genombrott i *tong ban*, måste ni nå ut till 120 familjer, med er klan som centrum. På Jesu tid fanns det 120 apostlar, eller hur? Om ni på samma sätt inrättar 120 familjer under ert ledarskap kommer ni inte att ha ekonomiska problem. Oroar ni er för mat och bostad? Dessa saker är inget problem.

Ni män, förstår ni? Män är ärkeänglar och kommer inte att nytta till något. Ni måste uppfylla villkoret att ha blivit född genom en mor. Enbart genom att bli välsignade igen kan ni återvända till den himmelska nationen. (232-253, 9.7.1992)

Jag måste rädda Korea genom att organisera kvinnorna. Mot den bakgrunden var det oundvikligt att ledarna för WFWP (*Women's Federation for World Peace*) blev installerade som lokala kvinnliga ledare. Ledarna i WFWP

bör söka sig ner till de lokala områdena och bli ledare i län, städer, distrikt och lokala samhällen. Är det något som är lätt att göra? Jag har förberett detta de senaste fjorton åren. Med fokus på termen "Hemkyrka", bad jag folk, "Sök er ner på lokal nivå och ta hand om er klan!". Det var fjorton år sedan och det var som förberedelse för den här perioden. Det är därför jag har insisterat på att göra aktiviteter för genombrott i *tong ban* de senaste sju åren. (232-199, 6.7.1992)

Jag arbetar på en plan att helt fylla det Olympiska stadion med 150,000 kvinnor nu i april månad. Därför måste alla fruar i hela nationen göra sina aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Männen klarade inte av det så kvinnorna måste göra det. Vi har jobbat på dessa aktiviteter för genombrott i *tong ban* i sju år men har ännu inte lyckats. Trots att jag instruerat er män att fullgöra detta arbete och investerat en massa pengar i detta, har det inte blivit gjort. Nu kan jag inte lita på er män. Jag måste hitta en lösning nu genom att mobilisera kvinnorna, utan männen.

Även om männen arbetar med aktiviteter för genombrott i *tong ban* har de inte lov att röra sig som de vill om de inte får sina fruars och barns underskrift. Å andra sidan kan kvinnor gå in i vilket hus som helst, sparka ut männen och ha ett möte. Förstår ni? Det är mycket behändigt! Kvinnorna kan bilda en grupp och klättra över grinden på baksidan, framsidan eller sidosidningen, köra ut mannen i huset och

ha ett möte med vemsomhelst. Förstår ni? (224-62, 21.11.1991)

Ni måste alla sätta Gud i centrum till den grad att ni snabbt vill frambringa en värld i fred. Ni måste föra samman människorna i det här landet och höja medvetandet för enighet mellan Nord- och Sydkorea för att kunna öppna dörren till fred. Den kraft som finns för att påskynda detta mål består av aktiviteter för genombrott i *tong ban*! Förstår ni? Den plats där infiltrerande spioner gömmer sig är i kvinnornas famn. De finns i en kvinnas klädedräkt. De gömmer sig därunder. Dessa spioner kommer ned till Sydkorea och finner sig en hustru. Sedan börjar de tjäna pengar och sedan tar de kontakt med väldigt avlägsna släktingar och erbjuder sitt stöd. De vinner till och med förtroende i familjerna och klanerna i sitt närområde. De använder pengar avsedda för sin spionverksamhet i Sydkorea och håller fester och ger folk ett varmt mottagande. Ni bör veta att det rör sig om folk som gjort sig ett namn. Det är detta vi måste avslöja. (214-255, 2.2.1991)

Hittills har jag inte haft något annat val än att arbeta med männen, men nu är det annorlunda. Under det att Enighetsskyrkan utvecklats har män fått vara i ledarställning och vi ger fortfarande företräde till män, eller hur? Hur mycket pengar har inte investerats i aktiviteter för genombrott i *tong ban* med män i ledarställning? Det är nu uppenbart att vi absolut måste lägga denna grund, även om vi måste sälja vårt eget kött och blod.

Detta arbete måste fullgöras även om ni måste sälja ert land, er familjs risfält eller samla ihop era släktingars pengar. Förstår ni? I framtiden kommer jag att ge en befallning. Om ni finner sjuttio familjer och jag säger till er att färdigställa 100 miljoner *won* från varje familj så blir det sammanlagt sju miljarder *won*.

Eftersom detta är den tidsålder då Nord- och Sydkorea ska förenas, måste vi vara beredda att göra detta. Ni ska utgjuta tårar, svett och blod, tjäna ihop en hög med pengar och öppna ett bankkonto utan att era män vet om det. Vad sa jag för något? Vad vill jag att ni gör utan att era män vet om det? Ett bankkonto. Ni ska öppna ett bankkonto. (235-126, 29.8.1992)

Vi började 1978 så det är nu det fjortonde året. Detta arbete har pågått i fjorton år. Om ni ändå hade gjort detta arbete med fullständig frenesi i era hjärtan! Det hade varit fantastiskt! Om det varit så, skulle allting varit sammanfogat genom våra aktiviteter för genombrott i *tong ban*, med hemkyrkan i centrum. Med hemkyrkan som centrum och bas, har vi organiserat allt ned till bynivå, så att vi skulle kunna bryta igenom på *tong ban*-nivå. Med männen i centrum, höll vi konferenser i *dong* (distrikten), *tong* och *ban* (lokala samhällen och närområden). Vi delade ut böcker i mitt namn, *Divine Principle* och en bok som heter *The Hope of the World*, till alla ledare i de 120 000 närområdena. Kanske till och med några av er som är här idag har fått dessa böcker. Trots att allt detta gjorts, misslyckades männen med att ta

sitt ansvar. De var okoncentrerade och trodde att detta bara var någon sorts lek. På grund av detta, att männen misslyckades i sitt ansvar, måste kvinnorna fullgöra det. Oavsett vad som händer, måste de genomföra detta.

Kvinnorna får inte bara oroa sig för sina egna hem och sitt eget levebröd. Observera att jag mobiliserat kvinnor med *Women's Federation* som utgångspunkt. Är den här mobiliseringen beroende av mänsklig kraft? I början, när jag först nämnde att jag skulle ha en invigningskonferens för *Asian Women's Federation of World Peace (AWFWP)*, så gjorde alla stora ögon och våra egna medlemmar i Enighetskyrkan opponerade sig och sa att kvinnor inte kan göra någonting och att kvinnorna i *AWFWP* inte kan åstadkomma någonting. Men då trädde Sanna Mor fram och oppositionen tystnade. När de kände av atmosfären, kunde medlemmarna inte längre opponera sig. Därför deklarerade jag att kvinnornas tidevarv kommit. Jag gjorde denna deklaration eftersom tiden var inne. Vänta nu och se om kvinnornas tid är inne eller inte. (233-111, 31.7.1992)

Eftersom våra aktiviteter för genombrott i *tong ban* startade redan 1978, betyder det att det redan gått fjorton år. Dessa fjorton år då vi jobbat för genombrott i *tong ban* representerar den här eran. Begreppet hemkyrka är detsamma som begreppet aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Eftersom ni började slappna av inom hemkyrkan, ändrade jag beskrivningen lite och fick er att fort-

sätta framåt med inriktning på aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Vi höll på i sju år och sedan sju år till, så det har tagit fjorton år. Min plan var att vara förberedd och ha det klart tidigare, men ledarna i Korea förstod inte detta och kunde inte fullgöra sitt ansvar. Männen misslyckades två gånger om så nu är det dags för kvinnorna att fullgöra detta. (237-65, 11.11.1992)

När vi håller gemensamt val i Nord- och Sydkorea, vad kommer då att hända med detta land, Sydkorea? Jag är inte inkompetent. Jag förbereder redan nu allt för den dagen, så vi gör nu aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Jag har tränat er vid åtskilliga tillfällen när det gäller detta. Det är därför vi behöver kvinnorna. (206-70, 3.10.1990)

Kvinnorna måste ta kommando över den Nordkoreanska regimens soldater. Kvinnorna måste ta kommando över denna jordens demoner. På så sätt kan männen besegra demonerna i den andliga världen. Vi måste begagna oss av en tvåfaldig strategi. Nordkoreas spioner kommer hit och lever under kvinnornas beskydd. De lever vid en kvinnas barm. Männen kanske inte önskar detta, men kvinnorna håller dem gömda. För att bryta igenom detta förräderi behöver vi aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Nu har ni fått insikt i mycket.

Ingen av er vet när jag kommer att skicka ut en speciell order och ger er en mission. Om ni säger att ni inte kan göra det, skickar jag er i fängelse. Det här är ingen lekstuga. Detta är den väg

som avgör liv och död. Det är inte dags nu att leva gott på en bra lön. Det finns inget utrymme för att ta in oduglingar och föda dem. Ni måste förstå detta. Nu är det dags att forma ett elitförband som kämpar för himlen. (180-121, 7.8.1988)

Ni förstår vad som menas med aktiviteter för genombrott i *tong ban*, eller

hur? Jag har talat om hemkyrka under de senaste fjorton åren. Jag har spenderat stora pengar på att utbilda er. De senaste fem åren har jag talat om aktiviteter för genombrott i *tong ban*. Jag organiserade männen för att göra detta, men de misslyckades totalt. Jag har inget annat val än att organisera kvinnorna i ett sista försök. (238-305, 22.11.1992)

## KAPITEL FYRA

# Var aktiv som messias för din släkt

### Sektion 1 Nu är tiden inne att förena nord, syd, öst och väst

Under hela mitt liv har jag uthärdat svårigheter för att skapa en grund för en rörelse som kan förena Nord- och Sydkorea. Med förutsättningarna redan på plats blir det mycket lättare. Jag hoppas ni kommer att agera med entusiasm och mod. Ni måste försöka ändra de människors uppfattning som motsätter sig en förening av nord och syd, även om det betyder att hålla demonstrationer. (149-170, 21.11.1986)

Tror ni att en förening av nord och syd kan uppnås om ni arbetar i all bekvämlighet i Sydkorea? Korea är världens frontlinje och centralpunkt. Som vi kan se pågår här alla sorters fenomen baserat på Guds vilja. Om ni uppnår enighet fullt ut och kan få med er Sydkorea kommer den andliga världen att kunna arbeta, eller hur? Finns det någon annan som kan förstå sådana saker? (165-215, 27.5.1987)

Ni måste utföra detta arbete även om ni inte har några pengar. Om ni inte har tillräckligt, ska ni sälja ert hus. Gud kommer att beskydda er och ta ansvar för er framtid bara om ni handlar på det viset. Gör er inte beroende av peng-

ar eller en strukturerad organisation. Det är här problemet ligger. Pengar som Gud inte är glad åt, är som gift och kommer att bringa er på fall. Ni måste vara allvarliga och hängivna. Från och med nu ska ni arbeta och utgjuta mer tårar i denna mission än ni har gjort i kyrkan. Så enkelt är det. Jag säger åt er att gråta mer för föreningen av Nord- och Sydkorea än ni gjort när ni offrat era böner i kyrkan. (166-183, 5.6.1987)

När vi reflekterar över en återförening från en filosofisk ståndpunkt, måste det finnas ett nytt slags tanke-system som kan nå utöver gränserna för demokrati och kommunism och innesluta dem alla. Det måste finnas en sådan logisk grund för ett förenat tanke-system i vårt samhälle. Korea kommer att bli en modell för skapandet av ett sådant enat system. En global federation för föreningen av nord, syd, öst och väst har tagit form i Korea genom *Citizens' Federation*. Korea är därför i sig självt en modell för världen. Om världen följer denna modell, kommer allting att gå över till ett förenat, globalt system. (173-67, 3.1.1988)

De medel som behövs för att förändra världen är det vi måste lösa från och



med nu. Vi behöver först och främst en välutvecklad ideologi; för det andra, en starkare organisation; och för det tredje, aktiviteter på samhällsplanet. Vi behöver organisatorisk förmåga och livliga aktiviteter utöver kommunisternas egna när vi sysslar med deras ideologi. Dessutom måste vi utvecklas och bli systematiska. (15-94, 30.9.1965)

*Citizens' Federation for the Unification of North and South Korea* är en rörelse för enighet. Genom denna organisation ansluter sig nationens befolkning för att aktivt arbeta för en förening mellan nord och syd. Ni måste mobilisera hela befolkningen på sextio miljoner för denna sak. Dessa sextio miljoner måste bli ett. Om en enig, representativ massa med sexhundra tusen människor rör sig mot det nya Eden och utökas till sex miljoner eller till och med sextio miljoner fanbärare, kommer världen att förflytta sig rakt in i Himmelriket på jorden. (163-24, 18.4.1987)

Inom *Unification movement* finns kyrkan, *International Federation for Victory Over Communism (IFVOC)*, *Professors and Students Federation for the Unification of North and South Korea* och *Citizens' Federation for the Unification of North and South Korea*. Vad är det dessa organisationer försöker åstadkomma? Inte bara återföreningen av Korea. Det gäller inte bara befrielsen av nord och syd. De arbetar för att befria mänskligheten och att befria Gud. Baserat på vad? Sann kärlek. Ni behöver känna till detta. (166-155, 5.6.1987)

Rörelsen för återföreningen av Korea måste förena nord och syd, baserat på Guds filosofi. Sedan ska hela nationens befolkning etablera den himmelska nationen med hjälp av denna ideologi. (163-165, 1.5.1987)

Frågan är då, hur starka och djärva kommer vi att vara när vi möter den kommande, våldsamma striden – vi som ska vara modiga soldater som slåss i historiens sista slag för den slutgiltiga segern eller nederlaget. Hur mycket kan vi övervinna? Kan vi vara hoppfulla, modiga kämpar som kan finna ny beslutsamhet även när vi nått den punkt där liv och död möts? Vi kan neutralisera kommunismen om vi har levnadslust och vilja att kämpa igen, även om vi går mot vår död. Vi måste ha den personliga övertygelsen att även om vi inte kan vinna för stunden, kan vi kämpa igen, när vi återhämtat oss. (61-35, 20.8.1972)

Finns det fortfarande de som inte känner till *Unification Church*? Det betyder att ni inte uppfyllt ert ansvar. Många tar det lugnt och lever i bekvämlighet och det finns inte så många som tar ansvar för denna nations folk. Även om benen i min kropp håller på att splittas måste jag fortsätta, för folket uppe i bergen och i byarna och i dalgångarna längtar efter att kunna ta emot mina uppoffrande, utsträckta händer som är täckta med blod och svett. Om jag inte når dem, måste jag ringa i en klocka och samla alla på en plats och gruppera oss med en enad front. Annars finns ingen möjlighet att göra upp en plan

för återförening även om konferenser hålls mellan Nordkorea och Sydkorea. Ni måste hålla er alerta och bana väg. (61-237, 31.8.1972)

Vad är klockan slagen? Tiden är inne för Israeliterna att lämna Egypten och färdas mot Kanaans förlovade land. Genom att ge ert yttersta, utan att unna er någon sömn, måste ni kungöra vid vilken tidpunkt det är dags för Israeliterna i Egyptens land att lämna sina hem. De som är medvetna om detta och inte säger något till Israeliterna kommer att ångra det, därför att vi nu har nått den tidsperiod när vi måste börja vår avfärd mot Kanaans förlovade land. Vi är ansvariga att låta alla de trettio miljoner människorna veta detta. De kan besluta sig för att bege sig av eller stanna. Detta är anledningen till att vi har byggt upp en nationell rörelse. Därför får det inte finnas någon som inte känner till *Unification Church*. (61-237, 31.8.1972)

I det kaos som följer efter att man försöker finna vägen mot den globala skärningspunkten, är den huvudsakliga uppgiften att behålla initiativet. Detta gäller för alla religiösa människor i Korea, de som lever utomlands, och för landet i sig. Var inte obeslutsamma. Ni måste förstå skillnaden mellan att vara subjekt och att vara objekt. Ni ska stå i objektspänning till Gud som är det odiskutabla subjektet. På det viset kan vi röra oss framåt mot en storslagen övergångsperiod. Nu har det ögonblicket kommit. (65-152, 5.11.1972)

För att nord och syd ska kunna bli ett, bör Sydkoreas regering ge stöd till nord med en kärlek som är större än den för sitt eget folk. Som det är nu, hur ska nord och syd kunna förenas när *Jeolla*- och *Gyeongsang*-provinserna för närvarande slåss om den politiska makten? Det finns ingen möjlighet. Allt kommer att gå i kras. Trots att ni kanske inte vill höra mig säga detta, kommer jag ändå att säga det eftersom det är sanningen. (168-230, 20.9.1987)

Ni måste lyda himlens vilja. Korea kommer att förlora sin position om man inte vårdar sig om individens, nationens och Asiens öde. Korea borde vara helt i samklang med Asiens öde, samtidigt som man följer det öde som himlen anvisar. Korea måste lyda himlens vilja för att kunna vara under dess beskydd. Annars kommer allt att falla samman. Jag har kommit fram till att ni måste lära från mig även om ni säger att ni redan känner den rätta vägen. Detta inkluderar vad jag sagt idag. (168-230, 20.9.1987)

När nord och syd väl har förenats, måste Korea offra sig för världen. Från sin stolta position i frontlinjen bör Korea vara ett sådant exempel och visa en sådan tradition och livsåskådning. Om detta sker kommer dess folks filosofi att leva kvar långt efter det tjugonde eller trettionde århundradet, även om Korea som nation går under. Detta gäller också dess folk som sannerligen har förmågan att leda världen. Detta är något ni bör känna till. (56-273, 18.5.1972)

Tror ni att föreningen av Nord- och Sydkorea kan åstadkommas genom handel? Nej, det går inte. Guds kärlek kommer att försvaga och tillintetgöra kommunismens ideologi. Fast vi kanske inte kan förstå det, kommer inte föreningen av nord och syd att bli ett problem om vi bara kan ha ett kärleksfullt hjärta.

Dessutom kan Guds kärlek fullständigt lösa problemen mellan öst och väst och mellan nord och syd. En evig, fredlig värld kommer sedan att kunna etableras när denna ideala värld, med Guds ideal i centrum, kan innesluta nationen; när nationen i sin tur innesluter folkgruppen; folkgruppen, familjen; och familjen, individen. Då förverkligas sannerligen ett utopiskt rike på jorden. (143-285, 20.3.1986)

Det nuvarande målet är föreningen av Nord- och Sydkorea. Gud hoppas på en grund i era familjer, i nationen och i världen, från vilken han kan påbörja sin Sabbat, sin vilodag, genom att förena Nord- och Sydkorea. Detta är enda sättet att tjäna och följa Gud. Föreningen av Nord- och Sydkorea, integrationen av kulturerna från öst och väst och befrielsen av himmel och helvete kommer att förverkligas när en miljö skapas med kärleken i centrum; en kärlek starkare än för vår egen far och mor, man och hustru och barn. Vi måste vara villiga att bygga ett offeraltare med denna kärlek i centrum. Vi kan aldrig komma fram till lösningen utan kärlek. Kärleken är nyckeln. (170-103, 8.11.1987)

En förenad värld kommer automatiskt att fullbordas efter det att Nord- och Sydkorea återförenats. Tror ni att militär styrka eller vapenmakt kan åstadkomma enighet? Naturligtvis inte. Om militär styrka var allt som behövdes, skulle jag kunna åstadkomma vadsomhelst. Men, eftersom enighet absolut inte kommer till genom militär makt, sprider jag ut mina lärdomar. (142-318, 14.3.1986)

Älskar våra politiska ledare denna nation? Politikerna bryr sig inte om vad som händer i nationen utan slåss bara om presidentposten. Låt dem bara försöka att göra det! Allt kommer så småningom bara att tona bort, upplösas som bubblor, därför att de inte har hjärta nog att leva tillsammans med folket, på riktigt. Om en ledare inte kan älska sitt folk kan han heller inte undvika folkets och historiens dom. (148-275, 11.10.1986)

Nord- och Sydkorea kan inte bli ett om de fortsätter på samma spår som nu. Vi behöver patrioter som kämpar utan sömn och som har ett beslutsamt hjärta och är villiga att övervinna alla hinder. Föreningen av Nord- och Sydkorea börjar med folk som tänker, ”jag vill verkligen ha samhörighet. Jag vill att vi dör tillsammans om vi måste dö, och leva tillsammans om vi lever. Jag vill leva tillsammans med våra förfäder, med dem som är i den andliga världen”. (148-277, 11.10.1986)

Nordkorea brottas med problem eftersom det är ett slutet samhälle. Ju mer man vet om situationen, desto mer

ömkansvärda verkar människorna i det samhället att vara. Kommunismen är fienden, inte folket. Om ni, när ni tänker på Nordkorea, gråter för era landsmän som lever i misär och visar deltagande i deras situation när ni förbereder deras befrielse, utvecklar en plan för enighet och lovar att komma till deras hjälp, då är den dag då ni beger er till Nordkorea inte långt borta. (148-268, 11.10.1986)

Frågan är hur vi ska börja denna enighet. Med vad och varifrån ska föreningen av Nord- och Sydkorea åstadkommas? Ska det ske med knytnävar och makt? Om tvång används för att få Nordkorea att ge sig, kommer det att utkämpas ytterligare en strid, senare, när de återhämtat sin styrka. Enighet kan inte åstadkommas på detta sätt. (148-268, 11.10.1986)

Vägen till enighet kommer att uppenbaras när ni som lever i syd verkligen längtar efter att leva med och förena er med dem som lever i nord. (148-268, 11.10.1986)

Vad tror ni de har gemensamt som säger, ”jag skulle vilja att vi lever tillsammans”? Det kan inte vara makt; makt varar inte historiskt sett. Den gör nytta bara tillfälligt. Är det kunskap? Kunskapen gör framsteg, eller hur? Skulle ni vilja leva tillsammans för alltid i kunskapens värld? Vi vet helt säkert att vi inte kan leva tillsammans bara på grund av kunskap eller pengar. Vad är det som kan accepteras gemensamt av alla, vare sig man är på toppen, i botten, till vän-

ster eller till höger, i det förflutna, nutiden eller i framtiden? Det är kärleken. (148-260, 11.10.1986)

När vi tänker på hur vi finner vår väg genom livet, inser vi att det måste finnas någon fundamental princip som vägleder oss, en princip som gäller för alla; barn, lojala patrioter, helgon och gudomliga söner och döttrar. Vi talar om ett hjärta som önskar att vi är tillsammans, lever tillsammans. Vi talar om vår önskan att vara tillsammans oavsett vår position, upp eller ned, framför eller bakom, vänster eller höger, dag eller natt. Det måste vara vår slutsats. (148-258, 11.10.1986)

Vad ska vi ta oss till, så som vi lever i en delad nation, med nord och syd som gränsar till varandra längs den trettioåttonde parallellen? Hur ska vi lösa denna fråga? Vi måste lida mer än folket både i Nord- och Sydkorea. Genom svårigheter kommer vår patriotiska inställning att stärkas så att den kan omfatta hela nationen och bli en genväg till att rädda Korea. Detta är lösningen. Samma förhållande gäller föreningen av den goda världen och den onda världen. Lojala patrioter som är mer trogna än de lojala patrioter som finns i den onda världen, måste träda fram. Denna sargade historia kan återupprättas genom en person som demonstrerar större trohet gentemot världen än vad våra lojala förfäder visat. Det är så jag ser det. (61-125, 13.8.1972)

Nordkoreas och Sydkoreas vägar korsar varandra nu. Eftersom de två

går i motsatt riktning, en vill gå söderut och den andra vill gå mot norr, är deras mål olika. Frågan hur de kan förenas är allvarlig. Vem ska ta initiativet i detta uppdrag? Nord kommer att protestera om syd tar initiativ och syd kommer att protestera om nord tar initiativ. Resultatet kommer att bli sönderfall på nytt om båda håller fast vid sin egen inriktning. Frågan är hur man ska närma sig detta problem. Det måste finnas en korean som älskar Nordkorea mer än någon annan i Sydkorea. Det är enda lösningen. Planen för återförening kan komma till endast genom någon som är mer lojal än någon annan i syd och mer än någon annan i nord. Finns det något annat sätt? Nej, det gör det inte. (61-125, 13.8.1972)

Vi vill se Nord- och Sydkorea förenas precis nu, men vad är lösningen på denna delning? Nord- och Sydkorea kan inte förenas om inte en klart definierad lösning presenteras. Det kommer inte att ske genom att antingen nord eller syd bara säger, ”ni måste göra som vi säger”. De kan inte förenas om båda har något att förlora. Det är möjligt bara om båda kan vinna något. Eller hur? En man och en kvinna t.ex. kan inte förenas sedan de gift sig om de båda är minuspoler gentemot varandra. De måste finna något de kan tillgodogöra sig från varandra. (61-73, 27.8.1972)

Att använda Sydkoreas militära styrka för att tvinga Nordkorea till underkastelse är inte rätt metod. Vi måste ha en ideologisk grund som är starkare än deras. Vi måste ha förmågan att på ett

naturligt sätt inspirera nord att ge sig och vi måste ha filosofin att älska vår nation mer än de älskar sin – och att älska Gud mer än de älskar kommunismen. Annars kan vi inte vinna Nordkoreas hjärta. Vi måste visa upp en imponerande karaktär, livssyn, livsstil och personlig historia. Om vi inte kan vara starkare på detta område kan vi inte vinna över dem som har kommunismen som ideologi. Vi kan inte återupprätta Kains nation utan en övertygande situation. Dessutom, om Kains nation inte kan återupprättas, kan heller inte den återupprättade nation etableras som skulle kunna bli en jordisk nation med den himmelska nationens ideal i centrum. (46-123, 13.8.1971)

Om Gud skulle trakta efter hämnd och se Satan som en motståndare och fiende, då kommer han aldrig att kunna nå toppen som segrare. Istället har Gud iscensatt sin kärleksstrategi och säger, ”älska era fiender, älska era fiender!”. Sammanfattningen av Jesu ord är också, ”älska era fiender”. (The Way of Unification - 595, 3.4.1983)

Ni måste uppfylla villkoret att älska era fiender även om världen förföljer er och även om ni konfronteras av en global fiende. Gud och människor från alla religioner som försöker att vara Guds barn, kan enas kring denna enda mening. Lärosatsen ”älska din fiende” är den stora sanningen. Fastän innehållet är enkelt har ingen förstått att detta skulle bli det som skiljer Gud och Satan åt. (The Way of Unification - 595)

Vad är vår förhoppning? Enighet. Men inte enighet med *Unification Church* i centrum. Jag menar istället enighet mellan Nord- och Sydkorea med den uppoffring som *Unification Church* gjort som grund. (56-283, 18.5.1972)

Vilken väg försöker *Unification Church* att gå? Enighetens väg. Enighet är nyckeln. (90-64, 12.1976)

## Sektion 2 Betydelsen av proklamationen av släktmessias

Jag har proklamerat släktmessias tidsålder. Vet ni varför jag måste göra det? Det är för att Korea har svikit mig. Därför måste landet återupprättas genom gottgörelse. Jag har återupprättat Amerikas svek genom gottgörelse, men jag måste göra det igen, här. Stämmer inte det? (188-59, 16.2.1989)

Vet ni varför jag har proklamerat begreppet släktmessias både i Korea och i resten av världen? När vi väl lyckats med detta i Korea, kommer alla världens nationer att förena sig med mig. Föreställ er en mobilisering av människor i den andliga världen som iakttar med vidöppna ögon och som förväntar sig att bli befriade. De anser att det nu är rätt tillfälle att återvända till jorden för att gottgöra tusentals eller tiotusentals års historia. Så om jag inte bygger de broar som kan länka samman den andliga världen med jorden, skulle det vara rätt? Eftersom allt har rasat finns ingen plats för mig att stå. För att skapa en sådan plats, måste jag skicka ut Välsignade

Familjer som släktmessias och låta dem etablera en standard för deras förfäder som sträcker sig över tre generationer: Jesu fullkomning, personens egen fullkomning, och Adams fullkomning. Denna grund har skapat en situation där jag har en plats att utgå från. Det är därför jag har proklamerat begreppet släktmessias. Föreningen av Nord- och Sydkorea inträffar inte helt plötsligt av sig själv. Den kan inträffa endast efter allt detta andra faller på plats. Eftersom allt detta länkats samman med familjen och klanen, kan allt sedan knyts samman på den nationella nivån. Sedan kan *Unification Church* och regeringen bli ett. (219-97, 25.8.1991)

Eftersom Jesu mission inte fullbordades, gav jag er förtroendet att bli messias för er släkt och att välsigna era egna föräldrar som gift sig efter eget önskemål, precis som den fallna Adam. Tack vare Guds nåd, med andra ord Välsignelsen, kunde så era föräldrar föras upp till en position som föräldrar, opåverkade av syndafallet. Detta är fantastiskt! Det är som en dröm! Jag proklamerade begreppet släktmessias för att kunna åstadkomma detta.

Jesus proklamerade sig som messias för sin släkt och sin nation alldeles ensam. Men jag har proklamerat över tjugofemtusen Välsignade Familjer världen över som släktmessias. Tänk på vilken kraft som ligger i detta. (228-173, 27.3.1992)

Trots att den Koreanska *Unification Church* och den japanska *Unification*

*Church* har blivit ett, motsvarande Abel och Kain, måste alla de kvinnor i *Unification Church* som är förenade, ställa sig i subjektsposition och sammanföra dem som är knutna till organisationer länkade till *Unification Church* – som t.ex. *International Federation for Victory Over Communism* och *Citizens' Federation for the Unification of North and South Korea* – och föra dem över till Guds sida. Var kan vi hitta sådana kvinnor? Vi måste söka i familjerna. Var ska vi börja? I familjen. Jag har proklamerat begreppet släktmessias för att kunna genomföra detta.

Män har skickats ut i mitt ställe så kvinnorna måste nu ta befäl. Om varje kvinna hittar fyra andra kvinnor som kan arbeta under henne, kan männen bli kungar av sin stam i den nationen. Genom detta arbete med kvinnor, kan vi också få männen att falla in i ledet. Allt kommer att bli fullbordat när vi väl undervisar dem. (230-287, 8.5.1992)

Det som fullbordas på jorden, fullbordas också i himlen. Tiden är inne då våra resultat på jorden kan skördas som segrar i himlen. Genom alla de ceremonier vi genomförde idag i Sanna Föräldrars namn, med Jesus i den andliga världen i centrum och med Sanna Föräldrar som representanter för den förenade andliga och fysiska världen, har dessa två världar blivit förenade. Jag har proklamerat begreppet släktmessias eftersom det nu är den tidsålder då de två världarna kan gå framåt och utvidga den nya världen genom familjens blodsbånd, med sann kärlek i centrum. Ni har

fått en tidsperiod då ni kan gottgöra alla skulder.

Brudgummens hjärta kan överföras och inympas på den grund som finns hos bruden och familjen, den sanna familj med Eva, Kain och Abel i centrum, som kan ta emot det. (246-136, 7.4.1993)

Om inte en släktmessias bygger en bro som knyter an till den som är messias för sin familj, blir individens möjlighet till pånyttfödelse blockerad. Eftersom jag var medveten om detta, proklamerade jag begreppet släktmessias för att befria människosläktet. Detta är en världsomfattande revolutionerande händelse. Det är ett speciellt privilegium och en speciell nåd. (265-136, 20.11.1994)

### Sektion 3 Anledningen till att ge ut ansvar för att vara släktmessias

Vilka är släktmessias? Släktmessias är de som äger sann kärlek. Att bli ägare till sann kärlek var det som Jesus, Adam och Eva, och Gud drömde om. Därför måste alla bli ägare till sann kärlek och gå vidare därifrån. Då kan allt fullgöras. Att vara messias för sin släkt betyder att bli förfader för sin släkt och stam. (185-98, 3.1.1989)

Vad är en släktmessias? Enkelt uttryckt är det en person som arbetar för att höja sin far och mor till en position som kung och drottning. Genom att vara messias för sin släkt och stam, kan ni återvända till hemlandet i den himmelska nationen, vilket är det ursprungliga

hemland ni föddes i genom era föräldrars kärlek. Om ni inte uppfyller detta, kommer inget hemland att finnas. Utan hemland, kan inga föräldrar finnas. Genom att etablera hemlandet, kommer alla människors hemland, de som levit i Korea, att bli del av himmelriket. Då kommer mänsklighetens alla födelseplatser på jorden att höra till himmelriket, och ni kommer att ärva en position som föräldrar som inte har fallit. (194-121, 17.10.1989)

Ni måste förstå att de som är släktmessias är den förtrupp som, med släkt och stam i centrum, leder sin generation och sitt folk till deras hemland. Det är som med Moses, som utgjorde förtrupp vid uttåget ur Egypten. Begreppet släktmessias proklamerades inte utan syfte. Moses ledde uttåget ur Egypten utan att ha någon tidigare erfarenhet. I ert fall, känner ni till allting, in i minsta detalj. Ni känner till hela teorin. Ni måste gå och söka ert hemland.

Under alla omständigheter, det faktum att ni inte kan träda in i ert hemland utan att finna Kain, är ett faktum hämtat ur Principerna. Eftersom den äldre broderns stam fortfarande finns kvar i den sataniska världen, måste ni rädda den äldre brodern så att han kan komma till er stam. Ni måste göra det, annars är det tänkbart att han går över till Satans sida. Efter att han räddat sig själv, kan Kain rädda sin egen utökade familj genom att bli en sköld när han återvänder till sitt hemland. Annars kan Satan komma att rycka bort er far och mor. Även om ni har vittnat till dem, kan de komma slä-

pas bort. Eftersom den risken finns måste Gud arbeta enligt denna plan. Även om ni vittnar till er far, mor, er hela familj och hela er hemstad, kan de alla ryckas bort igen. (102-264, 14.1.1979)

Den första uppgiften som släktmessias är att hjälpa sin far och mor att inta positionen som Adam och Eva före syndafallet. Efter det följer er hemort. Rätten till positionen som kung återupprättas genom att etablera sin hemort. När det inträffar, är inte allt klart då? Allt måste inkluderas. Till att börja med måste släktmessias stå i en jämlik position med föräldrarna och återupprätta sin hemort, och sedan återupprätta rätten till positionen som kung. På så sätt kommer alla som fötts, vare sig de fötts i Sovjetunionen eller i Amerika, att ha en hemort i himmelriket.

Ni måste ha föräldrar i himmelriket för att ha en hemort i himmelriket. Släktmessias mission är att skapa föräldrar som hör hemma i himmelriket. (194-121, 17.10.1989)

Ni måste befinna er i den vertikala positionen för att kunna bli Guds son eller dotter. Ni kommer att inta den ursprungliga positionen, den som son eller dotter, efter det att ni intar en position där ni har gjort er till herre över alla erfarenheter i nord, syd, öst, väst, före, efter, vänster, höger, upp och ned. Då kan Gud säga att ni övervunnit allt. Satan gör allt för att stoppa er från att inta den ursprungliga positionen. Kontakt med Guds kärlek – inte pengar eller makt – är det som Satan räds mest. Makt



är inte nödvändig inför Gud. Eftersom Gud är allsmäktig, finns inget behov av kunskap. Vilken kunskap skulle en allsmäktig varelse behöva om han redan är kunskapens konung? (198-260, 4.2.1990)

I Guds ställe, han som är i himlen och som intar den vertikala positionen, tar jag det som min nuvarande uppgift att skicka ut släktmessias, på det horisontala planet, över hela jorden. Även om jag skulle dö nu, blir släktmessias helt säkert inympade på den påtagliga världsomfattande nivån och i den vertikala världen. Jag skickar ut släktmessias att bli förfäder till Abels familjer.

Dessa förfäder innehar livets säd. Eftersom dessa messias är föräldrar, för de med sig livets säd; era föräldrar och familjer har tagit emot den sataniska världens säd. Men ni kan använda livets säd för att gå hur långt som helst. (198-267, 4.2.1990)

Genom *Unification Church*, minimerar jag alla Judendomens och Kristendomens misslyckanden. Med segerrik auktoritet har jag lämnat i arv till släktmessias alla välsignelser som alla religioner, inklusive Buddhismen och Konfucianismen, önskar att ta emot. Släktmessias är den kulminerande kärngrupp som står i position att samla in dessa välsignelser. Ni behöver inte bekymra er om nationen. Ni behöver inte oroa er för världen heller. Allt ni behöver bry er om är er klan. (198-270, 4.2.1990)

För att kunna återupprätta er släkt och stam, måste ni fullgöra ert ansvar

som släktmessias. Aldrig tidigare i historien har en sådan anvisning givits. Släktmessias står i positionen som de sekundära sanna föräldrarna, vilket är bättre än Jesu position. Det finns stort värde i att kunnat ha ta emot en sådan position. Inget kan ersätta detta. (217-125, 12.5.1991)

Varför ska ni fullgöra ert ansvar som släktmessias? Den första anledningen är att ni måste rädda era föräldrar. Era föräldrar är i den första Adams position. Ni måste därför fullgöra Adams mission genom att återupprätta och återskapa era föräldrar. Det andra skälet är att ni behöver ert hemland. Ni uppnår målet att skaffa ert hemland genom att fullgöra er mission som släktmessias. När allt kommer omkring är målet att fullkomna Adams familj, det yttersta skälet att ni måste fullgöra ert ansvar som släktmessias. För att vara konkret – ni måste undervisa er släkt och stam. (217-125, 12.5.1991)

Nu måste ni rätta till era rötter. Er far och mor kom fel efter att ha avvikit från sina ursprungliga rötter. Den första sonen har också gått vilse. Därför måste ni få dem att vända tillbaka så att de sätter föräldrarnas ursprungliga rättigheter i fokus, med Sanna Föräldrar i centrum, och den första sonens rättigheter, med sanna söner och döttrar i centrum. En sådan länk skapas inte automatiskt. Endast efter att ni vänder om 180 grader och inympar er på den sanna roten kan ni börja om från början. Ni måste därför återvända till ert hemland och bli nya

förfäder för er släktlinje. Ni måste förstå att detta är ert slutgiltiga öde. (178-99, 1.6.1998)

Hur skickas släktmessias ut? För länge sedan, skickade Jesus, som befann sig i den andliga världen, ut människor i den fysiska världen genom en vertikal process. Men jag, som står som himlens representant, har skickat ut i världen, tiotusentals messias-lika familjer som kan representera sina stammar. Nu kan det inte misslyckas. Jag proklamerade begreppet släktmessias klockan 14:30 den 3 januari, 1989. (185-238, 8.1.1989)

Medlemmarna i *Unification Church* utgör en stam. Våra släktlinjer är sammanknutna. Denna stam borde röras till tårar om jag gråter och vara lycklig om jag är lycklig. Vi hör ihop genom blodsband. Vi är den ras som blivit förenad för att etablera det nya himmelriket genom att gå bortom de fem raserna och olika nationella normer och olika kulturella bakgrunder. Himmelriket kommer att manifesteras när denna ras uppnår gudomlighet. Världen kommer att öppna sig när vi lever som människor från en gudomlig nation, och det kosmiska Himmelriket på jorden och i den andliga världen kommer att träda fram över denna värld. (168-136, 13.9.1987)

Jag har välsignat er. Välsignelsen kännetecknar en bättre position än Jesus har. Satan kan inte anklaga de av er som tagit emot välsignelsen. Anklagelser kan inte göras mot vare sig män eller kvinnor. Hur kan det komma sig? Det är för

att den välsignade släktlinjen är knuten till de Sanna Föräldrarna.

I detta fall kan satan inte anklaga er på någon av dessa nivåer: individuell, familj, ras, nation eller värld. Det är så Gud ser det. Satan kan absolut inte anklaga er. Detta tillstånd betyder total frihet. Det är därför jag har proklamerat begreppet släktmessias vid denna tidpunkt. (189-147, 1.4.1989)

Vad betyder det att jag förkunnat att ni ska bli släktmessias? Det betyder att Gud kommer att stödja er när ni fullgör ert ansvar i mitt ställe. I det förflutna när *Unification Church* stötte på svårigheter och banade ny väg, hjälpte den andliga världen oss. Säkerligen finns samma hjälp tillgänglig idag. Under den tid vi utsattes för motstånd, vägledde Gud *Unification Church* och hjälpte kyrkan in i perioden med stammens återupprättelse. Men nu kan vi utvecklas ännu mer eftersom det inte längre finns någon opposition. (185-240, 8.1.1989)

Jag proklamerar, med himmelsk auktoritet från himmelriket, att ni är kvalificerade som återupprättade familjer, vilket den fallna Adam och den fallna Eva inte kunde uppnå. Detta är syftet med att proklamera begreppet släktmessias. (193-308, 8.10.1989)

Hemstad. Jag skulle också vilja bege mig till min hemstad nu. Jag vill inte bo här i Seoul. Tidsperioden för min hemstad kommer automatiskt att börja när de medlemmar av *Unification Church* som är stationerade utomlands, återvän-

der till sina hemorter och upptar aktiviteter där. Påverkan från detta kommer att vara starkare än från den Nordkoreanska regimen. Målet kommer att uppnås utan strid. Tidvattnet kan fylla och flyta genom min hemstad. Därför är missionen för familjerna i *Unification Church* att etablera Kanaans land, vårt hjärtas hemort, genom att vara merhängivna än Kim Il-sungs medhjälpare. Det är därför jag säger åt er idag att bli messias för er släkt. (187-193, 5.2.1989)

Jag har gett er titeln messias, släktmessias! Vad ska ni nu göra? Vad ska ni göra nu när ni är messias? Jag har förberrätt allt ni kan tänkas behöva för att bli messias för er nation, messias för världen och messias för kosmos. Jag har förberett en skatt så stor som ett berg för er. Ni kommer att ärva detta berg av skatter så snart ni blir messias. Det kommer att flöda ned till er som vatten genom vattenledningarna. (189-247, 9.4.1989)

Tror ni att vara släktmessias är något att ta lätt på? Trots att jag är en intelligent person och har ägnat hela mitt liv åt att fullgöra missionen som Messias, skäms jag över att inte ha uppoffrat mig ännu mer. Ni borde se titeln släktmessias som något enastående. Ni kan stå i en mer värdefull position än Jesus kunde. Dessutom kan även de som har stått i opposition till *Unification Church* utbildas och lyftas upp till Adams position före syndafallet. Hur kan något sådant vara möjligt i denna världen? ”Den där Moon, vad han nu heter, som talar nu, har åstadkommit allt som är sagt där-

för att han är i positionen som Sann Förälder!” Det finns ingenting som inte har blivit fullgjort. (219-150, 29.8.1991)

Ni kallas släktmessias. Hur länge behövde Jakobs familj vänta på att Messias skulle komma? De väntade i tusentals år. Det är något som ni måste vänta tusentals år på. Emellertid, jag har proklamerat att ni är messias för er släkt och har skickat ut er. Ni är fröna. Så värdefullt detta är! (197-207, 14.1.1990)

Bland er som är här idag, om ni hör till familjen Kim måste ni uppfylla missionen att vara messias för familjen Kim. Och samma sak för familjen Pak om ni hör till familjen Pak. Ni måste tro och känna att ni som messias representerar er familj i himmelriket. Föreställ er att ni är frälsaren. Ni måste intala er att ni är den frälsare som ska rädda familjen Kim. För att kunna göra det måste ni fullgöra ert ansvar som överstepräst för hela familjen Kim. (155-265, 31.10.1965)

Vilken är den återstående, slutgiltiga destinationen? Vad är lösningen? Vad måste ni göra för att kunna ta emot ett sådant privilegium som att kunna bryta ned alla barriärer och komma upp med lösningar? Ni måste alla bli messias för er släkt. När detta väl är gjort, finns ingen grund för ytterligare anklagelser från Satan mot individen, familjen, stammen, den etniska gruppen, nationen eller världen. (189-110, 19.3.1989)

Ni måste förändra hela ert grannskap så att Guds vilja står i centrum,

med hjälp av den erfarenhet och träning ni fått i främmande land. Ni får inte följa de sedvänjor och vanor som finns i ert närområde. Ni måste ge helt av er själva på det sätt som Gud investerade sig själv när han av ingenting skapade ett objekt för sin kärlek. Dessa två, subjekt och objekt, måste förena sig till ett.

Den andliga världen kommer att samarbeta när ni når den högsta positionen av alla i er hemstad. Vänta och se själva om det är sant eller inte. Ni måste också flitigt använda videoband när ni vittnar. (179-27, 15.6.1988)

Ni måste bege er till er hemstad och vara någon som kan bli ett frö. Genom att plantera detta frö bör ni kunna lämna efter er den sorts omgivning som Korea, himlen, jorden och Gud skulle vilja besöka när som helst. När ni kommer till den andliga världen efter att ha fullgjort detta, kommer ni i sanning att vara älskade som himmelrikets söner och döttrar. Med början nu, måste ni på rätt sätt etablera en sådan livsstil. (197-221, 14.1.1990)

När jag säger åt er att finna er hemstad, betyder det att ni ska plantera ett nytt frö. Eftersom ni har blivit Adam och Evas frö, försöker jag få ned en ny rot i marken genom att plantera nya frön genom er. Så när ni planterar nya frön, kommer ni att behöva hinkvis med gödsel. Så ni måste gå och dra på er förolämpningar. Ni måste ta emot förbannelser för den goda sakens skull och uthärda mycket lidande. Prova under ungefär tre år. Ni behöver inte ens tre

år. Jag har sett det ske på under på sex månader. När ni först skickades ut för att vittna, skickade jag ut er för att finna 120 hushåll och att bygga upp kyrkor i andra städer än er hemstad, inte sant? Och ni har inte kunnat göra det, eller hur? Sedan gav jag er i uppgift att börja med hemkyrka, men ni kunde inte uppfylla det heller. Är det inte så? Det här är sista chansen. (219-158, 29.8.1991)

Vad jag menar när jag säger att ni ska bli messias för er släkt är att ni ska bege er till er klan, plantera ett nytt frö och producera ett sant olivträd. Eftersom alla de existerande, vilda träden är falska, måste de trimmas ned och ympas in på det sanna olivträdet så att vi får en hel trädgård med sanna olivträd. Det finns inga bättre nyheter än detta för familjen. Det är mer värdefullt än att återupprätta nationen, världen eller himmel och jord. (197-207, 14.1.1990)

Återföreningen av Korea kan uppnås när, med Reverend Moon i centrum som vertikalt plus, alla medlemmar i *Unification Church*, varande det vertikala minus, kommer tillsammans och fortsätter framåt. Eftersom jag lagt denna grund för landet, måste era stammar ena sig för att ni ska kunna lägga en sådan grund för enandet av Nord- och Sydkorea. (185-200, 8.1.1989)

Ser det bra ut om de som är släktmessias kommer tillbaka och ber om hjälp? Nationsledare! Svara mig! Jag har aldrig någonsin bett till Gud om hjälp. Dessutom kan jag inte hjälpa dem. Om

jag hjälper dem förblir de som kokonger. *Far verkar indikera ett stadium, att vara fast i ett utvecklingsstadium, oförmögen att flyga.* Förstår ni vad jag menar med det? Om ni inte kan göra det ens om ni uppåddar all er styrka, be då. Pengar kommer till er även om ni inte ber. Så är det. (202-306, 25.5.1990)

När ni återvänder till er hemstad, kommer ni att bli utbrända om ni tänker på er personliga situation och hur ni ska kunna utbilda era barn. De Israeliter som inte följde med Moses vid uttåget ur Egypten dog ut, eller hur? Ni kan komma att bli en fördömd ras. Eftersom en sådan himmelsk vilja existerar, proklamerar jag begreppet släktmessias i förväg. (207-165, 9.11.1990)

#### Sektion 4 Låt oss plantera vårt sanna hjärta i det ursprungliga hemlandet

Tills nu har *Unification Church* kämpat för att finna familjen, eftersom individen inte kan komma till vila utan familjen. Dessutom kan inte familjen komma till vila utan klanen. Du kan kanske inte leva i trygghet om inte din klan sätter upp en situation där den fungerar som ett skydd för vind och allt annat som kan komma i din väg. För att detta ska inträffa, måste du bli ledare för familjen bland era släktingar.

När du väl blir ledare för din familj, kommer alla dina släktingar att gå ut och slåss om det blir strid. Då kan du ta det lugnt medan du kommenderar dem! Det är därför jag har sagt åt er att ta på er

missionen som messias för er släkt. Vad är det jag ber er göra? Jag ber er göra er mission som messias för er släkt. Tills nu har ni i verkligheten levt hemifrån. Nu måste ni gå och finna er hemstad. Ni måste bryta ut i tårar och lägga ned hela ert hjärta i er hemstad.

Precis som Israeliterna levde i Egypten under fyrahundra år, har vi gjort samma sak under de senaste fyrtiotre åren. Nu måste vi återvända till vår hemstad och låta vår kärlek ta rot där. Ni måste älska Gud, era föräldrar och era bröder och systrar. Ni måste koppla bort den källa som Satan använder sig av för att falskeligen anklaga er. Himmelriket kunde inte etableras i Kanaans förlovade land eftersom Israeliterna inte kunde avlägsna denna källa. Förvänta er därför ingenting från den sataniska världen. Även om vi måste fortsätta att bära vår börda, är vi de främsta. Även om vi blir förbannade av andra eller om ni blir utskälda av grannskapets hundar om natten, är vi de främsta. Ni måste fortsätta er väg och göra framsteg genom att innesluta alla byarna i era hjärtan och genom att stolt marschera och högljutt ge uttryck för er kärlek. Med detta för ögonen vill jag att ni fortsätter kämpa. (178-139, 1.6.1988)

Jag kan ge er rätten att ärva och rätteten att inneha samma position som jag har för att ni kan kallas sanna barn inför Sanna Föräldrar. Ni måste ha förtröstan på detta som ett privilegium från Gud och ge allt inom kärlekens sfär. Genom att ge allt precis som Gud investerade allt, kommer er familj att återupprättas

och nationen återupprättas med denna väckelse av familjen. (177-161, 17.5.1988)

I er hemstad där era föräldrar är begravda, kan ni plantera nya frön så att fälten och bergen kan prisa deras värde och böja sina huvuden. När blommorna slår ut från dessa planterade frön, ska ni utse den första blomman till Guds blomma, den andra till Föräldrarnas blomma, den tredje till er äldste sons blomma och den fjärde och femte till era egna blommor. Kan ni göra detta lättvindigt? Naturligtvis inte! (181-273, 3.10.1988)

Denna gång är ni i samma position som de Israeliter som gått in i Kanaans förlovade land. När ni återvänder till er hemstad, var inte avundsjuka på dem som är välbeställda! Var inte avundsjuka på dem som har makt och auktoritet! Var inte bortskämda. Ni måste undervisa folket på rätt sätt. Traditionen att älska Gud, älska framtida generationer och att älska er ras i positionen som Israel, är bäst. Ni, som omfamnar era barn och tar dem med till kyrkan, får inte bli absorberade av den sekulära världen.

Med glädjen över att vara tillbaka i er hemstad efter tusentals eller tiotusentals år, ska ni fukta landet med ert blod och era tårar och ljudet av era celler och ben som ropar ut, ska höras där. Landet ska få titeln gudomligt land, fuktat med Guds blod och tårar. Detta är den plats där himmelriket kommer att växa fram. (177-228, 20.5.1988)

Ni måste återvända till ert hemland och återupprätta det. Israeliterna kunde

inte åstadkomma detta. När de återvände efter att under fyrtio år varit en grupp tiggare, var Israeliterna avundsjuka på de sju stammarna i Kanaan som åt och levde väl, på deras lamm och deras hus. Själva levde de i tält. I denna situation sålde de Gud och sin nation. (175-34, 6.4.1988)

När ni älskar människor, ska ni börja med den mest ömkansvärda personen, älska det mest ömkansvärda barnet och arbeta er väg upp till medelålders människor. Bland dem som inte har en hög världslig levnadsstandard, finns många goda, samvetsgranna personer. Familjerna i *Unification Church* bör älska de som lever under de allra fattigaste förhållandena. Trots att de som lever under fattiga förhållanden befinner sig i djävulens värld, återfinns många bland dessa som kan ärva Guds skickelse. (175-31, 6.4.1988)

Vad ska ni då göra när ni återvänder till er hemstad? Ni ska inspirera människorna att förena sig med er. Metoden är enkel. Er son ska bli en lärare som lär ut den himmelska traditionen och visar med sitt exempel att ”den himmelska nationen förverkligas när ni gör si eller så”. Modern och fadern ska visa andra mödrar och fäder i grannskapet att ”genom att göra på detta sätt, blir detta en himmelsk by”. Det är vad ni ska göra. Det är enkelt.

Ni ska bilda en kärleksfull familj där mannen älskar sin hustru och hustrun älskar sin man, föräldrarna älskar sina barn och barnen älskar sina föräldrar. Detta ska ni föra vidare. (135-35, 20.8.1985)

Jag har gått denna stig för att kunna stå i positionen som världens förfader. Ni måste vara medvetna om det faktum att ni ska gå den väg där ni kan ärva den tradition som passar in på er, den tradition som låter er bli förfader i er stam. Ni måste etablera en tradition för er stam och er familj. De tolv stammarna kommer att bildas från och med nu. Därför kommer traditionen att behövas. De som bara tänker på sig själva blir inte inkluderade. (131-62, 1.4.1984)

Ni ska plantera ert sanna hjärta i ert hemland. Syndafallet berodde på oförmåga att göra det. Ni måste bli er stams ledande familj. (177-80, 15.5.1988)

Gud är universums Abel. Världens folk står i Kains position inför Gud. Eftersom Gud har drivit sin plan för återupprättelse genom tjänarnas tjänare, adopterade barn och barn, måste vi ärva denna tradition och bege oss till vår stam, föra fram denna tradition och arbeta på att vinna deras hjärtan. Detta tar inte lång tid. Högst tre år. Så jag tänker tio år sammanlagt. (159-80, 3.3.1968)

## Sektion 5 Vår uppgift under denna tidsperiod

### 5.1 Låt oss bära vittnesbörd om Sanna Föräldrar

Vad är det alla människor hoppas på? De vill kunna välkomna Sanna Föräldrar för att kunna etablera en global nation. Vem vill de utgå från? Era nya

söner och döttrar skulle föredra att födas genom de Sanna Föräldrarnas släktlinje hellre än genom er släktlinje. De Sanna Föräldrarna kommer därför att vara utgångspunkt för framtiden. (35-237, 19.10.1970)

Hur kan allt slutföras? Det kommer att slutföras genom att möta de Sanna Föräldrarna. De Sanna Föräldrarnas ankomst är mänsklighetens historiska förhoppning, likaväl som nationens och Guds försyns förhoppning. De Sanna Föräldrarnas tid kommer därför vid en specifik tidpunkt i historien, en tidsperiod som aldrig inträffat tidigare och som aldrig kommer igen. Med tanke på det eviga perspektivet, går vårt liv på jorden förbi ungefär lika snabbt som ett andetag. (51-354, 5.12.1971)

Vad för slags människor är Sanna Föräldrar? Sanna Föräldrar är symbolen för hopp, symbolen för absolut hopp för mänskligheten. De är en frukt av historien, tidens centrum, och centralpunkt för alla nationer i denna världen, i vilken sex miljarder människor lever idag. Sanna Föräldrar är framtidens startpunkt, den startpunkt som bildar en länk till den ideala världen. (35-237, 19.10.1970)

Låt oss reflektera över namnet Sanna Föräldrar. Vi finner att historien leds av dem. De är startpunkten för en ny värld. Genom Sanna Föräldrar formas ett inre förhållande genom vilket Satan kan kuvas och Gud kan befrias från Satan som förfogar över den yttre världen. Ni ska därför först och främst vara

tacksamma för denna oerhörda nåd, att få leva tillsammans med Sanna Föräldrar och handla enligt Sanna Föräldrars anvisningar. (43-144, 29.4.1971)

Mänsklighetens hopp är att få möta de Sanna Föräldrarna. Sanna Föräldrar är de ni vill möta även om ni går mot döden. Ni kommer att kunna återupprätta historien, tidsåldern och framtiden, vilka har gått förlorade. Allt detta kan ni återupprätta när ni möter de Sanna Föräldrarna. Ni måste förstå att detta är betydelsen av Sanna Föräldrar. (35-237, 19.10.1970)

När ni blir fullständigt ett med de Sanna Föräldrarna, kommer den sanna nationen, stammen, rasen och familjen att ta sin början. Sanna Föräldrar är de substantiella varelser vars värde är likvärdigt med all jordens och himmelens prakt. Skulle ni byta ut Sanna Föräldrar mot pengar? Skulle ni vilja byta ut dem mot ert liv? På grund av detta är det annorlunda nu jämfört med tidigare.

Vart ni än går, måste ni finna er väg till Korea för att följa och tjäna de Sanna Föräldrarna. På samma sätt är det för era söner och döttrar och ättlingar under tusentals och tiotusentals år. Därför är *Unification Church* unik och annorlunda. (30-237, 23.3.1970)

Vad menas med den sanna förälder som omtalas i *Unification Church*? Om inte mänskligheten hade fallit, hade Gud kunnat skänka sin vertikala kärlek och Adam och Eva hade blivit en manifestation av Gud. Detta betyder att de hade

varit Guds kropp. Gud är som benen och Adam och Eva är som köttet. Gud har också ett sinne och en kropp.

Gud hade varit de inre föräldrarna med den interna positionen och Adam och Eva hade varit de externa föräldrarna med den externa positionen. Ni kan följa och tjäna de inre föräldrarna och samtidigt behålla er position som de yttre föräldrarna, sammanvävda av kärlek, där de inre och yttre föräldrarna är ett. Med Guds och mänsklighetens enighet i kärlek som grundval, skulle den sanna föräldern, det vill säga en fullkomnad person framträda. Ingen fullkomnad person kunde finnas till utan samverkan i kärlek. (184-71, 13.11.1988)

## 5.2 Låt oss visa vördnad inför Sanna Föräldrars fotografi i varje familj

Ni blir en familj inom himmelriket genom att bara sätta upp Sanna Föräldrars fotografi och *Unification Church*-flaggan. Jag menar att jag kommer att göra er till en familj i himmelriket. På grund av detta finns ett antal familjer som lidit av katastrofer som t.ex. att ha träffats av blixten efter att ha klagat över att behöva sätta upp flaggan. I en annan incident, pekade någon finger åt mig och hans hand förtvinnade. Han måste ångerfyllt tillbringa flera nätter i bön för att återhämta sig. Varför inträffar sådana händelser? En persons styrka kan inte blockera det himmelska ödets framåtskridande. Detta är ödets väg. Alla de som såg på Moses när han höll upp sin stav, fick leva. Ni kommer att leva om ni bugar varje gång ni går



förbi *Unification Church*-flaggan eller vårt fotografi. (219-91, 25.8.1991)

När ni sätter upp *Unification Church*-flaggan är det ett tecken för medlemmar som passerar förbi att gå in i ert hus för att vila om de är trötta, eller äta lunch om de är hungriga, innan de fortsätter. Ni bör därför alltid vara beredda att ta emot gäster. Ni ska göra sådana förberedelser å Sanna Föräldrars vägnar. Därför behöver ni ett särskilt rum.

Eftersom Sanna Föräldrar inte kommer personligen, ska ni ta emot era gäster som om de vore Sanna Föräldrar. Detta förfaringsätt kopplar samman idén med jämlikhet med den högsta himmelska standarden. Av denna anledning ska ni tjäna era gäster som om de vore Gud eller Sanna Föräldrar. En sådan person kommer säkerligen att ta emot välsignelser. (169-220, 31.10.1987)

Jag är mycket välkänd. Alla håller med om att jag är en patriot som lever för nationens skull. Inte nog med det, hela världen har uttryckt uppskattning och vördnad inför det jag åstadkommit. Så, om folk nu säger, ”eftersom vi satt upp Sanna Föräldrars foto, kan min fru och jag inte gräla framför den”, och säger till sina barn, ”ni ska inte göra sådant inför Reverend Moon”, vad är det för fel med det? Eftersom ni vördar denna bild mer än ett foto av era egna föräldrar, kommer era förfäder också att vörda Sanna Föräldrar som sina förfäder. Det blir till ett altare till vilket era förfäder kan komma och tjäna och sörja för hushållet.

Som ett resultat av detta, eftersom möjligheten att ta emot himlens välsignelse har öppnats, kommer era förfäder, efter det att ni har somnat klockan tre på morgonen, att jaga ut alla onda andar från ert hus. (219-91, 25.8.1991)

Det vore bra, för er skull, om ni, från och med nu, bar med er ett foto av mig. Det kommer att skydda er så ni på ett säkert sätt kan stå emot alla sorts svårigheter. Moses ledde Israeliterna bort från Farao i Egypten och visade dem vägen till Kanaan, genom att utföra stora mirakel och prestationer. Vid den tiden blev alla Egyptens förstfödda slagna och förgjorda, medan Israeliterna undvek denna katastrof genom att smeta blod från ett lamm på sina dörrposter. På detta sätt håller den andliga världen vakt över er och beskyddar er. (130-290, 7.2.1984)

Just när Israeliterna skulle lämna Egypten, undvek de den plåga där alla förstfödda blev dödade. Israeliterna strök lammets blod på sina dörrkarmar. På samma sätt blir ni beskyddade genom att bära en bild av mig med er. Den andliga världen kan se bilden även om den är i er ficka. Att uppfylla detta minimala villkor har samma effekt som när Israeliterna strök blodet från ett lamm på sina dörrkarmar. (132-190, 1.6.1984)

Nu har min berömmelse nått utanför landets gränser. Jag har hört att många ämbetsmän på olika platser har satt upp mitt foto på väggen i sitt arbetsrum och visar aktning inför det. Doktor Yoon Se-won, har ni satt upp mitt foto på väggen i

ert rum? Bugar ni inför bilden varje dag? Kysser ni den varje dag? Ni ska kyssa bilden passionerat. Det är inte oartigt att göra så. Om ni kysser den därför att den representerar Guds kärlek, ges den andliga världen runt er möjlighet att delta i ert arbete och själva dra nytta av det. Gud skulle inte säga nej till det. Han skulle säga, ”just det!”. Tror ni inte det, doktor Yoon? Försök! (171-239, 1.1.1988)

Ni har antagligen märkt att mitt leende har en mystisk sida, precis som Mona Lisas. Jag tror att de flesta av er antagligen har kommit på hundratusentals olika sätt att se på mina mystiska anletsdrag. Ibland verkar det som jag ser ut på ett sätt och ibland på ett annat. Det beror på att den andliga världen samarbetar med er på olika sätt. Jag skulle tro att de flesta av er har upplevt det. De i den andliga världen känner alla till mig. Så när de ser den här bilden, tycker de i den andliga världen om den eller inte tror ni? Era förfäder kan knyta an till er med bilden som ett medium. Jag vill att ni ska förstå att det är så betydelsefull den är. (132-190, 1.6.1984)

### 5.3 Låt oss hålla väckelsemöten för vår stam

Det bör hållas väckelsemöten i familjen i framtiden. Väckelsemöten i familjen ska hållas familjevis. Dessa möten representerar hela er stam. Ni ska se dessa väckelsemöten som möten inte bara för en Koreansk stam utan för en stam som knyter samman ett antal Välsignade familjer världen runt. All världens

människor kommer att delta i sådana väckelsemöten.

*Unification Church* i Korea idag, kan hålla väckelsemöten som representerar hela världen, med Korea som bas och det fundament som utgörs av dess stammar i centrum. Ni förstår väl vilken välsignelse detta är? Det är därför helt okay att slakta en ko för festen under ett sådant väckelsemöte. Om ni vill äta kyckling istället så slakta kycklingar. Ni kommer att få ta emot välsignelse baserat på hur många kycklingar ni har slaktat. Om ni har dödat kor för festen, får ni ta emot välsignelse proportionellt till antalet kor. Ni får välsignelse för hundra kor om ni slaktat hundra kor. Allt beror på hur mycket ni tänker på andra och på er insats. Befrielse av era förfäder kommer att äga rum i proportion till er insats. (185-141, 3.1.1989)

Vi har gått in i den tidsålder då Koreas återförening är möjlig. Allt är möjligt. Om ni genomför ett väckelsemöte för er stam när ni funnit ert hemland, då kommer det väckelsemötet att bli historiskt. Detta är mer enastående än när man ropade *Mansei* under 1919 års Frihetsrörelse, när Koreanerna försökte ta tillbaka sin nation. Nu finns en välkomnande stämning, i vilken himlens lagar kan arbeta. Ni borde skämmas livet ur er om ni inte kan mobilisera er stam under sådana förutsättningar. (186-232, 5.2.1989)

Historien söker sanningen under sin väg framåt. Sanningen måste visa hur en sann individ och en sann familj ska leva och visa riktningen för ett sant samhäl-

le, en sann nation och en sann värld att följa. Av detta följer att fullkommandet av världen, nationen, stammen, familjen och individen är möjlig när allas fokus, från individuell nivå till världs nivå, är ett. Den person som för fram dessa logiska nyckelord – med andra ord, sanningen – är den Sanna Föräldern. Och denna sanning är Guds kärlek. (20-25, 31.3.1968)

Folk över hela världen måste vara uppmärksamma nu. Det ord som Reverend Moon från *Unification Church* lär ut är den sanning som frälsar världen. Det är det ord som ger sann kärlek och sant liv till mänskligheten för evigt. Om Frälsaren kommer för att frälsa världen, bör han inte döma världen med en stav av järn. Man kan inte få ens en enda människa att ge med sig genom att slå dem. En mors uppoffrande kärlek, med händer som sandpapper och fingrar krokiga av arbete för sin familj, kan ha kraften att få ett olydigt barn att ångra sig och återvända till den rätta vägen. En påk fungerar inte. Även för Gud, som är domens mäktige kung och som leder himmel och jord enligt sin vilja, är kosmisk enighet omöjlig utan sann kärlek. Svårigheter är inte ett hinder för sann kärlek. I sann kärlek finns den kraft som får oss att fortsätta även med livet som insats. (201-339, 30.4.1990)

Vi kommer att misslyckas om folk säger, ”i *Unification Church* talar man vackra ord, men människorna är inte bra”. Har jag endast gett er ord? Nej, jag har inte bara talat. Jag har gjort allt det

som jag undervisar er om nu. Därom ska det inte råda något tvivel. Jag undervisar genom att skapa ett tankesystem som är fritt från inkonsekvens och motsägelser, både till sina intellektuella och praktiska aspekter. Ingen kan ha något att invända mot det. Både Satan och Gud har gett sitt godkännande. (24-108, 13.7.1969)

Gud kallar oss med sitt ord. Därför måste vi gå enligt hans ord. Hur kan Sanna Föräldrar och sanna barn mötas? Genom sanna ord. Och dessa ord är mina ord. Ni kan inte vara barn utan att känna till mina ord. Mina ord är absoluta och sanna. Ni känner er inte trötta ens om ni lyssnar till samma ord under tusentals eller tiotusentals år. Ni kommer aldrig att tröttna på dem. Vi måste söka efter sådana ord. Att bara hitta ord som är logiska räcker inte. Det behövs en genomgående princip som kan ge liv, även efter att vi hör dem om och om igen, i evighet. Ni måste söka sådana ord. (10-130, 18.9.1960)

Sanna Föräldrars ord är eviga. De överskrider tid och rum. Därför överskrider Guds ord historien. De överskrider tidsperioder, principer och ideologier. De är mer dyrbara än andras ord. Dessa ord, vare sig du lyssnar till dem på natten eller under dagen, flödar in i ditt hjärta, utan ände. Ni måste söka sådana ord. (10-130, 18.9.1960)

Vilken är min bittraste sorg? Jag kunde inte uppfylla min plikt som en trogen, vördnadsfull son. Jag borde ha gråtit och vädjat till mina föräldrar att gå

med i *Unification Church*. Jag försöker att återupprätta detta genom er. Jag kunde inte ens vittna till min egen familj. Vi var åtta bröder och systrar, men jag kunde inte nämna ett enda ord om de Gudomliga Principerna. Min äldre bror lydde mig helt närhelst jag sa någonting. Jag har återupprättat Kain fullkomligt. Om jag bad honom sälja sitt hus, sålde han sitt hus, och om jag bad honom sälja sin ko, sålde han sin ko. Min mor och far kunde inte vara som han. Till min äldre bror kunde jag inte säga något om de Gudomliga Principerna ens en enda gång. (208-183, 24.6.1990)

Ni måste nu återvända till ert hemland och bygga en ledfyr. Vad är en ledfyr? Den lyser upp i mörkret. Jag ber er att vara ett ljus för föreningen av nord och syd och mellan öst och väst. Från och med nu måste ni tända detta ljus så att ljuset på er *Holy Ground* aldrig brinner ut. (181-296, 3.10.1988)

Från och med nu ska ni inte vara tysta. När människor samlas, försök att undervisa under sju år som jag gjorde under 1950-talet, utan att sova mer än två timmar per dygn. Ni behöver inte göra det under sju år. Det kommer inte ens att ta fyra år. Det blir gjort inom fyra månader. När jag återvänder till mitt hemland, förenar jag det omedelbart. Ni måste därför undervisa era föräldrar väl. Lär också era bröder och systrar noga den sanna innebörden av dessa ord. Ni måste lära ut detta på egen hand, utan hjälp från andra, med ert eget blod och er egen svett. Ni kommer att bli de

högt värderade farbröder, yngre syskon, äldre systrar och söner och döttrar, när era föräldrar, äldre bröder och systrar, yngre bröder och systrar, brorsöner och brorsdöttrar, med en uppriktig inställning, följer den modell som ni lär ut till dem. (185-116, 3.1.1989)

Från och med nu måste ni förkunna dessa ord. Från detta ögonblick måste ni förkunna Principerna i ert grannskap under åtta timmar per dag, eller hur många timmar det tar, och till och med stanna uppe hela natten så som jag gjorde under sju år. Ni måste göra det. Det kommer inte att ta sju år; det tar nog bara sju månader att återupprätta. När detta inträffar, kanske jag lastar en lastbil full och kommer och hälsar på er. Jag är säker på att era familjer kommer att bjuda in mig och välkomna mig. (185-250, 8.1.1989)

Jag sov bara två timmar per natt under sju år. Det måste ni också göra. Jag lät nationsledaren, Mr. Eu, undervisa sexton timmar per dag under tre och ett halvt år. Mitt hjärta värker när jag tänker på hur jag sa, ”vems död försöker du förorsaka genom att gå och lägga dig? Går du och lägger dig utan att ens fråga mig?” till Mr. Eu när han kände sig trött. Han tyckte om fisk. Jag kommer fortfarande klart och tydligt ihåg hur han med välbehag brukade äta en sorts pyttesmå räkor som jag inte ens kunde gå i närheten av på grund av lukten. Nu skulle jag kunna ge honom hur mycket revbensspjäll som helst, men jag får ont i hjärtat när jag tänker på hur bedrövligt

det var på den tiden. Varför levde vi så? Vi levde på det viset för att etablera traditionen. (185-250, 8.1.1989)

#### 5.4 Organisera *hoondokhwae*

Mina ord har inte talats av mig. Jag har inte uttalat dem; dessa ord har sagt av Gud genom mig. Era hjärtan berörs var och när ni än hör dem. Det kommer att vara som en kraftig revolution inom din kropp när ditt hjärta är inspirerat. Sådan kraft finns i dessa ord. (289-295, 1.2.1998)

Närhelst det hålls ett möte så är detta ett tillfälle att studera. När än det finns tid, dag eller natt, ska ni studera. Ni måste fortsätta läsa materialet hundratals eller tusentals gånger tills det blir ert eget och ni kan uttrycka dess innehåll. Medlemmarna i *Unification Church* blir sjuka om de är inaktiva. Så för att inte bli sjuka, ska ni läsa mycket, sättas på prov och visa förmåga. (288-41, 31.10.1997)

Sanna Föräldrar är ordets, karaktärens och hjärtats anfäder. (14-22, 19.4.1964)

*Hoondokhwae* är den skattkista som jag fyllt under alla sorters svårigheter och avsaknad och som jag har öppnat upp för människorna. Jag har sagt åt alla att inte översätta det; det kan inte översättas. Ni ska göra *hoondokhwae* tills jag säger till. Detta måste ni veta. Ni ska göra *hoondokhwae* när än tiden tillåter. Ni ska alltid ha en bok med tal i fickan och göra *hoondokhwae* även om

ni är ensamma, till och med i badrummet, och hålla rätt på de delar ni läst, även om det bara blir ett par timmar om dagen.

Ni vet redan att ni måste läsa *The Way of God's Will* och *Divine Principle*, men ni ska också läsa *Blessing and Ideal Family* och alla de andra främsta talen, eftersom de återger hur segern vunnits över den sataniska världen. Inom *Unification Church* ska ni bli ett med dessa predikningar, vilka innehåller Sanna Föräldrars varje kamp, från det förflutna till dags dato. Genom att förena er med och följa detta innehåll, blir ni ett med Sanna Föräldrar. Dessa predikningar ska få slå rot inom er, i er familj och er utökade familj, sju generationer bakåt, och sedan i 160 eller 180 familjer på det horisontala planet, i enighet mellan er alla. (288-16, 31.10.1997)

Även man och hustru ska göra *hoondokhwae* tillsammans en timme varje morgon. Om ni inte kan göra det på morgonen, ska ni göra det på kvällen innan ni går och lägger er, även om det är tolv eller ett på natten. Jag gör *hoondokhwae* varje dag. När jag var på turné och talade i Sydamerika, gjorde jag *hoondokhwae* varje dag, även efter midnatt, trots att jag var trött. Jag missade inte en enda dag. Förstår ni? Jag säger till er också att försöka läsa det. *Blessed Family and the Ideal Kingdom* lär ut allt om Välsignade familjer. Eftersom jag byggt en motorväg ovanpå mitt segerrika fundament, ska ni vara som fulltankade bilar som kör med högsta hastighet. (288-41, 31.10.1997)

Pröva att tala om de Gudomliga Principerna eller *Unification Church* tills ni mår illa bara ni tänker på det. När ni tror att ni kommer att göra det tills ni blir sjuka, kommer ni underfund med hur intressant och spännande det är. Ni måste helt klart känna till att predikningar har en skapande kraft. Eftersom Gud är med er, var ni än är, kommer ert hjärta att påverka människorna på ett direkt sätt. Förstår ni? (107-251)

De av er som har läst hela samlingen av mina tal, räck upp en hand. Ni eländiga samling människor! Du nationsledare, hur har du undervisat dem? Jag kun-

de inte tala om det djupare innehållet i de predikningarna. Jag kan inte uttrycka det nu heller. Ni måste förstå hur dyrbara dessa ord är och att livets källa finns däri. Det är inte bara källvatten. Det är inte vilket vatten som helst. Och det är inte vatten från en flod. Ni måste förstå att denna källa till liv rinner iväg. Det är varje *Unification Church*-medlems ansvar att finna ett sätt att ha tillgång till denna livets källa, genom att söka efter ett sätt att koppla vattenledningarna till denna källa. Men vad har ni gjort? Är alla dessa böcker bara någonting som ni kan sälja till ett antikvariat? (181-268, 3.10.1988)

## KAPITEL FEM

# Vår inställning till att börja om på nytt

### Sektion 1 Beslutsamhet inför en ny början

Vi kan inte försvinna eller dö. Vi måste överleva och leva vidare, eller hur? Det finns ingen gratisresa på denna överlevnadsväg. Vi måste övervinna våra fiender. När vi övervinner våra fiender, skall vi se Guds rike. Vi måste återvända till våra hemorter och segra över våra fiender och den dagen skall Guds rike framträda. Det enade folkets rike skall också framträda. Därför är det nu rätt tid att följa Sanna mor och återvända till våra hemorter och tända en eld i tio miljoner människors hjärtan. Med detta i åtanke borde människor lyssna på och sköta om till och med samhällets lägsta skikt. Våra nord- och sydkoreanska landsmän borde dela allt de har som bröder och systrar och börja om från början. Här finns ingen nation. Fanns det någon nation på Kains och Abels tid? Fanns det en nation eller inte? Vi borde inte ta emot från nationen. Om vi tar emot från nationen, skulle allting avtyna och vissna bort. (219-339, 13.10.1991)

Tidigare sade jag, att vi måste gå över ett flodområde, en vattendelare, eller hur? På min sjuttionde födelsedag kom spiritister dansande och sade: ”Nu har

Reverend Moon överskridit den trettio-åttonde breddgraden.” De säger att jag har gått över tröskeln och börjat på nytt. Nu kommer den lyckliga världen. Det är så vi borde återhämta oss efter 1990-talet. Efter att ha överskridit den gränsen kommer *Unification Church* obehindrat att kunna göra snabba framsteg. Nu, på min sjuttionde födelsedag, måste vi gottgöra sjutusen år och tidsålder nummer sju och gå över i den åttonde tidsåldern. Siffran åtta är befrielsens och den nya börjans nummer, eller hur? Det är därför Amerika har deklarerat kommunismens fall och så vidare. Allt är fullbordat. Detta är helt märkligt. Detta hände den sjunde och den åttonde, efter det att vi hade avslutat vårt evenemang. (199-96, 15.2.1990)

Eftersom Himlen visste, att en sådan stormig period var på väg, måste den leda oss in i förberedelsen av en ny början, då vi kan koncentrera oss på Guds vilja. Vilken slags religiös sekt eller kyrka eller vilket kyrkosamfund skulle det vara? Det är *Unification Church*. Som ordet säger, betyder inte ordet *tongil* (*unification*) enhet, som man kan leda fram till; ordet *tong* (統) betyder att ta kommando och öppna en utsikt över, något vi kan erbjuda. Vi måste vara her-

re över situationen. Som subjekt, måste vi lära våra objektspartners, hur vi skall bli idealiska vänner och forma en umgängeskrets av dem, som förstår subjekt-objektteorin. Vi måste kunna och kunna lära ut en sådan ideologi. Enade kyrkosamfund eller *Unification Church* gör det. Jag började inte detta arbete efter egna ritningar. Världen idag har inte förstått, att allting började genom någonting, som höjer sig över historien. (219-289, 13.10.1991)

Att leva och uppträda med en sons eller dotters vördnad, oberoende av hur felaktig förföljelsen än må vara och oberoende av hur stora svårigheter som uppstår under vägens lopp, så måste ni vara män och kvinnor, som är tillitsfulla och lugna och som kan övervinna de ansträngningar som kommer i er väg. Hellre än att slås ner av svårigheter och dra sig tillbaka i bitter sorg, borde ni gång på gång, med stark beslutsamhet, övervinna svårigheterna efter hundra miljoner år av lidande. Medan ni skyn-dar vidare för att börja på nytt, fyllda av hopp inför morgondagen, så borde ni lämna bakom er en stig, som skiljer sig från dödens väg. Ni skall veta att både historien och Gud kräver detta. (174-43, 23.2.1988)

Jag började organisera *Federation for World Peace* för några år sedan. Vi måste avsluta detta före den sista augusti i år. Det är samma sak med *Religious Federation for World Peace*. Det måste vara avslutat före september. Det måste organiseras så, eftersom augusti är

den månad, då vi skall göra en ny start över hela världen. Det var därför vi höll den högtidliga *Declaration Ceremony of God's Eternal Blessing* den första juli. Vi måste alla fullfölja gottgörelsen. Genom att göra det, måste vi förena alla religiösa riken och högtidligt förklara detta. Det skall äga rum den 28 augusti. Vi måste ha *Declaration Ceremony* inte senare än detta datum och sedan starta på nytt den 1 september. Vi skall alla gå utöver detta. När vi har uppnått det, skall världen vända och följa mig. (220-45, 14.10.1991)

Om ni lever ett liv för andra, måste ni gå längre och överträffa tidigare förfäder och slutligen bli framgångsrika i världen som historiska segrare och giganter, som kan kallas Guds söner och döttrar, som går den himmelska vägen. En sådan tidsålder har kommit. En fantastisk tid har kommit, då ni kan skapa en ny början under er livstid. (201-169, 30.3.1990)

## Sektion 2 Inställningen till att ära Sanna Föräldrars tradition

Ni är fallna söner och döttrar. I verkligheten har ni inte möjlighet att ära Sanna Föräldrars tradition av er själva. Ni befinner er i en fallen position. Därför måste ni först lära av Sanna Föräldrar. När ni gör något, måste ni följa deras direktiv. Endast då kan ni förenas med dem och det är där, sann kärlek kan visa sig. Det kommer att bli den tradition, som den första familjen i Eden hade. Hur skulle ni lära er den sanna kärlekens tradition utan Sanna Föräldrar?



Om Sanna Föräldrar inte fanns, skulle ett sådant arv inte finnas. (131-238, 4.5.1984)

Fäder och mödrar vill testamentera allting de har till sina älskade söner och döttrar. Allting i universum kan lätt efterlämnas, när de involverade har samma sätt att värdera kärlek. Det är därför föräldrar vill ha barn, som älskar sina föräldrar. Vilka barn har respekt och tillit till sina föräldrar? Det är de, som skall fortsätta traditionen att ”testamentera” kärlek och ge vidare den kärlek de har fått. På så sätt blir de delaktiga i sina föräldrars eviga kärlek. (140-233, 12.2.1986)

Vem vill du ha som din familjs överhuvud? Vilken slags människa skulle fadern, mormodern eller farmodern och hela familjen vilja ha till sin arvinge? Det är den som älskar mest. Om morfadern eller farfadern är den som älskar hela familjen mest, så skulle familjemedlemmarna vända sig till honom snarare än till fadern. Detta är oundvikligt. Därför är den, som kan vara hemmets överhuvud den, som tjänar andra med det mest kärleksfulla hjärtat. Den som tjänar andra mer, med ett hjärta fyllt av kärlek, skall ärva kärlekens tradition i den familjen. Ni skall veta att bara en sådan person kan få del av det eviga arvet. (141-292, 2.3.1986)

I din familj har du fått lära dig att ”Hedra din fader och din moder” med en sons och en dotters vördnad. Vad innebär det? Det betyder att omsätta sann kärlek i handling. Och vad menas med att säga: ”Bli en arvinge” eller ”Var

en patriot”? Det innebär att vi ska ärva nationen. Vad innebär det att säga: ”Var ett helgon”? Det betyder, att vi ska älska världen; om vi gör det, skall vi ärva världen. Vi blir de, som äger världen. Om vi säger: ”Var en helig son och en helig dotter” och ”Var en Guds son”... vad betyder det? Det innebär, att vi skall vara delaktiga i Guds kärlek och få rätten att ärva hela universum. Det traditionella sättet att ärva allt detta, ligger till grund för det som Gud har förberett, för att utveckla detta logiska skede i mänsklighetens fallna värld. Från detta kan vi dra slutsatsen att syftet med religionen eller vägen till andlig insikt är möjlig. Hur då? Genom kärlek. (142-337, 14.3.1986)

Guds väg, som har blivit stenlagd enligt kärlekens tradition, är en väg full av sorg. Vi måste gå den vägen, eftersom vi är förutbestämda att ärva den tradition, som Gud har skapat och infört. Jag gläds inte åt att se er lida. Ni borde komma ihåg, att Gud har gjort allvarliga och smärtsamma ansträngningar och villkorslöst visat sin vänskap för att välsigna er. Evig ära kommer bara, då ni tar emot arvet så. Är det inte så? Evig ära och salighet kommer bara, då ni ärver av er fiende. Gud bor där. Eftersom det har förts vidare genom korset, måste det skördas genom att vi går korsets väg på nytt. Ni bör veta detta. Eftersom det såddes med tårar, måste det skördas med tårar. (150-209, 15.2.1961)

För att vi skall ärva hela Guds fullkomliga och kärleksfulla plan, måste vi vara trofasta mot den himmelska

traditionen. Om vi litat på den traditionen, vad måste vi göra då? Vi måste ta ansvar för Hans kärleksfulla plan. När vi har tagit vårt ansvar, måste vi genomföra en förändring. Om denna tradition inte är rätt inför Fadern, och, om vi skall överföra den traditionen till alla, måste vi sträva efter att eliminera motsägelserna på det sociala området. Annars blir det ingen utveckling. Ni skall komma ihåg ännu tydligare nu att, för att ärva ett sådant historiskt sammanhang och fullfölja ansvaret som vilar på vår tids pionjär, måste vi ärva den historiskt rena traditionen i Guds frälsningsplan, och ta ett sådant ansvar under de förhållanden som finns i vårt dagliga liv och gå framåt för att lägga grunden till ett nytt ideal för framtiden. (152-196, 10.5.1963)

Vi borde ha samma föräldrar och knyta vänskapsband med våra bröder och systrar. Sedan, borde vi ärva föräldrarnas dagliga liv, vanor och traditioner precis som de är. Vi skall skapa en familj som Himlen kan glädjas åt. Endast då skall familjemedlemmar bli kallade till Liv. (155-209, 30.10.1965)

Om någon vill ha en stor nation och ändå är lat och inte gör något utan bara äter och sover och bara gör som alla andra och säger: "Vi ska ha en stor nation. Det vore fantastiskt!" Han, som säger så, måste vara djävulens efterföljare! Om ni vill ha en stor familj och släkt och vara ett stort folk och en stor nation, så borde ni kunna satsa inte bara er familj, utan hela er släkt. Om ni önskar er en sådan värld, måste ni först till-

föra av egna tillgångar och ansträngningar till hela er nation i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för en fortsatt lyckosam utveckling. Bara då har ni chans att finnas med i Guds kärleksfulla plan, där ni kan ärva en hel värld. Detta är sanning. (172-314, 31.1.1988)

Fastän er mor och far lever, kan de inte skapa en relation utan kärlek. Det är också så, att de inte kan ärva relationer framåt och bakåt och till höger och vänster utan kärlek. Alltså måste en man och kvinna, som är gifta med varandra, ärva föräldrarnas kärlek och samtidigt skapa en plattform för sina barn, som har sin styrka i den tradition som efterlämnar denna kärlek. (173-84, 7.2.1988)

Guds rike är en plats, dit människor som lever för andras skull, beger sig. De som har satsat sina liv i världen, medan de välkomnar och kommunicerar med den och som har vandrat runt på jakt efter någonting större, medan de tillber Gud, skall bli ägare till Guds rike. Ni borde känna er stolta över det. Ni kan vara stolta över er mor, er hustru, er man, era söner och döttrar och era syskon. För att vara stolt över era äldre bröder måste ni ha samma tradition gentemot er nation; ni måste överföra sätt, att uttrycka sig till världen, till himlen och till jorden. Sådana människor kan ha rätt att vara delaktiga på lika villkor av kärlekens arvedel vart de än beger sig. Det är därför Gud blir min. Guds kärlek blir min. Var Gud än befinner sig, vart Gud än beger sig, har vi lika rätt att vara delaktiga. Om någon vill gå någon

annanstans, efter att ha förstått detta förunderliga faktum, så är det upp till er! Den människan kommer att träffas av blixten. Ni bör veta: Att uppnå rätten att leva i Guds rike, det rätta sättet att leva är den stora möjligheten i *Unification Church*. (175-138, 10.4.1988)

Mina söner och döttrar skall inte leva för sin egen skull. Genom att tjäna himmel och jord och mänsklighet, som jag, måste de bli söner och döttrar, som kan ärva en starkare och högre tradition. Så borde det vara! Ingen kan beklaga sig över detta. Det är därför inte vem som helst kan efterträda grundaren till *Unification Church*. De borde bli söner och döttrar, som kan ärva släktlinjen och leva enligt traditionen, att leva för andra. De borde vara söner och döttrar som är på en högre nivå och som kan utträta någonting bättre än sina egna mödrar och fäder. Om de inte har levt för andra och tjänat andra, hur kan sönerna och döttrarna säga att de har överträffat sina föräldrar? De som är ombytliga och opålitliga kommer inte att lyckas. Vi är i behov av att det äldsta barnet lever för andra, till och med på en ännu högre nivå än söner och döttrar gör, för att han eller hon skall kunna ta emot sitt arv. (175-185, 16.4.1988)

Vad ska ni göra i Sydkorea? Fram tills Nord- och Sydkorea återförenas, är Sydkorea inom Abels område. Alltså borde ni återvända till Abels verksamhetsområde, så skall jag lyfta er till det globala rikets nivå. Ni måste ärva denna levnadsstandard och norm och som min

representant, måste ni representera världen, representera nationen, representera släkten och representera människorna.

Som en sådan representant borde du återvända till din hemstad och slå er ned och låta ert hem bli er fasta punkt och ett uttryck för er tro. Roten till min globala ståndpunkt skall planteras noga, få fäste och trivas. Det blir verklighet, då ni följer Guds ursprungliga regler för tanke och handling enligt traditionen, och sann, äktenskaplig kärlek har fått ett säkert fäste i dig och din familj. (177-160, 17.5.1988)

Ni borde inte komma tillbaka hem för att leva ett bekvämt liv för er själva. Genast efter er ankomst borde ni först organisera kyrkan. Era söner och döttrar skall inte utsättas för förakt från offentligt håll. De ska inte leva som tiggare, som litar på andra för sitt eget uppehälle. Ni borde hjälpa dem att ordna sitt liv praktiskt och lära dem den nya traditionen, som en gång skapades genom blod, svett och tårar för att bygga ett fundament av sanning och rättvisa. Dessutom skall ni leva, bara då ni satsar er själva för att rädda er släkt och de i sin tur skapar en säker grund för er bosättning. Utan arvtagare som är viliga att offra sig själva, skulle inte den nationella grund, som detta land, Sydkorea, vilar på, kunna bli en förutsättning för Guds rike. (177-163, 17.5.1988)

Vi ärver namnet himmel på himmelsk befallning. Vi ärver det inte enligt demokratiska principer. Det skulle leda till förfall. Platser i nationalförsamlingen

och det regerande partiet bestäms inte enbart av politiska partiers makt och inflytande. Landets tradition borde införas och befästas. Det fungerar på order, så vi borde kunna ta emot order. Så borde ett samhälle vara. (178-38, 27.5.1988)

Ni har tilldelats er hemort, eftersom jag ville att ni skulle stå där, stolta, som återinsatta ägare, med en kärlek som är större än satans. Jag förväntar mig att ni fullgör ert ansvar som ägare med samma auktoritet som en, som härstammar från himlen och är dess arvtagare som har ärvt den stolta traditionen som representanter och sändebud från Gud, Jesus och Sanna Föräldrar. Med dessa fakta för ögonen har jag sänt er till er hemort. Fastän våra hemorter har motarbetat oss, kan de nu följa oss. De befinner sig nu i en situation, då de kan följa mina ord. (179-93, 22.7.1988)

Med kärlek kommer rätten att ärva. Detta är ett förunderligt och underbart faktum. Till och med i den sekulariserade världen är det så, att när föräldrar ger rätten att ärva, så vill de ge till den som älskar sina föräldrar, sin nation och sina bröder och systrar, eller hur? Varför är det så? Det är därför att man kan bli rättmätig ättling, bara om man lär sig och rättar sig efter denna traditions historia och ursprung. Vi måste veta detta. (179-325, 12.8.1988)

Jag har lagt grunden till den högsta formen av tradition, en som ingen annan förälder någonsin har överträffat. Jag försöker att testamentera en sådan

tradition åt er. Vad gör ni? Nu skiftar årstiderna. Våren kommer. Sanne far är inte bara vårens tid. Han är fyra årstider. Och vi ska fortsätta med att ha en sådan inställning. (189-177, 19.3.1989)

Vad är dyrbarare än liv? Är jag dyrbar? Vad är dyrbarare än mitt liv? Svaret är kärlek och därför måste vi vara lojala mot en som har en högre kärlek. Det är därför som barn måste lyda sina föräldrar i familjen. Eftersom föräldrakärleken står högst, skall sönerna och dottrarna, som längtar efter den kärleken, lyda dem under tusen, ja tiotusen år och bli lyckliga över att vandra i bergen och dalarna för att ärva denna kärlek. Ni måste fortsätta traditionen att älska era föräldrar, även om ni är täckta av illaluktande träck. Era föräldrars ord till sina barn: ”Hedra din fader och din moder och omsätt er vördnad i handling” är ord som gör det möjligt för er att ärva den kärlek ni kan vara stolta över i evighet. Så skulle det vara. (191-222, 25.6.1989)

Den största gåva, som jag kan lämna efter mig i denna världen, då jag lämnar er, är mina ord. De kan inte köpas eller säljas för någonting, varken i himlen eller på jorden. Eftersom jag är den Sanne Föräldern, om det finns sanna barn, så binder denna gåva oss samman genom blodsband. Då vår släktlinje blir en enda, skall alla aspekter om vår miljö, för att inte tala om vårt dagliga liv, bli välordnade och lugna. Därför att ni är representanter för Sanna Föräldrar och representanter för deras kärlek måste ni

ärva deras ord och livsstil. Detta är det traditionella sättet. (190-227, 19.6.1989)

### Sektion 3 Att ingjuta sann kärlek

Utan kärlek kan vi aldrig nå enhet. När två blir ett, har enbart ord ingen verkan. Vad behövs för att två ska förenas till ett? Om de blir ett genom materie, så skulle de åtskiljas, när materien en gång försvann. Om de blev ett genom att en tredje part introducerades av en speciell orsak, skulle de skiljas åt, när den personen försvinner. För att två skall bli ett i evighet, måste det finnas kärlek. Det kommer inte att fungera utan kärlek. (51-75, 1.11.1971)

Ur Guds synvinkel är essensen i universum kärlek. Med kärlek uppnås föreningen av sig själv. Om vi älskar på en högre nivå än satan, skall satan också dras in i samma sfär. Gud skapade himmel och jord för att ge oss den absolut största godheten och kärleken. (13-95, 23.10.1963)

Det är därför kärlek är stor. Kärlekens makt överbryggas avstånden mellan övre och undre och hög och låg. Kärlek står över tid och rum och tillåter oss att delta på ett område, där vi omedelbart kan dela rätten att äga gemensamt. Detta är ett enastående och underbart faktum. (168-197, 20.9.1987)

Vad händer i kärlekens närhet? Kommer det som förut var åtskilt att komma ännu längre bort eller närmre? Varför tycker vi om kärlek? Därför att den kan

få saker som är vitt skilda från varandra att komma nära och bli ett. Finns det någon som kan förena människor i öst med människor i väst genom politisk makt, militär makt eller kulturell makt? Ingen kulturell makt, ekonomisk makt eller någon annan makt kan få det att hända. Så vad är det enda som behövs för att skapa enhet? Det är kärlek. Kan du nu se varför vi älskar kärlek? (96-212, 22.1.1978)

Anledningen till att människor att-  
raheras av och älskar kärlek mest är, att det är subjektet, som är orsaken och källan till allt gott och som kan förena allting och göra det till sitt. Människor har ingen möjlighet att helt förstå hur stor kärlek är. Det är därför jag har kommit för att undervisa er om kärlek. (18-328, 13.8.1967)

Ett älskande hjärta, kärlekens makt kan till och med förena fiender som ville döda varandra. Kärleken kan förena det mest extrema och motsatta. Vad är en man och en kvinna? De är varandras fullständiga motsatser. Är de inte varandras motpoler? Tycker kvinnor om kvinnor? Om två kvinnor skulle träffas och den ena sade: ”Jag blev förälskad i dig därför att jag tycker om dina händer. Jag är så lycklig, så lycklig!” Hur anstötligt skulle inte det vara? (96-212, 22.1.1978)

Hur kan vi nå enighet? Genom att leva för andra. När Nord- och Sydorea förenas, skulle vi då göra det som Kim Il-sung säger? Vi gör inte det som Kim Il-sung säger. Överallt där det finns

kärlek, finns godhet, som vi ska sträva efter och om vi verkligen är i stånd att kunna ge i evighet, så skall Nord och Syd förenas. Om vi nu bara skapar en evig grundval, där vi kan ge på ett högre plan än vad som görs enligt den vanliga levnadsstandarden hos människorna i norr, så skall kommunistpropagandan inte ha någon effekt. Om Sydkorea är främst på alla områden inklusive ekonomi, levnadsstandard och utbildning och är i stånd att ge och ge i evighet, skall nordkoreanerna förenas med oss även om de är åtsagda att inte göra det. (36-76, 15.11.1970)

Godhet blomstrar när än den övervinner svårigheter och den segrar alltid. Detta kanske låter svårt, men att hålla fast vid denna princip skall alltid ge oss seger så länge som riktningen är rätt. De som lever och uppoffrar sig enligt denna princip kommer med säkerhet att vinna en stor framgång. Om det finns någon organisation som sprider en filosofi, att personlig vinning inte bara är för mig utan en vinning för hela nationen och för mig och som också säger, att seger inte bara tillfaller mig ensam utan hela nationen och världen, så skall den här organisationen inte gå under, inte ens om världen gör det. Eftersom *Unification Thought* lyfter fram en sådan innebörd skall den inte försvinna. (41-96, 13.2.1971)

Vi kan inte uppnå enande, om vi står i skuld till någon. Vi kan inte enas och vara i skuld till någon. Om vi står i skuld till någon eller något kan inte himmel-

riket förverkligas. Om vi står i skuld så finns det ingen möjlighet att lyckas. En rik nation byggs upp, bara om vi har medel nog att fullständigt betala tillbaka våra skulder med ränta. Eftersom himmelriket är det rikaste av alla nationer, skulle skuld göra det omöjligt att bygga ett sådant rike. (82-333, 1976)

Vart skall vi slutligen ta vägen? Vi skall gå för att söka kärlek. Människor har samlat pengar, regerat över världen, blivit lärda och gjort allting som kallas stort av människor, men allt är meningslöst. Så vad skall vi göra? Vi måste bli ett med sann kärlek och förena sinne och kropp och förenas med Gud vertikalt och horisontellt.

En man och en kvinna som har nått ett sådant tillstånd skulle ha sitt hjärta i rät linje med Guds vertikala kärlek. Som kött och ben växer samman och blir ett, förenas man och kvinna med Guds kärlek. Det finns inget annat sätt. (178-112, 1.6.1988)

Ni borde tänka att ni är tjänare åt kärleken till himmelriket. Tänk er själva som en kärlekens tjänare, en hemlig kämpe för kärlekens skull och en hemlig iakttagare i tjänst för att underrätta och bygga det himmelska riket. Är det sedan någonting ni inte kan göra? Om det gäller att överleva, kan en man uppträda som en kvinna, han kan till och med uppträda som en tiggare. Om du lever, fast besluten, att göra till och med mer för att hjälpa din nation och din släkt, skall din hemort helt naturligt kapitulera för dig. (185-105, 3.1.1989)

En äkta rot och en äkta knopp som har sprungit fram ur sann kärlek, det är vad som behövs. Knoppar som liknar dig duger inte. Du måste utgjuta blod, svett och tårar. Och för Guds skull, för jordens och din hemorts skull, måste du uttrycka en kärlek som är större än den som någonsin är känd av oräkneliga människor som har levt på denna jord. Bara då skall ditt äkta ursprung växa fram i dig. (178-116, 1.6.1988)

Du kan få rätten att ärva och rätten till en likställd position, därför att jag har givit dig titeln, som ger dig rätt att vara ett Sant Barn. Ni borde ha tillit till detta faktum och ge allt i kärlekens rike. Om du ger allt, precis som Gud har givit allt, skall din släkt åter kallas till liv och eftersom din släkt återuppväcks, skall en nation åter väckas till liv. (177-161, 17.5.1988)

Jag har gjort detta för att bli förfader till hela mänskligheten, men ni borde förstå att var och en av er skall gå samma väg också för att överföra traditionen till er släkt och bli er släkts stamfader. Ni borde fastställa en tradition för er släkt och er ätt. Från och med nu skall tolv släkter byggas upp. Det är därför vi behöver en tradition. De som tänker på sig själva kommer att utestängas. (131-62, 1.4.1984)

När du beger dig till din hemort, borde du komma dit med sann kärlek. Om du tar med dig sann kärlek till din hemort, sprider kärlek och omsätter den i handling, skall du bli stamfader för din

släkt. Ni skall bli den första generationens stamfäder. Om du är en Park, skall er generation bli inympad i himmelriket med familjenamnet Park. Då skulle din fader vara i din sons position. (177-161, 17.5.1988)

#### Sektion 4 Sprid kärlek i din hemort och låt kärleken växa och få djupa rötter

Fram tills nu har ni levt som ni själva har velat. Men nu är det allvar. Ni har ansvar för, om ni är förlorare eller vinnare. Det ansvaret vilar inte på mig, utan på er. Vill ni återvända till er hemort som en förlorare eller med en vinnares seger? Vilkendera är det?

Ni borde återvända med Guds och Sanna Föräldrars segerrika, nödvändiga förutsättningar och fundament. Med det kan ni närma er hemorten. Därför att er hemort är världen i miniatyr och en återspeglings av min familj, borde ni tänka på Guds och Sanna Föräldrars historia om gottgörelse, medan ni arbetar för att uppfylla ert ansvar och ni borde med tårfyllda ögon välkomna de människor som kommer till er. Då någon kommer på besök, borde ni ha ett sådant hjärta att ni är redo att sitta uppe och tala hela natten utan att bli trött. (178-116, 1.6.1988)

Precis som israeliterna begav sig till Egypten och bodde där under 400 år, har vi gjort under 43 år. Nu ska vi återvända till våra hemorter och slå rot i kärlek. Vi skall älska Gud, våra föräldrar och våra bröder och systrar. Alltså skall vi skära av tillflödet från källan

genom vilken satan, som arbetar över hela världen, kan använda för att anklaga oss. Det var därför som israeliterna inte lyckades göra detta, det vill säga de kunde inte bygga upp Guds fullkomliga rike i Kanaan. Så vänta er inte någonting från satans värld. Vi är bäst, även om vi måste bära med oss våra väskor. Vi är bäst även om de svär över oss och byrackorna skäller. Ni ska stolt ta del i kampen för att ordna hela byns angelägenheter under bön och kärleksfulla tillrop och djärvt gå vidare. Jag hoppas ni kommer ihåg detta, när ni fortsätter att kämpa. (178-139, 1.6.1988)

När ni återvänder till er hemstad borde ni kunna säga, ”Detta är Guds gåva till mig!” medan ni ser ut över bergen och floderna. När ni tittar på träd som är mycket äldre än ni, kiselstenar i floden som är äldre än ni och fälten, runt omkring skall ni säga: ”Hur har ni haft det?” Det är kärlek. Ni måste veta, hur ni skall älska naturen och älska människor. Ni måste göra det på nytt. Det är att återupprätta. Ni skall älska hela skapelsen, därför att Adam och Eva inte kunde det. Ni skall återvända till era hemorter och älska naturen. Älska allting, gräset, bergen, floderna och träden. Och sedan ... älska din nästa. Om du har lärt dig att älska bergen, floderna, träden och djuren, älska sedan människor. Människor skall älskas när allt annat har blivit återupprättat. (175-31, 6.4.1988)

När vi älskar människor, skall vi älska de mest olyckliga och beklagansvärda; först barnen sedan dem som befin-

ner sig i medelåldern. Bland de fattiga i världen finns det många människor som har ett känsligt samvete och som vet vad som är rätt och fel. Familjer i *Unification Church* ska älska de fattigaste människorna i världen. Fastän fattiga människor bor i djävulens värld, finns det en hel del bland dem som kan bli lyckliga och ärva överjordiska rikedomar. (175-31, 6.4.1988)

Idag borde ni återvända till er hemort och bli människor som kan vara ”den goda säden”. Denna säd skall bli sådd och skapa en miljö och levnadsförhållanden som Gud och de saliga och människor på jorden kan och vill besöka, när som helst, för att inte tala om de människor som kommer från Republiken Korea. Om ni kommer till den andliga världen, efter att ha gjort detta på jorden, skall ni säkert bli älskade som Guds rikes söner och döttrar. Ni borde handla så från och med nu. (197-221, 14.1.1990)

## Sektion 5 Att samarbeta med den andliga världen och vår övertygelse

Nu, när den andliga världen har kommit mycket nära, kommer en tidsålder då goda andar ständigt skall leva på jorden. De skall komma och leva bland oss. Förstår ni vad jag talar om? Tills nu har satan och djävlar splittrat världen och härskat över den. Men nu skall goda andar slita loss dessa områden ifrån dem och ta makten och styra över dem. Därför skall medlemmar



i *Unification Church* göra aktiviteter i *Home Church*, också med blod, svett och tårar. Vi skall helga våra liv och göra vårt yttersta. Vi skall be med brinnande hjärtan, mer uppriktigt och hängivet än kristenheten eller vilken annan religion det än må vara, inklusive islam och buddism. Vi borde be: ”Eftersom goda andar har återupprättat den goda, fasta grunden på jorden, ber vi, att Du låter *Unification Church* skapa en god utveckling av mänsklig kvalitet och verksamhet tillsammans med den andliga världen och få sin styrka från denna andliga grund.” (169-9, 1.10.1987)

Vet ni att människor i den andliga världen bara kan räddas genom oss? Om ni hjälper dem, skall den andliga världens välsignelse komma till er. Om ni gör rätt för er genom gottgörelse och uttrycker ånger och bättrar er för den andliga världens skull, skall de följa er. Hela den andliga världen skall röra sig omkring dig med dig som medelpunkt. Ni måste förstå hur viktiga gottgörelse och ånger är. Allt detta bör göras med *Home Church* som hjärta och medelpunkt. (125-50, 1.3.1983)

Om ni arbetar med absolut hängivenhet inför altaret i *Home Church* medan ni är på jorden skall andar med olika bakgrund och från olika nivåer återvända till jorden och hjälpa de troende där. I närheten av altaret i 360 hem, som har byggt upp *Home Church*, lever buddister, kristna, judar och andra människor med olika livsstilar. De har ett känsligt och uppövat samvete, som har en känsla för

vad som är moraliskt riktiga och oriktiga handlingar och tankar hos en själv och andra. Andliga fenomen skall förekomma, där den andliga världen höjer sig över det, som ligger bortom gränsen för det, som kan uppfattas av sinnena eller förnuftet. Den andliga världen höjer sig således över trossamfund och religioner för att sedan återvända till jorden och leda sina efterföljare till centralgestalten i den gudomliga planens omsorg om världen och människorna. *Home Church* tjänar som ett altare, som gäller under vissa förutsättningar genom vilka andarna kan återuppstå genom att återvända till jorden. (210-197)

Ni skall känna till denna hårda och fasta regel, att ni måste arbeta med större hängivenhet än vad lojala undersåtar, patrioter, barn som visar respekt för sina föräldrar och före detta prästersom är födda på er hemort, visar. Om ni arbetar med mer intensitet så skall alla från den andliga världen hjälpa er. Detta är det villkor ni måste uppfylla. Om ni gör detta, skall ni stå över satans anklagelser; satan skall inte anklaga er och er hemorts förfäder skall på ett andligt plan samarbeta med er och leda sina ättlingar att ansluta sig till *Unification Church*. (179-17, 15.6.1988)

Dina förfäder i den andliga världen ser på denna världen och längtar efter att komma ner på jorden, därför att de är stolta över sina efterkommande på jorden och verkligen vill hjälpa er. Därför kommer många förfäder till dig. Detta är en värld inom religionen, som samlas

kring släkten och höjer sig över tros-samfunden. Förstår du det? Dina förfäder litat på dig, älskar dig och vill följa dig. De vill följa dig. Det är därför, som de vill vara trofasta mot dig och hjälpa dig. (189-278, 1.5.1989)

Om du går framåt med stark övertygelse, skall dina förfäder utöva påtryckning på din mor eller vem som helst av dina släktingar för att hindra dem från att motarbeta dig. Det är som att säga till dem: "Lyssna på mig!" Varför är det så? Den ursprungliga goda grunden som finns inom släkten kan knytas an till Sanna Föräldrar på det nationella planet. Detta, i sin tur, kan knytas samman med den globala nivån, ur vilken satan har drivits ut. Som ett resultat av detta har satan och de fallna, onda andarna börjat dra sig tillbaka och dina förfäder, i ärkeängelnas andliga värld kan nu hjälpa dig. (184-91, 20.12.1988)

Vems taktslag ska vi då följa? Ska jag följa rytmen i min gång eller mitt hjärtas slag? Ni borde inte göra några invändningar, annars sätts den andliga världen inte i rörelse. Utan att följa mina anvisningar skall den andliga världen inte samarbeta med er, hur begåvade och kapabla ni än är. Om ni skulle göra någonting jag inte vill, eller göra någonting som jag inte har föreskrivit er, så kommer det inte att fungera. Himlen kommer då att dra sig tillbaka. Hjälpen från den andliga världen kommer inte till uttryck. Ärkeängeln kommer att förstöra, snarare än att hjälpa. (169-133, 29.10.1987)

Jag är en som känner himlens lagar, som känner varje stig som måste beträddas. Jag känner till hemligheterna bakom satans rörelsemönster och jag känner till Guds strategier. Jag är kontroversiell i världen på grund av detta. Den tid, då den andliga världen skall hjälpa mig, kommer nu. Om världen är emot mig mycket längre, så kommer många tragiska händelser att inträffa. (169-12, 1.10.1987)

I dag är det så på jorden att, om någon ber i *Unification Church*, så kommer förfäderna inom en vecka och undervisar om allt. Vi har nu nått dit. Religioner har banat en lodrät väg, så att de över hela världen bygger ett globalt område genom att binda samman hjärtan. Jag har nu vidgat den horisontella sfären över hela världen och bundit samman dem överallt. Som ett resultat av detta har den tidsålder kommit, då förfäderna i den andliga världen slutligen kan återvända till jorden tack vare sina efterkommande och hjälpa dem. *Home Church* är den grund som samlar ihop ett sådant globalt område. Vad kommer då att hända med de goda andarna? I det förflutna skulle de stiga ner och hjälpa och sedan återvända till den andliga världen. Men nu ska de leva på jorden för alltid. En sådan tidsålder kommer att vara för evigt. Förstår ni? När jag säger *jeong ju* (leva för alltid) menar jag inte min hemort, Jeong Ju. Äntligen stiger vi in i den tidsåldern, då goda andar från den andliga världen slutligen kan bosätta sig på jorden. Så, när du går med i *Unification Church* och tar del i deras

aktiviteter, skall dina goda förfäder leva tillsammans med dig och hjälpa dig. Så blir släktens upprättelse möjlig. (163-301, 1.5.1987)

Himmelsk lycka kommer ner över oss. Nu, i april 1987, skall ett nytt ljus skina fram och världens hopp skall blomstra på en plats. Vad andarna i den andliga världen måste ha längtat efter att komma till Korea! Alla samlas. Så människor, som har offrat sitt blod för nationen och andar som har uppoffrat sig, börjar att tjäna Sanna Föräldrar. De skall i framtiden tjäna som medlare för att samla alla andar i världen. Genom att knyta an till dem, skall den här världen snabbt vrida sig i rätt riktning. (163-25, 18.4.1987)

Nu måste vi göra det. Vi befinner oss i den tidsålder, då den andliga världen säger: ”Nu hjälper vi Korea!” Tills nu har goda andar runt om i världen arbetat utifrån, för att lägga en grund och nu förs denna rikedom inåt. Vem driver den inåt? Jag står i främsta ledet och de lojala ministrarna, hängivna hustrur och patrioter kommer efter mig i en lång rad. Efter att ha följt mig in i landet, skall de hjälpa *Unification Movement* i Korea och koncentrera sig på grundarna till religioner och stiftare av trossamfund, oberoende av, om de är kristna eller muslimer. Nu blåser en sådan vind. (163-18, 18.4.1987)

Det är samma sak med er. Om Gud tänker så, varför skulle inte andevärlden hjälpa er? Det är samma sak. Det är där-

för att ni är självcenterade. Jag har varnat er för att vara självcenterade. Nu, när mina ben börjar styvna säger jag: ”Dumma ben, jag måste gå!” Om jag gör så, skall ni, unga människor, vara lata då? Barnungar! Ni förtjänar straff från himlen. Ni, små barn, slösar bort er tid på att sova. Jag säger åt er, att inte göra det. (162-119, 30.3.1987)

När ni beger er till den andliga världen, vad tacksamma ni kommer att vara över, att jag erbjöd er de nödvändiga och önskvärda egenskaperna som förutsättning för att bli söner och döttrar till ägaren till en fri himmel och en fri jord utan befästningsvallar och murar. Om ni har lyssnat på mig och levt därefter, eftersom andevärlden inte har några gränser, vart ni än beger er i den vida, ändlösa andevärlden, skall de säga: ”Vi har hjälpt er. När ni var i tjänst och hade ansvaret, begav vi oss dit och hjälpte er.” Alla vill vara er vän. De kommer att vara era kollegor från samma tidsperiod. Andevärlden måste mobiliseras och sättas i rörelse. Utan andevärldens mobilisering kan inte Guds rike skapas. Det kan inte förverkligas. Guds rike skall börja med Sanna Föräldrar och inte med fallna ättlingar. Precis som när Gud skapade Adam, fick Han hjälp från änglavärlden. Då den andliga världen återskapas, måste även alla komma ner och hjälpa världen. De måste göra det! Detta är principen, eller hur? Det här är återuppståndelsens princip, eller hur? Det kan kallas sanning, bara då uppståndelsens princip blir verklighet. Så hur mycket kommer

då den andliga världen att uppskatta mig? (162-114, 30.3.1987)

Ni har kommit in i den globala tidsåldern och fastän ni kanske befinner er där som individ, så är ni sammanlänkade med de största helgonen i världen. Om ni har god karaktär och ett gott hjärta och lever ett helgons liv, kommer ni att få den andliga grunden vilket gör att andar fritt kan komma till er hjälp, när så behövs. Med respekt för aktiviteterna i *Unification Church* har patrioterna i varje nation återvänt till sina tidigare hemländer på jorden och odlat jorden runt omkring grunden som lagts av *Unification Church*.

Fram tills nu är antalet människor som har dött tio eller hundra gånger större än nationens nuvarande invånare, eller hur? De har kommit och väntar nu på att vi ska vidga vårt arbetsfält. Det är därför alla missionärer borde leda nationella rörelser och aktivera alla. Om de ger order att gå framåt tillsammans med andevärlden och för allas skull, så kan dessa andar inte låta bli att hjälpa. (162-108, 30.3.1987)

*Unification Church* har förmågan att mobilisera människor från andevärlden och att mobilisera förfäder genom ett speciellt samordningssystem. Ni borde veta det. Tidigare religioner har inte kunnat binda samman andevärlden med den fysiska världen. Därför är det så att, innan människor tar kontakt, så måste de anstränga sig andligt för att bli samstämda och vara på samma våglängd som Gud har skapat. Men nu är vi

sändare. Det vill säga, att vi nu är i stånd att vara sändare. Vi är inte ljudvågorna utan sändare, som skickar ut vågorna. Här kan vi sända ut radiovågor oberoende om frekvensen är flera hundra eller om det är kortvåg eller någonting annat. Eftersom det är som om jag hade en radiostation, om jag sade: ”Mina förfäder i andevärlden, kom och hjälp mig! Goda förfäder, kom och hjälp mig! Vi behöver den sortens vibration, som ni kan ge,” – svisch – så kommer de och hjälper. Vi kan kalla och mobilisera både individer och familjer. Eftersom vi har fundamentet på jorden att kontakta riken som tillhör släkten, ett folk och världen, så skall de mobilisera sig och komma ner till oss. Om detta händer, skall min kropp, även om den ville gå i en riktning, vända om, till och med utan att förstå det, och dras med. När två andar kommer och tar tag i er och drar er med skall ni dras med därför att ni inte visste att de tog tag i er. Kommer ni att ha något val? Ni kommer själva att stöta på detta. Tror ni att det är så? Detta är inget tomt prat, det är logiskt. (162-103, 30.3.1987)

När *Unification Church* mobiliserar, skall Muhammed vara där och hjälpa; också alla representanter för konfucianism och buddismen och även Gud. Detta är fullkomligt logiskt. Så ni borde vara stolta över att ni representerar mänskligheten, andevärlden och Gud och att ni rör er med allt deras stöd. (162-15, 15.3.1987)

Förut kunde ni, även om ni bad och utförde handlingar av tillbedjan bara

möta religiösa ledare på vissa tider och efter det mötet brukade ni skiljas åt och de brukade återvända till andevärlden. Nu har tiden kommit, då de kan återvända till jorden genom sina specifika religiösa sfärer. Eftersom en sådan tid har kommit skall ni inte kunna komma in i Guds rike utan att ha åstadkommit det som har gjort ett intryck på förgångna, nuvarande och kommande tidsåldrar. Den förgångna tidsåldern, var goda andars tidsålder som inneslöt änglar i den andliga världen. Den nuvarande tidsåldern är Sanna Föräldrars tid. Och den kommande tidsåldern tillhör Gud. Det är därför de som inte har mobiliserat den andliga världen, Sanna Föräldrar och Gud inte ska kunna komma in i Guds rike. På samma sätt hjälpte änglarna aktivt Adam och Eva och det gjorde också Gud. Då skulle Adam och Eva ha mobiliserat universum. (161-199, 3.2.1987)

Nu skall andevärlden hjälpa er enbart om ni är aktiva i *Home Church*. Så efter 1988 skall vi starta kampanjer för *Home Church*. Då kommer det inte att spela någon roll, om jag är här eller inte. Hur kan jag lära er någonting mer än detta? Jag har lärt er allting, om hur ni ska förbereda och säkerställa möjligheten att träda in i Guds rike. Detta kan inte utbytas, ens för många diamanter med jordklotets storlek. Jag bönfaller er, att inte kasta bort ett sådant gyllene tillfälle. (146-346, 10.8.1986)

Den andliga världen har inte kunnat stödja och hjälpa Sanna Föräldrar för-

rän nu, eftersom det är en fallen andlig värld. Som sådan kan den inte hjälpa dem som har nått positionen fulländade föräldrar. Detta är principen, eller hur? Fullkomliga föräldrar borde uppehållas av Gud och den icke-fallna ärkeängeln. Oberoende av antalet andar i den sataniska världen skulle de inte kunna hjälpa Sanna Föräldrar. Eftersom andarna i andevärlden är födda av falska föräldrar i stället för sanna föräldrar, har de inte kunnat hjälpa Sanna Föräldrar. Men nu, när alla ärkeängeln misslyckanden har blivit gottgjorda och ni har nått positionen som barn som övertar Adams och Evas roller då de växer, så kan de nu hjälpa er i önskvärd omfattning. Genom den andliga världens assistans, skall den fallna världen kollapsa mycket snabbt. (146-312, 20.7.1986)

## Sektion 6 Vår ursprungliga hemort och hur vi kan komma in i Guds rike

### 6.1 Hemort är en värld från den ursprungliga skapelsen

Vi befinner oss vid en tidpunkt, då vi inte kan hoppas på att nå världsfred eller en enad värld genom att använda mänsklig makt, visdom, kultur eller någonting annat. Vad är huvudproblemet under sådana omständigheter? Jag tror att svaret på frågan, om Gud existerar eller inte, är den viktigaste frågan. När hela mänskligheten en gång klart förstår allting om Guds existens, skall de tydligt förstå inriktningen av Guds vilja. När de förstår det, skall världen bli

en enda värld, en fredens värld och en fullkomlig värld. (56-131, 14.5.1972)

Vill ni vara nationalist eller globalist, en person som starkt hävdar den egna nationens värden och intressen eller en som tar ett världsomfattande ansvar? Religion omfattar inte enbart globalism. Den försöker inte bara att göra väl emot människor, den försöker också göra väl mot Gud. Men kommunism och demokrati strävar bara efter att göra väl mot människor. Så vilken filosofi är bäst? Den som också gör väl mot Gud eller den som bara försöker att vara till nytta för människor? Vilken filosofi är bäst, den som skapar glädje för både Gud och människor eller den där bara tjänstefolket gläder sig för sig själva, utan sin husbonde? Det är därför religion är så bra. (41-44, 12.2.1971)

Här är *Unification Church* annorlunda. *Unification Church* säger att vi ska älska våra bröder och systrar lika mycket som vi älskar vår mor och far och älska vår släkt, älska vårt folk och vår nation precis som vi älskar våra bröder och systrar. För att älska världen måste vi överge till och med vår nation. För att dessutom kunna älska himlen, skall vi överge till och med världen. Den viktigaste lärdomen i *Unification Church* är att söka kärlekens väg, där vi uppoffrar saker som för oss är små och nära för det som är större och långt borta. (100-80, 8.10.1978)

Vad i hela världen är *Unification Church*? Vart leder *Unification Church* dem om vi välkomnar och håller fast

vid, både de som står till höger och de som står till vänster? Om vi går bortom den konfliktfyllda världen, där dessa två grupper samlas för att kämpa, kommer det att leda oss till en lycklig värld, en utopisk värld medan vi låter oss ledas av Himlen. Ni kommer att misslyckas om ni försöker att fortsätta på samma plan med att ta emot dem och sköta om dem på ett människocentrerat sätt. Med andra ord måste *Unification Church* utrusta sig med ett logiskt system genom vilket kyrkan kan återupprätta alla misslyckanden och bakslag orsakade av felaktigt tänkande och utbreda sig genom att ta emot dem med öppna armar och välkomna dem. Samtidigt måste *Unification Church* också utrusta sig med ett tankesystem som uppmuntrar er att försöka bli transcendentala och påtagliga med vertikal, andlig erfarenhet på religionens grundval. *The Unification Thought* måste kunna systematisera och integrera humanism, materialism och alla tidigare former av tro på Gud. Samtidigt borde det vara en religiös filosofi av övernaturlig erfarenhet, som vertikalt kan nå högre och binda samman kyrkosamfundet. (162-102, 30.3.1987)

Vilken slags nation vill *Unification Church* ha? Som det nu är, sträcker sig *Unification Church* ut i världen genom republiken Korea. Men *Unification Church* vill inte ha en värld, där kommunismens materialism och demokratin kämpar som de gör nu. Vi söker den nation som kan höja sig över denna värld och kan styras av Guds hjärta och kärlek. (32-264, 19.7.1970)

Den plats vi vill leva på, är i den himmelska nationen. Vi vill leva i den himmelska nationen. Finns det gränser i den himmelska nationen? Nej, det finns det inte. Finns det två språk i den himmelska nationen? Nej. Finns det rasskillnader? Nej, det finns det inte. Vad är då den himmelska nationen? Eftersom alla människor har sitt ursprung och föds ur Guds famn, är hela mänskligheten bröder och systrar. Ur Guds synpunkt är de alla bröder och systrar, eftersom de är Guds söner och döttrar, och om man ser Guds rike ur den synvinkeln, är de dess invånare. De är himmelrikets människor på jorden. De är de, som är de människorna. (66-281, 16.5.1973)

Utan nation finns det inget medborgarskap. Utan nation finns det inget behov av att registrera sig som medborgare. Vi måste organisera ett folk och registrera dem. Innan vi beger oss till andevärlden, måste vi skapa ett himmelskt rike på denna jord, och med detta medborgarskap bo tillsammans med vår familj eller släkt som segerrika söner och döttrar, som har ärvt de Sanna och goda föräldrarnas släktlinje, som älskar nationen och människorna. Först då kan vi gå in i Guds rike. Sådan är principen. (58-145, 22.5.1972)

Om ni frågar, hur Guds rike upprättas i familjen, så skulle det vara en hustru, som lever till hundra procent för sin make och en make som lever och dör för sin hustru. Detta kan med visshet inte vara någonting annat än Guds rike. Vi har ett uttryck: ”Harmoni i familjen

ger framgång i allt.” Detsamma gäller en nations framgång. I en nation ligger regentens värde inte i att han utövar sin makt, utan i att han tjänar sitt folk och människorna existerar för nationens skull, snarare än för sin egen skull. Om vi når dit, blir nationen Guds rike.

Genom att en sådan princip utvecklas och breder ut sig, skall vi förverkliga en värld, där människor lever för varandras skull och höjer sig över nationen och den etniska gruppen. Den världen ska bli den utopiska kärlekens värld, den fullkomliga världen, fredens värld och den lyckliga värld, som människor längtar efter. Det finns ingen plats, där principen att leva för andra inte passar in och kan tillämpas. (75-325, 16.1.1975)

Det hemland, som vi söker med en speciell historia och tradition är inte någon specifik nation på den här jorden. Om vi ska återupprätta och förtjäna den nationen, som är av en annan dimension, så måste vi bli människor, som har en ideologi med en aktiv, välvillig inställning. Men, denna välvilliga ideologi måste samstämma med den Absolute Skaparens ideologi. Om det finns en nation, som den Absolute Skaparen vill ha, så måste det vara en nation där människor samlas kring sin överhöghet och högsta makt. Vi måste likna denna nation både i karaktär och utformning. (49-93, 9.10.1971)

Ni måste leva med den insikten, att allt ni gör är till för att återupprätta nationen och detta hemland. Ni måste leva så, att ni tänker på det faktum att

ni har blivit sända av himlen som en personlig representant, som bara några få känner till, och blivit ombud med laglig rätt att företräda himlen. Dagligen utför ni handlingar med uppdraget att bli en berättigad person, som älskar sitt land och är beredd att osjälviskt arbeta i den nationen för dess välgång. Om ni inte har det sättet att tänka, så har ni inte värdighet och stolthet nog att vara människa i den nationen. (50-255, 7.11.1971)

## 6.2 Att inregistrera sig i Guds rike

Ni kan inte komma direkt inför Sanna Föräldrar. Ni har en annan släktlinje, eller hur? Innan ni har registrerat er, har ni inte rätt att ärva. Ni är ännu inte registrerade. Har ni skrivits in i mitt familjetråd? Ni blir inte registrerade bara för att ni är välsignade. Ni får Välsignelsen som det högsta i er utveckling. Ni har fortfarande ytterligare sju år, innan er utveckling är fullbordad. Sådan är Principen. Vi återupprättas genom denna Princip. (139-230, 31.1.1986)

Vi gör en förteckning, då vi går in i registreringens tidevarv och vi kan inte göra den godtyckligt. Utan att gå igenom *Home Church* kan ni inte bli införda på den listan. Ni kan inte bli en del av familjetrådet i Himmelriket. Ni kommer att bli utestängda, även om ni är en Välsignad familj. Ni kommer att bli utestängda. Med den insikten måste ni skynda er att göra allting som Himlen ger er i uppdrag att utföra. Ni gör det inte bara därför, att någon annan gör

det. Det måste göras. Om ni skulle gå till den andliga världen utan att ha gjort *Home Church*, så måste ni arbeta med det i evighet i den andliga världen. Det blir problem om ni skulle gå dit utan att ta hand om er *Home Church* på jorden. (143-118, 16.3.1986)

Om ni inte ångrar och ändrar er, skall ni vara beredda på allmänt åtal. Det finns ingen som kan stå i spetsen för kärlekens styrande lag. Vi har ett formellt krav på beslut om vårt ansvar för handlingar riktade mot andras egendom eller person. I tider av åtal måste försvars- materialet vara större än det material som används för att anklaga er – med Gud, mig, min familj, släkt, ledare och var och en i *Unification Church*, som undervisar er, och står som era advokater. Enbart då skall ni kunna registreras som himmelrikets människor. Om beviset för, är mindre än beviset emot, skall ni inte bli registrerade. (147-331, 1.10.1986)

Medlemmarna i *Unification Church* kan inte leva som de vill. Ni kan inte ljuga för er själva, eller hur? Kan ni bedra ert eget medvetande? Så länge ni inte kan bedra er själva, ska ni inte kunna svara på ett vilseledande sätt i familjeregistret i Guds rike. Allting skall föras in. Om jag lyfter den här handen en gång, skall allting registreras på det här videobandet, inte sant? Om ett bevis registreras så, i den mänskliga världen, tror ni inte att det registreras i himlen? Om ni bara trycker en gång på en knapp skall allting om er Välsignade familj framträda från er barndom och era förfäder. Det



ska visa sig på en sekund. Det kommer inte att ta lång tid. Vi har en uppfattning om tid här, men i himlen görs allting på ett ögonblick. (148-290, 25.10.1986)

Vet ni vad registrering är? När en kvinna gifter sig och flyttar till sin man, måste hon registreras på nytt. Vi vet att en sådan person måste ta bort sin ursprungliga registrering som gjordes vid födseln och flytta till en annan plats. (177-302, 22.5.1988)

Den tid kommer, då vi skall registreras i Republiken Korea. *Unification Church* skall upprätta Republiken Korea, som sitt hemland. Det skall komma en tid, då var och en, som hittills har mobiliserats, skall kunna köpa ett stycke land i Republiken Korea. Så blir det, om Republiken Korea följer mig. Det skall komma en tid då ni måste sälja allting ni har i väst och byta ut det till och med för bara en liten hydda i Republiken Korea. (185-250, 8.1.1989)

Även om ni är gamla och svaga och bara blir sittande och säger: ”Tyvärr är jag gammal,” så borde ni fortfarande gå ut och vittna. Det kommer att bli ett stort problem, om ni inte registrerar er mor och far i Himlen, innan ni går till den andliga världen. De Välsignade familjerna i *Unification Church* har gått in i denna tidsålder, då de kan göra ett stort historiskt arbete å sina mödrars och fäders, sina förfäders, bröders och systrars vägnar, genom att sätta sina släktingar och sin familj i centrum för sin uppmärksamhet. (186-165, 1.2.1989)

För att behålla en stolthet och respekten för er själva, har jag hittills befallt er att gå ut och vittna. I framtiden kommer den nya registreringsepoken för släktens överhuvuden för de sjuttio två stammarna att upprättas. Jag vill innesluta er bland dem, men hur kan jag göra det, då ni inte har utträttat någonting? (194-96, 17.10.1989)

I framtiden måste vi registreras. När Nord och Syd har förenats, skall familjerna i *Unification Church* i hela världen, de Välsignade familjer som varit aktiva, höja sig över släktens nivå och bli registrerade. Om Nord och Syd förenas genom min makt, skall himmelsk lag upprätta lojala representanter för *Unification Church* över hela världen, som det representativa folket och det folk som för säden vidare. Vem skulle sätta sig emot det? Sett ur en historisk synvinkel vem skulle vara min motståndare eller sätta sig upp mot mig, när jag har arbetat så hårt som jag har gjort för Koreas självständighet och möjligheten att återvända till hemorten i Korea? (197-212, 14.1.1990)

I framtiden kommer registreringens tidsålder. Det är inte en tidsålder för individuell registrering. Tidsåldern för släktens registrering kommer. När Kim-släkten, Park-släkten, och så vidare, är registrerade, skall tidsåldern för den nationella registreringen komma. Det kommer att gå fort. Från och med nu kommer allting att hända så fort. Det kommer att gå så fort, att ni blir alltför upptagna att ens öppna ögonen eller

snyta er. Nu rör sig världen så fort att ni inte ens har tid att öppna ögonen eller snyta er, eller hur? Varför rör världen sig på det sättet? Det är på grund av President Moon. Orsaken finns ingen annan stans. (197-363, 20.1.1990)

För att överlämna ledningen till Gud, måste vi gå genom Sanna föräldrar. Utan att gå genom Sanna föräldrar finns det inget sätt att vända om. Därför måste föreningen av världen åstadkommas genom *Unification Church*. Till och med utan att vi gör någonting skall den ena efter den andra stå och vänta på att registreras. Det kommer en tid då de skall kämpa med näbbar och klor för vem som kommer på första, andra eller tredje plats. (198-242, 3.2.1990)

Tiden för registrering kommer i framtiden. Registreringens tidsålder kommer, då ni kommer att ansluta er till kretsen runt min familj och den kungliga familjen. Men även om registreringens tidsålder kommer, kan inte de som inte har återupprättat sin släkt registreras här. Ni borde veta det. Det är samma som de tolv släktena. Utan att ha återupprättat er släkt, kan ni inte registrera er själva. Om människor får veta om denna upprättelse för släkten, kommer de att samlas kring *Unification Church* och ansluta sig till den, före andra. Vad händer då vid tiden för registrering? Tills nu har människor och alla ting inte tillhört Gud. De har tillhört satan. Men nu har mina söner och döttrar och allt runt omkring mig, fastställts genom mig, som en som har fullföljt Guds vil-

ja. Alltså har jag, just nu, inte någon nation. En nation måste skapas. (208-339, 21.11.1990)

Detta tillhör satan, inte Gud. Himmel och jord kommer att bli ett, utan krig, eftersom det finns någonting, som kallas återupprättandet av ägandeskapet. I framtiden skall köer av människor forma sig, som ni aldrig har sett förut i världshistorien. Det kommer att vara människor, som försöker att samla alla sina ägodelar och registreras som en släkt i himlen. Positionen äldre eller yngre broder skall bestämmas av vem som har registrerats först. (208-345, 21.11.1990)

Hittills har det inte varit någon registrering i Guds rike. Det har inte funnits någon nation i himlen. Det har inte funnits någon familj eller nation. Då en familj begav sig till den andliga världen, skingrades alla familjemedlemmar. Men från och med nu, kommer det inte att vara så. Ni skall veta, att ursprungligen, skulle modern och fadern och hela klanen komma in i himmelriket tillsammans, utan syndafall. Detta är Guds rike. Om far- och morföräldrarna, mor, far, ert par och sönerna och döttrarna blir ett, genom att uttrycka sann kärlek och äga Guds sanna kärlek, som lever för andra, så skall, till och med Gud absolut rätta sig efter detta. I den värld, som följer en sådan tradition av kärlek och rör sig enbart med den kärlek som lever för andra, skall det inte finnas något sätt, där detta fundament av fred inte skall visa sig. (210-306, 27.12.1990)

I framtiden måste vi besegra allt och övervinna alla hinder. Men innan vi seg-rar, måste vi omorganisera oss. Man och hustru skall komma tillsammans och skriva dagbok. Sedan ska ni få en offent-lig stämpel av samtycke från era söner och döttrar och sedan skall alla registre-ras. Registreringens tid är kommen. Allt måste avvecklas. Då kommer satan inte att följa oss. En sådan allvarlig tid kom-mer. De Välsignade familjerna ska skriva dagböcker från och med nu. Ni kan inte kringgå detta. (208-39, 15.11.1990)

Från och med nu måste hela världen registreras. När vi gör detta med fokus på de tolv stammarna, måste ni i detalj skriva ner allting om hela ert liv, och vad ni har gjort efter det att ni anslöt er till *Unification Church*. Om ni har tagit till och med en enda liten sak från kyrkan, till exempel en duk att svepa in något i, så måste ni redogöra för detta. Om det skiljer sig från protokollen i datorn i den andliga världen, skall ni inte få tillåtelse att träda in där. (212-56, 1.1.1991)

Platsen där den kungliga familjen och hjärtats rike existerar, är en plats utan hinder och splittring; en välkomnan-de plats. Den kommer att vara på jämn mark. Allting skall välkomna oss och den eviga kärlekens värld skall förenas med oss. Vi skall stå där som ägare. Din släkt skall bli det. Ni kommer att inträda i Guds rike, genom att vara registrerade med äran av att ha hela er släkt samlad. I egenskap av släktens överhuvud, som är fri från satans anklagelser, som mes-sias och som föräldragestalt, befaller jag

er att dra era släktingar in i Guds rike genom att registrera dem på ett nytt sätt. (218-358, 22.8.1991)

Det är vad som kommer att hända, när Guds rike byggs på jorden i fram-tiden. Det är så konstitutionen kom-mer att bli. Allting tillhör Guds rike och måste återlämnas dit. Det är därför för-eningen är oundviklig. Ingenting kan tvinga er att göra detta. Ni måste göra det av fri vilja. Detta kommer att vara orsak till dagen för registrering. När det är släktens tur att registrera sig, skall du bli den första förfadern, om du registre-rar dig. Alla andra måste böja sina huvu-den. (219-209, 29.8.1991)

Ni ska, i denna tidsålder, tydligt håll-la fast vid, att det har kommit en tid med friare sociala, moraliska och religi-ösa livsvillkor och att ni är frihetskäm-par, som bygger upp kungariket Israel. Vill ni kommendera en pluton, ett kom-pani, ett regemente, en division eller en armé? Detta kommer att avgöras av era egna aktiviteter. Från och med nu, måste de äldre bröderna och systrarna och de yngre bröderna och systrarna alla kon-kurrera på ett och samma ställe. Den som vinner, den som först har registre-rat sig, skall bli den äldre brodern, för-fadern. En tid med drastiska föränd-ringar i himlen och på jorden kommer. Det blir en tidsålder, då far- eller mor-fadern blir barnbarn, fadern blir son, den yngre brodern blir äldre bror och den äldre systemen blir den yngre systemen. Frågan är, vem som först registrerar sig. (220-251, 19.10.1991)

Ni skall kunna hålla Guds rikes lag och respektera himmelrikets kungliga lag. Ni känner inte till det, eller hur? Från och med nu och framöver, måste vi förbereda allting för den förenade världen mellan Nord och Syd. Vi har inte slutat att utbilda och träna oss.

Sedan kan inte vem som helst komma in. Registreringens tidsålder kommer. Då kommer det att bli svårare att registrera sig än att skriva in sig som universitetslektor, efter att ha avlagt filosofie doktors examen vid ett universitet. Inom din egen generation, måste ni skydda er släkts historia och klara ett prov. Detta skall avgöras, när ni har blivit värderade och bedömda av andevärlden och den fysiska världen. (210-368, 27.12.1990)

Man tror, att himmelsk lycka skall skydda dem, som har ett nära samband och släktskapsband med Himlen. Därför säger jag er, att ni skall ge gåvor. Detta är naturligt. Vi måste lämna tillbaka hela vår släkt till Gud. Vem blir förfäder där? Den som bär huvudansvaret och är tongivande och står i främsta ledet blir den förste förfadern. Reverend Kuboki är ordförande i *Unification Church*. Om han misslyckas med detta och någon som lyssnar till mina ord nu kommer för att leda hela sin släkt och registrera sig, skall Kuboki upphöra att vara avkomling och hamna flera generationer längre ner i släktlinjen. De som först registrerar sig, blir de första förfäderna. (227-97, 10.2.1992)

Jag ger er order, eftersom en sådan tidsålder har kommit: ”Skynda er att

återupprätta slakten! Ge tillbaka äganderätten till Gud! Låt registrera er så fort ni kan!” Detta är en människas största hopp. Här finns hoppet som ligger bortom gränsen för det som kan uppfattas med sinnen och förnuft hos de tio miljoner generationerna efter våra första förfäder. Ni borde inrista dessa ord i eldskrift och skriva dem i era hjärtan, så att ni aldrig glömmer dem. På så sätt skall ni, i framtiden, kunna känna glädje över att välkomna den lysande solen som följer på den tidiga gryningens svaga ljus i Japan. (227-107, 10.2.1992)

Vad anses vara himmelrikets tillgångar? Eftersom det inte finns några människor nu i himmelriket, finns det inget annat sätt än att återuppväcka människor från den fysiska världen och föra dem dit. Utan människor i himmelriket skulle andevärlden inte ha några tillgångar. Följaktligen är de inte era söner och döttrar enbart därför att ni har fött dem. Alla 120 miljoner människor i Japan måste hitta ett sätt att bli Guds folk. Hur kan ni få den enorma mängden japaner att registreras som himmelrikets människor tillsammans med era söner och döttrar? Det antalet skall för er bli hörnstenen i den andliga världen, när ni bosätter er där. Utan detta skulle allting vara förgäves, även om ni har tjänat som ordförande i *Unification Church* under åtskilliga år. Tills nu hade det varit omöjligt, eftersom *Unification Church* har varit utsatt för förföljelse, men nu kan vi göra detta, eftersom hela världen har kommit att respektera mig. (228-120, 26.3.1992)

Genom att förenas med de Sanna Föräldrarna och genom att arva deras tradition, måste ni bilda den familj, som blir den grund, på vilken ni kan styra alla nationer som dess ledare. När ni blir en sådan familj, som kan upprätthålla en position som är till förmån för alla kan den registrera sig som en kunglig familj i Guds rike. Den plats ni intar på detta sätt, är Guds rike. Guds rike är inte en plats, som vem som helst kan träda in i. Tre generationer måste besluta sig för att gå in i himmelriket. Mor- och farföräldrarna, mor och far, man och hustru och söner och döttrar är fyra stadier. Och släktleden som har man och hustru, utgörs av tre generationer. (228-295, 5.7.1992)

Nu skall ni inte utstå förföljelse på den väg ni går. Jag har förberett allting åt er. Jag har undanröjt alla hinder åt er. Jag har rivit ner allting för er, så hur mycket vördnad skall ni visa mig? Jag säger er, att om inte era efterföljare lämnar efter sig en familjetradition, där jag hedras hundra gånger mer än ni har gjort under förföljelsens tid, så kommer det att bli svårt för dem att registrera sig. Om ni inte bygger en grund där era

söner och döttrar kan tjäna mig många gånger bättre än ni har gjort, skall de falla bort. De kommer att bli utstötta.

(184-243, 1.1.1989)

Ni måste registrera er. Vart går ni för att registrera er? Vi kan inte undvika vårt öde, som kräver att vi återvänder till landet, där vår ursprungliga hemort ligger. Om vi inte klarar det under vår livstid, skall det inte finnas något sätt i andevärlden att undvika det fallna rikets makt, som måste passeras genom att komma tillbaka gång på gång under hundra miljoner år i djup bedrövelse och sorg. Jag har sagt er detta i detalj, med en förhoppning, att ni för ett hederligt liv och går den raka vägen. Glöm därför inte detta! Håll fast vid detta och bli de som kan arva den rätta kungavärdigheten.

Den gör det möjligt för er att segerrikt gå in genom porten till Guds rike. Jag vill att ni skall vara det folket som, genom att arva detta, kan skriva in sig i himmelriket och i den ursprungliga hemortens land. De, som högtidligt lovar att göra det, ber jag vara så vänliga att räcka upp sina händer. (177-351, 22.5.1988)

## KAPITEL SEX

# Sanna Föräldrars handbok i syfte att återförena Korea och världen

### Sektion 1 Världens återförening och återföreningen mellan Nord- och Sydkorea skapad genom sann kärlek

Ärade gäster, vilkas brinnande önskan är att ena världen och återförena Korea!

Mina damer och herrar!

Det nya årtusendet som just har börjat, är en tid att befria sig från splittringar och konflikter som tillhör det förra århundradet och att förverkliga idealet att skapa harmoni och enhet i en enda global familj. Jag önskar absolut var och en av era familjer välsignelser för det nya millenniet. Jag vill börja med att uppriktigt tacka er för att ni har kommit hit från hela världen för att gratulera mig på min åttionde födelsedag. Mest av allt, skulle jag vilja ge tillbaka all ära till Gud, som har skyddat och bevarat mig fram till denna dag.

När jag ser tillbaka på mitt liv, ser jag att mitt liv inte har varit lätt. Jag har utstått och genomlidit historiska vedermodor tillsammans med vårt folk, som har gått en väg fylld av allt slags lidande på den koreanska halvön som har legat inklämd mellan stormakterna.

Då jag var en pojke på sexton år, kom jag i kontakt med Himlens vilja genom

bön och under mitt liv därefter har jag vigt hela min själ och givit all min kraft åt att utföra Guds vilja. Jag har förstått att den grundläggande orsaken till människors elände är att släktskapsbanden med Gud har slitits av, på grund av att människor har fallit ner i ett tillstånd av andlig okunnighet, som ett resultat av mänsklighetens förfäders syndafall. Härigenom blev människor okunniga om Gud, liv och de ursprungliga problemen i universum. Jag har talat offentligt vid mer än tiotusen tillfällen på många platser världen över och offentligt lagt fram en sann bild av mänskligheten, en sann bild av världen och en sann historisk bild, grundad på "Godism". Dessa tal har översatts till tolv språk och finns publicerade i trehundra volymer. Innehållet i det jag undervisar är inte resultatet av omfattande studier av historiska dokument eller vetenskaplig forskning utan är snarare principer och grundläggande svar, som jag har kommit fram till genom att obehindrat kommunicera med både de synliga och osynliga världarna.

Då jag idag uttrycker min tacksamhet över detta betydelsefulla evenemang, tänker jag på det faktum att rättsfrågan och problemet med att förena den koreanska halvön, är vårt folks högtidliga

och allvarliga önskan och slutskedet i strävan på att få ett slut på världens Kalla krig. Därför skulle jag vilja dela med mig av det grundläggande svaret på återföreningen under ämnet, ”Världens återförening och återföreningen mellan Nord- och Sydkorea genom sann kärlek.”

Vårt lands återförening innebär inte bara en återförening av ett nationellt territorium, utan den är snarare en förebild för världens enande, den värld som har varit uppdelad i Öst och Väst. Den börjar med föreningen mellan ande och kropp som har varit åtskilda genom syndafallet. Alltså måste denna fråga förstås ur ett perspektiv om Guds kärleksfulla befrielseplan och måste lösas på en nivå, som handlar om en högre makts omsorg om världen och människorna.

Mänsklighetens historia handlar om Guds plan om upprättelse genom gottgörelse för att få tillbaka den ursprungliga världen som gick förlorad på grund av mänsklighetens förfäders syndafall. Därför består mänsklighetens historia av kampen mellan gott och ont, Guds sida och satans sida i sin strävan mot målet att levandegöra Guds skapelses ideal.

Historien igenom har goda andar, hela tiden, bakom scenen, samarbetat på Guds sida och onda andar har samarbetat på satans sida. Den första sprickan var ett resultat av syndafallet och bredde ut sig genom familjen, släkten, den etniska gruppen, nationen och världen. I modern tid har dessa tecken på missämja yttrat sig i konflikten mellan materialism och teism och grundat sig

på humanism, respektive religion. Om Jesus Kristus hade blivit accepterad av det judiska folket för tvåtusen år sedan, skulle han ha enat de judiska stammarna och släktet och även det arabiska riket, befolkat av ättlingar till de tolv stammarna. Sedan skulle hans ideologi och undervisning ha spridit sig genom Mellanöstern och det indiska området i Fjärran Östern. Han skulle ha besekrat det romerska riket och hela Europa och skapat ett nytt religiöst, kulturellt område, där han skulle ha blivit konungars Konung. Men genom hans död på korset utvecklades hellenism, som först hade börjat som en humanistisk-kulturell värld byggd på kroppens yttre och fortsatte att utforma det centrala i romarrikets kultur. Å andra sidan mötte kristenheten, som representerade den hebreiska kulturen, som utgjorde den religiösa, kulturella världen, baserad på den inre, humana mentaliteten, all slags förföljelse under imperiets fyra århundraden.

Vad är satans yttersta mål bakom historien fylld av kamp mellan gott och ont alltsedan denna konflikt började som ett resultat av mänsklighetens förfäders syndafall? Satan har siktat in sig direkt på Gud själv. Gud är evig, oföränderlig, absolut och unik och nivån på Hans ideal som Han hade vid skapelsens början, måste också ha dessa kvaliteter. Satan försöker förstöra Guds absoluta vilja. Om ni skulle fråga Gud direkt, skulle Han bekräfta vad jag säger. Hur skulle Gud svara, om satan frågade honom: ”Gud, när du skapade mig som en ärkeängel i begynnelsen, var det

av kärlek som var flyktig och kortvarig eller var den evig?” Gud skulle svara att Han gjorde det av kärlek som var evig. Om Han skulle säga, att Hans kärlek var flyktig, så skulle Han göra sig själv till en flyktig och kortvarig gud. Om Han inte uppehåller en standard i sin kärlek till satan i evighet, skulle det till slut komma en tid då Han inte längre kunde utöva sin auktoritet som Gud över satan. Därför är det så att, hur mycket än satan sätter sig upp emot Honom, så har Gud inget annat val än att upprätta en grundval av kärlek till honom. Följaktligen är Gud den som föreslår en icke-motståndsfilosofi gentemot det onda. Varför är det så? Det är därför att Gud måste älska ärkeängeln, som har blivit satan oberoende av omständigheter, tills världen, som har det himmelska idealet, manifesteras på jorden.

Hur mycket problem satan än orsakar, kan inte Gud straffa honom eller utestänga honom. Han måste bevisa att Han har älskat satan under alla förhållanden. Gud kan fullständigt segra, endast då satan bekänner för Honom genom att säga: ”O, Gud är verkligen Gud. Jag underkastar mig dig.” Det är frågan. Eftersom principens väg i den kärleksfulla återupprättelsen är att förstå att Guds uppgift är att få satan att underkasta sig genom att älska honom. På det sättet måste vi, som skall bli Hans barn, också gå samma väg. Vare sig vi är förföljda runtom i hela världen och anses vara en världsvid fiende måste vi ha ett fundament inom oss genom att ha älskat dem som är emot oss. I detta hänseende är Guds ord, ”Älska dina fiender”,

Hans strategi att underkuva det onda på ett naturligt sätt. Dessa ord är enkla, men ingen har insett, att de har markerat gränsen mellan seger och nederlag mellan Gud och satan. Om Gud skulle hysa tanken att behandla satan som sin fiende och söka hämnd mot honom, då skulle Han aldrig kunna stå på segerns tinnar. Tvärtom, han fullföljde och förverkligade kärlekens strategi genom att säga: ”Älska din fiende.”

Det är märkligt att Guds enfödde son, Jesus bad för satan, trots att satan försökte döda honom. Om Jesus hade hyst några känslor av illvilja mot sina fiender, då han var döende på korset, skulle Guds kärleksfulla plan ha fått utstå en totalt motsatt effekt. Genom att övervinna döden med ett kärleksfullt hjärta, som älskar sina fiender och ber om välsignelse över dem, underkuvade Jesus satan på ett naturligt sätt. På så sätt kvalificerade han sig att bli berättigad att förbli Guds son i evighet. Till och med satan erkänner denna behörighet och ger sin bekräftelse. Vi måste själva uppträda på ett sådant sätt, att vi också skulle kunna stå inför Gud och fråga: ”Satan, är jag inte otvetydigt Guds barn?”, och han skulle svara: ”Ja, utan tvekan,” och om vi sedan skulle fråga honom: ”Du har inga problem då om människor som lever som jag vidgar Guds rike och utgår ifrån individen och fortsätter med familjen, släkten, folket, nationen och världen?” Då skulle hans svar bli: ”Det är principen, så jag kan inte göra någonting åt det.” Det är under dessa förhållanden som Gud har lett sin kärleksfulla plan med den kristna, kulturella sfären i centrum.



Jag har vandrat uppoffringens väg, som en martyr och till och med i den situationen utgjutit blod. Trots det har vi utvecklat en folkrörelse med ett sätt att älska Gud och till och med älska våra fiender. Vi måste utveckla denna tendens att handla så i våra familjer, samhällen och nationerna överallt i världen.

Genom att ha ett hjärta fyllt av kärlek tämjde kristendomen det romerska imperiet som utsatte de kristna för svår förföljelse. Så har kristendomen blivit en världsreligion. Tills nu, har kristna tänkt på att älska bara sina personliga fiender, men detta är inte korrekt. Vi måste älska till och med landet och världen, som våra fiender bor i. Eftersom startpunkten på vägen till himlen ligger inne i fiendelandet, om vi inte skapar en grund till denna sanna kärlekstradition och börjar där, kan vi inte skapa Guds rike på jorden. När traditionen är accepterad, erkänd och förverkligad, så kan det inte finnas någon filosofi eller ideologi som är större än den.

Då Korea var under japanskt herravälde, levde de fyra nationerna – Korea, Japan, Tyskland och Förenta nationerna – förutbestämda att leva i fiendskap med varandra. Enligt den tidens förhållanden var Japan och Korea fiender, Japan och Förenta staterna var fiender och Förenta staterna och Tyskland var fiender. Ändå tillämpade jag den sanna kärlekens sätt genom att ta japaner och tyskar till Förenta staterna, deras fiendnation och sade åt dem att hata var att överge och förlora Gud och därför behövs deras hjälp för att ge nytt liv och återinföra sann kärlek.

Genom att undervisa denna tradition om sann kärlek betonade jag för japanerna och tyskarna att de inte skulle kunna skapa en ny syn på världen, som kunde leda mänskligheten in i en ny värld som Gud längtade efter såvida de inte skapar en förutsättning genom att ha älskat sin forna fiende, Förenta staterna, till och med mer än sitt hemland. Såvida människor inte bygger upp en grundval och en tradition enligt vilken de kan älska de nationer som var fiende till deras eget land, kan Guds rike inte förverkligas på jorden. Det är bara inom Guds sanna kärlek som upprättandet av en sådan historisk tradition är möjlig.

Trots att jag blev förödmjukad av Förenta staternas federationsregering och orättvist dragen inför domstol, ansträngde jag mig till det yttersta att ge liv till den nationen genom att starta den konservativa tidningen Washington Times och en radiostation. Eftersom jag nyligen haft att göra med Rysslands och Kinas framtid efter kommunismens sammanbrott, har jag givit mitt stöd åt att framställa material för deras ungdomar i program om moralisk fostran (Character Education).

Jag blev involverad i den anti-japanska, underjordiska motståndsrörelsen under det japanska kejsarliga imperiet och ur det perspektivet var det japanska folket mina fiender både vad folkstammen beträffar och individuellt. Ändå älskade jag japanerna efter Japans nederlag under andra världskriget. Efter kriget hade jag kunnat gå skarpt tillrätta med de polisofficerare, som hade arresterat och allvarligt torterat mig för mina

aktiviteter i den underjordiska koreanska självständighetsrörelsen. Om jag hade gjort det skulle alla ha blivit avrättade. Ändå var det så, att när jag träffade på japanska poliser, som sprang för livet, så packade jag ner saker åt dem och hjälpte dem att fly till säkerheten i skydd av mörkret.

Vet ni varför så många unga japaner vågar sitt eviga liv och svär sin trohet mot mig? Det är därför att det finns en princip om orsak och verkan, som säger att de måste återlämna det som de har fått. Därför planterade jag sädeskornen från sann kärlek i världen och höjde mig över de nationella gränserna i överensstämmelse med Guds hjärta. Det är därför att jag skapade ett fundament i hjärtat, som leder människor till ett liv, där de älskar de länder som var deras fiender. Följaktligen följer de Guds bud utan att ens förstå det.

Under Japans styre hade jag anledning att känna bitterhet till och med mot landets kejsare, men han hade redan blivit besegrad. Himlen slår inte en person, som redan är besegrad, utan visar snarare barmhärtighet mot sådana, som ångrar sina synder och ber om förlåtelse. Eftersom detta är Himlens sätt, skall de, som lyfter sitt svärd för att slå en, som är besegrad finna, att deras egna efterkommande störtas i fördärvet.

Före detta staterna är också ett land, som ansåg mig vara en fiende. Ändå lämnade jag min familj och vände min uppmärksamhet bort från mitt koreanska hemland för att ge frälsning åt den nation, som hade råkat ut för ett stort moraliskt förfall. Jag kastade bort allt

som tillhörde mig för att ge frälsning åt Kains värld.

Hur mycket har etablerade kyrkor hatat *Unification Church*? Ändå får vi inte bekämpa varandra som fiender. Vi måste komma tillsammans och mötas i kärlek. När vi gör det, kommer vi att leda Republiken Kina till att uppfylla Guds vilja och försona oss med Nordkorea. Om de etablerade kyrkorna och *Unification Church* hade gått samman strax efter Koreas befrielse från Japan, så skulle alla problem ha blivit lösta.

Eftersom det inte blev så, har vi blivit tvungna att övervinna allt slags lidande genom ändlösa uppoffringar för att skapa förutsättningar för att undvika att bekämpa fienden på det individuella planet, familjens, släktens, folkets och nationens plan, en utmaning som vi oförskräckt mötte.

Ärade gäster!

Alla Nordkoreas invånare är utrustade med Kim Il-sungs Juche-ideologi. Vi måste rusta oss med den Sanna kärlekens ideologi, som kan assimilera dem. Nordkorea är en del av den norra civilisationen, som har blivit influerad av de kalla vindarna från sovjetisk civilisation. Vi måste arbeta för att få dem att på ett naturligt sätt smälta samman med vår tempererade zons civilisation. Annars kommer båda våra länder att förstöras. Följaktligen måste vi, på ett genomgripande sätt, tillägna oss den sanna kärlekens ideologi. Den ideologin får inte vara en som söker efter att uppfylla individens begär utan snarare söka hela mänsklighetens rädd-

ning. Den får inte vara självcentrerad, utan måste istället tjäna godhet på ett högre och vidare plan. Kommunisterna har idén att var och en skall arbeta för några partiledare i toppen. Det är därför som de eliminerar vem som än framstår som en potentiell rival. Vi är inte sådana. Vår idé är, att förenas med den motsvarande omgivningen för att bygga en högre, ömsesidig nivå, det vill säga, att Kain och Abel skall förenas för att ta emot sina föräldrar, som befinner sig på en högre nivå. Med andra ord måste vi kunna inge respekt genom vårt sätt att leva. Vi måste kunna få dessa människor, som lever enligt kommunistens ideologi, att häpna genom vår livssyn och kvaliteten i vår karaktär.

Vi kan inte återupprätta Kain-nationen, såvida vi inte får de omständigheter, där vi kan utöva inflytande över dem. Om vi inte kan återupprätta Kain-nationen, kan vi inte bygga den uppriktade nationen, som faktiskt kan förvandlas till en global nation som Guds Rike. Även om det betyder att Nord- och Sydkorea är uppdelade, emot varandra, måste vi befria Nordkorea utan strid. Som sådan måste de söka den kärlek som ömsesidigt gör båda väl.

Minna damer och herrar! För ögonblicket går Nord och Syd i olika riktningar. En försöker att gå söderut och den andra norrut och de befinner sig på två divergerande vägar. De har motstridande syften. Frågan, hur man kan återförena vår nation, är allvarlig. Vem måste spela den ledande rollen? Om Syd gör det, skulle Nord sätta sig emot och vice versa. Att göra saker på sitt eget sätt

fungerar inte. Om båda sidor insisterar på sin egen position, är det säkert att situationen på nytt kommer att resultera i ett misslyckande. Frågan är, vad som skall göras, för att komma ur detta dödläge. Sydkoreaner, som älskar Nordkorea mer än sitt eget land, måste träda fram. Det gäller också för nordkoreaner, som älskar Sydkorea mer än sitt eget land. Det finns ingen företrädesrätt eller annan lösning än denna.

Frågan är hur man omvandlar detta i praktiken. Svaret är, att vi måste lida till och med mer än nordkoreanerna och till och med mer än sydkoreanerna.

Att införa en transnationell patriotism mellan länderna mitt i ett sådant lidande är lösningen, som kommer att ge liv åt både Nord och Syd. Samma princip gäller för att återförena godhetens värld och det ondas värld. Bara när någon framträder som kan behålla sin lojalitet och nå längre än våra förfäder hittills kunnat uppnå, kan vår insnärjda historia redas ut.

Jesus var speciellt märklig i detta avseende. I situationer då han inte hade någon annan valmöjlighet än att gå korsens väg, som berodde på det judiska folkets otro, insåg Jesus att det enda sättet för honom att leva för Guds och det israelitiska folkets skull var att dö för dem. Det var resonemanget bakom korsfästelsen. Eftersom Jesus kärlek till Gud och mänskligheten är större än någon annans i historien, orsakade den kristna, kulturella sfären en historia dömd till undergång, att ta en ny inriktning mot en värld avsedd att tjäna det goda på ett högre och större plan. Det är ett

historiskt faktum. Det enda sättet att förena Nord och Syd är att bli ett folk som kan ge sitt liv för dem båda. Det finns inget annat sätt att uppnå en återförening. Man måste ha ett uppriktigt hjärta och verkligen vilja leva tillsammans.

Vad beträffar hur vi skall leva våra liv kan det nödvändiga uttryckas på följande sätt: Som hängivna söner och döttrar, som lojala medborgare, som helgon och som Guds heliga söner och döttrar. Det är att ha ett hjärta som vill leva med andra i evighet och som vill vara med andra. Är det inte att leva utan hänsyn till, om människor är högre eller lägre, höjer sig framåt och bakåt, åt höger och åt vänster, dag och natt och liv och död? Det är den slutsats vi kommer fram till. Vad är den gemensamma nämnaren bland dem som säger: "Jag vill leva i harmoni med andra?" Det är inte makt. Makt kan inte höja sig över historien. Makt är begränsad till en specifik period. Detsamma gäller kunskap. Kunskapens värld är utvecklingsbar. Ger kunskap oss ett hjärta som säger: "Jag vill leva med den här speciella kunskapen för evigt?" Klart uttryckt, vi kan inte leva med kunskap eller pengar för evigt. Vad är den gemensamma nämnaren ur det perspektivet som överskrider gränsen det med sinnena fattbara och överträffar ovanför och under, framför och bakom, vänster och höger och tidens känsla av tvång inför det förflutna, närvarande och det kommande? Detta kan inte vara någonting annat än sann kärlek med Gud i centrum. Följaktligen är söner och döttrar som hedrar sin fader och sin moder de som lever och älskar

sina föräldrar djupt och ärligt i sina familjer. Också patrioter är sådana som lever i djup kärlek till sin nation, helgon är sådana som älskar alla människor i världen djupt och uppriktigt, och Guds heliga söner och döttrar är de som lever ett liv i djupaste kärlek till hela mänskligheten och Gud.

Därför gäller det att utveckla ett äkta sinnelag och ett rent hjärta enligt vilket människor kan vilja ha patrioters hjärtan som vill leva sina liv i samklang med nationens välstånd, se på vilka svårigheter som än möter nationen som sina egna personliga plågor och svårigheter och se på vilka alla slags glädjeämnen som nationen upplever inte som temporära utan snarare som eviga glädjeämnen som skall delas av var och en, av alla. De som är välsignade med den sanna kärlekens och det uppriktiga hjärtats band beviljas privilegiet att ansluta sig till återföreningens område.

Mina damer och herrar! Om en kvinna som är analfabet gifter sig med en filosofie doktor skulle hon då inte plötsligt bli hustru till en med titeln filosofie doktor? På samma sätt är det med dem som är rikligen välsignade med hjärtats band och som längtar att få leva i harmoni med andra privilegiet att ansluta sig till återföreningens rike idag. Eftersom Gud själv har ett sådant hjärta, om vi lever sådana liv, där vi är ett med Gud, kommer vi automatiskt att kvalificeras till att delta tillsammans med Honom. Varifrån och med vad skulle föreningen mellan Nord och Syd uppnås? Om vi skulle underkuva den andra sidan med våld, skulle de till slut utveckla en styr-

ka starkare än vår och konflikten skulle börja igen. Det skulle inte finnas något sätt att återförenas enligt den metoden. Bara när var och en av oss har hjärta att säga: "Även om jag lever i Syd vill jag leva i harmoni med människorna, som bor i Norr, jag vill verkligen återförenas med dem" kommer vägen till återförening att öppnas. Tänk om människor i södra delen skulle ta hänsyn till våra landsmän i norr och gråta över deras beklagansvärda levnadsvillkor. Tänk om vi skulle säga åt dem: "Jag lever mitt liv på ett sätt som jag kan dela i dina svårigheter." Tänk om vi skulle lova dem: "Snart kommer en dag då jag skall träda fram inför er och ha fullföljt förberedelserna för befrielsens dag" och en folkrörelse som förverkligar sann kärlek, utvecklad för återföreningens skull, då skulle återföreningen inte vara långt borta.

Mina damer och herrar!

Vårt första steg är att tänka på hur vi kan leva i harmoni på vår hemort. Ingen kan vara patriot om de inte vill bo med sina föräldrar eller i sina hemorter. Varje anspråk som dessa människor kan ha att vara patriotisk skulle vara en lögn. Människor måste leva i harmoni i sitt eget land innan de kan leva i harmoni i världen. Människor måste också leva i harmoni i världen, innan de kan leva i harmoni med Gud. Följaktligen kan de inte vara patrioter såvida de inte först älskar sina hemorter och sin närmaste omgivning i samhället. Hur mycket älskar våra politiska ledare sin nation? Varje politiker som inte har hjärta att verkligen vilja dela livet med vanliga medborgare kommer snart att försvinna. Det spelar ingen

roll hur väluppfostrade eller utbildade de är. De kommer att försvinna som en luftbubbla på en vattenyta.

Att hela uppdelningen mellan Nord och Syd är inte en enkel process. När patrioter kämpar för att åstadkomma detta, behöver de arbeta med en beslutsamhet ända in i hjärteroten genom många sömnlösa nätter och stå över tid och alla slags svårigheter. Folkrörelsen för att förena Nord- och Sydkorea börjar då båda sidor har en sådan hjärtats inställning till varandra: "Jag vill verkligen leva med dem. Jag vill inte dö om det inte är tillsammans med dem. Jag vill inte leva utan dem." När den återföreningen är genomförd skall föreningen av de demokratiska och kommunistiska världarna börja härifrån. Vi måste tänka på framtiden för vårt folk och för världen, som representanter för världen, mänsklighetens sex miljarder invånare och de tre miljarder människorna i Asien. Vi måste vara fast beslutna att utveckla en folkrörelse som verkligen gör det möjligt för oss att vara delaktiga och dela livet med dem alla. När sådana ansträngningar binder samman dig med helgonens sätt att vara, så kommer du att likna helgonen. Om du tillämpar detta med hänsyn till Gud med Hans söners och döttrars lojalitet, så skall ni bli Hans arvingar och arva Hans vilja. Jag förmedlar dessa saker till er idag, därför att jag redan i mitt liv har bekräftat dessa sanningar.

Ärade gäster!

När människor går in i en relation i sann kärlek till Gud, måste de vara i

överensstämmelse med privilegiet att ha rätt att ha makt, äganderätt och arv. Inom dynamiken överstiger input output, men i den sanna kärlekens värld överskrider output input.

Vad är sann kärlek? Det är kärlek, som ger och glömmet att den har givit. Inget minne finns kvar av hur mycket som gavs. Det är en kärlek, som aldrig blir trött av att ge. Det skulle inte vara något egendomligt med en 90-årig moder som varnade sin 70-årig son: "Var försiktig när du går över gatan." Även om hon har sagt samma ord otaliga gånger i årtionden, skall hon alltid säga dem igen

Om detta är sant om föräldrar i den fallna världen, hur kan vi någonsin bli trötta av att ge och ta emot Guds kärlek i den (ursprungliga) världen? När vi inför riket, som tillhör Guds sanna objekt, i våra egna liv och förstår den sanna kärlekens oföränderliga härlighet för första gången skall vi sedan kunna bekräfta giltigheten i det eviga livets logik. År 1984, låg jag till sängs ensam, orättvist inspärrad i fängelse i Förenta staterna. Då kom Gud och sade åt mig att jag var den enda person som Han kunde lita på och att Han ville att jag skulle lösa problemet med situationen i Nicaragua. Är jag verkligen den enda person som Gud kan komma till med en sådan befallning? Förenta staterna sägs vara ett stort land som står främst av alla utvecklade länder. USA har en folkmängd på 240 miljoner och oräkneliga religiösa ledare. Vad djupt förtvivlad Gud måste ha varit över att Han inte kunde gå till någon av de människorna utan måste komma till mig. Men ändå är det så, att eftersom

Gud vet hur Han ska hitta människor som har en stor kärlek till mänskligheten, så kommer Han till mig som hade ängslats för världen dag och natt. Om jag inte redan hade grundat Washington Times och givit hjälp vid det tillfället, skulle Amerika ha fallit in i ett ideologiskt kaos.

Mina damer och herrar!

Förenandet av Nord- och Sydkorea, som vårt folk haft en brinnande längtan efter, är också Guds uppriktiga önskan i den här tidsåldern. Det är Himlens önskan att Nord- och Sydkorea förenas och att Guds boning upprättas i våra familjer, kyrkor och vår nation. Hur skall vi då uppträda i Guds närhet och tjäna Honom? Hur kan vi rena allting? Vad kan vi använda för att rena allting, så att Gud skall kunna säga att det är fullkomligt rent? Ingenting annat spelar någon roll. Vi måste lägga grunden för en sann kärlek, som övergår vår kärlek till våra föräldrar, vår make eller maka och våra barn. Bara då våra offergåvor läggs på kärlekens altare (som får sin styrka i en sådan kärlek) skall den idealiska föreningen mellan Nord och Syd komma. Den idealiska blandningen av östliga och västliga kulturer kommer att äga rum. Det idealiska enandet av de uppdelade fysiska och andliga världarna skall ske. Riket skall uppstå för helvetets och himlens befrielse. Nyckeln till den sanna kärleken måste finnas.

Föreningen ande och kropp genom kärlek kommer alltid i ett inbördes förhållande, i förening med familjekärlek. Ett älskande par med en harmonisk familj, kan sinsemellan relatera till

släkten, nationen och världen. Om en make och hustru som älskar varandra förenas, vem skulle vara nedsättande och trampa på dem? Skulle inte kosmos som förenar harmoniska familjer, folkgrupper, styrelseskick, världar, himmel och jord, sann mänsklig kärlek och Gud vara den sanna kärlekens utopia? På samma sätt som växterna får liv genom att absorbera solens strålar, skall kärlek vara ett livselement för hela mänskligheten. Vår brinnande önskan är att bygga Guds rike på jorden och i himlen, där vi kan leva, medan vi dyrkar sann kärlek i evighet. Men hur många människor i den här världen är subjekt eller objekt i sann kärlek som kan kvalificera sig som människor av god karaktär till att bli härskare över allting och äga både ett förunderligt, enastående liv och de privilegier som kommer av ett sådant liv?

Jag hoppas uppriktigt att alla ni som är närvarande idag inte skall glömma allt detta. Ni skall arbeta för att förena andligt medvetande och kropp. Och ni skall börja genom att bli människor, som lever för er make respektive makas skull och fortsätta att bli sanna människor, som lever för era familjers och släkts skull, nationers och världens skull. Om ni gör det, skall den koreanska återföreningen vara så gott som genomförd. Hur stark Nordkoreas Juche-ideologi än må vara, skall den utan ansträngning absorberas och försvinna då den place-ras i Guds kärleks mitt. När vi en gång har hjärtan med sann kärlek skall den koreanska återföreningen aldrig bli ett problem. Inte bara detta; skillnader i öst

och väst och den globala uppdelningen mellan nord och syd, rika och fattiga nationer kan också vara fullständigt lösta genom Guds sanna kärlek.

Genom att förverkliga den ideala världens fredsrrike, som är utan gränser, som sammanbinder nationens ideal med släktens ideal, familjen och individen genom att göra idealet lika för världen och nationen genom Guds ideal som jag har beskrivit, är utan tvekan sättet att bygga den sanna kärlekens fred i världen.

Ärade gäster!

Jag förklarade den fundamentala principen för enande för mer än fyrtio år sedan, startade sedan en ideologisk rörelse byggd på Godism både här hemma och utomlands, och gjorde det internationella grundarbetet för enande i de fyra stormakterna runt den koreanska halvön. Miljoner medlemmar i Korea, Japan och Förenta staterna har arbetat genom International Federation for Victory over Communism (IFVOC) och CAUSA för att lägga grunden till Non Governmental Foundations (frivilligorganisationer) i vart och ett av dessa länder. Under årens lopp har ledare i många länder och den filosofiska världen erkänt Godism som den enda filosofi som inte bara kan förena materialism och ateism, dess diametrala motsatser, utan också befria människor från sekulärhumanism.

Mina patriotiska landsmän som brinner av hopp för att återförena vårt land!

Tillsammans skall vi skapa en värdegrund baserad på sann kärleks Godism

och fullständigt få nytt liv och återsamlas genom att rusta våra medborgare med denna ideologi. Låt oss göra Koreas återförening till en trohetsplikt för oss själva, för det koreanska folket och för fred i världen. Låt oss stå upp och svara på kallelsen från vår tid, från historien och från Himlen för att bli ledare och ett rättfärdigt folk som står i främsta ledet i den rörelse som skall förena Nord- och Sydkorea. Eftersom historien gick snett i början av mänsklighetens historia på grund av Evas villfarelse, så behöver speciellt kvinnorna i den yttersta tiden vid domedagen med sin moderliga kärlek ta ledningen och övervinna konflikt och tvister i splittringens tidsålder och skapa en ny historia som kännetecknas av försoning och sammanhållning.

Det är speciellt kvinnornas mission att återupprätta unga män och kvinnor och studenter, som har sin rätta plats genom att vara deras barn. Detta skall ske genom sann undervisning. Sedan skall mödrar och deras barn föregå med gott exempel för att uppfostra till och med sina män att bli Guds söner genom att följa Sanna Föräldrar genom att leva i Guds närhet och tjäna Honom för att återupprätta Guds rikes ideal på jorden. Sammanfattningsvis vill jag ännu en gång uttrycka min förhoppning att de ord som jag har delat med er idag skall förverkliga en rörelse att bära frukt på ett nationellt plan vilket kommer att påskynda den dag då nord- och sydkoreaner kan möta varandra i sann kärlek. Måtte Guds välsignelse vara med era familjer. Det ber jag om. Tack!

## Sektion 2 Kosmos är vår hemort och vårt hemland

Värderade gäster!

Jag vill uttrycka min uppriktiga tacksamhet över att så många ledare från så många områden från hela världen samlats här i Korea för att fira min åttionde födelsedag och gratulera mig. Jag ger evig ära och vördnad till Gud som trofast följt mig och beskyddat mig.

Jag har levt hela mitt liv med den uppriktiga önskan att lösa de många problem, som är besläktade med hur Guds skapelseideal uppenbaras. Efter att ha tagit emot Hans kallelse då jag var en pojke på sexton år, har jag öppet kommunicerat med Jesus, alla helgon och alla visa människor i paradiset, medan jag sökte Hans vilja och kämpade mot en fruktansvärd övermakt för att fullfölja historien om Hans kärleksfulla och fullkomliga plan för återupprättelse för mänsklighetens räddning. Jag har insett att Gud inte sitter på en tron i ära och majestät. I stället är Han en Gud i djup sorg och djupt lidande, Han som har strävat efter att rädda sina barn som föll in i helvetet.

Vad vi måste ha klart för oss denna meningsfyllda dag är, att vi alla måste bli fullständigt ett med Guds hjärta och dessutom fullborda Hans vilja. Som en konsekvens av syndafallet föll människor ner i andlig okunnighet. Detta betydde att mänskligheten var fundamentalt okunnig om Guds existens, livets mening och hela universum.

Följaktligen visste inte människor hur de skulle leva sina liv här på jor-



den, att det finns en andlig värld efter döden och att den föregående på ett lämpligt sätt skulle förbereda dem för den senare. Genom att känna Guds vilja och hjärta, har jag arbetat med enveten beslutsamhet och ägnat hela mitt hjärta och all min energi åt att åstadkomma Hans vilja utan hänsyn till tidpunkt på dagen, årstidernas växlingar, eller mina egna omständigheter. När jag ser tillbaka på de åttio åren av mitt liv, inser jag, att jag inte skulle vara här med er idag, trots mina umbäranden och försakelse och förföljelse, om jag inte hade fått Hans hjälp under den tiden. Jag har talat offentligt vid cirka 10 000 tillfällen på många platser runt om i världen. Dessa tal har publicerats i en serie på mer än 300 volymer.

Vid detta mycket betydelsefulla tillfälle idag, då jag möter några av de mest framstående ledarna i världen, skulle jag vilja dela med mig av mina tankar och min undervisning under ämnet "Kosmos är vår hemort, vår hemstad och vårt hemland". Kosmos skapades som ett enormt hus där människorna skulle leva och bo som dess ägare. Eftersom de befinner sig i universums centrum, bor och lever de inom deras sfäriska inbördes förhållanden i termer som ovanför och under, vänster och höger och framför och bakom, nämligen i relationer som mellan förälder och barn, man och hustru och mellan broder syster.

Gud existerar i den sjunde positionen i själva centrum mellan, över och under, vänster och höger och framför och bakom, som numreras 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Följaktligen kan Han leda oss också i

våra dagliga liv medan Han existerar i en osynlig central position. Människor kan med Guds hjälp, befrias från det sataniska riket med slaveri och lidande som de råkat in i som resultat av syndafallet, för att mogna som sanna söner och döttrar, möta sina tillkommande för att bli sanna män och hustrur, fortsätta att mogna genom att få barn och bli sanna föräldrar enligt livets normala förlopp.

Följaktligen kan vi inte förkasta idén att bli sanna barn, äkta par och föräldrar. Att göra det, skulle vara att bruka våld mot universums grundläggande princip och därigenom förstöra vår egen existens. Därför måste var och en av er vara delaktig i att bygga upp en sann familj som består av sanna föräldrar, sanna makar och barn som är förebild för den ideala tillvaron.

Människor behöver fullständigt uppleva sann föräldrakärlek, sann äktenkaplig kärlek och en son och en dotters sanna kärlek i sina familjer. Pengar, kunskap, makt eller fysisk styrka kan inte göra sådana mänskliga relationer fullkomliga; bara Guds sanna kärlek som uppväger allting, kan göra detta.

Sann kärlek är en kraft som ger värde, glädje och styrka. Det är en givande styrka som inte bara tar emot. Den ger fullständigt så mycket att den slutligen når en nollpunkt. Vad som sedan kommer in i den fullkomligt tomma positionen är okay. Denna process av givande och tagande kommer att nå en balans som fortsätter i evighet. Det är orsaken till att relationer som ger och tar emot kommer att fullkomna en idealisk värld

som har sin medelpunkt och styrka i sann kärlek.

På samma sätt existerar i himlen och på jorden ömsesidiga relationer för att forma en värld av sann kärlek genom att ge och ta emot. I ömsesidiga förhållanden orsakar varje givande kraft en återkommande kraft och det är vad som i evighet ger en fast central punkt i världen.

Gud existerar i sann kärleks centrala position – som har lyckonumret sju – och ger balans åt hela universum. Himmelsk lycka utvecklar sig genom den kosmiska processen som innebär att den blir mottagen och lämnas tillbaka. Inom sådana förhållanden går kärlekens flöde, luft, vatten och ljus i en kretsformig rörelse och efter att ha cirkulerat, återvänder flödet till sin ursprungliga form.

Mina damer och herrar!

Vad gör människor goda? Vi kan definiera detta på många sätt, men ett sätt skulle vara att säga att dåliga människor är sådana som tar det de får och använder det bara för egen del, medan goda människor är sådana som lägger till det de får och delar det med andra. Följaktligen vill inga föräldrar att deras barn skall få en status som är lägre än deras. Vi vill alla att våra barn skall vara bättre än vi själva. Också en make skulle uppskatta att hans hustru var bättre än han själv och en hustru vill att hennes man skall vara bättre än hon själv. Dessutom skulle en äldre och en yngre bror önska varandra samma sak.

Följaktligen vill vi alla ge tillbaka mer än vad vi har fått. Det är vår brinnande önskan som föräldrar, män och

hustrur och barn. Samma brinnande önskan finns i allting i naturen och slutligen i hela universum. Dessutom skall bara de vilkas hjärtan är så öppna att de tänker kosmos är vår hemort och vårt hemland välkomnas av kosmos. Vi kan då dra slutsatsen att, för att bli Guds sanna söner och döttrar, måste vi välkomnas av individer, familjer, nationer, världen och slutligen av hela kosmos.

Om det är så, var skulle du helst vilja bo och leva? Jag tror att du skulle vilja leva på din ursprungliga hemort, där du är född. I stort sätt kan ursprunglig hemort syfta på planeten jorden inom kosmos. Och vårt hemland är, där Gud än bor som dess stödjande och upprättande Fader. Vår hemort är jorden, som Gud ursprungligen avsåg att det skulle vara – en plats där föräldrar, syskon och barn, som inte har fallit skulle leva tillsammans. Detta var tänkt att vara en plats där svarta, gula och vita människor skulle kunna leva tillsammans i harmoni.

Vems barn är dessa olika raser? De har bara en förälder, Gud, som är med oss vart vi än går. Vare sig vi går åt norr, söder ut, öster eller väster – i universum, är Gud mänsklighetens Fader.

Följaktligen skulle det vara ett misstag att tänka att vita, svarta eller gula människor är ägare till Amerika. Gud äger Amerika. Detta är också sant för Koreas del. Olikheter i hudfärg är ingenting annat än resultatet av att ha anpassat sig till olika klimat och omgivningar på olika delar av jordklotet. I områden där det faller mycket snö, finner vi för det mesta vita människor. Omvänt fin-

ner vi för det mesta svarta människor på platser som i Afrika, där solens strålar är särskilt starka. Men ursprungligen är människor huvudsakligen de samma.

Vi har till exempel samma färg på blodet och vårt kött och våra ben har samma struktur. Alla älskar vi varandra på samma sätt. Alltså borde det inte finnas någon rasdiskriminering. Det är därför *Unification Church* har stora internationella bröllop för att skapa likställdhet mellan raserna. Med all aktning och hänsyn till naturens lagar och principer har vi viggt samman alla fem hudfärgerna. När en svart och en vit människa gifter sig, är det som om nord och sydpolen kommer tillsammans och förenas. Då en gul och en svart människa gifter sig och får barn, bidrar båda föräldrarna till deras egenskaper och deras avkomma blir bättre, som ett resultat av detta. Där det finns kärlek, kan ingen vara oense. Vi kommer alla från olika hemorter och hemländer, men vi kan alla vara överens om att sann kärleks hemland och hemort är tron, fredens och enhetens hemort.

I människornas värld är sann kärlek, sant liv och sanna släktled viktigast. Sann kärlek leder till sant liv och sann släktlinje. Sann kärlek förverkligas inte, utan att man skapar en sann släktlinje. Dessutom är kärlek utan sant liv en falsk kärlek. Sant liv har sitt ursprung inom sann kärlek och en sann släktlinje. Följaktligen är sann kärlek, sant liv och sann släktlinje vägen till evigt liv. Guds skapelseideal för oss alla är att bli sanna individer och efterlämna sann kärlek, sant liv och en sann släktlinje till våra

efterkommande. Gud är fullkomligt Liv och Ägare till evig sann kärlek, evigt sant liv och evig sann härkomst. Den som efterliknar Honom blir Hans sanna söner och döttrar som bor i himlen.

Varför gifter sig människor? De gör det för att binda samman det förgångna, det nuvarande och det kommande i de sanna släktledens tradition, som jag har beskrivit.

Före syndafallet, kunde Adam och Eva obehindrat stå i direkt förbindelse med Gud, men inte längre efter syndafallet. På samma sätt ärvde Kain och Abel, Adams och Evas barn inte Guds släktlinje utan i stället satans på grund av syndafallet; Härav Jesu ord enligt Johannes 3:3 "... den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

Människor behöver inse att de har ärvt ett falskt liv, genom ett falskt ursprung, vilket började i en falsk kärleksrelation. De borde skämmas över att ha kommit att inneha platsen som fiende till kärlek, liv och släktlinje. Gud känner en utsäglich smärta och sorg när Han ser fri sex och homosexualitet, som så ofta förekommer i vår värld idag. Ändå tar Han tillfället i akt att älska Sina fienders barn mer än Sina egna. Hans kärleksfulla och omtänksamma befrielseplan är, att återföra alla Sina förlorade barn till livet genom att oupphörligt, med värdighet och makt, ge av Sig själv, utan att vänta Sig att få något tillbaka. För att Han skulle kunna återupprätta och ge nytt liv åt en fallen person, måste Han satsa livskraft, som är starkare än falskt liv. Vad beklagansvärd och sorgsen Han måste ha varit vid åsynen av Eva som

var havande med ett barn avlat genom syndafallet! Sådana barn har förökats så mycket, att det nu finns sex miljarder fallna människor i världen.

Människor är skapade att gå igenom tre stadier i livet. Stadiet i moderlivet är ett tillstånd i vatten, det fysiska livet är ett stadium av jord, vatten och luft och stadiet efter döden är av kärlek. På samma sätt som ett foster växer genom att få näring genom livmodern, växer våra fysiska kroppar genom att äta mat framtagen ur den skapade jorden. Därför skall vi älska jorden som vår moder. I den andliga världen lyser ljuset starkt som solen, oberoende om det är natt eller dag. Det är alltid dag på solen. Det är sol det är i andevärlden. Kärlekens ljus i andevärlden förändras inte. Kärlek ändrar sig inte vare sig det är dag eller natt eller om det är vid nord- eller sydpolen. Den andliga världen är den värld som är fylld av sann kärlek. Den är också likt ett förrådshus där frukter förvaras som vi har skördat under vår, sommar, höst och vinter på jorden. Det är platsen där resultaten av våra jordiska liv förvaras.

Under loppet av upprättelsens historia, var Jesus den ende som var född med sant liv direkt förenad med Guds sanna släktled. Följaktligen har ingen annan av den fallna mänskligheten någonsin stigit in i Guds rike, där hon kommer till sin fulla rätt vare sig på jorden eller i den andliga världen. Därför har Gud varit ensam och tillbringat evigheter i ensamhet och sorg. Alltså har världen blivit en plats där människor och allting i naturen är sorgsna. Gud har sökt

en person, som Han skulle kunna lita på och som skulle kunna rena mänsklighetens fallna släktlinje och förvandla den till sant liv, det vill säga, den Messias som ärver Guds sanna kärlek och befriar hela mänskligheten.

Som ni alla vet, tillhör historien i Gamla testamentet, tidsåldern efter Adams fall, det utvalda folket, för att det skulle ta emot Messias. Guds vilja var, att Jesus skulle komma som Messias genom Israels utvalda folk, som var förberett och hade fått undervisning för att göra detta för att alla människor skulle inympas i hans familj för att detta skulle sprida sig och omfatta hela världen. Ändå lämnade hans död på korset, orsakad av hans folks otro, denna process som ett ideal, som skulle förverkligas vid Jesu återkomst. Således måste den återvändande Herren inta mänsklighetens Sanna Föräldrars plats och återupprätta den sanna kärlekens boning genom att tillsammans med sin brud fullfölja himlens och jordens föräldrars plats och fullfölja Guds kärleksfulla plan att befria mänskligheten.

Messias måste börja, genom att bilda en familj som tjänar Gud, genom att förhållandevis Honom och visa större vördnad, än den familj, som Adam och Eva skulle ha bildat, om de inte hade fallit. Han är familjens överhuvud, som representerar det innersta idealets kärna för en ny mänsklighet, som måste börja genom att ärva sant liv och en sann släktlinje. Härifrån måste han fortsätta att skapa välsignade familjer, för att fullborda Guds rike på jorden och i himlen. Därför måste han komma som mänsklighetens

sanne förälder. Han måste förneka den sataniska världens kärlek och härkomst, och upprätta den fullkomliga individen, familjen, släkten, folket, nationen, världen och kosmos, förenad med Guds sanna kärlek.

Hela mänskligheten måste ta emot den nya välsignelsen av äktenskapet genom sann föräldrakärlek och ärva den nya familjens ursprung. Ni måste förstå att detta är endast möjligt genom sann kärlek. Så kan den sataniska makens helvetiska värld bli befriad.

Därför måste alla gå igenom följande upprättelseprocess på åtta stadier och få tillbaka sin ställning som Guds söner och döttrar: Fosterstadium, barndom, broderskap, förlovning, äktenskap, föräldraskap, mor- och farföräldraskap och kungavärdighet. Vi borde förstå att vi är födda med den ursprungliga avsikten att bli Guds barn, prinsar och prinsessor och de stora härskarna över himmel och jord.

Mina damer och herrar!

Vi skulle, enligt den ursprungliga planen växa upp, så att män och kvinnor skulle möta varandra för att bli kungar och drottningar och som himmelska prinsar och prinsessor, ärva allting i Guds rike. För att göra detta, måste vi börja från helvetets botten och arbeta oss upp genom gottgörelseprocessen, på åtta stadier, tills Guds rike är uppbyggt, vilket är möjligt bara genom välsignelse från Sanna Föräldrar, som kom som Messias.

Därför borde välsignade par vara något utöver de vanliga, ”plus”-par,

och ta initiativ att tjäna världen. För att bli fullständigt född på nytt, måste vi omsätta i handling absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad inför Gud. Jag har personligen tillämpat detta under hela mitt liv.

Då Gud skapade universum, gjorde Han det med en absolut tillit. Han fortsatte att skapa oss, för att vi skulle bli fullkomliga delägare till Hans kärlek. Absolut lydnad betyder att vi satsar oss fullständigt, ända till total självförsakelse. Dessutom glömmet vi vad vi har satsat och satsar på nytt; denna process fortsätter tills vi når nollpunkten, utan någon tanke på oss själva. Om vår kärlek vore tillbakavisad, skulle vi fortsätta att älska till och med mera; även om vi redan har satsat, så skulle vi fortsätta att satsa allt vi har, tills vi kan få vår fiende att ge upp av fri vilja. Gud gick en sådan väg och gjorde så och Föräldrarna till himmel och jord har också gått en sådan väg. Den människa som oavbrutet satsar kärlek, utan att vänta något tillbaka genast, blir en centralgestalt, en som ärver allting, ett barn som visar störst vördnad. I en familj med tio familjemedlemmar, mor och farföräldrar inberäknade, skall den personen vara exempel på största oegennyttan och bli en medelpunkt. Samma princip gäller för den, som älskar sitt land och är beredd, att osjälviskt arbeta för att ge lycka och glädje åt sina landsmän. Ju mer vi satsar utan att direkt förvänta oss något tillbaka, desto högre kan vi höja oss som lojala medborgare, helgon och Guds heliga söner och döttrar.

Gud kan bli Kung och Stamfader till alla dem som lever för andras skull, eftersom Han sedan mänsklighetens begynnelse har, mer än någon annan, oavbrutet levit inriktad på sann kärlek, för andras skull och satsat Sig Själv, utan att vänta något tillbaka och kommer att fortsätta göra så i evighet. Orsaken till att *Unification Church* som jag leder kunde bli en världsvid, religiös grupp på så kort tid är, att dess medlemmar har arbetat hårt, enligt just denna princip.

När jag tänker tillbaka på mitt liv, som jag helt och hållet anförtrott mänskligheten, kan jag intyga, att det verkligen har varit i opposition mot oräkneliga, sataniska krafter i både de osynliga och synliga världarna, och likaså från ett stort antal religiösa ledare och många regeringar; ändå är det så att jag, eftersom jag levde för deras skull slutligen har kommit att stå i deras centrum. Då jag levde för dem som gjorde motstånd mot mig, på grund av deras oförmåga att förstå sanningen, satsade jag på deras barn och levde för regeringar, som följde mig, så kom de slutligen att respektera mig. Från detta kan vi lära oss Guds strategi, i motsats till satans. Guds strategi är, att från början ta emot slag, som riktades mot mig och sedan återställa och rädda allting till slut. Satan är den förste som slår, men han förlorar till slut. Enligt denna princip, välsignade jag ett ofattbart stort antal unga par med fem olika hudfärger från sex kontinenter, på andra sidan av fem oceaner, i internationella massvigslar, för att befria mänskligheten och upprätta en enda värld under en enda Gud. När Väst

och Öst kommer tillsammans och blir ett, genom att vigas samman, skall de största, kulturella konflikterna i världen elimineras. När amerikaner och tyskar gifter sig med varandra, för att bli par av sann kärlek, skall enhet skapas mellan deras två nationer, som en gång var fiender.

Dessutom välsignade jag till och med dem, som nu befinner sig i den andliga världen. För att Guds rike skall förverkligas på jorden och i himlen måste människorna, som lever i den andliga världen också befrias genom Välsignelsen. Endast Sanna Föräldrar på jorden kan göra detta. Eftersom de första förfäderna sådde ond säd, som falska föräldrar, borde Messias befria mänskligheten, både på jorden och i andevärlden, genom att komma som den sanne föräldern. Inte ens Gud, som är allvetande och allsmäktig, kan själv lösa den falska släktlinjens problem. Om Han skulle kunna åstadkomma detta själv, skulle Han ha räddat Sina barn för länge sedan. I själva verket skulle Han inte ha tillåtit syndafallet. Men eftersom Han är Principens Gud, kunde Han inte ingripa och ta ett mänskligt ansvar. Därför skulle den återvändande Messias komma, han som kommer som den sanne föräldern, för att ge pånyttfödelse med sann kärlek till mänskligheten, vars släktlinje var besudlad av den ursprungliga synden. Sett utifrån detta perspektiv leds de internationella massvigslarna inte bara genom att föra unga män och kvinnor tillsammans som man och hustru. De är faktiskt heliga ceremonier, genom vilka människor föds på nytt som Guds sanna

barn, genom att Han sår ut ursprungliga frön till liv.

Gottgörelsens princip kräver, att vi går genom stadierna, individuell, på familjeplanet, i slakten, i folkstammen, nationell och global och kosmisk gottgörelse för att slutligen påskynda tiden för befrielse för både den andliga och den fysiska världen. Världen är indelad i myriader olika etniska grupper; föräldrar, makar och barn har skiljts åt; och till och med den religiösa världen har delats in i fyra stora kulturella sfärer, den kristna läran, buddismen, islam och konfucianismen. Nu har vi gått in i den stora enade familjens och himmelrikets tidsålder, genom att gå in i tidsåldern, som tillhör det icke-fallna ursprungliga riket, som tillhör den fjärde Adam, genom att gå förbi Gamla testamentets tidsålder, det Nya testamentets tidsålder och till och med det Uppfyllda testamentets tidsålder, vilken är fullbordans tidsålder. Med andra ord har nationalismens tid och den globala tidsåldern redan passerat och vi har gått in i kosmos tidsålder enade under en enda Gud. Dessutom skall Hans rike komma på jorden och i himlen som det eviga befriade återupprättade hemlandet genom att hela jorden blir alla välsignade familjers och andevärldens hemort, där Gud bor. Hans rike blir deras hemland, genom deras enighet och harmoni.

Mina damer och herrar!

Med det nya millenniets ankomst, vid midnatt, tillkännagav jag ett budskap under titeln, ”Den kosmiska expansionen av Sann Kärlek i det nya millenniet är fullbordandet av Guds rike.”

Den kosmiska spridningen av sann kärlek innebär, att himmel och jord skall bli en boning för sann kärlek och det nya millenniet måste vara en tid då vi avslutar och fullbordar Guds rike över hela världen. Eftersom kosmos har sitt ursprung i Gud, måste familjer, släkter, folkstammar, nationer och världen arbeta för, att fullfölja kärlekens boning som intar en plats som Hans objekt, genom att bli ett med varandra enligt principernas bekännelseformel. Nationen måste bli en kärlekens boning, där alla familjer kan träda in, världen måste bli en där alla nationer kan träda in och kosmos måste bli ett och med ömhet omsluta världen. Här blir den sanna kärlekens familj startpunkten och hjärtat i vår väldiga boning i himmelriket och i kosmos. Inom familjen måste man och hustru skapa och vara kärlekens boning för varandra och på samma sätt skall föräldrar och barn vara för varandra.

Guds rike är den plats, där idealet för sann frihet och tillit blommar och bär frukt och platsen som innehåller av sanna familjer, som är resultatet av sann kärlek, sant liv och sann härkomst. Det markerar början av Guds tusenåriga rike, som flödar över av evig, sann kärlek och sann lycka. Jag har grundat sanna familjevärderingar, därför att familjen är formad som en förening mellan en sann man och en sann kvinna, där Gud kan bo. Detta är mittpunkten i den kosmiska sabbatens rike. Därför måste vi på jorden förverkliga Edens lustgård, som Bibeln talar om.

Det nya millenniet är den tid, som fullföljer sextusen års historia om Guds

omsorg om världen och människorna för att frälsa mänskligheten och bygga det ursprungliga himmelriket, som har sin styrka i skapelsens ideal. Det är det fullbordade testamentets tidsålder, då löftena från Gamla och Nya testamentet skall uppfyllas. Detta betyder en ny himmel och en ny jord där "...och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta." (Uppenbarelseboken 21:4) Det innebär en tid av villkorslös, sann kärlek, då alla människor skall kunna dricka livets vatten, som är klart som kristall för intet och när de andliga och fysiska världarna öppnar sig för varandra och Guds rike upprättas i båda världarna. Den levande Gudens tydliga makt skall börja, genom rättigheterna som återupprättas för den förstfödde, föräldrar och kungen, som öppnar en ny epok för Guds rätt och möjlighet att utöva makt, upphöjd över allt, med suverän auktoritet och allmakt.

Som jag redan har nämnt är jorden mänsklighetens hemort och andevärlden det eviga hemlandet, dit hela mänskligheten slutligen skall komma. Tiden har kommit till slut då den globala familjens ideal skall förverkligas på jorden och få kraft av den Himmelska Föräldern som för oss bortom "En nation under Gud" till "Ett kosmos under Gud." Följaktligen ber jag er, att ni tänker på att den grundläggande relationen mellan Gud och mänsklighet är densamma som mellan förälder och barn och att ni på den grundvalen spelar en aktiv roll i att

omvandla kosmos, det vill säga, de andliga och fysiska världarna till vår hemstad och vårt hemland.

Ännu en gång tackar jag er alla, framstående ledare i världen för er närvaro här. Jag vill avsluta genom att uttrycka Guds önskan, att alla medmänniskor i den globala gemenskapen skall komma att leva som sanna bröder och systrar och bygga ett nytt, tusenårigt rike som flödar över av kärlek, frid, fred, frihet och rättvisa.

Må Guds välsignelse vara med era familjer och ert hemland. Tack!

### Sektion 3 Alla vill ha sann kärlek

Ärade gäster!

Jag är verkligen tacksam över att så många av er har tagit sig tid från era fullbokade tidsscheman för att samlas här till den fjärde *World Culture and Sports Festival*.

Alla fredsrörelser med avsikt att förverkliga en sann, fredlig värld genom ideala familjer, som jag har eftersträvat hela mitt liv, har drivits fram för att fullborda Guds vilja på jorden. Det nya millenniets hopp, som har börjat söka försoning och enhet efter slutet på ett århundrade av splittring och konflikt, är inte lätt att genomföra. Med utgångspunkt från Guds skapelseideal måste vi globalisera en konkret rörelse, som faktiskt i praktiken omsätter mästerplanen "En värld under Gud" på varje område i livet.

Alltsedan jag tog emot Guds kallelse, när jag var en pojke på sexton år, har jag fritt kommunicerat med Jesus lika-



väl som med helgonen och visa män och kvinnor i paradiset och har målmedvetet ägnat hela mitt hjärta och all min energi åt att övervinna alla slags svårigheter och umbäranden för att utföra Hans vilja, som är att bygga Hans rike av frihet, frid och fred och befrielse på jorden och i himlen. Hans ursprungliga förhållande till mänskligheten är en evig relation mellan förälder och barn. Syndafallet hänvisas till splittring och söndring av den relationen och återupprättelsen är dess tillfrisknande.

Jag har grundat många olika fredsrörelser och också internationella organisationer som ett sätt att åstadkomma visionen av ”En värld under Gud” för att fullfölja Hans vilja. *The International Blessing Ceremony*, som ni har bevittnat är, Guds strategi, att från grunden lösa konflikter mellan raser, religioner och nationer, konflikter, som är ett resultat av syndafallet. Fem hudfärger, som kommer tillsammans i harmoni som sanna bröder och systrar och sanna makar gör det heliga idealet aktuellt genom att upprätta ”En värld under Gud.”

Som avslutning på firandet av min åttionde födelsedag och detta historiska evenemang som högtidlighåller den fjärde *World Culture and Sport Festival* skulle jag vilja dela några tankar med er under ämnet, ”Alla vill ha sann kärlek”.

Mina damer och herrar! Vad är det allra viktigaste som vi behöver? Det är inte pengar, makt eller kunskap. Mer dyrbart än livet självt och viktigare för oss än luften vi andas, är sann kärlek. Varför är sann kärlek så dyrbar och

viktig? Precis som människor längtar efter att möta Gud, vill Gud möta sanna människor för kärleks skull; men om Han ville möta någon först, vare sig man eller kvinna, då skulle den andra parten beklaga sig.

Därför måste Gud visa Sin kärlek. Den kärlek genom vilken Han kan se, röra vid och dela med män och kvinnor samtidigt är den kärlek med vilken vi kan älska varandra. Om någonting annat än kärlek skulle erkännas, som det viktigaste i hela universum, skulle män och kvinnor bekämpa varandra i sina försök att kräva den kärleken för egen del. Men när vi en gång inser att kärlek är det dyrbaraste av allt, kan vi sträva efter att leva för och bli ett med varandra genom att dela lyckan att älska varandra. Det är inte så att alla bara vill ha kärlek, utan den är också det enda som på ett jämlikt sätt kan tillfredsställa all mänsklig längtan; detta är också det som gör Guds kärleksfulla frälsningsplan möjlig.

Ursprungligen tillhör kärlek Gud. Ändå kan inte ens Han äga kärlek helt för sig själv. Kärlek kräver en partner. En man för sig eller en kvinna för sig kan inte uppfylla kärlek. På det sättet existerar kvinnor och män för den andres kärleks skull. Till och med fula män och kvinnor vill ha en kärlekspartner och vill vara partner i den högsta formen av kärlek.

När vi utforskar universum, ser vi att allt levande existerar i par och relaterar till varandra som subjekt och objekt, plus och minus. Mineralriket, växtriket och djurriket och till och med

människans värld existerar i parsystem. Alla längtar efter att erfara sann kärlek i ett ömsesidigt förhållande. I universum, kan kärlek aldrig ägas av någon av oss ensam, men när vi en gång har en partner gör kärleken det möjligt för oss att äga allting.

På samma sätt kan ett par utan barn inte uttrycka och ha föräldrakärlek. Följaktligen kan vi säga att Gud har skapat människor och universum som sina ömsesidiga partner för att åstadkomma sann kärlek. En sons, en broders, en äktenskaplig kärlek och föräldrarnas kärlek kommer till uttryck genom föreningen av subjekt och objekt. När två partner blir ett, är det omöjligt att skilja dem åt. Om en skilsmässa skulle inträffa, skulle sann kärlek förstöras. Därför kan det inte finnas något begrepp, som kallas skilsmässa i sann kärlek. När en man känner kärlek, kommer känslan inte från honom utan från kvinnan. På samma sätt tänds kärlekens eld i en kvinnas hjärta inte enbart av henne själv utan av hennes man. Det vill säga, deras kärlek tillhör dem båda.

Följaktligen skall makar hedra och ära varandra, som om de vore mer dyrbara än kärleken själv och vara tack samma och leva för varandra. Denna grundläggande tankegång gör det möjligt för välsignade par att leva tillsammans i evighet. Då makar lever för varandra, respekterar varandra och blir ett genom sann kärlek, blir det möjligt för det fallna sataniska ursprunget att helt och fullt försvinna.

Sann kärlek är uppfylld, inte bara på ett horisontellt plan, utan också i ett ver-

tikalt, lodrätt förhållande. En horisontal relation i sann kärlek upphöjs mer och mer i vertikal riktning, tills

den slutligen når höjdpunkten, som är en position som tillhör den "Sanna Kärlekens Konung och Drottning". I den positionen är allt förenat, omfattat och slår ut i kärlek och blommor. Vi kan dra slutsatsen att alla i universum vill leva i samklang och harmoni i kärlekens mitt. Vi är födda, lever och dör till sist för kärlekens skull. Inte bara människor utan allting i skapelsen längtar efter kärlek. Alltså skall människor, som de högsta i skapelsen omsluta med kärlek mästerverken i Guds skapelse och lära skapelsen att älska.

Allting söker sådana ägare. Vi borde skämmas över att ännu inte ha insett denna grad av kärlek. Universum är fyllt med varelser, som existerar som par, var och en på sin nivå, men slutligen följer de principen att uppgå i en högre nivå av kärlek. Följaktligen vill mineraler tas upp och förenas med växterna, plantorna av djuren och slutligen hela skapelsen av människorna. Genom denna process når de slutligen positionen där de kan uppleva essensen av sann kärlek, vilken är den kärlek som är närmast Gud, kärlekens ursprung som skapade allting, vars inneboende väsen är att ge värde på en högre nivå.

Darwins teori om överlevnad av den starkaste och mest lämpliga behöver bli tolkad på nytt i detta sammanhang enligt den sanna kärlekens logik. Till och med myror och mikroorganismer vill ha sann kärlek, så till den grad, att de vill dö för sin ägares skull, som älskar dem.

På denna princip kan människor, som är skapade som de högsta deltagarna, som är förenade i Guds kärlek äta alla andra skapade varelser. Vi kan njuta av allting, som vi längtar efter med ett hjärta, som representerar Gud, Skaparens kärlek. Skapelser som ålar och maskar, som fiskar tycker om att äta, tillför ingredienser som naturliga mediciner för människorna. Det är meningen att varelser på högre nivå skall äta dem, som står på en lägre nivå. Utan denna process skulle universum inte fortsätta att existera.

Guds ideal för Adam och Eva var, att de skulle bli ”säd” och ge upphov till familjen, slakten, nationen och slutligen de otaliga medborgare i Guds rike, som bara kan skapas i överensstämmelse med Hans tradition av sann kärlek. Det synsätt, som jag delar med mig av, är diametralt motsatsen till Charles Darwins teorier. Men det är genom den som världsfred kan åstadkommas, eftersom det är den fundamentala principen som förverkligar skapelsens ideal. I den pågående debatten om evolution eller skapelse, erkänner ordet skapelse Guds existens som Skapare och att det finns ett syfte, som kommer till uttryck i Hans skapelseverk.

Fastän styrelseansvar och välberäknad avsikt naturligt ingår i Guds skapelse, som är baserad på subjekt- och objektpartner, så saknar den kommunistiska teorin, eftersom den är baserad på materialism med sin ensidiga inriktning på materiell lycka och glädje i livet, styrelseansvar och välberäknad avsikt. Guds skapelse är ett konkret uttryck för den sanna kärlekens avsikt, medan

kommunismen förutsätter enbart kamp och systematisk och medveten förstörelse. Följaktligen är det dömt att slutligen försvinna.

I hela skapelsen är människor de mest dyrbara av varelser som existerar, det vill säga man och hustru. Dessutom är inte näsan, ögonen, händerna och inte ens hjärnan de värdefullaste delarna av människokroppen, utan de sexuella organen som är kärlekens viktigaste organ. Allting i universum skapas på nytt genom könsorganen. Det mesta av det som lever – vare sig det är växter eller djur – förökar sig genom könsorganen. Till och med den mest värdiga och framstående ideala familjen börjar som ett par, som blivit en ny, högre enhet genom att förenas och bli ett. Det är verkligen kärleksorganen, som är kärlekens och livets förnämsta palats, som intar en position av ofattbart värde genom vilken efterkommande släktled och historien förs vidare.

Guds fundamentala princip i universums skapelse var begreppet manligt och kvinnligt. Ändå är det så att de absolut måste ha en enda partner, inte två, om de skall dela fullkomlig kärlek. Det finns absolut bara en man för varje kvinna och en kvinna för varje man. I evighet. Därför skapade Gud inte två Adam eller två Eva, utan bara en av varje. Ändå ser vi i världen idag barn, som haft så många som tio styvföräldrar. Vad falsk och degraderad kärlek har blivit!

Då män och kvinnor stödjer tanken på att leva och bevara kyskhet och renhet skyddar de universum därför att kärlekens disciplin mellan dem utgör

dess fundament. Vi får inte missbruka kärlek, som om vi vore djur. Vår kärlek kan bara ägas av en. Ordet 'sann' i 'sann kärlek' godkänner inte möjligheten att ha två, utan absolut bara en. Inte vem som helst kan säga att de har sann kärlek. Bara Gud kan verkligen älska med sann kärlek och enbart Han äger den helt och hållet. Hans sanna liv, härkomst och samvete kräver sann kärlek, som på detta sätt är Hans mest grundläggande väsen och innersta natur.

Dessutom måste vi först förenas med Gud för att vara förenade i sann kärlek. Ett barn kanske säger: "Min mamma och pappa slåss inte utan kommer faktiskt bra överens" men det betyder inte nödvändigtvis, att det är en familj med sann kärlek. En ung man och kvinna kanske säger, "Vi är så förälskade att vi skulle kunna ge våra liv för varandra," men det betyder inte att denna kärlek är sann kärlek. Om Gud inte är närvarande, då är det inte någon sann kärlek. Sann kärlek har alltid hjärtpunkten och styrkan i Honom. För att bli Hans son eller dotter måste vi först förenas och bli ett med Hans kärlek, Hans liv och Hans släktled. Enbart makt, kunskap, pengar och militär makt kan inte garantera att en människa välkomnas i den sanna kärlekens värld. Alla vill ha sann kärlek, men det är bara möjligt då vi lever för andra. Vi behöver tjäna och uppföra oss för vår partner. Alla springer sin väg från en person som tar kontakt med andra med tanken, "Du skall leva för mig." Denna slags själviska individualism är satans strategi, hans redskap och syfte med avsedd verkan och; resultatet

kan bara bli helvete. Vi måste tjäna det högre syftet och det goda som är större. De som gör det och sätter andras bästa före sitt eget, skall bli älskade över hela världen. Vi föds som barn, vi växer som syskon, bildar par och blir föräldrar och Gud blir den som äger sann kärlek på varje stadium; det vill säga, Han observerar oss när vi växer och är ägare till kärlek vid varje steg på vägen.

I den bemärkelsen kan det sägas, att människor genom vilka Gud kommer att äga all kärlek är mer dyrbara för Honom än Han är för sig själv. På samma sätt värderar vi den person vi älskar tusen gånger mera än oss själva. Gud satsar och ger av sig själv till dem som Han älskar, glömmer vad Han givit och ger sedan på nytt. Han satsar och ger hundra procent och sedan glömmer Han hundra procent vilket är orsaken till att Han kan fortsätta att ge. På samma sätt satsar en hustru som vill att hennes man skall bli framgångsrik, sig själv, för hans skull och glömmer sedan vad hon satsat. Genom att ge av sig själv och sedan glömma, gör hon det möjligt för honom att nå sin fulla potential i livet. Då vi, som partner fortsätter att ge av oss själva och glömma vad vi gett höjs kärlekens nivå och vi kommer slutligen att förenas med Gud. Det är så vi kan fullfölja vår relation som förälder och barn med Honom och ha evigt liv.

Alla vill komma till himlen, men de som har attityden: "Alla borde leva för min skull" kommer inte att nå dit. Den sanna kärlekens väg börjar med att vi med ömhet innesluter och lever för alla Guds mästerverk i skapelsen och när

himlen genom att leva för hela mänskligheten och slutligen för Gud.

Vi borde riskera våra liv för andra, åtminstone tre gånger under vår livstid. Det är så vi kan gottgöra de själviska handlingarna i Adams familj som skedde vid syndafallet, Jesu korsfästelse och förföljelsen riktad mot familjen till den återkommande Herren. Om vi vill möta Gud, skall vi inte fråga efter Hans erkännande. I stället borde vi ännu mer lämna våra liv till Honom som säkerhet, till och med efter att tre gånger ha gått igenom död och uppståndelse. När sådana människor befolkar världen, blir den Guds rike på jorden. Det är så, jag undervisar och det är den världen, som jag bygger upp.

Barn är sina föräldrars kärleks livsfrukt och därför förkroppsligar de sin kärlek, sitt liv och sina släktled. Små barn säger ofta ”Det är mitt” men föräldrar är utgångspunkten för allting som barn hänvisar till som sitt. Föräldrar är rot och stam; utan dem, skulle vi alla vara föräldralösa barn. Vi kan inte leva om vi vänder ryggen mot kärleken, som förenar oss med våra föräldrar. Vi är söner och döttrar till Gud, som är föräldern, som är kärlekens ursprung. Föräldrar äger mest kärlek till sina barn.

Relationen mellan Förälder och barn är vertikal medan relationen mellan man och hustru är horisontell. Dessa två förhållanden korsar varandra i rät vinkel och när relationen mellan framför och bakom bland barnen läggs till dem, bildar de tillsammans en sfär. Därför är alla, som lever i kärlek, och universum som helhet, sfäriska. Gud bor i sfärens

mitt, där all kärlek förenas och får fasthet, lugn, visshet och ordning. Det vill säga, inriktad på den vertikala relationen mellan Gud och mänsklighet som Hans barn, med kärleken, liv och människans härkomst till höger och kvinnornas till vänster, och syskonens kärlek, formar en axel framåt och bakåt och hela universum får så balans genom alla dessa former av kärlek och Gud bor i hjärtat av alla dessa relationer. Om vi föreställer oss detta tredimensionellt, så ser vi att Gud är det yttersta ursprunget till kärlek, liv, härkomst och samvete. Från en sådan familj där Gud är i centrum förenas kärlek ovanifrån och underifrån, från vänster och från höger och framifrån och bakifrån. Där skall släkten, folket, nationen och världen vidgas till kosmos, men den fundamentala mittpunkten är alltid en – Gud.

Om Adam och Eva inte hade fallit, skulle de ha givit en förebild för sann äktenskaplig kärlek. Genom dem skulle mänskligheten ha blivit undervisad i kärlek, det vill säga, lärt sig från dem hur man älskar. Om de hade fortsatt att ge liv åt barn som inte var vanörade av syndafallet, vem skulle ha övervakat och fått se dessa barns bröllop? Deras föräldrar. Om vi är medvetna om detta behöver vi tänka efter hur mycket föräldrar är involverade i sina barns bröllop i dagens samhälle.

*Unification Church* som har de Sanna Föräldrarna, viger människor av världen från en föräldraposition. Inte enbart rasskillnader överskrids, utan också helgon och syndare välsignas då de vigs vid varandra. Genom att förneka ond kärlek

och övervinna ont liv och inympa den onda släktlinjen (i Guds släktlinje) kastar Sanna Föräldrar inte ut Kain som mördade Abel, utan de välsignar honom i stället, så att han får samma position som alla andra. På samma sätt som det finns en punkt, då tidvattnet växlar, då ebb och flod är i jämvikt, finns det en liknande vändpunkt enligt Guds kärleksfulla befrielseplan i balans mellan gott och ont. Genom den gemensamma välsignelsen av goda och onda människor, drivs satan fullständigt ut.

Syndafallet, som uppstod i ett icke berättigat äktenskap i Edens lustgård, håller nu på att upphävas och ändras av Sanna Föräldrar genom en laglig, berättigad vigsel. Genom att klara upp den oreda, som skapades av de falska föräldrarna, avskaffar Sanna Föräldrar helvetet och välsignar tusen miljarder förfäder i andevärlden och upprättar den sanna relationen mellan föräldrar och barn i sann kärlek och testamenterar och efterlämnar den ursprungliga, sanna kärleken, sant liv och sann härkomst. Så fullkomnas förebilden till ägandeskapet av sann kärlek i åtta stadier, som är Guds skapelseideal; det vill säga, vi upprättar den eviga, oföränderliga kärlekstraditionen genom att gå igenom ett sant havandeskap, barndom, broder och systemskap, ungdom (förlovning), äktenskap, föräldraskap, far- och morföräldraskap och slutligen kungavärdighet. På den grunden kan vi fullkomliggöra förebilden för sann kärlek, relationen mellan föräldrar och barn.

Guds absoluta, unika, oföränderliga och eviga kärlek, liv och släktlinje

är den oföränderliga förebilden för sann kärlek som skall ärvas av oändliga, otaliga generationer av våra efterkommande. Sann kärlek är i mitten av enheten mellan föräldrar och barn, män och hustrur och bröder och systrar. Föräldrar blir ägare till kärlek genom sina barn, män genom sina hustrur och äldre syskon genom sina yngre syskon.

Omvänt är det så, att utan barn kan kvinnor och yngre syskon, föräldrar, äkta män och äldre syskon inte hitta sin position som ägare till kärleken. För att äga sann kärlek måste vi tjäna, hedra och ära vår partner mer än oss själva. Genom att göra det, kommer vi att uppnå enhet mellan sinne och kropp som individer och enhet i äktenskapet och broderskapet som familjer, som formar en nationell enhet. På detta sätt kan vi fullkomna kärlekens kungariket som definieras enligt en förebildlig modell med åtta stadier.

Ännu en gång vill jag säga att den ideala familjen och nationen är platser där vi – som föräldrar, barn, äkta par, syskon och nation – vill insätta alla som ägare enligt en modell på åtta stadier med en medelpunkt där allt får sin rätta balans genom sann kärlek. Härifrån förverkligas Guds rike på jorden som i himlen genom att börja i en evig global utjämning.

Guds önskan är, att med början från år 2000, i varje hörna av jordklotet, välsignade familjer, förenade med himlens och jordens Föräldrar skall starta en ny, genomgripande förändring av familjen och världsvid nyordning med kärleken som mittpunkt och bygga Hans

eviga, fullkomliga rike på jorden liksom i himlen.

Jag ber att ni alla skall ta er an denna heliga uppgift att spela de ledande rollerna då vi ärver Guds sanna kärlek. Må Guds välsignelse vara med era familjer. Jag tackar er.

## Sektion 4 Amerikas och mänsklighetens väg i den yttersta tiden

Värderade gäster!

Jag vill uttrycka min djupt kända tacksamhet till alla er ledare i världen, som representerar livets alla områden för att ni har kommit hit för att högtidligt fira min åttionde födelsedag och lyckönska mig.

Särskilt skulle jag vilja ge min djupaste tacksamhet och all ära till Gud, som har varit vid min sida och skyddat mig fram till denna dag. Jag har levt hela mitt liv med den uppriktiga önskan att lösa de många svåra problemen med att förverkliga Guds fullkomliga skapelse. Jag kom att förstå, att Gud inte sitter på en tron av ära och härlighet, Han är snarare en Gud i sorg, bedrövelse och lidande som eftersträvar att rädda sina barn som har fallit ner i helvetet som ett resultat av syndafallet. Eftersom jag har känt till Hans vilja och hjärta, har jag arbetat trogen mitt syfte att ge hela mitt hjärta och all min energi för att fullfölja Hans vilja, utan hänsyn till vilken tid på dagen det är, oberoende av årstiderna eller mina egna omständigheter. Då jag ser tillbaka på de åttio åren av mitt liv, inser jag, att jag inte skulle vara här

med er idag, om inte Han hade hjälpt mig under den tiden utan att hindras av att jag var utsatt för förtryck och förföljelse.

Denna mycket betydelsefulla dag vill jag tala till er om ämnet "Amerikas och mänsklighetens väg i den yttersta tiden". För att ni skall förstå mänsklighetens historia och världen sedd ur en högre makts omsorg om världen och människorna. Från ett historiskt perspektiv på Guds frälsningsplan är den yttersta tiden de sista dagarna av den onda historien om satans makt och början på Guds herraväldes goda historia.

Därför är den yttersta tiden den tid, då Guds hela kärleksfulla plan med människorna och skapelsen skall genomföras; det vill säga, då fulländningen av individen, familjen, folkgruppen, nation, värld och slutligen kosmos skall förverkligas. Varje gång Gud införde domedagen var då Guds fullkomliga plan framträdde. Han försökte leda människorna genom en ideologi, där Han skulle bli den fasta punkten, där allt får sin rätta balans, men de svek sin uppgift att fullfölja sin del av ansvaret att stå upp för godheten och göra slut på den onda historien.

Ändå är det så, att eftersom Gud är evig, oföränderlig, absolut och unik så är också Hans vilja det; därför kommer Han säkert att bygga upp världen, som Han obehindrat kan leda både i himlen och på jorden genom den sanna individen, familjen, samhället, nationen, världen och den högsta överhögheten. Vad är då den ursprungliga världen som Han söker? Det är en värld som har styrka

och inspiration från sanna föräldrar; ändå är det så att vi, på grund av syndafallet, förlorade mänsklighetens sanna föräldrar och den sanna världen från själva början av historien. Eftersom det är så, kan ingenting i världen – vare sig landet där vi bor, mänsklig ideologi eller någonting annat – förena oss direkt till Sanna Föräldrar; därför skall vi själva först återupprätta förmågan och rätten att vara sann.

Därigenom kan dagen, då sanna föräldrar, makar, barn, medborgare, skapelsen och den högsta makten och det sanna universum röra sig och komma i samklang med Guds hjärta på jorden känneteckna de sista dagarna av den onda världen. Den tid, då ett sådant ideal förverkligas, är den yttersta dagen, den andra tillkommelsen. Så, då Herren återvänder kommer det inte att vara några syndaflodsartade fenomen som att himlens dom drabbar oss med eld, att jorden förstörs eller att troende synbarligen bringas att sväva i luften. I stället är det en tid, då historien, som är så insnärjd i tragedier, skall frigöras genom gottgörelse, som har blivit betalad för att bygga upp individen, familjen, samhället, nationen och världen, som var förlorade i historiens vertikala förlopp, och kommer att bli upprättad horisontellt i vår tid. Vi har längtat efter en sådan dag och det är slutmålet, dit vi alla skall nå.

Ändå har individer, familjer och nationer förlorat sin kurs och gått vilse. Alla slags problem som luftförorening, hunger, religiösa konflikter och rasmotsättningar uppstår hela tiden överallt och orsakar alla slags konflik-

ter. Vem skall ta ansvar för den här världen? Det är en allvarlig fråga. Före detta kommunistländer kunde inte höja sig över nationalism, inte heller kan dagens supermakt, USA höja sig över Pan-amerikanism (som strävar efter enhet och samverkan mellan staterna i Nord- och Latinamerika). När en nation sätter sitt egenintresse först kan den inte leda världen. Vi behöver ett folk eller en religion som är villig att offra sina intressen för ett högre syfte och sträva efter att bygga en genomtänkt moralisk riktlinje för sitt handlande och som accepterar och låter hela mänskligheten komma till sin rätt. Som svar på Guds befallning kom jag till Amerika och öste all min energi på att undervisa Amerikas unga människor, för att väcka dem till nytt liv i deras moraliska kris och ge nytt liv åt deras avtagande kristendom.

Ni är säkert nyfikna på vad jag lär dem. Det är faktiskt enkelt.

Först är det att leva för andra. Närmare bestämt min undervisning är att individen lever för familjen, familjen för släkten, släkten för sitt folkslag, folkslaget för sin nation, nationen för världen och världen lever för Gud. Då skall Gud komma till oss. I Familjen skall föräldrar leva för barnen, barnen för sina föräldrar, mannen för sin hustru och hustrun för sin man. De som lever för andra, mer än sig själva, skall bli viktiga, moraliskt goda människor – människor som på ett naturligt sätt kommer att stå i centrum.

För det andra lär jag människor att älska sina fiender. Gud själv offrade Jesus, sin enfödde son, för att rädda mänskligheten som genom syndafallet



blev djävulens, satans barn. Satan kunde inte göra något annat än att frivilligt ge upp inför Gud, som älskade sina fienders barn mer än sina egna. Satan slår alltid först, men förlorar till sist; medan Guds strategi är baserad på formeln att först bli slagen och sedan vinna tillbaka det som hade tagits ifrån Honom. Trots att jag fick genomlida mycket förföljelse och lidande under mitt liv kunde jag lägga grunden för missionärer i 185 nationer över hela världen genom att jag levde i samklang med denna himmelska princip.

Också då jag studerade den kristna missionshistoriens aktiviteter upptäcker vi att missionärernas historia var en väg där de jagades till döds, förföljdes och torterades. Under loppet av en sådan 2000- årig historia blev dessa blodspår bördig jord där den demokratiska världen kunde växa fram. Men idag möter kristendomen en kris, den kristendom som en gång var drivkraften i demokratin. Kristenheten förnekar Gud, Jesus, och Guds fullkomliga plan med världen och människorna. Då vi ser teologer som förnekar Guds existens och till och med påstår att Han är död, vad måste då inte Gud känna i sitt hjärta, Han som har vandrat en väg fylld av uppoffringar i sitt sökande efter sanna barn.

Ärade gäster!

För vem har Gud hittills satsat och uppoffrat allting? Inte för Amerika eller för kristendomen utan för dig och mig som individer. Eftersom syndafallet började med individen så skall också frälsningen göra det. Följaktligen är det så, att om inte en representativ person trä-

der fram med insikten och beslutsamheten att ta fullt ansvar för denna tidsålder och betala alla skulder som människosläktet har ådragit sig under historiens lopp, och blivit en person som skall göra att Gud istället står i tacksamhetsskuld till honom, skall inte återupprättelsen bli möjlig. Återupprättelse genom gottgörelse kan aldrig ske på ett vagt sätt, den kan inte vara abstrakt. Utan att ha hjärta, att erfara mer lidande än Gud i Hans ställe kan vi inte nå Hans hjärta

Har ni någonsin bett uppriktigt för de sex miljarder människorna i världen med en känsla att dina egna barn håller på att dö? Hur mycket offer och hängivenhet har ni erbjudit för att rädda en familj, en släkt, ett folkslag, en nation och världen? Ingen kan lita på detta så lätt.

Den återvändande Herren kommer till världen med en sådan absolut regel för hur vi skall handla och tänka som representant för hela mänskligheten. Gud, som har lett frälsningsplanen, fann Abraham 2000 år efter de första förfäders syndafall och gjorde sina avkomlingar till Israels utvalda folk genom att föröka dem och göra dem större på alla plan som en ny familj, en ny släkt och ett nytt folk.

Judarna blev huvudfäran av det utvalda folket, kallade att ta emot den verkliga Messias som skulle komma med det segerrika fundamentet som bas. Hjärtat av den huvudfäran, regeln för handlande och tänkande och den ideologi – som våra första förfäder Adam och Eva skulle ha nått och uppfyllt – behöver bli återupprättad. Det är just

det som är begreppet i den messianska ideologin med sitt system av idéer och värderingar med kristna i brudens ställning. Kristendomens viktigaste mission är, att förbereda sig för att kvalificera sig som brud för att välkomna Herren som sin brudgum.

Trots betydelsen av deras mission och kallelse försvann det judiska folket som det första Israel, på grund av Jesu korsfästelse och överlämnade åt kristendomen att ärva deras mission och uppdrag som det andra Israel. Vi är nu i det sista stadiet av Guds 6000-åriga plan för detta enda syfte. Vad är huvudkonceptet i den messianska ideologins idéer och värderingar? Det är läran att bilda ursprungliga ideala familjer och återupprätta de sanna föräldrarnas position som gick förlorad i de första förfädernas syndafall, som kan rädda och förrena världen.

Enligt läran i det Gamla och Nya testamentet kommer Messias med sin Faders auktoritet, möter sin Brud, som förkroppsligar den heliga Anden och återupprättar den sanna föräldrapositionen. Bruden och Brudgummen vid lammets bröllopsmåltid, som det profeterades om i Uppenbarelseboken för Johannes hänvisar till stadiet som utgör tillblivelsen av sanna föräldrar genom att först bli sanna makar. Jesus kom med detta uppdrag. Han förlorade sitt folk och sin nation på grund av deras svek men offrade sitt liv för världens skull och Guds rike som Gud önskade.

Lidandet på korsets väg var samma mödosamma och smärtsamma väg, som Gud själv vandrade. I en sådan situation

av prövning och bedrövelse bad Jesus i sin förtvivlan: "Fader, förlåt dem; för de vet inte vad de gör." Till och med på den plats där han dog, välsignade han Rom och människomassorna som hade vänt sig emot honom och lovade seger i framtiden. Således slutade inte hans liv vid trettiofem års ålder, utan med Guds hjälp efterlämnade han sin ande som en historisk vändpunkt, till kristendomen. Utan hans ande hade det inte blivit en världsreligion.

Mina damer och herrar!

Just nu räknas Amerika som världens supermakt, men om det inte står stadigt nära Guds fullkomliga plan, kommer USA inte att fortsätta att vara framgångsrikt.

I mänsklighetens historia uppstod antika kulturer huvudsakligen i tropikerna och områden som gränsar till tropikerna som till exempel omfattade Mayas och Inkas kulturer, Egyptens, Indiens och Kinas kulturer. Om inte syndafallet hade inträffat skulle civilisationen ha börjat i den tempererade zonen motsvarande vårens årstid. I stället började den runt tropikerna och flyttades till den kalla zonen motsvarande hösten. Detta är den tempererade zonen civilisation koncentrerad idag till den fria världens västra civilisation. För det mesta ligger sådana nationer som Amerika, Storbritannien och Tyskland, västvärldens utvecklade länder norr om Kräftans vändkrets från ekvatorn räknat. Vid slutet av höstens kalla civilisation kommer civilisationen för vinterns kalla zon för en kort tid. Detta innebär att kommunismen framträder.

Många intellektuella kanske tror att det kalla kriget slutade med Sovjetunionens upplösning, men materialism och ateism är fortfarande utbredda och mäktiga överallt i världen och ersätter de två större ideologierna demokrati och kommunism, som båda gradvis håller på att förlora sin makt. Guds ideala skapelse skulle ha börjat i vårens civilisation i den tempererade zonen, men beroende på syndafallet som orsakades av våra första förfäder, förföll den mänskliga civilisationen till onda och okunniga vildars nivå och började i den tropiska zonen. Nu skall den framträda, den sanna vårens civilisation i den tempererade zonen som mänskligheten har försökt nå sedan urminnes tid genom att övervinna krisen i den svala zonens civilisation och hoten från den kalla zonens civilisation. Vem skall kunna smälta vinterns kyla i den kalla zonens civilisation? Det är inte möjligt att genomdriva det med makt, ekonomi, vetenskap eller kunskap. Som vi kan se av denna förflyttning av civilisationen längs floder och kustlinjer, flyttas ständigt dess medelpunkt. Flodcivilisationerna, som uppstod på stränderna till floderna Nilen, Tigris och Eufrat förde deras kulturer vidare till de närliggande trakterna i Medelhavsområdet: Grekland, Rom Spanien och Portugal. Dessa kulturer bar frukt, som efterlämnades och övertogs av Atlantcivilisationerna i Storbritannien och Förenta staterna. Alla dessa frukter skall skördas i Stillahavscivilisationerna i Förenta staterna, Japan och Korea.

Ur perspektivet i civilisationens historia intar den koreanska halvön en

mycket viktig position. Dess norra del är höjdpunkten i den kalla zonens civilisation som binder samman Ryssland och Kina och dess södra del är höjdpunkten i den svala zonens civilisation som binder samman Förenta staterna och Japan. Därför stämmer det överens med den gudomliga planens synsätt att Korea ger upphov till en tempererad zons civilisation, som representerar vårens tid i världshistorien och har förmåga att smälta både den kalla och den svala zonens civilisationer. Ur den aspekten kan det faktum att Reverend Moon – som har ägnat sitt liv åt att lösa problemet mellan nord och syd och mellan öst och väst – ursprungligen kommer från Korea, kan bara beskrivas som en fulländad avslutning på Guds plan.

Sanningen är att jag under hela mitt liv har utvecklat rörelsen ”En värld under Gud” som är höjd över ras, ideologi och nationalitet i överrensstämmelse med Hans visa ledning. Detta är en princip i historien om en högre makts kärleksfulla omsorg om världen och människorna och inte en teori, som jag speciellt har tänkt ut. Eftersom jag blev upplyst om Guds vilja, för att jag inte bara skulle undervisa om Hans plan som en teori utan också utföra den, finns det ingen del av de fem oceanerna och de sex kontinenterna som har varit utanför mitt verksamhetsfält.

Genom att grundlägga en mångsidig missionärs- och affärsverksamhet i Alaska, Antarktis, länderna i före detta Sovjetunionen, Latinamerikas 33 nationer och runtom i Asien och Afrika gör vi förberedelser för att lösa pro-

blem, som mänskligheten kommer att möta under det kommande millenniet, så som miljöföröroningar och hunger. Under senare år har jag arbetat i Pantanal- och Amazonområdena i Brasilien för att lägga en hållbar grund för att skydda Jordens miljö. Vad beträffar de inre aspekterna, har jag arbetat inom verksamheten för *International Holy Blessings and the True Family Ministry*. Omkring 430 miljoner par runt om i världen har tagit del i välsignelser över äktenskapet, som har ytterligare satt fart på uppbyggandet av Guds länge efterlängtrade rike på jorden med sanna familjer som fundament.

Mina damer och herrar!

Fram tills nu har länder som äger större makt politiskt, militärt och ekonomiskt kontrollerat världen. Ändå kan ingen nation existera i evighet om den inte är i linje med Guds kärleksfulla plan. Den en gång lysande grekisk-romerska civilisationen är ett gott exempel på detta.

Föreanta staterna som idag framstår som en supermakt, befinner sig i samma situation som Rom gjorde i det förflutna. Roms fall var mer ett resultat av moralisk korruption än av extern invasion. Moralisk korruption innebar, att Rom förlorade stödet från Himlen. I senare historia favoriserar politiska krafter proletär materialism och den materialistiska historiesynen gick så långt, att den tog kontrollen över en tredjedel av världens befolkning och två tredjedelar av jordens landområden, däribland det forna Sovjetunionen och Kina. Inte ens detta kunde fortsätta för evigt.

Den tid skall komma, då religiösa ledare som ger uttryck för Guds vilja skall nå en framskjuten ställning. Religiösa ledare är profeter som måste uppenbara Guds vilja på jorden och förklara den riktning som mänskligheten måste gå.

Men kyrkosamfundens splittring och stridigheter mellan religiösa grupper som vi ser idag tjänar inget annat syfte än att hindra Guds kärleksfulla och fullkomliga plan för människorna och världen. Jag har under många år givit mer än hälften av vår kyrkas hela budget till ekumeniskt arbete och samverkan mellan olika trosformer för att bidra till en lösning av sekteristiska stridigheter. Jag har också grundat *Interreligious Federation for World Peace* för att ge tillfällen att skapa enhet och harmoni mellan religiösa grupper och skapa gynnsamma förutsättningar för fred i hela världen. Alldeles nyligen grundade jag *Interreligious and International Federation for World Peace* som har hållit sju internationella *Hoon Dok* seminarier.

Hela mänskligheten måste höja sig över ras och religion, förstå Guds kärleksfulla plan och omsorg om världen och människorna, så att Hans fullkomliga skapelse kan förverkligas och slutligen förenas med Guds hjärta. Vi måste återställa förhållandet till Gud som vi förlorade på grund av syndafallet och återupprätta den ursprungliga relationen mellan föräldrar och barn. Den yttersta dagen som Gud har lovat oss är den dag då Sanna Föräldrar framträder. Med andra ord är det dagen då människorna, som gick miste om sina

ursprungliga föräldrar på grund av syndafallet, på nytt skall kunna möta dem. Följaktligen är Sanna Föräldrar förverkligandet av den mänskliga historiens längtan, förhoppningar och segrar.

*Unification Church* har arbetat för att sprida denna tradition överallt i världen genom de internationella massbröllopen. Att svarta, gula och vita människor kan komma tillsammans som bröder och systrar, genom att höja sig över etnicitet, ras och hudfärg för att bilda älskande par är det viktigaste, då vi bygger den globala byn, som uppfyller Guds vilja. Idag börjar mänskligheten att hela den förlorade, ursprungliga relationen, som fanns mellan bröder och systrar, män och hustrur och föräldrar och barn för att slutligen befria Gud, som har befunnit sig i en avgrund av sorg, alltsedan Han förlorade sina barn. Bara då skall vägen till sann glädje öppnas.

Fram tills nu har demokratin talat för mänsklig frihet och befrielse i stället är det så att vi måste försvara Guds frihet och befrielse. När denna fråga är löst skall mänsklig befrielse och den återvunna mänskliga friheten följa automatiskt.

Ärade gäster!

Det är en djup mening i, att jag talar om Guds plan och Hans kärleksfulla omsorg om världen och människorna idag i Washington DC, Förenta staternas huvudstad.

På många sätt är Förenta staterna en nation som är förberedd, genom att den har blivit välsignad av Gud. Förfäderna som byggde det var pilgrimsfäder, som riskerade sina liv för den religiösa frihe-

tens skull. De kom hit för att söka frihetens land. I sitt sökande efter verklig religiös frihet lämnade de sina älskade föräldrar, bröder och systrar och hemtrakter bakom sig och var till och med beredda att klippa av banden till sina hemländer då de åkte tvärs över Atlanten med risk för sina liv.

När skeppet *Mayflower* anlände i New England i november 1620 var det redan sent på hösten. Medan de uthärdade den första vintern, dog mer än hälften av de 102 människor, som först anlände, av kyla och hunger. Vad som var särskilt märkligt med dem var att många dog, därför att de vägrade att äta det dyrbara utsädet, som var avsett för följande vår. Puritanerna hade en stark tro på att tjäna Guds vilja i varje aspekt av sina liv. När de hade hämtat in sin första skörd, tackade de Gud. Först byggde de en kyrka och en skola och bara, när de hade gjort det unnade de sig att bygga hus, där de själva skulle bo. Under sin tid som nybyggare inledde pilgrimerna, allt de företog sig, med en bön. Så var det faktiskt, vare sig de plöjde en åker eller utkämpade ett krig. Då George Washington befann sig i Valley Forge under frihetskriget måste han desperat ha bett i stor förtvivlan. I det slaget, som utkämpades för Guds viljas skull, gav Gud Amerika en hjälpsam hand.

Kungen och medborgarna i Storbritannien, som på den tiden var en global supermakt, var lierade, då detta krig utkämpades. Men i Amerika utkämpades kriget av Gud och Hans älskade söner och döttrar. Var det inte så Amerika uppstod som en nation med

religiös frihet? Till och med nu, öppnas Förenta staternas kongress med en bön. Er president avlägger sin ed genom att lägga handen på Bibeln och en representant för prästerskapet ger sin välsignelse. Även gällande sedlar och mynt är stämplade och präglade med den vackra inskriptionen ”På Gud förtröstar vi”. Inget annat land gör så. På detta sätt har Förenta staterna blivit ett protestantiskt land, som på ett unikt sätt återspeglar världens mångfald.

Men vad skall vi säga om Amerika idag? Bön i allmänna kommunala skolor är offentligt förbjuden. Evolutions teorin har fått företräde framför skapelseteorin. Skilmässofrekvensen, som är omkring 50 procent, utplånar fullständigt familjens helgd och okränkbarhet. År 1971 åkte jag ifrån min familj och mitt hemland för att komma till Amerika, därför att jag hörde Guds röst och delade Hans omsorg om rådande förhållanden här.

Då jag kom hit utropade jag, att jag hade kommit som en brandman till ett brinnande hus och som en läkare för att bota ett sjukt Amerika. Redan då upptäckte jag, att Gud höll på att lämna detta land. Det borde ha varit möjligt att finna Honom var som helst här, men Han höll på att försvinna från människornas hjärtan, familjer och skolor. Det tycks mig, som om jag stod där igår på *Fifth Avenue* i Manhattan och grät, öppet, då jag klamrade mig fast vid Gud för att hindra Honom från att lämna Amerika. Tyvärr envisades Amerika med att gå en väg med försämrad moral, som jag förutsade.

Mina damer och herrar!

Varför fortsätter Rev. Moon att ropa högt till amerikanerna trots allt motstånd och lidande som han utstår? Det är därför att jag vet bättre än någon annan, hur mycket blod, svett och tårar Gud har utgjutit, medan Han har upprättat denna nation under årens lopp. Under de senaste trettio åren i Amerika har jag inte tillbringat så mycket som en enda dag i lugn och ro.

Vem äger Amerika? Det är varken vita eller svarta amerikaner. Amerikas verkliga ägare är de som älskar Amerika lika mycket som Gud gör det. Eftersom Gud har valt att satsa på Amerika, som den nation som har förstfödslorett, då Han byggde upp sitt rike på jorden, är Jesus andligt närvarande också nu, speciellt här och skickar innerliga böner, att hans syfte skall uppfyllas i Amerika.

År 1982 grundade jag, enligt Guds vilja, dagstidningen *Washington Times* här; alltsedan dess har denna tidning lett den amerikanska opinionen som en konservativ nyhetsförmedlare som visar vägen som nationen måste följa. Jag har också byggt upp en stark rörelse för nationell och global frälsning genom *True Family Ministry* och *Pure Love Movement* för unga människor. Jag har satsat på Amerika med en förväntan, att detta land skulle resa sig och ärligt stå upp för Guds välvilja och omsorg om världen och människorna. När jag besökte detta land år 1965, välsignade jag ett område nära Vita huset som helig mark. Också idag samlas många människor där och ber för Amerika natten igenom. Jag hoppas att var och en av er

skall öppna sitt hjärta för att höra de uppriktigaste önskningarna som pilgrimsfäderna och många patrioter har haft under Amerikas historia.

Värderade gäster!

Gryningen till ett nytt millennium är den tid då Guds sextusenåriga, kärleksfulla frälsningsplan avslutas och Hans fullkomliga skapelse, som gick förlorad i Eden, skall förverkligas överallt i hela kosmos.

Detta är också den tid då skapelsen, som förlorade sina ägare genom syndafallet, befrias från sin sorg, då Föräldern och Hans barn, som länge har varit åtskilda, återförenas och den nya himlen och den nya jorden, där det inte finns några tårar, skall framträda och den tidsålder som har fri kommunikation mellan de andliga och fysiska världarna där Guds rike skall upprättas. Det är den tidsålder, då den levande Gudens direkta makt och rike skall bli tydliga genom Hans allnärvaro och allmakt. Det är den tidsålder då Öst och Väst skall mötas och få styrka och inspiration ifrån föräldrarna till himmel och jord som ”Ett enda universum under Gud” så att mänsklighetens utvidgade familj skapas på jorden. Detta innebär fulländningen av det Fullbordade testamentets tidsålder då löftena som det profeterades om i Gamla och Nya testamentet skall uppfyllas. Den tiden har kommit. Den tid har kommit, då Amerika måste vakna på nytt. Landet måste skapa en ny rörelse för att upprätta sanna föräldrar, sanna familjer, en sann nation och en sann värld med Gud i centrum. På detta sätt måste Amerika hindra Gud från att

lämna dem och välkomna Honom tillbaka.

Gud arbetade under sextusen år innan Amerika upprättades. Om Han lämnar det, vart skulle Han gå? Om detta land tjänar Honom plikttroget, så skall problem inom familjen, moraliska problem, ungdomsproblem och rasproblem lösas på ett naturligt sätt. Då detta blir den plats där människor av alla raser kan leva tillsammans i harmoni, blir det en förebild för Hans rike på jorden.

Nu är tiden inne att stå enade och tillsammans öppna den väg som mänskligheten måste gå. Tiden är inne för Amerika i egenskap av Guds förstfödda nation att ta ledningen då det gäller att tjäna Honom och att fullfölja sin mission att visa vägen och leda världens nationer till Honom. Jag ber er att ni tillsammans med mig utför denna historiska uppgift.

Ännu en gång vill jag uttrycka mitt uppriktiga tack till er, ärade gäster för att ni har varit närvarande här. Jag skulle vilja avsluta med att uttrycka min förhoppning att börja ett nytt millennium, med ett Guds rike fyllt av fred, frihet och rättvisa i himlen och på jorden.

Må Guds välsignelse vara med era familjer och er nation.

Tack.

## Sektion 5 Levnadssätt för Guds prinsar och prinsessor

Ärade internationella gäster, landsmän, mina damer och herrar – ni har samlats här för enandet mellan Nord- och Sydkorea!

Det nya millenniet, som just har börjat är en tid för oss att sopa bort det som finns kvar av uppdelningen och kampen under förra århundradet och förverkliga idealet för en familj, en global by av fred och enhet. Jag ber att det nya årtusendets välsignelser skall verkligen vara med var och en av era familjer.

Först vill jag tacka er uppriktigt för att ni har kommit från olika delar av världen för att gratulera mig på min åttionde födelsedag. Men mer än någonting annat vill jag ge denna ära till Gud; Han har varit min ständiga följeslagare och beskyddare och det är Han som har gjort denna dag möjlig.

Då jag ser tillbaka på mitt liv, ser jag, att ingen period någonsin har varit lugn och trygg. Jag har gått lidandets väg sida vid sida med denna nations folk, en nation som ligger inklämd mellan världens stormakter. En nation vars historia har sett mycket kamp, vedermöda och oförsonlighet. Ända sedan jag plötsligt konfronterades med Guds vilja då jag var försänkt i bön vid femton- års ålder har jag ägnat mitt liv och alla mina tankar och alla mina ansträngningar för att uppfylla Guds vilja. Jag har förstått, att grundorsaken till mänskligt lidande är att mänsklighetens förfäder föll ned i ett tillstånd av andlig okunnighet genom syndafallet och att detta har resulterat i att relationen mellan dem och Gud skars av.

Resultatet av detta syndafall är att mänskligheten blev omedveten om sådana grundläggande frågor som hur man skall förhålla sig gentemot Gud, livet och universum. Under hela mitt liv

har jag talat offentligt mer än tiotusen gånger och presenterat en sann bild av världen, livet och historien baserade på principerna från *Godism*. Innehållet i sin helhet har översatts till tolv olika språk och publicerats i en serie på ungefär trehundra volymer. De uppenbarades inte som ett resultat av någon slags omfattande litterär forskning eller akademiska studier, utan består av de grundläggande och väsentligaste frågorna som jag fann då jag fritt färdades mellan både de synliga och osynliga världarna.

Idag skulle jag i djup tacksamhet vilja ta tillfället i akt och tala om en fundamental lösning på problemet med föreningen av den koreanska halvön som är vår nations djupaste önskan och samtidigt den sista delen av Kalla kriget som väntar på att bli löst. Jag skulle vilja kalla mitt tal, ”Levnadssätt för Guds prinsar och prinsessor”.

Värderade gäster! Vilken nation tillhör du? Många av er är invånare i Korea. För er är Korea ert hemland, ert hemland, eller hur? Var är då Guds hemland? För närvarande, har Gud inget hemland. Var har alla världens nationer sitt ursprung? Har de sitt ursprung i Gud eller är deras ursprung någon annanstans? Det historiska ursprunget till världens nationer är en stor fråga.

Alla nationer i den här världen har delats upp och formats som resultat av konflikter. I många fall där två nationer är delade av en gräns är gränsen resultatet av en intensivt förbittrad, smärtsam upplevelse. Vi känner alla till från den historiska verkligheten att de häftigaste striderna har utkämpats och mest blod



har utgjutits över närliggande länders gränser, snarare än till exempel gränserna till en tredje eller fjärde nation. Detta visar oss att murarna mellan två nationer och murarna mellan två etniska grupper är de högsta murarna. Konflikter förekommer inte över avstånd på tusentals mil. Sedan urminnes tid har krig utkämpats över gränserna mellan två grannländer. Detta är orsaken till att också ni själva upplever att ni kommer i konflikt med de grannar och det folk som är närmast er. Varför? Därför att människosläktet har fallit. Det är ett resultat av syndafallet att stridigheter har en tendens att börja med ens grannar.

Vad är syndafallet? Det är oenighet mellan Gud och mänskligheten. Det är utbrottet av konflikten mellan Gud och satan och utbrottet av konflikten mellan mänskligheten och satan. Vi kan därför dra slutsatsen, att det faktum, att det har blivit otaliga nationer under historiens lopp på denna lilla planet, är tecknet på att det också har förekommit otaliga konflikter.

Vart skall de nationer som har formats av detta ta vägen? Alla nationer söker en värld i fred. Men kan de uppnå fred? Denna fråga pekar på en gemensam uppgift, som återstår för hela mänskligheten idag. Om vi ser det på det här sättet, kan vi förstå att om vi fortsätter att hysa fiendskap mot ett grannland genom att rättfärdiga sig och säga att det är vår historiska fiende, kan vi aldrig uppnå fred i världen. Det spelar ingen roll, hur mycket vi längtar efter vårt ideal och säger hur mycket vi närmar oss vårt ide-

al, det är omöjligt att nå det målet. För att förneka motiven som ger upphov till dessa konflikter och suddas ut vår missformade, dysfunktionella historia behöver vi en rörelse som skall visa vägen och förkroppsliga och uttrycka och omsätta i handling det verkliga innehållet i motsatt riktning.

Ärade gäster! Ni själva är exakt samma som ett folk utan nation. Hade ni en nation i det förgångna? Har det någonsin, i historien, varit den slags nation som vi skulle kunna kalla vår nation? Vi har aldrig haft den slags nationen. Är det därför att ingen någonsin har försökt att bygga en sådan? Nej. Orsaken till att vi aldrig har haft en sådan nation är att människorna som önskade detta under historiens lopp var aldrig i tillfälle att kunna bygga upp den. De kunde inte bygga en sådan nation därför att den tid de levde i inte tillät en fullt utvecklad och fullkomlig standard enligt vilken den nationen skulle kunna byggas upp. Det hemlandet som vi behöver bygga är inte en nation med en speciell historia och tradition som existerar i världen idag. Snarare är det av en dimension som i väsentlig del är annorlunda än de nationer som existerar i dagens värld.

Om vi vill ärva denna annorlunda slags nation måste vi bli ett folk som äger det ideologiska medvetandet som gör det möjligt. Om en absolut skapare existerar behöver den ideologin och tanken vara ett med Skaparens ideologi och tanke. Om den absolute Guden vill ha en nation, skulle Han vilja ha en nation där medborgarna skulle kunna vara fullständigt enade kring den nationella

överhögheten. Vi behöver ha den sortens nationalkaraktär och vi behöver ha den sortens nationella mönster.

För att skapa en nation behövs överhöghet, ett folk och ett nationellt territorium. När det gäller Guds nation är det också så. Föräldrarna representerar överhögheten, sönerna och döttrarna representerar folket och landet representerar det nationella territoriet. Detta är en regel som det inte går att bryta mot; inget av dessa element kan utelämnas. Vad är då det mest värdefulla av allt? Det är att leva för nationens och för världens skull. Så länge ni lever så kan ni inte gå under.

En person som dör under arbetet för nationens skull blir medborgare i den nationen även om han eller hon dör. Han eller hon finns kvar så länge den nationen existerar. För att en nation skall byggas upp, behöver man ett territorium, ett folk och en överhöghet.

Vad är då den högsta makten? Det är föreningen som länkar oss samman med Gud som är vår rot och vårt ursprung. Människor som styr nationen måste skapa en kontakt med Gud och sedan styra. På detta sätt behöver de som styr, vara ett med folket. De behöver bli ett med folket och anse att allting de äger inte är för deras egen skull utan för nationens skull. Om de kan göra det kommer nationen att blomstra. Ur den synpunkten sett kan vi fråga oss, då vi tänker över frågan att förverkliga Guds rike på jorden: ”Vem äger himlen? Vem är det som styr”? Utan tvekan är Gud den som styr. Vilka är människorna? Människorna är alla världens männis-

kor. Och var är det nationella territoriet? Territoriet är planeten jorden. Vem liknar Guds rike på jorden? Det liknar mig, en människa. Om man tittar på vilken nation som helst, vad består den av? Överhöghet, folk och ett nationellt territorium. Detta är det samma som en enda människa.

Vem sade ni att Guds rike på jorden liknar? Oss. Det liknar oss. Individer som vi, slår oss samman och det bildar en nation. Precis som jag har mitt eget förstånd och medvetande måste nationen ha någon som styr. Precis som jag har en personlig identitet, måste det finnas en befolkning i nationen. Precis som människor interagerar med hela universum, så måste en nation ha sitt nationella territorium. Inom denna grundprincip bestämmer folket över det nationella territoriet och överhögheten styr folket. Detta nationella territorium, detta folk och denna överhöghet är de tre väsentliga elementen som skapar en nation. Så är det.

Om man ser på människor är den grundläggande principen den, att vårt sätt att tänka kontrollerar vår kropp och vår kropp kontrollerar naturen. Om man tittar på hela världen med utgångspunkt från denna princip, ser man att den består av himmel, jord och mänsklighet. Vad sade du att himlen va? Den är det samma som den mänskliga intelligensen och medvetandet, så den är alltså samma sak som överhögheten. Mänskligheten är nationens invånare och jorden är den skapade världen. Och slutligen kan man fråga vem nationen liknar. Allt liknar ditt individuella jag.

Det betyder ingenting hur stort samhället är, det spelar ingen roll hur stor nationen är, de behöver likna en människa. Det är därför att Gud tycker om det som liknar Hans avbild. Sedan kan man fråga sig vad människor tycker mest om – det som återspeglar dem. Så vad behöver en förebildlig nation likna? Den måste likna en människa. Den återspeglar himlen, jorden och hela mänskligheten.

I terminologin inom *Unification Church* hänvisar begreppet hemland inte till en enda nation som Republiken Korea utan den hänvisar till en global nation. Faktiskt är ordet global använt i denna korrumpade, fallna värld och jag tycker verkligen inte om det. Den vetenskap som sysslar med världs- och livsåskådningsfrågor eller den lära som söker sitt hemland kallas kosmoscentrerad ideologi.

Hemlandet är inte Republiken Korea. Gud vill inte ha Republiken Korea, Förenta staterna eller kommunistnationerna som bygger på ett klasslöst samhälle där produktionsmedlen ägs av folket. Det hemlandet, är det hemland som Gud vill ha och eftersom det är så måste vi skapa kulturen i det nya hemlandet och skapa det nya hemlandets historia. Vi måste definiera en ny levnadsnorm så att vi kan bygga upp ett nytt idealiskt exempel på hemland som vi kan efterlikna. Så vi måste ändra vårt sätt att leva eftersom den världen är fullständigt annorlunda i jämförelse med den värld vi har nu. Orden och språken är annorlunda. Förstår människor i världen idag betydelsen av ett sådant viktigt uttryck

som ”Principens maktområde”, ”Reciprok bas”, och ”Gemensam bas” och ”Gudomlig plan för återupprättandet av den gudomliga planens fundament”? Det betyder att språket är annorlunda. Om och när nationen som *Unification Church* vill ha har upprättats så måste vi ta och montera ner skylten till *Unification Church*. Och när den värld som *Unification Church* vill ha har förverkligats måste vi avveckla den nation som *Unification Church* har byggt upp. Vi måste kunna slopa det slags religion som existerar bara för kulturen och folkkaraktären i Republiken Korea. Bara en religion som existerar för världens skull skall kunna fortsätta in i framtiden.

Ärade gäster! Mina damer och herrar! Vad tror ni att de som försöker ärva Guds vilja måste försvara och tala för? Det är absolut ingen möjlighet att han eller hon skulle kunna säga åt folket i den här världen att bara gå den väg de har lust till. I själva verket skulle han eller hon tillråda folket i den här världen att gå i motsatt riktning. En formulering som uttrycker detta faktum är mottot: ”Älska dina fiender med ett hjärta fyllt av sann kärlek”. Älska dina fiender! Dessa ord kan vända vår falska historia; de fyller samma funktion som ett ankare och en ankarkedja för ett skepp, som kastas mot en tjutande tyfon. Men, igenom historien för Guds kärleksfulla upprättelseplan har det inte funnits någon som verkligen praktiskt tillämpar orden ”Älska dina fiender”. Om det fanns människor, som kunde älska sina fiender, måste vi upphöja dem till en plats där hela världen är en scen, och

använt någon form av systematisk organisation. Eftersom detta är den logiska slutsatsen behöver var och en av er förstå att Gud faktiskt måste presentera den här sortens rörelse för världen och att de religiösa rörelserna som har uppstått under historiens lopp är en återspeglning av detta.

Vem är den människa som Gud har kunnat älska mest under historiens gång? Det är Jesus. Jesus presenterade en ny riktning för denna värld som var så ansatt av konflikter. Höga murar byggs upp mellan förtryckarnationer och de förtryckta nationerna. På samma sätt var det mellan Rom och Israel som såg varandra som fiender. Jesu filosofi är, att dessa murar måste rivas ner. Jesus tänkte: ”Ni i Rom vill besegra mig med våld, men jag vill övervinna er på ett motsatt sätt – genom kärlek.” Det var därför han till och med bad om välsignelse för sina fiender då han hängde på korset.

Vi behöver erkänna att, då Jesus sade till de romerska soldaterna: ”Förlåt dem, för de vet inte vad de gör”, uttryckte han denna häpnadsväckande filosofi. Eftersom Jesus gjorde detta påstående, blev han en förebild och en gemensam symbol för alla människor och alla nationer i världen för att alla människor och alla nationer skulle höja sig över sättet att se varandra som fiender och också en förebild för att höja sig över gränserna mellan två nationer, överallt.

Jesus visste att individuella fiender inte var de enda fienderna. Han visste att fiender till familjen, fiender till släkten, fiender till etniska folkgrupper, fiender till nationen och globala fiender omgav

honom på alla fyra sidor. Detta betyder att det finns många fiender som väntar på dem som vill följa hans väg. Det betyder också att om ni går familjens väg så väntar fiender till familjen och om ni går släktens väg, väntar fiender till släkten. Ni kan vänta er bittra strider, men ni måste älska dessa fiender när ni möter dem. Om ni äger en sådan ande kan en dag segern bli er.

Från vilken springande punkt skall Guds ideala nation förverkligas? Var kommer återställandet i hemlandets ursprungliga skick äga rum? Det börjar hos individerna som lever enligt filosofin att älska sina fiender. Därför, så länge Gud existerar finns det ingenting som kan hindra kristendomen att bli en global religion därför att kristendomen visar upp en rörelse som bryter ner nationella gränser med kärlek för att höja sig över alla omständigheter och kulturella barriärer och omfamna till och med sina fiender. Om ni planterar bönor får ni bönor eftersom rosenbönor kommer från rosenbönor och röda blommor blommor eftersom de är sådana med röda blommors frön. På samma sätt om ni planterar sataniska frön, ett frö med en plan att hämnas era fiender så får ni ett träd av ondska – ett hämnens träd. Men om ni planterar frön av godhet, frön som säger att ni skall älska era fiender, skall ni få ett träd av godhet, ett träd av kärlek till era fiender. Detta är bara en naturlig princip.

Var sade jag att Guds hemland börjar? På vilken stig kommer det landet? Det kommer genom att älska våra fiender. Det kommer genom att lämna efter

sig en tradition att älska de individuella fienderna, genom att älska familjens fiender, genom att älska släktens fiender, genom att älska nationen och hela världens fiender. Ni behöver alla förstå att Guds hemland inte kan uppstå utom på det sättet.

Se här! Eftersom USA motarbetade mig; eftersom regeringsdepartementet motarbetade mig; eftersom kongressen försökte hindra mig, skall jag en dag få ett bevis på erkännande som säger att jag var framgångsrik i kongressen, framgångsrik i regeringsdepartementet och framgångsrik i Förenta staterna. Till och med i regeringsdepartementet som motarbetade mig får jag vänner. I kongressen får jag många vänner. Det är redan bestämt att segern skall komma till mig, till slut.

Och även om jag inte har några sådana vänner, är jag övertygad om att jag kan övervinna all slags opposition och visa vägen till seger. Ju mer någon försöker hindra mig desto större blir min kärlek till min fiende, så jag behöver inte bekymra mig över större motstånd.

Naturens lagar bestämmer, att om lågtryck förekommer på en plats så kommer högtryck någon annanstans. Om ett område utvecklar högtryck, utvecklar ett annat område lågtryck. Då en hög plats som *USA Department* motarbetar mig, så måste de ge upp om jag utvecklar ett område av lågtryck, precis som området med högtryck absorberas av lågtrycksområdet i naturen.

Även om jag var tvungen att ta emot all slags händelser tidigare då jag inte kämpade emot de som missbrukade sin

makt utan istället älskade dem, blev de mina vänner till slut. Familjer kom att bli mina vänner, släktingar som blev mina vänner dök upp; nationer som blev mina vänner trädde fram.

Om en nation som består av människor som har denna anda att älska sina fiender träder fram så kan den nationen bli det ideal som Gud vill ha. Och det kan bli det ideal som hela mänskligheten kan ta emot. Ni måste förstå detta.

Jag, Rev. Moon är inte särskilt vacker, är det inte så? Ni som är här säger inte så, men människor ute i världen tycker att jag är ganska ful. Men Gud älskar mig högst. Även om världen tycker att jag är hemsk, så erkänner Gud mig så att jag kan ta itu med den här världen från en djärv och öppen position.

Det finns ingenting ni inte kan säga om ni i ert hjärta älskar era fiender. Varför? Om Gud säger att en man ser bra ut så ser han bra ut. Om Han säger att han verkligen är en "cool" typ så är han verkligen en "cool" typ. Om Han säger att mannen är modig och "häftig" då är han modig och "häftig". Om jag tänker så, tar jag det som en ära och jag kan ta mig an världen, med förtroende.

När jag blir på gott humör på det här sättet och jag sitter och arbetar för mig själv, vet ni vad som händer då? Unga människor, unga män och kvinnor, en familj från alla folkslag, ett helt folk träder fram, ett folk som Gud verkligen kan glädja sig åt kommer och vi kan se den första skynten av Guds hemland.

Eftersom Jesus sade att vi måste älska våra fiender så måste vi älska till och med den sämsta människan. Även om

den vackraste mannen matchas med den fulaste kvinnan, måste han älska henne till och med mer än han älskar sina fiender. När det kommer dithän att älska fienden i den här världen, så är den slags människan påtänkt till att bli den som marscherar framåt och bär den högsta prinsens fana. Tänk bara vad nobel den sortens människa är. Den människan kan bara obehindrat röra sig över gränserna mellan nationer och folkslag.

Ni måste förstå att den dag ni lever med ingenting annat än ett älskande hjärta skall alla murar rivs ner och upprättelsens historia skall bli kortare och Himlen skall komma så mycket närmare. Min filosofi är enkel. Det finns ingenting som jag inte har gjort. Jag har varit jordbrukare, jag har varit arbetare, jag har försökt allting som kan göras. Jag har varit fiskare och fångat tonfisk. Eftersom jag har levt hela mitt liv på det här sättet, trodde jag att jag var helt ensam, men då jag vände mig om, fann jag att brittiska människor följde mig, amerikaner följde mig, människor från hela världen följde mig. Även om jag säger åt dem att försvinna och försöker att gå bort ifrån dem, så kommer de fortfarande tillbaka och följer mig. Jag går hit, jag går dit men de följer mig fortfarande. Så är det. Så hur mycket du än utforskar *Unification Church*, så finns det alltid någonting mer att lära.

Ärade gäster! Mina damer och herrar! Vilken väg behöver vi gå nu? Om överhögheten i satans nation fortsätter att existera så är ni alla utan nation hur stor släkt ni än skaffar er. Är detta ert land? Ni har inget land! Oberoende av

vilken släkt ni har kan slakten bli utrotad i ett slag om den högsta makten inte är med Gud som hjärtpunkt och fokus. Är det inte så? Därför måste vi gå ut och leta efter den nation som Himlen kan välkomna med öppna armar. Vad det betyder då vi talar om det första Israels rike i den här världen idag är, att det landet behöver bli ett som hela Himlen kan välkomna, ett land som individen kan välkomna, som familjen kan välkomna, som slakten, folkslaget och kyrkan kan välkomna. Men, om ni ser på denna utväg och samlas kring *Unification Church* eller kristendomen eller Republiken Korea stod de då någonsin i en position som kan välkomnas av allt och alla? Det har de inte kunnat göra. Riktningen är en annan. Den väg som Republiken Korea går är hämtad utifrån. Är det inte så? Den rör sig framåt, men har inte sin styrka i Gud utan från det världsliga samhället. Det här landet har ingen huvudlinje i sitt tänkesätt och ingen filosofi.

Så om vi inte kan binda samman den här nationen med Gud i en nationell, med en nationell, ideologisk huvudlinje och stiga fram med en ny förebildlig syn på nationen med nya tre- eller tvådimensionella aspekter och samla oss kring nationen i världen idag, så kommer vi inte att kunna se medvetandet i hemlandet vakna.

Den befrielse som vi har idag är den första. I *Unification Church* behöver vi nu en andra befrielse. Republiken Korea behöver också en andra befrielse. Här kan folket och nationen kanske få allt det begär om Republiken Korea genomgår

den andra befrielsen. Men *Unification Church* behöver också en tredje befrielse. Det är vad som kommer att hända. Republiken Korea fick nuvarande nationella mönster genom den första befrielsen, men nu har tiden kommit då det behövs en andra befrielse. Nord och Syd behöver förenas.

Vilket slags land är den nationen? Det landet måste vara en nation vars folk gått lidandets väg under historiens lopp, vars nationalkaraktär kan bli ett med principerna för upprättelse genom gottgörelse och som har ärvt en historisk tradition. Vad för slags land behöver det vara? Det behöver vara en nation som är fullständigt enad. Så hur behöver dagens koreanska republik agera om den vill bli denna slags nation?

För att höja sig till den nationens levnadsstandard behövs det att Nord- och Sydkorea förenas. På samma sätt som den uppdelade norra Israels dynasti och Judas södra dynasti, behöver det delade Nord- och Sydkorea förenas till ett. Precis som Kain och Abel-nationer var nord och syd uppdelade och åtskilda och om dessa inte är förenade så skall en enda segerrik Israelnation inte uppstå.

Så, i detta land med fokus på Republiken Korea hur måste Nordkorea och Sydkorea förenas? De kan inte förenas utan en ny ideologi på global nivå. *Unification Ideologi* som rekommenderas av *Unification Church* har förberetts för just denna tid. Förstår ni?

Nu är vi i den positionen, då vi måste göra två saker. Vi måste skapa ett enat folk som ingen nation i världen kan mäta sig med och sedan måste vi bilda en för-

enad nation med en enda tro som är så oövervinnlig att ingen annan religion i världen kan mäta sig med den. Med denna slags ideologi som hjärtpunkt och fokus behöver Nord- och Sydkorea enas till en nation. Utan att göra det, kommer inte Guds nation att födas. Det är fråga om den himmelska nationens suveränitet, som vi stolt kan åberopa inför en hel värld. Vi måste förstå att det här har för oss den högsta prioritet på jorden idag.

Om vi inte kan skapa ett hemland kan vi inte ha en nation som kan ha Gud i centrum och överträffa nationerna i satans värld. Utan den nationen, kan vi inte tukta de sataniska nationerna i världen. Vi kan inte knuffa bort dem. Vi kan inte göra detta bara med en religion, med *Unification Church*. En nation måste markera sin riktning genom att fokusera på *Unificationismens* ideologi och sedan gå framåt. Ni måste förstå att denna fråga ännu återstår att lösa.

Ur den synpunkten är det så att, om vi ser att *Unification Church* är som judaismen skall tankarna inom *Unification Church* bli det gängse sättet att tänka i Korea, precis som judaismen var en andlig stöttepelare i den israelitiska nationen. I framtiden skall det komma en tid då den måste bli nationalreligionen. Det är vad en del människor säger. Till och med medlemmar i nationalförsamlingen säger det. Om huvudtankarna i *Unification Church* blir statsreligion, kommer kommunistpartiet inte att vara något problem.

Mina damer och herrar! Människor som lever med hänsyn till himlen är himlens speciella sändebud utsända

till den sataniska världen. Alla kan vara olika, någon kan vara stor, en annan liten, kraftig eller tunn, lång eller kort, men den livsstil som den personen har får inte avvika från den livsstil som en envoyé har, eftersom det alltid är fråga om liv eller död. Den personen befinner sig alltid i en situation där till och med det minsta misstag kan avgöra frågan om evigt liv.

Om det hemliga sändebudets inställning att arbeta för hemlandet, det hemland som kan stödja och skydda evigt liv inte är hundra gånger starkare än omgivningen så kan den personen inte leva som ett hemligt sändebud. Sändebudet måste kunna ignorera sin situation genom att tänka på hur alla människor i världen kommer att glädja sig, när all förbittring har suddats ut. Man måste se till hemlandets ära och medan en ny historieskrivning skapas tänka att alla ansträngningar skall bli kända och erkända den dagen, då vi ser att hemlandet blir verklighet. Utan att tänka så, kan man inte utföra ett sändebuds hemliga mission. Med andra ord den personens medvetande måste vara fyllt av förhoppningar för den första skymten av ett hemland som är tusen, tiotusen gånger större än förhoppningarna i den nuvarande verkligheten. Allt detta för att kunna besegra all förbittring och utföra det hemliga uppdraget.

Även om sändebudet skulle förlora livet av en olycklig omständighet medan en ansvarsfull uppgift fullgörs, kan Gud sända och skicka ett nytt sändebud till samma plats som övertar ansvaret. Även om sändebudet redan har dött

skall människor komma som kan bli vänner och allierade. Eftersom personen dör i en situation och blir en förebild skall människor, som kan bli allierade vara kvar även om någon offerar sig. Så länge som dessa människor är kvar på den grund som har byggts upp, kan Gud sända någon annan istället.

Men, om personen inte dör i den situationen oberoende av vad som hade kunnat åstadkommas så upphör allt där. Sett ur denna synvinkel måste vi fråga oss: "Vilken beredskap behöver ni alla ha för att möta denna nya tidsålder?" Er övertygelse om det nya hemlandets gryning, måste brinna i era hjärtan mer passionerat än någonting annat. Med andra ord måste ni känna stolthet över att bli en fanbärare, som bygger hemlandet, som Gud har längtat efter i sextusen år. Ni måste vara stolta över att bära ansvaret för detta otroliga banbrytande arbete som pionjär med missionen att, som en del av en specialstyrka, stå i frontlinjen. Många i det förflutna har hoppats på denna mission, men ändå hade de inte möjlighet att genomföra den missionen. Ni måste ha en mycket djup känsla av ansvar för att åtaga er denna privilegierade mission, som ges bara en enda gång.

Så varje aspekt av er livsstil, hur ni äter och sover, kommer och går måste vara för att bygga upp hemlandet. Hur mycket tror du att Gud har längtat efter att du skall stiga fram och med glädje och lugn förklara att du skall utföra denna mission som en utsänd, som Gud själv skyndsamt har skickat iväg. Fram tills nu har Gud varit obarmhärtigt åsi-



dosatt, hjärtlost bortjad. Han behöver införa och skapa en tradition av himlens vilja, den vilja som Han aldrig har kunnat utveckla, en vilja som presenterar hela sitt innehåll på basis av ett fullständigt, nationellt fundament, viljan som kan upprätta hemlandet. Han har aldrig kunnat fullfölja denna vilja, inte ens en enda gång.

Men nu är det möjligt att upprätta detta hemland. Det hemlandet har suveränitet, ett nationellt territorium oh ett folk. Dessutom finns det en släktlinje av en homogen etnisk grupp knutet till det landet och det finns en historia som inget annat folk kan äga. För ett sådant hemland behöver vi utföra vår mission som speciella sändebud. Om ni kan fullfölja den missionen vid en tidigare tidpunkt av egen fri vilja, skall förutsättningarna för att ditt hemland skall dagas vara så mycket närmare tack vare er. Att betala priset för svett och tårar idag skapar grundförutsättningen att möta ert hemlands gryning så mycket tidigare. Med tanke på detta måste ni gå ut i världen med beslutsamheten att leva och utföra ett sändebuds hemliga uppdrag. Om ni inte gör det kan ni inte ta emot den välsignelse och lycka utan motstycke som Gud har i beredskap åt oss.

Vi måste skapa himmelriket på denna jord. Vad jag säger är att visst betyder det mycket att vi kan bära huvudet högt inför vår Fader. Vi måste ändå lägga grunden till nationen på jorden, bli ett med nationens brännpunkt och hjärta och i den himmelska nationen leva och sedan dö med den moraliska kvaliteten som Himlen hoppas på.

Men, har ni då en nation? När ni tänker på, att ni inte har det, så kan ni inte dö även om ni skulle vilja det. Vart skall ni ta vägen om ni dör? Om ni gör det, hur skall ni kunna undvika en känsla av skam eller självmedvetenhet och en känsla av smärta? Min livslängd är begränsad och för att få allting gjort under den perioden, hur upptagen tror ni att jag är? Dessutom har det onda och sataniska som finns runt omkring oss satt sig upp mot mig. Tror ni inte att våra fiender kommer att sätta hinder i vår väg? För att tränga sig igenom det och pressa sig fram och ta ledningen kan vi inte undvika den ovissa livsstil som ett speciellt sändebud har.

Allt jag gör är till för att skapa en nation. Jag tar på mig uppdraget att bli en ensam medborgare som lägger en säker grund för att ditt nya hemlands ljus skall gå upp. Som himlens sändebud går jag in i dagens onda värld för att utföra mitt arbete i enlighet med min uppgift. Vi måste medvetet leva med dessa tankar och syften. Utan att göra det skall ni inte kunna utveckla den värdighet och auktoritet som medborgare i den nationen som är på väg hit. Vill ni individuellt göra något som betyder mycket som kan förändra saker helt? Vill ni påverka som familj? Nationellt? Globalt? Hur vill du skapa en förändring? Ni skulle vilja göra något viktigt som förändrar världen, eller hur? Men, om ni vill höja er till global nivå, kan ni inte göra det av er själva. Ni behöver en nation. Jag frågar er, om ni har er nation.

Vi äter och sover för den nationens skull, dag och natt för nationens skull.

Förstår ni att ni måste leva era liv med ett högtidligt löfte inför himmel och jord att detta är skälet till att ni blev födda. När ni sover, måste ni fantisera att ni har samlat ihop miljoner människors alla sångar från hela världen och att ni sover högst upp ovanpå de andras. Till och med när ni tittar på ett middagsbord, måste ni tänka så. Vart ni än går måste ni tänka att ni inte sitter ensam, utan att alla olika folkslag i världen är samlade och att ni har klättrat upp till toppen och sitter på er stol där. Himlens söner måste göra på det sättet.

Var och en av er behöver förstå att livsstilen för Himlens söner och döttrar kräver, att de kan stå på rätt plats för att trotsa och överträffa den sataniska världens auktoritet, och det krävs att man når och bevarar den ärans position under loppet av ett liv. Om Gud vill älska sina söner och döttrar, så är det den sortens son eller dotter, som Han borde älska, är det inte så? Om Han älskar söner och döttrar, som inte ens kan mäta sig med satan, kan Han då verkligen behålla värdigheten i sitt faderskap? Jag vill att ni alla skall ha den övertygelsen i ert medvetande och besluta er på nytt att leva varenda dag av ert liv genom att gå vidare med fasta steg, hand i hand med hela världen. Som jag ser det, är det där som platsen ligger, där stridslinjen vid återföreningen är förutbestämd att vara.

”Även om jag bor mitt i den sataniska världen är jag en hemlig representant för himlen. Jag är en ambassadör för Himlen.” Det är så vi måste tänka. Det speciella sändebudets kontaktväg tillåter honom att kontakta kungen i den natio-

nen direkt. Andra människor känner inte hans situation, men han måste slå sig fram med övertygelsen att han lever med ett sändebuds mission och auktoritet. Alla ni måste förstå det här tydligt och klart. Till och med nationens kung väntar på en rapport. På samma sätt är det när vi uppfyller denna mission på jorden. Då väntar Gud på våra rapporter och också på det vi ber om.

Så om ni, i det speciella sändebudets ställning, sänder en begäran, att ni absolut behöver det och det, tror ni inte att Han skulle trotsa och tappert bemöta besvär och svårigheter från alla håll, och sända det till er? På samma sätt är det, om ni har den övertygelsen och erkänner att ni är söner och döttrar till Guds särskilda ära och frågar: ”Det här är vad jag behöver, Fader. Jag ber att det blir möjligt,” då skall det ske. På det sättet kan ni upptäcka Gud, hur Han lever och se hur Han är i verksamhet.

Ni måste göra detta för att kunna bli en ledare. Om det finns sjuka människor, skall ni göra dem friska; om ni möter svårigheter kan Gud hjälpa dig direkt. Ni måst lära er om många saker genom ett sådant sätt att leva så att ni kan ha tillit, övertygelse och övervinna alla hinder som kommer i er väg.

Värderade gäster! Vart är det vi måste gå? Vår avsikt är inte att gå och hitta individen. Det är inte heller vår uppgift att gå och hitta familjen. Vägen som vi måste gå är att finna nationen. Förstår ni? Vare sig ni är pappa eller mamma eller någons barn har ni inget annat val. Men, sedan är det så att de som tillhör *Unification Church* idag, familjer

som har blivit välsignade, den vidgade familjen och släkten omkring, alla säger "Usch! Nationen? Kyrkan? Fråga inte mig!" Om det blir så har alla misslyckats; de har blivit kuggade. Det är så det är ur Principens synvinkel.

Ni letar efter nationen fram till den dag ni dör och satsar av hela ert hjärta. Bara då kan den dagen komma då ni kan fira och sjunga jublande sånger då den Himmelska nationen bryter fram som en soluppgång. Av allt det som Jesus lärde är detta det som ni behöver veta. Den riktning ni måste gå är bara en inte två. Om han skulle säga: "Låt oss gå!" Skulle du ha varit tvungen att gå. Så är det. Är det inte så? Då, om han säger: "Avstå från att vara med din make, avstå ifrån att vara med din familj och gå!" Skulle du då inte vara tvungen att gå? Ni gör inte detta för *Unification Church*, utan ni måste kunna göra detta för nationens skull.

Just nu är det vanligt i Nordkorea att de river upp familjeregistren och gör om dem. Vet ni varför? Satans värld agerar först. Ni måste kunna stiga fram och låta er make eller hustru, föräldrar eller barn eller vad eller vem som än behöver dig få stå tillbaka för nationens skull. Annars kan vi inte upprätta en nation som i verkligheten uttrycker det vi hoppas på. När den nationen är upprättad kommer du samtidigt att hitta dina föräldrar. Om ni inte kan bygga upp den nationen kommer ni att vara tvungna att sitta och se hur era föräldrar utgjuter sitt blod, er hustru blöder och era barn spiller sitt blod. Finns det något värre än en sådan situation? Därför är det så

att vi inte kan älska våra hustrur; vi kan inte älska våra föräldrar; vi kan inte älska våra barn, innan vi hittar den nationen. Det är vägen de kristna är tvungna att gå, vägen som *Unification Church* är tvungen att gå.

Ni människor måste bli sådana som kan förneka er själva och leva för nationen och det syftet. Det är oviktigt vilken svår situation ni än befinner er i, ni måste vara människor som kan kämpa och segra genom att tänka på den förhoppning er far har om er. Ni måste bli den slags person innan ni kan kallas Guds sanna son eller dotter.

Vilken slags människa kan då bygga Guds rike? Någon som kan förneka sig själv och uppskatta och ära Himlen med värkande hjärta. Någon som förnekar sig själv och lever för samhällets och folkets skull, för nationens och världens skull. En sådan människa kan bygga Guds rike. För att gå ett steg längre kan man säga att den människa som lever för himlens skull, även om det innebär att avstå från nationen och världen, är den som kan bygga Guds rike på jorden. Också den människa som känner sorg över samhället och nationen, för världen och för Himlen, snarare än att sörja över sig själv, oberoende av vilken slags sorglig och smärtsam situation personen befinner sig i, det är den människa som kan bygga Guds rike.

Inte bara det, ni måste kunna avgå med seger och inte förlora i kampen mot Satan under det att Guds nation och Guds syfte blir verklighet. Sedan, genom att börja från individen så måste ni binda samman familjen, samhäl-

let, folket, nationen och världen till en enhet. Med andra ord måste ni kunna kämpa och segra över satan i vilken situation ni än har blivit satta i. Om ni ger er in i det offentliga statssystemet, så måste ni kunna kämpa och vinna seger över Satan i vilken omgivning än samhället förelägger er. Om ni ger er ut i nationen så måste ni stiga fram, ta ansvar för den nationens största problem och kämpa och segra och vinna över de sataniska krafterna som finns där.

Tror ni att Satan, som har gett Gud så många svårigheter under sextusen år, helt enkelt lugnt skulle säga: ”Käre vän, jag har fått nog. Jag tror att jag ger upp” och sedan sänka blicken och kravla iväg? Uppskattar ni själva inte en disktrasa så mycket, att ni inte bara slänger bort den? Innan ni kastar den, vänder och vrider ni på den, synar den noga och till och med luktar på den. Vad jag säger är att Satan inte bara kommer att ge upp och ge sig av så enkelt. Det är därför han kämpar så envist. Så vi måste passa ihop och harmoniera med vårt centrum. Till och med Reverend Moon i *Unification Church* kommer att känna sig förkrossad, den dag han avviker från centrum. Om riktningen inte är rätt, kan ni inte göra några framsteg.

Orsaken till att vi söker den nationen är att kunna hitta världen. Och orsaken till att vi söker världen är, att vi söker den för den andliga världens skull. Och när vi gör det, vad gör vi sedan? Sedan lyssnar vi till vår himmelske Fader och återvänder till jorden, hittar vår plats och vår position och med alla nationer i världen lyssnar vi till Gud och tjä-

nar Honom. Vi marscherar framåt för att helga och återgälda segrans ära till Honom. För att göra allting rätt, måste ni förstå att uppgiften i *Unification Church* kräver av oss att vi måste kämpa den här sortens kamp.

Vi måste gå framåt på bara fötter för att bygga det eviga hemlandet. Kan vi rädda den här nationen med bara det som har blivit kvar när vi har fått allt vi behöver? Kan ni slösa er energi på att bekymra er över vad ni skall ha på er, vad ni skall äta och vilka skor ni skall ha på er? Vi måste bana väg och gå före med bara fötter och bara händer. Det är det vi gör i *Unification Church*.

Är ni modiga soldater som skulle stiga fram för att bygga upp hemlandet, eller är ni misslyckade människor som river ner? När vi säger modiga krigare, menar vi de som kan representera nationen och utföra det som andra människor inte kan göra. Vi använder inte termen modiga soldater om människor som gör det som vem som helst kan göra. De tillhör de meniga. Den tappra soldaten är den som utför uppdraget som hans kamrater har retirerat från därför att de inte lyckades fullgöra uppdraget. *Yong* betyder snabb, kvick. Den modiga soldaten måste kunna springa snabbare än någon annan och till och med kunna hoppa åt sidan för kulorna. Termen modig soldat är reserverad för dem som gör vad ingen annan kan göra.

Vem är förtruppens general, som måste vara den hjälte som leder och går före vid uppbyggnaden av den nationen? Sedan, var är platsen där den nationen kan upprättas? Om ni vill upprätta en

nation, behöver ni en överhöghet, ett territorium och medborgare. Om vi ser på problemet som samlar sig kring Guds rike, vad är det för plats som kan uppfylla funktionen som nationellt territorium? Det kan bara vara kyrkans ägodelar, eller hur?

Och sedan, vilka kan bli människorna, medborgarna i Guds rike? Det är församlingen, efterföljarna. Vilka är det sedan som styr? Det är ni. Ni är representanterna i byns ledning, representanterna för släktens överhuvud, representanterna för förvaltningsrådets högsta ledning och representanterna för den provinsiella ledningen. Människor, har ni blivit undersåtar och ledare? När någon kommer med en bomb från den sataniska världen måste ni vara den första som springer fram. Förstår ni det? Känner ni att ni kan göra det?

Om ni har pengar, om det så bara är en liten slant, så skall ni använda den för att bygga upp kyrkan. Ni använder den för att utbreda och utveckla området i nationen och för att samla människorna. En ledare för kyrkan är representant för den som har huvudansvaret. Han eller hon representerar byns ledning, Han eller hon representerar en far och mor. Ni måste lämna den här sortens tradition och sätt att tänka. Vi själva har inte någonting.

Vilken slags nation skall vi bygga upp här i Korea? När vi börjar dela ut det nödvändiga och riktiga och börjar kommunicera med varandra, skall vi då bygga upp en kommunistnation eller skall vi bara fortsätta med Republiken Korea som den är idag eller skall vi sträva

efter en ny nation som inte är någon av dessa? När vi ser på situationen i ljuset av den här frågeställningen, börjar man känna att vår tid kommer närmare och närmare. Om ni människor är en enhetlig grupp som *unificationists* som stadigt måste hålla kursen och ta

ansvar för detta, hur mycket känsla av ansvar känner ni för den här situationen och hur beslutsamma är ni att uppoffra er för detta? Det är vad jag frågar er. Tror ni på det? Litar ni på det? Vi måste bege oss norrut, passera den 38:nde breddgraden och förbereda platser som utgångspunkt för verksamheten i städerna och länen i de fem norra provinserna.

Ni måste tänka på vem som skall bli ansvarig för Jeongju uppe i den norra delen, nu, vid den här tiden, då vi har ont om folk. Har ni blivit människor som satsar uppriktigt och strävar efter för att förbereda för tio eller tjugo års ansvar, med Jeongju-området i centrum? Om detta inte låter sig göras, lämna då, när ni dör, instruktioner som uppmanar era efterkommande att studera flitigt, träna hårt och förbereda sig och bli dem som tar ansvar istället för Himlen i Jeonju. Det är det som jag har tänkt på och förberett fram tills idag.

Med tanke på detta är det okay för unga pojkar att bara återvända till sina hemstäder och le och småskratta och ta sina hustrur och barn med sig? Är det okay, eller inte? Även om du kanske dör så måste du bygga upp den nationen och sedan gå mot ditt mål; även om du kanske dör så måste du bygga upp den nationen och sedan stödja saken. Vad jag

säger till er är att ni måste fatta ett rätt beslut. Ni måste bestämma er: ”Jag skall ge mig upp dit till gränserna mot Ryssland och Manchuriet och stängas med kommunistpartiet. Mitt under kanonskott dag och natt skall jag ta ansvar; jag skall vara en vaktpost för nationsgränsen som avsiktligt isolerar. Även om mitt land inte vet det, det spelar ingen roll om ingen känner till det, även om jag måste ge mitt liv skall mitt hjärta, lojalitet för den nationen inte ändra sig.” Det är just vad vi behöver.

Det spelar ingen roll om världen inte bryr sig om dig. Allting skall komma i dagen när du kommer till andevärlden. Det är så universum är sammansatt. När vi tänker på det här, att ställa till rätta, så måste du förstå att vi har ont om människor. Förstår du? Du måste förstå att vi behöver fler människor. Även om någon är en skranglig gammal fågelskrämma så kan vi ställa upp honom med en trumpet, eller konstruera några robotar och låta dem gå runt där uppe i norr och blåsa sina trumpeter. Det är vad jag önskar att jag kunde göra och det är vad Gud vill göra. Det är ingen idé att du säger att du inte kan undervisa om Principerna när du föddes till man, med mun och allting, med känslor och dessutom med ett förnuft och en kropp som är tjugo eller trettio år gammal. Du måste studera intensivt, även om du får så lite sömn att dina ögon bulnar och varar sig och plötsligt hoppar ur sina hålor. Du måste förbereda dig även om du är så hungrig att du inte är något annat än skinn och ben. Den utmärglade, skinniga säcken med ben kommer att vara fullt kapa-

bel att ta emot Himlens kärlek. Vad jag säger är, tror du inte att Gud kan ställa alla förväntningar på den ende mannen även om han är mager och skröplig?

Jesus kom också för att upprätta nationen. Om det inte finns något hemland, är situationen beklagansvärd. Religiösa människor har alltid varit i en ömkansvärd situation eftersom de inte hade något hemland. Om domen skall komma, måste individen, familjen, släkten, folket, nationen och världen anpassa sig till en oföränderlig, konstant standard och sedan följa domen enligt denna norm. Hemlandet är det vi tillslut hoppas på. Människorna, släkten, familjen och individen är alla inneslutna i hemlandet. Har det här landet på tretusen *ri* blivit ett hemland? Det har det inte och vi behöver avgöra saken. För var och en av oss är det nödvändigt att arbeta med uppriktig hängivenhet för att skapa det hemland som Gud vill ha, som Jesus och den helige Anden vill ha.

Vad är godhet? Godhet är att uppoffra individen för familjens skull, familjen för släktens skull och släkten för det gryende hemlandet. Alla är offrade för uppbyggandet av hemlandet och när hemlandet är återupprättat, blir alla lojala och älskade patrioter som osjälviskt arbetar för sitt lands välfärd. Om lojal hängivenhet erbjuds på den nationella nivån och den nationella standarden är upprättad, då är du också erkänd som den som har lagt grunden för familjen och släkten. Vägens standard är absolut, lojal tillgivenhet för allt som tillhör Gud. Sedan skall alla aspekter på den inriktningen få sitt erkännande.

Hur skall vi göra det för att allt skall gå bra? Jesus sade: ”Fader, ske icke min vilja utan din.” Här är ”som jag vill” världens vilja och ”som du vill” är Guds vilja. Ni medlemmar i *Unification Church*, vad gjorde ni? Har ni iordningställt lojala patrioters väg och gått framåt med faktiska, nu aktuella resultat i er hand? Ni måste fullfölja vägen som tillgivna söner och döttrar, som visar vördnad mot sina föräldrar och sedan presentera er med aktuella färdigheter och bildning och vara fast beslutna att kämpa på individens, familjens, släktens, nationens och världens nivå.

Jesus kom med offrandets mission. Ni måste alla bygga den etniska grunden, när ni rör er framåt och kämpar vidare på global nivå. Ni måste vara utrustade med ett värde, motsvarande Messias värde. Medan ledaren banar väg för den globala vägen, måste de som leds fram förbereda den etniska gruppens väg. Många människor dog medan de hoppades på befrielsens väg. De gick bort i tron att målet skulle nås en dag, fast de inte visste när det skulle ske.

*Unificationists* har lagt grunden på individens nivå genom den etniska gruppen och upp till den nationella nivån. Nu måste vi mobilisera hela mänskligheten och alla världens nationer. Vi måste leta efter den dagen då vårt hemland har upprättat dagen för frihet, fred och lycka och vi måste gå framåt, även om vägen är svår. Det är så jag ser på saker och ting och det är den standard som Gud har. Jesus dog medan han försökte nå denna kvalitet. Vi måste lida och pressa oss framåt på den vägen för att upprätta

hemlandet. Vi måste ta ansvar för Korea. Vi måste befria den ansamlade smärtan och oron som omger det faktum att Jesus hemland, den helige Andens hemland, hemlandet som tillhör alla helgon och de vise och Guds eget hemland har aldrig byggts upp. Om vi inte fullgör den uppgiften kan vi aldrig gå med högburet huvud.

Vad vi måste göra är att finna vårt hemland. För att finna det, måste vi leva för det. Om vi inte lever för vårt hemland så kan vi inte bygga upp det. Sedan, hur måste vi leva för att bo i vårt hemland? Sätt upp världen som ditt eget hemland och lev för världens skull. Den sortens människa kan skapa hemlandet. Att äta och sova, gå på gatan, hela din livsstil och alla dina handlingar måste vara för att skapa hemlandet.

Det är därför vi kämpar och är förberedda att till och med bli attackerade med blanka vapen av kommunisterna mitt på ljusa dagen. Då Koreas befolkning inte kan gör det arbetet är vi de som måste det. Eftersom folket inte kan ge sig därifrån måste vi ge oss av. Och för att kunna göra det, måste vi älska vårt hemland mer än någon annan. Vad jag säger är, om ni måste äta så ät för hemlandets skull. När ni gifter er och flyttar ihop med er man, gör det för hemlandets skull. Det är för vårt hemlands skull.

Nu finns det en grupp som kan resa sig då jag ger order om det, en grupp som kan sätta sig i rörelse när jag visar riktningen, men jag är inte den sortens man som kan nöja sig med det. Jag skall fortsätta att utveckla och lägga en

grund som skall garantera hemlandets gryning, även om jag måste ge upp den grund som *Unification Church* står på. Det måste bli en religiös, andlig orden, ett folk och en nation som kan ta emot familjen som har varit införd som det viktigaste målet för Guds sextusenåriga plan för världen och mänskligheten

Grunden för att ta emot Gud var lagd och Guds önskan för alla var att de genast skulle förenas, men den planen bröts och förstördes; så uppgiften att åter förena återstår. För att återknyta allting igen måste vi stå i främsta linjen och handla.

Då det är mörkt och det är dags att gå till sängs, måste ni somna med tanken vilande på denna hoppets nation. Vad jag säger är att, fastän den nationen inte existerar för närvarande, så måste ni som medborgare i den nationen sova för den nationens skull och då ni vaknar så skall ni vakna som en av dem som arbetar för att skapa den nationen. Använd inte era fem sinnen, om ni inte kan använda dem genom att tänka på den nationen. Dö inte ens tills den dagen kommer. Tills den dagen kommer brådskar det. För att fullfölja den här uppgiften, måste vi övervinna varje slags lidande och motgång.

Om ni har någonting att göra, så måste ni få det gjort även om det innebär att ni stannar uppe länge på kvällen eller natten. Jag menar, eftersom det enda sättet att upprätta ett hemland är, att lägga till vikten av ett offerlamms ansträngning enligt försynens tidsplan och ni har ansvaret att använda den här tiden att ytterligare ge, även om det

innebär en droppe till av tårar och svett, tror du att det är okey för dig att vara bekväm och bara sova och vakna upp och gäspa? Faktum är att du måste buga dig och be så snart du vaknar: ”Fader, jag kan inte låta bli att känna sorg över denna ensliga, beklagansvärda väg som jag går, vägen som leder till att vi lägger grunden till vår segerrika nation, vägen mot den plats för vila och säkerhet, som Ni alltid har letat efter. Det är vägen mot den nationen, genom vilken ni kan skapa den värld som ni alltid har velat förverkliga. Fader om jag känner en sådan sorg, hur måste inte Du och Himlen känna?”

Du kan inte bara ligga för att du är trött och även om du dör, måste du dö för den nationens skull. Därför är det så att, när jag blir gammal och börjar känna mig trött är det enda jag vill kunna lämna kvar testamentet som säger: ”Jag gjorde allt jag kunde för Himlens skull. Jag gjorde allt jag kunde för den nationens skull.”

Jesus sade: ”Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Sök först Hans rike och Hans rättfärdighet.” Som detta visar är huvudtanken i Bibeln, detta rike. Filosofin säger åt oss att söka den nationen. Den säger inte att vi skall söka vår egen lycka. Om ni är födda till medborgare i den nationen och ni har en make så representerar den mannen den nationen, så ni måste älska den nationen innan ni kan älska er make. Och hustrun representerar också den nationen; ni måste älska den nationen



innan ni kan älska er hustru. Ni måste kunna be honom eller henne att dö genom att säga: ”Jag gjorde allt jag kunde. Det finns inget mer jag skulle kunna ha gjort.” Det är ingenting gott med att ni har sagt: ”Jag skulle ha försökt det och det.” Av det skälet är vi igång även om vi kanske åstadkommit en viss del. Även om ni går en bit på vägen så måste ni gå ännu längre. När alla andra sover, måste ni gå ett steg längre. ”Hallå där, satans värld! Ta det lugnt! Ni grabbar, vila hela dagen om ni vill! Vi går iväg och söker den där nationen.” Det är vad ni måste säga.

Alla ni som älskar ert land och osjälviskt arbetar för dess välfärd, alla ni som söker en återförening av Nord- och Sydkorea! Jag vill speciellt säga att missionen för er kvinnor är att återupprät-

ta de unga männen och kvinnorna och missionen för de studerande är att vara sanna barn genom sann uppfostran och bildning. Det är vad ni måste göra.

Och utöver det måste mödrar och barn gå samman och skapa en norm så att männen kan uppfostras och utbildas till att bli sanna Guds söner. Sedan, genom att följa Sanna Föräldrar, söka Guds närvaro och lyssna till Honom och betjäna och ära Honom, återuppriktta idealet för himmelriket på jorden. Låt mig säga avslutningsvis att det är min innerliga förhoppning att de här orden idag skall hjälpa er att bygga en rörelse över hela nationen för att den dagen snart skall komma då Nord och Syd möts i sann kärlek.

Må Guds välsignelse vara med både er och era familjer. Tack!

