

BOOK FEMTON

LIVET FÖR EN ÄGARE  
AV *CHEON IL GUK*





# Innehåll

## Kapitel 1 Guds sanna kärlek är den motiverande kraften i skapelsen

Sektion 1 Sann kärlek står i centrum för Guds önskan .....	2261
Sektion 2 Sann kärlek för att kunna uppnå enighet med Gud och Sanna Föräldrar .....	2264
Sektion 3 Det absoluta objektet för Guds kärlek är våra första förfäder, Adam och Eva .....	2268
Sektion 4 Sann familj är den primära formen av sann kärlek .....	2276

## Kapitel 2 Guds Konungarike och den Sanna Familjen

Sektion 1 Guds ideala Skapelse är förverkligandet av de fyra positionernas grundval och den Sanna Familjen .....	2279
Sektion 2 Sanna Familjer producerar för Himmelrikets Medborgare .....	2284
Sektion 3 Medborgare av Guds konungarike är utbildade i Sanna Familjer .....	2288
Sektion 4 Himlen är baserad på sanna familjer .....	2291

## Kapitel 3 Gud och Sanna Föräldrar

Sektion 1 Sanna Föräldrar: Guds och mänsklighetens efterlängtnade hopp .....	2298
Sektion 2 Gud den vertikala Föräldern, Sanna Föräldrar de horisontella Föräldrarna .....	2308
Sektion 3 Sanna Föräldrar som befriar Gud .....	2313
Sektion 4 Sanna Föräldrar är vägen till Himlen .....	2316

## Kapitel 4 Vägen att bli *Cheon Il Guks* medborgare

Sektion 1 Guds hopp för mänskligheten .....	2326
Sektion 2 <i>Cheon Il Guk</i> – Vårt ursprungliga hemland .....	2330
Sektion 3 Kvalifikationer för att bli medborgare av <i>Cheon Il Guk</i> .....	2335
Sektion 4 Vittna för att vinna den himmelska ägarskapsrätten .....	2346
Sektion 5 Livet för <i>Cheon Il Guks</i> Ägare .....	2352
5.1 Ett odelat hjärta, kropp, tänkande och harmoni .....	2352
5.2 Åtta steg av renhet .....	2354
5.3 Ett Liv Tjänande Gud och Sanna Föräldrar .....	2357
Sektion 6 Att ärva segerns område för de kosmiska Sanna Föräldrarna och himlen och jordens Sanna Föräldrar .....	2360
6.1 Namn .....	2360
6.2 Ordet .....	2363
6.3 Påtagliga resultat .....	2365
Sektion 7 Den heliga äktenskapliga välsignelseceremonin och kröningen av konungen av de välsignade familjerna .....	2367
7.1 Böner för den heliga äktenskapliga välsignelseceremonin för himlens och jordens föräldrar och öppnandet av porten till <i>Cheon Il Guk</i> .....	2367

7.2 Välsignelse för den heliga bröllops välsignelseceremonin för Sanna Föräldrar över himmel och jord som öppnar porten till <i>Cheon Il Guk</i> .....	2368
7.3 Bön för kröningen av konungen av de välsignade föräldrarna av fred och enhet – de kosmiska föräldrarna och föräldrarna av himlen och jorden .....	2370
7.4 Välsignelsebön för kröningen av konungen över de välsignade familjerna för fred och enighet av de kosmiska Sanna Föräldrarna och Sanna Föräldrar över himmel och jord .....	2370

## KAPITEL ETT

# Guds sanna kärlek är den motiverande kraften i skapelsen

### Sektion 1 Sann kärlek står i centrum för Guds önskan

Gud är den stora sanningens konung för sanning, godhet och kärlek. (301-38, 16.4.1999)

Existerade Han från allra första början eller blev Han skapad? Även Gud har vuxit. Vi måste känna till detta. Hur kan vi veta detta? Vi vet det genom principerna som orsakar att allting som liknar Guds ursprungliga natur börjar som en liten cell och växer. Så vad har fått Gud att växa? Han har vuxit på grund av kärlek, en absolut kärlek där Gud är kärlekens subjekt och människor är Hans objekt. (243-278, 28.1.1993)

Gud skapade himmel och jord för sann kärleks skull. Han skapade himmel och jord inte bara för att kunna se människor utan för kärlekens skull. Gud kan inte ensam äga kärlek, inte heller känna den som Sin egen. Självklart äger Han kärlek, men Han kan inte bara inom Sig Själv uppleva den sortens överflödande kärlek som kommer från glädjen av att vara i perfekt harmoni.

Oavsett hur vacker en blomma än må vara så måste den avge en doft; oavsett hur underbar doften än må vara, så

måste vinden blåsa för att kunna sprida den sköna doften. Precis som blomman behöver vinden, behöver också Gud ett objekt som kan stimulera Honom. (210-223, 23.12.1990)

Sann kärlek är den grundläggande motiverande kraften genom vilken Han skapar; det är därför Han älskar sann kärlek mer än någonting annat. Han kan äta, precis som vi kan. Han har ögon och näsa likaså. Han har alla dessa ting. Det är den sortens varelse som Han är. Men det Han tycker mest om är inte guldklumparna som mänskligheten eftertraktar. Han kan själv skapa sådana närhelst Han vill. Detsamma gäller kunskap. Gud är allvetande och allsmäktig. Han är den store kunskapens och möjligheternas konung. (212-295, 8.1.1991)

Kärlekens djup innefattar allting hela vägen tillbaka från tidernas början när Gud föddes. Ni har absolut ingen kunskap om hur djup den är! Den började som det absoluta ursprunget av Hans existens så ni kan inte förstå hur djupt detta är. Inte ens efter en hel livstid kan vi någonsin nå fram dit.

Efter att ha gått över till nästa värld kommer vi att fortsätta utvecklas för

evigt mot detta mål. Det är alltså otänkbart att man och hustru skulle kämpa mot varandra och skiljas från varandra.

Även Gud har vuxit och utvecklats till det absoluta djupet av Sin existens. Han har haft samma ursprung som sann kärlek. Vid startpunkten så var inte Gud den första utan kärleken fanns först. Vi säger att Gud har en dualistisk karaktär. Varför dualistisk karaktär? Den dualistiska karaktären uppskattas på grund av kärleken. (246-286, 20.4.1993)

Sann kärlek kan fungera som en bro som Gud kan använda som Han vill för Sin resa. När alla de fysiska delarna av kroppen är förenade i kärlek kommer allting att vara okej, och när de inre aspekterna är förenade är allting okej. Resultatet kommer att bli detsamma överallt, oavsett om det är norr, syd, öst eller väst, eller i den himmelska världen eller den fysiska jordens värld eller någon annanstans.

Genom kärlek kan kroppens medlemmar fritt agera och harmonisera med varandra. Endast kärleken har denna makt. Detsamma gäller organisationer. När vi absolut etablerar ett politiskt parti å Guds vägnar och säger vi vill förena oss, gör vi det centrerad på Honom. (139-200, 31.1.1986)

Även Gud lyder under absolut sann kärlek. Han skulle till och med offra Sitt liv för sann kärleks skull. Varför är män och kvinnor villiga att offra sina liv för sann kärleks skull? Orsaken är att kärlek kommer före livet.

Varför började Gud existera? Han började existera för att kunna älska, och Han existerar för att älska. Om det inte hade funnits något begrepp som kärlek skulle det inte ha behövts någon existens av Gud.

Därför är allt skapat av Gud baserat på parsystem. Till exempel: i mineralernas värld så attraherar positiva och negativa joner varandra i kärlekens namn – visserligen på en lägre nivå – när de umgås. Genom min ankomst till denna världen uppenbarar jag för första gången i historien, denna kunskap för hela världen. Jag är den förste i historien som talar om att Gud anser sann kärlek som absolut, och lever i absolut lydnad inför sann kärlek. Detta är inte bara ett begrepp utan ett faktum. Således skapade Gud universum för att kunna förverkliga sann kärlek. (203-103, 17.6.1990)

Sann kärlek kan inte existera utan Guds inblandning. Utan Gud kan inte ens orden man, kvinna, familj, sanning och kärlek kallas för sanna. Allt detta är möjligt endast genom Guds deltagande. Han är den störste konungen av godhet och kärlek. Av denna orsak kan ingenting gott existera om inte Gud är involverad. Detsamma sak gäller vårt arbete: allt som görs utan Gud är falskt och kan inte litas på. Detta gäller allting. Så den eviga sanningens standard etableras endast på basis av Guds medverkan. (301-38, 16.4.1999)

Hur kan vi då skilja mellan sann och falsk kärlek? Egoistisk kärlek förenar oss med djävulen och altruistisk kärlek län-

kar oss samman med Gud och universums lagar. Där går skiljelinjerna mellan de båda. Guds kärlek ger, ger och ger igen och glömmer att det har blivit givet. Detta är sann kärlek. En nitioårig mormor säger till sin sjuttioårige son, ”Se upp för bilarna när du går ut idag” och relaterar till honom som om han ännu vore en ung pojke. Hon har sagt till honom detta varenda dag i över 90 år och har aldrig tröttnat på att säga det. Sann kärlek är den kärlek som älskar oändligt och som aldrig tröttnar. (142-333, 14.3.1986)

Sann kärlek börjar med viljan att investera även våra egna liv igen och igen, att ge och ge igen, men glömma att vi har gett. Allteftersom den ökar, kan den genomborra och gå in i allting som den vill, ett starkt sinne, himmel och jord, världens liv och till och med världens död. Det finns ingen plats dit sann kärlek inte kan gå. Den kan även gå in i hemliga rum. (256-179, 13.3.1994)

Sann kärlek förflyttar sig med den högsta hastigheten och är en kraft i harmoni med Guds kreativitet. De som äger den kan ropa ut till Gud från jordens ände ”Var snäll och kom!” och Han kommer. Även en ful dotterdotter behöver inte annat än att vinka med fingret och hennes farfar eller morfar kommer genast till henne. Detta är hur stort sann kärlek är. Det är sann kärlek. (301-1, 25.4.1999)

Kärlek kommer inte bara från tomma intet. Härlighet kommer inte fram

utan att den går genom Guds kärlek. När vi säger att en människa är välsignad i härlighet så refererar vi inte till en kärlek i ensamhet, eller till en miljonär som sitter på en hög av guld. Vi refererar till en människa som fullt ut innehåller kärlekens band och är i en oföränderlig position av lycka. Härlighet kan inte existera utan Guds kärlek heller. Men när vi tar emot Guds kärlek efter att ha uppfyllt vårt individuella ansvar och passerat igenom fullkomlighetsstegets standard, så kommer härlighet till oss automatiskt. (158-296, 4.2.1968)

Sann kärlek kan vara högre än Gud. Det betyder att till och med Gud vill att Hans partner ska bli tio miljoner gånger värdefullare än Han själv. På detta sätt är ett sant kärlekens objekt högre än Gud. Det är detsamma också för dig. Sann kärlek betyder att Du vill se din partner som högre än dig själv. (274-22, 25.10.1995)

Sann kärlek är Guds kärlek. När ni kommer till andliga världen kommer ni att kunna uppfatta färger och dofter av sann kärlek där. Den andliga världen är den sortens värld. När vi väl förkroppsligar sann kärlek, är det möjligt att relatera till vilken situation som helst. Vi kommer att kunna uppfatta varje situation. Om Gud som ägare av sann kärlek hade fina hår på sin kropp så skulle även de fina håren tillhöra sann kärlek och hela himmeln och jord skulle omedelbart känna dess minsta rörelse. Saker och ting kommer att vara så känsliga. Våra känslor kommer att vibrera med hela universums känslor. (304-15, 5.9.1999)

Gudismen lär oss hur älskande människor kan gå en väg som ger dem privilegiet att växa till en ännu högre nivå än sin Skapare. Gudism är ideologin av sann kärlek. Det kan inte vinnas utan att först finna vägen av offrande och att investera våra fallna liv. Därför lär Bibeln oss paradoxen att de som söker döden ska leva men de som söker livet kommer att dö. (268-162, 31.3.1995)

Hur borde en människa förbereda sig innan hon söker kärlekens väg? En människa borde skapa en kärleksunion med Gud, Föräldern. Endast då kan där finnas sann kärlek. Detta är centrum där Guds vilja kan befinna sig, där en individ kan förenas med den viljan. (103-132, 18.2.1979)

## Sektion 2 Sann kärlek för att kunna uppnå enighet med Gud och Sanna Föräldrar

Ursprungligen var det meningen att sinne och kropp skulle vara oskiljaktiga. Människans andliga sinne skulle vara Guds sinne och den mänskliga kroppen skulle vara ett förvaringskärl för det. Men Syndafallet överlämnade den mänskliga kroppen till djävulen, som tilläts att bli hans tjänare. Samvetet är Guds agent inom det mänskliga sinnet. Det är inte självcentrerat utan existerar för Guds rättfärdighet. Den söker ständigt riktningen emotill godheten. Kroppen kämpar emot det. Den söker bara bekvämlighet. Den är självisk och följer instinktivt köttsliga begär. Samvetet späker kroppen och

försöker få det att följa sinnet. Det är alltid här som bitter konflikt och kamp sker inom oss.

Ingen kan besegra kroppen utan att välkomna in Gud. Endast genom kraften av Guds Sanna kärlek och sanning kan sinnet ta kommando över kroppen, som sitt eget objekt och förverkliga idealet av enighet med Gud. Detta är den fullkomliga människan som religionerna talar om. (219-118, 28.8.1991)

Från allra första början var Gud Föräldern och våra första förfäder var Hans barn. För att kunna manifesteras sann kärlek måste vi uppnå enighet med Gud, det är principen. Vad är då principen för hur man uppnår enighet? Lydnad är den enda vägen. Den dagen Gud blir ett med människorna kommer allt som tillhör Gud att tillhöra oss. Gud kommer att leva i oss och vi kommer att förkroppsliga Gud. Endast sann kärlek kan göra oss ett med Gud. (91-220, 20.2.1977)

När människor förkroppsligar sann kärlek blir de celler i Guds kropp. De blir den Heliga Guds lemmar, andas och äter kärlek och kan leva för evigt som en kropp med Honom. En sådan värld kallas Himmelriket. Bibeln nämner inget om att uppnå enhet genom sann kärlek. ”Jag är vägen, sanningen och livet.” kärlek saknas här. (177-149, 17.5.1988)

En sann människa är en människa som lever med sann kärlek. Sann kärlek vill leva för evigt för dess centrum. Detta är Guds huvudämne. Sann kärlek är Guds kärlek. En människa som älskar



Gud för evigt blir en ägare av sann kärlek. (123-328, 9.1.1983)

Sann kärlek relaterar endast till Gud. Det relaterar inte till en själv, ens land, sekulariserade vanor, och traditioner och så vidare. Det är en kärlek som formar en relation med Gud. På grund av Fallet kunde aldrig vår kärlek bli en kärlek som relaterade endast till Gud. Det blev i stället en relation med satan, inte bara i familjen utan expanderande till släkten, samhället, nationen, världen och till kosmos. Alla de vanor och traditioner till vilka vi var födda som fallna människor har ingen relation till Gud. Ni har ingen aning om hur hårt det är att förneka detta och lösa denna situation. (274-195, 3.11.1995)

Även Gud kan kontrolleras av sann kärlek. Enighet genom sann kärlek ger rättigheten att äga. Vadhelst som tillhör din älskade kommer också att tillhöra dig. Vi kan inte byta ut vår kärleks partner hur som helst. Kärlekens ägarskap borde vara absolut. (281-192, 13.2.1997)

Sann kärlek har kraften att absolut kunna förena Guds sinne och kropp. Om mänskliga varelser liknar Gud, skulle Han inte då också ha ett sinne och en kropp? Vad är det centrala för deras förenande? Det är inte kunskap, makt eller pengar utan endast sann kärlek i sig själv som förenar Guds sinne och kropp. (210-132, 17.12.1990)

Människor är mycket giriga, men när de kommer in i området för Guds

Sanna kärlek, så försvinner all girighet. Inom den sfären finns arvsrätten, och till och med Gud, kärlekens subjekt, blir deras.. Det är inte bara allting som gäller Gud som blir deras, utan också Hans sinne och kropp. Det är att säga att vi måste uppnå enighet och förenas med Gud. (213-76, 14.1.1991)

Sann kärlek är liktydigt med att tillhöra området av enhet med Gud och att styras av Honom. Det är att inte vara styrd av Satan. Så här är det inte i den fallna världen. Ni har fortfarande den ursprungliga formen av Guds hjärtas område som är vertikalt. Men på grund av arvet av den felaktiga släktlinjen så är inte den horisontella formen i 90-gradig vinkel. Den kanske är 75 eller 15 grader. Olika gradskillnader ges i enlighet med det skuldbelagda samvetet och trycket av en oförmåga att fly från bitter döds-kamp. (183-42, 29.10.1988)

Sann kärlek är dyrare än diamanter. Mäktiga vågor utstrålar från dess antenn och människor möts, vidrör varandra och kysser i den riktningen. Det är Sanna Föräldrars antenn. Det är någonting värdefullt som aldrig förändras och aldrig slits ut. Alla goda människor i den andliga världen försöker följa den ljusa vägen av deras nya inre själv, skapat genom Sanna Föräldrar. (217-264, 2.6.1991)

Det sorgligaste i denna värld är att förlora sanna föräldrar. Vi måste förstå hur sorgligt det är. Endast då kan vi veta hur glädjefyllt det är att möta Sanna Föräldrar. Det är därför jag leder er i varje

liten detalj. Guds sanna kärlek kommer fram genom Sanna Föräldrar och även änglavärlden styrs genom dem, liksom hela skapelsen. Kom ihåg att hela världen finns inom denna kärlekens sfär. Sanna Föräldrarna måste komma in i den svåra situationen av att bli avvisade och motarbetade av människor av denna världen, och samtidigt stå i positionen som är mera värdefull än hela skapelsen. Även om änglavärlden motarbetar dem, måste de övervinna detta och gå framåt. Till och med om Gud motsätter sig dem, måste de övervinna detta och gå framåt. Bara då kommer ett nytt ideal att uppstå. (107-92, 6.4.1980)

Sann kärlek börjar inte med en kvinna utan kommer genom Gud och en man. En man söker en hustru för att kunna plantera livets säd inom henne. I denna betydelse är kvinnor behållaren, ofyllda kärll, som har ett lika värde som det som placeras inne i dem. (259-244, 10.4.1994)

För mänskliga varelser kom den falska kärleken att existera jämsides med sann kärlek, men vad är falsk kärlek och sann kärlek? Falsk kärlek förenar oss med Satan och sann kärlek sammanlänkar oss med Gud. Vill då både män och kvinnor ha sann kärlek? Ursprungligen var det inte menat att de skulle längta efter sann kärlek. Men eftersom de föll, uppstod behovet att finna sann kärlek. Detta är problemet. (189-75, 19.3.1989)

Män och kvinnor blir konungar och drottningar på grund av sann kärlek.

Om sann kärlek inte existerade skulle aldrig konungarrike kunna uppstå. Ni finner sann kärlek på den högsta punkten där två människor möts och länkas till Gud. Äktenskap är att uppnå höjdpunkten av maskulint och feminint för att kunna bebo Gud. Vi ingår äktenskap för att kunna ockupera både den maskulina och feminina världen. Män och kvinnor är i sig själva endast två halvor, så man ingår äktenskap för att bli komplett. Sann kärlek betyder att man blir ett med Gud. (260-154, 2.5.1994)

Var blir då Gud och människor ett? Jo, i heligt äktenskapet. De blir ett centerat på Gud som är centrum för den ursprungliga sanna kärleken. Det betyder att Gud går in i Adams och Evas hjärtan. Adam och Evas giftermål är giftermålet av Guds kropp. Det är Hans giftermål. Den yttre positionen är kroppen och den inre positionen är sinnet. Det är därför Gud är vår direkte Fader. Hans kärlek, liv och släktlinje är vår. (217-196, 27.5.1991)

Är inte alla män och kvinnor sammanförda från olika bakgrunder, eller hur? Våra mödrar och fäder blev föräldrar, genom att ge oss livet och genom detta skapade de föräldra – barn relationen. Ändå kom ett av de horisontella elementen i den relationen någon annanstans ifrån. Även om män och hustrun kanske skiljer sig, kan aldrig relationen mellan föräldrar och barn brytas. Där finns endast en vertikal relation. Vi borde förstå att den lodräta positionen är den enda vägen att ärva släktlinjen kopplad

till den mänskliga historien centrerad på den ursprungliga kärleken mellan himmel och jord. Varför är den lodräta positionen nödvändig? Så fort vi går in i den försvinner vår skugga. Försvinner inte skuggor mitt på dagen? Just nu är Gud och mänskligheten inte i denna vinkelräta relationen centrerat på ideal kärlek.

Så vad är vägen i detta universum som kan koppla samman människan och Gud genom den kortaste vertikala vägen genom sann kärlek. Det är föräldra – barn relationen. Det finns inget avstånd som är kortare än den, längs den lodräta vägen. Om den avviker även det minsta är den inte längre lodrät. Den kortaste vägen är absolut lodrät. Baserad på detta är mödrar och fäder kopplade till den kortaste distansen, i öst och väst. Sedan är syskon länkade vid den kortaste distansen, framåt och baka. Dessa skapar en 90-graders vinkel. Med tanke på sidor finns där tjugofyra. Eftersom den allvetande och allsmäktige Gud har sådana ideala tankeförmågor, finns Han vid centrum av sfären, i centrum av universum formad kring en serie av 90-graders vinklar vid de vertikala och de horisontella skärningspunkterna och skärningspunkten för den främre – bakre delen, vänster och höger. Centrerat på vad existerar Gud? På sann kärlek. Om ni skulle fråga Honom om det skulle Han svara, det är allt. (198-298, 5.2.1990)

Genom sann kärlek kan vi bli absoluta, unika, eviga och oförändrade. Dom som är harmoniserade i sann kärlek kan stå i positionen av Guds partners. Sådana människor går in i en sfär där de när

som helst kan relatera till den unika, absoluta, oföränderliga och evige Gud. (304-286, 9.11.1999)

Enighetskyrkans medlemmar står varandra närmare än sina egna bröder och systrar. I framtiden måste världen framåt och bakåt bli en. Då måste män och hustrun bli ett och sedan förena världen till vänster och höger, den ovan och den nedan, framför och bakom, vänster och höger. Vad betyder nu detta? Ovanför och under syftar på barnens uppgifter. Framför och bakom hänvisar till syskonens uppgifter och vänster och höger hänvisar till äktenskapliga uppgifter. När människor blir fulländade på detta sätt måste de därefter stiga upp mot Guds position i den andliga världen och återvända till Honom. Vi måste förstå att endast sann kärlek kan göra detta. En sann familj är en utökning av den fulländade Adams familj, som har tränats till denna utformade standard. Så när detta har utvecklats till den globala nivån är det detsamma som att förena öster med väster och man med kvinna. Äktenskaplig förening måste ske med mannen som subjekt. Framåt, bakåt och över och under måste också bli ett. När detta händer, råder det ingen tvekan om att världen kommer att vara förenad med sann kärlek, som bygger på dessa principer. (222-321, 6.11.1991)

Vägen av Gudscentrerad sann kärlek leder till Himmelriket. Den slutliga destinationen av falsk kärlek kallas för helvetet. Ända till denna dag har ingen religion känt till detta helt säkert. De

visste inte gränsen mellan himmel och helvete. Nu är det klart. När vi rättar till syndig kärleken och börjar på nytt, är det början till Himlen. (278-30, 28.4.1996)

### Sektion 3 Det absoluta objektet för Guds kärlek är våra första förfäder, Adam och Eva

I Edens Lustgård skapade Gud alla saker som nya och Adam och Eva skulle glädjas åt dem i evig lycka. Gud etablerade och skådade i Adam och Eva, en känsla som var ny för Honom. Varje ögonblick har varit dyrbar för Honom. Deras första stund skulle ha varit underbart bortom alla tänkbara ord. Samtidigt var Hans band till dem i varje ögonblick obeskrivligt dyrbar. När Adam och Eva växte, utvecklades deras mentala och intellektuella förmågor allt eftersom tiden gick. De utvecklades att representera Guds ursprungliga natur. Det fanns ingen tvekan om att de hade kvalifikationer nog att relatera till den värld Han nyligen skapat. Att se den, lyssna till den, och röra vid den som representanter av Hans hjärta.

Allteftersom Gud betraktade Adam och Eva, så var Hans hopp att deras rörelser och de ord de talade skulle bli Hans och närhelst de hörde, såg eller kände någonting skulle bli som om Han hade hört, sett eller känt det.

Det finns ingen tvekan om att de som existerade i en sådan relation med Honom var de som Han hade föreställt sig i sitt hjärta och att de representerade hela Hans existens. När Gud som omfamnat hela sin skapelse Han hade

skapat för Adam och Eva, hade fortsatt att skapa dem, vilken sorts dag längtade Han då till att få se? Efter den sjätte dagen hade Han fullgjort sin skapelse. Men det faktum att Han inte skapade Adam och Eva fullkomliga från början betydde att någonting ännu saknades att uppfylla mellan dem och Gud.

Guds hopp var inte att Adam och Eva skulle förbli så som Han skapat dem. Inte heller var det bara för att se dem fortsätta växa, utan det var snarare för en mycket speciell dag som Han skapat dem. När den stunden den dagen kom skulle Gud, Adam och Eva och alla ting ha blivit fyllda av glädje. Därför kan det inte finnas någon tvekan om att alla ting i skapelsen, människorna och Gud, längtade efter att få se den dagen. (8-267, 7.2.1960)

Våra första förfäder Adam och Eva växte upp i famnen av Guds kärlek och växte under Hans Heligaste och största kärleks hjärta. Men oavsett hur underbara de än var när de växte upp eller hur fria de än var i sin omgivning fanns det någonting som de inte fick göra. Vad var det? Det var inte att de inte kunde glädjas av skapelsens alla ting och inte heller var det att de inte hade betjäning för att hjälpa dem. Utan det var att de inte kunde utveckla en relation med Gud som Hans son och dotter. Detta var deras sorg.

Gud älskade Adam och Eva och det var av den orsaken som de efter att ha etablerat en värld av hopp, i vilken Han upplevde glädje genom att se dem fritt använda allt som fanns i skapelsen.

Det var inte så att Gud värderade

deras yttre form eller yttre omständigheter, det var det att Han hade givit dem hela Sitt hjärta och Sin själ, och Hans ben och kött fanns potentiellt inuti dem.

Hans hjärta flödade över mot Adam och Eva, så att Han inte kunde glömma dem även om Han försökte. Det är därför som Han gav dem hela skapelsen. Ni måste förstå detta. Genom syndafallet övergav Adam och Eva Gud. De övergav inte skapelsen, inte heller välsignelserna som Gud hade gett till dem. I stället övergav de den enda princip som de aldrig någonsin borde ha övergett. Vad var det? Det var grunden med vilken de skulle ha skapat hjärtats band med Honom. De övergav hjärtats fundament. Detta var syndafallet. Varje gång Gud såg Adam och Eva, brände Hans hjärta av längtan. När Han tänkte på hur de skulle fullkomna sig och leva lyckliga liv, kom en känsla av lycka fram i Hans hjärta. Han hoppades att de skulle kunna ta herravälde över skapelsen som Han skapat, glädjas åt den, vårda sig om den som om de hade skapat den själva. Men alla sådana önskningar i Hans hjärta blev avbrutna när de föll. Vi måste veta det var en oförlätlig och fruktansvärd synd som dessa första förfäder gjorde.

Men inte heller Gud kan överge människorna i detta eländiga tillstånd. Varför? Därför Han skapade dem i enlighet med sina lagars principer som har en evig standard som Han inte kan ignorera. Gud hade en stark önskan att överge de fallna Adam och Eva. Att överge dem skulle betyda att överge principerna för Hans skapelse, processen med vilken Han har arbetat på i sex bibliska

dagar. Samtidigt skulle Han försätta Sig själv i den positionen att Han skulle vara tvingad att överge standarden för evigt. Till och med Guds existens, evighetens Subjekt skulle stå på spel. Genom att veta detta initierade Han sin providens (plan och arbete för återupprättelsen) för att återfå Adam och Eva. (9-49, 10.4.1960)

Satan gick in i en kärleksrelation med Eva. Hon gick sedan vidare och orsakade Adams fall, som betyder att hon tog dominans över honom. Konsekvensen blev att oräkneliga kvinnor har fått lida av männens händer genom hela historien ända tills denna dag. Kvinnor vill inte höra detta men det är ett faktum. Varför skapade då Gud Adam och Eva? Bibeln slår fast, ”Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er?” Hur kommer det sig att även den fallna människan som behöver Guds frälsning hänvisar sina kroppar som Guds tempel? Ett tempel är en plats där Gud kan komma och bo i. Även om en fallen människa som behöver Guds frälsning kunde bli ett tempel där Gud kan bo, skulle den ofallna Adam varit att föredra. Skulle Gud ha kommit till Adams hjärta och bott däri? Det finns ingen orsak att ens fråga eftersom Han gladeligen skulle ha gått till Adam och bott däri för evigt.

Vad var då Adam och Eva? Om de hade varit okunniga dumskallar skulle de aldrig ha haft möjlighet att utöva herravälde över Guds skapelse. Dvs. utan att äga egenskaperna liknande dem hos Den som skapade himmel och jord, skulle de inte äga möjligheterna

att utöva herravälde. Vem gav dem då egenskaperna att utöva herravälde? Gud gjorde det. Han skulle ha gått in i Adams sinne och kropp och lett honom den rätta vägen.

Utifrån det perspektivet, kan man förstå att Adam som skulle ha blivit Guds kropp skulle ha blivit mänsklighetens stamfar. Med andra ord skulle han ha blivit Gud, inkarnerad. För den osynlige Gud att utöva herravälde över den fysiska världen, måste Han ha en påtaglig form. nämligen en kropp genom vilken Han sedan skulle kunna se och höra, således skapade Han Adam att bli Hans fysiska förkroppsligande.

Vem var då Eva? Hon var Adams hustru, en hustru med påtaglig form. Om Adam skulle ha blivit Gud inkarnerad, så skulle Eva hans hustru med Gud inkarnerad. Ni kanske blir mållösa av tanken på att den Heliga Gud skulle ta sig en hustru, men Adam var som Guds kropp inkarnerad och Eva skapades som Guds hustru inkarnerad. Vad var Adam och Eva skapade att göra? Dom skulle likna Guds inre natur precis som den var, och bli en kropp med varandra och bära kärlekens frukt. Då skulle barnen inte bara ha blivit Adam och Evas barn. Dom skulle ha blivit Guds barn. Med sann kärlek skulle de ha skapat barn som skulle ha varit deras likaväl som Guds. Vi måste förstå deras oförmåga att etablera kärlekens band på den vanliga vägens händelser, har resulterat i en historia av smärta för oräkneliga generationer. Det är denna tragiska fallna historia som vi har att göra med idag. (22-279, 4.5.1969)

Om Gud är konungen så är Adam och Eva Hans första prins och prinsessa. Vi behöver helt klart förstå att våra första förfäder Adam och Eva var Guds första prins och prinsessa och de stod som arvtagare till allt i hela kosmos. Himlen är den plats dit vi går efter att ha levt i harmoni inom hjärtats sfär av den kungliga familjen. Ända tills nu visste ingen troende eller person i historien detta.

Ändå gör kyrkorna anspråk på att de som tror på Jesus Kristus kommer omedelbart att bli frälsta. Detta är en så förenklad syn. I hjärtats område, i den förstföddes sfär, var Adam och Eva den första generationen av äldste son och äldste dotter. Dom var den första generationen av sanna föräldrar och den första generationen av centrala personer i Guds kungarike på jorden. Om kungliga efterföljare från en konung ännu levde på jorden, hur skulle då jorden se ut i dag? Allt skulle ha varit förberett centrerat på Guds ideal. Men genom syndafallet delade satan mänskligheten i hundra och tusentals etniska grupper och i villervallan av allt kämpande fick han övertaget över konungarikena. Detta är resultatet av Syndafallet. (228-169, 27.3.1992)

Gud som existerar som det osynliga Subjektet för dualistiska egenskaper, manifesterade sin inre maskulinitet genom att bli påtagligt synlig genom Adam som Sin motsvarighet. Han manifesterade påtagligt sin inre feminitet, genom Eva. Med andra ord den mänskliga kroppen representerar investeringen och påtagliga förkroppsligandet av allt i Guds inre natur. (143-80, 16.3.1986)

Eva bröt det ursprungliga idealet för både Adam och henne själv. Av den orsaken var det nödvändigt för Maria som representerar den fallna Eva att återupprätta den Eva som kunde ha blivit Jesus hustru, som kom som den andre Adam. Denna återupprättelse kunde inte genomföras av Maria ensam. Eftersom ärkeängeln assisterade Gud i sin skapelse av Eva för Adam, skulle en ärkeängels person också behövas som hjälp i återupprättelsen av Eva efter mönstret för den andre Adam. På detta sätt kunde Eva ha blivit återupprättad. Därefter skulle Jesus och den återupprättade Eva bli ett. Om de i positionen av tjänare, position av ängel och ärkeängel hade återupprättat en dotter i positionen av Eva, skulle då inte denna dotter, centrerad på Jesus som står i positionen av Adam, ha varit Guds dotter helt fri från Syndafallet? Maria och Josef skulle ha välsignat denna Guds dotter med Jesus. Detta skulle ha blivit föreningen av Guds dotter och son.

Eftersom Eva orsakade problemet med omvänt herravälde, måste kvinnorna ta ansvar för detta. Därför måste Maria återupprätta ärkeängeln, Adam och också återupprätta Eva tillbaka till den position hon var i före Fallet. Hon skulle ha gjort allt detta. Därför måste kvinnor omvända herraväldet. Marias uppgift var inte att bara återupprätta dessa tre personer utan också att hela Guds hjärta.

Genom att göra detta hade hon fullgjort Guds vilja och mänsklighetens syfte. Det är här vi kan finna startpunkten för Himmelrikets förverkligande, som

representerade Guds vilja och mänsklighetens önskingar under över fyra årtusenden. Detta har därför varit målet för mänskligheten och Gud. När Adam och Eva länkas samman och fullkomnar sin kärlek, skapar detta den perfekta startpunkten. Därmed måste omvändelsen av herraväldet definitivt uppfyllas. (38-70, 1.1.1971)

Hade inte Adam och Eva fallit skulle de ha skapat en familj i vilken Gud kunnat finna glädje. Och samtidigt skulle det ha blivit ett fundament för våra förfäder att uppleva den största lycka i. Dom skulle aldrig behövt se eller uppleva någon smärta, besvikelser eller klagan. Istället skulle de bara ha upplevt glädje och lycka i all evig framtid. Dom skulle ha upplevt Guds suveränitet inom området av Hans direkta herravälde. Men allt detta förstördes genom syndafallet.

Så detta behöver nu bli återupprättat, men det kan inte återupprättas bara så där enkelt. Återupprättelsen måste ske i enlighet med Skapelsens Principer. Eftersom detta är en lag, kan ni se återupprättelsens historia som historien av återskapande. Ärkeängeln, Eva, Adam och Gud var tillsammans i Edens Lustgård. Man kan säga att Eden hade sin egen fyra positioners grundval centrerad på Gud.

När Fallet ägde rum på en sådan plats, måste återupprättelsen ske med hjälp av återskapelsens principer. Därför har människan varit ansvarig för återupprättelsens historia fram tills nu. (46-196, 15.8.1971)

Eftersom Jesus inte accepterades av det judiska folket, beslutade han att ensam offra sig för nationen och för världen. Han var tvungen att lämna sin familj och leva ett ensamt liv. Men han tog emot Guds kärlek. Till slut måste han offra sig själv som den broder som inte fallit, för frälsningens av de fallna Adam och Evas skull.

Alla människor stod i positionen av de fallna Adam och Eva, och Jesus offrade sig själv för deras skull. Han blev ett offer. Han förbannade inte dem som tänkte döda honom, utan stod han i stället som en medlare mellan Gud och den fallna Adam och Eva. Jesus dog som Adam som inte hade fallit. Han gick den utstakade vägen (*formula course*), för mänsklighetens frälsnings skull. Det var så han blev en representativ Adam och vem som helst som följer honom kan bli frälst. (52-66, 22.12.1971)

Om Adam och Eva hade vuxit till full mognad och nått fulländning, skulle de ha förenats i äktenskaplig kärlek. Dom skulle ha älskat varandra inte bara fysiskt utan också med Gud deras Fader och Eva skulle också ha blivit ett med Gud i position som Hans dotter. Positionen som Adam och Eva längtade efter att uppnå vid den tiden var att uppnå enighet. Där skulle Gud och Eva ha blivit ett och längtat efter Adam.

Horisontellt är där Gud och Adam, och där är Gud och Eva; dessa tre längtar efter fullständig förening. Var skall de då kunna mötas? Kommer det att bli där uppe eller här nere? Nej. Dom skulle ha kommit tillsammans horisontellt och

blivit som en. Om Adam och Eva hade blivit som en horisontellt, vad hade då blivit av dem? Dom hade blivit som en kropp. Ingenting skulle ha kunnat dra isär dem.

Det är bara när detta har uppnåtts som det uppstår en längtan efter kärlek. För män och kvinnor är detta en enda vägen, det enda målet. Detta är den enda plats där Gud och Adam och Gud och Eva vill vara tillsammans. Så det är den högsta punkten. Om Gud och Adam och Gud och Eva inte kan förenas, kan de inte ockupera denna högsta punkt. Om det skulle vara fallet skulle relationen mellan Adam och Eva med Gud i centrum, bli alltmer avlägset.

Från detta perspektiv kan vi se att Gud inte bara skapar vertikalt utan också horisontellt. Detta är skapelsens ideal för Adam och Eva och det är Guds ideal. När de båda blir ett med Honom, kan ingen av dem göra anspråk på att vara högre än den andra. Högre och lägre existerar inte. Det enda som existerar är en fulländad enighet. På grund av ett antal orsaker, har ändå distansen mellan Gud och Eva och mellan Gud och Adam blivit större. (52-261, 2.1.1972)

Hade Adam och Eva mognat och gift sig skulle de ha blivit förenade inom Guds direkta kärleks område. Vem är centrum här? Det är Gud. När det händer kommer mänskligheten att bli Guds kropp som tar en påtaglig form. Hade Adam och Eva blivit förenade på det sättet kunde de ha blivit Guds kropp, mänsklighetens föräldrar och ett Guds centrum. Om Gud – oavsett hur allve-



tande och allsmäktig – skulle börja känna glädje utan en partner skulle vi kalla Honom galen.

Vi människor är motsvarigheter till den absolute Gud. Vi måste bli en kropp genom absolut kärlek. Om Gud, Adam och Eva hade blivit som en kropp skulle barnen födas genom absolut kärlek. Om det hade inträffat, då som Guds avkomma, hade en familj, en släkt, människor, nation och värld, etablerats på jorden. Eftersom där inte skulle finnas någon som kunde klippa av deras relation baserad på Guds eviga kärlek, skulle deras nation i sig själv ha blivit himmelriket på jorden, grundad på Hans kärlek. (54-64, 11.3.1972)

Om inte Adam och Eva hade fallit skulle de ha älskat varandra, men de skulle ha älskat varandra i Guds position. Därmed skulle deras dagliga liv ha manifesterat Guds liv. Om de tyckt om någonting skulle Han också ha tyckt om det i Sitt inre. Om de varit ledsna, skulle Han också ha känt sig ledsen inom sig, eftersom kärlek skulle tillhöra Honom och dem. Att vara en i kärlek kan bara vara som detta. (95-248, 4.12.1977)

Om där inte hade skett något Syndafall i början skulle där inte ha blivit en vänster och högerpolitisk sida. Dom skulle ha varit förenade. Där skulle inte finnas något behov av *head-wing thought* eller Gudism, och alla skulle ha gått direkt till himlen. Där skulle inte finnas något behov av en frälsare. Med början i Adam och Eva skulle alla ha gått direkt inför Gud, och inget som kunde få dem

i andra riktningen. Alla skulle ha gått direkt till himlen. Om inte Adam och Eva hade fallit skulle människan ha gått till himlen som prinsar och prinsessor i Guds konungarrike. Adam och Eva skulle bli kungliga arvingar, men på grund av att de föll kunde de inte det.

Vem är Adam och Eva? Dom är Guds kropp. Eva är Guds påtagliga hustru. Gud är som andlig varelse, en vertikal och lodrät Fader. Era sinnen har ursprunglig standard som möjliggör för er att ärva härstamningen från dessa två föräldrar. Utan syndafallet skulle de därmed ha varit för evigt oförändrade.

Skaparen, den vertikala Föräldern, skapade de horisontella föräldrarna som Sina partners i vertikal kärlek. Av den orsaken är Adam och Eva Guds eviga kärlekspartner. De är Hans partners. Han sade att Han är Alfa och Omega. Eftersom deras kärlek startade från Gud, så blir de Hans vänner när de återvänder till Honom. Till sist måste de återvända till Gud. (227-274, 14.2.1992)

Vem var Adam och Evas centrum i deras äktenskapliga liv? Var Gud involverad i det? Fick de barn eller inte? Dom fick barn. Dom födde Kain och Abel. Föddes de efter att Gud sagt, ”Hör upp, Adam och Eva, Jag vill att ni lever tillsammans och föder barn?” Eller föddes de efter att Adam och Eva just hade börjat leva helt ensamma? Det senare var ett faktum. Om de nu levde helt ensamma för sin egen skull, vem var då glad över det? Satan var glad. Adam och Eva gifte sig centrerad på Satan. Det kan inte förnekas. (234-299, 27.8.1992)

Om den koreanska halvön är en nation i Adams position så är Japan en nation i Evas position. Varför är Korea en nation i Adams position? I de geografiska termerna ser den Koreanska halvön ut precis som en mans sexuella organ. Italienska halvön ser exakt likadan ut. Medelhavsöarna korresponderar till de kvinnliga sexuella organen och Italien korresponderar till mannens motsvarighet och dessa två måste bli ett. Civilisationen kan aldrig röra sig bort från en sådan region. Så snart en speciell kultur etablerar sig där kan den inte tas bort. Därför är positionen densamma som att stå på kärlekens fundament. Med hänsyn till alla de politiska aspekterna är Rom och Medelhavsöarna lika med föreningen mellan man och kvinna.

En era av integrerad kultur växer nu fram genom far och mor. På samma sätt som Rom och Medelhavsöarna kommer att vara i position att återskapa vad som förlorades när Adam och Eva föll, och omgivande nationer stå i positionerna av de tre ärkeänglarna som förlorades tillsammans med dem. Dom korresponderar till Adam, Eva och de tre ärkeänglarna. De tre ärkeänglarna centrerat på Korea var Kina, Ryssland och Förenta Staterna. USA var ärkeängeln på den himmelska sidan och Kina och Ryssland var ärkeängeln på den sataniska sidan. Detsamma gäller för Taiwan och Indien. Detta betyder att dessa länder är i dessa positioner.

Vid tiden när Adam och Eva förlorade sina familjer, förlorade de också sig själva och de tre ärkeänglarna föll med

dem. Dom behöver återupprättas. Vad Vatikanen misslyckades med på den italienska halvön måste återupprättas på den koreanska halvön. Vatikanen hade en bestämd roll att spela för att förbereda för återkomsten av Messias men misslyckades. (235-80, 29.8.1992)

Japan är en nation på satans sida. *Amaterasu-omikamis* land, (solgudinnan som dyrkas i Japan), måste fullständigt omvändas för att bli en Himmelsk Eva-nation. Den andre sonens rätt måste tas och återges till den andra generationen, snarare än till japanerna. Korea och Japan är Adam och nation i Evas positioner, så de är en. Dom måste förenas till en. När Japan annekterade Korea så ville man förena dessa två nationer med gevär och med svärd. Jag vill förena dem i en fri omgivning av kärlek.

I Edens Lustgård med en kvinna och fem män, så borde Adam inte ha varit så dum att låta sin kvinna bli bortrövad. Jag återupprättar Eva genom att omfatta hennes barn. Eftersom jag har välsignat dem, kan hon inte springa sin väg från mig. Japan borde själv göra detta arbete på nationell nivå.

När en nation i Evas position som representerar världen uppträder och Adam och nation i Evas positionerna blir En, kommer även Förenta staterna – en ärkeängel nation – också att förena sig med dem, och de tre nationerna blir som en. (265-178, 20.11.1994)

I termer av Det Fullbordade Testamentets Tidsålder, så antyder ”fullbordade testamentet” återskapandet av

Adam och Eva och fulländningen av deras familj, innebär då att testamentet är fullbordat. För att kunna återkomma till den ursprungliga standarden hos Adam och Eva, måste alla syndafallets släktingar – individen, familjen, stammen, människorna, nationen, och alla de fem miljarder människorna i världen, och även alla de oräkneliga gamla förfäderna i den andliga världen – alla vara involverade. Oavsett hur mycket tidigare folk har varit lojala och hängivna i sin kärlek till Gud, så har den lojaliteten och hängivenheten nu passerat, och kan inte mäta sig med standarden för Det Fullbordade Testamentets Tidsålder. Eftersom Gud skapade Adam och därefter skapade Eva efter Adams mönster, måste Han vara ansvarig för att återskapa dem. Gud måste återskapa Adam och jorden måste återskapa Eva. Därefter eftersom Eva förlorade sin två söner Kain och Abel måste jorden göra vad som krävs att återskapa dessa söner. Eftersom säden såddes måste den också skördas. Abel och Kain står på var sin sida om sin moder i en triangel. Detta måste göras här på jorden. Hur måste detta göras för att uppnå befrielse? Eftersom Kain och Abel såddes individuellt av Adam och Eva måste detta gottgöras globalt. (244-233, 14.2.1993)

Vem lade hörnstenen av sann kärlek, människorna eller Gud? Svaret är att det var Gud som lade den innan han skapade människan. Han skapade mineralerna, växterna, insekterna och allting annat. Vi kan läsa i Bibeln att Han ska-

pade människan i slutet och den allra sista varelsen var Eva. Så till vem måste Gud till slut sammanlänkas med? Han måste länkas samman med kvinnan. Han lade hörnstenen i syfte att Adam och Eva skulle kunna bli ett på jorden. Dom måste bli som ett. Vart skall de därefter gå och förenas, baserad på det horisontella plus och minus? Man och kvinna förenas med hjälp av konvex och konkav.

Eftersom Gud är en hjärtats varelse går Han in i Adam hjärta med Hans inre karaktär, och i Eva med sin yttre form, och därefter håller de sin bröllopsceremoni. Ytterst är detta detsamma som när vårt sinne och kropp blir ett. När Gud och vårt sinne blir ett, placerar det oss i samma position som vår ande och fysiska kropp blir ett. Man och kvinna, var och en förenade i ande och kött blir ett med Gud när de gifter sig. Vid bröllopsceremonin blir ett par förenade i ett ögonblick av en dag. Därför är det giftermålet för Adam och Eva och med Gud samtidigt. Detta är ursprung-delning-förening. När det som var åtskiljt från ursprunget förenas, kan detta inte bara ske med en ensam person. Föreningen börjar inte bara med Adam och Eva utan från Gud. (269-125, 9.4.1995)

Rotationen av en horisontell linje runt en vertikal axel genererar ett område, och Adam och Eva tar på sig samma utseende till det inre och till det yttre inom det området, centrerat på Guds sanna kärlek. Genom att därför engagera sig i sin första kärleksrelation i position som de första förfäderna, så uppnår

dessa fysiska varelser, vars vistelse här är tillfällig, enighet med den evigt levande andlige Gud. Genom att ärva härstamning från Guds sinne och kropp kan alla deras barn uppnå all Adams standard från Guds fullkomlighet. Eftersom Gud lever evigt, lever också människor evigt. Det är härifrån som logiken med evigt liv uppstår.

Utan kärlek kan inte människor ärva Guds avbild. Och Gud kan inte ärva människors yttre form. Den yttre form som är Hans kropp. Så viktig är kärleken. För att fullända Guds ideala kärlek är det absolut nödvändigt att det finns ett objekt inför ett absolut Subjekt. Objekten är Adam och Eva.

Vad som existerade här är en inre avbild som blev delad i en påtaglig form och därefter blir en igen genom kärleken från den fulländade Adam och Eva. Slutligen skulle då Gud, som är en Varelse med sinne, gå in i det inre och Adam och Eva som är kroppsliga fysiska existenser, förenas i kärlek. Här kommer Gud att ta på sig Adams yttre form och Adam kommer att likna Guds inre avbild, när han bosätter sig på jorden. Detta är fundamentet för familjen. Ni borde veta detta. Detta är universums fundament. (294-244, 5.8.1998)

#### Sektion 4 Sann familj är den primära formen av sann kärlek

Gud skapade Adam och Eva i sann kärlek. Dom är den påtagliga formen förkroppsligande Hans inre natur och yttre form. Genom deras skapelse blev Hans osynliga inre karaktär och yttre

form, förverkligad i en påtaglig form. Detta är orsaken till att de måste växa upp och bli ett med Honom. Hade de blivit fullkomliga skulle deras sinne och kropp helt naturligt ha blivit förenade. Men Syndafallet förde deras sinne och kropp in i en konflikt. Människor kände inte till detta förrän nu. Om Adam och Eva hade blivit fulländade i enlighet med Guds skapelses ideal, skulle sinne och kropp inte ha varit i konflikt. Att där finns en konflikt inom oss, är i sig själv, en orsak till att människor kan förneka Guds existens. (238-29, 19.11.1992)

Ingen kan ensam skapa sann kärlek. Där måste finnas en partner. Önskar ni inte att er partner skulle bli ännu bättre än er själva? Vi vill alla att våra barn ska bli bättre än vi själva. Detta hjärta kommer från Gud. Vi behöver förstå att även Gud vill att Hans kärlekspartner skall bli bättre än Han själv. Vår önskan är att vår kärlekspartner, som innehar Guds ursprung, ska bli bättre än oss själva, horisontellt och vertikalt. (203-103, 17.6.1990)

Kvinnor och möns sinne och därefter kroppar förenas för att uppnå enighet och bli Guds yttre form. När detta händer, kan Gud leva i centrum och för evigt bo där. Genom de tre stegen av ursprung-delning-förening så blir kroppen enighetens ideal. Kärlekens enighet formar ett område av enighet av den ideala världen både vertikalt och horisontellt. Allting förenas inom det konceptet av enighet mellan sinne och

kropp. Familjen som sätter sig tillrätta som Guds påtagliga form på jorden och förökar sig, genom enighet i kärlek som blir Hans familj, Hans avkomma, medborgare och värld. När detta händer, så kan konflikten, orsakad av syndafallet mellan sinne och kropp snabbt försvinna.

Eftersom familjen är ett med Guds inre natur, kan Hans kärlek helt naturligt bo i den, och vilken som helst konflikt mellan man och hustru försvinner. Medlemmarna av en sådan familj kan älska varandra naturligt utan konflikter. Gud bor där och blir där en sinneliknande Varelse Mannen och hustrun kommer att bli Hans kroppsliga varelser, och enighet uppnås. (294-313, 9.8.1998)

Ett sant äkta par är en man och en kvinna förenade i sann kärlek som förkroppsligar sant liv. Ett sådant par är ett sant par. Samhället måste länkas samman med sådana relationer. Områden utformade genom horisontell expansion av syskonkärlek är de sanna samhällena, nationen och världen. Alla vill vara en representant för universum. Eftersom alla är likvärdiga i ljuset av sanna kärleksrelationer, kommer de som är emot detta, till sist inte att finna någon plats att existera på. Läpparna förenas genom sann kärlek. Vi är resultatet av liv, kärlek och härstamning. (190-2, 19.6.1989)

Den första hemorten av sann kärlek är en sann familj. Vad är en sann familj? Den har en sann far, sann mor, sann äkta man, sann hustru och sanna barn.

Detta är fundamentet för en familj av sann kärlek. (215-243, 20.2.1991)

Om föräldrar motiverade genom sann kärlek, investerar i och offrar sig själva oändligt för sina barn, så kommer dessa barn att känna en oändlig tacksamhet för att ha fått ta emot denna sanna kärlek och föräldrarna kommer att kompenseras, för sitt offrande, med en enorm glädje. På det sättet initierar kraften av sann kärlek ett givande och tagande som etablerar en evig relation av glädje och fred i den sanna familjen och världen. Det är här som det ideala livet i världen manifesteras.

Men å andra sidan så är den familj, nation och värld som saknar sådan sann kärlek. ingenting annat än ett tomt skal, och blir en grogrund för alla slags mistro, fiendskap och omoral. Det är i den sanna familjen där våra rena, sanna kärlek växer och fulländas. Den sanna familjen är det första steget på vilken sann föräldrakärlek, sann äktenskaplig kärlek, sann barn-föräldra kärlek och sann broderlig och systerlig kärlek förverkligas och växer vidare till fullmogna frukter. Den sanna familjen är den fundamentala kärnan till en fridfull värld. Därför det är här som vi lär om Guds sanna kärlek genom en sann föräldrakärlek. Det är här som vi tränas genom sann broderlig och systerlig kärlek att skaffa universell kärlek, för den sanna nationen och för alla människor i en sann värld. Inte bara det, utan en sann familj är grundenheten för att anknytas till historien. Därför det är genom sann kärlek som ges från föräldrar till barn,

som tidigare, nutidens och framtidens generationer blir länkade tillsamman, i ett obrutet värdesystem av sann kärlek.

(288-199, 28.11.1997)

Hur lyckliga skulle inte era far- och morföräldrar vara att få ge sina liv för era föräldrars skull? Hur lyckliga skulle inte föräldrarna vara att få älska sina barn till och med, med risk för sina egna liv? Ni säger att ni är villiga att dö för kärleks skull, men sann kärlek förverkligas när en sonson dör för sina gamla farmorföräldrar. Vi kan dra slutsatsen av det att en sann familj är en som exemplifierar sådan offrande kärlek mellan farmorföräldrar, föräldrar och barn, bland syskon och mellan makar. (162-1, 5.4.1987)

Vad skulle Gud föredra framför allt annat? Han vill helst av allt ha sann kärlek. Nivån av ömsesidighet som sann kärlek mest tycker om, är den i Adam och Evas familj. Denna familj placerades i den ideala positionen, Guds position.

(263-177, 23.8.1994)

Den sanna kärlekens väg som jag lär er – är absolut – vägen som sann kärleks man och kvinna, sanna familjer, nationer och värld måste gå. Där finns bara en väg inte två. Familjen är läroboken för sann kärlek, som lär er att relatera till hela mänskligheten. (135-158, 12.11.1985)

Men vad ska välsignade par göra om de bråkar? Dom borde sammankalla sina fysiska barn och deras andliga barn för att be om förlåtelse. Eftersom de fysiska barnen representerar Abel och de andliga representerar Kain. När man har gått emot traditionen som Abel och Kain skulle ha följt, fick det dem inte att förenas, utan istället motsatsen, och därför måste vi visa ånger inför dem. Den tiden kommer. Vi delar ett gemensamt öde. När barnen gör någonting fel måste de be sina föräldrarna om förlåtelse. Om maken, deras far, gör något fel måste han be dem och sin hustru om förlåtelse. Detta är den sanna familjen med sann kärlek i centrum. (135-38, 20.8.1985)

Syftet med religionen är att söka Gud och Hans undervisning. Det är inte Gud utan människorna som har förverkligat denna undervisning. När vi söker efter ömsesidig kärlek blir frågan, var kan vi förverkliga denna kärlek? Inte i kyrkan eller i världen; ingen annanstans än i familjen. Vi måste plantera fröet av sann kärlek i familjen, för att världen skall bli den expanderade formen av en sann familj. I detta sammanhang finns ingen uppfattning om religion. Där finns inte ens behov av *Tenchi Seikyo* (天地正教), andlig väg.

(259-62, 27.3.1994)

## KAPITEL TVÅ

# Guds Konungarike och den Sanna Familjen

### Sektion 1 Guds ideala Skapelse är förverkligandet av de fyra positionernas grundval och den Sanna Familjen

Guds ursprungliga avsikt var att skapa allting i himlen och på jorden och sedan föra allting till fulländning genom människorna. På det sättet skulle Guds och människans värdighet i relation med skapelsen kunna bli etablerad. Av detta kan vi förstå att den världen helt naturligt skulle leda till en fulländning av människan och förverkliga Guds skapelseideal. Om detta hade hänt skulle Gud haft dominans i centrum av hela skapelsen och mänskligheten skulle ha varit förenad som Hans barn. Och en värld av Hans ideala kärlek skulle ha blivit förverkligad på jorden.

Om detta hänt, skulle mänskligheten ha börjat utan en sörjande Gud och istället med Hans glädje. Han skulle ha prisat människans överhöghet i ett tillstånd av glädje. De skulle ha upplevt hur högt Gud värderade dem och människorna kunde ha lovprisat Honom tillbaka. Då skulle människorna och Gud ha delat ett gemensamt öde. (92-145, 1.4.1977)

Gud ville inte bara utöva dominans över skapelsen genom våra förfäder

Adam och Eva utan också kunnat skapa en kärlekens familj. I Enighetskyrkan är detta en standard definierad som en uppfyllelse av de fyra positionernas grundval.

Ytterst är Guds vilja förverkligandet av Hans skapelseideal, vilket i konkreta termer betyder fulländandet av de fyra positionernas grundval.

Så vad är då de fyra positionernas grundval? Det är att fullända Adam och Eva som Guds son och dotter och att få välsignelse inom Hans kärlek för att bli den mannen och hustrun som Han önskar. Efter detta är det att de fostrar barn till fulländning, eftersom barnen är nödvändiga för att kunna skapa den Familj som Gud önskar. (80-268, 2.11.1975)

Guds vilja är uppfylld genom förverkligandet av Hans skapelseideal. Vad är då Guds ideal av skapelsen? Naturligtvis är skapelsen av alla ting en del av Hans ideal som han också ville förverkliga genom Adam och Eva. Vad är fulländningen av Guds ideal i skapelsen och uppfyllandet av Hans vilja? Hans ideal av skapelsen och Hans vilja genom att uppfylla de fyra positionernas grundval är en fullständig centrering på Gud och Hans kärlek. Med andra ord, ni måste veta helt klart att förverkligandet

av Guds vilja alltid antyder en omgivning av kärlek, på fundamentet inom de fyra positionernas grundval, centrerad på Hans kärlek. (102-174, 24.12.1978)

En fyra-positions grundval utvecklar i alla fyra riktningarna norr, söder, öster och väster. Om du tar bort kärleken, finns det ingenting kvar. Den kärleken tillhör inte bara Adam och Eva; de båda måste ansluta till Guds kärlek från en enad position. Deras äkten-skapliga kärlek kommer att finnas där med kärleken till deras barn samtidigt inbegripen.

Termen tre objekts syfte som vi vanligen använder identifierar utifrån Adams synvinkel Gud, hans hustru och barn som hans objekt. Termen avser en sfär av tolv objekt, eftersom tre gånger fyra är lika med tolv. Man hänvisar också till de tre objekten i vardera av de fyra positionerna centrerat på kärlek.

Trots detta till denna dag visste trons människor inte att förverkliga Guds skapelseideal baserat på Hans kärlek hade en sådan betydelse. Uppfyllandet av Hans vilja och förverkligandet av Hans ideal i skapelsen kommer med uppfyllandet av de fyra positionernas grundval. Vad händer när de fyra positionernas grundval är fullbordade? Himlen och jorden finner deras rättmätiga positioner och kan för första gången slå rot. Himlen formar en övre axel som jorden och en lägre axel; allting kan bli förenat med dem i centrum.

I detta fall måste barnen ha en form på det horisontala planet som tillåter dem att bli en med den centrala axeln.

Genom att uppfostras kommer de att stiga mot det centrum, skapa en cirkel och till slut en ideal kärlekens sfär. (170-62, 8.11.1987)

Allting måste passera igenom en central linje. Varför rinner näsan uppifrån och neråt vertikalt? Det är för att centrum inte ska gå förlorat. Vi kan se i ansiktet att ögonen symboliserar Gud och munnen symboliserar alla ting i skapelsen. Därför har vi trettiofyra tänder. Fyra gånger åtta är lika med trettiofyra. Detta refererar till antalet av hela skapelsen. Talet fyra representerar norr, söder, öster och väster, och åtta representerar alla siffror. Använd som en multiplikator är fyra gånger åtta lika med trettiofyra som symboliserar hela skapelsen och betyder att vi borde äta allting av skapelsen. När vi talar så andas vi in genom munnen det som är yttre och när vi andas ut det som är det inre. Allting sker genom de fyra positionernas grundval baserat på lagen om givande och tagande. (174-220, 1.3.1988)

De fyra positionernas grundval är ett område som kombinerar vertikal och horisontell kärlek. Endast genom att vara föräldrar kan de ta sina rättmätiga platser. Endast genom att vara föräldrar kan de inta sina positioner som Guds fysiska representanter. Gud tillät människor att ha makten att fostra barn för att de fysiskt skulle uppleva glädjen, som Han upplevde andligt, när Han skapade Adam och Eva. Detta är Guds ideal för skapelsen. (64-33, 22.10.1972)



Om Adam och Eva genom att förena sig med Gud upplever kärlek så var den kärleken Guds och de fyra positionernas grundval centrerad på Gud. Barnen borde växa upp i sådan kärlek och deras relationer skulle vara ömsesidigt centrerade på Gud. Ändå om föräldrar bara föder sina barn och sedan ingenting gör för att lära dem, har det ingen nytta. Barnen måste bli undervisade. De måste växa. Sonen skulle ta vägen åt höger och dottern borde ta vägen till vänster. (233-75, 30.7.1992)

De fyra positionernas grundval i den nya tidsåldern börjar med Adams och Evas söner och döttrar. Adam och Eva gifter sig och förökar sig, och till slut kan de skapa området för de fyra positionernas grundval. Hur skall de komma in i detta område? Ett ömsesidigt område är skapat centrerat på Guds ursprungliga hjärta och den ideala familjen som Han önskar den.

Har de fyra positionernas grundval tre nivåer? Ja: Gud, Adam och Eva är deras barn. På det sättet och i det ögonblicket är den vertikal. Detta måste utvecklas horisontalt. Det kommer ner till jorden horisontalt, och de vertikala elementen använder detta som ett fundament utspjutt på ett oräkneligt antal parallella mönster. Detta blir modellen.

För att de fyra positionernas grundval, som var Adams ideal, som skulle utvecklas över världen, måste denna typ av tradition bli etablerad. Utan att göra det kan det inte bli någon horisontell länk. Så tänk inte på dessa som separata. Om Adam och Eva gifter sig och lever

tillsammans så betyder det i sig självt att Gud står på deras högra sida och deras barn står på vänster och de är som en. Vi måste förstå att dessa tre är förenade. (240-14, 11.12.1992)

Om man ser det horisontalt är Adam den äldste sonen och Jesus är den andre sonen och den fulländade Adam är den tredje sonen. Om man talar vertikalt, är den tredje sonen i den tredje generationen. Så far- och morföräldrarna position är den första generationen, faderns position den andra generationen och sonen eller sonsonens är den tredje generationen. Om detta skulle kastas om skulle sonen bli i positionen av far- och morföräldrarnas position. Det blir då som sonen, fadern och far- och /morföräldrarnas positioner omvänt. Det betyder att ni kan gå in i Guds konungarrike genom att uppfylla de fyra positionernas grundval – positionens fundament – de tre generationernas värld – genom mig, genom att utöva absolut lydnad. Därför är detta återupprättelse genom gottgörelse. (258-208, 17.3.1994)

Enighetskyrkans *Juche* (Subjekt) ideologi är Guds-centrerad. Inom detta tankesystem måste det finnas tre hjul i termer av strukturen. Därför finns föräldrar, äktenskapspartners och barn. Vår *Juche* ideologi är riket för den ideala kärleken som är kapabel att länka dess centrum till Gud och expandera idealet för de fyra positionernas grundval.

Kärleken innehåller en kraft som möjliggör för den att utvecklas. När den pressas samman skapar den enhet. Om

vi vill länka ideal som kan expanderas och leva liv som omfamnar hela mänskligheten måste vi sprida vår kärlek. Expansionen av kärleken på det sättet är förökningen av det mänskliga antalet. Det är den horisontala expansionen av två människor, Adam och Eva. En kort summering av *Juche* ideologin är att Gud är det absoluta Subjektet i alla kärleksrelationer. Därefter kommer Sanna Föräldrar och efter dem kommer ert eget par. Ni och era partner blir representanter för Sanna Föräldrar och föder barn i deras ställe. Detta är de fyra positionernas grundval. (164-93, 26.4.1987)

De fyra positionernas grundval syftar till en förälder centrerad på kärlekens ursprung. Efter det syftar den till de fulländade barnens förening i kärlek. Denna enhet av kärlek är unik, oföränderlig och absolut. Men kärlek existerar inte bara i Gud eller mellan en far och en mor. Det skapas på ett fundament av en familj, en sann familj!

Vördnad i en sådan kärlekscentrerad familj kräver att kärleken är absolut. Den är absolut i alla sina relationer. Förstörelse av endast en av dessa relationer kan inte tillåtas, för det skulle betyda förstörelsen av dem alla. Var och en av dessa familjemedlemmar inom de fyra positionernas grundval måste se upp med varje möjlighet att kärleken blir invaderad, och vara beredda att offra sig själva om det blir nödvändigt. Det absolut mest skrämmande är att kärlekens fundament förstörs. Den enda kärnfamilj expanderar till att bli världen.

Adams enda familj måste ge upphov till sonens familj. Därefter måste föräldrarnas och sonens familj bli en. När dessa fyra positionernas grundval kommer till stånd kommer de till slut att bli de fyra positionernas grundval i den andliga världen. (106-57, 9.12.1979)

I termer av Principerna är det absolut viktigaste av Guds ideal för skapelsen, att människorna som ska uppfylla sin del av ansvaret uppfyller familjeidealet av de fyra positionernas grundval genom kärlek. De fyra positionernas grundval är nödvändig eftersom vi måste etablera familjeidealen i termer av föräldra-barn relationer, Adam och Eva som ärver den vertikala traditionen av en moders och en faders centrering på kärlek, och måste därefter utveckla denna förening som en horisontell tradition.

De tolv stammarna kom ytterst från Adam och på samma sätt, uppstod 360 baserat på talet tolv. Detta är mönstret för expansionen till alla människor. Att etablera detta är skapelsens ideal. Från detta perspektiv är Guds vilja förverkligad i skapelsens ideal som syftar på fulländningen av de fyra positionernas grundval. Detta är centrerat på fadern, modern, sonen eller dottern. Detta är uppfyllelsen av de fyra positionernas grundval centrerad på sann kärlek och en Sann Familj. Det är fullbordandet av de fyra positionernas grundval centrerat på sann kärlek och den sanna familjen.

Att uppfylla människans del av ansvaret betyder att så snart en man och en kvinna uppnår fulländad förening,

baserad på standarden av alla kärlekens ideal och kommer i harmoni med Guds hela skapelsestandard. De kan då horisontellt föröka sig, genom deras fysiska kroppar, medan de är på jorden, alla Adam och Evas traditioner som de ärvt enligt den vertikala standarden. Det är inte meningen att de bara ska ha ett eller två barn. När Adams och Evas tidsålder kommer är det meningen att de ska ha många barn mot norr, söder, öster och väster. (228-249, 5.7.1992)

En man måste skapa en familj tillsammans med en kvinna. Utan att göra det kan de inte gå in i en förenad värld. Tidigare har det varit så att trons människor har lämnat sina familjer bakom sig. Men nu måste de återföreina familjerna som de lämnat till en högre nivå, en högre dimension och etableras som segerrika familjer. I annat fall kan de inte gå in i Himlen. Genom att bara skapa en familj, betyder inte att vi kan gå in i Himlen enbart tack vare den familjen. Vi kan bara gå in i Himlen genom att utforma de fyra positionernas grundval. Var måste vi utforma de fyra positionernas grundval? På jorden. När? Det måste göras innan vi går till den andliga världen. Utan att ha gjort detta kan vi inte bli invånare kapabla att välkomna Guds nation eller att den mänskliga rasen kapabel att välkomna Hans värld. Vi kan inte bli medborgare som kan välkomna Hans konungarrike så snart Hans vilja har blivit uppfylld. (45-62, 13.6.1971)

Ni kanske känner er lyckliga över att ha en hustru, men jag tänker inte så. En

kvinna har ingen lycklig situation. Snarare än att vara lyckliga så bär de på ett kors. Subjektspartnern måste göra sin partner lycklig. Om de får barn måste de även göra barnen lyckliga. De måste bära tre kors på sina axlar. Därför är återupprättelsen av de fyra positionernas grundval absolut den svåraste uppgiften. Det är som att erövra hela världen. (46-95, 25.7.1971)

Var och en av era barn är födda in i Guds familj som dyrbara ljusstrålar av hopp, som Han etablerat genom att offra oräkneliga profeter och patrioter under sextusen år av historien. När vi tänker på att barnen i varje familj för med sig kulmineringen av den heliga uppgiften att fullborda de fyra positionernas grundval, måste våra känslor av tacksamhet mot dessa barn, öka för varje dag. När föräldrar känner på detta sätt kommer deras barn aldrig att dö av svält. (33-177, 11.8.1970)

Ni är nu i syndafallets område. Velsignade familjer som befinner sig på toppen av tillväxtsteget har fortfarande en väg framför dem att klättra. Jag refererar till den väg som gör det möjligt för er att följa mig. Hur som helst så måste Sanna Föräldrar och de fyra positionernas grundval vara förenade. När Noa byggde arken, tror ni då att hans fru gjorde ett gott arbete genom att hjälpa honom? Känner ni till hur mycket hans barn kritiserade honom? Inte bara under en dag utan i 120 år. Noa packade sin lunch och gick upp på berget Ararat för att bygga arken och sa att Gud skulle döma jorden. Tänk på om hans hustru hjälpte honom

eller inte. Eftersom hans hustru inte hjälpte honom så gjorde inte barnen det heller. Ni måste bli fullständigt en med Sanna Mor. (137-111, 24.12.1985)

Ni måste skapa en tredimensionell fyra positioners grundval. Positionen ovanför och under och framför och bakom måste bli tredimensionellt förenade. När ni gör detta då spelar det ingen roll hur denna struktur rör sig. Centrum kommer alltid att vara vinkelrät. Som när ni rullar en fotboll. Där finns bara en punkt. Det tredimensionella idealet av de fyra positionernas grundval kommer att förverkligas i den familjen. (295-201, 28.8.1998)

Ni ska inte bara vara vörtnadsfulla mot era föräldrar, ni behöver även er partner. Därför måste ni utforma en fyra positionernas grundval. Detta är den absoluta Principen. När vi förstår detta måste vi fråga oss vad har hänt i dag med individen, familjen och nationens fyra positionernas grundval. Expansionen av familjens fyra positionernas grundval skapar nationen, expansionen av nationens fundament en värld och sedan expanderar världen till de fyra positionernas grundval som blir kosmos. Familjen är basen.

Utbildning i *Jardim* kommer att göra det så att inte ens en enda satan komma att kunna följa er när ni går denna väg. Utan att gå igenom denna utbildning kommer ni att falla bort. Ni skulle bli familjer som har förlorat sin nationalitet. Saker och ting kanske blir ännu mer tragiska än att gå till Betlehem för

att registrera familjen och föda ett litet Jesusbarn i ett stall. Ni måste ta emot utbildning vid *Jardim*. (297-187, 20.11.1998)

Om ni älskar Gud kommer ni att bli älskad av den eviga Föräldern till den grad som ni älskar denna Förälder. Ju mer vörtnadsfullt barn ni blir, ju mera blir ni älskade av era föräldrar. Ju mer lojalt ett subjekt blir, ju mer kommer ni att bli älskad av den heliga härskaren. Ju mer ni blir en sann make, ju mer kommer ni att bli älskad av er hustru. (83-207, 8.2.1976)

Vad består en underbar och god man och hustru? Kvalitén att kunna se partners som absolut i Guds ställe och i Sanna Föräldrars ställe. En sådan man och hustru är tillsammans sant par. Barnen som föds in i en familj där Gud ses som absolut, föräldrar ses som absoluta och äktenskapsrelationen ses som absolut, måste också se sig själva som absoluta. Det är detta som i Enighetskyrkan refereras till, som idealet av de fyra positionernas grundval. (147-231, 28.9.1986)

## Sektion 2 Sanna Familjer producerar för Himmelrikets Medborgare

Ni måste förstå att kvinnan äger en skatt så dyrbar att den inte kan bytas ut emot universum eller ens Gud. Inom er finns ett ursprungets palats där kärleken kan bli uppfylld. Vilken trygg plats som Gud har placerat den i. Vad skulle hända er om ni inte hade något kött på era bakdelar? Ni skulle bli som en stenstod.

Vad kan man säga om män? Är inte era kärleksorgan på en plats där de lätt kan vara skyddade? Hela er energi är koncentrerad på den platsen. Därför är era organ till för att återskapa en människa som är lik er. Denna plats som möjliggör för er att bli en mor eller en far är en mystisk plats!

När ni går till andliga världen finns ingen plats för förökning. Varför skapade Gud människor? Det är därför att det finns ingen förökning längs den vertikala, vilken bara har en punkt. Guds kärlek finns i den enda punkten i den position av den vertikala, därför kan ingen förökning ske där. Människor kan inte föröka sig i den andliga världen. Av detta skäl måste det horisontella existera som 360 grader. I den horisontella världen finns obegränsade positioner där förökning kan ske åt norr, söder, öster och väst.

Därför kallar vi detta produktionsanläggningen för att skapa medborgare i Guds rike. Människor som kommer till världen som medborgare i denna värld är själva söner och döttrar av den andliga världen. De blir var och en det barn du älskar. Den personen är som en av Guds celler. Efter att vi går in i den världen, blir vi som Hans celler. Vi blir integrerade i Honom. Vi kom från Ursprunget, så vi återgår till Ursprunget.

När därför män och kvinnor går till andliga världen, bildar de en kropp och liknar Gud. Senare blir de gudliknande. De borde likna Gud. Säger vi inte att Gud har dualistiska egenskaper? Var börjar de dualistiska egenskaperna? De börjar i kärlek. Genom att bära kär-

lekens frukt, kommer vi att likna den ursprungliga Gud och återvända till Honom. Dessutom, så skulle Gud känna sig ensam om Han var ensam. Han ville skapa en trädgård full av kärlek, full av blommor blommande i alla möjliga färger och fyllande luften med sina dofter. I den trädgården, ville Han ta tupplurar och gå omkring. Detta är den slags Gud han är. (206-137, 3.10.1990)

Våra könsorgan är palats av sann kärlek, sant liv, och sann släktlinje. De är den mest värdefulla palatset. Om dessa organ skulle försvinna, skulle himlen och jorden försvinna. Utan dessa organ, skulle Guds ideal, Hans familj, och Hans vilja inte kunna förverkligas. Dessa organ har ett ursprung från vilken allting kan fullkomnas. (216-218, 1.4.1991)

Varför skapade Gud människor så att de kunde få många barn, snarare än bara ett? Om Han hade skapat människor så att de bara kunde ha ett barn, då skulle det bara ha varit Adam och Eva och ett barn. Vad skulle ha hänt då? De skulle ha varit tvungna att bara leva med varandra. Bara den enda familjen skulle ha varit vid liv. I så fall skulle världen ha försvunnit.

För att åstadkomma Guds rike, behövs det en horisontell expansion så att otaliga familjer reproduceras. Det är så medborgare reproduceras i Hans rike.

Det finns ingen förökning i andliga världen. Par på jorden är produktionsanläggningarna för himlens medborgare. Den världen kan inte fyllas i ett steg.

Dess medborgare måste födas under många generationer. Därför känner Gud glädje när han ser himlens medborgarantal öka. I denna värld finns det ingen oro över vad att äta, vad man att ha på sig, om att sova, eller något annat. Det finns inget behov för bilar och fabriker. Det är en plats där allt är förberett. Du kan flyga vart som helst när som helst. Det är en plats med en otrolig hastighet. Du tar bara ett steg och finner att du kommit tusentals kilometer. (246-69, 23.3.1993)

Ni kommer att kunna se mig, men inte Gud. När två makar är mitt i att ha en sexuell relation deras första natt, Gud går in där och blir en med dem.

Vad var hans syfte att skapa mänskliga varelser? I andliga världen finns det ingen förökning.

Familjen i den fysiska världen är den där medborgare i den andliga världen blivit till. En människa som ger livet till många medborgare och fostrar dem för himlen medan de lever på jorden kommer att stå i förhållig position. Om ni vill stå i en förhållig position måste ni ge livet till många barn. (249-323, 11.10.1993)

Den fysiska, jordiska världen är en produktionsplanta för medborgare till den himmelska världen. Där finns ingen förökning i den andliga världen. På grund av Syndafallet blev vi den Ondes avkomma. Tänk er att vi måste genomföra denna process att inympa alla människor och föra dem tillbaka till medborgarskapet av den himmelska världen. När ni går till den världen kommer ni att

bli som brudar som för henne till sina svärföräldrar. För er är det viktiga det antal människor ni etablerar och förde till Gud som medborgare till himlen.

Gud hade aldrig några barnbarn. Han planerade att få dem genom Adam och Eva. Han sörjer över att Han inte kunde få dem. På grund av detta vill Han att vi ger liv till många av Hans barn här på jorden, fostrar dem och sedan presenterar dem för Honom. Den himmelska världen är så ofantligt stor och oföränderlig att det kommer att ta miljarders och miljarder av medborgare att fylla den när vi nu känner till den. Jag har spenderat hela mitt liv på att försöka rädda ännu en människa till, och när jag var i fängelse glömde jag att sova och äta för att kunna arbeta med detta. Många gånger trodde jag att det var morgon när det egentligen var kväll eller jag trodde det var kväll när det egentligen var morgon. Jag gjorde det för att Jag skulle kunna rädda ännu en till människa. Alla nationella barriärer överskrids här. (212-309, 8.1.1991)

Människor är skapta så att alla skall bli sammanlänkade genom kärlekscentrerade äktenskapliga relationer. På samma sätt som fulländade barn föds på ett fundament där kärleken blivit fulländad, är det ansvaret människor på jorden har att bära och utforma Guds ideal vördnadsfulla, broderliga och äktenskapliga område i Hans familj. Förökning är omöjlig i andliga världen. Den andliga världen är centrum. Den centrala punkten har inget område, så där finns inget utrymme att få barn.

Gud skapade en plan för och ett tredimensionellt område för att producera medborgare för himlen som sedan skulle gå in och bosätta sig i detta oändliga område. Äkta makar är därför individuella förenade produkter av medborgare för himlen. För att skapa med arvsrätt och rätten till ägande i nästa värld behöver de föda många söner och döttrar på jorden och slutligen vara med dem i den världen. De som står utan barn kan inte få ett sådant ömsesidigt område. Ett sådant ömsesidigt område kan bara finnas när ni har barn. Ni borde försöka få åtminstone tolv barn, samma antal som månader på ett år. (255-265, 11.3.1994)

Ni måste vara stolta över Gud och stolta över att ni är en man eller att ni är en kvinna. Sådana män och kvinnor förökar medborgare för himlen. Detta är en järnregel. Adam och Eva måste föröka sig. Ande och kropp måste som ett, liksom Guds kärlek måste flöda över inom er. Då kommer era fem andliga sinnen och fysiska fem sinnen att bli som ett och ni kan dela evigheten, ni kommer att bli kungar i all evighet, som innehar kungligheten som representanter för mänskligheten. Kvinnorna kommer att bli drottningar som står i förökningens position till sina kungar. Sådana män och kvinnor kommer att finnas i våra hjärtan som eviga mödrar och fäder. Vi behöver förstå att detta är bakgrunden till huvudlinjen för uttrycket "Sann kärlek."

Vi blir ett med detta tankemönster. Vi gifter oss för att utforska denna kärlek. Vi gör detta på grund av kärlek.

Giftermål är inte bara någonting mellan två människor. Utan syftet är att ta i besittning den vertikala Gud. Efter att ha varit delade i två mellan öst och väst, vet ni var vi möts på den vertikala linjen där vi exploderar och snurrar runt, höjs uppåt och stöter ihop med Gud. På den vertikala linjen, sänker sig Gud nedåt och vi stiger uppåt så att Gud kan gå in i centrum och när vi går nedåt kan vi se att Gud har blivit den centrala kärnan av kärlek. Om ni därför vill få denna linje som går vertikalt härifrån, ska ni gå i en horisontal riktning och ni skaffa barn. Även om en man och en kvinna har skapat denna vertikala linje kan de inte tjäna Gud i den Himmelska världen om de inte får barn.

Endast de som fått barn och älskar dem kan tjäna Gud, det ideala Subjektet med dualistisk karaktär. De behöver också få barn för att kunna tjäna Sanna Föräldrar. Om de som inte kan få barn kan adoptera ett barn, måste de träna sig själva så att de kan älska detta barn ännu mer än om själva hade fött det. Detta är svårt att göra. I Enighetskyrkan undervisar vi medlemmarna att föda många älskade barn. Bebisar i vår kyrka för med sig himmelsk lycka. De föds med mat att äta. En del blir advokater, domare och presidenter. Alla typer av människor kommer att födas. Alla regnbågens färger kommer att komma från dem.

Så baserad på Sann Kärlek borde ni inte ha någonting att skämmas över när det gäller ert moderskap eller faderskap och ni borde föra med er många medborgare till Guds konungarrike. (210-375, 27.12.1990)

Dagens män och hustrur är produktionsenheterna för medborgare i den himmelska världen. Så att gå in i himlen med många barn inte är en olycklig händelse. Ni kommer att gå till en hög position i den världen. Baserat på norr, söder, öster och väster, så har de fyra årstiderna tre månader vardera, vilket ger totalt tolv månader. Detta är skälet till att Jesus valde tolv lärjungar. Centrerat på honom, var de arketyperna för norr, söder, öster och väster. Detta omfattade de fyra riktningarna centrerat på Gud. (233-247, 1.8.1992)

Familjer på jorden är horisontella väsen vilkas syfte är att skapa det Himmelska konungariket. Reproduktion är inte möjlig i den vertikala världen. Antalet barn expanderar i den horisontella världen och blir Guds medborgare. När kungliga familjer expanderar i antal, kommer linjen från den förstfödde att förbli konunglig, medan resten blir medborgerliga undersåtar. De blir släktingar. Bland de anhöriga finns den förstfödde, eller hur. Det måste finnas en förstfödd bland klanen och stammen, är det inte så?

Detta är Adam och Eva. Adam och Eva skulle bli konung och drottning av den eviga traditionen. I en demokratisk värld försvinner allt detta...

Vad är då den sfäriska formen? Fundamentet för att föröka himmelska medborgare är inte familjens fundament i Himlen utan på jorden. Att föda barn är att producera medborgare till den himmelska världen. (234-165, 10.8.1992)

### Sektion 3 Medborgare av Guds konungarrike är utbildade i Sanna Familjer

Jordiska familjer är produktionsanläggningen för återskapande av medborgare som kan föras med in i himlens värld. Vi agerar som ägare av dessa fabriker innan vi går in i den andliga världen. Om Adam och Eva hade satt en rak kurs på den vägen hade vi inte behövt utbilda våra barn utan det skulle ha skett helt naturligt. Alla skulle ha haft Gud inom sig. Då skulle det inte ha funnits något behov att utbilda dem. Men var är vi nu på grund av Syndafallet. Som ett resultat av Fallet, har mänskligheten varit okunniga om alla fakta. (254-246, 13.2.1994)

Gud omhuldade önskan är att få tillbaka den sanna familj som gick förlorad i Edens Lustgård. Ni måste förstå att den himmelska familjen där Guds önskar att få leva är den familj som kan etablera älskande sanna föräldrar, sanna äktenskap och sanna barn. När en sådan familj träder fram kan även Jesus ta del av glädjen i dem som hans system. En sådan familj måste uppstå. (8-114, 22.11.1959)

Ett sant par skapas när en sann man och en sann kvinna kommer tillsammans för att börja sitt liv som man och hustru. När deras söner och döttrar är födda blir det sanna paret en sann familj. Där en man och en kvinna – som var och en för sig har uppnått fullkomlig förening av sinne och kropp – förenas i evig kärlek ger de livet till barn



som de aldrig kan separeras från. Om modern och fadern är separerade kommer även barnen att bli separerade inom sig själva. Det är en naturlig slutsats att ett barn vars sinne och kropp är förenade, startar från en man och en hustru, som var och en är förenade i sina sinnen och kroppar, och sedan förenas centrerade på sann kärlek. I annat fall kan inte sann kärlek stanna kvar där. Gud kan inte stanna där sann kärlek inte existerar. Det är vår logiska slutsats. (270-324, 23.7.1995)

För att kunna gå in i himlens lagerförråd måste ni bli rena i relation till Guds kärlek, liv och släktlinje. För att kunna göra detta måste ni bli som Guds barn från den stunden ni föds och under uppväxttiden, och bli Guds familj i era dagliga liv. När ni gör detta kan ni gå in i Guds konungarrike på jorden och i himlen som en familj och en släkt.

Vi blir inte frälsta som individer. Under vår livstid måste vi älska våra barn från positionen av den andre skaparen på samma sätt som Gud älskade Adam och Eva. Vi måste älska varandra som syskon som kan ta emot Hans kärlek och som äkta män och hustrur som kan utöva Hans kärlek. Allting börjar med, fortsätter genom och slutar med kärlek. Himlen är en plats dit vi går in genom att ha fulländat oss själva till en fulländad kropp enligt kärlekens lärobok. Vi går inte in där som individer utan som en fullständig familj. (226-3, 9.2.1992)

Hur skall en hustru relatera till sin man? Hon borde hålla hans hand och

säga, ”Jag vet nu att du och jag är tvillingbror och syster födda tillsammans så vi kan aldrig gå separata vägar.” När Adam och Eva utvisades från Edens Lustgård blev de åtskilda från Gud, gråtande tårar av sorg. Men nu under återupprättelsens tid måste vi utgjuta tårar av motsatt orsak. Genom hela livsprocessen måste vi gottgöra det faktum att vi inte har blivit Guds konungarikes söner och döttrar. (238-254, 22.11.1992)

För att etablera Guds konungarrike måste där finnas en konung och en drottning som har söner och döttrar. Där måste också finnas en central familj som kan bevaka kungadömet. Det är därför Jesus nu väntar i paradiset. Himlen är inte en plats ni kan gå in i ensam. (265-94, 20.11.1994)

Genom kärlekens ägandeskap kan er hemort och er partners familj bli er. Detta är där barnen, syskonen, paren och föräldrarna blir fulländade. Vi var tidigare oförmögna att förverkliga någonting av innehållet i Guds lärobok men i dag kommer vi att förstå dem genom Sanna Föräldrar. Vi behöver utföra dessa ting igen, så att Gud i den ursprungliga positionen orelaterad till syndafallet, fullständigt kan höja Sig över toppen av sorg och komma ner och ge oss Hans för utbildningsstandard. Det är så vi bli människor och familjer kvalificerade att bli medborgare av Hans konungarrike. (226-173, 4.2.1992)

Kristendomens Helige Ande är feminin. Den hade ansvaret att ge födelse till

två världar andligt och påtagligt och sedan uppfostra dem. På samma sätt som Enighetskyrkan välsignade hustrur måste bli ansvariga för två världar, så måste de skapa medborgare för Guds konungarrike som kan övervinna satans värld och regera över dess folk. Era söner och döttrar är medborgare av Guds konungarrike. De är inte medborgare i någon existerande nation utan av Guds konungarrike. Ni måste fostra dem med detta mål i sikte. I annat fall finns det inget hopp för era familjer i framtiden och de går alla till helvetet. (216-277, 7.4.1991)

Ni måste känna till att Sanna Föräldrar alltid finns till för er skull. Ni borde inte fostra era barn att bli människor lika er. Ni borde vara beslutsamma att fullständigt ärva Sanna Föräldrars tradition nu, för att kunna fostra efterföljarna som ska kunna leva i Guds framtida värld. Detta är min enda troget vårdade önskan.

Vad händer om ni fostrar era underbara barn till människor lika som er själva? Ni behöver offra hängivet och säga, ”Jag är den jag är, men jag ska inte fostra mina barn att bli likadana människor som jag utan istället vill jag fostra dem till att bli sanna söner och döttrar.”

För att kunna fostra dem till sanna barn behöver ni göra som Gud gjorde i Edens Lustgård efter att Han hade skapat Adam och Eva. Ni måste omfamna era barn, beskydda dem och vara glädjefylld. Låt dem inte gå samma väg som syndafallets ättlingar. Ni måste offra

ytterst hängivet, ta ansvar att förbereda allting och säkerställa att allt nödvändigt innehåll finns där så att de kan bli välsignade av Gud. Om ni skapar sådana familjer, kommer era barn att bli söner och döttrar av Guds konungarrike. (158-272, 29.12.1967)

När ni utbildar era barn ska ni inte lära dem att bara älska sina föräldrar. Ni ska berätta för dem, ”vi är lojala medborgare och patrioter som älskar denna nation. Vi älskar vår nation och vi är inte föräldrar som är patrioter utan patrioter som är föräldrar.” Så skall ni undervisa dem. (26-295, 10.11.1967)

Om modern och fadern trivs, trivs också barnen i det hem som blomstrar. Och om barnen trivs så trivs även hundarna och tuppen som tillhör det hemmet. Om inte hunden skäller eller tuppen gal skulle du säga att de trivs? Om människor säger, ”Föräldrarna i det hemmet trivs tillsammans med varandra, och hunden skäller ofta och tuppen gal mycket, då vet ni att det hemmet blomstrar.” Även om människor talar om tuppen som gal för mycket och hundarna lekfullt biter mycket, så betyder det att människorna i det hemmet inte är vilda och mår dåligt, utan klarar sig mycket bra. (202-229, 24.5.1990)

Barnen borde tjäna sin mor och far i Guds ställe som föräldrar, till och med större än Sanna Mor och Sanne Far. På det sätt kan din familj bli sådan att era barn vill buga innan de bugar inför Sanna Föräldrar. Föräldrarna representerar

Gud i våra dagliga liv. Därför är viktigt att hjärtats fyra stora områden och de tre konungarikena blir förverkligade i familjen. (241-179, 24.12.1992)

Guds kärleks suveränitet är absolut, unik, evig och oföränderlig. Eftersom detta är sant om den suveränitet, medborgarskap och ägodelar av Hans nation, så måste vi omorganisera allting och återregistrera oss själva med en nationell identitet som är absolut, unik, oföränderlig och evig. Detta är en tid när alla skapelsens ting måste bli uppmärksammade också på detta sätt. Så allting måste bli omvändas för att gå i rakt motsatt riktning. Vi måste förstå att saker och ting i skapelsen har gått runt på detta sätt måste nu börja vända om till den motsatta riktningen. Guds nation behöver absolut suveränitet, medborgare och alla ting i skapelsen. Vi ser i våra familjer att vi har föräldrar som representerar suveränitet, barn som representerar invånare och objekt som representerar alla skapelsens ting. Denna familj är fundamentet för Guds konungarrike i miniatyr. Allting måste offras till Honom. Endast då kommer en stor nation och värld att förverkligas. (304-258, 8.11.1999)

## Sektion 4 Himlen är baserad på sanna familjer

Gud är en absolut, unik, oföränderlig och evig varelse. Detsamma gäller också Hans vilja. Då Han är absolut och oföränderlig, är också Hans vilja detsamma. Eftersom Guds önskan är att se sanna

familjer som har fulländats genom sann kärlek från Skaparen och från mänskligheten, var det nödvändigt för Honom att skapa villkoren som gjorde det möjligt för Honom att bli en med människorna. Av den orsaken behövde Han ett bud som Han kunde ge till våra första förfäder. Vad var det budet? Budet var villkoret för Hans löfte att låta dem arva en kärleksfull familj, hela kärleken och allt värdefullt. Genom att veta att människorna skulle växa under en period när de ännu inte var fullkomliga, gav Gud dem budet, för att senare kunna skänka dem det allra värdefullaste – nämligen, sann kärlek och familj. Arvet av sann kärlek och sann familj var löftet i Hans bud. (283-171, 12.4.1997)

Guds vilja är att göra allting förenat. Om Adam och Eva inte fallit skulle deras sinne och kropp ha blivit Ett. Ande och kropp av en man och en kvinna skulle bli Ett. Hade de två kunnat forma en sådan familj så skulle en förenad värld ha expanderat därifrån. Där finns ingen enighet i världen i dag; den är en förlängning av splittrade män och kvinnor, (133-259, 20.7.1984)

Gud existerar gömd i den djupaste plats. Ju djupare vi går ner ju större blir kärleken ända tills vi slutligen upptäcker Guds Sanna Kärlek. Om ni älskar era barn djupare och djupare, kommer ni slutligen att möta Guds kärlek. Sådana familjer med Sann Kärlek blir fundamentet för Hans konungarrike på jorden. Himlen kan inte bli funnen på någon annan plats. (161-325, 8.3.1987)

Himlen blir komponerad av sanna familjer. Människor vill leva med Gud. Det är en levande omgivning där man och hustrur kan leva tillsammans i evighet med Gud, den evige Föräldern. Himlen är en plats där människor och familjer som är en del av Guds kropp och som tillhör Hans familj kan gå in. Adams fulländade familj går in. Människor kan bara gå in i Himlen som en hel familj och inte som individer. Den individuella frälsningen som människor strävar efter tills nu gällde för ärkeänglarnas värld. Sanna Familjens ägandeskap är himlen. Himlen är området som Sanna Familjer kan äga. Det är ett område där de blir ägare, där de har rätt till sant ägarskap och där de utövar sin familjerätt till ägandeskap. (297-1, 19.11.1998)

Guds rike kommer bara att förverkligas när ni blir Hans söner och döttrar som formar Hans familjer. Det är det detsamma med varje individuell familj. Satan drar i snaran där ni kan bli insnärjda. Gud drar också. Om ni vill att alla era familjemedlemmar ska komma närmare till Gud, så måste ni offra hängivenhet. Endast då kommer varje individ – om där är fem familjemedlemmar, så alla fem av dem – kunna bryta sig fria från satans fälla och återgå till Guds sida. (115-49, 28.10.1981)

När man och hustru går in i kärlekens rum, måste de känna att där går de in tillsammans med Gud. När deras sinnen och kroppar uppnår fulländad enhet borde mannen tänka på att hans hustru är drottningen av alla drottning-

ar under himlen, den absolut vackraste kvinnan i världen och hans absoluta, unika, oföränderliga och eviga kropp. Han måste tänka på henne och älska henne som han skulle sin egen kropp, som en kropp av kärlek.

När subjekt och objektspartners blir som en i kärlek kommer de att äga varandras kärlek. De blir också ägare till varandra och deras ägodelar. Eftersom de båda har samma värde blir hela universum deras. Detta betyder att de måste kunna uppleva Gud. På det här sättet måste alla var och en kunna ha möjlighet att tjäna Gud i sina liv och ha erfarenhet av att ha älskat Gud. Endast då kan de bli kungliga familjer och kungliga människor som tillhör Himlens kungligheter. När Gud ser på sådana Välsignade Familjer från den himmelska världen så framstår de för Honom som starkt lysande stjärnor. Som sådana ger de alltid glädje till Honom. (297-167, 19.11.1998)

Termen ”En ärofull sann familj” syftar på en familj som kan bli lycklig på jorden och i andliga världen. En familj som kan leva direkt med Gud, den centrala Varelsen i nästa värld, kommer att bli en sann familj i härlighet. Ni måste bli familjer som tycker om varandra mer och mer för evigheten. Om ni inte tycker om varandra borde ni arbeta tillsammans för att förverkliga en ideal kärlekens värld. Som ideala subjekt och objektspartner måste ni skapa en omgivning där var och en känner tacksamhet att få leva och respektera varandra eftersom de har tagit emot varandra som partners av kärlek. (294-3, 9.8.1998)

Hjärtat av den sanna familjen är paret. Var är då en man och en hustru? De är Guds kroppar – Hans substantiella objektspartner. Vi refererar till Gud som äger sann kärlek, som Far. Om Gud är vår Fader så är Han och vi i en föräldra-barn relation. Vi är fäder och söner eller mödrar och döttrar. Vi är en kropp eftersom detta är en kombination av vertikal och horisontell. (297-167, 19.11.1998)

Den ömmaste önskan för en ung kvinna och en man är att skapa ideala familjer – dvs. sanna familjer. Här syftar ”sann familj” till en familj som Gud tycker om. Därför är det absolut viktigaste er förståelse av Gud. (298-248, 16.1.1999)

En sann familj ska vara som äpplet i Guds öga. Han kommer att omfamna den familjen och dansa. När Han känner sig överlycklig. Kommer Gud som är allsmäktig skulle vilja hålla fast vid oss och dansa och flyga genom luften. En sann familj är Guds objektspartner som kan befria och trösta Honom. (301-169, 25.4.1999)

En sann familj är en familj som har förverkligat idealet exakt som Gud skapade det. Adams fulländade familj skulle ha blivit kallad den sanna familjen, men man har förverkligade den aldrig och måste därför bli återuppstånden. En återuppstånden familj blir en återuppstånden släkt, samhälle, nation och värld. Därefter kommer ingen Satan, synd eller krig mer att finnas, i den mänskliga historien – kampen mellan Gud och Satan – på jorden och i världen,

skulle inte längre vara som den är i dag, delad i många nationer med olika raser, kulturer, språk och ändlösa andra uppdelningar. Varifrån kommer Sanna Föräldrar? De kommer från Gud. De är länkade till Honom. Därifrån måste vi först bli Hans kärlek, därefter Hans liv och för det tredje Hans släktlinje. Vad allt detta betyder är att allting i världen kom att existera för Hans kärleks, livs och släktlinjes skull. Där kommer inte att finnas någon plats för kärlek, liv eller släktlinje som är centrerad på Satan. All kärlek, liv och blodslinje som har existerat tills nu kommer att återlämnas till Gud. Eftersom allt detta inte kan återlämnas direkt till Gud måste det återlämnas genom våra barn här. Detta är när Adam och Eva återlämnar dem till Gud genom Kain och Abel. (230-67, 19.4.1992)

Mannen och kvinnan kan inte förena sina andliga kroppar utan sann kärlek. De är bara när var och en har uppnått detta individuellt som de kan bli ett par av sann kärlek. Det är endast när de har blivit ett par av sann kärlek som de kan bli Guds barn som har sann kärlek. På så sätt blir de Guds familj.

Vad tycker Gud mest om? Det är Sann Kärlek. Kärlek är inte någonting som kan uppnås ensam. Genom att skapa människorna skapade Gud Sina partners. Han skapade människorna för att vara Hans partners i sann kärlek. Grundat på detta blev hela universum skapat enligt ett parsystem. Som sådant är Guds kärlek, mannens, kvinnans och barnens kärlek, alla eviga. Detta är Guds familj. (201-192, 1.4.1990)

Begynnelsen av välsignat familjeliv, betyder en början på Guds familj. Då de blir ett med Gud centrerad på kärlek ska vi inte bara etablera våra egna par, utan familjer för Guds konungarike. (248-12, 30.5.1993)

Den familj som lösgör Gud från Sina sorger är Hans Familj. Guds boning för vila i familjen som består av människor med kvalifikationer som den förstfödde sonen och äkta mannen som kan älska mer än alla andra av Hans bröder. Missionen för Välsignade Familjer i Enighetsskyrkan är att skapa en Sabbatens värld, där de som föräldrar vill välkomna till och med en tiggare som sina egna barn och leva med dem. Glöm inte ert öde som välsignade par är att uppfylla denna mission. (295-245, 28.8.1998)

En sann familj är en fundamental grundstomme för en fredlig värld för det är här som ni lär er om Guds sanna kärlek genom Sanna Föräldrars kärlek. Det är här som vi är tränade i betydelsen av sann broderskaplig kärlek att innefatta sann universell kärlek för en sann nation och för hela mänskligheten av en sann värld. (288-199, 28.11.1997)

När de går till andliga världen kommer ideala par och familjer att kunna leva med Gud närhelst de vill. Det är därför som männen måste bli Guds inre natur och försätter sig själva i en position av Hans Hjärta och kvinnan måste bli Hans yttre form. Därefter måste de två bli en. De expanderar en nivå och blir en. Den sinnelika aspekten av dessa

två blir inre natur och deras kroppsliga aspekter blir yttre form, som sedan för första gången bär frukt. Detta är hur området för sinne och kropps förening centrerad på Gud skapas.

När detta sker kommer Adam och Evas barn att utveckla ben centrerad på Guds kärlek och kroppar liknande deras. På detta sätt kommer Gud själv att kunde regera över synliga människor som innehar yttre formen av Adam och Eva. När det inträffar kommer hela världen att bli Hans konungarike på jorden och vi kommer att kunna möta Honom.

Om ni går till himlen nu kommer ni inte att se Gud. Det är nödvändigt att Gud går in i Sanna Föräldrars andliga kroppar efter att de har fullgjort allting och gått till nästa värld. När så sker kommer Han att ikläda sig en kropp och vi kommer att gå in i en tidsålder när Han kommer att kunna röra Sig och styra över allting i universum. Med andra ord, Han kommer att ta en Helig yttre form.

När allt detta är fullgjort – fullbordandet av Hans konungarike i himlen och på jorden – kommer han att inta en yttre form. Detta är möjligt centrerad på kärlek. Om kärleken bli fysisk i Adams familj, kan även Gud ha en kombinerad inre natur och yttre form så Han kan förkroppsligas. Detta kan inte bli gjort utan kärlek. Det är härifrån som uttrycket ”En kropp” kommer ifrån.

Den andliga världen är den plats som styrs genom sann kärlek – det betyder, absolut kärlek. Allting är länkat till sann kärlek. Sann Kärlek är fröet. Frön som inte har med Syndafallet att göra län-

kas samman och fyller hela himlen och jorden. Dagens värld skapades som ett resultat av Syndafallet därför måste den försvinna. Vi måste göra oss av med släktlinjen från den fallna världen och förena oss med Guds ursprungliga släktlinje. Hur kan vi skapa en sådan värld? Välsignade äktenskap är vägen. Välsignelsen är liktydig med att vi blir inympade i Guds släktlinje. (294-316, 9.8.1998)

Människorna i den andliga världen behöver också sanna familjer. Utan sanna familjer kan de inte bli länkade till Guds position och inte heller gå in i himlen. Par som lever i konungariket på jorden kommer slutligen till Hans konungarrike i himlen. Detta är Guds ideal för skapelsen. På den platsen finns ingen religion – endast en kultur – och allting fulländas genom familjer. Familjen är ett centrum för allting. Som sådana kommer våra familjer att vilja stå i centrum.

Där finns inget behov av religioner där. Kristendom, Buddhismen och alla religioner vill bli befriade. Jesus, Buddha och alla helgonen behöver familjer. Vem kommer att skapa dessa familjer? Sanna Föräldrarna. Till denna dag har alla familjer varit kopplade till en falsk släktlinje; de var inte ursprungliga familjer. Genom tillkomsten av Välsignade Familjer kan det nu finnas sanna familjer som är länkade till Guds släktlinje.

Pastor Moon har skapat ett segerrikt fundament som expanderar i alla riktningar. Det samma är sant för den andliga och fysiska världen. Därför kan vi utvecklas från den sanna familjen

till den sanna världen. Från den sanna familjen kan vi förverkliga den sanna slakten, människor, nationer, världen, universum och himlen. (279-237, 8.9.1996)

Nu förstår vi klart oss själva. Vi vet nu var vi är sammanlänkade, vilken livsprocess som vi har kommit till igenom och vart vi är på väg. När vi går den vägen, vad bär vi då med oss? Vi bär inom våra bröst Guds omsorg. Om vår familj har blivit återupprättad kan vi inte vila.

Vi måste veta att vi ännu har en släkt centrerade på familjen, människor centrerade på slakten, och en nation, en värld och mänskligheten centrerad på människorna. Så länge vi är på jorden måste vi gå till jordens ände för att föra in många samhällen till Far. Efter När det måste vi längta efter dagen när hela mänskligheten kan bli välsignad och vi måste varje dag sträva efter att genomföra detta. Sådana människor kan representera Gud. (152-192, 10.5.1963)

Tills nu har konceptet för tro varit, ”Jag vill tro på Gud och gå in i Himlen.” Men vet ni vad vi måste göra för att kunna komma till Himlen? Varje människa måste förena sitt sinne och sin kropp. Vi måste sträva efter att nå upp till denna status. Alla som inte har en sådan enhet inom sig kommer inte att kunna gå in i Himlen. Alla familjer som inte är förenade kan inte gå in i Himlen. Om ni vill leda era släktingar till en bra plats, måste ni bygga ett altare av hängivenhet. Annars kan ni inte föra dem dit. (155-213, 30.10.1965)

När Adam och Eva föll blev de bese-grade av en dödens värld. Satan som styrde över en värld av död, skapade familjer som skulle vända sig emot Gud i tidsåldern för den ideala skapelsen och har utformat en värld som stått i oppo-sition emot Honom ända tills nu. När vi tänker på detta förstår vi att Gud av hela Sitt hjärta vill skapa en värld av ideala familjer. Han vill etablera familjer som överträffar standarden som Hans fien-der önskade. Han vill ha familjer som överträffar den existerande standarden i den ideala världen före Fallet. Vi måste tänka på detta. (159-128, 7.3.1968)

Jesus kom till jorden och undervisa-de om en enkel sanning, ”Den Gud som skapade himmel och jord är min Fader, Jag är Hans son. Genom att tro på mig kan ni bli Hans barn, så som Han är min Fader så är Han också er Fader.” Sedan undervisade Jesus oss om vår Fader om vårt ansvar som Hans barn. Efter det sa han: ”Jag är brudgummen och ni är bruden.” Vad betyder det? Jesus kom och undervisade oss för första gången om vad som krävdes för att skapa Guds familjer. (156-224, 25.5.1966)

Bibeln lär oss att Gud är vår Fader. Det hänvisar till Jesus som Guds enfödde son och att Jesu efterföljare som hans brud såväl som hans syskon. Då den avslöjar innehåll där allting existerar inom ramen för Guds familj centrerad på Hans kär-lek, är den en doktrin som formar Hans familj och undervisar den plikttrogna familjens väg som tillåter Guds son att vila inom det. (195-195, 15.11.1989)

Bibeln lär oss om familjen, Jesus är brudgummen och vi är Hans brud. Brudgummen och bruden möts och hål-ler Lammets bröllopsmåltid som åter-upprättar familjen. Detta är slutsatsen som summerar de sextiosex böckerna i Gamla och Nya Testamentet. Detta är orsaken till att Bibeln är så värdefull.

Vad är målet som Bibeln pekar mot och vad är hoppet som efterfrågas? Det är inte Jesus som individ. Bibelns starka förväntan är efter Guds Familj, fören-ingen mellan Jesus och Hans Brud. Vad vill vi göra med Guds Familj?

Om där finns en familj – dvs. en brudgum och en brud – kommer barn att födas. När barnen föds och blir fle-ra så skapar de en släkt, ett samhälle, en nation och en värld. Vilken sorts värld är det? Världen sammanlänkad med Guds kärlek är den av Gudism. Det är världen baserad på Adam och Evas ide-ologi. Det är en värld med föräldrarnas filosofi. (160-277, 17.5.1969)

Det slutliga målet för Guds konunga-rike är fulländningen av sanna familjer. Inom sanna familjer måste det finnas idealet av en sann nation och värld. Ter-men absolut sex uppstår här som en tra-dition av sann kärlek som kan påverka en sann värld och nation. Absolut sex syf-tar till sexuella värden som är absoluta, unika, oföränderliga och eviga. Allting som har att göra med att vara harmo-niserad i kärlek med en ömsesidig part-ner, med vilken ni är sammanlänkade genom kärlek – ett av Guds attribut – är sammanbunden i sexuella relationer. (281-282, 9.3.1997)



Även om en man och hustru är av olika raser eller kulturella bakgrunder, om familjen bara är förenad med Guds sanna kärlek kommer där inte att finnas några rasskillnader eller kulturella motsättningar bland barnen. Barnen kommer att älska och uppskatta dessa två kulturer och traditioner ännu mer än de älskar sina föräldrar. Försöken att lösa blandraskkonflikter har varit ett allvarligt problem i många länder runt om i världen. Att endast göra det genom politiska eller ekonomiska lösningar kan bara misslyckas. Rasdiskriminering startar redan i vaggan och en fundamental lösning på detta problem är möjlig endast genom idealet av sanna familjer centrerade på sann kärlek.

Därför är det högsta idealet att bygga sanna familjer centrerade på sann kärlek från en enda, och det är Gud. Om mänskligheten hade blivit ett med Gud från början av historien skulle vi ha format sanna familjer och utövat kärlek som bara ger och åter ger igen. Vi skulle redan ha format en sann nation och värld av fred. För att få slut på denna historiska konflikt måste vi återvända till Gud. Först måste sinne och kropp för varje individ bli en centrerad på Honom. När en sann man och en sann kvinna formar en sann Gudscentrerad familj kommer de att kunna tjäna Honom mitt bland dem igen. Den sanna familjen centrerad

på sann kärlek är den jordiska grunden där Gud kan bo och vistas och bli en startpunkt av en sann nation och en sann värld av fred. Det är hur en värld av sann frihet och lycka kommer att öppna sig. (271-88, 22.8.1995)

Vi behöver skapa demonstrationer från och med nu. Vi måste demonstrera för att visa upp vår stolthet över Sanna Föräldrar, sanna familjer, sann blodslinje och sann renhet. Sanna Föräldrar globaliserar sitt syfte att komma till jorden så att var och en av er, inom era familjer, släkter, människor och nationer kan alla bli sanna föräldrar och individer som kan etablera sanna familjer. Sanna familjer och sann renhet på en nivå av familjer, etniska grupper och nationer som genomför en globalisering. Från den nationella nivån kan föräldrastandarden genomföra globaliseringen. Från nationell nivå kan föräldrastandarden sammanlänkas från individen genom den globala till den kosmiska nivån. Den sanna familjens standard och släktlinjen av sann renhet måste kopplas samman så att vi kan överbrygga till sann frigörelse, tidsåldern av en värld utan syndafall. Därför behöver vi skapa demonstrationer som kommer att rensa upp alla fallna ting. Vi borde ge detta arbete större prioritet än när vi vittnar. (298-221, 8.1.1999)

## KAPITEL TRE

# Gud och Sanna Föräldrar

### Sektion 1 Sanna Föräldrar: Guds och mänsklighetens efterlängta hopp

För mänskligheten är Gud den störste Läraren av lärare. Han är Kungen av alla lärare eftersom det inte finns någonting som Han inte känner till. Av alla föräldrar är Han den förste Föräldern, dvs. den Sanne Föräldern (41-307, 17.2.1971)

Hoppet för dagens fallna mänsklighet är att få möta Guds Son. Guds son existerar på individuell-, familj-, släkt-, ras- och nationsnivå. Människor behöver återupprätta alla dessa nivåer, men skulle det inte vara för mycket att begära av dem? Därför sänder Gud Messias som representerar sonens sfären på nationell nivå. Dagen han är etablerad som Messias skulle vara den dag Guds son är etablerad på alla nivåer: individens, familjens, släktens, människornas och nationens nivå. Ni måste inse att med Messias återkomst kommer dessa goda nyheter att levereras till världen. Fallna människor behöver möta Guds Son, han som har lyckats fly från Satans konungarike av anklagelser. De måste därefter söka Föräldrarna som Gud kan älska, och efter det, familjer till sådana Föräldrar. När de har hittat den famil-

jen, kan de återta Guds kärlek och möta Honom. (114-29, 14.5.1981)

Endast en fulländad Adam kan forma en fulländad kärleksrelation med Gud och han är den Sanne Fadern. Om jag är i positionen av en Sann Fader vem skulle då vara min partner? Det skulle vara en kvinna, en absolut kvinna. Den globala kvinnan har blivit representerad av kristendomens bruds kyrka. Kristendomen representerar brudens religion med den centrala idén att den väntar som en brud på den återkommande Herren, Messias. Där kan inte finnas två upplagor av Sanna Föräldrar. Där kan inte finnas två uppsättningar sanna föräldrar. Där kan bara finnas ett par. På samma sätt som att det bara finns en absolut man och en absolut kvinna och inte två av varje sort. När dessa två unika människor möts för att bli Sanna Föräldrar blir de det Sanna ideala paret av Guds skapelseideal. (248-138, 1.8.1993)

Sanna Föräldrar är en absolut modell för individer, familjer, släkter, människor, nationer och världen och representerar den enda centrala formen av Guds konungarike på jorden och i himlen. Guds syfte med att etablera Sanna Föräldrar är att förena den fysiska och den

andliga världen och förverkliga skapel-  
sens ideal grundat på Guds kärlek. På  
samma sätt som Sanna Föräldrar blir  
det förenade centrum på alla nivåer  
från individen genom den globala och  
så vidare, hela vägen till den kosmiska  
nivån, så har tiden nu kommit när indi-  
vider tillsammans med familjer, släkter,  
människor, nationer och världen kan  
inympas i dem.

Jag har förberett för detta arbete  
under hela mitt liv med syftet att kun-  
na etablera Gudscentrerade individer,  
familjer, släkter, människor och natio-  
ner baserade på Hans sanna kärlek. Vi  
borde planera vårt arbete från och med  
nu med förståelsen att detta är syftet mot  
vilket vi borde gå. (266-112, 22.12.1994)

Den enda dagen som Gud lovat i  
De Yttersta Dagarna är Föräldradagen,  
dagen på vilken vi kan tjäna Sanna För-  
äldrar. Det är dagen på vilken oräkne-  
ligt antal människor på jorden som för-  
lorade sina föräldrar genom syndafallet  
kan välkomna deras ursprungliga För-  
äldrar, som för med sig Guds välsignel-  
ser. Människor kan bara närma sig Gud  
med återupprättelsens syfte, genom att  
gå igenom porten av Föräldrarna; före  
denna port kan de inte ha sina hjärtan  
förenade med Gud.

I denna tidsålder kan inte de olika  
raserna kommunicera med varandra  
genom hjärtat; inte heller kan religio-  
nerna eller en familj göra det med andra.  
För att göra möjligt för en sådan kom-  
munikation måste vi känna till och for-  
ma en förening till Guds hjärta, genom  
att ha någon som förmedlar kontakten,

Sanna Föräldrar. Bara efter att ha funnit  
de ursprungliga Sanna Föräldrarna kan  
vi bli sammanlänkade med Guds hjär-  
ta. (11-59, 1.5.1996)

Adam och Eva drevs ut ur Edens Lust-  
gård. Det betydde att den andlige Fadern  
(Gud) och den jordiske Fadern (Adam)  
blev åtskilda. För den att denna förlust,  
först initierad i familjen, skall kun-  
na återupprättas på global nivå, måste  
där först förverkligas en global, utökad  
familj. Den kristna kulturella sfären, i  
positionen av brud och mor, måste i sin  
famn omfamna alla sönerna och dött-  
rarna, förena Kain och Abel från öst och  
väst, och förbinda dem med Återkoms-  
tens Herre. Om detta hade skett skulle  
världen ha blivit förenad inom sju år.  
Återkomstens Herre är den Sanne För-  
äldern. Med ankomsten av Sanna För-  
äldrar måste Sanna Barn och en Sann  
Familj förverkligas. Det är Välsignelsen  
som man talar om i Enighetskyrkan,  
som skapar sanna familjer. Det är det  
som utgör sanna familjer. (278-79, 1.5.1996)

Adam och Evas försök att bli för-  
äldrar i Edens Lustgård var dömt att  
misslyckas. När alla beskriver vedermö-  
dor och förföljelser genom återkoms-  
tens Sanna Föräldrar, kommer världen  
att söka sig till deras väg. Sanna söner  
och döttrars livsstil som Sanna Föräld-  
rar, kommer att ses som hela skillnaden  
från andra. Trots till synes fattiga, så är  
de i fred, till synes beklagansvärda, de  
har hopp och trots att till synes vara i  
svårigheter är deras liv fyllt av glädje.  
(201-330, 29.4.1990)

Adam och Eva borde ha blivit mänsklighetens sanna förfäder och föräldrar som Gud brinnande önskat Sig och vi människor borde ha blivit födda som deras avkomma. Mänsklighetens Sanna Föräldrar borde i början av historien ha manifesterat Guds härlighet och presenterat sig som en segerrik evig och substantiell form inför mänskligheten. Adam och Eva misslyckades manifestera en sådan form.

Vi vet bara alltför väl att deras misslyckanden lade grunden för det bittra eländet till en sorglig historia. Genom syndafallet kom vi långt bort från Guds lag, förlorade oss själva och trampade på Guds hjärta. Så för att återupprätta vårt sanna jag och en hjärtats värld har vi trevat oss fram för att finna vår väg tillbaka genom återupprättelsens väg i enlighet med Ordet.

Den fallna mänskligheten föll till en position mer ond än någon annan form av skapelsens. En sorgfylld position där vi inte fritt kan kommunicera med Gud. Människor kan inte återhämta sig från detta fallna tillstånd helt på egen hand, därför har Gud upplyst dem genom att Han utför hela återskapandets historia. Ni borde känna till att genom att gå genom positionerna av en tjänare, adopterat son och son, så uppnåddes en segerrik dominans och till med positionen av Sanna Föräldrar blev återupprättad. (14-239, 1.1.1965)

Ni kommer från slakten från syndafallet, utan uppfattning om Gud eller sann familj, samhälle, nation och suveränitet. Men hur borde ni agera från och

med nu och i fortsättningen? Ni borde känna till om Guds härlighet hellre än Honom som har kämpat med satan, utgjutit oräkneliga tårar under sextusen år alltsedan syndafallet. Ni borde känna till Jesus och den Helige Andes härlighet snarare än den som har kämpat i tvåtusen år. Ni måste känna till om de myriader av troende människor som lever och levt och glatt sig över härligheten hellre än över dem som kämpat i den andliga världen. Ni borde känna till alla troende som levt mitt i härligheten hellre än de förföljda och de i smärta på jorden.

Har ni sett sådana troende? Det kan ni inte ha gjort. Abraham, Jakob, Moses och Jesus, alla kom de för att introducera Guds härlighet och ändå dog de i sina försök. De gjorde ansträngningar för att introducera Sanna Föräldrars härlighet och sanna söner och döttrars härlighet och för att skapa himmelska medborgare i härlighet. (10-354, 27.11.1960)

Från Gudssynvinkel är detta en fallen värld där inga patrioter, vördnadsfulla barn, helgon eller gudomliga söner och döttrar har existerat. Därför måste Messias komma till jorden och skapa Guds familj; vördnadsfulla fromma barn som kommer att framträda från den familjen, patrioter som kommer att framträda från ett nationellt fundament, helgon från det globala fundamentet, en helig son och döttrar från det kosmiska fundamentet. Det är min mission att återupprätta vad som gick förlorat genom den förste Adam och den andre Adam. Jag måste återupprätta denna nation till

vilket pris som helst. Om ni verkligen är Enighetskyrkans medlemmar så borde ni kunna säga, ”vi ska etablera Guds konungarrike. Vi vill vara patrioter, helgon och Guds gudomliga söner och döttrar” även om det betyder att ge och offra allting andligt och fysiskt. Endast då kan Gud välsigna er och säga. ”Ni är verkligen sanna fromma barn, patrioter, helgon och gudomliga söner och döttrar. Jag ska välsigna er” sedan kommer ni att ärva allting och den platsen är hemlandet för Enighetskyrkans medlemmar. (293-217, 26.5.1998)

Själva essensen av orden ”fader och son” refererar till de ursprungliga föräldrarna och barnen om där inte finns sådana föräldrar och barn, kan en nation inte etableras. Var och en, alla vi hela världen längtar efter en fredens värld, men världen kan inte genom kultur bli tvingad av dagens utvecklade nationer. Den kan bara bli verklighet genom Sanna Föräldrar. Även om Sanna Föräldrar hade burit kläder gjorde av stråmattor, burit buntar av urblekta kläder på sina ryggar, varit klädda i slitna kläder och klättrat upp från ett djupt hål till synes fullständigt utmattade så måste den fallna mänskligheten lära sig Guds hjärta från dem.

Till vilken grad borde därefter mänsklighetens hjärta bli inympat? De måste först lägga en grund där de kan bli inympade till sin Fader som de har levt med och inom Honom, sedan måste de växa i sin moders moderliv och födas och tjäna sina föräldrar. Men det slutar inte där. Medan de lever tillsammans

med sina föräldrar måste de genom dem utforma en kärlekens länk till deras släkt som i sin tur måste länkas samman till deras stam och stammen till människorna, människorna till nationen, nationen till världen och världen till kosmos och slutligen kosmos till Gud. Dessa grunder måste läggas, endast då kan Gud godkänna allt, ”Ni är Mina barn!” Han skulle inte kalla någon, Sina barn, som utformade en kärlekens länk centrerad endast på dem själva. (17-129, 11.12.1966)

Återfödelse betyder inte att vi ska återfödas genom en förälders kropp som är våra som är efterföljare till den fallna Adam och Eva utan genom kropparna av Föräldrarna som inte på något sätt är kopplade till syndafallet. I annat fall kan vi inte gå tillbaka till Gud.

Roten till syndens ursprung började med Adam och Eva och om vi inte går över detta – med vilket jag menar, att om vi inte föds i en position till vilken vi inte har någon relation till den ursprungliga synden – så kan vi inte återvända till Guds närhet. Hur mycket Han än försöker att rädda oss, om vi blir kvar i den fallna världen så kan vi inte bli räddade.

Därför måste Gud sända Sanna Föräldrar till jorden, en ren och obefläckad Adam och Eva. Människor kan bli pånyttfödda genom dem och för alltid klippa av sin kontakt med Satan så att han inte längre anklaga dem. Därefter kan Gud själv fullgöra sin dominans över dem och vara med dem i deras liv. Människor med ursprunglig synd fortfarande inbäddad i dem, kan inte bli

återupprättade till en position fria från den ursprungliga synden, förrän de återföds in i en sådan position. (22-269, 4.5.1969)

Genom sina band med de fallna föräldrarna blir denna världen på det här sättet, genom att ärva en tradition av separation från Gud. Därför måste Sanna Föräldrar komma och etablera en ny tradition, en väg centrerad på Sanna Föräldrar. Om inte denna ideologi, centrerad på Sanna Föräldrar först blir känd, så kan inte en globalisering komma till stånd. Representanterna för denna ideologi centrerat på Sanna Föräldrar borde vara Guds sanne son. Han borde vara den inre arvingen som ärver varje aspekt av Guds hjärta, likaväl som den yttre arvingen som ärver äganderätten till Alla Ting. Med andra ord, han borde vara någon som kan ärva Guds hjärta och kropp, och alla skapelsens former. Endast en sådan Son kan bli Guds representant och bara när en sådan son kommer kan Himmelriket etableras.

Denna ideologi centrerad på Sanna Föräldrar är en ideologi centrerad på Guds kärlek. Utan kärlek kan en människa som går omkring och spänner ut bröstet och påstår sig vara den största i världen – bara bli en olycklig människa. Traditionen av ideologin centrerad på sann kärlek har barn som följer i sina föräldrars fotspår i evighet var de än går; yngre syskon kommer att följa sina äldre syskon och de äldre kommer att följa sina yngre syskon när traditionen kräver det. Så kommer yngre-broders och äld-

re-broders nation att relatera på samma sätt. Vad är det då för ideologisk tradition centrerad på Guds kärlek? Det är en som genomsyrar alla nationella gränser och hela den horisontella världen och genom givande och tagande inger människor en iver att ge först och vara sena i att ta från andra. En sådan värld med sådana traditioner är den ideala världen som kommer. Den ideala världen är inte den som diktatoriskt påtvingas av en högre auktoritet. Utan snarare är det en värld som har en tradition där alla människor är bröder och systrar och där alla hjärtan rör sig naturligt och blandas tillsammans i kärleken till Gud. Det är det sätt som världen kommer att bli i framtiden. (21-49, 1.9.1968)

I Guds ideala skapelse, blomstrar och utvecklas hjärtats fyra stora områden och de tre stora konungaskapen i våra familjer och tjänar som basen för att vi skall kunna gifta oss och gå enade framåt in i det ursprungliga hemlandet. Sanna fäder och mödrar, Sanna far- och morföräldrar, sanna par och sanna barn finns alla där.

Detta tillstånd uppnås inte i den andliga världen. Vi uppnår först enighet här och går sedan mot nästa värld. Utbildningsmaterial, läroböcker lär oss att utforma familjer för en fredlig mänsklighet, den konungliga familjen som bara kan hittas i Enighetskyrkan. Sanna Föräldrar har gett oss denna lärobok.

Sanna Föräldrars familj inkluderar far- och morföräldrar, söner och döttrar. Vad ska Sanna Föräldrar göra? Alla nationer i världen är förutbestämda att

gå under. Är det inte så att Amerika, Storbritannien och Korea visar tecken på undergång?

Sanna Föräldrar får familjen och nationen under sin kontroll. Dessa två ansvar ligger hos dem och kan uppfyllas av dem genom att dela sann kärlek och så den sanna kärlekens livsfrö bland dem som är förberedda att bli inympade i Guds familj. På grund av syndafallet ärvde människorna den falska kärleken och fröna av falskt liv och blev därmed ett vilt olivträd. Därför måste de inympas in i det sanna olivträdet och sann kärlek för att kunna ärva livet grundat på sann kärlek. I annat fall kan de inte tillhöra Sanna Föräldrars släktlinje. (238-73, 19.11.1992)

Är det inte så att kyrkorna i dag hävdar att kristna kommer till himlen bara genom att tro på Jesus? Vi hävdar att vi ska bygga och sedan gå till Himmelriket. Just nu är Himmelriket tomt. Eftersom den ideala formen av en familj som ursprungligen var tänkt, inte har blivit förverkligad och alla försök att skapa ideala familjer har misslyckats, måste Messias komma och fullgöra familjeidealet vid sin Återkomst. Vid Återkomsten är Messias de Sanna Föräldrarna. Därefter kommer Han som konungen av en sann nation över himmel och jord. (238-44, 19.11.1992)

Jag är Den Sanna Föräldern som har varit pionjär som himlens representant för hela himlen och jorden men det har varit endast som ett frö. När ett frö sås, så växer roten, därefter stammen och

slutligen visar sig knopparna. Det kommer inte att ständigt växa under tusentals år. Det kommer bara att växa så mycket som naturen tillåter och därefter kommer den att vissna. Fröet tillåter frukten att födas. (300-246, 23.3.1999)

Ni har blivit givna den segerrika överhögheten att återupprätta era hemorter – platsen till vilken ni inte har kunnat återvända – en plats där en sann nation nu har etablerats genom Sanna Föräldrar. Ni borde känna till att detta är någonting att verkligen vara tack samma för, vilket inte kan bytas ut även för himlen eller jorden. Ni borde följa den vägen tillbaka till era hemorter med tårar i era ögon. Om ni klagar blir ni förbannade. Era förfäder skull slå er och era söner och döttrar skulle inte uppleva ett ögonblick av fred. Tiden har kommit när det är upp till er om ni antingen blir plågade eller botade. (219-220, 29.8.1991)

Den fallna människan föddes av Satan och hans ursprungliga kärlek. Konsekvensen blev att de inte kunde bli bundna till Guds och Sanna Föräldrars kärlek och som resultat av det kunde inte heller deras söner och döttrar göra det. När allt detta är sagt och gjort, Vem är Messias? Han är den Sanna Föräldern. Varför är Sanna Föräldrars kärlek så avgörande? Eftersom livet inte kan börja innan människan är född på nytt genom den kärleken. Livet börjar genom kärlek. Ända sedan livet först började i ett fallet tillstånd så måste det livet bli förnekad och skapa en ny gemenskap med Sanna Föräldrar. Sanna Föräldrars

kärlek är då sökt efter. Därför behöver den fallna mänskligheten Messias. (65-314, 4.3.1973)

När Frälsaren kommer till jorden, så kan de individer, familjer, människor, nationer och världen som söks av Gud, återupprättas till livet i Hans närvaro. Av denna orsak längtar de många människoraserna som ser på världen med tro, efter honom idag gråtande ”Vår Frälsare, vi ber Dig komma!” Detta därför Han är i positionen av den fulländade globala Sanna Föräldern och genom att tjäna honom kan människorna bli Hans söner och döttrar. Efter att ha blivit uppfostrade av Honom som sådana barn kan de i sinom tid själva bli föräldrar efter att ha gift sig. (151-194, 15.12.1962)

Enighetskyrkans medlemmar kan tänka på världen som sin nation och på hela mänskligheten som sina bröder som delar en gemensam släktlinje med Gud. Detta är Enighetsrörelsen. Jag gick inte under i mina fyrtiofyra år av kamp, tack vare att de idéer och principer jag värderar, är desamma som Gud värderar högt. Eftersom vi delar samma position, upprätthåller Han dem och därför har jag inte gått under. På det sättet borde ni inte bära inom er självcenterade tankar. Om ni kan leva på platsen för Guds söner och döttrar och Sanna Föräldrar, och överskrida alla nationella gränser kommer alla resultat i framtiden att bli era. (224-338, 29.12.1991)

De som inte känner till Guds ideal eller Enighetskyrkan uppfattningar

kommer att falla ner i helvetet. De kommer att bli förödmjukade. Den här tiden och tidsåldern står i barnens position. I Gamla Testamentets tidsålders var människor bröder och systrar, men återupprättelsens tidsålder av förstfödslovet för syskon har avslutats. Det messianska hjärtat är föräldralikt. Efter att ha tagit emot Välsignelsen, se er omkring på de fallna människorna. Satan börjar försvinna. (189-278, 1.5.1989)

I förhållande till vem som helst av historiens helgon, heliga, vörndadsfulla barn och patrioter som älskat Gud är jag fundamentalt annorlunda. Jag är inte baserad på den här världen. I dagens fallna värld kan ni inte finna en enda familj som kan skryta med att ha föräldrar som har testamenterat Guds ursprungliga kärlek, liv och släktlinje till sina söner och döttrar, på en fullständigt ny dimension. Messias kom med missionen att uppfylla Guds dröm om en sådan familj. (206-59, 3.10.1990)

Sanna Föräldrar kom i huvudsak för att föra familjen under kontroll. Eftersom Satan fullständigt förstört familjen måste där finnas en Frälsare som kan föra en familj i kaos under kontroll. Satan har fört nationen till undergång. Hans yttersta syfte är att förstöra familjen, och ta ner nationen så att Guds egen familj och nation aldrig kan etableras. Sanna Föräldrar behövs för att ta tillbaka familjen från Satan och Frälsaren behövs för att från Satan återta allt som han har förstört och återskapa nationen som Gud önskar. (237-21, 10.11.1992)



Som ni väl vet, är pastor Moon och hustru Moon väl kända genom hela världen som Sanna Föräldrar. Det är sant att vårt par är sammanlänkade med Gud som Sanna Föräldrar genom sann kärlek, sant liv och sann släktlinje, kom ihåg det. Med början av ”Sanna Föräldrar och dig”, Guds befrielses rike, så kommer frihet, förenande och lycka att blomstra fram på jorden. (270-246, 7.6.1995)

För att Gud äntligen ska kunna vara stolt i sin fria position grundat på kärlekens ideal och ropa ut, ”Jag är ägaren av den befriade skapelsen i himlen och på jorden!”, så måste Sanna Föräldrar skapa band av kärlek – en relation av blodsbånd – på jorden. Dessutom måste söner och döttrar bli födda från den relationen av blodslinje. Ni måste känna till att Skaparens hopp och hoppet för hela den mänskliga historien har varit att etablera en nation och värld genom familjer, grundat på sådana blodslaterade söner och döttrar. (202-198, 24.5.1990)

Den Sanna Föräldern av alla föräldrar är Gud. Han är vår Sanna Förälder. konungen av Sanna Familjer, nationer och världen är vår Förälder. Vi behöver inleda en ny tidsålder av evig fred och framgång där vi tjänar Honom. Som den koreanska sången som inleds med orden, ”Måne, Oh Måne, du klart lysande Måne. Månen som älskas av poeten Lee Tae-baek...” vårt hopp att

mänskligheten skall tjäna Sanna Föräldrar på jorden så snart årtusendet inleds. Ni måste inse att Enighetskyrkan

mission och syfte för oss alla är att uppfylla detta hopp. (277-89, 31.3.1996)

Kärnan och centrum som avgör standarden av värdet för de oräkneliga existensformerna i himmel och på jorden är Sanna Föräldrarna. De är huvudpersonerna som allting annat i skapelsen mäter sig med och sitt hopp för att avgöra deras värde av det. Gud är alltid med Sanna Föräldrar, därför också Han är en likadan varelse. Han är Principernas källa som eftersträvar historiens frukter, denna eras centrum, och framtidens Mästare. Sanna Föräldrar är Guds högkvarter där Gud kan existera i. (30-237, 23.3.1970)

Sanna Föräldrar är Guds kropp just så som vi har ett medvetande och en kropp. Universums ursprung och den absoluta första startpunkten är Gud och Sanna Föräldrar. Sann Kärlek börjar från den punkten. Men mänskligheten då? Gud är Adam och Evas sinne. Detta är det multidimensionella sinnet och inte ett tvådimensionellt sinne. Det är omöjligt för en multinationell eller en tvådimensionell ande att besluta om sin position av sig själva. Deras eviga position är beslutad baserat på kraften av deras kärlek. Med föreningen mellan Gud och Sanna Föräldrar blir allting förenat. Om medvetandet befinner sig i smärta kommer också kroppen att vara i smärta; detta är oundvikligt eftersom de är som en. (192-200, 4.7.1986)

Den människan som kallar sig för Sann Förälder är den störste av alla söner

i Guds sinne. Han är den son som fulländade Sina eviga medhjälpare och som kommer att lämna efter sig en livshistoria som är som en Guds lärobok, som visar hur ett liv för en sådan son borde vara. (232-138, 3.7.1992)

Där finns en värld totalt annorlunda mellan värdet av pastor Moon, Sanna Föräldrar, Guds perspektiv och ert. Från Principernas ståndpunkt är dessa perspektiv totalt åtskilda. Gud har längtat efter Sanna Föräldrar från skapelsens början och igenom hela historien. Innan fallna människor började längta efter Sanna Föräldrar var det Gud, deras Skapare som önskade det före dem. Det var Hans önskade mål före skapelsens början.

Detta skapade universum har man sagt ska vara ca 25 miljarder år gammal. Grundat på det tidsspannet har religionernas historiska huvudlinje fortsatt ända tills idag och flutit mot det jordiska förverkligandet av det ideal Gud hade redan innan skapelsens begynnelse. Judendomen representerade det första utvalda folket. Kristendomen det andra och nu Enighetsrörelsen är den tredje. Under utvecklingen av den utdragna historien offrades många för att uppnå detta enda syfte. (248-138, 1.8.1991)

I Sanna Föräldrar bor Guds kärlek. En kärlek som aldrig tidigare ens kunde drömmas om eller ens tänkas av mänskligheten. Centrerat på Guds kärlek, etablerades deras föräldra-barn relation. När ni ber till Gud kan ni inte be direkt till Honom. Ni måste gå genom Sanna

Föräldrar och avsluta era böner genom att offra det i Sanna Föräldrars namn. Det är inte så enkelt som det verkar. Det är inte bara så enkelt att lägga till ord genom vana. Utgångspunkten där dessa ideal blir förverkligade är på jorden och inte i himlen. Ni måste känna till att en ny himmel och en ny jord kommer att förverkligas i den fysiska världen. Relationerna till Sanna Föräldrar formas inte i en vag värld som andliga världen, utan i den fysiska världen. Sanna Föräldrar kom till den här världen i påtaglig form. Därför kan de svara när vi kallar på dem och sympatisera med oss när vi möter svårigheter. Ni har ingen aning om vilken välsignelse det är för mänskligheten att kunna möta Sanna Föräldrar på det horisontella planet. (31-77, 19.4.1970)

Ursprungligen skulle de som lever på jorden ha blivit födda från Guds Sanna kärlek och upplevt relationen genom blodslinjen till sanna barn födda genom Sanna Föräldrar och spridit ut denna raka släktlinjes fundament världsvitt och vertikalt. Baserad på en sådan central familj skulle andra familjer ha förenats som jämlika familjer och format en värld; de fysiska och andliga världarna skulle ha etablerats på detta sätt. Detta skulle ha blivit den ideala skapelsens värld baserad på Guds Kärlek. (184-195, 1.1.1989)

Ert centrum är Sanna Föräldrar; de är i sin tur centrerade på Jesus. Alla människor genom historien måste bli förenade centrerade på Sanna Föräldrar. Därifrån kommer framtidens ursprung

i sin ursprungliga form som skapar förening. Det är också den centrala punkten för talet tre. Vilka är då människorna i Enighetskyrkan? De är människor som blir deras söner och döttrar, och som kommer att bli undervisade om Sanna Föräldrars lära. En undervisning som ni behöver för att bli Sanna Föräldrars söner och döttrar undervisas endast genom Enighetskyrkan.

Enighetskyrkan är också platsen där ni kan tjäna Sanna Föräldrar, det verkliga centrum som sökts efter genom hela historien och som är nödvändigt i den här eran. Ni kan arva dessa band till Sanna Föräldrar som är framtidens ursprung. Följdriktigt är ni deras historiska frukt och historiska centrum. Ni kommer att bli ursprunget, framtidens förfäder. Ni måste förstå att detta bara kan bli verklighet när ni har etablerat en relation till Sanna Föräldrar som kan förena era hjärtan med deras. Om ni har offrat böner på det sättet med ett sådant hjärta kommer ni inte att bli vanärade.

Genom vad kan denna förening uppstå? Den kommer att ske genom sann föräldrakärlek. Med vad borde det bli förenat? Det borde ske genom sönerna och döttrarna. Vilka är dessa söner och döttrar? De är de som är centrerade på sann föräldrakärlek. På ett annat sätt förklarar, kan de liknas med sönerna och döttrarna födda genom Adam och Eva som inte har fallit. I enighet kan vi bli sönerna och döttrarna i Guds konungarrike. Platsen där någon föds idag, sammanlänkad till kärleken genom de tre tidsåldrarna, är var man blir ett Sanna Föräldrars barn. Eftersom männis-

kor är fallna, måste de söka sig tillbaka genom historiens väg och återupprätta den positionen. (26-199, 25.10.1969)

Vad händer om ni lever era liv tillsammans med Sanna Föräldrar? Individer, familjer, släkten, nationalt, globalt och kosmiskt liv, likaså livet av gemenskapen till Gud är sammanlänkad med det. Centrerade på Sanna Föräldrars familj skulle också släkten och människor höra till vår familj. Människorna, nation, värld, kosmos och Gud skulle också bli vårt. Ni måste förstå detta sätt att tänka. Alla skulle bli ett med Sanna Föräldrar. Sanna Föräldrarna är som en med Gud. Han önskar att leva tillsammans med hela mänskligheten i världen, inte bara med ett religiöst samfund. Önskan att leva tillsammans med universum och den ideala världen, centrerat på kärlek är de synliga bevisen av Guds skapelseideal, som visas i den livsstil som börjar med och utövas i Hans familj. (287-142, 14.9.1997)

Adam och Eva som är Guds avbild i yttre form skulle bli som ett med Honom efter att de gått vidare till andliga världen. Utan att gå genom Sanna Föräldrar kan ni inte fullständigt arva Guds yttre form. Eftersom dessutom Gud inte kunde etablera en kärlekens värld genom Adam och Eva, så involverar återupprättelsen det synliga beviset av kärlek genom Sanna Föräldrar. (107-173, 27.4.1980)

Föräldrar som orsakar oväsen när de ropar, ”pastor Moon är den Sanna Föräldern, vad har det med oss att göra?

I Bibeln står det skrivet att den kommande Frälsaren är den sanne brudgummen. Och vad är då alla brudarna? De blir fallna brudgummar. Det är bara som det är. Bibeln talar bara om två människor, bruden och brudgummen. I den ursprungliga Edens Lustgård var Adam den ideala Brudgummen och den ideala bruden var Eva. De var det ideala paret skapat av Gud. (203-98, 17.6.1990)

Häpnadsväckande nog har Sanna Föräldrar uppstått mitt i den nuvarande ömkliga amerikanska familjesituationen. Amerikaner har börjat känna till Sanna Föräldrar och också häpnadsväckande upptäckt sina sanna bröder och systrar, deras sanna familjer. Den sanna familjen önskas av det sanna Föränta Staterna, den sanna världen och det sanna universum. Men amerikaner har emellertid inte känt till föräldrakärlek och detta har varit orsaken till deras smärta och vända. (149-304, 14.12.1986)

En konung borde offra sina barn och även sig själv för sina familjer i sitt konungarrike. Den starke herren är den som uppfyller sitt ansvar att föda och guida sina subjekt även under sådana omständigheter. Mödrar och söner borde bli ett och förenade med sin konung. När detta är gjort borde konungen i föräldrarnas ställe investera allting han har igen och igen för att ge dem mat med en förälders hjärta. En sådan konung är den starke Herren. (278-173, 5.5.1996)

Så snart där finns sanna föräldrar kommer sanna barn, en sann familj,

släkt, nation och världen automatiskt att framträda inför dem. Bland dessa ord är ”sanna föräldrar” de viktigaste orden.

(125-117, 14.3.1983)

## Sektion 2 Gud den vertikala Föräldern, Sanna Föräldrar de horisontella Föräldrarna

Termen Sanna Föräldrar fanns i Guds tankar innan skapelsen. Ni borde känna till att eftersom alla ideal skapades av Gud under huvudidealet med kärleken centrerat på Sanna Föräldrar, så reflekterar även de över Hans önskan före skapelsen.

Ofantligt antal människor offrades under vägen av Guds arbete att skapa Sanna Föräldrar. Gud skapade ett stort antal religioner i Hans försyn och de efterliknar änglavärlden, Kain, Abel, barn till en konkubin, adopterat barn, styvmoderns och adopterade föräldrars positioner. Slutligen skapade Han Sanna Mor och Sanna Far religionen.

I överensstämmelse med den övergripande viljan i Guds frälsningsplan och arbete, tog Protestantismen och Katolicismen ansvaret av att leda världen. Om hela den religiösa världen hade kunnat förenas så skulle en nation och en fredens värld ha skapats. Kristendomen stod i huvudströmmen för många religioners försök att uppfylla Guds vilja genom att sträva efter denna fredens värld.

Kristendomen undervisar om Sanna Föräldrar och sann kärlek. Den har undervisat om ”bröder” och ”brudgum” i relation till Jesus och ”förälder” i rela-

tion till Gud. Eftersom Kristendomen är fullständigt baserad på idealet av familjen, så den har lärt oss hur man fullständigt fulländar Guds familjeideal. Därför kunde den resa sig över alla andra religioner och förena världen.

Vem är då Kristus vid Återkomsten? Eftersom den Sanne Far och Sanna Mor förlorades i Edens Lustgård, är Han den som måste komma ner till jorden som den Sanne Far. Han kommer att bli som en med Gud i hjärta, blodslinje och kött och etablera positionen som Sann Mor och skapa en familj centrerad på denna enighet. Messias familj blir den första att leva med och tjäna Gud. Messias befäster positionen av den fullkomnade Adam. Himmelsriket kommer att etableras bara efter att den fulländade Adam och Eva gift sig, lever på jorden, tjänar Gud, får söner och döttrar centrerade på Honom och skapar Hans släkt och lever på jorden tillsammans med dem och därefter slutligen flyttar in till den himmelska världen tillsammans med Gud. (282-51, 10.3.1997)

Om den osynliga ändan av en nål är Gud, är den synliga änden våra mänskliga förfäder där Gud är den vertikala Föräldern. Vi kanske tänker att det vore underbart om Gud kunde föda söner och döttrar i den andliga världen. Men reproduktion kan inte genomföras där.

Varför skapade Gud horisontella föräldrar i formerna av Adam och Eva? De skapades som en produktionsplanta för att föröka medborgare till Hans konungarike. Eftersom där bara finns en brännpunkt på den vertikala, så kan inte

reproduktion ske där. Vad skulle hända om reproduktionen skulle ske i det absoluta centrum? Allting som skapades fram till den tidpunkten skulle ha presats ut. Därför är reproduktion omöjlig i den vertikala punkten därför där finns endast en punkt. (214-204, 2.2.1991)

Det är inte Gud som ger liv till barn utan Sanna Föräldrar och paret som står i föräldraposition av horisontell sann kärlek är Enighetskyrkans Sanna Föräldrar. De är föräldrarna med horisontell kärlek som står i rät vinkeln inför Gud, Sanna Föräldrar med vertikal kärlek. Därför är kärleken från båda två upplagorna Föräldrar nödvändig. Å ena sidan finns Föräldern, Skaparen och på den andra sidan finns de fysiska föräldrarna skapade som objekt till Gud, för att eftersträva idealet. Med Gud i positionen som den andlige Föräldern och Sanna Föräldrar i positionen av de fysiska Föräldrarna, skulle människorna ha blivit födda i centrum av både vertikal och horisontell kärlek för att tillåta uppfyllandet av denna nödvändiga aspekt för mänskligheten. Där existerar vårt vertikala själv som möjliggör för oss att fritt relatera till vertikal kärlek. Det är sinnet. Ända tills nu har sinnets natur förblivit okänt även inom Buddhismen. Men vi inom Enighetskyrkan känner väl till detta. Vi framställer ett sfäriskt ideal med sitt centrum definierat genom en horisontell, vertikal och framåt-bakåt kärleksaxel. När detta sfäriska ideal fungerar genom Guds skapelseideal kan där inte finnas förlorad energi som rinner igenom öster, väster, norr och söder.

Närhelst den är i funktion kan bara godhet komma fram; där kommer varken att finnas ont eller någon konflikt.

(182-258, 23.10.1988)

Ert sinne är ert vertikala jag och er kropp är ert horisontella jag. Genom sann kärlek måste dessa två bli Ett. Är inte era kroppar och sinnen i konflikt? Varför det? Det är på grund av syndafallet. Hur kan de bli återförenade? Utan sann kärlek kan de inte förenas. När de är förenade genom sann kärlek, som Gud, kan ni gå direkt till himlen. Där kommer inte att finnas något behov av någon frälsare eftersom ni kommer att kunna gå in där som ni är. (201-123, 27.3.1990)

konungen i himlen som vertikalt centrum innehar positionen som sinnet och konungen på jorden den fysiska kroppen. Därför är det ideala äktenskapet av den fulländade Adam och Eva ett äktenskap genom vilket Gud blir centrum och genom vilket Adam och Eva blir Guds kropp. Det är Guds eget äktenskap och Adam och Evas äktenskap. (245-89, 28.2.1993)

Det horisontella fundamentet kan bara läggas när Kain och Abel förenas och återvänder till Gud. Vad behövs för det? De måste gå genom Sanna Föräldrar. Guds historia har lett fram till ankomsten av Sanna Föräldrar. Herren centrerad på den fullständiga föreningen av Kain och Abel är kristen historia. Detta är kristen historia som är grundad på den andliga aspekten. (34-63, 29.8.1970)

Ni borde ha de nödvändiga kvalifikationerna för att komma in i himlen dit jag går. För att komma in behöver ni uppfylla åtminstone ett av kraven jag ställt upp. Vad skulle hända om ni upp nådde det? Ni skulle bli värdiga att sammanlänkas till kärleken centrerat på den sanne Gud, Sanna Föräldrar, sann Nation, sann Värld och sann Himmel. Med andra ord, ni kommer att förtjäna rätten att tjäna Honom som er individuella, familjen, nations, världens och hela himlens och jordens Far. Detta därför Han existerar för att bli Föräldern och stå i position som den universella Föräldern.

Därför är Han Fadern för individen och samtidigt familjen, slakten, människor, nationen världen och himlen. Detta är fallet i både den fysiska och andliga världen. (98-224, 1.8.1978)

Mina ägodelar tillhör inte mig. Jag tänker på dem som tillhörande mänskligheten, som den ursprungliga grunden och villkoren som beslutar om ägarskapet i förening med Guds kärlek. De är fria från syndafallets påverkan och Satans område för anklagelser. De ärvdes som en Abel-typ av kärlek på Guds sida och kommer slutligen under Guds ägarskap genom Sanna Föräldrar på jorden. Om därför Enighetskyrkan köper någonting så borde det aldrig säljas igen förrän det står klart att Sanna Föräldrarna själva gjort sig av med det. Så snart Jag har köpt någonting, skulle jag aldrig sälja det även om jag skulle reduceras till en tiggares nivå. De som säljer våra tillhörigheter bakom min rygg utan att

tänka på detta kommer att fångas upp av himlens lag till slut.

Det var beslutat att Sanna Föräldrar tar över ägarskapet i enighet med Guds kärlek och att alla välsignade familjer har en väg som leder dem till föräldrarnas position. Ändå väntade de på att få ta emot ägandeskap från Föräldrarna centrerat på Guds kärlek.

Genom att vi idag firar Föräldradsagen tillsammans, så har ägarskapet för-enats med er horisontellt, i tidsåldern av Guds direkta herravälde, medan det tidigare rörde sig vertikalt från allting i skapelsen till barnen. Från denna plats måste de sju stegen från individen, familjen, släkten, människorna, nationen, världen och kosmos fullbordas och förenas med den centrala linjen. De är alla menade att bli sammanlänkade till de sju stegen för mannen och de sju stegen för kvinnan. (137-270, 3.1.1986)

Frälsaren kommer till jorden för att söka sin Brud. Han måste finna en sann Kvinna. Genom att finna en sann kvinna, kommer de centrerade på Gud och genom att inte ha fallit, utan som de som kan uppnå fulländning förena vertikalt och horisontellt för första gången i historien. Genom de externa Sanna Föräldrarna, kan Gud, den interna Fadern, komma till jorden och förena oss med den väg som leder direkt till himlen.

Från historiens början har inte någon blivit så mycket förföljd som jag, eller mött så mycket opposition. Under en tidsålder var jag tvungen att bli förföljd över hela världen på individens, familjens och släktens nivå.

Enighetskyrkans släkt måste kopplas till alla människor i alla de 160 nationerna i världen genom den globala församlingen av Välsignade Familjer. Det är återupprättelsens arbete. Vi måste först utföra detta arbete som släkt och på nästa nivå med människor som grupp och sedan nationellt. (176-332)

Ni står på ett segerrikt fundament lagt av mig, baserat på det globala villkoret, så ni borde vara arvtagare till mitt hjärta. Genom att ärva det hjärtat borde ni kunna hävda, ”Jag är tveklöst barn av Sanna Föräldrar och även om jag är född i positionen av Abel kommer jag utan misstag att övervinna Kains område i denna världen.” Detta därför i den andliga aspekten, har det segerrika fundamentet fullständigt lagts. Den fysiska världens makt håller på att försvagas och när vi trycker på kommer den att stötas bort. (100-319, 22.10.1978)

Ni är inte bara en individ. Om ni har tanken att ni är centrum som representerar hela världen, så kommer det att bli så. Vem som helst som har sådana tankar representerar världen. Barn representerar sina föräldrar och på samma sätt föräldrarna sin släkt. Ni måste vara tacksamma. Vi kan inte bara säga att frälsningsplanen och arbetet är till för individen. Genom att vara belastade med denna skuld, borde ni lära er att känna skam så mycket att ni inte ens kan se er omkring. Ni behöver gå igenom ett sådant steg åtminstone för ett ögonblick. Även om ni anser er själva lyckliga genom att ha blivit födda som

barn av era föräldrar och om ni kanske utövar barns vördnad, om ni tänker att historien blev på detta sätt för er egen skull, så måste ni älska er nation och världen mer än ni visar barns vördnad till era föräldrar. Detta är de relationer ni borde ha på er väg framåt. Kom också noga ihåg att de av er med sådan subjektobjekt karaktär kan bli Sanna Föräldrars söner och döttrar. (251-47, 15.10.1993)

Sanna Föräldrar har kommit till denna världen som vi lever i; den är bebodd av deras söner och döttrar tillsammans med de fallna föräldrarna. Ursprungligen skulle alla genom Sanna Föräldrars kött och blod bli Guds älskade barn. Men genom syndafallet blev de fallna söner och döttrar istället och deras Frälsare Kristus måste vid den Återkomsten igen komma som Sann Förälder och rensa bort allt som gjorts fel av våra första förfäder. Han måste komma och återupprätta den förstfödde sonen som redan är född. Den förstfödde sonen var som en oäkta son som gjordes oäkta genom att byta ut blodslinjen separerad från Guds. Han skulle ha ärvt Guds blodslinje genom ursprunglig kärlek. Men på grund av Fallet ärvde Han en annan blodslinje. Ändå kan Gud inte kasta bort honom. (210-360, 27.12.1990)

Arbetet som ni är upptagna med är skapelsearbete. Ert liv är kärlekens liv som söker vägen att trösta Gud och komma i kontakt med Hans kärleks värld. I ett sådant liv kommer ni inte att känna er trötta även om ni arbetar hela livet med att sträva efter att uppfylla Guds

vilja. Lev med begreppet att ni kommer att göra, vad Gud har skapat bara för det roliga med det, souvenirer som ni kan ta med er till himlen. Detta är vad Sanna Föräldrar gör när de undersöker naturen och alla vackra platser i världen. Oavsett om det är på havet, de fem oceanerna och sex kontinenterna eller i floderna, bergen och olika andra naturformationer.

Kommer ni också att följa deras livsstil och arbeta för att frigöra naturens värld från dess klagan, med Guds kärlek. eller väljer ni att stanna kvar i en stor stad centrerade på er själva, förstöra omgivningen, skapa föroreningar och vara föräldrar som blockerar vägen för era barn att utveckla sina själsförmögenheter? Efter att har tänkt igenom de två valmöjligheterna, så följer Enighetsskyrkan medlemmar naturligt mig och väljer att följa min väg av kärlek till naturen och därför kommer det att vara möjligt att bygga det ideala Himmelriket, där städerna blir decentraliserade och naturaliserade och där vi kommer att leva i harmoni med naturen. (288-72, 31.10.1997)

Jag kan verkligen känna att Gud lever. Det fanns 33 ledare i Koreas befrielse rörelse. Koreas motpol på jorden är Uruguay och deras oberoende rörelse hade också 33 ledare. Där finns trettio tre nationer i Latinamerika och i Västindien. Och i Jardimregionen där jag just nu arbetar finns också trettio tre städer. Det är ganska förvånande! Där finns trettio tre städer i grannskapet. Jag upplever det som verkligen mystiskt. I lju-



set av frälsningsplanens vilja så inträffar dessa ting på grund av att Gud är levande. Därför måste det finnas trettiotre på alla platserna. Inklusivt mig själv så skulle där finnas trettiofyra. Detta är mycket viktigt. Ni måste förenas med er nationsmessias till varje pris. Kлага inte, utan utöva absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. (281-45, 14.2.1997)

### Sektion 3 Sanna Föräldrar som befriar Gud

Tragiskt nog blev den Sanna Familjen som idealiserades av Gud inte förverkligad. I Edens Lustgård förförde ormen Eva och hon vände sig sedan till Adam för att förföra honom och därmed såddes denna själviska, falska kärlek i denna världen. Människans synd och olycka orsakades av otillåten kärlek som delades av våra första förfäder Adam och Eva genom satans gärningar.

Vi behöver återupprätta individen och den sanna familjen och globalt expandera sann kärlek och godheten. När vi nu vet att endast denna sanning kan ena konflikter mellan olika trosuppfattningar och etablera Guds konungarike på jorden. Jag avslöjade denna uppenbarelse för kristna för femtio år sedan. Jag hade ingen avsikt att skapa ännu ett separat samfund.

Men Guds budskap blev förkastat och emotsagt av de etablerade religiösa grupperna. Jag lämnades utan något val utan att lägga en ny grund genom att slita hårt de senaste fyrtiotre åren. Genom att 1954 starta i Korea under namnet *Holy Spirit Association for the Unification of World*

*Christianity*, sände jag ut missionärer till Japan, Förenta Staterna och Europeiska länderna och andra länder runt om i världen. På det fundamentet har jag och min hustru grundat många organisationer så att vi kan hantera sanna familjprinciper inom den akademiska världen, media, religion, konst och industri. Genom detta har vi gjort ansträngningar att visa exempel och skapa modeller genom vilka världen kan bli återupprättad genom gottgörelse. (288-168, 27.11.1997)

Hur kan ni återupprätta allting som förlorades i Edens Lustgård? Ni kan göra det genom min ide att återvända till er hemort. Ni måste återvända till era hemorter. På samma sätt sände jag ut släkter och nationsmessias. Gud kunde bara sända en Messias, Jesus, och han skulle befria sin släkt. Vid denna tidpunkt har jag skickat ut nationsmessias till 185 länder. Dessa nationsmessias arbetar på en nivå högre än släktens messias nivå vid Jesu tid.

Sådant koncept existerade inte på Jesu tid. Allting gick förlorat på korset. Utan en familj kunde han inte gå in i Himlen utan måste istället stanna i paradiset. I Guds ursprungliga konungarike förlängs förbindelsen från familjen till slakten, människorna och nationen. Jesus var oförmögen att skapa en familj. Adam drevs ut från Edens Lustgård för att familjen inte kunde etableras där. För att kunna återupprätta detta uppstod Sanna Föräldrar och sände ut messias på det nationella fundamentet, en nivå högre än den förlorade familjens nivå. (282-29, 16.2.1997)

Gud och positionen av sann man, sann kvinna, sant par och sanna barn förlorades genom Fallet. Allting slogs sönder. Fallna människor kan inte bli en med Gud. Därför måste det finnas en sann man och en sanna kvinna som kan tjäna Honom och bli ett med Honom. Därför måste den sanna mannen och en sann kvinna som kan tjäna Honom förnas i enhet, bli ett sant par och inte kan bli åtskilda av någonting och föda sanna söner och döttrar. Det vill säga, att de måste bli Gudscentrerade Sanna Föräldrar, sanna par och sanna barn som kan uppnå de fyra positionernas grundval.

Ovanpå detta måste Sanna Föräldrar få Gud att komma och bo med dem och bli centrum för hela familjen. Den livsstil de etablerar i familjen borde vara en som alla i hela världen ska kunna följa. Modellen för en nation som beskrivs här, synen på världen och den ideologi som lärs ut här borde gemensamt delas av alla människor i världen.

Eftersom detta aldrig skedde så uppstod en förvirring som har vuxit ända till vår tid. Människligheten har trots detta ändå rört sig mot en port och hoppas på tiden för de Yttersta Dagarna. Sanna Föräldrars önskan är för människligheten att etablera den Gudscentrerade Sanna Familjen, släkten, människorna, nationen, världen och kosmos. När det är gjort kan även Guds kärlek bli återupprättad. (19-205, 7.1.1968)

Vad är själva källan till Guds bittra sorg? Det ligger i det faktum att, även om Han har utgjutit tårar för Sitt folk och jorden. Han hade inget tillfälle att

hålla fast i och utgjuta glädjetårar över Sin segerrike son, den han alltid längtat efter. Guds smärta och sorg kom från att inte ha någon som Han kunde erkänna som sin segerrike son. Inte bara det, även som Han vandrade ändlöst för att finna Sina förlorade söner och döttrar kom ingen till Guds tröst och grät tillsammans med Honom. (4-290, 14.9.1958)

På Guds Dag vill Han att människorna ska uppfylla fulländningen av Hans Sanna Kärlek. För att göra detta måste människorna stå i positionen av det fulländade objektet inför det fulländade Subjektet. Sanna Föräldrar står i den positionen. Gud behöver bli befriad genom sann kärlek. Genom vem kan då detta ske? Det är genom Sanna Föräldrar. När vi nu känner till detta så har jag möjligheten att befria Honom. Precis som jag i positionen av minus fullgjort enhet med Gud som Hans subjekt, skall ni också inta min position och uppnå enighet med Sanna Föräldrar i plus positionen. Ni kommer därmed att bli fria att gå vidare till positionen av enighet med Gud. Sådan är vägen för återskapelsens princip. (275-333, 1.1.1996)

Genom Välsignelsen kan jag sätta upp ett skyddande staket runt en Gudscentrerad släkt, nation, värld och kosmos och därmed befria Gud. Vem har ansvaret att dra ut nålen som drivits in så djupt in i Guds hjärta och jordens Sanna Föräldrar? Sanna Föräldrar är i ansvarsställning och den individ som kommer att fullgöra detta arbete till slut är Sanna Mor. En världsturné är nu under plane-

ring med Henne som huvudperson. Alla kvinnor borde nu stå i hennes ställe. (301-169, 25.4.1999)

Dagens historia flyter i riktning mot att etablera Föräldrarna. Eftersom Gud existerar måste Sanna Föräldrar finnas som kan utöva barns vördnad inför Honom och uppfylla Hans syfte med skapelsen, dvs. frälsningens syfte. Samtidigt borde änglarna ge löfte om lojalitet till sönerna och döttrarna från dessa Sanna Föräldrar. Den ursprungliga skapelsens regler var sådana, men de bröts sönder. Därför måste vi återlösa och gottgöra det. Det som förlorades borde återställas till sin ursprungliga form. (15-242, 17.10.1965)

Hellre än att tillhöra era föräldrar som deras söner och döttrar borde ni först tillhöra Gud. Om det inte vore för Fallet, hade det varit naturligt men ordningen blev omvänd. Just nu har vi ännu inte blivit Hans barn. Trots att vi växt fram ur olika rötter måste vi klippas av från roten och den absoluta basen av stammen och en ny knopp skall läggas dit eller inympas. Den måste centreras på Sanna Föräldrar. Det är villkorets bas för att bli söner och döttrar till Sanna Föräldrar, varifrån Gud kan bli befriad. (166-306, 14.6.1987)

Kristendomen är delad i hundratals olika församlingar i konflikt med varandra. Kan en sådan kropp av missämja bli Guds lemmar och Hans fotstöd? Nej. Utifrån det perspektivet finns inte en enda församling med vilken han kan

göra som Han vill med. Var skulle då Gud gå med Sin vision om att etablera Sitt konungarike på jorden? Vi kan bara komma fram till slutsatsen att Han inte skulle ha något annat val än att utvälja en familj. Om i den familjen föräldrarna förenades direkt med Honom och deras barn fullständigt förenades med dem, skulle Gud ensam bli ägare till den familjen. Medlemmar i den familjen skulle bli medlemmar av Hans familj och den familjens ägodelar skulle tillhöra Honom. Frågan är om det finns någon sådan familj. (96-15, 1.1.1978)

De händelser som överviner och avslutar Adam och Evas historiska misslyckande att gifta sig i Edens Lustgård, som förtverkligar Sanna Föräldrar är Lammets Måltid. När Sanna Föräldrar är gifta i den absolut heligaste ceremonin kommer också deras söner och döttrar att kunna gifta sig inom den traditionen. Gud önskar allting av kärlek i denna världen ska börja flöda, och visa på riktningen mot Sanna Föräldrars ideal. Den familjen i vilken vi kan vistas och bo som befriade kärlekens prinsar och prinsessor, som länken från centrum till allt annat som existerar omkring, är vår familj – Guds familj, mänsklighetens familj, vår familj! När den familjen växer och blomstrar, kommer den att representera nationen som kan älska Gud och mänskligheten och växa till att bli Hans konungarike av kärlek, fred och jämlikhet. (296-237, 10.11.1998)

Uppstod inte falska föräldrar genom syndafallet? Därför måste Sanna För-

äldrar uppträda. Eftersom de falska föräldrarna kom att existera baserade på Satan, så kvarstår fortfarande den ursprungliga skapelsens ideal och ankomsten av Gudscentrerade Sanna Föräldrar. Den fallne Adam måste återlösas för att kunna förverkliga det ursprungliga idealet med Sanna Föräldrar på jorden. Vad krävs för att uppfylla detta? Om inte mänskligheten hade blivit född från falska föräldrar som föll, så skulle de ha blivit Guds söner och döttrar och ursprungliga Sanna Föräldrar. Gud kommer, i enlighet med Hans skapelsens principer, inte att överge den mänskliga rasen som hamnade i sitt fallna tillstånd på grund av falsk kärlek. (208-303, 21.11.1990)

Ni må vara medlemmar av patriotiska familjer men det skulle vara till ingen nytta utan Guds konungarrike. Oavsett hur lojalt subjekt ni är till er nation, om inte Guds nation etableras så skulle där inte finnas något fundament för er att bli bofasta i historien. Därför borde nationen etableras genom familjen, världen genom nationen och kosmos genom världen. När detta är fullgjort så kommer ni att vara kosmos herrar.

Således måste individer investera sig själva i sina familjer, ge och glömma medan man offrar sig själv för andras skull. De måste offra sig själva för sina familjer och deras familjer för sina släkter, likaså släkterna för sina människor och för sin nation, nationen för världen och världen för kosmos och kosmos för Gud. Så snart denna upprepning når fram till Gud vill Han offra sig själv för

att belöna oss, och det som vi gav är inte förlorat. När vi har gett allting till Gud och glömt, tar han äganderätten över det och lägger det till Sin kärlek och sedan återkompenserar oss genom de himmelska och jordiska världarna. (297-211, 20.11.1998)

Vi behöver veta att befrielsen av människorna är Guds befrielse. Befrielsen av era familjer, släkter och nationer tröstar Gud som sörjer över förlusten av Sin familj, släkt och nation. I mitt liv kommer jag att återta det förlorade kosmos och lösa Guds smärta. Jag har inga önskningar eller tankar för mig själv förutom att utöva en absolut tro, en absolut kärlek och en absolut lydnad. Om det krävs att jag ska dö så kommer jag att gå raka vägen för att dö. Även med risken för mitt liv kommer jag inte att återvända.

På detta sätt måste jag uppfylla Guds önskan och för evigt frigöra Honom från Satan. Jag måste bli sonen som kan frigöra Honom från fängelset där Han blivit fångad. Bara då kan vår eländige Gud, som lider den bittra smärtan av att inte ha uppnått befrielse i familjen slutligen befrias i världen och kosmos. Bara då kan Han bli återupprättad till Sin rättmätiga position och etablera sin suveränitet baserad på kärlekens lag för familjen, slakten, folket, nationen och kosmos. (300-72, 21.2.1999)

## Sektion 4 Sanna Föräldrar är vägen till Himlen

Om Adam och Eva hade varit föräldrar och stått i Guds position, så är även

jag andligt Föräldern som representerar jorden i Hans ställe. Alla människor som dog och gick vidare till nästa värld följde i Adam och Evas fotspår. Från deras plats i änglarnas värld kunde de fritt stödja er. Men eftersom de föddes from fallna föräldrar i stället för Sanna Föräldrar kunde de inte direkt stödja Sanna Föräldrar. Men eftersom ärkeängeln misslyckande nu har blivit gottgjord, kan de nu stiga in i positionen av barn, liknande tiden för Adam och Eva när de ännu var i sin tillväxtperiod. Därifrån kan de fritt hjälpa oss av egen vilja. Således vill den andliga världen hjälpa oss att påskynda denna kommande världskollaps. (146-312, 20.7.1986)

Mödrar och Fäder borde älska varandra och sina barn och utbilda dem genom att manifesteras sig själva som representanter för en nation, ett kosmos, sina anhöriga och deras mödrar, fäder, bröder och systrar. Detta måste ske på jorden. De måste etablera ett exempel på hur man älskar kosmos, världen och nationen. Ni måste bli förebilder som uppenbarar framtiden.

Detta är inte allt. För att bli ägare måste ni lära er hjärtat hos en förälder, lärare och Gud och ärva rätten till ägarskap. När man har gått med i kyrkan är vi återfödda, utbildade och slutligen fulländade. När vi är fullt mogna människor kommer vi att förstå allting. Ni kommer då att säga ”Jag vill stå i positionen av en ägare.” Ni kommer att ärva allting, för det är betydelsen av att vara ägare. Varhelst det är, kommer det alltid fram till samma sak. Så är huvudlinjens

ideologi. Om ni går denna väg kommer ni att möta sanna lärare och om ni går den vägen kommer ni att möta Sanna Föräldrar. Allt är lika. Tänk er att Himmelriket är detsamma överallt. (205-21, 15.7.1990)

Efter att ha ärvt sann kärlek och samtidigt den sanna blodslinjen från Sanna Föräldrar måste ni gå genom Guds Sanna Kärlek. Detta är er stolthet. De som saknar denna möjlighet kan inte gå till himlen, de kommer inte in där. Genom giftermålet i sig kan ni ärva era föräldrars kärlek. Men på grund av syndafallet ärvt de ni inte den sanna blodslinjen. Detta är endast möjligt genom Välsignelsen. Roten till den fallna världen är de fallna föräldrarna. Således måste ni på nytt bli inympade i Sanna Föräldrar för att ärva en ny och sann blodslinje. Ni borde inse att det är genom Enighetskyrkans Välsignelse som ni kan göra det. (162-63, 27.3.1987)

Har ni hört betydelsen av att återfödas, att bli född på nytt? När Nikodemus kom till Jesus en natt och frågade honom om betydelsen av att bli född på nytt svarade Jesus med en fråga, ”Är du Israels lärare och förstår ändå inte betydelsen av att vara född på nytt. Återfödelse betyder att födas igen, att bli född på nytt. Vad betyder det? Det som är utmärkande för en person som är född av fallna föräldrar är att bli född på nytt genom Sanna Föräldrar. Att ärva Guds kärlek, liv och släktlinje är att bli född på nytt, man borde vara i total avsaknad av relationer till den sataniska världens

kärlek, liv och släktlinje så mycket att man är fullständigt omedveten om dem. (211-306, 1.1.1991)

I omvändelsen av syndafallet måste Adam och Eva förena sig med Sanna Föräldrar för att återupprätta positionerna av utformning, tillväxt och fulländning. Den andliga och den fysiska världen måste förena sig med Adams barn och Jesus barn och tillsammans måste de alla gå in i området för Kristus vid den Återkomsten där de kan bli de fulländade Adams barn. (219-241, 8.9.1991)

Ni har föräldrar, barn och alla ting i skapelsen och *Hemkyrkan, Home Church*, som är den utvidgade versionen av allt detta tillsammans. Dessa tre förlorades av Adam genom syndafallet och måste därför återupprättas samtidigt och offras till Gud. Vad som gick förlorat borde återskapas och offras till Honom genom Sanna Föräldrar; det skulle därefter gå genom Honom och komma till oss. Det som gick förlorat måste återlämnas och offras till Honom och därefter åter lämnas tillbaka till oss genom Sanna Föräldrar. Endast då kan ni få ha era egna hem och värld. Fundamentet för detta är Hemkyrkan. Detta är offret. Detta är altaret på vilket de tre offren skall ske. (101-338, 12.11.1978)

Ni kan inte betrakta några av era tillhörigheter som tillhörande er. De som gör så är Satan. De som har den sortens tankar är från Satan. Allting måste återlämnas till Gud som Hans ursprungliga tillhörigheter. Men de kan inte återläm-

nas i det skick de är. De kan bara återlämnas till Honom efter att ha gått igenom ärkeängeln, Eva och Adam. Det betyder att dessa ting måste återlämnas genom Sanna Föräldrar. Kläder som ni bär på nu är inte heller era egna.

För att skapa en familj borde ni aldrig efterfråga några rättigheter eller koncept av ägandeskap. Ni borde stå över rätten av ägande som säger att ni är fader så och så. Ni borde stå över konceptet av ägande över vad ni har. Allting borde komma under Guds ägandeskap. Eftersom Han ursprungligen skapade människorna att vara skapelsens Herrar, centrerat på Sanna Föräldrar och efter att ha passerat vägen genom av Sanna Föräldrars ägandeskap, så behöver ni, vid vart och ett av de tre stegen i frälsningsarbetet, Guds godkännandesigill och ärva rätten till ägarskap genom Sanna Föräldrar. Ni måste förstå att endast då kommer tidsåldern för er rätt till ägarskap att komma. (120-208, 16.10.1982)

För att ni ska kunna höra till Guds konungarrike måste ni offra allting ni har till Honom: era tillgångar som representerar Gamla Testamentet, era barn som representerar det nya Testamentet och också er själva före det. Låt Honom välja att ha ägarskap över er och låt Honom säga till er, ”Din Familj, dina tillhörigheter och dina barn är mina”, och de tar emot Hans godkännande som de verkligen är. Sedan kan Han hävda, ”Jag har inte längre behov av dem!” och återlämna dem till er genom Sanna Föräldrar. Då kan era rättigheter till ägandeskap över den andliga och fysiska världen

avgöras, inte bara äganderätten över kärleken, utan äganderätten över alla ting. Precis som allting föll till fallet ägarskap genom fallen kärlek, kommer rätten till ägarskap över allting att beslutas genom den ursprungliga kärleken. (121-254, 27.10.1982)

För att återlämna äganderätten till Gud måste ni gå genom Sanna Föräldrars namn. Där finns ingen annan väg tillbaka. Därför kan endast Enighetskyrkan ena världen. Även utan vår begäran kommer människor att ställa sig i kö för att bli först att registreras. Den tiden kommer när de kommer att slåss sinsemellan över vem som kommer först, eller nummer två eller nummer tre. (198-242, 3.2.1990)

Vägen som individer, familjer, släkter, människor, nationer, den fysiska världen och även den andliga världen måste följa är att gå genom Sanna Föräldrar. Ni måste inse att för att kunna bana en sådan väg var de tvungna att vandra lidandets väg igenom hela sina liv. (129-18, 4.10.1983)

Sanne Adam är Sann Förälder. Sanna Föräldrar kommer att föra vidare sitt språk till de Sanna Barnen. Det är Principerna. Sanna Föräldrar kom inte ner som pastor Moon. Han kom från Himlen sänd av Gud. Därför kan det antas att de som inte känner Gud kan inte känna igen Sanna Föräldrar. (120-20, 4.10.1983)

Sönerna och döttrarna födda från er kan bli större än Jesus, Messias, ändå

förberedde Gud för hans födelse under fyratusen år. Fick Jesus föräldrar honom efter att deras giftermål var välsignat? Ni har fått era barn efter att ha blivit välsignade av de Sanna Föräldrarna. (146-22, 1.6.1986)

Det är inte Jag som har insisterat på Välsignelse. Jag har gjort allt som Gud har instruerat mig att göra och sedan gjort detta indirekt till ett logiskt system. Om det hade varit min egen idé skulle jag ha berättat för er genom mina egna läppar. Där finns inget sätt att förneka detta. (231-155, 2.6.1992)

För att människorna skall bli återupprättade, måste världens män och kvinnor absolut bli återförenade med Sanna Föräldrar i Moderns livmoder. På grund av Evas fall förlorade människorna sanna föräldrar och Gud. Genom återupprättelsen kom de till vetskap om Gud och Sanna Föräldrar och måste nu förenas med dem. Hela mänskligheten borde ha blivit födda från sanna föräldrar, men blev i stället födda genom falska föräldrar och konsekvensen av det var att de själva blev falska föräldrar. Världen kommer att bli återupprättad och befriad bara när en rörelse skapas där alla kvinnor kan älska världen som Sanna Föräldrar älskar den. Den rörelsen är *Women's Federation for World Peace*.

Genom den kan familjer påverkas globalt. Inom familjen, borde barnen förena sig med sina mödrar och därefter med sina fäder. Men fadern är en falsk fader. När därför Sanne Far kommer måste mödrar och barn förenas med

honom och utbilda den falske fadern. På det sättet kan hela familjen förenas och den ursprungliga familjen bli återupprättad. Modern och barnen måste frälsa fadern. (244-161, 1.2.1993)

Av alla människor födda på jorden finns det inte en enda som föddes från Sanna Föräldrar. Där finns ingen annan väg för de som föddes utan arvet, än genom Sanna Föräldrars släktlinje att kunna komma in i himlen. Från Guds skapelseideals perspektivet, är himlen reserverad för dem som har ärvt Sanna Föräldrars släktlinje, tjänat dem som sin ägare till Guds Himmelrikes konungaskap på jorden och i himlen, levat tillsammans med dem i en kärlekscenrerad, blodsrelaterad relation och gift sig och fött barn. På motsatt sätt kan de som inte har någon erfarenhet av Guds kärlek i området av Guds kungliga familj, inte komma in i himlen. (250-49, 11.10.1993)

När de segerrika Sanna Föräldrarna och Välsignade Familjerna i en nation blir en, kommer den nationen att bli återupprättad. Om medlemsnationerna i Förenta Nationerna skulle förena sig med Sanna Föräldrar i ett beslut i FN, skulle de bli återupprättade bara över en natt. Allt som skulle återstå att uppfylla skulle vara deras välsignelse. Syndafallet kom till genom ett felaktigt äktenskap. Om därför ett rättmätigt äktenskap blev arrangerat av Gud och Sanna Föräldrar skulle paren bli fullständigt återupprättade. Eftersom Messias vid Återkomsten har triumferat över alla, har inte Satan

någon makt alls att gå över denna horisontella linje. (255-20, 27.2.1994)

Det som gör Satan mest förödmjukad är det faktum att ni har mött Sanna Föräldrar och att de har undervisat er om att ni är deras barn. Sådan här utbildning är sådan som Satan avskyr och fruktar mest. (66-142, 22.4.1973)

Ert hopp finns ingen annanstans än i att bli söner och döttrar som vördnadsfulla barn. De Sanna Föräldrarna blir kung och drottning över alla kungar och drottningar under himlen. Därför är detta en plats där centrum för alla hopp – tidigare, nuvarande och i framtiden – kan ge frukt. (46-167, 13.8.1971)

Utifrån Principernas perspektiv, skall alla skapelsens former komma under herraväldet på fundamentet där sann föräldrakärlek har uppfyllts; den viktigaste frågan är därför om ni verkligen har uppfyllt den kärleken. (67-148, 1.6.1973)

För att adopterade barn skall utvecklas till positionen av naturliga barn, måste avundsjukan gottgöras, som ärkeängeln kände vid tiden för Adam och Eva. För att göra det borde andliga barnen värdera och älska sina andliga föräldrars fysiska barn mer än deras eget liv. Därför måste de återupprätta den sataniska världen. Dessa punkter är grundläggande. Vad detta innebär är att ni inte kan gå in om ni inte har älskat mina barn.

Fråga er själva om ni har älskat dem från den stund de var i livmodern. Har



ni älskat mig, Guds vilja och min kroppas barn mer än er själva? Frågan är om ni älskade dem mer än er själva. Jesus frågade, "Älskade ni mig mer än er egen son, dotter och er familj?" Om ni inte har gjort det, kan inte gå framåt och måste gottgöra detta misstag under tre år från och med nu. (127-128, 5.5.1983)

Josef och Zakarias familjer borde ha förenats att lägga fundamentet för Jesus, genom att stå som släktens messias. Om de hade gjort så, skulle nationen ha återupprättats genom gottgörelse, men detta skedde aldrig. Enighetskyrkan lägger just nu fundamentet på människonivå för att återupprätta nationen. Vi står på basis av att ha passerat genom släktens tidsålder. Ni tjänar Sanna Föräldrar och kallas deras barn. Ni kan vara deras barn – inte deras verkliga barn utan i positionen av barn med en konkubin. Ett adopterat barn är inte av sina föräldrars kött och blod medan barn av konkubiner är det. Om denna position inte skulle etableras skulle där inte finnas någon väg för oss att rädda denna världen. Vi har gått över släktens område och går fram emot området för ett folk. Det var inom detta område som ni blev välsignade. (141-209, 22.2.1986)

Även om Han skapade alla ting, kunde Gud inte inta positionen som ägaren. Ursprungligen var alla former i skapelsen förutbestämda att bli Guds ägodelar vid den tidpunkt och plats de blev förenade genom kärlek. Centrerad på Sanna Föräldrar som är etablerade att tillhöra Gud, på fundamentet kopplat till San-

na Föräldrars kärlek – eftersom Sanna Föräldrars barn kom fram ur deras kärlek – avgörs rätten till ägarskap genom Sanna Föräldrars söner och döttrar. När alla tings fundament är förenat genom denna rätt till ägarskap, och förenat med kärlek, så kommer skapelsen att tillhöra dem. (166-286, 14.6.1987)

Jesus och Adams bitterhet och sorg måste skingras. Genom mänskligt fel kunde inte Jesus och Adam uppnå sant föräldraskap och deras djupa smärta över detta måste upplösas. För att göra detta kan tre generationer tjänas, med början från far- morföräldrarna. De tre generationernas världar med Adam i utformningssteget, Jesus i tillväxtsteget och Sanna Föräldrars barn i det tredje måste förenas. Denna uppgift är oundviklig. (212-54, 1.1.1991)

Genom Sanna Föräldrars Dag, firandet av dagarna för Sanna Barn, Sann Familj, Sann Nation, Sant Kosmos kan befrielsen av den Sanne Gud förenas. Ni borde förstå att i varje given tidsperiod kan ingenting bli sammanlänkat utan att bli associerat med Sanna Föräldrars namn.

Era ögon längtade efter att se sanna föräldrar före något annat. Ni har ingen aning om hur många tårar de har utgjutit. Era näsor önskade att fyllas av doften under deras omfamning. Ni kan inte ana hur de beklagade mötet med de falska föräldrarna. Era munnar längtade att få tala deras ord och suga deras bröst, men lärde istället de falska orden från de falska föräldrarna och skapade

en falsk tradition. Era öron längtade att höra Sanna Föräldrars ord. Era händer längtade att få vidröra dem och dra dem till er, men de var istället fånglade med de falska föräldrarna och fienden och blev i stället händer som rymde bittra känslor. De blev händer av smärta och sorg som varken kan öppnas eller stängas med viljan.

Våra kroppar och sinnen har börjat tjäna Sanna Föräldrar för evigt och samtidigt ärvt en tradition som aldrig skall tillåta dem att skiljas. Förenade kroppar och sinnen borde ha levt och hämtat tillfredsställelse från deras förening och tjänande. Men verkligheten har varit att de bär inom sig historiens sorger, vredesmod och bitter ångest. De existerade utan någon flyktväg från klagans sfär. Varje centimeter av planeten Jordan hade också sitt hopp; att bli beträdd av sanna föräldrar och barn. (268-164, 31.3.1995)

Gud ville ha sanna föräldrar eftersom Han utformat en plan att uppfylla Sin längtan inifrån familjen. Han skapade dem med Sina tankar på dem och hoppades få bli som ett med deras kärlek. Genom att ha gått igenom processen av utformningssteget och slutligen till full mognad Skulle Adam och Eva ha gift sig. Deras bröllop skulle bli som Guds eget bröllop och etablera en fokuspunkt där kärleken för människorna tillsammans kunde förverkligas och fastställas. (282-290, 7.4.1997)

Inga andra fäder utom Fader Moon har kvalitén av sann kärlek. Detta är

därför att vita och svarta människor, skapelsen och även himlen och jorden, tycker alla om honom. Ni borde förstå att sanna föräldrar, barn, familj, samhälle, nation, världen och Gud kan finnas i *Unification Church* familjer. Den eviga oföränderliga sanna släktlinjen kan också hittas där. Genom bron av sann släktlinje kan alla bli sammanlänkade till varandra i kärlek. Med början från den punkten är vi alla sammanlänkade hela vägen till Guds kärlek genom den sanna blodslinjen. Sanna familjer har bara ett språk och en kultur. Ett kulturellt signifikativt språk som är utformat genom orden av ett språk. (162-138, 11.11.1987)

Ni måste vara medvetna om det faktum att sanna par måste hittas även om det betyder att överge det Gamla och Nya Testamentet. Sanna föräldrar är nödvändiga för att sanna syskon skall uppstå, en sann nation och allting annat. När Sanna Föräldrar framträder på det globala fundamentet kan barn framträda. En kosmiskt underskriven ceremoni måste hållas som Gud, Satan och Sanna Föräldrar officiellt godkänner. Från den tidpunkten kan Sanna Barns Dag bli etablerad globalt. (95-173, 11.11.1977)

Vårt ansvar lever vid tiden för en historisk omsvängning som skall stå i Guds och Sanna Föräldrars ställe, i en sann nations representativa position och värld. När vi uppfyller ansvaret kan vi bli de absolut vördnadsfulla barnen, oskyldiga söner och döttrar i denna historiska tid. Vi behöver bli söner och

döttrar av barnslig renhet inför Guds konungarrike, som att också barn av barnslig renhet i den tidigare historien kan lovsjunga. Därifrån kan vi gå vidare till att bli patrioter, helgon och heliga söner och döttrar av Guds konungarrike.

(214-306, 3.2.1991)

Satans kärlek orsakade falska föräldrar att falla, men Sanna Föräldrar är upplyfta genom Guds kärlek, och gå framåt mot kärlekens värld. Kärleken är mäktig och evigt densamma. Bara genom att nämna kärlek ger den oss alla rätten att delta och växa även till den högsta positionen. En utbildad människa kan växa till den högsta positionen genom en kärleksrelation med en äkta man eller kvinna som är världens kunnigaste akademiker. Likaså spelar det ingen roll hur mycket en människa än saknar, när de skapat en kärleksrelation med Gud kan de lyftas upp till Hans position. Eftersom vi förstår hur stor och värdefull kärleken är, önskar alla våra hjärtan att få den allra bästa. Till och med när vi har hela världen i vår ägo, skulle något finnas därute som är bättre, skulle vi ändå vilja äga den.

(144-241, 25.4.1986)

För att genom sann kärlek, kunna återupprätta, vad som gjorts fel genom den falska kärleken, måste ni förneka allting. Efter att ha lärt om sann kärlek från Sanna Föräldrar, står ni i den befriade positionen av att ha blivit födda som deras barn, vars hela skuld blivit fullständigt bortrensad. Ni kommer inte att ha några barriärer bakåt, nu eller i fram-

tiden. Och utan barriärer kan ni gifta er och leva med era partners. I annat fall hade ni inte ens kunnat drömma om något sådant. Även Jesus har varit oförmögen att leva med sin hustru tills nu.

Familjer, släkter och människor i världen är alla bundna att förgås eftersom de saknar ett centrum. Satan orsakade detta. Gud sökte efter en central person för en individ, en familj, nation och värld och välsignade dem genom Enighetskyrkan. Ni borde känna till att i denna sataniska värld, där fem miljarder människor försvinner, har andra blivit kallade, och etablerats med högsta rättigheter, nämligen de Välsignade Familjerna. Om Förenta Staterna inom kristendomen, är Abel, så är denna plats (Brasilien), som representerar den katolska kyrkans område, Kain. Den latinska kulturens sfär som är katolsk representerar Kains område. Det är som den äldre brodern och borde gå genom protestantismen som är den yngre brodern. Den yngre brodern borde hjälpa katolicismen.

I Förenta Staterna måste protestantismen förenas med Nordamerika som är en Abel nations område i den yngre broderns position. Sanna Föräldrar borde komma till Förenta Staterna på den grunden genom alla maktens fundament som lagts i den nationen, smälta samman Latinamerikas nationer, den katolska sfären. Jag kom inte hit för att assimileras in i denna kulturella sfär och Enighetskyrkan kommer heller inte att följa den. På samma sätt som Enighetskyrkan har vuxit fram borde också den katolska kulturens sfär gå igenom den

och Brasilien borde gå genom Sanna Föräldrar. I annat fall kommer där inte att finnas någon väg för dem. (268-196, 1.4.1995)

De 180 familjer som formar släktens fundament för släktens messias, borde alla hänge sig till Gud. Allting som ni ägde innan in tog emot Välsignelsen – oavsett det är ett hus, land, saker eller ägodelar – tillhörde ursprungligen Gud och skulle i och med Välsignelsen ha överlämnats till Adam. Sådana är Principerna. Men på grund av syndafallet kunde inte Gud stå i positionen av ägare och inte heller kunde Sanna Föräldrar göra det. Även om de förr inte kunde stå i positionen som ägare, så borde vid den här tiden alla, centrerade på sin släkts ledare, offra allt de äger genom sonen, modern och fadern, genom någon som kan uppfylla ärkeängeln position i den sataniska världen,. Återupprättelsen av släktlinjen, rätten till ägarskap och hjärtats område borde offras och återlämnas över sju generationer. (285-231, 7.6.1997)

Där finns två helveten; ett på jorden och ett i den andliga världen, men där finns endast en väg till himlen. Så även om båda vägarna till helvetet vore öppna, betyder inte det att de skulle leda raka vägen från jorden till Himlen. Ni kan endast gå in där genom Sanna Föräldrar; ni måste gå genom dem för att komma in i den enda porten till himlen. (294-103, 14.6.1998)

Vi behöver återlämna rätten till ägarskapet till Gud, för hjärtats område och

det påtagliga området. Familjen, nationen och världen måste tillsammans återlämnas till Honom. Vi behöver ge dem tillbaka till Honom som ett offer genom Sanna Föräldrar och rensa bort alla våra skulder.

På den grunden räknas det horison-tella fundamentet som består av föräldrar och barn i er familj och äganderätten till alla ting etableras genom Sanna Föräldrar. Där detta sker uppstår Guds konungarrike på jorden. Rätten till ägarskap borde sammanlänkas med jorden i den situationen där inget syndafall har skett. På grund av Fallet måste emellertid denna förbindelse skapas genom att gå genom gottgörelsens väg. Så snart detta är förverkligat kommer vi att introduceras in i tiden för suveräniteten av absolut kärlek och rätten till Himmelrikets ägandeskap. För att kunna välkomna ett sådant befriat område, deklarerar vi i Familjelöfte nummer åtta, att *fullända en befriad gudomlig sfär och en sfär av fullständig frihet i himlen och på jorden*, och uppnå det målet. (295-243, 28.8.1998)

Hur mycket vi än längtar efter den ideala familjen, föräldrar, par och barn så existerar de inte, eftersom deras allomfattande fulländning endast kan ske genom Sanna Föräldrar. Från en traditionell position som arvingar, i Guds och Sanna Föräldrars position, måste ni nå fröets värde som är lika i värde till den högsta förening någonsin sedd mellan bröder och systrar och lika i värde mellan Gud, Adam och Eva. Om ni skulle skörda en familj, från en sådan värld, som kan expandera till att producera

nya generationer för alla människor – skulle den familjen – ha samma värde som det av en förening mellan Gud och Sanna Föräldrar – och kommer därefter att bli arvtagare som kan ärva segrarnas historia. Det har sagts att de med makt kommer att regera världen. Vi borde inte tävla med andra på basis av makt. De med makt har skapat områden i vilka de kan uppnå ännu mera makt och de har sopat bort de som är svaga; de agerar som vinnare och rekordbrytare. Detta är inte resultatet av en tävling om goodwill, som Gud önskar. Därför måste allt detta rensas bort från jordens yta.

(301-19, 16.4.1999)

Vid tiden och platsen där återuppvaknandet sker, när alla världens familjer kan hävda att de är söner och döttrar till Sanna Föräldrar, kommer det globala Himmelriket att förverkligas. När världen blir som en familj går vi in i den nya världen av Guds konungarrike på jorden. (146-132, 8.6.1986)

Det Uppfyllda Testamentets tidsålder betyder att hela världen likvärdigt kan ta emot nåd och fördelar från Sanna Föräldrar. För att detta skall kunna ske måste de omvända blodslinjen, äganderätten och hjärtats område. Detta är ansvaret för stammens messias. Detta är verkligen ett måste som måste genomföras eftersom vi har gått in i kvinnans tidsålder. (251-286, 1.11.1993)

Guds rätt till ägarskap blev fullständigt bortstulet av denna fallna värld som ärvdes av djävulens kärlek, liv och släktlinje. Nu har tiden kommit för oss att återvinna det. Att bli söner och döttrar som kan ta emot Guds sanna kärlek och få denna världen under kontroll. Som sådana måste vi slutligen lösa in familjens blodsband som förlorades av Adam, Eva, Kain och Abel. På alla befriade nationers fundament och välkomnade, tillhör för närvarande äganderätten felaktigt till djävulen och den sataniska världen. Detta skall återlämnas till Gud, den sanna kärlekens och ägare, genom den allra bästa mannen och kvinnan, den bästa sonen och dottern, de av Gud älskade.

Alla människor i världen behöver gå igenom Sanna Föräldrars kärlek. Utan att ha gått igenom den porten, finns det ingen väg tillbaka till det ursprungliga hemlandet i den himmelska världen. Den enda vägen som står öppen för dem nu är vägen som leder till helvetet. Vi behöver söka efter vägen som leder tillbaka. Vi måste kämpa och vinna över nationer som går emot oss. När vi gör det har dagens Enighetskyrka ärvt segern över det globala messias området, gått igenom området för nationella messias och sparat oss fram till släktens messianska sfär. Genom släktens område i den sataniska världen, måste vi nu gå in i Satans familj och förändra hans värld. (210-42, 30.11.1990)

## KAPITEL FYRA

# Vägen att bli *Cheon Il Guks* medborgare

### Sektion 1 Guds hopp för mänskligheten

Guds ursprungliga vilja vid tiden för skapelsen var att få leva harmoniskt tillsammans med människorna i en kärlek centrerat på Guds enda syfte, att ha hela himlen och jorden att glädjas i Hans kärlek och etablerat som det verkliga livets centrum. Men genom Adams och Evas fall, bestod Guds kärlek inom Honom själv. Guds kärlek som skulle etablera relationer med människor, kunde inte forma dessa relationer och det försvann från dem och från hela skapelsens värld.

Konsekvensen blev att Gud offrade de sista sextusen åren i hopp om att den dagen skulle komma, centrerat på Hans kärlek, som Han ville etablera. Då Han kunde föra allting samman i skapelsen och leva i glädje tillsammans med dem. Men de har ännu inte förenats genom Hans kärlek och därför förblir Hans ideal och Hans hoppets kärlek ouppfyllt, vilket skulle ha etablerats. På detta sätt har Gud lett sin försyn fram till denna dag för att till varje pris kunna uppfylla Sin vilja. Alltsedan syndafallet har Han gjort så under lång tid, fram tills denna dag, oavsett tidsåldrarna, för att kunna uppfylla och återta Sitt hopp och åter-

ställa Sitt förtroende och sin kärlek till mänskligheten; ändå har Han fortfarande inte kunnat göra någondera. (1-88, 6.6.1956)

Gud som alltsedan Skapelsen, inte har kunnat glädjas en endaste dag över universell seger, önskar att inleda den dagen genom människor på jorden. Om de därför inte förverkligar den dagen, kommer inte Satan som har trampat på oss att kunna elimineras. Vidare skulle inte de sataniska makterna, som anklagar mänskligheten inför Gud i himlen, kunna drivas bort. Därför har Gud inget emot svårigheter, offer eller kamp. Han har varit som en skyddande skärm till denna dag för att finna och välja ut var och en av er.

När vi tänker på detta kan vi känna Guds önskan. Han har valt ut var och en av oss – för att kunna röra om i den onda historien under satanisk dominans och harskiljer från fienden Satan – som förde Syndafallet över mänskligheten. Vi borde uppfylla Guds önskan och bli människor som stolta kan stå inför Honom och alla ting i skapelsen och återlämna segens härlighet till Honom. Endast då kan syftet med Hans plan och arbete uppfyllas som Han drivit i kraft av oförtrutet slit för att uppfyllas. (2-301, 30.6.1957)

Gud som skapade Adam och Eva hade en brinnande önskan att de skulle bli människor med karaktär enligt Hans hopp. Men de föll som mänsklighetens förfäder och förrådde därmed Hans önskan och hopp, vilket Han hade ömmat för, sedan lång tid före Fallet och nu orsakade Honom en fruktansvärd sorg.

Ni borde alla tänka på hur Gud som förtryckte Sitt hjärta av sorg och indignation mot Adams Familj, valde Kain och Abel med syftet att återta Sitt hjärta, som varit fyllt med längtan. Ni borde tänka på hur de istället förvärrade Hans sorg och hur Hans hopp fortfarande kvarstod ouppfyllt.

Sexton hundra år senare valde Gud Noa men resultatet blev detsamma. Sedan valde Han Abraham efter ytterligare fyrahundra år, men än en gång blev resultatet detsamma. Gud ville möta en person som uppfyllde Hans längtan efter och kunna dela sitt hjärta. Men inte heller Abraham kunde till fullo frigöra Guds längtande hjärta. Genom tre generationer valde Gud därefter, Jakobs familj med syftet att göra människorna medvetna om Hans längtande hjärta som Han hade burit på under tusentals år. Men Hans vilja blev än en gång inte fullt förverkligat genom denna familj.

Vi borde förstå Guds situation när Han var tvingad att följa efter Israeliterna – trots att Han hade valt dem – utan att kunna tala med dem med ett sådant längtande hjärta, utan att kunna lära dem och utan att kunna ha herravälde över dem.

Vi borde känna till det faktum att Gud fostrade på denna jord en enda ras av Hans längtan, och att varje gång de hamnade i problem, led Han, var ledsen och gick igenom svårigheter i proportion till intensiteten av Hans längtande hjärta.

Gud har ansträngt Sig genom hela den långa historiens väg för att inplantera denna längtan i våra hjärtan, in i historien och in i denna värld. Därför borde vi ha i åtanke att varje objekt som vi har att göra med är genomdränkta med Hans längtan.

När vi av detta skäl lyfter våra ansikten och ser på Guds skapelse, borde vi känna att de är alla objekt för Hans brinnande längtan. Om det är så också med alla ting i skapelsen, hur mycket mer så skulle det inte vara för människorna som är deras herrar? Ni borde verkligen offra tacksamhet till Gud, när ni blir medvetna om det faktum att Han alltid har längtat efter människan baserad på en viss standard, även om de var onda till formen. (8-93, 22.11.1959)

Varför kunde inte Gud överge människorna utan snarare klamra sig fast vid dem, och gå igenom oräkneliga sorger fram till denna dag? Det var därför att Han ville kunna säga till dem ”Ni är mina enfödda söner och döttrar.” Han har kämpat fram tills nu för att förverkliga ett sådant ideal.

I Guds godhets trädgård kunde Han stå där i härlighet, Adam i kapaciteten av skapelsens Herre, inför Honom mitt i skapelsen som harmoniserade som ett centrum för Hans kärlek och sade: ”Min

Fader! Var Helgad!”, och ändå på grund av hans fall förlorade det värdet. Ni borde förstå att Gud vill höra ljudet av Sin ursprungliga son och dotter som uppstod efter Skapelsen och kalla Honom Fader. Den Fader vi kallar på idag kan inte sökas från en position av synder och ondska. Följdriktigt måste vi fly från denna syndfulla och onda värld och gå in i den ideala godhetens trädgård, vilken är en värld där mänskligheten kan manifesteras Guds Härlighet medan man lever omsluten av glädje. Det är med andra ord en värld där, om människan rör sig hela skapelsens ting rör sig, och om människor är tysta är alla ting tysta, och Gud Skaparen rör sig antingen eller är tysta med dem. Inte bara detta utan det skulle också ha blivit den ideala trädgården som möjliggör enhet som överstrider av den ömsesidiga relationen mellan Gud och mänskligheten.

På detta sätt hade Gud velat att mänskligheten skulle bli en med Honom och skapat en sådan värld medan Han visualiserade den situationen, där de kunde bli glädjefyllda genom en sådan fantastisk kärlek mitt i enighet. Men genom deras fall orsakade människorna inte bara sin egen smärta, utan också Guds, och har alltsedan dess har burit på den genom en fortsatt sorgfylld historia tills denna dag.

Vad är då Guds största hopp när Han vägleder frälsningsplanen i relation till dagens värld? Det är för att föra människor som födda från fallna föräldrar tillbaka över till Hans sida och säga till dem, ”Jag är er evige Fader och ni är mina eviga söner och döttrar.” Ni borde

förstå att det historiska hoppet för den fallna mänskligheten och det ursprungliga Guds hopp är att kunna välkoma en sådan dag. (3-26, 15.9.1957)

Det finns många människor som lever på jorden i dag, var och en med deras individuella visioner, åsikter, trosuppfattningar och övertygelser, ändå är det ingen som bugar inför Gud med ett sant hjärta, vittnar om Honom och står förtroendefullt inför himlen och jorden hävdar att ha blivit sänd från Honom.

Vad är det som vi absolut borde söka efter? Oräkneliga människor som har kommit och gått genom historien och har väntat tills nu för det jordiska framträdandet av en människa som kan sätta åtsidan sin egen tro och uppfattningar och allt hans proaktiva uppförande och komma fram och hävda att han förkroppsligar Gud med Hans sinne och kropp och agerar på Hans vägnar. Medan vi längtar efter att Hans representant ska träda fram, har Gud genomlidit ändlösa svårigheter för att leda Sin plan och Sitt frälsningsarbete genom en lång tidsperiod.

Vilken är källan till den jordiska sorgen? Det är varken frånvaron av några trosuppfattningar eller att någon som kunde ta aktiv ledning, utan snarare en uppsättning trosregler som kunde hävdas vara förkroppsligandet av Guds Hjärta och Vilja och det av en person som kan agera som Hans representant. För att kunna ta bort all sorg, smärta och förbittring som fyller jorden och dagens mänskliga värld, så måste det komma en hävdande ideologi och en person som



står i Guds ställe. Därför skulle ni återigen känna att tiden har kommit för er att förstå att syftet och Guds frälsningsplan och arbete och av historien har varit uppträddandet av denna enda personen.

(3-317, 2.2.1958)

Ni måste ha den sortens vän som ni kan lita på med ett uppriktigt hjärta, och som står i Guds ställe. Dessutom behöver ni syskon, föräldrar och partners som ni kan lita på i Hans ställe. När ni har det så överskrider ni familjen, expanderar till samhället, nationen och världen. Detta var Guds glädjefyllda dröm, ändå drev han individer in i situationer med ömsesidig misstro och lidande för mänskligheten för att kunna få dem att finna tro på Honom. På det sättet ville Han att troende skulle komma samman som syskon och vänner för att smida band som får dem att lita på varandra å Hans vägnar. Det är inget annat än detta som var Hans största hopp. (4-146, 30.3.1958)

Om jag skulle fråga Satan, ”Hallå Satan, uppfyllde jag eller uppfyllde jag inte alla dina krav?” Då skulle han svara att jag gjorde det. När jag skapade ett bastant fundament för att gå in i himlen genom att älska allting inklusive till och med Satan med Guds ursprungliga kärlek, måste därför Satan välsigna mig och säga ”Världen som ni ska gå till är befriad. Alla Era önskingar har blivit uppfyllda. Allt ni önskar er kommer att uppfyllas varthän ni går och allting ni önskar kommer att tillhöra er.”

Om Jag skulle säga. ”I Guds namn, Sanna Föräldrar och Sanna Famil-

jens namn, världen kommer att befrias!” skulle han svara, ”Amen!” Våren har kommit. Hur stark snön och isen än må vara så kommer allt att smältas bort eftersom det är vår. Därför måste vi så frön på våren till slutet av den ideala världen och i Amerika där Satan spritt ut onskans frön! Ett gott frö är familjen. Satan planterade bara ett: den fallna Adam och Eva. Nu måste vi städa upp och polera den varhelst vi går för att kunna skapa en ny familj. Där kan vi kultivera allting. Detta måste ske i landet Amerika. Det är Guds efterlängtgade objekt. (189-65, 12.3.1989)

Efter att ha skapat man och kvinna undrar vi varför ville Gud att de skulle växa? Det var för att Han skulle kunna älska dem. Om målet är kärlek, skulle en kärlek högre eller lägre än Guds vara god? Skulle Han säga, ”Hallå där! Er kärlek till mig får inte vara större än min kärlek för er?” Nej det skulle Han inte.

Om ni skulle brottas med Gud skulle Han vara mera eller mindre beslutsam än er? Han skulle vara än mer beslutsam. Gud har allting. Det finns ingenting som Han saknar. När är Gud mera ivrig? Om en ny man eller kvinna skulle komma och skapa mer passionerad kärlek än våra förfäder från förr, så skulle Gud också tappa andan.

Om Gud hade mött ett sådant passionerat par, skulle Han ha velat leva avskilt från människor eller med dem? Han skulle ha velat leva med dem. Därför borde ni veta att evigheten kan bli funnen centrerat på kärlek och endast i kärlek. Det finns en mening i att säga att

evighetens koncept är etablerad i sann kärlek. (195-312, 17.12.1989)

## Sektion 2 *Cheon Il Guk* – Vårt ursprungliga hemland

Vi måste bli någons barn vilket betyder att bli Guds barn. Vi måste bli någons syskon, vilket betyder ett syskon i Hans familj. Vi måste bli någons make eller hustru vilket betyder att bli någons make eller hustru i Hans familj.

Gud skapade Adam och Eva för att kunna påtagligt se och bli stimulerad av hela Sin inre aspekt. De skulle bli den andra substantiella Gud, eftersom Han skapade dem utifrån Sitt behov av kärlekspartners. En apa kan inte vara Guds kärlekspartner; endast människor kan vara det. (258-274, 20.3.1994)

Gud har fram tills nu inte kunnat utöva sin rätt till ägarskap. Satan har lagt beslag på allting – Satans nationer, Satans människor och Satans ting; Satan stal Guds rätt till ägande. Också Sanna Föräldrar har aldrig innehaft rätten av ägandeskap över sanna barn, en sann nation eller en sann värld. Eftersom där aldrig har funnits en sann människa – en sann man eller kvinna att äga dessa ting, så kunde ingen inneha rätten av ägande. (186-118, 29.1.1989)

Tills denna dag har Gud inte kunnat bli den som utövar rätten till ägarskap. Djävulen har varit ägaren. Guds barn kunde inte ta ägarskapet. Djävulen och hans barn har varit spelat ägare av Guds skapelse och orsakat stor skada. Allting

måste återkrävas. Allting i skapelsen måste återlämnas till de ursprungliga föräldrarna, till Sanna Föräldrarna och sanna barn, en sann nation och sann släkt. (203-185, 24.6.1990)

Nu ska vi inte längre tänka att vi är någons barn eller syskon. Vi är Guds barn, Sanna Föräldrars barn och människor som kan ta emot arvsrätten som kan frigöra världen och kosmos. Våra familjer har skjutit pilar emot oss från en satanisk position. Även så går vi inte bara igenom flera årtusenden av historia, utan snarare kommer att förbereda allt i vår livstid som krävs för att kunna bli messias och gå in i en tidsålder som tillåter vår andra återkomst på en horisontell nivå. Det är så vi kan gå och frälsa vår släkt och föräldrar, som tidigare varit emot oss. Baserad på detta kan jorden bli ett Himmelrike för första gången.

I den meningen får våra Välsignade Familjers gärningar och livsstil noll poäng i betyg. Ni borde vara medvetna om att ni har varit i djävulens lya och att ni borde sträva efter att skapa era egna områden av frigörelse. Annars kommer ni bara av gammal vana att omfamna era barn endast för att ni längtar efter att bara vara lyckliga, kommer allt att förgås. (203-180, 24.6.1990)

När Jesus gick till Jerusalem tittade han på ett fikonträd på vägen och såg att det inte bar någon frukt och förbannade det. Omedelbart tynade det bort. Det är den sortens konsekvenser ni skulle möta om ni saknar frukt. Vad

har ni förberett för Gud genom att bygga en framtida nation? Det är frukten av ert arbete, den centrala kärnan och förverkligandet av denna nation. Medborgarna i Guds nation är inte frukten av ett äpple eller persika. Tills idag har Gud inte kunnat ha några medborgare i Sitt konungarike. Därför söker Han nu Sina ursprungliga medborgare, de fulländade medborgarna Han aldrig kunde ha. (215-399, 1.3.1991)

Vi säger att en sann nation är Guds konungarike på jorden. Endast genom att etablera det kan vi uppfylla Hans vilja som fanns bakom välsignelserna Han gav till den ursprunglige Adam och Eva när Han sade, ”Ha herravälde över skapelsen när ni har fulländat er själva!” och människor kan till slut bli de sanna ägarna av jorden. När det händer kan människorna slutligen bli sanna bröder och systrar; då kan vi bli Guds sanna barn för första gången. Vi kan bli den Himmelske Faderns sanna söner, sanna döttrar och vördnadsfulla barn, vår Herres lojala subjekt och sanna herar över allting i skapelsen och universum. Om vi blir sådana kommer Gud att delegera sin fulla makt till oss; inte bara yttre makt utan också den allra innersta kärnan av Hans hjärta. Vi blir då söner och döttrar till vilka Han säkert kan ge allting. (5-329, 1.3.1959)

Mänsklig historia har vuxit fram ur en mörk natt emot gryningen för att hälsa den nya klart lysande solen. Vad representerar då solen? Människlighetens sol betyder Människlighetens Föräldrar.

Mänsklighetens hemort – det ursprungliga hemlandet – kan inte växa fram utan dessa föräldrars ankomst. (16-268, 19.6.1966)

Det är goda nyheter och glada tidvattneströmmar för släktens messias att få höra att de kan äga en kärlekens hemort. Därefter kommer blodslinjen att säkras genom Välsignelsen. Nu kan er hemort bli er. Er blodslinje har flutit därifrån. Den blodslinjen kommer att vidgas och kärlekens ström från alla nationer kommer att bli likt rent vatten som flyter in emot den stora oceanen, vilken är den andliga världen. Den andliga världen är ansluten till den stora kärlekens ocean på jorden och är Guds konungarike i himlen. Därför kan ni inte överleva i den andra världen, utan ett hjärta som har upplevt kärlek. Kärlekens hjärta sftar på ett barns hjärta och därefter ett broderligt hjärta. Broderlig kärlek är dess expansion och äktenskaplig kärlek är dess syntes vilken genom att förenas därmed ockuperar centrum.

Giftermål skapades för att skapa enhet baserat på begreppet av Guds ursprungliga kärlek och genom att mogna och förenas i kärlek kan de förenas med Gud som påtagliga varelser.

Kärleken är vertikal här. Därför kan de horisontella Adam och Eva härifrån slutligen träda in i denna kärlekens varelse, centrerat på den vertikala Gud, som rör sig vertikalt. På detta sätt kan en boplatz för familjen skapas för första gången. Individerna, familj, släkt, folk, nation och värld kan fullständigt slå sig ner i denna punkt. Detta är axeln.

Gud är den maskulina subjekt partnern, eller hur? Därför är människan i ett centrum eftersom han har säden till ett barn – livets säd. Kvinnan har inte det. De är kärnan. Kärlekens säd existerar för att komma i kontakt med livets kärna och att bli en med Gud. Är inte Han livets frö? Därför är den logiska och centrala punkten för bosättning platsen där vi kan förenas med Hans kärlek. (226-173, 4.2.1992)

Guds nation är den tänkta destinationen för människor som för närvarande är inom den fallna sfären. Med andra ord så måste vi återvända till våra hemorter. Ni måste gå tillbaka till er hemort. Ni kan inte göra det ensam. Eftersom det finns ett syfte med skapelsen måste ni återvända till er hemort efter att ha uppfyllt det. Även om bara två personer återvänder, så om vi ser utifrån de ofallna Adam och Evas synpunkt, så kan de återvända som representanter för himmel och jord, världen, nationen och familjen. Det var det ursprungliga ansvaret som gavs till Adam och Eva, som skapades som Guds barn. (113-162, 3.6.1981)

Frågan är hur man omvandlar och expanderar hemorten där ni föddes till en himmelsk hemort. Det är därför jag har utnämnt er som släktens messias, varigenom er mor står Adams familjs ställe, ni står i Jesus ställe och jag står i Kristus position vid hans Återkomst. Den tredje, andra och första generationen förenar horisontellt Sanna Föräldrars värld med era förfäder som representerar historiens källa. Därför står er

födelses mor i Adams och Evas ställe. Ni står i Jesus ställe och jag står i Kristus position vid den Återkomsten. På detta sätt blir er mors födelseplats och ni en del av hemorten i Guds konungarrike. Positionen av hemorten inom himlens domän har blivit återupprättad. (215-129, 6.2.1991)

Er födelseplats är inte i Er hemort. Den tid har kommit när hela nationen kan bli Er hemort. När ni därför går till den andra världen, så kommer alla nationsgränser som funnits fram tills nu att försvinna. För närvarande finns där begränsningar för er hemort. Men om ni återupprättar den, kommer ni att ha kontakter utan några gränser, när ni kommer till andliga världen.

Den blir grunden för Guds konungarrike på jorden, som kan länkas samman med hemorter överallt. Så när dessa är sammanlänkade kommer alla som är registrerade i alla nationers familjeregister att bli överförda helt intakta till den Himmelska nationen.

Sedan hemorten för människor som inte föll och förökade sig skulle bli omvandlad till Guds konungarrike, skulle alla bli inympade och gå in i himlen från positionen att ha blivit födda i konungariket. Det är på det sättet som återupprättelsen av hemorterna kommer att gå till. Så snart den hemorten, den nationen är återupprättad kommer kosmos att bli återupprättat. På det fundamentet kommer återupprättelsen av Sanna Föräldrar att bli fullbordad. Att fullborda Sanna Föräldrars mission innebär att återupprätta Sanna Föräld-

rar, och fullborda alla villkor för Guds nation från den punkt där Sanna Föräldrar står och återupprätta fundamentet för återupprättelsen av himmel och jord. (216-131, 9.3.1991)

Er hemort är Guds nation där Sanna Föräldrar föddes. Är Seoul Guds nation där Sanna Föräldrar föddes? Hur skall ni övervinna detta koncept? Hur kommer ni att överskrida det? Gud vill inte att människorna ska tänka, ”Jag kommer från Jeolla provinsen.” eller ”Jag kommer från Gyeong-gi provinsen.” eller ”Jag är korean”, ”Jag är amerikan.” Adam och Eva hade inte något sådant koncept i Edens Lustgård. (169-174, 31.10.1987)

Det sista villkoret som borde uppfyllas för att kunna ärva Guds legala arv har att göra med att äga Gud, Sanna Föräldrar, sanna syskon, sanna innevånare, sanna nationer och en sann värld. Ni borde bli människor som kan leva som medlemmar av himmelska familjer genom ett oskiljaktigt broderligt hjärta möjliggör för er att känna att alla människor är syskon och att den relationen med dem är evig och oföränderlig. Ni borde kunna etablera en sann nation på jorden och ärva Guds legala arv baserad på sanna familjer i vilka vi kan säga att himlen och jorden är vår och att Himlens Fader är vår Fader. (10-254, 27.11.1960)

När vi lite närmare undersöker våra troslov och Kristendomen, som försvarar tron på Gud i dag, hur många människor skulle då vara värdiga att bli innevånare av Hans konungarrike? Vidare, var

finns rasen som Gud i evighet kan göra anspråk på som Sin egen? Var kan vi finna landet som Han kan hävda vara Hans nation. Var kan vi finna sådana ting eller människor? Ni måste förstå detta. (5-17, 9.11.1958)

Oavsett hur underbar make ni än kan ha och hur underbart behagligt liv lever, kommer ni att komma till helvetet om ni inte känner Gud. Ni måste bli registrerade som Hans medborgare. Hur berömd prefekten för Harvard Universitetet än är, så kommer han ändå att gå till helvetet om han inte är registrerad som medborgare av Guds nation. Ni går in i Himlen efter att ha blivit välkomnade av familjen, samhället, nationen, världen och mänskligheten. (278-263, 26.5.1996)

Nationen för Kosmisk Fred och Enighet *Cheon Il Guk* behöver en suverän stat, ett territorium och medborgarskap. Därför var kröningen av Guds konungaskap förra året, återupprättelsen av suveränitet. Därefter betydde alla manifestationer kring bosättningen i Guds Faderland (Hemland), återupprättelsen av territorium. Därefter skall ni registreras som medborgare av *Cheon Il Guk*. Förstår ni? Det är därför ni måste ha *Cheon Il Guks* ID kort i ordning för att bli medborgare.

Suveränitet, territorium och medborgarskap är nödvändiga för att skapa en nation. Ni måste tro att den eviga bosättningen i *Cheon Il Guk*, deklarerades på fundamentet av alla delägare. Ha den tillförsikt som Gud skulle ha, och när ni tränger er framåt med all er kraft samma

tillförsikt som pastor Moon, Sanna Föräldrarna har. Då kommer ingenting att hålla er tillbaka. (364-87, 1.1.2002)

Det var inte Gud som etablerade Sitt kungadöme utan Sanna Föräldrar. Det var Sanna Föräldrar och inte Gud som etablerade *Cheon Il Guk* (天一國). Cheonju Pyeonghwa Ton Guk (天宙平和統一國) Nationen av Kosmisk Fred. Om man bryter det kinesiska tecknet för cheon (天), som betyder himlen, i dess delar så betyder det två människor (二人). Detta betyder två världar. De är lika. De är en himlens person och en jordens person; den dualistiska strukturen av en andlig person och en fysisk person. Ert sinne och kropp står för det dualistiska, gör det inte? Är era sinnen och kroppar förenade eller hur? Människor vilkas ande och kropp är i konflikt kan inte bli medborgare i *Cheon Il Guk*. (364-101, 1.1.2002)

Vad gjorde jag i Korea efter Kröningen för Guds konungadöme? Höll jag inte manifestationer där jag talade om bosättningen av Guds Faderland? Det var för att ni skall kunna ärva den sanna kärlekens linje. Detta gjorde jag över hela världen. Vad gjorde jag efter detta? Har jag inte proklamerat *Cheon Il Guk*? Nationen av Kosmisk Fred och Enighet; detta är *Cheon Il Guk*.

*Cheon Il Guk* är nationen där två människor blir en. Himlen behöver dessa två människor. Där måste finnas två föräldrar. Allting i den skapade världen är skapat inom ramen för parsystemet, eller hur? Vad är *Cheon Il Guk*? Allting

skapades i par alltifrån insekter till stora djur. De måste bli ett. När två ting, två människor, två föräldrar, två karaktärer – subjekt och objekt partners – blir ett, skapas en plats för Gud att sätta ner sin fot.

Förklarar inte Bibeln också detta? När två eller tre människor ber – Tre varelser ber faktiskt om ni inkluderar Gud. Det är detsamma. Två eller tre människor bildar fundamentet för en nation. De blir grunden för en familj, nation och världen. Familjen framträder och en släkt börjar därifrån. Det är vad som inträffar när där finns två eller fler människor. (370-88, 19.2.2002)

I dag är den 5 november i det andra året för *Cheon Il Guk*, det fyrtiotredje Sanna Barnens Dag. Vi har fört samman Guds Dag, Barnens Dag och Alla Tingens Dag för att annonsera tiden för likställdhet för fred och enighet centrerat på *Cheon Il Guk*, vilket inte uppfylldes av familjen i Edens Lustgård. Denna tidsålder kan föra Edens familj till fullbordan centrerat på mänskligheten som expanderar till den himmelska världen.

Efter fulländandet av Den Heliga Eld Ceremonin för Fred, Enighet och befrielsen av Himmel och Jord är vi nu i en tidsålder där Gud fritt och enkelt kan besöka varje familj och leva i glädje tillsammans med dem. Jag ber innerligt att ni välsignar oss så att vi kan vara tillsammans i samma livssfär. Den himmelska världens hopp kan hittas på jorden och den jordiska världens hopp kan bli funnen i himlen. Välsigna oss så att vi därför kan bli en, enligt himlens och

jordens hopp, och att vi på det sättet bli kvar som centrala förfäder för Himmlandet på jorden, och upprätthåller vägen av befriad lojalitet och barns vördnad på grundvalen av utjämning.

I dag har jag offentliggjort ankomsten av tidsåldern för likställdhet av Fred och Enighet under *Cheon Il Guk*. Vi har nu gått in i en tidsålder där vi kan bygga och officiellt skapa det första steget för Guds konungarrike. Låt därför den andliga världens ångest bli upplöst och låt förfäderna komma ner till jorden för att assistera sina ättlingar. Låt församlingars ledare samverka inom denna världen genom deras anhängare. Må de bli fria att agera i fullständig återlösning och fullständig upplösning av alla blockeringar som hade gett Himlen problem. (396-158, 5.11.2002)

Vad är årets motto som jag gav idag? Låt, våra familjer genom sann kärlek fullkomna en sann familj med vördnadsfulla barn, patrioter, helgon, och gudomliga söner och döttrar av *Cheon Il Guk*.

Allting från Guds Skapelses ideal inkluderas i detta. Vi blir patrioter när individen, familjen, slakten, människor, och nationen, alla har ärvt traditionen av barns vördnad centrerat på den sanna familjen. Helgon ärver patrioters tradition och helgons gudomliga söner och döttrar. Arv förverkligas på fundamentet av att ha förvärvat konungaskap. Rätten till ägandeskap tillhör er och allting som tillhör er nation kommer att förnekas. Dessa ting är resultatet av den fallna världen, vilken vi ändå skulle

behöva överge. Gud vill inte ens att Hans skugga ska överlappa den värld som Han aldrig önskade – den värld som var nedsmutsad och sammankopplad med fiendens blodslinje. Av den anledningen kunde han inte styra över dagens onda värld i vilken oräkneliga människor dog och förstördes i krig och som har fortsatt till denna dag genom nationers uppgång och fall. (400-192, 1.1.2003)

Vill ni inte till etthundra procent bli en familj av verkliga vördnadsfyllda barn inför Gud? Vad mer kan ni begära? Detta borde vara er enda stora önskan. Ni borde bli en sådan familj även om det innebär att offra alla era förfäder från sju generationer tillbaka. Ni måste uppnå detta även om det innebär att sälja ert arv eller till och med er nation. Trots allt detta tvekar ni fortfarande att donera ert Totala Livs Offer till kyrkan och donerar istället bara resterna av era pengar som blir över. Känner ni inte till paret, Ananias och Sapphira som hade gjort just så i närvaro av Petrus? Deras liv slutade på kyrkogården efter att ha dött på platsen. Ni måste vara medvetna om att en tid mer skrämmande än den har kommit. (400-220, 1.1.2003)

### Sektion 3 Kvalifikationer För Att Bli Medborgare Av *Cheon Il Guk*

Gud längtar inte efter ett folk med bara den yttre formen av ett folk eller en nation med bara den yttre formen av en nation. Han längtar efter ett folk, nation och suveränitet som Han kan påverka – med andra ord, förenade med Hans

hjärta. Det utvalda folket borde klart ha förstått hur Gud var och för vilket syfte han hade utvalt dem. De förväntades att tränga framåt oavsett motgångar eller svårigheter de mötte. Detta var attityden och hjärtats standard som israeliterna skulle ha haft till Gud vid den tiden. Ändå uppträdde de stolta över att vara det utvalda folket och begick många synder inför Honom under historiens gång. Vi borde naturligtvis förstå först och främst att de kriminella handlingar, eller synder de gjorde mot Guds hjärta, som påverkade tidsåldern, var större än det som de gjorde mot den egna tidsåldern.

Men var skulle Gud börja för att kunna återupprätta mänskligheten? Gud måste återupprätta önskan och omständigheter och situationer, men främst måste Han återupprätta hjärtat. Han måste återupprätta hjärtats värld, vilket aldrig kan bli skadat eller delat. Därför har Gud gått igenom sådana problem fram till denna dag, för att kunna expandera hjärtats fundament i bakgrunden av varje viktigt ögonblick i historien, med endast den dagen för Sina ögon. Vi som lever nu borde vara medvetna om dessa fakta och upprörande protester till våra förfäder som var okunniga om dessa ting.

Även om vi lever under dessa komplicerade och röriga omständigheter kommer ändå allt detta att försvinna. Människor kanske sjunger över deras välstånd och glädje på grund av det lyckliga liv de haft på jorden men allt detta kommer att försvinna. Hur som helst så finns det någonting som kvarstår för

dem som levde hela sina liv fokuserade på en speciell mission. Vad är det? Det har inget att göra med omständigheter utan ett hjärta som kan dominera varje omständighet. Vi kan inte förneka det faktum att detta hjärta har makten över historien och ökade rasens anda och bevarade dess olika tros delar. (9-337, 21.6.1959)

Gud har arbetat tills nu för att uppfylla Sin vilja genom att frälsa mänskligheten. Därför förnekar ingen att Han fosttrat människor till Sin sida – som kunde bli medborgare och det rikets barn. Var tänker Han etablera det konungariket? Han försöker inte att etablera det i den andliga världen utan på jorden. Vilka är då de som är kvalificerade att bli Hans rikets medborgare, som skall etableras på jorden? Det är ni alla. Ni är det centrum som kan bygga den himmelska nationen. (87-106, 16.5.1976)

Ni borde alla kunna säga, ”Så, det är så här människan i det förgångna var?” I dag är vi på detta sätt och från och med nu borde vi bli så här. Gud har lidit så mycket i Sitt inre, Sin vilja och i Sitt hjärta att Han har blivit en sorgsen Fader. Hur borde vi närma oss Hans närhet? Han har ända tills nu varit ett offer av blod, svett och tårar. Vi borde också utgjuta blod, svett och tårar för att kunna ärva detta offer. Under tårar av sorg borde ni lova, ”Fader, Du har sörjt, Du har utgjutit blod och svett för att ge oss och vi har dött, utgjutit tårar och lidit för att ta emot. Hur glädjefull skulle den dagen inte bli när vi kan ha ett sådant



givande och tagande! Vi borde föra fram en sådan dag när vi kan börja med att gråta och dessa glädjens tårar skulle förblinda vår syn och den hjärtskärande sorg som ropas ut från våra munnar ska komma ut som en explosion för att bli en triumferande sång av glädje och härlighet.”

Där borde föräldra-barn banden återupprättas, där Gud för första gången kan säga, ”ni är mina barn.” Han borde kunna deklarerar, ”Ni är mina barn och Jag är Er Fader”, inom ett förenat område där vi kan dela Hans Hjärta och inre situation i närvaro av alla välsignelser av skapelsen i universum. Ni borde förstå att centrum av de band som vi borde söka, ligger i att förverkliga Guds familj och människor och skapa en världssuveränitet och kosmos efter att ha blivit kallade av Honom. (151-336, 5.2.1963)

Ni står inför mötet med ert öde att gå in i situationen att bli himlens medborgare och som sådana borde ni förnya ert historiska medvetande. Snarare än att leva för er egen skull borde ni ha uppfattningen att leva för era nära vänner och medborgare av Guds konungarrike. Inte bara det, ni borde också ha känslan att leva för de himmelska syskonen, paren och föräldrarna och tjäna dem. Detta är inte någon enskild del utan ett universellt begrepp.

Ni som tror på Jesus borde inte blint vörda honom, utan snarare vara de som kan harmonisera himlens och jordens inre och yttre lycka. Gud arbetar för att etablera Sitt ideal av att återupprätta Hans konungarrike baserat på en uni-

versell frälsningsplan. Vi måste bli Hans barn och människor som kan stå i den platsen. Dessutom borde vi kunna älska våra grannar och Hans konungarikets medborgare. Om där finns människor omkring er som tror på Jesus så borde ni kunna behandla dem som era syskon och landsmän. Ni måste också övertyga andra att göra detsamma. I det ljuset är ert ansvar enormt bortom alla ord.

Om ni kan tänka er hela sextusen år av historien vertikalt kommer ni att se att Gud samlade himmelska medborgare från det Gamla Testamentets tidsålder och Hans barn i det Nya Testamentets tidsålder. På detta sätt har historien flytet i omvänd riktning. (1-336, 30.12.1956)

Vad borde ni göra vid denna tid när alla på jorden med en röst säger att detta är de Yttersta Dagarna? Med andra ord vad borde ni göra i denna globala tidsålder av de Yttersta Dagarna som understryker slutet av den sekulariserade synen på historien, vetenskapen, etiken liksom religionen?

Ni borde bli människor som uppfyller Er oföränderliga lojalitet till Gud utan någon hänsyn tagen till ert egna jag för att kunna söka Hans konungarrike och Hans rättfärdighet på jorden just så som Jesus hade proklamerat, ”Sök Hans rike först och Hans rättfärdighet.” På det sättet borde ni kunna vara stolta över er själva inför hela universum och bli människor som kan uppfylla er mission i Guds ställe.

Det vill säga att ni borde tillämpa de fundamentala principerna av den nationen för att addera verkligt värde till era

liv och föra fram den hoppets dag som utlovar en evig framtid. Om ni inte kan bli sådana människor kommer ni att sluta med att inte ha någon relation med Guds vilja genom vilken Han sände Jesus efter att ha arbetat under fyra tusen år efter Adam och Evas syndfall. Och ingen relation med Hans vilja från Jesu tid och fram tills nu, när han arbetade i treenighet med Jesus och den Helige Ande.

Utifrån ett sådant perspektiv, vad borde ni nu söka efter? Ni måste utrota element av orättfärdighet som har förhindrat etablerandet av Guds konungarrike och Hans rättfärdighet, med andra ord, Hans ideal i himlen och på jorden. Genom att göra så borde ni uppnå seger genom att i era dagliga livsproblem stå i Hans Son Jesus ställe. Med andra ord om ni önskar att bli människor som passar det riket, de rättfärdiga medborgarna av Hans konungarrike, borde ni inte vara dumma människor som slåss över vad de skall äta och vara klädda i. Istället borde ni gå bortom saker som mat, dryck och kläder. Om något av detta alls ges till er borde ni kunna dela det med dem som är klädda i trasor eller är hungriga. Om ni har en limpa bröd inspirerar Guds hjärta er att dela detta bröd med någon istället för att själv äta den. Jesus visade den sortens hjärta men människorna omkring honom kunde inte göra så.

Vad är orsakerna till splittringen och konflikterna i dagens familjer? De uppkommer därför varje familjemedlem tänker att familjen existerar endast för hans eller hennes skull. Om där finns

någoting att äta uppstår en konflikt och splittring för att varje medlem tänker att maten just bara för honom eller för henne. Ni borde komma ihåg att just detta är den verkliga syndens pil och Satan.

Därför skulle ni lösa problemen kring mat och kläder. Ni borde förstöra det själviska tänkandet som skapar villkoren för familjens disharmoni och stå över sådana konflikter som har genomlyst historien. Glöm inte att ni är satta i en position att överskrida problemen med kläder, mat och boende för att i stället växa fram som Guds sanna sagnarare. (3-125, 13.10.1957)

Ni måste alla bli de som lever för Guds konungarrike och rättfärdighet. Hur svåra era omständigheter än må vara, måste ni bli människor som kan kämpa för att övervinna dem och komma ihåg att Gud har hopp till er. Endast då kan ni kallas för Hans sanna söner och döttrar.

Vilka sorts människor kan bygga Guds konungarrike? Det är de som kan förneka sig själva genom sitt omsorgshjärta för Honom. De som förnekar sig själva för sitt samhälle, människor, nation och värld är just de som kan bygga Hans konungariket. Vidare de som lever för Hans skull, till och med till den grad att de kan förneka sitt land och världen, de som kan bygga Hans konungarrike. Också oavsett hur sorgfull deras omständigheter än må vara, så är det de, som kan bygga Hans Himmelrike, som känner sorg för sitt samhälle, nation och värld och till och med Gud snarare än för sig själva.

Idag borde ni inte sträva efter att tillfredsställa era egna önsknin­gar, utan i stället ert hjärtas standard, så som Jesus gjorde, som gick igenom svårigheter för Guds vilja och för mänsklighetens skull. Ni borde gå framåt emot positionen av Guds Sanna Barn som kan trösta och stödja Guds brustna hjärta som gått igenom svårigheter tills denna dag.

När ni ser orättfärdigheter borde ni känna indignation. Tillsammans med Guds kärlek som bara vill ge mer och mer, borde ni gå fram mot slutet av denna världen och göra ansträngningar att sträva efter att etablera Hans konungarike och rättfärdighet. Vidare borde ni kunna trösta Guds hjärta som har gått igenom svårigheter och nu frälst mänskligheten mitt i sådan sorg.

Inte bara det utan genom att inte ge upp, utan vinna seger i kampen emot Satan under vägen mot etablerandet av Guds konungarike och rättfärdighet, där ni måste förena familjen, samhället, människor, nation och världen, med början i individen. Med andra ord så måste ni kunna kämpa och vinna över Satan i vilken situation ni är befinner er i. Om ni går in i samhället måste ni göra det under vilka omständigheter som helst som samhället ger er. Om ni går ut till nationen måste ni kunna ta stegen framåt och ta ansvar för de värsta problem och sedan kämpa och vinna över de sataniska bakom dem.

Om sådana människor skulle komma kan det se ut som om de kan förstöras till en början, men ni borde veta att de kommer att ha framgång senare. Där finns också huvudpersoner av

vissa hem, arbetsplatser, organisationer och nationer. De som kan frigöra sina barns uppgifter till sina partners inom sina familjer och som kan fullfölja sina ansvarsuppgifter av lojala subjekt till sin ledare är själva ledare i sina familjer och sin nation. När en sådan anda uppstår inifrån ert absoluta jag och harmoniserar med Er kropp så att till och med Satan får respekt och följer er, så kan ni för första gången gå framåt som människor som söker att etablera Guds konungarike och rättfärdighet. (3-131, 13.10.1957)

Det är många människor som nu för tiden är stolta över sig själva och deras nationalitet. Amerikanerna bröstar sig inför sitt medborgarskap som en stor nation. Ändå kommer det inte att vara för evigt. Amerika lever endast för sig själv. Det vet inte att de borde existera för andra nationer precis som den Helennistiska civilisationen var okunnig inför behovet att existera för Roms sak. Inte heller Rom visste att dess civilisation existerade för modern civilisations skull, vilken passerade genom England. Därför borde amerikaner idag vara medvetna om behovet att tjäna sin egen nation såväl som att tjäna andra länders behov. Ändå är de flesta inte medvetna om detta. Det är lyckligt trots alla dessa felaktigheter, finns det ett antal människor som har konceptet klart att de inte ska leva själviskt utan snarare leva för Guds skull.

Ni som har samlats här i Enighetskyrkan kanske just nu sitter i en liten kyrka men ändå kommer problemen

med tiden att lösas om ni i era hjärtan känner att ni kan representera världen genom att expandera denna kyrka och ni dessutom kan representera himlens karaktär. Ni kommer att kunna lösa allting. Ni är barnen som tar på er Hans vilja. Därför måste ni bli medborgarna i Himmelriket som tjänar Gud som världens Herre. Ni borde ha i åtanke att ni aldrig avvika från Faderns vilja oavsett när eller var ni än är. (4-110, 16.3.1958)

I denna historiska tid i av de Yttersta Dagarna är vi inte människor som bär tjusiga kläder och äter oss sprängmätta. Vi måste bli människor som kan bevara och tjäna mänskligheten som ombud för historien. Vi måste gå i motsatt riktning. Bara då kommer det att bli rättvist. Vi måste gå emot varje ideologi som har använt sin suveränitet för att ta människors liv. En sådan tid måste komma. Historien måste oundvikligen gå igenom denna process. I annat fall kommer dess väg att blockeras.

Vilken sorts väg går Gud, Hans barn och Hans folk? Det borde vara en väg som framhärdar, betjänar och offerar. Ni borde inte stå ut med bara blind tro. Ni borde härda ut för Frälsarens skull, Gud och Hans vilja. Den stunden kommer och därför borde ni stå ut för dess skull. Därför har alla trosriktningar en lära om den Återkomsten.

Det sägs att en sådan den kommer men vad är det för tid? Det är en tid när Gud, subjekt partnern i hjärtats område som uppfyller målet Han har i Sitt hjärta. Människan står inför ett historiskt öde där de måste förändra sig efter

Guds vilja, hjärtats subjektspartner i sitt kämpande för att gå framåt och söka den tiden. De kan inte undvika vägen av svårigheter när de formar sig själva efter Gud och går fram emot Hans mål. Historien har varit en uppräknings av händelser på denna väg. Vilken sorts kamp var det? Det var en där de som uthärdade blev slagna först, var de som offerades, blev dominerade och var de som kom med en ny ideologi med hopp och som blev dödade. Det var historiens väg av sådana konflikter. Därför måste alla de utan undantag, genomgå lidandets väg, som kom framåt och grät för godheten på jorden. De måste offeras för människornas skull och måste gå framåt till dödens position så att de inte kompromissade med sin tro. (10-230, 16.10.1960)

Vi måste hjälpa världens fattiga och lidande människor. Vi måste hjälpa USA, med Japan som centrum i denna ansträngning. Amerika borde hjälpa de som svälter i Asien på olyckliga platser som i Indien. Människorna i denna världen tillhör en nation. Amerikanerna kanske älskar sin nation, men Guds folk måste älska denna nation ännu mer. Jag är medveten om Koreas miserabla belägenhet. Om vi hjälpte Korea med allt det stöd som ni ger till Amerika så skulle koreanska folket prisa och älska mig. Men eftersom Amerika på ett högre plan representerar världen, avsätter jag vår rörelse vid den här tiden att hjälpa det landet. (122-282, 12.11.1982)

Om spåren efter äldre tidsåldrar i historien kvarstår i bakgrunden av era

liv och er kultur så kan ni inte bli de rena, ursprungliga medborgarna av den himmelska nationen. Spår av vanor centerade på kulturella bakgrunder från den sataniska världen borde inte få finnas kvar i den ursprungliga himmelska nationens värld. Om sådana element i era livslånga vanemönster kvarstår så kan ni inte gå in i Himmelryket. (197-286, 20.1.1990)

När väl människorna kommer tillbaka så kommer landet automatiskt att bli återställt. Så snart som suveräniteten är etablerat kommer medborgare och territorium att bli återupprättat. Det är därför jag är intresserad av Förenta Staterna och Sovjetunionen, nationer som står närmast att ta emot den globala suveräniteten. Sovjetunionen och Förenta Staterna har varit polariserade tills nu. Men även dessa två länder kommer att mötas vid världens toppmöte. Gud vill leda dessa staters ledare. Om jag skulle göra en jämförelse skulle jag likna mig själv vid ett lokomotiv som kan dra dessa nationer och kulturella sfärer under en enda suveränitet. Där finns egentligen inga språkproblem eftersom folk som använder himlens modersmål (Sanna Föräldrars språk) går in i Guds konungariket. (216-30, 3.3.1991)

Nationer, släkter och familjer har sina representanter. Ni borde känna till att eftersom mänskligheten har en relation med hela världen, så kan de bli himlens medborgare bara när de tjänar de universella Föräldrarna, religionernas Föräldrar och familjens Föräldrar.

Vad söker mänskligheten efter i dagens värld? Att finna Universella Föräldrar. Kristna i synnerhet längtar efter att föräldrarna för deras tro skall komma. Dagen då dessa universella Föräldrar uppträder är ingen annan än dagen för Återkomsten. Trots detta har planen ännu inte blivit uppfylld, att föra tillsammans alla religioners Föräldrar.

Gud har strävat efter sin frälsningsplan under sex årtusenden.

Ändå har missionen för Kristi Återkomst som måste bära en översteprästs ansvar inom en kropp av troende ännu inte blivit uppfylld. Från det perspektivet har brudgummens och brudens frälsningsplan blivit uppfylld inom det löftets område. Men ännu har de ännu inte kommit fram till Sanna Föräldrars position som kunde leva inom den kroppen av troende.

En sann familj som består av sanna barn kan inte etableras innan Sanna Föräldrars position avgjorts. (5-122, 4.1.1959)

Dom som konstant utstrålar klart ljus och brännande värme tjugofyra timmar om dygnet är medborgarna av Guds konungariket. Det är liknande fenomen som när insekter samlar sig runt en ljuskälla en mörk natt. Tänk er vilka som kan permanent behålla Guds livskraft, styrka av kärlek, vara ljust brinnande och som är utan tveksamma innehavare av den himmelska nationen. (86-302, 11.4.1976)

Där finns en nation av en sann far, en nation av en sann mor och en nation av den äldste sanna sonen. Vi blir himlens

invånare genom att skapa kontakter med dem. Därför kan vi dra slutsatsen att vi är medborgarna, barn och ägare av Himmelriket. Genom att börja från familjen blir ni ägare av himlen och kan gå in i Guds världsvida hushåll. Vördnadsfulla barn är ägare till sina familjer, patrioter ägare av sina nationer. Dessa är alla länkade samman som en.

Ni måste följa den enda vägen. Vägen till att bli patrioter från vördnadsfulla barn, helgon från patrioter och Guds gudomliga söner och döttrar från helgon som alla går i en riktning. De går inte tillbaka den andra vägen.

Gud önskar att ni följer en väg. Ni måste först bli vördnadsfulla barn som Gud skulle vilja vara tillsammans med i både svåra och lyckliga stunder och med vilka Han under en livstid och för evigt vill stanna hos. Dessa är de människor som Gud kan säga att Han verkligen behöver. Ni måste följa den vägen oavsett de som förnekar och förföljer er. Där kommer inte att finnas någon gottgörelse att betala så snart ni blir medborgare av Himmelriket. Etablerade resultaten varar för evigt. (293-209, 26.5.1998)

Ni blir sanna familjer endast genom att bli uppmärksammade av er nation och dess medborgare. Endast när släkten, familjer och er nations individer uppmärksammar er familj – endast när era familjer överskrider uppmärksamhetens områden för en individ, familj, släkt, människa och nation, kan de nå världen. Utan att få uppmärksamhet på denna nivå kommer er väg att vara blockerad. Ni måste förstå att med upp-

märksamhet kan ni gå in i himlen som dess medborgare för första gången i historien. (134-218, 20.7.1985)

Ni måste genomlida, offra er för och tjäna er fästman och fästmö även om ni inte tycker om honom eller henne. ”Om jag inte mött honom eller henne skulle jag aldrig ha lärt mig någonting. Nu ser jag att jag har fått denna person, för att jag ska kunna gå genom mera svårigheter, och därmed kunna gå till himlen genom en anda av tjänande och offrande.” De som kan tänker så här kan bli stora, mogna människor och gå in i himlen.

Gud vill att även syndare ska kunna bli Hans söner och döttrar. Bara för att er partner kanske inte har ett sött litet ansikte eller är från Japan eller är lite för kort får ni inte tänka; ”Åh Jag tycker inte om henne?” Ni män borde vara övertygade om att ni skulle gå till den högsta platsen i himlen om ni accepterade den fulaste kvinnan och offrade er själva för och tjäna henne mer än någon annan. Ni måste förstå att ni därefter skulle bli den störste maken och ett helgon bland äkta män. Enighetskyrkans medlemmar borde kunna ha den nivån av tänkande. (116-95, 20.12.1981)

De lyckligaste och absolut värdefullaste som skulle kunna hända i en kvinnas liv är att ha en make. Den största glädjen för ett par är att få barn. Era barn tillhör inte sina fäder och mödrar utan världen, den himmelska världen, den himmelska nationen. Deras släktlinje finns i Guds Himmelrike. Även om

de är era barn har de alla en nationalitet. Att ha en nationalitet betyder att vara medborgare i en nation. Med samma kännetecken är dessa den himmelska nationens barn och paret består av en man och hustru som representerar Guds nation. Om ni har ett sådant hjärta kan ni anpassa er själva till den Himmelska Nationens standarden där ni är registrerade. Ni kommer att kunna ge respons med den standarden. Utan att ha den erfarenheten av respons på jorden kommer det att vara svårt i andliga världen även om ni har tagit emot Välsignelsen. Sak samma gäller för män. De är lyckligast av att ha en hustru och näst största lycka är att få barn som ett resultat av deras förenande av kärlek. Kärlekens näste borde föras vidare till världen. När det sker är nu fullt kvalificerade som medborgare i himlen. (233-212, 1.8.1992)

Era treeniga team är de tre största offren. Abraham måste göra tre offer och Noa hade tre däck på Arken. De är alla tre stora offer. På detta sätt skulle ni bygga ett altare och förmå tre personer att offra, för att uppfylla lojalitet och hängivenhet till människorna i det området. Ni borde bli människor som kan omfamna det området med samma hjärta, som ni skulle ha när ni ber för era egna barns välsignelse. Om ni är utvalda till ett sådant område och arbetar där under tre år är ni kvalificerade som himlens medborgare. (150-26, 17.8.1958)

Sanna människor är de som offrar sig själva för det högre goda syftet. Detta inkluderar sanna barn, lärare, vän-

ner, föräldrar, syskon, familjer, nationer och Himmelriket. Vilken sorts plats är då det sanna Himmelriket? Det är målet för dem som offrade sig själva och led för det högre goda syftets skull. (124-168, 6.2.1983)

Adam och Eva misslyckades med sitt felaktiga giftermål som individer. Därför måste vi nu omvända detta. Andra generationens medlemmar borde ta del av giftermål över gränserna mellan nationer. De måste nu älska varandra och med den kärleken smälta fiendens. För att kunna etablera denna standard måste sex tidigare fiendnationer, med Amerika först, inklusive Japan, Korea, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, etablera nationella kärleksfundament genom att ha älskat fienden. Ni borde göra detta till en tradition för att skapa ett nytt liv i nationerna mer än dess patrioter. Himlen startar på fundamentet av den enigheten. (192-85, 2.7.1989)

Dom som önskar gå till himlen måste älska sina fiender. I Edens Lustgård var Adam och Eva centrerade på Gud och ärkeänglarna på dem. Hade bara Adam och Eva fullkomnat sig själva skulle de gått in i himlen och ärkeänglarna skulle ha följt dem in. Himlen är dit ni går efter att ha utövat kärlek. Ärkeängeln borde ha blivit älskade av Gud, Adam och Eva och därefter gått in i himlen tillsammans med dem. Det är Skapel-sens Princip. (243-280, 28.1.1993)

Ni lever inte för er egen skull. Ni borde leva representerande alla. Om ni är

en kvinna borde ni födas in i denna tid representerande alla kvinnor och bli en modell för alla kvinnor som betraktar er. Ni borde leva som ett föredöme. Om ni gör så, kommer era efterföljare helt säkert att följa ert exempel. Den himmelska världen – den eviga världen – är där ni är sammanlänkade eftersom ni följer det exemplet. När ni är kvalificerade för den platsen, kommer ni att få tillgång till allting. Men om ni misslyckas kommer ni att hamna i stora problem. Sanna Föräldrar undervisar inte människor på den platsen (andliga världen). Människor som fulländats genom dem kommer dit. Det finns inget sådant utbildningssystem i den världen. Ni måste gå dit efter att ha utbildats här på jorden. Men andra ord, det som är bundet på jorden är också bundet i himlen, det som är löst här på jorden är löst i himlen. (227-376, 16.2.1992)

Medborgarna av Himmelriket är de som kommer fram och höjer fanan att tjäna alla människor. För att kunna rädda en viss ras i dag måste vi därför fördela alla våra ägodelar för den saken. Om inte det räcker borde vi vara beredda att även offra våra liv. Sådana människor är verkligen himlens medborgare. Ni borde tänka på Guds inre tillstånd att behöva samla sådana människor för att kunna förverkliga Hans Himmelrikes ideal. (5-17, 9.11.1958)

Där finns ingen annan väg till himlen utan att älska era fienders barn mer än era egna. Kristna ber idag Gud välsigna dem och förlåta alla deras synder

och deras onda gärningar. Deras syn på tro är inte korrekt. Jag kunde inte be på det sättet till Gud. Innan ni ber borde ni känna skuld även när ni offrar verkligt fullgjorda resultat. Med vad skall vi uppnå förlåtelse för våra förfäders inte förlåtna synder inför Gud?

Fram tills nu har Sanna Föräldrar inte kunnat hålla sitt bröllop. Det betyder att de inte har kunnat slå rot. Hur som helst har de nu för första gången introducerat, tidsåldern för ”Sanna Föräldrar och det Säkra Etablerandet av det Uppfyllda Testamentets Tidsålder”. För första gången har de nu kunnat återvända till sin hemort. När de gjorde det tog de med sig alla sina barn som var skingrade. De reste till sin hemort och bosatte sig där som Sanna Föräldrar och höll sitt bröllop. Därför kan deras barn nu gifta sig.

Enighetskyrkan har gått precis i motsatt riktning mot andra religioner fram tills nu. Det är inte en falsk religion utan en som undervisar den ortodoxa vägen genom att ha orden ”Sanna Föräldrar.” De stod upp i världen i motsats till vad den lär oss genom de falska föräldrarna. Eftersom jag har undervisat er att söka vägen till sanna föräldrars på det religiösa sättet. Och lämna bakom er de falska föräldrarnas väg, så måste sådana sanna föräldrar naturligt återvända till deras hemort och ha en familj. Därför är det helt logiskt att säga att deras barn också borde återvända till sina hemorter och ha familjer. (273-289, 29.10.1995)

I era hjärtan borde ni tänka, ”Jag har nu gått över till den nya tidsål-



dern” och utan att se er om borde ni säga, ”Adjö världen! Jag lämnar nu.” Vi arrangerade den Heliga Brännings Ceremonin för Fred, Enighet och Himlens och Jordens Frigörelse. Helt konsekvent har vi passerat det kritiska ögonblicket. När Lots hustru lämnade Sodom varnades hon att inte se tillbaka. Ändå kände hon att vägen framför henne var obehaglig och hon tittade tillbaka. När kvinnor inte vet vart de är på väg eller vilken väg att gå, och när de mer än en flykting så är smärtan de känner i ögonblicket, förblindande för dem, så att himmel och jord verkar vara i mörker, och de längtar tillbaka till det förgångna. Därför vänder de sig helt oundvikligt om och ser tillbaka. De Yttersta Dagarna kommer att vara en sådan tid. ”Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden...” (Matt 24:19) (396-134, 5.11.2002)

Har ni en egen nation? Vi måste komma till en gemensam slutsats angående allting i relation till detta land. Det står nu i Löftet att ni är ”ägare av *Cheon Il Guk*”; ni är ägaren. ”Vår familj, ägare av *Cheon Il Guk*,” ”centrerat på sann kärlek” är innehållets kärna. Det är så det ska göras. Förstår ni? Löftet förändras. Begreppet ”ägaren” har kommit in i Löftet. Ingen kan bara utesluta orden i Löftet! Men för evighet står termen ”*Cheon Il Guk*” som har kommit till genom Sanna Föräldrar.

Vi har nu etablerat Guds konungaskap och fullständigt befäst himmelens och jordens Föräldrar i livets sfär. Vi har hållit särskilda möten för harmoni och

enighet mellan himmel och jord och fullgjort den heliga förbränningsceremonien för fred, enighet och befrielse av himmel och jord. Därför behöver vi en ny nation. (5.11.2002)

Om er ande och kropp inte är i harmoni som en, kan ni inte gå till himlen oavsett hur stark er tro är efter att ha gått med i Enighetskyrkan. Det är därför det finns skuggor på platser där det är konflikt. När ni var i registreringen och tog emot Välsignelsen där, så talade jag om ”Centrerandet på klockan Tolv.” Där borde inte finnas några skuggor.

Om er ande och kropp inte är förenade, så blir det så att när solen lyser direkt så överhettas ni och er ande och kropp blir osymmetriskt förvriden och en skugga kommer att framträda på er vänstra sida. Om er (fysiska) kropp tar över ert medvetande kommer ni att kasta en skugga åt vänster. Dessa borde vända sig mot ”centrerandet på klockan tolv.” Toppen, mitten och botten borde stå i perfekt vertikal linje till Gud.

Om vi ser Gud som den första generationen och Adam som den andra, så var området för de tre generationerna inte vertikalt etablerade. Gud hade ingen tredje generation. Människorna har aldrig känt till att Han var en miserabel Gud som var oförmögen att få barnbarn. Den fallna mänskligheten kände inte till det faktum att Gud, människornas förfader, Lärarnas lärare, Herren över alla herrar, konungarnas konung och Universums största Härskare var i ett sådant eländigt tillstånd. (400-197, 1.1.2003)

## Sektion 4 Vittna för att vinna den himmelska ägarskapsrätten

”Ni borde kunna tänka: Vi är de som framträtt i sökandet efter människor med hopp. Vi är de som behövs för att återuppliva våra förhoppningars nation. Den dag vi börjar arbeta är den dag vi kan ge liv och inspiration till de medborgare som kan bygga en nation. Vi är de som har ärvt denna nations traditionella ideologi och stigit fram för att återuppbygga den nation vi önskar. Därför borde vi förenas med dem genom denna traditionella ideologi och finna den rätta nationen. Vi är de som har ansvaret att rekrytera en sådan grupp.”

Där borde era hjärtan flöda över med kärlek för den nationen och dess folk. Det borde vara en annorlunda plats än när ni älskade nationen som dess medborgare. Det borde vara en annorlunda slags kärlek än den ni hade tills nu för era egna släktingar, föräldrar, syskon, äkta partner och barn. Ni borde älska människorna och nationen på ett annat sätt. Om inte det sker kan inte den ideala värld som Gud hoppats på tills nu bli förverkligad. När ni fullt ut representerar Gud för dem, kommer de att följa oss och bli himmelska medborgare. När dessa människor som har samlats här är solitt och starkt sammanlänkade, så kommer återupprättelsen av Guds hemland att starta. (57-179, 31.5.1972)

Termen ”Ett folk” inkluderar svarta, vita och den gula rasen och borde ha kapaciteten att smälta alla kulturer på liksom alla vanor och omgivningar

genom historien. Vi säger att vi ska bli Ett folk och syskon centrerade på Sanna Föräldrar. Men världen är inte ännu på det sättet. Vi borde fullständigt göra det till ett folk. Om det lämnas som det är så skulle onda människor för alltid finnas kvar. Genom våra aktiviteter i Hemkyrkan kan vi skapa Ett folk. Ni borde känna till att sättet att göra det är endast genom Hemkyrkans aktiviteter. Det finns inget annat sätt. Även om där finns oräkneliga släkter borde vi etablera en rörelse att förena dem. (116-215, 1.1.1982)

Genom att ta emot Välsignelsen kan ni behandlas som vanliga medlemmar i Enighetskyrkan och medborgare av den himmelska nationen. Vi kommer då till slutsatsen att Satan automatiskt kommer att vara avskild, baserad på denna logiska standard. Guds kärlek är högre än Satans och ni har stått som män och kvinnor välsignade på det principiella kärleksfundamentet.

Därför står ni snarare över än under standarden för att bli anklagade av Satan; därför kan han inte anklaga er. Det är eftersom Sanna Föräldrar har etablerat den ursprungliga släktlinjens standard genom deras blodslinje. Så länge ni därför är inom området för den släktlinjen, kommer Satan aldrig att framträda. Då kommer ni att fullständigt ha gått över till området av separation från honom. (172-66, 7.1.1988)

Enighetskyrkan är en representativ kyrka som marscherar framåt för Himmelrikets ideala familj. Ni borde känna

till att nationen, världen, kosmos och Gud är innesluten i denna familj.

Ni har blivit bundna till Sanna Föräldrars släktlinje, från och med nu ska ni därför inte vara vilda olivträd. Ni borde ta fröet från den sanna olivträdet och bära frukt varhelst ni slår er ner i världen. Ni borde bära samma sorts frukt oavsett i vilken nation ni bor i och bli accepterade som heliga människor av den himmelska nationen. Ni borde vara medvetna om att detta var Guds avskapelseideal.

Enighetskyrkans Välsignade Familjer har ansvaret att öka befolkningen i Guds konungarike – inom det fria och befriade området som inte har någon gottgörelsehistoria. Ni får aldrig glömma att detta är er mission.

Nu kommer släktens områden att invigas. Gud kommer inte längre att styra er. Era släkter går in i tiden för att bli himlens släkter. Därför går människor med i Enighetskyrkan, genom sina förfäders påverkan, utan att förstå varför. När våren kommer behöver inte löven uppmanas att spricka ut; de gör det automatiskt.

En värld där morgonsolen sakta stiger upp visar sig inför våra ögon. Glöm inte att vår uppgift och mission är att modigt gå framåt och är på hög andlig nivå som de stora ägarna av himmel och jord och Guds befriade barn. (202-256, 24.5.1990)

Min önskan är att återupprätta himlens medborgare. Men hur kan vi omvandla medborgarna i den sataniska världen? Detta är frågan. De borde för-

neka den och vända om 180 grader. För närvarande är Satans position högre och Guds lägre. Hur borde detta förändras? Det borde bli en nollpunkt. Hur många av himlens invånare ni har återupprättat kommer att bli det värdefullaste för er.

Har ni inte alla blivit himlens invånare genom mig? Med samma anda borde ni göra era barn till himmelska medborgare, utbilda dem så att ni kan ta dem med er och få dem att leva i den himmelska nationen även till risken av ert eget liv. Det är er tillgång. Ni borde systematisera detta och utbilda era barn; bara då kommer de att gå till samma plats. Hur stort skulle det inte vara om alla fullständigt blev himlens medborgare på ett ögonblick? Det borde ske. De blir era tillgångar i den andra världen. Det blir en gåva när ni går till den andra världen, det är likvärdigt med en hemgift och gåvor som bruden för med sig när hon flyttar in med hennes svärföräldrar. Om ni för med er nations människor tillsammans med de från många andra nationer kommer där att bli en fest förberedd för er i himlen. (215-182, 17.2.1991)

Den största gåvan som ni kan ta med er när ni kommer in till Himmelriket är medborgare från t.ex. affärsvärlden, genom Principernas Ord. Vad borde ni ta med er när ni går in i himlen, Guds konungarike. Ni borde inte bara ta med er familj. Om ni gör det, vem ska då rädda Kains barn i den sataniska världen? Därför måste ni förstå, att fram till denna dag har ingen kommit in i himlen centrerad på sann kärlek. Därför är

det tomt där. Därför borde ni känna till att återupprätta många medborgare till Guds konungarrike och gå in i himlen med dem är en gåva som tillåter er att bli belönade av Honom och komma närmare den himmelska nationen. Detta kan inte göras genom kunskap, eller några andra aktiviteter eller resultat. (216-135, 9.3.1991)

Utan ett fundament för evigt liv kan ni inte kämpa under längre tid. Utan resultat kommer ni bara att tyna bort. Jag har hållit mig kvar till denna dag, eftersom jag har kämpat för det eviga livet. Det är på samma sätt för mig, ett allvarligt ämne. Ni känner inte till styrkan i detta. Vi kommer alla att någon gång dö. Ni vet inte när ni faller ner och dör i ett hörn. En dag kommer vi alla till den andliga världen, och när ni gör det vad kan ni då ta med er inför Gud? Ni kan inte gå dit med er (fysiska) kropp. Ni borde alla gå dit och leda medborgare för himlen. Kommer där inte att finnas en massa människor följande bakom mig? Det är vad ni borde göra. (230-61, 15.4.1992)

Era rättmätiga rättigheter i andliga världen kommer att avgöras av antalet medborgare som ni för med er till Himmelriket. De kommer att vara era tillgångar. Tiden har kommit för att räkna in dem. En tid kommer när miljoner kommer att vittnas till på en dag. Enighetskyrkan har en sådan fantastisk innehåll. Se på världen: hur många människor driver inte omkring som vilddalningar, som klagar över om de ska

leva eller dö, ifrågasätter livet och begår självmord?

Vi kommer nu in i tidsåldern för en omvandling där Enighetskyrkans medlemmar förflyttar sig över gränserna inom en region av tre till fyra närgränsande nationer mellan kontinenterna och vidare mellan Öst och Väst. När ett sådant byte tar plats kommer vår domän att förändras. Varför är detta nödvändigt? Grannländer blev fiender på grund av ständiga nationella konfliktintressen. Därför är människor som levde under den mörka medeltiden omgivna av murar i den andliga världen. Hur kan sådana murar raseras? Deras släktled på jorden borde riva ner murarna och därmed få dem att kollapsa. För att kunna göra det; måste de som hatade japanerna mest, nu älska dem med en ännu större intensitet. Det är Abels mission. Den första personen som förstår detta måste bli den första som bär korset. (218-227, 19.8.1991)

När ni går till den andra världen är era tillgångar beroende av hur många av himlens medborgare ni har inympat medan ni var på jorden. Religionen borde inplantera detta medvetande. Eftersom Enighetskyrkans medlemmar inte skapade detta medvetande bland vår andra generations medlemmar vill de gå någon annanstans. De håller på att bli bortsopade därför att de vill gå bort att söka efter ett arbete eller att göra andra saker i det sekulariserade samhället. Medborgarna i himlens andliga värld är formade på jorden och inte i den andliga världen. Vi skapar dem på jorden. Så

om Adam och Eva ursprungligen hade skapat människor i enlighet med den Principen, så skulle de ha tillhört himlen. Men på grund av att de föll, blev allt vänt upp och ner. (230-24, 15.4.1992)

Ännu viktigare än att äta är att skörda invånare för himlen. Det är det huvudsakliga arbetet för oss som lever på jorden. Bland allt det som vi måste göra under vår livstid finns den ingenting mera värdefullt än det. Pengarna som ni förtjänar efter ett utfört arbete och blir erbjudna för ett bättre arbete i den sekulariserade världen kommer att vara som rinnande vatten under en bro. Pengar kommer att vara värdelösa i den andra världen. Materiella ting, kunskaper är inte nödvändiga där. Även utan att ha fått någon undervisning kommer er tankevärld redan att känna till saker. Ni kommer att vara familjära med allting inom en vecka.

När ni en dag går till den andra världen, vad kommer ni då att säga till Gud som har lett återupprättelsens arbete och som gick igenom stor smärta till denna dag för att finna en Adam? Har inte Gud själv sökt efter den fulländade Adam sedan skapelsens begynnelse? Ändå har ni kommit att förstå Principerna. Detta är det vapen som gör det möjligt för er att rädda tusentals och otaliga människor. Tills nu kunde Gud inte utbilda människorna utan måste vägleda frälsningsplanen, mitt i deras okunskap. Det vi gör är att ta på oss Hans sorger och gör än mer i Hans ställe på jorden än vad Han har kunnat göra. Principerna förser oss med en väg att upplysa oss

och samla hundratusentals efterföljande Adam.

Hur många söner och döttrar ni har samlat omkring er som vill följa er till himlen, ni borde inte göra någonting annat än det. Även om ni hade miljarder i guld och levde i överflöd så kommer allt det att försvinna. Investera alla era materiella saker som ni känner till och även ert fallna liv för detta arbete. Investera inte detta var för sig utan i stället allt på en gång med ett hjärta för att skapa medborgare för Guds konungarrike. När ni investerar ökar det sitt värde av tacksamhet proportionellt. (230-28, 15.4.1992)

Hur mycket ni kommer att bli evigt prisade inför Gud beror på hur många medborgare för himlen ni har skördat. Tidigare fanns inte ens en spade att skörda med: ojorda resultat kom från okunskap; men nu har ni en rejäl sele på ryggen. Om ni passionerat förmedlar Ordet kan ni skörda en explosivt stor skörd. (230-32, 15.4.1992)

Ni borde engagera er i många aktiviteter för att föröka medborgare och familjer för himlen genom era egna ansträngningar. Er status med vilken ni skall få i den andra världen bestäms på jorden. Är det inte fastställt att det som är bundet på jorden är bundet i himlen och vad som är löst på jorden är löst i himmelen? Det är just det som det syftar på. (235-58, 28.8.1992)

Den norra och södra polen i en magnet säger inte till varandra att vara gemensamt attraherade. Denna process

startar naturligt. En orkan kommer. Detta måste lösas: centrerat på Evas och moderns sfär, borde vi ordentligt plantera i Kains och Abels områden i familjen tillsammans med världens lycka som kommer rusande framåt som en orkan. Det är som att föda ett barn, det är vad ni gör som för en moder och barnen. På det sättet är kvinnor befriare. Männen lever utan några bekymmer i himlens och jordens fria område, vilket är varför de inte kan blanda sig i barnens liv. Kvinnor borde vara tacksamma inför himmel, jord och Sanna Föräldrar för denna fantastiska tidsålder de har kommit in i, där de kan ha dominans tjugofyra timmar om dygnet. Därför är frågan hur många människor ni skördar och tar med er som medborgare till himlens nation?

I Korea är det mycket uppståndelse kring hemgifter. Det är sådan tid det blivit. Frågan är hur många medborgare och familjer ni tar med er till himlens nation. Där finns inga familjer eller invånare i himlen. Hur tacksam skulle inte Gud vara om vi kan skapa medborgare och familjer! När ni ser upp till den mörka skyn på natten, kan ni inte se hur stjärnorna lyser? Vilken av dessa stjärnor skulle ni vilja bli? Ni skulle vilja bli en stor stjärna. Om ni blir en stor stjärna eller inte beror på hur många medborgare och familjer ni kan föra till himlen. (235-119, 29.8.1992)

Kvinnor som går upp till bergen för att söka örter stannar där hela dagen och pratar om allt möjligt, medan som söker de godaste örterna. Men mot slutet av dagen kommer de tillbaka med

tomma korgar eftersom de blev hungriga och började äta upp alla de örter som de har samlat. Men de som bestämt och tålmodigt samlar sina örter kan vinna över de energiska kvinnorna som hade pratat livligt hela tiden till sina hem som hushållerskor.

För närvarande har Guds himmerike inga medborgare, Himlen är tom. Därför måste vi fylla den stora och tomma himlen med människor genom Enighetsskyrkans dörr. Eftersom en sådan tid har kommit borde ni tänka på världen snarare än er själva. Bli inte som en sädesärla som flyger ömkligt runt med sin stjärt vinkande. Ni måste bli ärbara kvinnor. (237-303, 17.11.1992)

Gud skapade Adam eftersom Han behövde ett horisontalt område. Många män och kvinnor gifter sig och skapar familjer för att deras barn ska kunna föras till himlen för att fylla den. Därför är varje familj en produktionslinje som skapar himlens medborgare. Som en produktionslinje borde den spotta ut många barn. Människors rang och position av härlighet i himlen avgörs av antalet medborgare de för med sig in i den himmelska nationen. Om ni fostrar många barn och om ni fostrar tolv eller till och med tjugofyra olika människor borde ni stå i positionen av att ha älskat alla människotyper. (256-238, 13.3.1994)

Senaste gången jag lämnade Hawaii, talade jag om kröningen för Guds konungariket och sedan om bosättandet av Guds Hemland (Faderland) och därefter deklarerade jag för *Cheon Il Gok* och dess

innevånare. Suveräniteten är nödvändig för att etablera en nation. Det är etablerandet av ett konungadöme. Där måste finnas en nation. Det är bosättningen av Guds Hemland. Därefter måste där finnas invånare. Det är hur ni får ett registreringskort till den himmelska nationen. På det sättet har allting blivit förberett för fundamentet av *Cheon Il Guk* på vilket suveräniteten, medborgarskap och territoriet kan förberedas centrerat på Guds absoluta auktoritet. Vilken beslutssamhet som definieras här beror på hur många människor i släkten ni har fört till Gud. Ni måste. Ni måste gå i motsatt riktning. Ni måste starta upp härifrån.

(364-131, 1.1.2002)

Nu är det tid att mobilisera era förfäder. Ni måste mobilisera dem att samarbeta med er och för att kunna göra det måste ni klart förstå innebörden av den nuvarande verkligheten, andliga världens struktur och hur återvändande uppståndelse sker. Därefter borde ni bli fanbärare för att sätta riktningen och bli ett exempel för era förfäder som utvecklar sin absoluta hängivenhet. Den fysiska världen står som den äldre brodern – och måste bli föredömet. Förstår ni? Därför tänk inte att ni ska göra detta ensamma. Om ni mobiliserar era förfäder kommer de att hjälpa er. (370-132, 19.2.2002)

I relation till Syndafallet var Gud ansvarig för Skapelsen och Adam för Fallet. Syndafallet förstörde familjen, nationen, världen och hela universum. Detta utfördes av de falska föräldrarna, vars ledare blev Satan, förenade sig med

dem och förbjöd Gud. Detta förstörde den värld som Gud hade drömt om. Tills nu har den politiska världen offrat den religiösa världen men från och med nu kommer detta att omvändas.

Därför startade jag upp ett totalt övergripande samfund, övergripande nationellt och en övergripande NGO – rörelse för att etablera en omvänd ordning, tillbaka till den riktiga ordningen och genom den skapa en enad frigörelse för himlen och jorden.

Det är inte i den andliga världen utan på jorden som detta förenas. Vi måste befria allting genom att bränna bort alla de nedfläckade märken och fläckar av blod efterlämnade av satan. Ni borde bränna bort allting som har med individen, familjen och ägodelar och överskrida dem genom den Heliga Brännings Ceremonin.

Genom att göra detta går vi över till att bli välsignade centrala familjer. Eftersom mänsklighetens misslyckande uppstod i familjen kan ni inte överskrida detta utan att ha en familj. Individer kan inte gå förbi detta. Därför är den andliga världen i uppror just nu för att fullgöra Välsignelsen. De ställer krav på jorden.

Tillsammans med Era förfäder, som en gång levde på jorden, tillsammans med religionsgrundare och ledare kommer att komma ner på jorden – förfäder som är från stammarna centrerat på sina religioner eller släkter – kommer därför att uppfylla sina ansvarsområden som ägare, centrerat på deras egen religion eller släkt. De borde frälsa alla människor i position av tjänare, adopterade barn, barn till konkubiner och

barn av direkt släktlinje i deras klaner och familjer, bli som ett och tjäna Föräldrarna. De skall utbildas av äkta män från den ursprungliga familjen, Messias. Vi kan fullborda detta genom individer som på den nya jorden, har blivit befriade, upp till befrielsens område i himlen. (396-127, 5.11.2002)

## Sektion 5 Livet för *Cheon Il Guks* ägare

### 5.1 Ett odelat hjärta, kropp, tänkande och harmoni

Ni är i positionen av förening mellan sinne-kropp, dvs. man och hustru, föräldrar och barn förenade som ett hjärta. Hjärtats Enhet mellan hjärta och sinne kan inte uppnås i ett tillstånd när man står ovanför och den andre nedanför. Om föräldrar är ovanför och deras barn är nedanför kan de inte i hjärtat bli förenade. Endast när båda är på samma nivå kan de bli ett hjärta och sinne. Med andra ord, bara när båda inre och yttre relationer är på ett och samma plan kan de bli förenade i hjärta och sinne. Detta är sant även för äkta par: de kan bara vara ett hjärta, när deras inre och yttre, framåt och bakåt relationer är horisontella. Men aldrig när de är vertikala. (41-30, 12.2.1971)

Allting skall förenas till ett i sinnet, ögonen, näsan och allting annat borde bli ett sinne. Kropp och sinne borde bli liksom man och kvinna. Släkter och nationer borde bli ett i hjärta och sinne. Människorna borde uppnå enhet i hjärta

och sinne som deras konung önskar det, bli ett i hjärtat med världens presidenter, därefter med Gud, himlens och jordens president. När detta sker blir världen en nation och den förenade nationen kommer inte att vara någonting annat är vår. (284-76, 15.4.1997)

Om Adam och Eva hade uppfyllt sitt ansvar inför Gud, skulle Han ha välsignat dem. Från punkten av den välsignelsen skulle godheten ha börjat och förenandet av sanning, godhet och hjärta kunna uppnås. Förenandet av Sanningen betyder att när Gud säger, ”Gör detta”, så svarar vi ”Ja” och följer och uppfyller det Han ger oss order att göra. Från perspektivet av Guds vilja är Adam och Eva inte i huvudsak två separata personer. Lurad av Eva, bröt Adam mot den himmelska lagen och på det sättet skiljdes de åt; ursprungligen var de förenade. Efter att enhet i sanning och substans uppnåtts, skulle hjärtats förening ha uppnåtts.

När det sker kan vi bli som ett med Gud och Han har kämpat vidare och hoppats på den dagen. (15-263, 17.10.1965)

Himlen är platsen där äkta par fullständigt förenade i Guds kärlek kan gå tillsammans med sina barn födda genom denna fullständiga förening som är familjen, slakten, och människor förenade genom Gud. (18-331, 13.8.1967)

Den primära uppgiften för Enighetskyrkan är förenandet av sinne och kropp. Därför gladdes Gud åt absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad, vid tiden



för Skapelsen. Vad vi säger manifeste-  
ras enligt vår tro. Om den inte kommer  
fram måste vi investera i oss själva och  
låta den föreverkligas. Oavsett hur stor  
vår uppgift må vara, uppfylls den enligt  
ordern. Eftersom vi investerar oss själva  
mer än vi hoppas så uppfylls det. (400-203,  
1.1.2003)

Eva föll på grund av sitt misslyckande  
att uppamma absolut tro och absolut  
kärlek. Därför kräver principen om åter-  
upprättelse genom gottgörelse, enkel-  
riktad hängivenhet av ens tänkande, för  
Guds skull, för att kunna återupprätta  
absolut tro och absolut kärlek baserat på  
samvete. Allting i världen går emot Gud  
och därför måste vi avskilja oss från och  
absolut förneka dem. (275-30, 30.10.1995)

*Il hwa* (一和) kommer från de kine-  
siska tecknen för *Il* (一) som betyder  
en och *hwa* (和) som betyder harmoni.  
Det är inte det kinesiska tecknet *hwa*  
(化) som betyder att bli. Som det står,  
innehåller tecknet *hwa*, som betyder att  
skapa harmoni, betydelsen att männis-  
kor av olika karaktärer borde bli fören-  
ade till ett, även om deras karaktär är  
annorlunda och på liknande sätt, män-  
niskor och nationer med annorlunda  
egenskaper borde förenas till ett. (68-232,  
3.8.1973)

Tecknet *hwa* i ordet *Il hwa* (一和) (en  
harmon) betyder inte för att skapa har-  
moni medan man förändrar innehållet.  
Oavsett om man eller kvinna borde ni  
harmonisera utan att förändras. Av des-  
sa två, att harmonisera utan att gå ige-

nom någon förändrig än harmonisera  
till kostnaden av förändringar i inne-  
hållet är ännu högre värderat. (173-241,  
21.2.1988)

Det är ett hjärta, en kropp och ett  
sätt att tänka, ett hjärta betyder att äls-  
ka Gud. I korthet så uppmanas vi att  
älska Himlen. En kropp står för kärle-  
ken till mänskligheten. Är det inte så?  
Ett tänkande står för kärleken till natio-  
nen som expanderar till familjeversonen.  
Med andra ord så uppmanas vi att  
älska våra familjer. Det huvudsakliga  
innehållet i män och kvinnors önskan  
är ideologin av ha ett hjärta, en kropp  
och ett tänkande! Förstår ni?

Titeln för dagens predikan är "Eta-  
blerandet av ett hjärta, en kropp och ett  
tänkande..." Det är helt okej att säga ett  
tänkande. "Ett hjärta, en kropp och ett  
tänkande handlar om till Gud och kos-  
mos..." Ni känner till vad kosmos står  
för, eller hur? Det är Guds hem och  
innefattar därför hela skapelsen och  
himlen och jorden. "Det är huvudideo-  
login för människorna i kosmos!" För-  
står ni? Säg efter mig: "Ett hjärta, en  
kropp och ett tänkande är huvudideo-  
login för Gud och människorna i kos-  
mos, för Hans hem och människorna i  
himlen och på jorden." Allting är inklud-  
erat och utesluter inte en endaste form  
eller art av skapelsen. Det är huvudlin-  
jens ideologi för alla människor. Är nu  
detta helt klart? Repetera efter mig: "Ett  
hjärta, en kropp, och ett tänkesätt som  
är ideologins huvudlinje från Gud och  
människorna i kosmos!" Där finns ing-  
enting annat. (381-106, 11.6.2002)

Himmelske Far, alla välsignelsers källa! Du sände Sanna Föräldrar till jorden och fick dem att betala en mängd gottgörelsetoppar av bitter sorg, och nu kan himmel och jord gemensamt stå på samma horisontala linje, efter uppfyllandet av manifestationerna av tidsåldern för harmoni, fred och enighet av himmel och jord, och den heliga brännings ceremonin för fred, enighet och befrielse av himmel och jord. Himmel och jord kan vanligen vara på samma nivå och standard baserad på enhetens ideal från individen hela vägen till kosmos och gå framåt mot ett syfte. För att ande och kropp skall kunna bli ett och bana väg för den individuella fulländningen och för kärlekens ideal att uppfyllas, för att genomföra fullkomligt återskapandet av Guds önskade ideal, baserad på den enda harmoni i påtaglig form genom ett hjärta, en kropp och ett tänkande. Adam och Eva skapade med en ömsesidig standard var absolut nödvändiga. Om den okroppslige himlens Förälder och den kroppslige Föräldern inte hade en ideal kärlekspartner, baserat på den förenande standarden av harmonin av ett hjärta, en kropp och ett tänkande, så kan inte syftet med den ideala huvudströmmen av Guds attribut, nämligen absolut kärlek, unik kärlek, oföränderlig och evig kärlek bli uppfyllt. (400-189, 1.1.2003)

## 5.2 Åtta steg av renhet

Frälsningens arbete är arbetet av återskapande, vilket också är skapelseprocessen för etablerandet av alla rena

ting, rena människor, ren släktlinje och ren kärlek i enlighet med Guds skapelseprinciper. Eftersom etablerandet av alla rena ting, rena människor och ren kärlek på rent land, är skapelsens ideal – skapelsens syfte – så måste vi övervinna oss själva för att uppnå detta mål. För att återställa rena kroppar är det av största vikt att bryta ner, våra nuvarande kroppar, som fungerar som ett fundament för Satan, för att kunna driva ut honom.

På det sättet borde rent sinne, kropp, substans och ande bli förenade och sedan borde ni befria er från det sataniska området och gå igenom de tre årens förlovningsperiod efter att ni kan forma en Välsignad Familj i fullkomlighetens sfär. I ljuset av Principerna är denna process uppståndelsen till positionen där ni fullständigt kan uppfylla ert mänskliga ansvar. Ni måste känna till att detta är vägen till återupprättelse genom gottgörelse. Om ni inte uppfyller detta, så finns det ingen annan väg för er att uppstå. (268-114, 31.3.1995)

Åtta steg av renhet betecknar uppfyllandet ansvaret av kyskheter, ren släktlinje, ren kärlek, ren barnslig vördnad, ren lojalitet, rena helgon, rena gudomliga söner och döttrar, rent äktenskap och rena familjer. Genom dem kan ordningens åtta steg etableras genom från individen till familjen, släkten, människorna, nationen, världen kosmos och Gud, i fullständig form på jorden genom Sanna Föräldrar. Detta ger upphov till förenade horisontella relationer mellan individer, familjer, släkter och människor.

Centrerat på den okroppsliga Gud och kärleken från Himlen och Jordens påtagliga föräldrar, omfamnar ni startformen som är familjen, vilken expanderar som basen för det globala idealet. När en familj i den formen, kan fullbordas, så kan också Guds Himmelrike på jorden och i himlen befrias och vägen öppnas. En väg som leder direkt dit. Att uppfylla detta är en mission för Gud och Sanna Föräldrar.

Om inte ert sinne och kropp är för- enade och ni kan stå med ett odelat hjärta, kropp, tänkande och harmoni och bli värnadsfulla söner och döttrar till Gud och patrioter i nationen, som fullgör helgonens uppgifter till världen och Guds gudomliga söner och döttrar och förbereder att återta med ett sinne av barnslig värnadsfullhet, ”Jag vill leva tjänande Sanna Föräldrar för evigt”, så kan ni inte bli medborgare av *Cheon Il Guk*.

När ni upptäcker det kan ni inte leva bekvämt för er själva, ni borde vara villiga att åka var som helst i världen oavsett under vilka omständigheter eller svårigheter eller till och med mest eländiga och vara förbereda att stå i Guds ställe i positionen av Hans pionjärer som prinsar och prinsessor. Endast då kan ni bli arvingar värdiga att arva *Cheon Il Guk*.

Eftersom Sanna Föräldrarna går igenom svårigheter för att leva tillsammans med er, borde ni lösa möjligheterna att arbeta hårdare än någon annan, att gladeligen uthärda svårigheter tusentals gånger allvarligare och ge allting ni har satt upp som ömsesidig standard inom den levande omgivningen, för att kun-

na kröna Sanna Föräldrar på den befriade tronen med största glädje. Bara när ni blivit människor som genom lidande kan uthärda under de mest extrema villkor och ändå vara tacksamma och kan prisa och ge åter tjänandets lycka till Gud, vilket kan ges ner som en källa till stolthet åt er släktlinje för evigt, så kan ni bli ägare av *Cheon Il Guk*. (400-155, 5.11.2002)

För att ni inte skall fastna i vanor och lämna några lösa trådar genom vilka ni kan bli neddragna till Satan, borde ni tänka på dessa som goda möjligheter i Guds frälsningsplan. För att arva en ren blodslinje måste ni uthärda på en väg som passerar berg, i förväntan om glädjen av dagen då ni kan så ren säd genom ren kärlek och ha rena efterföljare på ett rent fundament av att har ärvt Sanna Föräldrars blodslinje. Jag ber er att vara placerade på den vägen med era hjärtan fyllda med hopp och förståelse av hur allvarligt detta är. Förstår ni? (183-86, 29.10.1988)

Sanna Föräldrar måste bära ansvaret för Adam och Evas misslyckande och lösa det. I annat fall finns där inte någon väg tillbaka till positionen Sanna Föräldrar. Eftersom det var de första föräldrarna som sådde, borde de vara föräldrar som skördar och bränner bort det som är dåligt och lagrar vad som är bra, så att de senare kan dela ut säden som alla människor önskar. Detta är Principernas Ord av sann kärlek, sann släktlinje och kärleksorden från ett idealt par. Ingen annan väg för

mänskligheten finns att söka. Även om allt annat bleknar bort kommer detta att följa människornas liv i evighet. Det är hur värdefullt det är. (256-28, 12.3.1994)

Släktlinjen, den obefläckade rena släktlinjen måste bli bevarad. Så som Gud bannlyste den fallna Adam och Eva, när släktlinjen befläckas måste man förneka sig själv fullständigt, och som en fallen person ställa sig i mänsklighetens kö. I framtiden kommer endast de som har levt sina liv och skyddat deras renhet, att kunna ta ledningen i Himmelriket. Sådana människor måste lyckas att ärva huvudlinjen i den traditionella ideologin. Välsignade familjer som faller igen kan inte förlåtas. (268-110, 31.3.1995)

När ni återvänder hem är det tradition att hälsa era föräldrar och utöva ett barns vörndnad innan någonting annat. En tradition som understryker mer för kvinnan i synnerhet. Varför berättar vi historien om Shim Chung? Det var en kvinna som inte visade barns vörndnad. För att gottgöra världens historia borde en kvinna etableras i främsta positionen att etablera traditionen av barns vörndnad. Detta är den allra första regeln av gottgörelse för att bygga det återupprättade Himmelriket och kvinnorna borde vara stolta över att bli döttrar som etablerar traditionen av barns vörndnad, att praktisera kyskhets och upprätthålla renhet. (286-103, 9.8.1997)

Ni kan tala om att bli ägare av Guds konungarrike endast efter att ni har bli-

vit vörndnadsfulla söner och döttrar. Efter detta blir ni patrioter, helgon och slutligen familjer av gudomliga söner och döttrar, nämligen sanna familjer. Bara när ni har utformat sanna familjer kan ni bli ägare av Himmelriket. (400-204, 1.1.2003)

Utan att förena ert sinne och kropp borde ni inte ens tänka på att komma in i himlen. Om ni efter att ha hört Principernas ord, bestämmer er för att förena er kropp och ert sinne, måste ni ändå vänta i nästa värld, tills ni är en enad varelse. (400-205, 1.1.2003)

Ni måste bli vörndnadsfulla söner och döttrar, vörndnadsfulla svärdöttrar söner och vörndnadsfulla helgon. Därefter baserat på renhet, ren släktlinje och ren kärlek, behöver era familjer vara vörndnadsfulla inför Gud på familjens fundament. Inte bara ni ensamma utan hela er familj borde utöva barns vörndnad. Därefter borde era familjer bli vörndnadsfulla familjer som patrioter, helgon och gudomliga söner och döttrar. I den positionen behöver ni bli ägarens representanter, som inte saknar något som prinsar och prinsessor utan kommer att ärva konungaskapet från den individuella till den kosmiska nivån och även till världen bortom himlen. Vi borde alltid träna oss i att göra så, därför är detta vad som menas med att bli ägare av *Cheon Il Guk*. (406-316, 12.3.2003)

Sanna Föräldrarna måste föra allting under kontroll och offra de till Ägaren. Detta på grund av att Adam och Eva ska

ärva allting efter giftermålet. Att få allting i sin ägo innan man har gifter sig är som att ha köpt stulet gods. Det är liktydigt med att ni har köpt eller lånat någonting och använt det som är stulet eller att ni själva har stulit det för er egen skull. I korthet, den som inte är ägaren har agerat som en sådan. Sammantaget kan man säga, baserad på renhetens familjer, ren släktlinje och ren kärlek inför Sanna Föräldrar, vördnadsfullt rena familjer av patrioter, helgon och gudomliga söner och döttrar borde offras och föras under kontroll i Guds närvaro. I den nationen borde alla ha sina giftermål och födelser registrerade.

(406-320, 12.3.2003)

Grundat på den rena blodslinjen och ren kärlek borde Välsignade familjer, utforma familjer, nationer, en värld och kosmos av barns vörnad och att ha Gud som sin Fader. De borde ta över efter Honom på insidan och utsidan, innefattande Hans sinne, kropp och till och med Hans celler och bli lika Ett med Honom i sinnet, kroppen, tänkan-det och harmoni.

Men där finns ingen objektspartner. I positionen av en harmoni borde de investera i kärlek och fortsätta att klättra uppåt från Alla Tings tidsålder till Gud. Därifrån kan den ursprungliga frigörelsen börja baserad på det fullkomliga och ursprungliga idealet.

Genom detta kan kosmos jubla av glädje när Gud jublar av glädje och harmonisera med Honom. Vi behöver nå den platsen snabbt, blixtnabbt. (406-322, 12.3.2003)

### 5.3 Ett liv tjänande Gud och Sanna Föräldrar

I dag är det så att även om fallna människor har föräldrar så är de föräldrarna inte sanna föräldrar erkända av Gud. Vad är det då som vi behöver göra i de Yttersta Dagarna? I denna tid, medan vi ännu lever borde vi tjäna de universella Föräldrarna, religionens Föräldrar och familjens Föräldrar. I korthet behöver vi tjäna dessa tre par av största föräldrar.

Familjen representerar grunden för medborgarna, och kyrkan representerar barnen och de universella Föräldrarna står i position av Sanna Föräldrar. De människor som lever i dag på jorden finns inte inom området för sann föräldrakärlek godkänd av Gud. Det sorgliga faktum är att relationen mellan kött och blod sammanlänkar oss till våra föräldrar när inte från vår födsel till den eviga världen. Därför måste ni förstå att bara när kärleken från familjens Föräldrar, religionens Föräldrar, de universella föräldrarna och Guds kärlek blandas tillsammans kan vi gå in i Hans kärleks område av en sextusenårig historia, stå i Hans närhet och lyfta våra ansikten inför Honom. Det är den vägen vi måste ta. (5-122, 4.1.1959)

Om människorna hade blivit födda utan Syndafall skulle de ha kommit från säden länkad till Guds kärlek och liv, som inte skulle ha någon annan väg att gå, utan att automatiskt återvända till Hans närvaro. Det kan liknas vid en magnet där norr automatiskt pekar och dras till sin sydpol. Då skulle det inte

finnas behov att ifrågasätta Guds existens. Även om vi inte tänker på att luft finns omkring oss, utan det skulle vi kvävas. På samma sätt, även om vi inte kan upptäcka Guds närvaro, om vi inte lever genom Hans kärlek och liv, så skulle vi kvävas. (104-45, 28.3.1979)

Endast genom att återfödas genom Sanna Föräldrar kan ni bli medborgarna i Himlen. Hur kan vi bli födda på nytt? Genom att lägga ett fundament att bli återfödd. Detta fundament är till för att förenas med dem fullständigt. Kvinnorna måste därför absolut följa Sanna Mors ledning. Den sorgliga olydnaden av buden i Edens Lustgård måste lösas. Ni måste utöva en absolut tro! Dessutom måste barnen visa absolut lydnad till sin Mor. Vem lär dem detta? Det är Fadern, den fulländade Adam som undervisar dem. (237-301, 17.11.1992)

Det är sant att det ni skördar det har ni sått. Vilken säd sådde Adam och Eva i Edens Lustgård? Det var fri sex. Därför täckte de över sina lägre kroppsdelar. Unga barn som blir upptäckta att ha tagit speciella kakor eller någonting annat gott som föräldrarna har gömt undan, kommer de att gömma dem när de ser föräldrarna komma. Det är den grundläggande mänskliga naturen som vill dölja det som man gjort fel. Adam och Eva kunde inte visa sig inför Gud.

Alltsedan fallna människor droppat in i helvetet måste de gå den rakt motsatta vägen för att kunna gå till Himlen. Födda genom den felaktiga blodslinjen

föll de in i helvetet. Deras släktlinje blev utbytt. Därför måste Messias komma. Han är sänd som ägaren i positionen av den som inte fallit för att starta en familj i Edens Lustgård skapad av Gud. Detta måste vara logiskt riktigt. Genom familjen som tjänar Gud, kan fallna människor förenas med dem. Varje fallen familjs förbindelse som skärs av från positionen att inympas, blir alla omedelbart omvända till den rätta vägen och inympade. (279-118, 1.8.1996)

Ni kan uppnå fri passage endast genom Sanna Föräldrars namn; annars kan ni inte komma in. Det är logiskt att vad Fadern äger borde ärvas av Hans barn. Därför genomför ni Hemkyrkans aktiviteter i Sanna Föräldrars ställe som deras söner och döttrar inför Gud. (117-158, 28.2.1982)

Om era söner och döttrar inte har förenats enligt Sanna Föräldrars vilja angående Gud, kan de inte sägas vara era egna barn. Endast när de har blivit ett i hjärtat som söner och döttrar till Sanna Föräldrar kan de efterträda er som era barn. Fallna människor borde ge livet och fostra barn som inte tillhör dem och genom sådana barn bli upplyfta till en högre position. När detta koncept är etablerat kan där inte finnas någon orättfärdighet. (205-274, 1.10.1990)

För att kunna vara Guds barn måste ni göra som Honom. Genom samma Princip om ni inte efterliknar Sanna Föräldrar kan ni inte bli deras söner och döttrar. Även jag tycker inte heller

om ordet gottgörelse. Varför måste jag då grunda alla mina ord på detta? Det är för att det är standardvägen. Om ni inte kan lösa det kommer ni att misslyckas, inte bara efter att helt århundrade utan även ett helt årtusende. (246-42, 23.3.1993)

När vi tjänar Gud som den Universella Föräldern kommer Hans kärlek att regera på jorden. På den dagen kommer vi att ta emot Hans kärlek, älska våra syskon och inte kämpa emot varandra även om det skulle finnas orsak till det. Hur avskyvärt var inte Syndafallet i Edens Lustgård? Hur avskyvärd är inte blodsutgutelsens väg som har blivit utspridd och började genom konflikten där? Individer kan inte gå in i Himlen ensam. Ni måste gå dit efter att ha skapat enighet mellan två människor – förena dig med din äldre broder – och därefter tjäna era föräldrar. (105-339, 28.10.1979)

Adam och Eva föll bort från Gud i Edens Lustgård av egen vilja och levde inom den fallna sfären och kunde därför inte uppleva ett liv att tjäna Gud. De som inte har tjänat Honom har ingen rätt att komma in i Hans konungarike i Himlen. Även om ni har ärvt den fallna släktlinjen och levt med den, måste ni gottgöra återupprättelsens väg och tjäna Gud och Sanna Föräldrar på jorden, vilken inte ens Adam och Eva har tjänat. På detta villkor har ni gjort det tillåtet att gå in i Himlen. Ty bara när ni uppfyllt detta kan ni ges medborgarskap i Guds konungarike. (150-233, 15.4.1961)

Jag proklamerar ”Freden, Förenande och Likvärdighet genom *Cheon Il Guk*.”

Fred, Förenande och Likvärdighet genom *Cheon Il Guk* betyder att det är detsamma överallt, där finns ingen plats som skiljer sig från någon annan. Med andra ord, Jag ska proklamera en ”Tidsåldern för världens förenande.” ”kungöra och proklamera den kommande tiden för fred, förenande och jämlikhet genom *Cheon Il Guk*!” Vad det betyder är att det är detsamma både i himlen och på jorden att dessa är lika.

Om ni har tro på er religiösa ledare (i andliga världen) och när ni kallar på denna borde han reagera. När förfäderna tillkallas borde de också svara eftersom deras efterföljare verkligen är de Välsignade Familjerna för fred och enighet under *Cheon Il Guk*.

Därför, talar jag hela tiden om tidsåldern där andliga människor fritt kan återvända till jorden och önskningarna från människor på jorden fritt nå sina förfäder och Gud! På detta tillkänner jag ”Tidsåldern av jämlikhet!” Säg ”Amen.” Ni borde komma ihåg denna dag. Mitt i min tidiga morgonbön insåg jag detta. ”En sådan tid är inne nu!” och det är därför jag offentliggör detta. Därför talar jag i dag kort om hur vi ska leva nu när vi har gått in i en sådan tidsålder.

Vår önskan är att stå i samma position tillsammans med Gud. Att ha samma status! Att dela samma hem betyder att leva tillsammans. Därefter kommer gemensamt deltagande. Att gå och delta tillsammans är samma sak. Vi borde delta och agera tillsammans med Honom. Därför borde vi äga samma

kärlek, dvs. leva för syftet att älska tillsammans.

Därför sa även Jesus. ”Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig.” I dessa ord nämnde han inte ordet ”kärlek.” Enighetsskyrkan som kom senare etablerade *Cheon Il Guk* genom kärlek. Så er längtan bör vara att leva i samma position som Sanna Föräldrar. Är det inte vad ni längtar efter? Ni önskar att leva tillsammans med dem, att förenas med dem och göra allt deras arbete. Vad hoppas ni att kunna uppnå genom det? Att leva för evigt tillsammans på den befriade platsen i frihet och lycka baserat på kärlek! Amen! I denna betydelse har jag proklamerat att fredens, enighetens och jämställdhetens tidsålder genom *Cheon Il Guk* har kommit. När ni därför förflyttar er så gör ni det inte ensam utan era nationer följer med er. Hela den andliga världen och Guds hela himmelrike följer er också och eskorterade av den fysiska världen och alla som lever i den, lever ni i kapaciteten av ägaren. Därför måste ni bli ägare som kan tjäna Guds kärleks tradition igenom hela era släktled som en ideologi, lika stark som traditionens ryggrad i en nation. (396-151, 5.11.2002)

## Sektion 6 Att ärva segerns område för de kosmiska Sanna Föräldrarna och himlen och jordens Sanna Föräldrar

### 6.1 Namn

Gå igenom samlingarna av mina predikningar: det jag sade för fyrtio

år sedan visar sig nu bli sant. Nå, ni har alla läst dessa böcker, har ni inte? [Jo.] Jag är en som vet mycket om Jesus. Namnet ”Sanna Föräldrar” har funnits ända sedan 1960. Det faktum att Sanna Föräldrars namn uppstod i denna historiska tid är anmärkningsvärt. Det är det ingen som ens talar om. (168-259, 27.9.1987)

Vad händer när undervisningen av Enighetsskyrkan blir en världsideologi? Människorna i den andliga världen kommer inte att vara kvar där. Eftersom de måste uppfylla sitt syfte på jorden kommer de att vilja återvända till jorden och sätta igång sina aktiviteter. Det är önskan från miljarder människor i den andliga världen, vilka Enighetsskyrkan medlemmar runt om i världen är förtruppen för, får dem att utropa, ”Rör er framåt! Rör er framåt! Rör er Framåt! Rör er Framåt!” Om vi därför skapar basen här på jorden och anpassar den till andliga världen kommer detta att skapa harmoni mellan de båda världarna, vilket kommer att förverkliga världen av Guds herravälde. Därefter kommer en förenad värld att bestå evigt i Sanna Föräldrars namn. (161-222, 15.2.1987)

Om jag skulle åka till Korea skulle hela världens medlemmar, i Enighetsskyrkan, redan vara förenade i sin omsorg om Korea. Är inte mystiskt? I den meningen att när president Chun doo-hwan åker till Afrika, kommer folket att följa honom då? Det skulle de inte, eller hur? Men Enighetsskyrkan



medlemmar å andra sidan är ganska underliga är de inte? Vita som svar- ta är likadana, alla följer mig. Varför? Hur kommer det sig? Det är på grund av kärlek. Vad är mitt namn? Jag har två namn, mitt ursprungliga namn är Sun Myung Moon och det andra namnet som representerar kärlek är "Sanna Föräldrar." Ni borde känna till att det är inte bara "Sanna Föräldrar." Det är "Sanna Föräldrar som representerar kärlek", därför det är nyckeln till att sprida enighetens ideologi kors och tvärs genom universum baserat på Guds förenade kärlek. (164-101, 26.4.1987)

Alla Enighetskyrkans medlemmar är likadana, om de är västerlänningar, orientaler eller afrikaner, det är så vi skiljer oss från varandra. Skulle ni vilja gifta er med västerlänningar? Av er som är här, skulle ni acceptera om jag gifter er med västerlänningar eller inte? [Vi vill.] Vill ni det eller inte? [Vi vill.] Av vilken orsak? Vi gör detta i vår strävan att förena världen där vi upptäckte Adam och Evas olagliga kärlek och föräktenskapliga förening som förstörde allting och för att världen bara kan bli förenad när män och kvinnor lever tillsammans i perfekt förening inom Guds kärlek, överskridande världen, i Guds och Sanna Föräldrars namn. Snarare än att låta Koreaner gifta sig inom sitt eget folk, låter jag dem gifta sig med någon från en annan nation som en gång var koreas fiende. (164-159, 10.5.1987)

Hur många gånger har ni välkomnat mannen som sändes till jorden av Gud

mitt i Hans hopp och djupa längtan? Det är inte bara han. Det är i sanning förvånande att han slog rot på jorden under namnet "Sanna Föräldrar", och sedan att vitklädda människor var utvalda för denna underbara position. Hur kan det jämföras med koreas värdskap för 1988 års Olympiska spel? (172-293, 24.1.1988)

Grundat på vad, kan Pastor Moon vara stolt över i namnet "Sanna Föräldrar", på den dagen? Det är det faktum att det inre hjärtats område har lagts, som kan riva ner barriärer som blockerar vägen och öppna portarna genom alla horisontella och vertikala steg och sfärer i historien centrerat på kärlek. Inte bara jag, utan också himlen och jorden, historien och denna tidsålder borde glädjas över ett sådant segerrikt fundament. Det är bara på den nivån vi kan glädjas; vi borde inte glädjas genom att förneka historien och de förgångna. Vi borde kunna finna glädje i den i det förgångna, i nuet och i framtiden på samma sätt. (174-189, 28.2.1988)

För att kunna etablera detta i förberedelserna för den fjärde Adams område, har vi passerat bortom tiden när vi bad i Jesu eller genom Sanna Föräldrars namn, och invigt en ny era där Välsignade Familjer kan be i sina egna namn. Därför har tidsaldern kommit i vilken Välsignade familjer inte kommer att falla som Adam gjorde och kan, i sina egna namn välsigna sina egna barn. På grund av detta kan vi på denna dag övervinna denna topp som kommer att föra oss till det ursprungliga området för den fjärde

Adam och befrielsen av Guds konungariket på jorden och i himlen och vi har kallat den dagen Dubbel – Tio Dagen (*Ssang-ship Jeol*) och har kommit hit för att rapportera till Dig, Fader.

För att kunna avskilja och etablera denna dag har jag kommit här på Dubbel – Tio Dagen för att proklamera denna dag, med önskan att etablera denna dag som en som höjer sig över toppen på området för den fjärde Adam. Efter att ha etablerat och proklamerat denna dag, på denna plats där himmel och jord är förenade och Välsignade Familjer har kommit tillsammans som en, ber jag att världens alla former, hela universum och hela den sataniska världen kan anpassa sig med denna dagens institution, skapad i namn av Föräldrarna över himmel och jord. Jag proklamerar i Sanna Föräldrars namn, befrielsen av området för den fjärde Adam på Dubbel-Tio Dagen. Amen! (304-157, 10.10.1999)

Gud och Satan är involverade i kamp och frågan är; vem kan få ett slut på denna kamp? Varken Gud eller Satan kan få stopp på det. Varför? Eftersom det var falska föräldrar som började denna kamp, är det först när de som är mer berättigade till positionen kan komma fram, som Gud kan kräva. ”Jag kommer att göra slut på detta eftersom ni är den Jag ville ha”, och därefter kan också Satan säga, ”eftersom ni har triumferat, kommer jag (satan) att dra mig tillbaka”, och detta sätter punkt för striden. Ni borde inse att eftersom inte ens Gud själv kunde göra detta har det tagit så

lång tid att genomföra det i historien. Förstår ni?

Därför just som Moses hade gått genom ökenvandringen tillsammans med Israeliterna ledande dem tillbaka till deras hemland, så var också Sanna Föräldrar tvungna att vandra familjevägen genom vildmarken under fyrtio år inom sina åttio år av livstid för att kunna gå in i Guds konungariket. Det är precis det som vi gör just nu. För att kunna gå in i det välsignade landet Kanaan, där Israeliterna hade blivit omskurda, men eftersom vi gör detta på familjenivå, blir vi inympade genom Enighetskyrkans Välsignelse. Baserad på Välsignelsen, även om vi har blivit motsagda och gått igenom alla sorters svårigheter måste vi genomlida den sista toppen och kunna välkomna vem som helst och alla människoraser. (298-192, 2.1.1999)

Föräldrar skulle frivilligt ta emot kulorna på sig i stället för sina barn, som just skall avrättas av arkibuseringstrupp. Med tanke på detta borde vi tänka på hur Guds hjärta, Föräldrarnas förälder skulle vara. Om ni förstår detta skulle ni aldrig kunna finna ett enda spår av orden ”barns otrohet” i era liv. Sanna Föräldrar kom och arbetade hårt och mödosamt för att kunna befria en sådan Gud och har fortsatt att göra det.

Se på färgen av mina kalvar, hur kan grundaren av en religion ha sådana kalvar? De kunde mistas för en afrikan. Sanna Föräldrar måste också bli en fader för svarta människor likaväl som för fiskare, bönder och herdar. Om jag

håller detta hjärtats standard mer än dem, kommer jag att kunna föra dem till Guds konungarrike. När jag ber er att följa mitt hjärtas kärlek till er, eftersom världen kommer att följa tätt i hälarna på Sanna Föräldrar, så etablerar vi namnet Sanna Föräldrar på jorden. Därför är Sanna Föräldrar nödvändiga för individen, föräldra-barn relationen och den äktenskapliga relationen i familjen och släkten. Annars kan inte nationen bli räddad. (296-204, 9.11.1998)

## 6.2 Ordet

Där finns tre stora domar i Principerna nämligen domen genom sanning, karaktär och hjärta. Syndafallet bröt mot dessa tre villkor. Jag kan undervisa er nu eftersom jag har gått igenom dem. Vi måste först fullgöra vägen av återupprättelse innan vi kan undervisa andra. I detta ligger grundregeln. Eftersom de falska föräldrarna var de första att falla i otro och okunskap måste Sanna Föräldrar nu vara de första som lär känna sanningen. Eftersom de förra var de första att misslyckas att förverkliga sanningen, är det nu de senare som måste vara de första som gör det. Om jag därför inte redan etablerat den standarden genom att själv gå igenom den, kan jag inte undervisa er i Principerna.

Ni måste gå igenom Principernas Standard och inte komma till korta inför den. Ni borde förkroppsliga Principerna. De som går emot gottgörelsens principer kan inte förkroppsliga detta. Om där finns någon återstående gottgörelse kan Satan alltid dra in de till sitt områ-

de av dominans. Därför måste vi för att etablera en påtaglig standard konfrontera Satan ansikte mot ansikte och vinna seger. (8.7.1973)

Bibeln innehåller Guds bud att inte äta av frukten från kunskapens träd på gott och ont. Det har att göra med det som kan bryta vår relation med Honom. Därför har detta blivit ett problem. Principerna förklarar detta uttryckligen. Det är ett stort Evangelium för dem som är okunniga inför Syndafallets fakta och kan rädda alla människor som lever i ett lidande. Frukten från kunskapens träd på gott och ont kan inte tolkas bokstavligt. Det är inte en frukt buren av ett verkligt träd. Varför skulle Gud ha skapat en frukt som kunde föra människorna till konflikt och förstörelse under oräkneliga generationer? Min förklaring att allt detta är relaterat till kärlek är det mest logiska ni någonsin kunde tänka på. (128-86, 5.6.1983)

Principerna är återupprättelsens lag och skiljer sig från de vetenskapliga principer som undervisas på universitetet. Den undervisar grundkursen för att återupprätta mänsklighetens föräldrar som förlorades genom Syndafallet. Detta kan inte återuppnås utan att man känner till Principerna och om man skulle känna till dem, vad skulle man då göra? Borde man behålla kunskapen i huvudet och bara vara åskådare? Denna kunskap måste tillämpas, ni måste man vara övertygade om det. Och sedan, vad ska man göra efter att ha

lyssnat till Principerna? Det blev en lag eftersom Föräldrarna personligen har tillämpat dem, och därför borde även barnen praktisera det. (26-289, 10.11.1969)

Det som undervisas i Enighetskyrkan kallas för Principerna. Där lärs den principiella väg som alla måste följa, troende eller icke-troende, oavsett för tusen år sedan eller om tusen år från nu. Sanningen som Enighetskyrkan undervisar om, innehåller därför de underliggande principerna som kan lösa alla komplicerade konflikter och bittra känslor mellan Guds och människornas värld. Det är inte en dogm. Dogmer fanns till för tiden under återupprättelsen och frigörelsen av ärkeänglarnas värld; de kan inte etablera eller återupprätta familjer. (286-107, 9.8.1997)

Vi måste finna en lösning på frågan om var vi kan finna den ursprungliga punkten dit vi kan återvända för att återupprätta oss själva till idealet. För att vi ska kunna göra det måste vi bli övertygade om att *Unification Principle* är den enda och absoluta sanningen. Det är den sanning som aldrig förändras med historiens gång. Den kan inte modifieras genom influenser av stora personer eller makten av någon stat eller värld eller ens av Gud Själ. Om det ska kunna sägas vara sanningen måste den kvarstå oförändrad från den gångna tiden, genom den nuvarande tiden och in i framtiden. Den måste verkligen ha värdet av den ideala önskan som finns hos mänskligheten från den allra första början. (13.7.1975)

Medan ni gör anspråk på att ha lärt er Principerna har ni bevarat de långt bak i ert huvud och sedan gjorde som det passade er och följaktligen förkroppsligade ni det inte. Ni borde inte gå ut och vittna i det tillståndet. Om ni gör så kommer ni att framstå som falska eftersom ni inte arbetar med Gud. Ert agerande borde ske i linje med Principen.

I Principerna kan ni finna Guds hjärta från sextusen år och historien av min livslånga blodiga kamp. Den har så mycket dolt innehåll okänt för er. När ni läser en sådan bok som Principerna och vänder blad efter blad, har ni någonsin suttit uppe en hel natt i bön, löst högt och letat efter stegen som skulle leda upp till Guds hjärta? Har ni någonsin strukit under något stycke och undrat över vilken historia som ligger bakom dessa ord eller meningar? Om ni inte har det, hur kan ni då komma hit och klaga över att Gud inte hjälper er? Är det så kan jag inget annat göra än grunda ett nytt system. Från och med nu måste allting bli radikalt förändrat. Ni kan aldrig kosta på er att vara okunniga mot den heliga kallelsen från en kyrkoledare som utför Guds arbete. (68-101, 23.7.1973)

Principerna är ett förråd som innehåller livets ord. Att lyssna till dem är som att koppla en vattenslang till en cistern som blir fylld med livets vatten genom den. Så snart ni fått smaken av detta livets vatten kommer ni att bli helt tokiga av det och kan aldrig slita bort era läppar från det även om ni skulle försöka. Om någon försöker dra bort det skulle era läppar slitas bort ifrån

ert ansikte. Det är precis som ett bi som suger på honung; och om ni skulle dra bort det med en tång skulle den fortsätta suga även om kroppen slits av. På samma sätt kommer ni att finna någonting i Principerna som är sötare än honung. (90-197, 1.1.1977)

Ni borde tala om Principernas innehåll i Enighetskyrkan så mycket att ni bara nämner det skulle det få er att skaka. Tills ni blir beslutna att göra så, kommer ni inte att förstå hur intressant och spännande de är. Ni borde helt säkert veta att Ordet har en kreativ makt. Eftersom ni vet att Gud är med er varhelst ni går, kommer ert hjärta att ha kraften att direkt påverka er publik. (107-252, 19.5.1980)

När vi talar om Ordet och att vittna, så är det inga medlemmar i Enighetskyrkan som förstår Principerna. Ni borde vittna fullt utrustade med Ordet och betona behovet att vittna. Ni kan inte djupt nog förstå och uppleva Guds hjärta ensam av er själva. Ni måste vittna! Hur? Genom vad borde ni vittna? Ni borde läsa ”*Exposition of the Divine Principle*” ända tills ni kan de utantill med hjärtat; ni borde igenom hela texten kunna säga, på vilken sida ni skulle finna vilken text. (96-318, 13.2.1978)

### 6.3 Påtagliga resultat

Förr i tiden kunde människor bara möta sin religionsgrundare genom böner och hängivenhet och därefter skiljas igen, eftersom grundare måste stiga upp

igen (till andliga världen). Men nu har tiden kommit för alla dem att återvända till jorden till sina trogna. Eftersom en sådan era är här hos oss, om ni inte har de verkliga resultaten som kan påverka gångna tidsåldrar, nutiden och framtiden, så kan ni inte komma in i himlen. Ni måste förstå detta. Den gångna tiden var tiden för änglar och goda andar som nu finns i den andliga världen. Nutiden är föräldrarnas tid och framtiden är Guds tid.

De som därför saknar fullgjorda meriter, vilka kan mobilisera den andliga världen, Föräldrarna och Gud, kan inte gå in i Himlen. Det är detsamma som änglarna och Gud som försökte hjälpa Adam och Eva. Därefter måste Adam och Eva styra över universum. (161-199, 3.2.1987)

Människor utan verkliga resultat behövs inte av Gud. Ni måste ha med kärlek uppnådda mål. Därför kan ni bara gå in i Himlen när ni har er stam som innefattar 36, 72 och 120 familjer. Utan dem kan ni inte bli registrerade. Det är så Principerna fungerar. De 36 paren insisterar på sin värdighet som sådana, men kan de bara kräva det som sin rätt? Det är en skrämmande position. Ni vet verkligen inte vem Satan kommer att sätta klorna i och attackera, (303-166, 17.8.1999)

De fulländade Sanna Föräldrarna har gjort många proklamationer vilka ni kan läsas om under *hoondokhawae* sessioner. Jag har genomfört ett antal ceremonier som exempelvis den kosmiska

sabbatens område för himlens och jordens föräldrar, etablerat Familjefederationen för världsfred och enighet och ceremonin för att proklamera gottgörelsens avslutning. Detta måste göras eftersom vägen till frihet måste läggas, utjämnande berg för att bygga det globala fundamentet så som det ursprungligen var tänkt. Utan att sådant redan uppfyllts kan jag inte bli Sann Förälder, Messias och den Återkommande Herren. Ni måste helt klart förstå detta. Eftersom vägen är sådan för Principerna, skulle Sanna Föräldrar vilja förära er den absoluta segern de har etablerat efter att ha fullgjort gottgörelsens fundament och brutit ner barriärer. Men ni har inget fundament på vilket ni kan proklamera dessa uppnådda mål. (289-64, 30.12.1997)

Ni måste ändra allt som gjorts fel av era förfäder. Därför måste ni inse att ha vittnesmål som dessa är mycket viktigt och inte bortse från det ni hör. Låt det bli en referens för er ert sinne att kolla upp med andra och hjälpa er att växa. Yoo Jeong-ok har haft många erfarenheter. Han har blivit undervisad en hel del genom andliga världen och följt denna undervisning; människor med sådana resultat överges aldrig av den andliga världen. Dessutom lägger även jag märke till dessa människor. Även utan förklaring så känner jag i mitt hjärta. Det är med sådana människor jag borde arbeta, eftersom de som grundar sitt arbete på sekulariserade yttre omtankar, är bundna att sluta i en djup sorg. Eftersom ni måste rena er inre personlighet

och kan lära en hel del från dessa vittnesmål baserade på sådana erfarenheter, ber jag er att vara mycket uppmärksamma. (284-322, 20.4.1997)

Någon sa att jag lärt er, ”Den tiden kommer när ni kommer att be i era egna namn.” Vad detta verkligen betyder var att snarare än att be i era namn, borde ni rapportera vad ni har gjort i ert eget namn. Först borde man säga, ”Jag ska göra det eller det”, och sedan uppfylla det och göra en rapport om det. Om ni inget har att rapportera, borde ni alla knäböja och ångra er! Ångra er! Ni borde också ångra för er bristande tro. Ni borde rapportera ”Jag har gjort så här mycket”, och lova med era ord. (304-130, 14.9.1999)

Även om ni åker till en plats som kan ses som central i den sataniska världen borde ni kunna svälja och smälta det hela. Av den anledningen skickas medlemmar ur Enighetskyrkan ut till de värsta av platserna i världen.

Jag föddes i Korea och när jag reste igenom Japan, Förenta Staterna och Sovjetunionen har jag gått återupprättelsens väg för världen och också ni har ansvaret att följa denna väg. Därför måste ni lämna bakom er historiska framgångar att ha tjänat åtminstone fyra nationer.

Som sådan borde ni ha tränat er själva att kunna följa Sanna Föräldrars fotspår och söka och övervinna motstånd i fyra nationer. För att uppfylla ert föräldraansvar i sådana nationer måste ni lära er deras språk och uppnå verkliga resultat av att ha fostrat människor av denna

nation som era egna barn utan vilka ni inte kan gå in i himlen.

Jag har sänt ut missionärer till 120 länder och har fått dem att lära sig språk från dessa nationer representerande mig och etablerat en rörelse, för att kunna så fröna från hjärtats Föräldrar. Allt detta har jag gjort. Därför borde ni lägga en standard av att åtminstone har varit mina representanter. Ni måste tänka er att ha passerat genom dessa fyra nationer i vilka ni kan lägga dessa fundament.

(162-90, 29.3.1987)

Är Jag en stor man? [Ja, det är du!] Vad har jag gjort för att bli en stor man? Är en man stor som får andra att förstå honom bra? För att bli så måste han arbeta och visa resultat. Bara förmåga i sig själv kan inte påverka universum. Där måste finnas resultat. Även de allra största männen har uppnått någonting de har beslutat sig för att få inte har fullgjort ens en tiondel av vad jag har gjort.

Därför utvecklas nu situationen där människor kan komma och hålla med, där i USA och hos västerländska människor upptäcker att ”pastor Moon är Återkomstens Herre både till namnet och i verkligheten!” Mannen som befriar kommunister, den lidande mänskligheten och denna världen är Herren – Världens Messias.

Därför har vi kommit till det steget där människor kommer att vara överens att pastor Moon är Messias. Även inom maktens korridorer i Washington talas det om vad Jag har gjort. Vi har kommit till den nivån. Vi behöver få verkliga resultat. (163-29, 18.4.1987)

## Sektion 7 Den heliga äktenskapliga välsignelseceremonin och kröningen av konungen av de välsignade familjerna

### 7.1 Böner för den heliga äktenskapliga välsignelseceremonin för himlens och jordens föräldrar och öppnandet av porten till *Cheon Il Guk*

Tack för att ni tillåter oss att gå in i en ny tidsålder där vi tilläts att fullända detta nya hjärtas hopp av att Sanna Föräldrars tradition skall uppfyllas som skapelsens ursprungliga ideal. De Sanna Föräldrarna som inte har någonting att skämmas för både i den andliga och den fysiska världen, omfamnar himmel och jord och knyter samman knuten mellan make och hustru i den heliga äktenskapliga välsignelseceremonin genom föräldrarna för himmel och jord och öppnar porten till *Cheon Il Guk*.

Jag erbjuder er Sanna Föräldrars heliga bröllop, som kommer att bli fundamentet för nationen dit Välsignade Familjer kan komma in först efter att ha befriat himmel och jord. Alla de som ärvt sann kärlek, sant liv och en sann släktlinje kommer att arbeta tillsammans för att få detta att ske. De på jorden som står i Abels position och de i himlen i Kains position kommer att stödja varandra, våra förfäder vill stödja Välsignade Familjer på jorden som har fulländat Välsignelsen och ni och helgonen och alla i den andliga världen kommer att stödja de Välsignade Familjerna på

jorden. Andarna i himlen kommer att stödja de Välsignade Familjerna på jorden i position av yngre syskon som tjänar äldre syskon, som kommer att föreverkliga högsta och enhetligt fullbordade segern på jorden och genom detta kommer de att bli en kropp.

Hela skapelsen kommer att ära Sanna Föräldrars släktlinje vilken befriar alla generationer och är fullständigt segerrik, har hela kärlekens herravälde vilken kan omfamna och älska hela kosmos från det allra minsta till det allra största. Med glädjen från ursprungligt liv och överflöd av ursprunglig lycka, kommer det minsta att absorberas av det stora och de stora blir absorberade av de ännu större. På det sättet kommer de att bli absorberade av och förenas med Sanna Föräldrars kroppar som först tog emot livet från Dig. På detta sätt kommer familjer som baseras på Sanna Föräldrars kärlek att uppnå enigheten med alla varelser. Tack för att ni tillåter oss att gå in i eran där vi kan offra oss själva som din skapelse och förena oss själva med *Cheon Il Guk* som är området av Välsignelsens frigörelse.

Dagens Välsignelse är den andliga och den fysiska världens glädje, den befriade glädjen för Himlens och Jordens Föräldrar samt de Kosmiska Föräldrarnas frilösta och segerrika glädje. *Cheon Il Guks* Välsignade Familjer, både i den andliga och den fysiska världen kommer att ge glädje till båda världarnas Föräldrar genom att bli en kropp centrerad på idealen ett hjärta, en kropp, ett sätt att tänka och en harmoni. Tre generationer kommer att fullborda den

ursprungliga standarden av Ditt skapel-seideal för att kunna kvalificeras att gå in i den ideala nationen. Ert efterlängta-de hemland. Jag proklamerar här och nu i himlen och jordens Sanna Föräldrars namn och som Kosmiska Föräldrar att vi ska bli medborgare av *Cheon Il Guk*, som ska bli värdiga arvtagare till himlens och jordens välsignelser; vi kommer att uppfylla fullständig frigörelse och bli segerrika. Vi ber att ni ska tillåta oss att ära denna minnesvärda dag av Välsignelsen. Detta rapporterar jag i Sanna Föräldrars Namn. Amen! Amen! Amen! (404-282, 6.2.2003)

## 7.2 Välsignelse för den heliga bröllops välsignelseceremonin för Sanna Föräldrar över himmel och jord som öppnar porten till *Cheon Il Guk*

Älskade Himmelske Far! Idag är den sjätte februari av det tredje året för *Cheon Il Guk*. Från och med nu skall Välsignade Familjer i både den andliga och den fysiska världen gå in i *Cheon Il Guk*. Båda världarna måste följa den himmelska lagen genom att skapa broderliga band. Alla förfäder i den andliga världen som står i Kains position, tillsammans med alla familjer på jorden som står i Abels position borde ta emot Välsignelsen och bli som syskon genom Föräldrarnas blodslinje. Tack för att vi tillåts att den dagen att öppna portarna till *Cheon Il Guk* som kommer att vara början till en hoppfull historia av den nya himlen och den nya jorden. När förfäderna i den andliga världen i det äldre



syskonets position kommer att placeras i det yngre syskonets position och Välsignade Familjer i den fysiska världen i det yngre syskonets position blir placerat i det äldre syskonets position.

Nu kommer Föräldrarnas resultat här på jorden och av de Kosmiska Föräldrarna i Himlen bli exempel inför föräldrar i både den andliga och den fysiska världen och kommer att spela en viktig del i återupprättelsens process när alla barn skall återskapas och registreras som medborgare av *Cheon Il Guk*. Dessa Välsignade Familjer kommer att gottgöra allting som gick förlorat och återupprättas det till den ursprungliga positionen så att de kan tjäna Föräldrarna i Himlen och på Jorden i positionen av sina barn, och gå in i sina förfäders hemorts palats i den ursprungliga andliga och fysiska världen. Var snäll och ha medkänsla med dessa Välsignade Familjer från båda dessa världar med broderliga vänskapsband.

Tillåt Sanna Föräldrar att uppnå många saker på jorden så att de kan gottgöra och befria och ge allting till sina direkta blodslinjers barn som står här: Föräldrarnas namn, Ordet och uppfyllandet av Föräldrarnas Ord, Föräldrar och normen för fulländning av hela det befriade kosmos genom uppfyllelsen av Ordet. Vi har äntligen möjligheten att rätta till den ursprungliga andliga världen, som vändes upp och ned, genom att skapa möjligheter för människorna i andliga världen, i det äldre syskonets position kan komma i det yngre syskonets position och människorna på jorden i det yngre syskonets position kan

komma i det äldre syskonets position. Detta betyder att vi nu är fria att gå på vägen som leder direkt till Dig.

Från och med nu kan hela skapelsen – som är objekten av den ideala skapelsen, barnen, paren och föräldrarna – alla förkroppsliga hjärtats ideal, en kropp, ett tänkesätt och en harmoni och förbereda sig att hälsa den nya eran i vilken vi kan fullborda familjens bosättning i den fysiska världen, vari vi kommer att kunna leva medan vi direkt tjänar dig. Sanna Föräldrarna som känner denna sanning har gett denna Välsignelsen vidare till oss och vi borde ge denna Välsignelsens källa vidare som en familjetradition av evigt absoluta, unika och oföränderliga kärleksideal.

De Välsignade Familjerna som är samlade här idag tillsammans med de sanna barnen kommer att ärva detta och visa detta för sina kommande släktled. Dessa Välsignade Familjer har tillåtelse att gå framåt in i befrielsens område och etablerandet av familjeidealet, genom att förenas genom broderliga band mellan dem själva i Kains position och sanna barnen i Abels position, så att framtidens förfäder och ättlingar kommer alla att bli fullkomliga på samma horisontala nivå och forma de fyra positionernas grundval i Dina ögon.

Vi hoppas och ber att ni kan tillåta allting som de Kosmiska Föräldrarna och himlens och jordens Föräldrar önskar, genom att öppna *Cheon Il Guks* portar vidöppna hela 360 grader, så att alla familjer som följer Föräldrarnas traditioner kommer att ärva den frihet och diskretion som kommer genom att

uppfylla skyldigheterna för vörnadsfulla barn, patrioter, helgon och Era gudomliga söner och döttrar för att kunna ärva namnet, ordet, resultaten och Föräldrarna seger.

Jag ber Dig ödmjukt att välsigna dessa familjer att bli arvingar och ättlingar värda att ärva det ursprungliga konungaskapets område och Välsignelsen som kommer från världen av den fullständiga befrielsen av ingången in i en förenad nation av Ditt konungarike på jorden och i himlen som kommer att uppfylla Din allvarligaste önskan, att fullborda den ideala skapelsen. Detta rapporterar jag i Sanna Föräldrars namn. Amen! Amen! (404-284, 6.2.2003)

### 7.3 Bön för kröningen av konungen av de välsignade föräldrarna av fred och enhet – de kosmiska föräldrarna och föräldrarna av himlen och jorden

Fader! genom att tillägna dig kröningen av konungen för de välsignade föräldrarna och förenandet av de kosmiska och Sanna Föräldrarna över himmel och jord ber vi dig att kunna acceptera denna välsignelseceremoni och värdighet av hela familjen för förenande av en ömsesidig värld. Där medborgarna av *Cheon Il Guk*, både i den andliga och fysiska världen offrar med ett hjärta, en kropp och ett sätt att tänka.

Att ha den högsta, största segern i den kosmiska befrielsens värld, vilken Adams ursprungliga ofallna familj skulle ha fulländats i enlighet med Din vilja, men istället förlorade genom Syndafal-

let, fick som ett resultat att mänskligheten under tusentals år oupphörligt bevarade kärleken, livet och satans släktlinje, genomför vi Kröningen av konungen för de Välsignade Familjerna som skall kunna göra möjligt för hela mänskligheten att komma tillsammans i nåd och härligheten av en jämlik välsignelse i frihet och omfamnas av Dig. Jag ber att ni med värdighet skall kunna acceptera det som skall återupprätta hela mänskligheten genom förverkligandet av kärlekens suveränitet genom förverkligandet av den ideala enigheten. Detta rapporterar jag i Sanna Föräldrars namn. Amen! Amen! (404-287, 6.2.2003)

### 7.4 Välsignelsebön för kröningen av konungen över de välsignade familjerna för fred och enighet av de kosmiska Sanna Föräldrarna och Sanna Föräldrar över himmel och jord

Kära Himmelske Fader! I dag är det den 6:e februari i det tredje året av *Cheon Il Guk*, på vilken Sanna Föräldrar firar sin 83:e och den 60:e födelsedagen. Samtidigt understryks idag dagen för den historiska vändpunkten på vilken vi håller kröningen av konungen för de välsignade familjerna av fred och enighet av de kosmiska Sanna Föräldrarna och Sanna Föräldrar av himlen och jorden.

Namnet *Cheon Il Guk* kommer från hoppet om familjernas bosättande baserat på sant liv och släktlinje, centrerat på den nya sanna kärleken som kommer från förenandet av den andliga och

fysiska världens föräldrar, som var resultatet av Din ursprungliga välsignelse av den fulländade Adam och Eva baserad på Ditt skapelseideal.

Mänsklighetens förfäder skulle ha centrerats på det påtagliga området där Adam som den maskulina och Eva som den feminina representanten för Dig, så att ni skulle kunna stå i en andlig övre position, medan mänskligheten skulle vara i den lägre positionen, för att kunna spridas ut i alla fyra riktningar norr, söder, öst och väst. På detta sätt skulle mannen och kvinnan var för sig kunna ta upp sina positioner öst och väst och den okroppslige kosmiske föräldern kunde förena väst och öst och göra möjligt för Adam och Eva att nå fulländningens nivå, växa från barndomen och uppnå mogna åldern för förlovnings och äktenskap.

Genom detta skulle det bli en fullkomlig standard av övre position och också av den lägre positionen genom vilken det skulle bli en central position där män och kvinnor med fulländad standard skulle kunna mötas och uppnå enighet genom välsignelse av äktenskap. Detta skulle göra det möjligt för den okroppsliga kosmiska föräldern och de kroppsliga föräldrarna av himmel och jord att mötas och förenas i den högsta positionen av skapelsens ideal baserat på kärlekens ideal. Din centrala kärlek skulle förena Adam, Eva och Dig på sen högre position; Adam, Eva och deras barn i den lägre positionen; Du, Adam och Hans son på den högra sidan; och Din feminina inre karaktär, Eva och hennes dotter på den vänstra sidan. På

detta sätt skulle den ideala enigheten ha slagit rot i alla riktningar av de fyra positionernas grundval, genom fram, bak, vänster, höger och upp och ner.

Om positionerna av fram och bak, vänster, höger och upp och ner hade uppfyllt idealet av enighet som de fyra positionernas grundval baserat på Din kärlek, så skulle ni ha varit den första generationen, Adam och Eva den andra och deras barn den tredje generationen. Genom dem skulle en ömsesidig fyra positionernas grundval ha blivit lagd som enighetens ideal. De sex positionerna av bofasta mor- och farföräldrar, mor och fader, äkta man och hustru tillsammans med de åtta positionerna när man inkluderar sonen och dottern, skulle ha planterat säden av den ideala familjen för fulländad kärlek i himlen och på jorden. Ändå blev det ingenting av allt detta på grund av Fallet.

Eftersom positionen av upp, ner, höger, vänster, framför och bakom inte uppnådde idealet av enhet mellan Dig och mänskligheten i en föräldra-barn relationen, så blev man, kvinna och äldre, yngre bröder fiender.

Din ursprungliga önskan att skapa den ideala familjen grundat på Din sanna kärlek, ditt liv och blodslinje lämnades uppfyllt eftersom ärkeängeln stal Din rättmätiga position och uppnådde enighet med Adam och Eva. Med resultatet av att positionen som föräldrarna över himlen och jorden blev beslagtagn av de onda föräldrarna.

Alla Enighetskyrkans medlemmar vet att detta förde med sig fiendskap mellan ande och kropp, man och kvinna,

himmel och jord, äldre och yngre bröder och att deras strider resulterade i ni (himmelske Far) blev instängd i ensamhet och att tidsåldern för Satans suveräna makt, att göra som han ville, resulterade i en tårfylld och blodfläckad historia.

Fader! Enighetskyrkan medlemmar vet att Din ursprungliga plan för fullkomliga enigheten mellan ande och kropp av de himmelska och jordiska Föräldrarna var den ideala positionen för att starta en familj med absolut segerrik grund av kärlek igenom alla generationer. Din plan att etablera en enda nation, släktskap, människor och civilisationer i det eviga området av fred och rikedom blev motarbetad och därmed blev mänsklighetens förfäders konfliktfyllda historia fylld av blodsutjutelser.

Jag vet att ni har såg på oss med kärlek, omfamnande och förlåtande oss, även om vi gjorde fruktansvärda synder och inte kunde visa ånger. ni gottgjorde våra synder och gick över gottgörelsens toppar på nivåerna av individ, familj, släkt, människor, nationer och världen. ni grundlade religioner som representativa platser för att påbörja denna process, etablerade den utvalda nationen Israel och utvecklade Judendomen baserad på den nationen. ni skapade sfären av enighet av både den inre och yttre standarden hos Kain och Abel, genom vars renhet Messias skulle komma och genom honom skulle föräldrarnas positionen kunna beslutas. ni önskade att baserat på den högsta familjesegern, skulle segerns fundament kunna sättas upp och genom den suveräna nationella

segern och ovanpå dessa de globala och kosmiska segrarna. Jag vet allt detta och även att Ditt hopp och Din önskan gått förlorad. På grund av våra synder som olojala och oandliga barn. ni blev placerad i en sådan position.

Jag vet att ni önskade att förverkliga en nation baserad på Kosmiska Föräldrarnas religion, överskridande religioner, politik, nationer, NGO och världen, genom att sända Messias utlovad till Israeliterna som den fulländade mannen, för att Evas standard som förlorades i Adams familj skulle kunna återupprättas på den nationella nivån. På familjens fundament och på nationens som överskrider rasen, skulle den högsta segern etableras och Din suveränitet av kärlek som idealiserades i Eden skulle bli återupprättad. Men i stället föll Din vilja ner i den mörkaste graven. Men jag bevakade den genom att arbeta ensam under den mörkaste natten, återupprättade positionen som tjänarnas tjänare, tjänare, adopterat barn, barn av en konkubin och slutligen barnen födda inom äktenskapet och därefter fann jag Sanna Mor, byggde upp positionen av Sanna Föräldrar och tog i tu med kommunismen och de demokratiska nationerna i Kain och Abels positioner. Jag vet om allt detta och också om Evas mission som är att omfamna allt detta och offra denna jord till den Sanne Föräldern (Gud) i positionen av den Ursprunglige Fadern.

Genom att uppfylla Evas mission måste modern kämpa inom den sataniska suveräniteten som förstör friheten av hela den demokratiska världen, för att

övervinna individen, familjen, släkten, nationen och världen. Hon skulle över-skrida världen så att hon kan gå genom födslosmärterna för mänsklighetens skull. Hon måste lyckas i positionen som Sann Förälder, fullända den substantiella positionen av den segerrika Modern i himlen och på jorden och öppna portarna till *Cheon Il Guk* vilka kommer att ärva Din suveränitet.

Genom att göra så kommer de att etablera himlen i den fysiska och den andliga världen och frigöra området där sann kärlek, livet, släktlinjen och sanna familjer bli permanent etablerade. Vi har slutligen kommit fram till den tidpunkt när vi kan eliminera denna världens smärta och förlamning och rekonstruera kärlekens suveränitet i en lysande hoppfull framtid vilken kommer att bli ett offer till Dig. För allt detta är vi mycket tack-samma och tackar Dig helhjärtat.

Alla människor i den andliga världen och alla Välsignade Familjer i den välsignade sfären ursprungliga positionen av den förstfödde i himlen välsignar de bröder och systrar som är välsignade i den ursprungliga positionen av Adam och Abel som är orörd av Fallet. De välkomnar deras syskon i den andliga världen som skall komma ner till den fysiska världen för att tjäna i Abels position som det äldre syskonet. Alla blir förenade i en kropp och skapa området av enhet i himlen och på jorden, så att de kommer att tjäna Föräldrarna över himmel och jord både vertikalt och horisontalt, skapande välsignelse för individen, släkten, människan, nationen, världen och kosmos i rätt nivå och med den frigörande

standard. De Välsignade Familjerna på alla nivåer, i den vertikala positionen, är nu i full färd att tänka sig positionen av Välsignelsen tillsammans med de äldre och yngre syskonen.

På detta sätt kommer det äldre syskonet i den andliga världen till den fysiska världen och återupprättar alla Välsignade Familjer från det yngre syskonets position till den vertikala positionen och lyfter därmed fram tiden för det stora skapandet av en ny himmel och en ny jord återupprättelse genom att utbyta positionerna. Kröningen av de Välsignade Familjernas konung och Förenandet av de Kosmiska Föräldrarna och Sanna Föräldrarna på Jorden som har genomförts baserat på sann kärlek, kommer att förändra det förgångna, där ägarna av de horisontella och de vertikala världarna inte förenades i Adams familj och därför inte kunde starta tillsammans. Jag är mycket tacksam för att ni har tillåtit mig att hålla denna Kröning av konungen över de Välsignade Familjerna som möjliggjorde för mig att deklarerera begynnelsen av det ideala området *Cheon Il Guk*, för frigörelsen av Guds konungarrike på jorden och i himlen.

Genom de Kosmiska Föräldrarnas sanna kärlek kunde vi uppnå enighet av sinne, kropp, och tänkande och baserat på Sanna Föräldrarna, som är objekt och partners för Din kärlek, kunde jag genom den sanna kärleken från Sanna Föräldrar, Sanna Barn och en sann släktlinje, fullborda bosättandet av sann fullkomlig familj.

Genom Syndafallet hade Adam och Eva misslyckats och som falska föräldrar

nedsmutsade de släktlinjen. Men Sanna Föräldrar har övervunnit allt detta och ett fullständigt renat den. I platsen för välsignelsens som frigör Adams familj, ni genom Himlens Föräldrar över himmel och jord, med ett hjärta, en kropp och ett tänkande, välsignade hundratal miljarder människor både i de andliga och fysiska världarna, för att kunna rena den nedsmutsade släktlinjen.

I positionen av söner och döttrar som uppnått enighet i famnen av de Kosmiska Föräldrarna och Föräldrarna över Himmel och Jord, kan de i den andliga världen med frigörelsen av helvetet och paradiset och från alla riktningar, gå direkt till Din tron. Jag är mycket tacksam för Din tillåtelse till mig att hålla Kröningen av konungen av de Välsignade Föräldrarna av Fred och Förenande av Kosmos, Sanna Föräldrar över Himmel och Jord som ska göra det möjligt för Dig och Sanna Föräldrar att uppnå enighet mellan ande och kropp i positionen av den ursprungliga påtagliga formen och gå över gränsen för att starta upp för den ideala himmelska av familjens värld så att de kan existera i positionen av totalt överskridande, allestädes närvarande och högsta auktoritet och allmakt.

Jag ber att från denna dag onskans makter skall dra sig tillbaka och makterna av godhet ska gå framåt och ta

övergripande kontroll och ledarskap, sträva efter att etablera den nya himmelska civilisationen så att salighet och härlighet från himlen skall fylla hela kosmos och alla Välsignade Familjer över hela världen kommer att ärva av kärlekens och befrielsens suveränitet över den fysiska och andliga världen och därifrån bli värdiga att bli registrerade som Välsignade Familjer för Nationen av Kosmisk Fred och Enighet.

På denna dag och på denna plats där de Kosmiska Föräldrarna och Himlens Föräldrar på Jorden har uppnått enhet mellan ande och kropp, deklarerar och beordrar jag var och en av er att sträva efter att uppnå tiden för suveränitet baserat på ett ideal av en förenad värld av *Cheon Il Guk*, himlens frigörelse. Jag ber att ni ska låta oss uppnå allting i enlighet med Din vilja. Detta rapporterar jag i Sanna Föräldrars Namn. Amen! Amen! Amen! (404-288, 6.2.2003)

*Denna sektion härovan innehåller utgivarens böner och tacksägelseböner som Sanna Föräldrar gav vid "den heliga Välsignelseceremonin för Föräldrarna över Himmel och Jord. Öppnandet av Cheon Il Guk" och "Kröningen av konungen för Välsignade Familjer av Fred och Enhet och de Kosmiska Föräldrarna och Sanna Föräldrarna över Himmel och Jord" utförd fredagen den 6 februari 2003.*