

BOK SEXTON

**SANNA FAMILJER OCH
FAMILJELÖFTET**



Innehåll

Kapitel 1 Familjelöftet: Deklaration och förutsättningar

Sektion 1 Bakgrunden till Familjelöftet	2381
1.1 Detta är tidsåldern som fokuserar på familjer, inte på individer	2381
1.2 Fastställandet av det Fullbordade testamentets tidsålder och början av familjens tidsålder	2384
1.3 Att etablera Familjefederationen – att röra sig mot den världsomfattande familjens era	2389
1.4 Anledningen till att införa Familjelöftet	2393
Sektion 2 Syftet med och värdet av Familjelöftet	2396
2.1 Vikten av Familjelöftet	2396
2.2 Familjelöftet är sammanfattningen av återupprättelsens översikt	2398
2.3 Familjelöftets centrala filosofi är ”sann kärlek”	2401
2.4 Ni måste upprätthålla Familjelöftet som er standard	2402
2.5 Vår attityd inför Familjelöftet	2405
Sektion 3 Familjelöftet och traditionen av välsignade familjer	2407
3.1 Vi måste skapa himmelriket genom tjänande	2407
3.2 Ni måste leva förenade med Sanna Föräldrar	2409
3.3 Vi måste fastställa den korrekta familjetraditionen och familjelagen	2412

Kapitel 2 Förklaring av Familjelöftet

Sektion 1 Förklaring av Familjelöftet, nr ett	2416
1.1 Ägare av <i>Cheon Il Guk</i>	2416
1.1.1 Betydelsen av <i>Cheon Il Guk</i>	2416
1.1.2 Attityden och livsstilen för en ägare till <i>Cheon Il Guk</i>	2417
1.2 Centrerad på sann kärlek	2419
1.2.1 Det primära villkoret i Familjelöftet är att vara inriktad på sann kärlek	2419
1.2.2 Sann kärlek är den kärlek som är bunden endast till Gud	2421
1.2.3 Fundamentet för sann kärlek är en sann familj	2423
1.3 Att söka vårt ursprungliga hemland	2425
1.3.1 Den sanna betydelsen av vårt ursprungliga hemland	2425
1.3.2 Det ursprungliga hemlandet vi måste söka efter	2429
1.4 Skapelsens ursprungliga ideal	2432
1.5 Att bygga Guds kungadöme på jorden och i himlen	2436
1.5.1 Början till Guds kungadöme på jorden och i himlen är familjen	2436
1.5.2 Att bygga Himmelriket är Välsignade familjers mission	2441
1.5.3 Återvändandet till hemorten och fullbordandet av missionen som släktmessias	2443
Sektion 2 Förklaring av Familjelöftet, nr Två	2447
2.1 Vår familj lovar att som representant bli en central person inför himlen och jorden	2447
2.1.1 Adams familj är den representativa och centrala familjen	2447
2.1.2 Välsignade familjer har samma värde som den ursprungliga familjen	2450

2.2 Att fullända den plikttrogna familjens väg av vörtnadsfulla söner och döttrar i vår familj, patrioter i vår nation, helgon i världen, och gudomliga söner och döttrar i himlen och på jorden	2454
2.2.1 Vägen, som vi som vörtnadsfulla söner och döttrar, patrioter, helgon, och gudomliga söner och döttrar oundvikligen måste gå	2454
2.2.2 Skillnaden mellan ett helgon och en gudomlig son eller dotter	2461
2.2.3 Den sanna väg som mänskligheten måste gå	2465
Sektion 3 Förklaring av Familjelöftet, nr tre	2469
3.1 Hjärtats fyra stora sfärer	2469
3.2 De tre stora kungadömen	2478
3.2.1 De tre stora kungadömen är stommen i skapelsens ideal	2478
3.2.2 Återupprättelsen av förstfödsloarten, föräldrarnas rätt och rätten till kungaväldet	2484
3.3 Att fullborda konungafamiljens suveränitet	2488
3.3.1 Slutmålet för kärlekens kungliga familj är Himmelrike	2488
3.3.2 Vad är konungafamiljens suveränitet?	2492
3.3.3 Den kungliga familjens rike inkluderar inte barnen från den direkta härstamningen	2496
3.3.4 På väg att bygga en nation med den kungliga familjens suveränitet i centrum	2499
Sektion 4 Förklaring till Familjelöftet punkt fyra	2501
4.1 Guds ideal för skapelsen	2501
4.2 Den centrala familjen som överstiger himmel och jord	2503
4.2.1 Grunden för den centrala familjen som överstiger himmel och jord är familjen	2503
4.2.2 Kärleken är kärnan i ett samhälle med ömsesidigt beroende, där man hjälper varandra till framgång och delar allmänna värderingar	2505
4.3 Världen av frihet, fred, enighet och lycka	2507
4.3.1 Vår idé: en enad värld	2507
4.3.2 Kärleken är essensen i frihet, fred och lycka	2510
Sektion 5 Förklaring av Familjelöftet, nr fem	2513
5.1 Föreningen mellan den andliga och den fysiska världen som partner i ett subjekt/objekt förhållande	2513
5.1.1 Den andliga världen är subjekt	2513
5.1.2 Vi måste förena den andliga världen och den fysiska världen	2516
5.2 Eftersträva att göra framsteg	2521
5.2.1 Sträva efter att avancera varje dag	2521
5.2.2 Låt oss bana en motorväg för sann kärlek	2524
Sektion 6 Förklaring av Familjelöftet, nummer sex	2527
6.1 En familj som förkroppsligar Gud och Sanna Föräldrar	2527
6.2 Familjer som påverkar himlens välvilja	2528
6.3 En familj som överför himlens välsignelse till vår omgivning	2531

Sektion 7 Förklaring av Familjelöftet, nr sju	2533
7.1 Familjen rotad i den ursprungliga blodslinjen	2533
7.2 Genom att leva för andras skull	2535
7.3 Att fullända en värld baserad på hjärtats kultur	2538
Sektion 8 Förklaring av Familjelöftet, nr åtta	2541
8.1 När vi går det Fullbordade testamentet till mötes	2541
8.1.1 Vad är det Fullbordade Testamentets tidsålder?	2541
8.1.2 Det Fullbordade Testamentets tidsålder är kungjort genom Sanna Föräldrars vunna seger	2544
8.2 Genom absolut tro, absolut kärlek, och absolut lydnad	2548
8.2.1 Guds Princip i skapelsen samt absolut tro och absolut lydnad	2548
8.2.2 Att utöva absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad leder er direkt till Himmelriket	2553
8.2.3 Enighetens standard är absolut tro och absolut kärlek	2555
8.3 Att uppnå den ideala enigheten i kärlek mellan Gud och mänskligheten	2557
8.3.1 Guds skapelses syfte är den ideala enigheten i kärlek mellan Gud och mänskligheten	2557
8.3.2 Hur förverkligas enigheten mellan Gud och mänskligheten?	2559
8.3.3 Vi måste återupprätta ideal för Guds och mänsklighetens förening i kärlek	2563
8.4 Sfären för den heliga befrielsen och sfären för fullständig frihet i Himmelriket på jorden och i himlen	2564
8.4.1 Att bygga himmelriket på jorden och i himlen genom sann kärlek	2564
8.4.2 Låt oss lova att förverkliga befrielsens sfär	2567

KAPITEL ETT

Familjelöftet: Deklaration och förutsättningar

Sektion 1 Bakgrunden till Familjelöftet

1.1 Detta är tidsåldern som fokuserar på familjer, inte på individer

Hittills har vi inom Unification Church läst "Mitt Löfte" på individuell nivå. 1952 skulle den kristna kultursfären, som brudens sfär, följt brudgummen och Gud för att fullborda Himmelriket på jorden och i himlen. Denna uppgift, som skulle ha uppnåtts på världsnivå, misslyckades. Det är anledningen till att vi fick gå igenom en fyrtioårig historia för att gottgöra detta. (260-81, 8.5.1994)

Har ni någonsin någonstans i världen hört uttrycket "Familjelöfte"? Det är första gången i historien som termen dyker upp. Familjelöftet etablerades för att en man och en kvinna förlorade sin familj. Såvida inte Gud och mänskligheten återinför den modellfamilj som kan välkomnas i överensstämmelse med den ursprungliga standarden – utan någon relation till Fallet – kan Gud inte glädjas eller etablera himmelriket på jorden och i himlen på sådant sätt att Han kan vistas på jorden. Det var oundvikligt att detta löfte skulle uppstå. (274-114, 29.10.1995)

Familjelöftet skapades fyrtio år efter grundandet av Unification Church. Aldrig tidigare i historien har Familjelöftet existerat. Nu, när Familjelöftet har visat sig, kommer sataniska familjer, som lever på jorden inte ha någonstans att ta vägen i framtiden. Familjelöftet står för det faktum att jag har gottgjort en fyratusenårig historia under en tid av fyrtio år samt den segerrika grundval som hade lagts under Andra Världskriget och som därefter hade gått förlorad. På denna fyrtioåriga grundval kunde nu himmelriket börja på jorden.

Vilket är Familjelöftets första klausul? Det är "Vår familj... centrerad på sann kärlek." Våra familjer måste leva genom att vara centrerade på sann kärlek. Vad är sann kärlek? Sann kärlek betyder att vi måste vara ett med Guds och Sanna Föräldrars icke-fallna kärlek. Vi bör vara förbundna med sant liv och den sanna blodslinjen på en grundval av sann kärlek. (266-143, 22.12.1994)

Fyrtio år efter grundandet av Unification Church grundades Familjefederationen för Världsfred och Enighet som representerar fullkomligt återupprättade familjer. Individer i de återupprättade familjerna har hos sig förenat sinne och kropp. De måste bli familjer där man

och hustru är förenade och där föräldrar och barn är förenade. Dessa familjer ska lära sig Familjelöftet utantill, i hjärtat. Sinne och kropp är i konflikt med varandra hos er, likaså när man och hustru grälar. Ni kan inte läsa Familjelöftet utan att ha enighet med era barn. Enigheten mellan sinne och kropp, mellan man och hustru, och mellan föräldrar och barn, måste vara inriktad på Guds kärlek. Det är den plats från vilken sanna, harmoniska familjer kan gå in i himmelriket. Bara de familjer som är förenade i äkta kärlek kan läsa Familjelöftet, som nu har tagits fram för första gången i historien. (264-339, 20.11.1994)

Fyrtio år efter etableringen av Unification Church grundade vi Familjefederationen för Världsfred och Enighet. För att Familjefederationen skall ha framgång måste vi ha en absolut förordning, någonting i likhet med en grundlag. Detta är Familjelöftet. Uttrycket Familjelöfte har historiskt aldrig tidigare förekommit. Det är familjens löfte att skrida framåt mot, och bygga, himmelriket. Om du omsorgsfullt studerar Familjelöftet kan du märka att dess innehåll förklarar att fullkomlig befrielse kommer att skänkas, baserad på återupprättelse genom gottgörelse. Familjer som memorerar Familjelöftet tillhör inte den fallna världens familjesfär utan hör hemma i fullkomlighetens familjesfär. Familjen kan grundas baserad på sann kärlek. Sinne och kropp som var splittrade på grund av falsk kärlek kan nu bli ett. Det är därför som ni inte kan lära er Familjelöftet

utantill utan att förena sinne och kropp. (264-244, 3.11.1994)

Varför behöver vi Familjelöftet? Medlemmarna i Unification Church måste visa världen traditionen från Sanna Föräldrars familj. Det är vårt familjemotto. Den tiden kommer, då detta kommer att vara absolut nödvändigt. Vi gör förberedelser för den kommande tiden. I löftet kan ni se hur familjer bör leva enligt Guds ideal för skapelsen. Hela familjen måste följa Familjelöftet. De sju verserna i löftet representerar hela historien av Guds plan och fungerar som Sanna Föräldrars seger-sköld. Till och med om någon av er inte förstår innebörden av fullbordan av tidsåldrarna för Gamla och Nya Testamentet, eller förstår Principerna, är det ändå möjligt att komma till himlen om bara er familj överstiger standarden av absolut tro, absolut kärlek, och absolut lydnad inriktad på Guds vilja. (272-181, 5.10.1995)

Hittills har kristna trott att det var bara Adam och Eva som föll. Att Syndafallet expanderade till bröderna gick onoterad förbi. De visste inte att Kain föll när han dödade Abel. De visste inte att hela familjen föll, att de alla föll.

Hur borde medlemmarna i Unification Church leva? Ni bör leva centrerade på era familjer. Ni behöver ingenting annat. Lycka, frihet, fred, till och med kosmos, - allt börjar med en familj. Vi behöver löftet som centrerar på familjer. Ni får inte förlora familjerna. När vi väl en gång skapar den förenade familjen

kan vi förena världen, likaså kan vi förena himmelriket. (260-152, 2.5.1994)

Vi måste sända ut räddare till släkterna, s.k. släktmessias, annars kommer det att bli stora problem. Då kommer vägen att vara blockerad för sådana släkten att föda efterkommande. Genom att vara en messias för din släkt kommer du att vara länkad horisontalt till det fundament som Adam kunde ha uppnått om han inte hade fallit, till fundamentet som Jesus kunde ha fullbordat om han inte hade blivit dödat, och till de nationella fundamenten. De åtta stegen från individ, familj, släkt, samhälle, nation, värld, kosmos, och Gud kan fullbordas på jorden; de är horisontala fundament. Genom att gottgöra allt detta kan du sedan fritt och utan Satans inblandning gå till vilket hem som helst inom de olika nivåerna för individ, släkt och nation. Familjer kan börja leva tillsammans med Gud, och himmelriket kommer att börja på jorden. Eftersom en sådan tid har kommit, skapades Familjelöftet. Ni måste leva i överensstämmelse med Familjelöftet. (264-191, 9.10.1994)

Familjen kan vara både häpnadsväckande och skrämmande. Ni får aldrig glömma att innehållet i Familjelöftet är en kosmisk storslagen deklARATION. Med början av förra året har jag tydligt förklarat i mina tal att människor borde ha en familj. Detta är en absolut princip. Den tiden kommer, då Välsignelseceremonier för befrielsen av den andliga världen kommer att anordnas. Efter Vål-

signelsen av 3.6 miljoner par kommer jag att börja hålla Välsignelseceremonin för den andliga världen. Den tiden har kommit då ni kommer att kunna ropa på era avlidna partner för att komma i förbindelse med dem. Till och med helvetet kan bli befriat. (283-90, 13.4.1997)

Hittills har vi inte kunnat slå oss ned. Vi har blivit bortknuffade. Vi har flutit omkring här och där som moln på himlen. Den kristna kultursfären förfogade inte över både det andliga och det fysiska fundamentet och kunde därför inte helt slå sig ned på jorden. Men, efter etableringen av det Fullbordade Testamentets tidsålder och Sanna Föräldrar, kan nu arvsrätten ges till människorna. Vad är det man kan arva inom denna lösning? Ni ärver en familj. Ni måste förstå detta. Det är därför vi har Familjelöftet. Vi måste noggrant lära ut Familjelöftet. (268-226, 2.4.1995)

Fram till nu har vi läst "Mitt Löfte", men nu läser vi för första gången Familjelöftet. Det har inte funnits något Familjelöfte tidigare i historien. Detta är ett anmärkningsvärt faktum. Den fyrtyoåriga kursen för återuppbyggelsen genom gottgörelse är avslutad. Nu har tiden kommit när världen kan flytta vidare, ledd av mig. Därför kunde Familjelöftet bli till. Efter Andra Världskriget var den världsomfattande förenade kristna kultursfären förstörd men nu har den villkorligt blivit återställd och vilar på mitt världsomfattande segerrika fundament. (263-110, 21.8.1994)

Sjuårsperioden skulle ha utgjorts av de sju åren från 1945 till 1952 men den blev förlängd till att bli en fyrtioårig period mellan 1952 och 1992. Med fokus på Unification Church tog det oss fyrtio år. Efter det kunde vi utropa Familjedeklarationen i maj 1994. Det var en historisk händelse. Vi gottgör den mänskliga historien baserad på tal. (265-293, 27.11.1994)

Inriktade på tidsåldern för Sanna Föräldrars fotfäste på jorden måste ni etablera tidsåldern för familjens fullbordan utan skam inför Subjektet. Därför behöver vi Familjelöftet. Vilket är det som gäller, vi behöver det eller vi kommer att behöver det? Vi behöver det! Så är det. Det kommer att vara ett motto i tusentals eller tiotusentals år framöver. Det är en anmärkningsvärd sak. Ni måste vara tacksamma för det faktum att ni kan läsa Löftet på grund av er befrielse, genom att falska religioners påtagna mask har avlägsnats. Jag har genom åren gått igenom så mycken bitter sorg och fällt oräkneliga tårar för att leda er fram till denna punkt. Jag har offrat mitt eget blod för att leda Unification Church fram till idag. Om ni inte kan sträcka er utöver offeraltaret, kan ni aldrig nå fram till himmelriket. Ni måste bygga detta altare. (261-98, 22.5.1994)

1.2 Fastställandet av det Fullbordade testamentets tidsålder och början av familjens tidsålder

Fastställandet av det Fullbordade Testamentets tidsålder och Sanna Föräldrar är ett skrämmande uttryck. Det

indikerar att jag har kämpat och vunnit seger på familjenivån i den sataniska världen. Jag etablerade det Fullbordade Testamentets tidsålder på segrerns fundament som jag hade lagt, efter att ha kämpat på alla nivåer av släkt, samhälle, nation, värld, och himmel och jord. Lösningen var uppnådd efter att kontraktet hade uppfyllts. Detta är anmärkningsvärt!

Vad var Syndafallet? Adam skulle råda över ärkeängeln, men denna relation blev omvänd. Att återupprätta den situationen är lätt att tala om nu, men det var faktiskt nästan omöjligt att göra det. Jag fick lov att leda ondskans företrädare från både den andliga och den fysiska världen till en punkt av underkastelse, och sedan ta herravälde över dem. Utan detta skulle det ha varit omöjligt att uppnå en lösning. Vart ni än går, om ni inte har den starka beslutsamheten att fullständigt förenas med mig kan ni inte göra det jag gör. (268-79, 5.3.1995)

1992 proklamerade jag Messias och Sanna Föräldrar inför världen. Med början den 13 maj 1993 i Amerika tillkännagav jag Sanna Föräldrar och det Fullbordade Testamentets tidsålder. Jag har förberett omgivningen för detta.

Som ni vet representerar Amerika hela världen. Det är det slutgiltiga avgörandet när det gäller den kristna kulturfären. Detta är tidpunkten för omvandlingen till den nya tidsåldern som är centrerad på Sanna Föräldrar. Vi går in i det Fullbordade Testamentets tidsålder. Vår proklamation av en sådan händelse var den första i historien. Så länge

Gud måste ha väntat på denna tidpunkt! Så olycklig Gud har varit hela historien igenom! Nu närmar sig hoppets era. Vi inträder i den eran då vi kan proklamera Sanna Föräldrar. Det är en historisk och universell händelse. Ingenting liknande har någonsin tidigare hänt i människans historia. (148-175, 3.8.1993)

Efter skapelsen har Guds plan för återupprättelse fortsatt i tio miljoner år. Men grundvalen las inte förrän jag kom. Jag avslöjade planen för återupprättelsen och lade dess fundament under Unification Church' epok. På fundamentet jag skapade kunde jag proklamera det Fullbordade Testamentets tidsålder och Sanna Föräldrar. Det är i sanning en historisk världshändelse, trots att ordet händelse inte är rätta ordet. I varje fall är detta utgångspunkten från vilken en ny värld kan byggas. Termerna Sanna Föräldrar och det Fullbordade Testamentets tidsålder har detta slags innebörd. Vad är det för ett löfte som måste uppfyllas i det Fullbordade Testamentets tidsålder? Det är infriandet av det löfte som Gud gav mänskligheten vid tidpunkten för skapelsen. Det betyder inte att tidsåldern för återupprättelseplanen eller tidsåldern för frälsningsplanen är fullbordad. Det betyder att Guds ideal för skapelsen är förverkligat. Det är för att Gud först gav upphov till idén om Sanna Föräldrar, innan mänskligheten tänkte på den. Framträdandet av Sanna Föräldrar är skapelsens ideal. (248-188, 30.9.1993)

Hur går man in i det Fullbordade Testamentets tidsålder efter att ha pas-

serat det Nya Testamentets tidsålder? Det Fullbordade Testamentet representerar sfären där Gud och mänskligheten är förenade. Det är där Gud och mänskligheten har samma värde genom en fullständig förening mellan Gud och mänskligheten, baserad på sann kärlek. Gud står inte alltid i den vertikala positionen eller människorna i den horisontala positionen. I kärleken blir den vertikala och den horisontala positionen ett. (252-154, 29.12.1993)

Med fokus på Korea var den tjuugoåriga perioden från 1972 till 1992 den tid, då jag återupprättade kristendomens roll. På nationell nivå gick jag vägen för Gamla Testamentes tidsålder. Efter Sanna Föräldrars bröllop 1960 arbetade jag i Amerika, vilket representerade den världsomfattande scenen som motsvarade det Gamla och Det Nya Testamentets tidsåldrar. Den världsomfattande installeringen av Sanna Föräldrar var fullbordad vid slutet av denna period. Därför kungjorde jag det Fullbordade Testamentets tidsålder. Sedan lever vi med Gud. Våra medlemmar i Unification Church kan leva tillsammans med Gud. (246-301, 20.4.1993)

Vad betyder det Fullbordade Testamentets tidsålder? Det är den tidsålder då Sanna Föräldrars familj vinner fullständig seger över den fallna världen. Det betyder att det inte finns några fiender som försöker att förstöra min familj. De som har försökt det har förlorat, varför de borde försvinna. Inte ens en mästare i skytte kan påstå att han är

bäst om han har rest till OS och förlorat. Han måste överlämna trofén till den nye vinnaren. (234-295, 27.8.1992)

Sanna Föräldrar och det Fullbordade Testamentets tidsålder representerar fullkommandet av Adam och Eva, som har återgått till sitt tillstånd före Fallet. Adam är en person, likaså är Eva en person. Alla kvinnor i världen är Sanna Mors andra jag. Detta är en viktig punkt. Det borde finnas en fullkomlig Adam och också en fullkomlig Eva. (266-64, 11.12.1994)

Under det Fullbordade Testamentets tidsålder baserar Guds försyn på familjer. Enighet börjar med individer. Utan att klättra över bergets topp kan ni aldrig träda in i himlen, inte ens efter att tusen och åter tusen år har passerat. Då kan ni aldrig återupprätta förstfödslo-rätten. Ni måste få folk att underkasta sig naturligt. Ni kan inte tvinga människor att underkasta sig er. Ni måste använda övertalning. Vilket är mer pro-pert, naturlig underkastelse eller fram-tvingad underkastelse? Eftersom ni använde övertalning, blev inte resultatet en naturlig kapitulation?

Således, det som har uppnåtts i Edens familj i himmelriket på jorden och i himlen är att vi måste etablera en struktur enligt modellen från Sanna Föräldrars familj. Detta sker på basis av det företräde som har uppnåtts genom all vunnen seger under flera tusen år. Vi har blåkopian.

Vi ska sprida det över hela världen. När ni en gång har blåkopian, utkastet,

kan familjer produceras som har samma standard varhelst de bildas. Hela den mänskliga familjen om fem miljarder människor kommer att bli inympad på denna familjemodell och kommer att återvända till himmelriket, det befriade kungadömet som en gång förlorades. Detta är tiden för det Fullbordade Testamentets tidsålder, den era då det heliga förbundet med Gud är uppfyllt. (245-57, 28.2.1993)

Det viktigaste i det historiska förloppet idag är det faktum att det utvalda folkets sfär har skapats. I det att jag har välkomnat denna era har jag försökt att ansluta den till de tre stegens världsomfattande nivå: utformningssteget, tillväxtsteget och fullkomlighetssteget. Israels folk utgjorde utformningssteget, kristendomen utgjorde tillväxtsteget, och Unification Church är fullkomlighetssteget. Är det inte så? Om vi säger att Gamla Testamentets tidsålder var den era som hade Israels folk till centrum så var Nya Testamentets tidsålder eran för kristendomen; och denna era av Unification Church är det Fullbordade Testamentets tidsålder. Vad bör vi uppnå? Vi bör uppnå alla nivåer: individens, familjens, släktens, samhällets, nationens, och världsnivån. Vad skall ligga till grund? Det skall vara baserat på Guds kärlek, Guds liv, och Guds blodslinje. När Gud väl hade etablerat traditionen av en enda släktlinje, en enda kärlek och ett enda liv, hade Satan ingen annan möjlighet än att lämna allt. Genom att inympas på Guds linje kommer bandet till

den sataniska linjen att vara avklippt.
(266-275, 9.2.1992)

Vilket uppdrag har vi att utföra? Vi måste fullkomna våra familjer. Eftersom vi befinner oss i det Fullbordade Testamentets tidsålder, tidsåldern då återupprättelsen av Kanaan på familjenivå måste fullbordas, är detta tidpunkten då våra familjer måste fullkomna sig själva och bli bofasta i överensstämmelse med mina ord. När ni lyssnar till mina ord bör ni därför inte låta dem gå in i ena örat och ut ur det andra. Jag har undervisat mycket klart med tanke på att jag måste lämna dessa ord efter mig när jag dör, och under samma tid har jag gått igenom ögonblick då jag riskerade livet och inte visste om jag skulle överleva eller dö. Ni måste förstå detta.
(292-122, 28.3.1998)

Om vi direkt efter Andra Världskriget hade skapat en värld, baserad på den kristna kultursfären och Amerika, och om vi alla hade förenats i själ och hjärta när fiendemakterna höll svärdet över världen, kunde Guds plan ha utvecklats mycket snabbt. Ur detta perspektiv var tiden direkt efter Andra Världskriget den mest hoppfulla tidpunkten i Guds historia, och det mest kritiska ögonblicket för Satan. Om den fria världen, baserad på den kristna kultursfären och Amerika, hade accepterat Unification Church, skulle från det ögonblicket och framöver den andliga världens förenade sfär och den fysiska världens förenade sfär ha varit förenade med varandra. Så ligger det till, sett ur Guds synvinkel. (161-220, 15.2.1987)

Den sataniska världen fortsätter att falla samman. Vänta bara och se vad som händer. Individer, familjer, släkten, samhällen, och nationer i den sataniska världen har förlorat sitt syfte och tappat riktningen. Men, vår Unification Church har allt som behövs för att gå framåt. Därför är vår riktning den motsatta till Satans och våra banor kommer att löpa förbi varandra. I det förflutna led Unification Church under sataniskt herravälde; men saker och ting kommer att vara det omvända och utvecklas i motsatt riktning. Det är vad jag menar med att bli bofast. (268-79, 5.3.1995)

Vad är det Fullbordade Testamentets Tidsålder för något? Det är den värld som kommer att uppnås när det sataniska herraväldet väl är avslutat. Hur kan ni uppfylla det Fullbordade Testamentets tidsålder? Genom familjer. Ni fulländar det genom de Välsignade familjerna. Det är anledningen till att Adams, Noahs, och Jakobs familjer framträder i Guds plan. Efter det att Herrens era vid hans andra ankomst hade börjat, etablerade jag Jesu familj. Jag välsignade de 36, 72 och 124 paren, vilket representerade återupprättelsen av Jesu familj. De 430 Välsignade paren representerade landet Korea och dess historia av 4 300 år; 43 par från hela världen var anslutna till dessa 430 Välsignade par. De 777 Välsignade paren representerade världens alla nationer. Den Välsignelsen följdes av Välsignelsen av 1 800 par. Det är så vi får ett fotfäste på det världsomfattande fundamentet. Det Fullbordade Testamentets tidsålder uppfylls av familjer.

Till och med efter Jesu tid var jag tvungen att på nytt organisera allting baserad på tolv apostlar och sjuttio lärjungar. Tolv apostlar, 70 lärjungar och 120 lärjungar är etablerade med familjen som grundval. (131-71, 16.4.1984)

Mottot för i år är "Låt oss ärva Sanna Föräldrars segerrika sfär". Räckvidden av denna segersfär omfattar den globala sfären av individ, familj, samhälle, nation, världen, och kosmos, och dessutom himmelens och helvetets sfär. Jag har förenat och befriat dem alla. Satan måste retirera nu. Vartefter tiden går kommer alla ondskans företrädare att förlora sin kraft. I Edens lustgård uttrycktes manifestationen av gott och ont i förhållandet mellan två bröder. Det är anledningen till att människor nuförtiden säger, "Världen har numera blivit en global by." Min lära säger att världen har blivit en global familj. Våra familjer och den globala byn står i relation till varandra. Kainsidan, som den äldste sonens sida, representerar den sataniska världen. Den globala byn representerar Kains sida och Unification Church representerar Abels sida. Dessa båda måste bli ett. (267-254, 8.1.1995)

Kainvärlden har ingen annan möjlighet än att följa Unification Church. För att grunda familjer måste individer vara fullkomliga. Ni kan inte möta en idé om att fullkomna individer, eller ideologin om familjen, sann man och sann kvinna, utanför Unification Church. Medlemmarna i Unification Church har ingenting att göra med AIDS, fri sex,

homosexualitet, lesbiskhet eller droger. Vårt mål är att befria och fullkomna individer, familjer, släkter, världen, och himmel och jord, baserad på sann kärlek. Genom att befria till och med Gud och Sanna Föräldrar och sedan fullfölja den plikttrogna vägen för föräldraden fulla barn, patrioter, helgon, och söner och döttrar till Gud, kan ni befrias till att färdas fritt i himmelriket i himlen och på jorden. Det är den väg ni måste gå för att bli människor med en fullkomlig personlighet, och det är syftet med min undervisning. Den konklusionen är mycket enkel. Jag har investerat femtio år av mitt liv, hela mitt liv – ett liv, sammanvävd av så många olika erfarenheter, förföljelse, förlöjligande, och lidande – för att fullborda befrielsens världsomfattande sfär. Nu har tiden kommit för mig att testamentera detta världsvida segerfundament som Gud har längtat efter till hela mänskligheten. Tiden har kommit för Sanna Föräldrar att av kärlek fritt överlämna allt de har till sina barn. (267-254, 8.1.1995)

Himmelriket på jorden och i himlen måste förenas. Familjer som – medan de är på jorden – lever med en himmelsk levnadsstil där Guds sanna kärlek ligger till grund, kommer att gå vidare till den andliga världen, där denna himmelska levnadsstil kommer att fortsätta. De människor som lever ett bra familjeliv baserat på Guds sanna kärlek medan de är på jorden kommer att leva exakt likadant i himlen.

Detta är inte tiden för individuell frälsning. Kristna människor talar om

individuell frälsning, men det är inte riktigt. Guds vilja är att rädda familjen. Eftersom Fallet ägde rum inom en familj bör återupprättelsen ske i familjen. Tidpunkten för detta är nu!

För första gången i historien har vi inträtt i en era som är centrerad på Sanna Föräldrar. Detta års motto är ”Det säkra fastställandet av Sanna Föräldrar och det Fullbordade Testamentets tidsålder”. Sanna Föräldrars familj har slutligen slagit sig ned. Vi är inte längre några vandrare. Därför är det nu tid för oss att lägga fram strukturer. När ni stabiliserar familjen får ni en släkt; när ni förstärker släkten får ni ett samhälle; och när ni förstärker samhället, bildar ni nationer. Av egen kraft måste vi bygga fundamentet för himmelriket på jorden på grundval av sådana familjer. (260-304, 19.5.1994)

1.3 Att etablera Familjefederationen – att röra sig mot den världsomfattande familjens era

Missionen för *The Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity* är förbi, och likaså är religionens mission förbi. För första gången i historien går vi in i den nya tidsåldern, en era då mänskligheten inte behöver religionen. Familjefederationen skapar ideala familjer för att fullborda återupprättelsens verk, för att uppfylla Guds ideal för skapelsen, och för att bygga den himmelska ideala världen. (April 8, 1997 in Korea)

Därför måste familjer bli bofasta på jorden. Hittills har religionerna fokuse-

rat på individuell frälsning och inte på familjens frälsning. Alla religioner har lärt människorna att lämna och överge sina familjer. Nu är det en annan tid. Alla religioner talar om att rädda individer, men de har ingen aning om att rädda familjer, släkten, och nationer. Vår Unification Church undervisar om att rädda nationer och världen baserad på familjer. (283-106, 8.4.1997)

Guds skapelseideal som Han har längtat efter sedan Edens lustgård kommer att framträda först när en familj etableras, blir erkänd av världen, och bär frukt. Genom söner och döttrar måste den familjen utvidgas horisontalt och bli en släkt som automatiskt kommer att uppgå i samhället. (283-84, 8.4.1997)

Därför är familjer viktiga. Allting kommer att fulländas inom Familjefederationen för Världsfred och Enighet. Var snälla och säg efter mig: ”Familjefederationen för Världsfred och Enighet.” Dess centrum är familjen. (283-93, 8.4.1997)

Utan att grunda Familjefederationen för Världsfred och Enighet kan världsfred aldrig uppnås. Detta är en viktig punkt. Så viktiga är familjer. Världsfred börjar i hemmet. Om det finns tio familjemedlemmar måste alla tio vara förenade. När de blir ett och harmoniserar med varandra tredimensionellt – vertikalt och horisontalt, fram och bak, och höger och vänster – kommer den ideala världsfreden att bli förverkligad. Låt oss bygga en värld av fred genom

att fullända Familjefederationen för Världsfred och Enighet! Bygga bety-
der återorganisera och etablera. (232-322,
10.7.1992)

Nu är tiden för Familjefederationen
för Världsfred och Enighet. Familjen
är ursprunget. Med fokus på familjen,
släkten, och nationen bör ni följa Gud.
Utan att familjeidealet, genom vilket ni
kan förenas med Gud, blir förverkligat,
kommer himmelriket på jorden inte att
bli till. (300-229, 23.3.1999)

Unification Church har numera
betydelsen av Familjefederationen för
Världsfred och Enighet. Det betyder att
Familjefederationen för Världsfred och
Enighet är etablerad i era familjer. Jag
måste ordna upp alla familjer, sataniska
familjer, familjer av ärkeängels typ på
Guds sida, och familjer av Adams typ.
Eftersom separationen från Gud väx-
te fram ur ett dåligt äktenskap, måste
äktenskapet återupprättas och fullkom-
nas, varigenom en förenad värld ska-
pas. Vi har klättrat uppför mycket höga
berg jämförbara med Himalaya, men
från och med här tar slätten vid. Det
är en sådan era som vi går in i.

Efter fyrtio år har jag grundat Famil-
jefederationen för Världsfred och Enig-
het. För att uppnå detta mål behöver vi
någonting som en konstitution som är
den absoluta lagen. Detta är Familje-
löftet. Det har aldrig funnits en sådan
term som "Familjelöfte" i hela histori-
en. Familjelöftet rör sig i riktning mot
himlen och har fulländat det himmelska
kungadömet. (264-244, 3.11.1994)

Det finns för närvarande ingen verk-
lig substans. Vad är då den verkliga sub-
stansen? Det är Familjefederationen för
Världsfred och Enighet. Det betyder
fulländningen av de *fyra positionernas*
grundval. Vilket är Guds ideal för ska-
pelsen? Det är uppfyllandet av Guds
vilja. Och vad är då Guds vilja? Det är
förverkligandet av Guds ideal för ska-
pelsen. Vad är förverkligandet av ska-
pelsens ideal? Det är fulländningen av
de *fyra positionernas grundval*. Vad
betyder det att fullända de *fyra positio-
nernas grundval*? I konstellationen av en
fullbordad *fyra positionernas grundval*
är alla, fäder, mödrar, söner och döttrar,
förenade. Och sedan, i takt med Gud,
vet de hur de ska sjunga och dansa till-
sammans med honom. Det är fullbor-
dan av Guds vilja. (232-54, 1.7.1992)

Förutom återupprättandet till sam-
ma nivå som den kristna kultursfären
hade etablerat världsvitt efter Andra
Världskriget måste vi ange riktningen
som världen behöver ta under de kom-
mande sju åren. Dessa sju år inkluderar
detta år. Eftersom denna tid slutligen har
kommit har Familjefederationen grun-
dats efter fyrtio år, och var och en kan ha
samma värde. På samma sätt som enig-
het i världen eftersträvades efter kriget
kan ni gottgöra allt, om bara era familjer
kommer att förenas.

Därför, innan ni kan läsa Familjelöf-
tet bör ert sinne och er kropp vara för-
enade, man och hustru bör vara ett, och
föräldrar och barn bör vara förenade.
Utan att denna enighet är uppnådd till-
hör ni fortfarande den sataniska världen.

Ni läser löftet på fundamentet av att ha förenat sinne och kropp, man och hustru, och föräldrar och barn. Det är därför vi som vi har Familjelöftet. Familjefederationen kommer att styra världen med stark förankring i Familjelöftet. Ni måste ha gudstjänster för Löftet i era familjer på månadens första dag och i mitten av varje månad. Vi har två grupper, Kain och Abel. (265-249, 23.11.1994)

Tiden har kommit för er i hela världen att ingå i Adams ursprungliga familj. Alla människor i världen måste fullkomna sig, baserat på familjen. Vad måste göras för att uppnå fullkomlighet? Fallna familjer måste bli sådana familjer som är återupprättade genom gottgörelse. Det måste uppnås genom Familjefederationen, med individer i hela världen som gör ansträngningar. Fullkomlighet måste uppnås av Adam och Eva. Gud kan inte göra det för dem. Sanna Föräldrar kan inte göra det för dem. I detta syfte skapades Familjefederationen. Detta är en global organisation. Ni kommer att övervinna Adams fallna blodslinje i denna värld. På samma sätt som när ni klättrar i bergen och går på sluttningar, om ni slinter och halkar ner medan ni klättrar uppför återupprättelsens branta väg, måste ni klättra tillbaka igen och igen. Ni måste upprepa detta om och om igen tills ni lyckas, till och med om det tar tio miljoner år eller mer. (275-9, 30.10.1995)

Människor har inte kunnat befästa en tradition av äktenskaplig kärlek. I vår värld, där vi inte har någon föräld-

ratradition, är det faktum att två individer har namnet Sanna Föräldrar och har praktiserat traditionen av Sanna Föräldrar på denna jord i sanning en nationell ära och historiens hopp. Var snälla och förstå att de är en dyrbar skatt som inte kan bytas ut mot någonting i himlen och på jorden. Snälla ni, se till att ni högtidligen ärver denna inre förbindelse med dem och överför den till era familjer. Familjefederationen för Världsfred och Enighet måste därför bli fast etablerad. Vi måste återvända till att centrera på familjen. (231-89, 31.5.1992)

Er familj måste gå fredens och enighetens väg för att representera världen. Ni måste förstå att allt är knuten till standarden för familjens enighet. I framtiden kommer exemplariska familjer att ha framgång i världen. (283-54, 8.4.1997)

Från och med nu står familjen i centrum. Ni kan inte arbeta ensam som en individ. I framtiden kommer till och med personalbyten att ske för män och kvinnor. Om en man är chef på ett departement borde hans hustru vara andra personen när det gäller ansvaret. Om deras barn har speciella förmågor, bör de sättas på viktiga positioner inom det departementet. Hela släkten borde vara organiserad att arbeta tillsammans på detta sätt. (283-54, 8.4.1997)

Från och med nu bör Familjefederationen för Världsfred och Enighet bli betraktad som viktig.

Ni får inte glömma världen. Om ni glömmer bort världen, vad ska ni då

göra med freden? Om ni glömmer bort freden, vad kommer ni att göra med enigheten? Om ni glömmer bort enigheten, vad är då meningen med en familj? ”Familjen” betyder inte bara en familj. Om ingen förening övervakar, vad är då meningen med en familj? Allting hänger samman. När ni tänker på Familjefederationen måste ni tänka på enighet, familj, fred, och världen. När ni tänker på världen bör ni tänka på fred och på Familjefederationen. De är alla ett. Gud kan komma och bo där det finns en representativ ägare till världen, ägaren till fred, ägaren till enighet, ägaren av familjen och det centrum för allt som är enat under himlen i en integrerad värld. (283-51, 8.4.1997)

På sista tiden har människorna börjat använda uttrycket ”global by” mycket ofta, inte sant? Vi går faktiskt in i den globala familjens era. Det är inte bara en global by, utan en global familj! Detta korrelerar till dagens familjefederation. Eftersom familjefederationen kom till på grundval av Guds vilja, måste världssamhället upprätta ett ömsesidigt förhållande till oss. Om vi tar initiativet när världen kommer att befinna sig på samma nivå med Familjefederationen, kommer globalisering att ske på en gång. Jag dagdrömmer inte när jag säger detta. (2275-36, 30.10.1995)

Idag försöker människorna att förena världen kring en ekonomisk bas, eller hur? De försöker att förena världen genom makten i det politiska rummet, genom kulturellt utbyte, ekonomi,

kunskap och auktoritet. Men det kommer inte att fungera. Tillämpningen av sann kärlek är den primära vägen till att förena världen. Det finns en riktning i vilken historien måste utveckla sig, men enighet kommer inte till stånd genom ekonomisk integration. Den uppnås bara genom kärlek. Vi måste rätta till falsk kärlek genom sann kärlek, genom att länka den från topp till botten. Det finns bara en sann historisk riktning. Baserad på denna sanna riktning kommer individernas, familjernas, samhällens, nationernas och världen att vidga sina vyer. Sann kärlek är den centrala tråd som löper igenom individens, familjen, och släktens tidevarv. Detta är den sanna kärlekens riktning. (211-310, 1.1.1991)

Varför behöver vi Återkomstens Herre och Sanna Föräldrar? Alla familjer historien igenom som har utvecklats från individer till familjer, till slakten, till folk, till nationer, och till världen, har aldrig kunnat leva tillsammans med Sanna Föräldrar. Även om en förenad värld vid tiden för Återkomsten hade kommit, centrerad på England, Amerika, och Frankrike, skulle den få lov att börja med förenade familjer som var centrerade på Sanna Föräldrar. När familjer en gång är förenade, kommer vi inte att behöva vara bekymrade över slakten, samhällen och nationer mer. Varför är det så? Sanna Föräldrar kommer på ett världsomfattande fundament. De är de föräldrar som kommer på det segerrika fundamentet av världsomfattande herrevälde. Varför kommer de? De kom-

mer som de Sanna Föräldrar som representerar familjernas era. De måste länka till det förflutna som Sanna Föräldrar på ättens nivå, Sanna Föräldrar på rasnivå, och Sanna Föräldrar på nationsnivå. (263-203, 4.10.1994)

Vem refererar det Fullbordade Testamentets tidsålder till? Om föräldrar blir Sanna Föräldrar, familjer blir sanna familjer, och familjer expanderar till att bilda en sann värld där freden råder, kommer det inte att möta invändningar. Det kommer inte att finnas några hinder. Min seger måste åstadkommas genom mobiliseringen av himlen och jorden. Detta betyder att jag inte bara har fått fotfäste i en familj utan i mitten av hela denna värld. Är detta underbart, eller inte? (261-66, 22.5.1994)

Den globala byns era är förbi och vi går in i den globala familjens era. För att inträda i den globala familjens era måste vi snabbt sätta upp en standard för utjämning. Eftersom vi måste skapa en sådan världsomfattande organisation proklamerade jag vid Rådets Toppmöte nyligen att jag skulle skapa ett religiöst Förenta Nationernas Förbund, följt av en kvinnoorganisation. Några människor arbetar på dessa projekt just nu i New York, tillsammans med berömda akademiker och viktiga ledare i nationen. Jag försöker att leda samhället i rätt riktning genom dessa ledare. Jag arbetar genom forskare för att rätta till de felaktiga riktningar som US State Department och andra har slagit in på. (260-293, 19.5.1994)

1.4 Anledningen till att införa Familjelöftet

Alla Välsignade familjer bör besegra änglavärlden för att följa Sanna Föräldrar. När de har uppfyllt denna uppgift måste de helt och fullt erbjuda allt till Föräldrarna, inklusive sina familjer, sina samhällen och sin nation. I maj 1994 grundade jag Familjefederationen för Världsfred och Enighet. Vid den tidpunkten skapades Familjelöftet för att tydligt fastställa gränserna mellan den sataniska världen, änglavärlden och Adams värld. Familjelöftet signalerar den fullständiga separationen från den sataniska världen. (266-69, 11.12.1994)

Ni lever i den historisk anmärkningsvärda eran då ni kan läsa Familjelöftet. Det är nu en fullkomligt annorlunda tid från det förflutna. Hittills har människor levt sina individualistiska liv men dessa övergår nu till att vara familjeinriktade liv. Det handlar inte längre om bara dig. När en make flyttar är hustrun redan på gång att flytta med honom. Män och hustrur måste leva ett liv där de gör allt tillsammans. De bör aldrig vara skilda från varandra. De bör alltid lever tillsammans, dag efter dag. Eftersom vi nu har telefon behöver vi inte ens skriva brev. En sådan tid har kommit. Vi måste skapa sådana villkor att alla alltid har samma slags standard för sina liv. Utan dessa villkor kan Familjelöftet inte uppfyllas. Löftet måste fullgöras och bli utfört. (260-309, 19.5.1994)

Ni kan läsa Familjelöftet från en position av Adam före Fallet, i position av fullkomlig Adam. Vad betyder det? Fallna familjer skapades genom falska föräldrar med falsk kärlek, falskt liv, och en falsk blodslinje. Men, ni är de barn som har fötts genom den sanna kärleken hos Sanna Föräldrars som står i positionen av icke fallna och fullt mogna Adam och Eva. Ni är alltså inte fallna familjer. Vad är då Familjelöftet? Att läsa Löftet betyder att ni har förlänats auktoriteten av ursprunglig familj. Trots att ni härstammar från den fallna linjen måste ni gå tillbaka till den ursprungliga positionen före Fallet. Eftersom ni står på Principernas eviga grundval måste ni länkas till ätter, samhällen, nationer, och till världen. När detta händer kommer himmelriket på jorden att vara grundlagd.

Därför kan människor vars sinne och kropp inte är förenade inte läsa Familjelöftet. Såvida äkta makar inte är ett, kan familjen inte läsa Löftet. Utan en klar förståelse av detta förlorar hela Familjelöftet sin betydelse. (261-279, 20.6.1994)

Familjelöftet renar. Det tredje löftet i Familjelöftet lär oss att vi måste fullända *Hjärtats fyra stora sfärer, de Tre stora kungadömen*, och *Den Kungliga familjens sfär*. Genom att följa detta har vi etablerat den ordning som kan ge återupprättelse. Vad är det då för människor som kan läsa Familjelöftet? De som har ärvt falsk kärlek och falskt liv från sina falska föräldrar kan inte läsa Familjelöftet.

Människorna måste förenas med Gud och Sanna Föräldrar, som inte har

någon relation till Fallet, och återvända till den ursprungliga världen. De måste också hos sig förena sinne och kropp. I sann kärlek måste män bli ett med sina hustrur och föräldrar bli ett med sina barn. Bara de som har uppnått dessa kvaliteter kan läsa Familjelöftet. Vad slags människor kan beträda himmelriket? Inte precis vem som helst kan gå in i himmelriket. Bara sådana människor, vars sinne och kropp är förenade, som är förenade som man och hustru, och som är ett med varandra som föräldrar och barn, kan inträda. De bör stå på en fyra positionernas grundval av tre generationer. För att inträda i himmelriket måste ni uppnå fullständig enighet baserad på era familjer. Detta är utgångsbasen. De familjer som uppnår detta kan läsa Familjelöftet. (264-212, 3.11.1994)

Ni måste förstå att människor måste fullkomna sina familjer till att kunna läsa Familjelöftet. Därför måste deras sinne och kropp bli ett. Såvida deras sinne och kropp inte är förenade är de inte tillättna att läsa Familjelöftet. Har ert sinne och er kropp blivit ett? Ni förstår att sinne och kropp var skilda på grund av Fallet, eller hur? Eftersom ni är resultatet av falska föräldrar, falsk kärlek, falskt liv och en falsk blodslinje, måste ni göra er av med allt detta. Sann kärlek, sant liv, och den sanna linjen måste återupprättas. (267-146, 4.1.1995)

När ni grundar era familjer baserad på Familjelöftet, lever ni inte längre i helvetet på jorden utan börjar leva i himmelriket på jordens nya värld. Därför

måste de som läser Familjelöftet ha en känsla av att leva i en fullständigt annorlunda värld än den helvetiska värld de var vana att leva i. Det bör inte förekomma någon strid i en sådan familj. Ingen gråt eller tårar. Där bör endast finnas sann kärlek; sann kärlek! När ni läser Familjelöftet måste ni vara förenade till sinne och kropp, man och hustru, och söner och döttrar.

På grund av falsk kärlek separerades hos människan sinne och kropp, män och hustrur, och bröder och systrar. För att ni ska grunda den förenade familjen som följer principen för återupprättelse genom gottgörelse, måste ni förena sinne och kropp. Män och hustrur, och bröder och systrar måste bli ett. Det är så ni kan anslutas till himmelriket på jorden och i himlen. (260-317, 19.5.1994)

Ni måste noggrant följa Familjelöftet. De som omsorgsfullt håller Familjelöftets innehåll bör välsignas och ingå i Välsignade grupper. Om ni ingår i en Välsignade familjers grupp måste ni, utan att misslyckas, var och en skapa en familj som ni inte skulle skämmas över att offra till himlen; en familj som har rests upp i överensstämmelse med Familjelöftet. Baserad på sådana familjer kommer sedan Guds herravälde att expandera och himmelrikets ideal kommer att spridas. (260-231, 19.5.1994)

Finns det någonting som heter familjelöfte i något annat land? Vilket land i den sataniska världen har familjelöftet? Svaret är inget. Var någonstans mera i världen lovar man något på detta sätt?

Löften måste uppfyllas. Ni kan inte bara säga orden och inte omsätta dem i praktiken. Säg inte bara orden, utan förverkliga dem! (274-195, 3.11.1995)

Ni måste läsa Familjelöfte med Gud i fokus. Ni måste bli en objektpartner till Gud. Allting står som Guds objekt. Har era sinnen och kroppar blivit objektpartner till Gud? Ni har två ögon, men ett av dem tillhör den sataniska sidan som representerar döden. Ni ser alltid saker och ting på två olika sätt. När ni går längs vägen, finns där två olika stigar ni kan följa. Därför måste ni alltid utöva självkritik. Det finns två olika slags mat ni kan äta. Ni måste äta mat som är rättmätigt anskaffad och drar Guds beskydd till sig, och inte mat som ni har fått på ett ojuste sätt. Vi måste utföra Familjelöftet aktivt från och med nu. (260-156, 2.5.1994)

Idag är den 1 maj. Ni bör lägga löftet som vi brukar använda på ett altare, erbjuda tre fulla bugningar och be, ”Jag har ärvt Sanna Föräldrars förverkliganden och jag flyttar mig till ett nytt löfte.” Efter att ha ärvt det, måste ni be om förlåtelse och sorgset säga, ”Jag flyttar nu över till den nya eran med det nya Familjelöftet.” Och sedan måste ni inför Löftet ångra ert förflutna. Från och med nu bör ni sluta läsa ”Mitt Löfte” eller ”Familjens ed” och börja läsa ”Familjelöftet”. Till och med de som inte har etablerat Välsignade familjer måste läsa Familjelöftet tillsammans. Alla människor, oberoende av sin välsignelsestatus, måste vara inkluderade. (260-156, 2.5.1994)

Sektion 2 Syftet med och värdet av Familjelöftet

2.1 Vikten av Familjelöftet

Ni måste förstå att familjelöftet är en förteckning, ett utdrag ur Principerna av hela det väsentliga innehåll som behövs för att grunda familjer. Ni måste läsa löftet innan ni ber, för att kontrollera er och er familjs inre situation, och ni bör försöka korrigera saker och ting motsvarande. Ni måste förverkliga familjelöftet. Tidigare hade vi Mitt Löfte. Vad är det vi har nu? I framtiden måste vi ha ett nationens löfte och ett världens löfte. Naturligtvis inkluderar Familjelöftet allt detta. (260-305, 19.5.1994)

Familjelöftet är helt och hållet uppbyggt av kontentan från planen för återupprättelse. Därför måste ni basera era liv på det, vart ni än går och vad ni än gör. Det viktigaste i alla Löftets verser är sann kärlek. Sann kärlek! Vad är sann kärlek? Om ni offrar ert sinne och er kropp inför Gud kommer Gud att ge tillbaka till er det ni har offrat plus också Sig själv. Utan att offra ert sinne och er kropp kan ni inte vara ett med Gud och ni kan inte få något i gengäld. Om ni ge er själva hän med absolut tro, absolut kärlek, och absolut lydnad, kommer ni att vara fullkomligt ett med Gud och Han kommer att stå framför er och instruera er. Om alla angelägenheter rör sig i överensstämmelse med Guds instruktioner, kommer allting i himmelriket på jorden och i himlen att vara fulländat. (285-297, 29.6.1997)

Ni måste läsa Löftet fem gånger per dag; så fort som ni vaknar, efter frukost, lunch, middag, och när ni går och lägger er. Ni måste rannsaka er själva och se om ert sinne och kropp är förenade. Sedan måste ni rensa bort allt som är förbundet med oenigheten mellan sinne och kropp. Om ni inte är ett med Löftet måste ni hoppa över frukosten, lunchen, och middagen. Jag säger att ni varken bör äta eller sova! Familjelöftet är inte ett individuellt löfte. Det är era familjers heliga löfte.

Vid denna tidpunkt i Guds plan lovar vi inte som individer utan som familjer. Familjerna är formeln och fundamentet för allt. Därför läser vi Löftet som representanter för familjen. Fadern, modern och barnen bör var och en representera hela familjen. Det första ni bör minnas är att förena ert sinne och er kropp. Det andra är att man och hustru måste förenas. För det tredje måste sönerna och döttrarna i familjen förenas. Varför är det så? Vi förlorade Gud i Edens lustgård. Adam och Eva förlorade sig själva som individer, förlorade sin familj, och förlorade så småningom sina barn. Allt detta måste vi återupprätta. För att kunna läsa Löftet måste ni uppnå enhet mellan sinne och kropp, enhet mellan man och hustru, och enhet mellan söner och döttrar. (267-146, 4.1.1995)

Vad är det första och viktigaste i Familjelöftet? ”Vår familj... centrerad på sann kärlek”. Hela Löftet är baserat på sann kärlek. Huvudtemat i de åtta verserna är att er familj bör vara förankrad i sann kärlek. Vad är sann kärlek? Sann

kärlek betyder att vara ett med Guds och Sanna Föräldrars kärlek, och att inte ha någonting att göra med Fallet. Ni måste vara ansluten till sant liv och den sanna blodslinjen baserad på sann kärlek.

Hittills i Guds plan råddes ni att leva ett liv i återhållsamhet på grund av Fallet, och också att lämna ert hem. Att först leva singel, och att sedan lämna hemmet. Varför var det så? De som lever i ett hem, där de omfamnar den fallna familjen, sparkades ut. Eftersom ni gick på en väg tvärtemot vad Gud hade menat, var ni tvungna att gå den motsatta vägen. Eftersom er väg var resultatet av ett fallet äktenskap, skulle ni inte ha gift er. Allt detta är del av återupprättelsen genom gottgörelse. Det faktum att våra Välsignade familjer lever ett liv med sann kärlek som fundament betyder därför att deras linje har omvandlats baserad på Guds och Sanna Föräldrars kärlek. (266-143, 22.12.1994)

Familjerna är den grundläggande enheten för alla organisationer. Frågan är därför enkel: världens förening börjar vid den punkt där vårt sinne och vår kropp förenas, där en man och hans hustru förenas, och där söner och döttrar blir ett. Enandet av världen kommer att börja där. Ditt sinnes värsta fiende är din kropp. Din kropp tillhör Satan. När ditt sinne och din kropp blir ett, förändras hela himlen och jorden. Inga av historiens helgon har någonsin lärt er detta. Först efter Sanna Föräldrars ankomst har ni fått lära er detta.

Varför kontrollerar er kropp ert sinne? Detta problem uppstod eftersom

falsk kärlek var involverad vid tiden för Fallet. Vid den tidpunkten var den falska kärlekens kraft starkare än samvetets kraft. Detta var det verkliga problemet. Allt detta har analyserats teoretiskt. Därför måste vi gjuta Guds kärlek in i våra hjärtan. Vi måste droppe för droppe indrypa i oss tanken att vi älskar Gud. Om vi blir ett i sinne och kropp kommer Guds kärlek att fylla oss. (260-161, 2.5.1994)

Familjer är nödvändiga. Vill du leva för dig själv, för dina barn, eller för din partner? Du måste leva för dina barns skull. Varför? Det är skapelsens princip. Det är för att principen för existensen i denna värld är sådan. Historien är sådan. När du lever på detta sätt, kommer all existens som har bevarats i historien att vara ett med dig. Guds skapelseakt ägde rum för relationens skull.

Allting önskar att dess partner är bättre än det självt. Till hur många procent önskar allt att partnern skall vara bättre? Tio procent? Hundra procent? Tusen procent, eller till en oändlig procentsats? Med en oändlig procentsats menar jag en obegränsad mängd. Därför måste du investera och glömma bort vad du redan har investerat. Om du ger bara 100 procent, får du bara 100 procent tillbaka. Därför måste du ge och glömma bort det, ge och glömma bort; och återigen ge och glömma bort att du har givit. (260-152, 2.5.1994)

Först när det som var förlorat är återskaffat och satt på plats i himmelriket, kommer det tomma kungadömet i

himlen att vara återupprättat. Det himmelska kungadömet i den andliga världen är tomt. Det finns inget annat sätt än att ordna upp allt. Hur mycket ni än försöker på egen hand, kommer det inte att fungera. Kommunisterna i Nordkorea har försökt att göra det på det sättet, eller hur? När de talar om landreform kommer folket helt säkert att bli fråntaget sitt land. Ni måste veta att den tiden kommer då allting kommer att röra sig i en riktning. Det kommer att hända i en inte alltför avlägsen framtid. Jag försöker att förena Nordamerika och Sydamerika. Om jag förenar Nordamerika och Sydamerika, kommer föreningen av Nordkorea och Sydkorea att ske mycket snabbt. När vi väl en gång återhämtar oss och står på det himmelska kungadömet's fundament, kommer det himmelska kungadömet's konstitutionslagar att fastställas. De konstitutionella lagarna kommer att fastställas från det Familjelöfte som ni läser. När dessa lagar väl är fastställda baserade på Hjärtats fyra stora sfärer, de Tre stora kungadömen, och den Kungliga familjens sfär, kommer var och en att erkänna det, eftersom de kommer att vara normen. Bedrägeri kommer att vara omöjligt. (273-46, 21.10.1995)

Om alla människor lever i överensstämmelse med konstitutionslagarna och rättar sig efter dem, kommer allt att vara bra. Dessutom kommer inga kyrkor att behövas. Så länge som alla människor lever efter lagarna och hängivet tjänar sitt land, kommer saker och ting att ordna sig till det bästa. Om människor visar stor lojalitet mot sin nation,

blir de patrioter. De måste bli värnadsfulla barn, helgon, och söner och döttrar till Gud. Men eftersom de inte har blivit sådana ännu, måste de få undervisning. Var och en behöver undervisas. Den undervisningen måste ges i skolan.

Ni har ännu inte förstått koncept som dessa. Dessutom, om era gamla koncept fortsätter att gälla kommer saker och ting inte att ordna sig under er livstid. Det kan till och med ta flera generationer för era ättlingar att rätta till detta. (260-161, 2.5.1994)

Familjelöftet innehåller frasen ”genom att centrera på sann kärlek” i varje enskilda löfte. Återupprättelsen börjar med sann kärlek som är fullkomligt förenad med Gud. Ni måste representera Gud och Sanna Föräldrar till och med i era egna hemstäder. (280-38, 13.10.1996)

2.2 Familjelöftet är sammanfattningen av återupprättelsens översikt

Familjelöftet representerar min historia. Ni bör veta att de ord som uttalas i Löftet förklarar hur jag grundade min familj. Vad handlar det första löftet om? Det handlar om omgivningen. Det är arbetet med återskapelsen. Ni måste söka efter landet. Ni måste rädda era släktingar och sedan söker efter nationen. Vad är det andra? ”Vår familj... lovar att representera och bli central mot himlen och jorden genom att tjäna Gud och Sanna Föräldrar... genom att centrera på sann kärlek.” Här representerar familjen himlen och jorden. Vems

familj talar Löftet om? Sanna Föräldrars familj. Vår familj är den centrala familjen. Ni bör ärva vår tradition. Ni måste vara vördnadsfulla barn i era familjer, patrioter för era nationer, och helgon för världen. Frågan är inte hur mycket helgonen har gjort i det förflutna.

För att nå utöver Jesus måste ni söka att bilda Välsignade familjer som är fullt beslutna att etablera Guds familj och arbeta på en världsvid nivå. En himmelsk nation har två slags lagar. En är kungens lag och den andra är den nationella lagen. Himmelriket på jorden har också kungliga lagar och jordiska lagar. Era familjer måste känna till och iaktta alla fyra slags lagar. Ni bör bli respektfullt behandlade när ni går in i det kungliga palatset, när ni går till nationen, när ni går in i palatset på jorden, och när ni går till nationen på jorden. Jag måste gå en sådan väg. Min väg är att vinna seger genom att förtjäna respekt genom andras naturliga underkastelse. (280-35, 13.10.1996)

Ni måste visa vördnad i er familj, lojalitet mot er nation: ni måste gå vägen av ett helgon för världen, och en gudomlig sons eller dotters väg för himlen och jorden. Ni måste gå igenom dessa fyra steg. Även om ni inte uppnår alla fyra stegen, om ni fullbordar bara ett steg, och blir en vördnadsfull son eller dotter, kommer ni att ha uppnått nationell frälsning. Ni måste åstadkomma åtminstone ett steg. Det har varit min kurs i livet.

Er familj måste upprätthålla sig själv som den främsta familj bland många familjer. Ni måste vara den mest lojale

konung bland många kungar. Ni måste också vara kungen bland många helgon och kungen bland Guds gudomliga söner och döttrar. Först då kommer ni att vara berättigat till ert arv. Ni börjar ärva det efter att ni når denna ställning. Att vara välsignad betyder inte automatiskt att detta arv kommer att visa sig inom er familj. (280-35, 13.10.1996)

Genom att uppfylla plikten av en gudomlig son, och gå framåt så att jag kan råda över alla religioner på jorden i Guds ställe, skall jag välsigna världen centrerad på familjer. Ni bör veta att familjer och nationer inte kommer att välsignas separat. Eftersom jag är i en sådan position, kan jag föra Hjärtats fyra stora sfärer och de Tre stora kungadömen till fulländning.

Alla kan uppnå kungavälde genom att stå i en position där de kan uppfylla Välsignelsens syfte, vilket ger dem tillåtelse att röra sig fritt i vilken riktning som helst – öst, väst, nord och syd, och mot de tolv pärleportarna; vart som helst inom ett räckhåll av 360 grader. Nu måste man ta itu med Hjärtats fyra stora sfärer. Om ni inte når utöver hjärtats sfär hos en gudomlig son, hjärtats sfär hos ett helgon, hjärtats sfär hos en patriot, och hjärtats sfär hos ett vördnadsfullt barn i Hjärtats fyra stora sfärer, kan ni inte säga att ni har uppnått Hjärtats fyra stora sfärer. Detta är det tredje löftets betydelse i Familjelöftet. (280-35, 13.10.1996)

Vad är det fjärde löftet? ”Vår familj lovar att bilda en universell familj som överstiger Himlen och Jorden, som är

Guds ideal för skapelsen... centrerad på sann kärlek." Detta är den universella familjen. Alla människor i världen är bröder och systrar. De härstammar från en linje. Ni måste skydda varandra på samma sätt som Gud gör. Till och med om ni är kungliga och bor i Guds palats måste ni fortfarande uppfylla det fjärde löftet. Ni måste bygga den universella familjen för att uppnå en värld av frihet, fred, enighet, och lycka. Detta är mitt hjärta. Min filosofi är en universell familj. Jag måste plantera frihet, lycka, enighet, och fred. Vad betyder det fjärde löftet? Det avslöjar mitt livs historia. Min levnadshistoria är temat för detta löfte. (230-35, 5.4.1992)

Att förstå intellektuellt är inte nog. Att leva i en värld av fred och lycka är inte nog. Ni måste kunna gå direkt till den himmelska världen. "Vår familj lovar att varje dag sträva efter att främja föreningen av den andliga världen och den fysiska världen som subjekt och objekt, genom att centrera på sann kärlek." Ni måste sträva efter att flytta fram detta löfte. Ni får inte sitta ner och titta på när världen passerar. Hur skulle ni kunna sova och vila när världen är så bullrande och högljudd som den är nu. Vi behöver varje enskild sekund! Frågan är hur vi kan vinna ytterligare en dag. Ni borde inte bry er om varken regn eller mörker. Hela den himmelska världen är i oreda. Därför försöker jag att återupprätta den. Det är mitt jobb. Jag måste återupprätta den himmelska världen genom att fokusera på den fysiska världen. (280-35, 13.10.1996)

Vilket är det sjätte löftet? "Vår familj lovar att representera Gud och Sanna Föräldrar. Vi kommer att fullkomna en familj som flytta himmelsk lycka och överföra himlens välsignelse till vårt samhälle, genom att centrera på sann kärlek." Ni får inte leva för ert eget bästa. Det får inte vara fallet. Gud existerar inte för sig själv. Föräldrar ska inte leva för sitt eget bästa. De bör leva för sina barns skull. Ni måste skapa ideala familjer som lever för hela världen. (280-35, 13.10.1996)

Det sjunde löftet säger, "Vår familj lovar att fullborda en värld baserad på hjärtats kultur, som är rotad i den ursprungliga blodslinjen, genom att leva för andra, centrerad på sann kärlek." Ni måste vara rotade i den ursprungliga linjen. Ni måste fullkomna en värld baserad på hjärtats kultur, rotad i den ursprungliga blodslinjen. Ingenting kan stoppa er från att göra vad som helst när ni väl har kommit fram dit. Ni är fria till och med i helvetet, lika mycket som i himlen. Familjelöftet täcker inte bara de generella grunddragen i Guds plan, utan inkluderar förordet, huvudinnehållet, och konklusionen. Det är sammanfattningen av hela Principerna. Jag är säker på att era tankar kommer att ändras efter att ha hört sådana ord från mig. I framtiden, efter att ha återupprättat en nation, kommer detta att vara någonting som ni måste berätta för andra. (280-35, 13.10.1996)

Nyligen la jag till det åttonde löftet: "...när vi inträder i det Fullbordade

Testamentets Tidsålder, att åstadkomma den ideala enheten mellan Gud och mänskligheten i kärlek genom absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad, därigenom fullborda sfären av befrielse av Guds Kungadöme på jorden och i himlen...” Det är enkelt. Jag talar inte om befrielse utan om befrielsens sfär. Ni måste inte bara ta ansvar för era egna familjer, utan också för nationen och för världen. Ni måste ta fullt ansvar för världen. (293-252, 1.6.1998)

Fyrtio år har gått sedan grundandet av Unification Church, och nu har jag grundat Familjefederationen för Världsfred och Enighet. För att uppnå målet med denna federation måste vi ha ett absolut förbund. Det absoluta förbundet, eller grundlagen, är Familjelöftet.

Det finns inga ord som Familjelöfte i historien. Familjelöftet är en ed och ett löfte att uppnå himmelriket. (264-244, 3.11.1994)

Om ni ser noga på Familjelöftet, kommer ni att lära er vägen till att fullständigt befria er själva genom återupprättelse genom gottgörelse. De som läser Familjelöftet tillhör sfären för fullkomnade familjer, inte sfären för familjer i den fallna världen. Familjernas sfär är grundad på sann kärlek. Därför kan enhet mellan sinne och kropp, som tidigare var separerade på grund av Fallet, nu äga rum. Det betyder också att ni inte kan läsa Familjelöftet såvida ert sinne och er kropp inte är förenade till ett. (264-244, 3.11.1994)

2.3 Familjelöftets centrala filosofi är "sann kärlek"

Unification Church proklamerade Familjelöftet. Familjelöftet infördes inte för att läsas av precis vem som helst eller av gemene man. Vart och ett av de åtta löften i Familjelöftet innehåller frasen ”Vår familj lovar... genom att centrera på sann kärlek.” Dessa ord betyder – när de uttalas – att Löftet ingenting har att göra med den sataniska världen. Varför dyker orden sann kärlek upp i varje löfte? De refererar till att vara i den ursprungliga världen av Eden, som inte har någon relation till Fallet. (263-194, 4.10.1994)

Jag har förklarat allt kring Familjelöftet, har jag inte? Var och en av de åtta verserna börjar med frasen ”Vår familj lovar... centrerad på sann kärlek.” Vad är sann kärlek? Såvida ni inte uppnår enighet centrerad på sann kärlek under er livstid, kommer ni inte att kunna leva i efterföljelse av Gud när ni går till den andliga världen. (268-98, 12.3.1995)

Ni måste finna ert sanna jag och den sanna familjen. Med ”familjen” menar jag de tre generationerna av far- och morföräldrar, föräldrar, och barn. Världen är förlängningen av en sådan familj. Vad behöver då människorna? De behöver sina föräldrar, sitt par, bröder och systrar, och barn. Detta är normen. Utan att uppleva Hjärtats fyra stora sfärer, de Tre stora kungadömen, och den Kungliga familjens sfär som nämns i vårt Familjelöfte, skulle ni inte kunna beträda himlen. (272-212, 30.8.1995)

Vårt Familjelöfte börjar, ”Vår familj ... centrerad på sann kärlek.” Det betyder att vara centrerad på sann kärlek. På grund av fallet kan de som inte har sann kärlek inte ha familjer. Ni måste veta detta. De som inte har sann kärlek kan inte grunda familjer som kan stå inför Gud. Fallet betyder förlusten av sann kärlek. Tror inte också ni det? (274-195, 3.11.1995)

Allting existerar i relationer. Ni bör inte vara dogmatiska. Detta kommer att leda till en dålig reaktion. Om ni vill bygga den ideala världen av kärlek centrerad på Principerna, måste ni ha en inre grund i era relationer. Utan det kommer ingen progress till stånd och kärleken kan inte växa. (287-303, 6.10.1997)

Det finns inget koncept av fiende i Familjelöftet. Det relaterar bara till individens fullständiga åtagande. Var snälla och undersök det själva. Det finns inget koncept av fiende där. Det finns inget annat innehåll i Familjelöftet än kärlek. Familjelöftet är den fundamentala pelaren som understöder Himmelriket på jorden. Den är den grundläggande formeln för att skapa Himmelriket på jorden. (295-245, 28.8.1998)

Baserad på frasen i Familjelöftet ”Vår familj... centrerad på sann kärlek” kommer vi att råda över allting. Jag menar, vi kommer att övervinna allt centrerade på sann kärlek. Alla löften från föräldrar, par, barn, familjer, släkten, och nationer kommer att bli verklighet när vi lever med sann kärlek. Sann kärlek har inga

hinder. Sann kärlek betyder att investera och glömma bort att man har investerat. (270-289, 16.7.1995)

2.4 Ni måste upprätthålla Familjelöftet som er standard

Ni kan inte beträda himlen förrän ni fullföljer Familjelöftet. Kristna människor tror att de kan gå in i himlen helt enkelt genom att tro på Jesus. Himlen är inte så enkel. Hela världen är nu inom den kristna kultursfären, men är det himlen? Är den här världen närmare himlen eller helvetet? Har världen gått över gränsen ännu eller inte? Varje person vet vilken position hon befinner sig i. De vet alla var de står. Ni måste vara medvetna att det var på den grunden som Familjelöftet kom fram. Varje löfte i Familjelöftet inkluderar ”Vår familj... genom att vara centrerad på sann kärlek.” Jag har kommit som föräldern, som förenar individen, familjen, och söner och döttrar, centrerad på sann kärlek. (260-186, 8.5.1994)

Löftet har orden ”sann kärlek” i varje stycke. Sann kärlek uppstår baserad på enighet. Det är omöjligt att förverkliga sann kärlek utan att ni förenar sinne och kropp, utan att ni skapar enighet mellan man och hustru och med era barn. Såvida ni inte har förverkligat detta bör ni inte läsa Löftet. Hittills har ni läst Mitt Löfte som individer, men från och med nu måste verkligheten vila på Familjelöftet. Varje gång ni har ett bönemöte bör ni först läsa Löftet och sedan be. Ni kan inte be utan att ha för-

enat sinne och kropp. Ni kan inte kalla Gud er Fader. Ni kan återupprätta saker och ting eftersom ni känner till hur Fallet gick till. (260-186, 8.5.1994)

Vad är sann kärlek? Ditt sinne och din kropp måste förenas till ett. Du måste skära ut den sataniska linjen inom dig. Du måste sträcka ut rötterna. Det är vad religiöst liv handlar om. Det är att kultivera ditt andliga jag. Du måste förena ande och kropp. Du måste stärka din ande genom att slå din kropp, så att kroppen följer anden resp. sinnet. Ditt samvete vet att det är ämnat att gå till himmelriket. Genom att slå din kropp kommer du helt naturligt att separera dig från Satan. Det är vad som händer när du praktiserar sann kärlek. (260-186, 8.5.1994)

Tror du att Guds sinne och kropp kämpar eller har varit förenade? Är det lätt eller svårt att skapa enighet mellan sinne och kropp? Det är svårare än att vända hela världen uppochner. Att fullkomna dig är till och med svårare än det. Frågan är hur man uppnår enighet mellan sinne och kropp. Trots att det är svårt, bör vi göra det eller inte? Trots svårigheterna har jag skapat en motorväg. Jag har gjort en motorväg genom att bygga broar och gräva tunnlar rakt igenom bergen. Om jag bara hade tänkt på mig själv, skulle jag inte behövt lida så. Jag slet för att rädda människorna i världen, dig och världen. Det var inte för att rädda mig själv som jag slet. (260-186, 8.5.1994)

Ingenting är mera värnadsbjudande och dyrbar än det faktum att alla

dessa drömlika berättelser kommer att bli sanna i den andliga världen och på jorden. Därför bör ni inte klaga; istället borde ni lydigt följa Principernas väg och Guds vilja. Detta är Guds och Sanna Föräldrars traditionella tankesätt. Måste ni arva det eller inte? Ni måste arva det. Om jag sade till er att ni inte bör arva det, vad skulle ni säga då? Till och med om jag säger, ni borde insistera på att ni måste arva det. I det fallet, till och med om jag till en början sade emot er och blev extremt obstinat, skulle ni oundvikligen inte ha något annat val än att frigöra er. (283-92, 8.4.1997)

Familjelöftets delar ett, två och tre... Alla tre överensstämmer de med Principerna. Ni bör lära dem utantill helt och hållet. Om ni inte förstår Familjelöftet, kommer ni inte att förstå riktningen för Guds plan. Om ni inte vet riktningen, kommer ni att uppleva förvirring längs vägen. Familjelöftet och det tal som Sanna Mor nu ger, måste publiceras som en bok eftersom de innehåller de monumentala principerna för återupprättelse av den nya himlen och jorden. Vi måste grundlägga fastställandet av familjen genom att återupprätta den äldste sonens rätt, och genom att gå i motsatt riktning som den fallna världen. Det är därför som vi måste röra oss framåt med den auktoritet som vi har vunnit genom att ha etablerat denna familj. (283-92, 8.4.1997)

Om ni vill uppnå sann kärlek måste ni ta fullt ansvar för det. Oansvariga människor kommer aldrig någonsin att nå fullkomlighet. Hur kan de? Genom att

ta ansvar kan ni förverkliga fullkomligheten. Personer som inte tar ansvar har ingenting att göra med att uppnå fullkomlighet. Ni måste tydligt förstå denna punkt när ni grundar ert äktenskapliga liv. Om ni inte tar ansvar kan ni aldrig uppnå fullkomlighet. När ni fullgör ert ansvar kan kärleken utvecklas. Så länge som ni är ansvariga kommer allting att ordnas. Ni måste ta ansvar. När ni älskar, älskar ni med alla era fem sinnen koncentrerade på kärleksakten, eller hur? Är era ögon, näsan, öronen och munnen fokuserade på någon annanstans när ni älskar? När ert könsorgan är aktivt involverat i att älska, handlar ni med kropp och själ förenad, och era fem sinnen fullständigt fokuserade? Ja eller nej? Ja, så är det! Det är därför det är så allvarligt. (283-92, 8.4.1997)

Jag har blivit åttio år. Hittills har jag aldrig firat Julen hemma med min familj. För någon tid sedan berättade jag för några människor att inte fira min födelsedag. Men, nyligen befriade jag sextioårsdagens firande. Jag har levt fullständigt i motsats till den sataniska världen. Jag står inte i skuld till er. Som ett Guds barn, som en sann son, tänker jag på all den ledning jag har skänkt er. Jag har inte ägnat tid åt att tänka på mina egna intressen eller själviska önskningar.

Ni måste skynda på processen av förenande i den himmelska världen och på jorden i ert dagliga liv. Ni måste vara kraftfulla i era ansträngningar. Ni måste mobilisera den andliga världen och era förfäder. Ni måste arbeta hårdare än era förfäder i den andliga världen. Ni får ald-

rig låta era förfäder arbeta hårdare än ni själva gör. Ni måste leda dem. Ni måste ge undervisande föredrag till och med i sömnen. Så lever jag mitt liv. Sanna Mor känner till dessa mina hemligheter. Om jag inte kunde avsluta vad jag ville säga, brukade jag tala i sömnen. Jag brukade ge talet som jag skulle ge nästa morgon på natten under min sömn. Sanna Mor känner till alla mina hemligheter. Jag går inte till sängs bara för att natten har kommit. Jag är aldrig tyst, jag håller alltid på att tala. (301-83, 16.4.1994)

Vad är det ni vill åstadkomma? Ni bör utöka er grupp av släktingar och ta fram en messias på släktnivå bland era släktingar. Ni bör få fram åtminstone tolv människor i denna position och, centrerad på er familj, bör ni kunna fostra hela er släkt, inklusive era barnbarn och deras partners. Ni måste göra detta ända ner till den tredje eller fjärde generationen. På släktnivå måste ni organisera sjuttio lärjungar, eller till och med 120 lärjungar. Jesus skulle ha haft 120 lärjungar, centrerade på och förenade tillsammans med Sakarias familj. Jesus skulle ha byggt och befriat nationen centrerad på alla officiella personer vid det kungliga hovet, men det kunde han inte. Det är ansvaret på släktnivå. Vad är Messias? Det är Sanna Föräldrar, Sanna Föräldrars familj, Sanna Föräldrars kärlek, och Sanna Föräldrars blodslinje. (301-85, 16.4.1999)

Jag sände ut nationella Messias, efter att jag ensam hade lagt det segerrika fundamentet och bärgat skörden. När

Gud kan röra sig fritt inom er familj, kommer ni att ha etablerat den sfär som tillhör objektet. Då kommer befrielsens sfärer på familjenivå, släktnivå, nationsnivå och världsnivå att öppnas för er. Ni måste finna nationen, och sedan måste ni finna världen, till och med om ni är tvungna att offra ert land. Sedan, årtionden senare, eller efter att ni ha nått femtioårsåldern, kommer den nation som ni offrade er för att vara världens centrum. Så allvarligt detta är! (301-85, 16.4.1999)

Alla de saker jag har lärt er är som nycklar för er att användas för att gå in i himlen. Såvida inte nycklarna passar kan ni inte öppna himlens port. Ni kan inte öppna porten till himlen om ni inte behåller de nycklar jag ger till er. Hur framstående ni som person än må vara i Amerika, ni kan inte öppna porten om ni inte har nycklarna från mig. Mina nycklar är de väsentliga. Andra nycklar, vare sig av guld eller av silver, kommer inte att öppna porten, hur välgjorda de än är. Men mina nycklar kan öppna den vid varje tillfälle, till och med om de verkar likna ingenting och är gjorda av mässing. Ingen annan kan framställa sådana nycklar. (260-186, 8.5.1999)

Gud kan inte leva tillsammans med människorna på jorden eftersom människor inte har förverkligat enighet i sina familjer. Den dag då familjemedlemmar förenas kommer Gud att bo mitt ibland dem. När vi säger ”sann kärlek” bör koncepten av enighet mellan sinne och kropp, mellan man och hustru, och mellan barnen komma till våra tankar. När

dessa tre former för enighet är uppnådda, kommer familjen av sann kärlek att bli utgångspunkten för himmelriket på jorden och i himlen. När ni uppnår enighet, med Gud och Sanna Föräldrar som er fokus, kan paradiset på jorden och i himlen byggas. Var någonstans börjar himmelriket på jorden? Det börjar i era familjer, med era söner och döttrar. (260-185, 8.5.1994)

2.5 Vår attityd inför Familjelöftet

Det första löftet i Familjelöftet talar om att bygga Guds ideal för skapelsen genom att återvända till vår hemstad. Det andra talar om att bli vördnadsfulla barn, patrioter, helgon, och Guds söner och döttrar, som kan lösa Guds historiska smärta. Ni bör tänka att eftersom Jesu mission – att bli den gudomlige son som han ursprungligen hade för avsikt att vara – förblev ouppfylld, kommer ni att göra detta möjligt i era egna familjer. Detta är vår tradition. (267-193, 8.1.1995)

För att ni ska kunna läsa Familjelöftet måste ni ha sinne och kropp förenade till ett, man och hustru måste uppnå absolut enighet, och söner och döttrar måste bli ett. Bara i en sådan position kan ni läsa Familjelöftet. Ni måste läsa det varje dag. Ni måste tänka på det när ni vaknar, när ni äter frukost, lunch, och middag. Ni måste också tänka på det när ni går och lägger er. Ni måste lägga ner hela ert hjärta i att förverkliga enighet mellan sinne och kropp, mellan man och hustru, och mellan söner och döttrar. Ni måste reflektera över detta och göra det till en

standard för ert dagliga liv att åstadkomma det. Om ni grälar med er partner är ni inte kvalificerade att läsa Familjelöftet. Ni måste förstå vilken eländig och hjärtekrossande situation det är att inte kunna läsa Familjelöftet. Familjelöftet är er sköld. (266-143, 22.12.1994)

Ni måste läsa Familjelöftet när ni vaknar och när ni går till sängs. Ni måste varje dag fokusera på ett speciellt löfte och leva i överensstämmelse med det. Sedan måste ni rannsaka er om ni har uppfyllt innehållet av det löftet för den dagen. Om ni inte kunde det måste ni besluta er för att göra det nästa dag. Familjelöftet är vitalitets-elementet för näring och tillväxt, och det huvudsakliga elementet för ett liv i himmelriket. Därför bör ni läsa Löftet och utvärdera ert liv. De ibland er som har familj men inte läser löftet är en bluff. Detta är den standard er familj måste nå. De som inte gör det är dömda att misslyckas. Ni måste förstå denna punkt och låta den bli er standard. Sådana föräldrar som kan göra det måste lära sig Familjelöftet fullständigt utantill, dela upp det i sektioner och lära det till sina barn. De måste också läsa det för sina grannar så att dessa får samma sinnelag. (287-130, 19.9.1997)

Se återigen på Sanna Föräldrar med ett äkta samvetes ögon. Ni måste älska er mor och far, er partner, er nation, och världen med detta slags sanna samvete. Vi går in i den tidsåldern i vilken er attityd till Sanna Föräldrar är att ni måste förenas med dem baserad på den absoluta standarden av deras objekt.

Eftersom Sanna Föräldrars familj nu är fastställd måste ni bli fullständigt ett med den Sanna Familjen centrerad på det fundamentet. Ni bör inte hysa era egna konventionella idéer. Era sinnen och kroppar måste vara förenade. Ni måste skapa enighet med er make. Lika så måste era barn skapa enighet. Utan att åstadkomma dessa saker kan ni inte läsa Familjelöftet eller kalla mig Föräldrar. Ni har kallat mig att vara er förälder för att dra fördel av mig. Jag tycker inte om att refereras till på det sättet. Därför måste ni ha en standard att absolut upprätthålla Familjelöftet. (263-244, 4.10.1994)

I den värld där Sanna Föräldrar lever med sina barn som har ärvt sann kärlek behövs inga religioner. Världen måste vara en samvetets värld. Därför måste vi ha Familjelöftet. Ni måste förenas med Sanna Föräldrar när ni läser Familjelöftet. Ert sinne och kropp måste vara förenade och ni måste skapa enighet med er partner och era barn. Utan denna grundval kan ni inte läsa Familjelöftet. (266-31, 4.12.1994)

Ni måste alltid hålla i minnet att sann kärlek existerar där det finns enighet mellan sinne och kropp, mellan make och maka, och mellan föräldrar och barn. När ni går till den andliga världen kommer ni direkt att tas fast genom Familjelöftet. Så fruktansvärt är Familjelöftet. Ni bör alltid leva i överensstämmelse med det. Om fadern i familjen inte är ett med Familjelöftet så kommer modern och barnen alla att bli ansvariga. (260-189, 8.5.1994)

En baby som är ett i sinne och kropp kan födas av ett par, vars sinne och kropp är förenade och som är ett med varandra, med sann kärlek som medelpunkt för sina liv. Detta är en naturlig slutledning. Annars kan ni inte ha sann kärlek i er familj. Gud kan inte stanna där det saknas sann kärlek. Det är en logisk konklusion. (270-324, 23.7.1995)

Jag talar om Familjelöftet som har etablerats i centrum, på den plats där alla varelser ingår i en enighet med Gud. Amerika är inte centrum. Inte heller är Japan eller andra högutvecklade länder centrum. Deras värld kommer gradvis att närma sig slutet, fyllt av tragedier, elände, lidande, och bitterhet. Hittills har Unification Church ansetts som en plats av becksvart mörker, som helvetet, men den kommer att vara vägvisaren in till den nya gryningen och kommer att stiga högt. Himmelrikets skatt, skapelstens ideal, är familjeidealet. Familjeidealet är fullbordan av de *Fyra positionernas grundval*. Om ni vill förverkliga en sådan familj måste ni skapa en Fyra positionernas grundval som sträcker sig över tre generationer: Gud, föräldrar och barn: Gud, Adam och Eva och deras barn. Detta är den ursprungliga formeln för Fyra positionernas grundval, Adams familj är normfamiljen. (260-183, 8.5.1994)

Sanna Föräldrars ord är dokumentationen över den fullständiga seger som Sanna Föräldrar har kämpat för. De orden är den segerrika traditionens dokumentation. Tills ni förverkligar

himlens och jordens befrielse genom att tillämpa denna tradition och utvärdera era liv i vardagen, måste ni etablera en situation i vilken ni står som objekt. När ni läser Familjelöftet måste ni alltid utvärdera er själva med Löftet som underlag. Ni måste tänka på Familjelöftet som Himlens ord, och rannsaka er själva om ni har blivit en varelse som har hållfasthet. Varje del i er som inte har blivit det måste skäras bort. Ni måste varna er själva: ”Du din satan och lymmel! Du håller på att förstöra Unification Church!” Har ni någon gång tänkt på detta sätt? (301-80, 16.4.1999)

Precis som Israeliterna som var tvungna att bära Förbundsarken under sin fyrtioåriga ökenvandring, inträder medlemmarna i Unification Church nu himmelriket bärande på Familjelöftet. Israeliterna lämnade Egypten för att grunda en nation. På samma sätt måste ni ha idén att etablera en nation starkt förankrad i själ och hjärta. Precis som Israeliterna har vi ingenstans i världen en egen nation. Unification Church har ingen nation. Var någonstans skulle den nationen vara? Korea måste bli den nationen. (265-293, 27.11.1994)

Sektion 3 Familjelöftet och traditionen av välsignade familjer

3.1 Vi måste skapa himmelriket genom tjänande

Gud är inte något väsen som existerar i våra fantasier eller i vår föreställning. Gud är inte abstrakt. Gud lever med oss i

våra dagliga liv, lever med oss som Herre i våra liv. Gud existerar inte bara för att bli tjänad. Gud lever i ett ömsesidigt förhållande av kärlek med människor, tillsammans, som del av samhället. Det är en otrolig verklighet. (168-111, 13.9.1987)

Ni ska veta att ert samvete, er intuition, och era sinnen, alla tillhör Gud. Om ni inte i själ och hjärta tror detta kan ni inte äga Gud som arbetar genom hjärtat. Ni måste ha en klar förståelse av detta. (8-294, 14.2.1960)

Vi måste tjäna Gud ur djupet av själ och hjärta. Kan vi inte bygga ett fundament av denna fullständiga enhet mellan ande och kropp, kommer vi inte att ha någon möjlighet att rensa bort den onda världen. I enlighet med detta är det nu tjänandets tidsålder, tidsåldern för frälsning genom tjänande. Människor kan räddas genom att närvara och tjäna. Gud lever inte någonstans uppe i rymden, avlägset från våra liv. Vi måste tjäna Gud som vårt Subjekt och partner i vårt dagliga liv. (144-274, 25.4.1986)

Hur många gånger om dagen upplever du att Gud existerar? Hur många gånger under dygnets tjugofyra timmar känner du Guds närvaro? Om du verkligen vill vara räddad genom att tjäna Gud, kommer då två timmars tjänande av tjugofyra timmar att vara nog? Du behöver Gud mer desperat än du behöver luften du andas. Du behöver Gud mer desperat än du behöver vatten. Gud är dyrbarare än mat. Men, känner du detta? (33-230, 16.8.1970)

Från och med nu måste du leva ett liv av tjänande. Människor har trott att de kunde frälsas genom att ha tro. Nu är det tidsåldern för frälsning genom tjänande. (161-218, 15.2.1987)

Skulle våra förfäder inte ha fallit, skulle vi ha levt våra liv genom att tjäna Gud. Ni måste tjäna Gud med ert hjärta och på er dagliga väg genom livet. (150-213, 15.4.1961)

Ni måste leva ett liv av tjänande. Ni har välkomnat hoppets himmelrike men ni har ännu inte välkomnat himlen, där ni kan leva och praktisera tjänandet. Det betyder att ni inte har känt Gud, Subjektet, i ert dagliga liv. (6-226, 17.5.1959)

Eftersom Gud är det centrala Väsendet i himlen och på jorden är det så, att ju mer ni styrs av honom desto mer kommer ni att vilja vara dominerad av honom i tusentals, ja, till och med i tiotusentals år. Eftersom tjänandets principer centrerade på Gud arbetar på detta sätt, kan ingen vara lyckligare än den som domineras av Gud. Hittills har vi aldrig ens funderat över detta faktum. (77-328, 30.3.1975)

Ni måste leva ett liv av tjänande. Varför måste ni leva ett sådant liv? Det är vägen till att vara älskad av Gud. Därför måste ni först och främst tjäna Gud. Ni måste tjäna Gud. (78-30, 1.5.1975)

För vems skull måste vi se, höra, och känna under de tjugofyra timmarna av vårt dagliga liv?

För Gud. Vi måste se och höra för Guds skull, och vi måste känna för Guds skull. Trots att vi lever på jorden måste vi alltid knyta an våra liv till livet i den himmelska världen. (35-284, 25.10.1970)

De människor som kan känna Guds glädje och sorg kan knappast bli onda eller bryta mot den himmelska lagen. En man som är sådan kan aldrig förföras, inte ens av den vackraste kvinnan i världen. Det är omöjligt att han kan dras ner av den graden av frestelse. (40-297, 7.2.1971)

Varför bryter så många unga män och kvinnor nuförtiden med sina familjer? Det är eftersom kärleken, som är ett med den himmelska lagen, saknas i deras familjer. Därför måste de Sanna Föräldrarna över himlen och jorden, som kan göra Gud till en levande verklighet i dessa familjer, komma till jorden. (21-155, 17.11.1968)

3.2 Ni måste leva förenade med Sanna Föräldrar

Vad kommer slutligen att bestå? Den förenade varelsen av Gud och mänsklighet (Gud-människan), deras livsväg, deras syn på dagligt liv, och deras världsåskådning, kommer att bestå. Jag talar inte om den nivå då mänskligheten kan ha en vag förståelse av Gud utan om den nivå då mänskligheten är oskiljaktig från Gud för all evighet. Ursprungligen skulle Gud och mänskligheten inte ha blivit åtskilda. Vi måste nå fram till den plats som är högre än den ursprung-

liga platsen. Från en sådan plats måste vi söka den scenen för livet och den världsscenen där Gud och mänskligheten är förenade till ett. (65-127, 5.11.1972)

Ni måste vara fokuserade under denna tjänandets tidsålder – det betyder, i den era i vilken vårt liv är ett liv av tjänande, måste vi leva tydligt fokuserade på det centrala Väsendet. Det finns lagar för hur man tjänar Gud. När människor bryter mot de lagarna kan Gud vara extremt vredgad. Precis som ett ord från ett barn kan antingen såra barnets älskande föräldrars känslor eller glädja dem, har även Gud känt stor förtörnelse, eftersom Han älskar mänskligheten. Begår du ett fel, kommer Gud att vara förtördad. Därför försöker också jag på mitt eget sätt att göra Gud lycklig. (17-287, 15.2.1967)

Precis som människor söker sig till dem som bryr sig om dem, gör Gud på samma sätt. Det sätt på vilket du kan fånga Guds hjärta är att tänka på Gud och tjäna honom mer än andra gör. Gud kommer att söka efter någon som är sådan. (128-172, 12.6.1983)

Det första budet till mänskligheten är att älska Gud. Bör du älska Gud djupt och innerligt ända till slutet, eller ytligt för en kort tid? Kommer du att älska Gud till och med under risken av ditt liv? Du måste älska Gud till och med om du blir slagen av blixten. Om du älskar Gud med risken för ditt liv kommer det inte att finnas någonting som du inte kan göra. (37-25, 22.12.1970)

Ni måste vara dumma för att gå denna väg. Patrioterna är ansedda att vara dåraktiga människor, lite grand dumma. De har några björnliknande kvaliteter i sin karaktär. Till och med efter att armarna har slitits av kommer de att säga, ”Å, det har inte slitits av tillräckligt; skär av en bit till!” Ni måste ha ett sådant lite dumt karaktärsdrag. När björnar och vildsvin skjuts och har någon kroppsdel dinglande och i vägen, kommer de att bita av den delen och springa iväg. Senare kanske de fundera på att dö, men först biter de av den del som hänger löst. Ni bör ha det slags dumhet i er personlighet. Lojala medborgare och patrioter måste vara sådana. De bör vara lite dumdriftiga. (26-143, 19.10.1969)

Vad slags människa är jag? Jag har bara en sak som jag vet hur man gör. Jag går bara våghalsigt rakt fram. Om jag stänger min mun och bara går omkring när jag ser ett utbrott, kommer det inte att besvåra någon. Varför håller jag på och arbeta till en grad där jag ofta baktalas? Det är för att jag bara kan gå över berget när jag möter opposition från många människor. Men ni tänker på att gå den långa vägen runt problemen, gör ni inte? Varför måste ni klippa av banden till allting i världen? Det är för att ni inte kan gå den raka vägen om ni dras av er egen mors och fars kärlek. Eftersom Gud har gått den raka vägen fram tills idag, måste ni också göra det. (97-257, 19.3.1978)

Eftersom Gud är en så ensam och isolerad varelse har jag gått framåt i vet-

skap om att det var min mission tills jag dör att fullfölja Guds vilja och hans förhoppningar åtminstone lite grand och att samla ihop människor som kunde tjäna Gud genom att utvidga åtminstone en del av hans fundament.

Anledningen till att jag har hållit ut med kärlek, snarare än att vilja ta revansch efter att ha fått förolämpningar och blivit slagen, är att jag föddes som Guds son och har ansvaret att etablera hans vilja. Vacklande omkring, eller med böjd rygg, eller krypande på magen, har jag kämpat vidare med den beslutsamheten att jag åtminstone vill lämna efter mig denna tradition. (82-47, 30.12.975)

Ni måste leva tillsammans med Sanna Föräldrar nu. Sanna Föräldrar står i position av farföräldrar och era föräldrar, och ni står i den förste sonens position. Detta är skillnaden. Tre generationer lever tillsammans i er familj. Ni måste leva så att ni känner och upplever att Gud, Sanna Föräldrar, och era egna föräldrar är tillsammans med er. Ni har kommit in i en tid då ni inte ens får tänka tanken att ”Gud är död” eller ”Gud existerar inte.” (131-97, 16.4.1984)

Vad bör ni göra för att få föräldrarnas kärlek? Ni bör älska allt som era föräldrar älskar. Först efter det kan ni få deras kärlek. I er fysiska familj, om ni vill vara älskade av era föräldrar, måste ni älska allt hos dem. Ni måste veta detta. De som vill vara älskade av sina föräldrar utan att göra detta är tjuvar. Om ni ansvarslöst försöker ta över allt som

era föräldrars värdesätter, kan ni inte vara älskade. (133-26, 1.7.984)

Jag betalade priset för er med mitt blod och min svett. Jag gav min kropp som lösen. Därför måste ni göra som jag gör. Jag vill vara stolt över våra medlemmar. Låt oss ge ett offentligt löfte. (11-164, 20.7.19611)

Du måste gråta i det att du känner en överväldigande längtan efter Sanna Föräldrar, som står i position av påtaglig Gud. Du måste vilja träffa dem om och om igen. Du måste vilja servera dem efter att ha förberett en skål ris eller en skål vatten, hur enkel den än kan vara. Det slags uppriktig längtan måste du ha. Det kommer att vara helt i sin ordning om dina tårar flyter rikligt. I det fallet kommer ditt hjärta och mitt hjärta att vara ett, och du kommer att andas tillsammans med mig. Därigenom kommer du att lära känna min karaktärsstandard, hur mitt tidigare liv har lett fram till den, och anledningen till mitt livs intrasslade omständigheter. Dessutom kan du ärva den och överta den från mig. (38-75, 1.1.1971)

Eftersom Adam och Eva föll i Edens lustgård och levde i den fallna sfären, kunde de aldrig uppleva ett liv där de tjänade Gud direkt. De som aldrig har kunnat tjäna Gud är inte kvalificerade att träda in i himmelriket. Men, trots att ni har ärvt den falska blodslinjen, har ni förlänats möjligheten att träda in i himlen på grund av det villkor att ni har gottgjort vägen för återupprättelse och bistått Gud

och Sanna Föräldrar, som Adam och Eva inte kunde tjäna medan de levde på jorden. På det sättet har ni kommit att förvärva medborgarskap i det himmelska kungadömet. (150-233, 15.4.1961)

När ni tänker på att tjäna Gud, hur bör ni tänka? Ni bör leva och se er själva som ett med Gud, ett med Sanna Föräldrar, och ett med allting omkring er. När ni lever så, bör ni tänka, ”Allt detta tillhör Gud och Sanna Föräldrar, och också mig. Det som tillhör Sanna Föräldrar tillhör Sanna Föräldrars nation, och det som tillhör Sanna Föräldrars nation tillhör var och en av oss.” Detta universum tillhör Sanna Föräldrar. Detta hus tillhör sanna Föräldrar. Denna nation och världen tillhör också Sanna Föräldrar. Eftersom jag är Sanna Föräldrars barn, tillhör allting mig. Ni kommer att komma fram till den konklusionen. (1261-231, 15.2.1987)

I det Fullbordade Testamentets tidsålder kommer Gud själv att framträda inför alla människor i Sanna Föräldrars gestalt. Därför, egalt hur mycket politiska makter försöker att kontrollera Unification Church, kommer de vara oförmögna att göra det. I det att vi upprepade gånger ser vår levande Gud direkt med våra egna ögon, och genom att finnas i den sfär där vi kan uppleva honom med våra sinnen, kommer vi att gå framåt. Detta är vägen för vår Unification Church. (God's Will - 286)

Mänsklighetens längtan är att träffa Sanna Föräldrar. Till och med om

människor måste gå dödens väg, måste de möta Sanna Föräldrar. Ni kunde förlora hela historien, hela eror, eller alla era ättlingar, och sedan, om ni möter Sanna Föräldrar, kommer ni att återfå historien, de förlorade erorna, och finna framtiden. Ni måste förstå detta. Sanna Föräldrar är sådana människor. (35-237, 19.10.1970)

När ni tänker på orden ”Sanna Föräldrar” måste ni förstå att historien är styrd av Sanna Föräldrar. Begynnelsepunkten till att återvända till den nya världen kommer från Sanna Föräldrar. Den inre kraften att underkuva Satan finns inom Sanna Föräldrar. Satan, som kontrollerar den externa världen, är besegrad av Sanna Föräldrar. Därför, för första gången har den centralgestalt blivit etablerad som kan befria Gud och fullborda detta arbete. Ni måste i första hand vara tacksamma för den förunderliga nåd att leva tillsammans med Sanna Föräldrar, som tillåter er att få direktiv och handla i överensstämmelse med dem. (43-144, 29.4.1971)

Vi måste befria Gud. Centrerad på auktoriteten av Sann Gud, borde Han ha blivit betjänat när han befann sig mitt ibland gränslöst lov och lycka tillsammans med de ursprungliga förfäderna i den ideala världen. När vi nu känner till det faktum att Gud har varit olycklig, låt oss befria Gud med våra egna händer. Vilket överraskande förslag detta är! Det är extremt lyckliga nyheter att en sådan idé har dykt upp inom den religiösa världen. Det är den bästa nyhe-

ten. Ur detta perspektiv är den som har stått bakom grundandet av buddhism, konfucianism, islam och kristendomen. Därför måste alla religioner välkomna detta budskap med upphöjda händer. (176-242, 11.5.1988)

När ni blir fullkomligt ett med Sanna Föräldrar, har ni verkligen er nation, ert samhälle, er släkt och er familj. Sanna Föräldrar är de väsentliga människor vars värde är lika med all ära som finns i himlen och på jorden. Skulle ni byta Sanna Föräldrar mot alla pengar i världen? Skulle ni kunna byta dem mot ert eget liv? Nej, därför är det annorlunda än i det förflutna. Vart ni än går, måste ni besöka Korea för att tjäna Sanna Föräldrar. Era söner och döttrar och era ättlingar från tusentals och tiotusentals år fram i tiden måste också göra det. Det är det som gör Unification Church så unik. (30-237, 23.3.1970)

3.3 Vi måste fastställa den korrekta familjetraditionen och familjelagen

Det jag är angelägen om är inte huruvida namnet Unification Church kommer att finnas kvar i framtiden utan om det kommer att finnas människor som har ärvt min tradition. Det är därför som jag har utbildat folk till att vara allvarliga när det gäller traditionen. (35-115, 4.10.1970)

Vi har levt våra liv tanklösa och har pratat vårdslöst. Men från och med nu måste vi sätta upp familjeregler. Hur arga föräldrar än är bör de inte slå sina

barn med en käpp eller säga saker som ”Du är så misslyckad!” Från och med nu bör alla vara förnyade och centrerade på Gud i sättet att tala, uppföra sig och leva sina liv. (28-252, 22.1.1970)

Individer och familjer bör ha en klar standard för hur de lever sina liv. Om ni har levt livet med en vag kunskap om hur ni borde leva, bör ni bli distinkta och tydliga från och med nu. (24-28, 22.6.1969)

Föräldrar existerar för sina barns skull. Om föräldrar lever för sin egen skull skulle de inte ha fått ens ordet föräldrar. I framtiden bör etiska synpunkter utarbetas där Principerna från Unification Church utgör medelpunkten. Föräldrar bör leva för sina barns skull. Detta är etikens första och främsta regel. Den är självskrivnen. En situation där föräldrar uppoffrar sig för sina barns skull är inte en olycklig omgivning, utan en plats för lyckan. (62-214, 25.9.1972)

Vem tillhör ni? Ni tillhör era föräldrar och era barn. Vem tillhör då era föräldrar? Föräldrar tillhör sina barn och Gud på samma gång. I första hand måste ni alltså tillhöra Gud, sedan era barn, och efter det er själva. När det händer kommer fullkomligheten för första gången att vara förverkligad. Det är anledningen till att lagen om respekt gentemot föräldrarna finns kvar på jorden och i våra liv. Därför står det skrivet att vi bör hedra våra föräldrar och älska våra barn. En person utan föräldrar är en föräldralös person. Ni får först era föräldrars kärlek, och sedan försöker ni

att älska era barn. Först då kommer ni att kunna avgöra de fyra riktningarna, och högre och lägre när det gäller människor. (18-209, 8.6.1967)

Vi måste lämna vår tradition efter oss, samt goda och exemplariska ättlingar. Ni får inte lämna efter er ättlingar som är småsinta, utan snarare ättlingar som är starka, modiga och stora människor. Om ni gör det kommer ert land, också om det skulle vara på nedgående, inte att gå under. Och på den plats där ni har blivit bortjagade kommer en ny segerfana att vaja. Den tradition som borde lämnas efter oss bör inte vara till för Korea utan för alla människor i världen att glädjas åt, och ni måste lämna efter er ättlingar som har godhet. Kan ni inte göra det har ni ingenting att erbjuda Himlen. (99-329, 1.10.1978)

Det är en allvarlig fråga hur tre generationer från Välsignade familjers barn kan leva tillsammans med mig. Om de tre generationerna kan bli lojala subjekt, kan de vara sådana lojala subjekt som aldrig har existerat förrän nu i den himmelska världen. Har ni funderat på detta? Därför, från och med nu måste ni omfamna och utbilda era barn och göra en allvarlig ansträngning att implantera ett sådant tankesätt i deras sinne. (51-269, 28.11.1971)

Vad bör ni göra för att leva ett gott liv i framtiden? Att leva ett gott liv som individ är inte det viktiga. Ni måste utbilda era efterkommande. Ni måste lämna efter er någonting för deras skull.

Inte bara jag, som har lett Unification Church, utan också ni, har gått en eländig väg. Precis som flyktingar har vi inte haft någonstans att slå oss ned. Vi har genomgått ökenvandringen. Från och med nu måste vi bli bofasta. För att bli det måste vi kämpa och segra. Precis som när de sju kanaanitiska stammarna förstördes måste också vi strida och vinna; annars kan vi inte slå oss ned. Vi måste vinna striden mot dessa människor. (77-251, 13.4.1975)

Också om föräldrar dör bör de dö på det himmelska sättet. Varför existerar en familj? Även om ni lever för era barns skull bör ni först leva för Guds och nationens skull. Det är det ultimata sättet att leva för era barns skull, eftersom era barn bara på det sättet kan få fördel av naturens, världens, och Guds lycka. Därför, trots att era dyrbara barn, som härstammar från Välsignelsen, lider, bör ni inte rätta till deras situation utan snarare rätta till nationens, världens och Guds öde. (21-87, 27.10.1968)

Frågan är hur vi kan behålla den rena linjen som vi har fått från Gud. Alltså, hur vi kan äga den rena linjen snarare än den fallna linjen. Vi bör vara allvarligt angelägna om detta. Till och med i den obefläckade Edens lustgård föll Adam och Eva. Det är mycket svårt att bevara renheten i denna syndiga värld. Men oavsett hur svårt det må vara måste föräldrar för sina barn, som är födda efter Välsignelsen, skapa en omgivning som inte är nedsmutsad av den syndiga världen. Till och med om föräldrarna

måste offras, måste vi skapa en sådan omgivning för den andra generationen så snart som möjligt. Vi måste skynda oss. (22.9.1978, Japan)

Våra familjer får inte vara konventionella och sekulära. Ni bör inte tänka lättsamt att era familjer är som de är, och att saker och ting kommer att vara bättre i framtiden. De borde redan vara perfekta. Nutiden är problemet. Först när det förflutna och presens är perfekta kommer er framtid också att vara perfekt. Det faktum att Adam och Eva inte hade en enda dag av fullkomlighet i Edens lustgård är bevis för Fallet. Idealet vore om både det förflutna, det nuvarande, och framtiden, alla stämde överens. Ni måste kunna offra er själva i nuet. Guds hopp för er är att ni blir det eviga fundament på jorden. Det kommer att vara historiens slut. (21-77, 20.10.1968)

Anledningen till att Israeliterna försvann efter att ha uppfyllt återupprättelsen av Kanaan var att de vande sig vid och anpassade sig till sin omgivning. De la all sin möda på att leva gott, äta gott och förvärva lyx, vilket ledde till deras undergång. De gifte sig med förmögna söner och döttrar från folk som inte var Israeliter. Dessutom blev de maktlystna och kunskapsstörstiga. Slutligen blev de fullkomligt inlemmade i den kanaanitiska kulturen och sålde sin själ som det utvalda folket. Detta var orsaken till deras sönderfall. (144-134, 12.4.1986)

Kroniska vanor kan vara det svåraste att bryta. Medan ni fostrar era barn,

om ni låter dem leva ett konventionellt liv, kommer de vanor att få fotfäste hos dem. I en sådan omgivning kommer ni inte att ha tid att göra speciella bönebetingelser. Ni kommer inte att kunna be eftersom era barn kommer att föra en hel del oväsen bredvid er. (30-125, 21.3.1970)

Vi betraktar inte individen som det viktigaste, utan snarare familjer. Men, vi försöker inte att lösa allting baserat på familjen, utan framförallt baserat på helheten. Tidigare ansträngningar som har gjorts av människor som individuellt har sökt efter sanningen kommer inte längre att räcka till. Ni måste investera flera gånger större ansträngning, beslutsamhet och bestämdhet jämfört med det förflutna. När ni lever ett liv där ni utmanar ondskan kan ni lätt bli utsjadsad och dra er tillbaka. Ni måste investera flera gånger större ansträngning när ni har en familj, jämförd med den tid då ni var ensam. Familjen tar den centrala positionen. Ni kan inte ignorera den verkligheten. Ni måste förverkliga relationerna mellan fram och bak, höger och vänster, och upp och ner inom familjen. Det kan ni inte göra med gårdagens tro. Det kommer inte att fungera med dåtidens ensidiga religiösa attityder. (27-85, 15.11.1969)

Ni måste grunda familjer som kommer att leva inte bara för sin direkta

generation utan också för världen och för evigheten. Era familjer måste bli familjer som är beslutna att leva och dö för himlens och jordens skull och för alla människor och som vill föra samman alla människors hjärtan genom att utvidga kärlekens fundament. Ni måste tända ljus och bränna rökelse och be för dem. Om ni åstadkommer sådana familjer, kommer Gud, även om några problem uppstår, att beskydda dem. Gud kommer att bevara dem som frön. (100-306, 22.10.1978)

De Välsignade familjerna måste fastställa familjetraditionen och etablera familjelagarna. Dessutom måste ni etablera en standard för era barns utbildning och skapa ordningsregler för familjer. I annat fall, om föräldrar inte kan göra detta, kommer de inte att kunna säga någonting om deras barn kräver en förklaring från dem. (21-87, 3.11.1969)

Från och med nu, måste vi – om så behövs, med en dolk – skära bort vadhelst som måste skäras bort och sönderdela vadhelst som måste sönderdelas. Ni kan inte göra vad ni vill. Eftersom Unification Church är den kyrka som kommer att förverkliga himmelriket, måste vi återupprätta familjer, inte individer. De som inte blir goda exemplar i sina familjer kommer att anklagas av världen. De kommer att anklagas av himlen och jorden. (30-230, 23.3.1970)

KAPITEL TVÅ

Förklaring av Familjelöftet

Sektion 1 Förklaring av Familjelöftet, nr ett

Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum söka den ursprungliga fädernejorden samt att förverkliga det rätta idealet för skapelsen, himmelriket på jorden och i himlen.

1.1 Ägare av Cheon Il Guk

1.1.1 Betydelsen av Cheon Il Guk

Det är inte Gud som har etablerat Gudskungamakt. Det är Sanna Föräldrar. Det var Sanna Föräldrar, inte Gud, som etablerade Cheon Il Guk. Cheon Il Guk (天一國) betyder ”Den kosmiska fredens och enighetens nation”. När ni skriver delarna var för sig i det kinesiska tecknet för Cheon (天 himmel) får ni ”två människor” (二人). Det betyder två världar. De befinner sig på samma nivå. Tecknet har en tvåfaldig struktur: en person från himlen och en person från jorden. Ert sinne och kropp bildar en tvåfaldighet, eller hur? Är sinne och kropp förenade hos er eller inte? Människor som strider kan inte vara invånare i Cheon Il Guk. (364-202, 1.1.2002)

I Cheon Il Guk behövs överhöghet, en nation, och människor. Krönings-

ceremonin för Guds konungarättighet förra året betydde återupprättelsen av överhögheten. Sedan kom rallyt för ”Fastställandet av Guds Faderland” som stod för återupprättelsen av landet; och efter den händelsen måste ni registreras som folket som tillhör Cheon Il Guk. Förstår ni? Det var anledningen till att ni måste ha Cheon Il Guk id-kort för att bli medborgare av Cheon Il Guk. (364-275, 3.1.2002)

Cheon Il Guk är nationen där två folk blir ett. Himlen fordrar att det finns två. Allt i skapelsen förekommer i par, eller hur? Vad är Cheon Il Guk? Till och med hela insektvärlden och djurvärlden består av paruppsättningar. Varje par måste bli ett. Först när den ursprungliga grundvalen är lagd genom enigheten mellan två ting, två människor, två föräldrar, två personligheter, och mellan subjekt och objekt, kan Gud inta sin rättmätiga position. Det står också i Bibeln, eller hur? ”När två eller fler kommer tillsammans och ber...” Blir inte det tre tillsammans med Gud? Det är samma sak. Dessa två eller fler människor är en nations bas. De utgör grunden för en familj, en nation, och världen. Från den begynnelsepunkten bildas en familj, och så småningom börjar en släkt ta form. Det fungerar så

när det finns åtminstone två människor.
(19.2.2002)

Har ni ett eget land? Vi måste avsluta allt i detta land. Vad jag menar nu, är att Familjelöftet börjar med orden ”vår familj, ägare till *Cheon Il Guk*”; ni är ägaren. ”Vår familj, ägare till *Cheon Il Guk*, ...centrerad på sann kärlek” är innehållets kärna. Det är så det måste göras. Förstår ni? Löftet håller på att förändras. Konceptet av ägare har kommit in i Löftet. Ingen kan bara sälja ut orden i Familjelöftet! Men, för all evighet kommer termen ”*Cheon Il Guk*” att ha sitt ursprung i Sanna Föräldrar.

Nu har vi etablerat Guds kungavälde, och genom etablerandet av ”Livets sfär av det fullbordade fastställande av Föräldrarna över himmel och jord” har vi hållit speciella rallyn för harmoni och enighet mellan himmel och jord och har fullbordat den heliga ”Förbränningsceremonin för fred, enighet, och befrielse av Himmel och Jord”. Därför behöver vi en ny nation. (396-149, 5.11.2002)

1.1.2 Attityden och livsstilen för en ägare till *Cheon Il Guk*

När vi säger att en man och hans hustru är ett i sina hjärtan, och att en förälder och ett barn är förenade i hjärtat, menar vi att två människor är förenade med varandra till kropp och själ. Ett i hjärtat kan det inte vara tal om, när en person står i en högre position och den andre befinner sig i en lägre position. Ifall fadern står i en högre position och sonen eller dottern i den lägre posi-

tionen, kan de inte bli ett i hjärtat. Bara när de två är lika, på samma nivå, kan de vara ett i hjärtat. Därför kan människor vara ett i hjärtat bara när de inre och yttre förhållandena är lika.

Detsamma gäller för man och hustru. Först när de har ett horisontalt förhållande av inre och yttre, och av fram och bak, kan de i själ och hjärta vara ett. När den ene i deras förhållande befinner sig i en högre position och den andre i en lägre position, kan de aldrig vara helt ett i hjärtat. (41-30, 13.2.1971)

Det viktiga är att vara förenad i hjärtat. Ögonen måste bli ett i hjärtat; näsan bör vara ett i hjärtat; allting bör vara förenat i hjärtat. Kropp och själ är också ett i hjärtat, och man och hustru är förenade i hjärtat. Likaså bör också nationerna vara ett med varandra i hjärtat.

Ni måste bli ett i hjärtat på det sätt som en kung skulle vilja att ni var. Dessutom kan världen bli som en enda nation när ni skapar enighet i hjärtat med nationernas presidenter och ledare, med Gud, och med de styrande i himlen och på jorden. Den förenade nationen är vår, inte någon annans. (284-76, 15.4.1997)

Det absolut första villkoret i *Unification Church* är att förena sinne och kropp. Det är anledningen till att Gud har anbefallt absolut tro, absolut kärlek, och absolut lydnad när Han skapade himmel och jord. När vi talar händer vissa skeenden i överensstämmelse med vår tro. Om de inte inträffar, kan vi få dem att hända genom att göra en ansträngning. Hur fantastiska

händelser det än må röra sig om, de kommer alla till på vår befallning. De har uppnåtts för att vår investering har varit över förväntan. (400-203, 1.1.2003)

Ifall du inte har fullföljt vägen för ett sant barn med sonlig eller dotterlig vördnad inför Gud, ifall du inte har en livshållning värdig en patriot i nationen, ett helgon i världen, eller en gudomlig son eller dotter i himlen och på jorden, kan du inte bli medborgare i *Cheon Il Guk*. Och om du inte har grundinställningen av ett hjärta – en kropp – ett sinne, och harmoni baserad på enighet mellan sinne och kropp; ja, såvida du inte kan vara helt bestämd och med ett rent, vördnadsfullt sinne säga, ”Jag kommer att leva och tjäna Sanna Föräldrar för evigt” kan du inte bli en medborgare i *Cheon Il Guk*. Du måste själva komma på att du inte bör leva ett gott liv för dig själv. Det spelar ingen roll att det finns vissa svårigheter eller lyckliga omständigheter i denna värld. Du måste övervinna dem. Du måste till och med kunna gå till en plats där elände råder. Du kan bara vara en människa som skall ära *Cheon Il Guk* om du beslutar dig för att bli Guds ställföreträdare i position av banbrytande kungason eller kungadotter.

Eftersom du längtar att leva tillsammans med Sanna Föräldrar och Sanna Föräldrar lider, bör du vara villig att lida tusen gånger mer än de. Du bör investera allt och skapa goda relationer till din närmaste omgivning. Du borde vara fast besluten att föra Sanna Föräldrar till en position där de kan vara mer befriade och lyckligare än någon annan.

Ägare av *Cheon Il Guk* kan du bli först, när du blir en människa som kan övervinna svårigheter under de mest extrema omständigheterna och som ändå är evigt tacksam, som prisar och ärar himlen genom att tjäna, och som dessutom till sina arvingar lämnar efter sig någonting att vara stolt över. (396-157, 5.11.2002)

Ni blir Himmelrikets ägare efter att ha blivit vördnadsfulla barn. Efter att ha blivit barn som utövar en sons eller dotters vördnad och respekt, blir ni patrioter, helgon, och familjer som består av gudomliga söner och döttrar. En familj som består av gudomliga söner och döttrar är en sann familj. Himmelrikets ägare blir ni först när ni bildar en sann familj (400-204, 1.1.2003)

Ni bör bli vördnadsfulla söner, vördnadsfulla svärdöttrar och därefter vördnadsfulla helgon. Därpå måste ni bli vördnadsfulla söner på familjenivå inför Gud, med renhet, en ren blodslinje, och ren kärlek som medelpunkt för era liv. Alla medlemmar i er familj måste bli barn med en vördnadsfull personlighet inför Gud, inte bara ni som individer.

Bli sedan familjer till patrioter som är respektfulla, familjer till helgon som är ödmjuka, och familjer som består av söner och döttrar som visar aktning och vördnad. I den positionen bör ni bli ägarens representanter, ställföreträdare som är fullt kapabla att bli kungasöner och kungadöttrar som kan ära himlens kungavälde från individuell nivå och hela skalan upp, till steget för kosmos. Ni borde alltid öva er

på detta sätt. Det är vad som menas med ägare av *Cheon Il Guk*. (12.3.2003, Hannam-dong International Training Center)

Vårt hopp står till att finnas tillsammans med Gud på samma plats, att ha rätten att vara på samma plats. Rätten att vara på samma plats betyder att leva tillsammans. Nästa steg är rätten till gemensamt deltagande. Rätten att handla tillsammans och rätten att delta gemensamt är samma sak. Ni måste delta i Guds arbete och handla tillsammans. Sedan följer rätten att dela kärlek tillsammans, vilket betyder att leva tillsammans i kärlekens syfte. Det är innebörden.

Därför sade Jesus, ”Jag är vägen, sanningen, och livet; ingen kommer till Fadern utan genom mig.” Trots att han sade att han var vägen, sanningen, och livet, utelämnade han ”kärleken”. *Unification Church* och *Cheon Il Guk* kommer att gå framåt med sann kärlek i centrum.

Längtan ni hyser är att stanna på samma plats som Sanna Föräldrar. Det är vad ni önskar, inte sant? Ni vill leva tillsammans med Sanna Föräldrar; ni vill delta i allt och handla tillsammans med Sanna Föräldrar. Vad är det ni vill få ut av det? Må ni leva tillsammans för evigt, lyckliga och fria på en befriad plats, med kärlek i centrum! Amen!

Det är vad jag menar när jag säger att den fridfulla tidsåldern av *Cheon Il Guks* fred och enighet har kommit. Således, när ni rör er, rör ni er inte ensamma: er nation följer er. Ni lever med en ägares kompetens, följda av hela den andliga

världen och den himmelska världen och ledsagade av jorden med alla sina människor. Det är därför ni genom er släkt måste bli en ägare som tjänar Guds tradition av kärlek, en filosofi som kommer att bli kärnan i nationernas traditioner. (396-152, 5.11.2002)

1.2 Centrerad på sann kärlek

1.2.1 Det primära villkoret i Familjelöftet är att vara inriktad på sann kärlek

Ur Försynens perspektiv är tidsåldern för arbetet med återupprättelsen förbi. När tidsåldern för Guds försyn och arbetet med återupprättelsen är avslutat, träder vi in i den värld som var skapelsens ursprungliga ideal. Slutet av tidsåldern för återupprättelseplanen betyder att den fallna världen under Satans övermakt har kommit till sitt slut och att tidsåldern för Guds direkta herrevälde på jorden och i himlen börjar. *Unification Church* har proklamerat Familjelöftet på grund av en sådan tidsankomst. Familjelöftet är inte till för vanligt folk.

Familjelöftet är inte ämnat att läsas av vem som helst. Alla åtta punkter i Familjelöftet har frasen, ”Vår familj... centrerad på sann kärlek.” Vad betyder detta? Orden sann kärlek är uttalade på ett fundament som inte har någon som helst relation till den onda världen. (263-194, 4.10.1994)

För att kunna övervinna och över-skrida den värld, som är ansluten till

falskt liv och den falska blodslinjen, vilken är grundad på falsk kärlek som ett resultat av syndafallet, måste vi ha en plats av sann kärlek, sant liv och en sann blodslinje. Har vi inte det, kan vi inte övervinna världen. Ni måste ha en tydlig förståelse av dessa sammanhang.

Anledningen till att sann kärlek är det förutsatta villkoret i Familjelöftet, är att berätta för er vad som existerade i den ursprungliga världen, när det ännu inte fanns något syndafall i Edens lustgård. Om enighetens ideal hade uppfyllts med sann kärlek, sant liv, och en sann blodslinje tillsammans med Gud, kunde det inte ha funnits någon falsk kärlek, något falskt liv, eller någon falsk blodslinje. Även om vi lever på jorden blir livet självt Guds rike på jorden och i himlen, och det blir början till den eviga världen. Men allt detta gick förlorat när människan föll. (263-194, 4.10.1994)

Löftena i punkt ett till och med åtta i Familjelöftet slår fast: ”Vår familj, ägare av *Cheon Il Guk*... centrerad på sann kärlek.” Ni kommer inte att kunna leva i tjänst till Gud när ni kommer till den andliga världen om ni inte bli ett, centrerad på sann kärlek. (268-98, 12.3.1995)

Under historiens gång har många religionsgrundare, helgon, och visa män framträtt; men de hade inget förhållande till sann kärlek. För att lösa allt detta kom Jesus till jorden som Messias för att skapa ett fundament av brudgom och brud. Vad måste Messias göra när han kommer?

Han måste etablera en ny sfär som tillhör konungafamiljen, en sfär som rör sig i riktning mot den nya familjen, nya nationen, och den nya världen. Vem är den konungafamiljens omedelbare anfader? Det är han, som med ursprunglig, icke fallen kärlek, som barn med direkt härstamning från Gud, är helt fokuserad på sann kärlek, och som står på ett fundament av sant liv och den sanna blodslinjen. Han är fröet. Ifall en rot utvecklas ur det fröet, kommer det att vara den centrala roten. Ifall en stjälk visar sig, kommer det att bli den centrala stjälken, och stjälken kommer så småningom att bli den centrala stammen. I proportion till den höjd som stammen växer vertikalt kommer den att få en omfattning horisontalt ut mot världen. Detta kommer att sammanföra familjerna och släkterna och också samhällena, nationerna, och världen. (263-194, 4.10.1994)

Vilka är de första orden i Familjelöftet? Det börjar med ”Vår familj... centrerad på sann kärlek.” Sann kärlek betyder att handla i äkta kärlek. På grund av fallet kan människor som saknar sann kärlek inte grunda någon familj. Ni måste förstå detta. Ursprungligen kan de människor som inte äger sann kärlek inte ha egna familjer inför Gud. Fallet antyder att den sanna kärleken blev korrumpierad. Vad är då sann kärlek? Det är en kärlek som har en relation bara till Gud. Ni har er själva, era nationer, den sekulariserade världens vanor, och ett folks seder och traditioner; men sann kärlek har ingenting att

göra med alla dessa. Det är en kärlek som bara relaterar till Gud.

På grund av fallet kunde denna kärlek som bara anknyter till Gud inte bli verklighet. Ni har skapat förhållanden där ond, självisk kärlek råder. Detta är sant, inte bara inom familjen utan det har också brett ut sig långt utanför onda familjer till nivån av en ätt, ett folk, en nation, en värld, och till och med till världarna bortom jorden och himlen. Alla de sedvänjor och traditioner som har smutsat ned omgivningen som ni föddes till som fallna människor, och inom vilka ni har levt, har ingenting att göra med Gud. Ni förstår inte hur svårt det är att förneka allt detta och lösa problemen. Hur kan Guds rena och ursprungliga kärlek bli återupprättad till sin ursprungliga standard? För att röra vid Guds kärlek måste ni tillbakavisa de vanor och traditioner som är grundade på självcentrerad kärlek.

Löftet talar om plikterna för vördnadsfulla söner och döttrar i familjen, för patrioter i nationen, för helgon i världen, och för himlens och jordens gudomliga söner och döttrar som är centrerade på sann kärlek. Alla dessa står i förbindelse med varandra genom kärleksrelationer; men här rör det sig inte om falsk kärlek. På grund av människans fall har falsk kärlek spridits till världens alla hörn. Här finns nu oräkneliga komplicerade situationer som är förknippade med falsk kärlek. Fundera på hur svårt det kommer att vara att söka efter sann kärlek från den utgångspunkten. Därför står det skrivet i Bibeln när det gäller att söka efter sann kärlek,

att de som vill dö kommer att leva. Ni kan inte nå den platsen såvida ni inte är beslutna att dö. Fram tills nu har ingen har känt till detta. (274-195, 3.11.1995)

Anledningen till att Gud inte kan leva tillsammans med människorna på jorden är att hittills ingen förenande inställning har etablerats i familjerna. När ett förenande tankesätt har grundlagts kan Gud komma tillbaka och leva tillsammans med dem. När ni säger ”sann kärlek”, bör det finnas ett integrerat koncept av enighet mellan sinne och kropp, mellan äkta makar, och mellan söner och döttrar. Om dessa tre kan skapa enighet kommer familjer där sann kärlek råder att bli början till Guds kungadöme, himmelriket på jorden och i himlen. När ni blir ett, centrerade på Gud och Sanna Föräldrar, kan ni bygga Guds rike på jorden och i himlen. Var börjar himmelriket på jorden? Det börjar hos er och er familj, och hos era barn. (260-185, 8.5.1994)

1.2.2 Sann kärlek är den kärlek som är bunden endast till Gud

Unification Church är den plats som förenar Gud och mänskligheten och förenar sinne och kropp genom idealet om sann kärlek. Gud har sann kärlek, hos honom finns sant liv och den sanna blodslinjen, och vi härstammar från honom. Därför bör också vi ha sann kärlek, sant liv, och en sann blodslinje. Eftersom mänskligheten föddes med en relation av enighet mellan förälder och barn, där Guds kärlek stod i centrum,

bör sinne och kropp hos varje människa vara naturligt förenade, precis som Guds inre och yttre aspekt, hans sinne och kropp, är harmoniskt förenade i sann kärlek. Men, människorna kämpar fortfarande ständigt på frontlinjen, med sina kroppar på Satans sida förbundna med ond kärlek, falskt liv och den falska härkomsten, och med sina sinnen på Guds sida. (201-354, 30.4.1990)

Gud, som är ursprunget till sann kärlek, ville ge absolut och oföränderlig sann kärlek till människorna i position av Fader. Genom sann kärlek uppnås fullkomlig harmoni och enighet; därigenom ges Guds kärlek till fullo vidare till hans partners, människorna. Dessutom uppstår genom de utmärkande egenskaperna hos sann kärlek helt naturligt rätten till arv, rätten till att vara tillsammans, och rätten till ett gemensamt deltagande. Därför var människorna som Guds barn ämnade till att agera och arbeta tillsammans med Gud. Förutom detta kan människorna helt naturligt njuta av rätten till arvedel, rätten till att leva tillsammans, och rätten att delta i varandras liv, centrerad på sann kärlek. I skapelsens ursprungliga värld skulle därför människor ha sina egna ideal och sin egen lycka, centrerade på Guds sanna kärlek, och dessa ideal och denna lycka skulle föras vidare från förfäderna till kommande generationer. (205-156, 16.8.1990)

Såsom människorna ursprungligen var skapade skulle de leva med Guds sanna kärlek införlivade i kropp och själ och därigenom svara direkt på Guds kärlek.

Med andra ord, sinnet skulle svara Gud centrerat på sann kärlek och kroppen skulle automatiskt avspegla sinnet. Källan till sann enighet, där sinne och kropp inte står i konflikt med varandra, ligger i att ärva och uppleva all Guds kärlek, precis så genuin som den är. Människor, vars sinne och kropp är förenade, kan se sina ideal förverkligade när de kan äga Guds sanna kärlek fullt ut. När sinne och kropp är ett, centrerade på sann kärlek, kan idealet om genuin frihet och fred ta börja ta form. På en grundval av enighet mellan sinne och kropp kan fria och fridsamma individer, familjer, släkter, samhällen, nationer, och en fredlig värld upprättas. (234-270, 2.9.1990)

Sann kärlek är för evigt förbunden med Gud. Den sanna kärlekens rot är inte knuten till slakten eller till universum med dig själv i centrum. Den är fundamentalt knuten till Gud. Eftersom Gud är ett evigt väsen, kan vi automatiskt bli eviga varelser när vi knyter an till sann kärlek. Allt detta är mycket logiskt. (229-45, 9.4.1992)

Var har sann kärlek sitt ursprung? Sann kärlek uppstår när man tjänar andra, inte när man vill bli betjänad av andra. Varför är det så? Den fundamentala grundvalen för himlens och jordens skapelse i begynnelsen var inte en handling som drog saker och ting till egot. Att få tag på något och dra det till sig för egen del kan bara resultera i att äga något materiellt. Allting i denna värld kräver att man investerar sig själv. Skapelsens nav för universum tillhör Gud som har

sökt efter kärlekens ideal. Ni måste inse att ni bara kan finna vägen till sann kärlek genom att vara beredd att ge ert eget liv och glömma bort efteråt vad ni har satsat. (284-71, 15.4.1997)

Vad är sann kärlek? Det är att ge om och om igen, att till och med vilja ge det egna livet igen och igen, och sedan vilja investera det ytterligare en gång. Sann kärlek börjar först när man kan ge och ge och glömma vad man redan har givit. Sann kärlek kan genomsyra himlen och jorden. Den kan till och med genomborra dödens värld. I livets värld kan den finna sin väg överallt, den kan till och med smälta ett hårt hjärta. Det finns ingenting som kärlek inte kan genomtränga. Kärlek kan till och med komma in på hemliga ställen. (256-179, 13.3.1994)

Vad är sann kärlek? Sann kärlek är att ge och glömma vad du gav, och att ge ytterligare och glömma bort det också. Hur är goda föräldrar? Det är föräldrar som ger och ger, om och om igen, och inte bryr sig om att komma ihåg det. Om föräldrar skulle föra dagbok och lägga upp ett konto och säga, ”Vi har sett till att du kunde gå på universitet, därför måste du nu betala tillbaka till oss genom att sköta oss på vår ålderdom”, så skulle de vara falska föräldrar. I motsats till Gud kan sådana föräldrar inte ha barn som håller dem i ära och vördnad. (239-62, 23.11.1992)

Vad är det som sann kärlek gör? Vad gör sann kärlek verkligen? Den kan föräna ert sinne och er kropp som är i kon-

flikt med varandra. Anledningen till att ert sinne och er kropp hittills inte kunde bli ett, är att ni inte hade sann kärlek. Eftersom falsk kärlek uppstod finns det inget annat sätt att åstadkomma enighet än genom sann kärlek. Människans fall inträffade på grund av falsk kärlek. Därför kan vi inte skapa enighet utan sann kärlek. (259-292, 7.2.1994)

Vad är sann kärlek? Det är att ge allt, om och om igen, och sedan besluta att ytterligare en gång ge allt. Genom att oavbrutet investera allt, finner du slutligen vägen till enhet med den sanna kärlekens sanna partner i centrum. (268-13, 7.2.1995)

Sann kärlek existerar för att etablera himmelens väg. Därför bör kärleken baseras på Principernas grunder. Kärlek står högre än Principerna, visst gör den det? Också frihet överstiger Principerna, den når bortom sfären som styrs av Principerna, men den förnekar inte Principerna. (303-165, 17.8.1999)

1.2.3 Fundamentet för sann kärlek är en sann familj

Den första hemstaden för sann kärlek är en sann familj. En sann familj! Där kommer du att finna en sann far, en sann mor, en sann make, en sann maka, och sanna barn. Det är fundamentet för en familj med sann kärlek. (215-243, 20.2.1991)

I en familj finns en man och en kvinna. Vad slags man och kvinna är de?

Sedd ur perspektivet för Guds skapelses ideal måste mannen och kvinnan stämma överens med processen för åter-skapelse. De måste förena sinne och kropp. Det gäller allting. Sinne och kropp måste bli ett. När mannens sinne och kropp väl har blivit ett blir han ett subjekt, ett plus, och han vill förenas med en kvinna, ett minus, vars sinne och kropp också är helt förenade. Därigenom blir man och hustru antingen ett stort minus eller ett stort plus, och de försöker bli ett med sina barn. Genom att följa denna princip i familjen blir makarna ett som subjekt och objekt. Föreningen av detta plus och detta minus blir föräldrarna; bröderna och systrarna har tre steg för att förenas som plus och minus, och föreningen i sin helhet utgör sedan familjen. (268-13, 7.2.1995)

Vilken är den kraft som förmår sinne och kropp, man och hustru och föräldrar och barn att förenas? Det är kärlekens kraft, kraften i sann kärlek. Var någonstans börjar den sanna kärlekens kraft? När ni gifter er vill ni att er partner skall vara hundra gånger, tusen gånger, tiotusen gånger, ja, till och med obegränsat många gånger underbara än ni själva. Obegränsad. Varifrån kommer ett sådant hjärta? Det kommer från Gud. Precis som människor, längtar också Gud efter att hans objektpartner skall ha obegränsat värde. Guds önskan för sitt objekt är att det skall vara absolut, evigt och unikt. Kraften i den kärleken vill ständigt öka. Den vill börja liten och växa sig stor. Bara sann kärlek kan växa sig större. Endast genom den-

na kärlek kan vi bli förbundna med hela universum. Samma formel gäller för allting. (268-13, 7.2.1995)

I vilket syfte föddes vi? Syftet var kärlek. Vi föddes för sann kärleks skull. Vad är i grunden sann kärlek? Den har ett sådant värde att den inte kan köpas för någonting, inte ens om du ger allt i universum för den. Om du får fatt sann kärlek kan du också hålla fast Gud. Du kan gripa Gud själv. Äktenskapet är därför någonting storartat. Det är inte ett vagt koncept. Det är förverkligandet av de båda släktlinjernas fullbordan, av det vertikala och det horisontala, och det är att bli ett med Gud. Fulländningen av det vertikala och det horisontala, fulländningen av fram och bak, allting är uppfyllt genom det. (249-294, 1994)

Hur blir du en sann person? Har du sanna barn? Föräldrar måste ge, glömma, och ge omigen för sina barns skull. Äkta män bör investera för sina fruars skull och glömma bort vad de har investerat, och tvärtom. Också mellan bröder och systrar bör ni utveckla en standard att ge och att glömma givandet. Detta var den ideala början Sanne Gud önskade, där Hans ideal för kärlek stod i centrum. (253-66, 1994)

Föräldrar är hemmets kung och drottning. Släktens centrum är dess kung. Ett folks centrum är också kungen. Världens centrum är världens konung. Adam och Eva skulle ha varit detta centrum. Eftersom Gud är objektpartnern, är människorna Hans objektpartners;

om alltså en person blir kung på familjenivå, eller kung på alla nivåer, blir Gud kung där också. Gud är plus och subjekt. Hur stor Gud än är måste även han följa denna regel. (268-13, 7.2.1995)

Gud har skapat universum för sina objektpartners skull. Till och med Gud känner sig ensam om Han blir isolerad. Känner du dig inte ensam när du är överläten åt dig själv? Därför behöver du ett objekt som partner. Du behöver vara en del i ett partnerskap. Vad slags partnerskap? Ett partnerskap där kärleken är vägledande. Gud, som är kärlekens subjekt, började på en basis av att ge och glömma, att ge obegränsat och att sedan glömma det. Därför måste också Guds partner vara en objektpartner som kan ge obegränsat, ge obegränsat och erbjuda stimulans. Summan av detta blir att Guds kärlek innehåller konceptet att ge och att glömma bort att ha givit. Eftersom detta koncept existerar, började hela universum att framträda på basis av en offrandets och tjänandets anda, som slutligen uttömde Gud själv. Så började universum sin eviga existens. Gud behöver sin kärlekspartner. Också ni behöver en partner för er kärlek, inte sant? Eftersom Gud är sann vill Han slå sig ner på jorden där Han kan älska sin sanne partner med sann kärlek. Det är början till att bli bofast. Fundamentet för denna bofasthet är familjen. Det är basen, den fundamentala enheten. Formeln förbinder allt, enhet för enhet. Var finns början till bosättningen, där Gud kan vara glad och dansa, le och sjunga? Det är inte i en nation, i

världen, eller hos någon enskild människa. Början ligger hos en familj, där en man och en kvinna förenas och kan fastställas som Guds objekt. Därifrån utgår allt. Lycka, frihet och alla ideal har sin början där. Samma formel gäller för allting. (268-13, 7.2.1995)

Ni måste dela sann kärlek med varandra. När ni läser Familjelöftet måste det ske på basis av enighet mellan sinne och kropp, enighet mellan man och hustru, och enighet mellan söner och döttrar. Eftersom mänsklighetens liv började med falsk kärlek blev sinne och kropp separerade. Därför kan ni förbindas med Guds rike på jorden och i himlen bara genom att återskapa den punkt där sinne och kropp kan förenas, där man och hustru kan bli ett, och där bröder och systrar kan förenas, för att finna den familj som kan vara ett med Principen för återupprättelse genom gottgörelse. (260-317, 19.5.1994)

1.3 Att söka vårt ursprungliga hemland

1.3.1 Den sanna betydelsen av vårt ursprungliga hemland

Vad är det ursprungliga hemlandet för slags plats? Det är en sådan plats som vi vill gå till, som vi vill se och som vi vill leva på. Det är den sortens plats som ditt sinne längtar att gå till och dit din kropp längtar att gå tillsammans med ditt sinne. Vi måste söka efter det ursprungliga hemlandet som både kropp och sinne saknar: en plats där vi kan vila för alltid

och känna oss stolta över att det är vårt fundament för lyckan. På grund av det har genom historien talrika människor längtat efter detta slags ursprunglig hemland, har jagat efter det och hållit det i ära, och har sedan dött. Vi behöver bli medvetna om att väldigt många människor med en stark tro och stor visdom har gjort enorma ansträngningar i sökandet efter detta hemland ända fram till vår egen tid. Därför måste det ursprungliga hemlandet verkligen komma till. (23-74, 11.5.1969)

Den ursprungliga lustgården är den ideala lustgården. Det är en värld där alla hjälper varandra; en värld där en känsla av broderskap och systemskap genomsyrar hela universum. Det är inte en värld av ideal och ideologier som vi har idag, där människorna diskuterar skillnaderna mellan människors känslor eller skillnaderna mellan nationers styren. Det är inte heller en värld där skillnaderna mellan människor beroende på kultur eller ekonomiska omständigheter står till diskussion. Det är en värld, där samtalen sträcker sig bortom människors eller nationella överhögheters särprägel; en värld, där människor diskuterar hjärtefrågor. (7-37, 5.7.1959)

Ifall mänsklighetens anfäder i Edens lustgård inte hade fallit, var skulle det ursprungliga hemlandet då ha varit? Det råder inget tvivel om att det skulle ha varit Edens lustgård – den byn, de bergen och floderna – där Adam och Eva levde. Idag, när människor som föds in i den blodslinje som överfördes från de

fallna föräldrarna säger ”ursprungligt hemland”, tänker de på sin födelseort. Det ideala hemland som hela mänskligheten har sökt och längtat efter verkar vara så omöjligt att tro på. Vilken är den högsta kallelse vår *Unification Church* idag söker att följa? Vi måste gå ut och söka vår förlorade ursprungliga hemstad. Våra föräldrar, våra syskon och våra släktingar kommer att finnas i den ursprungliga hemstaden. De kommer att kunna välkomna oss, inte i sorgsenhet utan i evig glädje och lycka, och deras glädje kommer inte att vara kortlivad utan kommer att vara för evigt. Det är den ursprungliga plats vi måste söka efter. (23-74, 11.5.1969)

I det ursprungliga landet finns ingen plats där ondskan kan vistas. Det är den beständiga, förenade värld där människor har klippt av alla förbindelser till ondskan och, centrerade på en överflödande ursprunglig kärlek, för alltid sjunger och lever i glädje. (18-102, 28.5.1967)

Det ursprungliga hemlandet är, var vi alla önskar att leva i all evighet mitt i himlens och jordens glädje, sjunga glatt medan vi ta herravälde över allt som har doppats i våra föräldrars och vår familjs kärlek. (18-100, 28.5.1967)

Vi längtar efter den ursprungliga hemstaden eftersom det är där vi kan träffa våra föräldrar, våra syskon och våra släktingar, som står oss närmare än någon annan och som alltid kommer att vägleda oss och välkomna oss med ett oföränderligt hjärta, närhelst vi kom-

mer för att träffa dem. De hälsar glatt på oss och skänker oss deltagande och tröst när vi är i svårigheter.

Ifall det inte fanns någon sådan människa för er i den ursprungliga hemstaden, så måste ni förstå att ni – även om ni reste dit med ett hjärta, brinnande av iver – skulle återvända därifrån, och den djupa längtan i ert hjärta skulle vara försvunnen och ersatt av en stor sorg. Det måste absolut finnas människor som välkomnar er i den ursprungliga hemstaden. (23-80, 11.5.1969)

Vad är det första som kommer i ditt sinne när du tänker på den ursprungliga hemstaden? Dina kärleksfulla föräldrar, den älskade dalen, det älskade huset och älskade syskon finns där i den ursprungliga hemstaden. Om vi lämnar vår hemstad och lever långt borta i ett annat land, kommer vår hemstads räckvidd att utvidgas till ett hemland, en nation. Ur universums eller kosmos perspektiv är denna värld vårt ursprungliga hemland. Vartefter du får vidgade vyer kommer du på din väg genom livet att känna tydligt att din ursprungliga hemstads omfång också kommer att utvidgas i proportion till din vidgade syn. (7-22, 5.7.1959)

Vem är den anfader som kan hitta det sanna ursprungliga hemlandet? Det är Gud. Gud och Sanna Föräldrar. Om du är en sann individ som är förbunden med en sann förfader, är det givet att du möter Sanna Föräldrar och Sann Gud. Därför kan Guds rike på jorden och i himlen förverkligas när vi tjänar Gud

och Sanna Föräldrar på jorden och återupprättar – genom Sanna Föräldrar – alla de misstag som hela historien igenom har begåtts av de falska föräldrarna. (267-321)

När vi uppskattar glädjen i att uppleva svårigheter och nöjen i förening med Guds kärlek, kan vi få äran att bistå Gud och leva med honom i ära som medborgare i Guds kärleksfyllda värld, som medlem i Guds familj och den konungafamilj som är centrerad på evigt liv. Detta är vår ursprungliga nation, vårt ursprungliga hemland. Det är den platsen ni söker. (264-155)

Vi måste söka det ursprungliga hemlandet. Vi måste söka vårt hem i vårt ursprungliga hemland, den plats, där våra förfäder i Edens lustgård kunde ha blivit fullkomliga om de inte hade fallit, och där de kunde ha delat svårigheter och glädje med Gud. Vi går Himlens väg på egen hand till den platsen, utan vägledning från religiösa ledare, föräldrar eller lärare, utan snarare i överensstämmelse med vårt samvetes befallning. Har ni någonsin hört någon säga, ”Vi bör utbilda samvetet”? Hela livet igenom känner ert samvete till allt om er. (262-117, 23.7.1994)

Ni har alla en hemstad, eller hur? Men, var skulle Guds ursprungliga hemland kunna vara? Om Gud skulle ha sitt ursprungliga hemland skulle det ursprungliga hemlandets släkter utvecklas därifrån, och ur släkterna skulle folk framgå; och dessa folk skulle expandera

till nationer och en värld. Genom denna process skulle Himmelriket på jorden etableras. Om Gud hade ett hemland på jorden, skulle vi då vilja gå dit eller inte? Det skulle vi. Människor skulle till och med vilja resa till sina egna hemstäder där deras föräldrar och syskon lever i enkla omständigheter. Skulle ni då inte vilja komma till Guds ursprungliga hemland? Guds ursprungliga hemland är alla människors hemland. Därför är den som säger att han eller hon inte vill gå dit inte sannfull. (23-152, 18.5.1969)

Om det någonstans i världen finnes en plats där Gud kunde slå sig ner, ha en familj och uppleva ett dagligt familjeliv, skulle den familjen representera hela mänskligheten. Av den anledningen blir fundamentet i den familjen, där Gud för första gången fick göra en egen erfarenhet av människans dagliga liv, till mänsklighetens ursprungliga hemland. Därför är hemstaden roten och början till Guds liv.

Beroende på människans fall kunde mänskligheten inte börja utifrån en punkt där Gud själv utgjorde centrum. Familjen kunde inte bli en sådan plats. Det finns ingen sådan hemstad. Först efter det att jag kom upprättades den ursprungliga grundval på vilken Gud och Sanna Föräldrar kunde bosätta sig och göra en början, förenade med varandra i sann kärlek. Den platsen blir automatiskt det ursprungliga hemlandet för hela mänskligheten. Eftersom den här återupprättade platsen helt motsvarar originalet vid skapelsens tillblivelse i begynnelsen, är det

på denna plats alla människor kan dela Guds kärlek, och platsen blir också bas för den genuina kärlek Gud önskar som utgångspunkt. Därigenom är detta hela mänsklighetens ursprungliga hemland. (289-142, 1.1.1998)

Var finns den nation, det hemland som Gud längtar efter? Var finns hemlandet för hela mänskligheten? Landet, där mänsklighetens Sanna Föräldrar framträder, är hemlandet. Är inte det logiskt? Var någonstans tror ni att hemlandet är? Det är det land till vilket mänsklighetens Sanna Föräldrar kommer. Var finns mänsklighetens ursprungliga hemland? Det finns många nationer i världen, sådana som de i Afrika. Men, mänsklighetens ursprungliga hemland är det land där mänsklighetens Sanna Föräldrar är födda. Detta är hela universums och hela den historiska världens ursprungliga hemland. (156-233, 25.5.1966)

Var finns det hemland som Gud längtar efter? Var finns hela mänsklighetens ursprungliga hemland? Den hemstad där Sanna Föräldrar föddes är det historiska, universala och globala ursprungliga hemlandet. Ni måste ärva dessa era förfäders tankar och traditioner, annars kommer ni att behandlas som styvbarn. Koreanerna måste bli det utvalda folket. För att det ska ske har jag vänt ut och in på saker och ting. Om Korea är faderlandet och det ursprungliga hemlandet, måste alla jordens invånare bära frukt i Korea. För att göra Korea till det ursprungliga hemlandet måste vi beslu-

ta att vara heliga offer av lojalitet, hängivenhet, kärlek, och offervilja. Annars kommer Korea att förlora kvalifikationen att vara det ursprungliga hemlandet. Det fordras substantiell handling för att skapa någonting gott. Ni måste åstadkomma detta genom ert blod, er svett, och era tårar. (15-283, 2.11.1965)

Om Korea är det av Gud efterlängtrade hemlandet för världen och för alla människor i universum, skulle hon inom landets gränser skapa en ny civilisation som skulle bli tongivande i hela världen. Landets språk skulle bli världsspråk, och dess män och kvinnor skulle bli människor som var framstående personer i världen. Om alla människor hade blivit födda centrerade på de ursprungliga föräldrarna skulle det bara ha funnits ett enda språk. På grund av människans fall finns det många språk. Om Korea i framtiden blir det faderland, det ursprungliga hemland och den nation Gud eftertraktar, kommer Korea att bli upphöjd. Gud kommer att dansa medan han omfamnar Korea. Fram till idag har Gud aldrig haft en dag då Han kunde dansa eller le. (156-233, 25.5.1966)

De människor som har levt som Guds familj i Himmelriket på jorden går vidare till Himmelriket i den andliga världen. Himlen är vårt ursprungliga hemland. Det betyder att Himmelriket ännu inte är upprättat; därför är Himmelriket i himlen ännu obebott. Ingen har någonsin trätt in i Guds kungadöme i himlen. (161-12, 1.1.1987)

1.3.2 Det ursprungliga hemlandet vi måste söka efter

Var finns det ursprungliga hemland som ni har längtat efter? Det finns där er mor och far är, det är helt säkert. Jordens befolkning är sammansatt av fem miljarder människor som alla är ättlingar till de barn Adam och Eva fick när de gifte sig, efter att de blivit utdrivna från paradiset när de hade fallit, – bort från Gud. Eftersom någonting är fel med människorna, vet de inte i vilken riktning de skall gå. En katastrof inträffade och mänskligheten har levt som föräldralösa barn. Början är oklar, precis som destinationen. Mänskligheten har inte känt till vart den är på väg. Ingen vet vad som kommer att hända i framtiden. Gud ville undervisa den mänskliga rasens fem miljarder människor som befann sig i okunskap, därför undervisade Han mig först. När människor väl följer *Unification Church* kommer de alla att lära känna Gud. (228-220, 3.4.1992)

På grund av människans fall förlorade vi vårt ursprungliga hemland och vår hemstad. Hade fallet inte inträffat och vi hade fötts, levt och sedan dött, var någonstans hade vi då dött? I det ursprungliga hemlandet. Till och med om vi dör vill vi begravas i det ursprungliga hemlandet. Var skulle ni vilja leva? I det ursprungliga hemlandet. Vi borde ha levt i det ursprungliga hemlandet, men vi föddes och återfann oss själva i fiendeland, i ett land av bedrävelse.

Kan det land där vi lever nu omvandlas till vår ursprungliga hemort, landet

som vi kan besjunga som vår lyckliga nejd? Svaret är nej. Därför måste allting försvinna. Familjerna, nationerna, världen, kommunismen och demokratin, allt detta måste upphöra. Det jag längtar efter är det ursprungliga hemlandets kärleksfilosofi, den filosofi av ett broderskap och systerskap som delar föräldrars kärlek och är av deras kött och blod. Jesus utropade på ett sätt en sådan värld, men nu är saker och ting mer detaljerade. (155-32, 6.10.1964)

Ni måste söka det ursprungliga hemlandet. Var ligger det ursprungliga hemlandet? Var finns Jesu ursprungliga hemland? Om Jesus inte hade dödats skulle nationen Israel ha varit hans ursprungliga hemland. Början till det globala hemlandet skulle ha visat sig med Israel i centrum. Vilket ansvar hade Jesus, och vilken mission skulle han uppfylla på jorden? Jesus skulle upprätta det ursprungliga hemlandet. Föräldrarna, som himlen har funnit och erkänt, måste framträda så att det ursprungliga hemlandet, den ursprungliga hemstaden, kan ta form inför hela den fallna mänskligheten. I annat fall kan det ursprungliga hemlandet inte visa sig. Kan det finnas bröder och systrar utan föräldrar? Det kan det inte. Vem finns där i hemstaden? Där bör det finnas släktingar, syskon, och föräldrar. Där borde också finnas ägodelar som tillhör er familj. Varför längtar ni efter er hemstad? Det är för att hjärtebanden till relationerna i era liv har utgått därifrån. Därför får ni aldrig någonsin glömma era hemstäder så länge ni värdesätter ert liv. (264-187, 9.10.1994)

Vilket är det första löftet i Familjelöftet? "...att söka vårt ursprungliga hemland... centrerade på sann kärlek." Vi måste leta efter vårt ursprungliga hemland. Vi lovar inte att fullborda Himmelriket på jorden och i himlen, skapelsens ursprungliga ideal... Vi måste bygga det! Vi måste göra det med våra egna händer och fullständigt hela allting från skadorna som härrör från ondskans värld. Den sfär som befinner sig under Satans herravälde måste vi återerövra helt och hållet. Därför handlar detta inte om att fullborda Himmelriket, utan om att bygga det. Det är skillnad. (261-88, 22.5.1994)

Vi bör ha byggt Guds kungadöme på jorden och i himlen genom att ha rest till våra hemstäder och fött värnadsfulla söner, döttrar och patrioter, upprättat en modellfamilj och en nation i överensstämmelse med Guds ideal för skapelsen, och etablerat kungaväldet. På grund av fallet uppstod en annan värld, därför måste vi omvandla denna värld till en värld som är den förlängda familjen, som är centrerad på Guds ideal. Men när vi väl har förenat världen kan vi inte bara låta den vara. Vi måste ansluta den förenade världen till den himmelska världen och till Guds kungadöme på jorden. Ni behöver vara entusiastiska över att kunna korta ned den nödvändiga tidsåtgången och arbeta med glöd för att göra framsteg i denna uppgift. (267-153, 4.1.1995)

Centrerade på vårt ursprungliga hemland kommer vår familj att byg-

ga skapelsens ursprungliga ideal, Guds kungadöme på jorden och i himlen, genom att centrera på sann kärlek. Det betyder att vi bör bygga Guds kungadöme på jorden och i himlen. Eftersom familjen gick förlorad måste vi med andra ord bilda familjer. Jag säger att våra familjer kommer – centrerade på vårt ursprungliga hemland – att förverkliga skapelsens ursprungliga ideal, Guds rike på jorden och i himlen, genom sann kärlek. Det bör vara det ursprungliga hemlandet – det ursprungliga hemland som är centrerat på familjer. Det är inte till en nation utan till er hemstad ni måste återvända.

Om ni har en sådan familj måste ni återvända till er hemstad och grunda Guds rike på jorden och i himlen. När ni väl finner er hemstad, kommer nationen och världen helt naturligt att förenas. Ni behöver inte oroa er över det. Guds rike på jorden och i himlen kommer att grundas naturligt. Allting utvecklas utifrån familjerna. (260-156, 2.5.1994)

Vad betyder det att återvända till er hemstad? Eftersom Gud är roten till sann kärlek, måste vi återvända till det ursprungliga landet och leva tillsammans för evigt med såväl rötterna, grenarna och frukterna till den sanna kärleken. Anledningen till att vi skall återvända till vår ursprungliga hemstad är att vi skall leva för evigt i frid och glädje, centrerade på kärlek. Det är mycket enkelt. (252-269, 1.1.1994)

Hur kan vi förbinda oss själva med det ursprungliga hemlandet och med

Gud? Er hemstad är er födelseort, är den inte? Var och en är förbunden med världen på ett horisontalt sätt, med utgångspunkt från hemstaden.

Inga av världens folk kunde ha sina hemstäder på Himlens sida. De hemstäderna gick förlorade. Människorna kunde inte hitta Adams ursprungliga position. Vi måste själva finna den positionen. Vi måste gå tillbaka dit. Från den utgångspunkten borde vi påbörja våra familjer och våra släkter och fortsätta vidare till nationen och världen. Detta är logiskt. Det är inte bara en åsikt.

Om ni gör det, är vägen redan förberedd för er. På individuell basis måste ni återupprätta vår anfader Adams position och Jesu position. Efter det kommer ni att kunna gå in i det ursprungliga hemlandet, centrerade på Sanna Föräldrar, Återkomstens Herre. När ni väl en gång är där tillhör allting er. Det kommer att vara det slags position ni får. Om ni har den idén starkt förankrat i ert inre kommer Satan att dra sig tillbaka. Därför måste ni fullborda er mission som messias för er släkt. (248-27, 30.5.1993)

När ni slå er till ro, vad är det ni testamenterar? Det är familjen, inte individen. Ni måste förstå det här. Det är därför som vi har Familjelöftet. Vi måste ha grundlig utbildning angående Familjelöftet. Om ni ser på Familjelöftet, säger det första löftet att vi kommer att söka vårt ursprungliga hemland och bygga Guds kungadöme på jorden och i himlen, skapelsens ursprungliga ideal, centrerade på sann kärlek. Med bara detta kan vi uppnå allt. (268-226, 2.4.1995)

1.4 Skapelsens ursprungliga ideal

Vad är Guds vilja? Det är sann kärlek. Det betyder att uppfylla Guds skapelsens ideal. Vad betyder det att uppnå idealet för Guds skapelse? Det betyder att förverkliga de fyra positionernas grundval. Ifall Gud och mänskligheten hade blivit ett genom Adam och Evas äktenskap, skulle alla ting ha förenats på den kärlekens fundament, och mänskligheten kunde ha haft Gud för sig själv, lika mycket som alla skapade ting, varigenom människan hade blivit den andre ägaren. Gud är den osynlige ägaren och vi är de synliga ägarna. Gud är den inre aspekten av Gud och vi är den yttre aspekten av Gud. Var och en önskar i sitt innersta att bli som Gud. (276-253, 24.2.1996)

Fullbordandet av de fyra positionernas grundval, som är Guds ideal för skapelsen, sker när Adam och Eva är ett med Gud. Då blir Gud närvarande överallt, ovanför och nedanför, till höger och till vänster, och framför och bakom. Vad är det då som måste åstadkommas? För det första måste Guds kärlek och människans kärlek bli fullkomliga. Det är fullbordandet av kärleken mellan Gud och mänskligheten. De blir en kropp. När de blir ett genom kärlek bestäms äganderätten. När det gäller evig kärlek bestäms äganderätten till evig kärlek. I relation till sin make tillhör en hustru för alltid sin make. I relation till en kvinna tillhör maken sin hustru i evig kärlek. Ni bör veta detta. (276-253, 24.2.1996)

Vad är Guds kärlek? Det är att fullända skapelsens ideal. Vilket är skapelsens ideal? Det är att fullborda de fyra positionernas grundval. Vad betyder de fyra positionernas grundval? Det betyder förverkligandet av såväl kärlekens ideal som idealet för enighet. Precis det betyder det. Vi kan se att allting har sitt upphov i kärlek. Vad slags kärlek var det då? Det var sann kärlek. Var börjar sann kärlek? Den börjar när någon investerar sig själv fullständigt. Att ge och glömma bort det sedan. När Gud skapade, gjorde han detta på fundamentet av absolut tro. (276-299, 10.3.1996)

Gud är den vertikale Fadern och det vertikala subjektet; och människorna står position av horisontalt subjekt. Först när det vertikala subjektet och det horisontala subjektet blir ett är en varelse fullkomlig. För att åstadkomma en tredimensionell varelse måste vertikal och horisontal förenas, likaså måste fram och bak vara förenade. Vad är den vertikala relationen för något? Det är föräldrar/barn-relationen. Den horisontala relationen är relationen mellan Öst och Väst och relationen mellan man och hustru. Relationen mellan fram och bak är förhållandet mellan bröder och systrar. Guds ideal för skapelsen är att skapa den sfäriska formen av kärlekens ideal i varje familj.

Var finns Gud i en sådan familj? Han befinner sig i centrum. Guds ideal för skapelsen är att Han finns där som det centrala Väsen som kan representeras av alla, far, make, mor, hustru, son, äldre broder, och yngre broder. Det jag menar

är att Gud önskar att leva tillsammans med man och hustru i all evighet. Ifall människor blir föräldrar vill Gud vara hos dem för alltid i position av förälder. Om människor blir man och hustru, vill Gud vara hos dem för alltid som man eller hustru. Eftersom Gud är Föräldern vill Han leva tillsammans med mänskligheten evigt som vår Förälder; och grundvalen för det är familjen! (267-224, 8.1.1995)

Ursprungligen fastslogs Guds skapelses ideal i en överensstämmelse med måttstocken för sanna föräldrar. Jag säger, att från skapelsens början skapade Gud alla ting i överensstämmelse med en standard som var utgångspunkt för sanna föräldrar. När sanna föräldrar, alltså Adam och Eva, hade nått fulländningssteget skulle det ha varit möjligt att hålla deras heliga bröllop, och det ögonblicket skulle ha varit likvärdigt med Guds heliga bröllop vid samma tidpunkt. Eftersom Gud är ägare till sann kärlek och den sanna kärlekens rot, är skapelsens ideal för mänskligheten att bli ett med denna rot och att förgrena kärlekens sanna rot genom den horisontala världen, människans värld och jorden.

Men, på grund av fallet ärvde mänskligheten genom hela sin släktlinje Satans kött och blod. Även om Satans blod, Satans blodslinje, och helvetet skulle rensas bort helt, skulle det fortfarande vara mycket svårt för människan att komma in i himlen. Till och med om människor blev av med allt detta, skulle mänskligheten ändå inte ha något för-

hållande med den värld som kunde ha varit, den värld, där släktlinjen är centrerad på den sanna kärlek som Gud och Sanna Föräldrar har. Det är en kärlek som är centrerad på det ideal för skapelsen som Gud hade från begynnelsen. (266-58, 11.12.1994)

Våra samveten eftersträvar de högsta ideal och vi har den största ambitionen på det fysiska planet. Om ni i dessa banor funderar på, vad det är som vilken man eller kvinna som helst längtar efter, kommer ni fram till att det är det att bli kung eller drottning över världen. Det är Guds ursprungliga skapelses ideal. På det horisontella planet kan människor då bli obegränsat storartade varelser, och vertikalt blir de lik Gud. Finns det ett högsta väsen mer suverän än Gud? Därför är kvinnor och män Guds tempel. De är inkarnationen av osynlig Guds inre aspekt. (272-277, 8.10.1995)

I begynnelsen var Guds ideal för skapelsen att plantera ett enstaka frö. Detta är formeln. Det är att plantera ett enstaka frö. Detta enstaka frö representerar den absolute mannen. Inte två. Det är likadant för en kvinna. En sådan kvinna är en drottning, och en sådan man är en kung. Idealet är att en sådan kung och drottning förenas på en bas av kärlek. När de är förbundna på detta sätt kan Gud bo hos dem. I den fallna världen finns det inget fundament där denna ideala formel ligger till grund. (271-328, 3.9.1995)

Kärlek skapar enighet. Utan kärlek finns ingen enighet mellan föräldrar

och barn, mellan man och hustru, eller mellan bröder och systrar. Mannens respektive kvinnans kropp är Guds kropp. När de blir ett når de upp mot den vertikala standarden. De kan mötas vid en punkt. Förbindelsen med den vertikala standarden kommer i första hand.

Beroende på graviditetskraften dras det som är vertikalt ned snabbare än det som är horisontalt. Det kommer helt naturligt ner, och den vertikala standarden blir det exakta centrum. Om dessa två förenas och roterar tillsammans, kommer det hela att skapa en sfärisk form, kretsande kring ett centrum. Detta centrum utgör kärnan, och Adam och Eva blir sedan de varelser i nästa steg som skapar en sfär av kärlek. Den platsen finns, där söner och döttrar blir den sanna kärlekens förkroppsligande. Det är fullbordandet av kärlekens ideal för familjer i det himmelska kungadömet. Det är själva platsen som ger upphov till den explosiva utbredningen av frukten från den ursprungliga kärnan, som enligt Guds ideal för skapelsen skulle helighållas av mannen och kvinnan som det högsta idealet. (262-189, 23.7.1994)

Vad är källan till en fredlig värld? Gud är centrum. Genom att uppnå enighet i riktning och syfte med Gud i centrum, centrerad på Guds vilja och hans ideal för skapelsen, är en sådan värld fullt möjlig; så ligger det till. Vad är Guds vilja? Det är en viktig fråga. Vad anser vi i *Unification Church* vara Guds vilja? Först och främst är det att fullborda Guds skapelses ideal. Det är

enkelt. Vad är då fullbordandet av Guds skapelses ideal? Det är att förverkliga en fyra positionernas grundval. Vad är förverkligandet av de fyra positionernas grundval för något? Det är den ideala familjen. Så enkelt är det. Frågan är huruvida ni har blivit ideala familjer. (261-289, 24.7.1994)

Sedd ur ett perspektiv från Guds ideal för skapelsen längtar Gud efter en sann man och en sann kvinna och förbinder sann kärlek, sant liv, och den sanna släktlinjen med dem. Om paret börjar sin familj från denna säkra och fasta utgångspunkt stiger Guds kärlek, liv, och släktlinje ned vertikalt; himlen och jorden blir ett, och de slår sig ned och expanderar utåt. När det finns en familj där paret sinsemellan har kärleken i centrum, kommer – centrerad på individer och familjer – en släkt att uppstå, och ett folk kommer att utvecklas som breder ut sig i alla fyra väderstreck. (259-192, 10.4.1994)

Guds skapelses ideal var idealet av föräldrar. Så viktiga är föräldrar. Eftersom föräldrar är Himlens centrala personer skall de vara kungen och drottningen. Kungen och drottningen börjar som föräldrar på jorden. De är alltings centrum. De är centrum för himlen på jorden och i den andliga världen. Kungadömet i himlen speglar det inre kungadömet och kungadömet på jorden är av yttre karaktär. Det är samma förhållande som förhållandet mellan en persons sinne och kropp. Därför måste sinne och kropp bli ett. Sammanfattningsvis,

skapelsens ideal – syftet för både himlen och jorden – är att grunda en familj centrerad på föräldrar.

En familjeenhet bildas ur föreningen av tre: en sann man och kvinna, det sanna paret, och sanna barn. Det här är precis som en formel. De kan inte brytas sönder av någon annan, inte heller kan de separera. Varför är det så? Hur mycket eller hur stor kraft än används, kan den inte bryta sönder en familj som har blivit ett, centrerad på sann kärlek. Inte ens Gud själv kan det. Den enheten är ett för all evighet; den är absolut ett.

(265-288, 27.11.1994)

Huvudströmmen i Guds försyn under hela historien är Hans idealet för skapelsen. Ja, ni måste känna till Guds vilja. Även om alla talar om Guds vilja, vet ingen vad det är. Ni måste ha en klar förståelse av den. När jag frågade en berömd teolog om detta svarade han, ”Å! Guds vilja är enkel och på samma gång mycket svår.” hur kan någon säga någonting sådant? Inte ens teologer är kapabla att definiera Guds vilja. Det är anledningen till att antalet kristna trosamfund har ökat. Det beror på att kristendomen inte har kunnat ge en klar definition. Den kunde inte ange en slutgiltig måttstock.

Vad är Guds vilja? Guds vilja är fullbordan av skapelsens ideal. Är det inte så? Är Guds sinne klivet, eller är det ett förenat sinne? Precis som Gud är absolut kan det bli en logisk slutledning att också Guds vilja är absolut.

Vad betyder då fullbordan av skapelsens ideal? Det betyder att förverkliga de

fyra positionernas grundval. Hur förverkligas de fyra positionernas grundval? Genom fullbordan av kärlekens höga ideal. Vad slags kärlek rör det sig om? Det handlar om sann kärlek. Då är allting inbegripet. (247-116, 1.5.1993)

I framtiden kommer vi att vara centrum för Guds kungadöme i himlen och centrum för Guds kungadöme på jorden. Guds kungadöme i himlen är den vertikala normen, och Guds kungadöme på jorden utgör den horisontala normen. Genom att den vertikala och den horisontala normen blir ett, kommer Guds kungadöme på jorden och i himlen att förenas. Det är Guds ideal för skapelsen. (269-80, 8.4.1995)

Baserad på sann kärlek kommer Gud att fullkomna människorna till varelser av evigt värde. Därigenom kommer Han också att förverkliga sann kärlek och den värld som motsvarar Hans skapelsens ideal och det eviga kärleksidealets hem. (254-106, 1.2.1994)

Guds kärleksideal kan inte uppfyllas på egen hand av någon. Det kan bara förverkligas genom familjer och gifta par. Eftersom människorna inte har förstått denna punkt, kunde de dock inte finna lösningen. På grund av att de falska föräldrarna föll har deras ättlingar aldrig kunnat träda in i Himmelriket. Människorna har inte kunnat komma in i det himmelska kungadömet som Gud har upprättat som Sin skapelsens ideal. De stannar i mittsfärerna. Till och med Jesus befinner sig i samma situation.

Varför gick Jesus till paradiset? Det är för att han inte kunde gifta sig.

Därför är alla förfäder i den andliga världen skilda från varandra. Vart går de? Hur kärleksfulla par de än kan vara, när de kommer till den andliga världen kan de inte träda in i Guds rike, det himmelska kungadömet. Människor kommer till himlens mittsfärer, och de går till en plats som motsvarar deras andliga nivå. Därför kan tio familjemedlemmar från en och samma familj befinna sig på olika platser. (272-289, 13.10.1995)

Det är Guds ideal för skapelsen att fullkomna en modell inom familjen som en påtaglig kärna som kan införliva hela världen. Det idealet kommer att förverkligas genom gifta par. Därför förorsakar det oreda i de fyra hjärtessfärerna om någonting går snett inom ett pars relation. Fullkomliga familjer skall träda in i Himmelriket; men sådana par som har gått fel väg kommer snarare att gå till helvetet än till himlen.

Ni måste inse hur dyrbar den första kärleken är. Med en klar insikt om detta kan familjerna inom *Unification Church* bli utomordentligt fungerande familjer. (257-216, 15.3.1994)

Guds vilja är att se Sitt ideal för skapelsen uppfyllt. Uppfyllandet av skapelsens ideal är förverkligandet av de fyra positionernas grundval, och förverkligandet av de fyra positionernas grundval är att fullborda idealet om sann kärlek. Eftersom detta ideal gick förlorat genom fallet, vad är det vi måste göra för att hitta tillbaka dit?

Vi måste återupprätta den förste sonens rätt, föräldrarnas rätt, rätten till kungavälde, och rätten till en konungafamilj. Genom att leva på detta sätt måste vi etablera den ursprungliga standard som skall utgöra fundamentet genom vilket vi kan träda in i himlen. Detta är huvudströmmen i *Unification Church* arbete med Guds plan för historien. (247-143, 1.5.1993)

1.5 Att bygga Guds kungadöme på jorden och i himlen

1.5.1 Början till Guds kungadöme på jorden och i himlen är familjen

Adams familj skulle ha utvecklats till en familj med sann kärlek som var ett med Guds ideal. Adam och Eva, våra första förfäder, skapades i en förväntan att de skulle förmedla Guds vilja och kärlek till universum efter att ha blivit fullkomliga som de påtagliga uttrycken för Guds osynliga karaktärssegenskaper. Adam, Eva, och deras barn skulle ha grundlagt den fundamentala principen i sina liv som hela mänskligheten sedan kunde följa. Adam och Evas ättlingar skulle uppnå enighet i sina sinnen och kroppar och därigenom bli till individer som var ett med Gud, till par som var förenade i sina familjer, och till familjer som uppvisade enighet mellan föräldrarna och barnen. På det sättet skulle de ha skapat ett stabilt fundament som alltigenom hade skänkt frihet, fred, lycka, och hopp till hela jorden. Guds ideal var att denna modell inte skulle stanna inom familjen eller inom en nation,

utan spridas till världen och till hela universum. Himmelrikets modell, förverkligad i familjen, kan spridas vidare till hela nationen; himmelriket inom en nation kan spridas vidare till hela världen, och himmelriket i den globala sfären kan spridas vidare till allt i himlen och på jorden. (288-167, 27.11.1997)

En människas fundamentala karaktär och hjärta utvecklas inom familjen. Familjen är utgångspunkten för kärlek, personlighet, och liv. Där läggs den fundamentala grunden. Genom våra föräldrars kärlek föds vi och börjar våra liv på fundamentet av en familj. Vi är ämnade att växa upp till att bli män och hustrur, sedan föräldrar, och slutligen far- eller morföräldrar, och fullkomna oss som personligheter med en kärleksfull karaktär som förs vidare genom alla de olika nivåerna av vårt växande. Slutligen övergår vi till den andliga världen, omgiven av våra barns kärlek och tillgivenhet. Det är skapelsens princip. Genom familjerna utvecklas historien; nationer uppstår, och den ideala världen tar sin början. Utan detta finns det inget syfte i att leva som individ, och det finns ingen fortsättning av släktlinjen genom kommande generationer. Därför är familjen den fundamentala grund för mänsklig kärlek och mänskligt liv, som är dyrbarare och överlägset alla andra värden, ideologier, system, och organisationer. (288-167, 27.11.1997)

Genom ert liv på jorden, där ni välkomnar Gud och tjänar Honom och där ni lever tillsammans med Sanna Föräld-

rar centrerade för evigt på familjen, kan ni nå högre än att vara en familj på jorden och bli en familj som tillhör Guds kungavälde på jorden och i himlen, och alla kan gå in i den förenade världen. Därför måste Gud kunna leva i era familjer. Ni ska skapa Edens familj, där Gud vill bo. Eftersom Gud inte kunde bo i Adam och Evas familj måste ni i era familjer tjäna Gud och leva tillsammans med Honom.

Er släkt bör tjäna Gud och ni måste vara en messias för er släkt. Era nationer måste leva genom att ära och tjäna Gud. Er värld måste leva i tjänst till Gud; och himlen och jorden måste bistå Gud. Familjen är alltså det fundament genom vilket ni kan tjäna Gud och leva tillsammans med Honom. Det är viktigt att ni har en klar förståelse av att familjen är utgångspunkten för ett liv i tjänst till Gud och tillsammans med Gud. Ni måste också äga visshet om att familjen är början till Guds kungadöme på jorden och i himlen. (270-103, 7.5.1995)

Eftersom Gud är kontentan av sann kärlek, kommer vi alla att bli som en kropp med Honom om vi blir förbundna i sann kärlek. Som Guds ställföreträdare är våra föräldrar levande Gud. Vår make eller maka är Guds andra hälft. Våra söner och döttrar är också små avbilder av Gud. På detta sätt utgör en familjestruktur som omfattar tre generationer som är centrerade på sann kärlek fundamentet för Himmelriket. Utan ett sådant fundament kan Himmelriket inte byggas. Familjer utgör universums centrum. Familjernas fulländning är

fundamentet för universums fulländning. Därför kan ni fritt gå vart som helst om ni älskar universum med samma kärlek som ni älskar er familj. I det fallet står Gud i en samlad central position av kärlek, som Förälder till hela universum. (298-306, 17.1.1999)

När ni väl blir ett, centrerade på Gud, uppenbaras en kretsgång i alla slags former och figurer. Det är anledningen till att de äldre syskonen måste älska de yngre och därigenom följer sina föräldrars exempel att älska barnen. I en familj som på detta sätt är helt förenad i kärlek blomstrar kärleken. Den kärleken kan bli till kärleken för ett samhälle, och sedan kan den kärleken blir till en kärlek för en nation. På detta sätt blir den senare den kärlek som råder i hela världen. Men nuförtiden har detta blivit så tvivelaktigt. (28-170, 11.1.1970)

Vad skulle Gud ha gjort för Adam och Eva om de inte hade fallit? Gud skulle ha vikt dem genom Välsignelsen så att de kunde ha fött barn och bildat en familj som skulle skänka Gud glädje. Därefter skulle Gud ha utvidgat detta till att skapa en släkt och ett folk. När detta hade utvecklats vidare till att omfatta en hel värld, vilken filosofi skulle ligga till grund för en sådan värld? Det skulle ha varit en värld baserad både på Gudismen och på den Adam-centrerade ideologin. Ifall den världen hade haft en ideologi, skulle det ha varit den Adam-centrerade ideologin, "Adams väg". Hade det funnits ett koncept för universum skulle det ha varit universums koncept baserat på

Adams väg resp. tradition. Om det hade funnits ett koncept för kosmos skulle också det ha varit baserat på Adams väg och tradition, och livssynen skulle ha varit baserad på Adams väg.

Mänsklighetens fem raser skulle ha utgjort en färgrik värld, och människorna skulle ha tyckt att det var fint. Eftersom skillnaderna uppstod beroende på omgivningen, skulle de olika hudfärgerna hos de många raserna av alla ha ansetts vara vackra. Hur blev då de många nationernas språk så olika? På grund av våra första anfäders Fall separerade Gud folken från varandra. (156-202, 25.5.1966)

Familjen är det horisontala fundament som utgör ett mikrokosmos i världen. Nationen och världen härleder sitt ursprung från familjen. Vad är familjen? Som världens mikrokosmos är familjen det absoluta hjärtats ömsesidiga standard. Vad är då vi? Vi är det fotfäste där det absoluta hjärtat kan bo. (26-258, 9.11.1969)

En nations medborgare och hela mänskligheten formas av bröder och systrar. Syskonen representerar fram och bak, men det blir själva stommen. Denna är till en början plan men blir senare utfylld, varefter en sfärisk form bildas. Den runda formen kommer från syskonen och medborgarna. Syskonens skara expanderar till att bli nationens medborgare. Därför leder broderkärlek till en kärlek för världen. En familj som frambringar många syskon är som en modell som omfamnar världens folk

och skapar himlens ideal – Guds kungadöme på jorden och i himlen. Följdriktigt expanderar syskonens antal däri från. (235-268, 11.10.1992)

Vad är det för slags familj vi talar om? Gud är i farfaderns position. Adam representerar samtidens familj, och hans söner och döttrar representerar framtiden. Gud symboliserar det förflutna; mor och far symboliserar nutiden, och deras barn representerar framtiden. Med denna idé om kärlek i centrum måste hjärtats fyra sfärer och de tre kungadömen utvecklas inom familjen. Vad sker när hjärtat en gång kommer att vara fullkomligt? Gud kan då framträda på jorden och leda en familj i en position av Farfar, och Han kan arbeta på att fullborda det förenade Guds kungadöme i himlen och på jorden. Senare blir de söner och döttrar som då har förökat sig anslutna till detta och kommer att ärva båda kungadömen. (236-259, 8.11.1992)

Familjen är modellen för Guds kungadöme på jorden och i himlen. Det finns fyra olika generationer, de består av far- och morföräldrarna, modern och fadern, paret, och barnen. Om detta kan förlängas kommer det var och en av världens nationer att finnas fyra likadana generationer bestående av far- och morföräldrarna, en mor och far, det unga gifta paret, och barnen. Individer måste uppoffra sig för sina familjer, familjerna för sina släkter, släkterna för sina folk, folken för sina nationer, och nationerna för världen. Med principen som utgångspunkt att någon bör offra

sig för det som är större, måste den som reser till ett annat land framhålla landets människor mer än sin egen farmor och farfar, sin egen mor och far, sitt eget par, och sina egna barn. Och han måste inför den centrala globala nationen lyfta fram det landets folk mer än sitt eget lands folk. Gör man så, kan man gå vart som helst i Himmelriket genom att bli fullkomlig på den plats som är fullkomligt ett med himlens ursprungliga palats. (252-265, 1.1.1994)

Ni måste älska människorna som tillhör Guds kungadöme på jorden och i himlen. De är era bröder och systor. De tre formerna för kärlek utgår däri från. Modellen om syskon som kan älska varandra är Himmelrikets axel. Det är rotationsaxeln för det ideala Himmelriket. Det är jordens axel. Det blir också den himmelska världens axel. Om Himmelriket utvidgas genom givande och tagande mellan de jordiska och de himmelska sfärerna kommer Himlen att utvecklas. Anledningen till att Gud skapade människan var att Han önskade en ideal struktur för den horisontala och den vertikala sfären. Gud behövde barn för att den sfäriska formen centrerad på fram och bak – som är ett horisontalt förhållande – måste etableras. Det är skälet till att Gud skapade Sina barn. (219-168, 29.8.1991)

Med Gud i centrum kommer Guds kungadöme på jorden och Guds kungadöme i himlen att förenas. Kain och Abel förenas horisontalt, centrerade på Gud och Sanna Föräldrar som är på

den vertikala linjen. Eftersom Gud skapade med kärleken som grundval kommer Guds kungadöme på jorden och Guds kungadöme i himlen att bli ett i kärlek. Dessutom kommer de båda parterna subjekt och objekt att förenas och bli ett centrerade på Guds ursprungliga ideal för kärlek. Detta universum, den skapade världen, började med kärlek. Därför måste till och med Gud inom sig vara fullkomligt ett, centrerad på kärleken. Den innersta kärna som motsvarar Himmelriket på jorden och i himlen är kärleken. (243-323, 28.1.1993)

En människas fullkomlighet inträffar när sinne och kropp är förenade och för evigt centrerade på sann kärlek. När en sådan man och en sådan kvinna ingår det eviga kärleksförbundet som man och hustru, blir de som föräldrar sanna föräldrar. Eftersom historien med sådana föräldrar i centrum utvecklas vidare från dessa förfäder utan förändring i tusentals och åter tusentals år, vidareutvecklas den vertikalt och expanderar sedan horisontalt. Den värld som uppstår blir Himmelriket på jorden och i himlen. Det är då som föreningen mellan himmel och jord är uppnådd. (207-58, 28.10.1990)

Vad är det som är så överraskande i Gudomliga Principerna från *Unification Church*? Hittills har människor inte känt till den teoretiska grunden för hur Guds rike på jorden och i himlen kan bli ett. Det skulle ha börjat med att Adam och Eva hade sann kärlek som medelpunkt för sina liv. Gud representerar Adams

inre karaktär, och Adam representerar den yttre aspekten av Gud. De båda skulle ha blivit ett. Därför började Guds kärlek tillsammans med Adam. Den ena av dem utgjorde en vertikal början och den andre hade betydelsen av en horisontal början. Logiskt sett är detta fullkomligt korrekt.

Det är så Guds rike på jorden och Guds rike i himlen blir ett. Det är en fullt möjlig och logisk förklaring. Den teologi som den etablerade kristna kyrkan påvisar kan inte förklara detta. Där tror man att Skaparen är helig men att hela skapelsen som sådan är profan. Om det skulle vara fallet, hur har då en teori om kärlek kunna få fotfäste? Där finns genast ett problem. Kan Gud göra vadhelst Han vill, som kristna teologer hävdar? Nej. Det finns sådant som Gud inte kan göra även om Han ville. Inte ens Gud kan göra vadhelst Han vill när det gäller kärlek. (226-169, 4.2.1992)

En familj är sammanfattningen av mänsklighetens alla män och kvinnor. Med mänsklighet menar vi män och kvinnor. En familj är fröet som kan expandera till varje nivå. Ett frö kan förökas till en familj. Familjen kan multipliceras till att bli fler familjer. Dessa familjer slås ihop och utvidgar sitt antal och bildar släkter, folk, nationer, världen, och utgör slutligen himlen och jorden. (273-48, 1.5.1995)

Familjen liknar ett lokomotiv. När den rusar mot sitt mål passerar den tunnlar på vägen. Er nation och världen som hänger på vid slutet kan auto-

matiskt komma fram till Himmelriket.
(269-291, 21.10.1995)

1.5.2 Att bygga Himmelriket är Välsignade familjers mission

Nummer ett i Familjelöftet handlar om återställandet av omgivningen. Vi måste genom gottgörelse återupp-
rätta allt som har gott förlorat. Hittills har religionerna uppmuntrat människor att lämna sina hem och leva ett liv i celibat. Men, *Unification Church* instruerar istället människorna att återvända till sina hemstäder, till sina nationer. En anmärkningsvärd sak har inträffat globalt. Det kan inte finnas större lycka än denna i den religiösa världen. Det här är inte bara småprat. (269-105, 9.4.1995)

Vad kommer efter orden vi ”söker vårt ursprungliga hemland”? Vi måste bygga Guds kungadöme på jorden och i himlen. Eftersom Adam och Eva drevs ut förlorade de allt, eller hur? Vad bör ni göra efter att ha funnit det ursprungliga hemlandet? Ni måste bygga Himmelriket på jorden och i himlen. Ni måste skapa det. Eftersom det gick förlorat måste vi återskapa allt. Vi måste finna och återbygga de ting som blev stulna, om det så tar tusentals eller tiotusentals år. Det är därför som *Unification Church* har bett er att återvända till er hemstad. Detta är någonting som aldrig har förekommit i den religiösa världen. (288-323, 1.1.1998)

Adam och Eva förlorade Guds rike på jorden och i himlen; om vi inte åter-

upprättar det kommer inte heller Gud att kunna göra det. Den onde har en stark önskan att förstöra det. Vi måste återupp-
rätta Guds kungadöme på jorden och i himlen. Familjelöftet säger ”söka vårt ursprungliga hemland”. I den religiösa världen befalldes förr många människor att lämna sina hem och leva i celibat. Men, *Unification Church* gör tvärtemot: den säger att man skall återvända till sin hemstad; att återvända till sin hemstad! Budskapet om att återvända till ens hemstad är den bästa av alla goda nyheter som någonsin har hörts i religionens historia. Det händer bara en gång, en glädjefull nyhet bland alla glädjande nyheter. (264-187, 9.10.1994)

Så lyckliga Gud, Sanna Föräldrar, och Välsignade familjer kommer att vara genom Familjelöftets proklamation! ``...söka vårt ursprungliga hemland!'' Denna jord är det ursprungliga hemlandet. Det betyder att fullborda Guds kungadöme på jorden och i himlen, skapelsens ursprungliga ideal, i vårt ursprungliga hemland. Genom vad skall det ske? Genom kärlek. Alla har gått kärlekens väg, den väg som kan leda tillbaka till det ursprungliga hemlandet. Vi måste återskapa det genom att söka och återupp-
rätta den ursprungliga kärleken i fallna människors hjärtan. (297-209, 20.11.1998)

Människor som har levt på jorden som en förenad familj centrerad på Guds sanna kärlek, där Guds rike på jorden och Guds rike i himlen är ett, går vidare för att bli en familj som tillhör

det himmelska kungadömet. Detta är inte tidsåldern för individuell frälsning. Kristendomen talar om individens frälsning, men så är det inte. Guds vilja är att frälsa familjen. Eftersom fallet inträffade i familjen måste återupprättelsen ske i familjen, Den tiden har nu kommit. Det har inte hänt tidigare i jordens historia. Äntligen har familjen på nytt kommit in i en tidsålder för bosättning. (260-304, 19.5.1994)

Ni måste förstå att det är den bästa av alla historiens goda nyheter, att kunna läsa Familjelöftet. Därför säger vi ”Vår familj”. Orden ”vår familj” finns där. ”Vår familj... centrerad på vårt ursprungliga hemland... centrerad på sann kärlek...” Det är det ursprungliga hemlandet, där ni är födda. Det land där ens födelsestad ligger är det dyrbaraste. ”Vår familj... bedyrar att... bygga Himmelriket på jorden och i himlen, skapelsens ursprungliga ideal.” Skapelsens ideal refererar till idealet för skapelsen centrerat på Gud. Det var genom idealet för skapelsen som Guds kungadöme på jorden och i himlen skulle etableras. Eftersom skapelsens ideal inte kunde uppnås på grund av fallet, måste vi återupprätta det. Vi måste bygga Guds kungadöme på jorden och i himlen, skapelsens ursprungliga ideal, centrerad på vårt ursprungliga hemland. (260-188, 8.5.1994)

Ni måste bygga Guds kungadöme på jorden och i himlen, skapelsens ursprungliga ideal. Det betyder att – eftersom familjen gick förlorad –

våra familjer måste återupprätta detta. Det ursprungliga hemlandet är det ursprungliga hemlandet som har familjer till medelpunkt. Det rör sig inte om en nation utan om er hemstad, därför måste ni återvända dit.

Om ni har en sådan familj måste ni återvända till er hemstad och grunda Guds rike på jorden och i himlen. När ni väl återupprättar er hemstad, kommer nationen och världen helt naturligt att bli förenade. Det kommer inte att finnas någonting att oro sig för. Himmelriket på jorden och i himlen kommer att byggas helt naturligt. Detta kommer att utvecklas inifrån familjen. (260-156, 2.5.1994)

”Vår familj bedyrar... att bygga Guds kungadöme på jorden och i himlen, skapelsens ursprungliga ideal.” Här säger vi ”bygga”. Varför använder vi ordet ”bygga” här? Det är för att vi måste skapa detta på nytt. Det kommer inte till av sig självt. Vi måste göra det. Eftersom helvetet på jorden och helvetet i den andliga världen har kommit till måste vi arbeta för att återskapa Guds kungadöme. ”Vår familj... lovar att söka vårt ursprungliga hemland och bygga Guds kungadöme på jorden och i himlen, skapelsens ursprungliga ideal.” Vi måste göra det. Till och med för individen gäller det att etablera Guds kungadöme på jorden och i himlen skall grundläggas av en familj. Eftersom vi måste skapa det i våra familjer, har vi Familjelöftet. Om vi inte kan göra det kommer det inte att bli till. Det här är någonting vi själva måste göra. (260-304, 19.5.1994)

Löfte nummer ett i Familjelöftet handlar om att återvända till vår hemstad. Det betyder att återvända till vår hemstads omgivning. Därför säger löftet, ”söka vårt ursprungliga hemland och bygga Guds kungadöme på jorden och i himlen, skapelsens ursprungliga ideal.” Det var förlorat, var det inte? Vem kommer att skapa det? Även om Gud inte gör det, kommer vi att göra det. Jag måste göra det! Adams familj måste göra det. Eftersom de Välsignade paren inte kunde göra det har jag själv redan lagt fundamentet för det. Om ni inte möter motstånd kan ni med dessa lärar och detta innehåll bli en ledare, vart ni än går. Vart ni än kommer, öppna munnen och tala. Gå omkring i ert grannskap, ryck upp människorna och sammankalla dem. Ifall de inte vill komma samman måste ni – om ni så måste jaga dem med en käpp eller till och med använda våld – samla ihop dem och tala till dem under en halvtimme, en timma, två timmar. Säg åt dem att gå på och säga emot er ifall ni säga någonting felaktigt. Till slut kommer de att vara tacksamma mot er för det. Med denna slags absolut auktoritet har vi redan skapat omständigheter där det inte kommer att finnas några negativa reaktioner, trots att ni knuffar dem i en bestämd riktning. Om ni ser detta klart och ändå inte kan handla enligt det ni ser, är ni dumma. Sådana dumma människor kommer att bli fråntagna sina positioner av tiggare och sluta som tjänare. (283-75, 8.4.1997)

Hur är vårt uppriktiga oföränderliga hjärta? Det är att söka efter det förlora-

de ursprungliga hemlandet, att upprätta det ursprungliga faderlandet. I dessa dagar talar människor om att återbygga, eller hur? Återbygga betyda att riva ned det som redan existerar och bygga upp det på nytt.

Unification Church vill inte återbygga, utan skapa. Vi har inga tillgångar. Vi har bara våra bara händer. Har vi ett ursprungligt hemland? Har vi en ursprunglig hemnation? Nej. Eftersom vi inte har någotdera måste vi skapa dem. Med vilket material kan vi skapa dem? Era händer, era kroppar, och era benknor är materialet. När ni verkligen satsar era kroppar på det, smular sönder era benknor och investerar ert kött och blod, kommer världens skattar att komma flygande till er. Genom det kommer vi att kunna handla materialet.

(155-53, 6.10.1964)

Att ha Familjelöftet är någonting att vara tacksam för. Det säger åt religiösa människor som har vandrat omkring på främmande mark att återvända hem, att gå tillbaka till sin hemstad. Så underbart det är att kunna återvända hem! Det här är oförglömliga ord! (283-77, 8.4.1997)

1.5.3 Återvändandet till hemorten och fullbordan av missionen som släktmessias

Ni måste överskrida ert individuella Golgata, familjens Golgata, och Golgata på släktens, samhällets, och nationens nivå, och därefter gå vidare mot det världsomfattande Golgata. Gud vill inte att vi stå framför Honom i frontlinjen

och går vidare därifrån. Istället har Gud hittills gått framför oss. Han har banat väg där vi måste gå och sedan kallat på oss att komma. Är du oförmögen att gå denna väg kommer du att gå under. Du är tvungen att försvinna. Om du så måste dö en tiotusenfaldig död måste du ändå följa denna stig. Den dagen som det ursprungliga hemlandet har skapats av koreanska händer kommer människorna i världen att se upp till oss som hemlandets folk. Vi fortsätter framåt, till och med idag, mot den lustgård Gud längtar att se. Vi har samlats för att förbereda oss att fortsätta i morgon dag på vår väg fram till den lustgården. Därför måste ni tydligt inse att ni går denna väg genom att erbjuda er styrka och uppriktiga hängivenhet, och att ni betraktar det som värdefullare än någonting annat i världen. Det är syftet med våra liv som vi erhöi vid födseln. (155-53, 6.10.1964)

Ni måste återvända till er hemstad. Ni har alla drivits ut. Eftersom ni tvingades att lämna er hemstad måste ni återupprätta den och återvända. Ni kan söka efter den som en fullkomnad familj. Vad bör ni göra när ni finner ert ursprungliga hemland? Ni är inte ämnade att bara leva där. Ni måste återupprätta och bygga Guds Kungadöme på jorden och i himlen som var förlorat.

Eftersom Satan dominerar ert hemland måste ni själva bygga det himmelska kungadömet. Varför måste vi göra detta? Eftersom Sanna Föräldrar vill överlämna till er allt de har uppnått. Sanna Föräldrar har kommit och har på den världsomfattande nivån funnit och

återupprättat den ursprungliga hemstaden som gick förlorad i Adams familj, och de har lagt fundamentet att slutföra det himmelska kungadömet på jorden och i himlen. Eftersom jag har lagt denna världsvida grundval måste ni lägga fundamentet på släktnivån. (266-144, 22.12.1994)

Varför bör ni fullgöra ert ansvar som messias för er släkt? Den första anledningen är att ni behöver rädda era föräldrar. Era föräldrar stå i positionen av den förste Adam och ni står i den andre Adams position. Ni måste fullända Adams mission genom att återupprätta och återskapa era föräldrar. Den andra anledningen är att ni behöver en hemstad. Genom att uppfylla er mission som släktmessias kommer ni att ha er egen hemstad. Den avgörande anledningen till att ni måste fullgöra ert ansvar som släktmessias är för att fullkomna Adams familj. I konkreta termer, ni måste utbilda er ätt. (217-126, 127, 12.5.1991)

Om det inte finns några släktmessias kan inga förbindelser skapas mellan de olika nivåerna där familjens måttstock ligger till grund. Utan detta kan ni inte få er egen hemstad. Jag har min egen hemstad, men det har inte ni. Näst efter det att vi har återupprättat familjerna kommer i framtiden en epok för registrering. När registreringens epok är här kommer jag att organisera upp alla släkter. Den ordning i vilken ni registrerar er kommer att bestämma er position. De som registrerar sig först kommer att stå som patriarker och ett nytt system

kommer att utvecklas så att de kan äras på samma sätt som ni ärar och tjänar era förfäder. Först när hela världen är ombildad enligt den modellen kommer Himmelriket på jorden att vara förverkligat. (210-273, 25.12.1990)

Medlemmarna i *Unification Church* omfattar en släkt. Vi är förbundna med varandra genom blodsband. När en gråter måste också de andra gråta. Om en av oss upplever glädje deltar andra i den glädjen. Vi har en blodsrelation. Vi är ett folk. Vi har samlats som en, överskridit mänsklighetens fem raser, överskridit olika nationellt betingade och kulturella bakgrund och sålunda brutit ner alla dessa barriärer. Vi kommer att skapa det nya himmelska kungadömet. När detta folk blir ett heligt folk kan Himmelriket komma, och när ni lever som gudomliga söner och döttrar i den nationen, kan den himmelska världen upprättas. På den världens grundval kommer Guds kosmiska kungadöme på jorden och i himlen att byggas. (168-136, 13.9.1987)

Jag har givit er titeln messias. Släktmessias! Vad bör ni göra nu? Vad bör ni göra som messias? Jag har förberett fundamentet för er att bli messias för nationen, messias för världen och kosmisk messias. Jag har förberett berg av skatter för er. När ni väl har blivit messias kommer varje del från detta berg av skatter att överlämnas till er. En vattenledning kommer att utgöra förbindelsen mellan skatterna och er, och dessa kommer att flyta nerför ledningen rakt in i knäet på er lika naturligt som om de var

rinnande vatten. (189-247, 9.4.1989)

Ni bör inse att människor som har levt i Guds kungadöme på jorden går vidare till det eviga himmelska kungadömet i den andliga världen när de inträder där, och ni bör fundera på hur ni kan ansluta till den platsen. Från och med nu behöver ni inte bekymra er om någonting annat. Var och en av er bör ha en klar förståelse för att ni befinner er vid slutmålet, där ni kan uppfylla och lösa alla dessa problem; den fråga som kvarstå är bara hur ni kan uppnå detta.

För varje individ är det en fråga om kropp och sinne. I varje familj är det frågan om man och hustru, och om föräldrarna har barn är det en fråga om relationer uppåt och neråt. Ni måste förstå att detta är den fullkomlighetens titel som har förbundit hela er familj med varandra. Ni bör också ha en klar förståelse för att om en av er lutar åt ett håll kommer alla andra ur balans. (298-53, 1.1.1999)

Vad betyder det att säga att de Sista dagarna har kommit? Det betyder att dagen för den mänskliga rasen att finna sitt ursprungliga hemland har kommit närmare. Det betyder att tiden är nära för människor, som kan leva i det ursprungliga hemlandet, att kunna grunda sina historiska fädernesländer.

Av den anledningen fick Jesus, som kom med idealet att grunda någonting, titeln Konungarnas Konung. Det är ganska märkvärdigt, eller hur? Varför gav man en sådan titel till honom? Detta är ingen lögn, det är sanningen. Utan en motivation kommer inget resultat till

stånd. Om ni undersöker ett resultat närmare kommer ni definitivt att finna att det ligger ett motiv till grund. Det motivet är emellertid något som människor inte kan känna till. Gud står bakom allting. (155-32, 6.10.1964)

Jag önskar jag kunde förmå alla *Unification Church* unga män och kvinnor till att bli människor som kan gå i vilken riktning som helst. Jag måste fostra människor som bör kunna uppfylla sin uppgift, oberoende av vilken position som har givits dem, ifall nationen möter en krissituation. Om ni tänker leva lugnt som en bonde som brukar sin jord, vad skulle det då spela för roll om ni dog? Varför skulle ni vilja göra det? Till och med om ni måste sälja er mark, om ni bara för en kort tid vill resa bort innan ni återvänder till er hemstad, kommer ni att åstadkomma saker och ting som era grannar inte ens kan föreställa sig. De kommer att förstå det tio eller tjugo år senare. Det är så vi arbetar. Vi är de människor som förbereder oss själva på att göra ovanliga saker som andra inte kan göra. Sätt fart! Sätt fart! Skynda. Låt oss gå till vårt ursprungliga hemland. Låt oss gå till vårt ursprungliga hemland! Låt oss göra det! Låt oss göra det! Låt oss skynda på och vittna! Låt oss förenas i hjärtat och göra vad? Låt oss förverkliga den sanna viljan. (155-51, 6.10.1964)

Vi bör gå framåt idag och i morgon. Som den som leder er har jag ofta blivit slagen när jag har vandrat på denna stig. Jag har flera gånger fått gå i fäng-

else. Om ni räknar alla mina år i fångelse, hur många tror ni att det blir? Jag har varit i fångelse. Jag har blivit slagen tills jag kräktes blod. Bland sorger och förföljelser och på olika andra sätt har jag behandlats med förakt och försatts i eländiga situationer. Jag kom så att förstå mina föräldrars sorgtyngda hjärta och hjärtan fyllda av sorg hos mina släktingar, nationen och dess människor, och hos de många religionerna.

När jag emellertid visste att den väg jag gick var storslagnare och dyrbarare än dessa problem kunde jag inte uppehålla mig med dem. Eftersom jag har kommit så här långt idag måste jag fortsätta vidare i morgon. Och om jag fortsätter i morgon måste jag fortsätta nästa år. Jag har gått denna väg i tio år, tjugo år, fyrtio år, och jag måste fortsätta till den sista dagen av mitt liv, eftersom det ursprungliga hemland som jag måste nå fortfarande återstå att uppnås. Vad slags plats är det ursprungliga hemlandet? Det är en plats dit alla önskar att gå, och när de väl är där vill var och en möta andra och stanna och leva där. Ni måste känna till att denna väg är långt vidare värdefull än alla ting i denna värld och i era omgivningar. Den är allvarligare än någonting annat; därför är ni ödesbestämda att överge allting för att fortsätta gå den vägen. Detta är den förenande stig som vi går. Ni måste förstå att det är er lärares väg. Ni måste vandra på denna stig till slutet av era liv. (155-53, 6.10.1964)

Ni måste bygga upp en familj som har satt upp den vackra ideala familjen som förebild. Ni bör resa en familj som

tjänstgör inför Gud, och som Gud och Sanna Föräldrar aldrig vill lämna igen när de väl en gång har kommit till dem. Det är vårt ansvar att grunda modellfamiljer som alla folks ledare, Sanna Föräldrars direkta söner och döttrar i det himmelska kungariket, eller vilka som helst kungliga familjer från den himmelska nationen skulle vilja leva hos. Ni måste ha en klar förståelse för att Gud föreslår er detta som en pressande uppgift i denna tid! Ni måste åstadkomma detta! Bli ansvarsfulla centrala personer! På detta sätt kommer början till de eviga familjernas himmelska kungadöme på jorden, som Gud längtar efter, att åstadkommas. (298-54, 1.1.1999)

Sektion 2 Förklaring av Familjelöftet, nr Två

Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum tjäna Gud och Sanna Föräldrar samt att bli en central familj som representerar kosmos. Vi lovar också att fullgöra våra skyldigheter som trogna söner och döttrar inom familjen, lojala medborgare i nationen, heliga människor i världen och Guds söner och döttrar i kosmos.

2.1 Vår familj lovar att som representant bli en central person inför himlen och jorden

2.1.1 Adams familj är den representativa och centrala familjen

”Vår familj... att tjäna Gud och Sanna Föräldrar... centrerad på sann

kärlek.” Ni måste bistå Gud och Sanna Föräldrar. Men, eftersom Eva föll, blev Gud och Sanna Föräldrar fördrivna från Adams familj. Ni måste tjäna Gud och Sanna Föräldrar. Gud är den vertikale Föräldern och Adam och Eva efter sin fullkomning är de horisontala föräldrarna. På grundvalen av dessa båda föräldrars enighet uppnår ni enighet och är anslutna till Gud och till himlen. Genom att bli ett med Gud och med Sanna Föräldrar kan ni därför bilda en familj som representerar himlen och jorden. Den familjen håller en högre position än den positionen Adam och Eva hade före fallet. (260-189, 8.5.1994)

Adams position är den högsta positionen; den representerar mänsklighetens förflutna och presens. Han står på den absoluta höjdpunkten bland mänsklighetens förfäder miljoner år bakåt i tiden. I början fanns det bara en. Adam och Eva skulle ha gift sig vid den höjdpunkten, bosatt sig som den centrala familjen på jorden, en familj som skulle bre ut sig till att bli en värld. Utifrån den positionen skulle de ha blivit söner och döttrar med sonlig och dotterlig vördnad, patrioter och helgon i den himmelska nationen, och följt stigen för gudomliga söner och döttrar i den nationen. Men Adam kunde inte uppfylla detta. (264-187, 9.10.1994)

Vilket är det andra löftet? ”Vår familj... lovar att vara ställföreträdande och bli central för himlen och jorden genom att tjäna Gud och Sanna Föräldrar. Vi lovar att fullgöra våra

skyldigheter som trogna söner och döttrar inom familjen, lojala medborgare i nationen, ... centrerade på sann kärlek”, och så vidare. Vad betyder detta? Adam och Eva skulle vara den centrala familjen och himlens och jordens ställföreträdande familj. Det finns bara en ställföreträdande familj. Centrum är ett. Det är fröet. Adam och Eva skulle vara fröet till de välsignade gifta familjerna. Alla frön från den familjen är likvärdiga. Era familjer bör också vara det. (263-60, 1.8.1994)

Genom att absolut vidmakthålla sann kärlek skulle Adam och Eva smidigt och direkt ha gått vidare från att familjen till nationen, världen, och himlen. Historiens idealistiska syn fram till våra dagar omfattar inte en sådan förståelse. Allting har följt en vindlande uppforsbacke. I överensstämmelse med idealet för en förenad familjs expansion måste ni gå fram med evig okrossbar kärlek i centrum. Familjemodellen förändras inte. Det är den ställföreträdande och centrala familjen. (283-75, 8.4.1997)

Hade Adams familj inte fallit utan uppnått fullkomlighet skulle den ha varit himlens och jordens ställföreträdande familj i människans historia. Den skulle ha varit den representativa och centrala familjen. Som det sägs i Familjelöftets andra löfte skulle Adams familj ha utgjort både den centrala familjen och den ställföreträdande familjen på samma gång. Adam och Eva skulle upphöjas inför Gud i zenit, och de tre skulle ha blivit ett. (269-80, 8.4.1995)

Adam och Eva är hela himlens och jordens medelpunkt. De är den familj som står i hela mänsklighetens ställe. Allting utvecklas från denna utgångspunkt. En nations president har en familj. Världens ledare har en familj. Gud har också en familj. Det är likadant alltihop; det tillämpas bara en måttstock om detta expanderar igenom de åtta stegen, eftersom dess verksamhetsfält är hela världen. Det kommer att växa och bli till en axel. Det kan finnas ett nav vid denna axel, vilket är familjen. Eftersom individen representerar detta familjenav, intar varje människa i en unik position i världen. Därför har alla en önskan att vara en kungason eller kungadotter.

Vår strävan är att fånga Gud, och genom att vi blir Guds mest högstående partners och jordens bästa män och kvinnor, blir Gud och allt som Han har skapat på samma gång vårt. Genom kärlek leds allting till en enighet, och äganderätten avgörs. Detta är anmärkningsvärda ord. (273-282, 29.10.1995)

Ni behöver fullkomna vägen för förnadsfulla söner och döttrar, patrioter, helgon, och Guds söner och döttrar på kärlekens grundval. Vår familj representerar Adam och Eva. Det är den högsta familjen. Om ni är välsignade i äktenskap vid den högsta punkten kan ni sedan slå er ned på jorden. När ni väl bosätter er med himlens kärlek i centrum blir ni en central familj. Den familjen skulle bestå av gudomliga söner och döttrar, helgon, patrioter, och förnadsfulla söner och döttrar. Den

familjen skulle vara det frö som skulle ge evig frukt. Genom att bli människor som baserar sina liv på denna princip för tusentals generationer framåt, kommer ni sannerligen att bli invånare i Guds kungadöme. (263-148, 21.8.1994)

Med Adam och Evas familj som utgångspunkt växer en släkt upp omkring dem. Familjen är den huvudsakliga punkten. Det är kärnan. Kärnan kan inte förflytta sig. Med en sådan familj i centrum måste vi alla ha en plats där vi kan befria slakten, samhällen, nationerna, världen, kosmos, och Gud. Er familj måste kunna bo tillsammans med Gud. Först när er familj har familjevärderingar som tillåter Gud att bo tillsammans med er familj, och som tillåter Honom att leva med släkterna, nationerna, världen, himlen, och jorden, är er familj fullt kvalificerad att inträda i himlen. Adams familj är den ställföreträdande familjen för alla världens familjer. Den måste nå positionen som den representativa familjen för alla världens familjer även om det kommer att ta tid att förverkliga detta i framtiden. Genom att följa denna återupprättelsens Princip genom gottgörelse står vi idag i positionen att representerar världen. (263-204, 4.10.1994)

Adams familj var den ställföreträdande familjen. Eftersom Gud existerar vid den absoluta höjdpunkten borde Adams familj ha nått denna höjdpunkt också. De skulle nå till den högsta positionen av enighet som plus och minus, med Gud som medelpunkt. Adams

familj skulle vara den ställföreträdande familjen. När den förbindelsen var gjord skulle familjen ha utvidgats genom framtida generationer.

Familjerna, släkterna, folken, nationerna, världen och kosmos – himlen och jorden – skall planteras inom detta centrala område och anslutas till detta centrum. De är de ställföreträdande familjerna, men de bör vara grundlagda på jorden. Av denna anledning blir de till centrala familjer på det horisontala planet. Det finns åtta steg. Familjen är hela universums centrum. Om detta slags frö är planterat kan ur detta en familj, en släkt, ett samhälle, en nation, och slutligen världen växa fram. Alla dessa ha samma värde som fröet. (261-317, 24.7.1994)

I Adams familj är det av himlen välsignade fröet, äktenskapets frö som skänktes till Adam och Eva, unikt. Med äktenskapets frö förhåller det sig så att om människor har familj som en del av den globala familjen så är dessa familjer lika, oavhängigt om fröet härstammar direkt från Adams familj eller är det nedärvda frö som har blivit till tusentals generationer ättlingar. Dessa familjer är av samma värde eftersom de är den frukt som har skördats från det fröet. Fröna kan inte vara olika i kvalitet. Om en talls frö sprids för vinden kommer det att växa upp tusentals tallar och ge upphov till miljarder nya frön. Vart och ett av dessa har samma värde som det första fröet, och de måste kunna växa upp till tallar. (273-282, 29.10.1995)

2.1.2 Välsignade familjer har samma värde som den ursprungliga familjen

Adams familj står i en ställföreträdande och central position. Av denna anledning måste ni ha konceptet att ert par är den ställföreträdande familjen för alla världens människor och att den är världens centrala familj. Det är på det sättet Guds söner och döttrar bör vara, eller hur? Eftersom ni är familjer som kommer att träda in i det himmelska kungadömet måste ni vara på just sådana. Därför måste Välsignade familjer känna till Familjelöftet för att ingå i Adams familj. (265-253, 23.11.1994)

Välsignelsen är rättesnöret som förbinder människor med Guds kärlek som är ursprunglig och obefläckad av fallet. Därför måste Välsignade familjer ha samma värde som Adam och Evas familj som inte har fallit. De måste uppnå detta för att bli av samma frö. När ett par har tre barn skulle Gud behandla vart och ett av dem lika. Hur stor familjen än blir har varje familjemedlem samma värde som Adams familj. De bör alla ha det första fröets värde. (263-196, 4.10.1994)

Välsignade familjer är familjerna som representerar världen både till namnet och i realiteten. Det är därför absolut sant att familjerna representerar världen; de välsignade familjerna måste utan misstag blir familjer som ställföreträder Gud, de får inte ha någonting att skämmas över inför Sanna Föräldrars släktlinje och inför släktlinjerna från de

många människor som ingår i slakten, samhällen och nationer. Det är betydelsen av att Välsignade familjer är ställföreträdande och centrala familjer. Därför har Adam och Evas familj och våra familjer samma värde. Detta är slutledningen. Ni kan därför inte leva på ett visst sätt på en plats och på ett annat sätt någon annanstans. (263-204, 4.10.1994)

Löfte nummer två i Familjelöftet nämner en ställföreträdande familj. Vad är en ställföreträdande familj? Den har bara två människor, Adam och Eva. Där finns Gud och bara två människor. Adam och Eva. Det är den bästa positionen i himlen och på jorden och är en ställföreträdande position. Ni är i position av representanter, och genom att gifta er slå ni er ner på jorden. Varför? För att ni måste föröka er och få söner och döttrar. Den ställföreträdande familjen är den centrala familjen. En familj består av två människor: inte två män eller två kvinnor utan en man och en kvinna som utgör ett par. En man och en kvinna som är förenade står inför Gud i en ställföreträdande position precis som Adam och Eva. Sålunda, om Adams familj är fröet, är också våra familjer frön. Tallfrön har samma bestående värde var de än hamnar. De bär på samma värde, lika värde. Med andra ord, varhelst ni planterar fröet kommer en tall att växa upp. Därför är de vigselceremonier som jag leder nuförtiden på en global nivå. (273-48, 21.10.1995)

Om ni tillhör Kimätten i Korea är ni inte välsignade som son eller dotter

till Kimätten. Ni är välsignade i samma position som Adam och Eva som var direkta ättlingar till Gud före fallet. Vad betyder detta? Det betyder att med den familjen i centrum representerar familjen alla familjer. Adams familj representerar alla familjer. Slakten och ätter skall anslutas till en punkt, Adams familj, och breda ut sig till världen. Genom att sammansmälta dessa till en kommer detta att utvecklas till en sfär som kretsar kring denna ena punkt. På samma sätt förhåller det sig när ni har fått positionen av ursprungligt frö som Adam som är centralgestalten, att ni måste behålla samma värde i var och en av ätterna, folken, nationerna, och världen som Adam ville etablera, även om de ligger på olika nivåer. (263-196, 4.10.1994)

Sanna Föräldrars familj är fröet. Om det är det fullkomliga fröet så ligger samma värde kvar i alla familjer som har framkommit ur detta frö, till och med om det rör sig om miljarder familjer. De är lika. Eftersom de familjer i vilka Gud kan bo kommer att få erkännande att ha samma värde till och med efter tusentals, tiotusentals eller till och med hundra miljoner generationers framlevnad, är dessa frön lika. Det är därför som våra familjer är ställföreträdande familjer. Våra familjer representerar Korea.

Löfte nummer två i Familjelöftet säger: "Vår familj... lovar att ställföreträda och bli central i himlen och på jorden genom att tjäna Gud och Sanna Föräldrar... centrerad på sann kärlek." Den ställföreträdande familjen står på hög-

sta punkten. Härnäst blir den en central familj. När denna familj är horisontalt och vertikalt ansluten intar den positionen som förbinder det vertikala med det horisontala. Våra familjer är ställföreträdande och centrala familjer. När er familj blir en sådan familj kan hela universum bli ert. (282-319, 7.4.1997)

Ni måste tänka på det faktum att era familjer skall vara "ställföreträdande och bli centrala familjer i himlen och på jorden." Ni bör inte tänka att er Välsignade familj är bara en familj bland den mänskliga rasens fem miljarder människor. Det är precis tvärtom. Er familj representerar mänsklighetens fem miljarder människor. Eftersom det som började med två människor, nämligen Adam och Eva, gick förlorad, måste män och kvinnor anbefallas som ställföreträdande familjer från hela världen och utväljas en och en ur helheten och förenas i äktenskap. Eftersom det som började med två människor, nämligen Adam och Eva, gick förlorad, måste män och kvinnor anbefallas som ställföreträdande familjer från hela världen och utväljas en och en ur helheten och förenas i äktenskap. Om en ställföreträdande familj håller fast vid löftet och förverkligar det, blir den en central familj. Det betyder sålunda, att genom att bli en central familj har hela den smärtfyllda plåga som har upplevts av vördnadsfulla barn i familjen, av patrioter i nationen, av helgon i världen, av gudomliga söner och döttrar i himlen och på jorden, och av Jesus, fått sin lösning. Jag har åstadkommit precis det och överlämnar det

nu till er. Allt ni behöver göra är att följa mig och ta ansvar för dessa angelägenheter. (267-148, 4.1.1995)

När ni gifter er ska ni inte tänka att ni gifter er bara som en man och en kvinna. Ni måste se er familj som ställföreträdande för hela mänskligheten. Par som är bundna till varandra genom sann kärlek är bundna tillsammans som representanter för hela mänskligheten. Detta betyder att de står i samma position som Adam och Eva. Det finns åtta steg. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, och åtta; åtta steg. Adam och Eva är på toppen. Alla dessa åtta stegen utvecklas genom arv av Adam och Evas tradition. Detta är kungadöme. (266-145, 22.12.1994)

Adam och Evas familj är den centrala och ställföreträdande familjen för himmel och jord. Det finns bara en ställföreträdande familj, och det finns bara en central familj. Det är fröet, det frö från Adam och Evas familj som är välsignat i äktenskapet. Alla frön från en sådan familj är lika. Era familjer måste också vara så. (263-60, 16.8.1994)

Har de Välsignade familjerna som återupprättade familjer samma värde som Adams familj, eller finns där någon skillnad? Om ni går hem är er familjs hem ert palats. Det är er släkts palats, er nations palats, och himlens och jordens palats. Vilken man ni än frågar kommer han att svara att han skulle vilja vara en kung, och om ni frågar vilken kvinna som helst så kommer hon att säga att

hon önskar hon vore en drottning. Är det inte sant? Vad i all världen betyder det? Ursprungligen var Adam och Eva ämnade till att vara kung och drottning.

De skulle ha representerat världen och kosmos, inte bara familjer. Det betyder att de skulle ha varit kung och drottning. Det menas med fröet. Ni är frukterna. Frukten kommer från samma frö. Den har samma värde. Det som följer är lika i sammanhanget. Tror ni att någon av de män och kvinnor som vi förenar i äktenskap kan bli som Adam och Eva som inte har fallit, och kan utgöra grunden till kungadömet i familjen, i nationen, och i det himmelska kungadömet i himlen och på jorden? Om de som har välsignats av Sanna Föräldrar i *Unification Church* inte har ett sådant motsvarande värde kommer de att träffas av blixten. (261-317, 24.7.1994)

Familjer som har centrerat sig själva på Sanna Föräldrar kan träda in i sfären för Guds direkta blodslinje, med Guds kärlek i centrum. Välsignade familjer är Sanna Föräldrars historiska frukter i denna värld. Välsignade familjer står på världsnivå. De har tagit emot välsignelsen på global nivå. Det finns talrika nationer, ätter, familjer, och individer bland dem. Ordningen har blivit den omvända. Välsignade familjer representerar dessa nivåer. Således, om Adams familj förverkligar en förenad värld genom att fullkomna en familj på världsnivå, är värdet som den familjen vinner detsamma. Detta är fröet. Det är fröet på världsnivå. (263-206, 4.10.1994)

I och med att jag har blivit en person med sonlig vördnad i Guds familj, en patriot i nationen, ett helgon i världen, och en gudomlig son i himlen och på jorden, måste ni ärva denna tradition från mig. Annars kan ni inte bli centrala och ställföreträdande familjer. Adams representativa familj är mittpunkten för alla familjer och himlens och jordens centrum. Detta centrum är ett och detsamma. Ställföreträdaren är på högsta punkten och centrum befinner sig i vinkelrätt förhållande till zenit. Om det sänkes ned till de åtta stegen kommer familjerna, släkten, folken, och så vidare att bilda en cirkel. (263-60, 16.8.1994)

Vem är den direkte förfadern i den kungliga familjens sfär? Han är den person som har grundvalen av sant liv och den sanna härstamning som är baserad på ursprunglig och sann kärlek som centrum för sitt liv, som Guds omedelbare son som inte har fallit. Den personen är fröet. Roten som utvecklas ur detta frö är huvudroten. Den kommer att växa till den huvudsakliga stammen, grenarna, och löven. Medan trädet växer vertikalt kommer det i proportion till detta också att växa i omfång. Det kommer att föra samman familjer och släkten, och likaså folken, nationerna, och världen.

Grenarna som växer ut från den sanna roten, den sanna stammen, och de sanna löven, är också den sanna kärlekens grenar. Därför har frukten som bärs upp av dessa grenar samma värde som Adams ursprungliga familj.

När det ursprungliga fröet som har blivit den ursprungliga roten, den

ursprungliga stammen, och ursprungliga löv utvecklas till frukten, och om den frukten, nämligen ett par som är centrerat på en familj, kan den växa och utvecklas till en ny central rot, central stam, ett centralt blad av ätten, baserat på ätten. Därför har frukten samma värde som originalet. (263-194, 4.10.1994)

Våra medlemmar i *Unification Church* bör tänka som Adam och Eva gjorde, ”Jag står här som ställföreträdare av himlen och jorden.” ni bör tänka att era familjer representerar alla nationer och världen horisontalt, samtidigt som ni representera kosmos. Era familjer är representanter vertikalt, och representativa centrala familjer horisontalt. De är de högsta ställföreträdande familjerna. De är samtidigt centrum för den horisontala världen på jorden. Med ett sådant hjärta kan ni träda in i Himmelriket och lever som medlemmar till den kungliga familjen och följa Gud och konungen. Ni bör förstå att den platsen är Guds kungarike i himlen. (261-317, 24.7.1994)

Ni bör bli de ställföreträdande och centrala familjer som tjänar Gud och sanna Föräldrar. Er familj måste vara beslutsam i att följa vördnadsfulla söners och döttrars väg i familjen, patrioter och dygdiga kvinnor i nationen, helgon i världen, och gudomliga söner och döttrar i himlen och på jorden, och motsvara allting som Himlen längtar efter. Det betyder att vi bör besluta oss för att bli sådana personer som är kvalificerade att vara det himmelska kungadömet

människor och familjemedlemmar i världen och i himlen och jorden, genom att vi utbildar våra barn och människorna i vårt land. (260-189, 8.5.1994)

Sedan uråldriga tider, oberoende av den tid och rum de levde i, har alla människor velat bli en central person. Så är den mänskliga naturen. Vi vet alla att var och en har denna gemensamma önskan.

Hur kommer det sig att människor har en sådan önskan? Det är något som uppstår efter födseln. Alla har det från början; vi är födda sådana, och det är det enda sättet vi kan vara på. Den önskan är länkad till mänskligheten från den ursprungliga måttstockens historiska natur. Eftersom ingen kan undvika det vill var och en utan undantag vara bäst. (226-7, 1.2.1992)

2.2 Att fullända den plikttrogna familjens väg av vördnadsfulla söner och döttrar i vår familj, patrioter i vår nation, helgon i världen, och gudomliga söner och döttrar i himlen och på jorden

2.2.1 Vägen, som vi som vördnadsfulla söner och döttrar, patrioter, helgon, och gudomliga söner och döttrar oundvikligen måste gå

Vad slags människor är vördnadsfulla söner och döttrar i familjen? Det är söner och döttrar med attribut av sonlig och dotterlig vördnad som vill älska sina föräldrar hur mycket de än måste inves-

tera sina sinnen och kroppar för dem, och som sedan, bortom detta, fortfarande älska dem.

Vad är en patriot? Det är någon som offerar sig för nationen om och om igen utan att bry sig om sitt eget välbefinnande och som investerar allt för sitt lands skull och glömmer bort hur många gånger han har investerat allt. En sådan person är en äkta patriot. Ifall det finns en människa som investerar tio gånger för sin nation och glömmer bort sin insats och en människa som satsar elva gånger och glömma bort vad han har investerat, så står den som har investerat elva gånger och inte räknat på det position av subjekt. Följer man denna princip kan allting få en fredlig lösning. Utan kärlek och utan en inställning att leva för andras skull finns inget sätt att uppnå detta. (255-190, 10.3.1994)

Familjen behöver vördnadsfulla söner och döttrar. En människa med sonlig vördnad är någon som är absolut förenad med sina föräldrar. En nations patriot måste vara absolut förenad med nationens ledare. Detta är universums verklighet. Det finns helgon i världen och människor vill absolut bli ett med dem. Därtill önskar människor både i himlen och på jorden att bli absolut ett med Gud, som är centrum. (262-128, 23.7.1994)

Vördnad är en egenskap som vill vara hos människor som har sonlig eller dotterlig vördnad. Även om dessa hängivna söner och döttrar blir gamla själva slår deras hjärtan för föräldrarna, och till och med deras efterföljande i framtiden

samt alla deras bröder och systrar vill komma till dem och anförtro dem sina angelägenheter. Vi är fast beslutna att upprätta familjer och en värld som rör sig i riktning mot Gud och Hans vilja. Vem kommer att göra det? Var och en av oss! Till och med om det inte kan uppnås, om vi känner Gud som kärlekens Gud som kan anförtro oss saker att göra och som stöttar oss, och om vi har den fasta övertygelsen, kan vi inte gå under. (263-170, 23.8.1994)

Eftersom Gud önskar att Hans kärlekspartner är bättre än Han själv kan den partnern stiga till en position där han kan säga åt Gud vad som måste göras. Om en hängiven son ber sin mor och far att komma, kommer de då att gå till sonen eller inte? De kommer att göra det. Vägen för hängivna, vördnadsfulla söner och döttrar, för patrioter, helgon och gudomliga söner och döttrar är att de måst göra nya saker, vad det än kan röra sig om. (263-183, 23.8.1994)

Som det sägs i det andra löftet, bör i vara vördnadsfulla söner och döttrar i era familjer och patrioter – alltså lojala medborgare – i ert land. De vördnadsfulla sönerna och döttrarna är inte de som tillhör den onda världen på jorden. De är istället de som har framträtt för första gången, som aldrig tidigare i historien har existerat.

Gud är i djup sorg över förlusten av Adams familj. Därför har Gud kämpat för att finna Sanna Föräldrar. Ni måste verkligen inse hur värdefulla Sanna Föräldrar är. (263-204, 21.8.1994)

Människor som satsar hela sitt liv för sina föräldrar och som sedan inte bryr sig om vad de har investerat kallas sanna, vördnadsfulla söner och döttrar. En äkta vördnadsfull son eller dotter betyder att en bland alla andra är den som är mest genuin.

Det är likadant när det gäller nationerna. Om någon vill bli en lojal medborgare eller patriot inför nationens styrande kan han kallas en sann patriot när han satsar till och med sitt liv om och om igen och sedan glömmer vad han har satsat. Således är en gudomlig son eller dotter den som kan ge och ge sitt liv för världen, och de som investerar till och med mer än så och vill ge ytterligare mer, kallas de mest gudomliga av alla gudomliga söner och döttrar. Så förhåller det sig. (263-275, 15.10.1994)

Kommer en hustru att känna sig lycklig eller olycklig om hennes man är absolut hörsam inför sin hustrus kärlek? Hon kommer absolut att vara lycklig. Om hustrun också är sådan kommer även hennes make att vara absolut lycklig. De som är absolut fogliga inför sina föräldrars kärlek är vördnadsfulla söner och döttrar. De som har ett oföränderligt hjärta för sin nation är kända som patrioter. De som har ett oföränderligt hjärta för världen är kända som helgon, och de som kan ha samma hjärta för himmel och jord är gudomliga söner och döttrar! Amen. Allt detta är vår lärobok, materialet för vår utbildning! A... la, la, la, till och med era tungor dansa, er mages kött och skinn, ja även er mage, alla dansar de och säger "A-men"! "Men" betyder

människor. När ni säger "Amen!" tänk då att det betyder "Ah! Underbara människor." Säg "Amen" och tänk på den betydelsen. Förstår ni? (264-140, 9.10.1994)

Hur svårt det än är, bör ni tänka att det är propert och naturligt att släta ut stigen och gå vägen för vördnadsfulla söner och döttrar, patrioter, helgon, och gudomliga söner och döttrar. Ni behöver ha övertygelsen att klara det. Ni måste ha den sinnesinställningen att gå vördnadens väg till och med om ni offerar er själva för era föräldrar och till och med om ni inom familjen offerar inte bara er själva utan även er hustru. När vördnadsfulla söner och döttrar och föräldrarna tillsammans besluta att offra till och med föräldrarna för att rädda nationen, är de verkligen patrioter. Dessutom, om sådana patrioter beslutar att rädda världen och därmed offerar till och med sin egen nation, fullbordar de ett helgons väg. Detta är skapelsens ideal som Adam skulle ha uppfyllt. Ni måste bli vördnadsfulla söner och döttrar, patrioter och helgon, och frivilligt bestämma er för att hålla fast vid gudomliga söners och döttrars väg, till och med om det betyder att ni måste offra hela er familj. (266-105, 18.12.1994)

I en familj är de söner och döttrar som har gjort större uppoffringar än andra barn kända som vördnadsfulla söner och döttrar. De som har investerat mer för nationens skull än andra släkter eller medborgare är kända som patrioter. Helgon är människor som har investerat mer än andra för världens

skull. Någon som har givit för himlens och jordens skull kan bli himlens prins såsom Jesus Kristus. Om ni inte lever på detta sätt kan ni inte gå till Himmelriket. Himmelriket är den plats dit människor går som har levt på detta sätt. Om ni inte lever så kn ni inte träda in i Himmelriket.

Ni arbetar inte här bara för ert levebröd eller för att lyckas i världslig mening. Ni har församlats här för att bli det himmelska kungarikets människor, att fullborda levnadssättet för vördnadsfulla söner och döttrar, patrioter och dygdiga kvinnor, helgon, och gudomliga söner och döttrar som tillhör det himmelska kungadömet. Ni måste förstå att de människor och medlemmar som tillhör det himmelska kungadömet på jorden och i himlen är sådana personer som, med utgångspunkt från sina egna familjer älskar andra familjer, och som älskar våra medlemmar som Gud tycker om. (269-253, 30.4.1995)

Bara om ni är säkra på att vara fullkomliga som vördnadsfull son eller dotter i en familj som står som representant för världens hela mänsklighet, fullkomliga som en patriot som representerar den historiska nationen, fullkomliga som helgon som företräder världen och fullkomliga som gudomliga söner och döttrar som representerar Himlens försyn, först då kan ni återvända till himlen genom att fullt ut överskrida den onda världen från individens nivå. Ni är sådana människor! Ni är de som skall vara fullkomliga vördnadsfulla söner och döttrar, patrioter, helgon, och gudom-

liga söner och döttrar. Sådana makar blir en vörtnadsfull son eller dotter som ett par, patrioter som ett par, helgon och gudomlig son och dotter som ett par. Familjerna som kan anses vara familjer, par på nationsnivå, par på världsnivå och par som är anslutna till himlens och jordens historia kommer att bli de familjer som har fulländat syftet med skapelsens ideal! Amen! Amen! Amen! De bland er som är förtröstansfulla nog att skapa sådana familjer bör lyfta handen; låt oss ge ett löfte. *Mansei!* ”Mansei” betyder att allting kommer att njuta evig framgång. Det betyder att det kommer att vara bestående. (270-103, 7.5.1995)

När Himmelriket på jorden existerar måste det investera sig för Himmelriket i himlens skull. Familjelöftet säger att vi i *Unification Church* lovar att ”ställföreträda och bli en central familj i himlen och på jorden genom att tjäna Gud och Sanna Föräldrar; vi lovar att fullgöra våra skyldigheter som trogna söner och döttrar inom familjen, lojala medborgare i nationen, heliga människor i världen, och gudomliga söner och döttrar i himlen och på jorden, centrerade på sann kärlek.” Detta är omöjligt utan investering. Anledningen till att bli en vörtnadsfull son eller dotter är för att skapa en fast punkt på vägen, för att bli en patriot, att bli patriot är en fästpunkt till för att bli ett helgon, och att bli ett helgon är en fästpunkt på vägen att bli ett gudomligt barn. Först när man har passerat dessa nivåer kan man nå himlen och bli sonen, Guds gudomliga barn. Sedan, när man återvänder hem

är det möjligt att förverkliga Himmelriket på jorden. (274-114, 29.10.1995)

Människor som oupphörligt lever för andra människors bästa blir centrala personer. Detta är säkert. Vörtnadsfulla söner och döttrar i familjen är den som ständigt lever för sina föräldrars skull. De kan bli familjens centrala person som kan arva från familjen. Det är likadant för patrioter. Människor som lever i tjänst för nationens styrande och investerar sig själv gång på gång, offerar och offerar om och om igen för nationen, blir de som kan ta ansvar för nationen. Presidenter eller premiärministrar är sådana människor. De borde med all säkerhet vara centralgestalter. Av den anledningen uppmanar ert samvete er att gå så långt. Ert samvete lär er att vara en vörtnadsfull son eller dotter i familjen, en patriot i nationen, ett helgon i världen, och till och med att följa vägen för en gudomlig son eller dotter i himlen och på jorden. (275-38, 30.10.1995)

I familjen är de medlemmar som är beredda att ge sina liv för föräldrarna vörtnadsfulla söner eller döttrar. De människor som är beslutna att offra sina liv för sitt land är patrioter. De som har beslutat att rädda den mänskliga rasen och är villiga att gå mot döden flera gånger om för världens skull, och beslutar att offra sig ytterligare, är helgon; och de som lever och dör för himlens och jordens skull är gudomliga söner och döttrar. Det är sådana slags människor som blir ihågkomna i historien. (275-136, 4.12.1995)

Ett sant barn är en familjs konung som är centrerad på Gud. Därför måste man bli en sann trofast son eller dotter från början, och följaktligen kan den kungen flytta upp till positionen av patriot för nationen. Ett lands kungasöner och kungadöttrar är patrioter. Sedan strävar de som står i position av kungasöner eller kungadöttrar efter att bli helgon.

Härnäst, när ni säger att ni strävar efter att vara son eller dotter som räknas som kungason eller kungadotter till himmel och jord, är detta vägen för en gudomlig son och dotter. Vill ni bli gudomliga söner eller döttrar, eller vill ni bli helgon? Varför skulle ni vilja vara en gudomlig son eller dotter? Det är för att ni kan vara stolta inför helgonen. Skulle ni hellre vilja vara ett helgon eller en patriot? Varför skulle ni vilja vara ett helgon? Det är för att ni kan vara stolta inför patrioter. Ville ni då hellre vara patriot eller vördnadsfull son eller dotter? Varför? Ni skulle välja att vara patriot eftersom ni då kan vara stolta inför gudomliga söner och döttrar. En gudomlig son eller dotter följer patriotens väg; en patriot följer ett helgons stig, ett helgon följer vägen för en gudomlig son eller dotter, och en gudomlig son eller dotter går i Guds fotspår. (280-117, 11.11.1996)

Människor som lever ett bekvämt liv hemma är dårar. De måste oundvikligen förbli kvar inom himlens familjenivås gränser. Det är precis så det är. Därför måste era familjer bli representativa och centrala familjer. Ni måste gå stigen för

vördnadsfulla söner och döttrar, patrioter, helgon, och gudomliga söner och döttrar. Detta är den väg ni oåterkalleligen måste gå.

Det är anledningen till att ni måste vara vördnadsfulla söner och döttrar i era familjer. Ni måste vara patrioter i era nationer. För att vara patrioter får ni ända från födseln inte avvika från pliktens väg. Ni bör behålla fokus dag och natt. Min fokus på Guds vilja har aldrig vacklat under mitt liv. Jag fortsätter vare sig jag är vaken eller sover. Jag kommer att fortsätta i all evighet. (283-77, 8.4.1997)

Att vara föräldrar som arbetar på att vara en sann, äkta, vördnadsfull son eller dotter är svårare än att handskas med en nations ledare. Ni måste vara försiktiga med varje ord ni yttrar och med allt ni gör. Vad betyder detta? I era familjer måste ni visa hur man skulle bistå nationens ledare. När föräldrar väl tjänar sina barn på detta sätt, kan deras barn inte förhålla sig ohöveligt mot dem.

Barn vars föräldrar behandlar dem med varsam respekt brukar vara var samma i att följa sina föräldrar och säger inte ett enda ord utan eftertanke. De kommer att tänka sig för flera gånger innan de talar. (285-16, 19.4.1997)

Vi säger att vi bör bli vördnadsfulla söner och döttrar i familjen, eller hur? Vad bör vi göra när vi väl blir vördnadsfulla söner och döttrar? Vi kan tro att mödrar och fäder som lär sina barn vördnad kanske gör det för sin egen fördels skull, men så är inte fallet. Lägg ihop er kärlek med föräldrarnas kärlek!

Så bär det vara. Det är så kärlekens sfär kan utvecklas. Den växer. saker som är i rörelse växer sig större, eller hur? Varför brukar saker i rörelse bli större? Det är för att de drivs av kärlek, de vill växa. (253-234, 30.1.1994)

Det är inte lätt att vara man och hustru. Era barn är inte era egna barn. De är egna varelser, utanför er själva. De är barn som tillhör världen. Det är inte lätt att vara föräldrar till barn som tillhör världen. Det är inte lätt att vara lärare. Dessutom är det inte lätt att vara vördnadsfulla söner eller döttrar inför sådana föräldrar. När ni väl har skapat en exemplarisk modellfamilj, där far- och morföräldrar, föräldrar, och ni som man och hustru, är övade i att leva för andra människor inför era barn, kommer er familj att vara välkommen i vilket grannskap som helst, i vilken nation som helst, och överallt i det himmelska kungariket. (252-265, 1.1.1994)

Bibeln säger ”Han som älskar sitt liv skall mista det, och den som hatar sitt liv i denna värld kommer att behålla det för evigt.” Detta syftar inte på skumma, omoraliska människor mister livet. Exemplariska människor som är villiga ge sina liv och dö efter att ha uttryckt sin lojalitet fullt ut i position av vördnadsfulla söner och döttrar, patrioter, och dygdiga kvinnor är himlens människor som har uppnått en standard högre än de vördnadsfulla söner och döttrar och patrioter som tillhör den fallna världen. Sådana människor kommer att leva, till och med i en situation där de ser döden

i vitögat, om de är villiga att ge offra sitt liv. Till och med om man hade många liv att leva, om en person har gått till helvetets botten har han/hon ingen relation till Gud. Frankt talat är det vad som avses med bibelcitatet. (261-58, 22.5.1994)

Allting måste urskiljas med ideal för Guds försyn för återupprättelse som bas. Mitt i detta måste ni finna någonting speciellt som ni tacksamt vill ge era liv till Gud för. Ni måste överskrida bedrägeriets historia som Adam och Eva gav upphov till. Ni måste ha en tydlig förståelse av detta. Om Gud inte visar sig mer för er än Han gjorde för vår förste anfader Adam före fallet, måste ni vänta utan vare sig sömn eller mat på att Gud skall komma till er; ni måste vänta till en grad som når bortom vördnadsfulla söners och döttrars, patrioters, och dygdiga kvinnors hjärtestatus. (261-55, 22.5.1994)

Vördnadsfulla söner och döttrar går inte till helvetet. Till och med om de skulle ha gått till helvetet väntar de någon annanstans än där till Återkomstens Herre kommer. Det finns mittsfärer i den andliga världen.

Vill ni vara vördnadsfulla söner och döttrar, patrioter, helgon, eller gudomliga söner och döttrar? Till och med om ni inte praktiserar vördnad i relation till era föräldrar, den dagen ni blir en patriot står ni på fundamentet att ha fullkomnat sådan vördnad. (246-188, 16.4.1993)

Om ni, som medlemmar i *Unification Church*, blir patrioter, bör ni då bara lik-

na andra patrioter eller bör ni vara patrioter till den grad att världen aldrig har sett något liknande? Till och med efter att ha blivit vördnadsfulla söner och döttrar, patrioter, helgon, och gudomliga söner och döttrar, måste ni ta på er var och en av dessa roller på ett sätt som världen och den mänskliga historien aldrig har upplevt; och bara genom att följa dessa respektive stigar kan ni tjäna Gud. Genom att Eva en enda dag begick ett fel uppstod bitter sorg. När ni nu vet detta måste ni inse hur ivriga ni måste vara att överföra blodslinjen, sfären för ägande, och hjärtats sfär. (273-114, 22.10.1995)

När Gud blir objektet med kärlek i centrum – sann kärlek – och möter sin kärlekspartner som är tusen gånger bättre än Han själv, kan Gud automatiskt vara befriad. Därför måste ni förstå att ni bör vara de bästa vördnadsfulla söner och döttrar, dygdiga kvinnor, patrioter, helgon, och gudomliga söner och döttrar. I annat fall kan ni inte befria Gud från Hans sorg. Om ni inte kan nå till denna punkt kan ni inte befria Honom.

Om människor följer Jesus är Paradiset den bästa plats de kan komma till! Det betyder att leva ett ensamt liv. Alla andra religioner uppmana människor att lämna sin hemstad och leva ett liv i ensamhet, men hur är det med *Unification Church*? Säger jag åt er att lämna era hem? Jag säger åt er att återvända till er hemstad, inte sant? Och att gifta er, eller hur? Det är precis tvärt emot hur det var tidigare. Varför förhåller det sig så? Jag säger att det inte

behövs någon religion. Vi är de som har överskridit religionen. (265-93, 20.11.1994)

Adam skulle bli en son med sonlig vörnad och det himmelska kungadömet patriot. Han skulle ha blivit en lojal medborgare och uppfyllt traditionen av gudomlig son i nationen; men han kunde inte uppfylla denna roll. Jag beklagar att jag inte kunde fullfölja min plikt som vördnadsfull son medan jag var ung, vid full vigör. Jag missade den chansen. Jag kunde inte gå en patriots väg som står i frontlinjen för att ta vilken risk som helst för att rädda nationen, och som, trots sina sår, förblir tacksam mot Gud. (264-187, 9.10.1994)

Varför vävar jag samman historiens trådar när jag proklamerar sådana chockerande saker eller säger saker för att sporra er? Det här är Guds situation, och den är ännu inte löst. Gud har inte kunnat lösa upp den bittra sorgen i sitt hjärta. Sanna Föräldrar har inte kunnat lösa upp den bittra sorgen i sina hjärtan.

Att inte kunna följa den vördnadsfulle sonens väg inför Gud i min ungdom är min egen bittra sorg! Att inte kunna få äran av att vara en patriot för att jag inte kunde vinna Guds nation är min bittra sorg! Att inte kunna uppfylla ett helgons plikt att ställföreträda alla nationer är min bittra sorg! Att inte kunna ha den segerrika överhögheten i himlen och på jorden och befria Gud som en gudomlig son är min sorg! Dessa djupa gränelser återstår fortfarande. (264-62, 9.10.1994)

Varför behövs vördnadsfulla söner och döttrar, patrioter, helgon, och gudomliga söner och döttrar? Även om ni gör ert bästa i att tjäna era föräldrar så är det bara under hundra år eller så. Det är inte någonting som ni kan göra hela livet. Era föräldrar kan inte leva i tusen eller tiotusen år. Däremot är patrioter ihågkomna längre än bara en generation. Traditionen av patriot kan överlämnas från era farföräldrars generation och era föräldrars generation till er egen generation, och vidare till era barn. Annars kan inte nationen fortsätta att finnas till.

Ett helgons livsåskådning kan nå bortom patriotens nivå. Helgon måste leva på en grundval av kärlek som omfamnar hela universum. De måste älska hela universum. Därför överträffar helgonens väg patrioternas. Gudomliga söners och döttrars väg överglänser helgonens väg och är den högsta positionen av alla. De respekterar reglerna som gäller för Himmelriket på jorden och i himlen och upprätthåller balansen mellan det inre och det yttre, de vertikala och horisontala relationerna. (246-188, 16.4.1993)

Ni måste förstå att Sanna Föräldrar är de första vördnadsfulla son och dotter i familjen. Sådana har aldrig tidigare existerat i den människans historia. De står i position av patrioter i det himmelska kungadömet, den ställföreträdande positionen av lojala medborgare. Dessutom står de i position av gudomlig son och dotter som har fullföljt en gudomlig sons och dotters ansvar. Det är därför

som ni måste ha samma tankemönster som Sanna Föräldrar. Eftersom Sanna Föräldrar har fullföljt vägen för en vördnadsfull son eller dotter, för patrioter och helgon, och för en gudomlig son och dotter, bör ni ärva samma tradition från Sanna Föräldrar. Och ni måste upprätthålla en inställning i hjärtat att ni är den enda sonen och dottern i hela världen.

Det faktum att ni har tagit emot välsignelsen från sanna föräldrar som en son och en dotter som representerar världen betyder att ni har tillåtelse att ha en förbindelse med sanna föräldrar. Ni behöver förstå att Välsignade familjer i sitt dagliga liv måste ha upplevelser med min egen familj i sina hjärtan.

(266-89, 18.12.1994)

2.2.2 Skillnaden mellan ett helgon och en gudomlig son eller dotter

Vari ligger skillnaden mellan ett helgon och en gudomlig son? En gudomlig son kan framträda när de ursprungliga Adam och Eva som inte har fallit blir ett som förkroppsligande av Guds liv och blodslinje, centerade på Guds kärlek. Den gudomlige sonen och dottern skall visa sig på den platsen där de kan ärva Guds sons och dotters blodslinje. Så är däremot inte fallet med helgon. Det är anledningen till att det inte finns gudomliga söner och döttrar i den fallna världen. Där kan människor bara nå till en nivå av helgon. Därför har helgon fram till vår tid bara kunnat undervisa om den påtagliga världens verklighet och inte kunnat visa den inre vägen, som ligger vid roten. Varför förhåller det sig

så? Det beror på att Föräldrarna och de gudomliga sönerna och döttrarna ännu inte hade framträtt på jorden. Den ideologi som relaterar till den återvändande Herren är till för att bana väg för Föräldrarna och gudomliga söner och döttrar. Det är den ideologi som talar om Messias. (226-113, 2.2.1992)

Vem har varit det mest centrala helgonet ibland världens alla helgon? Det var Jesus. Eftersom Jesu blodslinje redan var renad från början av hans tid i moderlivet, fanns där inga förutsättningar för Satan att inkräkta. Babyn som var avlad på grundval av Guds kärlek var den första frukt vars centrum var sann kärlek. Han hade ingen relation till falsk kärlek. Förutom Jesus har det inte fötts någon som gudomlig son. Buddha, Mohammed, och Konfucius var inte sådana personer. Jesus däremot hade hjärtats sfär som grundval för sin undervisning. Gud är den absolute Föräldern, och Jesus står i position av en absolut make och absolut äldre broder. Hela Jesu lära är fokuserad på familjen och på kärleken. Den kärleken är ingen sekulariserad kärlek utan en andlig och gudaktig kärlek. Eftersom Jesus är centralgestalten som lät sprida ut en sådan lära i hela världen, kan vi sluta oss till att han aldrig någonsin hade ett självcentrerat tänkande, vart han än gick. (229-221, 12.4.1992)

Jesus var den förste sonen i historien som var härstammade från en renad blodslinje. Sålunda blev han Guds äldste och enfödde son. I den religiösa sfären är Jesus den ende gudomlige sonen

som härstammar från en renad släktlinje; därför kan han kallas den främste gudomlige sonen av alla gudomliga söner. (244-249, 14.2.1993)

Jesus är helgonet bland alla helgon. Med kärleken som bas kunde han genom renandet av blodslinjen bli den förste anfadern. (251-296, 1.11.1992)

Eftersom Jesus föddes på fundamentet av seger på nationsnivå baserad på överföringen av blodslinjen, kan ingen från den onda världen på nationsnivå uppvisa någon förutsättning för anklagelse där blodsförbindelser ligger till grund som inte har blivit gottgjorda.

Jesus var Guds förste och enfödde son; han föddes centrerad på Guds kärlek på nationell nivå. Hans blodslinje hade renats, eller hur? Aldrig någonsin i människans historia hade det funnits ett helgon med en renad blodslinje. Varken Konfucius eller Buddha, varken Mohammed eller någon annan – bara denna ena person, Jesus – föddes efter att den blodslinje som återstod från det förflutna hade renats. (251-253, 31.10.1993)

En gudomlig son är Guds son. För Guds son är den existerande världen inte det enda problemet. Han måste sammanföra den andliga världen och den fysiska världen och härska med lagar som är desamma som de som kommer från himlens palats. Det rör sig inte om federalistiska lagar som en nations folk lyder under. Det är de förenade lagarna från himlens och jordens kungliga sfärer. En gudomlig son är en som står

förbunden med kärleken i dessa sfärer. Allt måste fokuseras på kärlek. (229-42, 9.4.1992)

Som den enfödde, gudomlige sonen var Jesus den förste förfadern som var centrerad på sann kärlek. (251-298, 1.11.1993)

Vad måste ni göra för att bli en central person? Det är inte nog att fokusera bara på etiska och moraliska principer. Ni kan inte bli det bara genom att göra människors bästa till er angelägenhet. Om människor är ert centrala bekymmer kommer ni inte att kunna nå bortom den nationella nivån. I himlen finns en väg att överstiga den nationella nivån. Utan en filosofi som omfattar himlen och jorden kan ni inte överskrida nationsnivån. (38-260, 8.1.1971)

Följaktligen har helgonen talat om Gud, inte bara om mänskligheten. Om ni ser på människorna som är helgonförklarade, har de aktat och ärad Gud eller inte? Finns det någon som har blivit ett helgon utan Gud? Utöver detta har helgonen inte bara visat vägen till god moral utan också ett sätt att följa den himmelska lagen. (33-291, 21.8.1970)

Familjemedlemmar som älskar och tar hand om sina föräldrar är vördnadsfulla söner och döttrar. De som tar hand om och älskar sitt land är patrioter, och de som älskar världen är helgon. Vad är det då som jag har lärt er? Jag har lärt er att vara gudomliga söner och döttrar som älskar Gud, världen, och univer-

sum. Vem skulle ni vilja vara? Skulle ni tycka om att vara gudomliga söner och döttrar, eller vördnadsfulla söner och döttrar? För att vara gudomliga söner och döttrar måste ni ha samma kärlek i hjärtat som Gud har. (129-99, 1.10.1983)

Hittills har helgonen inte tydligt undervisat om enigheten mellan kropp och själ. Eftersom de trodde att det var normalt för människans sinne och kropp att inte vara förenade, hade de en felaktig uppfattning. Till att börja med tog de hand om problemet baserad på den fysiska världen. Konfucius sade ”Kultivera ditt jag och harmonisera din familj, sedan kan du råda över ditt land väl och ge världen fred”; sade han inte så? Hur kan ni utveckla er själva och harmonisera

Er familj? Var börjar det, att ge världen fred? Människor har trott att det börjar i hemmet, eller hur? Fred ges inte till världen på det sättet. Det finns ingen möjlighet för världen att förenas inom en familj. Vad måste då ligga till grund för att bli ett? Det börjar med dig, dig själv. Det är kampen mellan sinne och kropp. Den elden brinner inom dig. (250-166, 14.10.1993)

En gudomlig son är Guds son. En gudomlig son beslutar sig för att inte bara älska Gud utan också himmel och jord. Han bestämmer sig för att inte bara älska himlens och jordens kärlekssfär, utan också lagarna från det himmelska kungarikets palats. En gudomlig son är det himmelska kungarikets tronföljare. Han bör hålla sig till lagarna som

kommer från den himmelska sfärens palats lika väl som till lagarna från den jordiska sfärens palats. På den grundvalen bör han älska det himmelska kungadömet skungliga ättlingar, Himmelrikets människor, det jordiska kungadömet skungliga ättlingar, och nationens folk på jorden. När han älskar kungadömet och människorna från båda världar kan han kallas Guds son. Människorna och den kungliga familjens medlemmar på jorden behöver Guds son, och människor och medlemmarna av den kungliga familjen i den andra världen behöver också Guds son. Det är så han kan bli en gudomlig son. (229-183, 12.4.1992)

Så är det också med religionen. Hur började religionerna? Alla religioner är grundade av helgon. De är religionernas herrar. De började alla från ett utgångsläge där de kunde få instruktioner från Gud genom att de praktiserade hängivenhet och nådde ett upplyst stadium. Men efterhand som religionerna utvecklades till en högre nivå blev de mer och mer sekulariserade.

Därför finns det inga religiösa organisationer som kan leda denna värld ut ur sin malström av förvirring och in på en riktig väg, med mycket tydliga och väsentliga riktlinjer. Det finns religiösa system inom olika regioner, men det finns inget religiöst system som kan omfamna och lösa situationen i hela världen.

Religionerna har alla slutfört sina prov. Alla har blivit testade. Politiska system och olika ideologier har blivit undersökta. De har alla varit till besvi-

kelse. De har uppnått en begränsning som ingen kan sträcka sig bortom. (253-13, 1.1.1994)

Det kan med säkerhet påstås att det inte har funnits någon familj, någon nation, och ingen värld där Gud kan bo tillsammans med mänskliga varelser. Ni måste alltid ha detta koncept för ögonen. Gud kunde inte leva tillsammans med er, era familjer, era nationer, eller världen. Ni måste tjäna Gud igen och leva i efterföljelse till Gud från en position där ni står högre än någon av denna fallna världs vördnadsfulla söner och döttrar, patrioter, helgon, och gudomliga söner och döttrar. Det är mottot för er tro som ni måste stärka. (266-85, 18.12.1994)

Helgon är människor som älskar alla människor i världen. Hittills har religionsledarna varit helgon. Bland helgonen står de helgon högst som har offrat sitt blod och hängivet uppoffrat sig för mänskligheten, och som är beredda att fortsätta att uppoffra sig själva. Dessa helgon står högst av alla. Genom att hålla fast vid denna princip, och på grund av allt kristet blod som under historiens gång hade spillts, kunde kristendomen efter Andra världskriget förena världen. (228-45, 3.3.1992)

Jag lever på ett sådant sätt att jag är beredd att dö när som helst. Jag har utlovat mig själv till Gud. Eftersom jag redan har beslutat att offra mitt liv, skulle jag inte beklaga ens om det var mitt öde att dö på gatan. Det finns ingen större välsignelse än att bli vördnadsfulla söner

och döttrar till vilka Gud själv skulle komma för att ta bort våra kroppar, eller att bli patrioter till vilka kungen skulle komma och ta bort vår kropp, eller att bli helgon eller gudomliga söner och döttrar till Himmelriket på samma sätt. Platserna där våra kroppar ligger kommer att bli platser av historiskt intresse, De kommer att bli platser för minnesceremonier och festivaler som kan ge nytt liv till alla människor i världen. På grund av dessa platser som väcker sorg kommer oräkneliga ungdomar att bli pånyttfödda i kommande generationer. Som representanter för sina länder kommer de att explodera likt vulkanutbrott. *Unification Church* har talrika sådana tillgångar. (227-260, 14.2.1992)

2.2.3 Den sanna väg som mänskligheten måste gå

Mänsklighetens storslagna hopp är det som förverkligas genom kärlek. Alla Guds förhoppningar måst också förverkligas genom kärlek. Skulle Gud inta positionen av föräldradrottning skulle Han vilja göra det på basis av kärlek till föräldrar. Ifall Han blev ett par skulle Han vilja bli ett par som grundats på kärlek och sedan bli en förälder som också etablerats genom kärlek. Detta är vad Gud önskar. (263-309, 27.10.1994)

De som inte håller inne med några som helst ansträngningar när det gäller att uppoffra sig blir sina familjers ljus. De kallas föräldradrottningarna. Sådana människor som lyser genom att offra sig för sin nations skull är patrioter. Perso-

ner som offerar sig för världen är kända som helgon, och de som gör det för himlen och jorden är gudomliga söner och döttrar. (276-159, 18.2.1996)

Ni måste veta att sådana personer som lever för hela universum med sina sinnen och kroppar förenade till en enhet blir universums centrala personer. Föräldradrottningarna är de som mer än någon annan i familjen lever för sina föräldrar. Människor som lever för sin nations härskare och nationens människor mer än någon annan gör, är patrioter. Och de som mer än någon annan lever för världen är helgon. De som lever för himlen och jorden mer än någon annan människa gör är Guds söner och döttrar – gudomliga söner och döttrar. (276-180, 19.2.1996)

Föräldradrottningarna står aldrig i skuld till sina föräldrar. Snarare får de föräldrarna att stå i skuld till dem. Patrioter står inte i skuld till sin nation utan får snarare nationen att stå i skuld till dem. Helgon blir inte skyldiga världen någonting utan världen står i skuld till dem.

Eftersom jag inte står i skuld till himlen och jorden har tiden nu kommit för världen att kunna röra sig kring Sanna Föräldrar. I världen har det funnits vägar för den onda världens föräldradrottningarna, den onda världens patrioter, den onda världens helgon och den onda världens gudomliga söner och döttrar. Men det har aldrig funnits någon måttstock, någon väg för de föräldradrottningarna, patrioter, helgon och gudomliga söner och döttrar som

är centrerade på Himmelriket. Ni bör veta att detta är vad vi måste upprätta.

(266-103, 18.12.1994)

Ni måste inse att er familj har större värde än om den hade blivit köpt till priset av himlen och jorden. Ni välsignade familjer har inte känt till denna anmärkningsvärda sanning, eller hur? Ni får inte ha konflikter eller komma i strid med varandra. Här på jorden har vi den betydande uppgiften att förbereda fundamentet för vörtnadsfulla barn, fundamentet för patrioter, helgons fundament, och fundamentet för gudomliga söner och döttrar, som alla representerar det himmelska kungadömet. Ni måste förstå att när vi gör detta blir resultatet den ideala värld som Gud ville skapa med Adam i centrum.

Eftersom Sanna Föräldrar befinner sig i en sådan ställning blir jag, när jag går vidare till nästa värld, det centrala ”plus” eller subjektet till alla vörtnadsfulla barn, till alla patrioter, till alla helgon, och till alla gudomliga söner och döttrar.

När ni själva betalar gottgörelse, mer än er mor och far, mer än er nations patrioter, mer än världens helgon, och mer än himlen och jorden, för att gottgöra det Jesus längtade efter att uppnå, så kan befrielse uppnås. Detta kommer att vara den centrala grundvalen för de ideal och Principer som gäller för etablerandet av nationen. (266-105, 18.12.1994)

Vem vill att du blir en gudomlig son eller dotter? Det vill Gud. Vem vill att du blir ett helgon? Det vill världen. Det

som nationen önskar är lojala medborgare och patrioter, och familjerna önskar vörtnadsfulla barn. Det är sanningens genuina väg. Sanna föräldrar skulle inte säga till sitt barn, ”Eftersom du är en hängiven son ska du inte bli patriot, slå inte in på den vägen.” Sådana föräldrar måste istället lära barnen, ”Du bör offra din familj för att följa en patriots väg och tjäna denna nation; du bör fullfölja ett helgons levnadsstil och offra till och med den vägen för att gå den väg som Himlen önskar; och du bör offra himlen och jorden för Guds skull.” En sådan idé har människor aldrig ens begripit. Vi måste investera oss själva och bringa offer, annars kan en förenad värld aldrig förverkligas. (285-218, 19.5.1997)

Ni måste lära ut hur man avancerar från att vara ett vörtnadsfullt barn, till att bli patriot, helgon, och gudomlig son eller dotter. Det är nödvändigt för att bli en ideal människa, skapad som en mänsklig varelse som uppnår fullkomlighet. Ni måste lära era barn att uppfylla sin ansvarsfyllda plikt som vörtnadsfulla barn, patrioter, helgon, och gudomliga söner och döttrar som sedan utvecklas vidare, ända fram till Gud.

Ifall det fanns föräldrar som lärde sina barn att gå denna väg, skulle Gud då tänka, ”Å, dessa människor uppfyller sina roller som föräldrar, lärare, och ägare”, eller inte? Om de är kvalificerade att vara förälder och lärare, är de också kvalificerade att vara ägare. Dessutom kan de vara en sådan far som kan bli konung. Har människorna i västvärlden ett koncept om sonlig vörtnad? De

förstår inte patriotens verkliga betydelse. De förstår inte den verkliga betydelsen av helgon. De förstår inte heller den verkliga betydelsen av gudomliga söner och döttrar. Därför håller det på att gå utför med dem. (285-218, 19.5.1997)

Vi måste bringa offer. Att offra är det ända sättet för att finna kärleken. En son med sonlig vördnad går i hela sitt liv en offerstig för sina föräldrar, uteslutande för sina föräldrar; och en patriot offerar för sin nation. En patriot offerar inte bara sig själv utan också sin familj. Det handlar inte bara om individen. Han måste offra hustru, söner och döttrar. Människor som inte förstår värdet av offer kan inte bli vördnadsfulla barn eller någonting annat. De är oförmögna att tränga in i hjärtessfären för återupprättelsen, men det måste de göra. Först när ni lyckas få en familj på kroken och kroken är mer än jämn i förhållande till sin uppgift, kan ni bli ett vördnadsfullt barn i en familj. Till och med om en nation springer bort när ni sätter kroken i den, måste ni haka fast hullingen på nytt så att den inte dras ut igen. Guds hulling är tjock som en stolpe och går inte rakt av. Problemet är alltså inte bara att den måste haka fast och vara säkrad, utan också hur mycket den kan hålla. Utan offer kommer saker och ting inte att fungera så bra. (283-21, 8.4.1997)

Har inte ni en önskan att vara bättre än Gud? Visst önskar ni det, eller hur? Er önskan kan vara sådan. Vördnadsfulla barn, som kan trösta Gud under hans tårar och sorg måste kunna nå en

nivå där de kan trösta Gud mer än Gud själv kan trösta. Hur ska ni kunna trösta Gud om ni inte är bättre än Han? Har jag inte rätt i detta? Det är logiskt. En värld som har en sådan standard är det eviga ursprungliga hemlandet vi kommer att gå till. Vill ni gå dit eller inte? Ni kan inte gå dit. Med er envisa karaktär kan ni inte röra er i alla fyra riktningar. Om ni inte kan vända er 360 grader på en plan yta, hur ska ni kunna vända er i 360 grader på en vertikal linje? Vänd er 360 grader uppåt och nedåt på öst-väst axeln. Ni har ännu inte nått fram till att göra detta på ett obegränsat sätt. (280-119, 11.11.1996)

Vi måste fullkomna våra familjer, våra slakten, våra nationer, världen, himlen, och jorden och slutligen befria Gud! Vi måste bringa befrielse till Gud. För att lätta smärtan i föräldrarnas hjärta som självsvåldiga barn har förorsakat måste vi vara de bästa vördnadsfulla barn.

Människorna har inte vetat om att Gud, som har omfamnat den fallna världen, befinner sig i djup sorg. När vi tänker på att vår Fader, Gud, har varit betungad av sådana smärtsamma och eländiga omständigheter, måste vi förstå att det vilar ett ansvar på människorna på jorden, de som idag måste räddas, att hålla fast vid det trofasta barnets ansvarsfyllda väg som lever i en sådan bedrövlig situation att han inte kan hålla tillbaka sina tårar om han så måste krypa kvidande på marken i tio tusen år... Det här är ett så allvarligt problem. Vem mer undervisar er om sådana saker? (283-215, 12.4.1997)

Trots att ni börjar med en lidandets väg och sluta era liv i lidande, måste ni som himlens son eller dotter gå framåt mot himlen och hålla upprätt inställningen att försöka lätta Guds hjärta och sträva efter att leva för Gud som ett trofast barn. Eftersom jag har gjort detta önskar jag att lämna efter mig ett arv av patriotism för det himmelska kungadömet. I en gudomlig sons namn vill jag föra den här världen, som helgonen och de gudomliga sönerna inte kunde förverkliga helt och fullt, till fullkomlighetens sfär. Det är mitt fulla allvar. (258-106, 17.3.1994)

Om Gud genom att iaktta er kan uppmuntras till att bryta ned den onda världen, skapar ni i det ögonblicket verkliga den plattform från vilken Gud kan arbeta. Det skulle betyda den högsta himmelska glädjegåvan till er, en gåva som inte kan uppvägas av någon betydande position, tron, eller ärans plats, inte ens under en livstid eller flera livstider. Jag tror att den väg, som vördnadsfulla barn som representerar den eviga historien, måste gå är att vara beslutsamma att möta förföljelse till och med bortom historien. Detta är med all säkerhet en väg för att vara lojal mot den eviga nationen. (255-121, 10.3.1994)

Utan människorna kan Gud inte befrias genom kärlek. Det betyder att föräldrars hjärtesfär befrias genom att de har vördnadsfulla barn. Genom att ha patrioter befrias kungar; genom att ha helgon befrias ledaren på världsnivån; och genom att ha gudomliga söner

och döttrar som uppnår allt som Hans objektpartner i kärlek och fullgör vägen för ett trofast barn, kan Gud själv befrias. Först när detta har uppnåtts kan Gud vara befriad. Det här är ett anmärkningsvärt budskap. (283-173, 8.4.1997)

Under hela min svåra väg genom livet kunde jag aldrig klaga. Jag kunde aldrig kritisera. Ni får inte klaga på den väg ni går med sonlig vördnad och patriotisk inställning. Ni får inte kritisera. Så länge som vi har ett förhållande i kärlek med det fullkomliga Subjektet kan vi aldrig klaga eller kritisera. Om er make gör något fel bör ni se det som ert eget fel. ”Det här är mitt fel.” Om er hustru gör något fel, bör ni ta på er det som ert eget fel. Ni bör inte säga, ”Jag tycker inte om dig.” (263-105, 21.8.1994)

Jag planerar att i framtiden skapa en förteckning över era individuella vittnesbördsresultat. Vad menas med ”Trygg bosättning av Sanna Föräldrar och det Fullbordade Testamentets tidsålder”? Gud har vandrat omkring, och nu är tiden inne att bli bofast. Ni måste betala skatt för att leva i Hans nation. Vi behöver patrioter och trofasta barn. Vi behöver vördnadsfulla barn i familjen och patrioter i nationen. Lojalitetens och vördnadens väg är fundamentet för nationens grundande, eller hur? Till och med om vi möter svårigheter som att gå hungriga, eller till och med om vi möter döden, bör vi bistå Himlen och inte tillåta nationen att gå under, håller ni inte med? (254-119, 2.2.1994)

Vad vi människor absolut behöver göra är att fullända vördnadsfulla barns väg, patrioters väg, helgons väg, och vägen för gudomliga söner och döttrar. På grund av fallet behöver vi helgon. Vi måste fullkomna den väg som gudomliga söner och döttrar måste gå. Därför kan alla sfärer som är förbundna med Gud ansluta till nationen, himlen, världen, och vår familj, genom var och en av oss. Det är det ansvaret vi måste fullgöra under vår livstid. Vi måste fullända det. Det här är första gången som ni har hört detta, är det inte? Jag har givit detta budskap i detalj i Förenta Staterna, men det är första gången jag har givit det här i Korea.

Detta är anledningen till att vi måste vara vördnadsfulla barn, patrioter, helgon, och gudomliga söner och döttrar. Var någonstans är Jaget som är ni? Har ni ert eget jag? Ni är ingenting mer än er moders och er faders benknota. I en nation härstammar nationens härskare från sin faders och moders benmärg. Människor vill inympas i detta och växa. Såvida vi inte har en familj kan vi inte stå inför nationen. Men till och med en familj kan förstöras genom Satans nation. Behöver vi en Guds nation eller inte? (285-91, 21.4.1997)

Kärlek skingras och försvinner gradvist när vi hävdar oss själva. Kärleken börjar dock växa när vi ständigt lever för andra människor. Därför lever sanna individer för andras bästa. En sann make lever för sin hustru; sanna föräldrar lever för sina barn; sanna, trofasta barn lever för sina föräldrar; och

på samma sätt lever en sann kung för sin nation och en sann nation lever för sitt folk. Vi bör tydligt förstå dessa sammanhang. (268-259, 2.4.1995)

Sektion 3 Förklaring av Familjelöftet, nr tre

Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum förverkliga kärlekens fyra olika plan samt de tre generationernas och Konungafamiljens (konungarnas konung) suveränitet.

3.1 Hjärtats fyra stora sfärer

Löfte nummer tre i Familjelöftet syftar till den icke fallna ursprungliga världen. Där talas om att återvända till denna ursprungliga värld. Hela tillväxtprocessen som vi går igenom – t.ex. när en baby växer upp till vuxen människa och sedan så småningom gifter sig – allt detta fungerar som nyckel för att finna vår position som make/maka och som förälder. Målet är att finna den position som tillåter oss att bli ett med Gud. Fullbordan av hjärtats fyra stora sfärer betyder vägen som vi måste gå för att fullkomnas oss själva som människor. (283-80, 8.4.1997)

I Edens lustgård skulle Adams familj vara Guds ideala familj med sann kärlek. Den skapades för att helt manifesteras det osynliga, okroppsliga Väsendet, Gud. Gud och människorna står i ett förhållande av subjekt – objekt med varandra som är baserat på sann kärlek.

Gud skapade två individer, Adam och Eva, och hoppades på fulländningen av den sanna kärlekens förkroppsligande, en fulländning som skulle uppnås genom barnen, syskonen, makarna, och föräldrarna, och som skulle motsvara den vision som Gud bar i sitt hjärta. Anledningen till detta var att Gud längtade efter den påtagliga fullkomligheten av ett barns sanna kärlek. Detta betyder, att Han önskade se fullkomlighet hos sina sanna kärlekspartners som syskon till en verklig, påtaglig familj, som påtaglig man och hustru, och som påtagliga föräldrar.

Med andra ord, Gud ville uppnå enighet som den centrala punkt som håller samman den vertikala axeln av ovan och nedan, den horisontala axeln av höger och vänster, och mittaxeln av fram och bak. Den centrala punkten blir då navet i en sfärisk form. (259-44, 27.3.1994)

När bildar barnen, syskonen, makarna, och föräldrarna, dessa ”hjärtats fyra stora sfärer”, en fullkomlig enhet? Den tidpunkt, då två människor, som båda har Gud som centrum för sina liv, gifter sig och fullbordar sin första kärlek som ett par, är tidpunkten där alla nivåerna för fullkomlighet bär frukt, och utgör i sig självt centrum för alla dessa fullkomlighetens olika nivåer. I den betydelsen är äktenskapet föreningen av himlen, jorden, och mänskligheten, och utgör fulländningen av alla förhållanden, det vertikala och horisontala, höger och vänster, och fram och bak.

Äktenskapet är platsen för fullbordandet av sann kärlek. Den sammanför idealet av sanna barn, sanna syskon, sanna makar, och sanna föräldrar. Av den anledningen är Adam och Eva tillsammans mänsklighetens andra anfäder och står i positionen av Guds mest älskade objektpartners. Således, i position som den andre skaparen, ärver de allt som Gud, den förste Skaparen, känner, och känner ställföreträdande för Gud glädjen över barnets ställning, syskonens ställning, makarnas ställning och föräldrarnas ställning. Glädjen de upplever är att kunna föröka sig och föda barn. Detta ger dem möjlighet att själva uppleva och smaka på den förste Skaparens, Guds, position.

På detta sätt står Gud i position av förste Skapare, Adam och Eva som andre skapare, och Adams och Evas barn intar positionen som tredje skapare. Den förste, andre, och tredje skaparen – Gud, Adam och Eva, och deras barn – blir till en standardenhet med fyra positionernas grundval i centrum och bildar den fundamentala princip för existens som hela mänskligheten måste rätta sig efter.

När de ser på saker och ting med Adam och Eva i centrum, och när övre och nedre, respektive föräldrar och barn, är förbundna med varandra och i sin tur möjliggör att höger och vänster (man och hustru) och fram och bak (syskon) är förenade, uppnår familjen fullkomlighet. Denna situation eller plats uppstår när varje individs sinne och kropp finner Gud och uppnår enighet, och där mannen och kvinnan blir ett

och finner platsen för bosättning och vila med Gud i centrum. Detta blir, med andra ord, fundamentet där Gud, Adam och Eva, och barnen är förenade. Därigenom blir det också basen där fred, frihet, lycka, och hopp är sammanbundna till en enskild punkt. (259-42, 27.3.1994)

Människorna existerar som föräldrar, par, syskon och barn. Dessa är relationernas fyra stora principer. Alla människor, vilka de än är, måste gå igenom dessa steg. Vi föds som någons son eller dotter, och när vi växer upp blir vi någons bror eller syster. Vi är födda som någons barn och växer upp som bror eller syster till ett syskon. Vad gör syskon? De lär. Genom att lära blir de lik sin far eller mor. Adam och Eva var också varandras syskon. De skulle bli man och hustru, och sedan föräldrar. Detta gäller alltså också dem.

Därför måste en mans hustru betraktas som hans yngre syster, precis som Eva var Adams yngre syster. Och en kvinnas make räknas som hennes äldre bror, eftersom Adam var Evas äldre bror. För Gud var de son och dotter. Som Guds son eller dotter måste en man gå sin egen väg, och en kvinna har sin egen väg att gå. Att gå igenom skolan och efter att ha fullgjort sitt eget ansvar, fortsätter de efterlikna sin egen far eller mor. Och de gifter sig, precis som deras far och mor gjorde. (263-57, 16.8.1994)

I löfte nummer tre finner vi innehållet från en lärobok om ett himmelrike i vilket Adam och Eva inte har fallit. Utan undantag måste var och en åstad-

komma detta verk. När vi förenas direkt med varandra, inriktade på det mål som är uttryckt i detta innehåll, kommer vi att upprätta en befriad familj som inte kommer att uppleva begränsningar eller hinder i vare sig den andliga eller den fysiska världen. Det är från den utgångspunkten som lyckans, fredens, och idealens värld tar sin början. Där börjar Himmelriket på jorden och Himmelriket i den andliga världen. I det perspektivet, vad menar vi med ”hjärtats fyra stora sfärer”? De fyra stora hjärtan existerar inte separat från varandra. All frukt från dessa sfärer skördas vid tidpunkten för Adams och Evas bröllop.

Detta är sålunda Guds fullkommande och på samma gång är det platsen, där Adam och Eva uppnår fullkomlighet som ett par och som föräldrar efter att ha börjat från positionen av barn och bror och syster. Från Guds minsta frö har syskon blivit fullkomliga, man och hustru har blivit fullkomliga, och föräldrarna har blivit fullkomliga. Dessutom uppnår också barnen till Adam och Eva fullkomlighet i den positionen. I den betydelsen utgör fallet misstaget som leder till att uppnå måttstocken för de tre stora Skaparna på jorden, misstaget att se detta uppnått. (264-195, 9.10.1994)

Alla människor är födda som någons son eller dotter, växer upp som någons syskon, och blir genom giftermål någons man eller hustru. Slutligen dör de efter att ha blivit far eller mor. Detta är människans oundvikliga levnadsväg. Individer som inte följer denna väg blir olyckliga i den andliga världen. Män-

niskor som aldrig har erfarit en makes eller makas kärlek, som aldrig har upplevt en förälders kärlek, eller ett syskons kärlek, eller den kärlek som strömmar emot oss från ett barn, har inte förmågan att komma nära Gud. Därför betonar *Unification Church* vikten av hjärtats fyra stora sfärer. (263-57, 16.8.1994)

Vad betyder ”hjärtats fyra stora sfärer”? Det är barns hjärta, syskons hjärta, gifta makars hjärta, och föräldrars hjärta. I en familj står farfadern i position av Gud, i fullkomlighetens sfär; Adam och Eva befinner sig i en position som direkt anknyter till Gud som står i en vertikal position till dem, och deras söner och döttrar har en ställning som företräder den framtida världen. Ni borde ha en klar insikt om att er familj utgör den grundval som gör det möjligt för er att arva de Tre stora kungadömen av det förflutna, det närvarande, och det framtida; ni måste komma ihåg detta. Slutledningsvis står farfadern i Guds ställe, eller hur? Inom familjen är alltså farfadern konung och era söner och döttrar är de prinsar och prinsessor som kommer att arva det framtida Himmelriket. (235-30, 24.8.1992)

Vad är meningen bakom löftet nummer tre? Det tredje löftet är en lärobok om Himmelriket. Det som Adam och Eva misslyckades med att fullborda var hjärtats fyra stora sfärer. Livet i äktenskapet är det slutgiltiga målet för att fullkomna söner och döttrar, det slutgiltiga målet för att fullkomna bröder och systrar, det slutgiltiga målet för ett pars

fullkomlighet, och det slutgiltiga målet för föräldrars fullkomlighet. Genom vårt äktenskapliga liv bör vi föda heliga söner och döttrar. De är frukten. Därför är föräldrars kärlek för sina barn oföränderlig i tusen och åter tusen år. I det perspektivet är äkta makars ställning föräldrande.

Äktenskapet är den inrättning, där vi kan se mänsklighetens hopp slå ut i blom, där de barn som mänskligheten har hoppats på kan framträda. Det är inom äktenskapet som hoppets blomma slår ut som bröder och systrar och som man och hustru. På detta sätt börjar Adam och Eva att skapa från det ögonblick då de ge liv åt sina barn, precis som vår Himmelske Fader började sin Skapelse från det ögonblick då han upplevde ett pars kärlek. Så uppnår vi positionen av påtagliga skapare; det är ur position av horisontella skapare som vi föder våra barn. Det är vad barn är. Genom att föda dem gör vi dem till skapare i tredje hand. (263-148, 21.8.1994)

Äkta makars position avgörs där Gud och Hans barn möts i förening, där syskon blir ett med varandra i gods familj, där paret förenas, och där föräldrarna blir ett. Med hjärtats fyra stora sfärer i centrum är således min partner min absoluta motpart och mitt objekt, genom vilket jag kan fullkomnas mig själv.

I överensstämmelse med detta är maken den person genom vilken hans hustru kan möta Guds ideala son, en äldre bror som representerar himlen, en make som representerar himlen, och en

far som representerar himlen. I samma ställning befinner sig hustrun i relation till sin make. Ett sådant par kommer att känna glädje när de genom sina egna barn påtagligt upplever allt som de har investerat i dessa barn sedan födseln, precis som Gud har upplevt det när Han uppfostrade föräldrarna. (259-45, 27.3.1994)

Vad betyder hjärtats fyra stora sfärer? Vad är alla barns hopp? Barnens hopp och längtan är att finna kärlekens väg. Syskons hopp och längtan är också att finna kärlekens väg. Alla pars gemensamma längtan är att finna kärlekens väg, och alla föräldrars hopp och längtan är att finna kärlekens väg. Vilken är då den slutgiltiga destinationen för dessa fyra hjärtyper medan de söker efter kärlekens väg? Svaret är familjekärlek, eller familjens kärlek. (273-24, 21.10.1995)

Hjärtats fyra stora sfärer bör alla fullkomnas inom sfären för Guds vertikala hjärta. Där bör fullbordan ske av barnens hjärtessfärer, syskonens hjärtessfärer, parets hjärtessfärer, och föräldrarnas hjärtessfärer. Adam och Eva skulle ha fulländat alla dessa hjärtessfärer. Som en naturlig konsekvens måste vi nu fullkomna dessa fyra vertikala hjärtessfärer och befria Gud från sin sorg.

Inom familjen står farfadern i position av att ha skapat Himmelriket. Ni kände inte till att er farfar och farmor är er familjs kung och drottning, eller hur? I framtiden bör ni tydligt komma ihåg att familjen är fundamentet för att ärva Himmelriket. Nu bör också tydligt inse hur viktigt det är att ni lever ett liv

i kärlek inom er egen familj, eftersom är familj utgör fundamentet för förverkligandet av hjärtats fyra stora vertikala sfärer. (235-30, 24.8.1992)

Då Guds kärlek är absolut, är det en himmelsk lag att man och hustru inte kan skiljas åt. Vi bör återupprätta människans fallna värld, en värld där denna lag har gått förlorad, och föra den tillbaka till det ursprungliga hemlandet. Bara på så sätt kan vi uppnå målet att bygga en fredens värld. Då skulle Himmelriket på familjenivå utvecklas till att vara ett Himmelrike på nationsnivå, sedan skulle detta vidareutvecklas till Himmelriket på världs nivå. Himmelriket på världs nivå skulle växa till att bli Himmelriket i den andliga världen och därmed åstadkomma fullständig befrielse. Detta skulle så småningom leda till en fredlig värld.

När ett par blir man och hustru och ger varandra sann kärlek, blir detta till det kungliga palats som är kärlekens grund och upphovet till kärlek, liv och släktlinje mellan Gud och mänskligheten. Där börjar också idealet för Himmelriket på jorden och i den andliga världen. Barnen, som härstammar ur denna sanna kärlek, kommer att uppnå fullkomlig enighet med sina respektive makar, centrerade på sann kärlek. De bildar sedan en familj som tjänar Gud som ett helt naturligt inslag i sitt dagliga liv. Detta kommer i sin tur att bli början eller grundvalen för freden och idealet, så att ärorika män och kvinnor framöver kan bli förenade och förverkliga Guds ideala kärlek, som Hans sanna objekt.

Genom att människor blir fullkomliga som skapade varelser av obegränsat värde, med sann kärlek som mittpunkt för sitt liv, kan Gud själv också uppnå kärlekens fulländning och grunda familjeidealet som är Hans ideal för Skapelseten, där evig genuin kärlek kan bo och stanna. Så är Guds avsikt att slutföra och fullkomna en ideal värld. (295-45)

Adam och Eva måste fullända hjärtats fyra stora sfärer på vertikal nivå genom sina barn. Dessutom, eftersom familjen är det horisontala förkroppsligande av det vertikala, måste den arva traditionen om de tre stegen, med Gud i centrum. Sett i nuets perspektiv är fadern och modern, Adam och Eva, centrumet. Det förflutna representerar Gud och det framtida representera barnen. Ni bör förstå att våra familjer på detta sätt är ämnade att arva de tre stora kungadömens tradition. Konungafamiljen som lever på detta sätt inträder i det eviga landet som landets invånare och som det landets kungliga familj.

Detta är Himmelriket. Det är i den positionen Sanna Föräldrar står. På grund av Sanna Föräldrars ankomst i denna tidsålder har hjärtats fyra stora sfärer och de tre stora kungadömen fulländats och fullkomliggjorts. Och ytterligare, eftersom Föräldrarna står i centrum, står de i position av konung och drottning som representerar mänsklighetens alla familjer. I överensstämmelse med detta kommer alla ättlingar som härstammar från denna släktlinje att vara de barn som ärver det kungariket. Fram till vårt nuvarande tidevarv har

Jesus uppfyllt rollen som himlens Konung, men det har aldrig funnits några Sanna Föräldrar. Nu, när jag går vidare till den andliga världen, kommer ett nytt kungadöme att grundas med Föräldrarna i centrum; och så kommer det också att ske på jorden. På det viset kommer det osynliga ”plus” och det synliga ”plus” att bli ett, och även sinne och kropp kommer att bli ett. (235-231, 20.9.1992)

Föräldrar måste fostra sina barn som Guds egna barn, i Guds ställe, och ha status som påtagliga föräldrar. Därigenom kan de omiskännligt uppleva Guds vad Gud upplevde när Han fostrade sina egna barn. Gud själv har växt på detta sätt. Gud har växt och utvecklats igenom barndomens tid, syskonskapets tid, perioden för äkta makar, och föräldrarnas tidevarv.

När vi föder våra barn och fostrar dem upplever vi själva Guds förflutna. Vi står själva i centrum och förnimmer tydligt den osynlige Skaparens personlighet och skepnad, den osynlige förste Skaparen i Hans barndom. När vi, utifrån en ställning som andre skapare, den synlige skaparen, fostrar dessa barn och hjälper dem att växa som bröder och systrar, och när vi så småningom hjälper dem att gifta sig och bli någons make eller maka, är målet att på jorden kunna se hela den konkreta tillfredsställelsen förverkligad, som existerar andligt och osynligt, precis som Gud upplevde den när han fostrade Adam och Eva som sina barn, och som bror och syster. Detta är betydelsen av att vi får ha våra egna barn. (263-148, 21.8.1994)

När är hjärtats fyra stora sfärer fulländade? När uppnår söner och döttrar fullkomlighet, och när uppnår bröder och systrar fullkomlighet? När uppnår man och hustru fullkomlighet, och när blir föräldrar fullkomliga? Det sker när de gifter sig... När äktenskapet fullbordas bär tre typer av kärlek frukt och ge skörd: barns kärlek, syskons kärlek, och kärleken mellan man och hustru. Detta uppfylls medan Föräldern bor i himlen. Adam och Evas Förälder lever i himlen, den andliga världen, och står som fundament för dessa tre typer av kärlek.

Eftersom ni själva föddes och fostrades, och blev föräldrar på detta sätt, bör ni också själva ha barn. Ni bör föda barn som blir era arvingar. Precis som Gud skapade Adam och Eva, bör också ni, som den andre skaparen, sätta barn till världen. Det är meningen med ättlingar.

Ni bör skapa barn precis som den förste Skaparen skapade barn. Eftersom den första skapelsen utfördes av den vertikale Skaparen, måste den förenas med en annan horisontal varelse, varigenom dessa två blir ett. Den horisontella standarden höjer sig obegränsat; varför den vertikala standarden expanderar oändligt och bildar en rund form, som utvecklas till en sfär, en gränslös, oändlig yta. Därför representerar föräldrarna himlen, och barnen, syskonen och makarna representerar jorden. Följaktligen, när dessa förenas med makarna i centrum, förenas också den vertikala standarden. Så blir Adam och Evas fullkomlighet till fulländningen av Guds ideal för skapelsen. Allt som Gud hoppades på i sitt ska-

pelseideal är förverkligat och fulländat. Vad betyder allt detta? Det betyder att vi alla behöver en ömsesidig objektpartner för vår kärlek. (263-57, 16.8.1994)

Hjärtats fyra stora sfärens fulländning är förverkligad när objektpartnern, centrerad på Gud, förkroppsligar det förflutna, det nuvarande, och framtiden genom att bära kärlekens frukt. Detta stadium uppnås när makarna efter vigseln förenas i kärlek. Därför kan vi inte nå detta stadium av förening ensamma. Vi bör vara inriktade på Gud. Först när Gud träder in och blir en del av ekvationen kan kungens position bli synlig hos paret. Kungadömet skapas inte utan den enighet som uppnås genom kärlek. Kungadömet här syftar på en kung och en drottning, men bara genom att involvera Gud, som är vertikal, och Hans ingripande uppstår kungadömet.

I och med att detta kungadöme förverkligas förenas slutligen Gud själv helt med Adam och Eva, som är pånyttfödda på jorden. När denna enighet är uppnådd uppnår barnafödandet och den motsvarande horisontala expansionen samma resultat som om alla element i de fyra positionernas grundval är ett och desamma och identiska. Till exempel, om det finns tre söner, ser varje sons fyra positionernas grundval som han har skapat i sin egen familj likadan ut. Den har samma uppbyggnad och form; det är av samma modell. I enlighet därmed har varje familj samma värde som Adam och Evas familj. Anledningen till det är att de bär på samma frö. (270-258, 16.7.1995)

Ni bör förstå att positionen av skaparna nummer två var ett löfte, men Gud har inte kunnat se skaparna nummer tre, Hans barnbarn. Därför bör ni också inse att det är ni som borde bli Guds barnbarn. Barnbarnen bör återerövra hela den förflutna historien från den förste osynlige Gud och den andre synlige Gud, och få dem att känna kärleken från två världar som de kan glädjas över. Det är barnbarnen som står i den positionen. Det är inte Gud och inte heller Adam eller Eva.

Det är anledningen till att Gud till och med aktar och ärar sina egna söner och döttrar. Han ärar och aktar till och med sina barnbarn. Adam bör också akta och ära sina barn. Han måste vara säker på att inte åsidosätta sina barn eller misslyckas med att uppfostra dem på det rätta sättet. Därför, om något av barnen i de Välsignade familjerna råkar falla, kommer denna korruptions resultat att drabba hela familjen; familjen faller. Ni måste ha en klar insikt om att den handlingen bär med sig denna förödande konsekvens.

Ni bör fullborda hjärtats fyra stora sfärer och de tre stora kungadömen. Er farfar representerar Gud. Eftersom er far står i centrum för den andra generationen, står han i den här världen i position av kung i er familj. Ni bör därför tjäna era föräldrar som om de vore en kung och en drottning. På samma sätt bör ni tjäna era farföräldrar som om de vore Gud. Genom att ta emot dessa två former för kärlek, och genom att ta emot kärleken från er far och mor som representerar Gud, går ni in i barnbarnets

tidevarv och flyttar er till den utvidgade värld som Himmelriket på jorden och i himlen innebär. (264-195, 9.10.1994)

Gud älskade Adam och Eva med sitt osynliga ursprungliga sinne, men deras älskade barn älskade Han genom Adam och Evas synliga fysiska kroppar. Därigenom skiljer sig Guds position i Hans kärlek till sina barnbarn från Adam och Evas position i deras kärlek till sina barnbarn. Det är det bakomliggande skälet till förökningsprocessen; därför sker förverkligandet. Eftersom det finns två olika rötter är detta det naturliga förloppet för Principen *ursprung-delning-förening*.

När Gud skapade Adam och Eva med utgångspunkt från originalet resp. utifrån ursprungets position, upphöjdes Gud till nivå av Förälder genom att passera de tre stegen av barn, syskon, och make – maka. På samma sätt skulle också Adam och Eva stiga till att uppleva den Sanne Förälderns (Guds) kärlek genom att först uppleva barns kärlek, därefter syskons kärlek och sedermera äkta makars kärlek. Ni måste komma till klar insikt om att föräldrakärleken måste förankras både vertikalt och horisontalt. Det är på det sättet den vertikala måttstocken utvecklas både i himlen och på jorden. Från den punkten expanderar sedan allting, centrerat på Föräldrarna. Hela den mänskliga historien utvecklas med Föräldrarna i centrum. Detta är formeln för utveckling. Historien utvecklas och framskrider genom familjemönstret som är centrerat på Föräldrarna. (270-258, 16.7.1995)

Också Gud själv har växt. Ur formen av påtagliga Adam och Eva skapade Gud barnen, syskonen, makarna, och föräldrarna, som Han hade som en vision i sitt osynliga, okroppsliga sinne. Genom att se dem växa upp som syskon, makar, och föräldrar, upplevde Gud dem som sitt andra jag. Därigenom känner Han oändlig glädje som Gud, som har förverkligat sitt ideal om sann kärlek.

Som människor är vi skapade att uppleva glädje på samma sätt som Gud. Oberoende av vilka vi är kommer vi därför att befinna oss i position av ett barn, ett syskon, en make/maka eller förälder i förhållande till någon annan. Vilka vi än är, kommer vi som människor att grunda familjer med hjärtats fyra stora sfärer i centrum. Våra familjer är för oss basen för att uppleva hjärtats ideala sfär. Och precis som Gud kan bara de ibland oss som verkligen upplever hjärtats fyra stora sfärer finna enighet överallt i Himmelriket på jorden och i Himmelriket i himlen. Det är anledningen till att vi känner oss dragna till att grunda familjer: vi vill bli sådana ideala människor. Av samma skäl måste vi, vilka vi än är, som alla människor söka efter den ursprungliga familjen och återupprätta kärlekens skyddade bo. (259-44, 27.3.1994)

Som äkta makar bör ni alla förverkliga hjärtats fyra stora sfärer och fullända de tre stora kungadömen. Ifall ni gör det, kommer ni att kunna röra er när som helst och helt fritt mellan den andliga världen och den fysiska världen. (253-71, 7.1.1994)

Fullbordan av hjärtats fyra stora sfärer kan bara uppnås genom enigheten mellan man och hustru som har sin grund i kärleken inom äktenskapet. Om denna enighet bryts sönder blir resultatet ofullkomligheten i barnens hjärtesfär, syskonens hjärtesfär, makarnas hjärtesfär, och föräldrarnas hjärtesfär; dessa fyra stora hjärtesfärer kommer att lämnas oförverkligade. Innan vi går vidare till den andliga världen måste vi fullända hjärtats fyra stora sfärer, men på grund av fallet har dessa hjärtesfärer hittills aldrig blivit förverkligade. Det är anledningen till att vi behöver återupprättelse genom gottgörelse. (249-289, 11.10.1993)

Hjärtats fyra stora sfärer är fulländade och bär frukt genom enigheten i kärleken mellan man och hustru, medan de tre stora kungadömen fullbordas vid tidpunkten när Adam och Eva föder sina söner och döttrar. Först efter att de har fött barn kan dessa tre stora kungadömen fullbordas. Gud representerar farfadern som står som representant för den andliga världen; Adam och Eva representerar nutiden. Förbindelsen mellan dessa sker på följande sätt: det förflutna, det nuvarande, och framtiden. Söner och döttrar som representerar framtiden härstammar från Adam och Eva som representerar nutiden. Därigenom måste det som har varit delat från ursprunget återvända och bli förenat igen. (270-258, 16.7.1995)

Livet vi lever på jorden överförs till den andliga världen i exakt samma form

och med den kvalitet det har på jorden. Ni bör verkligen ha en klar förståelse av dessa sammanhang. Hur är människorna då förbundna med varandra horisontalt, när de en gång har nått den andliga världen? Ni bär med er till den kosmiska familjen på andra sidan alla de känslor och erfarenheter från er familj på jorden, och det är på det sättet ni träder in i den världen. Här på jorden lever vi våra liv i våra familjer, centrerade på våra horisontala föräldrar, men när vi går vidare till den andliga världen träder vi in i den vertikale föräldrarnas värld, alltså i den eviga vertikala världen. Den vertikale föräldern utgörs av det som är bildat centrerat på Gud. Den eviga världen är en värld av ande, därför är det fler än bara en generation som inträder i den världen. Tusentals och åter tusentals generationer rymms i den världen.

Eftersom den andliga världen är förlängningen av de liv vi har levt i den här världen tillsammans med våra egna far- och morföräldrar, föräldrar, och söner och döttrar, centrerade på Gud, måste vi uppnå ett hjärteband som vi kan känna horisontalt, en förbindelse där vi känner ett ansvar som äldre syster, eller som yngre syster, som hustru eller som mor, eller som äldre resp. yngre bro, som far eller make, etc. Först då kan vi uppleva harmoni i den andliga världen. (247-308, 1.6.1993)

Ni hör de här sakerna för första gången, eller hur? Det är vad Himmelriket är: ett hemland dit ni måste resa med den kungliga familjens kärlek i bagaget, efter att ha återupprättat hjärtats fyra

stora sfärer och de tre stora kungadömen. Sätt igång och dö om ni inte tro mig. Hur storartad en människa än må vara, så berörs hon ändå av denna verklighet. Därför ber jag er, bestäm er fort för att ta emot den heliga Välsignelsen. Det är den snabbaste och lättaste lösningen. Låt inte en situation uppkomma där ni plötsligt dör och måste klaga, ”O, jag önskar att jag hade lyssnat på Rev. Moon!” Ta alltså emot Välsignelsen och lär er på vägen. Ni måste faktiskt förenas tillsammans som man och kvinna och söka efter och återupprätta den förlorade himmelska familjen samt tjäna Gud som er Konung. I den betydelsen finns er farfar som representant för Gud. Ni bör alltså tjäna honom i Guds ställe. Era föräldrar står i position av kung och drottning, centrerade på jordens fem miljarder människors familjer. Låt oss därför ärva föräldrarnas tradition, vägen från dem som vi tjänar som kung och drottning över den samtida världens familjer, tillsammans med Gud. Den värld, som ärver denna tradition och för den vidare för tusen och åter tusen generationer framåt, är Himmelriket på jorden! Amen! Amen! (239-76, 23.11.1992)

3.2 De tre stora kungadömen

3.2.1 De tre stora kungadömen är stommen i skapelsens ideal

Det ursprungliga idealet är, om Adam uppnår fullkomlighet är det samtidigt fadern till det himmelska kungadömet som uppnår fullkomlighet; om Eva uppnår fullkomlighet, är på samma gång

det himmelska kungadömets mor fullkomnad. Om de blir ägare till en familj, framträder Himmelrikets kungamakt på familjenivå. Därför måste Adam och Eva bli kung och drottning på det individuella planet, på familjenivå, på släktnivå, och på nations- och världsnivå. (201-130, 27.3.1990)

Gud växer som Konung till det andliga kungadömet, Adam växer till konung över jorden, och Adams son växer upp till konung över både det andliga kungariket och över jorden. Om ni frågar någon ”vad slags familj önskar du dig?” kommer några att svara, ”Jag önskar att min farfar vore konung, jag önskar att min far skulle vara konung, och att också jag själv vore konung. Det är en människas högsta önskan.”

Ni lever era liv i okunnighet om det faktum att ni är de tre stora kungadömens söner och döttrar. För att bli prins eller prinsessa i de tre stora kungadömen bör ni kunna tjäna era farföräldrar som det andliga kungarikets kung och drottning, och akta och ära era barn som prinsar och prinsessor. Början till Adams familj centrerad på Guds ideal skulle vara startpunkten till just en sådan familj. Adams nation, Adams värld och Adams kosmos är alla inbegripna i en sådan familj. (280-167, 24.11.1996)

Adam och Eva är Guds son och dotter, inte sant? Eftersom de är Guds son och dotter är de också himlens prins och prinsessa likaväl som jordens, den fysiska världens, prins och prinsessa. Medan de å ena sidan är det andliga

kungadömet kungason och kungadotter, kommer de när de växer upp också att bli kung och drottning över jorden. De är guds kungliga ättlingar. Detta är anledningen till varför de är skyldiga att lyda lagen från det kungliga hovet i det andliga kungadömet, och är skyldiga att sedan förkroppsliga denna vägens eller lagens alla element för att bli till en ideal modell inom båda dimensioner, den vertikala och den horisontala, och inom sfärerna för såväl fram och bak som höger och vänster. Vart de än går, till öst eller väst, till nord eller syd, eller framåt resp. bakåt, utgör de fortfarande den ideala modellen eftersom de står i denna centrala kärnposition. Den centrala positionen är alla relationers hjärta: nord, syd, öst eller väst, ovan eller nedan; det är centrum. I detta perspektiv bör ni som sitter härinne bli till ett exempel och en modell vart ni än kommer. (226-258, 9.2.1992)

Vilka positioner intar far- och morföräldrar? De är ambassadörer utsända av Himmelriket med fullständig auktoritet. Därför bör ni akta och ära er farfar och farmor på samma sätt som ni aktar och ärar Gud. Er mor och far är kungen och drottningen i den nuvarande människofamiljen bestående av fem miljarder människor. Ni själva är de prinsar och prinsessor som kommer att ärva framtidens kungadöme. Det är traditionen som ni är en del utav.

För vilket syfte lever alltså människan? Syftet med människans liv är att ärva varje sfär av det himmelska kungadömet: det förflutnas kungadöme,

samtidens kungadöme och framtidens kungadöme. Är det inte sant? Vill inte alla vara en kung eller en drottning? Med detta slags inställning som livets huvudsakliga tankesätt blir vi ett folk som knyter ömsesidiga hjärteband som bröder och systrar, och som skapar denna broderliga hjärtesfär. Med den släktlinjen som leds vidare genom den äldste sonens linje i centrum kommer detta hjärtats fundament att föras vidare in i en evig framtid under tusen, ja, tiotusen generationer framöver, som konungafamiliens släktlinje. (228-282, 5.7.1992)

Vad menar vi när vi syftar på den ursprungliga skapelsens ideala familj? Den ideala familjen i den ursprungliga skapelsen bestod av den Himmelske Fader- konungen, det andliga kungadömetets konung och det jordiska kungadömetets konung. Med andra ord, himlens konung och jordens konung. Därför är ni kungadöttrar. Hur ser den ideala familjen ut? Det förflutna representerar Gud, jorden representerar det nuvarande, och barnen är framtidens kungasöner och kungadöttrar. Den himmelske faderskonungen står alltså på Guds plats; jordens faderskonung och modersdrottning står på faderns och moderns plats, och barnen står på kungabarnens plats, alltså platsen för söner och döttrar. När man ser på dessa tre generationer som en familj representerar farföräldrarna Gud, den jordiske faderskonungen och den jordiska modersdrottningen representerar föräldrarna, och deras söner och döttrar blir prinsar och prinsessor. Således representerar var och en av des-

sa tre generationer ett kungadöme. Om vi talar om farföräldrarna syftar vi på det förflutna, om vi talar om föräldrarna, talar vi om det nuvarande, och om vi talar om barnen talar vi om framtiden. När alla dessa är länkade till varandra, är det förgångna, det nuvarande, och framtiden förbundna genom dem.

(219-244, 8.9.1991)

Familjer som har fulländat och fullkomliggjort hjärtats fyra stora sfärer och de tre stora kungadömen är ideala familjer. I sådana familjer motsvarar farfadern Gud, föräldrarna är kung och drottning för världens familjer, och ni, barnen, är framtidens kungar och drottningar som ärver kungadömet i himlen och på jorden. Gud har kungavälde i himlen och föräldrarna har kungavälde över jorden. Sönerna och döttrarna är de kungar och drottningar som ärver detta. Således är platsen där dessa tre stora kungadömen anknyter till varandra och bär frukt vår egen ideala familj. (239-185, 24.11.1992)

Våra far- och morföräldrar representerar det förflutna och är i den bemärkelsen Himmelrikets ambassadörer som Gud ha sänt till våra familjer. De är Himmelrikets speciella sändebud. Våra fäder och mödrar är Himmelriket på jordens kungar och drottningar i samtiden. Vi, som barnbarn, får kärlek från både föräldrarna och farföräldrarna. Adam och Eva kunde bara få Himmelske Faders kärlek. Men det fanns ingen som kunde få Adams kärlek. Följaktligen kunde till och med Gud bara älska en genera-

tion, men Han behöver faktiskt uppleva att älska barnbarn, alltså den andra generationen. Det är därifrån som sedan expansionen börjar.

De tre generationerna utgör tillsammans en enhet, en kategori, och det är anledningen till att vi måste tjäna våra farföräldrar som vi tjänar Gud, och tjänar våra föräldrar som världens kung och drottning. Likaså måste vi tjäna barnbarnen som är som kungarna och drottningarna i Himmelriket i himlen och på jorden, som kommer i framtiden. Dessa barnbarn får då kärlek i dubbla lagar. Den tredje generationen får kärlek både från sina farföräldrar och från sina föräldrar. Kärleken har fördubblats, och det är från denna punkt som Himmelriket på jorden och i den andliga världen uppstår. (266-147, 22.12.1994)

Farföräldrar måste leva som om de ställföreträdde Gud. Föräldrar måste leva som om de stod ställföreträdande för världens högste ledare. Deras söner och döttrar är skyldiga att leva som vore de Himmelrikets kungar, som kungasöner och kungadöttrar. Detta är den ideala familjen, den ursprungliga familj som Gud har skapat, familjen för Guds kärlek. Familjen är det himmelska kungarikets palats och dess medlemmar representerar det rikets kungligheter. Gud ser farföräldrarna som representanter för kungasönerna och kungadöttrarna, och föräldrarna som representanter för kungasönerna och kungadöttrarna från världens alla nationer. Alla människor har detta slags önskan, eller hur? Det är samma sak överallt. Barnen å sin sida

representerar hela det framtida universums kungasöner och kungadöttrar. Vår familj, vårt hem, är en sådan plats; det är ett centrum med detta slags värde. Det här är någonting som ni verkligen borde vara stolta över. Och det är sannerligen mycket värdefullt att vi själva står upprätt med denna underbara och nobla ideologi. När ni kan säga ”jag är stolt över min familj, stolt över att min familj är en modellfamilj, en central familj som representerar det ideala paret”, kommer hela universum, till och med framtidens alla varelser i Guds skapelse, att välkomna en sådan familj. Inser ni vad som ligger bakom en familj med detta värde, en sådan historisk familj? Detta är den ideala familjens struktur så som Gud har skapat den. Ni måste nå detta slags position. Gud står i position av era farföräldrar, och när ni väl når den platsen måste alla buga sig. (216-299, 14.4.1991)

De tre stora kungadömen är det förenade idealet som sammanför inte bara eran för farföräldrarnas kungadöme och eran för föräldrarnas kungadöme, utan också eran av det andliga kungadömet och det fysiska kungadömet. Farföräldrarna är den första generationen och föräldrarna är den andra generationen. Det finns bara två generationer här, inte någon tredje. Barnbarnen måste födas, och de behöver få kärlek såväl från föräldrarna som från farföräldrarna.

Det är verkligen ganska häpnadsväckande. Också jag har haft söner och döttrar och uppfostrat dem, men jag relaterar till mina barnbarn snarare som till vänner. Vi har alltså blivit vänner.

När vi människor åldras tenderar vi till att känna oss ensamma. Vår omgivning förändras och vårt aktivitetsområde har förminskats. På det viset börjar vi utveckla fasta band till våra barnbarn.

Denna process leder till far- och morföräldrarnas fullkomlighet, och också till föräldrarnas fullkomlighet; de kommer att tillsammans skapa ett enskilt frö. När den högsta toppen eller positionen är förbunden med denna punkt blir allting förbundet. Först när dessa två är sammanlänkade kan det speciella fröet skapas.

Det är så som både farfadern och fadern fullkomnas, genom att frambringa ett frö. Och det är därför som allting måste förenas när toppen är förbunden med denna punkt. Först när de två generationer har förenats kan det ojämförliga fröet skapas.

Således, med sönerna och döttrarna från Adams familj i centrum, centerad på dem som den speciella unika modellen, och horisontellt förbunden med dessa ättlingars direkta härstamning, expanderar familjen horisontalt. Expansion är omöjlig utan att ett frö blir till som har erfarenhet från hjärtats tre stora sfärer. (283-79, 8.4.1997)

På grund av Adam och Evas Fall kunde Gud inte stå i tre generationers position. Bara två generationer hade etablerats när fallet ägde rum. Var är det, som är det mest eländiga med amerikanska familjer nuförtiden? Det värsta är att far- och morföräldrarna bokstavligen inte kan möte sina egna barnbarn. Alla far- och morföräldrar har en gång bör-

jat som bebisar och när slutligen stadiet av farföräldraskap; de borde alltså helt naturligt återvända till ett babylikt stadium. Vilka är deras småbarnsvänner? Det är deras barnbarn.

När vi blir gamla börjar vi bli senila, inte sant? När vi blir senila resp. dementa blir vi som småbarn. När vi väl blir riktigt dementa förlorar vi förmågan att tala. Är det inte sant? Därför borde farföräldrar och barnbarn komma tillsammans. När jag väl har blivit farfar finner jag mina barnbarn till och med mer älskvärda än mina egna barn. Och de människor jag mest längtar efter är inte mina barn utan mina barnbarn. Så är det. I det perspektivet är gamla människor i Amerika verkligen beklagansvärda. (266-147, 22.12.1994)

När vi älskar och respekterar våra far- och morföräldrar ärver vi i själva verket det förgångna och lär känna det. Från våra föräldrar lär vi oss nuet, samtiden, och när vi älskar och uppskattar våra barn lever vi intensivt medan vi lär oss allt om framtiden. Vad är det som vi ärver från våra far- och morföräldrar, och från vår mor och far? Vilken släktlinje ärver vi? Svaret är, vi ärver sann kärlek. Sann kärlek är vad vi ärver. Min farfar och farmor må vara gamla, men de har blivit ett genom sann kärlek. På samma sätt är min mor och far ett med varandra i sann kärlek; naturligtvis bör också vi bli lik dem och ärva framtiden. Ni måste inse tydligt att ni inte kan ärva och inte knuta an till framtiden utan att bli en sann familj på den absoluta nivån.

När vi ser på dessa tre generationer i familjen är det som att se på hela universum. Universums kärlek bor inom en sann familj som representerar den mänskliga historiens hela förflutna, samtid och framtid, där Gud fanns med från början. I en sann familj älskar vi vår farmor, vår mor, vår äldre syster, osv. Om vår farmor saknas känner vi oss osäkra och störda. Likadant är det när det gäller vår farfar eller någon annan familjemedlem; saknas någon av dem eller deltar inte i ekvationen känner vi oss obekväma. Vi måste en sådan genuin familj, och när vi gör det flyttar vi helt naturligt in i det himmelska kungariket. Far- och morföräldrarna, föräldrarna och alla barnen flytta in i Himmelriket på ett naturligt sätt.

Människorna som träder in i Himmelriket är sådana som upplever kärleksfulla sanna far- och morföräldrar, kärleksfulla sanna föräldrar, tillgivna sanna barn, en sann familj, en sann nation, och det sanna universum. Familjen är läroboksmodellen hur man uppnår detta. Tänker vi på det, och tänker vi på Gud, öppnar sig den eviga framtiden för oss. När vi älskar Gud och tänker för oss själva, ”för framtidens skull fortsätter min kärlek”, så ligger den eviga framtiden öppen för oss. (162-140, 5.4.1987)

En ideal familj är en familj som har fulländat hjärtats fyra stora sfärer och de tre stora kungadömen. Farfadern är som Gud, föräldrarna är kung och drottning över världens familj, och vi själva är framtidens kungar och drottningar som kommer att ärva kungamakten över

himlen och jorden. Detta är Himmelrikets kungamakt, inte sant? Och hur är det med det fysiska kungariket? Vi är de kungar och drottningar som skall ärva detta. På detta sätt är platsen där de tre stora kungadömen måste bära frukt och blir förenade till ett vår familj, vår ideala familj. (239-185, 24.11.1992)

När vi, de välsignade centrala familjerna, nu har trätt in i tidsåldern för Himmelriket på jorden, är vi alla – er familj och min familj – kungligheter. Det betyder att vi är Konungens familj. Hur exemplariska måste vi då vara? Kan en kung leva precis som han vill? Kungar, drottningar, prinsar och prinsessor, alla är de skyldiga att hålla lagen i den nation de tillhör. Men dessutom måste de också iaktta det kungliga hovets förordningar och lagar. En sådan lag finns faktiskt, eller hur? Det finns lagar och principer som kungligheterna och aristokraterna måste följa. Vare sig ni lever i England eller i Korea så är livet för dem som tillhör den kungliga familjen inte alls så enkelt att leva. (232-326, 10.7.1992)

Jag, Rev. Moon, har gått en sådan svår väg, återupprättelsens väg. Saknar ni det slags erfarenhet och har inte känt på det slags besvärlig väg, kan ni inte ana eller verkligen förstå Himmelriket. Ni kommer inte kunna stiga till kungars eller drottningars position som kan råda över Himmelriket. Hur ska ni kunna bli konung om ni inte ens vet hur man vördar drottningen? Det är helt meningslöst. (232-331, 10.7.1992)

De lärar jag kommer med är utan motstycke i historien. De är mänsklighetens hopp och för med sig början till fred och lycka. De är begynnelsepunkten för allting inom Himmelriket. Därför befinner sig de familjer som är knutna till mig under min levnadstid – era familjer – i den kungliga familjens sfär. Om ni lever detta slags liv kommer ni avgjort att gå vidare till den andliga världens nivå som motsvarar den grad till vilken ni har fullkomnat detta liv. Och om ni tror att det jag säger inte har någonting att göra med er så begår ni ett stort misstag. Era familjer står i position att uppfylla den högsta, största, och mest nobla önskan i världen. Det hoppet, den längtan, är att i familjen farfadern blir kung, att fadern blir kung, och att barnen blir kungar, samt att alla tre generationer kan stå i position av universums kungar. Detta är den största förhoppningen. Ni måste inse ännu en gång, känna intill märgen igen, att ni verkligen är i en position att stå på högsta toppen och fullända själva höjdpunkten av all mänsklig längtan. (249-111, 8.10.1993)

3.2.2 Återupprättelsen av förstfödslorätten, förälderns rätt och rätten till kungaväldet

Adam och Eva är mänsklighetens föräldrar och samtidigt alla nationers kung och drottning. På grund av fallet förlorade Adam och Eva de ”tre stora rättigheterna” eller ”tre stora auktoriteterna” som vi idag talar om i *Unification Church*.

Adam är den förste sonen, den äldste sonen av hela mänskligheten. Han äger rätten, nämligen den äldste sonens auktoritet. Den äldste sonen är den som blir fadern. Först blir han fadern och senare blir han konungen. Vilka är då dessa ”tre stora rättigheter”? Den första är den förste sonens rätt eller auktoritet, sedan finns förälderns rätt och auktoritet, och slutligen konungens rätt och makt. Detta är anledningen till att vi människor är födda, för att anförtrors dessa tre stora rättigheter. (273-223, 29.10.1995)

När vi tänker på de tre stora kungadömen måste vi inkludera konceptet av förste skapare, andre skapare och tredje skapare. Utan detta koncept kan de tre stora kungadömen inte uppnås eller fulländas. Gud representerar förfäderna i det förflutna, Adam och Eva står som förfäder i presens, och Adam och Evas barn är framtidens förfäder. De tre stora kungadömena måste alltså också inkludera detta koncept om förfäder. Utan detta koncept kan de tre stora kungadömen inte fullbordas. Härnäst följer helt naturligt konceptet om de kungliga familjernas sfär, baserat på det ömsesidiga förhållandet som är upprättat med den direkta kungliga härstamningen i centrum. (270-287, 16.7.1995)

Den slutgiltigt sammanfattande konklusionen av återupprättelsens försyn är återupprättelsen av den äldste sonens rätt, återupprättelsen av förälderns rätt, återupprättelsen av rätten till kungaväldet, och återupprättelsen av konungafamiljens suveränitet. Syftet med åter-

upprättelsen av den äldste sonens rätt är återupprättelsen av föräldrarätten; syftet med återupprättelsen av föräldrarnas rätt är återupprättelsen av rätten till kungavälde, och syftet med återupprättelsen av rätten till kungaväldet är återupprättelsen av konungafamiljens suveränitet. Dessa är de fyra stora hjärtesfärerna.

Era farföräldrar, era föräldrar, och ni och er make/maka symboliserar tillsammans de tre stora kungadömen. Farföräldrarna symboliserar förfluten tid, era föräldrar symboliserar nutiden och ert eget par symboliserar framtiden. Era farföräldrar är faktiskt i en bemärkelse speciella sändebud som den andliga världen har sänt till ert hem. Därför går det med all säkerhet väl för sådana familjer som ödmjukt lyder och efterföljer sina farföräldrars ord. (249-306, 11.10.1993)

Försynens historia för frälsning är historien att arbeta genom föreningen av Kain och Abel för att finna föräldrarna. Eftersom de hade gått förlorade kommer allting annat att bli till intet såvida de inte är funna och återställda. Vi måste finna modern, sedan fadern, och sedan familjen. På detta sätt etablerar vi den eviga ideala familjen på jorden. Det första steget är sedan att återupprätta den äldste sonens rätt, det andra steget att återupprätta föräldrarätten. Rätten till kungadöme kan bara återupprättas när de förra två är enade. Ursprungligen skulle Adams familj vara ett kungligt hem. Adam och Eva var ämnade att vara kung och drottning där mannen symboliserade himlen och kvinnan symboliserade jorden. Om Adam och Eva inte

hade fallit, och dessa båda världar, dessa två sfärer av kungadöme hade blivit fullbordade, skulle Adam och Eva ha utvecklats till den ideala familjen. Detta är idealet för Adams familj. Sedermera skulle konungafamiljens suveränitet ha varit en naturlig följd. (246-170, 11.4.1993)

Vilka är dessa tre stora kungadömen? Farföräldrarna har ställningen som Himmelrikets kung och drottning, föräldrarna ses som kung och drottning här på jorden, och ni själva är framtidens kungar och drottningar. Av denna anledning bör ni ödmjukt följa den kunskapsförmedling och de regler ni får från era farföräldrar som representerar den andliga världen, och likaså era föräldrars goda råd och allt de lär er. Eftersom det är till och med viktigare för er att gå patrioters väg än att gå vägen för vördnadsfulla barn, måste ni ödmjukt och absolut lyda.

Barnbarnen, Adam och Evas barn, skulle få kärlek från båda sina föräldrar och också från Gud, deras farfar. Adam och Eva upplevde bara Guds föräldrakärlek; de kunde inte få en farförälders kärlek. Å andra sidan skulle Adams barn få en farfars kärlek och det är så de tre generationerna skulle utformas.

När farföräldrarnas kärlek väl tas emot börjar en horisontal expansion. Kärleken måste utvecklas i tre steg. Det är modellen. Det är de fyra positionernas grundval. De tre generationerna måste förbindas med varandra. Därför är barnbarnen förbundna med den himmelska världen när de ta emot farfaderns (Guds) kärlek medan de fortfarande lever på

jorden. De blir kungligheter nas tronföljare i den himmelska världen, Himmelriket, och likaså kungligheterna på jordens tronföljare. (283-79, 8.4.1997)

Fallet påverkade tre generationer. Våra farföräldrar representerar Gamla Testamentet; våra föräldrar representerar Nya Testamentet, och vi själva representerar det Fullbordade Testamentet. Våra barn å andra sidan fortsätter vidare till världens era. Vi måste förbinda allt detta inom familjen. Problemet är att Adam och Evas familj skulle åstadkomma detta, men de förlorade i själva verket föräldrarna. De förlorade den äldste sonens förstfödsrätt och de förlorade rätten till kungavälde. Nu har vi emellertid redan återupprättat föräldrarnas rätt och kungaväldets rätt. Eftersom sanna Föräldrar har lagt ut vägen att återupprätta föräldrarnas sfär, den äldste sonens rätt och kungaväldets rätt, kan ni ärva dem.

På grund av denna standard som existerar centrerad på rätten till kungavälde, är ni i position av släktmessias. Det faktum att jag, som representerar nationens kungadöme, världens kungadöme och himlens kungadöme, har utnämnt er som messias för ätten eller släkten, betyder att ni är kungar för en släkt. Ni är släktens sanna föräldrar. (210-270, 25.12.1990)

Ifall Adam inte hade fallit skulle han ha varit den äldste sonens förstfödde sonson. Emellertid slutade denna första öppning, denna första generation, och speciellt Adam, i ett misslyckande.

Som resultat av detta förlorades allt, den äldsta sonsonens sfär, föräldrarätten, och rätten till kungavälde som konung över universum. Ni borde tydligt inse att slutmålet för återupprättelsens försyn är en rörelse som tar tillbaka dessa tre sfärer. Detta är konklusionen. Syftet med Guds plan för återupprättelse är att Adam skall göra anspråk på och hålla den sanne föräldrarnas sfär, den sanne äldste sonens sfär, och tillsammans med dessa återta rätten till kungavälde över den andliga och den fysiska världen. Mänsklighetens förfäder var ämnad att bli en sådan person och individ. (208-272, 29.11.1990)

Skulle våra förfäder inte ha fallit, hade de blivit Guds son och dotter och prins och prinsessa i Himmelriket på jorden och i den andliga världen. Det skulle ha varit en världsomfattande händelse. De båda skulle ha varit början och slutet, Alfa och Omega. Men eftersom inga goda föräldrar kunde framkomma ur alfapunkten, utan onda föräldrar istället dök upp, måste allting sopas undan. Detta är anledningen till att Sanna Föräldrar måste träda fram, alltså Sanna Föräldrar som har förmågan att smälta och lösa allt som utgick från de onda föräldrarna. (226-319, 9.2.1992)

Ni är avsedda att ärva Sanna Föräldrarnas tradition genom att bli ett med dem. Med huvudtraditionen resp. kärntraditionen i er familj bör ni upprätta ett underlag som gör det möjligt för er att vägleda alla nationer. Er familj måste kunna ta på sig en sådan ledande roll.

När ni uppnår detta kan ni bli formellt och påtagligt registrerade i den kungliga familjens sfär i det andliga kungariket. Himmelriket är den plats som ni kan träda in i när ni väl har uppnått allt detta. Himmelriket är faktiskt inte något ställe som vem som helst kan gå till. Tre generationer bör vara fast beslutna att gå den vägen tillsammans. Farföräldrar, far och mor, make och maka, och sedan söner och döttrar, utgör tillsammans fyra steg. Inom denna ram uppnås nivån man-hustru i den tredje generationen. (228-295, 5.7.1992)

Första steget är återupprättelsen av brödernas sfär, det andra steget är återupprättelsen av föräldrarnas sfär, och det tredje steget är återupprättelsen av rätten till kungavälde. Den demokratiska världen har inte detta koncept av kung, eller hur? Den världen grundar sig på en filosofi om broderskap. Där ser man horisontalt på saker och ting, som en enskild yta. Det är vad jag menar med en broderskapsfilosofi, och i en sådan värld förekommer ständiga strider. Människor strider med varandra och hävdar ”det här är mitt, det där är ditt”. Det här konceptet när det gäller bråk eller kamp är mycket centralt inom demokratin, är det inte? Till exempel, regeringen och oppositionen kämpar mot varandra, och så vidare. Men vad är innehållet i dessa strider? Vad de verkligen bråkar om är rätten till kungavälde. De kämpar med varandra och båda är fast beslutna att vinna kungaväldet. Vilken position eller roll har presidenten? Är det inte ett slags kungavälde? Men

kungarna i den bemärkelsen kommer och går, och resultatet är ofta exploatering; och saker och ting fungerar i själva verket inte. Men när en gång en konung framträder som står på en absolut nivå, kommer problemen att försvinna. Då kommer en absolut fredlig värld att uppstå. (205-172, 1.9.1990)

Den demokratiska världens politiska system är ett system som bäddar för konflikt och kamp. Därför måste vi resa oss till positionen av föräldrar. Det är enda möjligheten för att stoppa stridandet. Med föräldrarna i centrum blir alla bröder förenade. Det är den enda vägen. Först måste vi finna Sanna Föräldrar, sedan blir det möjligt att finna sanna barn, sanna nationer, och sann fred. Det finns inget annat sätt. (205-190, 1.9.1990)

”Gudismen” är den ideologi som kretsar kring Sanna Föräldrar. Gudismen tillhör den vertikala sfären, och denna vertikala aspekt samarbetar med den horisontala aspekten, med alla bröder och systrar i världen för att visa det sfäriska idealet. Kärleken har i själva verket en sfärisk form. Denna sfäriska form ansluter till och ger genklang hos den vertikala dimensionen överallt och varsomhelst. Den formens yta blir idealets sfär. Därför finns det för vardagslivet, alltså ytans sfär, ingen grundval till klagan. När en fotboll rullar vidare och vidare och så småningom ligger still har varje vinkel av bollens yta en likvärdig kraft som förbinder den med det vertikala. Enligt samma måttstock, med detta värdesystem, kan vi nå ända upp och

komma fram till en värld av jämställdhet och balans. Det är viktigt att förstå detta. (218-347, 22.8.1991)

Förening bör uppnås centrerad på Gudismen. Sanna Föräldrar är familjens kung och drottning. Denna familj är naturligt och automatiskt förbunden med andra familjer. Därifrån uppstår släktens resp. ättens kung. Denna släkt eller ätt är i sin tur förbunden med andra släkter och ätter, och de kommer samman för att bilda en etnisk grupp; så uppstår den etniska gruppens kung. Samma process utvecklas för nationen, världen, och kosmos; och på samma sätt är också kungarna från var och en av dessa sfärer förbundna med varandra och slutligen med Gud. På detta sätt står Gud som konungarnas Konung. (205-189, 1.9.1990)

3.3 Att fullborda konungafamiljens suveränitet

3.3.1 Slutmålet för kärlekens kungliga familj är Himmelrike

Himmelriket är platsen där den kungliga familjen träder in efter att ha blivit prinsar och prinsessor som har Guds kärlek i centrum för sina liv och som har fått och upplevt kungens och drottningens kärlek. Dagens kristna säger, att de kommer till himlen genom tron på Jesus Kristus, eller hur? Jag är väldigt benägen att tala om för dem att bara gå vidare till den andliga världen och se vad som händer. De kommer snabbt nog att märka om Rev. Moon har

rätt eller fel. Det de säger stämmer helt enkelt inte. Det är problemet. Hittills har ingen religion kunnat lämna en verkligt rimlig förklaring. (237-172, 16.11.1993)

Vilka är Adam och Eva? Om Gud är Skapelsens konung, är Adam och Eva Hans kärleks objekt och partner i den kärleken och de tronföljare som ska arva konungafamiljens sfär; alltså är de prins och prinsessa. Det är vad icke fallna Adam och Eva är. Det är viktigt att förstå sammanhangen: Gud är hela universums konung och Adam och Eva var Guds förstfödde son och dotter. (229-57, 9.4.1992)

Den som träder in i det himmelska kungadömet borde gå in genom prinsens och prinsessans port, med den direkta härstamningen som barn till Guds kärlek, som kunglighet från det himmelska kungariket. Vad är då himlen? Himlen är platsen som ättlingarna med kunglig härstamning går till; platsen dit de kungliga familjerna går. Alla vi människor på jorden borde bli barn med en direkt härstamning från Gud, eller åtminstone med en härstamning från en sidogren av Guds släktlinje. Vi bör ha den exemplariska standarden av sann broderlig kärlek och enighet i centrum och, utifrån positionen att ha uppnått att skapa en modellsläkt och modellnation, bör vi bli förkroppsligandet av den kungliga familjens ära och värdighet. Sedan bör vi naturligtvis lägga över tyngdpunkten på den himmelska världen efter att ha levt efter dessa normer under vårt jordeliv. (236-204, 8.11.1992)

Ni bör alla bli en del av den kungliga familjen med sann kärlek i fokus. Om vi tänker oss att Adam var sonen med den direkta härstamningen från Gud så härstammade hans bröder och systrar från Guds släktlinje i andra hand och var ämnade att bli invånarna eller folket i Guds nation. I detta perspektiv måste vi bli fyllda av den kärlek som prinsen och prinsessan från himlens sfär äger, och vi måste stolta förkroppsliga den positionens värdighet och ära. Och även våra föräldrar måste stolta upprätthålla den värdigheten på sin väg genom livet. Låt därför var och en av oss ha en djup insikt om att det ursprungliga hemlandet är denna plats, som vi bör gå till efter att ha levt på detta sätt. Med andra ord, det är Himmelriket på jorden. (220-219, 19.10.1991)

Ni kan inte träda in i Himmelriket utan att ha älskat världen. Ni bör älska världen som er egendom och älska hela mänskligheten som er egen familj. Såvida ni inte känner världens smärta och lidande så som Gud känner det, kan ni inte bli den himmelska sfärens prinsar eller prinsessor. Sådan är Gud, och så känner Han. Därför måste ni kunna stå i en position av prinsar och prinsessor till en sådan Fader. Ni måste uppnå återupprättelse av förstfödsrätten samt föräldrarätten och rätten till kungavälde. Efter att ha utfört det kan ni återupprätta konungafamiljens suveränitet.

Såvida ni inte har passerat alla dessa portar kan ni inte möta Gud i den ursprungliga världen. Den viktiga frågan är huruvida himlen och jorden kan

hälsa på er eller inte. Ni måste själva finna och bli ett med den ursprungliga rot som jag precis har beskrivit. Ni måste välkomnas av hela skapelsen, utan några som helst barriärer för ett välkomnande eller för en fri passage genom alla platser i Guds fantastiska fria skapade värld. Kan ni bli en sådan person så kommer alla människor att buga sig för er i erkännande och respekt, vart ni än kommer, vare sig ni går till den högsta himlen eller till och med till det djupaste helvetet. (253-322, 300.1.1994)

Utan att den äldste sonens rätt blir återupprättad kan föräldrarna inte återupprättas. Eftersom den ursprunglige brodern och systemen förlorades kan vi bara upphöjas till position av föräldrar på grundvalen att ha funnit den ursprunglige brodern och systemen igen. Återupprättelse sker genom att gå den omvända vägen. När föräldrarna väl är funna igen kommer de, alltså Adam och Eva, att bli kung och drottning. Med rätten till kungavälde inriktad på släkten, kommer sedan en ätt från sidolinjen att uppstå, som är inriktad på denna rätt till kungavälde. Detta är den slutliga konklusionen för hela återupprättelseplanen. Efterson detta är konklusionen måste var och en gå denna väg och fullfölja dessa steg. Först då kan vi verkligen bli Sanna Föräldrars söner och döttrar. (246-146, 7.4.1993)

Hjärtats fyra stora sfärer och de tre stora kungadömen måste förverkligas i våra familjer. Människor som uppnår fullkomlighet på detta sätt behöver

ingen tro på Jesus och de behöver inte Rev. Moon. De kan helt enkelt träda fram inför Guds tron direkt. Den dag detta händer är dagen, då konungafamiljens suveränitet i Guds nation börjar. För att konungafamiljen ska kunna börja sitt styre måste ni själva leva på detta sätt och genom mina söner och döttrar få er släktlinje anknuten till min. Förstår ni vad jag menar? Det enda sättet att bli ansluten till den kungliga familjens sfär är att vi genom giftermål blir släkt med varandra, genom mina söner och döttrar. (238-48, 19.11.1992)

Hur kan familjen fullkomnas? Familjen kan fullkomnas genom att leva ett liv i överensstämmelse med hjärtats fyra stora sfärer, de tre stora kungadömen och konungafamiljens suveränitet. Detta leder till familjeidealets förverkligande och till förverkligandet av Guds ideal för skapelsen. Och ni bör också bli en medlem i konungens familj. Konungens familj måste vara förenad kring konungen; och det är vad det himmelska kungadömet är, nämligen den plats ni kommer till efter att ha levt inom den kungliga familjens sfär. Efter att ni har levt där flyttar ni helt naturligt till det himmelska kungadömet. (244-48, 29.1.1993)

Först efter att ha förverkligat hjärtats fyra stora sfärer och de tre stora kungadömen kan vi inträda i den kungliga familjens sfär, eller den kungliga klanen. Det vi menar med den kungliga familjens sfär är positionen av sann kärlek som är centrerad på dessa fyra stora sfärer och de tre stora kungadömen. När

vi har uppnått denna nivå ligger vägen till Himmelriket fullkomligt öppen. Så var Guds ideal för Adams familj. Det är i det idealet som den sanne sonen och den sanna dottern blir fullkomliga, och där bröderna och systrarna fullkomnas. Det är också i det idealet som man och hustru fullkomnas och där föräldrarna blir fullkomliga. (244-310, 1.3.1993)

Återupprättelsen av den äldste sonens rätt leder till återupprättelsen av föräldrarätten, och det i sin tur leder till återupprättelsen av rätten till kungaväldet. Genom att återupprätta rätten till kungavälde uppstår helt naturligt konungafamiljens suveränitet. Denna term "konungafamilj" syftar på den levande omgivningen, alltså på det stadiet i livet då livet levs fullt ut, och vi har nu kommit till en sådan epok. Vi vinner alltså seger efter seger och går steg för steg vidare på en omvänd väg. Vad kommer vi att göra efter att ha återvänt? Eftersom vi förlorade familjen måste vi finna familjen. (235-42, 28.8.1992)

Det himmelska kungarikets människor, släkt och invånare i det himmelska kungadömet börjar alla med den kungliga familjen. För att vi skall gå tillbaka till vår ursprungliga position måste vi därför uppleva konungafamiljens hjärtesfär, centrerad på Himmelrikets sanna kärlek. Detta är i själva verket Guds bittra smärta och vända, att Han inte kunde fostra eller verkliga älska sin prins och sin prinsessa, och att Han inte heller kunde ha barnbarn från den kungliga släktlinjen.

När Adam och Eva växte upp misslyckades de att förverkliga kärlek i position av prins och prinsessa som kunde ära Guds släktlinje. De föll medan de fortfarande befann sig i tillväxtstadiet, i sfären för indirekt herravälde som styrs av Principernas resultat. Följaktligen var de oförmögna att bli medpartner till Gud med vilka Han direkt kunde diskutera sina angelägenheter. Han kunde inte diskutera och dela med dem sådant som rörde den framtida vägen för historien, och himlens och jordens skapelse. Det här är sådant som Gud ville diskutera med dem, så som en far och son helt naturligt brukar vilja göra. (220-47, 14.10.1991)

Hade våra första anfäder inte fallit skulle de ha blivit Guds direkta barn, centrerade på rätten till kungavälde över himmel och jord, rätten till föräldrar i himlen och på jorden, och förstfödsrätten i himlen och på jorden. Deras familj skulle ha blivit jordens kungliga palats och himlens kungliga palats. Dessutom skulle alla bröder och syststrar som föddes i sidolinjen ha fått deras kungliga tradition och spridit den vidare horisontalt. Alla som sedan blev ett med denna centrala kungliga tradition och praktiserade den i sitt liv skulle genom detta kunnat träda in i det himmelska kungariket. Vad är då ur detta perspektiv det himmelska kungariket för något? Den obestriddliga slutledningen är att det himmelska kungariket är det mål och den sfär dit sådana familjer och släkter kommer som med Guds kärlek i centrum har levt sitt liv på jorden enligt

den kungliga traditionen och fört denna vidare. Om vi därför beaktar att bara de som lever den kungliga familjens liv, antingen som familj från Guds direkta härstamning eller från en sidogren, kan komma in i Himmelriket, måste vi sluta oss till att mänsklighetens alla familjer måste leva i överensstämmelse med den kungliga traditionen och vara centrerade på kärlek. (218-221, 29.7.1991)

Fram till våra dagar har *Unification Church* gått historiens svåra väg, nämligen den historia som utgjorde gottgörelsens tidsepok. Och vårt syfte med att ha gått denna historiska väg av gottgörelse har varit att återupprätta den äldste sonens rätt, föräldrarnas nya rätt, den nya rätten till kungavälde samt konungafamiljens nya rike. Vad skall stå i centrum här? Inte är det dagens människocentrerade värld, utan snarare är Gud centrum. Dessa sfärer eller riken skall inte återupprättas centrerade på något existerande kungavälde eller på någon existerande familj. Nej, vi talar här om den äldste sonens rätt centrerad på Gud, Sanna Föräldrarnas sfär centrerad på Gud, rätten till kungavälde centrerad på Gud, och konungafamiljens suveränitet centrerad på Gud. Detta har varit det hopp mänskligheten har närt i alla tider fram till idag. (230-171, 3.5.1992)

De människor jag söker är Himmelrikets kungliga familj. De är kärlekens kungliga familj i Himmelriket. Ni måste bli frön. Ni måste bli sådana frön som kan lagras i kornboden, klara den kalla nordiska vintern till följande år, och som

när våren kommer med klart solsken och varm vind kan skjuta skott, räta ut sig i rätt riktning och visa sin inneboende skaparkraft. Först när ni bli sådana frön – frön som demonstrerar livets kraft – kan ni bli till livets nya knoppar. (180-62, 20.8.1988)

3.3.2 Vad är konungafamiljens suveränitet?

Vad menar vi med ”konungafamiljens suveränitet”? I Adams familj fanns den äldre brodern Kain och den yngre brodern Abel. Kain och Abel föddes som barn till Adam och Eva. Det är Kain och Abel. I varje omgivning, oavsett var, måste de alltid finnas ett subjekt och ett objekt i ett parförhållande, och Kain och Abel måste förenas på samma sätt som subjekt och objekt blir ett. Centre-rad på den familj som på detta sätt är förenad bör också andra familjer i den fallna världen i sin tur förenas med denna familj. Denna enhet är vad vi menar med ”konungafamiljens suveränitet.”

Eftersom den äldre brodern är den centrala personen bör han stå i centrum och ställer sina direkta bröder och syst-rar på sin högra sida, och de som skall återupprättas på sin vänstra. Därpå bör han få dem att förenas. Eftersom fallet ägde rum måste denna uppgift utföras. Hade fallet inte ha skett, skulle allt som hade varit nödvändigt har varit enighet-heten mellan bröderna och systrarna i Adams familj. Således, för att rädda den fallna världen måste förenandet av Kain och Abel ställas i en Abel-position med Satans värld i Kain-positionen, och

sedermera måste måttstocken för åter-upprättandet av förstfödslovet, för-älderrätten och rätten till kungavälde etableras. När de personer som står i den yngre broderns position lyder och följer denna norm, är konungafamiljens suve-ränitet etablerad.

Således kan den fallna världens söner och döttrar stå i de yngre barnens position genom samarbetet med barnen av den direkta härstamningen och på detta sätt återvända till positionen av äldste son. De kan då leva tillsammans i Him-melriket på jorden och i himlen. Detta är vad som avses med ”konungafamiljens suveränitet”. (270-260, 16.7.1995)

Den konungafamiljens sfär tillhör inte någons egna söner eller döttrar. Människorna i den fallna världen var ursprungligen ämnade att vara de icke-fallna första prinsarna och prinsessor-na. Genom fallet däremot trasslade de in sig med Satan och förstörde den äldste sonens vunna rättighet, Guds ideal för det himmelska kungadömet. För att lösa detta måste människor i Abels position besegra många berg av lidande, själslig plåga och bitter smärta, och genom att bana den himmelska vägen in i Satans värld måste de leda hans folk till en fri-villig och naturlig underkastelse. Därigenom bör de sedan föra de människor som står i den äldste sonens position i den fallna världen ned till den andre sonens position och själva stiga ur den andre sonens position upp till den äldste sonens rätt. Med detta i centrum måste de sedan åstadkomma en fullständig omvandling hos allting i himlen och på

jorden. Det är utifrån den positionen som det nuvarande fundamentet med Sanna Föräldrar i centrum har framkommit. (264-195, 9.10.1994)

”Konungafamiljens suveränitet” betyder att behandla fallna människor som prinsar och prinsessor i andra led. Skulle Lea, som Jakobs första hustru, inte ha aktat Rakel som om Rakel var den första hustrun, och om hon själv i sin egenskap av första hustru inte hade ställt sig i position av andra hustru, skulle hon inte kunnat återupprättas till Guds sida. Ingen känner till att detta slag av anmärkningsvärt rollbyte var tvungnet att ske; att det var nödvändigt att gå en sådan väg av positionsbyte. Eftersom en sådan princip råder inom återupprättelseprocessen ägde detta slags fenomen också rum vid Jesu tid. En sådan gudomlig norm, som är inriktad på den äldste sonens rätt, föräldrarnas sfär, rätten till kungavälde och konungafamiljens suveränitet, måste återupprättas genom gottgörelse vid tidpunkten för Jesu liv på jorden. Saker och ting måste återställas precis som de förlorades. Om man till exempel stöter tre hål i ett triangelförhållande till varandra i en hink så måste tre hål tätas till i triangelform. Eftersom Satan invaderade och himlens sida led ihållande skada, måste Guds sida också välla Satans sida den skadan och återupprätta detta genom gottgörelse. Det är vad som menas med återupprättelse genom gottgörelse. (262-203, 23.7.1994)

När vi kommer till löfte nummer tre talar den om hjärtats fyra stora sfä-

rer, de tre stora kungadömen och konungafamiljens suveränitet. Detta är som en lärobok och det visar det mönstret på vad var och en bör uppfylla. Vad är då den ”konungafamiljens suveränitet” för något? ”Konungafamiljens suveränitet” uttrycker intentionen att rädda alla människor i den sataniska världen som i position av äldste son har strävat efter att förstöra Gud. Efter att ha upprättat den äldste sonens rätt bör vi älska dessa människor som våra egna yngre bröder och ta dem med oss när vi träder in i Himmelriket. Vad vi här måste komma ihåg är att vi måste ta dem med oss. Vi kan inte gå ensamma. Därför måste vi återupprätta den äldste sonens rätt. Kain i den sataniska världen blir alltså vår yngre broder. Naturligtvis är de som ska vara våra yngre bröder mycket större i antal än vi själva.

Hela mänskligheten är inkluderad i det antalet. De kommer alla att stå i position av yngre son när födsloretten en gång är omvänd och den äldste sonens rätt är återupprättad.

Ni alla här, alltså också era söner och döttrar, måste föra alla människor från Satans värld med er till Himmelriket. Ni måste ta dem med er och inte lämna dem åt sidan. Detsamma gäller för er far och även alla kommande generationer. Detta måste fortsätta tills Satan själv är återupprättad. Detta är vad vi menar när vi talar om konungafamiljens suveränitet, och därför har den speciellt inkluderats i Familjelöftet. (265-253, 23.11.1994)

Ursprungligen skulle den kungliga familjens sfär inte finnas, men den finns

nu för att omvandla den fallna världens söner och döttrar, alltså för att omvandla djävulens barn till att bli yngre bröder och systrar. Utan att vara en del av konungafamiljens sfär kan Kain i den sataniska världen inte få tillträde till Himmelriket. Kain bör heller inte tro att han är förvisad när han förlorar positionen av förstfödd, även om han förstörde Guds ideal, nämligen den andre sonens sfär, medan han befann sig i position av äldste son och befann sig inom sfären för himlens kärlek. Eftersom han kommer att stå i den yngre sonens position kommer han till en omgivning där han kan vara älskad av sina äldre syskon och sina föräldrar, och där han efter att ha fått deras kärlek också kan inträda i den icke-fallna domänen, Himmelriket. Himmelriket är målet för dem som upplever den kungliga familjens kärlek. Denna ideala mönsterfamilj har nu blivit etablerad men det återstår fortfarande att återupprätta resten av världen. (267-151, 4.1.1995)

Vad är konungafamiljens sfär för något? Nu har vi ingenting annat än familjer, vad menar vi då med denna ”kungliga familjens sfär”? Det betyder Kain. Vi måste rädda Kain. Eftersom vi representerar den sanne prinsens väg måste vi dra världens anförvantskap, det fallna, defekta släktet i himlens riktning och gå tillsammans med dem in i himlen. Vi måste rädda Kain och Abel och göra dem till våra yngre bröder och lära dem den kungliga härstamningens hela livsstil. När de väl står i den positionen måste vi leda dem framåt så att

deras ättlingar på denna jord kan förbindas med konungafamiljens sfär, som ättlingar till den kungliga släktlinjen. Såvida inte kain-världen på denna jord är förenad som bröder måste konungafamiljens sfär stanna kvar på jorden.

Därför får ni inte glömma bort Kain. Det är inte er egen familj som kommer att bilda konungafamiljens sfär. Er familj måste förenas med kain-familjerna, ärva denna världs kungavälde och lyfta upp kain-familjerna i ställning av yngre syskon. Sedan måste ni föra dem till sfären tillsammans med er själva. Det är det vi talar om. När det väl är gjort blir Kain och Abel förenade och deras positioner blir de omvända. Detta är vad vi menar när vi talar om kungariket. (283-80, 8.4.1997)

Det är inte er egen familj som skall uppfylla denna roll av konungafamilj. Kain och Abel måste absolut förenas. Tillsammans har Kain och Abel föräldrar av kain-typen och farföräldrar av kain-typ, eller hur? Därför måste ni utbilda dem och därigenom få den familjen bestående av tre generationer till att naturligt och frivilligt underkastat sig. När sedan er egen familj går vidare som tillhörande den kungliga familjens sfär, kan ni föra dessa med er till det riket som era yngre syskon. Det är det här som vi menar med ”konungafamiljens sfär”. (283-80, 8.4.1997)

Vad är den kungliga familjens sfär? Det betyder inte Adam och Evas barn av direkt härstamning. Det finns fortfarande den här fallna världen som måste

återupprättas. Trots att ni själva kan ha blivit återupprättade återstår fortfarande kain-sfären, sfären för släktens messias, och även kain-sfären på världsnivå att återupprättas centrerad på de välsignade familjerna och även centrerad på era egna barn. Genom att återupprätta dem måste ni själva stiga till position av äldste son. Som Abel, som motarbetades av Satan, måste ni återupprätta den äldste sonens ställning på himlens sida, alltså förstfödslovet, och installera er äldre broder, som tidigare stod i den äldste sonens ställe, i den yngre broderns position. Gör detta och ta sedan er bror med er, och träd in i himlen tillsammans. När jag talar om den kungliga familjens rike talar jag om det i relation till detta ansvar som ni måste uppfylla.

Eftersom Kain och Abel blev fiende på den horisontala nivån måste de också bli ett på den horisontala nivån. Då ordningen i syskonföljden blev förvrängd måste Abel bli den äldre brodern och Kain måste bli den yngre brodern, så att bröderna Kain och Abel är återupprättade med Guds ursprungliga son och dotter i centrum. När detta är uppnått måste de träda in i Himmelriket tillsammans. Därför måste ni återvända till er hemstad, omsätta livsstilen för värnadsfulla söner och döttrar, lojala medborgare, helgon, och Guds sanna söner och döttrar i praxis, och fullborda hela innehållet i den grundläggande planen som Gud ursprungligen hade för avsikt att uppfylla inom den första familjen. När detta är gjort kommer allting att vara fulländat. (266-147, 22.12.1992)

Först kommer den äldste sonens rätt, sedan föräldrarätten, rätten till kungavälde, och därefter konungafamiljens suveränitet. Vad avser vi med denna term "konungafamiljens suveränitet"? Den situation som Gud möttes av i Edens lustgård var ett mycket allvarligt problem. Trots att Han ville uppfylla sin vilja såg Han gestalten av en kvinna och hennes barn som var så helt olika dem Han ville se. Från denna tidpunkt började mänsklighetens tragiska och olyckliga historia, och eftersom ingen förstod eller visste detta har det fram till idag varit omöjligt att finna en lösning. På ena sidan har vi fem miljarder människor, medan vi på den andra sidan – Guds sida – bara har en handfull söner och döttrar.

Om ni tänker på min situation i det fallet, jag har bara tretton barn. Det är allt; bara tretton. Hur kan jag lösa problemet Kain och Abel? Var kan jag finna lösningen? Det enda sätt detta kan lösas på är genom att älska fienden. Abel måste undervisa var och en genom kärlek. Efter att genom gottgörelse ha återupprättat den äldste sonens rätt måste Abel erkänna och installera alla andra när han uppfyller Ordets sfär, konungasuveräniteten som Sanna Föräldrar. Med detta konungavälde i centrum måste vi leda den kungliga familjen, som står i en yttre position, framåt. Det är det himmelska kungariket: platsen dit den familjens medlemmar inträder, och dit vi tar den kungliga familjen med oss medan kungaväldets rätt hålls i ära, centrerad på Föräldrarna och rätten till kungavälde. Det är genom att uppleva

denna hjärtesfär som vi träder in i i Himmelriket. (247-265, 9.5.1993)

Ni kommer att förstå mina ord precis i den grad som ni har ett faktiskt förhållande till mig. Jag är inte bara er lärare, någon som ni kan möta på ett alldagligt sätt eller utan den rätta förberedelsen eller attityden. Det enda sättet på vilket ni kan komma in i den eviga huvudfärans värld är, om jag löser och förbereder härstamningens mittlinje och det innersta hjärtat av alla hjärtan ur en position av själva huvudfärans kärna.

Eftersom Gud är kärlek vill Han inympa äktenskapsbrytarens barn, den fallna blodslinjens ättlingar, i sfären av den eviga huvudfärans arv, och sedan förvara dem i Himmelrikets lager och tillerkänna dem samma värde som det sanna olivträdet frukter. När vi talar om konungafamiljens domän talar vi om de människor som står i den positionen. (249-319, 11.10.1993)

Enligt den ursprungliga planen skall alla söner och döttrar som är födda här på jorden bli del av den kungliga familjens sfär. Sålunda kommer Gud att erkänna hela mänsklighetens fem miljarder människobarn som den kungliga familjens domän när det Fullbordade Testamentets tidsålder och Sanna Föräldrars era en gång proklamerar som fullbordade. Men trots att Gud kommer att erkänna dem som kunglig familj kommer Han samtidigt inte bara att erkänna dem som fullt kvalificerade. Snarare kommer Gud att tillåta människorna att träda in i konungafamiljens rike, men

för att de verkligen skall bli medlemmar av denna kungliga familj kommer det att behövas en dokumentation över ett förflutet där de har älskat Abel mer än någon annan, baserad på återupprättelsens princip genom gottgörelse, från individens nivå och hela vägen upp till hela världens nivå. (251-169, 17.10.1993)

3.3.3 Den kungliga familjens rike inkluderar inte barnen från den direkta härstamningen

Den kungliga familjens rike inkluderar inte barnen från den direkta härstamningen. Mina direkta barn står i en position som har överstigit gottgörelsen. Hittills har fallna människor använt sig av förstfödslorens auktoritet för att dra alla ned till helvetet, men nu, när de har fått ge upp den äldste sonens rätt, står de i den yngre sonens position. Ursprungligen skulle alla ha varit i position av äldste son till den kungliga familjen. Eftersom den fallna världen har kommit att stå i den yngre sonens position erkänner Gud dem nu i varje aspekt som likvärdig del av den kungliga familjen på Guds sida. De är inkluderade på Guds sida, och på grund av detta har varje betingelse genom vilken Satan eller någon som står under Satans herravälde kan anklaga Gud helt och hållet utplånats. Det är anledningen till att vi kan påstå att Gud är en rättvis Gud. Den mission ni var och en har framför er nu måste uppfyllas individuellt, centrerat på er själva och er egen släkt, och centrerat på ert eget land. (258-229, 17.3.1994)

Vad betyder den kungliga familjens sfär? Om ni ser er själva som barn som härstammar direkt från mig, begår ni ett fruktansvärt fel. Sedd ur ett perspektiv av att ha fulländat återupprättelsen, finns det återupprättade kvinnor och återupprättade Kain och Abel, och sedan finns det Kain och Abel inom min direkta släktlinje, Sanna Mor och barnen. Det rör sig här om två olika släktlinjer. Gud har återupprättat världen. När det är fullbordat, hur kommer han då att göra med människorna från Kain-sfären? Gud kan inte bara döda dem. Ursprungligen skulle alla människor i denna position utgöra den kungliga familjen, Adams kungliga familj. Men eftersom de släpades och drogs mot Satans sida behöver de nu bli inympade igen och få sina ursprungliga rättigheter igen när de väl är återupprättade till sitt ursprungliga skick. Av den anledningen måste vi ansluta eller inkludera de återupprättade kvinnorna och barnen i den kungliga familjens sfär. Vad jag förklarar här betyder att vi måste leda hela mänskligheten till att skapa denna konungafamiljens sfär. (256-327, 14.3.1994)

Det finns två uppsättningar lagar som gäller för konungafamiljen. Den kungliga familjen måste följa nationens lag lika väl som de lagar eller förordningar som gäller själva konungafamiljen. För att Adams nu levande fem miljarder ättlingar skall kunna tillhöra den kungliga familjens sfär måste de bli absolut förenade med barnen från min direkta härstamning i ett förhållande av

Kain och Abel. Ni är faktiskt inte kvalificerade att komma direkt till mig. De Välsignade familjerna tillhör inte Satan utan de existerar i som Kain och Abel, den äldre och den yngre sonen. Frågan är hur många av er kommer att vara utvalda. Även om hela jordens befolkning må tillhöra den kungliga familjens sfär, är den verkliga frågan huruvida de har en direkt förbindelse till mig eller inte. Genom att få era barn ingifta i min direkta släktlinje kommer den kungliga familjens sfär att bli förenad och Kain och Abel kommer så småningom att försvinna. Frågar ni kvinnorna som sitter här efter deras högsta önskan, så är deras svar, att få någon av sina avkommor att bli ingift i min direkta släktlinje. (249-114, 8.10.1993)

Barnen med direkt härstamning från Herren vid hans återkomst behöver inte lägga några betingelser för gottgörelse. De är inte snärjda av gottgörelsebetingelser. Detta gäller inte bara för barnen från min direkta släktlinje utan också för de kvinnor och söner från Kain-sfären här på jorden. Det gäller också sanna Mor. De facto gäller denna verklighet även Sung-jin och hans mor. Hela Kain-sfären är faktiskt erkänd som tillhörande konungafamiljens domän. När Kain-sfären har ställts i position av återupprättad yngre broder och ansedd och behandlad som den kungliga familjen, kan Satan på intet sätt komma med anklagelser.

Varför måste Satan erkänna och bekräfta detta? Helt enkelt för att det

inte kommer att finnas några villkor för honom att göra anspråk på dem som sina barn. Om vi inte erkänner hela mänskligheten i position av kungafamiljens sfär betyder det att det kommer att finnas kvar en grupp människor inom Satans domän som inte tillhör den kungliga familjens sfär. I det fallet kommer Satan att fortsätta att ha en bas för sin existens. Men, eftersom vi accepterar hela mänskligheten som den kungliga familjens sfär har satan inget annat val än att upphöra att existera. Detta är en mycket viktig punkt och det får inte råda någon förvirring kring den ibland er. (260-156, 2.5.1994)

Många religionsgrundare, helgon och visa män har framträtt genom historien fram till våra dagar, ändå har ingen av dem haft någon verklig förbindelse med sann kärlek. Jesus Kristus kom till denna jord som Messias för att lösa detta problem, och han gav sig själv för att lägga grundvalen av ”brud” och ”brudgum”. Vad exakt måste då Messias göra när han kommer till denna värld? Han måste etablera en ny sfär av kunglig familj, alltmedan han styr i riktning av en ny familj, en ny släkt, en ny nation och en ny värld.

Ven är den direkte anfadern till den kungliga familjens sfär? Den direkte anfadern är den som kommer som icke fallen, direkt son till Guds ursprungliga sanna kärlek och som står på fundamentet av sant liv, sann kärlek, och sann härstamning. Han är fröet. När detta frö gror och bildar rot kommer denna att bli den centrala roten, och denna kom-

mer att förgrena sig och växa upp till att bli huvudgrenen och den huvudsakliga blomknoppen. Medan detta frös träd växer vertikalt kommer det att breda ut sig motsvarande horisontalt så att familjen och släkten är anslutna till det, och likaså folket, nationen, och hela världen. (263-194, 4.10.1994)

Hittills har ännu inte en enda person på jorden fötts genom sanna Föräldrar. De som är födda till denna världen utan en förbindelse till Sanna Mors och Sanne Fars, alltså Sanna Föräldrars, släktlinje, kan inte träda in i Himmelriket. Ur perspektivet från Guds skapelseideal var vi ämnade att få Sanna Föräldrars härstamning, att tjäna dem som ägarna av kungaväldet över Himmelriket på jorden och i himlen, och att leva tillsammans med dem som deras släktingar med sann kärlek i centrum. När vi sedan hade växt upp på detta sätt skulle vi gifta oss och lämna efter oss ättlingar, och på ett mycket naturligt sätt gå vidare till den andliga världen, sålunda inträda i Himmelriket. Det betyder att vem som helst som inte har verkliga och påtagliga erfarenheter av kärlek med denna kungliga familjs sfär i centrum, kan inte träda in i Himmelriket. Det är faktiskt helt klart. (250-49, 11.10.1993)

Processen att sköta allting med kärlekens ideal i centrum har format historiens förlopp. Detta är huvudfåran i ideologin eller tanken bakom historien för Guds försyn. Vilka är nyckelpunkterna i denna tankes huvudaspekt? Helt all-

mänt kan vi säga att det finns fyra nyckelaspekter. Nyckelaspekterna i grundtanken i denna fallna värld, eller den huvudsakliga tanken som har föregått skapelsen är följande: För det första, återställandet av förstfödslovätten, resp. etablerandet av den äldste sonens rätt. För det andra, återupprättandet eller grundandet av föräldrarnas sfär, och för det tredje återupprättelsen eller grundandet av rätten till kungavälde; och slutligen återupprättelsen eller grundandet av den kungliga familjens sfär. Var och en av dessa är inkluderade i Principens grundtanke.

Adam skulle vara den äldste sonen och Adams bröder och systrar skulle utgöra den kungliga familjen. Hade Adam inte fallit skulle han inom sin egen familj ha etablerat sin position som äldste son och också hans position som konung. På samma gång skulle hans yngre bröder ha bildat den kungliga familjen. Hans äldre syster eller yngre syskon etc. skulle ha blivit den kungliga familjen och denna den äldste sonens rätt, Adams rätt som förstfödd, skulle ha fortsatt i hundratal och tusentals generationer och skulle så småningom ha bildat en nation och en hel värld, vilken slutligen hade omfattat hela mänskligheten.

Detta är anledningen till att huvudfårans kungadöme måste vara förenat, och att alla tillsammans, rätten till kungavälde och föräldrarnas sfär – med den kungliga familjens sfär i centrum – behöver förenas för att bilda en värld. Roten till allt detta är en enstaka rot. Det kan inte finnas två. (247-134, 1.5.993)

3.3.4 På väg att bygga en nation med den kungliga familjens suveränitet i centrum

Det är meningen att ni skall ärva Sanna Föräldrars tradition genom att bli ett med dem. Med den huvudsakliga resp. kärntraditionen i er familj bör ni lägga ett fundament som blir er plattform för att leda alla nationer. Er familj bör kunna ta på sig detta slags huvudroll. När ni uppnår detta kan ni bli formellt och påtagligt bli registrerade i den kungliga familjens sfär i det andliga konungadömet. Himmeleriket är platsen dit ni får inträda när ni en gång har uppnått allt detta. Himmeleriket är faktiskt inte en plats som vem som helst kan gå till. Tre generationer bör tillsammans vara beslutsamma att gå den vägen. Farföräldrar, far och mor, man och hustru, och sedan söner och döttrar; detta blir tillsammans fyra nivåer, men inom ramen för detta är det i den tredje generationen som nivån man/hustru uppnås. (228-295, 5.7.1992)

Adam och Eva kunde inte få sin utbildning från Gud som Hans son och dotter, som Hans prins och prinsessa. Inte heller kunde de få full utbildning som bror och syster. Hade de fått sin utbildning i att vara syskon kunde hela världen ha varit förenad genom att de hade upprättat sanna bröder och systerrelationer med alla människor. Är inte mänskligheten på ett sätt Guds bröder? Med den äldste sonens förstfödde son i centrum kunde alla Adams syskon sprida ut sig horisontellt och bilda en släkt,

en nation, och så småningom kunde de ha expanderat till att befolka hela världen. På detta sätt skulle människorna ursprungligen leva i Himlens kungliga palats och uppleva hjärtat i kungasoenens och kungadotterns rike, alltså den kungliga familjens sfär, medan de levde här på jorden. Genom att leva på detta sätt skulle de helt naturligt blivit kvalificerade att träda in i Himmelriket. Himmelriket är inte en plats där vem som helst kan inträda. (226-130, 2.2.1992)

Vi lever nu i en era där vi måste grunda Guds folk, centrerad på sfären av Himmelrikets konungafamilj. I framtiden kommer en tid då allting i den fallna världen kommer att jämnas med marken och det nya idealet kommer att etableras. När jag går ut i världen och lär ut Guds Ord och undervisar i de Gudomliga Principerna får det inte finnas några koreaner eller någon *Unification Church* som står och blockerar vägen. Det slags motstånd behöver avlägsnas med rötter och allt.

När jag ser tillbaka på de grymma tillfällena då jag fick lov att överge mina egna föräldrar, till och med klippa av bandet till min hustru och min son, är jag bara tvungen att blunda och knuffa mig själv framåt. När det kommer en tid då ni måste inta en stark hållning för att etablera det himmelska konungadömetns traditioner, måste ni vara modiga att göra det. (184-243, 1.1.1989)

Det jag talar om låter som en dröm, eller hur? Varför går ni inte ut och se efter? Kan människor som har ärvt djä-

vulens liv och härstamning, med hans fallna kärlek som bas, träda in i konungafamiljens sfär där Guds sanna kärlek står i centrum, den domän som har blivit upplyft och skapad i enighet, centrerad på sfären för Guds liv och blodslinje och baserad på Hans sanna kärlek? De människor som har ärvt sitt liv och sin härstamning från djävulen ansluts automatiskt till helvetet; och när de väl är i helvetet, kan de då ens hålla blicken upprätt? De kan inte ens titta upp. Först efter flera decennier eller generationer kan de kanske kasta en blick i rätt riktning. Varför förhåller det sig så? Eftersom varje människa har ett ursprungligt hjärta som aktar och ärar sina föräldrar och längtar efter dem, och eftersom var och en fortfarande äger en känsla som direkt attraheras av sann kärlek, kan de se upp i den rätta riktningen efter flera år när deras egen lott eller öde jämförs med tillståndet inom dem, så att deras sinne och kropp ger återklang på den sanna kärleken. Den enda anledningen varför detta är möjligt är för att Adam och Eva växte upp till åldern femton, sexton år. Hade de inte blivit så gamla skulle det inte finnas något som helst hopp. Det skulle vara ytterst omöjligt. Vi brottas alltså fortfarande med denna verklighet, denna barriär av sorg och smärta. En viktig fråga är, hur vi kan bryta oss ut ur denna situation och etablera den standard som kan lösa allt detta. (220-18, 13.10.1991)

Från början var det meningen att man och hustru skulle tala med varandra på det mest respektfulla och artiga

sättet. I aristokratiska eller finare familjer använder makarna inte ett grovt språk mot varandra. Korea är en nation som har en sådan tradition, och detta motsvarar den himmelska lagen. Den himmelska lagen är faktiskt till och med ännu strängare än så. Traditionen inom Koreas aristokrati inkluderade inte Gud, eller anknöt till honom. Den innehöll visserligen konceptet av "nation", men trots detta var den inte förbunden med himlens och jordens lag. Därför måste Korea och det koreanska folket lära från *Unification Church*. Annars har de ingen möjlighet att inträda i konungafamiljens sfär. (253-323, 30.1.1994)

Jag står i position att korrigera alla de fel och missdåd som både män och kvinnor har begått. Till och med när de bara tjejer lite grand på normen i de Gudomliga Principerna försöker Satan ändå att fånga dem i sitt nät. Han hävdar sitt anspråk och säger "Den här personen är förvriden och missbildad på det och det sättet, så jag har rätt att ta honom!" Det är anledningen till att sanna föräldrar måste räta ut människornas alla felaktiga handlingar. Sanna Föräldrar måste under dessa män och kvinnors liv leda dem i rätt riktning. Hur kan de göra det? Det kan ske genom de hjärtats fyra stora sfärer. Det är vid denna punkt som ni kan uppleva hjärtats fyra stora sfärer, de tre stora kungadömen och konungafamiljens sfär. (246-146, 7.4.1993)

Även om det har byggts en motorväg så hjälper det inte er att ha körkort ifall ni inte äger någon bil, eller inte ens

har pengar att köpa bensin för. Var och en av er borde kunna ta hand om detta själva. Ni bör försöka att återspegla Fader Moons familj. Er familj är som ett fordon. Fordonet behöver en förare som kan köra. Ni måste lära er att köra och ni måste tjäna pengar för att kunna tanka bilen, och så vidare. Ni bör inte stå i skuld till andra. Om ni är skyldiga någon någonting kommer ni att skämmas över er själva i den andliga världen. Istället bör ni tänka ut hur ni kan vara till andras fördel, oavsett era egna omständigheter. I annat fall kommer ni inte kunna träda in i den kungliga familjens sfär. Himmelriket är faktiskt en plats som är vetenskapligt organiserat. Därför utgör varje familj en mikroenhet av Himmelriket. (246-79, 23.3.1993)

Sektion 4 Förklaring till Familjelöftet punkt fyra

Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum forma en värld av frihet, fred, förening och lycka genom att skapa en storslagen familj på den kosmiska nivån, som är Guds ideal i skapelsen.

4.1 Guds ideal för skapelsen

Punkt fyra i Familjelöftet hävdar: "Vår familj... lovar att bilda den centrala familj som överstiger himmel och jord som är Guds ideal för skapelsen, och att fullborda en värld av frihet, fred, enighet och lycka genom att vara inriktad på sann kärlek!"

Häriifrån börjar lyckan. Lycka, frihet och idealet förverkligas i skapelseidealets familj som Gud längtade efter. (260-305, 19.5.1994)

Guds ideal är det att världen blir en familj och ett hem. Eftersom det är en plats där sådana människor samlas som har förverkligat hjärtats fyra stora sfärer och de tre stora kungadömen, utgör de en familj och kan inte vara två. Genom att bilda den kosmiska familjen som överstiger himlen och jorden förenar vi välden till att bli en enda människofamilj. (260-191, 8.5.1994)

Vilken är Guds vilja som *Unification Church* lär? Det är att förverkliga Hans ideal för skapelsen. För att uppfylla Guds vilja måste vi förverkliga Hans skapelseideal före vår egen individuella fullkomlighet. Var bör detta skapelseideal förverkligas? Det bör förverkligas i familjen genom individen. Det måste uppnås inom våra familjer. (170-61, 8.11.1987)

Vilket är idealet för skapelsen? Inom *Unification Church* säger vi att det är förverkligandet av en fyra positioners grundval genom Adam och Eva. Detta skulle – ur perspektivet för Guds vilja och skapelse – har varit uppfyllandet av Hans vilja. För att detta skulle bli fullkomligt måste det finnas en fullkomlig Adam och en fullkomlig Eva. Om således en man och en kvinna i sin fullkomlighet hade förenats och avlat fullkomliga barn, skulle ett förkroppsligande av Guds skapelseideal – en subjekt partner

resp. en fullkomlig människa som centrum för den skapade världen – och därmed sfären för mänsklig fullkomlighet ha blivit förverkligad med absolut seger. När sedan Gud och Hans kärlek länkades till detta skulle alla de ideal Han har sökt skapa har blivit förverkligade. Alla skapelsens ideal skulle ha blivit uppfyllda om en sann Adam och en sann Eva – alltså en fullkomnad Adam och fullkomnad Eva, fullkomliga barn- och en familj som inför Gud hade förverkligat på de fyra positionernas grundval, hade blivit länkade till Hans kärlek. (164-9, 3.5.1987)

Vad är det som slutligen kommer att vara bestående? Kärleksförbindelsen mellan Gud och människorna kommer att vara det är bestående. Det är så vi bör se det. Den oföränderliga kärleken mellan Gud och människorna – denna kärlekens lag – kan inte förändras av någon. Inte heller kan någon kraft förändra den. Det är genom sådan kärlek som relationerna mellan människorna och deras relation till Gud kommer att förbli. Vad är det för slags värld vi talar om? Den kallas Guds Rike på jorden. Det är Himmelrikets värld, och efter att ni har levt där stiger ni vidare till det eviga idealet livet i himlen, och detta kallas Guds Rike i himlen. Vi bör alltid ha ett sådant koncept. (164-9, 3.5.1987)

För oss betyder Guds vilja att förverkliga Hans ideal för skapelsen. Vad är då detta skapelseideal? Det är fullbordan av de Fyra positionernas grundval så som de avslöjas i enlighet med

Gudomliga Principernas språkbruk. En sådan definition finns. Vad är då denna fyra positionernas grundval för något? Den refererar naturligtvis till föräldrar och barn, alltså till Gud, Adam och Eva, och deras barn. Vilket är då centrum i den grundvalen? Det är varken Gud eller Adam och Eva, inte heller barnen. Ni talar om de fyra positionernas grundval, men vad finns i dess centrum för att skapa en förbindelse? Vad är det som bestämmer centrum? Det är frågan. Det är varken Gud eller Adam och Eva och inte heller barnen. Bara sann kärlek kan bestämma centrum. (132-107, 27.5.1984)

Den sanna familj, i vilken föräldrar och barn har uppnått fullkomlig enighet i kärlek, är evig. Den är evig och på samma gång absolut. Ursprunget till den kärleken är unik, oföränderlig och absolut. Sådan kärlek existerar inte bara inom Gud, eller bara inom fadern eller inom modern; den är grundlagd på fundamentet av familjen. Tilliten till den familjen baserad på kärlek är absolut, eftersom kärleken är absolut. Sedan är detta absolut i alla relationer. Skulle en av dem invaderas betyder det allas undergång, och det kan därför inte tillåtas. Sålunda måste varje familjemedlem inom denna fyra positionernas grundval stå på vakt – till och med på gränsen till självpuppoffring – mot möjligheten att kärleken invaderas. Det är det mest fruktansvärda som kan hända om kärlekens grundval blir krossad. Denna enstaka kärna expanderar till att bli världen. Från Adams familj bör hans sons familj framträda, och föräldrarnas

familj och sonens familj måste förenas och bli ett. När dessa fyra positionernas grundval blir till kommer de så småningom att bli fyra positioners grundvalar för den framtida andliga världen. (106-57, 9.12.1979)

4.2 Den centrala familjen som överstiger himmel och jord

4.2.1 Grunden för den centrala familjen som överstiger himmel och jord är familjen

Mänskligheten som härstammar från Adam och Eva – som sanna föräldrar – skulle ha bildat en förlängd familj och därigenom skapat en fredlig värld inom Adams kultursfär. I överensstämmelse med detta kommer vid återupprättelsens historias fullbordan en sann familj, baserad på sanna föräldrar och sann kärlek, kommer att fastställas som mänsklighetens hopp och på samma gång som Guds hopp. Denna sanna familj kommer att tjäna som källa till sann kärlek och sant liv och utgöra begynnelsepunkten för mänsklighetens fred och lycka. (294-67, 11.6.1998)

Familjen som menas i följande, ”... bilda en universell familj som överstiger himmel och jord, som är Guds ideal för skapelsen...” är en storartad familj. Har den inte bildats genom grundandet av den kungliga, icke fallna familjens sfär? Det har inte blivit förverkligat. Genom måttstocken för fred som förbinder medlemmarna av den kungliga familjen bör de bli ett kungadöme

som äger kosmos storslagna broderskaps vänskap och kärlek. De måste bilda den allomfattande familjen, som överstiger himmel och jord. Sedan, efter att den familjen har bildats, kommer också Gud att njuta av frihet och fred. Gud och Hans söner och döttrar kommer inte att hindras. Frihet och fred kommer inte att förhindras. Inte heller kommer enighet att hindras. Vad är nästa steg? Lovar ni inte att förverkliga en värld av lycka? Allting finns där. Men till och med när den världen är byggd är den himmelska världen fortfarande utanför. De fallna förfäderna har fortfarande ingen hjärteförbindelse. (283-82, 8.4.1997)

Vad betyder Familjelöftets punkt fyra? Det hänvisar till den centrala familj som överstiger himmel och jord. Alla människor är bröder och systrar – de har en och samma härstamning. Vi måste skydda den som Gud. Trots att vi sitter i Hans kungliga palats måste vi uppfylla löftets fjärde punkt. Vi måste bilda denna universella familj och förverkliga den värld där frihet, fred, enighet och lycka råder. Jag har ett sådant hjärta. Jag är den centrala familjens försvarare. Jag måste plantera frihet, lycka, enighet och fred. Vad betyder detta? Det skall uppenbaras i min historia. Det är mitt livs slutgiltiga mål. Ni bör ha en tydlig insikt i detta. (280-35, 13.10.1996)

Vi behöver en modell för farföräldrar och föräldrar, en modell för makar, och en modell för barn eftersom vi söker att etablera den standard som himlen och jorden eftersträvar med den av Gud

installerade familjen som bas. Korea följer den förlängda familjens system. Ni bör grunda en historisk tradition i vilken sju generationer leva i samma hus, och hundratals och tusentals människor lever som en enda familj. Det är anmärkningsvärt hur detta kom att stämma så exakt med vägen för släktmessiasskapet i *Unification Church*. Det kommer en tid då era familjer kommer att tävla och vara stolta över att centrera kring idealet av att ha grundat förlängda familjer; en tid då alla medlemmar i er familj kommer att få välsignelser och belöningar. De kommer alla att bli kungliga familjer. (276-180, 19.2.1996)

När vi lovar, ”...att bilda den centrala familj som överstiger himmel och jord som är Guds ideal för skapelsen...” betyder det att vi bör förverkliga en förlängd familj för att bekräfta Guds vilja. Som sådan kan vi inte exkludera den sataniska världen. Trots att vi kanske har kungavälde och allting, har vi inte Adams familjs kungasuveränitet. Om vi därför skall representera det kungavälde som är obefläckat av syndafallet, måste vi föra samman var och en från den sataniska världen som en förlängd familj och få dem att stå på frihetens, fredens, enighetens och lyckans plats. Det kommer att finnas frihet och fred, och enighet måste vara inkluderad där också. Vårt ideal är fred och enighet. (267-151, 4.1.1995)

Vi måste förstå på djupet att freden kommer att förverkligas först när mänskligheten i allmänhet delar och

praktiserar Guds sanna kärlek och sanning; med början från individer till familjer, sedan från familjer till samhällen, nationer och till världen, och när det har blivit verklighet att alla människor är bröder och systrar och tillsammans skapar den globala utvidgade familjen på jorden. (259-47, 27.3.1994)

4.2.2 Kärleken är kärnan i ett samhälle med ömsesidigt beroende, där man hjälper varandra till framgång och delar allmänna värderingar

I ett idealt samhälle eller nation samarbetar alla människor nations – och rasöverskridande, skapar harmoni, och lever lyckligt. Ett sådant samhälle är den förlängda familjen där människor är medvetna om att vara den ende Gudens söner och döttrar och bildar ett enda brödraskap under Sanna Föräldrar. Det är här som Sanna familjer, som har återupprättat sin släktlinje, sin äganderätt och sina hjärtan, förverkligar en värld av frihet, fred och enighet som har Sanna Föräldrars språk och kultur som bas. De kommer att leva sina liv i ett ömsesidigt beroende, uppleva gemensam framgång, och kommer att dela de universella värderingarna som existerar inom en kultur som styrs av Guds hjärta. (269-155, 17.4.1995)

Samhället i den ideala världen kommer att kännetecknas politiskt av principer av ömsesidigt beroende, ekonomiskt av ömsesidig framgång och etiskt av delade universella värderingar. Den

huvudsakliga kontentan i principen om ömsesidigt beroende är gemensamt ägande som är baserad på Guds sanna kärlek. Grundmodellen för ett samhälle där ömsesidigt beroende råder är familjen. Med gemensamt ägande menar jag inte äganderätt bara relaterad till materiella ägodelar utan ägande med Guds kärlek som grundval.

Trots att en familjs alla ägodelar rent lagligt står i föräldrarnas namn brukar de ägas gemensamt av föräldrarna och barnen, alltså av hela familjen. Samtidigt har varje enskild familjemedlem tillgång till sitt eget rum, sina egna kläder och egna tillgångar. På detta sätt harmoniseras i familjen helhetens syfte såväl som individens syfte. När denna ideala form för äganderätt inom familjen, där en sådan kärlek ligger till grund, expanderar till samhället, nationen och världen, kommer den att bli modell för äganderätt i det ideala samhället. (271-76, 22.8.1005)

Den ursprungliga relationen mellan Gud och mänskligheten är baserad på sann kärlek. Det finns många instanser för gemensamt ägande mellan Gud och individen, mellan helheten och individen, och mellan grannskapet och individen, men vi förväntas ha ett samägande med ett tacksamt hjärta som växer fram ur Guds sanna kärlek.

I den ideala världen som byggs av människor som har förverkligat Guds kärlek, är helhetens syfte och individens syfte harmoniserade på ett naturligt sätt. Eftersom människorna också har en längtan och en självständighet när

det gäller kärlek tillåts de att ha individuellt ägande och individuella syften. Trots det jagar de inte efter obegränsad individuell egendom eller ett individuellt syfte som underminerar helhetens syfte. Fullkomliga människor förväntas ha tillgångar i proportion till sin ställning och sina omständigheter i överensstämmelse med sitt samvete och sin ursprungliga natur.

I synnerhet, eftersom den ideala människan – som har sinnelaget av sann ägare gentemot alla ting genom dygden av sann kärlek – i sin ekonomiska aktivitet skulle ge uttryck åt kärlek och tacksamhet, kan girighet eller korruption inte förekomma. Samtidigt skulle det inte ligga någon betoning på regionala eller nationala intressenters oförenlighet med helhetens syfte, och ekonomiska aktiviteter kommer att ha sikte och fokus inte på jagande efter profit utan snarare på generellt välstånd. (271-76, 22.8.1995)

Principen av ömsesidigt beroende är ett ideal som eftersträvar förenad deltagande baserad på Guds sanna kärlek för att förverkliga idealen av frihet, jämnlighet och lycka. Att delta i gemensamma politiska system gagnar syftet att välja representanter. Men om vi anser politiska enheter vara förlängningen av kärlekscentrerade familjerelationer så skulle fientliga relationer inte finnas bland kandidaterna. Deras kandidatur skulle vara förankrad i ett upprop på tjänande, och de skulle nomineras av sina väljare som skulle relatera till dem som syskon som tjänar en Gud som

sin gemensamme Förälder. Efter behörigt förlopp bör slutresultatet avgöras i överensstämmelse med Guds vilja, där inga olämpliga beslut kan bli inblandade. Det betyder att det kommer att röra sig om en metod där vinnaren slutligen bestäms genom en enkel process av lottdragning förenad med bön. Eftersom resultatet avgörs genom Guds vilja och himmelsk tur skulle alla acceptera beslutet med tacksamhet och glada hjärtan. (271-76, 22.8.1995)

Principen av gemensamma värderingar syftar på ett ideal där alla människor i samhället iakttar universella etiska och moraliska begrepp som har sann kärlek som bas, och eftersträvar ett liv i godhet och rättvisa. Det kommer att vara ett ideal som söker efter ett moraliskt samhälle, där alla människor gemensamt praktiserar etik och moral med de absoluta värderingar som grundar sig på Guds sanna kärlek. Den ideala världen förutsätter ideala familjer och fullkomliga människor. Den förenade harmonin bland ideala föräldrar, makar och barn i överensstämmelse med sann kärlek blir den ideala familjens rekvisita. För att ta det ett steg vidare, en fullkomlig människa är den, vars sinne och kropp är harmoniskt förenade genom sann kärlek. Den värld, där kärlekens överhöghet råder – den goda moralens värld, där människor som har förverkligat denna väg frivilligt praktiserar godhet och rättfärdighet på en grundval av sann kärlek i sina familjer och i sitt sociala liv som familjens förlängning – är den ideala världen. (271-76, 22.8.1995)

De huvudsakliga inrättningar och departement inom en nation i den ideala världen harmoniseras genom ett smidigt ömsesidigt givande och tagande i sitt gemensamma syfte. Detta kan jämföras med människokroppens olika organ som samarbetar i ett gemensamt syfte i överensstämmelse med hjärnans impulser. (271-76, 22.8.1995)

4.3 Världen av frihet, fred, enighet och lycka

4.3.1 Vår idé: en enad värld

Familjelöftets punkt fyra hävdar att vi kommer att bli Guds globala och kosmiska familj som förverkligar en värld där frihet, fred, enighet och lycka råder. Genom att bli ställföreträdande familjer kommer vi att ena allt. Är det inte det som hjärtats fyra stora sfärer handlar om? De sänder oss ut i samhället. Till och med när vi har förverkligat hjärtats förenade fyra stora sfärer kommer detta inte att vara slutet. Vi har ansvaret att återföra världen genom den familjen. Vi måste ta hand om världens osäkerhet och rädslor, om den sataniska världens kaos, och om den olyckliga miljön, som inte är fri. Det är vårt fjärde löfte. ”Vår familj lovar att bilda en kosmisk familj som överstiger himmel och jord, som är Guds ideal i skapelsen, och fullborda en värld av frihet, fred, enighet och lycka, centrerad på sann kärlek.” Detta är Familjefederationens ankomst. Ni måste alla förverkliga hjärtats fyra stora sfärer, de tre stora kungadömen, och konungafamiljens sfär. Nu är män-

niskorna som tillhör Kain-delen av världen i position av yngre broder och ni bör undervisa dem propert ur position av äldre broder, och etablera den äkta traditionen. Först då kommer den sataniska sidan att vara återupprättat till konungafamiljens sfär; vi kommer att återupprätta den äldste sonens rätt gick förlorad, och rädda människorna i Kain-position. Genom att etablera dem som den andre prinsen träder vi in i det himmelska kungadömet med kronprinsens rätt. När de båda prinsarna gör detta kommer den kungliga familjens sfär att vara återupprättad. I annat fall kan varken den äldste sonens rätt eller konungafamiljens sfär återupprättas. (264-201, 9.10.1994)

När vi lovar, ”...att bilda en kosmisk familj som överstiger himmel och jord, som är Guds ideal i skapelsen...,” betyder det att vi bör förverkliga en utvidgad familj som bekräftar Guds vilja. Som sådan kan vi inte utesluta den sataniska världen. Även om vi kanske ha kungavälde och allting annat så har vi inte Adams familjs kungavälde; därför måste vi representera det kungavälde som är obefläckat av fallet, vi måste sammanföra var och en från den sataniska världen som en förlängd familj och få dem att stanna på platsen för frihet, fred, enighet och lycka. Där kommer frihet och fred att råda, och där måste också enighet vara inkluderad. Vårt ideal är fred och enighet. Vi kommer att uppnå enighet genom att assimilera kommunismen. (267-151, 4.1.1995)

Helgonen som har kommit och gått genom historien fram till våra dagar har bara tänkt på hur de ska kunna förena den fysiska världen. Men skillnaden till *Unification Church* är att vi också är angelägna om de individuella och inre aspekter, och hur vi i första hand kan upprätthålla enighet. Utan enighet finns det varken fred eller frihet. Lycka och frihet kommer bara på grundval av enighet. Enigheten är det viktigaste. (227-249, 14.2.1992)

Fred, lycka, frihet och hopp existerar bara på en grundval av enighet. När sinne och kropp hos er inte är förenade, har ni då frihet? Till och med när ni går till kontoret och ert sinne och kropp brottas med världsproblemen och inte kan slå sig till ro, har ni då frihet? De kommer att tycka illa om själva ordet frihet. När ert sinne och er kropp bryter samman, finns då någon lycka? Är det inte detta som får er att vändas över ert liv? Detta är rent fundamentalt den stora frågan. Var finns lyckan eller friden när ert sinne står i konflikt med kroppen? Alla problem uppstår längs denna linje. Fred, lycka, frihet och hopp förverkligas längs denna linje. Den dagen detta bryter samman kommer allting att gå i bitar. Kommunisterna och människorna som Marx och Hegel iakttog att sinne och kropp kämpar mot varandra och trodde därför att detta var den huvudsakliga aspekten hos mänskligheten. De visste inte att detta hade skett på grund av syndafallet. Det är där som konceptet av kamp har sitt ursprung. (242-60, 27.12.1992)

Vi måste förverkliga den centrala familjen. Varje förening utgör en familj, men när det gäller Kain och Abel har detta inte bara varit en enda familj; inom detta begrepp är varje individuell enhet en familj, och ibland dessa finns familjer av Kain-typ och Abel-typ. Världens alla familjer borde försvara idealet av en central familj. I vilken omgivning de än befinner sig bör de anpassa sig till sin omgivning istället för att hålla fast vid sin trångsynta självgoda instängdhet. Mänskliga varelser är Guds söner och döttrar och Hans förlängda familj. De bör bli en sådan förlängd familj och inte leva i blindhet som de gör. Människorna i den fysiska världen som har bildat den förlängda familjen bör leva i bekräftelse av den andliga världens standard. (266-150, 22.12.1994)

Ni ska veta att där det saknas enighet finns varken frihet, lycka, fred eller hopp. Låt oss se om detta är sant eller inte. Om sinne och kropp inte har blivit ett hos er, kan ni då vara lyckliga? Om de bryter samman, kan ni vara lyckliga? Finns det någon frihet i detta? De bör ha gott givande och tagande med varandra. Fred förutsätter ömsesidig balans, men finns där en balans? Är ni på samma linje som er make/maka? När ni grälar med er make/maka på morgonen, är ni då glada hela dagen? Det är ni inte. Ni bör inse detta. Frihet existerar bara på grundval av enighet. Utan den finns varken lycka, fred eller hopp. (231-269, 7.6.1992)

Utan enighet finns ingen lycka. Det finns varken hopp eller lycka. Hopp,

lycka, fred, och till och med frihet, som alla människor längtar efter, måste stå på fundamentet av enighet. Allting händer på en bas av enighet. Till och med mellan föräldrar och barn finns frihet, lycka och sann glädje bara om enighet ligger till grund. Fundera på detta. Idag söker människor efter frihet, lycka och fred. Kommer de att finna dem? Hur kommer de att finna dem? Lycka, fred och frihet förverkligas bara i ett subjekt-objekt förhållande som t.ex. vertikal och horisontal, fram och bak, och höger och vänster. Dessa subjekt/objekt förhållanden står på grundvalen av enighet. Fram till nu har människor inte känt till detta. Är det sant eller inte? (225-93, 5.1.1992)

Freden förverkligas inte utan enighet som bas. Det finns ord som fred och lycka. Det finns också ett ord för frihet. Inga av dessa begrepp existerar utan enighet. Finns det fred där man och hustru grälar? Existerar inte freden bara där det finns enighet? Kan det finnas lycka utan att makarna blir ett? Lyckan skulle fly sin kos. Det samma gäller friheten. Om man och hustru bråkar med varandra, skulle det finnas frihet i det? Det finns varken fred eller frihet där det finns konflikt. Frihet existerar på ett fundament av enighet. (229-228, 12.4.1992)

Där era barn förenas i att söka efter fredens nation kommer att finnas frihet, fred och lycka. Nu kommer till och med makar att vara involverade... Hela familjer kommer att dansa, och fred och lycka kommer att uppstå där de dansar. De dansande kommer att säga, ”Å, vi är

så tacksamma”, och hela familjen, hela nationen och världen kommer att dansa. Bara då kan Gud tillkännage dem som sina sanna befriade söner och döttrar, så att alla människor från alla nationer kan marschera in i triumf, som det förenade kungarikets medborgare. (234-219, 10.8.1992)

Fred ligger på en jämn yta och inte på en upphöjd. Söker ni inte alla efter frihet? Ropar ni inte alla högt, ”frihet, frihet och frihet!”? Var vill den friheten bo? Den vill bo på en förenad jämn yta. Frihet, lycka, fred, hopp och allting existerar där; men ingen av dem finns på en backe. Var ligger ert individuella hopp och er frihet? De finns ovanpå föreningen av sinne och kropp. Var existerar lyckan? Den finns på den jämna yta där ert sinne och er kropp har förenats till ett. Där finns också hoppet. (254-252, 15.2.1994)

Var står friheten? Den måste stå på den jämna ytan, på enighetens fundament. Lycka, hopp och fred står också på detta fundament av enighet. Detta är vad själva freden är. Ingen av dessa tillstånd kan uppnås annat än med enighet som bas. (257-141, 14.3.1994)

Om Guds kärlek och mänsklig kärlek inte har samma ursprung kommer de att vara skilda från varandra. Om deras mål skiljer sig skulle deras syften också göra det; världen av fred och enighet kunde då inte förverkligas, och tillstånd som enighet, fred, lycka, frihet och hopp skulle alla försvinna. (265-262, 23.11.1994)

Utan att stå på ett fundament av enighet kan ingen frihet finnas. Om sinne och kropp står i konflikt med varandra hos er, kan ni då förverkliga frihet, hålla fast vid den, och säga att ni är glada? Kan friheten visa sig då? Det finns ingen möjlighet till det. Likaså, vad är frid? Frid är att vara fullkomligt fri, där allt är smidigt och ingenting saknas. När ert sinne står i konflikt med kroppen, kan det då finnas någon plats för friden att stanna kvar? Detsamma gäller för lyckan. Tycker ni inte om lyckan? Men, när sinne och kropp står i konflikt, kan ni då finna lyckan? Det går absolut inte. (232-189, 6.7.1992)

I enighet ligger frihet. Till och med era ögon mår bra när de är fokuserade på en punkt. När er näsa är förstoppad är det ett problem, men när den öppnas är den fri. Era öron, händer, kroppen och annat är också fria. Men utan endräkt finns vare sig frihet fred, lycka eller enighet. Hela skapelsens fullkomlighet ligger där det finns balans, på en jämn plats. Den kan inte få fotfäste på en vass kant. (267-312, 5.2.1995)

Ni vet allting eftersom ni har hört det från Sanna Föräldrar som har uppnått global seger; därför är ni helt enkelt tvungna att förverkliga familjens himmelrike. Jag måste förverkliga det globala Himmelriket, men för att ni ska bli sanna föräldrar måste ni förena sinne och kropp, man och hustru, och föräldrar och barn, och därigenom återvinna allting som Adams familj förlorade genom fallet. Detta är början. Ni måste

återupprätta fred, lycka, frihet, enighet och Himmelriket. Sedan kommer allting att ordna sig, allt kommer att vara bra. (259-318, 24.4.1994)

I ett idealt samhälle eller nation handlar alla människor nations- och rasöverskridande för att engagera sig i ömsesidigt samarbete, skapa harmoni och leva lyckliga. Ett sådant samhälle motsvarar en förlängd familj där människorna är medvetna om att vara Guds söner och döttrar, och där de under Sanna Föräldrar blir bröder och systrar. Detta är platsen där Välsignade familjer som har återupprättat sina släktlinjer, sin äganderätt och sina hjärtan, förverkligar en värld av frihet, fred och enighet där Sanna föräldrars språk och kultur är bas. De kommer att leva sina liv i ömsesidigt beroende, ömsesidig välgång och sanna gemensamma värderingar inom en kultur som motsvarar Guds hjärta. (269-155, 17.4.1995)

4.3.2 Kärleken är essensen i frihet, fred och lycka

Ifall syndafallet inte hade hänt, hur skulle Adams familj, som bildades genom sann kärlek, då ha förökat sig? Adam och Eva skulle ha blivit det ideala äkta paret. Sedan skulle de ha blivit sanna föräldrar och efter detta, i enlighet med sann kärlek, de sanna förfäderna till sina ättlingar och hela mänskligheten. Människorna skulle ha förökat sig med Adam och Eva som sina sanna föräldrar och skulle ha bildat den förlängda familjen samt expanderat till en

fredens värld i den Adams kultursfär. I överensstämmelse med detta ligger kulmen i återupprättelsens historia i att etablera den sanna familj, som är baserad på sanna föräldrar och sann kärlek, som är mänsklighetens hopp, och på samma gång Guds hopp. Denna sanna familj kommer att tjäna som källan till sann kärlek och sant liv och vara utgångspunkten för freden och mänsklighetens lycka. (294-67, 17.4.1995)

Vad mänskligheten nödvändigast behöver är en revolution av sann kärlek som initieras av Sanna Föräldrar. Utan en fundamental förändring kan vi inte förvänta oss lycka och en fredlig värld. Dagens problem borde lösas genom den ideologi som vilar på idealet om en sann familj, centrerad på sanna föräldrar och på Guds ideologi om sann kärlek. Ni bör allvarligt utveckla fredsrörelsen och idealet om sann kärlek som jag hittills har utvecklat runt om i världen. Rörelsen för sann kärlek och renhet för ungdomen, och rörelsen av den sanna familjen som står på sann kärlek, som överstiger nationalitet, kultur, ras och religion, bör inte betraktas som aktiviteter bara tillhörande *Unification Church*.

Världsfred förutsätter först och främst en fredlig nation. Nationell fred förutsätter fred och trevnad i familjen. Makt, välfärd och kunskap, som människor i världen vanligtvis har längtat efter, kan inte vara de nödvändiga och tillräckliga betingelser för freden och lyckan. Sann lycka står inte i proportion till hur stor förmögenhet någon äger, inte heller bestäms den av livets yttre

omständigheter. Sann fred och lycka vinnas bara i förbindelse med sann kärlek. Äkta fred och oändlig lycka kan bara vinnas när vi tjänar andra med sann kärlek; kärlek som går runt och sedan kommer tillbaka runt i en full cirkelrörelse. (294-68, 11.6.1998)

Mänskligheten står just nu inför en stor fara. Inget botemedel från något specialiserat område kommer att räcka till. De styrande borde bli tidsålderns samvete och visa vägen genom exemplet att skapa sanna familjer, som är utrustningen och den fundamentala enheten för en fredlig värld. Den heliga välsignelseceremonin för 360 miljoner par som jag ledde är en av frukterna av mina livslånga ansträngningar att utbilda världen när det gäller ideala familjer. De som deltog har redan givit ett äktenskapslöfte inför Gud och kommer att bilda sanna familjer genom att bli sanna par och sanna föräldrar med Guds sanna kärlek i centrum för sitt liv. Men den sanna familjerörelsen är vi stolta att genomföra den historiska revolutionen för att förverkliga en fredlig värld med sann kärlek (294-68, 11.6.1998)

Där kärlek saknas finns ingen lycka. Där finns heller ingen fred. Hur kan man och hustru känna sig fridfulla? För att de ska kunna känna sig fridfulla bör de bli ett genom konkav och konvex. De har bara sin make/maka att göra det med. Kan de vara lyckliga med någon annan man eller någon annan kvinna? Det skulle vara en katastrof. Det är så med allting. Med en annan man eller

en annan kvinna kan de inte vara fria. Det skulle vara förödande. Därför bör ni inse att allting är ofullkomligt utan kärlek. (275-17, 30.10.1995)

Företeelser som ideal, frihet, fred, enighet och lycka uppstår genom kärlek. I männens och kvinnornas värld kan frihet inte existera utan enighet i kärlek. Var ligger grunden för frihetens början på jorden? Den ligger varken i pengar, ägodelar eller kunskap. Det är en fastslagen logik att friheten måste utgå från kärlek. Eftersom startpunkten är en, bör dess mål och slutpunkt inte vara annorlunda. (270-268, 16.7.1995)

Frihet och fred är ett. Fred innebär frihet från tidpunkten då enighet är uppnådd. Finns det bara frihet kommer det inte att finnas någon plattform att stå på. Är frihet ett påtagligt väsen, eller vad? För en man och en kvinna innebär det att handla i enighet där ingenting står i vägen emellan dem. Vad behövs för detta? Det är inte att det är så enkelt att förenas. Detta är problemet. Vad är det som får dem att bli ett? Det är inte frihet som kommer att förena dem. När män och kvinnor vill vara fria, springer de inte sin väg då? Är det frihet? Är det frihet om en hustru medan hon går bort vill återvända hem, och gråter tårar eftersom hon inte kan glömma sin man? Nej. Allting måste kretsa kring kärlek. Om kärleken skulle avlägsnas skulle allt vara förstört. (247-153, 2.5.1993)

När mor och far förenas i kärlek är platsen för deras förening fylld av frihet.

Det är där som frid uppstår och lyckan existerar. Likaså, om alla bröder och systrar skulle bli ett, vad skulle förena dem? Det är inte frihet eller jämlikhet utan kärleken som kommer att göra det. Vad är det som får föräldrar och barn att bli ett? Vad förenar far- och morföräldrar och barnbarnen? Är det frihet? Är det någon ideologi? Det är kärlek, kärlek och åter kärlek. Detsamma gäller nationen. Det är inte presidenten utan människorna som älskar nationen, som förenar den. Samma princip gäller mänskligheten: människor blir ett genom kärlek, kärleken till mänskligheten. Det finns inget annat sätt. (247-153, 2.5.1993)

Himlen började med Guds ursprungliga kärlek, och detta är begynnelsepunkten för Himmelriket i himlen och på jorden. Början till frihet, lycka, ideal, och källan till fred och enighet, alla finns de där. Detta är anmärkningsvärda ord. Ni bör hålla dessa i minnet. (267-257, 8.1.1995)

Utan sann kärlek finns ingen frihet, ingen fred, och varken enighet eller lycka. Allting kan bara fullkomnas genom sann kärlek. Detta är en tidsålder då frihet, fred, förening och lycka fullbordas genom sann kärlek. (269-206, 2.1.1998)

För att göra slut på den historiska kampen måste vi återvända till Gud. Först, med Gud i centrum, måste sinne och kropp hos individen blir ett. Sedan, när en sådan sann man och en sådan

sann kvinna bildar en sann familj där Gud står i centrum, kommer de att åter ha Gud hos sig. Sålunda blir den sanna familjen som står på grundval av sann kärlek den fysiska basen för Guds vistelse och dessutom utgångspunkten för fredens sanna nation och sanna värld. Genom detta kommer världen där sann frihet och lycka råda att öppnas upp.

(271-88, 22.8.1995)

Sektion 5 Förklaring av Familjelöftet, nr fem

Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum kontinuerligt (varje dag) verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen (som är subjekt) och den jordiska världen (som är objekt).

5.1 Föreningen mellan den andliga och den fysiska världen som partner i ett subjekt/objekt förhållande

5.1.1 Den andliga världen är subjekt

Familjelöftets femte punkt stadgar att vår familj genom att vara centrerade i sann kärlek varje dag stå i förhållande till den andliga världen som partner i subjektets position. Det är som om vi varje dag vore i position av subjekt gentemot den andliga världen. Oräkneliga släkten och folk finns där. Trots att idealet av en utvidgad familj har förverkligats bör den fysiska världen ta den andliga världen som norm och röra sig i

takt med den världen, som de ju så småningom skall komma till och bo i för all framtid. Det står: "... varje dag verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen och den jordiska världen som subjekt- och objektpartners". Det borde inte finnas någon delning där om vi få dem att bli ett. Precis som den fysiska världen måste förenas genom en familjeöverstigande norm, som är Guds ideal för skapelsen, bör vi inte bara leva så på jorden utan också alltid leva i rytm med den andliga världen. Ni bör i ert dagliga liv uppleva Guds kärlek på djupet av er själ. Ni bör leva ett liv som innehåller djupgående erfarenheter genom vilka ni kan känna den andliga världen och Guds glädje och sorg. Allt detta är planerat som förverkligandet av återupprättelsens väg. (266-150, 22.12.1994)

Vem förenar den andliga världen med den fysiska världen? Det gör människorna. Vi strävar alltså efter den föreningen. Vi måste göra dagliga framsteg och vi kan inte dra oss tillbaka. Sträva efter att gå framåt. När ni lever i denna värld bör ni, istället för att bara leva i en viss region, skapa fler relationer och flytta på er på ett sätt som kan utöva inflytande på helheten. Precis som de fyra årstiderna av vår, sommar, höst och vinter avbyter varandra, och precis som norr, syd, öst och väst roterar, så bör också ni inte stanna i bara ett land. Den dagen nationsgränser är upphävda och världen på detta sätt är förenad bör ni leva genom att flytta jorden runt som ni behagar. När ni kommer till en plats bör

ni inte tillfoga människorna där någon förlust. Ni bör sträva efter framsteg. Ni får inte bara leka omkring. (266-150, 22.12.1994)

Ni borde inse att den universella familjen äger båda världar, den andliga och den fysiska världen. Om vi skall förverkliga en förlängd familj bör vi förena Guds kungarike på jorden och i himlen. Det är vår mission. ”Vår familj lovar att varje dag verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen och den jordiska världen som subjekt- och objektpartners!” Detta är dagligen, varje dag, inte en dag om året! Det sägs där att den andliga världen är subjekt partner varje dag. Det finns den andliga världen – den himmelska nationen. Sedan finns det den fysiska världen som dess objektpartner. Vad gäller då? Vi strävar att påskynda deras förening. Det finns ingen tid till vila. Om vi vill vara en utvidgad familj tillhörande den andliga världen måste vi förena himlen och jorden. (267-152, 4.1.1995)

Efter fallet utbreddes Satans aktivitetsområde ända upp till foten av Guds tron i himlen, för att inte tala om jorden. I konsekvens till detta har Satan anklagat människorna i båda världar, den andliga och den fysiska världen. Troende människor nuförtiden inser inte tydligt att Satan har utövat en sådan auktoritet. Ni måste känna intill själva mörkret när skapelsen – som skulle sjunga och jubla över Guds ärofyllda skapelseideal genom Adam och Eva – istället på grund av syndafallet helt utlämnades åt Satan,

orsakade detta Fadern, som hade skapat, stor smärta. (1-282, 16.12.1956)

Nikänner inte till den andliga världen som subjekt partner. Hur många gånger per dag tänker ni på den? Finns det fler människor i den andliga världen än de som lever på jorden just nu? Vad tänkte ni på precis nu – den andliga världen? Om ni bara tänka på det som rör den fysiska världen, tänker ni inte på någonting annat än den lilla svansen. Detta koncept försvann genom fallet. Därför måste våra välsignade medlemmar här nu varje dag förstå den andliga världen som subjekt partner. Den andliga världen är plus precis som anden är plus. Kroppen representerar den fysiska världen och sinnet, resp. anden, den andliga världen. Sinnet är plus och kroppen är minus. Därför, om ni lever på ett sådant sätt att ni inte erkänner sinnet och sinnets värld som subjektpartner, kommer ni att vara tvungna att gå till helvetet. Om ni har förnekat er ande precis så som kroppen har slagit anden, måste detta vändas rätt. (260-193, 8.5.1994)

Hittills har ni i ert dagliga liv inte haft konceptet att den andliga världen är subjektpartner varje dag. Ni har inte en enda gång ens talat om det. Det är inte rätt. Ni bör tänka på det varje dag. Såvida inte er vardagliga sfär i respons till den himmelska nationen som subjektpartner har uppnått sin överensstämmande fulländade fysiska form idag, kommer grundvalen för fullkomnande i den andliga världen inte att bildas i framtiden. Detta är en direkt relation.

Bara när det är länkat till er varje dag, varje år, och under hela ert liv, kommer det att bli er andra sfär för aktivitet och ert livsrum i den andliga världen. (260-305, 19.5.1994)

Den andliga världen med Gud i centrum är subjektpartnern. När det gäller alla dessa grader som nu är etablerade i den andliga världen så är det som om de inte fanns. Gud är det ursprungliga Subjektet, och Sanna Föräldrar är subjektpartners på jorden. Om min lära inte skulle vara i överensstämmelse med Gud skulle allting bli förvrängt; denna pelare skulle rasa. Därför måste ett sådant innehåll vara korrekt. (292-320, 27.4.1998)

Vad betyder Familjelöftets nummer fem? Där sägs det: ”Vår familj lovar att med sann kärlek i centrum kontinuerligt (varje dag) verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen (som är subjekt) och den jordiska världen (som är objekt)”.

Vi talar om föreningen av den andliga och den fysiska världen. Detta är problemet. Ni kommer direkt att ställas till svars när det gäller detta. Jag själv har hela livet klättrat över sorgtyngda berg, gråtande blod och tårar för att överstiga detta. Ni känner inte till de hemligheter som ligger försänkta i bakgrunden av *Unification Church*. Ingen känner till dem och ingen behöver göra det. Om ni kände till dem, så nedtyngda ni skulle vara då!

Sanna Föräldrar lider till denna grad, och ni skulle gråta till och med när ni äter er lunch. Det vill jag inte. Var-

ken Gud eller era Sanna Föräldrar vill att ni reflekterar över deras lidande i en ansträngning att flytta undan all den historiska sorg som gottgörelsebetingelserna har orsakat. Ni bör glömma det och ropa ut namnet på Guds konungarike på jorden, det namn som är fyllt med hopp. Som Guds och Sanna Föräldrars ställföreträdare måste ni jublande flyga högt med hela världen som ert arbetsfält och med himmel och jord som er nations sfär. Ni bör leva energiskt, springande, med en önskan att flyga snarare än att bara hoppa högt. (283-242, 13.4.1997)

Inom sfären för enighet finns det åtta nivåer som måste passeras, från individ till familj, släkt osv. Det finns en stig längs vilken mänskliga varelser måste arbeta på enighet, hela vägen upp i totalt åtta nivåer, men de har inte känt till ens en enda. Om det fanns en nation och en central nation som har överblick över detta, vad skulle ni göra om ni var tvungna att styras av denna lag när ni kommer till den andliga världen? Människorna skulle återsändas till fångenskap. När de anländer till den andliga världen skulle makar bli skiljda åt. Om en familj hade tio medlemmar skulle alla skiljas från varandra. De skulle inte kunna komma till en och samma plats. Människorna känner inte till någonting om detta, men när de väl en gång har fått veta det, kommer de att se att den fysiska världen är som en skugga av den andliga världen; och eftersom den saknar substans, speglar avbilden substansen. De båda världarna håller på att bli ett. (284-15, 15.4.1997)

För att finna vägen till att sammanlänka den andliga världen och den fysiska världen, besökte och utforskade Dr. Lee varje plats, även helvetet, och uppenbarade alla fakta. Ni bör känna till att denna skatt har kommit er tillhanda. Vad säger Familjelöftet nr fem? Det säger att den andliga världen är subjektpartner varje dag. Ni bör påminna er själva varje dag om den andliga världen som subjekt. "...verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen (som är subjekt) och den jordiska världen (som är objekt)", dagligen! Den fysiska världen som objekt är som en frukt. Denna plats och den andliga världen är en. Det måste finnas enighet. Faktum är att den andliga världen och jorden kan bli förenade. Därigenom kan portarna till helvetet och till himlen öppnas och vi kan träda in i Himmelriket. Vi bör sträva efter att göra detta och försöka att avkorta den processen åtminstone med en timma. Vi bör driva på människorna in i himlen, om vi så måste använda våld. (294-130, 14.6.1998)

5.1.2 Vi måste förena den andliga världen och den fysiska världen

Adams familj är hjärtat i alla ömsesidiga förhållanden av subjekt och objekt i Guds skapelse, medan Gud är hjärtat för alla parter i subjekt- och objektrelation i den andliga världen. Sålunda förenas de båda hjärtan av Guds rike på jorden och i himlen för att bilda ett enda förenat Himmelrike. Adam, som kan vara hjärtat i Guds rike i den fysiska världen,

och det hjärta som är familjernas Herre i den andliga världen, kommer att smälta samman. (269-118, 9.4.1995)

Nu är den andliga världen och den fysiska världen inte förenade. Vi måste förena dem. Hur lyder Familjelöftets punkt fem? "...sträva efter att verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen och den jordiska världen som subjekt- och objektpartners..." Vi behöver skynda på; och vad mer måste vi göra? Det är tid att sträva framåt. Men när ni är hungriga, tänker ni då inte, "Jag kan göra de efter lunchen". Så lever inte jag. Jag skulle snarare försöka att lägga ned ytterligare en timme på något än att sluta tidigt. Så borde ni också känna. För att bli sådan borde ni kanske skära ned något på köttet ni äter och sälja det. (280-38, 13.10.1996)

Vi borde omorganisera den fallna världen och få den att bli ett. Sann kärlek är absolut ett. Den nation som är organiserad med sann kärlek är förenad som en helhet. Den andliga världen och den fysiska världen förhåller sig till varandra som interiör och exteriör. Familjelöftet nr fem stadgar att vår familj måste organisera sig genom att dagligen arbeta för att förena de båda världarna som partners av subjekt och objekt, genom att vara inriktade på sann kärlek, den andliga världen är subjektet och jorden har den motsatta objektpartnerns roll. Nu måste vi driva på processen att de båda världarna kan bli ett. Vi måste sträva att uppnå detta mål, om vi

så måste använda våld. Kör på kraftfullt. (295-261, 8.9.1998)

När vi dör, kommer vi till den andliga världen. Andliga problem måste vi lösa på jorden. Vi kan inte bara komma till den andliga världen och finna oss själva hemsökta av dess lagar. Allting måste lösas på jorden. Detta är inte bara ett koncept utan en realitet. Eftersom min förståelse av att en sådan värld är verklig har jag inte haft några problem med förföljelser, hur många de än har varit. Om opposition och förföljelser är koncept så är detta en verklighet. Först då kommer vi att behålla livet. Det viktigaste är hur vi kan ha en verklig upplevelse av den andliga världens existens. Såttillvida är förföljelse inget problem. Det är så eftersom vi känner till vårt syfte. När vi stiger upp på morgonen bör vi ha en större medvetenhet om den andliga världens realitet än om naturens fakta.

I sin enorma utbreddhet hyser den andliga världen inte bara engelsmän eller amerikaner. Människor av olika nationalitet men med samma andliga nivå finns där tillsammans. Alla fem raser är samlade på en och samma plats. Vare sig de är tyskar eller har haft annan nationalitet så kommer de fortfarande att känna igen den mänskliga gestalt de var vana att se tidigare. Men eftersom man nu ser hjärtats tillstånd, kommer ert eget hjärtas skönhet att vara avgörande för hur nära ni där kan stå andra människor. De kommer att vilja vara ett med människor vars hjärta har större skönhet. De kommer att vara som ett, till och med om man säger åt dem

att inte vara det. De kommer genast att urskilja människor från miljarders miljarder år tillbaka, så fort de möter dem. Ni tror att mina ord bara är ett koncept eller en dröm och inte någonting verkligt, eller hur? Frågan är, huruvida ni kan förnimma dem orden påtagligt snarare än bara med hörseln. Om ni fattar innebörden kommer ni att förstå att vår värld bara är en skugga av den andliga världen. (295-261, 8.9.1998)

Eftersom den världen saknar gränser kommer ni att kunna relatera till alla ni möter om ni där uppvisar ett kärleksfullt hjärta. Vårt andliga jag åldras inte. Ju äldre det blir desto vackrare blir det. Skulle det kännas bra om alla Guds söner och döttrar såg fula ut i den andliga världen? Alla människor som lever i harmoni med genuin kärlek kommer att bli vackra. Det gäller inte bara för kvinnor utan även för män. Med alla sina problem bör de ta emot min lära och ledning genom att be. Hade Adam och Eva inte ha fallit i Edens lustgård så skulle de ha levt tillsammans med Gud. Eftersom Adams kropp är skapad av Gud som ville ha en fysisk kropp, sker kommunikationen med den andliga världen genom mig. Det är inte Gud själv som förverkligar Hans kärlek, utan snarare människor. (295-261, 8.9.1998)

Ni bör ha en tydlig förståelse av den andliga världen. Familjelöftets punkt fem säger, "Vår familj... lovar att varje dag verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen och den jordiska

världen som subjekt- och objektpartners genom att vara inriktad på sann kärlek.” Tukta er kropp hårt med en käpp. Vi har mycket att göra på vår väg. Alla dessa ord indikerar också en aspekt av mitt dagliga liv. Vårt liv på denna jord varar inte för evigt; vi är bara här en gång. Trots det måste vi riva ned alla fallna ting, alla murar som blockerar vägen för var och en, från individ till kosmos. Där måste vi bygga inte bara en motorväg utan också en järnväg. Vi måste lägga räls för tåg och till och med anlägga en flygplats. Är inte den andliga vägen mer än en flygplats? Den basen är den Sanna Familjen. Det är Sanna Föräldrar och den Sanna Familjen. Från denna utgångspunkt kan vi sedan flytta oss fram och tillbaka så mycket vi vill. Det faktum att ni har utfört alla dessa uppgifter tillsammans med mig kommer att vara något som ni kommer att vara stolta över när ni kommer till den andra världen. (296-279, 10.11.1998)

Vad innebär frälsningens försyn? Precis som den andliga världen snurrar runt Gud, har den varit verksam för att få jorden att snurra kring Hans vilja. Den har drivit på Guds återupprättelses försyn i form av ett antal religioner, även om deras kulturella bakgrund och nivå har varit olika. Vem har utfört det centrala arbetet i den andliga världen fram till nu? Jesus har varit centrum för detta. Jesus och den Helige Ande. Genom kristendomen på jorden, som är en institution vars system har varit organiserat för den gudsinriktade enheten av Jesus och den Helige Ande, har de utvecklat

ett system av kristen kultur i treenighetens namn, Gud, Jesus, och den Helige Ande. Eftersom den andliga världen är uppbyggd på detta sätt borde även jorden vara organiserad på samma sätt, så att de båda världarna är lierade och införlivade i varandra. När kommer de att vara integrerade på detta sätt? Vid Kristi återkomst. Återkomstens Herre kommer till jorden efter att ha ärvt och fått den andliga världens hela system och Han kommer att driva fram vår fysiska värld fram till att bli en omgivning som kan bekräfta det systemet. Han kommer att göra världen ren nerifrån och upp. (161-220, 15.2.1987)

Vad skulle kunna sammanlänka den andliga och den fysiska världen? Något som har förgänglig existens skulle inte fungera. Det måste vara något som överstiger tid och rum, som är likadant idag, igår och imorgon, och som inte kommer att tillbakavisas utan snarare bejakas i vårt dagliga liv. Det måste vara något som vi alla kan tycka om både dag och natt. Bara då kan vi känna oss lyckliga. Detta något är kärleken. Det skulle vara omöjligt med pengar och likaså med kunskap. De kan inte vara annat än ensidiga. Så förhåller det sig också med makt. Dess begränsningar har satts upp av tidernas olika omgivningar. När det kommer till frågan om expansion: vad skulle tjäna som en bro när det utvecklas från individuell nivå till nationsnivå och vidare till den globala nivån? Detta kräver någonting som kan tjäna som bro, och det är det vi kallar kärlek. (233-128, 1.8.1992)

Den andliga världen är förfädernas boning och den fysiska världen är ättlingarnas hemvist. De båda relaterar till varandra i ett förhållande av Kain och Abel. Den förre är änglavärlden medan den senare är Adams värld, eller människovärlden. När de två sammansmälter har vi Guds rike på jorden och i himlen, där vi kan leva tillsammans. Himmelriket på jorden kan inte bli förenat till ett förrän den andliga världen och den fysiska världen är förenade. De båda världarna – änglavärlden och människovärlden – håller på att integreras. Enigheten mellan Kain och Abel leder till att den måttstock etableras som ger sanna föräldrar möjlighet att närvara. Vi håller på att återvända till positionen före syndafallet. (255-24, 27.2.1994)

Vad kommer vi att göra med sann kärlek som bas? Vi eftersträvar varje dag att föra föreningen av den andliga och den fysiska världen som partners i ett subjekt och objekt förhållande framåt. Detta är framsteg. I vårt framåtskridande strävar vi efter framsteg. Såvida vi inte fullständigt kan avlägsna den syndens beläggning som vi har ärvt från våra förfäder, till och med under tillämpning av vilka behövliga straffsystem som helst, kommer vi inte att kunna flyga upp till himlen och återvända till famnen för Guds rike av evig befrielse, där vi kan ta emot Hans kärlek. Detta är familjens uppståndelse. Det borde det inte finnas några begränsningar i den värld familjen går till. (299-46, 1.2.1999)

Den andliga och den fysiska världen kommer att smälta samman med Gud i sitt centrum under Sanna Föräldrars förenande baner. Precis som Gud skapade för andras skull med absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad, bör också vi stå på ett sådant fundament av Guds närvaro, högsta auktoritet och allsmäktighet. För att återvända till skapelsens ursprungliga tillstånd och finna kärlekspartnern där, bör vi ge och därefter glömma bort vad vi har givit, under absolut tro och med ett hjärta fylld av absolut kärlek och absolut lydnad. Vi bör återvinna allt som Gud har skapat, och vi själva bör också praktisera absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad inför denna värld, och för Guds skull. (303-153, 17.8.1999)

Ert sinnes och kropps fokala punkter är inte förenade. Ni bör korrigera detta. Därför gisslar religionerna kroppen. Utan att få er kropp att absolut lyda andens befallningar under en tid av tre till fem år då ni grundlägger goda vanor, skulle ni inte kunna gå raka vägen mot himlen. Om järnvägen mellan Pusan och Seoul måste leda genom Nordkorea, måste rälsvidden där vara den samma; och likaså om den skall leda genom Kina. Precis på samma sätt måste också er spårvidd medan ni lever på jorden vara densamma som den ni har i den andliga världen. Den järnvägen heter kärlek. Såvida er kärlek i den andliga världen och er kärlek i den fysiska världen inte stämmer överens, kommer de båda världarna inte att förenas. (242-51, 27.12.1992)

Ni måste ha en tydlig förståelse av den andliga världen. Familjelöftets nummer fem säger, ”Vår familj lovar att varje dag verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen och den jordiska världen som subjekt- och objektpartners genom att vara inriktad på sann kärlek.” Sålunda har ni inte tid att sväva i okunnighet om den andliga världen. De människor som är ovetande om den kommer inte att kunna gå in i fullbordandets tidsålder. Därför försöker jag att undervisa er om den andliga världen med språkbruket från det Fullbordade Testamentets tidålder. (294-98, 14.6.1998)

Gud kan inte handla egenmäktigt. Han kan inte döda den fallna mänskligheten. Ifall Han ville kunde Han ha möjlighet att avlägsna mänskligheten ögonblickligen, men kan Han inte straffa eller spärra in dem. Dagens religioner kände inte till att det är existensen av en sådan fallen blodslinje som gör vår värld till en fallen värld. Slutligen, i Sanna Föräldrars namn, har alla fakta angående den andliga världen blivit inhämtade i detalj. Motivationen bakom syndafallet, och både Guds och Satans hemligheter har blivit avslöjade och uppenbarade. Det är genom de Gudomliga Principerna från *Unification Church* som sådana saker har blivit avslöjade. Med detta försöker vi att sammanföra och lösa alla de fundamentala problem i den andliga och den fysiska världen och i det mänskliga livet, för att harmonisera de båda världarna som har en historia av separation och konflikt. (304-214, 8.11.1999)

Vi bör ”...varje dag verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen och den jordiska världen som subjekt- och objektpartners...” varje dag! Vi talar om enandet av den andliga världen och den fysiska världen. Detta är problemet. Ni kommer på en gång att bli fångslade genom detta. Jag själv har ägnat mitt liv åt att klättra över sorgtyngda berg, gråtande blod och tårar för att överstiga detta problem. (283-242, 13.4.1997)

Vi utvecklar en förlängd familj genom att varje dag förverkliga Guds konungarrike på jorden. Enligt vilken norm lever denna utvidgade familj? Efter normen från den andliga världen, som är en större, utvidgad familj. Den förlängda familjen av Kain-typ, världens utvidgade familjer, bör genom ett ömsesidigt förhållande med den andliga världen komma i rytm med den och skapa enighet varje dag. Om ni säger, ”...eftersträva att varje dag verka för en framåtskridande utveckling mot en förening ...”, betyder framåtskridande inte bara att bli ett och sedan stå stilla. Det betyder att göra framsteg.

Från familjens era till släktens era, och därefter till folkets era – på detta sätt bör vi gå framåt mot globalisering. Om detta framsteg inte skulle inträffa, skulle allting skingras och bli till ett stort kaos. Alltid, vare sig vi arbetar, går någonstans, sitter ned eller vila, måste vi som objekt bli ett med den andliga världen som är subjekt; och utan att stanna där bör vi ständigt marschera framåt. På detta sätt kan vi stå i position att övervinna berg

som familj, släkt, folk, nation och värld och slutligen träda in i Guds konungarike på jorden och i himlen. Vi rensar upp bland alla Satans frodande aktiviteter och förverkligar Guds ursprungliga förenade ideala värld. Vi måste kämpa för att skynda på detta. Det är så här ordningen ska upprättas. (261-90, 22.5.1994)

5.2 Eftersträva att göra framsteg

5.2.1 Sträva efter att avancera varje dag

Framsteg slutar aldrig. Vi måste ständigt röra oss framåt. Vi skall utveckla oss. Framsteg! Vi behöver gå framåt i alla riktningar. Ni bör följa denna väg exakt som ni har lovat och bli ett. Jag har inte instiftat Familjelöftet för intet. Sålunda, om ert sinne och er kropp inte är förenade och ni som par grälar, kan ni inte läsa Familjelöftet. Om era barn misslyckas att förena sig med er kan ni inte heller läsa det. Ni borde inse hur värdefull familjen är. Det faktum att vi har ett sådant löfte för familjen får var och en i den andliga världen att ägna oss nära och enastående uppmärksamhet. De säger att det inte finns något annat folk på jorden som är så lyckosamma som vi som får läsa Familjelöftet. Alla våra förfäder i den andliga världen avundas oss detta. Vad gäller min mor, så lycklig hon måste vara att få välsignelsen trots att hon tidigare inte kände till någonting om den! Eftersom jag slutligen har börjat tala om försynen för hemstaden och håller på att välsigna alla tillsammans i befrielsens sfär för alla människor, kan

mina föräldrar vara ett av dessa fall. Det är på detta sätt vi etablerar ordningen. (271-290, 28.8.1995)

Vi kämpar med all vår kraft medan vi går framåt. Vi kämpar för att rycka fram mot enighet. Vi gör redan framsteg i den riktningen, men vi fortsätter ändå och slå oss vägen fram med vår käpp. Vet ni varför den femte punkten i Familjelöftet var tvungen att komma till? Den betyder en smidig passage på jorden och i himlen! Det betyder att helvetets portar i båda världar har öppnats och marschen för att gå igenom himlens port har börjat och rör sig framåt. Att sträva till framsteg mot en förening betyder att slå hårt. Om ni har många yngre syskon borde ni leda dem till Välsignelsen, om ni så måste knuffa dem dit. Om era barn inte tar emot Välsignelsen, kommer det att orsaka problem. (294-105, 14.6.1998)

Är det inte så att medlemmarna i *Unification Church* nuförtiden bara sällan tänker på att vara i samklang med den andliga världen? Det är därför som ni förlorar kontrollen. Ni borde granska er själva på den punkten varje dag. Till och med om ni har förverkligat en förlängd familj, kan ni falla igen. För att stå på er vakt mot detta måste ni sträva framåt mot enighet. Ni måste hålla rytmen. I det följande säger Familjelöftet, ”Vi lovar!” Det finns ingenting som heter fullkomlighet där. Enigheten och fulländningen av Guds rike i himlen har ännu inte blivit uppnådd. Vi bör sträva fram emot det och hålla takten med det. Det är absolut nödvändigt. (261-90, 22.5.1994)

Vad står Familjelöfte punkt fem för: Vi lever på det här sättet och bildar en förlängd familj genom att varje dag förverkliga Guds rike på jorden. Enligt vilken standard lever denna förlängda familj? Efter den andliga världens standard. Den andliga världen är den största utvidgade familjen. Den utvidgade familjen av Kain-typ bör komma i rytm i en ömsesidig relation och skapa enighet med den andliga världen varje dag. Detta ligger i riktning mot enigheten. Så här lyder innehållet: "...att eftersträva varje dag att föra föreningen framåt..." Föra framåt betyder inte att bara förenas och sedan stå stilla. Det betyder framsteg. Från familjens epok, släktens epok, och rasens eller folkets era... det är vägen vi bör gå mot globalisering. Därför kallas vi för en frammarscherande rörelse. Den dagen vi stannar kommer vi att kana av vägen. Ifall vi skulle stanna upp skulle vi förbindas med helvetet. Vi kan bara anslutas till framgång och Himmelriket om vi avancerar framåt, om det så är bara med ett enda steg. Detta är vad vi lovar: framåtskridande. Vi måste sträva efter landvinningar. Knuffa på er själva om och om igen för att göra förbättringar. Jag säger åt er att avancera snabbt och åstadkomma ett snabbt avancemang. (261-90, 22.5.1994)

Vi bör "...sträva efter att verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen och den jordiska världen som subjekt- och objektpartners..." När vi marscherar framåt i samhörighet mot enighet, vad betyder då detta? Vi uppnår inte

bara enighet och sitter sedan stilla. Vi måste röra oss framåt och nå en utveckling. Den andliga världen återstår för oss att ta hand om. När vi har uppnått enighet bara i den fysiska världen kan vi inte slå oss till ro. Vi måste till och med gå längre. Vi måste sträva vidare mot framgång. Gör det snabbt. Vi lovar att sträva vidare. (283-82, 8.4.1997)

Hur ljuder Familjelöftets punkt fem? Vi "...lovar att sträva efter att verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen och den jordiska världen som subjekt- och objektpartners, inriktad på sann kärlek." Det är utvecklande. Vi måste alltid gå framåt. Vi kan inte stanna upp. Sträva efter att gå framåt betyder att detta framsteg måste kämpas för. Det är viktiga ord. Vi lever på jorden, som är en värld i objektposition till den värld som är subjekt. Även om fältet för ert livsutrymme är mindre i jämförelse till den andliga världen, måste vi skapa en modell som kan vara i linje med den andliga världens standardmodell. Vi bör inte gå vidare till den andliga världen förrän vi har uppnått detta. Det finns ingenting vi kan göra åt det. Det här är inte något jag säger halvhjärtat. Familjelöftet var tvunget att komma till, eftersom Gud med tanke på föreningen av de båda världarna vill att vi går framåt på detta sätt. (274-114, 29.10.1995)

Vi måste växa. Att stanna upp och stå stilla är förbunden med döden. När ni gick med i *Unification Church*, hur glada var ni inte att ha hört Ordet! Är

ni till och med gladare nu? Det är Guds hjärta, hopp och vilja att överföra individuell glädje och globalisera den. Också jag går den vägen. Sålunda är min glädje inte bara min egen. Jag strävar efter att göra den tillgänglig för världen. Alla människor utgick från Gud, men blev egocentriska. Ert trosliv har varit blockerat av ert eget sätt att vara. (273-69, 21.10.1995)

Vilket är vårt femte löfte i Familjelöftet? Det är ”Vår familj lovar att sträva efter att verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen och den jordiska världen som subjekt- och objektpartners, inriktad på sann kärlek.” Häri ligger framsteg: att bli nya människor, människor som är levande. Håller ert hjärta, som jublade när ni gick med i *Unification Church*, på att bli större och större, eller mindre? Det bör växa och bli större. Eftersträva framåtskridande. Levande saker växer; de som misslyckas att växa kommer att dö. De kommer att gå förlorade, eftersom de kommer att ha förlorat sitt värde i relation till den andliga världen. Därför säger jag åt er att arbeta för att nå framgång. (273-69, 21.10.1995)

Vi sträva framåt, rusar på. Saker som att bara sova, lata sig, äta och njuta räknas inte i Guds försyn. Vi arbetar hårt. Livet är kort. Därför ”...lovar vår familj att varje dag sträva efter att verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen och den jordiska världen som subjekt- och objektpartners, inriktad på sann

kärlek.” Spring utan vila, precis som jag. Spring till och med utan sömn. (260-193, 8.5.1994)

”...lovar att varje dag sträva efter att verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen och den jordiska världen som subjekt- och objektpartners...” Vi bör åstadkomma progression varje dag. Om vi slutar, väntar döden på oss. Vi skulle försvinna. Därför kan vi inte sluta.” Sträva... mot en framåtskridande utveckling!” Vi måste dag efter dag gå framåt, om det så bara är med ett enda steg. Vi lovar att göra det. Därför måste vi avancera framåt, så att allting som efterfrågas i den andliga världen är uppnått i den fysiska världen utan även den minsta avvikelser. (260-305, 19.5.1994)

”Vår familj lovar att varje dag sträva efter att verka för en framåtskridande utveckling mot en förening mellan den himmelska världen och den jordiska världen som subjekt- och objektpartners...” Vi måste marschera fram mot enighet, och vi har sagt att vi kommer att sträva efter att göra sådana framsteg. Vi bör driva oss själva framåt med stränghet; puffa på oss själva hårt. Saktar vi ner på jorden kommer vi att misslyckas med att hålla farten. Vi måste driva framåt med styrka. (301-83, 16.4.1999)

I Familjelöftet under punkt fem säger vi att vi kommer att sträva efter framåtskrivande, inte sant? Det är bra att skapa enighet och gå framåt, men om vi använder en käpp kan vi gå ännu

fortare. Vi använder lite kraft. Om ni allvarligt puffar på människor, får dem att stå stilla som boskap och välsignar dem, kommer dessa välsignade människor inte att hamna i helvetet när de går vidare till den andliga världen. Och rätt så snart kommer de att vara i himlen. Därför säger jag att ni bör utöva tvång. (293-318, 18.3.1998)

Varje dag måste den andliga världen som subjekt och den fysiska världen som objekt förenas; subjekt världen och objekt världen måste vara ett. Det måste finnas framsteg mot deras enande – en utveckling i progressen. Vi lovar att kämpa vidare framåt. Vi kämpar på och får saker och ting att hända snabbt, snabbt, snabbt. Vi bör inte sluta. Stannar vi upp faller vi ögonblickligen tillbaka. Vi kommer att bli ansluten till helvete och död. Att sluta leder oss ned till helvetet, och att kämpa framåt leder till förbättring. Spring därför, spring utan att vila. Spring och spring utan att sova, som jag. Ifall ni gör det, skulle ni inte då kunna relatera till den värld ni har tänkt på? Hur kan ni relatera till en värld ni inte har tänkt på? Först då kommer enighet att uppnås. Ni måste tänka i samklang med den andliga världen. Ni måste tänka relationsrelaterat. (260-193, 8.5.1994)

5.2.2 Låt oss bana en motorväg för sann kärlek

Gud ville inte se den andliga och den fysiska världen så som de hittills har varit. De måste rensas fullständigt. Det

är inte ni som en och en skall rädda dem. Vi måste rena familjerna med den falska härstamningen på detta sätt i Jesu ställe, och sedan förverkliga Guds rike på jorden och i himlen i sfärerna för släktmessias, nationsmessias och globalmessias. Vi behöver ha en djup upplevelse av Jesu hjärta och avlägsna hans smärta över döden på korset och över att inte ha kunnat ha en egen familj. Tänk inte på tron i *Unification Church* som en vanemässig tro så som den finns i många etablerade kristna kyrkor. *Unification Church* handlar inte om det. Detta är allvarligt. Med hjälp av Ordet, som undervisar om båda världar, borde ni avliva era bokstavliga koncept av vad en familj är. Ni bör fullständigt revidera sådana koncept av den andliga och den fysiska världen. När vi har gjort det, måste vi skapa en ny värld. (292-320, 27.4.1998)

För att återupprätta den fysiska världen som blev förorenad, har Gud lett frälsningens försyn genom vilken Han upprättar sitt förhållande med människor som är i position att ha bedragit Honom, och som har fallit utan hopp till och med längre ned än skapelsens alla ting. För att återinföra sin suveränitet över människorna, som har dominerats och anklagats av Satan, har Gud arbetat på att bygga en bro, och detta har pågått från Gamla Testamentets tidsålder genom Nya Testamentets tidsålder fram till våra dagar. (1-282, 16.12.1956)

I Familjelöftets punkt fem lovar vi: ”Som ägare av *Cheon Il Guk* lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum

kontinuerligt (varje dag) verka för en framåtskridande utveckling mot en för- ening mellan den himmelska världen (som är subjekt) och den jordiska världen (som är objekt).” Detta betyder att hela världen är en och samma familj. Vi, i position av objekt, bör alla vara ett med den andliga världen, som är subjekt. Samtidigt som vi måste arbeta vidare eftersom helvetet – den sataniska sfären – fortfarande finns i den fysiska världen. Vi har mycket jobb att göra. Om nästa generation och även en tredje generation skulle växa upp i den sfären skulle det vara ett problem. Ni måste inse att våra svårigheter gradvist ökar. Detta är angeläget. Åren fram till år 2000 är de år då vi måste göra en avgörande mobilisering. Eftersom vi markerar sådana snabba framsteg, kommer en snabb kollaps att ske i vår värld, och allting kommer att avskiljas och falla ned i helvetet. Ni kommer att se detta tydligt med egna ögon innan ni dör. Ni bör känna till att jag har infört Familjelöftet på grundvalen av den kärna i era familjers mission som ni inte kan ge till någon annan. Era familjer rör sig inom återupprättelsens ram. (264-202, 9.10.1994)

Alla Välsignade familjer vill att jag skall komma till dem, eller hur? Vill ni att jag skall komma till ert hem? Duka då ett gästbudsbord och var beredda, om det så må vara i tio år, att börja en fest inom bara ett fåtal timmar efter min ankomst; sådant bör ert hjärta vara. Sådana familjer skulle jag hälsa på, till och med om jag egentligen var på väg någon annanstans. Även om jag inte hade tid att hälsa

på dem, skulle min bil säcka ihop precis utanför deras hus så att jag så småningom var tvungen att besöka dem. Om ni inte offrar hängivenhet finns det ingen möjlighet. Om jag inte kände till den andliga världen skulle jag inte kunna gå denna väg. Fadern i den andliga världen är min Fader. Därför känner jag till den andliga världens hemligheter bättre än någon annan. Under flyktingsvägen i Korea var till och med förfäderna mobiliserade: de brukade få sina ättlingar att förbereda en festmåltid för gäster som gick förbi på gatan. Själv fick jag mat många gånger på det viset. Jag talar inte om dessa saker eftersom mycket av det låter som lögn.

Adam och Eva hade före sitt äktenskap ingen äganderätt över Guds skapade ting. Vad tror ni hade hänt, ifall de inte hade fallit? Om ni sålunda har äganderätt, är ni i själva verket tjuvar. Vare sig det rör sig om en nation eller vem som helst, alla är de tjuvar. När det gäller Adams familj tillhörde äganderätten före Adams bröllop Gud. Genom Adams fall tog människorna äganderätten på egen hand, och detta betyder att de drev bort Gud; Han jagades bort. Äganderätten till materiella ting, till kärlek och till familjen blev förstörd. Om vi måste gottgöra detta för Gud och Sanna Föräldrar, som känner till denna bittra sorg, måste alla människor i världen vara sanna vördnadsfulla barn och lojala medborgare. För att göra detta bör vi få människorna till att kunna ge till och med sin kropp som heligt offer, och offra varje skatt de äger – till och med sitt eget liv. Vi bör kunna be dem

att återge alla dessa ting till Honom, som vår Faders tillhörigheter. (299-46, 1.2.1999)

Under vilka omständigheter kommer Messias? Med kärleken som grundval borde han kunna älska jordens lagar och borde till och med älska reglerna för det kungliga palatset i himlens kungadöme. Han kommer för att bygga en sådan värld här på jorden. På detta sätt kommer den andliga världen och den fysiska världen att förenas i harmoni. Genom vad kan vi förena dessa båda världar? Vad är det som är ett plus för båda av dem? Det är gudsinriktad kärlek. (207-250, 11.11.1990)

Vilka är Guds gudomliga söner och döttrar? Det är människor som älskar himlen och jorden. Gudomliga söner och döttrar är de som både i den andliga världen och i den fysiska världen älskar himlen inriktad på Gud, och Hans nation centrerad på jordiskt kungarätt. De känner till förordningarna för himlens kungliga palats och jordens lagar, och de söker sålunda att hålla och älska båda världars lagar, himlens och jordens. Gudomliga söner och döttrar (*seongja*) är Guds barn. Tecknet har *seong* (聖), som betyder helig, och *ja* (子) som betyder barn. Det är inte det *ja* (者) som betyder följa. Det är *seongja*, Guds gudomlige son eller dotter. Detta är ideologin som har Messias i centrum. (207-250, 11.11.1990)

Vad förväntas Sanna Föräldrar att göra? De måste helt frilägga den blockerade vägen mellan den andliga värl-

den och den fysiska vägen och bygga en färdväg, en motorväg från helvetet, från Danbury, från den andliga världens helvete till himlen! (134-127, 25.2.1985)

Jag säger att vi borde anlägga en stor motorväg, en direkt förbindelse från den fysiska till den andliga världen. På den vägen kan man inte färdas utan sann kärlek. Låt oss bygga motorvägen för sann kärlek, där påfarten och avfarten har samma höjd och omfång som den andliga världen och den fysiska världen. Syftet kan uppnås först efter det att Guds kungadöme på jorden har förverkligats. (135-168, 12.11.1985)

I det att jag följer Guds befallning flyttar jag undan alla de små vägar som har bildat broar mellan den andliga och den fysiska världen, och anlägger en järnväg och en motorväg. När jag väl har börjat är min förhoppning att bygga en väg som fortsätter oavbrutet hela vägen till London. Är detta en lätt eller en svår uppgift? Den är svår. Hur svår är den? Jag måste riskera livet, inte bara en eller två gånger; jag kan inte ge upp på vägen. Varför? Det är outhärdligt att vara ringaktad; och oförglömligt att vara ignorerad. Jag rusar iväg dag och natt eftersom jag inte kan glömma det vare sig på dagen eller på natten. Jag springer till ingen av mina baktalare följer mig längre; därefter möter jag Gud.

Gud har gått hela vägen ända till mänsklighetens utkant. Tills jag kommer fram dit, möter Honom och vinner kontrollen genom avgörande förhandlingar, har jag inte tid att vila. På det sät-

tet har jag förenat den andliga världen och därpå genom fysisk kamp förenat jorden. När allting var ruinerat genom en början med Satans falska familj, med ett bröllop som stod 180 grader i motsatt till Guds vilja, kom Sanna Föräldrar och gifte sig, och vände rätt på 180 grader, och avskilde därmed helvetet från himlen. Ni måste inse att Himmelriket har etablerats i familjen. (271-200, 28.8.1995)

Sektion 6 Förklaring av Familjelöftet, nummer sex

Som ägare till Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum som Guds och Sanna Föräldrars ställföreträdare bli en familj som utövar ynnest, och låter vår omgivning anknytas till himlens välsignelse.

6.1 En familj som förkroppsligar Gud och Sanna Föräldrar

Vad står Familjelöftets nummer sex för? Det säger: Vår familj lovar att bli en familj som påverkar den himmelska välviljan genom att förkroppsliga Gud och Sanna Föräldrar, och att fullända en familj som överför Himlens välsignelser till vårt samhälle, inriktad på sann kärlek. Ni bör inse vad Sanna Föräldrar har gjort och bli en familj som förkroppsligar dem; precis som himlens välvilja följer Sanna Föräldrar när de flyttar på sig, bör också ni förenas helt och hållet med dem och bli familjer, som påverkar himlens välvilja och överför Guds välsignelser till er omgivning. Det kan ni inte göra helt själva. Ni måste skapa

sådana familjer som er egen omkring er. Ni lovar att vara en sådan central familj. (267-153, 4.1.1995)

”Vår familj lovar... att vara Guds och Sanna Föräldrars ställföreträdare... genom att vara inriktad på sann kärlek.” Ni måste bli en familj som förkroppsligar Gud och Sanna Föräldrar. På detta sätt, genom att bli sanna familjer som påverkar himmel och jord, förverkligar ni familjer som överför Guds välsignelser till ert samhälle snarare än att behålla allt för er själva. Var familjer som kan vara till välsignelse och ge välsignelser varje gång ni går någonstans. Om det finns människor omkring er som inte känner till de Gudomliga Principerna, lär ut dem till dem: även om de säger emot er, lev tillsammans med dem och gå igenom det hela utan strid. Undervisa i Principerna inför er omgivning och expandera detta gradvist. Lev inte ensamma. (266-151, 22.12.1994)

”Vår familj lovar... att förkroppsliga Gud och Sanna Föräldrar...” Ni är en familj som förkroppsligar Gud och Sanna Föräldrar. Familjerna som förkroppsligar Gud och Sanna Föräldrar är de familjer, som påverkar den himmelska välviljan. Vi ”...lovar att bli en familj som påverkar den himmelska välviljan... och låter vår omgivning anknytas till himlens välsignelser.” Vi säger inte att vi ensamma vill få välsignelsen och ha ett bra liv. Vi säger att vi till sist ska bli en kunglig familj och få alla människor att bli dess medlemmar. (260-195, 8.5.1994)

Vi måste vara familjer som ställföreträder Gud och arbeta på att ge fred, lycka och frihet till jorden. Därför bör vi alltid röra oss i takt med himlen och jorden. Härnäst, eftersom vi är i takt med Gud som en familj, bör vi vara en familj som kan överföra himmelsk lycka till våra samhällen. Detta är Familjelöftets punkt nummer sex. Med dessa medel blir vi så småningom en familj som förkroppsligar Gud och Sanna Föräldrar och når fram till Guds hjärtas förenade sfär. Den värld, där hjärtats kultur råder, tar idag sin början i hela världen. Detta är vårt löfte. (266-103, 18.12.1994)

Det är inte bara jag utan också ni som bör vara sanna föräldrar. Ni bör alla bli det. Jag har blivit ett stort träd, men precis som celler förökar sig, bör ni vara som celler. Ni alla är frön, tagna från mig som det stora trädet. Ni avspeglar roten. (259-318, 24.4.1994)

Sinne och kropp bör vara ett. Lika så bör man och hustru och Kain och Abel vara förenade. Genom syndafallet uppstod en kluvenhet mellan människans sinne och kropp, Adam och Eva separerades i sitt förhållande, och deras barn ärvde denna oenighet sinsemellan. Därför måste allt detta förenas igen. Hur skall det göras? Det är inte något problem eftersom vi tydligt känner till teorin. Sanna Föräldrar är den ideala modellen för förening av sinne och kropp, man och hustru, samt barn och föräldrar. Ni vet allt detta eftersom ni har lärt det från Sanna Föräldrar som har uppnått global seger. Jag måste för-

verkliga det globala Himmelriket, men ni behöver bara förverkliga Himmelrikets familj. För att ni skall kunna bli sanna föräldrar behöver ni förena sinne och kropp, man och hustru, och föräldrar och barn, varigenom ni återvinner allt som Adams familj förlorade genom fallet. Detta är början: det kommer att bli fred, lycka, frihet, enighet, och ett Himlens kungarike. Allt kommer att gå bra, allting kommer att vara i sin ordning. (259-318, 24.4.1994)

Vad påstår nummer sex av Familjelöftet? Där sägs det att vi kommer att påverka den himmelska välviljan som en familj som förkroppsligar Sanna Föräldrar. Skapelsens ideal förväntas att följa detta. Vi måste bli familjer som överför himlens välsignelser till vårt samhälle. Hur många generationer och hur många årtusenden i världshistorien av hjärtats kultur och en ren blodslinje, som består tack vare er, hur värdefulla undersåtar ni kommer att vara i Guds rike. Det är en given ekvation. (292-107, 28.3.1998)

6.2 Familjer som påverkar himlens välvilja

Mänskligheten måste känna till den väg på vilken himlens välvilja kommer till oss. Den himmelska välviljan eller godheten är någonting som är i ständig rörelse. Den färdas längs den eviga väg som leder runt, runt utan förändring, i överensstämmelse med eviga principer. Medan den kretsar runt, runt i enlighet med de betingelser som skapar ödet,

banar väg för välgång och undergång, är frågan, hur vi människor som lever på jorden är inriktade på den. (149-151, 21.11.1986)

Vem har kontroll över himlens välvilja? Herren, som har skapat universum, kontrollerar den. Vem är den Herren? I religiösa termer kallar vi honom Gud och använder olika substantiv, men det är inte det som är problemet. Det bör vara en viss Central Varelse. Om vi med säkerhet vet att den Centrala Varelsen existerar och orubbligt följer sin väg, kommer allt att gå bra. (209-176, 29.11.1990)

Himlens välvilja följer en cirkelrörelse och rör sig inte godtyckligt. Eftersom den har sin egen ordning, väg och lag, rör den sig i överensstämmelse därmed. Därför existerar alla de varelser som tillhör den himmelska godheten för andras skull. (233-81, 30.7.1992)

Den himmelska välviljan försvinner aldrig. Vårt liv kommer in på sidospår ibland genom omgivningens påverkan, eller flyter iväg längs sidovägar, men den himmelska välviljan ändrar inte sin kurs eftersom den lyder Guds styrelsesätt. Den är evig. Precis som de fyra årstiderna vår, sommar, höst och vinter är oföränderliga, så rör sig också den himmelska välviljans väg, som påverkar mänskligheten, längs det oföränderliga spår som relaterar till mänskliga individer, till familjer, släkten, folk, nationer och till världen. Mänskligheten har hittills varit i okunnighet om detta. (204-57, 1.7.1990)

Precis som individer har ett öde, så har också familjer, nationer, och världen det. Och på samma sätt påverkas också himmel och jord av den himmelska välviljan och ödet. Under vilket gott öde ni än må ha fötts, om er familjs lycka minskar, kommer ni att gå igenom lidande tillsammans, och likaså kommer de som kan ha ett gott individuellt öde eller familjelycka inte kunna undvika sin nedgång, om den bredare nationella lyckan försvinner. Dessutom, nationens och världen välgång bestäms av den himmelska välmeningens riktning och progress, som omspannar helheten och existerar för helhetens skull. Att etablera himlens välvilja i världen betyder att anpassa individers och nationers väg till den himmelska välviljans väg. (234-258, 26.8.1992)

Den himmelska välviljan skall tillgodose alla behov som goda människor har. Ni bör alltså inte vara giriga och tänka på att ta för er för egen del. Om ni vill vara goda människor finns det bara två vägar – antingen går ni till en högre eller till en lägre plats. Om ni går till en lägre plats kommer ni att försees med allt på ett naturligt sätt. Luft och vatten kommer till er och likaså kommer den himmelska välviljan att fylla hela gruppen. (237-114, 13.11.1992)

Alla människor är rädda för mig eftersom, när jag säger någonting, så händer saker och ting i världen exakt som jag har förutsagt. Detta sker inte utan anledning. Eftersom jag känner till historiens gång så säkert, vet jag också

när tiden är inne, och då säger jag det. Saker och ting sker inte för att jag förutspår dem, de förväntas bara att inträffa på det sättet. Om ni också kunde se den himmelska lyckans alla riktningar, skulle ni kunna tala om allt som kommer att hända i framtiden, till och med sådant som kommer att hända om tusen år. (233-161, 1.8.1992)

Jag har väckt den himmelska välviljans vindar eftersom jag känner till detta. När det finns ett lågtrycksområde kommer vindar från ett högtrycksområde in. Om vi brukar vår yttersta kraft och ägnar vår största ansträngning av symboliskt lågtryck, kommer Guds högtryckskärlek rusande och orsakar en tyfon. Ni har inte trott på sådana ord, eller hur? Vi bör fånga den himmelska välviljans vind. (234-160, 10.8.1992)

Människor säger att jag är som en mystiker. Jag känner till många saker som ingen i världen känner till, och även hur himlens lycka vänder. Jag vet vart Korea, Asien, och världen är på väg. Binder vi ihop dem och hänger upp dem i trådarna, kommer de alla att dras in. En mygga i rumpan på en snabb hingst färdas över ett långt avstånd medan den till och med suger blod. Det är så det är. Om ni håller er till den himmelska välviljan och inte ramlar ned, kommer allting att ordna sig. (233-66, 30.7.1992)

Människor som inte kan övervinna världen kan inte ha att göra med himlens välvilja. Därför lär *Unification Church* människorna att övervinna världen i

kraft av himlens välvilja. Tillsammans med den himmelska välviljan, inriktad på Gud, måste man stå i en position som motsvarar Gud och få av Honom titeln och det kungliga sigillet som Herren, som kan använda den himmelska lyckan på jorden; först då kan han vara Messias, Frälsaren och Sann Förälder. Sålunda, trots att hela världen har slagit just mig, slår en människa som äger sann godhet inte tillbaka. (233-66, 30.7.1992)

Om ni vill rida på den himmelska lyckan måste ni först veta vilken plats och väg denna lycka befinner sig på. Det är inte på en plats som alla tycker om och där de själva njuter av att äta och dricka gott. Det är en plats som alla tycker illa om. Det borde vara en plats där ni alltid är tack samma för allt och ger Gud äran, medan ni sköter ert ansvar. Människor som befinner sig på en sådan plats kan rida på den himmelska lyckan. Ni bör alltså uppnå seger utan misstag. (19-145, 1.1.1968)

Er position borde vara att tjäna Korea där ni blir en skugga, och säga åt människor att vara solen och solljuset; samtidigt bör ni vara inriktade på Guds kärlek och äga en kärlek som tjänar andra till himlens, jordens, och historiens fördel. Ni bör också ställföreträda alla nationers kärlek, alla människors kärleks auktoritet, och helhetens auktoritet. Gör ni det, kommer Gud till er personligen och blir ert solljus. Makten att påverka himlen, makten att påverka alla välsignelser och kontrollera den himmelska välviljan gå sida vid sida med sann kärlek. (179-318, 14.8.1988)

Nu, när tiden har kommit för himlens välvilja att sätta fart i Korea, bör ni delta i arbetet av återskapande för detta folks skull. På grund av Fallet måste Subjektet oundvikligen återskapa dem. Med denna ideologi måste ni i Guds intresse skapa era motparter. Sålunda måste vi återskapa vår familj, vår nation, och världen. Även om ni inte vet det, en sådan mission pågår tjugofyra timmar om dygnet, och överstiger tiden på himlens förslag; därför bör ni acceptera detta och bli framgångsrika människor som kan välkomna den nya våren på er livsväg, och går vidare med sång medan ni omfamnar världen. (137-79, 18.12.1985)

Ni bör inte försöka att leva i tysthet bara för er själva. ”Vår familj lovar... genom att förkroppsliga Gud och Sanna Föräldrar... genom att vara inriktade på sann kärlek.” Den himmelska välviljan stannar hos Gud och Sanna Föräldrar. Vi kommer att förverkliga familjer som påverkar den himmelska välviljan, eller himlens väg, och leda Guds välsignelser vidare till våra samhällen. Detta betyder vart de än går, kommer Välsignade familjer att vara centrala familjer som kan ge välsignelser till alla. Vi har inte levt så hittills, eller hur? (260-156, 2.5.1994)

Vad kommer därefter? Uttrycker inte Familjelöftets punkt sex att påverka den himmelska välviljan? ”...en familj som påverkar den himmelska välviljan..., inriktad på sann kärlek.” Sanna Föräldrars hela lidande är inte till för att de skall ha ett bra liv, utan för att

befria hela mänskligheten och ge dem en del av den himmelska lyckan, samt att förmedla till dem himlens moraliska värderingar. Sanna Föräldrar måste ge vidare den himmelska lyckan medan den följer dem. Bli välsignelsens kanaler! Hur mycket ni än strävar mot enighet kommer det inte att vara bra, ifall ni har kommit till jorden bara för att få er egen del av välsignelsen, och sedan går vidare till den andliga världen. Snarare borde ni åstadkomma någonting på jorden. Ni bör ge vidare något som kan tillfredställa alla, och ge dem den himmelska välviljans stora fördelar innan ni lämna det här livet. (261-91, 22.5.1994)

6.3 En familj som överför himlens välsignelse till vår omgivning

Vad betyder Familjelöftets punkt sex? Den lyder, ”Vår familj lovar att bli en familj som påverka den himmelska välviljan genom att förkroppsliga Gud och Sanna Föräldrar...”

Genom att bli familjer som påverkar himlens välvilja bör vi länka vidare alla Guds välsignelser och hela Guds arv. Vilka är vår omgivning? Det är Kainvärlden. Vi behöver den. Kommer ni att gå till Himmelriket alldeles ensamma? En dag kommer det säkert att hända att alla i vårt samhälle kommer att säga, ”Ni dårar! Tänker ni försöka att gå till himlens kungarike helt ensamma? Är det så Guds vilja är? När vi sade att vi inte tyckte om *Unification Church*, skulle ni ha tillrättaviserat oss med en käpp, om vi så hade dött. Varför gjorde ni inte det?” (283-82, 8.4.1997)

Vi lovar "...att förverkliga en familj som överför himlens välsignelser till vår omgivning..." Detta syftar på att vara kanaler för välsignelserna. Det är inte för att leva våra egna framgångsrika liv som vi fick Välsignelsen. När vi en gång har fått kallelsen före alla andra måste vi förändra alla våra bröders och systrars familjer i hela världen till att bli familjer som vår egen. Det är inte till för bara oss. Vi menar att vi kommer att skapa en familjeharmoni som kan uppnå allt, och som kan leda andra familjer till harmoni, så att de kan förenas. (260-305, 19.5.1994)

Familjelöftets sjätte punkt säger: "Vår familj lovar att bli en familj som påverkar himlens välvilja genom att förkroppsliga Gud och Sanna Föräldrar, och att fullända en familj som överför Himlens välsignelse till vår omgivning, inriktad på sann kärlek."

Ni bör inse vad Sanna Föräldrar har gjort och bli en familj som förkroppsligar dem; precis som himlens välvilja följer Sanna Föräldrar när de flyttar på sig, bör också ni förenas helt och hållet med dem och bli familjer, som påverkar Himlens välvilja och överför Guds välsignelser till er omgivning. Det kan ni inte göra helt själva. Ni måste skapa sådana familjer som er egen omkring er. Ni lovar att vara en sådan central familj. (267-153, 4.1.1995)

Vad stadgar Familjelöftet, nummer sex? Löftet säger att vi kommer att påverka den himmelska välviljan som den familj som förkroppsligar Sanna Föräldrar. Skapelsens ideal förväntas

att följa. Vi måste bli familjer som leder Himlens välsignelser vidare till våra samhällen. Hur många generationer och hur många millennier i världens historia med hjärtats kultur och rena blodslinje som består tack vare er kommer att vara avgörande för om ni kommer att vara lojala undersåtar i Guds konungarrike. (292-107, 28.3.1998)

"Vår familj lovar att bli en familj som påverkar himlens välvilja genom att förkroppsliga Gud och Sanna Föräldrar, och att fullända en familj som överför Himlens välsignelse till vår omgivning, centrerad på sann kärlek." Syftet är inte att ni själva ska leva bekvämt. Ni bör inte ens leva ett bra liv. Gud är inte sådan. Föräldrar är inte heller sådana. Föräldrar bör fostra sina söner och döttrar till vara bättre människor än de själva är. Ni bör förverkliga familjer som anknyter till alla riktningar. (280-35, 13.10.1996)

Era förfäder i den andliga världen kommer att få er att betala gottgörelse om ni inte arbetar för att leda vidare Guds välsignelser till er omgivning nu. De kommer att motarbeta er. De kommer att blockera er väg och störa er. De kommer att säga, "Ni dårar, hur kommer det sig att era handlingar inte svarar mot det ni har lovat?" Därför säger jag åt er att investera allt. Gör ni inte det kommer ni att sitta fast i den andliga världen. Detta är ett viktigt kontrakt. Det är vårt löfte. (266-151, 22.12.1994)

Familjelöftets sjätte punkt slår fast, "Vår familj lovar att bli en familj som

påverkar himlens välvilja genom att förkroppsliga Gud och Sanna Föräldrar, och att fullända en familj som överför Himlens välsignelse till vår omgivning, inriktad på sann kärlek.” Vi bedyrar att vara kanaler för välsignelser. Först då kommer ni att ha allting som en grundval för enigheten mellan himlen och jorden och bli kanaler för välsignelser med denna plats i centrum. Ni lovar att bli välsignelsernas springkällor. (264-202, 9.10.1994)

När ni vattnar böngroddar varje dag kanske vattnet flyter bort, men de växer ändå. Hur skall jag beskriva er situation? Ni kan likna små möss som ramlar i vattnet, men det kommer att ordna sig bara *Unification Church* fortsätter att växa. Trots att min personliga situation var eländig, och jag var tvungen att gå till fängelset i Danbury och utsattes för offentlig kritik, gick jag denna väg i tanke att den skulle utgöra en expansion av Guds vilja, och jag flyger nu högt efter Danbury. Ni har bevittnat sådana fakta, eller hur? I vems namn skedde det? Inte i mitt namn. Det är i detta universums namn, i Guds närvaro. Ni bör inse att, eftersom vägen kommer att ansluta till den himmelska traditionen, och det måste vara en väg där Gud kan verka, är universum tvunget att samarbeta så att vi kan avancera mot segern. (147-197, 21.9.1986)

Hur är vördnadsfulla barn i en familj? De ställer kärleken i centrum. När det gäller nationen, hur är patrioter? De har kärleken som fokus för sitt liv. I

världen har de människor som har sökt överstiga sin egen ras för att älska världens människor organiserat kulturfärerna och bildat en ny global bakgrund som är baserad på de fyra stora helgonens lära. Ur detta perspektiv, vad slags människor kan vara fanbärarna när de slutligen kommer fram till den himmelska välviljan? Gud älskar himlen och jorden lika. De måste alltså vara kärlekens mästare som kan älska himmel och jord. Vi måste komma fram till en sådan slutsats. (199-215, 17.2.1990)

Sektion 7 Förklaring av Familjelöftet, nr sju

Som ägare av Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum förverkliga en värld med hjärtats kultur, anknuten till den rätta blodslinjen, och leva våra liv för andras skull.

7.1 Familjen rotad i den ursprungliga blodslinjen

Nummer sju i Familjelöftet är en viktig punkt, trots att den är enkel. Fraserna ”vår familj... som är rotad i den ursprungliga blodslinjen... inriktad på sann kärlek” talar om att ärva den ursprungliga blodslinjen från Adam som inte har en fallen linje, som alltså inte har någonting att göra med syndafallet. Sedan fortsätter det: ”Vår familj... lovar att förverkliga en värld baserad på hjärtats kultur, rotad i den ursprungliga blodslinjen...” Vår värld skall vara en värld där hjärtats kultur ligger till grund. Vi måste vara

Unification Family, en familj, som har Guds unika kärlek i centrum för våra liv. Utan att räknas som högt eller lågt skall alla fem raser leva som en familj. I framtiden kommer vi att se en sådan tid. (261-93, 22.5.1994)

Det är den ursprungliga blodslinjen med Gud i centrum. Om vi ärver denna ursprungliga härstamning uppstår hjärtats kultur. Där den ursprungliga linjen förlorades kan inte hjärtats kultur visa sig. Kultur sträcker sig igenom historien. Hjärtats kultur skulle vara ett nätverk som omspannar familjen, samhället, nationen och världen. ”Vår familj... lovar att förverkliga en värld baserad på hjärtats kultur, rotad i den ursprungliga blodslinjen...” Detta betyder att problemet är hur vi skall lämna en ren släktlinje efter oss. Annars kan vår värld baserad på hjärtats kultur inte förverkligas.

Så länge en värld baserad på hjärtats kultur inte är etablerad, är det enorma himmelska kungarike, där vi skall leva med en förberedd grundval av hjärta, avskuret från oss. Därför bör vi leva ett liv som är förankrat i sfären för hjärtats kultur. (260-305, 19.5.1994)

Vad betyder den ursprungliga blodslinjen? Centrerad på Adam och Eva bör ni föra vidare den blodslinje som Sanna Föräldrars barn har genom sin rena direkta härstamning och få den att ärvas ned på ett sådant sätt, att den varar i tusentals år. Den omgivning vi lever i är extremt oren. Men, genom att behålla er trohet och kyskheter kan ni komma till

en situation där ni kan få alla de högsta välsignelser till och med mitt i en sådan oren omgivning. Detta är en speciell rätt som bara Fader Moon kan ge. Ingen annan kan göra det. Ingen annan är den sanna släktlinjens elementära rot. (291-181, 11.3.1998)

Ursprunget är inte längre en fallen härkomst. Det är en släktlinje som har avskiljd sig från Satans falska blodslinje och återupprättat syndafallet genom gottgörelse. Den är resultatet av ympning. När den tredje generationen kommer att dras ut från den fallna roten och blir inympat på den sanna roten, kommer den att motta den ursprungliga linjens frön. Frön från det ympade trädet bör bli ursprungliga sanna olivträd. Därför måste det dröja tre generationer. Är ni övertygade? Detta är allvarligt. Ni är vilda olivträd, eller hur? Vilda olivträd måste ympas, de kan inte gå tillbaka till moderlivet och födas på nytt. Efter att tiden för tre generationer har förflutit, när frön som har skördats därifrån sås ut på nytt, bör de komma upp som sanna olivträd. Tre mansåldrar måste passera. Detta är allvarligt. (301-85, 16.4.1999)

Det viktigaste i *Unification Church* är att inte beflecka den ursprungliga blodslinjen. Det betyder att era ättlingar inte bör orena sin släktlinje på samma sätt som Adam och Eva gjorde när de föll. Familjelöftet bejakar, ”Vår familj lovar... att förverkliga en värld baserad på hjärtats kultur, rotad i den ursprungliga blodslinjen...” (260-195, 8.5.1994)

Genom ett enda misstag förstörde Eva den ursprungliga härkomsten, och den återvanns endast genom att oräkneliga gottgörelsebetingelser betalades tidsåldrarna igenom. Det är rysligt att tänka på vilket lidande detta innebar. Relationen mellan makar är verkligen någonting skrämmande. (290-312, 4.3.1998)

Vi återvänder till det ursprungliga stadiet. Det är vad nummer sju i Familjelöftet handlar om. Den ursprungliga blodslinjen är en härstammingsled som har Gud i centrum. Orden säger att vi bygger världen på grundvalen av hjärtats kultur genom att leva för andra människors skull, vilket i sig har sin rot i den ursprungliga blodslinjen. Vi bör lämna bakom oss en ren släktlinje som varar i tusentals generationer. Fallet, som begicks av en man och en kvinna i ett enda oförsiktigt ögonblick, blev orsak till vår mänskliga historia sådan den är, och har format världarna i både den andliga och den fysiska sfären. Vad skall vi göra åt detta? (292-320, 27.4.1998)

Vad är den ursprungliga blodslinjen? Det är inte någon fallen linje. Ni är män och kvinnor med härstamning från den fallna linjen, inte sant? Hur stolta ni än må vara över er själva så kan ni inte förneka det. Gud är förbunden med den icke fallna, ursprungliga blodslinjen. Från och med nu måste vi skapa den värld som bärs av hjärtats kultur, genom att leva för andras skull. Gud har inte kunnat göra detta. Eftersom Han inte kunde etablera den ursprungliga härstammings släktlinje, så att människor kunde

leva för andras skull på jorden – vilket är kärnan i skapelseidealet – knöts hjärtats värld istället till det eviga helvetet. Vi måste återföra detta till sin ursprungliga utgångspunkt, genom att vända det 180 grader i riktning mot himmelriket. (297-312, 22.12.1998)

Den ursprungliga släktlinjen som är inriktad på kärlek. Släktlinjen! De Välsignade familjerna i *Unification Church* bör göra särskilt hängivna ansträngningar för att bli den första generationen förfäder, så att deras ättlingar inte kommer att skändas under tusentals år framåt. Från och med deras generation kommer inget Fall att tolereras. Skulle de falla, kan de inte få förlåtelse, eftersom de skulle bli till en representativ familj som har fallit på det globala spelplanet, vilket är hundra gånger mer allvarligt än det första Fallet. Det kommer en sådan förfärlig tid. Därför kan jag inte ens uttala dessa ord. Just nu kan jag inte säga avslutande ord. Gud tål inte synen av söner och döttrar som härstammar från fallna Välsignade familjer. Detta är synden framför alla synder, därför kan Gud helt enkelt inte tåla dem, om de så var upp och nedvända i helvetet. Ni bör inse att när det kommer till makars kärlek får en avvikelse från vägen fruktansvärda konsekvenser. (261-93, 22.5.1994)

7.2 Genom att leva för andras skull

Den sjunde punkten i Familjelöftet lyder: "...att förverkliga en värld baserad på hjärtats kultur, rotad i den ursprungliga blodslinjen..." Där måste någonting

läggas till: ”Genom att leva för andras skull.” Genom att leva för andra människors skull måste vi fullända den värld som genomsyras av en kultur som styrs av det hjärta som är rotad i den ursprungliga blodslinjen. Att ensamt leva för andra kunde vara vagt. Därför måste vi förverkliga den värld som har hjärtats kultur som bas genom vår konkreta livsstil i vardagen – individuellt liv, familjeliv, och livet i det större sammanhanget, i samhället. (297-209, 20.11.1998)

”Genom att leva ett liv för andras skull ...som har sin rot i den ursprungliga blodslinjen, genom att vara inriktad på sann kärlek.” Det är kärleken som tjänar. Ni bör kunna känna kärlek. Den är något heligt. Ni bör kunna råda över kärleken; inte göra saker och ting som ni vill. Vi bygger en värld baserad på hjärtats kultur genom att leva våra liv för andras skull. Vad är världen som är baserad på hjärtats kultur? Det är en värld som är grundad på kulturen av Guds kärlek; vi eftersträvar den ursprungliga världskulturen. I den världen kommer all kärlek att vara sann, genuin kärlek. (304-273, 9.11.1999)

Jag vet att många av er tycker att de inte vill stå under någons dominans, vad som än händer. Men hittills har människor inte ens kunnat ens i sina drömmar kunnat fatta hur lyckligt det är att leva under styret av den som existerar för andras skull. Ser vi på strukturen i den andliga världen, är Gud, den store Mästaren över himmel och jord, centret för alla varelser i det stora universum som

existerar för andras skull. Därför skulle det vara en stor lycka att vara styrd av honom, men människorna har inte förstått hur lyckligt detta skulle vara. Gud fick lov att etablera principen att leva för andra, eftersom Han vet att det är genom denna princip som enighetens ideala sfär, där människorna kan vara tacksamma, för all evighet är grundlagd. (75-322, 16.1.1995)

Var en person som lever för andras skull. Detta är grundpelaren i generationen och grunden för kosmos. Gud existerar för andras skull. Bland alla ting i himlen och på jorden står ingenting emot detta. En person, som på detta sätt har stått i position av subjektspartner, som är källan till en generation i universum som äger den centrala innersta naturen och hjärtat, välkomnas av båda världar – den andliga och den fysiska världen – till och med av Gud själv. Någon som jag själv, Fader Moon, tillhör den kategorin. Ni känner det inte påtagligt eftersom ni inte förstår det. Men till och med den andliga världen kretsar kring mig. Ni känner inte till en sådan värld, eller hur? Därför lever ni oaktsamma. (255-176, 10.3.1994)

Kärleken kan inte förverkligas genom en person ensam. Hur uppstår kärlek? Den kommer inte till oss från oss själva utan från vårt objekt, vår partner. Eftersom den kommer från vår objektspartner måste vi buga oss och tjäna vår partner. Därifrån kommer himlens princip ”lev för andras skull”. När någonting extremt dyrbart kommer till oss bör vi bli upp-

rymda och tjäna andra för att kunna ta emot det. Vi kan ta emot kärlek först när vi har förverkligat filosofin att leva för andras skull. (143-277, 20.3.1986)

Människor som lever för andra, med sann kärlek i centrum för sitt handlande, blir välkomnade vart de än vänder sig i kosmos, både dag och natt. Vad som händer, ni måste kunna visas upp i den andliga världens utställningshall. Den andliga världen är en plats där det pågår en utställning över människor. Där kommer direkt att visas vilket slags liv ni har levt på jorden. Vill ni vara den siste där eller skulle ni vilja vara den som alla lovordar? Vilken sida vill ni stå på? Ni vill vara den som får störst beröm, eller hur? För att lyckas med det måste ni leva som jag lär er. Jag säger, att innan ni försöker få flest lovord bör ni i allra högsta grad leva för andra. Det är sådana personer som helst säkert blir centrala personer. (255-179, 10.3.1994)

När det gäller evighetens koncept är det omöjligt att ni bara lever för er egen skull. Ni kan se på saker som är i rörelse, att ju större den ömsesidiga kraften är som knuffar och drar, desto snabbare blir rörelsen. Anledningen till att Gud, vishetens Konung, har fastställt lagen att leva för andras skull är att vi skulle vara eviga varelser. (75-318, 16.1.1975)

Människor som lever för andra försvinner inte. Likaså får den som lever för andras skull ständigt stöd från den andliga världen. Den andliga världen kommer att hjälpa honom/henne att komma

i kontakt med nya saker. Eftersom en sådan människa skapar en relation till nya saker kommer han att bli känd och berömd i hela världen. (292-26, 27.3.1998)

Var ligger den väg på vilken vi kan förenas, den väg som kan utgöra början till fred? Det måste etableras en princip att inte bara Gud själv utan också sanna människor lever för andras skull. Sålunda har sann kärlek, det sanna idealet, sann fred, och sann lycka instiftats genom att leva för andras skull; de kan inte existera utan detta. Vi människor har inte känt till att detta är roten till skapelsen av himlen och jorden. (75-320, 16.1.1995)

Människor undrar ofta, "Ack, vad är livet?" Frågan gäller att ha en riktig förståelse av livet, en förståelse av andliga världen, och av kosmos. Hur skall vi etablera denna grundsyn? En mycket allvarlig fråga är hur man skall placera allting i systematisk ordning och ansluta till deras inbördes dimensionella system. Förståelsen av Principen att leva för andras skull, denna mest nobla livssyn, ger oss möjlighet att vara lyckliga medan vi existerar för hela mänsklighetens skull, finns till för hela världens skull, finns till för nationens skull, för vårt samhälle, vår familj, vår make/maka och för våra barn. Det finns ingen högre livssyn än denna. (75-324, 16.1.1975)

När ni går med i *Unification Church*, uppmuntras ni inte till att leva ett gott, världsligt liv. Men, till och med om ni har levt i yttersta elände och utstått lidande,

och ni skulle dö, eller ramla på gatan så eländigt att inte ens hundar bryr sig om er, så kommer det en dag då blommor kommer att spira på platsen för er död. Där kommer alla heliga människor att samlas och grunda en stad. Min idé är att jag driver *Unification Church* medlemmar in i fruktansvärt lidande för nationens och världens skull, och fostrar er till vördnadsfulla barn och patrioter. Vägrar ni att gå, är jag tvungen att klappa till er. Till och med genom att sparka på er kommer jag att få hjälpa er att övervinna ert nuvarande elände och den aktuella svårigheten. Detta är kärlek. (49-303, 17.10.1971)

7.3 Att fullända en värld baserad på hjärtats kultur

Världen, baserad på hjärtats kultur, är en värld där Guds ursprungliga kultur och den fullkomliga Adams kultur råder; Adam, som inte har någon relation till Fallet. Där råder inte två kulturer, bara en. Det är enighetens värld, där det bara finns ett språk, där det råder gemensamma sedvänjor och vanor, och en tradition. Ni bör inse att bara på en sådan plats kan Gud leva tillsammans med individer och i deras familjer. (261-93, 22.5.1994)

Förstår ni vad världen, baserad på hjärtats kultur, är för något? Det betyder att Guds hjärtas värld, himlens värld, världen på jorden, och världen där sanna Föräldrars hjärta styr, alla är ett. Därför säger vi, ”Vår familj lovar att förverkliga en värld baserad på hjärtats kultur...” Detta är vårt ideal. Kulturen

bör inte vara två utan en. Vad skall jag säga om den fallna världen? Dess kulturer är komplicerade och mångskiftande. Sålunda, på annat sätt än genom en värld där hjärtats kultur är grunden, finns det ingen möjlighet för oss att skapa förbindelser från individen till kosmos. Världen har hittills gått upp och ner i sicksack, därför har den efter tusentals år ännu inte kunnat nå sin slutliga destination. Men i en värld som är grundad på en kultur av hjärta kan vi nå målet ögonblickligen. Det här är bara möjligt genom genuin kärlek. (260-196, 8.5.1994)

Familjelöftet säger, ”Vår familj lovar... att förverkliga en värld baserad på hjärtats kultur, rotad i den ursprungliga blodslinjen, genom att vara inriktad på sann kärlek.” Det är den ursprungliga blodslinjen. Härstamning är viktig. Linjen bör inte förändras, inte heller bör den kränkas, så att vi kan fullända verket att bygga en värld där hjärtats kultur ligger till grund. Hjärtats kultur kräver att vi i alla aspekter av våra liv bör ha en filosofi att vi i genuin kärlek lever för andra människors skull. När vi säger, ”en värld baserad på hjärtats kultur”, syftar detta på ”en gränslinje” som representerar helheten. Det refererar till hjärtats sfär och till den himmelska släkten. (260-156, 2.5.1994)

Vi bör ”...förverkliga en värld baserad på hjärtats kultur, rotad i den ursprungliga blodslinjen.” Med andra ord, Adam och Eva måste skapa en släktlinje med Guds rena, sanna kärlek i centrum, utan relation till Fallet. Därigenom bör vi bilda en kultursfär i vilken Satan inte

kan existera och där Gud kan glädjas. Vi bör bygga en värld på grundvalen av en kultur som styrs av hjärta. Med sann kärlek i centrum är världen som baseras på hjärtats kultur en värld, och dess riktning är också en. Det är en, inte två. (266-153, 22.12.1994)

Där den ursprungliga härstamningen har gått förlorad kan ingen hjärtats kultur uppstå. Kulturen har förbindelse genom hela historien. Den bör gå vidare genom familjen, samhället, nationen, och världen. ”Vår familj... lovar att förverkliga en värld baserad på hjärtats kultur, rotad i den ursprungliga blodslinjen...” Frågan är hur vi skall lämna den rena släktlinjen efter oss. Gör vi inte det, så splittras den värld som har grundlagts på en kultur styrd av hjärtat. Såvida vi inte förverkligar den värld som har hjärtats kultur som fundament, kommer det ofantliga himmelska kungadömet, där vi skall leva med ett fundament av ett förberett hjärta, att vara avskuret från oss. Det är anledningen till att vi bör leva ett liv där sfären av hjärtats kultur utgör grunden. (260-305, 19.5.1994)

Den ursprungliga släktlinjen har sin rot i Guds linje. Det är den värld som är baserad på hjärtats kultur. Vart vi än går, kommer Gud att besöka oss. I den värld som är baserad på hjärtats kultur, växer och harmoniserar allt. När man andas, bör alla andas med samma andetag, eftersom cellerna skulle arbeta med samma puls. Med respekt inför Guds kärlek bör vi förenas kring principen att leva för andra och tjäna andra. När

vi gör det kan vi finna vägen till att ära Gud; men vi kan inte ge Gud äran genom att få andra att tjäna oss. Världen som är baserad på hjärtats kultur är den värld där Guds ursprungliga kultur råder, och den värld där den fullkomlige Adams kultur råder, som inte har någonting att göra med Fallet. I en sådan värld kan inte två kulturer härska; det existerar bara en. Låt det vara en värld av enighet, så att där talas ett och samma språk, att där bara finns en uppsättning av seder och bruk, en uppsättning av vanor, och att där bara råder en tradition! Ni skall veta, att det är bara där som Gud kommer att leva tillsammans med individer och i familjerna. (261-93, 22.5.1994)

Vilken är den ursprungliga källan till en kultur som kan vara huvudfäran eller underlag för den framtida ideala världen? Vilken kultur är det, som är behövd av alla, och som kan tjäna som råmaterial? Det är hjärtats kultur. Det är en kultur där föräldrar inte kan leva utan att se sina barn, och där barnen inte kan leva utan sina föräldrar. Vi kan inte leva utan våra syskon, inte utan vårt folk, och inte utan vår nation. Detta gäller för alla nivåer. Vi kan alltså inte leva utan världen, inte heller kan vi leva utan himmel och jord. Sådan är hjärtats kultur. Vad är det då som den strålande kulturen som nu ser dagens ljus i Öst refererar till? Den refererar till hjärtats kultur. Från och med nu måste vi skapa en värld som har hjärtat till bas. (151-29, 7.10.1962)

Det kommer att vara en kultur som är centrerad på Sanna Föräldrars familj

och på era familjer. När vi praktiserar sann kärlek kommer vi att ha en kultur som ställer familjen i centrum. En kultur av sann kärlek syftar inte på en individ, utan på en familjekultur. Ni bör leva ert dagliga liv inom sfären för Sanna Föräldrars kultur, som är en sfär där en enda kultur råder. Ni bör leva med en enda kultur i centrum för era liv, ett enda språk, och ett enda alfabet. Lots hustru, som såg tillbaka när Sodom och Gomorra brann, förvandlades till en saltstod. På samma sätt skulle ni, när tiden kommer då hela den nu rådande kulturen bränns bort, ifall ni fortfarande var fästa vid den och såg er om, bli till en staty av salt. Ni bör inse att vi nalkas en sådan historisk vändpunkt i tiden. Även om ni lever i samma vardagssfär som Sanna Föräldrar, och inte tillämpa samma kultur och använda samma språk och alfabet som de, kunde det inte finnas något som var mera skamligt. (266-91, 18.12.1994)

Ifall ni inte använder det gemensamma språket öppnar sig fortfarande samma kulturella klyfta som i det förlutna. Detta är ett mycket allvarligt problem. Det samma gäller för den andliga världen. Vanor har evigt bestånd, till och med där. Så svårt är det att göra sig av med gamla vanor. Ändå kan detta korrigeras på jorden. Om ni utvecklar striktare vanor än era gamla vanor, kan ni övervinna de sistnämnda medan ni är på jorden. Ni måste göra det nu direkt. Annars kommer ni att råka i svårigheter när ni går vidare till den andliga världen. Ni kommer att sitta fast när ni är där. (289-208, 2.1.1998)

Den framtida världen är en värld där den nya kulturen av hjärta och kärlek styr som är baserad på den sanna familjen, där Gud, människorna, och alla ting i skapelsen lever i harmoni. Det är en värld av ömsesidigt beroende, där man hjälper varandra till framgång och delar allmänna värderingar som får människor att leva för andras skull i äkta kärlek, och lever tillsammans i harmoni och samarbete. Den framtida historien måste bli sådan att drömmen av en ”global familj genom idealet av en sann familj” med Sanna Föräldrar i centrum förverkligas; och där man genom idealet av ”en mänsklighet bestående av bröder och systrar” lever rasöverskridande i sann kärlek. (288-172, 27.11.1997)

Ni bör leva med skoj och glädje i sann kärlek. Ni bör kunna kommunicera med djur, harmonisera med alla skapelsens ting, och vara i harmoni med Gud. Då kommer det inte att finnas sådana företeelser som nationella gränser. Det kommer inte att finnas olika kulturer. Kärlekens kultur kommer att vara förhärskande. Eftersom kärlekens kultur främjar fritidsintressen är ett liv, där man lever för någon hobby, också kärlek. Att älska er make/maka och att älska era söner och döttrar kan utvidgas till att omspanna världens alla människor. De är alla en förlängning av er familj och utgör området för era objektpartners som firar kulturen. Det är på grund av detta som en värld, där hjärtats kultur ligger till grund och där ni upplever glädje, är Himmelriket på jorden. Det är en kultur som främjar

fritidsintressen. En sådan hobbykultur är den ursprungliga kulturen av en kärlek som inte står i relation till Fallet. Hobbykulturen är kulturen i Himmelmriket på jorden. (276-209, 24.2.1996)

Världen, som är grundad på hjärtats kultur som är rotad i den ursprungliga blodslinjen, är en värld där hjärtats impulser styr, en hjärtats värld. Det är en värld där sann kärlek kommer i dagen. När vi går in i en tidsålder då vi skall ge uttryck för hjärtat och tillämpa detta globalt, kommer en förenad värld med hjärtats kultur, en värld med en förenad kultur, att framträda. Det är en värld fri från krig och strid, himmelriken på jorden och i himlen; när hjärtats värld är grundad är allt sådant förbi. Allt detta har förberetts, så att era familjer kan – på jorden – träda in i den kungliga familjens sfär i det himmelska kungadömet så fritt som ni vill. Ni bör inse att Familjelöftets innehåll har fastslagits i hopp om att ni kan justera er själva till allt detta. (276-209, 24.2.1996)

Sektion 8 Förklaring av Familjelöftet, nr åtta

Som ägare till Cheon Il Guk lovar vår familj, att med sann kärlek i centrum gå det Fullbordade Testamentets tidsålder till mötes och förverkliga den ideala enigheten mellan Gud och mänskligheten i kärlek, samt genom absolut tro, kärlek och lydnad fullända en befriad gudomlig sfär och en sfär av fullständig frihet i himlen och på jorden.

8.1 När vi går det Fullbordade testamentet till mötes

8.1.1 Vad är det Fullbordade Testamentets tidsålder?

Det Fullbordade Testamentets tidsålder syftar på att en ny tidsålder börjar nu. Orden hänvisar till den tid då vi genom enighet i familjen, i släkter och folk, i nationer och i världen kan upprätta en enad fredlig värld. Detta företräder alla, inte bara familjen. Genom att förena världen och ena hela det stora universum inträder vi i det Fullbordade Testamentets tidsålder. När vi etablerar en värld som anstår det Fullbordade Testamentets tidsålder, efter att på grundvalen av hjärtats fyra stora sfärer och de tre stora konungadömen ha förenat den samtida världen genom de nya familjerna, kommer vi slutligen att ha en värld med fred. (243-262, 17.1.1993)

Vad betyder det Fullbordade Testamentets tidsålder? Medan vi tjänar och värnar om vår Sanne Gud och våra Sanna Föräldrar, centrerade på relationerna av kärlek, liv och blodslinje, återvänder vi till den epok då människor har herravälde med vilket de kan handla ställföreträdande för Guds auktoritet, och representera hela världens subjekt och stå där i den centrala positionen. En epok fylld av hopp är på väg. Jag skulle vilja att ni skyndade att förbereda er för detta, innan det är för sent. (245-160, 28.3.1993)

Alltsedan skapelseögonblicket har Guds försyn för återupprättelse sträckt

sig genom miljontals år av historien, men dess standard har ännu inte blivit fastlagt. Slutligen kom Fader Moon, grundade *Unification Church* och uppenbarade denna sanning, gjorde den möjlig. Därför tillkännagav han det Fullbordade Testamentets tidsålder och Sanna Föräldrar. Detta är en händelse som har stor effekt på världshistorien. Snarare än att kalla det för en händelse skall det istället tjäna som original vid grundandet av en ny värld. Sanna Föräldrars filosofi och uttrycket ”Fullbordade Testamentets tidsålder” omfattar en sådan betydelse. Vilket löfte har uppfyllts i det Fullbordade Testamentets tidsålder? Det är det löfte som Gud gav till människorna vid tidpunkten för skapelsen. Det är inte tidsåldern för Guds försyn för återupprättelsen eller tidsålderns för Hans frälsningsplan, utan det är världen där idealet för skapelsen måste förverkligas. Gud har tänkt på begreppet ”Sanna Föräldrar” till och med innan människorna tänkte på det. Guds ideal för skapelsen är framträdandet av Sanna Föräldrar. I de orden ligger kärnan till det ideal Gud har skapat från begynnelsen. Sålunda kan himlen inte förbli tyst. Vi går in i den tidsålder som för med sig stora omvandlingar och förändringar i hela världen. (248-188, 30.9.1993)

I Gamla Testamentets tidsålder offrades tingen till Gud; i Nya Testamentets tidsålder offrades Guds söner och döttrar, och paren måste offra sig i det Fullbordade Testamentets tidsålder. Och därefter tjänar ni Gud. Som resul-

tat av Fallet misslyckades vi människor att tjäna Gud på jorden, vi tjänade Satan istället och blev avskilda från Gud. Nu bör vi tjäna Gud och anknyta allting till honom igen. Era ägodelar är sålunda i verkligheten inte era. De motsvarar tingen i det Gamla Testamentets tidsålder, och söner och döttrar motsvarar det Nya Testamentets tidsålder. I Gamla Testamentets tid offrades tingen för att bana väg för barnen, och i Nya Testamentets tid offrades söner och döttrar för föräldrarnas ankomst. Det är slutligen för att tjäna Gud på jorden som Herren vid sin återkomst, den Sanne Föräldern, kommer och lider på denna jord. Vi lever nu i helvetet eftersom vi har tjänat Satan på jorden. Därför bör vi tjäna Gud genom tillämpningen av sann kärlek. (211-352, 1.1.1991)

Det var för att bereda denna enda väg som försynen har sträckt sig genom historiens sextusen bibliska år fram till vår tid. Jesus försökte förbinda Nya Testamentets tidsålder med det Fullbordade Testamentets tidsålder och förena himlen och jorden. Detta misslyckades dock, och Guds försyn förlängdes med två tusen år. I Nya Testamentets tidsålder, under de fyrahundra åren av romersk förföljelse, då många människors blod spilldes, uppstod en rörelse som expanderade till en global nivå. Med Nya Testamentets växande spridning blev många människor till martyrer. Genom all denna blodutgjutelse kunde betingelserna för gottgörelse nå en världsomspännande nivå. Gud utvidgade sin plan och hoppades på en förnyad gottgörelse

på världs nivå; Hans plan utvidgats till att frälsa hela världen.

Hur kan då detta arbete nå bortom Nya Testamentets tidsålder och leda in i det Fullbordade Testamentets tidsålder? Det Fullbordade Testamentets tidsålder hänvisar till sfären av enighet mellan Gud och människorna. Det syftar till att stå i en position av lika värde genom att en sfär av enighet genom sann kärlek etableras. Gud är inte bara vertikal och mänskliga varelser är inte bara vertikala. Det vertikala och det horisontala måste förenas. (211-352, 1.1.1991)

Sedan den falske föräldern kom att existera genom syndafallet är det ett historiskt faktum att Sanna Föräldrar måste komma. Vartefter alla fakta kring Fallet blir kända finns det ingen möjlighet att neka till detta. På grund av Fallet kunde Guds löfte aldrig uppfyllas. Gamla Testamentet är löftet som gavs i det förflutna och Nya Testamentet är det förnyade löftet; det Fullbordade Testamentets tidsålder fortsätter att strävan att uppfylla det löftet. Detta är logiskt.

Vad slags era är det Fullbordade Testamentets tidsålder? I denna tidsålder lever vi inte med Satan utan med Gud. Därför måste den fallna sfären elimineras. Avlägsnandet av Satans värld kan bara ske eftersom tiden nu är inne då alla nationer, hela världen, återvänder till Gud.

Genom att ha en klar insikt i alla detaljer när det gäller Himmelriket, kan vi slå ut den falska världen som går mot Guds Principer. Det är omöjligt att ordi-

nera en medicin eller att presentera ett alternativ till den fallna världen, om vi inte tydligt känner till den rätta vägen för individen, familjen, slakten, folken, nationerna och världen, och till och med känner till den väg som leder till Himmelriket. (249-159, 10.10.1993)

Anledningen till att människor nu specifikt talar om ”rättfärdigande genom tjänande” är att detta hänvisar till den tidsålder då man lever livet som om man befann sig i Himmelriket. Därför talar vi om att människan bli rättfärdiggjord genom att tjäna.

Återupprättelsens historia betyder att stadga Guds ideal för skapelsen på nytt. Därför måste Guds ideal uppenbaras, med Honom i centrum, både i den andliga världen och på jorden. Dessa båda världar har på grund av Fallet misslyckats att uppfylla den ursprungliga standarden. Därför är frälsningsplanen Guds arbete, Hans strävan att i himlen och på jorden återinföra skapelsens ursprungliga ideal, och att ur den omgivning som nu befinner sig i sfären för Satans herravälde skapa en ny värld. (161-218, 15.2.1987)

Ser vi på människans historia kan den delas in i tre epoker: det Gamla Testamentets tidsålder, det Nya Testamentets tidsålder och det Fullbordade Testamentets tidsålder. Vad berättar Gamla Testamentet? Det berättar om den epok då människorna frambar heliga offer för att rädda barnen. Det var en förberedelse för Guds Sons ankomst. Det Nya Testamentets tidsålder är den epok under

vilken Jesus tjänade som ett offer för att Föräldrarna skulle tas emot. Därför etablerades i tidsåldern för Återkomsten brud och brudgum för att ta emot Föräldrarna. I det Fullbordade Testamentets tidsålder har Fader Moon, som bär titeln av Sann Förälder, lidit i fyrtio år för att Gud skulle kunna tas emot på jorden. Därigenom är enigheten mellan Gud och människorna uppnådd. (227-94, 10.2.1992)

När vi talar om Sanna Föräldrar och det Fullbordade Testamentets tidsålder hänvisar vi till det faktum att Adam och Eva måste uppnå fullkomlighet och återvända till den plats där Fallet inte finns. Kvinnor i hela världen betraktas som en del av Sanna Mors kropp. Adam är en person, och Eva är också en person. Detta är viktigt. Adam skulle vara en fullkomlig person: likaså skulle Eva vara fullkomlig. (266-64, 11.12.1994)

Vad representerar det Fullbordade Testamentets tidsålder? Det representerar uppfyllandet av Guds förbund med människan; det betyder, Gud ger sin Välsignelse till mänskligheten. I Gamla Testamentets tidålder förekom inte Välsignelsen: i Nya testamentets tidsålder önskades Välsignelsen, och i det Fullbordade Testamentets tidsålder är Välsignelsen uppnådd. Är inte Guds ideal för skapelsen det, att Adam och Eva skulle gifta sig centrerade på Gud, varigenom livets kraft, centrerad på Hans kärlek, hade överförts på Adam och Evas liv, så att de skulle genom arv ge vidare Guds blodslinje? Hade detta skett skulle de ha

blivit Sanna Föräldrar. Sann kärlek är verkligen storslagen. (291-178, 11.3.1998)

Det kan bara finnas en uppsättning sanna föräldrar. De är mänsklighetens enda föräldrar. Det Fullbordade Testamentets tidsålder är den era då Sanna Föräldrar för första gången någonsin visar sig i människans historia. (248-226, 1.10.1993)

8.1.2 Det Fullbordade Testamentets tidsålder är kungjort genom Sanna Föräldrars vunna seger

1992 proklamerade jag inför världen Messias ankomst och Sanna Föräldrar. Därefter styrde jag Försynens öde, och den 13 maj i år, 1993, har jag i Amerika tillkännagivit ”Sanna Föräldrar och det Fullbordade Testamentets tidsålder”. Jag har skapat den omgivning där allt detta kan uppnås. Som ni känner till är Amerika den nation som representerar hela världen. Det är den nation som tjänar som den kristna kultursfärens slutgiltiga hem. Nu, med Sanna Föräldrar i centrum, träder vi in i en ny tidsålder, det betyder att vi går in i det Fullbordade Testamentets tidsålder. Denna deklARATION gjordes för första gången någonsin på jorden. Så ivrig Gud måste ha väntat på denna tidpunkt! Vilken eländig situation Gud har varit i under alla historiens tidsåldrar! Nu har hoppets tidsålder kommit nära; vi har kommit in i det skede då vi kan tillkännage Sanna Föräldrar. Detta är en historisk händelse som bär den universella historiens hela betydelse. Aldrig någonsin hittills i männis-

kans historia har en sådan händelse ägt rum. (248-175, 3.8.1993)

De tjugo åren från 1972 till 1992 är den period då vi nådde bortom kristendomens historia, med Korea i centrum. På nationsnivå uppfyllde jag den gottgörelsebetingelse som motsvarar Gamla Testamentets tidsålder. Sanna Föräldrars Heliga bröllop 1960 samt våra aktiviteter i Amerika på den globala scenen motsvarar relationen mellan Gamla och Nya Testamentets tidsåldrar. De har samma innebörd. Därigenom avslutades under den perioden Sanna Föräldrars världsomspännande installation. Därför förkunnade jag det Fullbordade Testamentets tidsålder, som är den tid då vi kan leva tillsammans med Gud. Vi medlemmar i *Unification Church* har nu kommit till den era då vi lever med Gud. (248-175, 3.8.1993)

Vad betyder det Fullbordade Testamentets tidsålder? Det syftar på den tid då de centrala Sanna Föräldrarnas familj har uppnått en fullständig seger och överskridit världens fallna sfär. De fiender som har försökt slå ned Rev. Moons familj försvinner ur bilden. De försvinner eftersom de är besegrade i striden. Även om ni har vunnit ett mästerskap i skytte, skulle ni fortfarande kunna hävda att ni var den bäste om ni har besegrats i de Olympiska Spelen? Ni skulle vara tvungna att ge upp er medalj som mästare. (234-295, 27.8.1992)

Orden "Fullbordade Testamentets tidsålder och Sanna Föräldrar" har ing-

enting med Satan att göra. När dessa ord, "Fullbordade Testamentets tidsålder och Sanna Föräldrar" väl framträder måste Satan retirera. Detta är en privilegierad tid. Följaktligen bör alla människor uppnå fullkomlighet vid tiden för Återkomsten. (252-130, 14.11.1993)

Jag tänker just nu på Adams tidsavsnitt, Jesu tid, och Sanna Föräldrars tidsålder. Varför är det tre faser? Adams tid representerar utformningssteget, Jesu tid tillväxtsteget, och Sanna Föräldrars tid betyder fullkomningssteget. Genom dessa tre faser, respektive generationer utvecklas återupprättelsen av Eden i Gamla Testamentets tidsålder, återupprättelsen av Eden i Nya Testamentets tidsålder, och återupprättelsen av Eden i det Fullbordade Testamentets tidsålder. Det finns nu ingen annan än jag själv som kan förverkliga detta i det Fullbordade Testamentets tidsålder. (229-69, 9.4.1992)

Det Fullbordade Testamentets tidsålder är en tid då vi återvänder till familjen. Enighet börjar hos individen. Inte ens om tiotusen år kan ni träda in i Himmelriket om ni inte ha överstigit detta berg. Ni kan inte återupprätta den äldste sonens rätt, vilket kan ske genom att få Satan att frivilligt underkasta sig. Det skall inte vara en framtvungad underkastelse, utan den skall ske genom övertalning. Underkastade ni er själva frivilligt eller tvingades ni till det? Eftersom ni har blivit övertalade, gav ni frivilligt upp, eller hur? Därigenom har allting kunnat uppnås på en och samma

gång, centrerad på familjen: himmelska familjer på jorden och i den andliga världen samt hela det segerrika herraväldet som sträcker sig över tusentals år; samtidigt som alla världens nationer nu står i likvärdiga positioner. Detta är ett utkast efter vilket en form kommer att framställas, där Sanna Föräldrar utgör modellen. Det bör sedan spridas. Efter denna modell görs sedan ögonblickligen kopior, var som helst. På samma sätt är familjerna från de fem miljarder människor som lever på jorden integrerade som en enda global familj, och återvänder till själva Nationen – befrielsens himmelska konungadöme, som har varit förlorat. Detta är betydelsen av det Fullbordade Testamentets tidsålder, den era i vilken Guds löfte är uppfyllt.

(245-157, 28.2.1993)

Det som förlorades under Gamla Testamentets tidsålder bör återställas. I Gamla Testamentets tidsålder offrades alla skapelsens ting, i Nya Testamentets tidsålder offrades sonen, och i det Fullbordade Testamentets tidsålder offrades Föräldern. I relation detta bör vi därför förneka allt – inklusive vår egen familjs föräldrar och barn. För att ge tillbaka allt som Satan har tagit från himlen bör vi offra till himlen allt vi äger, vi bör till och med förneka våra kära. Och vi bör erbjuda större kärlek än den kärlek som råder i Satans värld. På ett sådant sätt, genom att vi ställer oss i en position där vi avstår från allt, kommer vi fram till en tid då vi har betalat all gottgörelse som är nödvändig för att återupprätta alla de tre tidsåldrarna. Tidpunkten

för eliminering har kommit. Jag säger dessa saker, så att Välsignade familjer genom att följa återupprättelsens princip kommer att undvika att bli fångade av Satan, utan istället kan befrias. Att gå vägen genom tingen i Gamla Testamentets tidsålder, genom den Andre Adam i Nya Testamentets tidsålder samt genom vårt eget påtagliga Jag i det Fullbordade Testamentets tidsålder, indikerar att riktningen måste ändras om 180 grader och centreras på Gud. Allt som brukar vara ert eget bör ges tillbaka till Föräldern, som återför det till Gud. Kärleken bör återupprättas.

Som individer befinner vi oss i utformningssteget, vår familj befinner sig i tillväxtsteget, och vår släkt är i fulländningssteget. Dessa tre steg, eller faser, bör förenas. (216-204, 31.3.1991)

Vad är det viktigaste i historiens utveckling? Det är framträdandet av det utvalda folkets domän. I denna tidsålder försöker jag att ansluta denna domän på världsnivå till fundamentet för de tre utvecklingsstegen: utformning, tillväxt, och fulländning. Israeliterna motsvarar utformningssteget, kristendomen symboliserar tillväxtsteget, och *Unification Church* utgör fulländningssteget. Om Israels folk utgjorde centrum för Gamla Testamentets tidsålder, så var kristendomen centrum för Nya Testamentets tidsålder, och *Unification Church* är centrum i det Fullbordade Testamentets tidsålder. Det Fullbordade Testamentets tidsålder är bedriftens tidsålder. Vad är det som måste åstadkommas? Individer, familjer, slakten, folk, nationer, och värl-

den bör fulländas. Vad skall stå i centrum för denna fulländning? Det skall centreras på Guds kärlek, Guds liv och Guds blodslinje. Genom detta bör alla vara förbundna. Det här är traditionen för en enda härkomst, en enda kärlek, och ett enda liv. Om det händer måste Satan lämna allt. Genom denna inympning försvinner Satans förbindelse till blodslinjen. (226-275, 9.2.1992)

När alla ”messias för sin släkt” är utsända har det Fullbordade Testamentets tidsålder börjat. Om alla familjer är inympade på sina respektive släktmessias utan att ha behövt gå vägen för gottgörelse, kommer murarna på jorden och i himlen att falla. Vi kan, med andra ord, återvända till positionen av Himlens folk. Detta betyder att vi kan upptas i den kungliga familjens sfär i himlens konungarrike. Därför, när varje släktmessias etablerar sina fysiska föräldrar i en position av sanna föräldrar, kommer deras hemstad direkt att vara ansluten till himlens konungarrike. Deras föräldrar kan då stå i en position att vara återupprättade till släktlinjen för sådana föräldrar som har uppnått fullkomlighet utan att ha fallit. Därigenom kan förvånansvärda händelser visa sig, genom vilka alla era hemstäder omvandlas till ett himmelrike.

Det viktigaste är att vi i det Fullbordade Testamentets tidsålder lever tillsammans med Gud. Sålunda bör vi klara av följande tre förutsättningar: omvandlingen av blodslinjen, omvandlingen av äganderätten, och förändringen av hjärtat. Ni bör därför i era familjer prakti-

sera hjärtats fyra sfärer, de tre konungadömen, och den kungliga familjens sfär. När detta är framgångsrikt gjord är allt det svåra förbi. Detta är den sista missionen som måste uträttas genom de Välsignade familjerna. Detta är er sista mission, ert öde. (226-275, 9.2.1992)

Det Fullbordade Testamentets tidsålder med Sanna Föräldrar i centrum pekar på tiden för mottagandet av Välsignelsen, centrerad på Gud. Genom förverkligandet av ett sådant ideal för Återkomsten, som visar en alltöverskridande väg till befrielse för alla folk och hela mänskligheten, blir världen en värld där fred och enighet råder. Att ta emot det Fullbordade Testamentets tidsålder centrerad på Sanna Föräldrar medför Välsignelsen, som nu ges över hela världen. (287-14, 10.8.1997)

I det Fullbordade Testamentets tidsålder delas Välsignelsen ut på nivån för fulländningssteget. Därför kan alla människor stå på samma nivå och deras ättlingar kan ta emot välsignelsen. Fem miljarder människor, ättlingarna till de tre stora förfäderna, lever nu på jorden. Genom att ge Välsignelsen till dem, baserad på de tre stora förfädernas sfär av befrielse, kan de alla i lika stor proportion få del av samma nåd. Det sker, för att de är förbundna i en föräldrabarn relation. Det är en sådan tid som har anlant. Nu måste en viktig tid börja. (282-139, 14.11.1993)

Nu bör äganderätten återupprättas. För att tjäna Gud offrade man under

Gamla Testamentets tid skapelsens ting. I det Nya Testamentets tidsålder blev sonen det heliga offret, och i det Fullbordade Testamentets tidsålder offrades föräldrarna till Gud. Vad borde ni göra nu? Ni bör stå i position av modern och fadern, i deras ställe. Söner och döttrar representerar det Nya Testamentets tidsålder och skapelsens alla ting representerar det Gamla Testamentets tidsålder. Då dessa tre tidsåldrar kommer inom räckvidden för Guds kärlek, bör ni betala gottgörelse för att ha avvikit från Guds kärlek och komma tillbaka till den ursprunglige ägaren, och ge tillbaka till Honom allt som Satan hade kontroll över. (208-345, 21.11.1990)

8.2 Genom absolut tro, absolut kärlek, och absolut lydnad

8.2.1 Guds Princip i skapelsen samt absolut tro och absolut lydnad

Efter att ha skapat Adam och Eva i Edens lustgård gav Gud dem det enda budet och sade åt dem att inte äta av frukten från kunskapens träd på gott och ont. Han sade åt dem att hålla budet med utgångspunkt av absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad; men de lyckades inte att göra det. När Gud gav dem detta bud stod Han själv i position av absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Sålunda måste också Hans motparter göra det för att uppnå enhet med Honom. Men, de misslyckades däri.

I de Sista dagarna bör falla människor, för att återvända till den ursprungliga världen och träda in i Himmelryket,

gå genom Sanna Föräldrar som utgör porten. För att göra det måste de utföra handlingar i absolut tro, med absolut kärlek och under absolut lydnad som inte utfördes i Edens lustgård. I annat fall kan de inte gå till denna nya värld. De måste hålla fast vid Sanna Föräldrars mantelfällar och följer dem utan att någonsin tappa bort dem, i en attityd av absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Gud är Subjektet. Han förlorade sina kärlekspartners eftersom Han förlorade frukterna från sin absoluta tro, frukterna från sin absoluta kärlek, och frukterna från Sin absoluta lydnad. Detta betyder att Gud förlorade Adam och Evas familj, med deras söner och döttrar. Ingen makt kan hindra er från att gripa tag i Fader Moons bälte! Till sådana segrare i enighet säger hela skapelsen "Amen" medan den ropar *Mansei*. (282-41, 16.2.1997)

När Gud skapade universum gjorde Han det på basis av absolut tro. Därigenom kommer allt som Gud har sagt att uppfyllas absolut. Det finns ingenting som inte kan åstadkommas. Syftet för skapelsen är också att ha partners i objektposition i ett kärleksförhållande, absolut kärlek. Det finns inget utrymme för tvivel eller andrahandsfunderingar. Härnäst följer absolut lydnad. Absolut lydnad betyder att inte ha begreppet av "jag"; inte ens Gud är undantaget detta. (274-201, 3.11.1995)

Gud började skapa alla ting baserad på absolut tro. Han började skapa så att Han kunde ha objektpartners för abso-

lut kärlek. Absolut lydnad betyder att det inte existerar någon medvetenhet av "jag". Det är ett stadium av fullkomligt noll – en total intighet. När Gud återvänder till intighet uppstår automatiskt en cirkelgång. Eftersom allting har utgivits finns det inget mer att ge, Gud återvänder till nollpunkten. Detta måste bli upphovet till universums rörelse. Sålunda, efter att fullständigt ha investerat allt går saker och ting ned i förberedelsen på att ännu en gång gå upp. (282-68, 10.3.1997)

Vid tiden för skapelsen skapade Gud på grundval av absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. När stadiet av ett fullständigt vakuum har lämnats, kan det fästas vid den minsta aspekten av en existens och bli ett med denna. Så uppnås enighet, absolut enighet på naturlig väg. När enighet har skapats och en fullhet har uppnåtts, som ett slags högtryckszon, uppstår en krets-rörelse. På samma sätt, om ni investerar er totalt ur en position av absolut intighet, kan en dynamisk rörelse visa sig.

När jag tillämpar en sådan princip och investerar mig i universum på en grundval av absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad, kommer det en tid när världen förenas helt naturligt, och högtryckszonen kommer att vara fullständig. Då är det logiskt att föreningen av världen kommer att ske naturligt, utan konflikt. (273-297, 29.10.1995)

Gud fostrade Adam och Eva och önskade att de skulle vara absolut trofasta. Gud ville att Adam och Evas familj skulle stå på ett fundament av absolut tro,

absolut kärlek, och absolut lydnad eftersom platsen för kärlek i den ideala världen som Han hade skapat i absolut tro skulle vara en plats med en sådan standard. Men Adam och Eva föll. De förstörde standarden av absolut tro, kränkte den absoluta kärlekens standard, och övergav standarden för absolut lydnad. Vart kan sådana människor ta vägen? De är tvungna att gå till helvetet.

Budet som Gud gav Adam och Eva hade att göra med kärleken, vilket symboliseras av frukten på kunskapens träd på gott och ont. De båda skulle förenas i Guds kärlek, som hade praktiserat absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Men de förlorade denna ställning och Fader Moon har nu kommit och talar om att återupprätta den. Det är anmärkningsvärt att ett system av sanning har grundats som människor kan acceptera som allmänt förnuftig på en teoretisk grund, och som kan arbeta att återskapa deras liv. Ni bör inse att ni står i position av kungar och drottningar och rika män och kvinnor, en ställning som är mer värdefull än alla nationers presidenter och miljardärer. (273-299, 29.10.1995)

Gud skapade med absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad och längtade efter en värld där absolut kärlek råder. Gud själv praktiserade dessa egenskaper: absolut tro, absolut kärlek, och absolut lydnad. Därför borde också vi oundvikligen tillämpa dem för att förtjäna rätten att vara partners till Gud. Om vi så kom i dödens närhet eller till och med miste livet, borde vi ändå upprätthålla

standarden av absolut tro, absolut kärlek, och absolut lydnad. Bara så kan vi som Hans söner och döttrar återspegla den Fader som under hela historien har investerat sig själv och glömt bort vad Han har givit, för att finna absolut kärlek. Det är anledningen till att Jesus sade, som ett motto för att gå till himlen, ”Den som söker vinna sitt liv kommer att förlora det, men den som förlorar sitt liv kommer att vinna det.” (27-299, 29.10.1995)

Vi försöker att återvinna det som gick förlorat i Adams familj, nämligen absolut tro, absolut kärlek... Vad är absolut kärlek? Guds syfte för skapelsen är att finna partners för sin kärlek. För att finna absoluta kärlekspartners har Gud själv investerat absolut kärlek som en norm. Sålunda betyder absolut lydnad att inte ens ert eget sätt att tänka borde existera. Ni ger hela ert jag och glömmert bort vad ni har givit. Gud erkänner inte sitt eget värde som Skapare av himmel och jord. Han sänker sig själv. Eftersom Gud investerar sig själv helt och hållet medan han sänker sig, samtidigt som Hans partner stiger upp till en grad då han når till och med högre än Guds ställning, kan de båda automatiskt stiga ännu högre. (282-323, 7.4.1997)

Vi bör älska Gud. Vi bör ha absolut tro på Gud. Med absolut tro bör vi älska Gud absolut och lyda Hon absolut. Varför är det så? Det är för att få Guds kärlek och för att ärva äganderätten.

Gud skapade himlen och jorden i absolut tro och med absolut kärlek,

och från en position av absolut lydnad. Guds skapelseideal bör äga en standard av absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Adam och Eva var de centrala personerna, Guds kärleksobjekt och partners. Eftersom skapelsen hade skapats med absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad blev dessa egenskaper till norm för människans existens.

Kristendomen lär också tro, hopp, och kärlek. Vilket är det största ibland dem? Det är kärleken. Det är exakt det samma. Gud har skapat allt med absolut tro och absolut kärlek. Absolut lydnad fordrar att ni inte ha någon jagkänsla, den kräver istället att ni är medvetna om andra. Hopp syftar inte till presens; istället hänvisar det till framtida förväntningar i relation till objektpartnern. Hoppet är lika för båda. (284-135, 16.4.1997)

Det handlar om absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Allting förverkligas inom detta område. Gud själv skapade sina kärlekspartners genom absolut tro. Han skapade dem efter att ha utropat, ”Jag har absolut tro!” Gud gav sig själv fullständigt hän, med absolut tro, absolut kärlek, och absolut lydnad.

Absolut tro vilar på en grundval av absolut kärlek, och absolut lydnad står på en bas av absolut kärlek. Detta är den andliga världens huvudsakliga idé. Det är den eviga andliga världens huvudtanke. Det är också den mest framstående tanken på jorden. I båda världar är det huvudtanken, i Himmelriket på jorden och Himmelriket i himlen. Därför bör ni ha ett sådant koncept. Har ni

ett sådant koncept kan ni komma fram överallt. Ni kan passera var som helst. (292-271, 27.4.1998)

Precis som Gud har skapat alla ting i sin fulla auktoritet och investerat absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad, bör också ni stå i samma position. Ni får inte misslyckas att bli Subjektets objektpartners i den ideala sfär Gud har skapat, och ni bör bli ett med Honom. Vad ni bör veta är att jag, Rev. Moon, absolut tror på hela innehållet i Gudomliga Principerna. Det är vad ni borde inse. Det är någonting som ni måste ha absolut kärlek till. Det finns ingenting annat. Om jag så skulle behöva överge min värld, överge min familj, överge min hustru, och överge mina barn, älska jag principerna absolut, mer än alla dem. Jag lyder absolut inför Principerna. Jag investerar lika mycket mitt nuvarande liv som hela längden av mitt liv fram till nu, i Principerna. Jag ger allt och glömmer sedan bort det. Hittills har ni kanske bara förstått absolut tro, absolut kärlek och absolut tro som ett koncept, men det är inget koncept. Det är något som ni verkligen måste omsätta i praktiken. (293-92, 24.5.1998)

Ni bör inse att med mänsklighetens befrielse befrias också Gud. För att era familjer skall befrias, tröstar jag, Fader Moon, Gud i sin sorg över förlusten av Hans familj. Genom att befria min släkt bör jag trösta Guds sorg över att ha förlorat sin släkt, och genom att bygga en nation bör jag befria Gud från smärtan över att ha förlorat sin nation. Det jag

försöker göra i mitt liv är att återvinna det förlorade universum för att trösta Gud i sin sorg. Jag har inte någon egen önskan, inte heller har jag mina egna åsikter. Jag praktiserar bara absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Om jag blir tillsagd att dö, tvekar jag inte att dö. Jag försöker inte att undvika någonting, inte ens om jag skulle behöva dö genom det. (300-72, 21.2.1999)

I paketet för kärlekens harmoni finns också en värld av fred och enighet. Ni medlemmar i *Unification Church* har ingen möjlighet att förneka detta. Även om ni skulle ha studerat i tiotusen år skulle ni inte ha studerat mer än jag har gjort. Om ni alltså tydligt kom fram till denna konklusion och praktiserar den med absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad, är allting fulländat.

Mina damer och herrar, när ni är gifta frågar ni er partner, ”Du litar väl absolut på mig, eller hur?” Om er brud frågar er under bröllopsnatten, ”Hur mycket älskar du mig?” bör ni svara, ”Jag älskar dig absolut, med sinne och kropp förenade. Med en enighet mellan själ och kropp älskar jag dig. Jag litar absolut på dig.” Eller hur? (296-94, 3.11.1998)

Sanna Föräldrars filosofi är enkel. Den har absolut tro, absolut kärlek, och absolut lydnad i fokus. Det handlar om absolut tro, inriktad på kärlek. Detta är ett enda koncept. Kärleken är centrum för allt. Kärleken är osynlig trots att ni upplever den.

Härnäst följer lydnad. Lydnad betyder att praktisera. Skall vi förverkliga

kärleken, centrerade på kärlek, måste vi lyda. Syftet med lydningen är att uppnå någonting större; därför måste vi investera oss själva för att uppnå detta. Ifall detta större kretsar kring oss själv kan det inte växa fullt ut. Guds tradition av oändlig kärlek fortsätter ständigt att expandera. Problemet är relationen mellan man och hustru. Därför var min första förklaring i Jardim absolut tro, absolut kärlek och absolut lydning. Genom detta återvänder vi till Guds ursprungliga position vid tidpunkten för Skapelsets tillkomst. (296-94, 3.11.1998)

Edens lustgårds sfär av herravälde som är baserad på åstadkommanden, området för direkt herravälde, eller området för direkt herravälde som följer fullföljandet av mänsklighetens del av ansvaret – alla dessa begrepp syftar på att vi skall uppfylla vårt ansvar – varefter vi skall ta emot Välsignelsen, centrerad på kärlek; detta är Principernas syn, eller hur? När ni har denna inställning bör ni fullkomligt återspegla Gud i ert sinne och med er kropp. Gud skapade alla ting baserad på absolut tro, absolut kärlek och absolut lydning. Därför, såvida människorna, Adam och Eva, inte förenas genom absolut tro och står i ställning av objektpartners till Gud genom absolut kärlek och absolut lydning, kommer det aldrig vara möjligt för dem att bli ett med Honom. Vid deras enda mötespunkt kan de nå enighetens norm; denna punkt får inte rubbas ett jota. Detta är logiskt. Det är en allvarlig sak. (285-72, 21.4.1997)

Syndafallet betyder att ha brustit i absolut tro. Ni bör inse detta. Det heter absolut tro, absolut kärlek och absolut lydning! Gud har betonat detta. Varför? Det var för att Han skulle kunna överlämna till hela sitt kärleksideal. För att ta emot detta måste ni återspegla Honom. (282-297, 7.4.1997)

Absolutet antyder att det finns bara en. Detta är en väg som leder bara fram till ett, inte två. Hur förbinder vi oss med denna enda väg? Vi kan ansluta oss genom att leva för andra människors skull. Gud har också skapat med ett sådant koncept. Det gäller absolut tro, absolut kärlek och absolut lydning. Inte ens Gud hade något annat koncept. Inget, det betyder noll. (281-217, 13.2.1997)

När Gud skapade Adam och Eva hade Han absolut tro, absolut kärlek och absolut lydning. Eftersom Gud skapade med dessa attribut måste Hans partners stå på grundvalen av absolut tro och kunna visa absolut lydning. I annat fall kan de inte komma innanför sfären för Guds kärlek. Det är där som himmelriket och helvetet är separerade. Detta är innehållet i Guds bud. (278-128, 1.5.1996)

Eftersom amerikanerna är individualister säger de, ”Jag är bäst, och vem är Rev. Moon? Han är bara grundaren av *Unification Church*, så vad är det? Han har ingenting med mig att göra.” När Rev. Moon talar om absolut tro, absolut kärlek och absolut lydning säger de, ”Vad är det där för ord? Kommer de från en diktator eller från en kung?” Dikta-

torn eller kungen är Gud. Men han är en sann diktator eller kung. Den falske diktator eller kungen är Satan. Det bör ni inse. Om ni säger åt Gud att inte bete sig som ägaren, skulle han då sluta handla som ägare? Svaret är en gång för alla nej. (293-297, 7.6.1998)

8.2.2 Att utöva absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad leder er direkt till Himmelriket

Vi bör bli bofasta genom att befria den fjärde Adams sfär. Sanna Föräldrar bör lära er allt detta innan de går vidare till den andliga världen. Fader Moon praktiserar absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad med den absoluta familjen i centrum. Därför tjänar Gud familjen. Den sanna kärlekens eviga väg är förbunden med detta. Ifall ni misslyckas att praktisera absolut tro, kommer absolut kärlek inte att slå rot. När knopparna visar sig bör man tillsätta näring för tillväxtens skull. För att kärleken skall kunna växa bör ni ge er hän med kött och blod, och offra er själva. (295-163, 19.8.1998)

Vi behöver inte längre någon gottgörelse. Inte heller behöver vi frälsning. Följaktligen bör vi följa himlens och jordens lag med Principerna i centrum och lära ut absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Nu kommer den nya lagen. En konstitution tar form. Om vi utövar absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad på jorden, är det eviga Himmelriket förverkligat. Ni bör naturligtvis kunna se, förnimma, och kän-

na till den andliga världen från jorden. (293-274, 2.6.1998)

Gud skapade på en grundval av absolut tro och med ett hjärta fyllt med absolut kärlek och Han iakttog absolut lydnad. Därför står *Unification Church* i position att utöva absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad på den plats där vi tjänar himlens och jordens föräldrar som bär titeln Sanna Föräldrar. Därför kunde, med den kärleksfulla familj i centrum – som är grundad enligt Guds skapelses ideal – alla förenas och etablera det segerrika herraväldet på vars fundament den vägledande kärleksnationen kan ta form. I en sådan tidsålder lever vi nu. (303-155, 17.8.1999)

De Välsignade familjerna är människor som har ärvt Guds härstamning av sant liv och med vilka Gud kan vara förbunden i såväl den andliga som den fysiska världen. Således kan Gud råda över dem som Han behagar. Från och med nu driver Gud återupprättelsens historia framåt, utan betingelser för gottgörelse, i enlighet med Hans vilja och fullständiga auktoritet. Frågan är huruvida ni är lämpliga eller inte, och om ni kan eller inte kan stå i ett ömsesidigt förhållande med Gud. När ni väl har fattat beslutet och blivit ett med den fastställda normen av absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad, kommer allting att fungera med blixstens hastighet och bli jämbördigt. När ni blir sanna söner och döttrar som är ett med Gud och Hans absoluta kärlek och härstamning, kommer hela det oändliga

universum att överlämnas till er, Hans söner och döttrar. Då tillhör allting er. När ni blir ett i kärlek blir allt ert eget. (300-303, 11.4.1999)

De Välsignade familjerna har samma värde som världen och kosmos. De är som Fader Moons söner och döttrar med direkt härstamning, som kan handla i hans ställe. När jag gav dem Välsignelsen gjorde jag det för att de skulle bli bättre än jag själv genom att följa mig. När ni har utvecklat ett hjärta med kvaliteten av absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad kan ni göra sådant som jag har gjort. När Gud skapade började Han med ett sådant hjärta. Gud, Subjektet, sade, ”När jag talar kommer mina kärleksobjekt substantiellt inför mig.” Detta är absolut tro. Därpå möter Han partnern för sin absoluta kärlek. För att äga kärlek är en partner outhärlig. Därför är till och med Gud själv hörsam inför kärleken. Närhelst vi ger en absolut respons, uppstår en cirkelgång. (301-74, 16.4.1999)

Gud skapade i Edens lustgård med absolut tro, med absolut kärlek och i absolut lydnad. Sfären av Guds och människornas enighet i kärlek har skapats genom absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Himmelriket i himlen och Himmelriket på jorden måste vara den sfär där Gud och mänskliga varelser är förenade i kärlek, så att Hans söner och döttrar, som är som den absolute Guden, kan fritt utöva sin fulla auktoritet. Och dessa båda himmelriken måste vara de världar där Guds söner och döttrar kan

resa fritt omkring, vart de än vänder sig. Slutligen kan vi befria Gud först när vi blir människor med förmågan att utföra sådana aktiviteter. (301-85, 16.4.1999)

Allting gick sönder på grund av bristande tro. Detta hände för att människans första anfäder misslyckades att ha absolut kärlek till Gud. De föll på grund av sin oförmåga att älska och lyda Gud absolut. Av den anledningen har de Sanna Föräldrarna gottgjort detta och förberett en väg där vi alla kan följa. Ifall ni äger absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad inför Sanna Föräldrar, kan till och med himmel och jord ropa på er dag och natt, och väcka er tio gånger, och skulle ni ändå vara lydiga.

Därför bör ni inte klaga ens om ni väcks hundra gånger per natt. Detta är lydnad. Samstämmighet bär inom sig en del av ”jag”, men inom fullkomlig lydnad existerar ingenting sådant. Ni bör vara hörsamma till och med om det betyder att foga er hundra gånger om dagen. (300-238, 23.3.1999)

Den fysiska världen och den andliga världen förenas med Gud i centrum. De bär ett signum om enighet, och med Sanna Föräldrar i centrum förenas de. Gud skapade med attributen absolut tro, absolut kärlek och absolut hörsamhet, därför bör också vi stå på grundvalen av allt överskridande, överallt närvarande och allmakt. Eftersom vi nu har återvänt till skapelsens ursprungliga tillstånd måste vi, för att här kunna finna kärlekens objektpartner helt investera oss själva och glömma bort vad vi har inves-

terat, i en attityd av absolut tro, absolut kärlek och absolut hörsamhet. Genom att på detta sätt härma Gud borde också vi själva utöva absolut tro, absolut kärlek och absolut hörsamhet i världen som Guds ställföreträdare. (303-153, 17.8.1999)

Era familjer representerar historien samt himlen och jorden. När ni blir absoluta, enastående och eviga familjer som tjänar Gud med en absolut tro, med absolut kärlek och i absolut lydighet, och när era familjer utvecklas till eviga släkter, eviga folk, och på detta sätt skapar det eviga Himmelriket, kommer detta himmelrike på jorden direkt att anslutas till himmelriket i himlen. Därigenom skapas en enad värld. (295-255, 8.9.1998)

8.2.3 Enighetens standard är absolut tro och absolut kärlek

Ni bör beakta att vägen för Guds befrielse och fulländning är den återupprättelsens väg som Sanna Föräldrar har etablerat. Precis som sanna Föräldrar har gått denna väg i absolut tro, med absolut kärlek och i absolut lydnad inför Gud, måste också ni gå samma väg av absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad inför Sanna Föräldrar. Bara i så fall skall jag, Fader Moon, följa med er och vara på samma nivå med er. (280-33, 13.10.1996)

Det handlar om absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Dessa attribut är vad Gud ville att Adam och Eva skulle tillägna sig när Han i Edens lustgård gav dem budet. Gud sade, ”Jag har

skapat allt detta med en absolut standard för att finna kärlekspartners. Denna nivå bör ni uppnå.” Därför efterfrågas också hos er dessa tre karaktärsdrag, absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Lydnad har inget drag av ego. (284-183, 17.4.1997)

Så hård återupprättelsens väg är! Jag, Rev. Moon, får inte kränka de ansträngningar som andra har gjort, som har kommit så här långt. Gjorde jag det, skulle jag inte vara kvalificerad att vara den Sanne Föräldern, jag skulle inte vara kvalificerad att vara brudgummen. Jag skulle inte heller vara kvalificerad att vara den äldre brodern, och jag skulle sakna kvalifikationen att vara ett system. Eftersom jag har ett sådant hjärta upprätthåller jag absolut tro. Jag bär utöva absolut tro. Det rör sig om absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Därför ger jag och glömmar bort att jag har givit, och jag drar er framåt närhelst jag har tid, och fostrar människor med min kärleks filosofi; sedan överlämnar jag dem till er för att ni ska älska dem mer än någon annan. Ni är den fallne ärkeängelns ättlingar. Kan ni i den positionen ha en partner för äktenskap? Det kan ni inte. Genom att ta någon del från Adams kropp och inympa den, placerar jag er i en position som mina yngre system och binder er samman.

Kain, som stod i Satans position, mördade sin yngre bror, eller hur? Vad måste vi göra i den här tiden? Skall vi också döda vår yngre bror? Den äldre brodern är den som räddar dem alla. Därför säger jag åt er att praktisera absolut

tro, absolut kärlek och absolut lydnad.
(290-321, 4.3.1998)

Det finns fortfarande stigar för gottgörelse att gå, men jag har lagt en bred väg intill alla dessa stigar. Era familjer förväntas att gå alla dessa stigar, men som er ställföreträdare har jag anlagt en huvudväg för alla dem som befinner sig i den sataniska världen. Därför kan ni, om ni går igenom hjärtats sfär och är förenade med mig, den Sanne Föräldern som ni absolut tror på, absolut älskar och absolut hörsamma till, bli inympade på mig och fritt gå de vägar jag har banat. Därför lär jag er absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Genom att vara centrerad på standarden av ett ideal om sann kärlek som Gud manifesterade i Adams familj, och som det objekt som har uppnått denna standard och blivit ett med Sanne Far, bör ni nå bortom den individuella omgivningen och ansluta era familjer och släktingar till detta. Efter att ha passerat familjens era har vi nu kommit till eran för släktingar som är blodsfränder. (284-161, 16.4.1997)

Ni bör inse att denna person har blivit den Sanne Föräldern. Han står på en nivå, högre än goda individers föräldrar och representerar den nya nation som står högre än andra nationer, och den nya värld som överstiger den onda världen. Som individ står han högre än fallna människor och är Konungen över alla konungar. Genom att ni älskar honom med absolut kärlek, kommer ni sålunda att framgångsrikt kunna överstiga Satans värld och alla den fallna

världens avskyvärda miljöer. Inför hans vilja, och inför hans ställning som subjektspartner, bör ni vara beslutsamma att förenas i absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad, och gå framåt. Detta bör vara trosbekännelsen för medlemmarna i *Unification Church* som strävar efter att rädda den fallna världen och åter skapa den värld Gud hade avsett. (277-80, 31.3.1996)

Det är sann kärlek enbart, som kan förena sinne och kropp som separerades genom falsk kärlek. Därför bör ni praktisera sann kärlek. Ni bör absolut följa Sanna Föräldrars påbud.

Det kan bara ske på basis av sann kärlek; det är omöjligt med en standard lägre än absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. (274-199, 3.11.1995)

Ni får på inga villkor bli separerade från Fader Moon. Ni får inte misslyckas med att praktisera attributen absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Misslyckas ni i detta kommer en klyfta att uppstå. Det får inte finnas någon klyfta mellan oss. Är jag trovärdig? Har jag själv levt så, eller inte? (290-129, 15.2.1998)

I det Fullbordade Testamentets tidålder bör familjerna bli bofasta. Detta förutsätter absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Låt oss därför uppfylla idealet av enighet mellan sinne och kropp och förverkliga sfären av ett befriat Himmelrike på jorden och i himlen. Detta är det sista vi måste göra. Jag talar om familjernas bofasthet. Vi bör förverkliga befrielsens sfär genom att skapa

himmelriket på jorden och i himlen. Vi bör rensa upp himlen och allting annat. (292-320, 27.4.1998)

Den tiden kommer, då ni och jag måste skiljas åt. Ni måste gå ut bland människorna, och min väg kommer att leda uppåt, till en högre plats. När jag styr till den vertikala platsen, kan denna vertikala plats då gå över i den horisontala? Det horisontala bör följa det vertikala och klättra uppåt, inte sant? De bör ha samma vinkel. Skulle deras vinklar avvika från varandra skulle de falla sönder. Därför bör också ni vara absolut förenade, inriktade på den vertikala måttstocken av absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Det betyder absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. (300-163, 3.3.1999)

Vad som än händer måste ni bli individer som kan få all den äganderätt som kommer från Guds välsignelse på den familjenivå jag talar om. För att bli det bör ni älska på en grundval av absolut tro. Ni bör utöva absolut kärlek och absolut lydnad. Till och med om ni måste ge upp er egen familj och nation måste ni stå på detta fundament och bli en familj som sparkar av sig de första förfädernas sorg över att inte ha kunnat hålla det bud som gavs till dem. När ni gör detta kan ni gå raka vägen till Himmelriket som en befriad och segerrik familj. Detta är en speciell nåd som Fader Moon skänker er. Verkligen, detta är en särskild nåd. För att komma underfund med om detta är en lögn eller inte, kan ni bara dö, så får ni se. Ni

kommer att upptäcka det genast. Så allvarligt är detta. (274-181, 29.10.1995)

8.3 Att uppnå den ideala enigheten i kärlek mellan Gud och mänskligheten

8.3.1 Guds skapelses syfte är den ideala enigheten i kärlek mellan Gud och mänskligheten

Gud, den sanna kärlekens subjekt, har insatt människan som sin partner för sann kärlek. Guds kärleksideal kan bara förverkligas genom människor. Guds syfte med skapelsen är att grunda den värld där Guds och människornas absoluta ideal förenas i kärlek. Därför skapades människorna som objektpartner till Guds högsta och djupaste kärlek. Människan är sålunda det enda objekt i skapelsen som bär på Guds påtagliga kropp. Människorna föds med en synlig kropp inför Gud, som är osynlig. När människan uppnår fullkomlighet blir hon Guds tempel. Människorna är de substantiella varelser i vilka Gud alltid kan inträda och inom vilka Han kan bo i frihet och ro. Guds högsta ideal av absolut kärlek är förverkligat och fulländat genom människan i ett vertikalt förhållande mellan föräldrar och barn. (277-198, 16.4.1996)

Hittills har ingen förstått var någonsans Guds kärlek och mänsklighetens kärlek smälter samman. Utan att veta det kan ni inte kalla Gud er Fader. Ordet har ingen relevans till Gud. Adam och Eva är Guds kropp. Således, när Adam

och Eva uppnår fullkomlighet, har Guds inre karaktär manifesterats i mannens sinne, medan Guds yttre form är manifesterad i kvinnans sinne. Adam och Evas fysiska bröllopsceremoni är Guds bröllopsceremoni. När ni går vidare till den andliga världen kommer ni att inse detta tydligt. Ni kommer att märka att alla dessa obegripliga teorier är fullt riktiga. Därför kommer er ambition att vara helt tillfredsställd först när ni äger Guds kärlek, och ni kommer att säga, ”Nu är jag nöjd.” (252-119, 14.11.1993)

När människorna är fullkomnade, vinner de en gudomlig inre natur och bli fullkomliga, såsom den Himmelske Fadern är fullkomlig, varigenom de förverkligar ett värde som kan jämföras med Gud. Gud är den Absoluta Varelseen, men Han kan inte ensam förverkliga sitt ideal om sann kärlek. Det är för att kärlekens ideal nödvändigtvis kräver en partner. På denna punkt bör vi ha en tydlig förståelse av vad relationen mellan begynnelsen och fulländningen av Guds sanna kärlek och mänsklighetens sanna kärlek är. Vad skulle ha hänt om Gud, utan att instifta människorna som absoluta objektpartners för sann kärlek, hade försökt att uppnå begynnelsen och fulländningen av sin sanna kärlek på något annat sätt? Idealet om sann kärlek skulle ha haft olika motivationer för Gud och människorna, och riktningen och syftet av de båda former för kärlek skulle ha skilt sig åt. (282-209, 13.3.1997)

Gud är kärlekens rot, livets rot och härstamningens rot; Han är också roten

till Himmelriket på jorden och Himmelriket i himlen. När Adam och Eva gifter sig går Gud in i deras hjärtan och förverkligar kärlekens förening. Gud är den vertikale Sanne Föräldern, och Adam och Eva är de horisontala Sanna Föräldrarna. Eftersom vi härstammar från dessa två uppsättningar av föräldrars kött och blod, blir vårt sinne vårt vertikala jag och vår kropp blir det horisontala jaget. Eftersom sfären av enighet i kärlek mellan Gud och mänskligheten förverkligas genom detta, blir de människor som fulländar enigheten av sinne och kropp genom kärlek Guds söner och döttrar. När de blir Guds prinsar och prinsessor kan de ha ett föräldrabarn förhållande med Gud och ärva allt från honom. När sådana barn blir man och hustru och förenas fullständigt på en bas av sann kärlek, blir de den familj som lever tillsammans med Gud, och denna familj blir ett fundament för freden och idealet. En man och en kvinna, var och en som en hälft av den andre, blir ett och fulländar därmed den ideala kärleken som partners till Gud. Med andra ord, när Gud genom sann kärlek fullkomnar människor till varelser av oändligt värde, fulländar också Gud sann kärlek, och förverkligar den värld enligt skapelsens ideal, där den eviga kärleken bor. (254-106, 1.2.1994)

När vi förverkligar enighet mellan sinne och kropp och föreningen av man och hustru återvänder vi helt naturligt till Gud. Fundamentet av sann kärlek förväntas vara lagt med Gud i centrum. Detta är fullkomlighetens, förening-

ens och enighetens sfär. Det är enighetens fundament. I detta fall enar också Gud själv. Det finns ingenting som kan splittra Guds och mänsklighetens enighet i kärlek. Det finns ingen makt som kan slita dem från varandra. (249-144, 8.10.1993)

Gud, som önskar fullkomlighet och fulländning genom sann kärlek mellan Skaparen och människorna, behövde en betingelse för enighet med dem. Därför behövde Gud ge de första mänskliga anfäderna ett bud. Eftersom Gud visste att de fortfarande befann sig i sin uppväxtperiod och i ett tillstånd av omogethet, satte Han upp ett villkor för att överlämna till dem den mest dyrbara sanna kärlek; detta var budet. (282-209, 13.3.1997)

8.3.2 Hur förverkligas enigheten mellan Gud och mänskligheten?

Var någonstans på jorden manifesteras måttstocken för söners och döttrars fullkomnad, måttstocken för fullkommandet av bröder och systrar, av makar, och föräldrar? Var på jorden finns domänen för enigheten mellan Gud och människorna? När människorna, skapade av Gud som Hans söner och döttrar, uppnår mogenhet och blir ett, i vilken position kommer detta att ställa Gud? Det här är viktiga frågor. Genom att belysa universums fundamentala kärna måste dessa angelägenheter avslöjas tydligt. Ifall dessa frågor inte blir lösta kommer vi att stöta på ett allvarligt problem. (249-282, 11.10.1993)

Vad är det som har smärtat mig, Fader Moon, allra mest? Det är frågan, hur vi kan bilda en enighet mellan Gud och mänskligheten i kärlek. Det handlar om hur denna fråga är teoretiskt förklarad. Såvida detta inte är tydligtgjort kan det teoretiska systemet inte få fotfäste. Allting är snedvridet om den fundamentala normen för mänsklig kärlek inte blir fastställd. (249-223, 10.10.1993)

Guds kärlek och mänsklighetens kärlek; detta blir frågan. Frågan är, om Guds kärlek och mänsklighetens kärlek är den samma, eller om de skiljer sig åt i färg. Detta är en svår fråga. Var möts Guds och mänsklighetens kärlek? Såvida inte dessa två möts och bildar en bas för att förenas i kärlek, kan varken Gud eller människorna slå sig ned tillsammans. Även om Gud upplever glädje, om människorna har en annan bas för glädje när det gäller kärlek, uppstår ett allvarligt problem. (257-58, 13.3.1994)

Hur uppnår vi enigheten mellan Gud och mänskligheten? Gud är den sanna kärlekens vertikale Fader. Han är Fadern som är inriktad på sann kärlek. Är då Gud nära eller avlägsen? Är Han synlig för våra ögon eller inte? Varför är Han osynlig? Det är för att Han är alltför nära. Om någonting är för nära, kan ni inte aldrig se det. Inte ens i den andliga världen kan ni se honom. Men detta betyder inte att Gud inte är där. Han existerar. Det finns ingen som har sett kärlek, inte heller finns det någon som har sett luft. (249-31, 7.10.1993)

När jag jagade efter svaren på fundamentala frågor, fortsatte jag att tänka på hur enighet mellan Gud och mänskligheten kunde uppnås. Detta är en viktig fråga. Utan att finna en lösning på den skulle begynnelsen och änden inte kunna sammanträffa. Medan jag grubblade över detta, vad var det som slog mig som blixten? Det är det faktum att sann kärlek färdas den rakaste och kortaste vägen. Det betyder att det bara finns en vertikal linje; vid en punkt på den horisontala linjen finns bara en linje som bildar en nittiograders vinkel. Detta är den rakaste och kortaste distansen. Det är vid nittio grader. (250-153, 14.10.1993)

I atomernas värld kretsar elektroner runt protoner. I molekylernas värld samverkar plusjonerna med minusjonerna. Sådant som samverkar gör detta kring ett centrum. Också mannen och kvinnan samverkar. Vilket är deras centrum? De samverkar centrerade på kärlek. Gud och människor samverkar också. Vad betyder frasen, ”enighet mellan Gud och mänskligheten”? Vi använder också termen ”enighet” Kring vad uppnås enighet? Med vad i centrum talar vi om enigheten mellan föräldrar och barn och enigheten mellan man och hustru? Det är centrerat på kärlek. Föräldrarna och barnen, och man och hustru, är förenade som en kropp. Detta är enigheten mellan Gud och mänskligheten. Vad är dess centrum? Är det pengar, politisk makt eller kunskap? Det ligger bortom all tvivel att den är centrerad på kärlek. Vad slags kärlek rör det sig om? Det är sann kärlek, gudomlig kärlek. Vad slags

kärlek är gudomlig kärlek? Det är absolut kärlek. Vad är absolut kärlek? Den är ansluten till evigheten. Det är evig kärlek. (251-120, 17.10.1993)

Enigheten mellan Gud och varje enskild person: detta är sfären för Guds och mänsklighetens enighet. Om måttstocken för det ideal som Gud finner glädje i och måttstocken som människorna längtar efter inte stämmer överens, kan de inte träffa på varandra; det är ett allvarligt problem. De bör matcha varandra perfekt. De bör vara förenade både horisontalt och vertikalt om de möts vid korspunkten för en nittiograders vinkel. Fram och bak och vänster och höger, de tolv positionerna som inkluderar de övre och lägre kvadranterna, likaså de högra och vänstra kvadranterna, möts exakt vid någon punkt av nittio grader. (223-346, 20.11.1991)

Varför gifter vi oss? Det är för att fullborda kärleken. Om vi säger att horisontalt, höger och vänster eller öst och väst är en man och en kvinna, måste deras sanna ideal ansluta till varandra genom att komma på det rakaste, kortaste avståndet. Det finns bara en horisontal, rak, kortaste distans för kärleken att möta den raka vertikala linjen. Det är ingen annanstans än vid en nittiograders vinkel. Om det tippas över åt sidan fungerar det inte eftersom det då bildar en oval. Inte alla är likadana. Det är bara i en vinkel av nittio grader som allt kan stå i samma position och ha samma norm. Det finns ingen annanstans utan vid en nittiograders vinkel som

kärleken, som leder till enigheten mellan Gud och mänskligheten, inträffar. (224-167, 24.11.1991)

Först skapade Gud Adam som sin kropp. Adam är Guds son, och samtidigt är han Gud med en kropp. Härnäst skapade Gud Eva som Adams partner i en ansträngning att fullkomna den horisontala kärleken, nämligen den äkten-skapliga kärlekens ideal. Eva är Guds dotter och, på samma gång, Hans brud som fysiskt skall fullborda Guds ideal av horisontal kärlek. Platsen, där Adam och Eva har uppnått fulländning och genomför sin första kärlek efter en vigsel med Guds välsignelse, är också den plats där Gud får sin fysiska brud. Guds ideal för absolut kärlek stiger ned vertikalt och deltar i skeendet där Adams och Evas ideal för äkten-skaplig kärlek horisontalt bär frukt. Guds sanna kärlek och mänsklighetens sanna kärlek börjar vid en punkt som är centrerad på utgångsläget för vertikalt och horisontalt, där den bär frukt och når fulländning. (277-198, 16.4.1996)

Vilka är Adam och Eva? Det är de människor som med kärlekens ideal i centrum förenas horisontalt. Den horisontala linjen bör möta den vertikala linjen vid en vinkel av nittio grader och fastställa en fokal punkt. Detsamma stämmer för positionerna fram och bak, vänster och höger, och ovan och nedan. Vad betyder detta? Eftersom Gud är Subjektet med en tvåfaldig karaktär, går Han in i Adam och Evas själ, som är fokuserade på detta slags kärlek. Där-

för blir en bröllopsceremoni mellan de mänsklighetens förfäder som inte har fallit Guds bröllopsceremoni. (223-267, 12.11.1991)

Var någonstans inträder Gud? Gud träder in i Adam och Evas själ, Hans tvåfaldiga karaktärer, eller hur? Dessa båda träder in och sammansmälter till en rot. Sedan manifesteras detta som söner och döttrar. De är förbundna genom kärlek, centrerad på sinne, kropp och själ, och har en och samma rot. När Adam och Eva får söner och döttrar från denna kärlek, skulle dessa barn gå till helvetet? De får inte vidkommas eller störas av någon. Den absoluta kroppen, det absoluta sinnet, den absoluta anden, den absoluta mannen och den absoluta kvinnan för fram enigheten genom Guds absoluta kärlek och genom könsorganen, som är livets ursprung, kärlekens ursprung, och blodslinjens ursprung. (194-343, 30.10.1989)

Adam och Eva kom till jorden som uttryck för den osynlige Gudens tvåfaldiga karaktär. Det är som om två osynliga varelser står tillsammans inom en och samma varelse. De är förenade i sann kärlek och manifesteras som manlig karaktär. Gud återkommer sedan genom sin son och dotter, som intar positionen av objektpartners till Hans manliga karaktär. När de växer upp och förenas i kärlek som man och hustru, nedstiger Gud till den förenande punkten, där Han står i position av den osynlige Föräldern, och de båda människorna blir utifrån sin position som synliga

föräldrar genom kärleksakten ett med varandra. (222-317, 6.11.1991)

Var någonstans smälter det vertikala och det horisontala samman? Var inträffar föreningen av himmel och jord? Den sker framför den vertikala normen. Kärleken väljer det rakaste och kortaste avståndet.

För att finna svaret på dessa frågor har jag vändats över frågan var någonstans dessa två, det vertikala och det horisontala, och himlen och jorden, slå sig ned. Under mitt ansträngda sökande kom jag att förstå att vertikal och horisontal kärlek bor i universums fundamentala kärna. Hur kan jag veta det? Det är för vi inte kan gå upp på en rak väg. Skulle vi göra det skulle vi sitta fast på samma plats. Men om vi lämnar det horisontala och bara älskar det vertikala, skulle vi också sitta fast. Frågan är då vart detta leder och hur det vänder. Det kan inte vända. Dessa frågor – hur de båda sammanfogas och, om det finns himmelsk och jordisk kärlek, hur de bör förenas – är allvarliga. Men en sak jag förstod var att kärleken färdas den rakaste och kortaste vägen. (214-232, 2.2.1991)

Vad var det som smärtade Fader Moon mest medan han trängde djupare ned i universums fundamentala kärna? Det var frågan hur kärleken färdas och hur den slår sig ned. Upptäckten av denna enda sak, att kärlek färdas över det rakaste och kortaste avståndet, löste alla frågor. Om kärleken nedstiger uppiifrån, när himlen anses hög och jorden låg, och om sann kärlek kommer ned

till jorden från himlen, vilken väg skulle den då välja? Det är över det rakaste och kortaste avståndet. Vilken väg blir det då? Det är den vinkelräta vägen, eller hur? Det finns ingenting annat än den vinkelräta vägen. Det är den rakaste och kortaste sträckan. Om kärleken färdas på det snabbaste sättet och över det rakaste och kortaste avståndet, kan den avgörande nedslagningspunkten för himmel och jord bara ligga på en perfekt yta. Det är inte två ytor utan absolut en. (211-77, 29.12.1990)

Var sade jag att Guds kärlek och mänsklighetens kärlek möts? Var någonstans är deras fasta punkt? Den punkten blir till kärlekens avgörande punkt, livets avgörande punkt och släktlinjens avgörande punkt. Var någonstans på jorden ligger denna plats? Det är där mannens och kvinnans liv förbinds med varandra. Det är där som blodslinjen, blodet från mannen och från kvinnan, korsas. Guds liv, Guds kärlek, Guds blodslinje, och en mans och en kvinnas liv, samt en mans och en kvinnas släktlinje, förbinds med varandra vid denna knutpunkt. Och från denna punkt utgår deras avkommor. (205-63, 7.7.1990)

Att Adam och Eva föder barn med godhetens attribut och blir sanna föräldrar betyder att Gud fysiskt säkrar sin position som den evige Föräldern och förverkligar sitt ideal och sin längtan att genom människornas förökning från generation till generation ha ett ändlöst antal invånare i Himmelriket i himlen och på jorden. (277-198, 16.4.1996)

8.3.3 Vi måste återupprätta ideal för Guds och mänsklighetens förening i kärlek

Ifall Gud hade etablerat relationen av sann kärlek med människorna centrerad på en storslagen sann kärlek och därigenom bildat den familj som förkroppsligar enigheten mellan Gud och mänskligheten i kärlek, vilket Gud önskade som sitt ideal vid tidpunkten för skapelsen, skulle vi idag alla gå raka vägen till Himmelriket utan att behöva ängslas över om vi kommer att gå till himlen eller till helvetet. Problemet här är, att såvida Gud och människorna inte förenas i sann kärlek som partners i en subjekt-objekt relation och gör en ny början vid samma punkt, kommer Guds sanna kärlek och mänsklighetens kärlek att ha olika riktningar och syften; deras kärlek börjar som två olika former för kärlek. Då skulle det vara omöjligt att finna den absoluta värld som är Guds och mänsklighetens efterlängtnade ideal. (275-54, 31.10.1995)

Vad är ett äktenskap? Det är fulländningen av personligheten. Det är fulländningen av en man och en kvinna, och på samma gång fullkommandet av allt på den horisontala nivån. Hit räknas barnen och syskonen, varför denna släktlinje är inbegripen. Eftersom det finns bröder och systrar, man och hustru, och föräldrar, förenas himmelrikets högre och lägre, höger och vänster och fram och bak och bildar en idealisk sfär. Närmast därefter kommer Gud till äktenskapets centrala punkt. Han kom-

mer för att bygga sin boning och stanna i familjen.

Om man frågar var Gud finns, specifikt var Gud finns i man och hustru, blir därför svaret, det är i moderlivet. Det är där Gud är. Det är där kärlekens rot finns. Svar på frågor angående den andliga världens struktur, och hur det är där, har slutligen blivit avslöjade genom Rev. Moon. Ingen annan har känt till detta. (252-119, 14.11.1993)

Syndafallet genom Adam och Eva var den omoraliska handling som övergav Guds ideal om sann kärlek. Adam och Eva behövde hålla Guds bud, men de föll medan de ännu befann sig i uppväxtperiodens omogenhet. De mänskliga förfädernas förening i sin första kärlek skulle med all säkerhet ha utlöst en rad glada fester, eftersom den på samma gång lika mycket skulle ha betytt fullbordandet av Guds kärlek. Adam och Eva och skapelsens alla ting skulle naturligtvis ha blivit berusade av glädje

och välsignelser. Det skulle ha varit en lycklig ceremoni, där Guds kärlek, liv och blodslinje hade fått vara med från början och slagit rot i människorna.

Men istället täckte de över sina lägre kroppsdelar och gömde sig bakom trädet, skakande av rädsla. Det berodde på att de, genom att kränka Himlens väg, utövade den omoraliska relation som gav upphov till källan för falsk kärlek, falskt liv och en falsk blodslinje. (288-126, 26.11.1997)

Satan inträdde där Gud skulle ha gått in. Adam och Eva gifte sig med Satan,

eller hur? Det är samma sak. Ifall Adam och Eva inte hade fallit skulle Guds sanna kärlek och mänsklighetens kärlek ha förenats på en punkt. De skulle börja vid en punkt; om det vore två punkter skulle de vara två olika världar och två olika riktningar. Men om de uppnådde enighet mellan Gud och mänskligheten, och gick i en riktning, skulle de individer som framkom i denna enda riktning nå fullkomlighet. Familjen som framträder i en riktning skulle nå fullkomlighet, och likaså skulle släkten, folket, nationen och världen som visar sig i den enda riktningen nå fullkomlighet. De skulle bli ett i kärlek. Detta skulle stämma överens med teorin. (265-80, 20.11.1994)

Vad är skillnaden mellan etablerade kristna kyrkor och *Unification Church*? En skillnad är att *Unification Church* återupprättar enheten mellan Gud och mänskligheten med kärlek i centrum. Etablerade teologer definierar Gud som helig, och människorna som profana och syndfulla. Hur kan då Guds kärlek och mänsklighetens kärlek bli ett? De har inget svar på den frågan. Problemet är att de tror att Gud, som är absolut, kan göra vad som helst. Detta var den huvudsakliga anledningen till att så mycket kristet blod spilldes, varthelst de kristna kom.

De missbrukade Guds bud, invaderade andra folk och tog för sig. De frambringade diktatorer. Men världen fungerar inte så. Sett ur Guds ursprungliga naturs aspekt, får det inte gå till så. (249-145, 8.10.1993)

8.4 Sfären för den heliga befrielsen och sfären för fullständig frihet i Himmelriket på jorden och i himlen

8.4.1 Att bygga himmelriket på jorden och i himlen genom sann kärlek

Vad skulle Gud ha velat ge till Adam och Eva om de inte hade fallit? Gud ville välsigna och viga dem, få dem att föda söner och döttrar som Han kunde glädjas åt, och bilda Guds familj i vilken Han kunde uppleva glädje, samt bilda Hans släkt och Hans folk genom att föröka sig. Vilken filosofi skulle de grunda sig på när de expanderade vidare och utformade världen? Det skulle vara en värld där Gudismen och den Adam-centrerade filosofin låg till grund; och ifall den världen hade en filosofi skulle det vara en filosofi centrerad på Adam. Skulle den världen ha en åsikt angående universum skulle det vara Adams syn på universum, en Adam-centrerad filosofi. Min egen syn på universum skulle i så fall vara Adams syn på kosmos; och om jag hade en syn på livet skulle det vara Adams syn på livet, baserad på denna Adam-centrerade filosofi. Och när de fem olika raserna hade olika hudfärg skulle det inte vara av större betydelse. Hudfärgerna har förändrats i överensstämmelse med omgivningen och att otaliga människor idag har olika hudfärg är helt i sin ordning. Varför skiljer sig då de oräkneliga folkens språk åt? Gud separerade dem på grund av de första mänskliga förfädernas syndafall. (156-202, 25.5.1966)

Vad gäller en nation, kräver grundandet av en nation en suveränitet. Det förutsätter ett folk, och det förutsätter land. Vid övervägandet av att etablera himmelriket på jorden ur den synpunkten, vem är Himmelrikets ägare? Vem är suveränen? Naturligtvis är Gud suveränen. Och vilka är folket? Det är mänskligheten. Härnäst, vad är territoriet? Det är planeten jorden. (96-15, 1.1.1879)

Inom en generation under min livstid, vid åttio års ålder, är jag besluten att helt och fullt befria den andliga världen. Därefter jorden, himlen, man och hustru, och familjen som kommer att träda in i Himmelriket. Man och hustru måste gå till Himmelriket tillsammans, de kan inte träda in där ensamma. Med helvetets port och Himmelrikets port helt öppna kommer de alla att gå upp i en spiralformation. Deras förfäder kommer att stå i rad för att vakta och leda dem. Tidigare grävde Satan hål genom att använda deras självcenterade önskingar och hindrade dem att gå till Himmelriket i många tusentals år. Han tvingade dem att gå hans ärenden. Nu har allt detta undanröjts. Det låter som en lögn, eller hur? Men det är vad som kommer att hända. Vänta bara och se. Varför? Det är för att jag så väl vet vad som händer i den andliga världen. Om detta inte görs kommer det att vara ett problem under senare generationer. (300-74, 21.2.1999)

Vi bör jämna ut den fysiska världen och den andliga världen, och även helvetet. Genom att bana den vägen och nå

fram till Himmelrikets jämna bas bör vi kunna rasera helvetets port och öppna porten till Himmelriket. De måste vi lyckas med, så att Gud skall fritt kunna gå in och ut både i vår jordiska värld och i den andliga världen. Den sorgliga tröskeln, kallad helvete, är onödig för Gud. Allt detta borde avlägsnas. Vem känner till detta? Vad är det då som jag, Fader Moon, har åstadkommit? Jag har demolerat porten till individerna och allt som har stått i vägen för helvetet på jorden och helvetet i den andliga världen. En huvudled bör därför byggas. Jämlikhet bör skapas. Det gäller inte bara för jorden utan också för hela den andliga världen. Sålunda, jämlikhet på alla nivåer, familj, släkt, folk, nation och jord bör förverkligas. Vem kan göra detta? Det måste uppnås genom den familj som har bildats av en man och en kvinna. (302-226, 4.6.1999)

Sanna Föräldrar ger Välsignelsen till alla slags människor på jorden och överstiger därmed deras bakgrund. Genom denna länk förverkligas sfärer för befrielsen av individ, familj, släkt, folk och nation här på jorden. Dessa befrielsens sfärer är inte förverkligade i den andliga världen. På detta sätt finns det en grundval på jorden för att anknyta himmelrikets kärleksnation till universums kärleksnation.

Därför måste hela den andliga världen och den fysiska världen förenas med Sanna Föräldrar i centrum och utföra en fullständig allomfattande rengörning. Det är så de kan uppnå Välsignelsens uppfyllelse hela vägen – från individer,

familjer, släkten, folken, nationerna och världen – till kosmos. När på detta sätt de Välsignade familjers sfär av enighet på jorden och i den fysiska världen öppnas, är fundamentet för det himmelska konungarikets ideal – där den ickefallne Adam står i centrum – etablerat bland alla familjer i historien. Så kan Himmelriket på jorden och Himmelriket i himlen visa sig med lika värde, där Gud kan komma och bo. Gud är den vertikale Föräldern och Sanna Föräldrar är de horisontala föräldrarna som kan bringa jämlikhet till jorden.

Med anledning av allt detta proklamerades på *Chil Pal Jeol* (Dag 7.8.) ”Den kosmiska sabbatens sfär för himlens och jordens Förälder”, och en ny tidsålder inleddes. Vi bör nu helt övervinna allt genom *Gu Gu Jeol* (Dag 9.9.). (303-257, 9.9.1999)

När ebb drar vattnet tillbaka följer soporna med ut. Och omvänt, när tidvattnet återvänder, kommer saker och ting som följde med ut sist nu förstå tillbaka in. Detta är som återupprättelsen genom gottgörelse. När vattnet och månen kommer fram till enighetens ögonblick skapas en flodvåg; jag kan stå i mitten och förklara dem färdiga. Och medan vattennivåerna jämnas ut kommer jag att välsigna dem som plus och minus, och genom detta kommer jag att driva ut Satan fullständigt.

Det är så vi avlägsnar den falske föräldern och bli ett med de Sanna Föräldrarna. Eftersom detta har gjorts kan vi rasera helvetet och ge också våra förfäder i den andliga världen Välsignelsen.

Nu blir upp till hundratals miljarder förfäder vigda. Det är våra förfäder som leder den andliga världen mot Himmelriket. Våra ättlingar på jorden förenas, anknyter och förenas i en vertikal position av far och son, centrerade på sann kärlek. Utgångspunkten för sammankopplingen av Öst och Väst är familjefundamentet, där sann kärlek står i centrum. (300-224, 14.3.1999)

Från nu går vi in i en era då de nationella och etniska grupperna kan förena sina krafter. Jordens nationer, släkten och familjer kan sålunda förenas och gå vidare in i enighetens sfär. Genom denna övergång kan världen snabbt förändras och människor, som är emot detta, kommer inte att lämnas ifred av onda andar. Hittills har Satan försökt att dra dem till helvetet, men nu leder han dem till himmelriket. På detta sätt samarbetar han och hans följe, och till och med deras egna förfäder kommer att vilja ta dem till himmelriket. Därigenom, eftersom ingen blockerar vägen till himmelriket, förverkligas befrielsens sfär, och vi kan snabbt gå vidare till framtidens era för globalisering. (298-221, 8.1.1999)

Den andliga världen – inklusive muslimerna, Konfucius efterföljare, och Buddhas efterföljare – väntar på ankomsten av den ideologi, som är centrerad på Sanna Föräldrar, på Adam. Eftersom också den världen borde utvecklas i riktning enighet, kommer genom den andliga världens aktiviteter alla religiösa gränser att försvinna, och ett resultat av

denna enighetsrörelse kommer automatiskt att visa sig på jorden när Sanna Föräldrars arbete på jorden når den globala nivån. Vad händer sålunda när läran i *Unification Church* blir till en global filosofi? Andarna i den andliga världen stannar inte i den andliga världen. Eftersom deras mål är att nå fullkomlighet på jorden och sedan återgå till den andliga världen genom en omvändningsprocess, återvänder de alla till jorden. De är då alla engagerade i aktiviteter. Den gemensamma längtan hos dessa hundratals miljarder människor i den andliga världen är att få se att medlemmarna i *Unification Church* är spridda över hela världen som en spjutspetsrörelse, som uppmuntrar andarna, ”Rör på er, rör på er, framåt, framåt!” Därigenom, om vi lierar oss med detta och enighet uppnås i den andliga världen, kommer världen att förändras till en värld under Guds suveränitet. Därefter måste den eviga världen i Sanna Föräldrar namn att fortsätta att finnas i evighet. (161-222, 15.2.1987)

Nu har vi även i den andliga världen nått befrielsens sfär. Vi är engagerade i en rörelse för att bringa jämlikhet till den andliga världen lika väl som till jorden. Våren är på väg. Våren närmar sig Himmelriket i himlen och på jorden. Hittills har jorden haft sommar trots att våren redan har kommit till Himmelriket. Men nu, då sommaren har gått och även vintern är förbi på jorden, närmar sig våren. Eftersom våren, som kan smälta allting – alla ideal och himmelrikets eviga lycka – och kan återuppliva allt, kommer till jorden, kommer en

fridfull era att vara på väg till jorden. Vad har nu Rev. Moon från *Unification Church* gjort? Ordet ”fred” ingår i namnet av alla hans organisationer, inklusive Familjefederationen för Världsfred och enighet. (301-288, 5.5.1999)

Eftersom vi nu har inträtt i befrielsens tidsålder jublar universum som kretsar kring denna jord. Så det jublar idag! Därför ser jag att från detta års början och fram till idag dominerar en feststämning. Nu följer oss himlens lycka i allt vi försöker göra, och hjälper oss. Människor strävar hårt att fånga denna himmelska lycka, men i vårt fall följer den efter oss och hjälper oss. Vad det betyder, är att tiden nu har kommit då Gud och den andliga världen, våra oräkneliga förfäder och goda människor, mobiliseras för att hjälpa denna jord; och den era, då befrielsens sfär kan förverkligas och allting kan omvandlas, har anlänt. (298-226, 8.1.1999)

8.4.2 Låt oss lova att förverkliga befrielsens sfär

Med vad skall vi befria Gud? Med makt? Med vishet? Vad är Guds befrielse? Om människor från Nordkorea kommer till Sydkorea och gläds, och människor från Sydkorea reser till Nordkorea, betyder detta att Nordkorea och Sydkorea är befriade? Vad betyder det? Gud sitter på Himlens tron i den andliga världen, men han tycker också om dem som finns på stengolvet i den sataniska världen. Till och med när Han går till fattiga familjer, vilka de än är, om de tjänar och vördar

Gud som den viktigaste, jublar de och känner sig lyckliga.

Unification Church har gått en sådan väg i historien, med mig i centrum till nu, under en tid då jag har talat om att lösa Gud från sin bittra sorg. Men vad betyder det? Det är en ansträngning att föra fram befrielse. Om vi så skulle dyka ned till botten i en sopcontainer, är det frågan om vi skulle ha plats för en glädje, där Gud kan komma in och stanna hos oss, eller inte. Om ni vill känna er fria bör ni vara i läge att acceptera vilken situation som helst; ingenting obehagligt bör hålla er tillbaka – inte ens en sopcontainerliknande situation. Först då kommer ni att vara befriade. Om detta besvärar er kommer ni inte att vara befriade. (181-191, 2.10.1988)

Först när ni helt och fullt besitter sann kärlek kan ni återuppföra allting i denna värld som är skapad av Gud. Vad betyder detta? Människor som har nått sann kärleks fulländning kan leva ett liv där de gör saker och ting precis som de behagar, som Gud. De kan skapa saker om de önskar, och flytta undan saker om de vill det. De kan göra vad som helst fritt och av egen vilja. Med intuition kan de uppleva allmakt. Sann kärlek kan besegra vad som helst. Den kan besegra Gud och till och med Satan. Därför är inte jag, Fader Moon, befriad genom Gud, utan snarare är Gud befriad genom mig. Vi försöker alltså att på jorden uppnå allting av värde som vi har sökt att återvinna i den andliga världen från tiden för syndafallet. När detta väl är uppnått kom-

mer himmel och jord att ha vänts upp och ner. (292-277, 27.4.1998)

Gud borde vara befriad genom de sjuttio åren av mitt liv. För att göra detta, borde på grund av all återupprättelse genom gottgörelse, och för befrielsens sfär skull, det faktum att Jesus dog på korset vara löst, från den andliga världen och till jorden. Annars skulle det inte finnas någon väg för att Återkomsten kunde ske. För att göra en förenad värld möjlig genom den kristna kulturfären, uppfylldes alla nödvändiga betingelser; men om Messias kommer på en grundval som inte har uppnåtts av en förenad himmel och jord, och de missar att acceptera honom och motarbeta honom istället, kommer de alla att sitta fast i Satans fälla. Det var därför Fader Moon drevs helt ensam ut i öknen – helt ensam. Inte ens mina fysiska föräldrar förstod mig. Härigenom blev jag strand-satt igen och har gått historiens svåra väg för gottgörelse under mer än fyrtio år. (211-198, 30.11.1990)

Under min levnadstid måste allt befrias. Därför står allt i position av att vara befriat. Befrielsens värde är i sanning obeskrivlig. Befrielsens sfär har etablerats genom att gång på gång trava Guds ansträngningars meriter att separera gott och ont, ända från våra första anfäder och genom hela historien. Vi, Välsignade familjer, representerar befrielsens sfär, genom att stå i positionen att vara befriade. Därför utgör vi heliga offer, vi representerar hela skapelsen, från smutsiga objekt till briljanta såda-

na. Ni bör inse att ni står i position av heliga offer. (280-292, 13.2.1997)

Vilken praktfull plats hjärtats sfär är! Vi kan inte köpa den ens för berg av guld. Inte heller kan vi köpa den, om vi så hade en diamant stor som jorden. Så värdefull är den. Den är så dyrbar att den inte ens kan bytas mot universum. Universum blir vårt om vi skapar ett ömsesidigt förhållande med subjekt-partnern i hjärtats sfär. Till och med Gud är vår egen. Så anmärkningsvärt det är att ha privilegiet att vara människor som känner sitt eget värde, som har en sfär av frihet och befrielse där de kan skrida fram i kosmos som befriarna och omfamna allt i kärlek, och ge vägledning, och med vilka alla ting i himlen och på jorden harmoniserar och svarar på deras uppmaningar! Detta är *Unification Churchs* stolthet. (210-320, 27.12.1990)

Våra förfäder är de Sanna Föräldrarna. Vi följer genom Sanna Föräldrars nåd. Allting måste rensas upp, hela vägen ned, till andarna längst ned. När detta blir gjort för andra gången kan vi helt övervinna porten. När vi har gått igenom de tre faserna – utveckling, tillväxt och fulländning, kommer under detta år 2000 en ny förordning för himlen och jorden att kungöras, så att alla de ärr som Sanna Föräldrar har fått från denna jords falska föräldrar kan

bli omskötta. Det är förordningen för befrielsen av himmel och jord. Därför har löfte nummer åtta nu presenterats i Familjelöftet, inte sant?

Det lyder: ”Som ägare av *Cheon Il Guk* lovar vår familj, när vi nu inträder i det Fullbordade Testamentets tidsålder, att förverkliga Guds och mänsklighetens ideal av en förening genom absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad och att fullända sfären för befrielse och fullständig frihet i Himmelriket på jorden och i himlen...” Det är inte befrielse, utan befrielsens sfär. Er familj bör inte gå ensam dit. Ni borde ta fullt ansvar för er nation och er värld medan ni lever på jorden. (293-252, 1.6.1998)

Om ni skall ärva Sanna Föräldrars segersfär bör ni leva i absolut lydnad, absolut efterrättelse och med absolut tro. Först när ni faller blod och svett och offrar allt med en fullständig enighet i hjärtat, som gör er villiga att bli ett levande heligt offer för Sanna Föräldrar, och får er att vilja hysa större kärlek än Sanna Föräldrars kärlek, kan Sanna Föräldrar befrias. Guds befrielsesfär framträder först, när samhället blir en plats där människor älskar med större kärlek än Sanna Föräldrar älskar mänskligheten. Först när Sanna Föräldrar har sådana söner och döttrar, kommer befrielsens sfär att träda fram, i vilken de kan prisa sina söner och döttrar och glädas i kärlek till dem. (266-288, 1.1.1995)

